

De werkgroep Volwassenencatechese verzorgt door het jaar heen diverse thema-bijeenkomsten.

Data en thema's voor het seizoen 2019-2020 zijn:

Dinsdag 15 oktober
Filmavond

Zaterdag 14 en dinsdag 17 december
Bezinning advent

Vrijdag 17 januari
Dag van het Jodendom

Dinsdag 10 maart
**Thema-avond rond
40-dagentijd**

Donderdag 14 mei 20.00 u
Bijeenkomst rond Jaarthema

Vrijdag 19 juni 18.30u
Wandeling

De werkgroep Volwassenencatechese organiseert in werkjaar 2019-2020 de volgende cursussen:

- **'Op reis in het Land van Geloven'**
Verdiep je geloof in de ontmoeting met reisgenoten.

- **Bijbelcursus: 'Abraham achterna'**
*in het jaar van
'Gaan waar geen wegen gaan.'*

- **'Bijbelse verhalen komen tot leven'**
voor ouders van schoolgaande kinderen:
Wat betekenen de verhalen
voor onszelf en onze kinderen.

Meer informatie vindt u in de folders,
parochiebladen en op de website:
www.heiligethomas.nl.

U bent van harte welkom bij de
bijeenkomsten!



Parochie H.Thomas

Locatie H.H. Engelbewaarders
Locatie H.Michaël en H.Bernardus

Locatie De Bron
Locatie St.Bonifacius



'Abraham achterna'



*Bijbelcursus
in het jaar van*

'Gaan waar geen wegen gaan.'

2019 - 2020



**Parochie
H.Thomas**

'Abraham achterna'

*Bijbelcursus
in het jaar van*

'Gaan waar geen wegen gaan.'

2019 - 2020

Abraham achterna.

Adam en Eva geloofden niet in God. Zij hadden God slechts nodig – net als mensen van nu – om het paradijs in handen te krijgen. Geloven in God begint in de Bijbel pas bij Abraham; hij wordt dan ook niet voor niets de vader van alle gelovigen genoemd.

Geloven is: God willen ontmoeten, contact met de Ene zoeken, de kunst van woord en wederwoord met de Eeuwige beoefenen. Dat zie je in de verhalen van Abraham voor het eerst gebeuren. Hij wandelt met God en komt zo op wegen waar geen wegen gaan. Hij wordt beproefd, maar ook gezegend vanwege zijn geloof; en in hem zullen wij allen beproefd en gezegend worden.

De bijbelcursus in het seizoen 2019-2020 wil de verhalen van Abraham – zoals beschreven in het boek Genesis de hoofdstukken 12 t/m 25 – volgen: Abraham achterna. Tijdens een achttal avonden proberen we op het spoor te komen van de vader van alle gelovigen. De eerste avond – 5 november – wordt het decor verkend, waartussen deze verhalen zich afspelen; daarna en daarin komen de ontmoetingen Abraham met de Eeuwige aan bod.

Het Bijbels Leerhuis over Abraham wordt geleid door pastor R. Visser.

Wanneer: op de dinsdagen:

5 november 2019
3 december
7 januari 2020
4 februari
3 maart
31 maart
14 april
19 mei

Tijd: 20:00 – 22:00 uur

Waar: parochiecentrum Bonifacius.
Paradijslaan 6, 2405 CC
Alphen aan den Rijn

Aanmelding:

- via email:

volwassenencatechese@heiligethomas.nl

o.v.v. Cursus: Abraham achterna.

- of telefonisch op werkdagen

tussen 9-12 uur bij:

Centraal Secretariaat,

tel: 0172-475975

- of bij uw eigen parochiesecretariaat.