



## Er is altijd een volgend moment

### *Ramses Shaffy*

De afgelopen zaterdagavonden werd op de televisie een dramaserie over de jonge jaren van Ramses Shaffy uitgezonden. Wie de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw heeft meegemaakt met zijn veranderende cultuur, zal veel herkennen in de serie. Het flamboyante leven van de acteur en zanger Ramses Shaffy met zijn vele bekende liedjes, in het dramaspel prachtig vertolkt door Maarten Heijmans, is een boeiend kijkspektakel geworden.

Voor de serie werden er afgelopen zomer ook opnamen in de pastorie van de Bonifaciuskerk gemaakt. Niet dat Ramses Shaffy daar ooit geweest is, maar de regisseur zocht voor zijn verhaal een katholiek kerkgebouw, waar hij met zijn crew rustig kon draaien. Uiteindelijk werd het niet de kerk in Alphen, maar wel onze pastorie. Van vrijdag tot en met zondag was de zaal van de pastorie omgebouwd tot een ziekenzaal en waren enkele tientallen mensen in touw voor het vervaardigen van een korte scene in de serie.



### *Levensmotto*

In de vertolking van het leven van Ramses Shaffy kwam duidelijk zijn levensmotto naar voren. Het was een leven met hoogte- en dieptepunten. Maar waar anderen dikwijls zeggen: 'dit is het einde' of 'nu is alles voorbij', had Ramses de levensinstelling: 'Er is altijd een volgend moment'. Dat was ook in de dramaserie te zien. Wanneer Ramses door zijn chaotische manier van leven aan de grond zit en failliet verklaard wordt, klinkt er na deze constatering onmiddellijk uit zijn mond: 'Er is altijd een volgend moment'.

Eigenlijk is dat een schitterend levensmotto. Wij zeggen wel eens: 'je moet niet bij de pakken neerzitten'. Dat klinkt eveneens niet berustend, maar toch kijk je met die woorden allereerst naar de ellende, waarin je je op dat

moment bevindt. Met 'er is altijd een volgend moment' richt je je vooruit, zie je uit naar wat zich nu aandient. Dat vraagt een enorm geloof in jezelf en in de creativiteit van het leven. Uiteraard mag je met plezier en met dankbaarheid terugdenken aan de mooie momenten die je hebt meegemaakt; maar er is altijd een volgend moment en je leven zou verstikken, wanneer je bleef steken in de mooie momenten van vroeger. Ook in je verdriet, in je teleurstelling en ellende kom je verder, wanneer je leeft vanuit de overtuiging: 'er is altijd een volgend moment'.

### *Bijbels motto*

Het levensmotto van Ramses Shaffy is in feite heel bijbels. De profeet Jesaja leert ons immers: 'Blijf niet staren op wat vroeger was; sta niet stil bij het verleden. Ik ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet!' En Jezus zegt: 'Sla uw hand aan de ploeg en kijk niet om', wanneer Hij met zijn leerlingen spreekt over het komen van het Rijk Gods. Uitzien naar wat komen gaat is voor een gelovige de meest geschikte

levenshouding. Er is ons een belofte aangezegd, en die belofte ligt niet achter ons maar voor ons. Leven is op weg-zijn: er is altijd een volgend moment.

### *Nieuw begin*

Het jaar 2014 is inmiddels een maand oud. Het wordt opnieuw een jaar, waarop aan het einde zal teruggekeken worden op zijn hoogte- en dieptepunten. Maar wat er ook in de wereld of in je leven gaat gebeuren, laat dit je bestaan niet verstarren. Laat iedere dag een nieuw begin zijn; want weet: 'er is altijd een volgend moment'.

*Ruud Visser, pastor*

## Aktie Kerkbalans: Wat is de Kerk mij waard?

Voor het in stand houden van onze kerkgebouwen, het samen kunnen vieren en om het mogelijk te maken dat de boodschap van het geloof aan een nieuwe generatie wordt doorgegeven vragen wij u om onze parochiegemeenschap financieel te steunen en mee te doen aan de Aktie Kerkbalans. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Hebt u geen envelop met informatie over deze actie ontvangen? Dan kunt u dit melden bij het centraal secretariaat [centraalsecretariaat@heilighethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heilighethomas.nl) en zorgen wij ervoor dat u deze alsnog ontvangt.

## Vanuit het parochiebestuur

Het is misschien wat laat, maar toch wil ik u allen met de woorden van Guido Gezelle (1830-1899) wensen

een deugdelijk jaar,  
zoo breed als 't lang is;  
ik wense u een jaar,  
dat, als 't voorbij is,  
een zalig jaar  
voor u en mij is;

Zoals gebruikelijk wil ik u op de hoogte brengen van een aantal zaken, die in het parochiebestuur zijn besproken en die meerdere kernen van de parochie betreffen.

Het parochiebestuur heeft vergaderd op 12 december 2013.

Zaken die aan de orde zijn geweest:

- Het pastoraal team heeft een voorstel gedaan van activiteiten door het jaar heen voor het jaarthema "ken je burens". Het voorstel is naar de pastoraatsgroepen gestuurd. In het nieuwe jaar zal dit verder vorm krijgen.

- Er is gesproken over een waardering voor vrijwilligers. Dit is echter nog steeds niet van de grond gekomen. Op dit moment worden vrijwilligers op lokaal niveau bedankt. Het zou goed zijn als we iets parochiebreed kunnen geven. Het pastoraal team zal samen met Tineke Heemskerk kijken wat de mogelijkheden zijn.

- De nieuwe website [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl) is verschenen en ziet er goed uit. Opmerkingen over de site, kunt u kwijt op de genoemde site. Onze dank en waardering voor pastor

Lâm en de webmasters Joop Bijmans en Ronald de Waal.

- De penningmeester heeft zijn zorg uitgesproken over de begroting 2014. De inkomstenkant neemt duidelijk af, en de uitgavenkant neemt toe, met name verzekeringen worden fors duurder. Daarom ook uw aandacht voor kerkbalans in deze tijd van het jaar want alleen met uw bijdragen kunnen we de parochie ook financieel draaiend houden.

- Adviezen naar aanleiding van evaluatie: het zijn veelal constateringen. De aandachtspunten zullen ook worden meegenomen met het pastoraal beleidsplan 2015-2018.

- Aangegeven wordt dat er binnen de parochie verschillende ontruimingsplannen zijn voor onze gebouwen. Nu we per 1 januari 2014 één burgerlijke gemeente zijn, moet één ontruimingsplan worden vastgesteld.

*Piet Hoeksel,  
vicevoorzitter parochiebestuur*

De Nieuwjaarsreceptie in de parochie op 1 januari was een feestelijk gebeuren. Allen die daaraan meegewerkt hebben, wil het pastoraal team hartelijk danken. Tevens willen de pastores iedereen bedanken, die hun schriftelijk of via een e-mail goede wensen bij het kerstfeest en voor 2014 hebben toegezonden. Moge het iedereen goed gaan in dit nieuwe jaar!



## Opbrengst Adventsactie



De adventsactie voor een kraamkliniekje in Kameeroen heeft in de adventstijd €2.600,- opgebracht. Een mooi bedrag! Bijgebracht tijdens de collecte op de derde zondag van de Advent. Deze zon-

dag is in onze parochie bestempeld als diaconale zondag. Alle aandacht gaat dan uit naar de adventsactie. Daarnaast is er in de kapel van St. Joseph tijdens de gehele adventstijd voor deze actie ge-collecteerd en in De Bron heeft gedurende de adventstijd ook een bus gestaan waarin de kerkbezoekers hun gift konden deponeren. Al deze acties brachten dus dit bedrag van € 2.600,- op.

Toch steekt dit af tegen het bedrag dat in 2012 naar de Bisschoppelijke Adventsactie kon worden overgemaakt, namelijk € 6.368,-. Als reden kunnen we denken aan de 'crisis' en ook aan de collecte voor de Filippijnen 2 weken daarvoor maar de belangrijkste reden is misschien wel dat andere jaren in de Alphense parochiekernen tijdens alle Kerstavondvieringen werd ge-collecteerd voor de adventsactie. Wilt u meer weten over de adventsactie en hoe zij de middelen verdelen, kijk dan op de website [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl)

*Diaken Gilion Greeve*



sterven er minder vrouwen door zwangerschap



MINDER KINDERSTERFTE

### Colofon Parochie H. Thomas

#### Pastoraal team

Ruud Visser ([r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl))  
Gilion Greeve ([g.greeve@heiligethomas.nl](mailto:g.greeve@heiligethomas.nl))  
Lâm N. Nguyễn ([lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl))

#### Parochiebestuur

Piet Hoeksel : vicevoorzitter  
Tineke Heemskerk : secretaris  
([secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl))  
René van de Burgt : penningmeester  
Piet van Leijden : lid, portefeuille beheer  
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

#### Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn.  
Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413  
E-mail: [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)  
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Website: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

#### Contactgegevens parochiekernen

H. Michael en H. Bernardus pag. 6  
H.H. Engelbewaarders pag. 10  
St. Bonifacius en de Heilige Geest pag. 13

#### Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

#### Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Margreet Starrenburg

#### Kopijadres

[redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

#### Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

#### Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);  
- bij voorkeur in WORD;  
- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;

- kopij altijd ondertekenen  
De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

#### Inleverdatum kopij

nummer 2: 14 maart 2014

**Let op!** Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de emailadressen van de redactie van de parochiekernen.

#### Verschijningsdatum

nummer 2: 27 maart 2014

#### Betalingen

Hoofdbankrekening: NL42 RABO 0301601593 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas, Alphen a.d. Rijn. Kerkbijdragen, misintenties, giften: zie colofon van de parochiekernen.  
PCI: op rekening NL74 RABO 0391603825 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.

Vormgeving: Grafitas.nl

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

## Liturgie de komende tijd

*Terugkomviering dopelingen en voorstellen eerste communicanten in de Hazerswoudse parochiekernen*

Op zondag 9 februari zijn er gezinsvieringen met presentatie eerste communicanten en tevens terugkomst van dopelingen in de Engelbewaarderskerk en in de Bernarduskerk.

*Presentatie eerste communicanten in parochiekernen St. Bonifacius en de Heilige Geest*

Deze presentatieviering zal op 9 maart om 09.30 uur in de Bonifaciuskerk zijn en op 23 maart om 11.00 uur in De Bron.

*Kinderwoorddienst in De Bron*

Deze is op 16 februari tijdens de viering om 11.00 uur. In verband met de Twintig van Alphen vervalt de kinderwoorddienst van 2 maart.

*Gezinsviering*

Op 9 februari om 11.00 uur is er een gezinsviering in de Bonifaciuskerk en op 9 maart om 09.30 uur in de Engelbewaarderskerk.

*Aswoensdag*

Op 5 maart start de veertigdagentijd met Aswoensdag. Op deze avond zijn er in alle parochiekernen om 19.30 uur gebedsvieringen met tevens uitreiking van het askruisje.

*Vastenactie*

Met de start van de veertigdagentijd begint ook de Bisschoppelijke Vastenactie. In het kader van die actie is het in het weekend van 15/16 maart, de tweede zondag van de veer-

tigdagentijd, op alle locaties diaconale zondag met themaviering. Elders in dit blad kunt u daarover meer lezen.

*Het bidden van de kruisweg*

In de veertigdagentijd wordt er in de Engelbewaarderskerk om 19.30 uur op de dinsdagen 11, 18 en 25 maart evenals op 1 en 8 april de kruisweg gebeden.

*Bloemschikking in De Bron*

In de veertigdagentijd zal er elke zondag in De Bron uitleg gegeven worden van een bloemschikking, die vanaf het begin tot Pasen wordt opgebouwd.

*Gregoriaans mannenkoor*

Op zondag 9 maart om 11.00 uur wordt in De Bron de muzikale begeleiding van de viering verzorgd door het gregoriaans mannenkoor.

*Vespervieringen*

Ook al duurt het nog even, eer de Veertigdagentijd begint, het is goed om alvast op de vespervieringen in deze tijd van het kerkelijk jaar te wijzen. De eerste is op woensdag 12 maart om 19.30 uur in de Bonifaciuskerk; en vervolgens op 26 maart en 9 april. Deze drie vespervieringen zijn allereerst een moment van aanbidding maar ook een aanbod aan ieder, die zich wil bezinnen op de komende lijdensweek en op Pasen.

*Ruud Visser*

## Vastenactieproject 2014

*Caras Alegres in Guatemala*

Ook dit jaar heeft de MOV groep ervoor gekozen om het project Caras Alegres nogmaals voor te dragen aan vastenactie en wij zijn blij te kunnen melden dat de aanvraag van Judith Bank weer is goedgekeurd.

Dat betekent dat we ook in 2014 met elkaar gaan sparen voor het welzijn van de vrouwen en kinderen in Guatemala waar zij via Caras Alegres geholpen worden aan een menswaardig bestaan.

Caras Alegres is een kleine stichting met als kracht het directe contact met de lokale bevolking. Vele kinderen en vrouwen zagen de afgelopen jaren hun dromen uitkomen. Na jaren konden ze hun basisschool doorlopen, een beroepsopleiding volgen en dat terwijl de kinderen in een veilige omgeving opgevangen werden of onderwijs genoten. Caras Alegres werkt met 5 thema's: voeding, onderwijs, huisvesting, gezondheid en veiligheid.

Bij voeding kun je denken aan de strijd tegen ondervoeding en het stimuleren van gevarieerde, betaalbare maaltijden. Onderwijs richt zich op het bevorderen

en het toegankelijk maken van educatie, maar er wordt ook opvang voor werkende en studerende ouders gerealiseerd.

Gezondheid is het algemene thema waarin de algehele gezondheid centraal staat, maar er wordt ook geïnvesteerd in ontwikkelingsachterstanden en chronische ziekten.

Binnen het thema veiligheid valt het verbeteren van het welbevinden van geschade vrouwen en kinderen maar ook de onvoorziene natuurrampen waarna Caras Alegres hulp biedt. Dat goede en veilige huisvesting daarbij van belang is zal duidelijk zijn.

Caras Alegres is als organisatie gegroeid. Ze heeft de afgelopen jaren haar vruchten afgeworpen. De laatste fase van het project "op weg naar onafhankelijkheid" zal vanaf januari 2014 vorm krijgen. De twee maatschappelijk werksters die Caras Alegres in dienst heeft gaan zich de komende 2 jaar volledig richten op twee zaken. Het nieuwe programma Arbeidsintegratie voor de

vrouw en het openen van een coöperatie met specialisatie in handwerken en naaien.

Het programma arbeidsintegratie voor de vrouw zal starten met workshops voor het schrijven van een curriculum vitae, een motivatiebrief, solliciteren, maar ook voor het vergroten van het zelfbeeld in relatie tot het verkrijgen van werk. De coöperatie zal gevormd worden en een plek krijgen binnen het gebouw van Caras Alegres.

Laten we met elkaar ervoor zorgen dat ook dit doel bereikt gaat worden.

Help mee. Steun dit project van vastenactie.

Geef uw financiële bijdrage in de collecte van de themaviering op 15 en 16 maart of bij de Paasvieringen, vul de vastenzakjes en lever die in of doneer uw gaven op rekeningnr: NL24 INGB0000344714 van het RK Kerkbestuur parochie Heilige Thomas, onder vermelding van "vastenactie".

*Namens de gezamenlijke MOV groep  
Marchien van de Sande*



**CARAS ALEGRES**

Hulp aan moeder en kind



## Vraag en aanbod

Ook dit jaar wil de werkgroep diaconie weer gereedschap voor de derde wereld inzamelen voor de stichting "Vraag en aanbod". We zamelen gereedschap in om mensen in de derde wereld van gereedschap te voorzien, waarmee men iets kan leren of waarmee ze hun brood kunnen verdienen. Daarom houden we ook dit jaar weer een inzameling op: zaterdag 5 april van 10.00 tot 11.00 uur bij de Jozefzaal aan de Paradijslaan 6 (naast de Bonifaciuskerk) en van 10.00 tot 12.00 uur kunt u uw spullen inleveren bij de familie Van Zwieten, Dorpsstraat 295A in Hazerswoude-Dorp.

Goederen die we graag inzamelen zijn:

- Naaimachines (elektrisch, hand en trap), breimachines.
- Eenvoudig handgereedschap zoals hamers, schaven, beitels, dus spullen voor timmerlieden, maar ook voor metselaars, fietsenherstellers, loodgieters, schoenmakers en ga zo maar door.
- Tuingereedschap om met de hand mee te werken.
- Generatoren en compressors, waterpompen.
- Rolstoelen (inklapbaar), krukken, schoon beddengoed zoals lakens en dekens.

Geen computers, keukenapparatuur, huisraad of kleding.

Indien u twijfelt of iets bruikbaar is kunt u contact opnemen met Jopie Vergeer 0172 474115, Riekie Scheer 0172 588170 of Tineke Heemskerk 071 3413723 of mailen naar fam.heemskerk@planet.nl.

De stichting "Vraag en aanbod" heeft ook als doelstelling om in Nederland langdurig werklozen te begeleiden naar werk of verdere scholing. In diverse werkplaatsen in ons land krijgen zij professionele begeleiding, die hen in staat stelt te re-integreren op de arbeidsmarkt met het opknappen van de door ons ingezamelde spullen, die vervolgens naar derde wereldlanden worden verstuurd. Er zijn ook werkplaatsen waar alleen vrijwilligers werken; mensen die zinvol bezig willen zijn met het repareren van gereedschappen voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

Veel dank namens de mensen in de derdewereldlanden.

*Diaconiegroep*

## Proeverij in het kader van het jaarthema

De Werkgroep Volwassenen Catechese (W.V.C.) heeft ook dit jaar een bijzondere avond waarin aandacht wordt besteed aan het jaarthema van de parochie. Het thema luidt: 'Ken je bureu'. In onze parochie hebben we vele mensen die we onze 'bureu' kunnen noemen. Mensen die uit andere landen komen. Elk land met zijn eigen kenmerken en fascinerende gebruiken. Wij organiseren dan ook een proeverij van verschillende gerechten uit de verschillende landen. Onderwijl zullen we de mensen uit de verschillende culturen ook beter leren kennen, doordat zij iets zullen gaan vertellen over hun achtergrond.

Wij nodigen u uit om u aan te melden voor deze culturele avond.

Donderdag 20 februari 2014 om 20.00 in het Anker te Hazerswoude Rijndijk.

Meldt u aan i.v.m. de catering: volwassenencatechese@heilighethomas.nl

*Namens de WVC  
Pastoraal werker Lâm*



## Uitnodiging

De Raad van Kerken van Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk nodigt u van harte uit op de oecumenische ontmoetingsavond op dinsdag 18 februari in de Ontmoetingskerk. De heer Jan Maassen komt ons iets vertellen over de Iona Community. Voor velen van ons een onbekende groep.

De Iona Community is een internationale oecumenische gemeenschap van mannen en vrouwen. Het is een 'dispersed community': de leden wonen niet samen, maar zijn actief in hun eigen omgeving. Wat hen bindt is een gemeenschappelijke leefregel van dagelijks gebed, onderling rekenschap geven van de besteding van tijd en geld, onderlinge ontmoeting en de inzet voor gerechtigheid en vrede. Zij werd in 1938 gesticht door de Schotse predikant George MacLeod in de context van armoede en wanhoop in de jaren dertig. Momenteel heeft de Iona Community 285 leden, vooral in Groot-Brittannië, 1500 geassocieerde leden en 2000 vrienden over de hele wereld. In Nederland wonen 3 leden en 11 geassocieerde leden. Er bestaat ook een Nederlandse Ionagroep, die het gedachtegoed van Iona in Nederland wil verspreiden. (Zie [www.ionagroep.nl](http://www.ionagroep.nl)).

Iona is een klein eiland in het noordwesten van Schotland. Zowel het eiland zelf als de abdij heeft een grote aantrekkingskracht op mensen, ook uit Nederland. Mensen kunnen hier een week in gemeenschap leven in de abdij of het MacLeodcentrum. Maar Iona is ook een plaats van zending. "Mensen komen hier voor vrede en rust, maar we zenden ze heen voor vrede en gerechtigheid." In deze bijeenkomst verkennen we de maatschappelijke betrokkenheid en de spiritualiteit van de Iona Community. Dat doen we ondermeer aan de hand van enige liedteksten, die kenmerkend zijn voor deze gemeenschap. Langzaam worden die ook in Nederland bekend. Er zijn inmiddels twee bundels met Nederlandse vertalingen verschenen. Misschien is het mogelijk dat we enkele verzen uit een van de bundels kunnen zingen. Medewerking aan deze bijeenkomst verleent Jan Maassen, Member van de Iona Community en medewerker van de sectie dienen van het bisdom Rotterdam.

Wij hopen velen van u uit de Thomasparochie te mogen ontmoeten op dinsdag 18 februari in de Ontmoetingskerk in



Koudekerk aan den Rijn. De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is er koffie of thee.

*Namens de Raad van kerken,  
Truus van der Heijden*

## Bezinnen in de 40-dagentijd

Hoewel de veertigdagentijd nog ver voor ons ligt, willen we u al wel meedelen dat de Werkgroep Volwassenencatechese in de vastentijd een avond organiseert waarin we ons gaan bezinnen op deze bijzondere periode in het kerkelijk jaar. Vele mensen zijn ons voorgegaan en hebben bewust gekozen voor een bezinning in de woestijn, wel te verstaan. Afgezonderd van het leven dat van alles van hen vraagt en aan hen trekt. Zo zochten zij verdiepen in en voor hun leven. Deze bezinningsavond wil dat ook doen. Kijken naar ons persoonlijk leven en vooruit kijken naar het grote feest van Pasen dat er dan aan staat te komen. We zullen u t.z.t. meer informatie verstrekken via de flyers, posters en nieuwsbrieven. Als u alvast opschrijft in uw agenda: bezinningsavond W.V.C. 31 maart om 20.00 in het parochiecentrum van de HH. Engelbewaarders, dan komt het helemaal goed.

*Namens de WVC  
Pastoraal werker Lâm*

## Dag van het Jodendom: bar mitswaviering

Op zaterdag 18 januari hebben we met een vijftiental parochianen en pastor Visser een bezoek gebracht aan de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente van Amsterdam. Dat gebeurde in het kader van de door de bisschoppen ingestelde 'Dag van het Jodendom'. We maakten daar het sabbatmorgengebed mee en daarbinnen werd ook de bar mitswa gevierd van een dertienjarige jongen.

De synagoge in Amsterdam is een prachtig gebouw, zowel van buiten als van binnen. Dit werd in 2010 geopend. Ook de dienst die we meemaakten, was indrukwekkend. Eén groot geheel van (hebreeuwse) teksten en rituelen, die merendeels zingend voltrokken werden. Daarbinnen had de bar mitswa van een dertienjarige plaats. Dat is de leeftijd, waarop een Joodse jongen de rechten en plichten van een volwassen Jood krijgt. Een van de verplichtingen, die iemand dan op zich neemt, is het lezen van - en het leven vanuit de Torah. Om

die reden las de jongen tijdens de dienst een gedeelte van de Torahlezing, die op die zaterdagochtend aan de beurt was. Indrukwekkend waren ook de woorden, die de rabbi aan het einde van de dienst tot de jongen sprak en de ontroerende wijze waarop hij hem zegende. De dertienjarige werd echt op zijn plaats gezet; hem werd zelfvertrouwen en toekomst meegegeven. Na afloop van de dienst was er in een nevenzaal Kiddoesj: een dronk op het leven, waarover de jongen de zegening over de wijn uitzong. Ook wij allen mochten daaraan deelnemen. Met voldoening keerden we naar huis terug met de mooie gezangen in onze hoofden en verrijkt met een prachtige ervaring. Het was mooi om dit mee te mogen maken en deze dag de Joodse eredienst nader te leren kennen.



Namens de werkgroep  
volwassenencatechese,  
Pastor Visser  
en Nelly Devilee

## Oecumenische (jongeren) paasnachtwake

*Vooraankondiging*

Katholieken en protestanten staan veel minder ver van elkaar vandaan als je denkt. Pasen viert beide tradities. Het is daarom dan ook goed om een oecumenische paasnachtwake te organiseren. We willen allen uitnodigen, vooral de jongeren, om stil te staan bij wat Pasen nu daadwerkelijk voor ons betekent. Wat betekent die lijdensweg en die verrijzenis voor jouw persoonlijk leven? In je leven kom je allerlei moeilijke momenten tegen; ga je er alleen doorheen of kun je dat delen met anderen? Waar sta je in het leven?

Durf bij die vragen stil te staan in de paasnachtwake. Je kunt er ook met anderen over spreken, want we gaan samen de nacht doorbrengen en sluiten de wake af met een wandeling (om de zonsopgang te zien) met daarna een ontbijt.

Schrijf alvast de datum in je agenda: vrijdag 18 april vanaf 21:00 in De Bron (Alphen).

*Pastoraal werker Lâm  
Dominee Meindert Burema*

## Jaarthema 'Ken je burens'

Kort voor Kerstmis zijn de mensen uit de pastoraatgroepen van de verschillende parochiekernen bij elkaar geweest om te spreken over de invulling van het jaarthema voor de komende periode. Er kwamen allerlei goede ideeën op tafel om het 'Ken je burens' handen en voeten te geven. Een korte opsomming:

- elkaar uitnodigen op de koffie/thee
- een telefooncirkel opzetten voor mensen die moeilijk het huis uitkomen,
- een dagboek met elkaar schrijven en laten rondgaan,

- kaarten sturen vanuit de gemeenschap naar mensen, die aandacht nodig hebben,
- een oproep om een vakantiekaart te sturen naar de eigen parochiekern,
- een 'spel'dag organiseren voor een groep binnen de eigen parochiekern.

Zo zijn er nog meer ideeën te bedenken om mensen van de eigen parochiekern bij elkaar te brengen. Daarbij hoeft niet elke parochiekern dezelfde activiteiten te ondernemen; sommige ervan werken

goed in de ene kern wel en in de andere niet; sommige worden misschien al in een parochiekern gerealiseerd. De pastores willen graag zoveel als mogelijk organiseren; er moeten echter ook parochianen zijn die het willen oppakken. Dus als u een van de genoemde mogelijkheden een leuk idee lijkt en u hebt zin mee te doen, meldt u dan aan bij het secretariaat van uw parochiekern. Zo kunnen we samen vorm geven aan ons jaarthema 'Ken je burens'.

*Het pastoraal team*

## De regels van Matthijs

*Info-avond van GGZ en kerken over autisme*

Het kost psychiatrische cliënten vaak moeite om de draad van hun leven vast te houden of weer op te pakken. Kerk en geloof kunnen daarbij een belangrijke ondersteuning zijn. Als GGZ-instelling hechten wij daarom aan een goed contact met de kerkelijke gemeenschappen.

Elk jaar wil GGZ Rijnstreek één aspect binnen de psychiatrie centraal stellen. Zo willen we een beeld geven van wat het betekent te moeten leven met de indicatie dat je autistisch bent. Deze bijeenkomst heeft een voorlichtend karakter en kan een positieve bijdrage leveren in de pastorale contacten met mensen met deze psychiatrische indicatie. Niemand kan daar beter over vertellen dan iemand die met zo'n geschiedenis te maken heeft. Informatie 'uit de eerste hand', dus uit eigen ervaring, kan bijdragen aan

inzicht en een beter begrip en kan de omgang met elkaar vergemakkelijken.

Daarom willen we u uitnodigen voor een bijeenkomst op dinsdag 4 maart 2014 in het kerkelijk en zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2, in Alphen aan den Rijn.

De avond begint om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur is er inloop en koffie en thee.

Korte beschrijving van de film: 'De regels van Matthijs'. Regisseur Marc Schmidt filmt zijn jeugdvriend Matthijs, die als autist wanhopig orde in de chaos om hem heen probeert te scheppen. Schmidt volgt hem dicht op de huid, explosieve confrontaties met de buitenwereld worden afgewisseld met gestileerde observaties en persoonlijke ontboezemingen.

Beetje bij beetje ontfaamt de film Matthijs' complexe denkwereld en toont de catastrofale gevolgen die deze uiteindelijk voor hem heeft. De film duurt 75 minuten. Na het bekijken kunnen we in gesprek gaan met de aanwezige 'ervaringsdeskundigen'.



Nadere informatie en aanmelding voor deze bijeenkomst:

Herma Kamphuis, geestelijk verzorger,  
E-mail: h.kamphuis@ggzrijnstreek.nl;  
tel.:0172-852737.

Pastor Gilion Greeve, E-mail: g.greeve@heilgethomas.nl; tel.:06-22086108.

## Stille Omgang 2014

In de nacht van 22 op 23 maart 2014 wordt in Amsterdam de Stille Omgang gelopen. Vanuit Alphen aan den Rijn, Hazerswoude en omgeving, willen wij met een groep pelgrims naar Amsterdam gaan. Wij zijn verheugd dat Pastoor Ruud Visser dit jaar met ons meegaat. Het thema van dit jaar is "IN DE STILTE HOOR JE MEER".

De Stille Omgang wordt gelopen naar aanleiding van een voorval op 15 maart 1345 toen een man ziek op bed was en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest overgeven in het brandend haardvuur in zijn kamer. Na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur de hostie niet had aangetast. Was dat nog niet miraculeus genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde.

Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van Amsterdam dit Mirakel in de stilte en de duisternis door een nachtelijk pelgrimage langs de route van 1345. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden bidende christenen.

Voorafgaande aan het lopen van de Stille Omgang zullen wij, zoals gebruikelijk, deelnemen aan de feestelijke Eucharistieviering. Op zaterdag 22 maart 2014 zijn wij te gast in de Onze Lieve Vrouwe kerk aan de Keizersgracht te Amsterdam.

Na de viering gaan wij naar de Lutherse kerk voor een kopje koffie/thee (kosten voor eigen rekening) en vervolgens lopen wij de Stille Omgang.

Aanmelding voor deelname kan door een e-mail te sturen naar: [sebastiaan@ponsioenoptiek.nl](mailto:sebastiaan@ponsioenoptiek.nl) onder vermelding van uw

naam, voorletters, volledig adres, telefoonnummer en opstapplaats.

Indien u geen beschikking heeft over e-mail kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij:

- Sebastiaan Ponsioen (voor Alphen aan den Rijn en omgeving) (06-46062009)
- Anneke Senne (alleen voor Hazerswoude) (071-3410499)

De kosten voor deelname bedragen €12,50 per persoon, bij voorkeur over te maken op rekeningnummer 2997246 t.n.v. R. M. van Vliet, o.v.v. Stille Omgang Alphen. Kunt u niet met ons meegaan en/of wilt u ons steunen de Stille Omgang in stand te houden, wordt dan vriend van de Stille Omgang.

Ook dit jaar is er door ons vervoer geregeld. De opstapplaatsen en tijden zijn als volgt:

20.00u	Opstapplaats Alphen a/d Rijn (centrum)	Vertrek vanaf de St. Bonifaciuskerk, Paradijslaan te Alphen a/d Rijn
20.10u	Opstapplaats Alphen a/d Rijn (noord)	Vertrek vanaf de Bron (bij apotheek), Troubadourweg te Alphen a/d Rijn
20.30u	Opstapplaats Hazerswoude-Rijndijk	Vertrek vanaf Hoogvliet te Hazerswoude-Rijndijk
20.45u	Opstapplaats Hazerswoude-Dorp	Vertrek vanaf de Provinciale weg (benzinepomp) te Hazerswoude-Dorp

Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat vermelde tijden strikt aangehouden zullen worden, zodat wij op tijd in Amsterdam aankomen.

*Namens het bestuur van de Stille Omgang parochie Heilige Thomas, Sebastiaan Ponsioen, Ruud van Vliet, Anneke Senne*

## Samenloop voor Hoop

24-25 mei 2014

De nieuwe agenda's zijn weer aangeschaft en U bent weer plannen aan het maken voor het nieuwe jaar. Daarbij mag de "Samenloop voor Hoop" niet ontbreken! Samenloop voor Hoop voor het KWF, Kankerbestrijding is een 24-uurs wandelestafette om stil te staan bij de strijd tegen kanker.

Teams bestaande uit familieleden, vrienden, collega's, (ex)kankerpatiënten, verenigingen, scholen, bedrijven en kerken wandelen om de beurt op parcours (Park Rijnstroom, Alphen aan den Rijn). Er loopt altijd minimaal één teamlid als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Als parochie H. Thomas gaan we in het weekend van 24-25 mei ook weer meedoen. Twee jaar geleden deden we dat voor het eerst als parochie H. Thomas. Het was een groot succes!!

Jan en Riet Volkers zullen de coördinatie weer op zich nemen, samen met de contactpersonen van de parochiecentra Engelbewaarders, Michael/Bernardus,

de Heilige Geest en Bonifacius. Het e-mailadres van Jan en Riet is [rietjan@taalfax.nl](mailto:rietjan@taalfax.nl), tel.: 0172-474625. In maart/april zullen in het parochieblad nadere berichten worden opgenomen.

Schrijf het alvast in uw agenda, 24-25 mei Samenloop voor Hoop, park Rijnstroom.



Diaken Gilion Greeve

## Eenzaamheid - Ontmoeting en Ken je burens

3 maart a.s. houdt de Raad van Kerken van Alphen aan den Rijn een raadsvergadering in zalen en kerkelijk centrum De Bron, Troubadourweg 1, Alphen aan den Rijn. Rond het thema eenzaamheid, ontmoeting en "ken je burens" houdt diaken Gilion Greeve een inleiding. Daarvoor is ruimte van 20.00 – 21.00 uur en daarna volgt de huishoudelijke vergadering van de Raad van Kerken. Wij attenderen u erop dat het eerste uur ook voor belangstellenden toegankelijk is. U bent welkom!!

## Oriëntatiedag priester- en diakenopleiding

*Bisdom Rotterdam*

Zaterdag 29 maart 2014, 10.00-14.00 uur op Vronesteyn te Voorburg. Wil je meer weten? Meld je dan aan voor de oriëntatiedag op 29 maart 2013, van 10.00-14.00 uur op Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg ( drie minuten lopen van station Leidschendam-Voorburg).

- Rector W. Bakker, tel.: 070-3873804, email: [priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl](mailto:priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl)

- drs. Paul Schuurmans, bisschoppelijk gedelegeerde permanent diakens, tel.: 0182-532461, email: [diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl](mailto:diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl).

Zie ook: [www.vronesteyn.nl](http://www.vronesteyn.nl)



## Helpende handen

### Vacatures

Wellicht heeft u nog tijd beschikbaar om u, zelfstandig of samen met anderen, in te zetten voor onze parochiegemeenschap. In onze parochiekernen zijn op diverse gebieden nog vrijwilligers nodig. Onderstaand geven wij u een overzicht van de vacatures.

### Vacatures parochiekern Engelbewaarders:

- De Avondwakegroep kan nog versterking gebruiken.
- De redactie van het parochieblad is op zoek naar een contactpersoon uit de parochiekern. Deze draagt er zorg voor dat kopij voor het parochieblad vanuit de kern tijdig aangeleverd wordt bij de redactie en woont de redactievergaderingen bij.

### Vacatures parochiekern Michaël/Bernardus:

- Assistentie bij de werkgroep Vormselvoorbereiding is welkom.

### Vacatures parochiekern de heilige Geest:

- Bij het secretariaat van deze parochiekern is er behoefte aan uitbreiding met een secretariaatsmedewerk(st)er.
- Ook de werkgroep ouderenvervoer zoekt nieuwe vrijwilligers.

### Vacatures parochiekern Bonifacius:

- De bloemsiergroep zoekt een creatieve vrijwilliger met 'groene vingers'.
- De werkgroep Diaconie/MOV zoekt mensen, die willen meedenken en meehelpen met de activiteiten van de werkgroep.
- De ouderenbezoekgroep kan nog heel goed een paar nieuwe vrijwilligers gebruiken.
- We zijn op zoek naar nog een technische/ict man of vrouw, die de beamer kan bedienen en kan assisteren bij presentaties tijdens weekendvieringen. Het gaat om enkele weken per jaar.
- medewerk(st)er bij het secretariaat van de parochiekern.

### Koorleden

Houd u van zingen? Sluit u dan aan bij en zing mee met één van de koren in uw parochiekern! U bent van harte welkom.

Voor aanvullende informatie over de vacatures of aanmelding kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat, via e-mail: [centraalsecretariaat@heilighetomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heilighetomas.nl), of telefonisch: 0172-475975.



## Vieringen in zorgcentra, verpleeghuis en wooncentra voor ouderen in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude tot en met 9 februari 2014

Zuidervaart	dinsdag	10.30 u.	11 en 25 feb, 11 en 25 mrt
Westerhove	woensdag	09.30 u.	5 feb en 5 maart
Oudshoorn (W & C-viering)	woensdag	11.00 u.	5 en 19 feb, 5 en 19 mrt
Rhijndael	elke donderdag	09.30 u.	
Driehoorne	elke donderdag	09.30 u.	
Driehof	elke vrijdag	11.00 u.	
Het Anker	elke vrijdag	09.30 u.	
Zorgcentrum St. Joseph	elke zaterdag	09.45 u.	
Oudshoorn (Euch.vieringen)	zaterdag	11.00 u.	8 feb en 8 mrt
Ipse/De Bruggen	elke zondag	11.00 u.	zaal 1 van het Dorpshuis

**Bezoek ook de website van de parochie H. Thomas voor het laatste nieuws en de vieringen.**  
[www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

## Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas

Datum	St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 1 feb	Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoor
Zo 2 feb	09.30u Woord- en communieviering Terugkomviering dopelingen Samenzang	11.00u Eucharistieviering Cantores
Vr 7 feb	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering
Za 8 feb	Vijfde zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang
Zo 9 feb	09.30u Eucharistieviering Samenzang 11.00u Gezinsviering	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 15 feb	Zesde zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang
Zo 16 feb	09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Za 22 feb	Zevende zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang
Zo 23 feb	09.30u Eucharistieviering In Between	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 1 mrt	Achtste zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoor
Zo 2 mrt	09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Wo 5 mrt	Aswoensdag 19.30u Aswoensdagviering Cantor	19.30u Aswoensdagviering Vrijwilligers Broncantorij
Vr 7 mrt	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering
Za 8 mrt	Eerste zondag van de veertigdagentijd	19.00u Eucharistieviering Samenzang
Zo 9 mrt	09.30u Woord- en communieviering Presentatie 1e communicanten Samenzang	11.00u Eucharistieviering Gregoriaans koor
Wo 12 mrt	19.30u Vesperviering Cantor	
Za 15 mrt	Tweede zondag van de veertigdagentijd Diaconaal Weekend	19.00u Woord- en communieviering Cantor
Zo 16 mrt	09.30u Eucharistieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Cantor
Za 22 mrt	Derde zondag van de veertigdagentijd	19.00u Eucharistieviering Samenzang
Zo 23 mrt	09.30u Woord- en communieviering In Between	11.00u Eucharistieviering Presentatie 1e communicanten Broncantorij
Wo 26 mrt	Vesperviering	19.30u Vesperviering Cantor
Za 29 mrt	Vierde zondag van de veertigdagentijd	19.00u Woord- en communieviering Caeciliakoor
Zo 30 mrt	09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij



## van 1 februari t/m 30 maart 2014

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
19.00u Eucharistieviering Cantors		Mal. 3, 1-4 Lc. 2, 22-40	Za 1 feb
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 2 feb
			Vr 7 feb
		Jes. 58, 7-10 Mt. 5, 13-16	Za 8 feb
09.30u Gezinsviering presentatie 1e communicantjes en terugkomviering dopelingen De Sterretjes	11.00u Woord- en communieviering Presentatie Eerste communicanten en terugkomviering dopelingen Kinderkoor		Zo 9 feb
19.00u Woord en communieviering Cantors		Sir. 15, 15-20 Mt. 5, 17-37	Za 15 feb
09.30u Eucharistieviering Young Voices	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 16 feb
		Lev. 19, 1-2+17-18 Mt. 5, 38-48	Za 22 feb
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Samenzang		Zo 23 feb
19.00u Eucharistieviering Cantors		Jes. 49, 14-15 Mt. 6, 24-34	Za 1 mrt
09.30u Eucharistieviering Young Voices	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 2 mrt
19.30u Aswoensdagviering Young Voices	19.30u Oec. Aswoensdagviering <b>Brugkerk</b> Bernarduskoor	Joel 2, 12-18 Mt. 6, 1-6+16-18	Wo 5 mrt
			Vr 7 mrt
		Gen. 2, 7-9+3, 1-7 Mt. 4, 1-11	Za 8 mrt
09.30u Gezinsviering De Sterretjes	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 9 mrt
			Wo 12 mrt
19.00u Eucharistieviering Cantors		Gen. 12, 1-4a Mt. 17, 1-9	Za 15 mrt
09.30u Woord- en communieviering Cantors	11.00u Woord- en communieviering Cantor		Zo 16 mrt
		Ex. 17, 3-7 Joh. 4, 5-42	Za 22 mrt
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 23 mrt
			Wo 26 mrt
19.00u Woord- en communieviering Cantors		1 Sam 16, 1b+6-7+10 Joh. 9, 1-41	Za 29 mrt
09.30u Woord- en communieviering Young Voices	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 30 mrt



## Colofon

### Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

#### Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.  
Tel. 071 – 3414210, altijd bereikbaar.  
E-mail: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl  
Openingstijd op donderdag van 13.30 - 15.30 uur.  
Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

#### Kopij parochiekern

E-mail: redactierijndijk@heiligethomas.nl

#### Inleverdatum kopij

Nummer 2: 14 maart 2014

#### Verschijningsdatum

Nummer 2: 27 maart 2014

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen kunt u doorgeven aan het secretariaat van de parochiekern.

#### Commissie van beheer

Tineke Heemskerk, secretaris  
Jan de Groot, penningmeester  
Annie van Dijk, secretariaat parochie  
Els van Wetten, notulist  
Henk de Boer, lid  
Arthur van der Drift, lid

#### Betalingen:

Misintenties, doopbijdragen, giften:  
Rabobank: NL 73RABO 0325908168 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 74INGB 0000076288 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.  
Kerkbijdragen:  
Rabobank: NL 17RABO 0325913153 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 71INGB 0002531800 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.

## Lief en leed

Theo Zandbergen overleed op 11 december en hij werd 89 jaar. De laatste jaren woonde hij met zijn vrouw in de Meerburg, waar hij was geboren. Jarelang woonden zij in de Oosthoekhuizen en hij was een trouwe bezorger van Het Groene Boekje. De uitvaart was vanuit de Bernarduskerk waarna de crematie plaats vond in Alphen aan den Rijn.

Riet Straver-Venne werd 82 jaar en overleed op 6 januari. Met woorden en beelden werd zij door haar man, kinderen en kleinkinderen vol liefde herdacht. In geloof, hoop en liefde namen velen afscheid van haar in het crematorium te Alphen aan den Rijn.

8 januari overleed Theo Wesselingh, voor velen "Luther", hij werd 69 jaar. Als strijder voor het behoud van de Bernarduskerk en oprichter van Pleyn 68 maakte hij zich tot een bekende dorpsgenoot. Met velen hebben we afscheid van hem genomen.

Door familie en een kleine groep vrienden werd hij naar zijn laatste rustplaats, de begraafplaats in Koudekerk, gebracht.

13 januari overleed plotseling, in de leeftijd van 80 jaar, Sjaak de Jong, nog geen half jaar na zijn vrouw Annie. We stonden stil bij zijn leven en sterven in

een druk bezochte avondwake. De dag erna was de uitvaart en werd hij naast zijn vrouw begraven op de Algemene Begraafplaats te Hazerswoude-Dorp.

Overleden Ria Bunnig-Van der Staak in de leeftijd van 75 jaar. Haar afscheid was vanuit de Bernarduskerk op 23 januari. Daarna werd zij door familie en vrienden begeleid naar haar laatste rustplaats op het kerkhof bij de Zijlpoort in Leiden.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Weet je.....

- ..... dat er op Aswoensdag 5 maart om half 8 een oecumenische viering is in de Brugkerk.
- ..... dat u de palmtakken van vorig jaar mee kunt brengen om te verbranden voor de as voor het askruisje.
- ..... dat er op vrijdag 7 maart om 19.00 uur in Rhijndael een viering is i.v.m. Wereldgebedsdag.
- ..... dat er elke week op vrijdagavond om 19.00 uur in Rhijndael weeksluiting is voor mensen van binnen en buiten het huis.
- ..... dat er in de veertigdagentijd in onze parochie 4 maal een sobere maaltijd is.
- ..... dat u om 18.00 uur kunt aanschuiven voor soep en brood op 5 maart in de Bron, op 19 maart in de Korenaar in Hazerswoude-Dorp, op 24 maart in Honswijk in Koudekerk aan den Rijn en 2 april in de pastorie bij de Bonifaciuskerk.
- ..... dat er voor deze maaltijd een kleine vergoeding wordt gevraagd; het geld dat overblijft gaat naar de vastenactie.

## Taizéviering 2 maart 2014

Het is nog ver weg (lijkt het), maar op zondagavond 2 maart staat weer een Taizédienst gepland in de Brugkerk in Koudekerk a/d Rijn. Je kunt nooit te vroeg zijn met het zoeken naar deelnemers, dus bij dezen! Wil je meezingen of een instrument bespelen, geef je dan alvast op via peter@vanpoelje.net. In januari worden de te zingen liederen gekozen. Het uitgangspunt is dat iedereen de beschikking krijgt over muziek en oefen-CD's. Het repeteren kan zich dan beperken tot 4 of 5 momenten in februari die nog moeten worden vastgelegd.



*Peter van Poelje*



## Katholieke basisschool de Tweeklank ingezegend

Het is een oude traditie om de plekken waar we wonen en de voorwerpen die we gebruiken te zegenen. Op die manier willen we uitdrukken dat God een plek in ons leven heeft. Met ons onderwerp is. Kaarsen, adventskransen, vervoersmiddelen, dieren, mensen en huizen. Zo dus ook scholen. Op maandag 6 januari, het feest van Driekoningen, is de katholieke basisschool 'de Tweeklank' in Hazerswoude-Rijndijk dan ook ingezegend. De algemeen directeur van de Veenplas en de directeur van de school, Carlie de Bakker, de leerlingeraad

en een afvaardiging van de ouderraad waren hierbij aanwezig. Na eerst de plaquettes bij de bomen, die de school gekregen heeft, gelegd te hebben is de school ingezegend. Een school blijft desondanks een gebouw van steen en andere materialen en het gaat juist om de mensen, de kinderen die daar komen. Dus zijn uiteraard alle lokalen en kinderen besprenkeld met wijwater. Een waar feest is het geworden. Iedereen kan er met een warm en blij gevoel op terugkijken.

*Pastoraal werker Lâm*



## Oproep: Musical Mozes

De gezamenlijke kerken in Hazerswoude-Dorp hebben de voorbereidingen opgestart om de musical Mozes uit te gaan voeren. Het accent in deze musical ligt op identiteit. Mozes, de man met twee identiteiten (Egyptenaar en Hebreeër) brengt het volk naar een beloofd land. Maar daarvoor is het nodig om 'stage te lopen' in de woestijn en zo te ontdekken wie je bent. De planning is om in maart 2014 te starten met de repetities die eens in de twee weken op maandagavond zullen plaatsvinden. Dirigent is ondergetekende. Er zijn oefen-CD's met de afzonderlijke partijen beschikbaar. De uitvoering(en) zullen dan begin 2015 gaan plaatsvinden. Het is de bedoeling dat ook Koudekerk wordt aangedaan! Voor deze musical kunnen zich nog steeds deelnemers aanmelden, ook vanuit onze gemeente! Het betreft zan-

gers/zangeressen voor het koor, evenals solisten die in beperkte mate zullen acteren. Er is geen leeftijdsgrens; ben je nieuwsgierig geworden, stuur dan een mailtje naar mij, [peter@vanpoelje.net](mailto:peter@vanpoelje.net), of naar Jan Dullaart ([jdullaart@casema.nl](mailto:jdullaart@casema.nl)).

Wellicht tot ziens!

*Peter van Poelje*



## Bernarduskoor

Op kerstavond 24 december jl. heeft onze dirigent Marta Leda voor het laatst ons koor gedirigeerd. Na 7 jaar het stokje gehanteerd te hebben heeft ze besloten deze erbij neer te leggen. Voor ons koor heeft Marta veel betekend. Op de Nieuwjaarsborrel van het koor hebben wij op gepaste wijze afscheid van haar kunnen nemen. Het was een gezellige avond waarbij wij mooie herinneringen van al die jaren hebben opgehaald. Marta, dank hiervoor!

Gelukkig hebben wij een opvolger voor Marta kunnen vinden. Per 1 april a.s. gaat Mattijs Vijverberg het koor dirigeren. Tot die tijd zal Nico Wesselingh het koor leiden.

*Diana Verkleij-Bingolop,  
secretaris Bernarduskoor*

*vervolg Parochiekern H.H. Engelbewaarders*

## Stichting Vrienden van Pater Lau

Ook in 2013 hebben wij van veel mensen een gift ontvangen voor onze stichting. Het was een groot bedrag, ca. €20.000,-. Een groot gedeelte van dit bedrag is ingezameld tijdens het 60-jarig priesterfeest van pater Lau.

Wij hebben dit bedrag goed besteed. Het grootste gedeelte gaat naar de Vincentiusverenigingen van Jequitinhonha en Nanuque, de twee plaatsen waar pater Lau in Brazilië gewerkt heeft. Deze verenigingen helpen de mensen die het meest in nood zijn met kleding, voedselpakketten, vervoerskosten voor medische hulp in ziekenhuizen buiten Jequitinhonha, medicijnen en operaties die niet vergoed worden en incontinentiemateriaal.

Ook helpen ze met het opknappen van

hun bouwvallige huisjes door het verstrekken van stenen, dakpannen, cement, verf, enz.

Onze stichting steunt ook de crèche, waar kinderen die ondervoed zijn, dagelijks een warme maaltijd krijgen. Pater Antonio Blankendaal, een Nederlandse franciscaan, heeft dit opgezet, omdat hij zag dat veel kinderen honger hadden. Sponsors in de stad bekostigen het grootste deel van dit project, maar ieder jaar komt men iets te kort om dit project draaiende te houden. Wij vullen dit tekort aan. Wij gaven ook een gift voor het alfabetiseringsproces van volwassenen en een gift voor het opzetten van een speciale bakkerij, die gerund wordt door vrouwen om zo wat inkomsten te krijgen voor hun gezinnen. Wij zijn kleinschalig

bezig en ons geld wordt goed besteed. Onze stichting staat bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 moeten wij hiervoor een website hebben. Dankzij de deskundige hulp van de heer Joop Bijmans is deze website gemaakt. U kunt deze vinden onder: <http://www.stichtingvriendenvanpaterlau.nl>

Namens de stichting,

*Ria Arts-Verbraak*





## Colofon

### Parochiekern H.H. Engelbewaarders

#### Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp  
Tel.: 0172 587171

E-mail: [hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl](mailto:hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl)  
Openingstijden: ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur.  
Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.

B.g.g.: 0172 588260 Anneke Koeckhoven of  
0172 588554 Conny van Dijk

#### Kopij parochiekern

E-mail: [redactiedorp@heiligethomas.nl](mailto:redactiedorp@heiligethomas.nl)

#### Inleverdatum kopij:

Nummer 2: 14 maart 2014

#### Verschijningsdatum:

Nummer 2: 27 maart 2014

#### Pastoraatgroep

Pastoraat: Anneke Koeckhoven tel.: 0172 588260  
Liturgie: Yvonne Heemskerck tel.: 0172 588425

Catechese:  
Diaconie:

Jolanda de Jong  
Conny van Dijk

tel.: 0172 585054  
tel.: 0172 588554

#### Commissie van beheer

Piet van Leijden, voorzitter  
Andries Kerkvliet, secretaris  
Ton Opstal, terugtreidend penningmeester  
Roland van Lierop, beheer gebouwen  
Vacature, vrijwilligerscoördinator  
J.J. Koeckhoven

tel: 0172 588990  
tel: 0172 589369  
tel: 079 4328280  
tel: 0172 435518  
tel: 0172 588260

#### Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:  
Rabobank: NL56 RABO 0325935343 t.n.v. R.K. Kerkbest Par  
Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank NL45  
INGB 0003917913 t.n.v. Parochiekernbestuur Engelbewaarders,  
H-Dorp.  
Kerkbijdragen:  
Rabobank: NL24 RABO 0325904588 t.n.v. R.K. Kerkbest Par  
Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank: NL82  
INGB 0000280232 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie Engelbewaar-  
ders, H-Dorp.



## Berichten uit de commissie van beheer

Al is het jaar alweer een maand oud, wil ik u allen, namens de commissie van beheer een gelukkig en gezond Nieuwjaar toewensen.

We hebben het oude jaar afgesloten met vieringen tijdens Kerstmis en oudejaarsavond. Er waren mooie vieringen met kerstavond, eerste kerstdag en tweede kerstdag, het kindje wiegen. Oudejaarsavond was er een viering waarin we de paaskaars hebben verlost. Mevrouw Alie Kooter-Koot was de gelukkige winnares. Maar ook onze parochiekern was een beetje winnaar, want de opbrengst van de verloting heeft weer een mooi bedrag opgeleverd voor de aanschaf van een nieuwe paaskaars.

Ook hebben we tijdens deze viering Thomas Hoogeveen bedankt voor zijn bijdrage en inzet als vrijwilliger op onze begraafplaats. Zoals u hebt kunnen lezen stopt Thomas met zijn werkzaamheden op en rond de begraafplaats. Hij blijft nog wel koster tijdens uitvaartdiensten.

Als opvolger van Thomas hebben we Jan Koeckhoven bereid gevonden om beheerder van de begraafplaats te worden en tevens wordt Jan lid van de commissie van beheer. Hij neemt de plaats in van Thom Schoonderwoerd.

Thom is gestopt als lid van de commissie van beheer en ik wil hem dan ook namens u allen bedanken voor zijn sturende en wijze inbreng tijdens onze vergaderingen.

In het nieuwe jaar is er ook weer de actie Kerkbalans die onze

aandacht vraagt.

Het thema van dit jaar is dezelfde als vorig jaar, namelijk: "Wat is de kerk jou waard".

Wij kunnen niet zonder uw steun zowel financieel als uw steun als bezoeker van onze vieringen. Want het verontrust ons wel, dat bij de drie vieringen welke er waren op kerstavond, de vieringen niet meer zo bezet waren als dat we gewend waren.

Ik heb in de vorige berichten uit de commissie van beheer daar ook al aandacht aan besteed en ik hoop dat u onze zorgen deelt en ze kan verlichten.

Aan de westkant van het kerkhof is door de tuinploeg een nieuwe afrastering geplaatst.

Het zijn gaasmatten tussen palen waarin, in het voorjaar, Hedera (klimop) zal worden gevlochten.

Op 4 februari is er weer een vergadering van de parochiekernraad, daarin is ook de mogelijkheid voor u, als parochiaan, zaken onder onze aandacht te brengen, die volgens u te weinig of geen aandacht krijgen. Het kan ook zijn dat u het niet eens bent met zaken/beslissingen in onze kern of in de parochie als geheel. U kunt zich dan melden bij mij of Anneke Koeckhoven. U krijgt dan aan het begin van de vergadering spreektijd.

*Namens de commissie van beheer,  
Piet van Leijden*

## Koffie drinken in het parochiecentrum

Ook in 2014 is er op de tweede en vierde zondag van de maand gelegenheid om na de viering van 9.30 uur koffie/thee te drinken in het parochiecentrum. De koffie staat klaar op de volgende zondagen: 9 en 23 februari, 9 en 23 maart, 13 en 27 april. Het is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en even bij te praten. U bent van harte uitgenodigd.



*Jetske Kok, 0172-589735*



## Wereldgebedsdag in Hazerswoude-Dorp

Vrijdag 7 maart 2014

Al jaren wordt in verschillende landen op de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag gevierd. Binnen 24 uur gaan dezelfde gebeden en dezelfde liederen de hele wereld door. Ook in Hazerswoude-Dorp willen wij een schakel vormen in de keten van gebed en zang. Dit jaar is de oecumenische viering voorbereid door vrouwen uit Egypte en het thema is: "Bron van Leven".

Egypte (officieel de Arabische Republiek Egypte) is een staat in het noordoosten van Afrika. Het schiereiland Sinaï hoort er ook bij. Van de bevolking woont een groot deel in de vruchtbare omgeving van de Nijl, de levensader van Egypte. De grote steden Caïro en

Alexandrië zijn in deze delta gevestigd. De Islam is de Egyptische staatsgodsdienst en 90% van de bevolking belijdt deze godsdienst. Het Soennisme is daarin de meest aangehangen stroming. De grootste christelijke stroming is de Koptisch-Orthodoxe Kerk, waar 9% van de bevolking bij aangesloten is.

De mensenrechtensituatie is precair. De staatsrechtbanken – waar personen in snelrecht en zonder voldoende bewijs veroordeeld werden – zijn in 2003 afgeschaft, maar er wordt nog steeds recht gesproken door speciale militaire- en noodtoestandrechtbanken. Hoewel 2011 in het teken stond van de Arabische revoluties is de situatie van de mensenrechten in veel islamitische landen verslechterd. Fundamentele mensen-

rechten worden ontkend en vooral rechten van vrouwen worden geschonden.

De viering van Wereldgebedsdag wordt gehouden op *vrijdag 7 maart 2014* in "De Regenboog", Raadhuisplein 7, om 19.30 uur. Het koor de "Cantorij" zal de viering muzikaal begeleiden o.l.v. dirigente en pianiste H. Polderman. Liturgieboekjes zijn voor € 0,65 verkrijgbaar bij de ingang van de zaal en de collecte is bestemd voor projecten in Egypte. Zie ook [www.wereldgebedsdag.nl](http://www.wereldgebedsdag.nl) Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. U bent van harte uitgenodigd.

*Jetske Kok*

## De pastoraatgroep

De pastoraatgroep is een werkgroep die de ogen en de oren van de pastores voorstellen. Zij zet nieuwe dingen op, maar signaleert ook zaken die met het pastoraal team besproken worden. Als u als parochiaan iets wilt aankaarten dan kan dat ook via de pastoraatgroepsleden. U kunt hen benaderen en zij zullen het bespreken in hun maandelijks overleg en een antwoord aan u terug koppelen. Om u wat inzicht te geven in de pastoraatgroep stelt ieder lid zich hier aan u voor en vertelt iets over haar werkzaamheden.

Mijn naam is *Jolanda de Jong* en ik ben sinds 2009 lid van de pastoraatgroep in de kern Hazerswoude-Dorp en beheer de portefeuille catechese. Dat houdt in dat ik contact onderhoud met iedere werkgroep die binnen de catechese werkzaam is in onze kern. Omdat er zeker in de catechese veel parochiebreed gedaan wordt heb ik ook maandelijks een portefeuillhouderoverleg met mensen uit de andere kernen van onze parochie. Pastor Lâm is de pastor van de catechese en is altijd bij die vergaderingen aanwezig. Een voorbeeld van ons werk is de start van "LEV" op 12 januari, een nieuwe vorm van kindercatechese tijdens de viering op zondag. We proberen constant kinderen en ook volwassenen te inspireren en enthousiast te maken voor bijeenkomsten die vanuit de catechese georganiseerd worden.

Voor portefeuille pastoraat ben ik, *Anneke Koeckhoven*, verantwoordelijk. Dat houdt in dat U mij kan bellen als er bij u of uw gezin zieken of andere moeilijkheden

zijn waar u eventueel een van de pastores of anderszins hulp nodig heeft. Ook ik heb regelmatig overleg met pastor G. Greeve, die verantwoordelijk is voor pastoraat en diaconie.

Ik, *Yvonne Heemskerk*, ben aanspreekpunt voor alles wat met liturgie te maken heeft. Regelmatig heb ik overleg met het pastoraal team, koren, lectoren, avondwakegroep en gezinsviering. Ook is er regelmatig overleg met de liturgie-afgevaardigden van de andere kernen, o.a. over het maken van het liturgieschema. Wilt u een bijzondere viering aanvragen, kunt u dit bij mij doen. Denk bijvoorbeeld aan een huwelijksjubileum. Neemt u dan tijd, minimaal 3 maanden van tevoren, contact met mij op en ik ga voor u in overleg met het pastoraal team om een viering in te plannen.

Ruim een jaar geleden ben ik, *Conny van Dijk*, toegetreden tot de pastoraatgroep met als portefeuille diaconie. Diaconie-zorg voor anderen- bv. het organiseren van een ouderencontactmiddag in de winter, heeft ook raakvlakken met pastoraat en daarom is er vaak overleg met pastor G. Greeve en Anneke Koeckhoven. Verder ben ik aanspreekpunt voor de wijkcontactpersonen en werk ik mee aan de diaconale weekendvieringen. Ook is er een paar keer per jaar overleg met de diaconieën van de andere twee kerken in Hazerswoude-Dorp, waarbij we activiteiten, zoals de kerstpakkettenactie, samen organiseren. Er is regelmatig diaconaal overleg en eenmaal per jaar met de P.C.I.

## Lief en leed

### Gedoopt:

15 december 2013 Lenn van der Meer, Anna van Saksenlaan 11, Hazerswoude-Dorp.

*Wij wensen de dopeling, hun ouders en familie veel geluk*

### Overleden:

29 december 2013 Willy Werner Wetzler, 82 jaar, Jac. Reviusstraat 73, Hazerswoude-Rijndijk. Na de uitvaartdienst op vrijdag 3 januari om 11.30 uur is hij gecremeerd in het Crematorium Rhijnhof in Leiden.

*Dat hij moge rusten in vrede*

## Stuurgroep Diaconie

### Dienst van de stuurgroep:

Januari:	Conny van Dijk tel.: 588554
Februari:	Anneke Koeckhoven tel.: 588260

### Laat van u horen

als u ziek bent of op een andere manier of ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven, tel. 588260.



## Colofon

### Parochiekernen St. Bonifacius en de Heilige Geest

#### Secretariaten parochiekernen

St. Bonifacius  
Paradijslaan 6  
2405 CC Alphen aan den Rijn  
T. 0172 – 472410 / Fax 0172-471413  
E-mail: [sintbonifacius@heiligethomas.nl](mailto:sintbonifacius@heiligethomas.nl)  
Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 – 12.00u.

#### De Heilige Geest

“De Bron” kamer 3  
Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen aan den Rijn  
Tel. 0172 – 443148  
E-mail: [deheiligegeest@heiligethomas.nl](mailto:deheiligegeest@heiligethomas.nl)  
Openingstijden: ma t/m vr 09.30 – 12.00u.

#### Pastoraatgroep St. Bonifacius

Gusta van der Sluijs  
Frans Dam  
Jolanda van Vliet

#### Pastoraatgroep H. Geest

Erna Teule  
Annemiek Plompen  
Marchien van de Sande  
Hans Lapidaire

#### Kopij parochiekernen

[redactiealphen@heiligethomas.nl](mailto:redactiealphen@heiligethomas.nl)

#### Inleverdatum kopij parochiekernen Alphen

Nummer 2: 14 maart 2014

#### Verschijningsdatum parochieblad

Nummer 2: 27 maart 2014

#### Klachten en opmerkingen over de bezorging

secretariaat parochiekern Bonifacius  
Tel. 0172 - 472410

#### Commissie van beheer

Piet Hoeksel	voorzitter
René van de Burgt	penningmeester
Jan Kroft	secretaris
Dirk Spronk	lid
Arie Hoogervorst	beheer gebouwen
Peter Dobbe	beheer begraafplaats, uitvaarten en begraven
Erna Teule	lid

#### Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:  
ING-bank: NL76 INGB 0004400997 t.n.v. RK Kerkbest Parochie Heilige Thomas (Boni + H. Geest), Alphen a.d. Rijn  
Kerkbijdragen:  
Rabobank: NL53 RABO 0301614199 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (St. Bonifacius), Alphen a.d. Rijn  
ING-bank: NL85 INGB 0001593558 t.n.v. RK Kerkbest Parochie Heilige Thomas (H. Geest), Alphen a.d. Rijn

## Dagboek

Het jaarthema van de parochie H. Thomas is dit jaar “Ken je buren”. Daar proberen we ook in de geloofsgemeenschap de Heilige Geest op verschillende manieren invulling aan te geven. Een daarvan is het maken van een dagboek. Wat houdt dat in? In de komende vastentijd willen we proberen om met een aantal parochianen zo’n dagboek te gaan maken. Liefst elke dag schrijft een parochiaan een stukje in het dagboek. En geeft het door aan de volgende schrijver. Elke schrijver heeft een pagina ter beschikking. Een schrijver is helemaal vrij om met die pagina te doen wat hij of zij wil. Een schrijver mag opschrijven wat hem of haar die dag getroffen heeft of wat hij of zij heeft meegemaakt. Maar een schrijver mag ook een tekst of een afbeelding opnemen die hem of haar geraakt heeft. Een bijdrage mag anoniem, maar het is fijn als een schrijver zijn of haar naam onder op de pagina zet.

Op die manier ontstaat een dagboek dat een kijkje geeft op de burens in onze eigen parochiekern. Het dagboek zal na afloop

niet in de kast verdwijnen. We denken eraan om het dagboek rond te laten gaan in onze parochiekern. We kunnen het ook achter in de kerkzaal of in het parochiecentrum ter inzage leggen. Iedereen die dat wil kan het dagboek dan inzien.

Wil het dagboek werkelijkheid worden, zijn er veel schrijvers nodig, liefst dus een voor elke dag van de vastentijd. We zijn dus opzoek naar parochianen uit de parochiekern de Heilige Geest die een bijdrage willen leveren aan het dagboek. Hebt u belangstelling, geeft u dan op via het parochiecentrum in de Bron. We nemen dan contact met u op om een en ander concreet te maken. En om af te spreken wie op welke dag een bijdrage levert aan het dagboek.

*Hans Lapidaire, pastoraatgroep parochiekern de heilige Geest*



## Ontmoetingsmiddagen voor ouderen

Ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de maandelijkse ontmoetingsmiddagen in “De Bron”. Vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur. De middagen eindigen om 16.30 uur. De data en onderwerpen zijn als volgt:  
**Donderdag 27 februari** treedt de muziekgroep “Grieshog” op met vrolijke Ierse muziek o.l.v. Bert van Kappel.  
**Donderdag 27 maart** presenteert De heer

v.d. Burg ons een mooi diaklankbeeld over het onderwerp: “Klassiek Italië”. Onze middagen zijn altijd heel gezellig; u bent van harte welkom. Wanneer u problemen heeft met vervoer dan kunt u maandag 24 februari en maandag 24 maart van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar mevrouw Wormgoor, tel. 430585 of b.g.g. naar mevrouw Kolman, tel. 415447. Tot ziens in “De Bron”.

Organisatie: Interkerkelijke Ouderen Commissie Oudshoorn/Ridderveld

## Help

In het vorige parochieblad heeft u kunnen lezen over de functie van de pastoraatgroepen. De leden van de pastoraatgroep zijn de oren en ogen van de pastores en zorgen voor de communicatie tussen de werkgroepen onderling en daarnaast de communicatie met het pastores team.

Er zijn verschillende aandachtsgebieden: liturgie/catechese/diaconie/pastoraat/oecumene.

De pastoraatgroep in de parochiekern Bonifacius bestaat op dit moment feitelijk uit één persoon. Dit komt er op neer dat één persoon alle aandachtsvelden behartigt.

U begrijpt dat dit ondoenlijk is. Daarom dreigen we ook deze ene vrijwilliger te verliezen.

Vandaar de kreet HELP!!

Zijn er mensen met werkgroepervaring op één van deze vijf aandachtsvelden, die denkt...ja misschien iets voor mij. Laat het mij weten.

Dit is niet de procedure die normaal doorlopen wordt wanneer we vrijwilligers op deze functies zoekt. Er zal na uw aanmelding een gesprek plaatsvinden, want uiteindelijk gaat het om plekken die door het bisdom worden bevestigd. Maar het water staat ons aan de lippen vandaar deze onpersoonlijke oproep via het parochieblad.

Wilt u meer informatie of reageren: dia-ken Gilion Greeve, [g.greeve@heiligethomas.nl](mailto:g.greeve@heiligethomas.nl)







## Gezinsviering 2.0 in de Bonifaciuskerk: 9 februari

Voorafgaand aan Valentijnsdag zal de eerstvolgende gezinsviering 2.0 het thema 'Liefde is niet te koop' meekrijgen. Deze viering is op zondag 9 februari a.s. om 11.00 uur in de Bonifaciuskerk. Ouders en kinderen krijgen via de plaatjes van de beamer een verhaal te horen over belangeloze liefde. 'Kom zoals je bent' is de titel van het verhaal over een vijftal weeskinderen, die bij de koning in de gunst proberen te komen. Ook het meisje, dat niets heeft en niets kan, mag er zijn. Jezus leert ons dikwijls ook, dat we de ander moeten liefhebben zonder een tegenprestatie te verwachten. Zo mogen die ochtend ook weer feest vieren bij Jezus zonder dat hij grote dingen van ons vraagt. Terwijl er voor de grote kinderen en hun ouders in de kerk de viering bezig is, gaan de allerkleinsten naar een eigen, ook vrolijk samenzijn.

## Interkerkelijke dienst

met en voor mensen met een verstandelijke beperking  
*"Dromen met Jakob"*

Op zondag 16 februari om 16.30 uur wordt in de Adventskerk te Alphen aan den Rijn weer een aangepaste kerkdienst gevierd.

We hebben met ds. M. Hofma de dienst, die zij zal leiden, voorbereid. Als Jakob moet vluchten zorgt God voor hem en engelen spelen hierbij een rol. In Genesis 28 lezen we wat er onderweg met Jakob gebeurt.

Hij droomt en daarom kozen we bovenstaand thema.

Teddy Damwijk zal zingen en ook vele anderen zullen helpen om er een fijne

dienst van te maken.

We willen nog eens benadrukken dat deze diensten zeer toegankelijk zijn voor gezinnen met kleine kinderen. Het verhaal is eenvoudig, er is altijd wat te zien en we zingen vaak kinderliederen.

Let op: Ook nu begint de dienst om 16.30 uur. We zingen even vooraf en na afloop van de dienst is er koffie, thee of limonade voor iedereen. Komt u ook?

Dit is de eerste dienst in 2014. Daarna volgen nog 1 juni, 5 oktober en 21 december.



Namens de werkgroep,  
Tjitske Ferweda

## Wereldgebedsdag 2014

De Wereldgebedsdag 2014 zal gehouden worden op vrijdag 7 maart 2014.

Het is letterlijk en figuurlijk een wereldgebeurtenis! Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed de wereld rond. Wat deze vrijdag tot een speciale dag maakt is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld gebedssamenkomsten plaats vinden, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schrift gedeelten worden gelezen. Het is dus een ketting van gebed door de hele wereld. Samen bidden, samen vieren en samen delen!

De viering voor 2014 is gemaakt door vrouwen van het wereldgebedsdagcomité uit Egypte en ook de Bijbellezingen zijn door hen gekozen. Egypte is het land dat in 2014 centraal zal staan. Het thema van de viering is: "Bron van Leven".

In Alphen a/d Rijn zullen er 3 vieringen plaats vinden op de volgende locaties:  
Rijnzate, Magnoliastraat 16, aanvang 15.30 uur  
Kerkelijk Centrum De Bron, Troubadourweg 2, aanvang 14.30 uur  
Zuidervaart, Zuiderkeerkring 2 aanvang 15.30 uur

Voor verdere informatie: [www.wereldgebedsdag.nl](http://www.wereldgebedsdag.nl).

Graag tot ziens op  
vrijdag 7 maart 2014  
op één van deze  
vieringen.



namens WGD comité Alphen a/d Rijn,  
Trix Bouman, tel. 0172-475348

## 2 februari Maria Lichtmis

Veertig dagen na Kerstmis. Bij de Presentatie van Christus in de Tempel herdenken de orthodoxen en rooms-katholieken dat Maria, de moeder van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer na de geboorte van haar zoon. In het oude Israël was het gebruik dat moeders zich in de tempel zuiverden, veertig dagen na de geboorte van hun kind. Ze offerden bij deze gelegenheid een lam en twee duiven.



Voor de kalenderhervorming van 1969 heette het feest in katholieke kring: Maria Lichtmis (ook Candlemas).

Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet (zoals beschreven in Leviticus, hoofdstuk 12) moest brengen; vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae.



Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis.

In de Oosterse kerken wordt het feest zoals alle feesten dertien dagen later gevierd, dus op 15 februari.

## Vorbereiding 1e communie

*Parochiekern H. Michaelen H. Bernardus*

Woensdag 8 januari zijn we gestart met de eerste bijeenkomst ter voorbereiding van de eerste heilige communie. We hebben dit jaar een gezellige groep van 15 communicantjes. Deze communicantjes zullen op zondag 9 februari tijdens de gezinsviering worden voorgesteld. Voordat ze hun communie doen volgen ze totaal 8 bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten maken we gebruik van het "blijf dit doen"-project. Wij hopen dat de communicantjes veel plezier aan het project beleven en dat ze op 25 mei een mooie dag zullen hebben.

*De communiewerkgroep,  
Corrie Ammerlaan, Rinie de Boer,  
Mariken Schenkeveld*

## Kinderen met LEV!

Nee, dat is geen spelfout. In Hazerswoude-Dorp is er nu LEV. LEV betekent HART in het Hebreeuws, maar bij ons staan de letters voor Leven, Evangelie en Vriendschap. Je kunt er iets leren over Jezus en zijn manier van leven, maar ook vriendschap sluiten met de andere kinderen en er een leuke bijeenkomst van maken. De bijeenkomsten zijn tijdens de viering. Tot de zomervakantie is LEV er 1x per 2 maanden, namelijk nog op 23 maart, 18 mei en 13 juli. Het is voor kinderen van 5-9 jaar. Heb jij het LEF om naar LEV toe te komen?



*Pastoraal werker Lâm*

## Digitale 'jeugdhonk'

Hebben jullie het al gezien? Er is een digitale plek op de website om elke week even te neuzen. We zullen proberen elke week weer iets anders erop te zetten. Een mooi lied, een puzzel, een tekening, een tekst of iets anders. Misschien heb jij zelf wel ideeën? Dat kan je mij dan ook laten weten. En misschien is het wel zo goed dat we dat er dan een keer opzetten, zodat alle anderen van jouw idee kunnen genieten.

Kijk voor de digitale 'jeugdhonk' op [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl) onder het kopje 'jeugd en jongeren'. Veel plezier!

*Pastoraal werker Lâm*

## Blijf dit doen!

*1e communievoorbereiding parochieker-  
nen Bonifacius en de heilige Geest*

In december zijn in parochiekern Bonifacius kinderen en hun ouders gestart met de voorbereiding op de eerste heilige Communie, aan de hand van het project "Blijf dit doen".

In maart zullen de kinderen die zich in de parochiekern De Heilige Geest hebben opgegeven, starten.

"Blijf dit doen om mij te gedenken": de woorden van Jezus tijdens het laatste avondmaal. Wat betekent dat? Wat houdt het in? Jezus roept ons op om het brood en de wijn met elkaar te blijven de-

len en Hem in de eucharistie steeds opnieuw te ontmoeten. Maar deze woorden houden ook de opdracht in om te leven zoals Jezus ons heeft voorgedaan. Het sacrament van de eucharistie is daarbij een bron van kracht en inspiratie. In het eerste communieproject worden de kinderen vertrouwd gemaakt met ons geloof en wat er in de kerk gebeurt. Ze worden ook uitgenodigd te ontdekken hoe de woorden van Jezus een weerklank kunnen vinden in hun eigen leven. Al in het eerste hoofdstuk leren de kinderen dat Gods naam de belofte is dat Hij bij ons wil zijn: "Ik zal er zijn, is mijn naam". Op zondag 9 maart in de Bonifaciuskerk en

op 23 maart in de benedenkerkzaal van de Bron, zullen de kinderen zich tijdens de vieringen voorstellen aan de geloofsgemeenschap en hun eigen naam bekend maken. Ze willen laten zien dat ze erbij horen en dat ze de weg van Jezus willen blijven volgen. Iedereen is hierbij van harte welkom!



*Alphense werkgroepen  
eerste communie-  
voorbereiding*

## Vormselvoorbereiding

*Vormelingen Hazerswoude-Rijndijk en  
Hazerswoude-Dorp*

Op maandag 24 februari start de vormselvoorbereiding met een ouder/kind bijeenkomst

in het parochiecentrum van de HH. Engelbewaarderskerk. Er zijn 15 a.s. vormelingen, die deel gaan nemen aan deze voorbereiding. Tijdens 6 bijeenkomsten worden de vormelingen voorbereid op

het ontvangen van dit Sacrament. Het project wat hiervoor gebruikt wordt heet: "In Vuur en Vlam".

Op zondag 6 april om 9.30 uur zullen de vormelingen zich voorstellen in een viering in de HH. Engelbewaarderskerk. De vormselplechtigheid is (onder voorbehoud) op zaterdagavond 14 juni of zondagochtend 15 juni.

Zit je in groep 8 en heb je geen uitnodiging gehad om mee te doen maar wil je

het wel, dan kun je je nog aanmelden.

*Werkgroep vormsel,  
Pastoraal werker Lâm, Liesbeth Edix-  
hoven, Alexandra Rijndijk, Marion Drost  
mkdrost@hotmail.com tel: 071-3412688  
of 06-15335955 Mariken Schenkeveld*

