



Het vieren van Pasen

Veertig dagen, vijftig dagen.

We gaan op weg naar Pasen. Daarvoor hebben we een periode van veertig dagen: de Veertigdagentijd. Deze tijdspanne is afgeleid van de veertig jaar, dat Israël op weg was naar het beloofde land en van de veertig dagen, die Jezus verbleef in de woestijn. Veertig dagen worden ons ter voorbereiding op het Pasen gegeven: een tijd van bezinning, een tijd van meer aandacht voor mensen in nood – dichtbij en ver weg – , een tijd van meer toelag op het gebed en een tijd van vasten (zie Mattheus 6, 1-18). Veertig dagen op weg naar Pasen. Trouwens, we vieren Pasen in de kerk ook niet slechts in twee dagen. De eerste paasdag en de tweede paasdag, die in onze zakagenda worden aangegeven, zijn het begin van een lange reeks paasdagen. Feitelijk duurt het paasfeest tot Pinksteren, dus vijftig dagen. Het is een tijd van vreugde, van jubelzangen, van versiering vanwege de heerlijkheid van de Heer.

De Nederlandse bisschoppen.

De Nederlandse bisschoppen schreven vorig jaar een brief over het Paastriduüm. Dat zijn de drie dagen, waarop de kerngedachte van het paasfeest gevierd wordt: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. Dat moeten geen vierinkjes zijn met kleine plukjes mensen hier en daar, vinden de bisschoppen. Die drie dagen moeten groots en met inbreng van veel zangers, veel parochianen samen met hun voorgangers gevierd worden. Daarom is het de wens van de Nederlandse bisschoppen om de liturgie van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake niet in elk kerkgebouw apart te vieren, maar alleen in de door de bisschop aangewezen parochiekerk.

Ook moet de liturgie, waarin de kerngedachte van het paasfeest gevierd wordt, één doorlopend geheel zijn. Niet de viering van Witte Donderdag apart, die van Goede Vrijdag apart en die van de Paaswake apart; de liturgieviering van Pasen moet één geheel zijn. Als je halverwege of op het eind van een feest komt, dan ben je er niet echt bij betrokken. De echte vierders van een feest zijn er van het begin tot het eind. Zo ook met de viering van Pasen, die begint bij de begroeting op Witte Donderdag en die eindigt met de wegzending aan het slot van de Paaswake. Eén gezamenlijke, grootse viering van het Paasmysterie van de Heer.

De drie dagen van Pasen hier.

In de parochie van de heilige Thomas hebben we de laatste jaren geprobeerd de drie dagen van Pasen als één geheel te vieren. Dat gebeurde door dezelfde pastor drie avonden achtereen in dezelfde kerk te laten voorgaan. Niet op Witte Donderdag hier, Goede Vrijdag daar en de Paaswake weer ergens

anders. Ook werd er gezorgd voor dezelfde lectoren, dezelfde acolieten tijdens die drie dagen van Pasen. En een speciale waardering mag er klinken voor het koor 'In Between', dat in de St. Bonifaciuskerk alle drie dagen op zijn post was. Zo werd er uitdrukking gegeven aan die ene viering die de liturgie van de drie dagen is.

Wel werden de drie dagen in elk van de kerkgebouwen in onze parochie gevierd. Ook al wordt de inzetbaarheid van emeritipriesters steeds moeilijker en is die voor die drie dagen in onze parochie niet meer te verwezenlijken, dit jaar vieren we toch in al onze kerken de liturgie van het Paastriduüm. Maar er is een grens aan; dat vinden de bisschoppen, dat beseffen ook vele parochianen. Als er op die verschillende kerkplekken maar een klein plukje liturgievierders aanwezig is, is het beter te komen tot een gezamenlijk vieren van het Paasmysterie.



De plaatselijke viering van de drie dagen.

Op 24 januari jl. hebben we er in Hazerswoude-Dorp over dit onderwerp gesproken met mensen uit de parochiekern Michaël-Bernardus en uit de parochiekern Engelbewaarders. Bijna unaniem waren zij ervoor om de viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en van de Paaswake in het eigen kerkgebouw te handhaven en stelden eigen vieringen boven een gezamenlijke viering van de drie dagen van Pasen. Maar tegelijk moesten zij ook erkennen, dat dit voor de toekomst niet te handhaven is. Gelet op de vermindering van het aantal kerkgangers, van het aantal beschikbare priesters is het samen vieren van de parochianen van de Michaël-Bernardus en van de Engelbewaarders op korte termijn niet langer ondenkbaar. Er zullen de komende jaren veranderingen noodzakelijk zijn wat de viering van de drie dagen van Pasen betreft, niet enkel aan de Rijnwoudse kant van de parochie maar ook aan de Alphenense kant.

Tenslotte...

Het zou goed zijn, als bisschoppen eens kwamen luisteren naar wat parochianen zeggen op bijeenkomsten zoals die op 24 januari in Hazerswoude-Dorp. Ze zouden er veel opmerkelijke uitspraken horen. Maar het zou ook goed zijn, als parochianen zich meer zouden afvragen waarom die dagen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen bij elkaar horen en dat je eigenlijk geen deel kan missen. We hebben nog een aantal dagen van die veertig dagen voorbereiding op Pasen te gaan. Er kan dus nog een hoop gebeuren.

Ruud Visser, pastoor

The Passion (het Paasverhaal) in Den Haag op Witte Donderdag 28 maart 2013 aanvang 20.30 uur.

Vanuit het parochiebestuur

Zoals gebruikelijk wil ik u op de hoogte brengen van een aantal zaken, die in het parochiebestuur zijn besproken en die meerdere kernen van de parochie betreffen:

Het parochiebestuur heeft vergaderd op 12 januari en 14 februari 2013.

* De beleggingsadviescommissie bestaande uit de heren Jos Pijpers, Arie Hoogervorst en Theo Olierook adviseert het parochiebestuur over het beheer en invulling van de beleggingsportefeuille. Als een van de eerste activiteiten hebben zij de huidige portefeuille getoetst aan het beleggingsstatuut en de bijbehorende beleggingsrichtlijn (deze zijn door het Bisdom vastgesteld). Daarnaast adviseren zij om de bestaande drie portefeuilles van de voormalige parochies samen te voegen tot één beleggingsportefeuille.

* Naar aanleiding van de brief van de gezamenlijke bisschoppen over het Paastriduum (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen) zijn alle liturgisch betrokkenen in de kernen van Rijnwoude uitgenodigd voor een gesprek op 24 januari 2013 in "De Juffrouw" in Hazerswoude-Dorp. De parochianen gehoord hebbend en na overleg in het pastoraal team is besloten de vieringen van de Goede Week dit jaar nog in alle kernen te houden. Voor de toekomst zouden de vieringen kunnen worden afgewisseld in Hazerswoude-Dorp en Rijndijk.

* Er is een onderhoudscommissie samengesteld uit de commissies van beheer van de lokale kernen. Deze bestaat uit Arie Hoogervorst, Roland van Lierop en Henk de Boer. Zij gaan samen met Piet van Leijden, vanuit het bestuur, de diverse onderhoudsplannen bespreken.

* Er is een brief uitgegaan van de pastores over een tentoonstelling met het thema "God woont onder ons".

* Het hongerdoek, waaraan pastores en veel parochianen met inzet en plezier hebben gewerkt, is erg mooi geworden. Er is een begeleidend boekje gemaakt. Het hongerdoek rouleerde langs de kernen. In elke kern heeft het doek tweemaal gehangen. Met Pasen hangt het in de Bernarduskerk.

Tot slot wil ik u en de uwen na een hopelijk "Goede Week" een zalig Pasen wensen.

*Piet Hoeksel, vicevoorzitter
parochiebestuur H. Thomas*

Afscheid redactielid

Betsy Stapper heeft te kennen gegeven niet langer deel te willen uitmaken van de redactie van het parochieblad. Dat is jammer, want zij was een goede schakel in het redactieteam. Zij bracht kennis en ervaring mee vanuit het parochieblad van de Emmaüsgangers en vanuit de parochie in Bodegraven, waar ze ook redactiewerk heeft gedaan. We respecteren haar besluit, danken haar hartelijk voor haar inbreng en inzet en wensen haar alle goeds.

De redactie

Labyrint: een pelgrimstocht voor, door, met en van jezelf

Na een ochtend hard doorwerken met de werkgroep volwassenencatechese was alles in orde. Het resultaat mocht er zijn: een labyrint uitgezet in de HH. Engelbewaarderskerk van Hazerswoude-Dorp. De pelgrimstocht kon beginnen voor de 19 deelnemers. Het was een inspirerende avond. Er heerste een 'heilige stilte' waarin een ieder in z'n eigen ritme bij zichzelf en God kon komen. Op deze wijze werd er vorm gegeven aan het jaarthema van onze parochie: God woont onder ons. Het is een zeer bijzondere avond geworden, die zeker voor herhaling vatbaar is.

De avond werd in gepaste stijl afgesloten met de pelgrimszegen en een aandenken van de heilige Christoffel. Zo vervolgden allen met een goed gevoel hun pelgrimstocht in het leven.



*Pastoraal
werker Lâm*

Colofon Parochie H. Thomas

Pastoraal team

Ruud Visser (r.visser@heilighethomas.nl)
Gilion Greeve (g.greeve@heilighethomas.nl)
Lâm T. Nguyễn (lt.nguyen@heilighethomas.nl)

Parochiebestuur

Piet Hoeksel : vice-voorzitter
Tineke Heemskerk : secretaris
(secretaris@heilighethomas.nl)
René van de Burgt : penningmeester
Piet van Leijden : lid, portefeuille beheer
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn.
Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413
E-mail: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Website: www.heilighethomas.nl

Contactgegevens parochiekernen

H. Michael en H. Bernardus pag. 7
H.H. Engelbewaarders pag. 11

St. Bonfacius en Heilige Geest pag. 13

Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Margreet Starenburg

Kopijadres

redactieparochieblad@heilighethomas.nl

Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);
- bij voorkeur in WORD;

- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;
- kopij altijd ondertekenen
De redactie behoudt zich het recht om de kopij in te korten of aan te passen.

Inleverdatum kopij

nummer 3: 3 mei 2013

Let op! Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de emailadressen van de redactie van de parochiekernen.

Verschijningsdatum

nummer 3: 16 mei 2013

Betalingen

Hoofdbankrekening: 3016.01.593 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas, Alphen a.d. Rijn. Kerkbijdragen, misintenties, giften: zie colofon van de parochiekernen.
PCI: op rekening 39.16.03.825 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.

Vormgeving: Grafitas.nl

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

Joods begraven

Op 17 januari was er een avond hierover in het parochiecentrum. Er was grote belangstelling, zo'n 40 mensen waren er. Nadat pastoor Visser de heer Bueno de Mesquita had ingeleid toog hij in aanvang.



Eerst verklaarde hij zijn naam. Die is heel internationaal en bindend naar verschillende culturen. Hij was en is beheerder van de bekende Joodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel, Beth Haim geheten. Daar zijn veel begrafenissen van "Mokumse" Joden. Ook veel "prominenten" zijn hier bijgezet.

Het meest dat bij Joods begraven opvalt is het snelle begraven nadat de overledene is gestorven. Hij vertelde dat "de snelste" begravenis al na 4 uur was! Er worden geen condoleances gemaakt omdat dat ook geen zin heeft, hooguit komt er een plakkaat. Ook de eenvoud van het begraven valt op. Er zijn geen bloemen en de kist is er omdat de wet dat tot voor kort voorschreef. De grafrede is een lof aan God, er wordt daarbij geput uit de psalmen. Verder mag er, voordat de dood er is,

geen enkele voorbereiding komen of gedaan worden voor de begravenis. Ook moet de dode snel worden afgedekt; daarom is er geen opbaring. Wel wordt de dode ritueel gewassen. Dat gebeurt in het washuis. In Alphen was dat aan de Aarkade. Ook hiervoor gelden voorschriften.

Pas nadat de dode ter aarde besteld is gaat de rouw in. Dat kan een jaar duren. Hoe die rouw is of wordt gedaan kan men deels zelf bepalen. Bij de Joden blijft de dode (ook) in herinnering maar sterker dan bij ons. Dat wil zeggen: thuis en in de vieringen. De begraafplaats -de steen is eenvoudig- blijft in ruste. Er wordt ook geen grafonderhoud gepleegd, waardoor onkruid welig tiert en stenen er verloren bijstaan. Het zij zo. Graven mogen ook niet geruimd worden, ook mag niet worden herbegraven. Alhoewel er omstandigheden kunnen zijn waardoor moet worden afgeweken. Zie Alphen.

Het was een heel boeiende avond, ook door het boeiende be-toog. De begraafplaats in Ouderkerk is te bezoeken, maar (uiteraard) niet op zaterdag.

Koos Jansen

Engelen

Welke religie we ook hebben: jodendom, christendom of islam; er is een plek voor deze hemelse creaturen. De engelen, we kennen ze allemaal. Althans we weten van hun bestaan af. Voor de één is dat een zeker weten naar aanleiding van een voorval waarbij de aanwezigheid van een engel heel concreet en tastbaar was. Voor een ander is het slechts een begrip en kennen we ze door de traditie en uit de bijbel. De werkgroep volwassenencatechese heeft daarom een avond gepland om dieper op dit onderwerp in te gaan.

Wie zijn die engelen, wat zijn het voor hemelse wezens, waar komen ze vandaan en wat voor waarde kunnen zij hebben

voor ons geloof? Deze 'hemelse' avond zal gehouden worden op *maandag 15 april om 20.00 uur in de pastorie van de Bonifaciuskerk.*

U kunt zich aanmelden bij volwassenencatechese@heilighethomas.nl. Graag tot dan.



*Werkgroep volwassenencatechese,
pastoraal werker Lâm*

Hartstochten 2013

Het lijkt nog zo ver weg, maar we naderen al weer bijna het einde van het catechetisch jaar. Zoals u dat van ons gewend bent, hebben we ook dit jaar ter afsluiting van een seizoen vol afwisselende bezinningsavonden de wandeling.

Deze zal plaatsvinden op 24 mei om 18.30 uur. De exacte plaats van vertrek

zal u kunnen vinden in de folders en flyers, die er t.z.t. zullen zijn. Wandelen op zich is al fijn, maar nog fijner is het met meerdere mensen. Bovendien wordt het een onvergetelijke wandeling als we dat doen door met elkaar in gesprek te gaan. Daar zal dan ook volop gelegenheid voor zijn. U bent allen van harte uitgenodigd met ons mee te wandelen. Uiteraard kunt

u zich hiervoor al aanmelden bij volwassenencatechese@heilighethomas.nl.



*Werkgroep
volwassenencatechese,
pastoraal werker Lâm*

Tentoonstelling 'God woont onder ons'

De tijd van het hongerdoek is nog niet voorbij, of de volgende activiteit in het kader van ons jaarprogramma 'God woont onder ons' staat voor de deur. Deze activiteit behelst het houden van een tentoonstelling met het jaarthema als opzet.

Er is hard gewerkt aan het hongerdoek. Door mensen uit de verschillende parochiekernen van de heilige Thomas werden ideeën ontworpen, werden plannen uitgewerkt, en werd er zo een deel van het hongerdoek aangeleverd. De ene groep werkte met lapjes stof, de andere met wol, en weer een andere groep met verf. Het hongerdoek werd zo een signaal, niet van een of twee mensen, maar van een grote groep parochianen. Ieder werkte eerst in de eigen kring en later kwamen al die mensen samen om de afbeeldingen bij elkaar te brengen. En dan waren er nog parochianen nodig om het hongerdoek

van week tot week en van kerk tot kerk te vervoeren. Bovendien moest de afbeelding, wanneer die niet in het kerkgebouw hing, ook getoond kunnen worden. Hiervoor waren dan ook weer mensen nodig. Het was goed om te zien, hoe parochianen uit de verschillende hoeken van de parochie heilige Thomas met het hongerdoek bezig geweest zijn.

Bij de tentoonstelling 'God woont onder ons' kunnen in beginsel alle parochianen meedoen. Bij het nadenken over het jaarthema 'God woont onder ons' kwam een van onze parochianen met het idee om een kleine tentoonstelling over dit thema te houden. Die tentoonstelling zou moeten gaan over dingen die mensen thuis hebben en die hen wijzen op het gegeven dat God onder ons woont. Het uitstellen van zulke spullen zou per locatie - in elk van de vier kerken van de parochie - kunnen ge-

beuren. Die tentoonstelling zou in een weekend van eind mei/ begin juni moeten plaatsvinden.

Wij vragen u eens na te denken, of u thuis iets hebt, dat u het gevoel geeft van 'God woont onder ons'. Dat kan een bijzonder kruisbeeld zijn, of een H. Hartbeeld, een schilderij met de goede Herder, of een bijzonder gebedenboekje. Misschien hebt u een religieuze voorstelling of voorwerp, waarvan andere wel eens gezegd hebben: 'Wat mooi!'. Het kunnen ook uitzonderlijke zaken zijn, die niet direct aan de kerk doen denken, maar wel aan het thema 'God woont onder ons' raken. Dat zou bijvoorbeeld een brief van een verloren gewaande vriendin kunnen zijn, waarbij je vermoedt dat met terugvinden te maken heeft; of een steen die iemand herinnert aan een meditatieve voettocht die ooit gemaakt is; of de pijp van iemand die heel veel voor anderen betekend heeft en in wie je Gods wijsheid zag.

Het thema 'Gods woont onder ons' kan dus naast traditioneel religieuze voorwerpen ook heel goed uitgebeeld worden in seculiere dingen. Van al die aangeleverde spullen willen we een kleine tentoonstelling houden, waarbij de waarde en de waardigheid van elk voorwerp geëerbiedigd dient te worden. Het resultaat van wat dan getoond wordt, kan even fascinerend worden als het hongerdoek, dat voor de Veertigdagentijd is gemaakt.

U krijgt er nog wel meer over te lezen via het volgende nummer van ons parochieblad of via de weekberichten. Maar u zou alvast op zoek kunnen gaan in uw huis. Wij horen graag van u, en u hoort nog van ons.

Namens de pastores en de pastoraatgroepen, R. Visser

Liturgie de komende tijd

Palmzondag of Passiezondag

Het weekend van 23 en 24 maart staat in het teken van Palmzondag. Dan vieren we in alle parochiekernen de triomfantelijke intocht inclusief de rondgang van de kinderen met de versierde palmpaasstokken.

Goede of Stille Week

In deze week worden op maandag-, dinsdag- en woensdagavond 25, 26 en 27 maart in de bidkapel in De Bron oecumenische gebedsvieringen gehouden. Deze vieringen beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer 30 minuten. Ook wordt in deze week het verhaal verteld over de gebeurtenissen rond lijden, sterven en verrijzen van Christus. Te beginnen op Witte Donderdag met Eucharistievieringen om 19.30 uur in de St. Bonifaciuskerk en ook in de H.H. Engelbewaarderskerk. In de H. Bernarduskerk is er om 19.30 uur een woord- en communieviering.

Op Goede Vrijdag zijn er meditaties rondom het kruis om 09.30 uur in Het Anker, om 14.00 en 15.00 uur in de St. Bonifaciuskerk en eveneens om 15.00 uur in de bovenzaal van De Bron en in de H.H. Engelbewaarderskerk. Tijdens deze vieringen is er gelegenheid bloemen te leggen aan de voet van het kruis. In de avond op Goede Vrijdag komen we samen rond het lijdensverhaal om 19.30 uur in de St. Bonifaciuskerk, in de H.H. Engelbewaarderskerk en in de H. Bernarduskerk. Eveneens om 19.30 uur is er in de benedenzaal van De Bron een oecumenische gebedsdienst rond het kruis.

Op Paaszaterdag komen we in onze kerken samen voor de viering van de Paaswake. Om 19.00 uur zijn er gezinspaaswaken in de St. Bonifaciuskerk en in de H.H. Engelbewaarderskerk. Later op de avond zijn er nog vieringen om 20.00 uur in de bovenzaal van De Bron en om 21.00 uur in de H.H. Engelbewaarderskerk en in de H. Bernarduskerk. Tenslotte is er om 22.00 uur nog een viering in de St. Bonifaciuskerk.

Met Pasen zijn er in alle parochiekernen op de gebruikelijke tijden Eucharistievieringen m.u.v de H. Bernarduskerk. Hier begint de Eucharistieviering om 11.15 uur.

Op Tweede Paasdag is er voor alle parochiekernen één Eucharistieviering en wel om 10.30 uur in de St. Bonifaciuskerk.

Collectes

Tijdens de vieringen van de Paaswake, evenals met Pasen, zijn er in de St. Bonifaciuskerk en in De Bron twee collectes. Eén collecte voor het vastenproject "Caras Alegres" en een ter bestrijding van de onkosten die zijn gemaakt voor de vieringen in de Goede Week en voor het pastorale werk in de parochie. In Rijnwoude zijn voor het vastenproject vastenzakjes huis-aan-huis bezorgd en weer opgehaald.

Eerste H. Communie

Deze vieringen vinden plaats van de kinderen uit de kern De Heilige Geest op 7 april om 11.00 uur, H.H. Engelbewaarders

op 14 april om 09.30 uur, St. Bonifacius op 21 april om 09.30 uur en H. Bernarduskerk op 26 mei om 11.00 uur. Wij wensen alle kinderen en hun ouders een heel bijzondere en mooie dag toe.

Meimaand, Mariamaand

In deze maand wordt op donderdagavond m.u.v. Hemelvaartsdag (9 mei) om 19.00 uur de rozenkrans gebeden in de kapel van Verzorgingshuis St. Joseph en in de kapel van Het Anker. En elke dinsdagavond 19.00 uur in de H. Bernarduskerk en om 19.30 uur in de H.H. Engelbewaarderskerk.

Herdenking slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog In verband met deze herdenking vervallen op 4 mei de vieringen van zaterdagavond.

Hemelvaartsdag 9 mei

Op deze dag is er om 09.30 uur in de St. Bonifaciuskerk een woord- en communieviering. Ook wordt er op deze dag door de H.H. Engelbewaarderskerk om 10.00 uur een weilanddienst verzorgd bij de familie Klerks, Breiterlaan 24A, Hazerswoude-Dorp. Pastoor Visser zal voor gaan en het Caeciliakoor zal de viering muzikaal ondersteunen. In de wekelijkse nieuwsbrief kunt u t.z.t. meer lezen over deze dienst.

Pinksternoveen

Op 9 mei vieren we de dag van Jezus' Hemelvaart. Op weg naar Pinksteren zijn er dagelijks woord- en gebedsvieringen, die gedurende negen dagen voor Pinksteren in verschillende kerken in ons "Groene Hart" worden gehouden. De Pinksternoveen start op vrijdag 10 mei. Op zondag 12 mei is er om 10.00 uur in de benedenzaal van De Bron een oecumenische viering en op donderdag 16 mei om 19.30 uur in de H. Bernarduskerk. Een volledig overzicht van alle vieringen van de Pinksternoveen vindt u elders in dit blad.

Pinksteren

In het weekend van 18/19 mei wordt de paastijd afgesloten en de vlam van de paaskaars gedooft. We hopen echter dat Gods Geest werkzaam zal blijven in deze wereld. In De Bron viert de parochiekern "De Heilige Geest" haar naamdag.

Collectes

Bij het samenkomen met Pinksteren zal van ons allemaal een bijdrage worden gevraagd voor het welzijn en werk van de Nederlandse missionarissen en missionaire werkers. Er zal dan het hele weekend in alle parochiekernen één collecte zijn voor dat doel.

Kinderwoorddiensten in de St. Bonifaciuskerk en in De Bron

Deze worden in de St. Bonifaciuskerk gehouden op 7 april en 19 mei en in De Bron op 7 en 21 april alsmede op 19 mei. Deze data worden t.z.t. ook opgenomen in de "Nieuwsbrief".

Ik wens u een goede week naar Pasen toe en van harte een Zalig Pasen.

Gerard Ammerlaan

Pinksternoveen 2013

Het is bijna Pasen als u dit parochieblad ontvangt en met Pinksteren komt het volgende nummer uit. Met Pasen vieren we dat Christus is opgestaan, met Hemelvaart vieren we Zijn terugkeer naar de Vader en daarna gaan we negen dagen bidden om de komst van Zijn Geest. Want al zou je het soms willen: de komst van de heilige Geest kun je niet forceren. Maar dat betekent niet dat je maar passief moet afwachten. De leerlingen van Jezus hebben dit goed begrepen. Na de hemelvaart van Jezus blijven ze bij elkaar in Jeruzalem in afwachting van de vervulling van Jezus' belofte. Samen biddend. En elke dag groeit de kring. Anderen voegen zich bij hen. Verschillen vallen weg. Ze vinden elkaar in hun verlangen naar Christus en zijn Geest. Wat zij precies bidden? Kom heilige Geest. Vernieuw ons hart. Vernieuw ons leven. Open ons hart voor de komst van de Geest.

In navolging van deze leerlingen nodigen wij u uit om ook gedurende de negen dagen, tussen Hemelvaart en Pinksteren, bij elkaar te komen, iedere avond in een verschillende kerk. Om net als de leerlingen van Jezus met elkaar biddend, zingend en luisterend naar Zijn woord, ons voor te bereiden op de komst van de heilige Geest. En al lijkt het nog ver weg, de voorbereidingen voor de Pinksternoveen zijn al in volle gang. Deze wordt dit jaar gehouden van vrijdag 10 mei t/m zaterdag 18 mei a.s. Het centrale thema van deze noveen is: "Open de deur voor Gods Geest". We beginnen gezamenlijk in Aarlanderveen, slingeren verder in 2 kringen door het Groene Hart, om vervolgens op de vooravond van Pinksteren weer bij elkaar te komen voor de slotviering in Boskoop. Hieronder vindt u alle informatie over de route die de Pinksternoveen volgt.

Wij openen onze deuren voor u en nodigen u uit één of meerdere avonden mee op weg te gaan naar het hoogfeest van Pinksteren. Na afloop van iedere viering is er gelegenheid om elkaar ook persoonlijk te ontmoeten en nog even na te praten bij een kopje koffie of thee.

U bent van harte welkom!

Werkgroep Pinksternoveen
Het Groene Hart,
diaken Gilion Greeve en Willie Toor



Route Pinksternoveen 2013

- Vrijdag 10 mei
19.30 uur H. H. Petrus en Paulus, Noordeinde 26, Aarlanderveen
- Zaterdag 11 mei
19.00 uur De Goede Herder, Dorpsweg 24, Reeuwijk-dorp
19.00 uur H. Johannes de Doper, W. v.d. Veldenweg 24, Leimuiden
- Zondag 12 mei
10.00 uur Kerkelijk centrum De Bron
Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn
11.00 uur Ipse de Bruggen, locatie Hooge Burch spoorlaan 19, Zwammerdam
- Maandag 13 mei
19.30 uur H. Adrianus, Langeraarseweg 90, Langeraar
19.30 uur Jacobuskerk, Meerkreuk 3, Oude Wetering
- Dinsdag 14 mei
19.30 uur H. Nicolaas, Dorpstraat 35, Nieuwveen
19.30 uur De Lichtkring, Amerikalaan 91, Alphen aan den Rijn
- Woensdag 15 mei
19.30 uur Gereformeerde Kerk, Oostkanaalweg 2, Ter Aar
19.30 uur H. Laurentius, Dr. v. Noortstraat 88, Stompwijk
- Donderdag 16 mei
19.30 uur H. Bernarduskerk, Rijndijk 106, Hazerswoude-Rijndijk
19.30 uur St. Martinus, Simon van Capelweg 60, Noorden
- Vrijdag 17 mei
19.30 uur O. L. Vrouw Geboorte, Past. v.d. Plaatstraat 15, Rijpwetering
20.00 uur Samenwerkende kerken, Kerkplein Ned. Herv. Kerk, Haastrecht – centrum
- Zaterdag 18 mei
19.00 uur H. Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 50, Boskoop

Vastenactie

Als u dit leest is de vastenactie in de Hazerswoudse kernen achter de rug. Vele lopers zijn op pad geweest om de vastenzakjes rond te brengen en weer op te halen. In de Alphense kernen is met Pasen een collecte voor de vastenactie. Er waren 4 sobere maaltijden waarvan de opbrengst ook voor de Vastenactie was. En een koffiestop in Hazerswoude-Dorp. Spaardoosjes op de scholen werden weggebracht en weer opgehaald. Kortom er is heel hard gewerkt door vele vrijwilligers om de vastenactie tot een succes te maken en wat we tot nu toe hoorden is er veel respons van parochi-

anen voor de vastenactie. Parochie H. Thomas ondersteunt dit jaar, samen met Vastenactie, een "eigen project" nl. de "Stichting Caras Alegres" die werkt in de stad Xela in Guatemala. Caras Alegres betekent: "blijde gezichten."

Caras Alegres kent inmiddels een tiental projecten. Eén ervan is het project "Op weg naar Onafhankelijkheid". Dit project is eind 2008 tot stand gekomen en wil vrouwen begeleiden naar een bewuster en zelfstandiger bestaan. Het is de weg naar financiële onafhankelijkheid welke zij zelf en op hun eigen manier bewande-

len. Onderstaand een artikel van Judith Bank, oprichtster van deze Stichting.

De werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede

VASTENAKTIE

Wilt u een bedrag overmaken, dan kan dat op bankrekening nr. 3259.115.978, onder vermelding van Guatemala.

Open je hart en help de vrouwen hun dromen na te streven...

Dromen. We doen het allemaal. Nachtelijke dromen, dagdromen of gewoon even wegdromen. Het kunnen manieren zijn om te ontsnappen aan de werkelijkheid. Maar wat nou als je echt kunt ontsnappen aan de werkelijkheid en gevoelsmatig terecht komt in een droom. Een droom die werkelijkheid wordt. Wat doe je dan?

Ik kan zeggen dat het leven van je droom een verrijking is. Na mijn studie wilde ik meer met wat ik kon en geleerd had dan zomaar de arbeidsmarkt op. Ik was een ambitieuze en ietwat idealistische twintiger met een missie. Ik sloeg op de vlucht voor het Nederlandse keurslijf wat achter een nog gesloten deur op me lag te wachten. Ik opende een andere deur en daar stond ik, in Guatemala.

Ver weg van huis maar met een hart vol liefde om te delen met mensen die daar behoefte aan hadden. Natuurlijk had ik een plan, een mens zonder doel raakt van het pad af en dat was het laatste wat ik wilde. Ik wilde niet verdwalen, ik had tenslotte een missie.

Mijn droom werd werkelijkheid. Op 1 maart 2005 –de dag voordat ik 25 jaar werd- organiseerde ik de 1e activiteit voor 60 ongewassen, magere maar oh zo mooie, krachtige kindjes. Op deze dag wist ik dat het begrip thuis een heel andere dimensie zou gaan krijgen...

In 2004 legde ik de eerste contacten om in Guatemala aan het werk te gaan. Deze contacten kwamen tot stand door een Nederlandse kennis. Zij werkte samen met een lokale basisschool. Naast deze basisschool staat sinds 2010 ook een ander pand, dat van de Stichting Caras Alegres. Door de hoofdingang van dit pand lopen dagelijks minimaal 100 kinderen en 50 vrouwen. Ze nemen deel aan het project "Op weg naar Onafhankelijkheid" dat dit jaar via Vastenactie als "eigen project" door de parochie H. Thomas ondersteund wordt. Organisatie Vastenactie doneert ook 50% van het bedrag dat de parochie bij elkaar heeft gebracht aan de Stichting.

Medio 2013 bestaat de stichting 9 jaar en heeft mijn levenswerk, want zo mag ik het ondertussen best wel noemen, zichtbaar zijn vruchten afgeworpen. Het concept, dat door het leven gaat als Stichting Caras Alegres, is bewezen succesvol te zijn. Vooral omdat er bewust gekozen is de vrouw centraal te zetten door de onderdrukte positie die zij bekleed. Redenen hiervoor zijn o.a. de gewelddadige geschiedenis van het land, met een 30 jaar durende burgeroorlog, de nog altijd traditionele rolverdeling in het gezin en de machocultuur. De vrouw staat centraal omdat ze hier zelf voor kiest. En dat is nou precies de kracht van Caras Alegres. Het sleutelwoord is dan ook onafhankelijkheid. Want ik zie dat een vrouw prettiger naar haar werk vertrekt en rustiger kan studeren, wanneer ze haar kinderen bij Caras Alegres



achter kan laten. Het is als het ware een cirkel dit compleet en rond moet zijn. Daarom is er opvang gerealiseerd voor kinderen in alle leeftijden: kinderopvang, peuterspeelzaal, kleuterklas, tussenschoolse opvang en een buitenschoolse opvang. Allemaal educatief sterke projecten, maar ook stimuleren ze de sociale ontwikkeling van het kind. En ondertussen verdienen hun ouders het inkomen en/of studeren ze om een onafhankelijker bestaan op te bouwen waarin zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen toekomst.

Stichting Caras Alegres wil graag duurzaam te werk gaan en daar is het project 'Op weg naar Onafhankelijkheid' een weerspiegeling van. Er is een lange looptijd nodig om de vicieuze armoede cirkel te doorbreken. Vandaar ook dat het project tijdelijk is maar in zijn tijdelijkheid is de looptijd niet direct kort te noemen. Anders zou het na te streven doel om een groot aantal van de betrokken gezinnen op weg te helpen naar een zelfonderhoudend (dus financieel onafhankelijk) bestaan niet gerealiseerd kunnen worden.

Wel durf ik te zeggen dat de laatste fase van het project zijn intrede heeft gedaan. Dus het stukje op eigen benen staan en zelf leren je eigen financiële boontjes te doppen. Neem bijvoorbeeld het verhaal van een van de vrouwen. Een meisje uit een groot gezin. Haar broers mochten naar school, zij moest thuis blijven; wassen, schoonmaken en haar jongere broertjes en zusjes verzorgen. Handtastelijke vader en grote broer en een moeder met losse handen maakten het leven ondraaglijk. Toch laat ze nu, inmiddels 36, zien dat het nooit te laat is. Ze volgde de alfabetiseringscursus, vroeg om een studiebeurs, deed middels deze beurs het middelbaar onderwijs en ook een verkorte opleiding om de universiteit binnen te kunnen komen. Volgend jaar zal ze starten met de studie pedagogiek aan de universiteit. Door Caras Alegres kwam ze aan een baan, voedde ze ondertussen haar 3 kinderen op en studeerde ze harder dan ze eigenlijk aan kon. Maar wat een doorzettingsvermogen en wat een kracht. Een vrouw met een missie. Haar droom wordt werkelijkheid. Laat deze vrouw een inspiratie zijn.

Wat ooit begon als een droom van één enkele ziel, resulteerde in een totaal nieuwe werkelijkheid voor vele Guatemalteekse vrouwen.

Ik hoop dat u, net als ik, gelooft dat dromen werkelijkheid kunnen worden. Namens de vrouwen en kinderen in Guatemala hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project.

Namens Stichting Caras Alegres
Judith Bank

Rozenkrans bidden in de meimaand

De Meimaand is Mariamaand. In alle parochiekernen wordt in de maand mei de rozenkrans gebeden. Onderstaand een overzichtje van plaats en tijd.

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Bonifacius: in kapel St. Joseph | elke donderdag m.u.v. 9 mei | 19.00 uur |
| Dagkapel Het Anker | elke donderdag m.u.v. 9 mei | 19.00 uur |
| Kapel H. Bernarduskerk | elke dinsdag | 19.00 uur |
| H.H. Engelbewaarderskerk | elke dinsdag | 19.30 uur |



God houdt van alle mensen

Alphen - Sinds een aantal maanden is het Detentiecentrum in Alphen aan den Rijn weer in gebruik genomen. Aan de Eikenlaan verblijven zo'n 300 mensen. Voor hun geestelijke verzorging kunnen zij onder meer een beroep doen op pastor Ton Bersee en dominee Joseph Ekpo. In de kern is hun boodschap hetzelfde: 'God houdt van alle mensen'.

In het Detentiecentrum (DC) verblijven niet alleen illegalen die niet over een geldig verblijfsdocument beschikken, maar ook veroordeelde vreemdelingen die de laatste vier maanden van straf uitzitten en vreemdelingen die als verdachten op hun proces wachten. 'De situatie is dus totaal anders dan in het verleden, toen er alleen sprake was van uitgeprocedeerde vreemdelingen', zegt Ton Bersee.

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorgers houden op zondag drie oecumenische diensten en dat heeft alles te maken met de verschillende groepen in het DC. Voor deze vieringen doen de voorgangers graag een beroep op vrijwilligers. „Als kerk ben je zichtbaar en de vrijwilligers dragen bij aan een andere sfeer”, licht Joseph Ekpo toe. „Ik vraag hen ook om uit de Bijbel te lezen. Na de dienst kunnen zij de bezoekers van de dienst iets te drinken aanbieden en hen aandacht geven. Dan is er ruimte om het gesprek aan te gaan.” Het begrip 'aandacht geven' loopt als een rode draad door het verhaal van de pastores heen. Bersee: „Vergeet niet dat deze mensen nauwelijks bezoek krijgen, hun familie woont immers in het buitenland.” Telefonisch contact is duur en een vertrouwelijk gesprek met mede-gevangenen is nauwelijks aan de orde. „Onderling is er vooral sprake van machogedrag.”

Pastores hebben andere rol

In persoonlijke gesprekken kunnen Ton Bersee en Joseph Ekpo elkaar aanvullen. "Ik ben Nigeriaan en ken de achtergrond en de cultuur van degenen die uit Afrika of Suriname komen", zegt Joseph. "Ik ken hun angsten, kan me goed inleven en heb affiniteit met de doelgroep." Ton wijst erop dat zijn collega's en hij ook een zorgkant hebben: "Deze mensen zitten in de rats en zoeken hulp. Wanneer we die hulp zelf niet kunnen bieden dan verwijzen we door. Bij ons kunnen gevangenen hun verhaal kwijt. Wij hebben een vertrouwenspositie en rapporte-

ren niet. Wat onder vier ogen wordt gezegd blijft onder ons." In het DC geldt ook 'nood leert bidden', maar dat heeft ook alles te maken met de culturele achtergrond van gevangenen. "Voor hen is de traditie veel belangrijker dan bij ons. De verschillen tussen katholiek en protestant zijn groter dan wij gewend zijn", weet Bersee. Uit eigen ervaring zegt Ekpo: "Tegen een dominee wordt in Afrika nog aangekeken zoals in Alphen jaren geleden het geval was." Aan taalproblemen ontkomen de pastores niet, maar ook op dat gebied vullen zij elkaar aan: Bersee bijvoorbeeld spreekt ook Spaans.

Vrijwilligers

In de 'een-op-een contacten' kunnen vrijwilligers een belangrijke rol vervullen. "Als je op bezoek gaat, doe dan zoals je anders ook doet", is volgens Ton Bersee de beste aanpak. "Vraag: 'Hoe gaat het met je? Realiseer je wel dat je namens een kerk komt.'" Jos vult aan: "Als vrijwilliger moet je wel begrip hebben voor de doelgroep en zeker niet willen veroordelen." Ton is het daar roerend mee eens: "Het kwaad zit in alle mensen en het maakt veel uit waar je wiegje heeft gestaan." Het is niet de bedoeling dat iemand aan dit vrijwilligerswerk begint omdat het een Bijbelse opdracht is. "Dit werk moet wel bij je passen en dan doe je het vanuit je hart. Je krijgt er energie van en voor de gevangenen is het waardevol. Om misverstanden te voorkomen: je moet beslist niet willen evangeliseren."

Vrijwilligers worden ingelicht over de gedragscodes en kunnen altijd op Ton en Joseph terugvallen. Wie zich aan wil melden, een buitenlandse taal spreekt, een verklaring van 'goed gedrag' kan overleggen, kan contact opnemen met Ton Bersee, t.bersee@dji.minjus.nl

Raad van Kerken

Op maandagavond 4 maart waren beide geestelijk verzorgers te gast bij de Raad van Kerken, en hebben het bovenstaande verhaal met hen gedeeld. Via de Raad van Kerken werd steun toegezegd en er zal nauw contact worden gehouden met Ton Bersee en Joseph Ekpo.

Rijk Huisman/Gilion Greeve

Vieringen in zorgcentra, verpleeghuis en wooncentra voor ouderen in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude tot en met 25 mei 2013

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------|--|
| Zuidervaart | dinsdag 10.30 u. | | 9 en 23 april, 7 en 21 mei |
| Westerhove | woensdag | 09.30u. | 3 en 17 april, 1 en 15 mei |
| Oudshoorn | woensdag (W&C) | 11.00u. | niet bekend |
| Rhijndael | elke donderdag | 09.30u. | |
| Driehoorne | elke donderdag | 09.30u. | |
| Driehof | elke vrijdag | 11.00u. | |
| Het Anker | elke vrijdag | 09.30u. | |
| Zorgcentr. St. Joseph | elke zaterdag | 09.45u. | m.u.v. 30 maart. Paaswake 17.00 uur |
| Oudshoorn (nieuwbouw) | zaterdag (Euch.) | 11.00u. | 23 mrt. (palmpasen) 13 april en 18 mei |
| Ipse/De Bruggen | elke zondag | 11.00u. | zaal 1 van het Dorpshuis |

Artikelen 'Bedevaart Banneux' en 'Kinderleesboeken voor Suriname' vindt u op pagina 13.

Artikel 'Vraag en Aanbod' vindt u op pagina 15.

Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas

| Datum | | St. Bonifaciuskerk | De Bron |
|-----------|--------------------------|--|--|
| Za 23 mrt | Palmzondag | 19.00u Woord- en Communieviering Caeciliakoor | |
| Zo 24 mrt | Palmwijding | 09.30u Gezinsviering Kinderkoor | 11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst |
| Do 28 mrt | Witte Donderdag | 19.30u. Witte Donderdagviering In Between | |
| Vr 29 mrt | Goede Vrijdag | 14.00u Kinderkruisweg 15.00u Kruiswegmeditatie 19.30u Lijdensverhaal In Between | 15.00u Kruismeditatie Samenzang 19.30u Oec. Gebedsdienst rond het kruis, Oecumenisch koor |
| Za 30 mrt | Paaszaterdag | 19.00u Gezinspaaswake Kinderkoor 22.00u Paaswake In Between | 20.00u Paaswake Jongerenkoor |
| Zo 31 mrt | Eerste Paasdag | 09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor Collecte voor Vastenactie | 11.00u Eucharistieviering Broncantorij Collecte voor Vastenactie |
| Ma 01 apr | Tweede Paasdag | 10.30u Eucharistieviering/ Parochiebreed, Samenzang | Geen viering |
| Vr 05 apr | 1e vrijdag van de maand | 19.00u Eucharistieviering | |
| Za 06 apr | Tweede zondag van Pasen | 19.00u Woord- en communieviering Samenzang | |
| Zo 07 apr | | 09.30u Eucharistieviering Samenzang Kinderwoorddienst | 11.00u 1e H. Communieviering Bronzangertjes Kinderwoorddienst |
| Za 13 apr | Derde zondag van Pasen | 19.00u Eucharistieviering Samenzang | |
| Zo 14 apr | | 09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoor | 11.00u Woord- en communieviering Broncantorij |
| Za 20 apr | Vierde zondag van Pasen | 19.00u Woord- en communieviering In Between | |
| Zo 21 apr | | 09.30u Eerste communieviering Kinderkoor | 11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst |
| Za 27 apr | Vijfde zondag van Pasen | 19.00u Woord- en communieviering Samenzang | |
| Zo 28 apr | | 09.30u Woord- en communieviering Samenzang | 11.00u Woord- en communieviering Broncantorij |
| Vr 03 mei | 1e vrijdag van de maand | 19.00u Eucharistieviering | |
| Za 04 mei | Zesde zondag van Pasen | Geen viering | |
| Zo 05 mei | | 09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoor | 11.00u Eucharistieviering Cantores 2012 |
| Do 09 mei | Hemelvaartsdag | 09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoor | |
| Za 11 mei | Zevende zondag van Pasen | 19.00u Eucharistieviering Samenzang | |
| Zo 12 mei | | 09.30u Eucharistieviering Samenzang | 10.00u Oec. Gebedsdienst Oecumenisch koor |
| Za 18 mei | Pinksteren | 19.00u Woord- en communieviering Samenzang | |
| Zo 19 mei | | 09.30u Eucharistieviering In Between Kinderwoorddienst | 11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst |

van 23 maart t/m 19 mei 2013

| HH Engelbewaarderskerk | H. Bernarduskerk | Lezingenrooster | Datum |
|--|---|--|-------------------------------------|
| 19.00 u Eucharistieviering Young Voices | | Lc. 19, 28-40 Lijdensverhaal Lc. | Za 23 mrt |
| 09.30u Eucharistieviering De Sterretjes | 11.00u Gezinsviering Kinderkoor | | Zo 24 mrt |
| 19.30u Witte Donderdagviering Young Voices | 19.30u Witte Donderdagviering Parochiekoor | Ex. 12, 1-8, 11-14 Joh. 13, 1-15 | Do 28 mrt |
| 15.00u Kruisweg, poppenspel De Sterretjes 19.30u Paastriduüm /Goede Vrijdag St. Ceciliakoor | 19.00u Lijdensverhaal Bernarduskoor | Jes. 52, 13-53, 12 Joh. 18, 1-19, 42 | Vr 29 mrt |
| 19.00u Gezinspaaswake De Sterretjes 21.00u Paastriduüm/Paaswake Young Voices | 21.00u Paaswake Parochiekoor | Gen. 1, Ex. 14, Jes 52 Luc. 24, 1-12 | Za 30 mrt |
| 10.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor | 11.15u Eucharistieviering Bernarduskoor | Hand. 10, 34a. 37-43 Joh. 20, 1-9 | Zo 31 mrt |
| Geen viering | Geen viering | Hand. 2, 14. 22-32 Mt. 28, 8-15 | Ma 01 apr |
| | | | Vr 05 apr Za 06 apr |
| 09.30u Woord- en communieviering Volkszang | 11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor | Hand. 5, 12-16 Joh. 20, 19-31 | Zo 07 apr |
| 19.00u Woord- en communieviering Cantors | | Hand. 5, 27b-32, 40b-41 Joh. 21, 1-19 of 21, 1-14 | Za 13 apr |
| 09.30u 1e H. Communieviering De Sterretjes | 11.00u Eucharistieviering Samenzang | | Zo 14 apr |
| | | Hand. 13, 14.43-52 Joh. 10, 27-30 | Za 20 apr |
| 09.30u Woord- en communieviering Young Voices | 11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor | | Zo 21 apr |
| 19.00u Eucharistieviering Cantors | | Hand. 14, 21-27 Joh. 13, 31-33a.34-35 | Za 27 apr |
| 09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor | 11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor | | Zo 28 apr |
| | | | Vr 03 mei Za 04 mei Zo 05 mei |
| 09.30u Eucharistieviering Young Voices | 11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor | Hand. 15, 1-2.22-29 Joh. 14, 23-29 | |
| 10.00u Eucharistieviering (Weilandviering) Breitnerlaan 24A St. Ceciliakoor | 10.00u Weilandviering zie onder Engelbewaarderskerk | Hand. 1, 1-11 Lc. 24, 46-53 | Do 09 mei |
| 19.00u Woord- en communieviering Cantors | | Hand. 7, 55-60 Joh. 17, 20-26 | Za 11 mei |
| 09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor | 11.00u Eucharistieviering Parochiekoor | | Zo 12 mei |
| 19.00u Eucharistieviering Young Voices | | Hand. 2, 1-11 Joh. 14, 15-16.23b-26 | Za 18 mei |
| 10.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor | 11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor | | Zo 19 mei |



Colofon

Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern
Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.
Tel. 071 – 3414210, altijd bereikbaar.
E-mail: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl
Openingstijd op donderdag van 13.30 - 15.30 uur.
Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

Kopij parochiekern

E-mail: redactierijndijk@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij

Nummer 3: 26 april 2013

Verschijningsdatum

Nummer 3: 16 mei 2013

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen kunt u doorgeven aan het secretariaat van de parochiekern.

Commissie van beheer

Tineke Heemskerck, secretaris
Jan de Groot, penningmeester
Annie van Dijk, secretariaat parochie
Els van Wetten, notulist
Henk de Boer, lid

Betalingen:

Misintenties, doopbijdragen, giften:
Rabobank: 3259.08.168 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: 76288 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.
Kerkbijdragen:
Rabobank: 3259.13.153 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: 2531800 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.

Palmzondag

Op palmzondag, 24 maart, is er om 11.00 uur een gezinsviering in de H. Bernarduskerk. Het kinderkoor zal zingen o.l.v. Teuni Zweeris. We hopen dat er heel veel kinderen met palmpasestokken naar de kerk komen. Het verzamelen van de kinderen met de palmpasestokken is in de hal van de kerk en tijdens het openingslied komen de kinderen

binnen. De palmpasestokken worden gezegend en rond het altaar gezet. Na afloop van de viering kan iedereen zijn of haar palmpasestok weer ophalen en bij een zieke of oudere brengen.

De werkgroep gezinsvieringen

Eerste H. Communie

Ik ben Rosa en ik ga mijn communie doen. Ik ben 1 van de 14 kinderen. Ik vind het erg spannend en ook wel leuk. We leren allemaal dingen over God en God z'n huis en het brood van God. We krijgen ook altijd huiswerk, bv. wat een altaar is en wat een doopvont is. Dat hebben we allemaal geleerd van Pastor Lãm. Op 26 mei gaan we onze eerste H. communie doen.

Groeten Rosa

Voorzitter Bernarduskoor legt hamer neer

Op 12 februari jl., tijdens de jaarvergadering van het Bernarduskoor, heeft Truus Beukeboom haar voorzitterschap na 8 jaar beëindigd. Enkele jaren geleden heeft Truus al te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Dit werd steeds met een jaartje opgeschoven. Echter nu is het dan definitief. Truus is in 2003 toegetreden tot het bestuur, in

2005 nam ze het voorzitterschap van Huib Verdegaal over.

We hebben Truus leren kennen als een bestuurder in hart en nieren. Ze weet de weg en kent de cultuur van de parochie als geen ander. Namens het koor willen wij Truus bijzonder danken voor het vele en soms lastige werk dat zij al die ja-

ren heeft verricht. Gelukkig kunnen wij Truus nog steeds raadplegen, want zij blijft lid van het koor! Namens het koor en het bestuur, nogmaals hartelijk dank Truus!!

*Diana Verkleij-Bingolop,
secretaris Bernarduskoor*

Open Monumentendag 2013

Het is nog wel geen september, maar we zijn nu toch al bezig met de voorbereidingen voor Open Monumentendag in september. Wat het programma in de H. Bernarduskerk precies gaat worden is nog niet bekend. Maar één onderwerp wel: communicantjes.

We zijn op zoek naar foto's van communicantjes van zowel de voormalige

Zwaantjeskerk als van de Scheepjeskerk. Hebt u die? Dan zouden wij die graag even van u mogen vasthouden om uw foto te scannen. Wij gaan van al die gescande foto's iets moois maken op Open Monumentendag. Neem contact op met Jan van Dijk, 071-3412629.

*Organisatie van Open Monumentendag
Scheepjeskerk*

Gewijzigde aanvangstijden zondagsvieringen in Rijnwoude

in juni, juli en augustus

Op de zondagen In de maanden *juni, juli en augustus* zullen de vieringen in de H.H. Engelbewaarderskerk en de H. Bernarduskerk een half uur eerder beginnen, te weten om 09.00 uur in de H.H. Engelbewaarderskerk en om 10.30 uur in de H. Bernarduskerk.



Ouderencontactmiddag

Terugblik

Deze jaarlijkse contactmiddag voor de ouderen van onze parochiekern mag zich verheugen in een steeds grotere opkomst. Afgelopen 26 februari was het dan ook een drukte van belang in de grote zaal in het Anker. Deze middag werd georganiseerd door het pastoraat van onze parochiekern. Bij onze parochiekern hebben wij het niet over pastoraat, maar over "Zorg en Aandacht". En dat is dan ook precies wat voor iedereen gold die middag. Even luisteren naar elkaar, interesse hebben in elkaars wel en wee.

Ieder gaf en ontving zorg een aandacht. En dit alles met een afwisselend pro-

gramma. Pastor Gilion Greeve opende met een toepasselijke lezing en liet een prachtig lied horen van Toon Hermans.

Oude foto's van de voormalige Zonneveldstraat, oude foto's van vele gezinnen die er woonden. En rond die foto's de prachtige verhalen verteld door Sjaak Straver. Hij is er opgegroeid, kan prachtig en bevlogen vertellen en bij Sjaak vallen er geen stiltes. De Zonneveldstraat met zijn rode daken. Eén straat met 124 kinderen, Sjaak kent ze allemaal.

Voor ieder was er wat te halen aan de bar. Of het werd door vrijwilligers bij ie-

der aan tafel gebracht.

Het was een pracht middag; vele fijne reacties hebben wij mogen ontvangen. Een dank je wel aan alle gasten, alle vrijwilligers, die het mogelijk hebben gemaakt. En pastor Gilion Greeve voor u een dank u wel voor uw aandacht voor allen die aanwezig waren.

Namens "Zorg en Aandacht" spreken wij weer met u af voor volgend jaar.

Jan van Dijk

Lief en Leed

Op 18 januari overleed in verpleeghuis Oudshoorn Piet van der Haas. Hij werd 86 jaar. Na een samenkomen van gedenken vond de crematie plaats in het crematorium te Alphen aan den Rijn.

Paula van Miltenburg - Frumau werd 64 jaar en overleed op 20 januari. Velen brachten haar, na een samenkomen van afscheid, naar haar laatste rustplaats op de algemene begraafplaats te Koudekerk aan den Rijn.

Op 29 januari overleed Nico de Goede in de leeftijd van 78 jaar. Het samenkomen van afscheid was in uitvaartcentrum 'De Waard' waarna de begrafenis plaats vond op de algemene begraafplaats te Koudekerk aan den Rijn.

Na enige jaren gewoond te hebben in een verpleeghuis overleed op 27 februari Kees Duivenvoorden. Hij werd 73 jaar en het samenkomen van afscheid was in de H. Bernarduskerk, waarna de crematie plaats vond.

Op 4 maart overleed Piet Jansen in de leeftijd van 84 jaar. Na een afscheidsdienst in de H. Bernarduskerk vond de crematie plaats in Alphen aan den Rijn.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Bericht vanuit de klusgroep Bernarduskerk

De klusgroep is eind 2012 druk bezig geweest om de buitenkant van de Bernarduskerk op te knappen. Er was nogal wat achterstallig onderhoud aan de gevels. Inmiddels is de linker voor-gevel voor een groot gedeelte gerestaureerd, opnieuw gevoegd en geschilderd en zijn de eerste 5 pinakels weer terug geplaatst. Zodra het voorjaar is kan de rechterkant van de voorgevel opgeknapt

worden. Inmiddels is er ook overleg met het parochiebestuur en het Bisdom om een begroting te maken van het overige groot onderhoud. Zowel de Bernarduskerk alsook de pastorie zijn inmiddels door de gemeente Rijnwoude aangevraagd als gemeentelijk monument, wat betekent dat de gebouwen niet gesloopt kunnen worden. Het zal een hele uitdaging worden om deze gebouwen weer in

goede staat te krijgen zodat ook de volgende generaties hier nog gebruik van kunnen maken.

Henk de Boer



Weet je.....

- dat op zondag 10 maart niet mgr. Van den Hende naar Hazerswoude kwam om de jongeren het sacrament van het H. Vormsel toe te dienen.
-dat de jongeren wel gevormd worden maar door vormheer pastor Bosman.
-dat er op 21 april een gelegenheidskoor zingt van jongeren samen met het Bernarduskoor.
-dat pastor Lãm voorgaat in deze viering.
-dat er ook in onze parochie enkele jongeren zich voorbereiden om naar de wereldjongerendagen in Rio te gaan.

- dat deze reis via Suriname gaat.
- dat de jongeren uit het bisdom Rotterdam samen met de jongeren uit Suriname naar Rio gaan.
- dat de linzensoep tijdens de sobere maaltijd erg lekker was.
- dat we begrip kregen voor Esau die zijn eerstgeboorterecht voor een bord linzensoep aan zijn broer Jacob verkocht.



Colofon

Parochiekern H.H. Engelbewaarders

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp

Tel.: 0172 587171

E-mail: hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl

Openingstijden: ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur.

Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.

B.g.g.: 0172 588260 Anneke Koeckhoven of

0172 588554 Conny van Dijk

Kopij parochiekern

E-mail: redactiedorp@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij:

Nummer 3: 26 april 2013

Verschijningsdatum:

Nummer 3: 16 mei 2013

Pastoraatgroep

Pastoraat: Anneke Koeckhoven tel.: 0172 588260

Liturgie: Yvonne Heemskerker tel.: 0172 588425

Catechese:

Jolanda de Jong

tel.: 0172 585054

Diaconie:

Conny van Dijk

Commissie van beheer

Piet van Leijden, voorzitter

tel: 0172 588990

Andries Kerkvliet, secretaris

tel: 0172 589369

Ton Opstal, penningmeester

tel: 079 3438280

Roland van Lierop, beheer gebouwen

tel: 0172 435518

Vacature, vrijwilligerscoördinator

Thom Schoonderwoerd

tel: 0172 589020

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:

Rabobank: 3259.35.343 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank 3917913 t.n.v. Parochiekernbestuur Engelbewaarders, H-Dorp.

Kerkbijdragen:

Rabobank: 3259.04.588 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank: 280232 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie Engelbewaarders, H-Dorp.



Berichten uit de commissie van beheer

Als ik dit stukje voor u schrijf zit ik midden in de voorbereiding voor het jubileum van 60 jaar priesterschap van Pater Lau en als u het leest is het ook alweer gepasseerd. Over die dag, 17 maart en het jubileum, hoop ik in de volgende uitgave van ons parochieblad terug te komen.

De afgelopen periode is er een aantal vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden binnen onze parochiekern. De reden daarvan zijn verschillend van aard. De een vanwege het feit dat zijn periode erop zat de ander had zoveel andere taken binnen onze parochie en sommige hadden het gevoel dat ze overbodig geworden waren. Maar wat de reden ook geweest is, ik vind het altijd bijzonder spijtig als vrijwilligers, om wat voor reden, er mee stoppen.

Namens onze parochiekern wil ik de volgende vrijwilligers dan ook bedanken.

Thom Schoonderwoerd is gestopt als bestuurslid van ons parochiebestuur. Volgens het rooster van aftreden zat zijn tijd er op. Thom blijft gelukkig nog wel lid van de commissie van beheer. De volgende die een van haar velen functies heeft neergelegd en er gelukkig nog velen blijft uitoefenen is Liesbeth Edixhoven. Liesbeth is gestopt met de gezinsvieringen en ik heb begrepen dat er een vervangster voor haar is gevonden. De volgende mensen die zijn gestopt zijn de vrijwilligers van de redactie van onze kern. Het zijn Anneke Bijmans, Joke Rietveld en Jan van Leijden. Joke Rietveld blijft onze kern nog vertegenwoordigen tot we een geschikte andere kandidaat hebben gevonden en Anneke Bijmans blijft de noodzakelijke

berichten uit onze kern nog bijhouden voor het parochieblad, zoals de geboortes, overlijden enz. En ze blijft werkzaam op ons secretariaat.

Beste vrijwilligers bedankt wat jullie voor onze parochiekern en onze parochie hebben gedaan.

Dan wil ik u namens onze penningmeester van de commissie van beheer bedanken voor uw gift aan de actie kerkbalans. Ondanks dat het iets is terug gelopen t.o.v. vorig jaar zijn we erg blij met wat we ontvangen hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat als de tijden weer positiever worden wij dat ook direct merken aan de opbrengst van de kerkbalans. Nogmaals onze hartelijke dank.

Na controle van de brandweer in onze kerk is het nodig gebleken dat er nieuwe (veilige) sloten op de deuren aangebracht worden en de brandmelders moesten worden vervangen. Ook zijn alle lampen in de kerk vervangen voorwaar een hele klus maar we hebben weer mooi licht in onze kerk.

Wat ik ook erg mooi en bemoedigend vond waren de vieringen waarin de dopelingen en de eerste communicanten weer terug keren bij ons in de kerk met hun ouders/verzorgers. En ook de presentatie van de vormelingen ditmaal in de Bernarduskerk. Ik hoop dat de ouders/verzorgers van alle drie de groepen zich ook welkom gevoeld hebben bij ons en vanuit dat gevoel vaker aan onze vieringen deel gaan nemen.

Namens de commissie van beheer, Piet van Leijden

Gewijzigde aanvangstijden zondagsvieringen in Rijnwoude

in juni, juli en augustus

Op de zondagen in de maanden *juni, juli en augustus* zullen de vieringen in de H.H. Engelbewaarderskerk en de H. Bernarduskerk een half uur eerder beginnen, te weten om 09.00 uur in de H.H. Engelbewaarderskerk en om 10.30 uur in de H. Bernarduskerk.



Tussen de noten door

Na onze jaarvergadering, gehouden op 31 januari jl. heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden bij zangkoor St. Cecilia te Hazerswoude-Dorp. Onze voorzitter Corrie v. Lier stapte na een lidmaatschap van 22 jaar op omdat haar stemkwaliteit stilaan afnam. Haar plaats wordt ingenomen door Mieke Kortekaas. Tom van Dijk is definitief toegetreden als algemeen bestuurslid. Wij hopen met elkaar op een plezierige wijze samen te werken de komende jaren.

Momenteel wordt ons koor geplaagd door een aantal zieke heren, zowel bij de bassen als bij de tenoren. Wij wensen hen een spoedig herstel toe en hopen dat zij na hun herstel weer van de partij zullen zijn.

De voorbereidingen voor het paasfeest zijn in volle gang en er wordt druk gerepeteerd. Het koor zingt tijdens de vieringen op Witte Donderdag samen met Young Voices, op Goede Vrijdag en op 1e Paasdag.

Ons koor zou graag versterking krijgen van met name bassen of tenoren. Wij repeteren op de donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Denk er eens over na, u hoeft echt geen Pavarotti te zijn. Verder hebben wij gezelligheid ook hoog in het vaandel staan, dus.... kom op!!



Margôt Koolmees,
secretaris St. Cecilia-koor

Lief en Leed

Gedoopt:

Op zondag 3 februari 2013:
Marieke Cok, Jac. Marisstraat 4, Hazerswoude-Dorp en Niek van Nierop, Ferd. Bolstraat 16, Hazerswoude-Dorp.

We wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk.

Overleden:

15 februari 2013: Cecilia Maria van Velzen-Dekkers, 81 jaar, laatst gewoond hebbende in Leythenrode, Leiderdorp. Na de uitvaartdienst is zij begraven op het parochiekerkhof.

19 februari 2013: Martha Maria Bergvan Bemmelen, 88 jaar, woonster van de Driehof. Na de uitvaartdienst in Zo-

terwoude is zij op de R.K. Begraafplaats in Zoeterwoude begraven.

22 februari 2013: Pater Jan Koot o.f.m., 86 jaar. Na de uitvaartdienst in Warmond is hij op de Franciscanenbegraafplaats in Katwijk begraven.

2 maart 2013: Henry Klerks, 50 jaar, Schutterstraat 18, Hazerswoude-Rijndijk. Na de uitvaartdienst is hij op het parochiekerkhof begraven.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Laat van u horen

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.

Dienst van de stuurgroep:

April: Anneke Koeckhoven
tel.: 588260

Mei: Conny van Dijk
tel.: 588554

Vervolg van 'Algemeen'

Bedevoarten Banneux

Binnenkort vinden de volgende bedevoarten plaats:

** Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 4 t/m 8 mei 2013.

** Een twee daagse bedevaart op 25 en 26 mei 2013.

** Een één daagse bedevaart op zaterdag 8 juni 2013.

Voor opgaven en verdere informatie kunt u onze brochure raadplegen. Deze liggen achter in de kerken of u kunt deze aanvragen bij mevrouw A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-3693148, e-mail: paula_opstal@hotmail.com of bij de heer G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl.

Bezoek ook onze website:

www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl



Kinderleesboeken gevraagd voor Suriname

Voor de naschoolse opvang op de lagere Elisabethschool zou men graag wat kinderleesboeken hebben. Deze school staat in het centrum van Paramaribo vlak achter de mooie houten kathedraal. Zoals u weet spreekt men in Suriname Nederlands, dus men kan wel wat met de Nederlandse boeken. Liever geen heel oude boeken. Suriname is toch een heel ander land dus de beleving is ook anders. Ook stripboeken, zoals Donald Duck en Tina, zijn welkom. Ik kom ze graag bij u ophalen om te versturen.

*Tineke Heemskerk 071 3413723
fam.heemskerk@planet.nl*



Colofon

Parochiekerk St. Bonifacius en de Heilige Geest

Secretariaten parochiekerk

St. Bonifacius
Paradijslaan 6
2405 CC Alphen aan den Rijn
T. 0172 – 472410 / Fax 0172-471413
E-mail: sintbonifacius@heilighethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 – 12.00u.

De Heilige Geest

“De Bron” kamer 3
Troubadourweg 2
2402 EP Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 – 443148
E-mail: deheiligegeest@heilighethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.30 – 12.00u.

Pastoraatgroep St. Bonifacius

Gusta van der Sluijs
Frans Dam
Jolanda van Vliet

Pastoraatgroep H. Geest

Erna Teule
Annemiek Plompen
Marchien van de Sande
Hans Lapidaire

Kopij parochiekerk

redactiealphen@heilighethomas.nl

Inleverdatum kopij parochiekerk Alphen

Nummer 3: 26 april 2013

Verschijningsdatum parochieblad

Nummer 3: 16 mei 2013

Klachten en opmerkingen over de bezorging

secretariaat parochiekerk Bonifacius
Tel. 0172 - 472410

Commissie van beheer

| | |
|-------------------|---|
| Piet Hoeksel | voorzitter |
| René van de Burgt | penningmeester |
| Jan Kroft | secretaris |
| Dirk Spronk | lid |
| Arie Hoogervorst | beheer gebouwen |
| Peter Dobbe | beheer begraafplaats, uitvaarten en begraven |
| Erna Teule | lid |

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:
ING-bank: 44.00.997 t.n.v. RK Kerkbest
Parochie Heilige Thomas (Boni + H. Geest),
Alphen a.d. Rijn
Kerkbijdragen:
Rabobank: 3016.14.199 t.n.v. R.K. Kerkbest
Par Heilige Thomas (St. Bonifacius), Alphen
a.d. Rijn
ING-bank: 1593558 t.n.v. RK Kerkbest
Parochie Heilige Thomas (H. Geest), Alphen
a.d. Rijn

Gezocht voor de parochiekerk Bonifacius:

- mensen die geïnspireerd zijn door de verhalen uit de bijbel;
- die dit ook graag over willen dragen aan de nieuwe generatie kinderen;
- mensen, die het belangrijk vinden dat ook deze kinderen volgend jaar hun eerste communie kunnen doen!
- en die zich met hart en ziel hiervoor willen inzetten!

Wat krijgt u ervoor terug?

- een verrijking van uw eigen geloofsleven;
- meer betrokkenheid bij het parochiegebeuren;
- dankbaarheid van de kinderen en hun ouders;

Bent u, zijn jullie, degenen die we zoeken, of kent u iemand die dit zou willen doen?

Laat het ons weten!

Wilt u meer informatie, bel of mail naar Gusta van der Sluijs,
Tel.: 0172-472567 of a.j.vander.sluijs@hetnet.nl

Onderscheidingen

Als een complete verrassing (voor hen) werden aan het eind van de viering van zaterdag 2 februari de dames Co Verbij en Tiny van Holstein, leden van het Sint Caecilia-koor, door pastor Visser naar voren gevraagd.

De pastor feliciteerde beiden met hun prestatie van 40 jaar zingen in het kerkkoor. De dames ontvingen de oorkonde en bijbehorende gouden speld van de Gregoriusvereniging.

Na de viering konden familie en andere koorleden hen feliciteren tijdens een gezellige bijeenkomst met koffie en lekkers.

Diny Rohrbach



Lief en leed

Gedoopt

In de St. Bonifaciuskerk:
20 januari Isabel Dekkers.
10 februari Guido Bakema.
24 februari Dieke Wijsman.

Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie, veel geluk.

Overleden

25 januari 2013 overleed Theo Maas, geboren 20 mei 1933. Na zijn uitvaart in de St. Bonifaciuskerk is hij begraven op het parochiekerkhof.

10 februari 2013 is Anna Verlaan-van Capel overleden. Zij werd geboren op 23 mei 1923. Na haar uitvaart in de St. Bonifaciuskerk is zij begraven op het parochiekerkhof.

1 februari 2013 overleed Wim van Velsen. Hij werd geboren op 25 februari 1915. Hij is begraven vanuit de aula op de Oosterbegraafplaats.

19 februari 2013 is John Schepen overleden. Hij werd geboren op 13 september 1945. Zijn uitvaart was in de St. Bonifaciuskerk waarna hij op het parochiekerkhof is begraven.

23 februari 2013 is Nellie Bakker-Nieman, geboren 2 februari 1919 overleden. Haar uitvaart vond plaats in de aula van de Oosterbegraafplaats waarna zij is begraven.

2 maart 2013 overleed Corrie van der Sandt-Zirkzee. Zij werd geboren 16 augustus 1916. Haar uitvaart was in de St. Bonifaciuskerk. Daarna is zij begraven op de Oosterbegraafplaats.

Dat zij mogen rusten in vrede.



Op weg naar Pasen

- de Goede Week in De Bron -

In de week tussen Palmzondag en Pasen wordt iedere avond aandacht besteed aan de lijdensweg die Jezus is gegaan. Parochianen en protestanten zullen deze week gemeenschappelijk optrekken: op weg naar Pasen.

Als u een regelmatige bezoeker bent van de bijeenkomsten in de bidkapel van De Bron, tijdens de eerste drie dagen van de Goede Week, zult u geconstateerd hebben dat deze plek, door het toenemend aantal aanwezigen, te klein wordt. Dat doet afbreuk aan de sfeer.

We hebben daarom gemeend te moeten uitwijken naar de benedenkerkzaal. Rondom het liturgisch centrum wordt een ruimte afgeschermd die zo sfeervol mogelijk zal worden ingericht.

Zoals gebruikelijk worden deze bijeenkomsten geleid door gebedsleiders van de parochie en de PKN. U bent op maandag 25/3, dinsdag 26/3 en woensdag 27/3 van harte welkom voor een korte viering die om half acht begint.

Deze drie bijeenkomsten zijn een opstap naar de oecumenische vieringen, ook in De Bron, van Witte Donderdag en Goede Vrijdag. De Paaswake en de viering op Paaszondag worden in eigen kring gevierd. Wij wensen u 'Zalig Pasen',

Annemiek Plompen-Huibers en Dick Leeuwenburg, oec. coördinatoren

Ontmoetingsmiddagen voor ouderen

Ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de maandelijkse ontmoetingsmiddagen die plaatsvinden in "De Bron".

Vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur. De middagen eindigen 16.30 uur. De data en onderwerpen zijn als volgt:

Donderdag 28 maart presenteert De heer Van der Burg ons een mooi dia-klankbeeld over het onderwerp "Paasliturgie".

Deze middag zal worden geopend door Pastor Lãm.

Donderdag 25 april is onze oranjemiddag met een vrolijke noot, uitgevoerd door het smartlappenkoor "Faria" uit Delft o.l.v. Wim v. d. Berg.

Onze middagen zijn altijd heel gezellig; u bent van harte welkom.

Wanneer u problemen heeft met vervoer dan kunt u maandag 25 maart en maandag 22 april van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar mevrouw Wormgoor, tel. 430585 of b.g.g. naar mevrouw Kolman, tel. 415447. Tot ziens in "De Bron".

Organisatie: Interkerkelijke Ouderen Commissie Oudshoorn/Ridderveld

Boekenmarkt

Zoals de bezoekers van de voormiddag hebben kunnen zien was het zaterdag 2 maart een gezellige drukte in de Jozefzaal en dat heeft geresulteerd in een opbrengst van € 2.550,- die mede ten bate van "Het Open Venster" was.

De volgende boeken- en platenmarkt zal in september a.s. gehouden worden, maar indien zich geen mensen

aanbieden voor het overnemen en/of versterken van het groepje boekenwurmen dan is dat ook de laatste keer.

Het huidige aantal medewerkers is intussen merendeels al over de datum en soms zelfs ver er overheen, zodat vernieuwing zeer dringend gewenst is. Het zou erg jammer zijn als de opgebouwde relaties, kennis enz. verloren zouden gaan.

Meldt u zich aan bij het secretariaat van de parochiekern Bonifacius of bij ondergetekende voor opgave of inlichtingen. Doen hoor!



*Namens de boekenwurmen,
Jan Reijntjens tel. 421796*

Vervolg van 'Algemeen'

Vraag & Aanbod

De "Stichting Vraag & Aanbod" het gereedschap voor de Derde Wereld. We zamelen gereedschap in om mensen in de derde wereld van gereedschap te voorzien waarmee men iets kan leren of waarmee ze hun brood kunnen verdienen. Daarom houden we ook dit jaar weer een inzameling op: zaterdag 6 april van 10.00 tot 11.30 uur bij de Jozefzaal aan de Paradijslaan. U kunt uw spullen van 10.00 tot 12.00 uur ook inleveren bij de familie Van Zwieten, Dorpsstraat 295 A, Hazerswoude-Dorp.

Goederen die we graag inzamelen zijn:

- Naaimachines (elektrisch, hand en trap), breimachines.
- Eenvoudig handgereedschap zoals hamers, schaven, beitels, dus spullen voor timmerlieden, maar ook voor

metselaars, fietsenherstellers, loodgieters, schoenmakers en ga zo maar door.

- Tuingereedschap om met de hand mee te werken.

- Generatoren en compressors, waterpompen.
- Rolstoelen (inklapbaar), krukken, schoon beddengoed zoals lakens en dekens.

Geen computers, keukenapparatuur, huisraad of kleding.

Indien u twijfelt of iets bruikbaar is kunt u contact opnemen met: Riekie Scheer, tel. 0172-588170, Jopie Vergeer, tel. 0172 474115, of Tineke Heemskerk, tel. 071-3413723 of mail fam.heemskerk@planet.nl.

De "Stichting Vraag en Aanbod" heeft ook

als doelstelling om in Nederland langdurig werklozen te begeleiden naar werk of verdere scholing. In diverse werkplaatsen over ons land verspreid krijgen zij professionele begeleiding die hen in staat stelt te re-integreren op de arbeidsmarkt met het opknappen van de door ons ingezamelde spullen, die vervolgens naar derde wereld landen worden verstuurd. Er zijn ook werkplaatsen waar alleen vrijwilligers werken; mensen die zinvol bezig willen zijn met het repareren van gereedschappen voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

Veel dank namens de mensen in de derde wereld landen.

De werkgroep Diaconie

Eerste H. Communieviering

St. Bonifaciuskerk

Op zondag 21 april zullen om 9.30 uur 19 kinderen in bovengenoemde kerk voor het eerst de heilige communie ontvangen. Ze hebben zich een aantal maanden voorbereid op deze vreugdevolle dag. Door het nieuwe project 'Blijf dit doen' hebben ze God beter leren kennen. God die met het volk meetrok door de woestijn en ze te eten gaf: Kwartels en Manna. Ze mochten er van eten wat ze nodig hadden maar ze moesten ook elke keer één portie bewaren. Dit legden ze op de plaats waar ze samenkwamen om God te vereren.

Ook in de kerk komen we samen en bewaren we het heilig Brood. 'Blijf dit doen' heeft Jezus gezegd toen Hij voor het laatst het brood deelde met zijn vrienden 'zodat je elke keer aan Mij denkt'. De communicanten zullen voor het eerst mee mogen delen van dit Brood op 21 april, maar er komt vast nog een tweede, een derde, een tiende of een honderdste keer dat ze bij Jezus aan tafel gaan.



Tijdens de eerste Communieviering zullen er liedjes gezongen worden. Hiervoor zijn we nog op zoek naar kinderen die mee willen zingen en met de communicanten kunnen komen oefenen op woensdag 10 april van 15.00-15.30 uur, woensdag 17 april van 13.30-14.30 uur. Meld uw kind van te voren even aan bij Gusta van der Sluijs (email: a.j.vander.sluijs@hetnet.nl). Samen maken we er voor de communicanten een feest van.

*Werkgroep eerste
communievoorbereiding Bonifacius*

Feest in de kerk, feest in De Bron

Eerste communie in de parochiekern De Heilige Geest

Op zondag 7 april, zullen tijdens de viering van 11.00 uur in de bovenzaal van De Bron, acht kinderen hun eerste communie gaan doen, dat betekent dat ze eindelijk samen aan tafel mogen met de Heer. Ze zullen delen in het brood en de wijn en ze zullen ook actief mee doen tijdens de viering.

Maar natuurlijk zijn ze al lang bezig met zich voor te bereiden op deze heel speciale dag in hun leven. Zo zijn de kinderen thuis behulpzaam geweest om te sparen voor de Cliniclowns, een speciaal gekozen doel waar andere, zieke kinderen van mogen genieten.

Ze hebben tijdens de voorbereidings-tijd samen in de groep, maar ook thuis, gesproken over en gewerkt met het project 'Blijf dit doen'. Blijf dit doen betekent veel voor de kinderen, zoals mee aan tafel gaan en dat vanaf 7 april telkens weer mogen doen, maar ook dat ze zelf goed kunnen nadenken over hoe ze nu kunnen blijven doen wat Jezus deed: samen bidden, delen, vergeven, naar mensen luisteren en daadwerkelijk er zijn voor anderen en zorg hebben voor elkaar. Het betekent ook dat ze weten dat ze ook zelf nooit

alleen hoeven te staan in het leven en dat ze vertrouwen mogen hebben. Maar eerst mag het 7 april worden, een groot feest, een bijzondere dag.

Tijdens de viering zal er crèche zijn voor de allerkleinste aanwezigen. Er zal ook een combo zijn met het kinderkoor "De Bronzangertjes", om de viering extra feestelijk te maken.

We wensen de kinderen een mooi feest toe en een dag om nooit te vergeten.

Namens de communicatiegroep in De Bron, Erna Teule

Bisdom zomerkampen

Verveel je je soms ook zo in de zomervakantie? Ik ken een plek waar je je zeker niet zal vervelen. Sterker nog: je zal het er enorm naar je zin hebben met andere leeftijdsgenoten. Vanaf 8 t/m 17 jaar.. Daarom zijn er drie kampen: kinderkamp, tienerkamp en jongerenkamp. Deze zullen allemaal zijn van 17 t/m 24 augustus 2013. Een week vol plezier, sport, spel en nog veel meer.

Ik kan het iedereen aanbevelen, want ik ben jaren meegegaan als leiding en het

Voettocht Heenvliet - Brielle

Pastoor Merula, de eerste martelaar van de reformatie en de katholieke martelaren van Gorcum, een halve eeuw later in Brielle opgehangen: zij houden ons bezig op de weg van Heenvliet, de parochie van Merula naar de Bedevaartkerk in Brielle. Want als martelaren zijn zij geloofsgetuigen. Van welk geloof getuigen zij? En van welk geloof getuigen wij als protestante en katholieke jongeren in deze tijd? En wat is dat: getuigen van je geloof?

Met dit thema blijven we op het spoor van dit jaar dat tot het jaar van het geloof door Benedictus XVI is uitgeroepen. Al veertien jaar wordt deze voettocht georganiseerd en we mogen wel spreken van een traditie. Dit jaar zal deze wandeling zijn op *zondag 9 juni van 14:00 tot 20:00u*. Er zal gewandeld worden, samen de eucharistie vieren en BBQ-en. Goed voor het lichaam én ook de geest! Een mooie gelegenheid om met anderen, op een hele ontspannen manier, kennis te maken.

Jullie kunnen je aanmelden bij pastor Huub Flohr: 079-3163044 of h.flohr@hnpz.nl of bij pastor Lâm. Tip: neem een vriend(in) mee uit een andere kerk ...

*Pastoraal werker Lâm,
lt.nguyen@heilighetomas.nl
06-22087370*



was echt altijd weer leuk en heel veel lachen met elkaar! Er is zoveel over te vertellen, maar dat kunnen jullie het beste lezen in de folders achter in de kerk of bij pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl. Ga mee op kamp!

Pastoraal werker Lâm

