

# H. THOMAS

Jaargang 1 | Nr. 4 | 7-7-2011

## God is ons nabij

'Nabij zijn' was in onze parochie het thema van Sacramentsdag van dit jaar. Want onze God is een 'God die mensen nabij wil zijn. Zo heeft Hij zich laten kennen. Toen zijn mensen in erbarmelijke omstandigheden verkeerden, zag deze God hun ellende. Hij was hen nabij in de onderdrukking en bevrijdde hen. In de beproeving gaf Hij hun kracht, voedsel om te overleven, water om hun dorst te lessen. Toen, maar ook nu, was en is God mensen nabij.

Jezus heeft de nabijheid van God aan mensen nog meer handen en voeten gegeven. In Hem was God zelf compleet aanwezig. Het 'nabij zijn van God' was in zijn bestaan nog meer zichtbaar dan bij het manna in de woestijn of bij het water uit de rots. En tijdens het Laatste Avondmaal heeft Jezus die nabijheid van God tastbaar doorgegeven. 'Dit ben Ik, mijn Lichaam, mijn Bloed', zegt Hij, als Hij het brood breekt en de beker laat rondgaan. Jezus geeft zichzelf aan zijn leerlingen, aan ons. 'Doe dit om Mij te gedenken'. In brood en beker, in het breken en delen met elkaar wil Jezus mensen nabij zijn... en dat is Hij nog steeds.

### *Elkaar nabij zijn*

Dit nabij zijn van Jezus aan hen die Hem volgen, vraagt van de leerlingen een nabijheid aan elkaar. Wanneer Jezus aan het begin van de Maaltijd de voeten van de leerlingen gewassen heeft, zegt Hij: 'Ik heb jullie een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen'. Een voorbeeld van dienstbaarheid en nabijheid, zoals God ons, mensen, nabij is. In brood en beker is het Jezus die ons de voeten wast. Hij is ons nabij in zijn lichaam en zijn bloed, opdat wij elkaar nabij zullen zijn in lichaam en bloed.

Daarom is het een goede gedachte Sacramentsdag te verbinden met de diaconie en van die dag een diaconale zondag te maken. Nog vollediger gezegd: de Maaltijd van de Heer kan niet gevierd worden zonder koppeling met de zorg voor de mensen die op ons rekenen. Wij collecteren verschillende keren in het jaar voor mensen die het minder hebben dan

wij; maar eigenlijk zou er geen Maaltijd van de Heer mogen plaatsvinden als er ook niet aandacht zou zijn voor de noodlijdende tochtgenoten en er niet voor hen een geldelijke inzameling gehouden zou worden. Het nabij zijn aan elkaar brengen wij tijdens de viering ook tot uitdrukking in onze gebeden, met name in de voorbede; die moeten dan geen algemene bewoordingen bevatten, maar de betrokkenheid uitspreken van Jezus' leerlingen van nu met de nood die zij om zich heen zien.

### *Mensen die nabij zijn*

Geen mens kan zonder binding met anderen gelukkig leven. Liefde tussen mensen schept zulke bindingen en brengt mensen elkaar nabij. Maar lang niet altijd lukt het om dat bindmiddel zijn werk te laten doen. Dan is er meer nodig.

Een parochiegemeenschap moet een speciale antenne hebben om zulke situaties te onderkennen en ermee om te gaan: door die ander(en) daadwerkelijk nabij te zijn. Een parochiegemeenschap is te massaal gezegd, want je zult in je ellende maar een hele gemeenschap op je dak krijgen. Daar is niemand bij gebaat. Bedoeld is: meer parochianen afzonderlijk; mensen die hart en ziel hebben voor degene(n) die met zijn zorg om aandacht vraagt (vragen). Natuurlijk gebeurt dat, soms heel spontaan. Maar af en toe klopt er ook weleens iemand aan de deur van een van onze kerken, bij wie dat niet gebeurt of nog niet gebeurd is. Het zou geweldig zijn wanneer je dan over een aantal parochianen kon beschikken van wie er iemand echte nabijheid zou tonen. De werkgroep 'Diaconie' in onze Thomas-parochie is nog steeds niet op goede sterkte.

Willen wij het nabij zijn van God serieus nemen, dan gaat het niet enkel om de viering van de Maaltijd van de Heer, de Eucharistie: het gedenken dat Hij ons nabij komt. We zullen als volgelingen van Jezus ook elkaar nabij moeten zijn in de aandacht voor wie hulp nodig heeft.

*Ruud Visser, pastor.*

## Opvang slachtoffers 9 april

Na twee maanden blijkt, dat de weerslag die de schietpartij in het winkelcentrum De Ridderhof heeft gehad, niet voorbij is. Nog steeds voelen mensen de dreiging, de angst en de pijn, die deze aanslag heeft opgeroepen, en blijven de behoefte voelen om erover te praten. Daarom hebben de pastores en de predikanten van de verschillende kerken hiervoor een spreekuur ingesteld. Vanaf 1 juli is de huiskamer van De Bron elke dinsdagmiddag van 14.30-16.00 uur en elke vrijdagavond van 19.30-21.00 uur hiervoor beschikbaar. De predikanten en

pastores zullen op die uren bij toerbeurt aanwezig zijn in de huiskamer van De Bron; en zoals u weet: die huiskamer staat voor iedereen open, voor kerkelijke en niet-kerkelijke mensen. Slachtoffers die op andere momenten willen praten, kunnen overdag bellen met 06-48060165. De op dat moment dienstdoende pastor of predikant neemt dan op. Mailen kan ook, via: [lotgenoten@raadvankerken.alphenaandenrijn](mailto:lotgenoten@raadvankerken.alphenaandenrijn)

*Pastor Visser*

**De pastores, de leden van de pastoraatsgroepen en het parochiebestuur wensen u allen een heerlijke zomerperiode toe. En: voor wie erop uitgaan, een goede thuiskomst!**

## Startzondag 11 september

De Bonifaciuskerk in onze parochie wordt op 11 september a.s. feestelijk heropend. Dit kerkgebouw is dan na een interne verbouwing van een halfjaar aangepast aan de eisen van de huidige tijd om onderdak te bieden aan de katholieke geloofsgemeenschap van de 21e eeuw. Het is dan weer een bewoonbaar huis om te bidden, te vieren, en elkaar te ontmoeten: een plek die centraal zal staan bij het vieren, leren en dienen in de parochie. Op zondag 11 september zal de nieuwe bisschop van Rotterdam, mgr. J.H.J. van den Hende, naar de Bonifaciuskerk komen om het altaar te wijden en samen met onze parochiegemeenschap de Eucharistie te vieren. Dit alles vindt plaats in de dagen, dat de St. Bonifaciuskerk 125 jaar bestaat.

Omdat dit een feestelijk gebeuren is voor heel de parochie H. Thomas zullen

in dat weekend de vieringen in onze andere kerkgebouwen komen te vervallen. Net als op 16 januari - bij de oprichting van de parochie H. Thomas - zal er op die zondag één grote, gemeenschappelijke viering zijn, waarin parochianen uit de verschillende locaties van de parochie een bijzondere rol krijgen. Er zal weer een groot koor gevormd worden, en na afloop van de viering is er opnieuw volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Het parochiebestuur heeft besloten om die zondag ook de 'Startzondag' van het nieuwe werkjaar te laten zijn. Het organiseren van een 'Startzondag' is een van de activiteiten, die de pastores in hun pastoraal beleidsplan hebben beoogd. Aan het begin van het werkjaar - en doorgaans zal dat in september zijn - zal er een zondag zijn, waarop de parochiële activiteiten na een zomerrust een fees-

telijk startschot krijgen. De startzondag is ook bedoeld als het weer treffen van elkaar: het gemeenschapskarakter van de Thomasparochie zal elk jaar op die zondag een extra impuls krijgen. Op de 'Startzondag' zal ook het jaarthema van het nieuwe werkjaar worden ingeluid. Dat is een thema, dat in het werkjaar dat gaat volgen in velerlei activiteiten van de parochie zal terugkeren, zowel in de liturgievieringen, als in catechesebijeenkomsten, als ook in diaconale activiteiten. Het jaarthema van het werkjaar 2011-2012 is: 'Een gastvrije kerk'. Waarom voor dit thema gekozen is en hoe dit zijn uitwerking gaat krijgen in allerlei parochiële activiteiten, zal in het septembernummer van ons parochieblad verteld worden.

*Pastor Visser*

## Katholiek worden

Op Pinksteren was er een feestelijke liturgieviering in De Bron, waarbij aan acht volwassenen het sacrament van de Doop en/of het sacrament van het Vormsel werd toegediend. Een jaar lang hadden zij zich binnen onze parochie via een speciale cursus voor geloofsleerlingen hierop voorbereid. Sommigen van hen waren gedoopt in een andere christelijke kerk en wilden graag katholiek worden; anderen waren op volwassen leeftijd tot geloof gekomen en hadden het verlangen tot de katholieke kerk gaan behoren. Ondanks alle negatieve publiciteit over de schandalen binnen de Rooms-katholieke

kerk waren deze acht mensen vanuit een innerlijke motivatie gedreven. Natuurlijk kenden zij die verhalen ook, maar belangrijker voor hen was de waarde die een leven met God hen persoonlijk geeft.

Komend werkjaar zal er in de parochie H. Thomas opnieuw een cursus zijn voor mensen, die katholiek willen worden. Deze cursus start in oktober. Er hebben zich hiervoor reeds drie personen aangemeld. Als er iemand in uw kring is, van wie u weet dat hij/zij erover denkt om katholiek te worden, laat die vóór oktober contact opnemen met het parochiesecre-

tariaat (tel. 475975 of centraalsecretariaat@heilighethomas.nl) of met een van de lokale secretariaten in de parochie. Dan zal die persoon via pastor Visser verdere informatie over de cursus krijgen.

*Pastor Visser*



### Colofon Parochie H. Thomas

#### Pastoraal team

Ruud Visser (r.visser@heilighethomas.nl)  
Gilion Greeve (g.greeve@heilighethomas.nl)  
Lâm T. Nguyễn (nguyenthelam@gmail.com)

#### Parochiebestuur

Piet Hoeksel : vice-voorzitter  
Tineke Heemskerk : secretaris  
(secretaris@heilighethomas.nl)  
Dirk Spronk : penningmeester  
Karel Bemelmans : lid, portefeuille personeel en vrijwilligers  
Piet van Leijden : lid, portefeuille beheer  
Thom Schoonderwoerd : lid, portefeuille pr en communicatie  
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

#### Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413  
E-mail: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl  
Openingsstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

**Website:** <http://www.heilighethomas.nl>

#### Parochiekernen

Voor de contactgegevens van de parochiekernen zie de afzonderlijke pagina's elders in dit blad.

#### Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

#### Redactie parochieblad H. Thomas

Leo Borst, Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Betsie Stapper, Margreet Starrenburg

#### Kopijadres

redactieparochieblad@heilighethomas.nl

#### Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

#### Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);
- bij voorkeur in WORD;
- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;
- kopij altijd ondertekenen

De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

#### Inleverdata kopij H. Thomasparochie

nummer 5: 19 augustus 2011  
nummer 6: 14 oktober 2011  
nummer 7: 25 november 2011  
Let op! Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de gebruikelijke e-mailadressen.

#### Verschijningsdata

nummer 5: 2 september 2011  
nummer 6: 28 oktober 2011  
nummer 7: 9 december 2011

Vormgeving: Grafitas.nl

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

## Vanuit het parochiebestuur

Laat ik mij eerst aan u voorstellen. Mijn naam is Piet Hoeksel, getrouwd, vader van drie kinderen en opa van twee (bijna drie) kleinkinderen. Ik ben geboren in 1948 in Amsterdam en sinds 1963 woonachtig in Alphen aan den Rijn. Tot voor kort was ik werkzaam in het basisonderwijs in onder meer Leiden en Alphen aan den Rijn, eerst als leerkracht en sinds 1986 als directeur. Net als vele katholieke jongetjes ben ik vroeger misdienaar geweest. Daarna ben ik inmiddels al ruim 40 jaar lector in de Bonifaciuskerk. Binnen en buiten mijn werk heb ik veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Zo ben ik lid geweest van de commissie die ooit vorm heeft gegeven aan de dekenale herindeling, die leidde tot de vorming van het dekenaat "Het Groene Hart". Sinds 1 januari 2011 ben ik vice-voorzitter van het bestuur van onze nieuwe parochie H. Thomas. Het is vanuit deze functie dat ik u regelmatig op de hoogte wil houden van het reilen en zeilen van onze parochie. Het parochiebestuur bestaat uit zeven personen: twee uit Hazerswoude-Rijndijk, twee uit Hazerswoude-Dorp, twee uit Alphen aan den Rijn en pastoor Visser. Hij is "ambtshalve" voorzitter. De vergaderfrequentie is eenmaal per maand.

In een van onze eerste vergaderingen hebben we de taken als volgt verdeeld:

pastoor Visser, voorzitter;

Piet Hoeksel, vice-voorzitter;

Tineke Heemskerk, secretaris en tweede vice-voorzitter;

Dirk Spronk, penningmeester;

Karel Bemelmans, portefeuille personeel en vrijwilligers;

Piet van Leijden, portefeuille beheer;

Thom Schoonderwoerd, portefeuille pr en communicatie;

Als vaste notuliste wordt het bestuur terzijde gestaan door

Anneke Hoogeveen.

Tot nu toe zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

- Besloten is om een financiële commissie in te stellen, bestaande uit de penningmeester van het kerkbestuur en de penningmeesters van de lokale commissies van beheer.
- Voorstel is om in een werkgroep te onderzoeken of er behoefte is aan professionele ondersteuning van organisten, dirigenten en koren.
- De situatie rond kerkgebouwen: onderhoud, gebruik enzovoort.
- Parochiegids/website en parochieblad.
- Pastoraal beleidsplan. Voorkomen moet worden dat het een liggend beleidsplan wordt. Het moet worden weggezet met data en evaluatiemomenten.
- Afstemmen van uniforme regels rondom de begraafplaatsen in Alphen aan den Rijn en Hazerswoude-Dorp.
- Instellen parochiekernraad. De parochiekernraad is vooral bedoeld als achterban voor de beheercommissie en pastoraatsgroepen en moet veelal gaan over pastorale zaken.
- Het schietincident in Alphen aan den Rijn. Het pastorale team was in "De Bron" stand-by voor ontmoetingen.

Hopelijk bent u zo op de hoogte gesteld van wat er binnen ons parochiebestuur zoal speelt.

*Piet Hoeksel,  
vice-voorzitter parochiestuur H. Thomas*

## Samenvatting van de Pinksternoveen in 'Het Groene Hart'

Tussen Hemelvaart en Pinksteren kwamen in 16 verschillende rooms-katholieke en protestantse kerken mensen van het Groene Hart bijeen om ruimte te maken voor de Geest van God. Op zoek naar inspiratie, op zoek naar uitzicht en kracht. Sommigen kwamen bijna dagelijks. Zo komt het dat er bij elkaar meer dan 1500 bezoekers werden geteld.

Het thema was "ONZE VOETEN OP DE WEG VAN DE VREDE", ontleend aan het lied van Zacharias. Bij de geboorte van zijn zoon Johannes de Doper wordt hij vervuld van de Heilige Geest en zingt hij zijn vertrouwen in zijn Schepper uit:

*Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Jezus zelf gaat ons voor op de weg van de vrede.*

'Vrede zij u' zegt Hij tegen zijn leerlingen. 'Vrede zij u' zegt Hij ook tegen ons. Mogen wij, gedragen door de liefde van

God en gesterkt door de Geest, Zijn voetstappen volgen, opdat wij op onze beurt aan anderen zeggen: 'Vrede zij jou' en elkaar tot zegen zijn.

G. Greeve, mede namens de werkgroep Pinksternoveen 'Het Groene Hart'.

Graag tot 2012!



## Het eucharistisch ziekenriduum 2011

Dankbaar en hoopvol was het thema van deze driedaagse op 10, 11 en 12 mei, die werd gehouden in de Christus Dienaerkerk in Zoeterwoude-Dorp. Voor de parochiekern H. Michaël en H. Bernardus uit Hazerswoude-Rijndijk waren er 10 deelnemers en uit Alphen aan den Rijn 16 deelnemers, die met geloof en vertrouwen deel uitmaakten van een jarenlange traditie. Waar verleden en toekomst een centrale plaats en betekenis kregen tij-

dens deze bezinningsdagen en hoe mensen hun aanwezigheid waardeerden. Vele bekenden ontmoetten elkaar weer en werden bemoedigd in het geloof en gesterkt in het vertrouwen op God. Zo werden het met elkaar drie mooie dagen, waar ook tussendoor alle tijd was om elkaar te spreken, heerlijk verzorgd te worden en met elkaar te lachen en te genieten van verschillende vormen van vermaak. Op donderdag was er de ziekenzegen en tijd voor gebed. Aan het einde van het triduum spraken de deelnemers hun dank uit voor de mooie dagen, de devotie, de goede verzorging en de goede en gezellige sfeer. Veel dank aan alle vrijwilligers, onder wie de chauffeurs, de leden van de koren en de hulpverleners. Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Graag tot volgend jaar 2012!

Info Ria Wubben.  
Tekst Anneke Senne.



## Afscheid van bisschop A. H. van Luyn (sdb) op zaterdag 18 juni jongstleden

Een drukte van belang! Genodigden en gelovigen gingen Rotterdams kathedraal binnen en kregen er hun plek toegewezen. De geestelijken waren eerst te gast op de protestantse pastorie, direct naast de pastorie van de kathedraal. Zij konden zich daar 'kleden' voor de plechtigheid. Zo'n ruim honderd mannen (bisschoppen, priesters en diakens) zochten in de kledingrekken hun 'gewaad'.

Bisschop Van Luyn liep daar ook en iemand zei: "Leuk dat u er ook bent!" Waarop de bisschop zei: "Ja, ik dacht: laat ik maar eens komen". Dit gaf de ontspannen sfeer aan. In processie en met wapperende kleding stond de stoet op het trottoir van de Matthenesserlaan toen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem Alexander en zijn vrouw, Prinses Maxima, per auto arriveerden. Een spontaan applaus klonk op. De intrede in de kathedraal had iets feestelijks en iets plechtigs. De lange processie schreed naar voren, kustte het altaar en vond zijn plek.

Na de christelijke groet, door monseigneur Van Luyn uitgesproken, werd een ieder hartelijk welkom geheten door vicaris Verbakel. Hierna begon de pontificale viering. De eerste schriftlezing uit de tweede Brief van de apostel Paulus aan Timóteus (2 Tim. 1,6-14), waarin de apostel Paulus oproept om van de Heer te getuigen en waaraan bisschop Van Luyn zijn wapenspreuk ontleende: "Collabora Evangelio" (Samenwerken met het Evangelie), was dezelfde lezing die bisschop Van Luyn bij zijn bisschopswijding op 12 februari 1994 had gekozen. Net zoals het evan-

geliegedeelte van Johannes, waarin het dubbelgebod van de liefde zo krachtig door Jezus wordt uitgesproken (Joh. 15, 9-17), in de liturgie van 12 februari 1994 was gelezen.



Kiezen voor Christus is kiezen voor de liefde. Bisschop Van Luyn heeft zijn spirituele leven steeds ervaren als een "op weg zijn", een Emmausganger zijn, mensen ontmoeten en met ze mee oplopen, gesteund door de concilie-uitspraken uit Lumen Gentium: van Godsvolk onderweg te zijn. Opkomend voor de zwakkeren via de sociale leer van de kerk. In de laatste alinea van zijn preek vatte de bisschop het zo samen: "Christus navolgen is de weg van de liefde gaan. Het is niet de weg van de minste weerstand. Maar Christus is met ons op weg, Hij begeleidt ons en gaat ons voor naar het huis van de Vader. De Heilige Geest is onze Helper, om steeds weer te onderscheiden wat het Evangelie van ons vraagt, en om ons te sterken in onze inspanning voor het Evangelie. Onze bisdompatroon, de heilige Laurentius, spoort ons aan niet terug te schrikken voor de consequenties

van de navolging van Christus, zoals Hij er niet voor terugschrok zijn leven te geven voor het Evangelie: 'Voor mij is de nacht niet duister, alles wordt helder in het Licht'. In het licht van Christus zetten we onze tocht voort, in geloof, hoop en liefde."

Indrukwekkend was het eucharistisch gebed. Op het priesterkoor stonden de bisschop en de concelebranten, de diakens van dienst en geestelijken uit het bisdom en de Nederlandse kerkprovincie. De Commissaris van de Koningin, de heer J. Franssen, hield aan het slot van de viering een toespraak waarin hij bisschop Van Luyn prees voor zijn dialoog met en in de samenleving. De bisschop schuwde daarbij het publieke debat niet.

Na de plechtige viering verlieten de bisschop, de koninklijke gasten en genodigden de kerk voor een kort samenzijn elders. De kathedraal stroomde leeg. Buiten bracht Kleintje Pils vrolijke noten ten gehore. In een ontspannen sfeer was er een receptie in het nabijgelegen faculteitsgebouw van het Erasmus Medisch Centrum, waar velen de bisschop persoonlijk de hand drukten.

Een indrukwekkende dag waarop wij afscheid namen van de vierde bisschop van Rotterdam. Hierbij was de toekomstige bisschop van Rotterdam, monseigneur dr. J. H. J. van den Hende, ook aanwezig.

*Diaken Gillion Greeve*

## Op bedevaart naar Banneux

In het parochieblad heeft u kunnen lezen dat er een bedevaart is naar Banneux van 2 tot en met 6 september aanstaande. Wij gaan als verpleegkundige mee en willen u er graag iets over vertellen. Op vrijdag, nadat iedereen is opgehaald, drinken we koffie in Schiedam en gaan dan met drie bussen vol pelgrims naar Banneux voor de vijfdaagse bedevaart. In de bus bidden we en zingen we Maria-liederen. We gebruiken de lunch in Soerendonk en zijn om ongeveer 16.00 uur in België.

Banneux is een bedevaartplaats, waar in 1926 verschijningen geweest zijn van Maria, de Maagd der Armen. Het bisdom Rotterdam is er altijd samen met een ander bisdom. Er gaan priesters mee die de vieringen begeleiden. Schroom niet om alleen mee te gaan. U ontmoet heel veel mensen met wie u waardevolle contacten zult hebben. Tenslotte bent u allemaal pelgrim. Het hele weekend door zijn

er vieringen, een lichtprocessie naar de bron, een internationale eucharistieviering en in de middag lof en ziekenzegen. U wordt geheel verzorgd. Als u met een til-lift geholpen moet worden, of geholpen moet worden met eten, kan het allemaal. Als het nodig is, kan de verpleegkundige u helpen met de medicijnen; ook insuline prikken is geen probleem. Uw rolstoel of rollator kan mee, maar: u kunt ook in Banneux een rolstoel of rollator krijgen. De hospitaliteit is in een bos en er kan heerlijk gewandeld worden. Is lopen moeilijk, dan kunt u altijd gebruik maken van een rolstoel. En... er is altijd een vrijwilliger die de rolstoel wil duwen. Er gaan verpleegkundigen mee en er is ook altijd een arts beschikbaar. In Banneux zijn winkels waar u van alles kunt kopen op kerkelijk gebied: rozenkrans, kaarsen, kruisjes, muziek, te veel om op te noemen. Een vrijwilliger gaat natuurlijk met u mee.

Op dinsdagmorgen gaan we om 10.00 uur moe, maar heel voldaan en bevoegd naar huis. In Soerendonk is er nog een uitgebreid diner. Aan het eind van de middag is iedereen weer thuis.

Een brochure en informatie over de kosten kunt u aanvragen bij Paula Opstal, telefoon 015 3693148. Bezoek de website [www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl](http://www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl)

Heeft u speciale verpleegkundige vragen? U kunt aan bij ons uw vragen kwijt. Wij hopen u graag een keer te ontmoeten op een bedevaart naar Banneux.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Atie Grimbergen  | 0172 494515 |
| Marga Grimbergen | 071 3416997 |
| Margo Kerkvliet  | 071 3415329 |

## Rotterdamse kathedraal bruisend van geestkracht Vuurdoop met meer dan 1200 jongeren

Op 11 juni vond de jaarlijkse Vuurdoop plaats in de H. H. Laurentius en Elisabeth Kathedraal te Rotterdam. Monseigneur van Luyn SDB ontving meer dan 1200 jongeren die dit jaar gevormd worden of gevormd zijn. Het was een feestelijke dag: om elkaar te ontmoeten, om alle feestelijkheden rond het Vormsel te besluiten en om samen met andere jongeren kerk te zijn. Mgr. Van Luyn bedankte de jongeren voor hun 'tegenbezoek' dat zij nu aflegden in de kathedraal, nadat zij eerst in eigen parochie het sacrament van het Vormsel hadden (of zullen) ontvangen. "Het is fijn om jullie hier te ontmoeten en om met elkaar dit feest te mogen vieren. Ga na afloop met het vuur van de Vuurdoop naar huis."

De bijeenkomst werd opgeluisterd door de Miracle City Singers en met het vuurtheater Big Bang. De kerk stond in vuur en vlam. Daarna klonk het startsein voor de workshops, beklimming van de toren en een rondgang door de gewelven met het Spook van de Kathedraal. Er waren vijf ontmoetingen met mensen die iets vertelden over hun beroep en hun inspiratie. Onder hen waren burgemeester Herman Jonker van Hendrik-Ido-Ambacht, medewerkers van War Child, Oikos, Mercy Ships, Rock Solid en M25.

Tijdens de Vuurdoop waren de winnaars bekend gemaakt van de Collagewedstrijd met het thema "Het vuur van de heilige Geest". 's Ochtends reikte deken dr. A. van der Helm de kaars uit aan H. Pancratiusparochie uit Sassenheim. Hij verwees naar de tekst onder de collage 'Vuur geef je door!': "Het vuur spat van deze collage af! Het is een fakkel, die moet worden doorgegeven." De twee handen maakten deze boodschap nog eens extra duidelijk. Je zag in één oogopslag wat het vuur van de Heilige Geest kan oproepen: liefde! 's Middags werd de trofee overhandigd aan de winnaar van de collagewedstrijd, de H. Thomasparochie uit Alphen aan den Rijn (Paradijslaan). Hun collage viel op door de felle kleuren van het vuur. In de vlammen was verwerkt hoe je je geloof kunt uitdragen: voor elkaar zorgen, gelukkig zijn met wat je hebt, leven zoals Jezus en elkaar inspireren in het geloof. De eervolle vermelding ging ditmaal naar de vormelingen van de parochie H. H. Martelaren van Gorcum uit Brielle, die in hun werk lieten zien wat er zoal mis is in de wereld en waar de Heilige Geest aan het werk is.

De dag werd besloten met het ontsteken van het Pinkstervuur en een gebedsviering waarin het Pinksterverhaal over de

kracht van de Heilige Geest werd verteld door monseigneur Van Luyn.



## Bedevaart naar Kevelaar

Voor de 118e keer gaat de organisatie Haagse Bedevaarten dit jaar naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaar, de Troosteres der Bedroefden. U kunt kiezen voor de traditionele driedaagse bedevaart van donderdag 4 tot en met zaterdag 6 augustus aanstaande of u kunt u aansluiten bij de eendaagse bedevaart op vrijdag 5 augustus.

Informatie of aanmelding: Haagse Bedevaarten, [www.bedevaart.nl](http://www.bedevaart.nl) of [aanmelding@bedevaart.nl](mailto:aanmelding@bedevaart.nl)

Diaken G.J. Clavel, telefoonnummer 070-3453829  
Dj. G. C. Bracke, telefoon 010-4149577  
L. E. M. de Vries - Blom, telefoonnummer 070-3940588 of 06-22516036.

## Diaconale zondag in de Thomasparochie

In het weekend van 25 en 26 juni vierden wij Sacramentsdag. Alle aandacht was gericht op de waarde van het Heilig Sacrament van de Eucharistie en op de woorden van Christus waarin Hij ons oproept dienstbaar te zijn, solidair met elkaar te zijn, samen te werken om die mensen in onze samenleving die het niet zo goed getroffen hebben "NABIJ te zijn". De kerkdiensten stonden in het teken van zoeken naar "Nabij-zijn". Jongeren, kinderen en minder jongeren hebben zich hiervoor ingespannen om dit naast de liturgische teksten ook uit te beelden in foto's, collages, pasteltekeningen en kleurplaten.



Zij zijn de spin in het web als het gaat om financiële ondersteuning bij hulpvragen die hen en ons ter ore komen.

In hoeverre wij de woorden van Jezus hebben verstaan, is voor onze medemens te zien in de diaconale inzet van onze parochiegemeenschap. Dit weekend was daar een duidelijk voorbeeld van. Dank !!

Diaken G. Greeve

## Haar leven, uw zorg?'

Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Tijdens deze collecte staan 3 bijzondere mensen centraal: zuster Josephine Valarmathi, Antony Raj en Murali. Alle drie hebben ze een doel: help de vrouwen en kinderen in India op weg naar een betere toekomst. MIVA wil hen steunen met concrete middelen zoals een bus, auto en riksja. Helpt u ook mee?

Help met uw gift op giro 2950 t.n.v. MIVA, Breda of tijdens de collecte op 27 en 28 augustus aanstaande tijdens alle vieringen in onze parochie.

## Vieringen in zorgcentra, verpleeghuis en wooncentra voor ouderen in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude tot en met 11 september aanstaande

|                         |                |                |   |
|-------------------------|----------------|----------------|---|
| Zuidervaart             | dinsdag        | 10.30u.        | 19 juli, 2, 16 en 30 aug. 7 sept.         |
| Westerhove              | woensdag       | 09.30u.        | 13 en 27 juli, 10 en 24aug. 1 en 15 sept. |
| Verpleeghuis Oudshoorn  | woensdag       | 11.00u.        | 3 aug. en 17 aug.                         |
| Rhijndael               | ivm verbouwing | geen vieringen |   |
| Driehoorne              | elke donderdag | 09.30u.        |   |
| Driehof                 | elke vrijdag   | 11.00u.        |   |
| Het Anker               | elke vrijdag   | 09.30u.        |   |
| Zorgcentrum St. J4oseph | elke zaterdag  | 09.45u.        |   |
| Verpleeghuis Oudshoorn  | zaterdag       | 11.00u.        | 13 augustus                               |
| De Bruggen              | elke zondag    | 11.00u.        | (Dorpshuis Hooge Burch)                   |



De gehele collecte in de acht kerkdiensten komt ten goede aan de Parochiële Charitatieve Instelling van onze parochie.



## Colofon

### Parochiekeren H. Michael en H. Bernardus

Parochiecentrum / secretariaat parochiekeren: Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.

Geopend op donderdagmiddag, 13.30 uur - 16.30 uur.

Altijd bereikbaar: tel. 071 3414210; e-mail michael-bernardus@hetnet.nl

Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

### Parochieblad H. Thomas

Kopij parochieblad bij voorkeur per mail naar Anneke Senne lasenne@hetnet.nl

### Inleverdata kopij:

Nummer 5: 13 augustus 2011

Nummer 6: 7 oktober 2011

Nummer 7: 18 november 2011

### Verschijningsdata parochieblad:

Nummer 5: 2 september 2011

Nummer 6: 28 oktober 2011

Nummer 7: 9 december 2011

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen, doorgeven aan het secretariaat van de parochiekeren.

Bijdragen inzake intenties, doopvieringen enzovoort. Rabobank: rekeningnummer 3259.08.168. Postbank: rekeningnummer 76288. Ten name van Kerkbestuur Parochie H. Michaël en H. Bernardus Hazerswoude-Rijndijk.

Bijdragen inzake kerkbijdragen. Rabobank: rekeningnummer 3259.13.153, Postbank: rekeningnummer 2531800. Ten name van Kerkbijdragen Parochie H. Michaël en H. Bernardus Hazerswoude-Rijndijk.

## Beheercommissie: de stand van zaken

Sinds april van dit jaar draait de Beheercommissie in onze parochiekeren. Alle leden zijn officieel benoemd.

De samenstelling is:

Karel Bemelmans, voorzitter; algemene zaken;

Tineke Heemskerk, secretaris en oecumenische contacten;

Jan de Groot, penningmeester;

Henk de Boer, portefeuille Bernarduskerk;

Annie van Dijk, portefeuille secretariaat;

Charles Devilee, adviseur, portefeuille beheer gebouwen;

Els van Wetten, notuliste.

Het doel van de Beheercommissie is de dagelijkse gang van zaken in de parochiekeren te behartigen, waarbij de richtlijnen, uitgevaardigd door het parochiebestuur, bindend zijn. We hebben tot nu toe twee keer vergaderd. Het belangrijkste agendapunt bij beide vergaderingen was: hoe waarborgen we de continuïteit van de Bernarduskerk, vanuit een religieus perspectief en als dat niet lukt, vanuit een historisch perspectief? Het is algemeen bekend dat het kerkbezoek terugloopt en de kerkbijdragen achteruitgaan. Dit kan op termijn betekenen dat, wegens oplopende financiële kosten, de eredienst noodgedwongen aan de kerk wordt onttrokken en het gebouw zijn oorspronkelijke functie verliest. Gevoed door de angst dat als gevolg hiervan het gebouw zou verkommeren en uiteindelijk zou kunnen worden gesloopt, is op initiatief van een groep parochi-

anen die later de "Stichting Scheepjeskerk" heeft opgericht, het Cuypergenootschap benaderd om de rechtsgang op te starten teneinde het gebouw tot rijksmonument c.q. topmonument te laten verklaren. Afgelopen 17 juni vond in de Rechtbank in Den Haag het vervolg van dit proces plaats. Centraal stond de vraag of het gebouw wel of niet bedreigd is als topmonument. Als voorzitter van de beheercommissie heb ik het pleidooi gehouden dat de kerk wel bedreigd is om bovengenoemde redenen (achteruitgang kerkbezoek en kerkbijdragen), maar niet het gebouw als zodanig. Daarvoor staan genoeg groeperingen gereed het gebouw uit te baten, wanneer het een profane bestemming zou krijgen. Over zes weken horen we de uitspraak van de Rechtbank.

Onze parochiekeren zit nog steeds opgescheept met een grote schuld van enkele tonnen die moet worden afgelost. Om van die schuld af te komen zijn al eerder plannen in gang gezet om de gronden rondom te kerk te verkopen. Op dit moment zijn we daarover in gesprek met een projectontwikkelaar. Welke wending dit gesprek zal nemen, is nog niet te overzien. We hopen op een financieel gunstige afloop.

Door het bestuur van de "Stichting Scheepjeskerk" zijn er plannen voorgelegd om groot onderhoud aan de Scheepjeskerk op te starten.

*Karel Bemelmans*

## Algemene begraafplaats

Aan de Rijndijk was er zowel bij de voormalige Michaëlkerk in het Zwaantje als bij de Bernarduskerk een kerkhof. In 1980 zijn beide kerkhoven gesloten. De Michaëlkerk werd eind jaren 70 gesloten, maar heeft er nog tot half jaren 80 gestaan. Toen is de kerk afgebroken. Op die plaats is nu het assurantiekantoor van de firma Van der Salm. Het kerkhof is in 1996 ontruimd en de stoffelijke resten zijn overgebracht naar het rooms-katholieke gedeelte van de Algemene Begraafplaats aan de Provinciale Weg in Hazerswoude-Dorp.

Het kerkhof bij de Bernarduskerk is in het voorjaar van 2010 ontruimd. Ook die stoffelijke resten zijn overgebracht naar Hazerswoude-Dorp. Een mooie plaats achter het door pastor Godfried Claasen gemaakte monument. Er zijn vele naam-bordjes aangebracht door familieleden die de namen van hun dierbare daar graag terug willen zien. Als u dat toen niet heeft laten doen, kunt u altijd nog naam-bordjes bestellen bij de firma Van der Lede aan het Ambachtsplein in Hazerswoude-Dorp. Als de bordjes klaar zijn,

wordt er contact opgenomen met Charles Devilee en hij brengt de bordjes aan. Op het moment is de tuingroep onder leiding van Jan van Dijk bezig om de toegang tot de terp rolstoelvriendelijker te maken. Dat is nog een hele klus! Maar het wordt, ook met wat nieuwe aanplant, erg mooi. Als u van de zomer nog eens een rondje fietst, is het zeker aan te raden om deze mooie tuin van tranen en troost eens te bezoeken.

*Tineke Heemskerk – de Boer*



## Eerste Heilige Communie op 22 mei jongstleden

Op 22 mei hebben de kinderen uit Hazerswoude-Rijndijk hun Eerste H. Communie gedaan. Om half elf zijn we begonnen met groepsfoto's van de mooi geklede kinderen in de tuin van de Bernarduskerk. Pastor Straathof en pastor Greeve gingen voor in de viering.

Om elf uur begon de viering met een welkomstlied op de namen van de kinderen. De kinderen liepen onder prachtig versierde bogen de kerk door. Tijdens de viering heeft elk kind zijn eigen gebedje voorgelezen in de vorm van een welkomstwoord, voorbede of dankgebed. Zij hielpen met het klaar maken van de tafel en gaven uitleg over wat zij op de altaartafel zetten. Het Onze Vader werd gezamenlijk gebeden en door de kinderen in gebaren uitgebeeld. Tijdens de vredeswens gingen ze vol enthousiasme de kerk in om iedereen een hand te geven. Aan het eind van de viering hebben ze pastor Straathof nog een eigen gemaakt kunstwerk aangeboden ter gelegenheid van zijn 50-jarig priesterschap. Al met al een heel feestelijke viering!

Jim, Cas, Mark, Boaz, Sofie, Brent, Thijs, Sebastian en Matheus: van harte gefeliciteerd met dit mooie sacrament. We hopen dat jullie het spoor van Jezus gevonden hebben en blijven volgen.

*Namens de werkgroep  
Eerste Communievoorbereiding  
Désirée en Mieke*

## Zomerzangavonden

Evenals vorig jaar organiseren de kerken in Rijnwoude in de vakantietijd zomerzangavonden. Vijf woensdagavonden in de vakantietijd is er gelegenheid om te zingen en elkaar te ontmoeten.

- Woensdag 20 juli in de Gereformeerde kerk, Dorpsstraat 15 in Koudekerk aan den Rijn.

- Woensdag 3 augustus in de RK Bernarduskerk, Rijndijk 106 in Hazerswoude-Rijndijk.

Deze twee avonden hebben als thema, hoe kan het anders: "Ontmoeten".

De andere woensdagavonden in de zomervakantie kunt u zingen in de kerken in Hazerswoude-Dorp.

Aanvang van de zangavonden 19.30 uur

## Lief en leed

### Gedoopt

Gedoopt in de Bernarduskerk op 29 mei 2011: Bjorn-Johannes de Boer, geboren op 9 november 2010. Jacob Reviusstraat 8, Hazerswoude-Rijndijk.

### Overleden

1 juni 2011 Henriëtte Vernet - van der Zwaan, 62 jaar.

12 juni 2011 Johanna-Maria van

Goozen, 78 jaar.

13 juni 2011 Leo Kompier, 67 jaar.

## Dank!

Op 27 mei heb ik herdacht dat ik vijftig jaar geleden door bisschop Jansen in de kathedraal van Rotterdam tot priester gewijd ben. Eenenvestig jaren heb ik in het bisdom gewerkt in verschillende parochies: als kapelaan, als pastoor, als deken. En de laatste negen jaren ga ik als emeritus zonder officiële functie of aanstelling nog in verschillende kerken voor in liturgische vieringen en ben ik zo een hulp voor de pastores ter plaatse. En dat geldt heel bijzonder voor de Bernarduskerk, waar ik altijd graag kom.

Het vijftigjarig jubileum heb ik gevierd in de parochiekerk van Voorhout, waar ik sinds mijn emeritaat woon en waar ik ook regelmatig voorga. Het is een bijzonder groot feest geworden: een feestelijke viering met een drukke receptie erna en daarna nog een fijn feest met mijn familie en vrienden.

En een week later mocht ik het nog een keer vieren temidden van u. Weer een feestelijke eucharistieviering en veel

mensen die mij feliciteerden en complimenteerden. Het Parochiekoor (versterkt met verschillende leden van het Bernarduskoor) heeft voortreffelijk gezongen.

De heer Bemelmans sprak namens het parochiebestuur lovende woorden en bood een geschenk aan. Het is plezierig als zoveel mensen meeleven en waardering uiteten. Graag zeg ik u dank voor alle mooie en lieve woorden, voor alle complimenten en geschenken, voor alle hartelijkheid en waardering. In die negen jaar is de Bernardusgemeenschap mij dierbaar geworden. Ik ervaar hier een grote en belangeloze inzet van veel vrijwilligers; een goede verzorging en voorbereiding van de liturgische vieringen en vooral een prettige samenwerking. Daarom hoop ik nog een aantal jaren te kunnen blijven komen, al doen de parochies in en rond Voorhout ook steeds meer een beroep op mij.

*Pastor J. Straathof*

## Opbrengst missiefietstocht

Op zondagmiddag 5 juni hebben we de jaarlijkse fietstocht gehouden in en om Boskoop. De weersvoorspelling voor deze dag was uitgesproken slecht, maar viel uiteindelijk geweldig mee. Wel bleven er door deze berichten jammer genoeg veel fietsers thuis. Daar hebben ze later natuurlijk veel spijt van gehad!

Na de mooie fietstocht, de tuinenbezoeking en eten en drinken ging de missiebus (bloempot) rond en konden we het prachtige bedrag van € 600 overmaken naar pater Ferd Vergeer, die in Maleisië nog bezig is met de nieuwbouw van

een grote kerk. Elke zondag maken er circa 800 Dayak-christenen



noodgedwongen gebruik van een grote schoolhal om de eucharistieviering mee te mogen vieren. Als u zijn kerkbouw ook wilt ondersteunen, dan is het adres daarvoor: Missieprocurer Mill Hill, Oosterbeek, gironummer 1066957 (wel vermelden voor Ferd Vergeer!) Allen hartelijk dank!

*Familie Vergeer*

## Weet je...

... dat je overal engelen kunt tegenkomen.

... de uitvoerder van de verbouwing van de Bonifaciuskerk Hans Engel is.

... de metselaar bij het nieuwe huis van Jan en Annie van Dijk Flying Angel heet.

... dat bij de viering van het 50-jarig priesterfeest van pastor Straathof in de parochiekern Michaël en Bernardus het Parochiekoor en het Bernarduskoor samen zongen en het klonk als een klok.

... dat Karel Bemelmans hem na waarderende woorden een high-tea met zijn familie aanbood in restaurant het Haasje.

... dat we hopen dat de familie Straathof van thee houdt en dat ze misschien anders wel een kopje koffie kunnen krijgen.

... dat pastor Straathof zich in zijn dankwoord na afloop van de viering de kapelaan van deze parochiekern noemde.

... dat de familie Tijssen van het Zwaantje weer terug verhuisd is naar de Groenendijk. Ze wilden toch dichterbij de kerk wonen!

... dat na de meivakantie de kinderen van basisschool de Tweeklank naar noodlokalen zijn gegaan dicht bij het voetbalveld van Bernardus.

... dat na de grote vakantie van 2012 de school een nieuw gebouw op de vertrouwde plek aan de Da Costa-singel hoopt te hebben.

... dat mevrouw J. Boere - v. d. Laan uit Rhijndael dit jaar wel een hoog jubileumgehalte in haar gezin heeft: ze is zelf kortgeleden 95 jaar geworden, een dochter en schoonzoon 65, een zoon 60 en een dochter 50 jaar!

... dat deze mevrouw Boere, toen ze 93 was, een geschiedenisles over de Tweede Wereldoorlog heeft verzorgd op de stageschool van haar kleinzoon Thomas!

## Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas

| Datum    | Dag | Jozefzaal juli /<br>H.Bonifaciuskerk vanaf 30 juli  | H Pius X  | De Bron  |
|----------|-----|---|---|--|
| 9 juli   | Za  | 19.00u Woord en Communie<br>Samenzang   |   |  |
| 10 juli  | Zo  | 10.30u Eucharistie<br>Samenzang   | <b>09.00u Geen viering</b>                          | 11.00u Eucharistie<br>Vrijwillige zangers                        |
| 16 juli  | Za  | 19.00u Eucharistie<br>Samenzang   |   |  |
| 17 juli  | Zo  | 10.30u Eucharistie<br>Samenzang   | 09.00u Eucharistie<br>Pius X-koor                   | <b>11.00u Geen viering</b>                                       |
| 23 juli  | Za  | 19.00u Woord en Communie<br>Samenzang   |   |  |
| 24 juli  | Zo  | <b>10.30u Geen viering</b>  | 09.00u Eucharistie<br>Pius X-koor                   | 11.00u Eucharistie<br>Vrijwillige zangers                        |
| 30 juli  | Za  | 19.00u Woord en Communie<br>Samenzang<br><b>Vanaf deze datum zijn de<br/>vieringen weer in de H.<br/>Bonifaciuskerk</b> |   |  |
| 31 juli  | Zo  | 10.30u Woord en Communie<br>Samenzang   | <b>09.00u Geen viering</b>                          | 11.00u Eucharistie<br>Vrijwillige zangers                        |
| 5 aug.   | Vr  | 19.00u Eucharistie  |   |  |
| 6 aug.   | Za  | 19.00u Eucharistie<br>Samenzang   |   |  |
| 7 aug.   | Zo  | 10.30u Woord en Communie<br>Samenzang   | 09.00u Woord en Communie<br>Herenkoor (Gregoriaans) | <b>Geen viering</b>  |
| 13 aug.  | Za  | 19.00u Eucharistie<br>Samenzang   |   |  |
| 14 aug.  | Zo  | <b>10.30u Geen viering</b>  | 09.00u Woord en Communie<br>Pius X-koor             | 11.00u Woord en Communie<br>Vrijwillige zangers                  |
| 15 aug.  | Ma  | 10.30 u Eucharistie<br>Cantor   |   |  |
| 20 aug.  | Za  | 19.00u Woord en Communie  |   |  |
| 21 aug.  | Zo  | 10.30u Eucharistie<br>Samenzang   | 09.00u Eucharistie<br>Pius X-koor                   | 11.00u Eucharistie<br>Vrijwillige zangers                        |
| 27 aug.  | Za  | 19.00u Eucharistie<br>Samenzang   |   |  |
| 28 aug.  | Zo  | 10.30u Woord en Communie<br>Samenzang<br><b>Kinderwoorddienst</b>   | 09.00u Woord en Communie<br>Pius X-koor             | 11.00u Eucharistie<br>Broncantorij                               |
| 2 sept.  | Vr  | 19.00u Eucharistie  |   |  |
| 3 sept.  | Za  | 19.00u Eucharistie<br>Samenzang   |   |  |
| 4 sept.  | Zo  | 10.30u Woord en Communie<br>In Between<br><b>Kinderwoorddienst</b>  | 09.00u Woord en Communie<br>Herenkoor (Gregoriaans) | 11.00u Woord en Communie<br>Cantores<br><b>Kinderwoorddienst</b> |
| 10 sept. | Za  | <b>19.00 Geen viering</b>   |   |  |
| 11 sept. | Zo  | 10.30u Eucharistie<br><b>Startzondag met alle koren</b>   | <b>09.00u Geen viering</b>                          | <b>11.00u Geen viering</b>                                       |

Bijzonderheden

Gewijzigde aanvangstijden en bijzonderheden zijn vet weergegeven.



## van 2 juli tot en met 11 september 2011

| HH Engelbewaarderskerk                      | H. Michael / H. Bernarduskerk         | Lezingenrooster                       |                          |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Geen viering</b>                         |                                       | Jes. 55, 10-11<br>Mt. 13, 1-23        | 15e zondag door het jaar |
| 09.30u Woord en Communie<br>St. Ceciliakoor | 11.00u Woord en Communie<br>Samenzang |                                       |                          |
| <b>19.00u Geen viering</b>                  |                                       | Wijh.12, 13+16-19<br>Mt. 13, 24-43    | 16e zondag door het jaar |
| 09.30u Eucharistie<br>Cantors               | 11.00u Eucharistie<br>Bernarduskoor   |                                       |                          |
| <b>19.00u Geen viering</b>                  |                                       | 1 Kon. 3,5+7-12<br>Mt. 13, 44-52      | 17e zondag door het jaar |
| 09.30u Woord en Communie<br>St. Ceciliakoor | 11.00u Woord en Communie<br>Samenzang |                                       |                          |
| <b>19.00u Geen viering</b>                  |                                       | Jes. 55, 1-3<br>Mt. 14, 13-21         | 18e zondag door het jaar |
| 09.30u Eucharistie<br>Cantors               | 11.00u Eucharistie<br>Bernarduskoor   |                                       |                          |
|   |                                       |                                       | 1e vrijdag van de maand  |
| <b>19.00u Geen viering</b>                  |                                       | 1 Kon. 19, 9a+11-13a<br>Mt. 14, 22-33 | 19e zondag door het jaar |
| 09.30u Woord en Communie<br>Cantors         | 11.00u Woord en Communie<br>Samenzang |                                       |                          |
| <b>19.00u geen viering</b>                  |                                       | Jes. 56, 1+6-7<br>Mt. 15, 21-28       | 20e zondag door het jaar |
| 09.30u Eucharistie<br>St. Ceciliakoor       | 11.00u Eucharistie<br>Bernarduskoor   |                                       |                          |
|   |                                       |                                       | Maria ten Hemelopneming  |
| <b>19:00u geen viering</b>                  |                                       | Jes. 22, 19-23<br>Mt. 16, 13-20       | 21e zondag door het jaar |
| 09.30u Woord en Communie<br>Young Voices    | 11.00u Woord en Communie<br>Samenzang |                                       |                          |
| <b>19:00 geen viering</b>                   |                                       | Jer. 20, 7-9<br>Mt. 16, 21-27         | 22e zondag door het jaar |
| 09.30u Eucharistie<br>St. Ceciliakoor       | 11.00u Eucharistie<br>Parochiekoor    |                                       |                          |
|   |                                       |                                       | 1e vrijdag van de maand  |
| 19:00u Woord en Communie<br>Cantores        |                                       | Ez. 33, 7-9<br>Mt. 18, 15-20          | 23e zondag door het jaar |
| 09:30u Eucharistie<br>Kinderkoor            | 11.00u Werkgroep<br>Bernarduskoor     |                                       |                          |
| <b>19:00u geen viering</b>                  |                                       |                                       |                          |
| <b>09:30u geen viering</b>                  | <b>11.00u geen viering</b>            | Sir.27, 30-28, 7<br>Mt. 18, 21-35     | 24e zondag door het jaar |

De viering op 24 juli is te beluisteren via Radio Rijnwoude.



## Colofon

### Parochiekern H.H. Engelbewaarders

#### Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude Dorp  
Tel.: 0172 587171

E-mail: engelbewaarders.hwdorp@solcon.nl

Openingstijden ma. t/m vr. van 10.00 - 12.00 u.

Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.

B.g.g.: 0172 588260 Mw. Anneke Koeckhoven of  
0172 588554 Mw. Conny van Dijk

#### Kopij parochieblad

Bij voorkeur per e-mail: janvanleijden@planet.nl  
of op adres: Berkenhof 1, 2391 DW Hazerswoude Dorp  
Tel: 0172 588389

#### Inleverdata kopij parochiekern

Nummer 5: 13 augustus 2011

Nummer 6: 7 oktober 2011

#### Verschijningsdata parochieblad

Nummer 5: 2 september 2011

Nummer 6: 28 oktober 2011

#### Pastoraatsgroep

Pastoraat: Mw. Anneke Koeckhoven tel.: 0172 588260

Liturgie: Mw. Yvonne Heemskerk tel.: 0172 588425

Catechese: Mw. Jolanda de Jong tel.: 0172 585054

Diaconie: Mw. Els van Meurs tel.: 0172 588316

Oecumene: Mw. Jetske Kok tel.: 0172 589735

#### Voorzitter Commissie van Beheer

Dhr. Jan Rietveld, algemene zaken tel.: 06 53915250

#### Betalingen

Parochiekernbestuur: ING bank 3917913 Rabobank 3259.35.343

Kerkbijdrage: ING bank 280232 Rabobank 3259.04.588

T.n.v. Parochiekernbestuur H.H. Engelbewaarders

## Berichten uit de Commissie van Beheer

### Saamhorigheid van de kleine parochiekern

Ook dit jaar was parochianendag weer een herkenning van saamhorigheid behorend bij een kleine parochiekern, zoals de H. H. Engelbewaarders wil zijn. Een speciaal gevormd koor van kinderen van De Sterretjes en jonge dames van Young Voices klinkt veelbelovend voor de toekomst. Een kleine, jonge pastoraal werker, die sprak over het thema: Samen staan we sterk. Doelend op het aandeel van ruim 200 vrijwilligers in onze parochie. Een feestcommissie onder leiding van Sjaak Wortman had gezorgd voor eten en drinken, koffie en ook nog iets sterkers. Maar ook voor salades, saté en hamburgers van de gloeiende plaat.

Deze feestcommissie, aangevuld tot 18 personen vanuit het tuinteam van Roland van Lierop, had in de monumentale parochietuin een vijftal tenten opgezet om de weergoden te trotseren. Met tafels en stoelen, zodat iedereen een plaats naar wens kon uitkiezen. Traditioneel werden er ook vrijwilligers met een extra lange staat van dienst in het zonnetje gezet. Dit jaar was er aandacht voor de Blijde Rijders van kerkmensen. De voorzitter van de Commissie van Beheer memoreerde dat Jan Timmermans de eerste was die ruim 30 jaar geleden een groepje parochianen met een auto bereid vond om oudere mensen op zondag op te halen en naar de kerk te rijden. Later werd zijn coördinerende taak overgenomen door Piet de Groot en daarna door mevrouw Den Dubbelden.

Vorig jaar hebben wij Cor van Zwieten al gehuldigd van deze groep; dit jaar waren Cees Jacobs, Sjaak Kooter en Wim de Vette aan de beurt. Cees en Sjaak heb-

ben dit auto rijden ruim 20 jaar gedaan; daarnaast zijn zij jaren actief geweest in het organiseren van kaartavonden en markten voor de missie, voor Pater van Leeuwen in het bijzonder. Wim de Vette heeft minder lang gereden, maar zijn tien tropenjaren in het parochiebestuur waren ruim voldoende voor een aandenken. Ook Bets de Frankrijker, hoewel haar gezondheid een tocht naar onze kerk in de weg stond, werd met een beeldje geëerd, omdat ook zij ruim 25 jaren mensen naar de kerk heeft gereden.

Van de werkgroep Diaconie was er een aanvraag om mevrouw P.C. van Vliet - van Meurs te huldigen omdat zij nu is gestopt na ruim 25 jaar als wijkcontactpersoon van diaconie / Special / Kerkbalans aan de Burgemeester Smitweg. Al deze vrijwilligers werden door de parochianen bedankt met een hartelijk applaus.

Tijdens het gezellig samenzijn in de parochietuin was er nog een aanmoedigingsprijs om door te gaan met hun activiteiten voor onze parochiekern voor het echtpaar Anneke en Joop Bijmans. Anneke is twee ochtenden actief op het secretariaat en houdt het archief bij, terwijl Joop een computerspecialist is bij de ledenadministratie, maar vooral de ontwikkelaar van onze mooie website. Met een flesje en een bloemetje hebben wij dit fijne echtpaar aan ons proberen te binden. Zij staan model voor parochianen welke na hun pensioen pas vrijwilliger worden en dan wel zowat 85 moeten zijn voor een parochiebeeldje. Ook deze mensen zijn voor onze parochie zeer belangrijk en uiterst waardevol. Zodat wij elk jaar ook zo enkele vrijwilligers motiveren met een kleine attentie.



De sfeer zat er goed in, de bediening was perfect en de genoemde 18 vrijwilligers hebben na 16.00 uur alles weer opgeruimd en in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De Pastoraatsgroep en de Commissie van Beheer zijn veel dank verschuldigd aan iedereen die op enigerlei wijze hebben meegewerkt aan het slagen van deze unieke dag van onze eigenheid in Hazerswoude-Dorp.

### Afscheid dirigente en pianiste van De Sterretjes

Op zondag 19 juni werd tijdens de Gezinsviering stil gestaan bij het afscheid van dirigente Petra Kraan en pianiste Irene van Es. Vele jaren hebben deze dames met hun bijzondere muzikaliteit en presentatie het kinderkoor tot grote bloei gebracht vertelde pater Lau al terecht bij het begin van de viering. Om de feestvreugde nog te verhogen was er een mooie bijdrage van cadeaus, bloemen en mooie woorden door enkele jeugdige leden van het koor, twee dochters van Petra en Irene, die de loftrompet ook opstaken over de leuke tijd die "De Sterretjes" met de begeleiding in al die jaren hebben gehad. Alles werd daarna afgesloten door de Commissie van Beheer, die de dames namens alle parochianen bedankte voor hun inzet en positieve bloei en groei van dit koor: met een bloemetje en een envelop met bijdrage. De dames waren hiermee aangenaam verfrist en zien terug op mooie jaren die zij met elkaar hebben beleefd.

*Jan Rietveld, Commissie van Beheer.*



## Zomerzangavonden in Hazerswoude-Dorp

In de vakantietijd worden zomerzangavonden georganiseerd door de kerken van Hazerswoude-Dorp. Op deze avonden zingen we een klein uur met elkaar, afgewisseld door gebeden en een overweging door de voorganger. Wij nodigen u van harte uit om bij deze avonden aanwezig te zijn. Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken. De zangavonden beginnen om **19.30 uur** en vinden plaats op:

woensdag 13 juli in de Hervormde Kerk, Dorpsstraat 64; voorganger is diaken G. Greeve;

woensdag 27 juli in de Engelbewaarderskerk, Dorpsstraat 248; voorganger is ds. M. v. Doorne;

woensdag 17 augustus in "De Korenaar", Dorpsstraat 183; voorganger is ds. W. v.d. Top.

In Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn worden ook zomerzangavonden gehouden; informatie elders in dit blad bij de parochiekern H. Michaël en H. Bernardus. Namens de kerken van Hazerswoude-Dorp, Jetske Kok, 0172-589735

## Lief en leed

### Doop

28 mei 2011 Ben Weerheim, Flat 5 Rotherfield House, 3 The Avenue, Surbiton KT5 8JR, U.K.

### Overleden

19 juni 2011 Elisabeth Johanna Kovács, 75 jaar, Jan van Goyenstraat 1, Hazerswoude-Dorp.

Na de uitvaartplechtigheden is zij op de Algemene Begraafplaats begraven.

### Eerste Heilige Communie

29 mei 2011 Thomas Devilee, Rik Fase, Mark Gordijn, Rick Furler, Ivy van der Hulst, Marie Jacobs, Rens Jacobs, Twan Kerkvliet, Anne van der Laan, Mats Loomans, Glenn Pos, Rick van der Salm, Daan van der Salm, Chiel van der Salm, Nout Stolwijk, Jasper Stolwijk, Luuk Verbeij, Leo Verhoef, Justin van Vliet, Mieke Voets.

## Laat van u horen

Als u ziek bent of op een andere manier aandacht of ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.

*De pastoraatsgroep*

## Diaconie

Dienst van de sturgroep:

Juni: Anneke Koeckhoven, tel: 588260

Juli: Conny van Dijk, tel: 588554

Aug: Anneke Koeckhoven, tel: 588260

## Hemelvaartviering

Op 2 juni jongstleden zijn we met de parochiekernen Dorp en Rijndijk "de boer" op gegaan. We waren te gast bij de familie Den Hollander aan de Loeteweg en danken hen hartelijk voor de gastvrijheid.

Dinsdag nog tegen Sjaak gezegd dat er toch echt tenten opgezet moesten worden in verband met het slechte weer, maar Sjaak had alle vertrouwen. En hij had gelijk! Het was een zon overgoten dag, waardoor de viering echt in de openlucht was. Zodat tijdens de inspirerende overweging van pastor Visser, waarbij wij onze blik op de hemel moesten richten en iedereen automatisch omhoog keek, we getuigen waren van over vliegende zweefvliegtuigen. In de verte liepen schapen, de kippen tokten vrolijk naast ons, zo nu en dan hoorden we de trein. En de buurtkinderen speelden. Kortom, het was een prachtige setting en viering.

U bent met velen gekomen: ongeveer 250 mensen woonden de viering bij. Gelukkig was het gezelschap ook goed vertegenwoordigd uit alle kernen van de Thomasparochie. En zelfs mensen van verder weg. Moordrecht, Delft, Boskoop

en Waddinxveen, om een paar dorpsnamen te noemen. Zowel voor als na de viering stond de koffie met snijkoek klaar en daar is goed gebruik van gemaakt. Na afloop ontstonden prettige gesprekken en werd er zelfs een oud buurmeisje gespot dat al jaren uit het oog verloren was.

Deze viering is volgens mij een bewijs dat er door onze kernen goed en prettig samengewerkt wordt. De organisatie op de achtergrond loopt goed en er is veel vertrouwen in elkaar. Ook van u, parochianen, is er vertrouwen in de samenwerking: de grote opkomst bewijst dit. We vieren samen, elke keer op een andere prachtige locatie van onze gemeente. Elk jaar komt u weer en elk jaar komen er meer parochianen. Het is zelfs zo uniek dat het de krant haalt. We mogen trots zijn dat we dit doen. Eenieder die op de achtergrond zorgt dat er een viering is, dat er koffie is, de gezinnen die hun huis en erf gastvrij ter beschikking stellen... En ook u: dat u het vertrouwen hebt om samen kerk te zijn.

*Yvonne Heemskerck,  
pastoraatsgroep Liturgie.*

## Agenda H.H. Engelbewaarders

|     |         |         |                                      |
|-----|---------|---------|--------------------------------------|
| Ma. | 11 juli | 20.00u: | Liturgisch beraad                    |
| Di. | 12 juli | 20.00u: | Commissie van Beheer (Bestuurskamer) |
|     |         | 20.00u: | Pastoraatsgroep                      |
| Do. | 14 juli | 20.00u: | Vorbereiding doop                    |
| Wo. | 27 juli | 19.30u: | Zomerzangavond (onder voorbehoud)    |
| Vr. | 12 aug. |         | Inleveren kopij Parochieblad         |
| Ma. | 15 aug. | 20.00u: | Vergadering Parochiekern HW-dorp     |
| Di. | 23 aug. | 08.30u: | Beginviering St. Michaëlschool       |

## Gebied om roepingen

Een roeping is als een aantrekkingskracht, onzichtbaar, ongrijpbaar. Het ene moment sterk, het andere onverstaanbaar door de storm van het leven.

Goede God, U bent standvastig. Elke dag stelt U nieuwe mensen de vraag, roept U hen op tot een leven ten dienste van U. Wij bidden, dat velen uw aanhoudende vraag horen, mensen van alle leeftijden, geroepen tot priester, diaken, pastoraal werker of religieus

Help hen uw stem te verstaan.  
Geef hen moed om hiernaar te luisteren.  
Geef hen kracht om hun zware verantwoordelijkheid te dragen en geef hen wijsheid om goede herders te zijn.

Amen.



**PCI**

Parochiële Caritas Instelling  
Rabobank nr. 3259.27.197

Contactadres voor Hazerswoude en Benthuizen:  
Ben de Frankrijker, tel. 0172 589117



## Colofon

### Parochiekern St. Bonifacius, De Bron en de H. Pius X kerk

#### Redactie:

Gerard Mutsaers  
Margreet Starrenburg  
Betsie Stapper

#### Kopijadres:

Redactie@emmausgangersalphen.nl

#### Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen over de bezorging:

Parochiesecretariaat Bonifaciuskerk  
Paradijslaan 6, Tel. 0172-472410

#### Inleverdata kopij:

Nummer 5: 13 augustus 2011  
Nummer 6: 28 oktober 2011  
Nummer 7: 9 december 2011

#### Verschijningsdata:

H. Thomas, jaargang 1  
Nummer 5: 2 september 2011  
Nummer 6: 28 oktober 2011  
Nummer 7: 9 december 2011

#### Parochiecentra:

St. Bonifaciuskerk  
Paradijslaan 6  
2405 CC Alphen aan den Rijn  
Secretariaat: tel. 0172-472410 / fax:  
0172-471413  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag  
09.00-12.00 uur

H. Pius X kerk  
Van Nesstraat 4

2404 AV Alphen aan den Rijn  
Secretariaat: tel. 0172-473547  
Openingstijden: maandag en vrijdag  
09.30-12.00 uur

De Bron (kamer 3)  
Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen aan den Rijn  
Secretariaat: tel. 0172-443148  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag  
09.30-12.00 uur

Kerkbijdrage op rekening 30.16.14.199  
Misintenties: bijdrage op rekening  
44.00.997  
Beide t.n.v. R.K. kerkbestuur de Emmausgangers, Alphen aan den Rijn

## Mededelingen uit de Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer Alphen aan den Rijn komt eenmaal per twee maanden bij elkaar. In deze vergadering vindt afstemming plaats tussen de diverse beheersportefeuilles en met het parochiebestuur. Als het nodig is wordt er tussentijds door de leden van de Commissie van Beheer in klein comité overlegd over dringende zaken.

Er gebeurt veel in en rond de drie Alphen-se katholieke kerken. De verbouwing van de Bonifaciuskerk is bijna klaar. De nieuwe tegelvloer is klaar, de biechtstoelen zijn bijna klaar en er wordt hard gewerkt aan de dagkapel, de verlichting, geluid en het liturgisch centrum van de kerk.

De aannemer, Bas de Boer, hoopt de kerk half juli op te leveren, waarna de parochie eind juli de kerk in gebruik kan nemen. Het plan is dat in het weekend van 30 en 31 juli de eerste vieringen in de Bonifaciuskerk gehouden worden. We gaan dan proef draaien. De koster, lectors, misdienaars, pastores en, niet te vergeten, de parochianen kunnen dan wennen aan de vernieuwde kerk.

De officiële opening is 11 september. Het parochiebestuur heeft daarvoor onze

nieuwe bisschop monseigneur dr. J. H. J. van den Hende uitgenodigd. Nu de Bonifaciuskerk bijna klaar is, komt de sluiting van de Pius X-kerk dichterbij. Zondag 20 november zal de laatste eucharistieviering in de Pius X plaatsvinden. De kerk zal dan symbolisch worden overgedragen. Afscheid nemen van een kerk doet pijn; veel dierbare herinneringen laten we achter in de Pius X. Waardering hebben we voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, die na drie jaar samen kerken alleen verder gaat in de Pius X.

Met het in gebruik nemen van de Bonifaciuskerk vervallen de vieringen in de Jozefzaal. Veel dank aan al die vrijwilligers die ieder weekend de Jozefzaal gereed maakten voor de vieringen. De Commissie van Beheer denkt na over het gebruik van de Jozefzaal in de toekomst. De laatste jaren zijn er steeds meer problemen gekomen bij de verhuur in de weekends. Geluidsoverlast, drankoverlast en de risico's bij verhuur worden steeds groter. Verhuur voor bruiloften en partijen vinden wij niet meer verantwoord. Verhuur op vrijdag, zaterdag en zondag zal alleen plaatsvinden als we er zeker van zijn dat er geen overlast ontstaat.

De Stichting Kinderopvang Alphen aan den Rijn (SKA) heeft het huurcontract van het Pancratiusgebouw verlengd. Als Commissie van Beheer zijn we hier erg blij mee. Het Pancratiusgebouw wordt gebruikt voor naschoolse opvang. Bij de bouw van de nieuwe Bonifaciuschool is er een nieuwe muur gemetseld aan de achterkant van het Bonifaciuskerkhof. De Commissie van Beheer wil met gemeente in overleg over de oude versleten afscheiding van het kerkhof en de oude Bonifaciuschool. In dit gesprek met de gemeente willen we ook praten over uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij het parochiecentrum. Het parochiecentrum wordt intensief gebruikt door pastores, vrijwilligers en vele andere bezoekers. Regelmatig is er gebrek aan parkeerplaatsen en daar willen we wat aan doen.

Er gebeurt veel in onze parochiekernen en we willen u daar graag van op de hoogte houden.

*Commissie van Beheer  
Jan Kroff*

## Het werk zit er bijna op

Als u dit artikel onder ogen krijgt, is de herinrichting van de Bonifaciuskerk bijna voltooid. Het werk van de aannemer zit er half juli grotendeels op. Wat dan nog resteert, is vooral 'aankleding', bijvoorbeeld van de dagkapel en van de koffiehok. Ook moet er beneden bij het liturgisch centrum nog een klein orgel komen te staan, ter ondersteuning van het koor.

De verwachting is dat in het weekend van 30/31 juli de vieringen in de Bonifaciuskerk kunnen worden hervat. Het nieuwe altaar en de nieuwe ambo, ontworpen

door Pim van Dijk, zijn er de eerste vieringen nog niet; het altaar wordt pas 11 september gewijd.

De eerste weken moeten vooral worden gezien als een proefperiode. Want het zal wennen en uitproberen zijn. De koster moeten bijvoorbeeld leren omgaan met het nieuwe paneel voor de bediening van het licht en de informatieborden waarop straks de liederen staan aangegeven. De bloemsiergroep moet uitzoeken hoe ze het liturgisch centrum het best kan opsieren, nu dat een andere vorm en afmetingen heeft gekregen. Het koor staat op een andere plek dan voorheen. Getest moet worden of alles naar behoren werkt. Ook dat vraagt tijd en energie. Maar het

resultaat van de herinrichting mag er zijn. Het hoofdaltaar komt veel meer tot zijn recht dan voorheen, de nieuwe tegelvloer is prachtig, de verlichting is aanzienlijk verbeterd en de afstand tussen kerkgangers en voorganger is kleiner. De verwachting is dat de kerkgangers straks in de koude wintermaanden niet meer zitten kleumen. Er is dus alle reden om op 11 september feest te vieren. Dan bestaat de Bonifaciuskerk 125 jaar en is de officiële ingebruikname. Met dank aan allen die in de afgelopen periode hun steentje hebben bijgedragen.

*Namens de stuurgroep herinrichting  
Bonifaciuskerk, Mieke Samsom*



## Liturgie de komende tijd

Heb je even tijd?

“Ik weet dat jij het ook druk hebt, maar heb je even tijd? Vijf minuutjes maar.” Deze vraag geeft aan hoe drukbezet wij wel zijn.

Wat hebben we onze tijd toch akelig strak ingedeeld. Soms moeten man en vrouw hun agenda's trekken om te zien wanneer ze samen thuis zijn. We rekenen niet meer met dagen en jaren, maar met uren, minuten, seconden en in de sport zelfs met fracties daarvan. Heeft God, onze Schepper, dat zo bedoeld?

Het majestueuze scheppingsverhaal laat ons het ontstaan van de aarde meebeleven. Dag na dag ontstaat op Gods machtswoord het leefgebied voor de dieren en de woonplaats voor de mensen. Elke scheppingsdag voegt iets toe aan het klimaat dat zij nodig hebben.

Nu is God de Eeuwige. Zonder begin, zonder einde, zonder jaartelling. Zonder behoefte aan rust, altijd werkzaam en waakzaam. Maar zijn schepsel mens zal de tijden nodig hebben. Tijden om te werken, te zaaien en te oogsten. Tijden om tot rust te komen en vakantie te houden. Voor hem schiep God de tijd door zijn lichten aan te brengen aan het hemelgewelf. Zon, maan en sterren.

De aarde kan niet zonder warmte verwekkend licht van de zon. Als we er over nadenken, verwonderen we ons hoe prachtig alles in evenwicht is. De zon is niet te dichtbij, zodat de temperatuur te hoog voor ons zou worden. Ook niet te veraf, zodat de aarde een ijsklomp zou zijn. Maar God geeft nog een andere betekenis aan zijn zon, maan en sterren. Ze worden de klok en de kalender voor de mensen. In het vaste ritme van dag en nacht stelt God voor de mens de tijd in.

Tijd om te werken en tijd om te rusten en vakantie te houden. Tijd om samen dingen te beleven en voor elkaar te zorgen. Bovenal tijd om God te leren kennen.

Tijd is de kostbaarste gave van God. Doe er iets moois mee! Of u/jij nu ver weggaat of dichtbij blijft, ik wens u/je een prettige vakantie!

Maar eerst nog even het volgende.

### *Maria Tenhemelopneming*

Op maandag 15 augustus is er 's ochtends voor de hele H. Thomasparochie om 10.30 uur één eucharistieviering in de St. Bonifaciuskerk met medewerking van cantores en organist.

### *Zomerrooster*

In de maanden juli en een deel van augustus zal er elke zondag één viering in Alphen komen te vervallen. Dat gebeurt volgens het volgende schema:

in de Bonifaciuskerk zijn er geen vieringen op de zondagen 24 juli en 14 augustus;

in de H. Pius X-kerk is er geen viering op zondag 31 juli;

in De Bron zijn er geen vieringen op de zondagen 17 juli en 7 augustus.

### *In de Bonifaciuskerk*

In de vakantieperiode zullen we in de vieringen samen zingen met, indien mogelijk, de medewerking van een cantor en organist.

De eerste kinderwoorddienst na de zomervakantie zal zijn op zondag 21 augustus.

De eerste gezinsviering is eerst op zondag 2 oktober.

### *In de H. Pius X-kerk*

Op 17 juli, 24 juli, 14 en 21 augustus zingt het Pius X-koor. Op 7 augustus en 4 september wordt er gregoriaans gezongen.

### *In De Bron*

De koren nemen even rust in de komende tijd. Maar ook in de vakantieperiode maken we er mooie samenkomsten van. De zangers en zangeressen van de verschillende koren zullen dan hun krachten bundelen en de zang ondersteunen samen met de organist.

Nogmaals een goede zomerperiode toegewenst!

*Gerard Ammerlaan*

## Lief en Leed

### **Gedoopt**

2 mei in de Jozefzaal Evy den Boer

22 mei in de Jozefzaal Tijn Bloos, Kevin Bloos en Lasse Wellink.

*Wij wensen de dopelingen en hun familie veel geluk*

### **Gehuwd**

10 juni zijn in Nieuwveen getrouwd Richard Koot en Suzanne de Bruijn.

*Wij wensen het bruidspaar veel geluk*

### **Overleden**

Op 4 juni is overleden José Krol-Houkens, geboren 23 oktober 1949, 61 jaar. De uitvaart vond plaats in De Bron. Zij is begraven op de Oosterbegraafplaats.

Op 7 juni is overleden Aad Volgering, geboren 31 oktober 1934, 76 jaar. De uitvaart vond plaats in de Pius X-kerk. Hij is begraven op het parochiekerkhof van de H. Bonifaciuskerk.

Op 9 juni is overleden Peter Koelewijn, geboren 15 december 1934, 76 jaar. Na de uitvaart vanuit de Pius X-kerk is hij gecremeerd.

Op 14 juni is overleden Mary van Deuren - Burger, geboren 16 juni 1927, 83 jaar. Na de uitvaart vanuit de Pius X-kerk is zij begraven op het parochiekerkhof van de H. Bonifaciuskerk.

Op 17 juni is overleden Jan Balk, geboren 25-11-1937, 73 jaar. De uitvaart was vanuit de kapel van zorgcentrum Sint Jozef. Hij is daarna begraven op de Oosterbegraafplaats.

*Dat zij mogen rusten in vrede.*

## Ziekenzalving

Op 8 oktober zal de laatste ziekenzalving plaatsvinden in de Pius X-kerk in Alphen aan den Rijn. Hieraan kunnen Alphenaren van de drie Alphense parochiekerken deelnemen. In het volgende nummer van de H. Thomas volgt uitgebreidere informatie. Wilt u deze datum alvast in uw agenda zetten?

*Christina de Jong, Pastoraatsgroep*



## “Harts-tocht”

Een mooie, sportieve afsluiting van het werkjaar



De werkgroep Volwassenencatechese heeft op 20 mei de laatste bijeenkomst gehouden van dit werkjaar. Een sportieve afsluiting dit keer: een mooie wandeltocht. De weersomstandigheden konden niet beter: een briesje, een heerlijk zonnetje, niet te koud en niet te warm. Beter hadden ze het niet kunnen treffen. Vol goede moed vertrokken 21 wandelaars, jong en oud, vanuit de gehele parochie vanaf de parkeerplaats Archeon richting het Zaanse Rietveld. Sommigen doorwinterde lopers, anderen gewoon omdat ze het leuk vonden. Een tocht van ruim 9 kilometer dwars door de schitterende natuur van ons Groene Hart. Over asfalt, maar ook over onverharde wegen, langs water, en zelfs de klim over een hek was voor niemand een probleem.

Onderweg werden af en toe versnaperingen uitgedeeld. Drie keer kregen de deelnemers een kaartje waarop een vraag stond. Een vraag waardoor je met elkaar in gesprek raakte, elkaar beter leerde kennen. ‘Wat geeft jou vreugde?’, ‘waardoor raak jij de weg kwijt?’ en ‘wat is jouw toekomstbeeld?’ Mooie gesprekken zijn er gevoerd, nieuwe contacten gelegd en ook is er veel gelachen.

De bezemwagen, gereden door J. van der Sluis, heeft de proviand vervoerd, maar was gelukkig niet nodig voor de deelnemers. Iedereen kwam na twee uur en een kwartier voldaan aan bij het koffieadres waar nog gezellig met elkaar werd nagepraat.

Het was de laatste bijeenkomst van een geslaagd werkjaar van de werkgroep Volwassenencatechese. Nieuwe pannen worden er gesmeed voor het komende seizoen. Na de grote vakantie hoort u er meer over.

*Werkgroep Volwassenencatechese  
o.l.v. pastor Lâm.*

## Pinksterviering en paaskaarsverloting

Tijdens de Pinksterviering in De Bron, een zeer feestelijke viering, werden acht geloofsleerlingen opgenomen in onze geloofsgemeenschap: drie van hen werden gedoopt en de vijf anderen werden gevormd. Allen van harte gelukkiggewenst met deze bijzondere gebeurtenis! Aan het eind van de viering werd, zoals ieder jaar, de paaskaars van vorig jaar verlost. Het ging dit jaar dus om de paas-

kaars van 2010. Het winnende lot, nummer 955, was in bezit van mevrouw Van de Broek, wonend aan de Aquamarijn. We wensen haar van harte veel geluk met de paaskaars!



*Erna Teule*

## Broncantorij veertig jaar

Op 27 februari jongstleden werd tijdens een feestelijke eucharistieviering aandacht besteed aan het veertigjarig bestaan van de Broncantorij. Bij deze viering bleef het echter niet. Zondag 22 mei vertrok de Broncantorij richting 's Hertogenbosch om daar in de St. Jan de eucharistieviering van 11.45 uur



te verzorgen. De viering werd in een tot de laatste plaats bezette kathedraal geopend met de intocht van het Sint Jorisgilde uit Geffen en het Sint Sebastiaangilde uit Oss. Zij zetten met hun trommels en vaandels de toon voor een plechtige en ceremoniële viering.

Na de inleiding van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch namen de twee voorgangers met hun acolieten en misdienaars de dienst over. Wij zongen tijdens deze dienst de intrede en tussen de eerste en tweede lezing de gregoriaanse gezangen van deze dag, respectievelijk Cantate Domino en Dexter a Dei. Voor de vaste gezangen was de keuze gevallen op de Missa “The Prince of Peace” van William Lloyd Webber. Bij de collecte zongen wij het Ave Maria van Dom Thomas Symons en tijdens de communie Dexter a Domini van

Joseph Rheinberger. Dit laatste nummer mede als verwijzing naar de gregoriaanse tussenzang. Als slot van de viering zongen we samen met de kerk het Lied van de Zoete Lieve Vrouw van den Bosch. Het geheel stond onder leiding van onze dirigent Carel van de Camp. Het orgel werd bespeeld door Wybe Kooijmans.

Wij mochten veel lovende reacties van de aanwezigen in 's Hertogenbosch ontvangen. Vooral de gregoriaanse gezangen vielen bij de voorgangers en verdere begeleiders erg in de smaak. Na de viering werd het jubileum vervolgd met een lunch, een rondvaart over de Binnendieze en een diner. Waarlijk een geslaagd jubileum.

De Broncantorij ([www.broncantorij.nl](http://www.broncantorij.nl))

## Ontmoetingsmiddag voor ouderen in de Bron

Alle ouderen en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor de ouderennmiddag op:

25 augustus a.s. De middag begint om 14.30 uur en er is koffie en thee vanaf 14.15 uur. De middag eindigt ongeveer om 16.30 uur.

Deze middag komt Dhr. Snijder uit Ter Aar ons bezoeken met

een diapresentatie over “De vier jaargetijden”. De middag zal worden geopend door de Dhr. H. Komen.

Wij hopen weer dat u met velen komt. Onze middagen zijn altijd heel gezellig. Heeft u problemen met vervoer dan kunt u maandag 22 augustus tussen 18.00 en 19.00 uur bellen met Mevr. Wormgoor telefoon 430585 of bij geen gehoor met Mevr. Kolman, telefoon 415447.

Namens de ouderencommissie Oudshoorn/Ridderveld.



## Petje af voor de werkgroep Kinderwoorddienst Bonifaciuskerk

Het schooljaar zit erop en ook de werkgroep Kinderwoorddiensten van de H. Bonifaciuskerk is gestopt. Even een pas op de plaats. Even bijkomen. Op 32 zondagen hebben begeleiders klaar gestaan om aan kinderen het evangelie te vertellen. Niet in moeilijke taal, maar op een manier dat kinderen het allemaal kunnen begrijpen. Ze hebben met de kinderen erover gepraat, samen gebeden en geknutseld. Soms een tekening gekleurd, maar ook ware kunstwerken zijn er gemaakt. Elke keer waren de begeleiders weer enthousiast, ook als er soms niet zoveel kinderen waren. Petje af voor jullie inzet en doorzettingsvermogen!

Ee van de begeleiders, Jeanette Kreleger, gaat na 11 jaar de groep verlaten. Ze heeft het altijd met plezier gedaan, maar zoals er een tijd van komen is, is er ook een tijd van gaan. Bedankt, Jeanette, voor je enorme inzet al die jaren!

Na de vakantie, op zondag 21 augustus, pakt de werkgroep Kinderwoorddiensten de draad weer op. Elke zondag zijn de kinderen van harte welkom, behalve als er een gezinsviering is. Dan is de viering aangepast aan kinderen en blijven ze allemaal in de kerk bij hun ouders. Ook kan het gebeuren dat in een schoolvakantie er af en toe een kinder-



woorddienst gaat vervallen. Houd dus goed het rooster in het parochieblad in de gaten!

En als er ouders zijn die er over nadenken om te komen helpen, zijn ze natuurlijk ook van harte welkom. Kom gerust een keertje met uw kind mee! Wie weet, bent u wel zo enthousiast dat u de werkgroep straks komt versterken.

Allemaal fijne vakantie en tot in een Kinderwoorddienst.

*Gusta van der Sluijs (portefeuillehouder catechese) Pastoraatsgroep*

## Je hoort erbij

Ze horen er helemaal bij, de 33 kinderen die op zondag 15 mei jongstleden hun Eerste Heilige Communie vierden. Decor hiervoor was 'onze' voormalige Pius X-kerk. Daarvan was de verbouwing gelukkig net op tijd klaar om de communicanten, hun ouders en familie op deze dag een passend onderdak te geven. Wegens de verbouwing van de Bonifaciuskerk konden we daar immers niet terecht. De Pius X bleek net niet groot genoeg om alle belangstellenden een zitplaats te kunnen bieden. Maar met her en der nog wat stoelen bijgeschoven en véél kinderen op de trap treden voor het altaar was er uiteindelijk voor iedereen toch plek.

Jij hoort erbij: dat was het thema van de viering. Al was de kerk tjokvol, je kon een speld horen vallen toen pastor Visser het verhaal over het verdwaalde schaapje vertelde. Van jong tot oud begrepen we daarna maar al te goed wat het betekende om 'erbij te horen'. Maar waarbij dan? Toen de communicanten, vergezeld van hun ouders/verzorgers, aan de voorbereiding van de communie begonnen, wisten ze eigenlijk nog niet zo goed wat de kerk was. Een mooi gebouw, ja. Dat konden ze toen zelf zien. Het was eind november en de verbouwing van de Bonifaciuskerk was nog niet begonnen. Daar konden we nog mooi een aantal bijeenkomsten houden, voordat we later naar de Jozefzaal zouden verhuizen.

In de voorbereidingstijd zijn de kinderen, afkomstig uit alle wijken in Alphen, als het ware op reis gegaan. Ze werden op het spoor gezet. Letterlijk bijna, want vanaf de eerste dag zongen we het vrolijke lied over de Koninklijke Trein. Met voor iedereen een plaatsje vrij. Met Pieter Pet als machinist gingen we steeds van station naar station. Tussendoor kregen de kinderen ook steeds een brief van hem, waarin veel over de kerk werd verteld. Bij elke halte leerden we iets nieuws over het leven van Jezus, maar ook over ons eigen leven. Over familie, school, de

kerk als gebouw, maar ook de kerk als gemeenschap: een plek waar mensen elkaar ontmoeten, dingen delen en er voor elkaar zijn. Over onze doop. Op 13 februari werden van de communicanten ook Anouk en Eline nog gedoopt, samen met de baby Iris. Dat was een mooi feest.

En natuurlijk was het ook op zondag 15 mei in de bomvolle Pius X-kerk een groot feest. Daarna zijn de communicanten nog één keer bij elkaar geweest om op de dag terug te kijken. Inmiddels hebben zij en de ouders ook de laatste brief van Pieter Pet ontvangen. Hij heeft de kinderen veel geleerd, maar er ook zelf van geleerd. "Ik heb geleerd dat geloven en de kerk helemaal niet van die moeilijke dingen zijn. Maar het draait om een paar eenvoudige zinnnetjes. Eén zo'n zinnnetje is: 'Wij mogen samen aan een mooie wereld werken'. Als we samenwerken, kunnen wij fijn samen in vrede leven."

Namens alle kinderen en hun ouders willen wij de werkgroep en hulpouders langs deze weg nogmaals heel hartelijk bedanken voor de coördinatie en begeleiding van de eerste Heilige Communie.

*Gerard Haverkamp, hulpouder en vader van een communicant.*

*Communicanten 2011, Alphen aan den Rijn Centrum/West*

Annelique Bernabela, Eline Boham, Hidde Bouwman, Romey op den Brouw, Ryan de Bruin, Camiel van Daal, Julianne van Dis, Kellie van Eendenburg, Marieke Haverkamp, Raphaël Hendrikse, Maaïke den Hollander, Anouk Innemee, Mark Jansen, Casper de Jong, Ivy Karunadasa, Dennis van Krieken, Nadia van der Krogt, Nanouche Maurits, Björn Mullenburg, Mitchell de Munnik, Nina Pelzer, Bosse Rademaker, Dionisij

Refos, Lara Sanders, Bram Simonis, Daniek Slof, Finn Timmermans, Mikki Toirkens, Selwin Uiterdijk, Melvin van Vliet, Silke van der Wal, Bente Zevenhoven, Kevin Zwiars Vidal.



## Kooruitje Paradijsvogeltjes op 18 juni jongstleden

Ieder jaar gaan we met het koor uit. Elke keer is het wel een verrassing. Vandaag zijn we gaan midgetgolven in het donker. Daarna zijn we naar blubbe jungle geweest. Daar hebben we gegeten en gespeeld. Nu ga ik een stukje vertellen van een verhaal van het midgetgolven.

Hotel atlantis.

Een luxe en rustgevend hotel gelegen aan de middellandse zee. Althans, zo zou het moeten zijn, want sinds enige tijd is alle rust en vrede er verdwenen. De wereldberoemde zangeres Diva Laguna die er te gast was, is nergens meer te bekennen. De personeelsleden gedragen zich bovendien uitermate vreemd. Einde. Bij elke baan was er een blaasje waar aanwijzingen op stonden waar de zangeres was en wie der heeft ontvoerd. Uiteindelijk waren er winnaars ik noem de eerste 3 op.

1. Terra

2. Daniek, Narda

3. Bram, Quincy

Gusta nog bedankt voor alle jaren dat u/je koormoeder wou zijn.

Alda en mr. Fons bedankt voor dit leuke jaar en dit uitje.

*Geschreven door: Terra en Daniek.*

## Eerste Communie in De Bron

Zondag 22 mei was het feest in de kerk, in de bovenzaal van De Bron. Nu is daar weleens vaker feest, maar op deze zondag waren er 17 jonge parochianen van de basisscholen in Ridderveld die voor het eerst deelnamen aan de communie. Ze mochten zo voor het eerst aan tafel bij de Heer zijn, een bijzonder moment in het leven van al deze kinderen en hopelijk is het een dag geworden die de kinderen nooit zullen vergeten.

's Morgens was er nog wat bewolking, maar gaandeweg de dag kwam de zon weer tevoorschijn. Al geruime tijd kwamen de communicanten wekelijks in groepjes samen, onder leiding van Marchien en Janne, telkens geholpen door een aantal enthousiaste gastouders. Elke week ruim een uur om te werken aan het project, maar vooral ook om te

praten over het leven van Jezus en wat dat zoal betekent in ons leven. Een heel programma om af te werken.

Daarnaast waren er nog de ouder/kind-avonden, verder de speciale bijeenkomsten met een speurtocht en de Sédermaaltijd in de Goede Week. Bovendien gingen de kinderen in de weken vlak voor de Eerste Communie naar de repetities van de Bronzangertjes om mee te zingen en zo de gekozen liederen in te studeren. Dat waren enthousiaste bijeenkomsten en er werd heel goed gezongen onder leiding van Saskia.

Ook werd er speciaal gerepeteerd voor de viering van de Eerste Communie, want alle kinderen moesten tijdens de viering op 22 mei een speciale taak verrichten.

Op zondag 26 juni zullen alle communicanten voor de vakantie nog een keer in de Eucharistieviering aanwezig zijn. Wilco Arts, Keith Belt, Maryam Baqdar, Fleur Breeveld, Laura den Brinker, Michelle Gordijn, Lars van den Hoek, Femke van Hooye, Jasmijn Jager, Sofie Jansen, Jordy van der Laan, Lan Nguyen, Oscar Perquin, Thorben van Rooij, Chantal Timmerman, Tom Vervenne, en David Zeilstra, van harte gefeliciteerd namens alle parochianen! We hopen dat jullie deze bijzondere dag nooit zullen vergeten. Hopelijk tot gauw en tot ziens!

*De Communiewerkgroep De Bron,  
Janne van Egmond, Marchien  
van de Sande, Erna Teule*

## Eén van de leukste dagen ooit

Op zaterdag 11 juni zijn vormelingen uit onze parochie naar de kathedraal in Rotterdam geweest. Zij waren daar op uitnodiging van bisschop Van Luyn voor de Vuurdoop. Ruim 1200 vormelingen uit het gehele bisdom waren die dag bij hem te gast. Na een spetterend optreden van de Miracle City Singers en een waar vuurspektakel volgden de jongeren drie verschillende activiteiten. Eén van de vormelingen schreef hierover:

*We hebben veel geleerd en goed samen gewerkt. We hebben leuke dingen gedaan, zoals naar de top van de kerk klimmen. We hebben samen ook leuke dingen gedaan en natuurlijk geen ruzie gehad. Bij de vuurdoop heeft iedere parochie een poster gemaakt. En wij hadden de mooiste waardoor we een beker hadden gekregen. We hebben geleerd over een lopend vuurtje. Een lopend vuurtje is iets wat zich heel snel verspreid, in dit geval "het geloof". We hebben ook een toneelstuk gezien en VUURSPUGERS! Hierdoor is dit een van de leukste dagen ooit geworden.*

*Louis Zwierts*

De wisseltrofee is gewonnen door de Vormselgroep uit Alphen aan den Rijn. De collage die zij hadden gemaakt, was opgefallen door de felle kleuren van het vuur. In de vlammen was verwerkt hoe je je geloof kunt uitdragen: voor elkaar zorgen, gelukkig zijn met wat je hebt, leven zoals Jezus en elkaar inspireren in het geloof.

Proficiat met deze mooie prijs.



## "Madrid: here we come"

Over een maand gaan ze een geweldig avontuur tegemoet. Drie jongeren (Clara Lapidair, Alexandra Rijdsijk, Koen de Boer) uit onze parochiekernen hebben zich de afgelopen maanden voorbereid voor de Wereld Jongeren Dagen in Madrid. Geweldig dat zij als pelgrims naar deze internationale ontmoeting van gelovige jongeren gaan. Ik kan uit eigen ervaring spreken: het is een fantastische ervaring, die vraagt naar meer. Ik mag hopen en bidden dat ze vol vuur zullen terugkomen uit Madrid en zich

met groot enthousiasme willen inzetten om dat wat ze ervaren hebben met zo vele jongeren, gestalte te geven in onze parochie. Zij hebben uw steun hard nodig. Zowel financieel als ook geestelijk. Bid voor hen, bid voor de jongeren in onze parochie. Pelgrims: een goede reis en veel devotie!



*Pastoraal werker Lâm.*

## Bronzangertjes

Op donderdag 26 mei hadden de Bronzangertjes de laatste repetitie van het seizoen. Er werd weliswaar niet gerepeteerd die middag, maar wel veel gezongen, want de zangertjes en zangeresjes gingen uit met hun juf Saskia, die deze keer helaas voor het laatst aanwezig was. Het uitstapje kon gemaakt worden van een deel van het geld dat de extra collecte opricht na de Eerste-Communieviering. Het weer was erg wisselvallig, maar dat gegeven kon weinig afdoen aan het plezier dat de kinderen hadden. Samen midgetgolf spelen en dat ging geweldig goed. Als er af en toe even een stortbui kwam, werd er onder een afdakje een lied tevoorschijn getoerd en zongen de kinderen vol enthousiasme, tot groot plezier van andere bezoekers, want zingen kunnen ze.

Wat opviel, was dat alle liederen uit het hoofd gekend werden. Natuurlijk was er na afloop een maaltijd naar keuze. Juf Saskia werd uitgebreid bedankt en in het zonnetje gezet en daarna was het



heel even moeilijk om afscheid te nemen. Saskia, bedankt voor al je enthousiasme en veel succes met alle komende activiteiten! Voor na de zomer wordt er naarstig gezocht naar een opvolg(st) er voor haar en alle kinderen - er zijn inmiddels nieuwe aanmeldingen binnen gekomen - hopen van ganser harte dat dat gaat lukken. Tot slot willen de Bronzangertjes de parochianen bedanken voor hun bijdrage aan het uitje.

*Namens de Bronzangertjes,  
Charlene, Julia, Manon, Maryam,  
Sofie, Frank en Justin.*