

# H. THOMAS

Jaargang 1 | Nr. 5 | 2-9-2011

## Festina lente

Er is een Latijnse spreuk die luidt: *'festina lente'*. Hetgeen in het Nederlands betekent *'haast u langzaam'*. Dit was de lijfspreuk van de Romeinse keizer Augustus. Hier bedoelde hij mee dat de mens rijpt door zowel het kordaat handelen en evenzo het geduld. Roekeloosheid en bedachtzaamheid moeten hand in hand gaan. Niet te gehaast, maar ook niet te lang wachten. Deze gedachte werd soms afgebeeld door een schildpad met en zeiltje op zijn rug. Een mooi beeld. De schildpad die door het zeiltje hopelijk wat sneller vooruit komt, maar die tegelijkertijd zich niet laat gek maken en rustig zijn eigen gang gaat.

In een maatschappij waar van ons verlangd wordt dat alles sneller en beter moet, zou het misschien goed voor onszelf kunnen zijn om zo nu en dan even in een lagere versnelling en misschien zelfs een tijdje even niets moeten. Een tijdje tot rust en bezinning komen. Zo'n moment kan de vakantie zijn. Überhaupt is het goed om van tijd tot tijd te kijken waar we ons zo druk over maken. In Mattheüs 6, 19 – 34 stelt Jezus deze vraag aan zijn omstanders: wat is het wezenlijke in je leven? Maak je daar pas echt druk om. Wees niet al te bezorgd en laat je niet gek maken. Laat er ook ruimte zijn voor God in je leven. We hoeven het niet alleen op eigen kracht te doen, want Hij is met ons en zal ook zeker voor ons zorgen. In deze geest mogen we dit nieuwe parochiële werkjaar ook beginnen met elkaar. Het jaar zal feestelijk geopend worden, want geweldige gebeurtenissen zullen dit begin inluiden. Bijvoorbeeld de officiële her-ingebruikname van de Bonifaciuskerk (de uitnodiging hiervoor vindt u onderaan deze pagina),



het 125-jarig bestaan van de Bonifaciuskerk, de parochie H. Thomas zal een nieuw logo plus een nieuwe website krijgen én het komende jaar willen we werken rondom een jaarthema. Gekozen is voor het thema *'gastvrijheid'*. Dit is slechts een greep uit wat ons als parochie te wachten staat. Zoals u ziet, er is veel te doen in het komende jaar. En willen wij het jaar tot een succes maken, dan is het van het grootste belang dat u ook uw steentje eraan bijdraagt. Vele

handen maken immers licht werk. Natuurlijk zullen we daar ook zeker Gods zegen bij nodig hebben, bij al wat we doen.

Hopelijk kunnen wij als gemeenschap dan die balans vinden. Tussen ons laten opjagen doordat we zoveel moeten en willen en wat goed is voor onszelf. Een eeuwenoude spreuk *'festina lente'* die nog zeker -misschien wel vooral- van toepassing is op onze huidige manier van leven. De lijfspreuk van keizer Augustus, geboren in 63 vóór Christus kan misschien ook nu onze lijfspreuk worden? Mensen van de 21e eeuw? Goh, wat gaat die tijd toch snel!

*Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn*

## Uitnodiging

Alphen aan den Rijn, augustus 2011

Het parochiebestuur van de Heilige Thomas en de commissie van beheer nodigen u uit om samen het 125-jarig bestaan en de heringebruikname van de Bonifaciuskerk te vieren. Deze viering zal ook in het teken staan van de start van ons parochiejaar.

Wij nodigen u hiertoe uit op zondag 11 september 2011 om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan. De bisschop van Rotterdam, mgr. J.H.J. van den Hende, zal in dankbaarheid samen met ons de eucharistie vieren. Na afloop van de viering kunt u elkaar ontmoeten in de Jozefzaal naast de kerk.

Namens het parochiebestuur Heilige Thomas en commissie van beheer Alphen aan den Rijn

P.Hoeksel, vice-voorzitter parochiebestuur Heilige Thomas

**Alle vieringen op de andere locaties komen te vervallen ( 11 sept) . De feestelijke Eucharistieviering zal via de radio stad fm te beluisteren zijn op 105.4 in de ether of de kabel 103.4 fm.**



**Bonifaciuskerk  
1886 – 2011**



## Schatten van de kerk

1 januari 2011 is een belangrijke datum in onze plaatselijke kerk. Op die datum werd de parochie de H. Thomas geboren een feestelijke start, kort na het geboorte feest van Onze Heer. Van Jezus werd gezegd: "het kind groeide op en nam toe in wijsheid en jaren". Hetzelfde wensen wij onze plaatselijke geloofsgemeenschap ook toe. In het beleidsplan van onze parochie hebben we daartoe enkele prioriteiten opgenomen. Een van die voornemens is om te komen tot een jaarlijks terugkerende startzondag aan het begin van het nieuwe vrijwilligersseizoen.

Het zelfdragend vermogen van onze parochie wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door de vrijwillig(st)ers op alle fronten binnen onze geloofsgemeenschap. Werd vroeger de pastorie bemand door een pastoor (met huishoudster) en kapelaans, nu is de pastorie een centrum bemenst met vrijwillig(st)ers, de ledenadministratie, het secretariaat, de parochiebibliotheek, het archief en de vele vergader- en overlegplekken. Dit betekent: Samenwerking geboden en niet alleen voor de herinrichting van ons bisdom maar vooral in de praktijk van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Bestuur, moderator en pastorsteam zijn zich daar terdege van bewust. Onze katholieke kerk is een kerk van vrijwillig(st)ers. Daar mogen/moeten we in de toekomst in investeren.

De motivatie om vrijwilligerswerk te doen is heel divers, van het nemen van je verantwoordelijkheid en gebruik maken van je gekregen talenten maar ook de sociale cohesie en de contacten die je krijgt wanneer je vrijwilligerswerk doet. Het je daadwerkelijk betrokken voelen bij het

werk en de spiritualiteit van het Christen zijn. Naast dat er parochianen zijn die 30-40 of 50 jaar zich al inzetten zien we ook duidelijk de tendens van mensen die zich voor een kortere termijn willen inzetten, als een soort sociale dienstplicht of een te overziene taak met een start en een finish.

Het parochiebestuur heeft hier een faciliterende taak in en de pastores een inspirerende taak. Samen roepen wij parochianen en vrijwillig(st)ers op om met elkaar in het nieuwe seizoen hun schouders er weer onder te zetten.

Op de startzondag bieden wij u een beknopt overzicht aan van wat er allemaal gebeurt in onze parochiekernen, een indrukwekkende lijst, met vele namen en vele niet genoemde namen die te samen een geweldige energiebron vormen waaraan de parochie zich kan opladen. Een diamant met vele facetten.

Maar nu de transferdatum is gesloten, zien we ook dat er op verschillende plekken vacatures zijn; plekken waar we hard op zoek zijn naar mensen die ook hun steentje willen bijdragen aan de levendige gemeenschap die onze kerk is. In het komende seizoen wensen wij de vrijwillig(st)ers weer veel werkplezier en inspiratie toe. Wij hopen u vanuit het evangelie te inspireren en bij te staan en gaan daarnaast met de besturen probe-

ren een wervingsactie op te zetten om de openstaande vacatures in te vullen.

*Pastores en bestuur*



## Spreekuur pastores

In het eerste nummer van ons nieuwe parochieblad kondigden wij uitnodigend een spreekuur van de pastores aan. Vanaf 4 maart van dit jaar zou op elk van de vier locaties van onze parochie op vrijdagmorgen een van de pastores aanwezig zijn. Parochianen konden dan ongevraagd hierop afstappen en met hun verhaal, hun vraag bij de dienstdoende pastor aankloppen. Tijden en plaatsen werden gepubliceerd. We schreven toen ook, dat het een experiment was en dat dit voorlopig tot aan de zomervakantie (tot en met 1 juli jl.) zou lopen. Die periode van het experiment is nu voorbij en wij, de pastores, hebben dit aanbod met elkaar geëvalueerd.

Het blijkt, dat er maar heel, heel weinig gebruik gemaakt is van dit spreekuur. Slechts een enkele parochiaan is er op afgekomen, en waarschijnlijk had deze de pastor ook wel op een andere manier kunnen bereiken. Daarom heeft het pastoraal team besloten het spreekuur van de pastores niet voort te zetten. Natuurlijk blijft het voor parochianen mogelijk hun pastores te spreken te krijgen. Het eigen telefoonnummer van elke pastor is beschikbaar, en zo kan er altijd via het eerste telefonisch contact een afspraak gemaakt worden voor een gesprek aan huis of in het parochiecentrum. Naast al het andere werk zien de pastores het ook als hun taak tijd in te ruimen voor individuele gesprekken, als daaraan behoefte is; maar het is zonde van hun tijd, als zij ergens zitten wachten en er niemand komt. Of met andere woorden: het spreken met de pastores gaat gewoon door, alleen na aanvraag.

*Het pastoraal team*

### Colofon Parochie H. Thomas

#### Pastoraal team

Ruud Visser (r.visser@heilighethomas.nl)  
Gilion Greeve (g.greeve@heilighethomas.nl)  
Lâm T. Nguyễn (nguyenthelam@gmail.com)

#### Parochiebestuur

Piet Hoeksel : vice-voorzitter  
Tineke Heemskerk : secretaris  
(secretaris@heilighethomas.nl)  
Dirk Spronk : penningmeester  
Karel Bemelmans : lid, portefeuille personeel en vrijwilligers  
Piet van Leijden : lid, portefeuille beheer  
Thom Schoonderwoerd : lid, portefeuille pr en communicatie  
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

#### Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413  
E-mail: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl  
Openingsstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Website: <http://www.heiligethomas.nl>

#### Parochiekernen

Voor de contactgegevens van de parochiekernen zie de afzonderlijke pagina's elders in dit blad.

#### Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

#### Redactie parochieblad H. Thomas

Leo Borst, Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Betsie Stapper, Margreet Starrenburg

#### Kopijadres

redactieparochieblad@heilighethomas.nl

#### Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

#### Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);
  - bij voorkeur in WORD;
  - max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;
  - kopij altijd ondertekenen
- De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

#### Inleverdata kopij H. Thomasparochie

nummer 6: 14 oktober 2011

nummer 7: 25 november 2011

**Let op!** Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de gebruikelijke e-mailadressen.

#### Verschijningsdata

nummer 6: 28 oktober 2011

nummer 7: 9 december 2011

Vormgeving: Grafitas.nl

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

## Katholiek worden; dat is zo gek nog niet!

Al enkele jaren geven we in onze parochie H. Thomas een oriëntatiecursus voor hen die overwegen om katholiek te worden. Gedurende de cursus noemen we hen "geloofsleerlingen". Zo zijn in het afgelopen jaar 8 volwassenen togetreden tot onze Kerk; we hebben dat op 1e Pinksterdag in De Bron gevierd. De oriëntatiecursus bestaat uit ca. 10 (woensdag) avonden van 20.00-22.00 uur in het parochiecentrum bij de Bonifaciuskerk o.l.v. een begeleidingsgroep die bestaat uit pastor Visser, Ineke van Holstein en Marien Verhulst.

De eerste avond staat voor het komend seizoen gepland op woensdagavond 5 oktober 2011. De geloofsleerlingen kunnen een diverse achtergrond en leeftijd hebben bv.

- gedoopte katholieken die nog niet gevormd zijn en die dit nu wel graag willen omdat ze bv. gaan trouwen of er helemaal bij willen horen.
- mensen die van oorsprong tot een van de protestantse kerken behoren, maar zich daar niet meer thuis voelen en een belangstelling voor het katholieke geloof hebben gekregen.
- mensen die tot geen enkele kerk behoren en die geraakt zijn door het katholicisme door bv. een vriend/vriendin of door een kerkelijke uitvaart die ze hebben meegemaakt.
- mensen die een katholieke partner hebben en die het fijn vinden om dit ook te worden.

Als voorbereidingsgroep vinden we het belangrijk dat we deze mensen die zich willen verdiepen in het katholieke geloof en die eventueel overwegen een overstap te maken naar het

katholicisme, een goede voorbereiding hierop mee te geven. Hierin speelt ook de peter/meter een belangrijke rol. En als de geloofsleerling zelf geen peter of meter kan vinden, zoeken we in onze parochie peters en meters. Tot nu toe is dit altijd gelukt.

Een bijzondere gebeurtenis tijdens de cursus is de Aswoensdagviering waarbij de geloofsleerlingen worden voorgesteld aan de parochiegemeenschap. Op eerste Pinksterdag (het feest van de Kerk) worden de geloofsleerlingen tenslotte opgenomen door doopsel (voor hen die nog niet gedoopt zijn), vormsel en eerste H. Communie.

In ons land treden per jaar ca. 800 volwassenen toe tot onze Kerk. In ons bisdom wordt hier ook altijd de nodige aandacht aan besteed door de bisschop. Zo worden alle geloofsleerlingen in ons bisdom vlak voor Pasen uitgenodigd om de Oliewijding mee te maken in de kathedraal. Na de toetreding in mei/juni nodigt de bisschop alle geloofsleerlingen van het bisdom uit voor een Eucharistieviering in de kathedraal met aansluitend een lunch. Ook voor het komend jaar is er al een aantal geïnteresseerden die zich bij pastor Visser hebben opgegeven. Misschien is er ook bij u in de familie of in uw kennissenkring iemand die toe wil treden tot de kerk. Opgave kan via pastor Visser of via het secretariaat van de parochie (centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

Namens de voorbereidingsgroep,

*Marien Verhulst*

## Bedevaarten

### *Banneux*

Ieder jaar organiseert het Banneux comité Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux. Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Binnenkort vindt de volgende bedevaart plaats:

### *Een tweedaagse bedevaart op zaterdag/zondag 1 en 2 oktober 2011*

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij:



Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan  
Tel. 015 3693148, e-mailadres : paula\_opstal@hotmail.com  
Evt. bij: Dhr. G.J. de Bruijn, Tel. 070 3205872 email adres: gerard.debruijn@planet.nl  
Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl  
Of mail naar: info@banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

### *Beauraing*

Een kleine stad aan de rand van de Ardennen is een druk bezochte bedevaartplaats. Maria is er tussen 29 november 1932 en 3 januari 1933 in totaal 33 maal verschenen aan vijf eenvoudige kinderen. Er zijn hotelbedevaarten voor uitsluitend valide mensen van zaterdag 17 t/m dinsdag 20 september. Aanmelden kan bij Mw. E. van Pinxteren, Medeaschouw 8, 2726 KR Zoetermeer, kosten € 265,-. Er is ook een verzorgingsbedevaart van zaterdag 17 t/m dinsdag 20 september. Aan deze bedevaart kunnen zieken, gehandicapt en ouderen deelnemen. Aanmelden bij Mw. van Niel, Kamerlingh Onnesstraat 2, 3132 RS Vlaarding.

### *Heiloo*

Op maandag 19 september wordt er een Bedevaart georganiseerd naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. 's Middags wordt een bezoek gebracht aan de Abdij St. Adelbert van Egmond (Binnen). Informatie of aanmelding: Haagse Bedevaarten, www.bedevaart.nl of aanmelding@bedevaart.nl, tel. 070-3940588 of Haagse Bedevaarten p/a Weena 1053, 3013 AL Rotterdam, tel: 010 – 4149577.

## “Doneer voor slachtoffers van hongersnood!”

*Nederlandse bisschoppen doen oproep tot vrijgevigheid:*

Nog steeds kunt u doneren om de gevolgen van de hongersnood in de Hoorn van Afrika te bestrijden. U kunt uw bijdrage storten op giro 555.

## Missio Wereldmissiemaand 2011: Vietnam

Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Vietnam. Met zes miljoen katholieken vormt Vietnam de op één na grootste katholieke gemeenschap in Zuid-Oost Azië. Op een bevolking van 86 miljoen is dat overigens nog wel bescheiden te noemen. Vietnam is een land waar gelovigen, of ze nu boeddhist of christen zijn, het moeilijk hebben. Het communistische land kent weliswaar officieel vrijheid van godsdienst, maar de regering houdt religieuze uitingen scherp in de gaten.

### Groeiende kerk

De katholieke kerk in Vietnam lijkt na de oorlogsjaren en de jaren van daadwerkelijke onderdrukking, een inhaalslag te maken. Ze groeit en is volop in ontwikkeling. Het kerkbezoek is hoog en er worden nieuwe kerken gebouwd. Er zijn veel roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. Veel parochievrijwilligers zijn als catechist actief. Ook op

sociaal-maatschappelijk gebied zijn religieuzen en priesters actief. Zo werken ze onder de minderheden in de bergen. Opvang van aidswezen behoort ook tot hun taken.

### Vietnam heeft onze steun nodig

Hoewel het Vietnam in economisch opzicht beter gaat, is de kloof tussen arm en rijk alleen maar toegenomen. In het noorden van het land en in de berggebieden heerst nog veel armoede. Vietnam is nog steeds een van de armste landen van Azië.

*Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Vietnam en geef aan de collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage op giro 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.*

Voor meer informatie: [www.missio.nl](http://www.missio.nl)

Marchien van der Sande

## Volop bezinning!

Als Werkgroep Volwassenen Catechese (W.V.C.) hebben we zeker niet stilgestaan na onze laatste activiteit (de wandeling "Hartstochten"). Voor het komende jaar hebben we voor bijna elke



maand wel een activiteit waarbij een aspect dat met ons geloof van doen heeft ter sprake komt. Aan iedereen hebben we gedacht, want er zullen avonden zijn waarbij er van gedachten uitgewisseld kan worden met elkaar. Een andere avond is meer met de handen bezig

zijn en weer een andere avond zal verdieping en verbreding geven over de bijbel. Zo zijn er nog meer dat komend jaar op het programma staat. De eerste activiteit is

een filmavond. De film die vertoond zal worden heeft als titel: "In America". Deze film zullen we draaien i.v.m. het jaarthema 'gastvrijheid'. Meer informatie vindt u op de flyers. De datum is al wel bekend: 25 oktober 2011.

## Start "Geloven Nu" – groepen

### In Rijnwoude en Alphen aan den Rijn

In parochie Heilige Thomas starten dit najaar zowel in Rijnwoude als Alphen aan den Rijn weer "Geloven Nu" - groepen. In "Geloven Nu" - groepen komen mensen samen om met elkaar over geloofs- en levensvragen te praten. Bijbelverhalen worden hiervoor als uitgangspunt genomen maar men hoeft geen Bijbelkennis te bezitten. De groepen bieden gelegenheid om in kleine kring naar elkaar te luisteren en elkaar iets te vertellen over belevingen, vragen en verwachtingen met betrekking tot het geloof en de zin van het leven. De gesprekken beginnen eenvoudig en leiden vanzelf tot dieper gaande en persoonlijke uitwisselingen.

Aan "Geloven Nu" - groepen kunnen katholieken en protestanten meedoen, maar ook mensen zonder kerkelijke bin-

ding. Iedereen die vermoedt dat de bijbel en zijn boodschap hem/haar iets te zeggen heeft, is welkom. De groepen komen één keer per maand acht keer per jaar bijeen, 's-avonds van 20.00-22.00 uur. De "Geloven- Nu" groep in Rijnwoude komt samen op de woensdagavond in de pastorie van de H.H.Engelbewaarderskerk. Eerste bijeenkomst op 28 september 2011. De Geloven-Nu groep in Alphen aan den Rijn komt samen op de dinsdagavond in het parochiecentrum H.Bonifacius. Eerste bijeenkomst 18 oktober 2011. De bijeenkomsten worden geleid door Pastor Gillion Greeve. Meer informatie vindt u in een folder in de kerken en op de website. Opgeven kan bij parochiecentra, centraal secretariaat of per e-mail volwassenencatechese@heilighethomas.nl.

Werkgroep  
Volwassenen  
Catechese



## 1e Communie en Vormsel in parochie Heilige Thomas

Ook in het schooljaar 2011/2012 is er in de parochie weer de mogelijkheid voor kinderen, die in groep 4 zitten, om mee te doen aan de voorbereiding op hun eerste heilige Communie en kinderen die in groep 8 zitten om zich voor te bereiden op het heilig Vormsel.

De eerste communievoorbereiding zal plaatsvinden in de vier verschillende parochiekernen. Wilt u dat uw kind zijn of haar eerste Communie doet samen met klasgenootjes, kies dan voor de kerk die in het gebied staat waar ook de school van het kind is gelegen.

De voorbereiding op het Vormsel zal in Alphen aan den Rijn gezamenlijk gebeuren. In Rijnwoude zal het bij voldoende aanmeldingen zowel in Hazerswoude-Dorp, als in Hazerswoude-Rijndijk plaats vinden.

Wilt U dat uw kind mee gaat doen aan de eerste Communie- of Vormselvoorbereiding en heeft u via school of ledenadministratie van de parochie begin oktober nog geen aanmeldingsbrief ontvangen neem dan zelf contact op met het parochiecentrum van uw kerk. Ook kunt u meer informatie en een inschrijfformulier vinden op de website van de parochie.

De aanmelding van uw zoon of dochter moet uiterlijk 14 oktober bij de parochie binnen zijn.

Na aanmelding ontvangt u te zijner tijd een brief met data van bijeenkomsten en hoort U meer over de verdere gang van zaken rond de voorbereiding.

Ter informatie geven we u alvast de volgende data:

### Eerste H. Communie 2012:

H. Bernarduskerk	15 april
H.H. Engelbewaarderskerk	22 april
Kerkelijk centrum de Bron	22 april
H. Bonifaciuskerk	13 mei

### H. Vormsel 2012:

H. Bonifaciuskerk	17 maart
H.H. Engelbewaarderskerk	18 maart
H. Bernarduskerk	18 maart

De data van het Vormsel zijn onder voorbehoud dat er een vormheer beschikbaar is!

Jolanda de Jong en Gusta van der Sluijs

## In het spoor van Mozes

### Bijbelcursus

Begin oktober start er in parochiecentrum Bonifacius een nieuwe Bijbelcursus over Mozes. In 2010/2011 is het Boek Exodus ter hand genomen en zijn de verhalen gelezen over de uittocht uit Egypte.



In de nieuwe Bijbelcursus "In het spoor van Mozes" zullen de verhalen in Exodus, maar met name in Leviticus, Numeri en Deuteronomium nader belicht worden. Deze Bijbelboeken sluiten aan bij de verhalen uit Exodus.

We beginnen met één van de laatste verhalen uit het boek Exodus. Tijdens Mozes

afwezigheid maken de Israëlieten een beeld van een gouden stierkalf met de bedoeling deze als God te vereren.

Mozes maakt het volk duidelijk dat God zo niet gediend kan en mag worden. We vervolgen met het boek Leviticus waarin het om de heiligheid van God gaat, om de Grote Verzoendag, om de regels en voorschriften voor een geheiligd leven. In het boek Numeri verlaat het volk de Sinaiwoestijn richting Moab en bereikt het de grens met het beloofde land. Daar krijgen ze te maken met de oorspronkelijke bewoners van het land. Doordat het volk in andere omstandigheden is terechtgekomen worden in het boek Deuteronomium nogmaals de tien grondregels beschreven. Mozes zal het land van melk en honing zelf nooit bereiken. Hij sterft nadat hij zijn opvolger,

Jozua, heeft aangewezen.

Voor deelname aan de cursus van dit seizoen is het niet noodzakelijk de Bijbelcursus "Vanuit Egypte naar het beloofde land" van het vorig jaar te hebben gevolgd. Allen die iets willen weten van Mozes, zijn van harte welkom. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten op de dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in het parochiecentrum H. Bonifacius en wordt geleid door pastor R. Visser. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 4 oktober om 20.00 uur. Meer informatie vindt u in een folder in de kerken en op de website. Opgeven kan bij parochiecentra, centraal secretariaat of per e-mail [volwassenencatechese@heilighethomas.nl](mailto:volwassenencatechese@heilighethomas.nl).

*Werkgroep Volwassenen Catechese*

## Tentoonstelling Santiago de Compostella

### Oktober 2011 tot maart 2012

Alles achter je laten om duizenden kilometers te reizen naar een heilige plek. Een tocht vol risico's en ontberingen. Miljoenen mensen uit heel Europa reisden sinds de elfde eeuw te voet of te paard over de Camino de Santiago naar het einddoel: Santiago de Compostela, in het noordwesten van Spanje. Nog steeds lopen jaarlijks zo'n honderdduizend pelgrims deze tocht. Wat bezielt hen? Van oktober 2011 tot maart 2012 staat Museum Catha-

rijneconvent geheel in het teken van de Camino. De bezoeker treedt letterlijk in de voetsporen van een pelgrim. De route naar Santiago wordt vanuit diverse invalshoeken belicht: historisch, religieus, spiritueel en cultureel. Spectaculaire bruiklenen uit binnen- en buitenland, aangevuld met voorwerpen uit de eigen collectie, verbeelden het cultuurhistorische verhaal. Ga mee op pelgrimstocht!

Voor meer informatie: [www.catharijneconvent.nl](http://www.catharijneconvent.nl) en [www.pelgrimsverhalen.nl](http://www.pelgrimsverhalen.nl)

## Lourdes in Zevenhoven

Op zaterdag 13 augustus jl. was ik voor het eerst bij de viering aldaar. Al 32 maal wordt er zo'n Mariaviering bij de grot in het Stiltelpark gehouden. Pater Koster ging voor en hij deed dat met veel warmte. Mijn plek was aan de zijkant. Naast mij zaten mensen uit de regio Woerden. Vlak voor aankomst was er een heftige bui geweest en de weg was één waterpartij. We gingen de kerk binnen, die reeds driekwart gevuld was. En er bleven maar mensen binnenkomen. Toen begonnen de drie klokken te luiden en werd er gezegd: "we gaan naar buiten, want het is nu droog en verder vertrouwen we op Maria." En dat bleek niet ongegrond, want het bleef droog en de zon brak zelfs even door en zette al het groen en het geboomte in een heel mooi licht. Ook de grot met het Lourdesbeeld moet zo een vleugje zon hebben gehad. Alles was goed te verstaan en het (jonge) koor "Revival" zong eenvoudig en mooi. Na de viering staken velen de handen uit de mouwen om alles weer op te ruimen. Zo ging iedereen voldaan en geïnspireerd naar huis. En voor mij was het een voorproefje voor Kevelaar.

*Koos Jansen*

## Vieringen in zorgcentra, verpleeghuis en wooncentra voor ouderen in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude tot en met 31 oktober 2011

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	13 en 27 sept., 11 en 25 okt.
Westerhove	woensdag	09.30 uur	7 en 21 sept., 5 en 19 okt.
Verpleeghuis Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	21 sept., 5 okt.
Rhijndael	geen vieringen i.v.m. verbouwing		
Driehoorne	elke donderdag	09.30 uur	
Driehof	elke vrijdag	11.00 uur	
Het Anker	elke vrijdag	09.30 uur	
Zorgcentrum St. Joseph	elke zaterdag	09.45 uur	
Verpleeghuis Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	24 sept. en 9 okt.
De Bruggen	elke zondag	11.00 uur	(Dorpshuis Hooge Burch)

## Oktobermaand is Mariamaand

In oktober wordt de rozenkrans gebeden op de volgende plaatsen en tijden:

HH. Engelbewaarderskerk	elke dinsdagavond om 19.30 uur
H. Pius X-kerk	elke dinsdagavond om 19.00 uur
H. Bernarduskerk	elke dinsdagavond om 19.00 uur
St. Bonifaciuskerk	elke donderdagavond om 19.00 uur
Dagkapel Het Anker	elke donderdagavond om 19.00 uur



## Colofon

### Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Parochiecentrum / secretariaat parochiekern: Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.

Geopend op donderdagmiddag, 13.30 uur - 15.30 uur.

Altijd bereikbaar: tel. 071 3414210; e-mail michael-bernardus@hetnet.nl

Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

### Parochieblad H. Thomas

Kopij parochieblad bij voorkeur per mail naar Anneke Senne lasenne@hetnet.nl

### Inleverdata kopij:

Nummer 6: 7 oktober 2011

Nummer 7: 18 november 2011

### Verschijningsdata parochieblad:

Nummer 6: 28 oktober 2011

Nummer 7: 9 december 2011

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen, doorgeven aan het secretariaat van de parochiekern.

Bijdragen inzake intenties, doopvieringen enzovoort. Rabobank: rekeningnummer 3259.08.168. Postbank: rekeningnummer 76288. Ten name van Kerkbestuur Parochie H. Michaël en H. Bernardus Hazerswoude-Rijndijk.

Bijdragen inzake kerkbijdragen. Rabobank: rekeningnummer 3259.13.153, Postbank: rekeningnummer 2531800. Ten name van Kerkbijdragen Parochie H. Michaël en H. Bernardus Hazerswoude-Rijndijk.

## Ziekenzalving

Het was in onze parochiekern de laatste jaren mogelijk om deel te nemen aan de gemeenschappelijke ziekenzalving in Huize Rhijndael maar door de verbouwing zijn er voorlopig geen vieringen in verzorgingshuis Rhijndael, waardoor die mogelijkheid vervalst. Daarom wijzen wij u op het volgende alternatief:

Op zaterdag 8 oktober zal er tijdens een Eucharistieviering, waarin pastor Visser voorgaat, gelegenheid zijn om het sacrament van de zieken te ontvangen. De viering is om 10.15 uur in de Pius X-kerk aan de Van Nesstraat in Alphen aan den Rijn. Dit sacrament van kracht en troost is voor iedereen die het sacrament wegens ziekte of ouderdom nodig heeft. De ziekenzalving mag men meerdere keren ontvangen.

Natuurlijk is er ook altijd de mogelijkheid om thuis in uw eigen vertrouwde omgeving de ziekenzalving of ziekenzegen te ontvangen. Hiervoor kunt u altijd via het parochiesecretariaat een beroep doen op de pastores.

*Namens de werkgroep Zorg en Aandacht  
Tineke Heemskerck – de Boer*

## Vredesweek

Het is in onze parochiekern een goede gewoonte om in de Vredesweek een oecumenische viering te houden. Dat is dit jaar op zondag 18 sept. om 10.00 uur in de Bernarduskerk.

De voorgangers zijn Dominee Frank de Ronde en pastor Lâm T Nguyễn. De band onder leiding van Peter van Poelje zal zingen en Anne-Marie de Groot - Wesselingh bespeelt het orgel.

Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie te drinken. De Raad van Kerken nodigt u van harte uit om bij deze viering aanwezig te zijn.

*Raad van kerken*

## Welkom in de kerk

Weer of geen weer, de deur gaat open. Vanaf 31 juli t/m 1 september de deur van de Bernarduskerk (of Scheepjeskerk), Rijndijk 106 te Hazerswoude, elke zondagmiddag vanaf ongeveer half twee tot half vijf open.

Daarna op elke 2e zondag van de maand. Waarom? Gewoon, om iedereen de gelegenheid te geven zomaar even binnen te lopen voor een momentje van stilte, om uw gedachten tot rust te laten komen of om een kaarsje aan te steken, al dan niet met een speciale bedoeling. Het kan ook een doel zijn voor een mooie wandeling of fietstochtje en dan misschien te doen wat u altijd al wilde doen: Rustig rondkijken en genieten van het mooie kerkgebouw met de prachtige gebrand-

schilderde ramen die door het zonlicht heel bijzonder zijn! Soms wordt het orgel bespeeld, op andere momenten klinkt er rustige muziek. Het kan ook zijn dat er gedurende de middag iets extra's wordt geboden, zoals bijvoorbeeld een kort inloopconcert. Kijk voor de actuele informatie op "www.scheepjeskerk.nl" (onder activiteiten). Er is altijd een gezellig praatje, een kopje thee of koffie in de hal en bij mooi weer buiten. Misschien een mooi doel om, vanuit de andere kernen eens kennis te maken met deze parochiekern van de Michael en Bernarduskerk in Hazerswoude-Rijndijk. U bent van harte welkom.

*Nico Wesselingh en Tineke Heemskerck*

## Uitreiking van de Gregorius penning

Twee jaar geleden vierde het Bernarduskoor zijn 175-jarig jubileum. Dit jaar was er weer alle reden om een jubileumfeest te vieren. Decennia lang hebben de dames Ria Verkleij, Tiny Verdegaaal beiden 40 jaar en Truus Beukeboom 25 jaar, hun zangkwaliteiten ter ondersteuning van de vieringen en diensten in Hazerswoude-Rijndijk, met het koor ten gehore gebracht. Op zondag 3 juli jl. was er een Eucharistieviering in de Bernarduskerk te Hazerswoude-Rijndijk, waarin Pastor R. Visser voorging. De dames werden aan het eind van de viering door Pastor Visser, namens de Thomas parochie, in het zonnetje gezet. De jubilarissen kregen de Gregoriuspenning uitgereikt. Deze eremedaille welke vergezeld gaat met een oorkonde wordt doorgaans toegekend aan koorleden die zich 25 of 40 jaar verdienste-



lijik hebben gemaakt in een kerkkoor. Na de koffie en de felicitaties vertrok het Bernarduskoor met aanhang in twee open sloepen. De naam Scheepjeskerk werd hiermee eer aan gedaan. Via de Oude Rijn ging men richting Oostvaart waar op boerderij "De Beukehof" de feestelijkheden werden voortgezet.

*Truus Beukeboom*

## Lief en leed

### Overleden

Op 19 augustus is overleden (Ben)ardus Petrus Aris Hoppenbrouwer, 73 jaar oud. Hij werd gecremeerd.

*Dat hij moge rusten in vrede*



## Protestantse kerk

Op zondag 4 september zullen de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk van Koudekerk aan den Rijn officieel samengaan in de Protestantse Gemeente Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. Om 10.00 uur wordt er een kerkdienst gehouden in de Ontmoetingskerk (de voormalige gereformeerde kerk) Dorpsstraat 15 te Koudekerk aan den Rijn waarin ds. W. van der Lugt en ds. F. de Ronde voorgaan.

De fusieplechtigheid begint om 12.00 uur. Daarna zijn er nog een aantal feestelijke activiteiten.

De parochiekern H. Michael en H. Bernardus feliciteert de Protestantse Kerk van Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk van harte met deze fusie en wensen hen Gods zegen toe. We hopen dat de goede samenwerking tussen onze beide geloofsgemeenschappen mag blijven voortduren en zo mogelijk zal uitbreiden.

*Tineke Heemskerk – de Boer*

## De Algemene Begraafplaats in Hazerswoude-Dorp

In de vorige uitgave van het parochieblad heeft u al iets kunnen lezen over het werk op en bij de terp, de plaats waar het herbegraven is na het ontruimen van de RK kerkhoven aan de Rijndijk.

De toegang is rolstoelvriendelijk gemaakt en er is een bankje gekomen achter het monument, zodat u daar in alle rust even kunt doorbrengen.

Op zondag 2 oktober om 14.30 uur is er op de begraafplaats bij het monument een kort moment van gedenken en gebed voor allen die we daar willen gedenken. Pastor Greeve zal daarin voorgaan. In de aula op de begraafplaats is gelegenheid om een kopje koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten. Voor dit samenkomen, zullen geen persoonlijke uitnodigingen worden verstuurd. Wij vragen u om nabestaanden die van dit samenkomen op de hoogte zouden willen zijn een berichtje te sturen.

*Tineke Heemskerk*

## Open Monumentendag 2011 Bernarduskerk/Scheepjeskerk

Zaterdag 10 en zondag 11 september is weer de landelijke Open Monumentendag. Het thema voor 2011 is: "Nieuw gebruik-Oud gebouw". Een groepje vrijwilligers is sinds 2007 met veel succes actief, om jaarlijks met Open Monumentendag, in de Bernarduskerk een expositie in te richten. Over dit landelijk thema een oud gebouw een nieuwe functie te geven zullen dan ook enkele voorbeelden getoond worden. Behalve dit onderwerp wordt ook aandacht besteed aan de voormalige Michaelkerk in het Zwaantje. Er zijn een aantal voorwerpen bijeen gebracht om weer iets van de sfeer van deze kerk naar voren te halen. Hiervoor zijn een groot aantal bruidsparen benaderd die in de Zwaantjeskerk getrouwd zijn en zullen hiervan foto's te zien en verhalen te horen zijn. Ook wordt een prachtige bruidsjurk getoond in een 'Zwaantjes' omgeving.

Om 12.00 uur zal er een korte vespers gehouden worden en gedurende de hele dag zal het orgel te horen zijn. Op de tafels liggen fotoboeken ter inzage over het leven aan de Rijndijk en ook zullen er oude films te zien zijn o.a. over de jeugdkampen. Tot slot kunt u ook even kijken in de



voormalige pastorie. Noteer deze datum in uw agenda en kom een kijkje nemen.

Op zaterdag 10 sept. van 10.00 uur 's morgens tot 17.00 uur staat de deur open en is de koffie klaar. Op zondag 11 sept. is de kerk open vanaf 13.30 tot 16.30 uur zoals we dat de zomer door gewend zijn. Om even rustig te zitten, om een kaarsje aan te steken en om in alle rust rond te kijken. In de hal van de kerk en in de hal van de pastorie kunt u nog foto's zien van de bruidsparen die ooit in het Zwaantje getrouwd zijn en daar is ook gelegenheid om een kopje thee of koffie te drinken. We kijken naar u uit! U bent allen van harte welkom!

*De Monumentencommissie*

## Weet je...

- ... dat er deze zomer in Riinwoude veel verhuisd is. De nieuwe seniorenwoningen aan de Rijndijk zijn nu allemaal bewoond en dat was een ware volksverhuizing en de kringloop deed goede zaken want er zijn mensen verhuisd die soms al meer dan 50 jaar in hun huis woonden!
- ... dat de trouwe kerkmensen van Rhijndael die elkaar door de verbouwing nu weinig zien op 3 augustus bij Tineke Heemskerk op de koffie zijn geweest. Dat daar ook mevrouw Stigter bij was, die 94 jaar geleden in datzelfde huis geboren is. Toen ze vier jaar was is de familie verhuisd naar Alphen aan den Rijn. En mevrouw Stigter bij de verhuizing achter op de fiets bij haar broer Huub van Egmond zat!
- ... dat de kerkgebouwen in Koudekerk aan den Rijn na de fusie op 4 september verder gaan onder nieuwe namen: de Gereformeerde kerk wordt de 'Ontmoetingskerk' en de Hervormde kerk wordt de "Brugkerk"!
- ... dat pastor Godfried Claassen zijn laatste parochie in Hazerswoude-Rijndijk zeker niet vergeten is en dat hij alle parochianen en bekenden laat groeten!
- ... dat Koen de Boer beloofd heeft om aan de parochie verslag uit te brengen van zijn belevenissen en indrukken op de Katholieke Jongerendagen in Madrid!
- ... als u contact met de parochie wilt of eens een gesprek of bezoek van de pastores u altijd contact kunt opnemen met het secretariaat van de parochiekern aan de Chopinlaan tel. 071 3413723

## De bruidsparen van het Zwaantje

Op open monumentendag willen we graag zoveel mogelijk foto's tentoonstellen van bruidsparen die in de voormalige Michaelkerk in het buurtschap het Zwaantje zijn getrouwd. Als u dit leest en u bent ooit in het Zwaantje getrouwd en nog niet benaderd neem dan even contact op met het parochiesecretariaat. Wij kunnen de foto's bij u op komen halen. De foto wordt gescand en daarna krijgt u hem terug.

Ook zij wij nog op zoek naar een trouwjurk van een bruid uit het Zwaantje. Vanzelf is iedereen van harte welkom op open monumentendag zaterdag 10 september in de Bernardus kerk Rijndijk 106.

*Jan van Dijk*

## Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas

Datum	Dag	Jozefzaal / St. Bonifaciuskerk	H Pius X-kerk	De Bron
3 sept.	Za	19.00u Eucharistie Samenzang		
4 sept.	Zo	10.30u Woord en Communie In Between Kinderwoorddienst	09.00u Woord en Communie Herenkoor (Gregoriaans)	11.00u Woord en Communie Cantores Kinderwoorddienst
10 sept.	Za	<b>19.00 Geen viering</b>		
11 sept.	Zo	10.30u Eucharistie Startzondag met alle koren Kinderwoorddienst	<b>09.00u Geen viering</b> Zie St. Bonifaciuskerk	<b>11.00u Geen viering</b> Zie St. Bonifaciuskerk
12 sept.	Ma			
17 sept.	Za	19.00u Eucharistie Samenzang		
18 sept.	Zo	10.30u Woord en Communie St. Caeciliakoor Kinderwoorddienst	09.00 u Woord en Communie Pius X-koor	<b>10.00u Oecumenische viering met maaltijd</b> Cantores en PKN cantorij Kindernevendienst
24 sept.	Za	19.00u Eucharistie Samenzang		
25 sept.	Zo	10.30u Eucharistie Samenzang Kinderwoorddienst	09.00u Woord en Communie Pius X-koor	11.00u Eucharistie Jongerenkoor "Together"
1 okt.	Za	19.00u Woord en Communie Samenzang		
2 okt.	Zo	10.30u Eucharistie/gezinsviering Paradijsvogeltjes	09.00u Eucharistie/Gregoriaans Herenkoor	11.00u Woord en Communie Cantores Kinderwoorddienst
7 okt.	Vr	19.00u Eucharistie		
8 okt.	Za	19.00 u Eucharistie	<b>10.15u Eucharistie en ziekenzalving</b>	
9 okt.	Zo	10.30 u Eucharistie Samenzang Kinderwoorddienst	09.00u Eucharistie Pius X-koor	11.00u Eucharistie Broncantorij
15 okt.	Za	19.00 u Woord en Communie Samenzang		
16 okt.	Zo	10.30u Eucharistie Singing Voices uit Kwadendamme	09.00u Woord en Communie Pius X-koor	11.00u Oecumenische jongerenviering Koor PKN
22 okt.	Za	19.00u Woord en Communie Samenzang		
23 okt.	Zo	10.30u Woord en Communie Samenzang Kinderwoorddienst	09.00u Woord en Communie Pius X-koor	11.00u Woord en Communie Broncantorij
29 okt.	Za	19.00u Eucharistie Samenzang		
30 okt.	Zo	10.30u Eucharistie St. Caeciliakoor Kinderwoorddienst	09.00u Eucharistie Pius X-koor	11.00u Eucharistie Broncantorij



## van 3 september tot en met 30 oktober 2011

HH Engelbewaarderskerk	H. Michael / H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	
19.00u Woord en Communie Cantores		Ez. 33, 7-9 Mt. 18, 15-20	23e zondag door het jaar
09.30u Eucharistie Kinderkoor	11.00u Werkgroep Bernarduskoor		
<b>19.00u Geen viering</b>		Sir.27, 30-28, 7 Mt. 18, 21-35	24e zondag door het jaar
<b>09.30u Geen viering</b> Zie St. Bonifaciuskerk	<b>11.00u Geen viering</b> Zie St. Bonifaciuskerk		
<b>19.00u Eucharistieviering opening seizoen KVV</b>			
19.00u Werkgroep Cantors		Jes. 55, 6-9 Mt. 20, 1-16a	25e zondag door het jaar
09.30u Werkgroep Young Voices	<b>10.00u Oecumenische viering</b>		Vredeszondag
19.00u Geen viering		Ez. 18, 25-28 Mt. 21, 28-32	26e zondag door het jaar
09.30u Eucharistie St. Cecilia	11.00u Woord en Communie Bernarduskoor		
19.00u Eucharistie Young Voices		Jes. 5, 1-7 Mt. 21, 33-43	27e zondag door het jaar
09.30u Woord en Communie De Sterretjes	11.00u Woord en Communie Kinderkoor		Feest van de HH Engelbewaarders
			Eerste vrijdag van de maand
19.00u Eucharistie Cantors		Jes. 25, 6-10a Mt. 22, 1-14	28e zondag door het jaar
09.30u Eucharistie St. Cecilia	11.00u Eucharistie Parochiekoor		
<b>19.00u Geen viering</b>		Jes. 45, 1.4-6 Mt. 22, 15-21	29e zondag door het jaar
09.30u Eucharistie Young Voices	11.00u Woord en Communie Bernarduskoor		
19.00u Woord en Communie St. Cecilia (Benthuizen)		Ex. 22, 20-26	30e zondag door het jaar Wereldmissiedag
09.30u Eucharistie St. Cecilia	11.00u Eucharistie Jongerenkoor "Together"		
<b>19.00u Geen viering</b>		Apok. 7, 2-4.9-14 Mt. 5, 1-12a	Allerheiligen
Woord en Communie Young Voices	11.00u Woord en Communie Parochiekoor		



## Colofon

### Parochiekern H.H. Engelbewaarders

#### Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude Dorp  
Tel.: 0172 587171

E-mail: engelbewaarders.hwdorp@solcon.nl

Openingstijden ma. t/m vr. van 10.00 - 12.00 u.

Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.

B.g.g.: 0172 588260 Mw. Anneke Koeckhoven of  
0172 588554 Mw. Conny van Dijk

#### Kopij parochieblad

Bij voorkeur per e-mail: janvanleijden@planet.nl

of op adres: Berkenhof 1, 2391 DW Hazerswoude Dorp

Tel: 0172 588389

#### Inleverdata kopij parochiekern

Nummer 6: 7 oktober 2011

#### Verschijningsdata parochieblad

Nummer 6: 28 oktober 2011

#### Pastoraatsgroep

Pastoraat: Mw. Anneke Koeckhoven tel.: 0172 588260

Liturgie: Mw. Yvonne Heemskerk tel.: 0172 588425

Catechese: Mw. Jolanda de Jong tel.: 0172 585054

Diaconie: Mw. Els van Meurs tel.: 0172 588316

Oecumene: Mw. Jetske Kok tel.: 0172 589735

#### Voorzitter Commissie van Beheer

Jan Rietveld, voorzitter tel: 06 53915250 of: tel: 0172 214354

Ben Kok, secretaris tel: 0172 589984

Ton van Opstal, penningmeester tel: 079 3438280

Roland van Lierop, beheer gebouwen tel: 0172 435518

Wim de Vette, vrijwilligerscoördinator tel: 0172 588354

Piet van Leijden, lid parochiebestuur tel: 0172 588990

Thom Schoonderwoerd, lid parochiebestuur tel: 0172 589020

#### Betalingen

Parochiekernbestuur: ING bank 3917913 Rabobank 3259.35.343

Kerkbijdrage: ING bank 280232 Rabobank 3259.04.588

T.n.v. Parochiekernbestuur H.H. Engelbewaarders

## Berichten uit de Commissie van Beheer

### Nieuwe dirigent en pianist voor "de Sterretjes"

In de gezinsviering van zondag 4 september a.s. zal ons kinderkoor "de Sterretjes" worden geleid door zowel een nieuwe dirigent als een nieuwe pianist. In het vorige parochieblad is stil gestaan bij het afscheid van Petra Kraan en Irene van Es. Daarna is een intensieve zoekactie gestart naar een nieuwe pianist en dirigent. De Pastoraatsgroep heeft een advertentie gezet in de Rijnwoudekoerier en al snel meldde zich toen een jongeman van 18 jaar vanuit de Rijndijk als nieuwe pianist.

Het zoeken naar een dirigente duurde wel wat langer en samen moeten zij gaan kijken of zij van "de Sterretjes" een mooi koor kunnen maken om de maandelijkse gezinsvieringen te zingen. De naam van de pianist is Marijn den Haan, voor hem is dit ook allemaal nieuw en moet nog leren maar hij gaat het proberen met hulp van Mieke Kortekaas-de Jong, de nieuwe dirigente. Zij is een bekend soliste van ons gemengd koor St. Cecilia, uit een bekende familie van zangliefhebbers. Zij gaan voor dit jeugdige gezelschap staan en spelen. Voor beide is het een spannende nieuwe ervaring en in november gaan we evalueren of dit iets moois kan gaan worden. Wij wensen beiden het allerbeste maar ook veel plezier en we zijn blij dat deze vacatures weer zijn opgevuld.

Jan Rietveld

### Afscheid van oud-parochiebestuurder Aad Schuur

Op zaterdag 23 juli hebben wij als parochie afscheid genomen van ons oud-bestuurslid Aad Schuur. Eind jaren 80 was Aad een periode penningmeester van ons parochiebestuur. Met zijn kundige instelling in financiële zaken heeft hij zich

ingezet voor onze parochie. Daar zijn wij hem dankbaar voor. Maar wij zijn ook getroffen door zijn strijd met zijn ziekte en zijn niet aflatende goede humeur als je hem tegenkwam in zijn mobiel. Vele vrienden en collega's waren bij zijn afscheid aanwezig vooral ook om Agaath troost en kracht te geven bij het verlies van haar Aad. Wij doen dit speciaal op deze plaats omdat Agaath nog zo kort geleden een heel belangrijke plaats innam in ons parochiestuur van de H.H. Engelbewaarderskerk. Wij wensen Agaath alle kracht toe om dit verlies te dragen. Moge Aad rusten in vrede.

Jan Rietveld

### Vacatures

Vacature Commissie van Beheer (CvB) H.H. Engelbewaarders.

Na meer dan acht jaar gaat Jan Rietveld stoppen met zijn functie als voorzitter, eerst van ons Parochiebestuur en daarna van de Commissie van Beheer van onze parochiekern.

Dit betekent dat er een plaats vrij komt in de CvB van onze kerk. Wij zijn op zoek naar een nieuwe kandidaat m/v voor onze Commissie.

Voor alle duidelijkheid: wij zijn niet op zoek naar een nieuwe voorzitter, die functie is binnen de CvB al geregeld.

### Vacature "centraal secretariaat"

Onlangs heeft Marieke de Rooij afscheid genomen van het centraal secretariaat in Alphen aan den Rijn. Zij heeft een positieve bijdrage geleverd in de opbouwfase van het centraal secretariaat van de parochie H. Thomas. Het centraal secretariaat is nu op zoek naar een vrijwilliger m/v, bij voorkeur uit de parochiekern Hazerswoude-dorp, voor licht administratieve taken voor één ochtend per week (09.00 – 12.00 uur) op de woensdag- of de vrijdagochtend. Da-

gelijks zijn er 2 personen werkzaam op het centraal secretariaat. Denk nu niet direct dat dit niets voor u is maar denk er over na en als u belangstelling heeft of informatie wilt neem dan contact op met Piet van Leijden (tel. 06 – 44 300 893), Jan Rietveld (tel. 06 – 53915250) of met Marijke Dobbe, coördinator van het centraal secretariaat (0172 – 437722). Graag horen wij van u.



Piet van Leijden  
Commissie van Beheer  
H.H. Engelbewaarderskerk

## Lief en leed

### Gedoopt

31 juli 2011

Fleur en Maartje Jacobs, Ridder van Montfoortlaan 10, Hazerswoude-Dorp. Sanne van Veen, Dorpsstraat 276, Hazerswoude-Dorp.

Lily Ligtvoet, Rubenslaan 105, Hazerswoude-Dorp.

*Wij wensen de dopelingen en hun familie veel geluk*

### Overleden

Op 18 juli, Adrianus Maria (Aad) Schuur, 63 jaar, Dorpsstraat 275, Hazerswoude-Dorp. Na de uitvaartplechtigheden is hij zaterdag 23 juli op het parochiekerkhof begraven.

Op 23 juli, Johannes Laurentius (Jan) de Boer, 61 jaar, Dorpsstraat 239A, Hazerswoude-Dorp. Na de uitvaartplechtigheden is hij op 29 juli op het parochiekerkhof begraven.

Op 12 augustus, Maria Margaretha van Zuilen, 84 jaar, Dorpsstraat 243, Hazerswoude-Dorp. Na de uitvaartplechtigheden is zij op 18 augustus op het parochiekerkhof begraven.

*Dat zij mogen rusten in vrede*



## Stichting "Vrienden van pater Lau"

Een terugblik.

Deze maand is het 25 jaar geleden dat pater Lau pastoor werd van de parochie de H.H. Engelbewaarders en samen met zijn zus Corrie kwam wonen op de pastorie aan de Dorpsstraat.

Hij had 33 jaar gewerkt als missionaris in Brazilië waarover hij ons veel vertelde. Zijn eerste standplaats was Nanuque. Een stadje zonder waterleiding, riolering, elektriciteit en met ongeplaveide wegen. Met nog drie paters franciscanen kreeg hij de opdracht om een school te bouwen. Dat werd een succes. 19 Jaar heeft pater Lau daar gewerkt.

In 1974 werd hij pastoor in Jequitinhonha. Zijn parochie was ongeveer zo groot als Zuid-Holland en telde circa 25000 parochianen. Van hen was 95% straatarm en 5% steenrijk. De vele verhalen die pater Lau over zijn missiegebied vertelde, maakten grote indruk. De armoede daar was groot.

In onze parochie is veel door groot en klein gedaan om deze mensen te ondersteunen. Vooral de kinderen hielden vele acties. Er kwam geld voor:

een ijsmachientje om waterijsjes te maken, die door kinderen daar verkocht werden.

een timmerwerkplaats, waar jongens leerden om tafels en stoelen te maken.

naaimachines zodat moeders de kleren voor hun kinderen zelf konden maken. elektrische rolstoel voor Hélio Cásio. En door een grote gift die we van een parochiaan kregen, nog een elektrische rolstoel aanschaffen voor een meisje van 17 jaar.

Ook "moeder Elza", die zorgde voor kinderen die geen thuis meer hadden, werd geholpen.

Er werden door de kinderen knuffels ingezameld en door hen T-shirtjes en vele petjes beschilderd, die door pater Lau bij zijn bezoeken aan Jequitinhonha werden uitgedeeld.

Ons geld gaat naar de beide Vincentiusverenigingen. Zij zorgen dat het geld goed besteed wordt

o.a. voor rolstoelen, matrassen, krukken, prothesen, medicijnen, enz.

Voedselpakketten en kleding worden uitgedeeld, huisjes worden opgeknapt Vrouwen leren hun eigen groente te verbouwen. Borduurzijde en kleding werden opgestuurd.

Er waren ook enkele grote projecten:

De bouw van de 36 huisjes voor de allerarmsten in 1997.

een alfabetiseringsproject. Ca. 34% van de volwassenen is analfabeet nadat mensen een stuk land gekregen

van de regering om te bewerken steunden we met waterbakken.

een cursus om leiders op te leiden voor hun eigen gemeenschappen, 115 mensen deden mee.

Een crèche voor kinderen tot 4 jaar. Kinderen waren ondervoed en kunnen nu iedere dag een warme maaltijd krijgen

We boden ook een helpende hand voor radio Santa Cruz waardoor mensen worden bereikt die geïsoleerd leven.

Natuurlijk zijn de omstandigheden in Jequitinhonha en Nanuque sinds 1986 wel verbeterd. Vooral onder president Lula. Maar toch is er vooral in deze streek nog veel armoede. Het is een droog en dor land, er is geen industrie en veel werkloosheid. Veel mensen vallen nog buiten de boot.

In 2006 zijn wij een stichting geworden "De vrienden van pater Lau" (Rabobank nr. 3753.60.433).

Op zondag 25 september 2011 kunt u weer meefietsen met de rabobank sponsorfietstocht. ook voor onze stichting. vrienden van pater lau. ( no. 28)

*Ria Arts,  
Secretaresse "Stichting vrienden  
van Pater Lau".*

## Berichten uit de pastoraatsgroep

Sinds 2003 is er een pastoraatsgroep in de voormalige parochie van de H.H. Engelbewaarders van Hazerswoude-Dorp en Benthuizen. Samen met de pastores begeleidt deze groep de pastorale activiteiten in de plaatselijke geloofsgemeenschap. Ze houden zich bezig met pastoraat, liturgie, diaconie, catechese, oecumene en ondersteunen de werkgroepen die op deze gebieden actief zijn. De eindverantwoordelijkheid berust bij het pastoraal team. De pastoraatsgroep bestaat uit vijf leden en ieder lid heeft een portefeuille. Daarnaast is het hun taak behoeften en wensen in de plaatselijke geloofsgemeenschap te signaleren en te bespreken. Indien u vragen, opmerkingen, suggesties over bepaalde zaken hebt, neemt u dan contact op met één van ons. Onze namen en telefoonnummers staan in de kerncolofon op deze pagina. Om elkaar goed te informeren hebben we regelmatig overleg.

Over de oecumene waar ik me mee bezig houd, kan het volgende gemeld worden. Samen met de twee protestantse kerken van Hazerswoude-Dorp organiseren we diensten in de week van de eenheid van de christenen, de vredesweek, de dodenherdenking en de zomerzangavonden.

*Jetske Kok*

## Agenda

Di.	06 sept.	09.30	Koffie in de Dobber
		20.00	Pastoraatsgroep, Hazerswoude-Rijndijk
Ma.	12 sept.		Vormseloverleg centrum
		19.00	Openingsviering KVV
Di.	13 sept.	09.30	Koffie in de Regenboog
Wo.	14 sept.	20.00	Overleg Pastoraatsgroep
			Commissie van Beheer (10 personen)
Ma.	19 sept.		Vormseloverleg centrum
Di.	20 sept.	09.30	Koffie in de Dobber
		20.00	Lectoren (Bestuurskamer)
		20.00	MOV (serre)
Di.	27 sept.	09.30	Koffie in het Parochiecentrum
		20.00	Avondwakegroep (serre)
Di.	04 okt.	09.30	PCI verg. H. Thomas (ca. 10 personen)
		19.30	PHO catechese
Vr.	07 okt.		Inleveren kopij Parochieblad
Ma.	10 okt.	20.00	Redactievergadering kernparochie
			Hazerswoude-Dorp
Di.	11 okt.	20.00	Pastoraatsgroep

## Dienst van de stuurgroep:

September: Anneke Koeckhoven tel: 588260  
Oktober: Conny van Dijk tel: 588554



## Colofon

### Parochiekern St. Bonifacius, De Bron en de H. Pius X kerk

#### Redactie:

Gerard Mutsaers  
Margreet Starrenburg  
Betsie Stapper

#### Kopijadres:

Redactie@emmausgangeralphen.nl

#### Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen over de bezorging:

Parochiesecretariaat Bonifaciuskerk  
Paradijslaan 6, Tel. 0172-472410

#### Inleverdata kopij:

Nummer 6: 7 oktober 2011  
Nummer 7: 18 november 2011

#### Parochiecentra:

St. Bonifaciuskerk  
Paradijslaan 6  
2405 CC Alphen aan den Rijn  
Secretariaat: tel. 0172-472410 / fax:  
0172-471413  
Email: [parochie@heiligethomas.nl](mailto:parochie@heiligethomas.nl)  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag  
09.00-12.00 uur

H. Pius X kerk  
Van Nesstraat 4

2404 AV Alphen aan den Rijn  
Secretariaat: tel. 0172-473547  
Email: [piousxkerk@casema.nl](mailto:piousxkerk@casema.nl)  
Openingstijden: maandag en vrijdag  
09.30-12.00 uur

De Bron (kamer 3)

Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen aan den Rijn  
Secretariaat: tel. 0172-443148  
Email: [parochiedeheiligegeest@wanadoo.nl](mailto:parochiedeheiligegeest@wanadoo.nl)  
Openingstijden: maandag t/m vrijdag  
09.30-12.00 uur

Kerkbijdrage op rekening 30.16.14.199  
Misintenties: bijdrage op rekening  
44.00.997

Beide t.n.v. R.K. kerkbestuur de  
Emmausgangers, Alphen aan den Rijn

## Nieuwsbrief in de locaties van Alphen aan den Rijn

Zoals in de Engelbewaarderskerk, in de Bernarduskerk en Het Anker elk weekend voor de parochianen een weekbericht met eigen mededelingen klaar ligt, zo willen wij vanaf het weekend van 27/28 augustus ook in de Alphense kerkgebouwen van onze parochie wettelijk een 'Nieuwsbrief' laten uitkomen; hierin staat het laatste nieuws, kunt u berichten over gebeurtenissen en activiteiten van de komende week vinden. We zijn tot dit initiatief gekomen, omdat de periode tussen de verschijningsdata van ons parochieblad H.Thomas vrij groot is; hierdoor zijn sommige berichten al over de houdbaarheidsdatum heen en komen dan niet op tijd bij u aan. Daarnaast willen we de mededelingen aan het einde van de vieringen in de kerk tot hun uiterste noodzaak beperken. Dikwijls was dat een stortvloed van berichten aan het einde van de viering, die moeilijk op te nemen waren.

U zult de 'Nieuwsbrief' behalve bij de uitgang van de kerk ook kunnen vinden op de website van de parochie [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl). Aan het einde van dit jaar willen wij deze service van de 'Nieuwsbrief' evalueren. Suggesties van de kant van de lezers zijn welkom.

*De pastoraatsgroepen  
van Alphen en  
het pastoraal team.*



## Stichting voor slachtoffers schietincident

### *Centraal coördinatiepunt voor financiële ondersteuning bij onvoorziene kosten*

Op dinsdag 7 juni 2011 is de Stichting Slachtoffers Schietincident De Ridderhof Alphen aan den Rijn opgericht. Dit noodfonds is in het leven geroepen met als doel financiële steun te verlenen aan de slachtoffers en nabestaanden van de dramatische gebeurtenis op zaterdag 9 april 2011. Hoewel het schietincident in winkelcentrum De Ridderhof een diepe indruk heeft gemaakt op iedereen in Alphen aan den Rijn en ver daarbuiten, heeft het gewone leven voor de meesten weer zijn gang genomen. Voor de slachtoffers en nabestaanden geldt dat echter niet. Hoeveel er ook voor hen is gedaan, zij zien zich toch geconfronteerd met gevolgen die zij zelf moeten dragen. Psychische, fysieke, maar ook financiële gevolgen.

Daarbij gaat het om onvoorziene kosten die buiten de vergoedingen van een zorgverzekering of andere instanties vallen. De stichting richt zich niet op de zakelijke belangen van ondernemers, maar op de nasleep voor particulieren. Initiatiefnemers Agnes van Ommen en Henna Tjong-A-Hung hoorden uit de verhalen van slachtoffers, dat niet alleen het leed voor hen, maar ook de financiële gevolgen hiervan, een extra kostenpost betekent. Zij besloten dat er iets gedaan moest worden vanuit de bevolking zelf.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen. Zij verlenen geheel belangeloos hun medewerking. Burgemeester Bas Eenhoorn juicht hun initiatief van harte toe: "Het schietincident heeft diepe sporen nagelaten in onze stad, maar

zeker bij de slachtoffers en nabestaanden. Als de stichting hun leed ook maar enigszins kan verzachten door hen op het vlak van onvoorziene gemaakte en niet vergoede kosten te ondersteunen, dan is dat een concrete uiting van een blijvende betrokkenheid".

Slachtoffers of nabestaanden die een beroep willen doen op het verkrijgen van een financiële tegemoetkoming als hiervoor bedoeld, dienen gebruik te maken van een aanvraag- en machtigingsformulier. Deze formulieren zullen via de binnenkort te openen website geprint kunnen worden en dienen te worden opgestuurd naar onderstaand postadres.

Wilt u de slachtoffers en nabestaanden financieel ondersteunen? Stort uw bijdrage dan op rekeningnummer 400181967 van de ABN AMRO bank ten name van de Stichting Slachtoffers Schietincident De Ridderhof te Alphen aan den Rijn.

Heeft u ideeën die kunnen bijdragen aan de financiële ondersteuning? Stuur dan een e-mail aan [alphen9april@stichtingsra.nl](mailto:alphen9april@stichtingsra.nl). Binnenkort zal onze website [www.stichtingsra.nl](http://www.stichtingsra.nl) online komen. Ons adres is: Postbus 2048, 2400CA Alphen aan den Rijn

### **Inloop huiskamer "de Oase"**

Openingstijden van De Oase in "De Bron" zijn: maandagmiddag 14.00-16.30 uur, donderdag- en vrijdagmorgen 10.00-12.30 uur



## Nationale Ouderendag 2011

De Nationale Ouderendag wordt gehouden op donderdag 29 september a.s. in Driehoorne aan de Uranusstraat van 9.00 tot 16.00 uur.

Het thema van de Nationale Ouderendag is "tijd". Tijd voor bijvoorbeeld hobby's, vrienden, jezelf, vrijwilligerswerk, om naar de Nationale Ouderendag te gaan. De 50PlusBeurs, die bestaat uit ongeveer 30 stands, speelt in op dit thema. Uiteraard presenteren de ouderenbonden en welzijnsorganisatie Participe zich op de beurs, maar ook een keur aan organisaties/instellingen en vertegenwoordigers uit branches als 'eten en drinken', de gezondheidszorg etc. Iedereen kan wel iets van zijn gading vinden.

De 50PlusBeurs wordt gehouden op de begane grond van Driehoorne en is vrij toegankelijk via de hoofdingang en de zijingang.

Wie deel wil nemen aan de inloop, de lunch en het ontspanningsprogramma met Marco Laros en het duo Huizinga/Tanaka, dient een entreekaart à € 6,00 aan te schaffen.

Kaartverkoop vanaf donderdag 8 september:

Westerhove, Anna van Burenlaan	8 september van 10.00 tot 11.00 uur en tijdens openingstijden
Noorderbrink, Klompenmaker	8 september van 11.00-12.00 uur
De Vrienden, Uranusstraat	9 september van 10.30-11.00 uur
Driehoorne, Uranusstraat	9 september van 11.00-12.00 uur
Wielewaal, Kwartelstraat	8 september van 14.00-16.00 uur
F. Rosbergen, Venezuelastraat 54,	telefoon 0172-477082
W.Vink, Lariksstraat 1	telefoon 0172-493922
Bij de Soos in de St. Jozefzaal, Paradijslaan	elke dinsdagmiddag

De Nationale Ouderendag wordt georganiseerd door het Overleg Samenwerkende Ouderenbonden en welzijnsorganisatie Participe. Hoofdsponsors van de Ouderendag zijn Driehoorne en De Vrienden.

## Liturgie de komende tijd

De vakantieperiode is weer voorbij, de kinderen zijn naar school en hebben hopelijk een goede start gemaakt en ook de meeste opleidingen zijn begonnen. Zo ligt er weer een heel jaar voor ons waarin ons veel te wachten staat.

Op 11 september komt bisschop Van den Hende naar Alphen aan den Rijn om officieel, samen met ons, de heringebruikname van de Bonifaciuskerk te realiseren. Tevens is het die zondag Startzondag van het nieuwe werkjaar, met als thema 'naar een gastvrije kerk'.

Allemaal redenen om dan maar één viering in de parochie te hebben, met medewerking van alle koren uit Alphen en Hazerswoude en tevens kinderwoorddienst.

Vergeten we niet die zondag, ziekenzondag, in gedachten mee te nemen, degenen die ziek zijn of om andere redenen aan huis gebonden zijn en ook degenen die hen met zorg en warmte omringen.

Na een warme lente, werd het een zomer met af en toe onstuimig weer en daarnaast was er over de hele wereld veel onrust.

Hopelijk gaan we een tijd tegemoet met voor 'elk mens een veilig bestaan'. Met dit thema houden we in de maand september van 17 tot en met 25 september vredesweek.

Onder de paraplu van het nieuwe Ministerie van Vrede organiseren honderden vrijwilligers activiteiten in buurthuizen en kerken. In de Bron start deze week op 18 september met een Oecumenisch viering om 10.00 uur in de benedenzaal. Vanaf zondag 18 september liggen er op de tafels bij de uitgang van de St. Bonifaciuskerk, de H. Pius X-kerk en De Bron vredeskranten om mee te nemen.

In de maand oktober, wereldmissiemaand, wordt op alle locaties de missie/zendingskalender te koop aangeboden. Ook wordt iedere dinsdagavond in de Pius X-kerk om 19.00 uur de rozenkrans gebeden. Iedere donderdagavond wordt eveneens om 19.00 uur de rozenkrans gebeden in de Bonifaciuskerk. In de Bidkapel van de Bron is er op dinsdagmorgen gelegenheid voor rozenkransgebed.

Op 2 oktober is er om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk een gezinsviering en daarnaast kinderwoorddienst in de Bron tijdens de viering van 11.00 uur. Vanaf het weekend van 16 oktober liggen er bij de kerkzaal in de Bron lijsten waarop u weer de namen van dierbare overledenen kunt schrijven. Deze namen zullen tijdens de viering van zondag 6 november genoemd worden.

Op zondag 16 oktober zal in de Bonifaciuskerk, tijdens de viering van 10.30 uur, gastkoor 'Singing Voices', een ritmisch koor uit Kwadendamme, de geboorteplaats van pastor Peeters, de muzikale omlijsting verzorgen. Singing Voices zong bij gelegenheid van het priesterjubileum van pastor Peeters in de parochiekerk van Kwadendamme. Omdat die parochiekerk dezelfde naam draagt als de Bonifaciuskerk, willen zij graag in deze kerk hier in Alphen een keer te gast zijn. Zondag 16 oktober is, omdat pastor Peeters dan voorgaat, een mooie gelegenheid daarvoor.

In het weekend van 29/30 oktober wordt het feest van Allerheiligen gevierd.

*Een veilige tijd vol vrede toegewenst, Erna Teule*

## Ziekenzalving

*zaterdag 8 oktober 2011 in de Pius X-kerk*

Op zaterdag 8 oktober 2011 zal er om 10.15 uur een gezamenlijke Ziekenzalving plaatsvinden in Pius X-kerk aan de Van Nesstraat te Alphen aan den Rijn.

Het sacrament van de Ziekenzalving heeft als doel een bijzondere genade te verlenen aan de mens, die met een ernstige ziekte of met ouderdom te kampen heeft. Met de zalving ervaart men weer geestelijke en lichamelijke kracht om de soms moeilijke dagen het hoofd te kunnen bieden. Dit sacrament kan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het doopsel en het

vormsel, worden herhaald, telkens als de noodzaak aanwezig is.

U kunt zich per e-mail opgeven aan het Centraal Secretariaat parochie H. Thomas [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl) of telefonisch/schriftelijk bij één van de secretariaten. De openingstijden en de telefoonnummers vindt u elders in dit blad. Voor vervoer kan eventueel gezorgd worden.

*Christina de Jong, Pastoraatsgroep Centrum/West*



## Lief en Leed

### Gedoopt

3 juli, in de Jozefzaal, Berendje Ivakic-Nahar

17 juli, in de Jozefzaal, Jayden Koetsier en Gabriëlle Menkema

*Wij wensen de dopelingen en hun familie veel geluk*

### Gehuwd

6 augustus in Rovinje, Kroatië, Mile Ivakic en Berendje Nahar

19 augustus in de Maranathakerk, Niels de Jong en Anita van Dorp

26 augustus in de Bonifaciuskerk, Mark Keijzer en Pauline van Vliet

*Wij wensen de bruidsparen veel geluk*

### Overleden

Op 19 juni 2011 is overleden Miep Hoogenbosch-Gräffner, geboren 11 februari 1923. De uitvaart vond plaats in de aula van de Oosterbegraafplaats waarna de crematie volgde.

Op 1 juli 2011 overleed Jos Markman, geboren op 24 september 1949. Hij werd gecremeerd.

Op 19 juli 2011 is Liny van der Burg-de Ruijter overleden. Zij werd geboren op 9 mei 1923. De uitvaart vond plaats in de Jozefzaal, waarna zij is begraven op het Bonifaciuskerkhof.

Op 13 augustus 2011 is overleden Maria Sara van Klink, geboren op 31 augustus 1936. De uitvaart vond plaats in de aula van de Oosterbegraafplaats, waarna de crematie volgde.

Op 20 augustus 2011 is overleden Anna Geertruida Grimberg-van der Donk, geboren op 27 juli 1929.

De uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk, waarna zij is begraven op het Bonifaciuskerkhof.

Op 20 augustus 2011 is overleden Theodorus Johannes Vergeer, geboren op 11 augustus 1937.

De uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk, waarna hij is begraven op het Bonifaciuskerkhof.

Op 21 augustus 2011 is overleden Cornelis Johannes Maria van Kempen, geboren op 16 december 1939. De uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk, waarna hij is begraven op het R.K. kerkhof te Aarlanderveen.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Ontmoetingsmiddagen voor ouderen

Ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de maandelijkse ontmoetingsmiddagen die plaatsvinden in "De Bron".

Vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur. De middagen eindigen om 16.30 uur. De data en onderwerpen zijn als volgt:

*Donderdag 29 september* komt Dhr. v.d. Hoeven uit Monster met een diaserie waarvan het onderwerp luidt: "Chrysantentour door Japan".

*Donderdag 27 oktober* komt er een Bodegraafs koor o.l.v. van Greetje Bak-

ker met een variatie van vrolijke liederen. Onze middagen zijn altijd heel gezellig. U bent van harte welkom.

Wanneer U problemen heeft met vervoer dan kunt U maandag 26 september en maandag 24 oktober van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar Mevr. Wormgoor, tel. 430585 of b.g.g. naar Mevr. Kolman, tel. 415447.

De hartelijke groeten en tot ziens in "De Bron".

Organisatie: Interkerkelijke Ouderen Commissie Oudshoorn/Ridderveld

## Staan als teken van eerbied

Dat er geen knielbanken zouden terugkomen in de verbouwde St. Bonifaciuskerk, was in alle berichtgeving over de verbouwing van de kerk het nieuws, dat voor de meeste ophef zorgde.

De vertrouwde kerkbanken zouden niet alleen opnieuw gelakt worden, ze zouden ook iets schuin afgezaagd worden en het knielgedeelte zou verdwijnen.

'Dan kunnen we bij de consecratie niet meer knielen' en 'Mogen we dan geen eerbied meer hebben voor onze lieve Heer?', was de teneur van het commentaar. Dit laatste hebben de bewerkers van de oude kerkbanken zeker niet bedoeld.

Overigens staat het wel vast, dat de leerlingen in de zaal van het Laatste Avondmaal ook niet geknield hebben; zij lagen naar huiselijk gebruik aan tafel aan. De priester bidt ook niet het Eucharistisch Gebed met daarin de Consecratie vanaf een bidstoel, maar hij staat aan het altaar. Staan is trouwens voor alle gelovigen in de Kerk lange tijd (zeker tot in de 11e eeuw) de enige liturgische houding geweest. Je ziet dat nog vaak terug in de verschillende Oosterse kerken, waar geen banken zijn: de gelovigen staan. Maar ook in de westerse liturgie zie je, dat het staan soms behouden is: bij de lezing uit het Evangelie, bij het bidden van het Onze Vader, bij de zegenbede, bij de pefatie. Het zijn allerlei momenten, die erop wijzen dat in de liturgie de staande houding de oorspronkelijke liturgische houding is geweest. Later heeft het knielen deze staande houding goeddeels verdrongen; en weer later het zitten.

Staan is in bijna alle godsdiensten ter wereld een uitdrukking van eerbied. En niet alleen daar, ook in de seculiere omgang met elkaar wordt er dikwijls opge-

staan om eerbied te betonen: je staat op om iemand te begroeten en bij binnenkomst in de Staten-Generaal staat iedereen op, wanneer de koningin binnentreedt: uit eerbied en respect. Het is dus niet verwonderlijk, wanneer wij tijdens de viering van de liturgie gaan staan.

Bij de opnieuw ingebruikname van de St. Bonifaciuskerk is aan de kerkgangsters daar gevraagd om tijdens het Eucharistisch Gebed te gaan staan. Uit eerbied en respect. Zoals Jezus zelf in ons midden komt tijdens de lezing van het Evangelie en iedereen uit respect gaat staan, zo komt Hij ook aanwezig in Brood en Wijn tijdens het Eucharistische Gebed. Gevraagd is om vanaf de aanhef: 'De Heer zal bij u zijn' aan het begin van het Eucharistisch Gebed tot en met de Vredewens te staan. Bij een Woord en Communieviering wordt gevraagd te gaan staan bij het Onze Vader.

Natuurlijk is er begrip van iedereen, wanneer mensen om bepaalde redenen niet in staat zijn om tijdens het Eucharistisch Gebed te gaan staan of zo'n lange tijd kunnen staan. Nogmaals: iedereen zal er begrip voor hebben, als u ervoor kiest te blijven zitten.

Nog een tweede opmerking van begrip: er zijn in de parochie meer kerkgebouwen dan alleen de St. Bonifaciuskerk en elk van de kerkplekken van de H. Thomas heeft zijn eigen traditie.

De praktijk van het staan, zoals die hier beschreven is, geldt voor de St. Bonifaciuskerk. Een aantal andere kerkplekken in onze parochie kent die ook, een aantal ook niet. Elke gemeenschap zal met goede redenen voor de eigen praktijk gekozen hebben; die zal dan ook worden gerespecteerd.



## Meditatie vanuit de Christelijke Traditie

Elke week op woensdagavond bent u welkom in de bidkapel van de Bron (Troubadourweg 2) om deel te nemen aan de gezamenlijke meditatiebijeenkomst van de groep 'Meditatie vanuit de Christelijke Traditie'. Meditatie is universeel en niet alleen in de oosterse maar ook in de christelijke traditie geworteld. Meditatie vraagt om toewijding en discipline, het is geen egogerichte techniek. Het is één van de vele vormen van gebed en vergroot onze ontvankelijkheid voor de goddelijke aanwezigheid in en om ons heen.

De – oecumenische- meditatiegroep is aangesloten bij de WCCM, de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie, deze wordt geleid door de Benedictijn Laurence Freeman. Er zijn

meditatiegroepen actief in meer dan honderd landen. Deze groepen komen bijeen in kerken en parochies, ziekenhuizen en kantoren.

De meditatieavonden zien er als volgt uit: Binnenlopen van 19.00 uur-19.15 uur, er klinkt rustige muziek. Om 19.15 wordt ieder welkom geheten en wordt een stukje tekst gelezen waarna we beginnen met mediteren. We mediteren door het –in stilte- herhalen van een gebedswoord of korte zin, ook wel mantra genoemd. Na de meditatie is er nogmaals een kort stukje muziek. Er is gelegenheid nog even na te praten waarna we rond 20.00 uur weer vertrekken.

Iedereen die wil leren mediteren of eens een keer wil kennismaken is van harte welkom!

Alle informatie kunt u vinden op [www.wccm.nl](http://www.wccm.nl), en ook een goede kennismaking is het volgende:

op 11 mei j.l. zond de RKK de eerste aflevering uit van een serie over hedendaagse spirituele leiders, deze eerste uitzending was gewijd aan Laurence Freeman en de WCCM. Ook interviews in deze uitzending met de landelijk coördinatoren 'Meditatie vanuit de Christelijke Traditie' uit Nederland en België. U kunt deze uitzending bekijken via [www.katholiekederland.nl/spirituele-leiders](http://www.katholiekederland.nl/spirituele-leiders).

Voor verdere inlichtingen kunt u mailen of bellen naar Klazien Hamelink, [klazienhamelink@xs4all.nl](mailto:klazienhamelink@xs4all.nl) tel. 0172-437342.

## Interkerkelijke dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking

*"Hoe geloof jij?"*

Op zondag 4 september hopen we elkaar na de zomervakantie weer te zien in de Adventskerk.

Daar wordt om 16.30 uur een aangepaste kerkdienst gehouden en we hopen dat er veel mensen zullen komen. Dit keer wordt de dienst geleid door ds. M. Hofma.

In het verhaal uit Lucas 18: 9-14 lezen we over de farizeeër en de tollenaar die naar de tempel gaan om te bidden. De één is trots, de ander schaamt zich.

De vraag is: "Hoe geloof jij?" Daarom werd deze vraag het thema.

Er komt een groep accordeonisten o.l.v. Henk Dorlandt samen met Simon Stelling voor de muziek zorgen en we zullen veel bekende liederen zingen.

Ook anderen zullen meewerken en we hopen op een gezegende dienst.

Na afloop kunnen we U koffie of limonade aanbieden.

Tenslotte nog dit: We merken dat er mensen van de doelgroep zijn die graag naar de kerk willen maar voor wie het vervoer een probleem is. Daarom willen we U vragen om u op te geven als u eens met een van hen naar de kerk wilt gaan. Dat kan bij ondergetekende.

Tot ziens, namens de werkg  
Tjitske Ferweda  
Tel.: 0172-494722,  
e-mail: [rhferweda@ziggo.nl](mailto:rhferweda@ziggo.nl)



## Vredesweek 2011 - elk mens een veilig bestaan

Onder bovenstaande titel wordt dit jaar de Vredesweek gehouden van 17 tot en met 25 september 2011. Er is een tijd geweest dat ook in Alphen aan den Rijn op diverse plaatsen doordeweekse activiteiten werden georganiseerd door een oecumenische werkgroep samengesteld uit leden van de Rooms-katholieke MOV en de Protestantse ZWO. Samen gewerkt werd met groepen medelanders die in het winkelcentrum "De Ridderhof" iets van de gebruiken en gewoonten uit hun land van herkomst lieten zien, horen en proeven.

Die tijd lijkt voorbij, maar dat betekent niet dat het doel "Elk mens een veilig bestaan" bereikt is. We weten wel beter. IKV Pax Christi heeft het druk met

de ondersteuning van vredesgroepen in diverse landen, waar het zeer onrustig is. Ik denk dat u zo uit het hoofd wel een paar van die landen weet op te noemen. Wie er meer van wil weten raad ik aan te kijken op [www.ministerievanvrede.nl](http://www.ministerievanvrede.nl) van IKV Pax Christi.

Vanaf zondag 18 september liggen er op de leestafels van de Bonifaciuskerk, de H. Pius X-kerk en De Bron vredeskranten, die u mee kunt nemen. Tenslotte wordt er de bovengenoemde zondag in De Bron een oecumenische viering gehouden, die om 10.00 uur begint. Voorgangers zijn diaken Gilion Greeve van de parochie H. Thomas en ds. Piet Baane van de protestantse wijkgemeenten rond De Bron.

*Dick Leeuwenburg*

## Oecumenische ontmoetingsavond Raad van kerken

Woensdag 9 november komt de heer Aronson een lezing houden over het religieuze erfgoed van een kleine Joodse gemeenschap in Amsterdam. Hij doet dat aan de hand van een cultuurhistorische documentaire (film), genaamd JIDDISJKEIT (Jodendom vanuit je hart laten spreken). Hierin komen sjoelbezoekers aan het woord, teruggaand tot voor de Tweede Wereldoorlog. Deze film geeft de innerlijke beleving van de diensten weer en hoe de bezoekers dit in hun dagelijks leven meedroegen. Iedereen die nieuwsgierig is naar de achtergronden van de Joodse geschiedenis, religie en folklore wordt van harte uitgenodigd. De avond begint om 20.00 uur in Honswyc, Dorpsstraat 15, Koudekerk aan den Rijn. Noteert u deze datum alvast in uw agenda!



*Truus van der Heijden*

## Pasta met de pastor

Jongeren vanaf 17 jaar!!! Hebben jullie ook zo'n 'honger'? Niet alleen het verlangen om iets voedzaams tot je te nemen: het dagelijks voedsel. Ik heb het ook over de honger naar een (goed) gesprek met elkaar. Daarom wil ik vanaf het begin van het nieuwe werkjaar een nieuw project lanceren: "Pasta met de pastor".

Elke laatste donderdag van de maand nodig ik jullie uit om bij mij aan tafel te schuiven. Prik een vorkje mee. Ik houd van pasta's en hopelijk jullie ook! En terwijl we eten kunnen we het hebben over van alles en nog wat. Het kan van oppervlakkig tot heel diep zijn, afhankelijk van jullie inbreng. Als we elkaars gezelschap kunnen waarderen is dat heel wat. Laat het mij wel weten als je komt, i.v.m. het koken. Je kan me bereiken via: hyves, facebook, twitter, mail, telefoon én per brief! De eerste keer zal zijn op 29 september 2011, van 17:00 – 18:30 in de pastorie van de Bonifacius. Het is geheel vrijblijvend en als je alleen komt voor de pasta, dan is dat ook goed.

Ik zie graag jullie reacties!

Hyves: lamthenguyen.hyves.nl  
Facebook: facebook.com/lamthenguyen  
Twitter: twitter.com/pastorlam  
Email: nguyenthelam@gmail.com  
Tel.: 06-22087370

### KERK

een groep van mensen die midden in deze wereld wil staan maar tegelijkertijd ook gelooft in een God die met hen door deze wereld trekt.

### KERK

een groep van mensen die angstig is om deze wereld en wat er gebeurt, maar tegelijkertijd ook gelooft dat ze samen iets aan deze wereld kunnen veranderen.

### KERK

een groep van mensen die stamelend en stotterend op zoek is naar datgene wat bidden is, maar toch niet nalaten om iedere keer weer opnieuw bijeen te komen.

### KERK

een groep van mensen die teruggaat op die man uit Nazareth, in zijn voetspoor wil treden..... ook vandaag nog

*Uit woorden met elkaar verzameld door Cees Harte*

## WJD 2011 in Madrid

Na een afscheidsviering (met pelgrimszegen voor hen), waarin we stil hebben gestaan bij het feit dat drie pelgrims van onze parochie gaan deelnemen aan de Wereld Jongerendagen, zijn de jongeren de dag erop vertrokken naar Madrid. Door middel van de 'social media' en allerlei andere communicatiemiddelen heb ik begrepen dat ze het een geweldige ervaring vinden. Ze genieten er met volle teugen van. Er wordt zelfs ook al gedacht om nu al in te schrijven voor de volgende WJD over enkele jaren! Zodra ze terug zijn en hun ervaringen

hebben laten bezinken, zullen ze een stukje reisverslag schrijven om u ook te laten delen van wat zij hebben meegeemaakt.

Het is een heel goed begin! De volgende keer een groep van 20 pelgrims naar de WJD?! We gaan ervoor!

Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn



### Hé, jij?

### Ben jij het?

### Ben jij het die we zoeken?

### Zoeken voor ons kinderkoor?

Wij, de kinderen van het kinderkoor de Paradijsvogeltjes, willen graag wat meer zangvriendjes ontmoeten en slaan daarom onze vleugels uit. We zijn op zoek naar nieuwe vriendjes die met ons mee willen zingen. Wil jij zo'n vriendje zijn? Wil jij de sterren van de hemel komen zingen bij



ons?

Kom dan eens een keertje mee oefenen. Het is altijd heel gezellig. We kwetteren en tetteren wat af. En heb je een vader of moeder die ook graag zingt en nog een klein beetje tijd over heeft? Breng die dan mee, dan kan ze gelijk helpen, want we missen nog een koormoeder/vader die voor de limonade zorgt en ons een beetje in de gaten houdt.

Oh, ja, we oefenen op de donderdagen in de Jozefzaal aan de Paradijslaan van 15.45-16.30 uur, op 18 augustus weer voor het eerst. En we zingen tijdens de gezinsvieringen in de H.Bonifaciuskerk. En als je meer wil weten, bel dan Alda (tel 492091), die weet er alles van.

Kom jij straks ook aangevlogen? Ja, toch!

*Doei, doei, De Paradijsvogeltjes*

## Nieuw Rock Solid

Komend jaar willen we een nieuw navormsel project aanbieden voor de vormelingen van afgelopen jaar. De vormelingen hebben tijdens de Voordoop in Rotterdam hier al kennis meegemaakt en zijn over Rock Solid erg enthousiast. Mede daardoor willen we als parochie proberen dit aan te bieden voor de jongeren die gevormd zijn. Rock Solid wordt omschreven als volgt: *het prikkelt tieners (11-14 jaar) om het christelijk geloof te ontdekken. De thema's sluiten naadloos aan bij hun belevingswereld. Bovendien komen tieners graag naar*

*Rock Solid vanwege de enorme dosis humor in de gekke spelletjes. Dat belooft dus heel wat te worden. We willen daar niet al te lang mee wachten en hopen eind oktober 2011 een eerste avond te houden. De vormelingen van afgelopen jaar zullen hiervoor een uitnodiging krijgen.*

*Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn*