

H. THOMAS

Jaargang 1 | Nr. 6 | 27-10-2011

Leven is doorgaan!

De natuur verteld ons dat het hoog herfst is. De bladeren waaien om je oren en als je gaat wandelen dan kan je lekker stappen door het knisperende blad. De geur van de herfst dringt door in je neus en je poriën. Het is prettig om behaaglijk thuis te komen en bij de kachel of verwarming te gaan zitten met kopje of een glaasje. We hebben afscheid genomen van een (te) korte zomer en duiken het najaar in. Gelukkig hebben we in september nog kunnen genieten van de warmste septembermaand sinds mensenheugenis en we kunnen terugkijken op een prachtige startdag van onze parochie "De Heilige Thomas". Deze mooie dag werd begonnen in een schitterend gerestaureerde, 125 jaar jonge, gastvrije Bonifaciuskerk. We mochten voorzichtig kennis maken met onze 'nieuwe' bisschop Mgr. van den Hende en hij met de schatten van onze kerk, de vele vrijwillig(st)ers en parochianen. Ieder stond garant voor een mooi feest. De parochie "Heilige Thomas" is op de toekomst voorbereid. Enkele facetten van het sieraad dat onze parochie is, vragen om een nieuw steentje om het "Licht" te blijven weerkaatsen. Na de oproep in de plechtige viering hebben tien mensen zich spontaan aangeboden, maar de parochie heeft nog meer vacatures zoals u elders in dit blad kunt lezen. Naast het afscheid van de zomer nemen we op 20 november ook afscheid van de Pius X-kerk als 'onze kerk'. Best pijnlijk en gevoelig. De gevoeligheid en de emoties zijn misschien te vergelijken met de emoties en pijn rond Allerheiligen en Allerzielen. Bij deze gebeurtenissen in ons leven is het nabij zijn zo belangrijk. Nabij zijn met mensen die uit onze wereld, uit onze groene polders zijn verdwenen. Maar daarmee zijn ze niet uit onze gedachten verdwenen en zolang er aan iemand gedacht wordt is hij of zij niet echt dood. Dit klinkt wel mooi maar toch missen we ze. De mensen van voorbij, ze worden niet vergeten en daarom is het goed om elkaar nabij te zijn. Je hoeft het er niet iedere dag over te hebben, ofschoon sommige mensen ons zo nabij geweest zijn dat er iedere dag een herinnering aan hem of haar door ons hoofd schiet. Maar op bepaalde momenten is het goed om elkaar op te zoeken. Want we hebben veel gemeen met elkaar; gedeelde herinneringen. Vaak hebben we op dezelfde school gezeten, dezelfde sportver-

eniging bezocht, zijn we burens geweest of hebben samen op dansles gezeten. Over dezelfde sloten gesprongen, dezelfde butsen en builen opgelopen. We hebben iets met elkaar als woongemeenschap of als kerkgemeenschap in Alphen-Rijnwoude. We horen bij dezelfde kudde en voelen ons verbonden met dezelfde Herder. Wij geloven in zijn Naam "Ik zal er zijn" als je mij nodig hebt. Weidt mijn lammeren, weidt mijn schapen heeft Jezus tegen zijn kerk gezegd, tegen ons gezegd. In deze zijn wij elkaars broeder en hoeder. Wij dragen zorg voor onze dierbaren, de mensen van nabij. Het elkaar nabij zijn was ook het thema van de diaconale zondag in het afgelopen jaar. Jongeren hebben daar foto's van gemaakt. Op 9 oktober was het een half jaar geleden dat we werden opgeschrikt door een vreselijk drama in Alphen. Ook dit ging over afscheid nemen. Toch durf ik boven dit artikel te schrijven "Leven is doorgaan!" We nemen afscheid van mensen en er worden mensen geboren, er worden mensen herboren, na een storm in hun leven.



De zomer is voorbij, stormen gaan ook voorbij. We maken ons op voor de feesten van Halloween en de decembermaand. De etalages zeggen het ons ook al vinden we het allemaal wel hard gaan.

Leven is doorgaan, leven is opstaan en gesterkt door goede herinneringen van de mensen van voorbij en gesterkt door Godsgeest kunnen we verder. Daarbij mogen we beseffen dat we een deel van de keten zijn. Dat we elkaar vast mogen houden als een hechte gemeenschap, als een diamant met vele facetten.

Zegen en alle goeds,

diaken Gilion Greeve

Herinnering aanmelding Eerste Communie en Vormsel

Eind september zijn de aanmeldingsbrieven verstuurd voor de eerste Communie en het Vormsel. Velen hebben hierop gereageerd maar misschien is het u ontgaan, ligt het nog te wachten om ingevuld te worden of viel uw kind net buiten de leeftijdsgroep die aangeschreven is. Wilt u dat uw kind toch meedoet aan de voorbereiding geef hem/haar dan zo snel mogelijk op. Meer informatie en het inschrijfformulier zijn te vinden op de website www.heiligethomas.nl onder het kopje "Leren".

Als u contact met de parochie wilt of eens een gesprek of bezoek van de pastores kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van uw parochiekern of met het centraal secretariaat.

Allerzielenvieringen

De maand november ligt in het verschiet. In die maand wordt meer dan in andere tijden van het leven stilgestaan bij de vergankelijkheid van het bestaan. De herfststormen razen door de natuur en rukken bladeren en takken van de bomen. In ons menselijk bestaan is de maand november ook een periode, waarin meer dan anders stilgestaan wordt bij de dood. Op 2 november herdenkt de Kerk wereldwijd de gestorvenen uit de eigen kring. Ook wij in de parochie H. Thomas doen dat. Op 2 november zal er in de verschillende kerken van onze parochie een Allerzielenviering zijn. En in elk van de kerken van de parochie H. Thomas zullen de namen genoemd worden van de parochianen, die in dat deel van de geloofsgemeenschap het afgelopen jaar overleden zijn.

Bonifaciuskerk

In de Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn is om 19.30 uur de viering voor alle parochianen uit Alphen aan den Rijn; dus ook voor hen voor wie vanuit de Pius X-kerk of vanuit De Bron de uitvaart was en voor degenen voor wie het afscheid in de aula op de Oosterbegraafplaats was. Na afloop van de Allerzielenviering in de Bonifaciuskerk zullen de graven en de urnen in de muur op het parochiekerkhof aldaar gezegend worden.

Engelbewaarderskerk en Bernarduskerk
Op 2 november om 19.30 uur zijn er ook Allerzielenvieringen in de Engelbewaarderskerk te Hazerswoude-Dorp en in de Bernarduskerk te Hazerswoude-Rijndijk. Ook op het parochiekerkhof in Hazerswoude-Dorp zullen de graven en de urnen na afloop van de viering gezegend worden.

Oosterbegraafplaats

In de middag van de 2e november om 15.00 uur zullen de graven en de urnen gezegend worden, die zich op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn bevinden. Als u toch van plan bent om op 2 november het graf of de urn van uw dierbare(n) op de Oosterbegraafplaats te bezoeken, dan kunt u zich aansluiten bij dit korte moment van gebed en zegening. Er wordt samengekomen bij het R.K. gedeelte van de Oosterbegraafplaats, bij de zogeheten 'buitenaula'. Ook de graven en de urnen van hen die niet op het RK-gedeelte liggen, zullen op verzoek gezegend worden.

De Bron

Omdat het in De Bron niet mogelijk is om op 2 november een Allerzielenviering te houden, zal daar op de volgende zondag - 6 november om 11.00 uur - een viering van gedenken van de gestorvenen zijn. Ook in deze viering zullen de namen van de overledenen genoemd worden en zal er stil gestaan worden bij de gedachtenis aan hen die niet meer in ons midden zijn. De overledenen die het afgelopen jaar vanuit De Bron zijn begraven of gecremeerd zullen herdacht worden. Er zal een lichtje voor hen worden aangestoken. Maar er kunnen in deze viering ook anderen genoemd worden en voor hen een kaarsje aangestoken worden. Ook zij die niet tot onze geloofsgemeenschap behoord hebben, zoals de slachtoffers van de aanslag in de Ridderhof, de omgekomenen in het verkeer, de vele doden in het Midden-Oosten, zijn het waard om op die zondag te gedenken. Want voor God telt elk leven.

Pastoor Ruud Visser

Te gast in de stal

Zoals u wellicht gemerkt hebt is het jaarthema voor Parochie H. Thomas voor het seizoen 2011-2012, "Gastvrijheid". Veel van wat er in de parochies wordt gedaan zal hiermee een raakvlak hebben. Naar aanleiding van dit thema "gastvrijheid" zal op donderdag 15 december a.s. een catechetische activiteit gehouden worden met als thema "Te gast in de stal". De kerststal die ook in uw huiskamer dit jaar hopelijk weer een ereplaats zal krijgen. Deze kerststal, zo verteld ons de traditie, geeft plaats aan mensen die heel verschillend zijn van aard of beroep. Naast de hoofdpersonen, Jezus, Maria en Jozef, kwamen in de geboortestal dieren en personen. Schapen, de os en de ezel, de engelen en de herders. De drie koningen met kamelen en kamelendrijvers.

- Zullen zij gastvrijheid ondervonden hebben?

- En welk figuur uit de kerststal heeft uw bijzondere bewondering?

We willen u vragen om deze keer van thuis uw favoriete of mooiste Kerststalfiguur mee te nemen. Samen zullen we een gastvrije kerststal opbouwen waar plek is voor iedereen. Ook u bent van harte welkom bij deze avond!

De avond wordt gehouden op do. 15 december, om 20.00 uur in Kerkelijk centrum "De Bron", Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn.

De folders met uitgebreide informatie en aanmelding vindt u t.z.t. achter in de kerkgelegenheden. U kunt zich nu al per email aanmelden bij: volwassenencatechese@heilighethomas.nl Of aanmelden bij één van de secretariaten.

Namens de werkgroep Volwassenencatechese, Nelly Devilee

Colofon Parochie H. Thomas

Pastoraal team

Ruud Visser (r.visser@heilighethomas.nl)
Gilion Greeve (g.greeve@heilighethomas.nl)
Lâm T. Nguyễn (nguyenthelam@gmail.com)

Parochiebestuur

Piet Hoeksel : vice-voorzitter
Tineke Heemskerk : secretaris
(secretaris@heilighethomas.nl)
Dirk Spronk : penningmeester
Karel Bemelmans : lid, portefeuille personeel en vrijwilligers
Piet van Leijden : lid, portefeuille beheer
Thom Schoonderwoerd : lid, portefeuille pr en communicatie
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413
E-mail: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl
Openingsstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Website: <http://www.heilighethomas.nl>

Parochiekernen

Voor de contactgegevens van de parochiekernen zie de afzonderlijke pagina's elders in dit blad.

Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Betsie Stapper, Margreet Starrenburg

Kopijadres

redactieparochieblad@heilighethomas.nl

Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);
 - bij voorkeur in WORD;
 - max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;
 - kopij altijd ondertekenen
- De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

Inleverdata kopij H. Thomasparochie

nummer 7: 25 november 2011

Let op! Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de gebruikelijke e-mailadressen.

Verschijningsdata

nummer 7: 9 december 2011

Vormgeving: Grafitas.nl

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

Bisschoppelijke Adventsactie 2011

Als u dit bericht leest is het nog maar een maand voordat we weer gaan starten met de adventsactie. Uit een 11-tal voorkeurprojecten die zijn aangedragen door de bisschoppelijke adventsactie zal een keuze worden gemaakt en op alle locaties binnen de parochie zal er aandacht worden gevraagd voor het thema.

Het bisdom Rotterdam heeft toegezegd extra informatiemateriaal en begeleiding te kunnen geven voor het Filippijnenproject op het eiland Luzon, waar gewerkt wordt aan een school voor weeskinderen en andere straatkinderen. Daarmee dus aandacht voor het millenniumdoel nr. 2. Maar ook steunt u met uw gift de andere projecten van de adventsactie in o.a. Malawi, Kenia, Ecuador, Egypte en India. De verschillende projecten dienen

met elkaar alle 8 millenniumdoelen.

Dit jaar zal er ook op een andere manier geld worden ingezameld. Met het project pure jute wil de adventsactie lokaal ondernemerschap stimuleren en bijdragen aan een menswaardig bestaan voor vrouwen in Bangladesh. Door mooie handgemaakte tassen te kopen steunt u het bedrijfje waar zeer kwetsbare vrouwen werken volgens het fair trade-principe. Daarnaast vindt dit jaar de introductie van een cadeaubonnenactie plaats, waarbij u bonnen kunt kopen die u aan een ander geeft. De ander heeft daarbij een keuzemogelijkheid om zelf te bepalen aan welk doel in de derde wereld het geld besteed wordt, zo zet u een ander aan om zich te verdiepen in de projecten. Binnenkort komen de informatiefolders

achter in de kerken te liggen en verder houden wij u op de hoogte via het weekbladje.

In het weekend van 10/11 december wordt in alle kerklocaties de themaviering gehouden. De collectes voor het adventsproject zijn op de locaties op verschillende momenten. Dat kan met Kerstmis zijn maar ook met de themaviering. Houd daarvoor de eigen locatie-informatie in de gaten. Informatie kunt u verder altijd krijgen bij de leden van de MOV-groepen met als coördinatoren voor de kern Rijnwoude Riekie Scheer en Tineke Heemskerk en voor de kern Alphen aan den Rijn is dat Marchien van de Sande.

Diaken Gilion Greeve

Adventskrans maken

Het wordt donkerder en donkerder, de dagen worden korter. De wereld wacht op wat er komen gaat. In november zijn de avonden, zoals in het kinderliedje, inderdaad langer en donkerder.

Van alles doen we er aan om warmte en wat gezelligheid in huis te halen. Want we verlangen naar licht en warmte en gezelligheid om ons heen.

In onze Christelijke kerk heet deze tijd "Advent". Het is een tijd van wachten en verlangen. Tijd ook om Jezus komst in de wereld gastvrij voor te bereiden.

Vier weken wordt ons de tijd gegeven om rust tot ons toe te laten en.... om uit te zien naar het nieuwe, om het werkelijk belangrijke te ontdekken. Juist daarom is het maken van een adventskrans met het geurige groen uit de natuur een mooi

hulpmiddel om thuis uw eigen adventsgedachte in het licht te zetten. Ook in veel kerken hangt die adventskrans, zodat we als gemeenschap groeien naar kerstmis en de geboorte van Jezus in licht en vrede verwachten.

De bijeenkomst 'adventskrans maken' is voor heel de parochie H. Thomas en wordt gehouden op *dinsdag 22 november om 20.00 uur in De Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 10 in Benthuizen*.

Tijdens het maken van een adventskrans wordt over de herkomst van de adventskrans verteld. De avond wordt georganiseerd door de Werkgroep Volwassenen Catechese en geleid door Pastor Lâm.

Een folder met informatie en aanmeldingsmogelijkheden ligt t.z.t. achter in

de kerkgelegenheden. Maar u kunt zich nu al aanmelden per e-mail naar volwassenencatechese@heiligethomas.nl Of aanmelden bij een van de secretariaten. Hebt u geen vervoer? Geef dit bij het aanmelden door, dan proberen we iets te regelen. In verband met de aanschaf van materiaal, zijn er aan deze avond kosten verbonden. Per krans met lint, het groen en de 4 kaarsen, komt het op € 15.00. Van thuis kunt u meenemen een snoeschaar en eventueel handschoenen.

*Namens de werkgroep
Volwassenen-catechese,
Nelly Devillee*



Project Geld-Zorgmaatje

Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn en omstreken is er voor iedereen ongeacht identiteit, ras, geloofskeuze of geslacht. Haar doel is om u te helpen om uw financiën weer op orde te brengen. De stichting is een initiatief van de Raad van Kerken en het Diaconaal Platform Alphen. Een GeldZorgmaatje is een vrijwilliger die gekoppeld wordt aan een hulpvrager met financiële problemen. Als er na contactlegging wederzijdse instemming is, stimuleert, begeleidt en ondersteunt het GeldZorgmaatje de hulpvrager met het op orde krijgen van zijn financiële zaken. De nadruk ligt op begeleiden. Middels een training kent het hulpmaatje de wegen en middelen om de hulpvrager van een juiste aanpak te voorzien en houdt daarna nog contact om terugval te voorkomen. Inmiddels hebben al 15 vrijwilligers de training gevolgd en zijn gekoppeld gaan worden aan een hulpvrager. Op 16 november is er in de Korenaar in Hazers-

woude-Dorp een voorlichtingsavond. Deze avond geeft u de mogelijkheid om van alle kanten informatie te verkrijgen over dit project, over deze stichting. Bent u benieuwd wat dit nu inhoudt, of wilt u zelf een maatje worden voor iemand, of zou u zelf een maatje willen hebben?

Voor alle doelgroepen beloofd dit een interessante avond te worden. De avond start om 20.00 uur, daarvoor is er inloop. Meer informatie via diaken G. Greeve, parochiesecretariaat, tel. 0172-475975

Opbrengst vastenactie

De Vastenactie 2011 had als motto "Plant iets moois voor een ander". Deze maand kregen wij van Vastenactie Nederland een voorlopig overzicht wat de vastenactie 2011 heeft opgebracht. Het totaalbedrag, inclusief de giften die bij overschrijving zijn gestort, bedraagt voor de gehele

Thomasparochie € 25.502,72.

Naast dit mooie geldbedrag voor de inwoners van het eiland Mindoro in de Filippijnen bent u ook op de hoogte gebracht hoe de mensen daar leven, waardoor, hoe klein ook, er een gevoel van solidariteit ontstaat. Alles bij elkaar hebben we ons steentje bijgedragen aan het verwezenlijken van de millenniumdoelen, kort gezegd: armoede halveren, gezondheidszorg verdubbelen tussen 2000 en 2015. Alle gulle gevers hartelijk dank.

*De MOV-groepen
en diaken Gilion*



Oikocredit



Oikocredit breidt investeringen in Afrika uit

Met de acute nood in Afrika op het netvlies moet je wel even een knop omzetten om de aandacht te richten op structureel ontwikkelingswerk in dit continent. Zoals het werk van Oikocredit, een expert op het gebied van ontwikkelingsfinanciering. Oikocredit stelt in het jaarverslag 2010 dat steun aan Afrika geen geringe uitdaging is. Toch wil Oikocredit prioriteit geven aan uitbreiding van investeringen in deze regio. Oikocredit is een organisatie met kerkelijke wortels die leningen verstrekt aan microfinancieringsinstellingen, (fair trade) coöperaties en het

midden- en klein bedrijf in ontwikkelingslanden. Evenals voorgaande jaren is het werk van Oikocredit in 2010 gegroeid en de ambitie is om die groei door te zetten. Met de investeringen alleen al in microfinancieringsinstellingen worden meer dan 28 miljoen mensen bereikt.

Afrika moet daarin volgens de plannen een groter aandeel krijgen. Vorig jaar is in Nigeria een regiokantoor gevestigd en dit jaar komt er een in Mozambique. Het streven is om de armste lagen van de bevolking te bereiken. Oikocredit loopt voorop bij het meten van sociale effecten van haar investeringen, ook in Afrika. Wat betreft de instroom van kapitaal moet Oikocredit het hebben van

beleggers (waaronder veel kerkelijke instellingen en particulieren) die voor sociaal rendement kiezen. Evenals in het recordjaar 2009 bedroeg in 2010 de netto instroom € 64 miljoen, waarvan bijna € 8 miljoen afkomstig is uit Nederland.

Meer weten?

Oikocredit wil nog meer mensen toegang geven tot financiering om hen een betere toekomst te bieden. Oikocredit Nederland geeft informatie over Oikocredit. Meer informatie op www.oikocredit-nederland.nl of neem contact op met het kantoor in Utrecht (030-2341069) of met Coen Zuidema, vrijwilliger Oikocredit Nederland, 0172-444940 c.zuidema1@hetnet.nl

Van het parochiebestuur

Om alles goed op orde te houden is een goede "ledenadministratie" onontbeerlijk. Voor dit doel moet elke parochie beschikken over een dergelijk personenbestand. Ook de parochie H. Thomas heeft dit. Hoe wij met uw gegevens omgaan is vastgelegd in een privacyreglement. Dit reglement is in te zien op de lokale secretariaten.

De belangrijkste artikelen vindt u hieronder weergegeven.

Artikel 4 - Verwerking van persoonsgegevens

Geen andere persoonsgegevens van een parochiaan worden verwerkt dan:

- naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens, alsmede bank- en girorekeningnummer van de betrokkene;
- geboorteplaats;
- gegevens met het oog op het berekenen, vastleggen en innen van kerkelijke bijdragen;
- andere dan de onder a tot en met c bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een wettelijke regeling. 1)

Noot 1) bij art. 4d: Vastgelegde gegevens zijn:

- achternaam, roepnaam, doopnamen;
- burgerlijke staat;
- M/V;
- kerkelijke staat;
- geboorteplaats en geboortedatum;
- contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, email, mobiele telefoonnummer;
- doopplaats, doopdatum en doopkerk;
- datum en staat van binnenkomst;
- kerk en plaats van afkomst;
- belijdenisplaats, belijdenisdatum en belijdeniskerk;
- datum en staat van vertrek; doelkerk en doelplaats;
- huwelijksplaats, huwelijksdatum en huwelijkskerk;
- plaats en datum van overlijden;
- gezinsrelaties (ouders, partners, kinderen);
- datum onttrekking, kerk van aansluiting;

Artikel 10 - Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet

1. Elke betrokkene heeft het recht op inzage. Aan een verzoek om inzage kunnen kosten worden verbonden.

2. Een verzoek om inzage dient te worden gedaan aan de verantwoordelijke, die binnen vier weken na ontvangst van dit verzoek hierop schriftelijk reageert.

3. Indien de betrokkene bij de verantwoordelijke aantoont dat bepaalde opgenomen gegevens onjuist c.q. onvolledig zijn, dan wel gezien de doelstelling van het systeem niet ter zake doen, dan wel strijdig zijn met dit reglement, draagt de verantwoordelijke binnen vier weken nadat betrokkene de onjuistheid c.q. onvolledigheid heeft aangetoond, zorg voor verbetering, aanvulling of verwijdering. In dat geval worden eventueel betaalde kosten terugbetaald.

4. Indien de verantwoordelijke twijfelt aan de identiteit van de verzoeker, vraagt hij zo spoedig mogelijk aan de verzoeker schriftelijk nadere gegevens inzake zijn identiteit te verstrekken of een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Door dit verzoek wordt de termijn opgeschort tot het tijdstip dat het gevraagde bewijs is geleverd.

5. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking

- noodzakelijk is voor de goede vervulling van een door de verantwoordelijke verrichte publiekrechtelijke taak of
- noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of een derde, kan betrokkene schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking van de gegevens, op basis van zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

De verantwoordelijke dient binnen vier weken na ontvangst van het verzet te beoordelen of het verzet terecht is. Is dat het geval, dan dient de verwerking van persoonsgegevens onmiddellijk te worden beëindigd.

6. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op de grondslag dat die verwerking geschiedt voor direct marketingdoeleinden, kan betrokkene eveneens schriftelijk verzet aantekenen tegen de verwerking van de gegevens. Indien betrokkene van dit recht gebruik maakt, dient de verwerking van persoonsgegevens voor dit doel onmiddellijk te worden beëindigd.

Artikel 14 - Inwerkingtreding en citeertitel

Dit reglement kan aangehaald worden als privacyreglement verwerking gegevens parochianen en treedt in werking op 1-1-2011. Het reglement is vastgesteld door het parochiebestuur van de Parochie H. Thomas in Alphen aan den Rijn op 17 augustus 2011.

Piet Hoeksel, vicevoorzitter parochiestuur H. Thomas

Onze eerste kennismaking met Israël



Het "Onze Vader" in vele talen op de muren van de Paternosterkerk in Jeruzalem

Parochianen maken samen met pastoor Ruud Visser kennis met Israël. In het holst van de nacht verzamelen wij ons op Schiphol. Duizenden mensen die samen komen op een stuk 'niemandsland', waarvan de grenzen duidelijk afgebakend zijn en eveneens vervagen. Mensen uit alle culturen, die zich daar verzamelen om hun vleugels uit te slaan en klaar staan om de wereld te verkennen. Iedereen gaat zijn of haar eigen weg. Wordt het een uitgestippelde weg of een ontdekkingsreis van verschillende ervaringen en nieuwe ontmoetingen, die ons leven kunnen verrijken of blijven wij stecken in vastgeroeste vooroordelen? Hoog

in de lucht verspreidt het zonlicht zich over de wolken, alsof het de weg, die wij mogen gaan, voor ons verlicht. Warme woorden van welkom bij aankomst in Israël openen een kier van de deur van het land, waarachter nog veel meer verborgen is. Tijdens een wandeling de volgende dag in de verzengende hitte op de Olijfberg in Jeruzalem, omringd door eeuwenoude olijfbomen, ontdek ik opnieuw de kracht van eenvoudige woorden, die zijn samengevoegd tot een gebed, het "Onze Vader", dat wordt geschreven en gebeden in verschillende talen over de hele wereld. Woorden die door hun eenvoud de mensen met God en met elkaar verbinden. De grenzeloze belofte van kracht en vrede van het gebed, dat ons door de geschiedenis van de verschillende culturen kan leiden naar nieuwe inzichten en van ons vraagt om uitdagingen aan te gaan en kansen te creëren voor iedereen.

Een 'klaagzang' van vreugde, verdriet en dankbaarheid overstelpt mij voor een 'muur' van gebeden. Gescheiden, bereikbaar, maar tastbaar voor iedereen, van klein naar groot, van links naar rechts, van oost naar west. Daar komen de geschreven en gebeden woorden bo-

ven het plein samen tot een groot gebed aan God.

Grote namen van sterke geslachten, overheersers van volken, wij hebben nog maar een klein gedeelte van de voetstappen van de geschiedenis van Jezus kunnen volgen. Een groot voorbeeld voor ons, een eenvoudige man, vroeger en nu. De levensweg van Jezus is een deel van onze levensweg, het is zijn stem die ons roept, zijn gebed dat ons troost, zijn woorden die ons kracht en vrede schenken. Het is zijn liefde, die ons altijd zal uitnodigen om hem beter te leren kennen op onze reis door ons leven en op onze (toekomstige) reis(zen) door een inspirerend en prachtig land, een oude belofte, het Beloofde Land Israël.

Monique Evers



Van de redactie

Kortgeleden heeft Leo Borst aangegeven dat hij om gezondheidsredenen geen lid meer kan zijn van de redactie van ons parochieblad. Dat is jammer voor ons, maar zeker voor Leo, want hij deed het graag en met kennis en ervaring. In zijn werkzame leven heeft Leo altijd redactiewerk gedaan. Nadat hij gestopt was met werken was hij redactielid van Het Groene Boekje, het parochieblad van de parochie H. Michael en H. Bernardus. In het overleg om te komen tot een nieuw parochieblad heeft Leo een positieve bijdrage geleverd. Daarom een welgemeend dank je wel aan Leo en we wensen je alle goeds.

Namens de redactie,
Tineke Heemskerk

Bedevoarten

Ieder jaar organiseert het Banneux comité bisdom Rotterdam in november een speciale dag voor ouderen, zieken en gehandicapten in Huize Ipse afd. Craeyenburch, Brasserskade 4 te Nootdorp. Deze dag wordt op *zondag 13 november 2011* gehouden. Na de feestelijke Eucharistieviering, is er tijd om elkaar te ontmoeten tijdens de lunch. Daarna is er een muzikaal middagprogramma, met aansluitend het bidden van de Rozenkrans en een Plechtig Lof met zegening van de zieken. Voor opgaven en verdere informatie be-

treffende de kosten en het programma kunt U onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-3693148; email adres paula_opstal@hotmail.com. Evt. bij: Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872; email adres gerard.debruijn@planet.nl. Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl of mail naar info@banneux-comite-bisdom-Rotterdam.nl.

Rouwverwerkingsgroep

Het is een ingrijpende ervaring in je leven om iemand die je dierbaar is te verliezen. Het vraagt een enorme aanpassing; er zijn alleen nog herinneringen; de toekomst moet helemaal opnieuw worden ingevuld. Het is een moeilijk en eenzaam proces waar je doorheen moet. Ieder doet dat op zijn/haar eigen manier. Wel kan het troostend en bemoedigend zijn er met anderen die in een vergelijkbare situatie verkeren over te praten.

Op 4 november a.s. gaat er weer een rouwverwerkinggroep beginnen in Hazerswoude-dorp i.s.m. de Gereformeerde en de Nederlands Hervormde Kerk. Deze groep is voor mensen uit Hazerswoude en omstreken die onlangs hun partner hebben verloren en behoefte hebben dit met lotgenoten te delen. Het is ongeacht levensbeschouwelijke

en/of kerkelijke achtergrond. Deze groep komt 7 keer bijeen in november en december 2011 en in januari 2012. Er is voor deze periode gekozen omdat dit een moeilijke tijd is i.v.m. alle feestdagen.

U kunt zich opgeven tot eind oktober bij: Carien van Leeuwen 079-3414601 of Els van Meurs 0172-588316. Wilt u of kent u iemand die aan deze groep wil deelnemen bel dan naar een van ons.

In Leiderdorp heeft de Stichting Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening een verliesverwerkingsgroep. 9 november a.s. begint een serie van acht bijeenkomsten, 13.30-16.00 uur, wekelijks in het gebouw waar Pluspunt gevestigd is in Leiderdorp, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp. U kunt zich telefonisch (met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer) aanmelden bij: Bartje van Wijk, tel: 071-5897291 of Marjorie Harmsen tel: 071-3412610.





Colofon

Parochiekeren H. Michael en H. Bernardus

Parochiecentrum / secretariaat parochiekeren: Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.

Geopend op donderdagmiddag, 13.30 uur - 15.30 uur.

Altijd bereikbaar: tel. 071 3414210; e-mail michael-bernardus@hetnet.nl

Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

Parochieblad H. Thomas

Kopij parochieblad bij voorkeur per mail naar Anneke Senne lasenne@hetnet.nl

Inleverdata kopij:

Nummer 7: 18 november 2011

Verschijningsdata parochieblad:

Nummer 7: 9 december 2011

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen, doorgeven aan het secretariaat van de parochiekeren.

Bijdragen inzake intenties, doopvieringen enzovoort. Rabobank: rekeningnummer 3259.08.168. Postbank: rekeningnummer 76288. Ten name van Kerkbestuur Parochie H. Michaël en H. Bernardus Hazerswoude-Rijndijk.

Bijdragen inzake kerkbijdragen. Rabobank: rekeningnummer 3259.13.153, Postbank: rekeningnummer 2531800. Ten name van Kerkbijdragen Parochie H. Michaël en H. Bernardus Hazerswoude-Rijndijk.

Herdenkingsbijeenkomst

Op het RK gedeelte van deze begraafplaats, bij het monument, werd zondag 2 oktober een waardige herdenkingsdienst gehouden. Pastor Greeve, ging voor in een "Samenkomen en Gedenken" met betekenisvolle woorden, gebeden en gezangen. Pastor Greeve zegende de gedenkplaats op de terp en de graven van de dierbare overledenen van de aanwezigen. De overleden Ongeschoeide Karmelieten, die zoveel jaren gewerkt hebben ten dienste van de parochie, zijn ook daar herbegraven en hebben een nieuw grafmonument gekregen.

Het samenkomen was georganiseerd om de overledenen van de voormalige Michaël parochie en de overledenen van de Bernardusparochie te memoreren. De stoffelijke resten zijn herbegraven in een verzamelgraf.

Een vaste klusgroep van de Bernardusparochie uit Hazerswoude-Rijndijk, die maandelijks het onderhoud van de Bernarduskerk, de tuin en de voormalige begraafplaats doen zetten zich voortaan ook in om op het R.K. gedeelte van de Algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp het verzamelgraf te onderhouden. Een flinke periode hebben zij gewerkt aan het rolstoeltoegankelijk maken van het monument en het verzamelgraf. Op het verzamelgraf is een groot taxuskruis geconstrueerd, dat nu nog jong aangeplant, over een periode kan uitgroeien tot een prachtig begroeid, groen kruis. De symboliek van taxusbegroeiing is dat het zomer en winter groen blijft en dat er een helende werking van uitgaat. Tevens is er een zitbank aan het monument bevestigd waar mensen in een oase van rust en stilte, in deze tuin van troost en tranen, herinneringen kunnen laten herleven. In het verzamelgraf rusten de stoffelijke overschotten van parochianen van de voormalige Zwaantjeskerk en de Bernarduskerk. Het kerkhof, toen behorende



bij de Michaëlkerk (Zwaantjeskerk), is in 1996 ontruimd en het Bernarduskerkhof in 2010. Het Bernarduskerkhof is na de ontruiming veranderd in een mooie tuin met vaste planten en struiken en waar een boom staat waarin een Omega (einde) teken van hederia is aangebracht. Regelmatig is er gelegenheid om deze lege dodenakker aan de Rijn te bezichtigen. Op het verzamelgraf in Hazerswoude-Dorp zijn naamplaatjes aangebracht. Deze kunnen alsnog worden besteld bij de firma van der Leede in Hazerswoude-Dorp.

Anneke Senne

Samen verder op weg

Op zondag 4 september hielden de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk van Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk op te bestaan en gaan nu samen verder als de Protestantse Kerk. Als voorzitter van de R.K. parochiekeren Hazerswoude-Rijndijk/Koudekerk aan den Rijn, sprak Karel Bemelmans. In ons oecumenisch streven werken wij, de R.K. parochiekeren Hazerswoude-Rijndijk/Koudekerk aan den Rijn en de gereformeerde en hervormde gemeenschap al ettelijke jaren vruchtbaar samen en wij hopen deze samenwerking te kunnen voortzetten. Samenwerking tussen geloofsgemeenschappen is in toeneemende mate tot noodzaak geworden, en dat niet alleen om organisatorische redenen. We leven in een tijd waarin de beleving van ons christelijk geloof andere, dan de traditionele, vormen aanneemt. Door de grote welvaart lijkt het alsof de

mensen geen behoefte meer heeft aan geloofsbeleving in de traditionele vorm. Religie is meer een zaak van het individu geworden en ook de religieuze interesses zijn divers geworden. Iedereen lijkt zijn eigen religie te hebben gecreëerd. Daarbij dragen religieuze gemeenschappen bij aan sociaal kapitaal. Geloof en eredienst bevorderen menselijke kwaliteiten die van essentieel belang zijn voor maatschappelijke betrokkenheid. Ook wij, als katholieke gemeenschap, zijn door de fusie van meerdere parochiekeren op weg naar een nieuwe, voor een belangrijk deel nog onbekende bestemming. In dat proces en op die weg laten we ons leiden door de H. Thomas - de patroonheilige van de nieuw gevormde parochie - die in zijn contacten met Jezus, voordat Jezus naar het huis van zijn Vader terugkeerde, zijn eigen bezorgdheid en betrokkenheid over dat vertrek tot uitdrukking bracht met de woorden: "Heer, wij weten niet waar Gij heen gaat, hoe moeten we dan de weg kennen?" (Joh. 14,5). Aan deze vraag, die wij gemakkelijk kunnen delen, het is immers ook jullie vraag, danken we de prachtige en kostbare verklaring van Jezus: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader tenzij door mij". (Joh. 14,6). Dietrich Bonhoeffer, een groot man uit de protestants-christelijke traditie heeft "het-op-weg-zijn" in het volgende toepasselijk gebed verwoord:

Eeuwige God,

*Gij kent ons allen bij onze naam,
wij zijn belangrijk voor u,
wij staan in uw handen geschreven,
tot in eeuwigheid.*

*Wij bidden U van onze kant,
dat wij nu ook uw naam mogen horen,
dat uw woorden ons gaan omgeven,
opdat wij onze weg in wijsheid en met
vertrouwen vinden.*

Amen.

Ik wens U namens onze parochiegemeenschap van harte een goede, gedeelde en inspirerende weg toe.

K.J. Bemelmans



Eerste Heilige Communie

Alle kinderen zijn inmiddels weer opgestart op school. Hopelijk heeft iedereen het weer naar zijn zin met vriendjes en vriendinnetjes! Mieke en ik zijn ook weer begonnen met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie! Dat zal zijn op 15 april 2012. Het lijkt nog een eind weg, maar uit ervaring weten we dat het zó weer april is! Eind september zijn er brieven met informatiefolder verstuurd aan de kinderen van groep 4 van alle scholen in Rijnwoude. U kon uw kind toen opgeven. Soms komt het voor dat uw kind geen brief heeft ontvangen en dan is het prettig als u ons zelf even inseint dat uw kind wil meedoen. Rond deze tijd willen we graag weten welke kinderen er mee gaan doen met de voor-

bereiding, die in januari begint. De eerste ouderavond is gepland in november a.s. Mocht u wat meer informatie willen over de Eerste Heilige Communie, dan kunt altijd contact met ons opnemen! Er staat ook het een en ander over de Eerste Communie op de website van de parochie: www.heiligethomas.nl We hopen weer op een enthousiaste kinderschaar die met ons mee "op reis" willen om op het spoor van Jezus te komen!

Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie

Mieke Zwaard tel nr. 3416264

Désirée Eikelenboom tel nr. 58 91 622

Het sacrament van het Vormsel

Bij het bisdom Rotterdam wordt de toediening van het H. Vormsel aangevraagd. De plechtigheid zal worden gehouden op zondag 18 maart 2012 om 11.00 uur in de Bernarduskerk. Aan de viering van het Vormsel gaat een voorbereidingstijd vooraf.

"In Vuur en Vlam" heet het project waarmee de jongeren dit jaar zullen werken. Jongeren die in groep 8 zitten van een van de basisscholen en volgens de admi-

nistratie van de parochie hiervoor in aanmerking komen ontvangen thuis een uitnodiging. Dit zal in oktober 2011 zijn. Als uw kind voor november nog geen uitnodiging heeft ontvangen maar wel gevormd wil worden, wilt u dan zelf even contact met ons opnemen?

Werkgroep Vormselvoorbereiding,
Marion Drost, tel.: 071-3412688,
mkdrost@hotmail.com

Mikumi hospital Tanzania

Rond 1986 waren in de provincie Morogoro in Tanzania 3 broers als missionaris werkzaam voor de Paters H. Geest: Jan, Piet en Joop de Boer, afkomstig uit Nieuw-Vennep en verre neven van mij. Piet de Boer was op dat moment bezig een parochie op te bouwen in Mikumi. Hij had daarvoor een kerk, pastorie, schooltje, zustershuis en dispensary (ziekenzaaltje) gebouwd. In 1972 en 1973 was ik werkzaam in Morogoro via SNV en heb toen Piet de Boer regelmatig bezocht in Mikumi. Deze dispensary is inmiddels o.a. met behulp van Memisa, uitgegroeid tot een regionaal ziekenhuis 'St. Kizito hospital' en wordt gerund door zusters. Sinds 1983 is dr. Oscar Langenzaal vanuit het Rijnland ziekenhuis bij het St. Kizito hospital betrokken geraakt en heeft hiervoor in 1988 een stichting opgericht: 'Morogoro Support Foundation'. Deze stichting verzorgt niet alleen financiële hulp maar ook worden regelmatig artsen en verpleegsters vanuit Leiderdorp uitgezonden. Begin dit jaar kwam ik in contact met deze stichting en ben gevraagd om mee te helpen met de technische zaken van



dit ziekenhuis zoals de watervoorziening en het onderhoud. Van 14 september tot 1 oktober ben ik daarvoor in Mikumi op bezoek geweest en heb me daar bezig gehouden met de onderhoudstoestand van het ziekenhuis. Hier blijkt nog wel het een en ander aan te ontbreken. Er is nauwelijks geld beschikbaar, vooral ook omdat het ziekenhuis lage tarieven berekent om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Ik zal nu vanuit Nederland proberen een aantal zaken uit te werken en hoop over enige tijd weer terug te gaan om de technische dienst van het ziekenhuis verder te verbeteren.

Henk de Boer

Oecumenische ontmoetingsavond

Woensdag 9 november komt dhr. Aronson een lezing houden over het religieuze erfgoed van een kleine Joodse gemeenschap in Amsterdam. Hij doet dat aan de hand van een cultuurhistorische documentaire (film), genaamd JIDDISJ-KEIT (Jodendom vanuit je hart laten spreken). Hierin komen sjoelbezoekers aan het woord, teruggaand tot voor de Tweede Wereldoorlog. Deze film geeft de innerlijke beleving van de diensten weer en hoe de bezoekers dit in hun dagelijks leven meedroegen. Iedereen die nieuwsgierig is naar de achtergronden van de Joodse geschiedenis, religie en folklore wordt van harte uitgenodigd. De avond begint om 20.00 uur in Honswyc, Dorpsstraat 15, Koudekerk aan den Rijn. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee.

Raad van Kerken, Truus van der Heijden

Lief en leed

Gedoopt

In de Bernarduskerk op zondag 25 september 2011: Renzo Franciscus Beukeboom, geboren op 19-06-2011 en Froukje Anna Maria Uittenhout, geboren op 09-06-2011

Wij wensen de dopelingen en hun familie veel geluk

Overleden

Op 10 oktober is op 74-jarige leeftijd in verpleeghuis Zuidwijk overleden Nicolaas Martinus Jozef Michael (Nico) Menken.

Dat hij moge rusten in vrede

Nieuwe website

www.heiligethomas.nl

Heeft u onze nieuwe website al bezocht? Je kunt er veel informatie vinden, zoals de vieringen, de agenda en de wekelijkse nieuwsbrieven van de parochiekernen. Een bezoekje waard.



Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas

Datum	Dag	Jozefzaal / St. Bonifaciuskerk	H Pius X-kerk	De Bron
29 okt	Za	19.00u Eucharistie Samenzang		
30 okt	Zo	10.30u Eucharistie St. Caeciliakoor Kinderwoorddienst	09.00u Eucharistie Pius X-koor	11.00u Eucharistie Broncantorij
2 nov	Wo	19.30u Eucharistie In Between		
4 nov	Vr	19.00 u Eucharistie		
5 nov	Za	19.00 u Woord en Communie Samenzang	15.00 u Eucharistie met huldiging Pius X-koor	
6 nov	Zo	10.30 u Woord en Communie/gezinsviering Paradijsvogeltjes	09.00 u Eucharistie Pius X-koor	11.00 u Woord en Communie Cantores
11 nov	Vr		19.30 u Afscheidsvesper Gemeentekoor GKV en Pius X-koor	
12 nov	Za	19.00 u Eucharistie Samenzang		
13 nov	Zo	10.30 u Woord en Communie St. Caeciliakoor Kinderwoorddienst	09.00 u Woord en Communie Pius X-koor	11.00 u Eucharistie Broncantorij Kinderwoorddienst
19 nov	Za	19.00 u Woord en Communie Samenzang		
20 nov	Zo	10.30 u Geen viering (zie H. Pius X-kerk)	09.30 u Afscheidsviering ivm sluiting H. Pius X-kerk	Geen viering (zie H. Pius X-kerk)
26 nov	Za	19.00 u Eucharistie Samenzang		
27 nov	Zo	10.30 u Woord en Communie In Between Kinderwoorddienst		11.00 u Eucharistie Broncantorij
02 dec	Vr	19.00 u Eucharistie		
03 dec	Za	19.00 u Woord en Communie Samenzang		
04 dec	Zo	10.30 u Eucharistie/Gezinsviering Paradijsvogeltjes		11.00 u Woord en Communie Cantores Kinderwoorddienst
08 dec	Do	19.30 u Vesper Cantor		
10 dec	Za	19.00 u Woord en Communie Samenzang		
11 dec	Zo	10.30 u Eucharistie St. Caeciliakoor Kinderwoorddienst		11.00 u Woord en Communie Broncantorij

Het rooster van de vieringen in zorgcentra, verpleeghuis en wooncentra voor ouderen kunt u vinden op pagina 16.

van 1 november tot en met 11 december 2011

HH Engelbewaarderskerk	H. Michael / H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	
19.00u Geen viering		Apok. 7, 2-4.9-14 Mt. 5, 1-12a	Allerheiligen
09.30 u Woord en Communie Young Voices	11.00u Woord en Communie Parochiekoor		31e zondag door het jaar
19.30 u Gebedsviering	19.30 uur Gebedsviering Uitvaartkoor		Allerzielen
			1e vrijdag van de maand
19.00 u Woord en Communie Cantors		Wijsh. 6, 12-16 Mt. 25, 1-13	32e zondag door het jaar
09.30 u Eucharistie De Sterretjes	11.00 u Eucharistie Bernarduskoor		
		Spr. 31, 10-13+19- 20+30-31, Mt. 25, 14-30	33e zondag door het jaar
09.30 u Eucharistie St. Cecilia	11.00 u Eucharistie Parochiekoor		
19.00 u Woord en Communie Cantors		Ez. 34, 11-12+15- 17	Christus Koning
09.30 u Woord en Communie St. Cecilia (St. Ceciliafeest)	11.00 u Werkgroep Bernarduskoor	Mt. 25, 31-46	
		Jes. 63, 16b- 17+19b; 64, 3b-7;	1e zondag van de Advent Start adventsactie
09.30 u Woord en Communie Young Voices	11.00 u Woord en Communie Kinderkoor	Mc. 13, 33-37	
			1e vrijdag van de maand
19.00 u Eucharistie Cantors		Jes. 40, 1-5+9-11 Mc. 1, 1-8.	2e zondag van de Advent
09.30 u Eucharistie De Sterretjes	11.00 u Eucharistie Bernarduskoor		
19.00 u Eucharistie Young Voices (Benthuizen)		Jes.61, 1-2a,+10- 11 Joh. 1, 6-8+19-28	3e zondag van de Advent Themazondag Adventsactie
09.30 u Woord en Communie St. Cecilia	11.00 u Woord en Communie Parochiekoor		Diaconale zondag



Colofon

Parochiekern H.H. Engelbewaarders

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude Dorp
Tel.: 0172 587171

E-mail: engelbewaarders.hwdorp@solcon.nl

Openingstijden ma. t/m vr. van 10.00 - 12.00 u.

Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.

B.g.g.: 0172 588260 Mw. Anneke Koeckhoven of
0172 588554 Mw. Conny van Dijk

Kopij parochieblad

Bij voorkeur per e-mail: janvanleijden@planet.nl

of op adres: Berkenhof 1, 2391 DW Hazerswoude Dorp

Tel: 0172 588389

Inleverdata kopij parochiekern

Nummer 7: 18 november 2011

Verschijningsdata parochieblad

Nummer 7: 9 december 2011

Pastoraatsgroep

Pastoraat: Mw. Anneke Koeckhoven tel.: 0172 588260

Liturgie: Mw. Yvonne Heemskerk tel.: 0172 588425

Catechese: Mw. Jolanda de Jong tel.: 0172 585054

Diaconie: Mw. Els van Meurs tel.: 0172 588316

Oecumene: Mw. Jetske Kok tel.: 0172 589735

Commissie van Beheer

Jan Rietveld, voorzitter tel: 06 53915250 of: tel: 0172 214354

Ben Kok, secretaris tel: 0172 589984

Ton van Opstal, penningmeester tel: 079 3438280

Roland van Lierop, beheer gebouwen tel: 0172 435518

Wim de Vette, vrijwilligerscoördinator tel: 0172 588354

Piet van Leijden, lid parochiebestuur tel: 0172 588990

Thom Schoonderwoerd, lid parochiebestuur tel: 0172 589020

Betalingen

Parochiekernbestuur: ING bank 3917913 Rabobank 3259.35.343

Kerkbijdrage: ING bank 280232 Rabobank 3259.04.588

T.n.v. Parochiekernbestuur H.H. Engelbewaarders

Commissie van Beheer

Nieuwe taak krijgt vorm.



Na enkele maanden krijgt de nieuwe taak van de Commissie van Beheer vorm. De hoofdtak, het beheren van kerkgebouw, parochiecentrum, pastorietuin en kerkhof, de financiën, de ledenadministratie, het secretariaat kortom het mede mogelijk maken van het werk van pastores en pastoraatsgroep met al haar werkgroepen, is nu onze zaak. Alles wat er gebeurd rond vieringen in de kerk valt nu dus onder de pastoraatsgroep. Onze commissie is dus nu bezig met de volgende beheerszaken:

- onderhoudsreparaties aan het grote orgel (fluit 8 vervangen);
- het aanstellen van een nieuwe dirigente en pianist bij het kinderkoor;
- wij denken mee met het bestuur van het gemengd koor over de toekomst van het St. Ceciliakoer. Ook de cantors en hun organist hebben aangezetten;
- er is overleg geweest met het secretariaat, o.a. over de aanschaf van nieuwe kopieermachines (kleur). Hiervoor zijn offertes besproken;
- de penningmeester komt met voorstellen voor de kerkbalans en verbeterde opbrengst van onze beleggingen;
- er is, in samenwerking met de andere kernen, een nieuw reglement voor het beheer van de begraafplaats en gelijkgestelde tarieven;
- het uurwerk van de toren loopt weer goed en gelijk;
- er komt een offerte voor reparatie aan de leienbedekking van de toren en nieuwe klimhaken. De brandweer heeft geoefend in de kerktoren om bij een ongeval voorbereid te zijn op haar taak;
- de bestrating voor de Mariakapel is geheel vernieuwd;
- er is een offerte voor vernieuwing van de vloerbedekking in de kerk;

- monumentenwacht heeft een onderhoudsrapportage afgegeven en Roland van Lierop en Ton Opstal hebben een meerjarenplan opgesteld voor het gehele onderhoud. Zij stellen ook prioriteiten; wat het hardst nodig is wordt het eerst gedaan.

Wij blijven zuinig op onze mooie H.H. Engelbewaarderskerk. Zo is onze berichtgeving nu, anders en korter, maar u weet waar we mee bezig zijn.

Jan Rietveld

Pastoraatsgroep

Sinds 2003 is er een pastoraatsgroep in de voormalige parochie van de H.H. Engelbewaarders van Hazerswoude-Dorp en Benthuizen. Samen met de pastores begeleidt deze groep de pastorale activiteiten in de plaatselijke geloofsgemeenschap. Ze houden zich bezig met pastoraat, liturgie, diaconie, catechese, oecumene en ondersteunen de werkgroepen die op deze gebieden actief zijn.

De eindverantwoordelijkheid berust bij het pastoraal team. De pastoraatsgroep bestaat uit vijf leden en ieder lid heeft een portefeuille. Daarnaast is het hun taak behoeften en wensen in de plaatselijke geloofsgemeenschap te signaleren en te bespreken. Indien u vragen, opmerkingen, suggesties over bepaalde zaken hebt, neemt u dan contact op met één van ons. Onze namen en telefoonnummers staan in de kerncolofon op deze pagina.

Om elkaar goed te informeren hebben we regelmatig overleg; de ene maand met elkaar en de andere maand met twee pastores en de pastoraatsgroep van de Rijndijk i.o. Wij willen u regelmatig op

de hoogte houden van de activiteiten in onze plaatselijke geloofsgemeenschap. Over de oecumene waar ik me mee bezig houd, kan het volgende gemeld worden. Samen met de twee protestantse kerken van Hazerswoude-Dorp organiseren we diensten in de week van de eenheid van de christenen, de vredesweek, de dodenherdenking en de zomerzangavonden. Daarnaast zijn er gezamenlijke bijeenkomsten en acties zoals de Bijbelkring "Ons Huis", de cursus "rouwverwerking", de kaarsenactie, de kerstpakketten, de vastenmaaltijd in de veertigdagentijd en het inloophuis "Goedemorgen". Vóór de zomervakantie kwam in de pastoraatsgroep de vraag ook aan de orde, of en hoe de gezamenlijke kerken van het dorp tijdens de jaarmarkt aanwezig zouden zijn. U hebt het kunnen zien op de markt.

Voor de komende periode is een verdere uitbouw van de pastoraatsgroepen een belangrijk aandachtspunt in het pastoraal beleidsplan van de parochie van de H. Thomas. Diaken G. Greeve zal in overleg met de andere pastores deze ontwikkeling ter hand nemen.

*Namens de pastoraatsgroep,
Jetske Kok*

Rabobank-sponsortocht

De fietstocht van de Rabobank-sponsortocht op zondag 25 september jl. voor de "Hazerswoudse huisjes in Jequitinhonha in Brazilië" is een succes geweest. Veel mensen hebben meegefietst. De opbrengst is € 451,50. We kunnen de mensen in Jequitinhonha weer blij maken. Namens de Stichting "Vrienden van Pater Lau" heel hartelijk dank.

Ria Arts-Verbraak



Tussen de noten door



Per 1 september 2011 hebben wij als Ceciliakoor twee nieuwe leden mogen begroeten. Nadat hen een stemtest is afgenomen zijn deze dames toegelaten: sopranen! Heel fijn. Dat is het zeker omdat twee "oudere" sopranen hadden aangegeven te willen stoppen met zingen bij het Ceciliakoor. Met elkaar, onze dirigent en het bestuur, hebben we nu een weg ingeslagen die zeker niet gemakkelijk is. We hebben namelijk bepaald dat het raadzaam is een maximum leeftijdsgrens te moeten instellen en dat diegene die boven de 75 is een stemtest moet ondergaan. Dit laatste is enige weken geleden gebeurd en aan de hand van de uitslag van Piet Moons hebben het bestuur en genoemde dirigent hun conclusies getrokken. Helaas zijn er 3 personen negatief uit deze test gekomen. Het koor, het bestuur en de dirigent hebben grote waardering voor wat zij voor het koor en onze parochie betekend hebben. Dat ook de Commissie van Beheer van onze parochie deze gedachte deelde heeft er toe geleid dat alle personen die het koor gingen verlaten een vrijwilligersbeeldje kregen uit de hand van de voorzitter van deze commissie, de heer Jan Rietveld. Tevens zijn zij benoemd, voor zover dit nog niet al eerder was gebeurd, tot erelid van het Ceciliakoor. Een boeket bloemen hoorde er natuurlijk ook bij.

Het bestuur van het Ceciliakoor

Lief en leed

Overleden:

Op 10 september 2011, Ludovicus Louis van Leeuwen, 77 jaar, Dorpsstraat 67a, Hazerswoude-Dorp. De avondwake en uitvaartdienst hebben op 15 september plaatsgevonden in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw Geboorte in Rijpwetering, waarna hij is begraven op het kerkhof aldaar.

Op 8 oktober 2011, Hendrika Petronella Maria van Tol-Paardekooper, 84 jaar, bewoonster van de Driehof. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 13 oktober. Na de uitvaartplechtigheden is zij op de algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp begraven.

Op 15 oktober 2011, Jacobus Johannes Boere, 76 jaar, Dorpsstraat 107, Hazerswoude-Dorp. De uitvaartdienst heeft op 20 oktober plaatsgevonden, waarna hij is begraven op de algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.

Dat zij mogen rusten in vrede

Kerstpakkettenactie

Ook dit jaar houden we weer een kerstpakkettenactie met de gezamenlijke kerken van Hazerswoude-Dorp. Deze actie is bedoeld voor mensen die zo'n pakket goed kunnen gebruiken in deze dure tijd, maar ook voor mensen die wel een steuntje in de rug verdienen omdat ze het niet makkelijk hebben gehad het afgelopen jaar (jaren). Wij willen daarom een oproep aan U doen. Weet U iemand die zo'n pakket zeker moet krijgen geef het adres door d.m.v. een briefje in de brievenbus van de kerk of bel een van ons. Wij hopen dat de actie weer een groot succes mag worden.

Diaconie, Carien van Leeuwen 079-3414601 en Els van Meurs 0172-588316

Gebed om roepingen

Eeuwige God,
Groeikracht van wilgentakken,
Ragfijne vlindervleugels,
Herfstkleurenpracht,
Uniek samenspel in ons lichaam;
Dank U, het spreekt van de Maker, van U.
Eeuwige God,
Liefde tussen mensen,
Zorg aan anderen besteedt,
Voorbeelden van heiligen,
Woorden, daden van uw Zoon Jezus,
Dank U, het spreekt van Liefde, van U.
Eeuwige God,
Geef ons in deze tijd vol lawaai,
drukte en overvolle agenda's
mensen die de roepstem
van uw schepping horen fluisteren,
mensen die uw taal van liefde verstaan.
Geef ons mensen die durven opstaan,
die de moed hebben te zeggen:
"Hier ben ik Heer, voor U."
Laat hen werken voor U,
met altijd uw stille stem, in het hart.
Dank U, voor mensen die spreken van U.
Moge uw Woord blijven klinken
in onze generatie en alle generaties na ons.
Amen.



Laat van u horen

Als u ziek bent of op een andere manier aandacht of ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.

*Namens de pastoraatsgroep,
Anneke Koeckhoven*

PCI

Parochiële Caritas Instelling
Rabobank nr. 3259.27.197

Contactadres voor Hazerswoude en Benthuizen:
Ben de Frankrijker, tel. 0172 -589117



Dienst van de stuurgroep:

November: Conny van Dijk tel: 588554
December: Anneke Koeckhoven tel: 588260

Agenda

zie hiervoor "Deze week" en de website www.heiligethomas.nl



Colofon

Parochiekern St. Bonifacius, De Bron en de H. Pius X kerk

Redactie:

Gerard Mutsaers
Margreet Starrenburg
Betsie Stapper

Kopijadres:

Redactie@emmausgangersalphen.nl

Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen over de bezorging:

Parochiesecretariaat Bonifaciuskerk
Paradijslaan 6, Tel. 0172-472410

Inleverdata kopij:

Nummer 7: 18 november 2011

Verschijningsdata parochieblad:

Nummer 7: 9 december 2011

Parochiecentra:

St. Bonifaciuskerk
Paradijslaan 6
2405 CC Alphen aan den Rijn
Secretariaat: tel. 0172-472410 / fax:
0172-471413
Email: parochie@heilighethomas.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
09.00-12.00 uur

H. Pius X kerk

Van Nesstraat 4
2404 AV Alphen aan den Rijn
Secretariaat: tel. 0172-473547
Email: piusxkerk@casema.nl
Openingstijden: maandag en vrijdag
09.30-12.00 uur

De Bron (kamer 3)

Troubadourweg 2
2402 EP Alphen aan den Rijn
Secretariaat: tel. 0172-443148
Email: parochiedeheiligegeest@
wanadoo.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
09.30-12.00 uur

Kerkbijdrage op rekening 30.16.14.199

Misintenties: bijdrage op rekening
44.00.997

Beide t.n.v. R.K. kerkbestuur de
Emmausgangers, Alphen aan den Rijn

Herinneringsboekje Pius X-parochie

Op 20 november zal de Pius X-kerk officieel aan de Eredienst worden onttrokken en zullen er geen r.k. vieringen meer gehouden worden. Er zijn enkele mensen druk bezig om een herinneringsboekje samen te stellen over de H. Pius X-parochie en de Pius X-kerk in al zijn facetten.

Door het uitgeven van dit boekje wordt de historie van de Pius X-gemeenschap voor de toekomst in tekst en beeld vastgelegd. Het boekje zal de hele periode omvatten, van noodkerk tot sluiting. In het boekje zal een aantal foto's wor-

den opgenomen ter ondersteuning van de tekst. Een cd-rom met zeer veel foto's van alle mogelijk feestelijkheden en activiteiten zal aan boekje worden toegevoegd. Het bestuur wil het boekje gratis aan geïnteresseerde parochianen van de Heilige Thomas parochie ter beschikking stellen. Om tot een juist aantal te drukken exemplaren te komen verzoekt het bestuur allen die het boekje wensen te ontvangen zich op te geven bij één van de secretariaten.

Arie Hoogervorst

Koffie drinken in de Jozefzaal

Met ingang van de maand oktober is er elke 2e zondag van de maand na de viering van 10.30 uur weer de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te komen drinken in de Jozefzaal om nog even na te praten en elkaar te ontmoeten.

Stuurgroep Bonifacius opgeheven

Onze bisschop monseigneur van den Hende heeft op 11 september de verbouwde Bonifaciuskerk officieel in gebruik genomen. Hiermee kwam een einde aan een proces van vier jaar, want zolang heeft de voorbereiding en verbouwing van de Bonifaciuskerk geduurd.

Vier jaar geleden hebben een aantal parochianen van het toenmalige parochiebestuur de opdracht gekregen om in overleg met de parochianen plannen te maken voor het aanpassen en verbouwen van het interieur van de Bonifaciuskerk. Belangrijke aandachtspunten die ze meekregen waren: de verwarming, verlichting en het interieur zodanig aan te passen dat we in de toekomst goed met elkaar kunnen vieren; de mogelijkheden voor het aanbrengen van een toiletgroep onderzoeken en nog vele andere zaken.

Veel parochianen hebben gehoor gegeven aan de oproep om mee te denken

over de verbouwing. De klankbordgroep en de informatieavonden hebben veel aandachtspunten opgeleverd. Verder heeft de stuurgroep veel reacties gekregen door gesprekken, telefoontjes, brieven en mails. Er kwamen reacties voor en reacties tegen de verbouwing en de plannen. Maar altijd kwamen ze vanuit de zorg voor onze mooie Bonifaciuskerk.

Eind 2010 was het verbouwingsplan klaar en kwam de goedkeuring van het parochiebestuur en van het bisdom. Half januari 2011 is gestart met de verbouwing, die ruim een half jaar geduurd heeft.

Op 26 september heeft de stuurgroep zijn laatste vergadering gehad en zich opgeheven. Nog niet alles is klaar. We willen bijvoorbeeld nog een koororgel vóór in de kerk en het grote orgel restaureren en op afstand bedienbaar maken. Het parochiebestuur en de Commissie van Beheer nemen de taak van de stuurgroep

over en zullen zorgen voor de verdere afwikkeling van wat er nog gebeuren moet. De verbouwing van de Bonifaciuskerk was een groot project dat alleen maar mogelijk was dankzij de grote inzet van vele vrijwilligers. Niet alleen in en rond de Bonifaciuskerk was er veel extra werk voor de vrijwilligers. Ook de Jozefzaal moest iedere vrijdag klaargemaakt worden voor de weekendvieringen en iedere maandag weer opgeruimd worden. Verder mogen we de inzet van de vrijwilligers van de Pius X-kerk niet vergeten. Voor grote vieringen en begrafenissen stonden zij altijd paraat. De stuurgroep en het bestuur willen alle parochianen en vrijwilligers bedanken voor de steentjes die zij hebben bijgedragen aan de verbouwing van de Bonifaciuskerk.

Namens de stuurgroep "samen verder in de Bonifacius", Jan Kroft



Afscheid van de Pius X-kerk

Na meer dan 46 jaar dienst te hebben gedaan als parochiekerk neemt de katholieke gemeenschap van Alphen op zondag 20 november afscheid van het gebouw van de Pius X-kerk. Vanaf 1 januari 2009 was dit kerkgebouw al geen eigendom meer van de parochie. Gelukkig had zich een passende koper gemeld: de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, die dringend om een mooi kerkgebouw in Alphen verlegen zat. Zo kon dan een deal tot verkoop van de kerk gesloten worden, waarop van de zijde van het bisdom al een aantal jaren was aangedrongen. Onderdeel van de deal was het verzoek, dat de katholieke gemeenschap nog een periode van enkele jaren gebruik zou kunnen maken van dit kerkgebouw. Dit had twee redenen. Ten eerste lag de interne verbouwing van St. Bonifaciuskerk in het vizier; deze kerk zou bij deze ingreep gedurende enkele maanden gesloten worden en voor vieringen met een grote toeloop van kerkgangers zou in die periode uitgeweken kunnen worden naar de Pius X-kerk. Ten tweede wilde het bestuur van de parochie met het voorlopig nog toegankelijk houden van de Pius X-kerk voor de katholieke eredienst de 'vaste' kerkbezoekers van de 'Pius X' een hand toesteken en het afscheid van hun kerkgebouw geleidelijk laten verlopen. Hier mag wel vermeld worden, dat de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt op voortreffelijke wijze heeft meegewerkt aan de uitvoering van het verzoek van de Rooms-katholieke gemeenschap om nog enkele jaren als huurder gebruik te mogen maken van deze kerk. Zo kon de parochie nog tijdelijk gastvrij 'inwonen' in de Pius X-kerk en werd haar alle ruimte gegeven voor activiteiten ten behoeve van de katholieke eredienst en van het parochiële werk.



Maar aan alles komt een einde, ook aan deze periode van het tijdelijk 'inwonen'. Er hebben zich op deze plaats in die voorbije 46 jaar bijzondere gebeurtenissen afgespeeld en er is in dit kerkgebouw

prachtig werk verzet zowel voor de eigen geloofsgemeenschap als voor de buurtbewoners en mensen in de Derde Wereld. De Pius X-kerk is een kerkgebouw, dat voor velen een dierbare herinnering zal blijven dragen. Er zijn dan ook veel mensen in de parochie die met pijn in het hart afscheid nemen van 'hun' Pius X-kerk. Maar juist als gelovigen weten zij, dat een kerkgebouw geen vaste plaats mag hebben hier op aarde, maar dat zij in hun leven gericht moeten zijn op de stad van God (Hebreeën 13, 12-14).

Op *zondag 20 november* is de laatste katholieke eredienst in de Pius X-kerk en wordt er door de parochiegemeenschap officieel afscheid genomen van dit kerkgebouw als plaats, waar mensen uit de Rooms-katholieke traditie gewend waren met regelmaat samen te komen. Deze viering begint om 9.30 uur. Lectoren, acolieten en kosteren uit de Pius X-gemeenschap zullen hun assistentie verlenen in deze speciale afscheidsviering. Het Pius X-koor zal zijn taak voor de zang in deze viering vervullen. En het gehele pastoraal team van de parochie zal voorgaan in de liturgie. Op zondag 20 november zullen er geen aparte katholieke kerkdiensten zijn in de St. Bonifaciuskerk en in De Bron; wel zullen er die ochtend in de Engelbewaarderskerk en in de Bernarduskerk liturgievieringen gehouden worden. Iedereen wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij dit afscheid. Aan het einde van de afscheidsviering zullen de meest belangrijke voorwerpen van de Pius X-gemeenschap het kerkgebouw uit gedragen worden. Deze worden aansluitend overgebracht naar de Bonifaciuskerk, waar zullen zij in een korte plechtigheid worden neergezet rondom het altaar. Na de zegen en de wegzenning is iedereen welkom in de Jozefzaal voor de koffie of thee.

Op *vrijdagavond 11 november* is er om 19.30 uur in de Pius X-kerk samen met de mensen uit de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt een vesperviering om God en elkaar te danken voor de ontmoeting van de voorbije twee jaar. Het is een afscheid nemen van elkaar, maar zeker niet een definitief uiteengaan. In de twee jaar, dat de parochie mocht 'inwonen' bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt zijn er hartelijke contacten geweest en zijn er ook gezamenlijke activiteiten gehouden. Alle reden om op dit punt van afscheid van elkaar samen te komen in gebed.

Op *zaterdagmiddag 5 november* is er om 15.00 uur een feestelijke Eucharistieviering om extra stil te staan bij het meer dan vijftig jaar jubilerende Pius X-koor. Velen van de koorzangers hebben er een lange staat van dienst op zitten en het



afscheid van de Pius X-kerk is voor een aantal van hen het moment om afscheid te nemen als koorzanger. Het wordt dus een feestelijke viering met veel koorzang en na afloop ervan met veel nostalgische herinneringen aan de tijd in de Pius X-kerk.

Pastoor Ruud Visser zal voorgaan in de Eucharistie en uiteraard zingt het Pius X-koor onder leiding van Jos Pijpers. Cock de Jeu zal als trompettist zijn medewerking verlenen. Na de viering is er *vanaf ca. 16.15 uur tot ca. 18.00 uur* een gezellig samenzijn in de nieuwe zalen van het Pius X-complex en zijn alle verbouwingen van het vertrouwde kerkgebouw te bezichtigen. Dit alles in een gezellige, reünieachtige sfeer. Voor een drankje en hapje zal worden gezorgd. Vervoer kan zo nodig geregeld worden. Oud pastores, bestuursleden, kosteren, lectoren, misdienaars, dirigenten, koorleden, kerkwerksters, tuin- en bloemverzorg(st)ers die ooit in het lange bestaan van de Pius X-gemeenschap actief waren, worden verwacht. Allen die er gedoopt, gevormd of getrouwd zijn of die daar hun eerste communie hebben gedaan, zijn die middag welkom. Breng elkaar en uw kinderen op de hoogte van deze middag want het is ondoenlijk alle adressen te achterhalen.

Ruud Visser, pastoor

Het organiserend comité:
Theo Vergeer tel. 474115,
email theojobievergeer@hotmail.com
Jos Pijpers tel. 445309,
email jppijpers@kpnmail.nl
Christina de Jong tel. 474414,
email cajdejong@tele2.nl





Liturgie de komende tijd

Het is weer voorbij die "mooie" zomer een lied dat veel mensen aanspreekt.

Het is geladen met melancholie en het roept alles op wat de dood van de zomer in zijn begrafenistoet met zich meevoert. Het licht neemt af, de schaduwen rekken zich bedreigend over alles wat overleven wil. Storm en wind jagen de laatste zonnestralen voor zich uit naar het land van belofte. De bloemen verwelken en de bomen verliezen hun bladeren om in alle naaktheid de rillende kou tegemoet te gaan. Het ritme van het jaar heeft ons meegenomen naar de herfst. Het is inmiddels november. Door deze omstandigheden is november bij uitstek een periode om te mijmeren over wat geweest is. Heimwee naar de zomerzon. Heimwee ook naar mensen, die je zo na waren, maar die je toch moet missen. En pal aan het begin van de maand heeft de kerk twee gedenkdagen geplaatst, waarin onze geliefde overledenen hun plek krijgen.

Allerheiligen

In het weekend van 29/30 oktober vieren we het feest van alle gelovigen die ons in de loop der eeuwen zijn voorgegaan en die voorgoed hun eeuwige bestemming hebben bereikt. Ze zijn voorgoed getekend met het zegel van de levende god.

Allerzielen

Op 2 november om 19.30 uur zal in de St. Bonifaciuskerk de gezamenlijke viering van Allerzielen zijn. Na afloop van de viering gaan we naar het parochiekerkhof om te bidden en bloemen en lichtjes te plaatsen op de graven. De op het kerkhof te plaatsen graflichten kunnen vóór de viering worden gekocht voor € 1,50. Vervolgens is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Jozefzaal.

Viering van gedenken

Deze viering van gestorvenen - ver weg of dichtbij - vindt plaats op zondag 6 november om 11.00 uur in De Bron.

Gezinsvieringen in de St. Bonifaciuskerk

Deze vinden plaats op de zondagen 6 november en 4 december, steeds om 10.30 uur.

Kinderwoorddienst in De Bron

Deze is in overleg met de leidsters voor één keer verschoven naar een "afwijkend" weekend, namelijk naar het tweede weekend van de maand en dat is zondag 13 november. De volgende kinderwoorddienst is op zondag 4 december.

Laatste viering in de H. Pius X-kerk

Op 20 november om 09.30 uur zal er in deze kerk een afscheidsviering worden gehouden. In verband hiermee vervallen de zondagvieringen in de St. Bonifaciuskerk en De Bron. De zaterdagavondviering in de Bonifaciuskerk gaat wel door. Met de viering op het feest van Christus Koning sluiten we ook het kerkelijk jaar af. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar verwijst reeds naar de advent.

Advent

Vier weken leven we toe naar het kerstfeest, het feest van het Licht. De adventstijd is de donkerste tijd van het jaar. En juist in deze tijd roept het Evangelie ons op onze ogen niet te sluiten voor de duisternis. Advent is een tijd van uitzien naar toekomst. Om de verwachting van het licht te verbeelden steken we op de eerste zondag van de advent een eerste kaars aan en dat doen we dan elke week. Omdat de advent ook een tijd is van soberheid en naastenliefde start op de eerste zondag van de advent ook de bisschoppelijke adventsactie, waarover elders in dit blad meer. Op alle locaties zal er in het weekend van 10/11 december een themaviering rond de adventsactie worden gehouden. Ik wil afsluiten met de hoop dat de advent voor ons een tijd is dat wij het een klein beetje lichter mogen maken in onze wereld waarin wij leven met zovelen. Ik wens u een goede en vruchtbare adventstijd toe.

Werkgroep Liturgie, Gerard Ammerlaan

KerkWebRadio

Een KerkWebRadio (KWR) is een klein kastje dat wordt aangesloten op uw telefoon aansluiting. Als het kastje wordt aangezet, heeft u binnen een minuut verbinding met de kerkzender en u kunt luisteren naar een viering vanuit De Bron. Ook kunt u op elk willekeurig tijdstip nog eens naar een eerder uitgezonden viering luisteren. U kunt dit kastje gebruiken als u de kerk niet (meer) kan bezoeken voor korte of langdurige periode. Het aanvragen en/of plaatsen is binnen een paar dagen geregeld. Voor informatie over een kerkweb-radio en hoe in het bezit te komen van een kerkweb-radio kunt u contact opnemen met:

Dave van Leeuwen, tel.: 0172-417178
Ook kunt u informatie inwinnen via:
www.kerkradio-debron.nl

Ontmoetingsmiddag voor ouderen

Alle ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de ontmoetingsmiddag die plaatsvindt op donderdag 24 november a.s. in "De Bron", vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur; de middag eindigt om 16.30 uur.

Dhr. v.d. Hoeven uit Monster zal een diaserie vertonen waarvan het onderwerp luidt: "Chrysantentour door Japan". Deze middag zal worden geopend door Ds. M. Burema.

Onze middagen zijn altijd heel gezellig; u bent van harte welkom.

Wanneer U problemen heeft met vervoer dan kunt U maandag 21 november van 18.00 uur tot 19.00 uur bellen naar mevrouw Wormgoor, tel. 430585 of b.g.g. naar mevrouw Kolman, tel. 415447. Tot ziens in "De Bron".

Organisatie: Interkerkelijke Ouderen
Commissie Oudshoorn/Ridderveld

Van gregoriaans naar gereformeerd zangboek

Ter afsluiting van de Open Monumentendag zongen het Pius X-koor en het gemeentekoor van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (GKV) een programma van psalmen uit verschillende tradities. Ter opening zong de schola cantorum een psalm op de gregoriaanse melodie. Hierna zongen cantor, koren en aanwezigen dezelfde psalm in onberijmde vorm uit Gezangen voor Liturgie (GVL), gevolgd door het zingen van de berijmde versie op de in de reformatorische kerken gebruikelijke zangwijze. De gezamenlijke repetities en de gezamenlijke zang hebben wederzijds veel interesse en waarde-

ring opgeleverd. Met genoegen kijken wij daarom terug op deze liturgisch-muzikale afsluiting van de Open Monumentendag 2011.

Hieruit is het initiatief ontwikkeld om gezamenlijk een afscheidsvesper te houden op *vrijdagavond 11 november. Aanvang: 19.30 uur.* Ook dan zullen het gemeentekoor van de GKV en het Pius X-koor medewerking verlenen. Nadere mededelingen zullen volgen in het weekbericht.

Jos Pijpers



Lief en leed

Gedoopt

Op 4 september zijn Laurens David Reinalda in de Bonifaciuskerk en Aurélie Lemaire in Frankrijk gedoopt.

Op 18 september zijn Sam de Blois, Danique van Meerveld en Alyda Metz in de Bonifaciuskerk gedoopt.

Mi-Jaynis Rombley is op 14 oktober in de Bonifaciuskerk gedoopt.

Wij wensen de dopelingen en hun familie veel geluk

Gehuwd

19 augustus trouwden Niels de Jong en Anita van Dorp in de Maranathakerk.

26 augustus trouwden Mark Keijzer en Pauline van Vliet in de Bonifaciuskerk.

9 september trouwden Michel IJsackers en Cecile van Kroonenburgh in de Bonifaciuskerk.

30 september trouwden Jan Kortmann en Joyce Kipping in de Bonifaciuskerk.

1 oktober trouwden Rob Swinkels en Anke Cuijpers in de abdij van Berne.

Wij wensen alle bruidsparen een gelukkige toekomst

Overleden

Op 19 augustus is overleden Gon van Leeuwen-Brands, geboren op 19 februari 1931. Na de uitvaart in "De Bron" is zij gecremeerd.

Op 24 augustus overleed pastoor Nico van der Waard, geboren 22 februari 1930. Zijn uitvaart was in de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. Hij is bijgezet in het priestergraf van deze kerk.

Op 29 augustus is Siem Overes overleden, geboren op 10 mei 1930. De uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna hij is begraven op de begraafplaats van deze kerk.

Op 17 september 2011 is overleden Corrie Mays-Jansen, geboren op 28 februari 1926. Haar uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk en zij is begraven op het kerkhof van deze kerk.

Op 24 september 2011 overleed Geertruide, Johanna Smit-Severin. Zij werd geboren op 14 juli 1920. De uitvaartdienst was in het crematorium van de Oosterbegraafplaats waarna de crematie plaatsvond.

Op 24 september 2011 overleed Martha Hoogenboom. Zij werd geboren op 6 juni 1922. De uitvaart voor haar was in "De Bron", waarna zij is gecremeerd.

Op 27 september 2011 overleed Martien van Lankvelt, geboren op 26 januari 1937. De uitvaart vond plaats in "De Bron" waarna de begrafenis in Brielle volgde.

Op 3 oktober 2011 is Adriana, Hendrika Bunnik-Wiltenburg overleden. Zij werd geboren op 4 april 1930. De uitvaart voor haar was in de Bonifaciuskerk, waarna zij is begraven op het kerkhof aldaar.

Op 13 oktober 2011 overleed Leonie van Boxtel-Gillissen. Zij werd geboren op 13 februari 1921. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna zij is begraven in Amsterdam.

Op 16 oktober 2011 overleed Lenie van Valen-Vermariën. Zij werd geboren op 2 februari 1943. De uitvaart voor haar was in de Bonifaciuskerk, waarna zij is gecremeerd.

Dat zij mogen rusten in vrede

Interkerkelijke dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking



"Ik zie, ik zie ..."

Dit is het thema van de dienst die gehouden wordt op zondag 30 oktober a.s. in de Adventskerk te Alphen a/d Rijn Centrum. Dit keer wordt de dienst geleid door ds. H. Kamphuis. Wij zijn blij dat zij deze dienst, waarin ds. Henzen zou voorgaan, wil leiden en samen hebben we de dienst voorbereid.

In het verhaal van Bartimeus gaat het over ogen, maar ook over oren en monden. We kozen hiervoor omdat er dit seizoen op de Bijbelgroep ook verhalen verteld zullen worden waarin het over de zintuigen gaat.

Bartimeus kan dan wel niet zien, maar wel horen dat de mensen vertellen over Jezus.

Ook nu moeten wij ervoor zorgen dat de Bijbelverhalen verteld blijven worden.

De familie Lems zal samen met Simon muzikale medewerking verlenen aan

deze dienst. Na afloop kunnen we u koffie of limonade aanbieden.

Let op: ook nu begint de kerkdienst om 16.30 uur!

Tot ziens.

Namens de werkgroep,
Tjitske Ferweda, tel. 0172-494722.
Email: rhferweda@ziggo.nl

M25

M25 gaat weer van start. Ben je tussen de 14/15 en de 17/18 jaar en wil je je visie verbreden en ben je af en toe niet te beroerd om je handen uit de mouwen te steken voor een ander?

Dan hebben wij een mooi aanbod voor jou!!! Samen kijken naar de bekroonde



film *Pay it Forward*. Een mooi utopisch verhaal over de wereld verbeteren en dan bij jezelf beginnen.

Een jongen op school bedenkt voor maatschappijleer een soort kettingbrieftheorie: indien hij iets écht goed doet voor drie mensen, dan moeten die drie mensen ook weer iets écht goed doen en dan heb je binnen een tijd een ideale wereld waarin iedereen elkaar helpt!

Van daar uit gaan we met elkaar bedenken welke drie goede ideeën we in Alphen-Rijnwoude kunnen verwezenlijken. Schrijf op je hand: vrijdagavond 4 november 19:00 pastorie Paradijslaan 6, Alphen. Breng een maatje mee! Meer info op de website van de parochie www.heiligethomas.nl onder het kopje "jongeren" doorklikken naar "M25".
Ps: Uren besteed aan M25 gelden ook voor je maatschappelijke stage.

GRATIS een mooie film kijken: meld je aan op g.greeve@heiligethomas.nl

Inloop huiskamer "de Oase"

Openingstijden van De Oase in "De Bron" zijn: maandagmiddag 14.00-16.30 uur donderdag- en vrijdagmorgen 10.00-12.30 uur.

Vervolg vieringen

Vieringen in zorgcentra, verpleeghuis en wooncentra voor ouderen in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude tot en met 10 december 2011

Zuidervaart	dinsdag	10.30u.	1, 8 en 22 nov., 6 dec.
Westerhove	woensdag	09.30u.	2, 16 en 30 nov.
Verpleeghuis Oudshoorn	woensdag (W+C)	11.00u.	2 en 16 nov., 7 dec.
	zaterdag (Euch.)	11.00u.	29 okt. en 12 nov.
Rhijndael	geen vieringen i.v.m. verbouwing		
Driehoorne	elke donderdag	09.30u.	
Driehof	elke vrijdag	11.00u.	
Het Anker	elke vrijdag	09.30u.	
Zorgcentrum St. Joseph	elke zaterdag	09.45u.	
Ipse/De Bruggen	elke zondag	11.00u.	(zaal 1 van het "Dorpshuis")

WJD, Vamos a Madrid



Op 8 augustus was het dan eindelijk zover. We vertrokken met het bisdom Rotterdam richting Madrid, 200 Nederlanders en 50 Surinamers. De hele dag hebben we in de bus gezeten, om s' avonds in Nevers uit te komen. In die plaats hebben we tot en met woensdag gezeten. We hebben onder andere een rondleiding gehad in het klooster waar Bernadette van Lourdes heeft gewoond. Ook liepen we een route die uitkwam in Vezaley, waar een kerk staat met relieken van Maria Magdalena. Donderdag was een reisdag, de hele dag in de bus gezeten. Om negen uur kwamen we eindelijk aan in de Pyreneeën. Het was een korte stop, want vrijdag vertrokken de bussen dan eindelijk richting Spanje. We gingen naar Haro, in die plaats bleef de bus van Koen en Clara.

In Haro was veel georganiseerd. Het begon vrijdagavond al met een ontvangst op het dorpsplein door de burgemeester en een viering in de kerk. Zaterdag was

er een rondleiding in een wijnmakerij en een tocht naar een berg waar de heilige van die streek heeft gewoond. Alexandra vertrok vrijdag naar Casolareinna. Hier brachten we zaterdag een bezoek aan het slotklooster en hadden we een ontmoeting met de slotzusters. Daarna hebben we in een park gegeten en spelletjes gedaan. Afsluitend hebben we een viering gehad met de parochie. Zondag kwamen alle jongeren bijeen voor een dag in Calahorra. Eerst was er op het dorpsplein een feest en dat verplaatste zich naar het park. De dag werd afgesloten met een grote viering in de buitenlucht. Maandag vertrokken we naar een monnikenklooster. Na het bezoek weer de bus in om te eindigen in Madrid. Eerst werd daar in de slaaplocatie het een en ander uitgedeeld, zoals je metrokaartje.

Ook moest je je matje neerleggen in een grote sporthal. 800 Nederlanders sliepen daar. Daarna gingen we de stad in om te eten. Je kreeg bonnen die je kon inleveren bij restaurants voor een maaltijd. Dinsdag was een vrije dag, tijd om Madrid te verkennen, te zwemmen en de

openingsmis bij te wonen. Dat betekent in de straten zitten met heel veel mensen en naar een beeldscherm kijken.

Woensdag, donderdag en vrijdag was er catechese. 's Middags was je vrij. Er waren dan allerlei dingen te doen zoals concerten bezoeken. Donderdag kwam de paus die wij het hele weekend niet in het 'echt' hebben gezien. Vrijdag werd de kruisweg verteld met mooie beelden uit verschillende kerken. Op zaterdag zijn we naar het vliegveld vertrokken voor de afsluiting. In de avond was er een viering, maar vooral veel regen en onweer.

Bijzonder is het om met zoveel mensen op een veld te zitten, wel 1,2 miljoen. Zondag was er de slotmis. Daarna was het afgelopen, helaas. Op zondagavond vertrokken we weer richting Nederland, de busreis was erg leuk. Er werd veel gezongen en gelachen. Maandagavond kwamen we dan weer in Den Haag aan, de plaats waar we vandaan vertrokken. Op naar huis en een douche.

Koen de Boer

Weet je ...

- ... dat de site van Michaël en Bernardus niet meer actueel is en binnenkort verval.
- ... dat de site van de Thomasparochie actueel is en bij de tijd is.
- ... dat er onder het kopje 'Vieren' mooie foto's staan van de gezinsviering op 2 oktober en het koffie drinken daarna op het terras aan de Rijn.
- ... dat koekjes op die dag een traktatie van Leo en Leny waren.
- ... dat bisschop van den Hende 11 september na afloop van de viering een kaasje kreeg aangeboden, geschonken door Kaasboerderij van Leeuwen in de Lagewaard in Koudekerk.
- ... dat de bisschop op 15 september een brief schreef waarin hij aangaf dat hij het erg fijn gevonden had op deze bijzondere dag in Alphen aan den Rijn te mogen zijn en bedankte voor de kaas.
- ... dat 28 september het feest is van de aartsengelen Rafaël, Gabriël en Michaël. Dat dit feest in de voormalige Michaëlparochie altijd groots gevierd werd.
- ... dat de medewerkers van het parochiecentrum van de parochiekern Michaël en Bernardus op 28 september getraakteerd werden door Leny Bakker-Kompier.
- ... dat mooi zomerweer in het Zwaantje rond deze tijd een Michielzomertje werd genoemd.
- ... dat we daar dit jaar weer volop van mochten genieten.
- ... dat het mededelingenblad ook te lezen is op de site van de parochie H. Thomas. Dat u dit blad ook per mail thuisgestuurd kunt krijgen.
- ... dat u dan even een e-mail moet sturen naar michael-bernardus@hetnet.nl
- ... dat het een goed walnoten jaar is.
- ... dat dit wat beloofd voor de komende winter.
- ... dat Lydia Borst en Cora de Boer heel goed in walnotentaart zijn.
- ... dat u kunt proeven op donderdagmiddag op het secretariaat of op de klusochtenden op vrijdag bij de Bernarduskerk.
- ... dat pastoor Visser erg van deze taarten houdt. Hij kreeg er zelfs een voor zijn verjaardag.