

H. THOMAS

Jaargang 2 | Nr. 1 | 2-2-2012

The present: een dagelijks geschenk

Minimaal één keer per jaar kom ik de volgende uitspraak tegen. Een spreuk die zo eenvoudig, maar zo vol betekenis is. Het gaat om de spreuk: *“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present.”* Vrij vertaald wordt er gezegd: “Gisteren is historie, morgen is een mysterie, maar vandaag is een geschenk.” Het Engelse woord “present” betekent zowel ‘het heden’ als ‘het geschenk’. Dat maakt deze woordspeling onvertaalbaar naar het Nederlands, maar bij de gedachte hierachter wil ik graag even met u stilstaan.

Het is immers waar: wat gisteren is gebeurd, is niet meer terug te draaien. Over wat er in de toekomst staat te gebeuren kunnen we slechts gissen, want er kan van alles tussen nu en de toekomst gebeuren. Tussen deze twee extremen van onveranderbaarheid en duizend-en-één-mogelijkheden bevinden wij ons. In de huidige maatschappij willen we graag de dingen controleren en het maakbaar maken. We kijken veel naar het verleden om daar lering uit te halen. Om onze eigen ontwikkelingen te zien. We kijken ook veel naar de toekomst. We doen verwoede pogingen om iets over de toekomst te kunnen zeggen. Zelfs om de toekomst te vormen naar ons eigen inzicht. Wij zijn immers heer en meester van deze aardbol. Zo kan het gebeuren dat we vergeten te leven in het heden. Het nu, een geschenk dat we gekregen hebben om eruit te halen wat goed is. We hoeven ons niet al te druk te maken over het verleden noch over de toekomst.

Dit deed mij denken aan Mattheus 6: 34 waarin staat: *“Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag*



heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” Elke dag is een geschenk op zich en we mogen dat geschenk dan ook in dankbaarheid ontvangen. Heeft u gezien hoe de narcissen al weer bloeien? Heeft u gezien hoe uw partner vanochtend naar u keek of de liefde in de ogen van de persoon die bij u op bezoek was? Die glimlach op het gezicht van het kind in de winkelstraat? Zo zijn er tal van dingen die ons ontgaan als we niet bewust in het heden staan. Zo mogen we ons ook afvragen: hebben wij vandaag God gezien in ons leven? Was Hij te vinden in ons? Zagen wij Hem in de ander?

Hopelijk maken we ons niet al te druk over het mysterie van morgen of het onveranderbare verleden, maar richten wij ons meer op het hier en nu. We leven immers nu en doen uiteraard ons best er iets moois van te maken. Er op vertrouwend dat het goede vruchten dragen mag in de toekomst. Dat wij met beide benen mogen staan in het nu en leven met God in ons midden om zo de dag van vandaag te kunnen ervaren als een geschenk. De heilige Augustinus heeft eens gezegd: *“Bid alsof alles van God afhangt en werk alsof alles van ons afhangt.”* Dan kunnen we zelfs de moeilijkste dagen aan, dagen waarop we het leven eerder zien als een opgave dan een gave. Dan mogen we herinnerd worden aan dat verbond dat God met ons aangegaan is: *“Ik zal met je zijn, alle dagen van je leven, tot de voleinding van de wereld”.* We staan er niet alleen voor op dat moment! Wat een geweldig geschenk is dat toch, elke dag weer: the present.

Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn

Voor alle goede wensen bedankt!

Het jaar 2012 is inmiddels een maand oud. Hopelijk liggen de goede voornemens, die op 1 januari gemaakt zijn, nog niet bij het oud vuil. En hopelijk heeft ieder al iets geproefd van voorspoed en geluk, die bij het ingaan van het nieuwe jaar toegewenst werden. Ook op de verschillende parochiecentra van de H. Thomas zijn vele goede wensen binnengekomen: voor het pastoraal team in zijn geheel, voor de afzonderlijke pastores, en dikwijls ook voor de medewerkers op het parochiecentrum. Al deze wensen zijn een prachtig teken van waardering voor het werk dat er in de parochie H. Thomas verzet wordt. Zo wordt tastbaar gemaakt, dat we er voor elkaar zijn. Voor al deze kaarten alsmede voor die welke bezorgd werden op het woonadres van de pastores zeggen wij u dank! Moge het jaar 2012 voor u goed begonnen zijn en u veel zegen brengen.

De pastores parochie H. Thomas

Vanuit het parochiebestuur

Als u dit leest zijn we alweer een maand in het nieuwe jaar heen. Toch wil ik allen, die ik niet persoonlijk heb gesproken, alsnog een goed nieuwjaar wensen. Ik denk, dat we ons dit jaar als geloofsgemeenschap in dit land nog wel wat te wensen hebben; hopelijk kunnen geslagen wonden geheeld worden.

Zoals gebruikelijk wil ik u op de hoogte brengen van een aantal zaken, die in het parochiebestuur zijn besproken:

- Op advies van de financiële commissie werd de begroting 2012 voor de hele parochie en voor de kernen vastgesteld;
- Het parochiebestuur ging akkoord met het samengaan van de drie P.C.I.'s (Parochiële Caritas Instelling) en met de lijst van voorgestelde bestuursleden voor de nieuw te vormen P.C.I. van de parochie H. Thomas; *“Mensen die in financiële nood verkeren, kunnen aankloppen bij de Parochiële Caritas Instelling die daarbij financiële ondersteuning kan verlenen. De P.C.I. komt voort uit de vroegere “armenzorg”. Onze ouders en voorouders hebben daarvoor geld, goederen en bezittingen in een fonds gestort dat beheerd wordt door een*

aantal deskundige en door het bisdom aangestelde parochianen. Jaarlijks komen nog gelden binnen via legaten en collectes. De P.C.I. probeert de door onze voorouders gespaarde gelden te beheren en van de opbrengst daarvan kunnen zij de aanvragen, na intern overleg, al dan niet honoreren.”

- De bisschop van Rotterdam heeft per 1 januari 2012 eervol ontslag verleend aan onze penningmeester de heer Dirk Spronk. Het parochiebestuur wil de heer Spronk danken voor het werk, dat hij in de voorbereiding tot de fusie en in het eerste jaar van onze nieuwe parochie heeft verzet. Per zelfde datum heeft hij als penningmeester benoemd de heer René v.d. Burgt. Hij is geen onbekende. In het nabije verleden heeft hij zich ingespannen om o.a. als administrateur van de Emmaüs-gangers de administratie steeds op goede orde te houden. Voorwaar geen eenvoudig werk. De heer V.d. Burgt wensen wij veel succes in zijn nieuwe verantwoordelijkheid.

Piet Hoeksel

Vicevoorzitter parochiebestuur H. Thomas

Waardering

Zowel de gemeente Alphen aan den Rijn als de gemeente Riinwoude hebben op de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie vrijwilligers in het zonnetje gezet. Daar waren ook mensen vanuit onze parochie bij. In Alphen aan den Rijn was Marijke van der Linden, tot voor kort binnen de parochie actief op het secretariaat bij de Pius X kerk, één van de genomineerden. Ook de vrijwilligers die pastor Jan Lange ondersteunen bij kerkdiensten, gespreks- en bijbelgroepen waren genomineerd maar kregen geen prijs. Dat vond iedereen prima, want de nominatie is voor het werk, dat iedereen met veel plezier en toewijding doet, al voldoende.

In Riinwoude ging de waardering naar de mevrouw Cor van der Zwaan-Wesselman en mevrouw Lies van Wieringen-

Straathof voor de ruim 20 jaar inzet voor de ouderensoos in Pleyn 68. Mevr. Sophie Vintges-Wesselman kreeg de eer als waardering voor het vrijwilligerswerk in het verzorgingshuis Rhijndael en het orgel spelen bij de donderdagmorgenviering en weeksluiting in Rhijndael. Het laatste jaar speelt zij ook regelmatig op het orgel tijdens de vrijdagmorgenviering in Het Anker. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van SV Bernardus kreeg Luther (Theo) Wesselingh de Nico Menkenprijs. Deze prijs is ook een waardering voor veel vrijwilligerswerk en is genoemd naar de in oktober overleden Nico Menken.

Tineke Heemskerk

Colofon Parochie H. Thomas

Pastoraal team

Ruud Visser (r.visser@heilighethomas.nl)
Gilion Greeve (g.greeve@heilighethomas.nl)
Lâm T. Nguyễn (nguyenthelam@gmail.com)

Parochiebestuur

Piet Hoeksel : vice-voorzitter
Tineke Heemskerk : secretaris
(secretaris@heilighethomas.nl)
René v.d. Burgt : penningmeester
Karel Bemelmans : lid, portefeuille personeel en vrijwilligers
Piet van Leijden : lid, portefeuille beheer
Thom Schoonderwoerd : lid, portefeuille pr en communicatie
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413
E-mail: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Website: <http://www.heiligethomas.nl>

Parochiekernen

Voor de contactgegevens van de parochiekernen zie de afzonderlijke pagina's elders in dit blad.

Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Betsie Stapper, Margreet Starrenburg

Kopijadres

redactieparochieblad@heilighethomas.nl

Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);
- bij voorkeur in WORD;
- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;
- kopij altijd ondertekenen

De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

Inleverdatum kopij H. Thomasparochie nummer 2: 9 maart 2012

Let op! Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de gebruikelijke e-mailadressen.

Verschijningsdatum

nummer 2: 22 maart 2012

Vormgeving: Grafitas.nl

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

Hongerdoek in de veertigdagentijd

In de zondagsliturgie gedurende de Veertigdagentijd zal dit jaar het hongerdoek van de Afrikaanse kunstenaar Sokey Edoorh een vaste plaats krijgen. Dit kleurrijke doek toont de verschillende werken van barmhartigheid in een totaaloverzicht. Tegen de achtergrond van een sloppenwijk in de Derde Wereld worden op velerlei wijzen mensen geholpen door daden van barmhartigheid. Zo komt God onder ons, hetgeen tegelijk de titel van dit hongerdoek is: 'God onder ons'.

Het gebruik maken van hongerdoeken in de liturgie gaat terug tot de middeleeuwen. In die tijd was het overal gebruikelijk, dat gedurende de Veertigdagentijd de beelden in de kerk met doeken aan het zicht onttrokken waren

en dat het hoogaltaar met zijn pracht en praal tijdens die periode buiten beeld gehouden werd. Dat werd bereikt door een groot doek te spannen tussen het altaar en het middenschip van de kerk. Vaak waren zulke doeken beschilderd met taferelen uit het lijden en de dood van Jezus. Zo kreeg de middeleeuwse christen het besef van zijn eigen zondigheid en van het niet waardig zijn tot het altaar te naderen. Omdat de periode van de Veertigdagentijd in de kerk tevens een vastentijd was, werden dergelijke doeken 'hongerdoeken' genoemd. Deze middeleeuwse traditie is in onze tijd weer opgepakt, zij het dat de huidige hongerdoeken niet meer het zicht op het altaar ontnemen. Wel willen deze doeken de deelnemers aan de liturgie tot bezinning brengen. Kunstenaars uit de

Derde Wereld pogen om met hun ontwerp christenen in de Westerse Wereld tot een nieuwe houding, een veranderde levensinstelling, een vernieuwd geloof te brengen.

Op de zondagen in de komende Veertigdagentijd zullen de schriftlezingen in verbinding gebracht worden met ons hongerdoek 'God onder ons'. De vertrouwde Bijbelverhalen van die zondagen worden gekleurd door dit hongerdoek. Telkens zal daarbij gevraagd worden naar onze levenshouding, naar onze manier van geloven. Op weg naar Pasen willen deze vragen ons aanzetten tot werken van barmhartigheid.

Pastoor Ruud Visser

Oriëntatiedag priester- en diakenopleiding Bisdom Rotterdam

Priester worden in deze tijd...?

"Jezus riep mensen om Hem te volgen (Mc. 1,15). Naast de oproep aan alle mensen van goede wil koos de Heer twaalf leerlingen uit om op een bijzondere manier met Hem verbonden te zijn en uitgezonden te worden". (Bron: Geloofsboekje Mgr. J.H.J. van den Hende over het sacrament van de wijding).

God heeft voor ieder van ons een plan, de vraag is echter hoe dit eruit ziet. Wat is jouw roeping? Misschien speel je wel eens met de vraag of God jou (man) roept tot het priesterschap. Je hebt dit misschien ontdekt in de parochie waar je actief bent, in een (jongeren)groep, tijdens de Wereldjongerendagen of in gebed. Je zult daarmee in ieder geval niet de enige zijn. Ondanks het bescheiden aantal van zes priesterstudenten, blijkt toch dat er meer mensen met deze vraag rondlopen! Deze Oriëntatiedag is speciaal voor jullie, die met deze vraag bezig zijn. Het is de gelegenheid om eens met de rector en priesterstudenten te spreken. Je kunt uitvinden hoe de opleiding in elkaar zit, maar ook hoe an-

deren ontdekt hebben dat ze 'geroepen' zijn. De dag vindt plaats op Vronesteyn. Het is dus gelijk mogelijk om iets van de sfeer aldaar te proeven.

Hebt u er wel eens over gedacht om diaken te worden?

U voelt zich betrokken bij uw parochie en bent wellicht als vrijwilliger actief binnen de liturgie, het pastoraat en de diaconie. U zou wel meer willen doen en ook spiritueel en studieus u verder willen bekwamen. Uw belangstelling gaat met name uit naar zorg voor de meest kwetsbaren in kerk en samenleving: naar armen, zieken, daklozen, gevangenen, asielzoekers, eenzamen. U wilt graag dat hun stem gehoord worden in de geloofsgemeenschap. U bent aangesproken en geraakt door het evangelie en met name door Jezus die zegt: "Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen" (Matteus 20.28). Dan is het echt te overwegen om u te oriënteren op het 'ambt van diaken'. Op dit moment zijn nu zes mannen in opleiding tot permanent di-

aken. Het gaat om mensen zoals u, gehuwd, met een gezin, met een werkring. Zij hebben er voor gekozen om een wending te geven aan hun leven om, na hun opleiding, tot diaken gewijd te worden en dan in fulltime dienstverband te gaan werken in dienst van kerk en samenleving.

Diakens vindt je in parochies, in ziekenhuizen, in de gevangenis, in 'oude' wijken van steden met veel sociale problematiek, in het leger. Het is boeiend om in de Randstad 'werk te maken van je geloof'.

Wilt u meer weten? Meldt u dan aan voor de *Oriëntatiedag op 10 maart 2012, van 10.00-14.00 op Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg.* Rector Wim Bakker, email: priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl
drs. Paul Schuurmans, gedelegeerde permanent diakens, email: diakenopleiding@bisdomrotterdam.nl

Staan uit eerbied

Als inleiding op de lezing van het Evangelie wordt in de liturgie op zaterdagavond en zondagmorgen meestal een 'Alleluja' gezongen. Het is een welkom aan onze Heer Jezus, die in het Evangelie tot ons spreekt.

Meestal worden de kerkgangers, als dat moment aanbreekt, uitgenodigd te gaan staan. Maar eigenlijk zou die oproep overbodig moeten zijn. Zoals elders gebeurt, wanneer er een belangrijke gast binnenkomt, dat mensen opstaan, zo zou dat ook bij de liturgie moeten gebeuren. Uit eerbied voor de

komst van Jezus Woord gaat men staan. Daarom is het een wereldwijde gewoonte om bij de zang van het 'Alleluja' te gaan staan.

Het zou mooi zijn, als dat voortaan in onze parochie ook als een vanzelfsprekendheid zou gaan gebeuren. Niet meer wachten op een oproep daartoe, maar spontaan gaan staan bij de inzet van het 'Alleluja'.

Ruud Visser, pastor

Gespreksavond jaarthema Gastvrijheid

Op maandag 13 februari organiseert de werkgroep Volwassenencatechese in parochiecentrum H.H.Engelbewaarders te Hazerswoude-Dorp een gespreksavond met als thema: *Gastvrijheid ... geven, delen, vragen en ontvangen!* Een gast is iemand die welkom is. Die je met vreugde binnen laat. Gastvrijheid heeft te maken met proberen open te staan voor een / het onbekende. Je maakt ruimte voor de ander. Zij mogen mee delen en mee uitdelen. In je huis, maar ook in jezelf. Je leeft jezelf in, geeft de ander het

gevoel dat hij/zij erbij hoort. En als je een beetje geluk hebt, word je ook weer op jouw beurt uitgenodigd. Gastvrijheid kan alleen plaatsvinden als we bereid zijn naar elkaar toe te groeien. Dan kan het tot een echte ontmoeting komen, en worden we gast in het leven(sverhaal) van de ander. Ook in de Bijbel staan verhalen die gaan over gastvrijheid. Denk bijvoorbeeld aan Abraham, die drie vreemdelingen in zijn tent toelaat. Of Zacheus, de tollenaar, die Jezus gastvrij bij hem ontvangt. We zullen op deze avond praten

over wat gastvrijheid voor ons betekent en waar gastvrijheid in de Bijbel te vinden is. De avond begint om 20.00 uur, pastor L.T.Nguyên is de gespreksleider.

U kunt zich aanmelden via email: volwassenencatechese@heilighetomas.nl of via één van de secretariaten.

Werkgroep Volwassenencatechese

Bezoek aan de Leidse Synagoge

Op 17 januari jl. was het de 'Dag van het Jodendom'. De Werkgroep Volwassenencatechese van de parochie organiseerde die avond een bezoek aan de synagoge in Leiden. Er waren 40 deelnemers, die door de heer Leo Levie, in de synagoge werden verwelkomd. Hij gaf een inleiding en maakte de deelnemers wegwijs in de Joodse eredienst en cultuur.

De Leidse synagoge wordt gebruikt door de orthodox-joodse gemeenschap en telt momenteel 60 leden. Het gebedshuis is gebouwd in 1762 en werd in 1807 verwoest door de buskruitram van het kruitschip op de Steenshuur in Leiden. Vijftig jaar lang lag de synagoge er vervallen bij, totdat zij in 1858 werd herbouwd. Na de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar weinig kerkleden en financiën over. In 1968 kwam er naast de synagoge een Joods studentenhuis zodat er weer gelden binnenkwamen. Dit maakte een nieuwe restauratie mogelijk.

Na een stukje geschiedenis over Joods Leiden liet de heer Levie de deelnemers verschillende attributen van de synagoge zien. Sommige voorwerpen zijn bij de laatste restauratie geplaatst vanuit voormalige synagogen. Zo komen de prachtige kroonluchters, de biema (de lezeaar in het midden) en de banken uit een gesloten synagoge in Den Haag. Ook liet

de heer Levie een jad zien met de letter A erop. Een jad, dat letterlijk 'hand' betekent, is een Joods ritueel pointer die wordt gebruikt om bij de Tora-lezing de tekst te volgen. De A op deze jad verwijst naar Alphen aan den Rijn, want de jad werd vroeger gebruikt in de Alphense synagoge, die nu een Remonstrantse kerk is. Ook een Thoramantel, die in de Leidse synagoge tentoongesteld wordt, komt uit Alphen aan den Rijn. Een bijzonder bezit vormen de zeven voorhangsels, die allemaal ooit een kast met de Thorarollen hebben bedekt. Het zijn prachtige kleden, die gerestaureerd zijn, en afkomstig zijn uit voormalige synagogen van Heenvliet, Middelharnis, Ommen, Hoorn en Leiden.

Na de rondleiding kregen de deelnemers van de heer Levie de gelegenheid hun vragen te stellen. Er waren vragen over het kleine lichtje dat altijd brandt in de synagoge, over het gebedskleed, dat de mannen bij bepaalde onderdelen van de liturgie dragen. Ook vragen over het kosjer eten en over de jaartelling en Joodse feesten met een agenda - 'de loeach' - waarin allerlei tijden en aanwijzingen vermeld worden.

De heer Levie vertelde ook dat hun doden begraven worden op de Joodse begraafplaats in Katwijk. Op deze begraafplaats liggen ook de stoffelijke resten



attributen van de synagoge, o.a. Thorarol, jad, ramshoorn.

van de ontruimde Alphense Joodse begraafplaats. In 2007 is daar een gedenkteken voor deze Alphense overledenen gekomen. Gelukkig komt er binnenkort in Alphen aan den Rijn een verwijzing naar de voormalige Joodse begraafplaats aldaar en de overbrenging naar Katwijk. Aan het einde van de rondleiding bedankte pastoor Visser de heer Levie.

De deelnemers gingen met elkaar nog een kopje koffie/thee drinken, waarbij Nelly Devilee namens de Werkgroep Volwassenencatechese de aanwezigende bedankte voor de deelname aan dit bezoek. Een ervaring rijker keerde iedereen daarna huiswaarts.

Alice Besseling

In gesprek met een andere religie: Islam

De werkgroep Volwassenencatechese probeert op donderdag 15 maart een avond te organiseren waarbij we in gesprek gaan met de Islamitische gemeenschap. Hoewel we verschillend zijn qua geloofstraditie, hebben we als gelovigen toch wel het één en ander gemeenschappelijk. Daarover willen we met elkaar in gesprek en uitwisselen hoe we in ons geloof staan. Uiteraard kunt u meer informatie vinden in de folders en flyers die nog zullen komen.



Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn

Vastenbandjes

Vorig jaar gingen ze als zoete broodjes in de Vastentijd de kerken uit. We kwamen er zelfs tekort. Dit jaar zullen wederom vastenbandjes - een maatje groter - beschikbaar zijn om u gedurende de veertigdagentijd te herinneren aan uw 'vastenvoornemen'. Op die manier mag het vastenbandje een steuntje in de rug zijn om ons bewust te worden van deze bijzondere tijd. Een tijd van extra zorg, aandacht, naastenliefde en solidariteit. De bandjes zijn vanaf aswoensdag te verkrijgen.

Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn

Voedselacties rond de Kerst

De twee grote acties die in onze Parochie H. Thomas zijn gehouden waren weer indrukwekkend. In Hazerswoude-Dorp was een gecombineerde actie met de Hervormde- en voorheen Gereformeerde kerk. Het doel was om 75 pakketten samen te stellen met ieder 20 artikelen. Betrokken gemeenteleden en parochianen hadden meer dan 1500 artikelen bij de kerken ingeleverd.

Vijftien vrijwilligers hebben daar pakketten van gemaakt en weggebracht. Het was mooi de dankbaarheid en de verbazing te zien bij de mensen waar werd aangeboden om het pakket af te geven.

In Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk en Alphen aan den Rijn is groots ingezameld achter in de kerken. Deze campagne werd georganiseerd en ondersteund door Alphen cc. en het Diaconaal

Platform Alphen. Honderden dozen konden worden gevuld en bij de voedselbank Rijnstreek werden kofferbakken vol levensmiddelen gebracht.



Ongelooflijk hoe mensen weten te delen, kon het maar het hele jaar zo zijn. Vele vrijwillig(st)ers hebben zich in de Goede Herderkerk ingezet om alles te sorteren en in te pakken. En nog meer vrijwillig(st)ers bij het bezorgen. Ook jongeren van de M25 werkgroep hebben geassisteerd en belden allervriendelijkst bij de mensen aan om het kerstpakket en het kerstgevoel over te dragen.

Iedereen die op welke manier dan ook heeft meegeholpen, heel hartelijk dank!!

Pastor Gilion Greeve

Opbrengst adventsacties

De hele adventstijd heeft wat diaconie betreft in het teken gestaan van het project van de blauwe zusters in Ecuador. Elke zondag werden er meer bouwstenen aangedragen om symbolisch het opvanghuis voor gehandicapten op te bouwen. Degenen die in de themaviering aanwezig waren herinneren zich vast nog wel het betoog dat de zuster hield voor het te bouwen huis. Uiteindelijk hebben we met elkaar een bedrag van € 5301,20 bij elkaar gebracht om te schenken aan dit project. Daarnaast het tweede project wat de aandacht vroeg. De verkoop van de jute tassen voor het Pure-Jute project

met het doel de vrouwen in Bangladesh werk en dus een bestaan te schenken. Of het verstandig is twee projecten te ondersteunen, daarover waren de meningen verdeeld, maar het bracht toch nog € 420,00 op. Verheugend was hierbij dat de jongeren van M25 zich hebben ingezet bij de verkoop en het bezorgen van de tassen, zo konden wij ook jongeren hierbij betrekken. Hartelijk dank voor uw gift.

*De coördinatoren MOV,
Tineke Heemskerkerk, Riekie Scheer en
Marchien van de Sande*

Bedevaart Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-comité Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

** Een één daagse bedevaart op maandag 14 mei 2012

** Een twee daagse bedevaart op 5 en 6 mei 2012

** Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 18 t/m 22 mei 2012

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. U kunt deze aanvragen bij:

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan,
Tel. 015 3693148;

email adres: paula_opstal@hotmail.com

Bezoek ook onze website:
www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl, of mail naar: info@banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Wij gaan als verpleegkundigen mee met De eerstvolgende 5 daagse bedevaart van 18 t/m 22 mei en willen U er graag wat over vertellen.

Heeft U speciale verpleegkundige vragen dan kan U deze ook aan ons stellen. Wij hopen U graag een keer te ontmoeten op een bedevaart naar Banneux. Wilt U mee als vrijwilliger? U bent van harte welkom. U kunt op allerlei punten ingezet worden want iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Mannen, vrijwilligers zijn ook van harte welkom. Heeft U hier vragen over bel dan naar Paula Opstal. Vrijwilligers zijn er nooit genoeg!!

Atie Grimbergen 0172 494515 en Marga Grimbergen 071 3416997

Stille Omgang 2012

In de nacht van 17 op 18 maart 2012 wordt in Amsterdam weer de Stille Omgang gelopen. Vanuit Alphen aan den Rijn en Hazerswoude willen wij weer met een groep belangstellenden naar Amsterdam gaan. Het thema van dit jaar is "passie voor de eucharistie", met hernieuwde blik en hart in verwondering opzien naar het gelaat van Christus, aanwezig in de Eucharistie. Voorafgaande aan het lopen van de Stille Omgang zullen wij deelnemen aan de feestelijke Eucharistieviering. Dit jaar echter in een andere kerk dan voorgaande jaren. Op 17 maart zijn wij te gast in de Onze Lieve Vrouwe kerk aan de Keizersgracht te Amsterdam.

Na de viering lopen wij naar de Lutherse kerk voor een kopje koffie/thee met een broodje (kosten voor eigen rekening) om vervolgens de Stille Omgang te lopen. Meer informatie over de Stille Omgang: www.stille-omgang.nl Aanmelding voor deelname kan door een e-mail te sturen naar thomas@stille-omgang.com onder vermelding van uw naam, voorletters, volledig adres en telefoonnummer.

Indien u geen beschikking heeft over e-mail kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij:

- Sebastiaan Ponsioen (Alphen aan den Rijn) (06-46062009)
- Anneke Senne (Rijnwoude) (071-3410499).

Ook dit jaar is er door ons vervoer geregeld. De opstapplaatsen en tijden zijn als volgt:

19.40 uur Vertrek vanaf De Bron (bij apotheek) Troubadourweg 2 te Alphen a/d Rijn

20.00 uur Vertrek vanaf de St. Bonifaciuskerk, Paradijslaan te Alphen a/d Rijn

20.15 uur Vertrek vanaf Hoogvliet te Hazerswoude-Rijndijk

20.30 uur Vertrek vanaf de Provinciale weg (benzinepomp) te Hazerswoude-Dorp.

Wij verzoeken u er rekening mee te houden dat vermelde tijden strikt aangehouden zullen worden, zodat wij op tijd in Amsterdam aankomen.

De aan de deelname verbonden kosten bedragen € 12,50 per persoon, bij voorkeur over te maken op rekeningnummer 65.57.20.863 t.n.v. L. Elstgeest te Alphen aan den Rijn.

Op 17 maart is er 's middags in de St. Jozefkapel het stille aanbiddingsuur. Dit vindt plaats van 15.00 tot 16.00 uur. U bent van harte welkom.

Namens het bestuur van de Stille Omgang parochie Heilige Thomas Sebastiaan Ponsioen (secretaris)

Vastenactiecampagne: Ethiopië

“Door soberder te leven en te delen met anderen, worden we zelf ook meer mens”.

Traditioneel is de vastentijd een periode van bezinning. De komende veertigdagentijd zult u op allerlei manieren met deze uitspraak geconfronteerd worden. Met als thema; “even iets minder voor een ander” zal er door middel van presentatiemateriaal, aandachtswaarden in de vieringen, bij koffiestops en sobere maaltijden aandacht gevraagd worden voor de landelijke vastenactiecampagne voor Ethiopië. *Kijkt u voor tijden en locaties op de pagina van uw eigen parochiekern in dit blad.*

In het weekend van 3 en 4 maart zal op alle locaties een themaviering zijn gericht op de campagne. In het liturgieboekje vindt u dan ook meer gedetailleerde informatie. Het uiteindelijke doel is met elkaar voldoende geïnspireerd en gemotiveerd te raken om de mensen in Ethiopië een leefbaar bestaan te gunnen. Dit kan alleen als er veel geld wordt ingezameld. Wij hopen op uw gulle gift.

Het thema van dit jaar is stedelijke leefbaarheid. In veel ontwikkelingslanden zien we mensen van het platteland naar de stad trekken. Deze gelukszoekers vinden daar helaas vaak niet meer dan bittere armoede en een leger aan werkloze lotgenoten. Wereldwijd wonen er nu meer dan 1 miljard mensen in sloppenwijken. Vaak lijkt het leven hier uitzichtloos.

Toch is er ook hoop te vinden. In steden zijn armoede en onderwijsachterstanden beter aan te pakken dan op het dunbevolkte platteland. Ook hebben vrouwen in de stad meer kans om mee



te doen aan het sociale en politieke leven. Een diploma of een eigen bedrijfje biedt kansen voor de toekomst.

Vastenactie wil deze mensen helpen met scholing en leningen. In Ethiopië helpt Vastenactie de sloppenwijkbewoners graag deze kansen te grijpen en hun leven weer in eigen hand te nemen. Vastenactie werkt daarom samen met de lokale organisatie *Daughters of Charity*. Deze congregatie zet zich duurzaam in voor de sloppenwijkbewoners van Addis Abeba. Zo is de hulp structureel en ingebed in de eigen cultuur. Het werk van de *Daughters of Charity* is er op gericht de zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Hiervoor zetten ze inkomensgenererende activiteiten op. Voor kinderen en jeugd zijn er opleidingstrajecten. Met scholing, een vakopleiding of een lening om een bedrijfje te beginnen, werken ze zelf hard aan een betere toekomst. Kijkt u ook eens voor meer informatie op www.vastenactie.nl



*Namens de gezamenlijke
MOV groepen
Marchien van de Sande*

Ave, Ave, Ave Maria!

Op reis met een glimlach, gebed en ontspanning.

*Zaterdag 2 juni t/m zaterdag 9 juni 2012
busreis naar Lourdes*

Reislustig en ondernemend als we zijn maken we weer plannen om in de zomer op vakantie te gaan. Naast ontspanning zijn veel mensen ook op zoek naar een verrijkende noot in hun vakantie. Vaak wordt een cultuurreis gecombineerd met een toeristische reis. Vanuit de parochie H. Thomas zochten wij naar een vakantie met een pelgrimerende boven- of onderton, net waar uzelf voor kiest en daarnaast de ontspanning van een vakantie. “Toeristisch Lourdes” noemt “Cats Reizen” dit. Al meer dan 10 jaar biedt deze touroperator een bijzondere reis naar Lourdes aan.

Lourdes de stad van Maria en Bernadette in het zuiden van Frankrijk betekent ook zomer, zon en vakantiegevoel. Het grootste gedeelte wordt doorgebracht in Lourdes maar er zijn ook uitstapjes naar de Pyreneeën en de Atlantische Oceaan. De hele week is de bus met twee chauffeurs tot onze beschikking. Als geestelijk begeleider ga ik, diaken Gilion Greeve, mee. Vanuit mijn roeping zal ik invulling geven aan het avond- en morgengebed en zal ik - zo u zich daarbij aansluit - uw leidsman zijn bij de processie en de kruis-



plaatsen die betrekking hebben op Bernadette bezoeken we en op de terugreis overnachten we in Nevers en bezoeken we het klooster waar in de kapel het lichaam van Bernadette is opgebaard.

We reizen met een luxe touringcar en vertrekken zaterdagavond om 19:00 uur, rijden 's nacht door en komen zondagmiddag aan in Lourdes.

weg. Wilt u - naast de in het programma opgenomen internationale viering - naar de H. Mis of het Rozenkransgebed dan bent u daar vrij in en zal ik er voor u zijn. Daarmee wordt deze reis een mooie combinatie van de mystiek van de H. Maria en de devotie van Lourdes en van vakantiegevoel. Alle

Wordt u enthousiast? Voor ongeveer € 700,00 heeft u een geheel verzorgde reis op basis van volpension en een twee persoonskamer (toeslag eenpersoonskamer € 40,00). Wordt u geraakt? Meldt u zich dan aan. Een volle bus vanuit onze Heilige Thomasparochie zal niet lukken, daarom kiezen we voor deze unieke combinatie met Klaas de Vries van “Cats Reizen”. Als parochie hebben wij een optie op 15 stoelen genomen. Wilt u als parochiaan/kerkganger mee meldt u zich dan vóór vrijdag 9 maart a.s. aan bij het centraal secretariaat van parochie H. Thomas. E-mail: centraalsecretariaat@heiligethomas.nl, tel. nr. 0172-475975. Voorafgaande aan de reis organiseren we een voorlichtingsbijeenkomst in Alphen aan den Rijn.

Diaken G. Greeve

Rectificatie: Samenloop voor Hoop 2 en 3 juni 2012

Abusievelijk is in het vorige parochieblad het email adres van Jan en Riet Volkers verkeerd vermeld. Het enige juiste email-adres om u op te geven voor de Samenloop voor Hoop is rietjan@taalfax.nl. Jongeren kunnen zich opgeven bij: m25@alphenrijnwoude.nl





Colofon

Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Parochiecentrum / secretariaat parochiekern: Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.

Geopend op donderdagmiddag, 13.30 uur - 15.30 uur.

Altijd bereikbaar: tel. 071 3414210; e-mail michael-bernardus@hetnet.nl

Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

Parochieblad H. Thomas

Kopij parochieblad bij voorkeur per mail naar michael-bernardus@hetnet.nl

Inleverdatum kopij:

Nummer 2: 2 maart 2012

Verschijningsdatum parochieblad:

Nummer 2: 22 maart 2012

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen, doorgeven aan het secretariaat van de parochiekern.

Commissie van beheer:

Karel Bemelmans, voorzitter

Tineke Heemskerk, secretaris

Jan de Groot, penningmeester

Annie van Dijk, secretariaat parochie

Els van Wetten, notulist

Kopij parochieblad bij voorkeur per mail naar:

michael-bernardus@hetnet.nl

Bijdragen inzake intenties, doopvieringen enzovoort.

Rabobank: rekeningnummer 3259.08.168. Postbank: rekeningnummer 76288. Ten name van Kerkbestuur Parochie H. Michael en H. Bernardus Hazerswoude-Rijndijk.

Bijdragen inzake kerkbijdragen. Rabobank: rekeningnummer 3259.13.153, Postbank: rekeningnummer 2531800. Ten name van Kerkbijdragen Parochie H. Michaël en H. Bernardus Hazerswoude-Rijndijk.

Wereldgebedsdag vrijdag 2 maart 2012

Ook dit jaar wordt over heel de wereld op vrijdag 2 maart de jaarlijkse wereldgebedsdag gehouden. De viering voor Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk zal dit jaar gehouden worden om 19.00 uur in de dagkapel in *Het Anker in Hazerswoude Rijndijk*.

De liturgie is samengesteld door christenvrouwen uit Maleisië en heeft als thema "*Gerechtigheid voor allen*". Enkele leden van het parochiekoor verlenen hun medewerking. Er zal een collecte worden gehouden voor enkele projecten in

Maleisië. Boekjes met de orde van dienst zijn voor 65 eurocent verkrijgbaar in de hal van het Anker. Voor vervoer kan gezorgd worden. Als u daar gebruik van wilt maken belt u dan naar J. Heemskerk tel. 071 3413881 of naar M. van Rijnswoel tel. 0713414912. Wanneer u wilt weten hoe wereldgebedsdag is ontstaan en wat het inhoudt neemt u dan een folder mee in een van de kerken. U bent allen van harte welkom. Na afloop is er koffie en thee voor iedereen.

Het comité wereldgebedsdag

Vastentijd

De vastentijd is meer dan alleen de vastenactie. Het kan ook een tijd zijn van rust en inkeer voor jezelf. Elke dag even wat nadenken, mediteren. Misschien even wat lezen in het boekje wat speciaal voor de 40 dagentijd samengesteld wordt, door Marchien en Fons van der Sande, met voor elke dag een mooie meditatieve of bezinnende tekst. Dit boekje vindt u achter in de kerk op de leestafel.

Er zijn ook vespervieringen op 29 februari, 21 maart en 28 maart om 19.00 uur in de dagkapel van het Anker. Verder is

er op 7 maart om 18.00 uur een sobere maaltijd in gebouw Honswijk, naast de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15 Koudekerk.

Voor deelname aan deze maaltijd vragen we een bijdrage van € 5,- per persoon. De opbrengst komt na aftrek van de kosten ten goede aan de vastenactie. Voor de sobere maaltijd kunt u zich aanmelden bij Carla van Klaveren tel 071 3412086 of mail: csmklavers@hotmail.com, en bij Tineke Heemskerk fam.heemskerk@planet.nl

Bedankt

Een jaar lang was Anneke Senne in de kern Michael en Bernardus degene die de kopij verzamelde en soms schreef voor het parochieblad van de Parochie H. Thomas. Vele jaren was zij betrokken bij en zat in de redactie van het parochieblad van deze kern "Het Groene Boekje". Helaas heeft Anneke besloten om te stoppen met haar werkzaamheden voor het parochieblad. Dat is jammer maar we respecteren haar besluit. We danken haar hartelijk voor haar inzet en betrokkenheid en wensen haar, samen met haar man Leo, kinderen en kleinkinderen het allerbeste toe.

Het redactieteam

Lief en leed

Gedoopt

Op 22 januari zijn in de Bernarduskerk gedoopt:

Yfke Struiwigh, Heléne Swarthplantsoen 26, Hazerswoude, geboren 18-06-2011. Davey Petrus Johannes Menken, Kruiskade 2, Hazerswoude, geboren 23-08-2011. Finn Markus Adrianus Schenkeveld, Bilderdijklaan 28, Hazerswoude, geboren 17-10-2011.

We wensen de dopelingen en hun familie veel geluk

Overleden

Op 17 december overleed Hendricus Gerardus Dobbe, geboren 2 maart 1943. Na een samenkomen van gedenken, op 22 december in de Ontmoetingskerk, werd hij begraven op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.

Op 25 december overleed Huijburtus van der Zwaan, geboren 11 maart 1928. Na een afscheidsdienst, op 30 december in de Bernarduskerk, werd hij begraven op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.

Op 29 december overleed Johanna Catharina Wijsman – Spruit, geboren 16 maart 1921. Na een afscheidsdienst, op 4 januari in de Bernarduskerk, werd zij begraven op de begraafplaats aan de Provincialeweg in Hazerswoude-Dorp.

Op 13 januari overleed Tineke van Dijk, geboren op 31 januari 1953. Op 19 januari werd zij, na een samenkomen van gedenken, begraven op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.

Op 21 januari overleed Aloysius Petrus Josephes Warmerdam. Louis werd 64 jaar. Na een avondwake en een samenkomen van gedenken in de Bernarduskerk werd hij begraven op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.

Dat zij mogen rusten in vrede

Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas

Datum	Dag	St. Bonifaciuskerk	De Bron	HH Engelbewaarderskerk
04 feb	Za	19.00u Woord- en Communieviering Samenzang		19.00u Woord- en Communieviering Cantors
05 feb	Zo	10.30u Eucharistieviering St. Caeciliakoor Kinderwoorddienst	11.00u Woord- en Communieviering Cantores Kinderwoorddienst	09.30u Gebedsviering/terugkomdag doopouders en presentatie 1e communicanten De Sterretjes
11 feb	Za	19.00u Eucharistieviering Samenzang		
12 feb	Zo	10.30u Gezinsviering met presentatie 1e communicanten Paradijsvogeltjes	11.00u Eucharistieviering Broncantorij	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor
18 feb	Za	19.00u Woord- en Communieviering Samenzang		19.00u Eucharistieviering Cantors
19 feb	Zo	10.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering met presentatie 1e communicanten Together	09.30u Woord- en Communieviering Young Voices
22 feb	Wo	19.30u Gebedsviering met askruisje en catechumenenzalving Cantor	19.30u Gebedsviering met askruisje Broncantorij (vrijwilligers)	19.30u Gebedsviering met askruisje Young Voices
25 feb	Za	19.00u Eucharistieviering In Between		
26 feb	Zo	10.30u Woord- en Communieviering St. Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij	09.30u Woord- en Communieviering St. Caeciliakoor
28 feb	Di			19.30u Kruisweg
29 feb	Wo			
01 mrt	Do	19.30u Vesperviering Cantor		
02 mrt	Vr	19.00u Eucharistieviering		19.30u Wereldgebedsdag Koor van de Korenaar
03 mrt	Za	19.00u Woord- en Communieviering Samenzang		19.00u Woord- en Communieviering Cantors
04 mrt	Zo	10.30u Woord- en Communieviering Samenzang	11.00u Woord- en Communieviering Cantores Kinderwoorddienst	09.30u Eucharistieviering De Sterretjes
06 mrt	Di			19.30u Kruisweg
10 mrt	Za	19.00u Eucharistieviering Samenzang		
11 mrt	Zo	10.30u Eucharistieviering Paradijsvogeltjes	11.00u Eucharistieviering Broncantorij	09.30u Woord- en Communieviering St. Ceciliakoor
13 mrt	Di			19.30u Kruiswegviering
15 mrt	Do	19.30u Vesperviering Cantors		
17 mrt	Za	19.00u Woord en Communieviering Samenzang		19.00u Woord- en Communieviering 1) St. Ceciliakoor
18 mrt	Zo	10.30u Vormselviering voor gehele parochie. In Between	11.00u Woord- en Communieviering Broncantorij	09.30u Woord- en Communieviering Young Voices
20 mrt	Di			19.30u Kruisweg
21 mrt	Wo			
24 mrt	Za	19.00u Boeteviering Cantor		19.00u Boeteviering Cantores
25 mrt	Zo	10.30u Eucharistieviering Samenzang Kinderwoorddienst	11.00u Woord- en Communieviering Bernarduskoor	9.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor
27 mrt	Di			19.30u Kruisweg
28 mrt	Wo			
29 mrt	Do	19.30u Vesperviering Cantor		

1) Op dit moment is nog niet duidelijk of er op 17 maart om 19.00 uur een Vormselviering in de H. Engelbewaarderskerk zal worden gehouden.

van 4 februari tot en met 30 maart 2012

H. Michael / H. Bernarduskerk

Lezingenrooster

Job 7, 1-4+6-7,
MC1, 29-3911.00u Woord- en Communieviering/
Terugkomdag dopelingen en presentatie
1e communicanten
Kinderkoor

5e zondag door het jaar

Lev. 13, 1-2+45-46,
Mc. 1, 40-4511.00u Eucharistieviering
Bernarduskoor

6e zondag door het jaar

Jes. 43, 18-19 + 21-
22+24b-2511.00u Eucharistieviering
Bernarduskoor

Mc. 2, 1-12

7e zondag voor het jaar

19.30u Gebedsviering met askruisje in
Het Anker
Volkszang

Aswoensdag

Gen. 9, 8-15
MC. 1, 12-1511.00u Woord- en Communieviering
Parochiekoor

1e zondag Veertigdagentijd

19.00u Vesperviering in **Het Anker**19.00u Wereldgebedsdag in **Het Anker**

1e vrijdag van de maand

Gen. 22, 1-2+9a+10-
13+15-1811.00u Eucharistieviering
Bernarduskoor

MC 9, 2-10

Themaweekend vastenactie

2e zondag veertigdagentijd

Ex. 20, 1-17
Joh. 2, 13-2511.00u Woord- en Communieviering
Parochiekoor

3e zondag veertigdagentijd

2 Kron. 36, 14-16+19-23

11.00u Woord- en Communieviering
Jongerenkoor Together

4e zondag veertigdagentijd

Vesperviering in **Het Anker**19.00u Boeteviering in **Het Anker**
VolkszangJer. 31, 31-34
Joh. 12, 20-3311.00u Eucharistieviering
Volkszang

5e zondag veertigdagentijd

19.00u Vesperviering in **Het Anker***Houdt hiervoor de berichtgeving in de wekelijkse mededelingenbladen en op de website in de gaten.*



Het Bernarduskoor

Met de mooie drukte van de kersttijd nog in het achterhoofd is het koor de uren die ruimte geven naast het gewone programma al weer volop aan het repeteren voor het volgend kerkelijke hoogtepunt "De Paastijd". Er wordt momenteel hard gewerkt aan "Via Crucis" (de kruisweg). Een mooi emotioneel muziekstuk van componist Ferenc Liszt wat ons van statie naar statie brengt en het lijdensverhaal doet herleven. Een aanrader voor iedereen. In het Paasnummer van dit blad meer hierover. Noteert u alvast Goede Vrijdag 19.30 in de Bernarduskerk.

Door de Broncantorij is aan het koor gevraagd om hen op zondag 25 maart te vervangen en een muzikale bijdrage te verlenen in de woord en communieviering in de "De Bron". Aanvangstijd 11.00 uur.

Truus Beukenboom

Rhijndael

Al ongeveer een jaar vindt er in verzorgingshuis Rhijndael, in Koudekerk aan den Rijn, een grote verbouwing plaats. Daardoor is er nog steeds geen ruimte beschikbaar voor een kerkdienst op donderdagmorgen. Gelukkig mogen we gebruik maken van de gastvrijheid van de bewoners. Zo is er een eucharistieviering geweest in de kamer van mevr. Maurits, mevr. Boere en mevr. van der Velde. Dat gaat prima en we zijn deze mensen ook erg dankbaar voor hun gastvrijheid. Maar het is wel krap, vol en een beetje behelpen. Er is ook weinig plaats voor mensen van buiten het huis want

met 22 kerkgangers en de voorganger pastor L. Peeters is het best wel vol. Maar de verbouwing vordert en we hopen dat er rond Pasen weer een ruimte beschikbaar is waar we op donderdag, weer elke week, kunnen samenkomen. Nu wordt de communie wel bijna elke week bij de mensen op de kamers gebracht maar er wordt toch uitgekeken naar het einde van de verbouwing. Niet alleen door ons maar door iedereen die in Rhijndael woont en werkt.

De werkgroep Zorg en Aandacht

Weet je.....

- .. dat je nog weleens hoort zeggen dat er tegenwoordig geen hond meer in de kerk komt.
- .. dat er in de Bernarduskerk regelmatig een hond gesignaleerd wordt.
- .. dat de naam van die hond Ratteplan is.
- .. dat het niet de hond is van Lucky Luke maar van Hans de Boer.
- .. dat Lydia en Cora niet de enige zijn die goed zijn in het bakken van notentaart.
- .. dat Trees de Groot er ook wat van kan.
- .. dat er kersttenties zijn rond gebracht.
- .. dat we als parochie proberen om niet alleen in de kersttijd attent te zijn.
- .. dat daarom alle 75 plussers in de kern Michael en Bernardus een verjaarskaart ontvangen.
- .. dat de dames die de kaarten bezorgen vaak heel gastvrij ontvangen worden.
- .. dat niet alleen de ouderen een verjaarskaart ontvangen maar dat het centraal secretariaat ook verjaarskaarten stuurt aan alle kinderen t/m vier jaar
- .. dat de site van Michael en Bernardus niet meer actueel is en vervalt.
- .. dat de site van de Thomasparochie www.heiligethomas.nl actueel en bij de tijd is.
- .. dat het mededelingenblad ook te lezen is op de site van de Thomasparochie. Dat u dit blad ook per mail thuis gestuurd kunt krijgen.
- .. dat u dan even een mail moet sturen naar michael-bernardus@hetnet.nl.

De werkgroep zorg en aandacht

Vieringen in zorgcentra, verpleeghuis en wooncentra voor ouderen in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude tot en met 25 maart 2012

Zuidervaart	dinsdag	10.30 u.	14 en 28 feb, 13 en 27 mrt
Westerhove	woensdag	09.30 u.	8 en 22 feb, 7 en 21 mrt
Verpleeghuis Oudshoorn	woensdag (W+C)	11.00 u.	8 en 22 feb, 7 en 21 mrt
Rhijndael	geen vieringen i.v.m. verbouwing		
Driehoorne	elke donderdag	09.30 u.	
Driehof	elke vrijdag	11.00 u.	
Het Anker	elke vrijdag	09.30 u.	
Zorgcentrum St. Joseph	elke zaterdag	09.45 u.	
Verpleeghuis Oudshoorn	zaterdag (Euch.)	11.00 u.	18 feb en 31 mrt
Ipse/De Bruggen	elke zondag	11.00 u.	zaal 1 van het Dorpshuis



Colofon

Parochiekern H.H. Engelbewaarders

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude Dorp
Tel.: 0172 587171

E-mail: engelbewaarders.hwdorp@solcon.nl

Openingstijden ma. t/m vr. van 10.00 - 12.00 u.

Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.

B.g.g.: 0172 588260 Anneke Koeckhoven of
0172 588554 Conny van Dijk

Kopij parochieblad

E-mail: janvanleijden@planet.nl Tel: 0172 588389

Inleverdatum kopij parochiekern

Nummer 2: 2 maart 2012

Verschijningsdatum parochieblad

Nummer 2: 22 maart 2012

Pastoraatgroep

Pastoraat:	Anneke Koeckhoven	tel.: 0172 588260
Liturgie:	Yvonne Heemskerk	tel.: 0172 588425
Catechese:	Jolanda de Jong	tel.: 0172 585054
Diaconie:	vacant	
Oecumene:	Jetske Kok	tel.: 0172 589735

Commissie van beheer

Piet van Leijden, voorzitter	tel: 0172 588990
Ben Kok, secretaris	tel: 0172 589984
Ton van Opstal, penningmeester	tel: 079 3438280
Roland van Lierop, beheer gebouwen	tel: 0172 435518
Wim de Vette, vrijwilligerscoördinator	tel: 0172 588354
Thom Schoonderwoerd, lid parochiebestuur	tel: 0172 589020

Betalingen

Parochiekernbestuur: ING bank 3917913 Rabobank 3259.35.343
Kerkbijdrage: ING bank 280232 Rabobank 3259.04.588
T.n.v. Parochiekern H.H. Engelbewaarders

Commissie van beheer

Allereerst wil ik u, namens het parochiebestuur en de commissie van beheer, een voorspoedig, vredig en gezond Nieuwjaar toewensen. Het eerste jaar van de fusie met Hazerswoude-Rijndijk en Alphen a/d Rijn als Thomasparochie is alweer voorbij. Wij hebben als bestuur getracht dit jaar voor u zo rustig mogelijk te laten verlopen zodat we allemaal kunnen wennen aan de nieuwe situatie. In het bestuur is er een goede samenwerking tussen de afgevaardigden van de kernen. Voor de cvb (commissie van beheer) en de pastoraatgroep zijn er wel veranderingen waar we aan moeten wennen. Maar dit gaat ook steeds beter. Een andere verandering is de in oprichting zijnde parochiekernraad. Die komt in de plaats van de parochievergadering en gaat als klankbord fungeren voor onze parochie en kan ook adviezen uitbrengen naar het pastorale team, pastoraatgroep, cvb en het bestuur.

De veranderingen voor u als parochiaan waren o.a. het nieuwe parochieblad en de veranderde website. Wat onveranderd is gebleven is de enorme inzet van

het pastorale team, parochiebestuur, pastoraatgroep, commissie van beheer, dirigenten, organisten, koren en alle andere vrijwilligers. Als we alleen al kijken naar de afgelopen weken waarin er drie vieringen waren met Kerstmis en een viering op oudejaarsavond met het parochianenkoor. Maar ook de viering van 21 december met de twee andere kerken uit ons dorp met als voorgangers diaken G. Greeve, ds. W. van den Top en ds. M. van Doorn-Wolfs. Muzikaal begeleid door Young Voices en het combo Insite Out was het hartverwarmend en al deze vieringen kunnen alleen tot stand komen dankzij de mensen als hierboven genoemd. Namens de parochie, DANK JULLIE WEL.

Terugkomend op oudejaarsavond, daar hebben we afscheid genomen van Jan Rietveld. Acht jaar lang is Jan voorzitter en vicevoorzitter geweest van onze parochie. Hij heeft in die periode onze parochie voorbereid op de fusie en ook onze parochie geleid met veel inzet, doorzettingsvermogen en enthousiasme. En wat pastor Lãm ook benoemde

dat iedereen altijd bij je terecht kon. We zijn je dan ook veel dank verschuldigd. Aan mij de taak om Jan op te volgen als voorzitter van de commissie van beheer en ik zal mij dan ook even voorstellen:

mijn naam is Piet van Leijden, ik ben getrouwd met Petra en heb twee zoons Jeroen en Erik. Ik zit sinds een jaar in het parochiebestuur van de H.Thomas en sinds september 2010 in de cvb van onze kerk. Eerder heb ik een periode van acht jaar in het parochiebestuur gezeten. Voor ik nu ga afsluiten wil ik nog even uw aandacht vragen voor onze actie tijdens de kerstdagen. Wij willen nieuwe vloerbedekking voor onze kerk. U vraagt zich misschien af of dat wel nodig is maar wij vragen uw steun. Richt uw ogen een keer naar beneden in plaats van, zoals gebruikelijk als u in de kerk steun vraagt, naar boven en u zult zien dat het hard nodig is. Bij voorbaat dank voor uw financiële steun.

*Namens de commissie van beheer,
Piet van Leijden*

Koffiedrinken in het parochiecentrum

“Gastvrijheid” is het jaarthema van onze parochie. I.v.m. dit thema is er elke tweede en vierde zondag van de maand na de viering van 9.30 uur de mogelijkheid om koffie, thee of limonade te drinken in het parochiecentrum; tevens een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en even bij te praten. Iedereen is van harte welkom.



Vastenactie 2012: even iets minder voor een ander

Op Aswoensdag, 22 februari gaat de vastenactie weer van start. De uitleg van het project in Ethiopië vindt u voorin dit blad. In het weekend van 3/4 maart zijn er vastenvieringen in alle kernen. Op 21 maart is er weer een *Vastenmaaltijd* in de Korenaar met de gezamenlijke kerken. Er worden *Koffiestops* gehouden bij “Goedemorgen koffie”, in de C1000 en in ons parochiecentrum. De kinderen op de St. Michaëlschool gaan weer werken

met het schoolproject van vastenactie en krijgen een spaardoosje mee naar huis. Ook wordt voor groep 7/8 de *Vastenlunch* georganiseerd. De data zijn nog niet bekend maar via de “Deze Week” houden wij u op de hoogte. Wij hebben er weer zin in en hopen u ook.

*Werkgroep Missie,
Ontwikkeling en Vrede*



Wereldgebedsdag in Hazerswoude Dorp

Wereldwijd vieren van dezelfde liturgie op dezelfde dag. Al jaren wordt in verschillende landen op de eerste vrijdag in maart Wereldgebedsdag gevierd. Binnen 24 uur gaan dezelfde gebeden en dezelfde liederen de hele wereld door. Ook in Hazerswoude-Dorp willen we een schakel vormen in de keten van gebed. Dit jaar is de oecumenische viering voorbereid door vrouwen uit Maleisië en het thema is: "Gerechtigheid voor allen!"

Het land Maleisië bestaat uit twee delen die van elkaar gescheiden zijn door de Zuid-Chinese Zee: West-Maleisië (dat onder Thailand ligt) en Oost-Maleisië (is een deel van het eiland Borneo). De hoofdstad is Kuala Lumpur en dat betekent 'modderige rivier'. Die naam is

bedacht door mijnwerkers, die hier rond 1860 een nederzetting stichtten.

In Maleisië wonen naast de oorspronkelijke bevolking ook Chinezen, Indiërs en Europeanen. In 1957 is Maleisië onafhankelijk geworden van Groot-Brittannië. Ongeveer 60 % van de bevolking behoort tot de islam, 19 % tot het boeddhisme, 9 % is christelijk en het resterende deel van de bevolking hangt de Chinese volksreligie aan. Naast de traditionele producten als palmolie, cacao, ananas, rubber en petroleum, is Maleisië een belangrijke producent van computerdiskdrives. De viering van wereldgebedsdag wordt gehouden in de Engelbewaarderskerk op *vrijdag 2 maart* en begint om *19.30 uur*. Het koor "Young Voices" zal de



dienst muzikaal begeleiden o.l.v. dirigent Cok de Jong en pianiste Ali Jongenburger.

Liturgieboekjes zijn voor € 0.65 verkrijgbaar achter in de kerk. De collecte is bestemd voor verschillende projecten in Maleisië. In het weekend vóór de viering liggen achter in de kerk folders met informatie over wereldgebedsdag. Zie ook www.wereldgebedsdag.nl. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in het parochiecentrum. U bent van harte uitgenodigd.

Jetske Kok, tel. 0172-589735

Tussen de noten door

Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen. Namens het Ceciliakoor wensen we iedereen een Zalig Nieuwjaar. De Kerstvieringen zijn naar aller tevredenheid verlopen. Kerstavond met als voorganger Pastoor Lau. We zongen de Barok Mis. De kerk was fijn vol. Eerste Kerstdag, Kerstmorgen, ging pastoor Visser voor. We zongen de Messe Breve van Gounod. Jammer dat de kerk maar halfvol was.

Een van de dames van het koor, Marieke, is al een hele tijd ziek. Ze bleek een hersentumor te hebben en is inmiddels geopereerd. We bidden voor haar herstel!!! We gaan dit jaar 2012 weer hard oefenen o.l.v. Piet Moons en Hans van Driel en gaan ons beste beentje voorzetten.



Het bestuur van het Ceciliakoor

Huispaaskaarsen

Vanaf begin februari zal er achter in de kerk een intekenlijst liggen voor bestelling van huispaaskaarsen en kandelaars. Op deze lijst staan diverse modellen afgebeeld met daarbij de prijs. De kleinste kaars is 25 cm hoog, heeft een doorsnee van 6 cm en kost € 17,95. Indien u een bestelling wilt doen kunt u t/m zondag 26 februari op deze lijst uw naam, adres, telefoonnummer en type kaars en evt. kandelaar invullen en wij zorgen dat we ze voor Pasen in huis hebben.

Laat van u horen

Als u ziek bent of op een andere manier aandacht of ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur via het secretariaat, tel. 587171, of direct bij Anneke Koeckhoven, tel. 588260.

*Namens de pastoraatgroep,
Anneke Koeckhoven*

Nieuwe website

www.heiligethomas.nl

Heeft u onze nieuwe website al bezocht? Je kunt er veel informatie vinden, zoals de vieringen, de agenda en de wekelijkse nieuwsbrieven van de parochiekernen. Een bezoekje waard.



Lief en leed

Overleden:

Op 28 november 2011 Wilhelmina Gijsberta Boere-Roeleveld, 84 jaar, bewoonster van de Driehof. Na de uitvaartplechtigheid is zij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

Op 28 december 2011 Hendrina Weerheim-van Noortwijk, 92 jaar, bewoonster van de Driehof. Na de uitvaartplechtigheid is zij gecremeerd in Alphen aan den Rijn.

Dat zij mogen rusten in vrede



Diaconie

Dienst van de stuurgroep:

- februari:
Anneke Koeckhoven,
tel: 588260

- maart:
Conny van Dijk,
tel: 588554



Colofon Parochiekern St. Bonifacius en de H. Geest

Redactie:
Gerard Mutsaers
Margreet Starrenburg
Betsie Stapper

Kopijadres:
Redactie@emmausgangeralphen.nl

Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen over de bezorging:
Secretariaat Bonifaciuskerk
Paradijslaan 6, Tel. 0172-472410

Inleverdatum kopij:
Nummer 2: 2 maart 2012

Verschijningsdatum parochieblad:
Nummer 2: 22 maart 2012

Parochiecentra:
St. Bonifaciuskerk
Paradijslaan 6
2405 CC Alphen aan den Rijn
Secretariaat: tel. 0172-472410 / fax:
0172-471413
Email: parochie@heiligethomas.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
09.00-12.00 uur

H. Geest
De Bron (kamer 3)
Troubadourweg 2
2402 EP Alphen aan den Rijn
Secretariaat: tel. 0172-443148
Email: parochiedeheiligegeest@
wanadoo.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
09.30-12.00 uur

Kerkbijdrage op rekening 30.16.14.199
Misintenties: bijdrage op rekening
44.00.997
Beide t.n.v. R.K. kerkbestuur de
Emmausgangers, Alphen aan den Rijn

Liturgie de komende tijd

Kinderwoorddiensten in De Bron

Deze worden gehouden op de zondagen 5 februari en 4 maart tijdens de vieringen van 11.00 uur.

Kinderwoorddiensten in de Bonifaciuskerk

Het komt nog wel eens voor dat ouders van kinderen van de basisschool in de veronderstelling leven dat er elke zondag tijdens de viering van 10.30 uur kinderwoorddienst is. Dat is echter niet in alle gevallen zo. Wanneer er een gezinsviering is, rond de vakanties en tijdens bijzondere activiteiten, zoals de 20 van Alphen, vervalt de kinderwoorddienst. U moet daarom het rooster van vieringen goed in de gaten houden. Op dat rooster is aangegeven wanneer er een kinderwoorddienst is. Zo voorkomt u teleurstelling.

Presentatievieringen eerste communicanten

Op zondag 12 februari zal in de gezinsviering van 10.30 uur in de Bonifaciuskerk kinderen die dit jaar hun eerste communie gaan doen zich voorstellen aan de geloofsgemeenschap. Op zondag 19 februari doen dat de aanstaande communicanten in De Bron in de viering om 11.00 uur.

Aswoensdag

Op 22 februari begint met deze dag de veertigdagentijd. Er zijn op die avond in de Alphense kerken twee gebedsvieringen: één in de Bonifaciuskerk en één in De Bron, beide om 19.30 uur. Aan de viering in De Bron gaat de traditionele oecumenische sobere maaltijd vooraf. Die maaltijd zal om 18.00 uur beginnen. In deze vieringen zal het askruisje worden uitgereikt. De viering in de Bonifaciuskerk staat mede in het teken van de opname van geloofsleerlingen.

Vastenactie

Met de start van de veertigdagentijd begint ook de bisschoppelijke vastenactie. In het weekend van 3/4 maart, de tweede zondag van de veertigdagentijd, staan de vieringen van alle locaties van de parochie in het teken van de vastenactie. Verdere gegevens over de vastenactie zijn elders in deze uitgave te vinden.

Vespervieringen

Deze vieringen worden gehouden op de donderdagen 1 en 15 maart om 19.30 uur in de Bonifaciuskerk.

Gerard Ammerlaan

Eerste communie en vormselvoorbereiding van start

Half november zijn 28 communicanten, voornamelijk uit centrum/west van Alphen (in de Bron wordt ook een groep voorbereid), en hun ouders voor het eerst te gast geweest in het parochiecentrum van de H. Bonifaciuskerk. We hebben kennis gemaakt met elkaar waarna de kinderen het eerste verhaal uit de Bijbel te horen kregen: het scheppingsverhaal. Ze hadden thuis al de opdracht gekregen om een tekening te maken zoals de aarde er uit ziet. Mooie plaatjes heeft dit opgeleverd. Daarna hebben ze het scheppingsverhaal ook uitgebeeld en aan de ouders laten zien. 11 januari zijn alleen de kinderen geweest en zijn ze samen met enkele enthousiaste projectouders op de trein gestapt. Ze willen "op het spoor van Jezus" komen. Ze reizen van station naar station waar ze uitein-

delijk uitkomen bij hun eerste communie op 13 mei. Op zondag 12 februari mag iedereen weten wie ze zijn, dan zullen ze zich voorstellen aan de geloofsgemeenschap.

Op 13 december zijn 19 jongens en meisjes uit groep 8 of brugklas uit geheel Alphen met hun ouders bij elkaar geweest voor een eerste voorbereidingsbijeenkomst op het vormsel. Dit was een gezellige maar ook leerzame avond. Ze moesten vragen beantwoorden van een quiz. Vragen die ze nog niet wisten te beantwoorden zullen gedurende de voorbereiding duidelijk gaan worden. Op 10 januari zijn ze met het project "In vuur en vlam" gestart onder leiding van een aantal ouders. Het was een fijne avond waar de sfeer er meteen goed in zat. Ze had-

den het zo naar hun zin dat ze nog wel langer door wilden gaan. Zou de heilige Geest al aan het werk zijn? Op zondag 22 januari zijn ze gepresenteerd, in het weekend van 17/18 maart zullen ze het heilig vormsel ontvangen.

We wensen communicanten en vormelingen een mooie voorbereidingstijd toe!

Namens de werkgroepen eerste communie- en vormselvoorbereiding.

Gusta van der Sluijs





Eerste Communie in "De Bron"

Op zondag 22 april a.s. vindt in de Bron, in de benedenzaal, tijdens de viering van 11.30 uur de eerste communie plaats van de kinderen die zich dit jaar daarvoor hebben opgegeven. Voor één keer zal die viering niet om 11.00 uur maar om 11.30 uur plaatsvinden.

Op 23 januari kwamen ouders en a.s. communicanten voor het eerst bijeen in de Bron. De communicanten gingen met een apart programma, in een aparte ruimte, aan het werk.

Sommigen van de kinderen vroegen waken geleden al of ze gauw mochten beginnen en met de ouder/kindavond is de voorbereiding dan nu, gelukkig voor die kinderen, gestart.

De a.s. communicanten zullen wekelijks op zondagmorgen bijeenkomen en praten over de diverse onderwerpen waar-

mee ze op de weg van hun geloofsleven in aanraking komen. Een heel avontuur, want wat staat hun zoal te wachten? Ook de begeleiders zijn benieuwd naar de ervaringen van de kinderen. Tijdens de eerste bijeenkomsten hebben de kinderen al iets voorbereid waarmee ze zich tijdens de viering van zondag 19 februari zullen voorstellen aan de geloofs-gemeenschap in de Bron.

We wensen de kinderen een heel leerzame en mooie voorbereidingstijd toe op het grote feest, waarbij ze voor het eerst aan tafel bij de Heer mogen.

*De Voorbereidingsgroep
Eerste Communie,
Janne, Marchien en Erna*

Sobere maaltijden in de veertigdagentijd

Het is inmiddels een jarenlange traditie dat tijdens de veertigdagentijd op alle locaties binnen de parochie H. Thomas sobere maaltijden worden aangeboden en bij alle maaltijden bent u van harte welkom. Kijkt u voor de dagen en tijden bij de berichten van de diverse locaties. In de Bron is er op 22 februari, Aswoensdag, een sobere maaltijd georganiseerd door de MOV groep van Alphen en de PKN de Bron. De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt tot uiterlijk 19.15 uur zodat er daarna gelegenheid is om naar de Aswoensdagviering te gaan. In de Jozefzaal bij de Bonifaciuskerk

wordt op 29 februari om 18.00 uur een sobere maaltijd gehouden georganiseerd door de MOV groep Alphen aan den Rijn. Bij beide maaltijden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd welke ten goede komt aan het vastenactieproject voor Ethiopië. Daarover meer in het algemene gedeelte van dit blad. Inschrijven voor de sobere maaltijden zal t.z.t. gebeuren via lijsten achter in de kerk.



Marchien van de Sande

Orgelfonds Bonifaciuskerk



Tijdens de kerstvieringen hebben we kunnen genieten van de goede akoestiek in de verbouwde Bonifaciuskerk. De liederen, prachtig gezongen door de koren, zullen in de toekomst nog beter klinken als deze begeleid worden door een koororgel dat is afgestemd op de Bonifaciuskerk. Het bestuur van onze parochie heeft een werkgroep ingesteld die gaat onderzoeken hoe het grote orgel het beste bediend kan worden en aan welke eisen het nieuw aan-

te kopen koororgel moet voldoen. We wachten met spanning het advies van de werkgroep af.

Het orgelfonds gaat wel van start. Jan Reijntjens geeft de aftrap met de boekenmarkt in maart. De opbrengst van de boekenmarkt is voor het orgelfonds. Jan hartelijk dank voor je inzet en veel succes met de boekenmarkt.

Het bankrekeningnummer van het orgelfonds is 39.172.4738 met vermelding "orgelfonds".

Jan Kroff

Inloop huiskamer "de Oase"

Openingstijden van "De Oase" in "De Bron" zijn:
Maandagmiddag 14.00-16.30 uur en
donderdagmorgen 10.00-12.30 uur.

Ontmoetingsmiddagen voor ouderen

Ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de maandelijkse ontmoetingsmiddagen die plaatsvinden in "De Bron". Vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur. De middagen eindigen om 16.30 uur.

De data en onderwerpen zijn als volgt: Donderdag 26 januari presenteert Dhr. V.d. Burg ons weer een prachtig dia-klankbeeld waarvan de titel luidt: "Parels van Nederland". Deze middag zal worden geopend door Ds. P. van Dijk. Donderdag 23 februari komt Mevr. R. Brugman uit Zwijndrecht met een mooie diaserie, genaamd: "Van Petersburg via Moermansk naar Kiev". Deze middag zal worden geopend door Dhr. H. Komen. Onze middagen zijn altijd heel gezellig; u bent van harte welkom.

Wanneer u problemen heeft met vervoer dan kunt u maandag 23 januari en maandag 20 februari van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar Mevr. Wormgoor, tel. 430585 of b.g.g. naar Mevr. Kolman, tel. 415447. Tot ziens in "De Bron".

Graag zouden we onze vaste groep chauffeurs willen uitbreiden. Zijn er mensen die bereid zijn 1 x per maand 1 of meerdere ouderen op te halen naar onze locatie "De Bron" en na afloop weer thuis te brengen?

*Organisatie: Interkerkelijke Ouderen
Commissie Oudshoorn/Ridderveld*

Boekenmarkt

Zoals al eerder in dit blad vermeldt zal de boekenmarkt dit jaar op zaterdag 10 maart gehouden worden in de Jozefzaal en wel van 10 uur tot 15.30 uur.

Het inleveren van de boeken, platen enz. bij de secretariaten verloopt voorspoedig met tevens enkele bijzondere partijen. Uw boeken, platen, CD's, legpuzzels enz. blijven echter nog steeds welkom, want u weet dat de opbrengst van dit jaar naar het orgelfonds van de Bonifaciuskerk gaat.

Mocht u e.e.a. niet zelf kunnen brengen dan is een telefoontje naar het secretariaat of aan 441975 of 241796 voldoende opdat de spullen zullen worden opgehaald. Bovendien is er op maandag 5 maart en dinsdag 6 maart van 19 tot 21 uur in het secretariaat van de Bonifaciuskerk nog een allerlaatste gelegenheid spullen voor deze markt af te geven.

Jan Reijntjens





Lief en leed

Gedoopt:

Op 18 december 2011 zijn Fenna Flart en Duuk Otterspeer gedoopt in de Bonifaciuskerk.

Op 8 januari 2012 is Julia Ponsioen gedoopt in de Bonifaciuskerk.

Wij wensen de dopelingen en hun familie veel geluk

Gehuwd

Op 21 december 2011 zijn in Oranjestad Glenroy Duzong en Joraine Oduber gehuwd.

Wij wensen het bruidspaar een gelukkige toekomst

Overleden

Op 11 december 2011 is overleden Mien van der Graaf-Rijsdijk, geboren 23 april 1921. De afscheidsviering was in de kapel van het zorgcentrum Sint Jozef. Haar lichaam is ter beschikking gesteld van de wetenschap.

Op 16 december 2011 is overleden Dicky Zirkzee-Goudkuil. Zij werd geboren op 23 september 1929. De uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna zij is bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

Op 20 december 2011 overleed Rina de Roos-van Frankfort. Zij werd geboren op 9 september 1925. Haar uitvaart was in "De Bron", daarna is zij begraven op de Oosterbegraafplaats.

Op 25 december 2011 overleed Hansi Baak-Widlak, geboren op

22 juni 1916. Haar uitvaart was in de Antonius van Paduakerk in Leiden. Zij is begraven op Rijnhof in Leiden.

Op 30 december 2011 overleed Truus van der Sluijs. Zij werd geboren op 3 april 1942. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk. Zij is begraven op het parochiekerkhof.

Op 2 januari 2012 overleed Jos Ponsioen, geboren 2 september 1947. De uitvaart was in de Bonifaciuskerk waarna de bijzetting in het familiegraf op het parochiekerkhof plaatsvond.

Ook op 2 januari 2012 is overleden Joop Verkleij, geboren 15 oktober 1927. De uitvaart was in de Bonifaciuskerk waarna de begrafenis op het parochiekerkhof volgde.

Op 14 januari 2012 is Antonia de Korte-Haus overleden. Zij werd geboren op 16 februari 1928. De uitvaart vond plaats in de aula van de Oosterbegraafplaats, daarna is zij begraven op de Oosterbegraafplaats.

Op 17 januari 2012 is Henk van Middelkoop overleden. Hij werd geboren op 15 maart 1918. De uitvaart was in de Bonifaciuskerk. Zijn lichaam is ter beschikking van de wetenschap gesteld.

Op 23 januari 2012 is Toos Ursem-Reijs overleden, geboren op 3 november 1928. De uitvaart voor haar was in de Bonifaciuskerk, waarna zij gecremeerd is.

Dat zij mogen rusten in vrede

34ste Braderie en rommelmarkt in "De Bron"

Noteert u alvast in uw agenda dat er op 24 maart 2012 weer de jaarlijkse braderie in de Bron is? Voor die gelegenheid zijn er weer heel veel spullen nodig.

Mocht u zaken kwijt willen, dan kunnen deze bij u opgehaald worden op maandag 27 februari, dinsdag 28 februari en donderdag 1 maart. Wilt u dan wel even bellen naar telefoon nummer 443229 (Anja Noomen), telefoonnummer 420204 (Barry Versluis) of telefoonnummer 433877 (Bart Vaane)? Dat kunt u doen tot 18 februari a.s.

U mag uw vraag ook mailen naar anja-noomen@casema.nl of j.b.versluis@kpnmail.nl of bart.vaane@kpn.com, ook graag voor 18 februari.

U kunt uw spullen eventueel ook brengen en wel op woensdag 29 februari tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Het adres waar de spullen die dag naar toe gebracht kunnen worden vindt u binnenkort vermeld op www.pknalphennoord.nl

Het braderiecomité vraagt vervolgens hulp bij de ophaalavonden, bij het inruimen van de kramen en ook op de dag van de braderie zelf. Hebt u zin en tijd en wilt u graag meedoen, aarzelt u dan niet, zowel parochianen als gemeenteleden kunnen zich opgeven.

Hartelijk dank alvast en graag tot ziens rond en op die dag!

Het braderiecomité

Drinkt u ook een kopje mee?

Vanaf 26 februari wordt op iedere laatste zondag van de maand na de viering achter in de Bonifaciuskerk koffie/thee/limonade geschonken. Negen gastvrouwen hebben zich aangemeld en gaan bij toerbeurt de koffiebar achterin de Bonifaciuskerk bemensen. Op de tweede zondag van de maand is/blijft na de viering het koffiedrinken in de Jozefzaal. Komt u ook? U bent van harte welkom.



Gezamenlijke Ziekenzalving in Driehoorne

Donderdag 26 januari is in de kapel van Driehoorne aan 22 personen het Sacrament van de Ziekenzalving toegediend. Het was een mooie en sfeervolle bijeenkomst. Pastor Visser ging voor in de Eucharistie. Tijdens de geloofsbelijdenis ging de pastor alle mensen die de zalving wilden ontvangen eerst persoonlijk langs met wijwater, waarmee zij een kruisteken maakten en daarna legde hij bij ieder afzonderlijk de handen op. En tot slot ging hij rond met gewijde olie om hoofd en handen te zalven; de dames en heren van de Cantores zongen ondertussen de psalm: "Want mijn herder is de Heer". Mede door de beslotenheid van de kapel werd het weer een bijzondere gebeurtenis, niet alleen voor de mensen die zich door deze zalving gesteund en gesterkt weten op hun verdere weg van ouder worden en de beperkingen die dat meestal met zich meebrengt, maar juist

ook door de mensen die aanwezig waren bij de toediening van de Ziekenzalving, en die zo te kennen gaven rondom hen te staan en hen tot steun te zijn, nu en wanneer dat nodig is.

Na de dienst dronken we gezamenlijk nog een kop koffie en praatten wat na over deze fijne viering. Er werden alweer afspraken gemaakt voor over twee jaar. Niet alleen door mensen die dit jaar meededen, maar ook door mensen die er deze keer nog niet aan toe waren. Door de uitleg van pastor Visser over dit sacrament vonden ze dat het wel een goed idee was om zich de volgende keer ook op te geven.

*Mieke de Waal, coördinator
bezoekgroep Driehoorne*

We want more!



Enkele malen zijn we al bij elkaar gekomen als oudere jongeren / jongvolwassenen.

We hebben samen gegeten, gediscussieerd, spel gespeeld en ook gelachen met elkaar. Gezellig waren de avonden aan tafel en in de bovenkamer in de pastorie.

De jongvolwassenen wilden meer, daarom is er om de maand aansluitend aan de maaltijd een thema waarover we het zullen gaan hebben.

Laat het mij wel weten als je komt, i.v.m. het koken. Je kan me bereiken via: hyves, facebook, twitter, mail, telefoon én per brief! De volgende keer zal zijn op **1 maart 2012, van 18:00 – 19:30 in de pastorie van de Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan in Alphen aan den Rijn.**

Normaal is het elke laatste donderdag van de maand. Je bent van harte welkom! Ik zie graag jullie reacties tegemoet!

Hyves: lamthenguyen.hyves.nl;

Facebook: facebook.com/lamthenguyen;

Twitter: twitter.com/pastorlam;

Email: nguyenthelam@gmail.com;

Tel.: 06-22087370

Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn

Vooraankondiging: Jongerenwake

Voor de jongeren van onze parochie zullen we dit jaar een jongerenwake organiseren. De wake zal plaatsvinden na de Goede Vrijdag viering tot het begin van de middag van Stille Zaterdag. Dat houdt in dat we zullen overnachten op de pastorie. In groepjes zullen we dan waken bij het kruis en tevens zullen er momenten zijn om elkaar te spreken en te ontmoeten. Dit en nog meer staat er op het programma. Volgende maand zullen jullie daar meer over horen. Let dus op de flyers en posters.

Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn



Bijbelvakantieweek

voor alle kinderen van Hazerswoude-Dorp

Hebben jullie zin om te zingen, te knutselen en naar een Bijbelverhaal te luisteren? Kom dan op **woensdag 22 en donderdag 23 februari van 10.00 tot 12.00 uur** naar de Korenaar, Dorpsstraat 183 en neem al je vriendjes mee. Voor de tieners is er een leuk programma in de "Jol", Raadhuisplein 7. De Bijbelvakantieweek wordt afgesloten met een spetterende avond op **vrijdag 24 februari en zondag 26 februari om 10.00 uur** in de Korenaar. Jullie zijn van harte welkom!!!



Vormsel en vormselviering

Er is ons beloofd, dat de bisschop op 18 maart om 10.30 uur naar de St. Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn komt om de jongeren te vormen. Omdat 43 jongeren een groot aantal is en hun familie en andere parochianen een plekje in de kerk moeten kunnen vinden, is aan de bisschop gevraagd ook op zaterdagavond 17 maart te komen. Hijzelf of een vertegenwoordiger van de bisschop zou dan om 19.00 uur in de Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp de ene helft kunnen vormen, terwijl de andere helft dan de volgende dag in Alphen aan de beurt komt.

Hoewel de aanvragen voor de vormselvieringen al enige tijd geleden de deur zijn uitgegaan, is er nog geen bevestiging gekomen, of er op zaterdagavond ook een vormselviering gehouden gaat worden. Dat kan dus nog niet in ons parochieblad worden opgenomen. Daarom het volgende advies: houd het wekelijkse mededelingenblad of de website goed bij, want daar komt het uiteindelijke antwoord te staan. De 43 jongeren zelf en hun ouders krijgen het bericht over de vormselviering(en) uiteraard rechtstreeks te horen.

Wat is dat 'vormen', zullen velen zich wellicht afvragen. We kennen en spreken natuurlijk wel van 'vormen', als je met elkaar een groep probeert te

worden. Bijvoorbeeld: Je vormt samen een goed voetbalteam. Maar het 'vormen' in de betekenis, dat er in onze parochie 43 jongeren gevormd gaan worden, komt van het oud-Nederlandse woord 'vormen'. Dat betekende vroeger: 'sterk maken'. Je mag dus zeggen, dat die 43 jongens en meisjes sterk gemaakt worden, en dan sterk gemaakt worden in hun geloof. Ooit zijn zij gedoopt; nu worden zij versterkt in hun geloof. Hiervoor komt de bisschop of een vertegenwoordiger van de bisschop naar onze parochie.



Pastoor Ruud Visser