

# H. THOMAS

Jaargang 2 | Nr. 3 | 10-5-2012

## Leven vanuit de geest

In de weken op weg naar Pinksteren brandt in ons meer en meer het verlangen naar de Geest. Wij hebben op Pasen het verhaal van de opgestane Jezus tot ons laten doordringen, vervolgens willen wij meedoen met de beweging van de Levende. Maar daar is geestkracht, spirit, vuur voor nodig. De evangelieverhalen in de liturgie tussen Pasen en Pinksteren spreken hierover in toenemende mate. Beschrijven ze eerst de diverse ontmoetingen met de verrezen Heer, later gaan die verhalen over de Geest die komen zal. Er ontstaat een hunkering naar die geestkracht in het gelovig bestaan. De pinksternoveen en de pinksterhymne 'Veni creator Spiritus' zijn daar uitingen van. Wij willen het verhaal van Jezus niet alleen aannemen, wij willen er ook vanuit leven.

Boeiend is het te lezen, hoe Paulus in Efeze enkele leerlingen tegenkomt, die nog nooit van de heilige Geest hebben gehoord. Dat staat beschreven in de Handelingen der Apostelen (Hand. 19). Kennelijk kan dat ook: van God en van Jezus veel leren en toch niet leven vanuit de Geest. Dat kan ook voor ons gelden. In je gedachten en in je spreken kan je het telkens over God hebben en vervolgens heeft diezelfde God geen enkele vat op jou; je leeft niet met en vanuit God. Om dat te kunnen heb je de heilige Geest nodig. Die Geest valt echter enigszins buiten ons gelovig gezichtsveld. In ons bidden en denken zijn we meer met de Vader en de Zoon bezig dan met de heilige Geest. Hoe moet je tot de Geest bidden, hoe moeten we ons die voorstellen? Dat is niet zo gemakkelijk als denken over Jezus en zijn Vader. En toch is de heilige Geest waarschijnlijk het krachtigste, wat wij van Gods aanwezigheid merken. Het is de Geest die van de

Vader en de Zoon is uitgegaan, die ons tot een gelovig leven leidt. Die Geest moet ons sterken in een wereld, waarin Gods aanwezigheid voor onze ogen verborgen is.

De theoloog Dietrich Bonhoeffer zei altijd, dat wij in onze tijd moeten leven zonder God. Als christen leef je wel met God en voor Gods aangezicht, maar we zien Hem niet. We leven in een wereld zonder God; dat is nu eenmaal het lot van mensen in een gesecculariseerde wereld. Zo goed als niets verwijst in onze maatschappij nog naar God. Om toch een gids in het leven te hebben, wordt ons de heilige Geest geschonken. De Vader staat aan de oorsprong van heel ons bestaan, de Zoon heeft ons de weg getoond die heilzaam is, en de Geest, die de bezieling is van de Vader en de Zoon, wordt ons geschonken om die weg te volgen, die weg zichtbaar en begaanbaar te maken voor onze generatie en de volgende.

Dat zichtbaar en begaanbaar maken van onze weg doet de Geest. Die waait waarheen ze wil. Zoals je op een wandeling kunt merken dat de wind ervoor zorgt dat wat je dwars zit, verwaait, zo kan de Geest van God door je heen gaan en nieuwe gedachten in je hoofd aandragen. Een nieuw perspectief dient zich aan, dankzij de Geest. Vandaar dat de heilige Geest ook de grote Trooster in de tijd wordt genoemd. Verruiming, geestkracht en inspiratie worden ons van God uit geboden om te leven in deze tijd. Een leven vanuit de Geest houdt een mens op de been. Met dat vooruitzicht gaan we op weg naar het Pinksterfeest en wens ik ieder een blijvend verlangen naar de komst van de heilige Geest toe.

*Ruud Visser, pastoor*

## Koninklijk onderscheiden op 27 april 2012

*Tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau Jan Kroft*, zeer betrokken bij een aantal maatschappelijke organisaties zoals de Rabobank, Melkunie/Campina, veel agrarische instanties en acht jaar raadslid. Ook zeer actief voor de kerk en parochie. Hij was o.a. lid van het parochiebestuur van St. Bonifacius, vicevoorzitter bestuur De Emmaüsangers, nauw betrokken bij de totstandkoming van de fusie tot parochie H. Thomas en lid van de PCI. Ook daarin betrokken bij het tot stand komen van één PCI voor de parochie H. Thomas. Momenteel lid van de commissie van beheer van de parochiekernen De H. Geest en St. Bonifacius.

*Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau Cees Claessen*, lid van de Raad van bestuur van de Zorgwijzer, bestuurslid bezoekerscentrum Veenweiden, vrijwilliger bij het Gilde, maar ook zeer actief binnen de parochie. Vanaf 1994 was hij lid van het parochiebestuur van de parochie De heilige Geest en van 2000

t/m 2006 vice-voorzitter. Daarnaast vervulde hij voorzittersfuncties bij de Stichting De Bron en de Interparochiële samenwerking van de drie Alphense parochies, welke laatste heeft geleid tot de fusie van deze parochies. Verder was hij projectleider in de commissie herinrichting de Bron en de afgelopen drie jaren nam hij deel aan de werkgroep die zich bezighield met onderzoek en planning van de aanpassingen in de Bonifaciuskerk.

*Nico Romijn*, hij is vele jaren actief geweest binnen de voormalige parochie H. Michael en H. Bernardus o.a. als koster in Het Anker en lid van de werkgroep Liturgie. Nu medewerker bij het centraal secretariaat van parochie H. Thomas, waar hij zich bezighoudt met het rooster van de vieringen voor de hele parochie. Zeer betrokken bij de Stichting Locale Omroep Rijnwoude, als technicus en als presentator van een aantal programma's, waaronder "Kerk Centraal" op zondagmorgen, "De zater-

dagochtendshow", "Rondo Rijnwoude", "Sport langs de lijn". Ook is hij bestuurslid van Omroep Rijnwoude.

*Lydia Borst- Bontje*, ruim 25 jaar actief binnen de parochiekern H. Michaël en H. Bernardus. In de werkgroep zorg en aandacht, in de werkgroep liturgie, als koster, lector, schoonmaakster en nog 1000 andere dingen. Als sociaal bewogen mens jarenlang betrokken bij de rommelmarkt en het munten inzamelen voor kinderboerderij Het Brinkie in de Amsterdamse Bijlmer.

De redactie wenst Cees, Jan, Nico en Lydia, van harte proficiat met deze onderscheiding.



*Redactie H. Thomas*

## Kerkschatten: verborgen symboliek

Met een grote groep waren we samengekomen om met andere ogen te kijken naar de schatten van onze kerken. Er is een rijkdom aan verborgen betekenissen te vinden op onze kerk'schatten'. Een wereld van symboliek en 'verborgen' tekens kwamen dan ook die avond tot leven. Na eerst er zelf op zoek te zijn geweest werden alle aanwezigen vervolgens meegenomen naar wat al die symbolieken betekenden via een presentatie. Een avond met verrassende ontdekkingen. Sommigen zullen nu anders naar onze kerken en kerkelijke attributen kijken nu ze weet hebben van de symboliek. Terugkijkend zou ik de avond willen samenvatten met één woord: verrijkend!



*Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn*

## ! NIEUW ! Gezinscatechese

We willen u alvast op de hoogte brengen van iets nieuws. Op het gebied van catechese wordt er in onze parochie al veel gedaan. Voor verschillende doelgroepen is er wel iets te vinden. Nu willen wij nog meer onze aandacht vestigen op de gezinnen. Daarom zal er na de zomer begonnen worden met gezins-catechese. Twee keer per jaar zullen de ouders van de kinderen in de leeftijd van 3½ jaar tot de eerste com-

munie uitgenodigd worden voor een bijeenkomst. Op deze bijeenkomsten zal met elkaar gedeeld worden over thema's waarmee de kinderen en hun ouders te maken zullen hebben. De gezinnen die hiervoor in aanmerking komen zullen t.z.t. een uitnodiging krijgen.

*Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn*

## Gregoriaans zingen in Archeon

Elke tweede zondag van de maand in het Minderbroedersklooster in Archeon open dag Gregoriaans zingen.

Info: [www.minderbroederskoor.nl](http://www.minderbroederskoor.nl)  
Aanmelden via [info@minderbroederskoor.nl](mailto:info@minderbroederskoor.nl) of via 06-57266247.

*Bert Paardekooper*



## Rozenkrans bidden in de meimaand

*De Meimaand is Mariamaand*

In alle parochiekernen wordt in de maand mei de rozenkrans gebeden. Onderstaand een overzichtje van plaats en tijd.



Kapel Verzorgingshuis St. Joseph*)	elke donderdagavond	19.00 uur
H. Michael-Bernarduskerk	elke dinsdagavond	19.00 uur
Dagkapel Het Anker*)	elke donderdagavond	19.00 uur
HH Engelbewaarderskerk	di. 15, 22 en 29 mei	19.00 uur

\*) met uitzondering van 17 mei = Hemelvaartdag

## Bezoek de vernieuwde website [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

Heeft u onze vernieuwde website al bezocht?

Je kunt er veel informatie vinden, zoals het nu met grotere letters, goed leesbare parochieblad. De vieringen, de agenda en de wekelijkse nieuwsbrieven van de parochiekernen. Een bezoekje waard.

### Colofon Parochie H. Thomas

#### Pastoraal team

Ruud Visser ([r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl))  
Gilion Greeve ([g.greeve@heiligethomas.nl](mailto:g.greeve@heiligethomas.nl))  
Lâm T. Nguyễn ([nguyenthelam@gmail.com](mailto:nguyenthelam@gmail.com))

#### Parochiebestuur

Piet Hoeksel : vice-voorzitter  
Tineke Heemskerk : secretaris ([secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl))  
René v.d. Burgt : penningmeester  
Karel Bemelmans : lid, portefeuille personeel en vrijwilligers  
Piet van Leijden : lid, portefeuille beheer  
Thom Schoonderwoerd : lid, portefeuille pr en communicatie  
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

#### Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413  
E-mail: [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)  
Openingsstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Website: <http://www.heiligethomas.nl>

#### Contactgegevens parochiekernen

H. Michael en Bernardus pag. 7  
H.H. Engelbewaarders pag. 11  
H. Bonfacius en De H. Geest pag. 13

#### Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

#### Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Betsie Stapper, Margreet Starrenburg

#### Kopijadres

[redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

#### Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

#### Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);
- bij voorkeur in WORD;
- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;
- kopij altijd ondertekenen

De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

#### Inleverdatum kopij

nummer 4: 15 juni 2012

**Let op!** Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de emailadressen van de redactie van de parochiekernen.

#### Verschijningsdatum

nummer 4: 28 juni 2012

Vormgeving: Grafitas.nl

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

## Uitnodiging Pinksternoveen 2012

Je kunt wel eens verloren lopen, niet goed wetend waar of hoe te gaan. Je kunt in de war raken door de dingen die je hoort en niet begrijpen wat je ziet. De weg vóór je kan onduidelijk, misschien zelfs angstig lijken. Kortom, je kunt soms wel wat hulp gebruiken, *een gids voor onderweg*.

Zo luidt dan ook het thema voor de Pinksternoveen 2012, die begint op vrijdag 18 mei a.s. in Aarlanderveen en afgesloten wordt op zaterdag 26 mei met een feestelijke viering in de Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn.

Wij willen u allen van harte uitnodigen deel te nemen aan deze noveen. Om samen met ons, net als de volgelingen van Jezus, tussen Hemelvaart en Pinksteren biddend bijeen te zijn. Iedere avond in een andere kerk of kapel, in woord- en gebedsvieringen, waarin vrijwilligers uit de verschillende parochies en gemeentes voorgaan. Zo willen wij ons voor bereiden op de komst van de beloofde Helper, de Heilige Geest;

onze gids voor onderweg, die wij verwachten op het Hoogfeest van Pinksteren.

U bent van harte welkom om één of meerdere avonden met ons mee te trekken. U zult verrast worden door de diversiteit en de creativiteit waarmee de vieringen tot stand zijn gekomen. Na afloop van iedere viering is er ook gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en met elkaar na te praten bij een kopje koffie of thee. Hieronder een overzicht van de vieringen, noteer ze in uw agenda en graag tot ziens!



*Werkgroep Pinksternoveen Het Groene Hart,  
diaken Gilion Greeve en Willie Toor*

### ROOSTER PINKSTERNOVEEN VANAF VRIJDAG 18 mei - 19.30 uur H. H. Petrus en Paulus - Noordeinde 26 - Aarlanderveen

H. Bavo Leidseweg 4, Oud Ade	19.00 uur	Zaterdag 19 mei	19.00 uur	H.H. Engelbewaarders Dorpsstraat 248, Hazerswoude-Dorp
Iipse de Bruggen, lokatie Hooge Burch Spoorlaan 19, Zwammerdam	11.00 uur	Zondag 20 mei	10.00 uur	Kerkelijk centrum "De Bron" Troubadourweg 2, Alphen a.d. Rijn
H. Willibrordus Overtocht 20, Bodegraven	19.30 uur	Maandag 21 mei	19.30 uur	O.L.V. Hemelvaart Dorpstraat 37 - Nieuwkoop
Christus Dienaarkerk Van Swietenstraat 1-3, Zoeterwoude-Dorp	19.30 uur	Dinsdag 22 mei	19.30 uur	De Lichtkring Amerikalaan 91 - Alphen a.d. Rijn
Iipse de Bruggen, lokatie Ursula A.H. Kooistrastraat 130, Nieuwveen	19.30 uur	Woensdag 23 mei	19.30 uur	H.H. Petrus en Paulus Dorpsweg 24, Reeuwijk
O.L.V. Geboorte Meije 137, Meije-Zegveld	19.30 uur	Donderdag 24 mei	19.30 uur	H. Adrianus Langeraarseweg 90, Langeraar
H. Johannes de Doper W. v.d. Veldeweg 24, Leimuiden	19.30 uur	Vrijdag 25 mei	20.00 uur	Samenwerkende kerken Plein Ned. Herv.Kerk- Haastrecht-Centr.
Zaterdag 26 mei 19.00 uur H. Bonifacius, Paradijslaan 6, Alphen aan den Rijn				

## Gezocht: GeldZorgMaatjes!!!

Een GeldZorgMaatje is iemand met een hart voor mensen, iemand die graag mensen helpt die schulden dreigen te krijgen of deze al hebben. Een maatje kan helpen door structuur aan te brengen in de administratie van mensen. Een maatje kan worden ingezet om mensen te helpen wanneer ze bij de gemeente Alphen aan den Rijn in aanmerking willen komen voor schuldhulpverlening. Er moeten dan heel wat formulieren worden ingevuld. Ook hebben mensen die een schuldhulpverleningstraject doorlopen vaak praktische en morele steun nodig. De Stichting GeldZorg Alphen aan den Rijn e.o. heeft nu ruim 20 opgeleide maatjes en deze hebben het druk. Er is echt nood. Ruim 50 mensen worden er op dit moment geholpen.

De Stichting start weer een cursus om GeldZorgMaatjes op te leiden. De cursus wordt gegeven op de zaterdagen 12, 19, en 26 mei van 09.00-17.00 uur en is gratis. Voor lunch, koffie en thee wordt gezorgd. Er zijn nog een paar plekken vrij. Voor info en contact zie [www.geldzorgalphen.nl](http://www.geldzorgalphen.nl)



**Stichting GeldZorg**  
Alphen aan den Rijn e.o.

*Gilion Greeve*



## Één PCI voor de hele parochie H.Thomas

De PCI-en van de parochiekernen Michael-Bernardus, Engelbewaarders, De H. Geest en Bonifacius zijn per 1 januari 2012 gefuseerd tot de PCI H. Thomas. In het nieuwe bestuur zijn benoemd:

Ton Opstal:	voorzitter
Cora de Boer-de Groot:	vice-voorzitter
Jan Kroft:	secretaris
Peter Dobbe:	penningmeester
Jan Pennings:	lid
Jan Schouten:	lid
Diederik Slot:	lid

PCI staat voor Parochiële Caritas Instelling. Vroeger kortweg 'Armenbestuur' genoemd.

Haar belangrijkste taak is mensen bijstaan met (financiële) nood in en buiten onze geloofsgemeenschap. De PCI is er voor alle mensen en beperkt zich niet alleen tot leden van de RK-kerk. Zij handelt voor het overleg met betrokkenen of degene die in nood verkeert regels om te bepalen of, hoe en waarmee iemand het beste geholpen kan worden. Niet alleen voor dat moment, maar ook wordt gekeken of naar de toekomst toe maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen. Er wordt een goede samenwerking met de werkgroep diaconie van onze parochie nagestreefd. In het weekend van 9 en 10 juni 2012 presenteert

de nieuwe PCI zich in onze geloofsgemeenschap.

Het vermogen van de PCI is ontstaan uit legaten en giften van parochianen gedurende vele jaren. Wij werken met de opbrengsten uit dit vermogen. Hiermee kan onze PCI jaarlijks de benodigde uitgaven doen. Daarnaast is iedere PCI verplicht aan de Diocesane Caritas Instelling (DCI), een afdracht te doen die afhankelijk is van het vermogen van de PCI.

De DCI werkt bisdombreed en stelt gelden beschikbaar aan grotere projecten op diaconaal gebied, die financieel nooit zouden kunnen worden gesteund door plaatselijke PCI-en. De PCI-en kunnen een beroep doen op de DCI als zij zelf onvoldoende middelen hebben om een project te steunen. In ons werkgebied is de Stichting Geldzorg Alphen a/d Rijn e.o. zo'n project. De PCI wil hun werk voor mensen in (dreigende) financiële nood onder uw aandacht en onder de aandacht van de DCI brengen.

De pastor diaconie van onze parochie heeft veel contact met Stichting Geldzorg Alphen e.o..

Door de bezuinigingen van de overheid

en de toenemende stijging in de kosten van levensonderhoud neemt de armoede onder de bevolking toe en raken mensen in de financiële problemen. De Stichting Geldzorg begeleidt deze mensen om ze weer op het goede spoor te zetten, maar daar is geld voor nodig.

De nieuwe PCI-leden willen het werk van deze Stichting in de vieringen op Sacramentsdag speciaal onder uw aandacht brengen omdat zij dit project een warm hart toedragen. Mensen van Stichting Geldzorg zullen uitleg komen geven over de nood en over hun aanpak. Wij hopen dat dit project ook u zal aanspreken en dat u de collecte, die in het diaconale weekend ten goede komt aan de PCI van onze parochie, een warm hart toedraagt. Bij voorbaat dank voor wat u geeft. Kunt u niet in een van de vieringen aanwezig zijn en wilt u de PCI wel ondersteunen dan kunt u ook doneren op rekening nummer 3916.03.825 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.

*Namens de PCI, Ton Opstal*

## Sacramentsdag



In het weekend van 9 en 10 juni is het sacramentsdag. In dit weekend zal de diaconie extra in de belangstelling staan, elders in dit blad leest u daar meer over. Jezus de Goede Herder is ons daarin voor-

gegaan. Een dienende kerk, dat is wat Hij ons wil meegeven. Aan de daden van ons christenen kan men de diepte van zijn of haar geloof ervaren. Wat wij aan een ander doen, doen wij aan Christus. Wie geeft wat 'ie heeft, is waard dat 'ie leeft. In de vieringen presenteren twee diaconale werkgroepen zich aan de gemeenschap. De collecte is voor de diaconie (PCI), die daarmee dit jaar stichting GeldZorg mee steunt. Na afloop van de diensten is er een infostand en koffie drinken in onze kerken. Ook in de Bonifaciuskerk, waar anders koffie gedronken wordt in de Jozefzaal!

*Werkgroep diaconie*

## SamenLoop voor Hoop

2 juni 14.00 uur tot 3 juni 14.00 uur in Park Rijnstroom

Hebt U zich al aangemeld om mee te wandelen in het team van parochie H.Thomas (10 euro per persoon). Ook kunt U nog kaarsenzakken kopen (5 euro per stuk) of een donatie doen. Contactpersonen voor aanmelden of inlichtingen:

Toos den Boer, tel.: 0172-589817  
 Esther Kempen, 0172-586961  
 Riet en Jan Volkers, 0172-474625  
 Elly van Diggele, 071-3415190  
 Marchien van der Sande, 0172-432472  
 Jopie en Theo Vergeer, 0172-474115

*Riet en Jan Volkers*

## Week Nederlandse Missionaris 2012

Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) campagne voor werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Ook dit jaar stelt de WNM deze toegewijde mensen centraal. Zij zetten zich, geïnspireerd door ons geloof, in voor de arme en uitgesloten medemens. Zij gaan naast hen staan, leven samen met hen en weten zo als geen ander wat er nodig is. Maar zij kunnen dat niet zonder steun van de Week Nederlandse Missionaris.

*Pinksteractie: van 17 t/m 28 mei 2012*  
 Informatie & contact  
 contact@weeknederlandsemissionaris.nl. Of kijk op [www.weeknederlandsemissionaris.nl](http://www.weeknederlandsemissionaris.nl).  
 Hartelijk dank voor uw hartverwarmende en onmisbare steun en inzet.  
 Lees ook meer op de website [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

*Namens de MOV,  
 Marchien van de Sande*

## Voorleesproject in de PI “Geniepoort”

Sinds eind 2005 wordt het project met gedetineerden gerealiseerd door vrijwilligers – ook uit onze parochie. Het doel is, dat de vader voor zijn kind(eren) thuis iets doet en/of betekent. De vader leest in een ‘studio’ in de gevangenis een verhaal voor; dat wordt door ons vrijwilligers met een videocamera opgenomen, direct gebrand op een dvd en naar het huisadres van het kind(eren) gestuurd. De activiteit van de gedetineerde heeft als kern het voorleesverhaal met aan het begin en aan het eind een persoonlijk woord van de vader aan zijn kind(eren). Uit enquêtes blijken kind en moeder de inzet van pa zeer te waarderen. Jaarlijks gaan zo’n 100-130 dvd’s de PI uit.



Ook helpen vrijwilligers bij vieringen, gespreks-, bijbelgroepen en vervoer van bezoek naar gedetineerden.

Voor alle bovenstaande activiteiten zou het fijn zijn meer vrijwilligers in te kunnen roosteren!

*Aanmelden en informatie bij pastor Jan Lange [j.lange@dji.minjus.nl](mailto:j.lange@dji.minjus.nl)*

*Henri Koomen*

## Bijeenkomsten rondom overlijden



De diaconie van parochie H. Thomas heeft afgelopen april twee bijeenkomsten gehouden rond overlijden en afscheid vanuit de kerk.

Ongeveer 35 mensen hebben zich aan de hand van de uitvaartfolder en de bewaarbrief laten informeren. De pastores en vrijwillig(st)ers van de rouwbezoekgroepen en de rouwverwerkingsgroep informeerden de aanwezigen over de mogelijkheden en de zorg die zij kunnen bieden wanneer er iemand vanuit uw kring komt te overlijden. In een vertrouwde omgeving en met een luisterend oor kon gesproken worden over wat we

allemaal vroeg of laat in ons leven meemaken bij het verlies en overlijden van een dierbare.

Vooraf de “bewaarbrief”, een kleine brochure van vier pagina’s, voorziet in een behoefte om ergens bij uw papieren een overzicht te hebben van de wensen bij een afscheid als daar de kerk, de parochie al of niet bij betrokken wordt. Het werd als goed ervaren om hierover van tevoren na te denken omdat op het moment zelf er in eens veel beslissingen genomen moeten worden. Als extra service vindt u de “bewaarbrief” en de “uitvaartfolder” achter in onze kerklocaties en bij de secretariaten van de parochiekernen.

*Namens de werkgroep diaconie, pastor Gillion Greeve*

## Vraag & aanbod

Op zaterdag 14 april was er in de parochie H. Thomas een inzameling van gereedschap voor de derde wereld. Er werd bij de Bonifaciuskerk en bij de familie van Zwieteren in Hazerswoude – Dorp veel ingeleverd. De maandag daarna is alles opgehaald door medewerkers van het centraal magazijn.

Daar wordt alles in de werkplaats nagekeken en gestuurd naar projecten in derde wereldlanden. De stichting Vraag & Aanbod werkt nauw samen met o.a. het Liliانا Fonds en de Wilde Ganzen.

Als u er nog wat meer van wilt weten kijk dan eens op de site [www.vraagenaan-](http://www.vraagenaanbodinternationaal.nl)

[bodinternationaal.nl](http://www.vraagenaanbodinternationaal.nl) Daar kunt u zien en lezen dat wat wij afdanken of over hebben het gereedschap is voor mensen in derde wereldlanden waarmee zij verder kunnen.

Hartelijk dank voor wat u gaf en voor uw medewerking. Vooral veel dank aan Nanny van Zwieteren voor het beschikbaar stellen van de loods en het opslaan van de spullen.

*De werkgroep diaconie*

## Gedicht

Het onderstaande gedicht is van ex-gedetineerde Paul. Hij won met zijn gedicht de 1ste prijs van de dichtwedstrijd 2011 van Exodus. De juryvoorzitter - zangeres Hind - schreef: “Hierdoor kreeg ik meteen een beeld bij de situatie waarin de schrijver zat, terwijl hij dit schreef en hoe die dagen uit zijn leven er uit zagen”.

*Henri Koomen*

## Bajes-tijd

Sloffen, slippers, traag bestaan  
(gedachte)gang door gaan  
en weer terug, niet te vlug  
rustig aan, rustig aan  
deur sluit vanzelf  
vandaag was vaag  
gister ook  
morgen zal wel weer zo zijn  
stemming laag  
gister ook  
morgen zal niet anders zijn  
slippers sloffen, door de gang  
ik verlang, al zo lang  
naar een frisse regenbui  
op m'n lijf  
duurt nog even  
stukje leven  
raak ik langzaam kwijt  
verzucht verwijt  
geduchte tijd  
raakt zo langzaam aan  
dit traag bestaan.

*Paul*



## Rita's Reisbureau

Rita's Reisbureau regelt betaalbare vakanties. Zij mogen daarvoor gebruik maken van vakantieaccommodaties die gratis of tegen geringe vergoeding worden aangeboden door particulieren. Zo koppelt Rita's reisbureau mensen met die het wat minder hebben aan mensen die het wat over hebben.

De vakanties zijn altijd voor een week. Er zijn meerdere weken in het seizoen beschikbaar. De maximale bijdrage is 50 euro. Voor vervoer moet men in principe zelf zorgen maar er is evt. een mogelijkheid om dit te bespreken via de diaconie.

De accommodaties liggen allemaal in een rustige omgeving en variëren van luxe tot eenvoudig. Het aanmelden verloopt uitsluitend via de contactpersoon. Zij kent de locaties en maakt de selectie. Mensen die nog niet eerder op vakantie zijn geweest met Rita's Reisbureau krijgen voorrang.

Contactpersoon voor de parochie H. Thomas is:

Marchien van de Sande. Tel. 432472 of mail: [marchien@online.nl](mailto:marchien@online.nl)



## Boekenmarkt 8 september 2012

De volgende boeken- en CD-DVD markt zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 8 september.



Het goede doel is dit keer de Hospicegroep Alphen aan den Rijn-Nieuwkoop. De hospicegroep steunt de mensen in hun laatste levensfase. De desbetreffende vrijwilligers doen dit waar mogelijk bij de mensen thuis, maar desgewenst (tegen kleine vergoeding) in een van de hospice-woningen. In Alphen aan den Rijn is hiertoe ruimte aanwezig in service-gebouw "Driehoorne" en in het pand Berkenstraat 6.

De opbrengst van onze markt zal worden besteed t.b.v. opleiding/training van de vrijwilligers alsmede voor het beheer van de hospice-woningen.

Dus u kunt wederom boeken, platen, CD's, DVD's en legpuzzels (s.v.p. geen videobanden) tijdens openingsuren afgeven bij het parochiesecretariaat. Ook kunt u bellen naar 441975 of 421796 voor het laten ophalen van grote partijen e.d.

Namens de vrijwilligers, Jan Reijntjens  
Kijk ook op: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

## Orgelcommissie en orgelfonds



Het parochiebestuur heeft een commissie ingesteld, die de mogelijkheden voor de begeleiding van de koren en samenzang tijdens onze vieringen in de Bonifaciuskerk gaat

bekijken. De commissie is inmiddels twee keer bij elkaar geweest en heeft zich tot doel gesteld om op korte termijn met voorstellen te komen.

De gedachten gaan uit naar het in goede staat houden en waar mogelijk verbeteren van het grote orgel en daarnaast het plaatsen van een koororgel

vóór in de kerk. Dit moet een orgel zijn dat past in de stijl van de verbouwde Bonifaciuskerk en voldoende kracht heeft om de koren goed te begeleiden. Als er meer bekend is zal de commissie in overleg treden met de koren en dirigenten. Daarna wordt er een voorstel aan het parochiebestuur gedaan.

De boekenmarkt van de heer Reijntjens en medewerkers is een groot succes geweest en heeft ongeveer € 2.000,- opgebracht voor het orgelfonds. Namens de commissie heel hartelijk dank voor deze mooie bijdrage.

Jan Kroft

## Vieringen in zorgcentra, verpleeghuis en wooncentra voor ouderen in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude tot en met 1 juli 2012

Zuidervaart	dinsdag	10.30 u.	22 mei, 5 en 19 juni, 3 juli
Westerhove	woensdag	09.30 u.	16 en 30 mei, 13 en 27 juni
Verpleeghuis Oudshoorn	woensdag (W&C.)	11.00 u.	6 en 20 juni
Rhijndael	elke donderdag	09.30 u.	
Driehoorne	elke donderdag	09.30 u.	
Driehof	elke vrijdag	11.00 u.	
Het Anker	elke vrijdag	09.30 u.	
Zorgcentrum St. Joseph	elke zaterdag	09.45 u.	
Verpleeghuis Oudshoorn	zaterdag (Euch.)	11.00 u.	12 mei, 9 en 30 juni
Ipse/De Bruggen	elke zondag	11.00 u.	zaal 1 van het Dorpshuis





## Colofon

### Parochiecentrum H. Michael en H. Bernardus

Parochiecentrum / secretariaat parochiekeren: Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.

Geopend op donderdagmiddag, 13.30 uur - 15.30 uur.

Altijd bereikbaar: tel. 071 3414210; e-mail michael-bernardus@hetnet.nl

Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

### Kopij parochiekeren

E-mail: michael-bernardus@hetnet.nl

### Inleverdatum kopij:

Nummer 4: 8 juni 2012

### Verschijningsdatum parochieblad:

Nummer 4: 28 juni 2012

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen, doorgeven aan het secretariaat van de parochiekeren.

### Commissie van beheer:

Karel Bemelmans, voorzitter

Tineke Heemskerk, secretaris

Jan de Groot, penningmeester

Annie van Dijk, secretariaat parochie

Els van Wetten, notulist

Henk de Boer, lid

Bijdragen inzake intenties, doopvieringen enzovoort.

Rabobank: rekeningnummer 3259.08.168. Postbank: rekeningnummer 76288. Ten name van Kerkbestuur Parochie H. Michael en H. Bernardus Hazerswoude-Rijndijk.

Bijdragen inzake kerkbijdragen. Rabobank: rekeningnummer 3259.13.153, Postbank: rekeningnummer 2531800. Ten name van Kerkbijdragen Parochie H. Michael en H. Bernardus Hazerswoude-Rijndijk.

## Eerste H. Communie

Op zondag 15 mei deden in de Bernarduskerk 15 kinderen hun eerste H. Communie.

Het thema tijdens de voorbereiding was "een reis op weg naar de eerste Heilige Communie".

Namens de communicanten en hun ouders dankte een van de ouders, met de volgende woorden "wij als ouders willen pastoor Visser en pastor Lâm hartelijk bedanken voor de reis die zij met onze kinderen hebben gemaakt. Wij als ouders zullen deze reis voortzetten".

Ook Mieke en Desiree willen wij bedanken voor hun inzet voor deze communicatiegroep, maar ook voor de groepen in de afgelopen jaren, omdat dit de laatste communicatiegroep is die jullie hebben begeleid.

Teuni, Annemarie en het kinderkoor bedankt voor jullie muzikale bijdrage.

*Ingrid Roos*

## Weilandviering op Hemelvaartsdag

Donderdag 17 mei is het Hemelvaartsdag. Wij nodigen u van harte uit om, juist op zo'n vrije dag midden in de week, eens op een andere manier naar de kerk te gaan. Kom meemaken hoe het is om dit feest in de openlucht te vieren. De deuren van de kerkgelegenheden in Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp zijn deze dag dicht. De viering begint om 10.00 uur en wordt gehouden bij de familie Oostdam, Vierheemskinderenweg 4, 2391 MX Hazerswoude-Dorp. De voorganger is Pastor Lâm. Organiste Annemarie de Groot en cantores zullen de viering muzikaal begeleiden.

Bij zonnig weer vieren we buiten, anders komen we samen in een van de tenten/gebouwen, met uitzicht op weids groen. Het is aan te bevelen om op de fiets

naar de viering te gaan. Om 9.00 uur vertrekt er een groep vanaf de Rhijnenburgerlaan-zijde van "Het Anker" in Hazerswoude-Rijndijk. Komt u met de auto? Ook geen probleem, er is voldoende parkeergelegenheid.

Na afloop drinken wij koffie en is er gelegenheid om verdere plannen te maken voor de dag.

*Let op:* er zijn die dag géén vieringen in de kerkgelegenheden in Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp.

Graag tot ziens op 17 mei aanstaande!

Secties Liturgie parochiekeren H.H. Engelbewaarders en H. Michael-Bernardus

*Ellen Tegelaar*

## Rhijndael

In een vorige uitgave van het parochieblad heeft u kunnen lezen over de grote verbouwing van dit verzorgingshuis in Koudekerk aan den Rijn. Inmiddels is de eerste fase afgerond. Het is mooi geworden en er zijn veel nieuwe bewoners gekomen. Er is weer een ruimte beschikbaar voor kerkdiensten. Elke donderdagmorgen is er een R.K. viering. In overleg met de verzorging is de aanvangstijd van 9.30 uur gekozen. Pastor Peeters gaat regelmatig voor in een eucharistieviering en andere donderdagen verzorgt de werkgroep de viering. Mevrouw Vintges heeft jarenlang met liefde orgel gespeeld tijdens de vieringen. Helaas is er geen plaats meer voor een orgel. Het is niet anders. We hopen iedereen van binnen en buiten het huis,

die gewend was om naar de viering toe te komen, daar weer te ontmoeten. Gewoon weer elke donderdag kerk en daarna koffie. U kunt bij het secretariaat dus ook weer gebedsintenties opgeven voor de donderdagmorgenviering.

*De werkgroep Zorg en Aandacht*

## Welkom in de kerk!

Met de goede ervaringen van vorig jaar in ons achterhoofd willen we ook deze zomer in de maanden juni, juli en augustus de Bernarduskerk op zondagmiddag van 13.30-16.30 uur openstellen voor iedereen die er graag op een ander moment dan tijdens een kerkdienst eens

binnen wil komen. Welkom om zomaar even rond te kijken, te zitten, te bidden misschien of een kaarsje aan te steken. Soms wordt er ook op het orgel of de piano gespeeld. Er is ook altijd iemand aanwezig voor een praatje en er is koffie en thee voor wie dat wil. Hartelijk welkom! Misschien ook aardig om dit eens door te geven aan familie en vrienden die wat verder weg wonen.

Voor dit alles zoeken we ook nog mensen die zo nu en dan gastheer of gastvrouw willen zijn.

*Nico Wesselingh en Tineke Heemskerk*

## Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas

Datum	Dag	St. Bonifaciuskerk	De Bron	HH Engelbewaarderskerk
12 mei	Za	19.00u Eucharistieviering Samenzang		
13 mei	Zo	10.30u Eerste Communieviering Paradijsvogeltjes	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst	09.30u Woord- en Communieviering / St. Ceciliakoor
17 mei	Do	10.30u Eucharistieviering Caeciliakoor		Weilandviering Zie H. Bernarduskerk
19 mei	Za	19.00u Woord- en Communieviering Samenzang		19.00u Woord- en Communieviering Young Voices (Pinksternoveen)
20 mei	Zo	10.30u Woord- en Communieviering Samenzang Kinderwoorddienst	10.00u Oecumenische gebedsdienst Pinksternoveen Oecumenisch koor	09.30u Eucharistieviering Cantors
26 mei	Za	19.00u Eucharistieviering In Between (afsluiting Pinksternoveen)		
27 mei	Zo	10.30u Eucharistieviering Caeciliakoor Kinderwoorddienst	11.00u Eucharistieviering Broncantorij	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor
1 juni	Vr	19.00u Eucharistieviering		
2 juni	Za	19.00u Woord- en Communieviering Samenzang		
3 juni	Zo	10.30u Eucharistieviering Samenzang Kinderwoorddienst	11.00u Woord- en Communieviering Cantores	10.00u Eucharistieviering De Sterretjes Parochiekerndag
9 juni	Za	19.00u Eucharistieviering Samenzang		
10 juni	Zo	10.30u Woord- en Communieviering Caeciliakoor Kinderwoorddienst	11.00u Eucharistieviering Broncantorij	09.30u Woord- en Communieviering / St. Ceciliakoor
16 juni	Za	19.00u Woord- en Communieviering Samenzang		19.00u Woord- en Communieviering / Cantors
17 juni	Zo	10.30u Eucharistieviering Samenzang Kinderwoorddienst	11.00u Woord- en Communieviering Broncantorij 11.00u Oecumenische weilandviering Weiland Teun en Alie, Westkanaalweg Ad hoc koor	09.30u Eucharistieviering Young Voices
23 juni	Za	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoor		
24 juni	Zo	10.30u Woord- en Communieviering Paradijsvogeltjes Terugkomviering 1e communicanten	11.00u Woord- en Communieviering Broncantorij	09.30u Eucharistieviering Cantors
30 juni	Za	19.00u Woord- en Communieviering In Between		19.00u Eucharistieviering in Benthuizen / Young Voices
1 juli	Zo	09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Terugkomviering 1e communicanten Cantores Kinderwoorddienst	09.30u Woord- en Communieviering / De Sterretjes Terugkomviering 1e communicanten en afsluiting schooljaar



van 12 mei t/m 2 juli 2012

H. Bernarduskerk

Lezingenrooster

	Hand. 10, 25-26, 34-35, 44-48, Joh. 15, 9-17	Zesde zondag van Pasen
11.00u Woord- en Communieviering Bernarduskoor		
10.00u Weilandviering Volkszang		Hemelvaartsdag
	Hand. 1, 15-17, 20-26 Joh. 17, 11b-19	Zevende zondag van Pasen
11.00u Eucharistieviering Volkszang		
	Hand. 2, 1-11 Joh. 20, 19-23	Pinksteren
11.00u Woord- en Communieviering Parochiekoor		
		1e vrijdag van de maand H. Drie-eenheid
	Deut. 4, 32-34+39-40 Mt. 28, 16-20	
11.00u Woord- en Communieviering Kinderkoor Terugkomviering 1e communicanten		
	Ex. 24, 3-8 Mc. 14, 12-16+22-26	Sacramentsdag en diaconaal weekend
11.00u Woord- en Communieviering Bernarduskoor		Collecte is bestemd voor Parochiële Charitas Instelling (PCI)
	Ez. 17, 22-24 Mc. 4, 26-34	11e zondag door het jaar
11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		
	Jes. 49, 1-6 Lc. 1, 57-66+80	12e zondag door het jaar Geboorte H. Johannes de Doper
11.00u Eucharistieviering Parochiekoor Parochie Kern Dag		
	Wijsh. 1, 13-15+ 2, 23- 24	3e zondag door het jaar
11.00u Woord- en Communieviering Bernarduskoor	Mc. 5, 21-43	



## Parochie Kern Dag

Wat is dat nou weer? Gewoon een dag van gastvrijheid op 24 juni in de parochiekern Michael- Bernardus. We nodigen alle leden van onze parochiekern uit om deze dag samen te komen, te vieren en te ontmoeten. Om 11.00 uur is er een eucharistieviering waarin pastoor Visser voorgaat. Tijdens deze viering zullen het parochiekoor en het kinderkoor zingen.

Speciale gasten op deze dag zullen de kinderen, met hun ouders, zijn die in dit werkjaar gedoopt en gevormd werden en hun eerste H. Communie deden. Na de viering is er koffie, thee en limonade met wat lekkers.

Daarna een drankje en nog soep en stokbrood. Het idee is om dit alles tot ongeveer 15.00 uur te laten duren. Bij mooi weer vindt het plaats in de tuin bij de kerk. Bij minder mooi weer dan gaan we naar Pleyen 68.

In het tuinhuis is een presentatie van Stichting Caras Alegres. We nodigen ook kinderen uit om op een creatieve manier voor Stichting Caras Alegres geld in het laatje te brengen bv. door muziek te maken, te zingen, schoenen te poetsen, als standbeeld te gaan staan. Verzin maar iets!

Nu zoeken we natuurlijk ook nog medewerking voor deze dag. Wie wil er iets bakken voor bij de koffie? Wie wil er soep koken? Wie wil de glazen vol schenken? Wie wil er afwassen? Wie wil er helpen opbouwen of opruimen? We gaan er vanuit dat vele handen licht werk maken dus dat iedereen daardoor een kleine taak kan krijgen. Zet u alvast 24 juni met dikke letters in de agenda. Wilt u iets bakken, koken of meehelpen meldt u dan bij het secretariaat in de Chopinlaan per telefoon 071 3414210 of mail michael-bernardus@hetnet.nl

De werkgroep PKD Cora, Margo, Jan, Marsia en Tineke

## Stichting Caras Alegres

Voor deze stichting hebben onze parochianen Judith Bank en Dirk Heemskerk in Guatemala gewerkt en ze zijn er nog altijd nauw mee verbonden. U kunt op 24 juni kleurrijke handwerk producten uit Guatemala kopen. Daarmee steunt u het werk van Caras Alegres. Deze stichting zet zich in voor kansarme moeders en kinderen afkomstig uit de wijk Las Rosas in de stad Xela. Ze stimuleren onderwijs voor jong en oud.

*Tineke Heemskerk*

## Lief en leed

### Gedoopt

Op 4 maart zijn Jet Noordermeer, Eefje Noordermeer, Sanne de Jong en Sjoerd de Jong gedoopt.

*We wensen de dopelingen en hun ouders en familie veel geluk*

### H. Vormsel

Op 18 maart zijn in de Engelbewaarderskerk gevormd, zij zijn uit de parochiekern Michael-Bernardus: Rianne Broekhuizen, Daniel Donker, Eefje Eikelenboom, Mieke Flapper, Suzanne van der Heiden, Heather van Leeuwen, Maartje Noordermeer, Ruth Tijssen, Esther Turk, Ashley van Vliet,

Martine de Vries, Stacey van der Werff, Savannah van der Werf, Joris Zwetsloot en Bryan Zonderop.

*Wij wensen de vormelingen en hun ouders veel geluk*

### Overleden

Op 13 april Gerardus Hendrikus Klever, 85 jaar oud. Na de avondwake en uitvaart in de Bernarduskerk werd hij begraven op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.

*Dat hij moge rusten in vrede.*

## Weet je.....

- ...dat er bij de firma van der Leede aan het Ambachtsplein in Hazerswoude-Dorp nog altijd herinneringsbordjes besteld kunnen worden voor bij het monument op de algemene begraafplaats.
- ...dat de omgeving van het monument er dankzij de tuingroep keurig verzorgd bij ligt.
- ...dat er altijd bloemen staan en vaak lichtjes branden bij de tafel met namen.
- ...dat er in de Bernarduskerk op een vrijdagochtend drie statafels werden gebracht voor de koffiehok.
- ...dat ze boerengroen zijn.
- ...dat de koffiedrinkende mede parochianen erg blij met de tafels zijn.
- ...dat de leerlingen van de basisschool "De Tweeklank" zijn gaan kijken in hun nieuwe schoolgebouw en dat ze er van onder de indruk waren.
- ...dat zij na de grote vakantie naar hun nieuwe school hopen te gaan.
- ...dat op de op basisscholen "De Rank" en "De Tweeklank" bij elkaar meer dan € 700,- is ingezameld voor de vastenactie.
- ...dat er 15 april 15 jongens en meisjes hun eerste H. Communie deden.



## Colofon

### Parochiekern H.H. Engelbewaarders

#### Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude Dorp  
Tel.: 0172 587171

E-mail: engelbewaarders.hwdorp@solcon.nl

Openingstijden ma. t/m vr. van 10.00 - 12.00 u.

Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.

B.g.g.: 0172 588260 Anneke Koeckhoven of  
0172 588554 Conny van Dijk

#### Kopij parochiekern

E-mail: janvanleijden@planet.nl Tel: 0172 588389

#### Inleverdatum kopij parochieblad

Nummer 4: 8 juni 2012

#### Verschijningsdatum parochieblad

Nummer 4: 28 juni 2012

#### Pastoraatgroep

Pastoraat:	Anneke Koeckhoven	tel.: 0172 588260
Liturgie:	Yvonne Heemskerk	tel.: 0172 588425
Catechese:	Jolanda de Jong	tel.: 0172 585054
Diaconie:	vacant	
Oecumene:	Jetske Kok	tel.: 0172 589735

#### Commissie van beheer

Piet van Leijden, voorzitter	tel: 0172 588990
Ben Kok, secretaris	tel: 0172 589984
Ton Opstal, penningmeester	tel: 079 3438280
Roland van Lierop, beheer gebouwen	tel: 0172 435518
Wim de Vette, vrijwilligerscoördinator	tel: 0172 588354
Thom Schoonderwoerd, lid parochiebestuur	tel: 0172 589020

#### Betalingen

Parochiekernbestuur: ING bank 3917913 Rabobank 3259.35.343  
Kerkbijdrage: ING bank 280232 Rabobank 3259.04.588  
T.n.v. Parochiekern H.H. Engelbewaarders

## Berichten uit de commissie van beheer

De afgelopen periode stond in het teken van belangrijke en mooie zaken binnen onze kerk. In de viering van 18 maart werden er bij ons in de kerk 28 kinderen gevormd. Het was een viering waar kinderen uit Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp gezamenlijk gevormd werden.

De Eucharistieviering werd voorgegaan door bisschop J. van der Hende en pastoor Visser. De kerk zat goed vol met parochianen en met veel familieleden van de kinderen.

In het paasweekend waren er zaterdagavond de woord- en communievieringen om 19.00 uur en om 21.00 uur en op paaszonndag een Eucharistieviering om 9.30 uur. De vieringen waren ook nu weer goed bezocht.

Op zondag 22 april deden in onze kerk 13 kinderen hun eerste H. Communie. Een goed bezochte en voor de kinderen spannende viering, die werd voorgegaan door pastoor Visser en diaken Greeve.

In de viering werden de communicanten en ook de twee meisjes die niet hun eerste communie deden, intensief bij de viering betrokken.

Al het voorafgaande is alleen maar tot stand gekomen met medewerking van ons pastoraal team, de koren, veel vrijwilligers, de vormelingen en de ouders van de vormelingen en communicanten.

We hebben een parochiekern met toekomst als je dit voorgaande overziet met de vele kinderen, die betrokken zijn bij het vormen en de eerste H. communie. Ik spreek dan ook de hoop uit dat de ouders en kinderen bij onze parochiekern betrokken blijven en er bij de ouders animo is om bij de kerk vrijwilliger te worden zodat we ook de voor ons volgende jaren de hiervoor genoemde vieringen kunnen blijven vieren.

Want u weet u kunt de leden van de commissie van beheer gewoon bellen. De controle van de toren waar ik in de vorige uitgave van het parochieblad over sprak, is verplaatst naar een andere datum en misschien is het bij het lezen van

dit bericht al gebeurd. Het kon op de geplande datum niet doorgaan vanwege de slechte weersomstandigheden. Ook de actie voor de nieuwe vloerbedekking loopt nog steeds en ik hoop u in de volgende uitgave al wat over de stand van zaken te melden.

Waar ik ook uw aandacht voor vraag en wat u alvast in uw agenda kunt zetten is, dat op zondag 3 juni a.s. de parochiekerndag (voorheen parochianendag) van H.H. Engelbewaarders zal worden gehouden. De viering is om 10.00 uur. Pastoor Visser zal voorgegaan en "De Sterretjes" zullen de viering muzikaal opluisteren.

Wij zouden het op prijs stellen als er dan ook kinderen aanwezig zijn want voor hen worden er die dag, na de viering, leuke festiviteiten in de tuin van de parochiekern georganiseerd.

Namens de commissie van beheer,



Piet van Leijden

## Lief en leed

### Gedoopt

Op 25 maart zijn Milou Elstgeest, Jan van Goyenstraat 11, Hazerswoude-Dorp, Angel Cornet, Rijnveld 93, Boskoop, en Milou Berg, Voorweg 131, Hazerswoude-Dorp gedoopt.  
*Wij wensen de dopelingen en hun familie veel geluk*

### H. Vormsel

18 maart zijn Sebastiaan Schils, Tom Furler, Ton Borst, Dione de Jong, Marije Kerkvliet, Martijn Out, Jelle Nieuwhof en Muluka Plasmeijer in de Engelbewaarderskerk gevormd.  
*Wij wensen de vormelingen en hun familie veel geluk*

### 1e H. Communie

Op 22 april deden Martijn Devilee, Isabelle Dussine, Job Fase, Joost de Jong, Calvin Kaas, Joep van der Meer, Renske van der Niet, Dinand Qualm, Tim Schouten, Eveline van der Werf, Anouk Werkman, Laura Werkman en Pierre Zoet hun eerste H. Communie.

*Wij wensen de communicantjes en hun familie veel geluk*

### Overleden

Op 26 maart is Gerardus Hendricus (Gerrit) Kerkvliet overleden, 83 jaar, Dorpsstraat 81, Hazerswoude-Dorp. Na de avondwake en uitvaartplechtigheden is hij op 31 maart begraven op het parochiekerkhof.

Op 28 maart overleed Margaretha Maria (Gré) Kooter-v.d. Geest, 77 jaar, Zorgcentrum Boskoop. Na de avondwake en uitvaartplechtigheden is zij op 3 april begraven op het parochiekerkhof.

Op 10 april overleed Leobina Wilhelmina Hermana van Gemeeren-Straver, 74 jaar, Voorweg 108, Hazerswoude-Dorp. Na een herdenkingsbijeenkomst in Waddinxveen is zij op de algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp begraven.

*Dat zij mogen rusten in vrede*





## Verslag en opbrengst vastenactie 2012

*Even iets minder... voor sloppenwijkbewoners in Addis Abeba*

De vastenactie vol met activiteiten is naar alle tevredenheid afgesloten. We danken de familie Plasmeijer heel hartelijk voor alle geleende spullen en kleding uit Ethiopië die we mochten tentoonstellen en gebruiken. Jacqueline Plasmeijer vertelde enthousiast over de reizen (naar het land van waaruit haar 2 kinderen zijn geadopteerd) bij "Goedemorgen Koffie". De vrijwillige bijdrage voor het vastenproject was € 25,-.

Bij de *vastenviering* kwamen kinderen met Ethiopische kleding aan in de kerk en het zag er erg mooi uit. Nadien was er "koffiestop" in ons parochiecentrum met eigengemaakt lekkers. Het was gezellig en het bracht € 92,- op. De mensen van de "wereldwinkel" die aanwezig waren met producten uit Ethiopië gingen met € 111,18 weer richting Boskoop. De "koffiestop" bij de C1000 trok ook veel aandacht en de (door Onno Beugelsdijk) gesponsorde Ethiopische koffie ging er best in met als opbrengst € 187,60.

De "vastenmaaltijd" in de Korenaar voor de gezamenlijke kerken werd door 74 mensen bezocht; de linzensoep viel in de smaak en de power-point-presentatie van Rachel van Loenen (van Dare2Go) over haar reis naar het vastenproject van "Daughters of Charity" in Addis Abeba wist ieder te boeien. De opbrengst was € 507,-. Foto's hiervan zijn te vinden op de website [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl). De kinderen van groep 7/8 van de St. Michaëlschool hadden fotocollages gemaakt waar-

op duidelijk het verschil te zien was tussen het leven in Addis Abeba en Hazerswoude-dorp.

De *vastenlunch voor groep 7/8* o.l.v pastor Lâm had 45 deelnemers en 4 kinderen hielpen met de voorbereidingen. We aten typisch Ethiopisch nl. injera's (zure pannenkoeken) met roerei en voor wie daar niet zo'n trek in had was er brood met kipfilet, rietsuiker en we dronken water. Alle kinderen van de basisschool hadden kunnen sparen in een spaardoosje voor de kinderen in Ethiopië. Deze doosjes werden ingezameld tijdens een feestelijke *afsluiting van de vastenactie op Witte donderdag*. Groep 3 en 6 voerden een toneelstuk op over "Zacheüs de tollenaar" en zongen een lied over deze kleine man. Dit jaar was het een opvallend leuk schoolproject van de vastenactie en er is door zowel leerkrachten en leerlingen veel aandacht aan besteed. Ook hiervan staan foto's op de website. Er werden 121 spaardoosjes aangeboden aan leden van de werkgroep MOV met hierin € 420,-. Geweldig hoor. Vrijwilligers hebben bij u thuis de vastenzakjes opgehaald met een heel mooi voorlopig resultaat: € 3.185,80.

Een ieder die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan de vastenactie van dit jaar wordt heel erg hartelijk bedankt namens de sloppenwijkbewoners in Ethiopië. U heeft het goed begrepen, want: SAMEN MAKEN WE ER MEER VAN...

*Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede*

## Nieuws van de R.A.S.

Het is al weer ruim 7 jaar geleden, dat 3 dames (Rita, Annie en Suus) het initiatief namen om iedere laatste vrijdag van de maand in de vernieuwde keuken van de Korenaar te gaan koken voor veelal alleenstaande mensen, of echtparen die moeilijk buiten de deur kunnen eten.

Voor slechts € 15,- krijgt men een 3 gangen menu, inclusief drankjes en koffie of thee. De netto opbrengst wordt bestemd voor een goed doel. Sociaal contact, culinair verwend worden en een bijdrage leveren aan een goed doel, dat is waar de RAS-eetgroep zich voor inzet. Ieder jaar wordt er een ander goed doel gekozen. Voorwaarde is dat er niets aan de strijkstok mag blijven hangen en dat er een directe of indirecte connectie is met iemand uit Hazerswoude.

In 2010 konden we een bedrag van €2.000,- overmaken aan Noah's Ark Kinderhuis, een project van Piet en Pita (niet van Jan Harkes) in Oeganda voor kansarme kinderen. In 2011 hebben we gekozen voor de Stichting King in Ghana. Tarcis Fischer uit de Breithnerlaan is bestuurslid van deze stichting en heeft ons overtuigd dat deze stichting met vele vrijwilligers zeer goed werk doet in Ghana op velerlei gebied. In overleg met koning Moses uit Ghana hebben wij gekozen om de opbrengst te bestem-

men voor de inrichting van een nieuwe medische post. Voordat hij tot koning in Ghana werd gekroond heeft hij in Delft gestudeerd. Zijn kennis en ervaring gebruikt hij om zich in te zetten voor vele verbeteringen in zijn land.

Het was voor de kookprinsessen van de RAS-eetgroep en de deelnemers in oktober een bijzondere avond. Koning Moses was die week in Nederland om diverse bedrijven warm te krijgen voor donaties aan de projecten van zijn stichting en daarbij had hij ook tijd vrij gemaakt om persoonlijk een presentatie in de Korenaar te komen geven. Een bijzonder sympathieke man die zich enorm inzet voor vele projecten in Ghana. Veel indruk maakte het toen hij zich aan het einde van de avond vertoonde in koninklijke kledij. In december 2011 konden wij aan de Stichting King in Ghana een cheque aanbieden met een record bedrag van € 2.250,-.

Voor het jaar 2012 zijn we nog op zoek naar een nieuwe bestemming. Wij stellen het op prijs als u ons ideeën wilt aandragen. Als u belangstelling heeft om ook eens op de laatste vrijdag van de maand bij de RAS-eetgroep te komen eten, reserveer dan wel tijd, want

vol is vol (en dat is vrijwel iedere maand het geval). U kunt ook een cadeaubon van €15,- bij ons bestellen. Voor alle informatie en aanmeldingen kunt u e-mailen naar: [jahassefras@hotmail.com](mailto:jahassefras@hotmail.com) of bellen naar 0172-589186.

Namens de RAS-eetgroep, (bestaande uit: Rita en Jan, Annie en Hans, Suus en Wim)

*Hans Hassefras*

## Diaconie

Dienst van de stuurgroep:

Mei Conny van Dijk, tel: 588554

Juni: Anneke Koeckhoven  
tel: 588260

## Laat van u horen

Als u ziek bent of op een andere manier aandacht of ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.

*Namens de pastoraatgroep,  
Anneke Koeckhoven*



## Colofon

### Parochiekern H. Bonifacius en De H. Geest

#### Secretariaten parochiecentra

##### H. Bonifacius

Paradijslaan 6

2405 CC Alphen aan den Rijn

T. 0172 – 472410 / Fax 0172-471413

E-mail: [parochie@heilighethomas.nl](mailto:parochie@heilighethomas.nl)

Open: ma t/m vrij 09.00 – 12.00 uur

##### De H. Geest

“De Bron” kamer 3

Troubadourweg 2

2402 EP Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 – 443148

E-mail: [parochiedeheiligegeest@wanadoo.nl](mailto:parochiedeheiligegeest@wanadoo.nl)

wanadoo.nl

Open: ma t/m vrij 09.30 – 12.00 uur

#### Kopij parochiekern

[redactie@emmausgangersalphen.nl](mailto:redactie@emmausgangersalphen.nl)

#### Inleverdatum kopij

Nummer 4: 15 juni 2012

#### Verschijningsdatum

Nummer 4: 28 juni 2012

#### Klachten en opmerkingen over de bezorging

Secretariaat Bonifaciuskerk

Tel. 0172 - 472410

#### Commissie van beheer

Piet Hoeksel

voorzitter

René van de Burgt

financiën

Jan Kroft

secretaris

Dirk Spronk

lid

Arie Hoogervorst

beheer gebouwen

Peter Dobbe

beheer begraafplaats,

uitvaarten en begraven

Erna Teule

lid

#### Betalingen

Kerkbijdrage: op rekening 30.16.14.199

Misintenties: op rekening 44.00.997

Beide t.n.v. R.K. kerkbestuur de Emmaus-

gangers, Alphen aan den Rijn

## St. Bonifaciuskerk

De zondagochtendviering om 9.30 uur

Sinds er in de Pius X-kerk door de parochie geen vieringen meer gehouden worden, zijn er in Alphen aan den Rijn op zondagmorgen nog twee kerkdiensten van de parochie H. Thomas over. Het aanvangsuur van beide kerkdiensten ligt dicht bij elkaar: 10.30 uur in de Bonifaciuskerk en 11.00 uur in De Bron. Door een aantal parochianen is na het wegvallen van de ‘oude’ tijd van 9.00 uur in de Pius X-kerk bij herhaling gevraagd om een van de andere aanvangsuren te vervroegen, zodat men ook in Alphen vroeg naar de kerk kan gaan. Ook naar de toekomst toe bezien is de mogelijkheid van een vroeger aanvangsuur niet zo’n onverstandige gedachte. Nu zijn er nog voldoende pastores en bereidwillige emeriti, die kunnen voorgaan in de verschillende liturgievieringen. Maar bij een toenemend gebrek aan voorgangers zal dat steeds moeilijker worden. Een betere spreiding van aanvangsuren kan dan uit-

komst bieden; dan zal het voor de voorganger van de vroege kerkdienst mogelijk zijn later op de ochtend in een andere kerkgelegenheid de viering te doen. Die praktijk was reeds gebruikelijk, toen de parochie nog in de Pius X-kerk kerkte, en wordt ook dikwijls gehanteerd op de zondagmorgen voor onze kerkdiensten in Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk. Het pastoraal team heeft de vraag naar de spreiding van de kerktijden voorgelegd aan de beide pastoraatgroepen in Alphen aan den Rijn. Deze hebben een advies uitgebracht aan het team en het parochiebestuur. Daarna is het besluit genomen om tot de volgende spreiding te komen: *9.30 uur in de Bonifaciuskerk en 11.00 uur in De Bron*. Deze regeling gaat in op *zondag 1 juli a.s.*, wanneer het zomerrooster begint.

*R. Visser, pastoor.*

## Liturgie de komende tijd

### Pinksternoveen

Op 17 mei vieren we de dag waarop Christus heenging. We gaan nu op weg naar Pinksteren. Hoe bereiden we ons voor op Pinksteren? Een goede manier om dat te doen is deel te nemen aan de woord- en gebedsvieringen, die dagelijks gedurende negen dagen voor Pinksteren in verschillende kerken in ons “Groene Hart” worden gehouden.

We starten de Pinksternoveen op 18 mei. Op zondag 20 mei is er om 10.00 uur in de benedenzaal van De Bron een oecumenische viering. De Pinksternoveen wordt op 26 mei afgesloten met een Eucharistieviering in de Bonifaciuskerk. Meer informatie over de Pinksternoveen vindt u elders in dit blad.

### Pinksteren

In het weekend van 26/ 27 mei vieren we Pinksteren. Met Pinksteren sluiten we de paastijd af en doven we de vlam van de paaskaars. We hopen echter dat Gods Geest werkzaam zal blijven in deze wereld. In De Bron viert de parochiekern “De Heilige Geest” haar naamdag, een dierbare viering ieder jaar weer.

### Collectes

Bij het samenkomen met Pinksteren zal van ons allemaal een bijdrage worden gevraagd voor het welzijn en werk van de Nederlandse missionarissen en missionaire werkers. Er zal dan het hele weekend in alle parochiekernen één collecte zijn voor dat doel.

### Sacramentsdag/Diaconale zondag

In het weekend van 9/10 juni vieren we het feest van het Heilig

Sacrament. De vieringen in alle parochiekernen zullen in het teken staan van de diaconie. Elders in dit blad vindt u meer informatie. De speciale collecte in dit weekend is bestemd voor het werk van de Parochiële Caritas Instelling (PCI).

### Weilanddienst

Op zondag 17 juni is er naast de viering om 11.00 uur in De Bron, op hetzelfde tijdstip een oecumenische weilanddienst in het weiland van Teun en Alie aan de Westkanaalweg (met de auto) en met de fiets het Windepad. Zij hebben weliswaar als gastvrouw en gastheer afscheid genomen, maar blijven hun weiland ter beschikking stellen. In de Nieuwsbrief kunt u t.z.t. meer lezen over deze dienst.

### Kinderwoorddiensten in de Bonifaciuskerk en De Bron

Deze worden voor de grote vakantie voor het laatst gehouden op 17 juni in de Bonifaciuskerk en op 1 juli in De Bron.

### Terugkomvieringen eerste communicanten

Op zondag 24 juni zullen zowel in de Bonifaciuskerk als in De Bron ‘s morgens alle kinderen die op 22 april (in De Bron) en op 13 mei (in de Bonifaciuskerk) hun eerste communie deden, verwacht worden bij de zogenoemde terugkomviering. Een mooi moment om nog even stil te staan bij dat bijzondere gebeuren.

*Gerard Ammerlaan*



## De pastores komen naar u toe

Voor het derde jaar organiseren de pastoraatgroepen in Alphen een omgekeerd huisbezoek voor onze oudere parochianen. Dit jaar op 23 mei in de Driehoorne, bij "De Vrienden".

Alle drie de pastors zijn aanwezig en aan de hand van een aantal vragen over geloof, vertrouwen in je naasten, vertrouwen in de kerk en de toekomst kunt u met de pastores bij u aan tafel daarover in gesprek gaan.

Het is een gezellige ontmoetingsmiddag. Gebruik de u aangeboden kans om weer eens met een pastor in gesprek te gaan.

De middag start om 14.30 uur, maar vanaf 14.15 uur bent u welkom. Heeft u vervoersproblemen? Bel dan naar het secretariaat van parochiekern De H. Geest 0172- 443148. Het secretariaat is bereikbaar op ma t/m vrij van 09.30-12.00. Komt u ook? Wanneer u zich opgeeft via het bovengenoemde telefoonnummer, weten wij hoeveel koffie we mogen zetten.

*De pastoraatgroepen*

## Eerste H. Communie in de Bron

Na een lange voorbereidingstijd met ouderavonden, kinderbijeenkomsten, presentatieviering, speurtocht, Sédermaaltijd, koorrepetitie en generale repetitie in de maanden januari tot en met april, was het dan eindelijk zover. Sommige kinderen die zich hadden opgegeven voor de eerste communie, konden nauwelijks nog wachten omdat ze graag actief willen meedoen in onze geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld als misdienaar.

Maar eerst moet dan hun eerste communie plaatsvinden en daarom was er feest in de kerk, vanwege een viering die helemaal was afgestemd op de communicanten, waarin ook de ouders en andere aanwezigen zich thuis konden voelen. Alle kinderen hadden hun eigen taken daarbij en zo werden ze er op een bijzondere manier bij betrokken.

Dit jaar gingen negen kinderen aan tafel bij de Heer. Daarnaast was er ook Gianny, die het hele traject met de voorbereiding heeft meegedaan en die ook graag samen met de anderen actief wilde zijn. Hij zal over een paar maanden op Bonaire, voor het eerst ter communie gaan.

Zo werd het een mooie viering op die zondag, 22 april. Tijdens die viering hebben de kinderen meegedaan aan wat we in de kerk al bijna 2000 jaar doen,

aan wat ze daarover hebben geleerd. Namelijk dat Jezus tijdens het laatste avondmaal met zijn leerlingen bijeenkwam. Hij brak met die leerlingen het brood en deelde het, evenals de wijn. Maar het brood en de wijn delen, is niet iets wat je alleen maar doet, omdat het nu eenmaal bij je geloofsleven hoort. De kinderen vonden het goed om na te denken over de wereld waarin we leven en waarin Jezus op een hele bijzondere manier als mens onder de mensen geleefd heeft. Hij leefde ons allen voor hoe we van de wereld iets goeds zouden kunnen maken. En juist dat gegeven was de rode draad door de hele eerste communieviering. De kinderen wisten hun ideeën daarover uitstekend te verwoorden en alle aanwezigen konden deze lezen op de prachtige collages die ze samen met Janne en Marchien gemaakt hebben.

Evy, Isabelle, Lisa, Noémi, Bart, Jens, Joey, Marcel en Matthiew, van harte heel veel geluk gewenst met jullie eerste communie! Bewaar deze dag in jullie herinnering als een dag om nooit te vergeten. Gelukwensen ook voor alle ouders, broers en zussen. Gianni alvast een mooie dag gewenst, samen met je familie op Bonaire.

*Namens de werkgroep eerste communie in de Bron, Erna Teule*

## Lief en leed

### Gevormd

Op 18 maart zijn gevormd:

Philine van der Aar, Suzanne van der Aar, Arthur van der Berg, Demi Boerefijn, Emily van de Burgt, Alex Dongelmans, Robin Haverkamp, Anniek Heemskerk, Pascalle Hemelop, Iris Jansen, Gise Mieremet, Pascale Mulder, Bo Oudshoorn, Charlotte Poelen, Maureen van Rooijen, Geoffrey Slof, Lianne Vergeer, Karlijn van Vliet en Jara van Weert.

*Wij wensen de vormelingen en hun ouders veel geluk*

### Gedoopt

11 maart zijn in de Bonifaciuskerk gedoopt: Lianne van Dorp, Thijs van Dorp en Maud Kuipers

15 april waren de dopelingen: Vienna Boer, Benjamin Verveen en Inge van der Werf.

*Wij wensen de dopelingen en hun familie veel geluk*

### Gehuwd

9 maart gaven Martijn Huibers en Linda Taphoorn elkaar hun jawoord in de Bonifaciuskerk.

*Wij wensen het bruidspaar veel geluk*

### Overleden

15 maart overleed Coba van der Werf-de Heij, geboren op 5

augustus 1914. De uitvaart was op 22 maart in Bonifaciuskerk waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

27 maart overleed Piet van Kints. Hij is geboren op 5 mei 1924. De uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna de begrafenis plaatsvond op het parochiekerkhof.

10 april is Betsy Swart-Heitbrink overleden, geboren op 9 januari 1934. Haar uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk waarna zij is begraven op de Oosterbegravingplaats.

Ook op 10 april overleed Johan Straathof. Hij is geboren op 26 maart 1923. De uitvaart was in de Bonifaciuskerk en hij is begraven op het parochiekerkhof.

25 april overleed Riek Odijk-Loogman, geboren 18 juni 1917. Op 2 mei was er een gebedsdienst voor haar in de aula van het crematorium, waarna zij is gecremeerd.

25 april overleed Rie Akerboom-Bank, geboren op 2 november 1917. De uitvaart was in de kapel van St. Joseph, waarna zij is gecremeerd.

27 april overleed Greet Hoogeveen-Van Egmond, geboren op 2 augustus 1932. De uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna zij is begraven op de Oosterbegravingplaats.

*Dat zij mogen rusten in vrede*





## De Cantores

Op zondag 1 juli zullen de Cantores zingen in de Eucharistieviering van die dag. Op zich is dit geen bijzonder bericht. Ze doen dat immers al 33 jaar. Het bijzondere van deze keer is dat het ook de laatste keer zal zijn dat de parochie in de Bron samen met voorganger en Cantores klank en kleur zullen geven aan onze bijeenkomst.

Voor de Cantores zelf komt het niet helemaal onverwacht. Zij hadden al een aantal jaren de gewoonte om op hun feestdag (Cecilia, 22 november) te besluiten of ze weer een jaar door zouden gaan. Iedereen beseft wel dat hun ja-stemmen alleen zin had als ook één of dé dirigent ja zou stemmen.

Dit jaar heeft de dirigent vóór het stemmen meegedeeld dat hij voornemens was zijn taak als dirigent aan het einde van het seizoen, dus na de zomervakantie, neer te leggen.

Onze dirigent, Gerard Ticheler, is als vrijwilliger heel veel tijd en energie besteed aan de parochie en met name aan de Cantores. Samen met anderen heeft hij aan de basis gestaan van de Cantores in 1979. Het doel was om in die tijd, toen er nog drie vieringen in ieder weekend waren, tenminste één daarvan te werken aan de betrokkenheid van zoveel mogelijk parochianen aan de liturgie. Met veel waardering voor het werk van de Broncantorij en Jongerenkoor zagen zij een eigen taak in de liturgie.

Van die anderen wil ik hier noemen Ger Breukel (organist en dirigent, † 1995), Jan van Leeuwen, organist en dirigent, en Erna Teule.

Heel veel jaren is Gerard dirigent geweest. Dat hield in: aanwezig zijn bij en leiden van de repetities. En dan natuurlijk de zang leiden in de vieringen. Dat alleen al is niet gering. Maar de dirigent, Gerard dus vele jaren, was ook aanspreekpersoon voor alles wat de Cantores betrof. De vraag of we wilden zingen in Driehoorn een paar keer per jaar kwam bij Gerard terecht evenals het zorgen dat er dan genoeg zangers of/ en zangeressen waren om een goed optreden te garanderen. Zo kwam ook dezelfde vraag uit Oudshoorn en uit de Geniepoort, de gevangenis in Alphen. Vooral in de gevangenis hebben we veel jaren, georganiseerd door Gerard, met voldoening gezongen, zelfs eenmaal twee keer op één dag.

In de stuurgroep voor liturgie was ook de zang vertegenwoordigd. Dat hoefde eigenlijk niet de dirigent te zijn, maar dat was wel makkelijk. En dus was het zo.

Daar werd gesproken over wensen voor de liturgie. Een vrucht daarvan was het mogelijk maken van avondwaken; want die bestonden niet in de Bron vóór 1992. En later de toen nieuwe viering van Allerzielen. Het zou niet moeilijk zijn om dit verhaal veel langer te maken, maar dat ga ik niet doen. Het ging er alleen maar om het laatste optreden van de Cantores niet zomaar te laten voorbijgaan. En ... om de bijdrage van onze dirigent aan onze parochie, en dan vooral aan de zang nog een keer duidelijk te onderstrepen.

*Drs. Joop van Klink, namens de Cantores*

## Ontmoetingsmiddag voor ouderen

Ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de maandelijkse ontmoetingsmiddag die plaatsvindt in "De Bron". Vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur. De middag eindigt om 16.30 uur.

Donderdag 31 mei komt Dhr. M. Tompot ons bezoeken met een diapresentatie over de gebrandschilderde ramen van de Sint Janskerk in Gouda. De middag zal worden geopend door Pastor Ruud Visser.

Onze middagen zijn altijd heel gezellig; u bent van harte welkom. Wanneer U problemen heeft met vervoer dan kunt u maandag 28 mei van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar Mevr. Wormgoor, tel. 430585 of b.g.g. naar Mevr. Kolman, tel. 415447.

Tot ziens in "De Bron".

*Organisatie: Interkerkelijke Ouderen Commissie Oudshoorn/Ridderveld*

## Interkerkelijke dienst

*met en voor mensen met een verstandelijk beperking*

Op zondag 3 juni a.s. wordt in de Adventskerk te Alphen a/d Rijn weer een aangepaste dienst gehouden. Het is dan net Pinksteren geweest, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest.

Als thema voor de dienst, die we met ds. P. Smilde hebben voorbereid en die hij zal leiden, kozen we: "God woont in mensen".

Wat gebeurt er als God in mensen komt wonen? Ze gaan zingen, worden blij, helpen elkaar en gaan ook aan anderen

over God vertellen.

Simon zal op het orgel spelen en er komen trompettisten van D.S.S uit Aarlanderveen mooie muziek voor ons maken. Ook nu begint de dienst om 16.30 uur!

Na afloop van de dienst is er koffie, thee of limonade voor iederéén en we kunnen dan napraten met elkaar. Natuurlijk bent ook u van harte welkom!

*Namens de werkgroep,  
Tjitske Ferweda*

## Vacature huishoudelijke dienst

Eén van de dames van de huishoudelijke dienst van het parochiecentrum Bonifaciuskerk heeft aangegeven per 1 juli 2012 haar werkzaamheden te willen beëindigen. Het gaat om een betaalde baan voor 4 uur per week. U doet dit werk overdag in overleg met een collega. Heeft u interesse neem dan contact op met de secretaris van de commissie van beheer in Alphen aan den Rijn, de heer Jan Kroft, bereikbaar op tel.nr. 0172-492524.

## Ga met ons mee naar Taizé Vormselviering Alphen: Cool en gaaf

Onder het motto "Het groene hart goes Taizé" hebben verschillende kerken en parochiekernen uit o.a. Alphen aan den Rijn, Koudekerk, Benthuizen en Hazerswoude het initiatief genomen om in de herfstvakantie 2012, van 14 t/m 21 oktober, een week in Taizé te verblijven.



Jongeren van 16 tot 30 jaar die met jongeren uit verschillende landen in gesprek willen gaan over levens- en geloofsvragen kunnen zich aanmelden. Aanmelden kan nu al! Je kunt ons ook vinden op:  
www.facebook.com/taizereis2012

*Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn*

Zondag 18 maart was er een bijzondere viering in de H. Bonifaciuskerk voor 19 jongeren uit Alphen aan den Rijn. Alleen al het prachtige gekleurde liturgieboekje, dankzij een ouder, gaf al het gevoel dat we een 'rijke' parochie zijn. Maar rijk voelden we ons vooral door het enthousiasme van de jongeren die in ons midden waren. Plechtig op hun knieën voor bisschop J. van den Hende zijn ze gesterkt met de heilige Geest door het sacrament van het Vormsel. "Cool" en "gaaf" was de eerste reactie die gegeven werd op deze viering tijdens het nagesprek op de laatste bijeenkomst. Ook het cadeau

van de parochie, een USB stick voor de computer met de opdruk "Keep the Spirit", bleek in goede aarde te vallen.

Een cadeau van deze tijd die ze allemaal kunnen gebruiken maar waar ook een boodschap in de vorm van een presentatie voor verwondering zorgde bij de kinderen en de ouders. We hopen dat ze de heilige Geest mogen blijven ervaren op hun levensweg, dat ook zij zich hierdoor rijk voelen, en dat deze dag nog lang in hun herinnering blijft.

## Het communieproject

Hallo, ik ben Isabelle Dussine. Ik en nog 12 anderen zijn een paar maanden geleden het communieproject begonnen. We hebben heel veel geleerd. Om de woensdagmiddag ging ik om 1 uur naar de kerk. Daar gingen Liesbeth en sommige van de moeders van ons, ons helpen te leren over Jezus.

We hebben 2 speurtochten in de kerk gedaan, één met de klas en één met de communicanten. We hebben ook nog een soort proeftest gedaan, we hebben geproefd wat Jezus heeft gegeten toen hij leefde. Ook hebben we een leuk liedje geleerd en die heet 'De koninklijke trein'. En we hebben veel lol gemaakt.

Ook met de pastor en de misdienaars hebben we veel geleerd. We kregen vaak post van Pieter Pet. Dan konden we thuis kleuren of een levensboom maken en van de koninklijke trein lezen. Na een paar maanden oefenen konden we eindelijk de



Eerste Heilige Communie doen. De kerk zag er heel mooi uit met bloemen, en we mochten onder de bogen doorlopen met onze doopkaars. Bij de meeste kinderen kwamen heel veel mensen kijken. Omdat mijn papa uit Frankrijk komt, is heel veel franse familie het hele weekend

blijven slapen en eten. Ook heb ik veel cadeautjes gekregen. Het allerleukste dat ik geleerd heb is alles van de speurtocht, en het Paasverhaal. Ik ben ook begonnen met zingen bij de Sterretjes in de kerk toen we met het communieproject begonnen. Het leukste op de dag van de communie vond ik dat we de hostie in de wijn mochten dopen.

Nu mag ik iedere keer dat we naar de kerk gaan een hostie eten! Ik vond het een leuk communieproject om te doen. Ik hoop dat het volgend jaar weer een leuke communie wordt voor de kinderen die nu in groep 3 zitten.

*Isabelle Dussine  
H.H. Engelbewaarderskerk*

## Vastenactie 2012

Binnen de hele parochie H. Thomas is op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het vastenactieproject in Ethiopië. Op alle locaties is er een sobere maaltijd gehouden en ook zijn er weer de bekende koffiestops geweest. De jongeren van M25 verkochten de blauwe vastenbandjes en ook de scholen hebben erg goed meegedaan en nu is al bekend dat er veel geld is ingezameld. Hoeveel dat

precies is hoop ik u in een volgend parochieblad te kunnen meedelen. Helaas was het totaalbedrag bij het maken van dit bericht nog niet bekend. Dank aan iedereen die dit project heeft gesteund. Er zijn weer meer vrouwen en kinderen in Ethiopie die een betere toekomst zullen krijgen.

*Namens MOV, Marchien van de Sande*

