



Vakantie en meer...of juist minder

En toen was het vakantie. Op het moment van schrijven zijn vele parochianen zich aan het voorbereiden op de zomervakantie. Een tijd van rust en ontspanning breekt aan voor de meesten van ons. Gedurende het hele jaar vervullen we veelal het refrein van het lied "Opzij" van Herman van Veen.

(Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan.) Onze maatschappij verlangt van ons dat we de dingen sneller en nog sneller moeten doen in zo'n kort mogelijke tijd. Het is dan ook een verademing als we even rustiger aan kunnen doen. Een mooie gelegenheid om te overdenken waar we ons allemaal zo druk over maken en mee bezig zijn. Alles heeft immers zijn eigen tijd, zoals de bekende tekst uit Prediker ons voorhoudt. God heeft met die gegeven tijd van doen. Zijn we ons daar eigenlijk nog wel van bewust dat Hij bron is van ons bestaan en dat we ons ook bij die bron mogen en kunnen laven? Bij Hem mogen we op krachten komen, onze energie weer opladen of om in het beeld te blijven, onze innerlijke klokken weer opwinden, zodat we verder kunnen in ons leven. Een verhaal dat tekenend is voor hoe wij soms in het leven kunnen staan deed mij realiseren dat het belangrijk is om de tijd te nemen voor wat we doen.

Aan een wijsgeer werd door anderen gevraagd hoe hij ondanks zijn bezigheden en beslommingen zo rustig en geconcentreerd kon leven. Zijn antwoord was: 'Als ik zit dan zit ik, als ik sta dan sta ik, als ik loop dan loop ik, als ik eet dan eet ik, als ik spreek dan spreek ik.' Hun

antwoord was: 'Maar dat doen wij toch ook! Wat doet u dan eigenlijk nog meer?' De wijsgeer gaf hun hetzelfde antwoord. En opnieuw reageerden de ondervragers: 'Wij doen precies hetzelfde!' Maar toen zei hij hen: 'Nee, als je zit dan sta je al, als je staat dan loop je al, als je loopt dan wil je er al zijn, als je eet, ben je al klaar, als je spreekt dan luister je meestal al niet meer naar het antwoord.'



Op deze wijze lopen we veelal voorbij aan wat ons gegeven is en kan het gebeuren dat we vergeten te genieten van het

moment. Wat zou het toch mooi zijn als het ons was gegund om minstens één dag van de week even los te komen van alles wat gedaan moet worden. Één dag van de zeven dagen om rust te hebben. Op zijn minst wellicht een uurtje. Dat we die geschonken tijd gebruiken om als het ware boven ons eigen bestaan stijgen en bij onze bron, acculader of hoe u het ook wilt noemen aanwezig zijn. Echt aanwezig zijn. Wat zou dat toch geweldig zijn als ons die tijd gegeven is...

Dat wens ik u allen dan ook toe, dat we in onze vakantie en zeker ook daarna, stil mogen staan bij God die zoveel geschonken heeft. Dat we daarvan mogen genieten. Dat we dat ook werkelijk mogen zien dat het er is. Dan zal Hij-die-is ook een plek mogen krijgen in ons bestaan. Nogmaals: een fijne vakantie, rust goed uit, heel veel plezier toegewenst en dat God met ons mag zijn.

Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn

Vanaf 8 juli a.s. is de aanvangstijd van de zondagsvieringen in de Bonifaciuskerk 09.30 uur!

Redactie wenst alle lezers van de H. Thomas een prettige en zonnige vakantie.

Vanuit het parochiebestuur

Zoals gebruikelijk wil ik u op de hoogte brengen van een aantal zaken, die in het parochiebestuur zijn besproken en die de hele parochie betreffen:

Verdeling taken pastoraal team/parochiebestuur

Het pastoraal team heeft een notitie opgesteld over de scheiding tussen pastoraal en bestuurlijk ten behoeve van het pastoraal team en de pastoraatgroep enerzijds en de commissie van beheer en het parochiebestuur anderzijds. Gaat het om beleid over 'Catechese-Liturgie-Diaconie-Pastoraat' dan hoort dit thuis bij het pastoraal team en de pastoraatgroep. Zaken over 'Beheer-Gebouwen-Personeel-Financiën' horen thuis bij de commissie van beheer en het parochiebestuur. Duidelijke grenzen zijn soms lastig. Problemen zijn met name de overloopgebieden. Het belangrijkste is dat er wederzijds vertrouwen is en dat er veelvuldig met elkaar gecommuniceerd wordt. Besloten wordt aan het einde van het werkjaar deze notitie te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Aanvangstijd zondagsvieringen

In de beide pastoraatgroepen in Alphen aan den Rijn gaat de voorkeur uit naar een aanvangstijd van 9:30 uur in de Bonifaciuskerk en 11:00 uur in De Bron. In het weekend van 7/8 juli 2012 wordt hiermee gestart.

Gevraagd is naar de aanvangstijden van de vieringen voor Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp. Pastoor

Visser zal dit ter sprake brengen in de pastoraatgroepen van Hazerswoude-Rijndijk en –Dorp.

Parochielogo

Een nieuw ontwerp is gepresenteerd. De figuren zien er dynamischer uit dan in de eerdere ontwerpen. Ook zijn ze beter te gebruiken voor het maken van een stempel. Met heel veel dank aan Fons van der Sande, die het ontwerp maakte en het verder gebruiksklaar maakte voor de parochie.



Parochie H. Thomas
Alphen aan den Rijn

Website

Aangegeven wordt dat de slechte leesbaarheid van de website met name een technisch probleem is en vooral te maken heeft met de communicatie. Benaadrukt wordt nog eens, als er opmerkingen zijn dit vooral door te geven aan de webmasters.

*Piet Hoeksel, vice-voorzitter
parochiebestuur*

Verandering zondagskerktijd

St. Bonifacius

In het vorige nummer van ons parochieblad werd aangekondigd, dat vanaf de komende maand juli de viering op zondagochtend in de St. Bonifaciuskerk voortaan om 9.30 uur begint. Alleen gaat deze verandering niet op zondag 1 juli, maar op zondag 8 juli in. Dat heeft te maken met afspraken met voorgangers, die al vastgelegd waren. Soms zal er vanwege een speciale dag of een bijzondere viering van de tijd van 9.30 uur afgeweken worden, zoals op 23 september. Dan vieren we met de hele Thomasparochie de start van het nieuwe werkjaar en begint de gezamenlijke viering om 10.00 uur. Ook al zullen zulke wijzigingen van tevoren worden aangekondigd, het is raadzaam steeds goed het vieringenrooster in het parochieblad te volgen. Dan kan er niets mis gaan.

De trouwe kerkgangers op de zondagochtend in de St. Bonifaciuskerk zullen even aan de nieuwe begintijd moeten wennen. Sommigen hebben hun instemming er al mee betuigd, anderen zullen nog naar een andere indeling van hun zondagmorgen moeten zoeken. Maar de viering wil een ontmoetingspunt voor parochianen blijven, rondom de levende Heer.

Door deze verandering is er zowel in het Rijnwoudse als in het Alphense deel van onze parochie een vroege kerkdienst (in de HH. Engelbewaarders en de St. Bonifacius) en een late kerkdienst (in de H. Bernardus en De Bron).

Pastoor R. Visser

Colofon Parochie H. Thomas

Pastoraal team

Ruud Visser (r.visser@heilighethomas.nl)
Gilion Greeve (g.greeve@heilighethomas.nl)
Lâm T. Nguyễn (nguyenthelam@gmail.com)

Parochiebestuur

Piet Hoeksel : vice-voorzitter
Tineke Heemskerk : secretaris
(secretaris@heilighethomas.nl)
René v.d. Burgt : penningmeester
Karel Bemelmans : lid, portefeuille personeel en vrijwilligers
Piet van Leijden : lid, portefeuille beheer
Thom Schoonderwoerd : lid, portefeuille pr en communicatie
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413
E-mail: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur
Website: <http://www.heilighethomas.nl>

Contactgegevens parochiekernen

H. Michael en Bernardus pag. 7
H.H. Engelbewaarders pag. 11
H. Bonifacius en De H. Geest pag. 13

Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Betsie Stapper, Margreet Starrenburg

Kopijadres

redactieparochieblad@heilighethomas.nl

Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);
- bij voorkeur in WORD;

- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;
- kopij altijd ondertekenen
De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

Inleverdatum kopij

nummer 5: 17 augustus 2012

Let op! Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de emailadressen van de redactie van de parochiekernen.

Verschijningsdatum

nummer 5: 30 augustus 2012

Betalingen

PCI: op rekening 39.16.03.825 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.
Kerkbijdrage: zie colofon van de afzonderlijke parochiekernen.

Vormgeving: Grafitas.nl

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

De Pinksternoveen 2012, 'n gids voor onderweg

De noveen is ook dit jaar een geslaagde gebedskring geworden. Vele vrijwillig(st)ers hebben zich daar voor ingezet. Elkaar gidsend en inspirerend met pakkende teksten en sprekende getuigenissen, ook van jonge mensen. Meer dan duizend mensen baden mee. Dit alles maakt dat de Geest blijft waaien in het Groen Hart en vruchten geeft aan hen die er ontvankelijk voor zijn. Kerk, vrijwillig(st)ers in de liturgie en de gemeenschap horen bij elkaar, zij versterken elkaar. Samen kunnen zij een weg ten leven wijzen geïnspireerd door

Gods geest. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt hartelijk bedankt, graag tot volgend jaar. Wees een licht voor alle mensen. Laat het schijnen om je heen.

Wees een vuur met heel veel warmte en houd het niet voor jou alleen!!

Diaken Gillion Greeve



Afsluiting van de activiteiten



Op 11 mei hebben we ons verzameld in Hazerswoude-Dorp. Vol frisse moed en met de nodige getroffen voorbereidingen zijn we aan onze wandeltocht begonnen. De wandeling is de laatste activiteit van het jaar van de Werkgroep Volwassenen Catechese (W.V.C.). Een flink grote groep had zich hiervoor opgegeven. Onderweg gesterkt door versnaperingen en sprekend met elkaar, al

dan niet met behulp van de aangeboden vragen, hebben we elkaar op een andere manier mogen leren kennen. Het was een mooie wandeling door de prachtige natuur van Hazerswoude-Dorp. Jos van Meurs en zijn gezin hebben ons gastvrij onthaald om de inmiddels vermoeide benen te laten rusten aan het einde van de wandeling. Een kop koffie en thee met heerlijk zelfgebakken appeltaart deden de innerlijke mens goed en zo sloten we deze activiteit dan ook gezellig af.

Voor volgend jaar staan er weer mooie en bijzondere bijeenkomsten op het jaarprogramma. Wellicht dat we u dan ook welkom mogen heten op één of meer avonden.

Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn

Diaconaal weekend 9-10 juni 2012

Op een bijzondere wijze is dit jaar Sacramentsdag, de diaconale gedachtenis van Christus om met elkaar het leven te delen in zorg, liefde en charitas tot elkaar, vorm gegeven.

Leden van de net benoemde PCI, parochieel charitatieve instelling en leden van de stichting Geld Zorg Alphen en omstreken hebben in plaats van de preek hun woord verkondigd, dat een praktische invulling geeft van Godswoord. Ieder deed dat op zijn en haar eigen wijze. Iedereen was enthousiast en bevlogen. Na de dienst hadden zij alle



tijd om belangstellenden informatie te geven en materiaal uit te reiken. De collecte is nog niet overal geteld maar er is gul gegeven. We mogen

spreken van een geslaagd weekend dat stond op vier pijlers: gebed, gezamenlijke inzet, gemeenschappelijke zorg en geldelijke bijdrage. Ofwel kerk-zijn zoals Jezus heeft bedoeld. Dank, dank aan allen.

Diaken G. Greeve

Katholiek worden

In het najaar start een nieuwe cursus voor mensen, die op volwassen leeftijd katholiek willen worden of die als volwassene het sacrament van het H. Vormsel willen ontvangen. Wie belangstelling hiervoor heeft, kan contact opnemen met een van de pastores of zijn/haar naam achterlaten op het centraal secretariaat van de parochie; ook dan zal een pastor contact met de desbetreffende persoon zoeken. Niet-katholieken zullen ons parochieblad niet zo gauw te lezen krijgen, maar mocht u iemand kennen die er wel eens over gesproken heeft katholiek te worden, dan kunt u op dit artikel en de daarin aangegeven mogelijkheid wijzen.

Pastoor Ruud Visser

Zondag 23 september: Startzondag

Het is goed alvast mee te delen, dat op zondag 23 september het nieuwe parochieseizoen start. Dan zal er in de parochie één gezamenlijke viering zijn om 10.00 uur in de St. Bonifaciuskerk. Alle andere vieringen in de kernen vervallen. In de maand juni werd in elk van de vier parochiekernen van de H. Thomas het werkjaar 2011-2012 feestelijk afgesloten met de parochiekerndag, nu wordt het nieuwe seizoen, het werkjaar 2012-2013, feestelijk geopend met een gezamenlijke eucharistieviering.

Een nieuw jaarthema – dat van het nieuwe werkjaar – zal dan bekend gemaakt worden. Niet dat er vóór 23 september in de parochie nog niets op het programma komt te staan; integendeel, de week ervoor is de Vredesweek, en daarvóór is de Nationale Ziekendag; maar 23 september, wanneer iedereen teruggekeerd is van vakantie, starten we de parochiële activiteiten echt. U krijgt hierover nog nadere mededelingen in het volgende parochieblad.

Pastoor Ruud Visser

Rectificatie

In de flyers van de PCI, die in het diaconale weekend uitgereikt zijn, staat helaas een foutief bankrekeningnummer vermeld. U kunt het werk van de PCI steunen door een geldelijke bijdrage over te maken op rekening nummer 39.16.03.825 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.

MIVA collecte 2012

'Zorg voor zieken in Zimbabwe'

Op 25 en 26 augustus 2012 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. De collecte staat in het teken van de zorg voor zieken in Zimbabwe. MIVA heeft onlangs 5 ambulances gedoneerd aan missieziekenhuizen in Zimbabwe. Maar er zijn nog 5 ambulances nodig! Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

In de afgelopen 20 jaar is de gezondheidszorg in Zimbabwe in verval geraakt, vertelt dokter Elizabeth Tarira. "In deze regio hebben 10 van de 20 ziekenhuizen een ambulance. Door het gebrek aan transport overlijden er patiënten. Vaak ontstaat er een noodsituatie als er bij de bevalling een complicatie optreedt. Zonder ambulance overlijdt de moeder, of het kind, of allebei."

Ambulance defect langs de kant van de weg

"We zijn uitzonderlijk blij met de 5 ambulances die we vorig jaar van MIVA kregen," vertelt dokter Tarira. Het Mount Melleray Mission Hospital is één van de ziekenhuizen die van MIVA een ambulance ontving. Na een 40 kilometer onverharde, stoffige, rotsachtige weg, kom je aan bij Mount Melleray. De naam zegt het al: bovenop een berg staat het Mission Hospital, vergezeld van een kostschool en een kindertehuis.

"De situatie is hier schrijnend," vertelt dokter Elizabeth Tarira. "Er zijn nauwelijks nog artsen in dit land. Ook dit hospitaal wordt gerund door een verpleegster. We hebben onvoldoende medicijnen, bedden, hulpmiddelen en opgeleid personeel. De oude ambulance staat defect langs de kant van de weg. Zonder hulp van buitenaf redden we het hier niet!"

In drie maanden tijd al vele mensen geholpen

Drie maanden geleden konden ze dankzij MIVA de nieuwe ambulance in gebruik nemen. Dokter Tarira: "Daardoor hebben we 38 moeders en zwangere vrouwen in een noodsituatie kunnen helpen. De ambulance wordt verder ingezet voor vaccinatieprogramma's en thuiszorg voor ernstig zieke patiënten. We hebben 924 kinderen bereikt met het vaccinatieprogramma en 128 patiënten met ernstige ziekten, zoals HIV. En dat in een periode van drie maanden tijd. Deze ambulance is een geschenk uit de hemel!" Er zijn nog 5 ambulances nodig voor de missieziekenhuizen. Zorg ook voor de zieken in Zimbabwe: help mee met uw gift! U kunt een gift overmaken op giro 2950 t.n.v. MIVA, Breda of tijdens de collecte op 25 en 26 augustus 2012.

Namens MOV, Marchien van der Sande

Hoera, het is zomer

Zomerse gedachten beginnen met een lied in je hoofd: bijvoorbeeld "het is altijd lente in de ogen van ..." en eindigt met een melodie: "Het is weer voorbij die mooie zomer".

Daar tussenin gebeurt het..... Maar nu is het zomer!!

Met deze gedachte sluiten wij in onze parochie een werkseizoen van de kerkelijke vrijwillig(st)ers af. Dankbaar zijn we voor de velen die zich op allerlei terreinen voor de geloofsgemeenschap inzetten. Faciliterend, inspirerend, zichtbaar, onzichtbaar, op de voorgrond of op de achtergrond. De vrijwillig(st)ers zijn de mineralen die de grond voeden zodat het zaad, Gods woord, in goede aarde valt, wortelt, zwelt en ontspruit. Zij zorgen er voor dat de grond niet uitgeput raakt maar vitaal blijft. Een vitale parochie kan niet zonder vrijwillig(st)ers. Vrijwillig(st)ers die zich zelf ook steeds weer revitaliseren door scholing en verdieping. Maar daarnaast hebben ze ook licht en warmte nodig in de vorm van waardering en een schouderklopje.

Daarom hebben wij in de vier parochiekernen van de parochie Heilige Thomas in de maand juni vier feesten gehouden om de vrijwillig(st)ers in het zonnetje te zetten en te bedanken. De parochiekern HH. Engelbewaarders ging hierin voor, zij hebben daar al een jarenlange traditie in. Een feest in de tuin met tenten, eten en drinken en gelegenheid elkaar te ontmoeten; dat was op 3 juni. De parochiekern van de Heilige Geest had op 16 juni een barbecue georganiseerd in De Bron. Dit voorbeeld werd op 23 juni gevolgd door de Bonifacius parochiekern door een feestelijke bijeenkomst in de kerk en in de tuin. Tenslotte werden op een prachtige locatie bij de Bernarduskerk langs de Oude Rijn alle vrijwillig(st)ers rond de parochiekern van de H. Michaël en Bernardus feestelijk onthaald op 24 juni. Daarmee werd in een goede sfeer een werkseizoen afgesloten.

Dank vanuit het bestuur, dank van de pastoraatgroepen en dank vanuit het pastores team voor alle tijd, energie en

inzet die geleverd is.

Geniet na gedane arbeid, want dat is ook een gave van God (prediker) en geniet van de zomer. Dan mogen we weer op krachten komen om in september weer enthousiast te starten. Heel hartelijk bedankt, u bent onmisbaar voor de parochie.

Mochten andere parochianen ook enthousiast geworden zijn? Op vele terreinen zoeken wij nog helpende handen, meedenkende en zoekende gelovigen. Meldt u aan of vraag om informatie bij een van de secretariaten, die in dit blad vermeld staan.

Namens parochiebestuur, de pastoraatgroepen en het pastores team



Lourdesreis

Aan de gezegende Lourdesgrot heb ik voor U gebeden

Op 2 juni vertrekken we met Arie en Klaas als chauffeur en diaken Gilion Greeve als onze geestelijk leidsman naar Lourdes, met 18 parochianen van de parochie H. Thomas en 30 mensen, voornamelijk uit de regio. In de bus krijgen alle reisgenoten een door Gilion samengesteld boekje met de titel "Op weg met Maria". Hierin staan (reis)gebeden, Marialiederen en de kruisweg van Bernadette. Aan het begin van de reis bidt Gilion een reisgebed en elke dag heeft een eigen thema, waar hij zijn eigen inspirerende inbreng aan geeft. Dit wordt erg gewaardeerd.

Na een voorspoedige nachtrit komen wij zondagmiddag in Lourdes aan waar we tijdens het binnenrijden het lied "te Lourdes op de bergen" zingen. Een kippenvelmoment. Aangekomen in het hotel gaan de meesten eerst rusten en na het diner gaan we gezamenlijk naar de Lichtprocessie kijken. De Lichtprocessie begint met het zingen van het Credo; de tranen schieten in mijn ogen. Dan wordt de rozenkrans gebeden, de verschillende geheimen en voorbeden, alles in zeker 6 talen, en er worden Marialiederen gezongen. Zo mooi en indrukwekkend allemaal. Nu kijk ik alleen nog maar, morgenavond lopen wij ook mee!

Maar eerst is er een Nederlandstalige Eucharistieviering waarbij onze diaken assisteert. Ik mag de 1e lezing doen. Daarna kan de grote of de kleine Kruisweg gelopen worden. Ik kies voor de grote Kruisweg. Deze kruisweg is voor mij een echte kruisweg, mooi, maar zwaar. Woensdagochtend is in de ondergrondse Pius-X kerk, waar 25.000 bezoekers in kunnen, een internationale viering. Diaken Gilion mag ook plaatsnemen bij de priesters en wij hebben een mooie plek, waar alles goed te zien is.

Aan het begin van de viering worden vaandels en vlaggen binnengedragen en Peter loopt trots met het vaandel van onze groep.

Daarna gaan wij met een grote, 10 kilo zware kaars naar de grot, waar Gilion een mooi gebed uitsprekt en de kaars aangestoken wordt en dan worden we stil. Ieder bidt voor zich en voor degenen, die ons gebed gevraagd hebben.



We bezoeken de belangrijkste plekken uit het leven van Bernadette in Lourdes. De kerk waar zij gedoopt is, de molen van Boly, het cachot, een voormalige gevangenis waar het gezin woonde nadat zij uit de molen moesten en het wassen beeldenmuseum. In Bartrès bezoeken we het huisje, waar Bernadette door haar voedster is opgevoed en het kerkje. De Lichtprocessie heeft grote indruk op mij gemaakt. Iedere keer als er "Ave Maria" gezongen wordt gaan alle kaarsjes omhoog, een machtig mooi gezicht. Ik loop drie avonden mee. Ook maken we uitstapjes naar de Pyreneeën en Biarritz.

Vrijdag verlaten we Lourdes en overnachten in Nevers. In de bus worden gedichtjes voorgelezen, de dagafsluiting gebeden en weer gezongen van Maria. We kunnen er geen genoeg van krijgen. Voor we richting Nederland vertrekken gaan we naar het klooster waar in de kapel het nog gave lichaam van Bernadette is opgebaard in een glazen schrijn. Ook hiervan is iedereen stil. Om 21.00 uur zijn we weer in Ter Aar. Het is een indrukwekkende en onvergetelijke week geweest. Dank aan allen. Aan Maria heb ik beloofd dat ik nog eens terugkom.

Loes Rutten

Samenloop voor Hoop M25



Naast een groot Thomas Team, waren de jongeren ook duidelijk present in een M25 Team. Lopen, pop-corn verkopen, schminken en enthousiasme uitstralen dat deden we. De groep van 12 jongeren hebben de 24 uren volledig ingevuld en hadden hun eigen 'Tent-Hotel' bij zich. Alles bij elkaar is hun inzet een applaus waard.



Zomerzangavonden

Net als vorig jaar organiseren de kerken van Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk a/d Rijn weer zomerzangavonden. De zomerzangavonden zijn op woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie en thee. De zangavonden worden geleid door pastores en vrijwilligers. Entree is vrij.

11 juli in de Hervormde kerk (Hazerswoude-Dorp)
18 juli in de Ontmoetingskerk (Koudekerk a/d Rijn)
25 juli in de Korenaar (Hazerswoude-Dorp)

1 augustus in de Bernarduskerk (Hazerswoude-Rijndijk)
8 augustus in de H.H. Engelbewaarderskerk (Hazerswoude-Dorp)
15 augustus in de Brugkerk (Koudekerk a/d Rijn)



Ds. Marloes van Doorne

Samenloop voor Hoop 2012

Wist U...

- ...dat in het weekend van 2-3 juni jl. de SamenLoop voor Hoop in park Rijnstroom Alphen aan den Rijn is georganiseerd
- ...dat dit een 24-uurs estafette wandeltocht betrof over een ronde van ongeveer 550 meter
- ...dat de SamenLoop voor Hoop dit jaar in 18 plaatsen in Nederland wordt gehouden om geld bij elkaar te krijgen voor de continue strijd tegen kanker, in Nederland via het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF)
- ...dat er werd gewandeld door ca. 70 teams (grootte variërend van 10 tot 114 personen)
- ...de teams waren samengesteld door scholen, verenigingen, kerken, bedrijven enz. met in totaal 1700 deelnemers
- ...dat de parochie H. Thomas heeft deelgenomen met 88 wandelaars, over 24 uur verspreid
- ...dat het team bestond uit parochianen uit de 4 kernen van de parochie
- ...dat de parochie in die 24 uur ca. 450 kilometer heeft afgelegd

- ...dat daarmee 2.150 euro bij elkaar gelopen is
- ...dat ook dit jaar onze actie weer voortreffelijk is verlopen
- ...dat dit mede te danken is aan de contactpersonen van de parochiekernen
- ...dat het een eer was om van zo'n fantastische ploeg teamcaptain te zijn.



Tot slot nog enkele opmerkingen:

In de nacht van zaterdag op zondag waren meer

dan 5.000 beschreven en versierde zakken met een beetje zand gevuld. Daarin werden brandende kaarsen geplaatst. Die kaarsen werden langs het hele parcours gezet. Een fantastisch gezicht! Tijdens het evenement werden survivors (mensen die aan kanker lijden of ervan genezen zijn) in de watten gelegd. De totaalopbrengst van de actie bedraagt meer dan € 127.500. Een fantastisch resultaat ten bate van het KWF.

Riet en Jan Volkers

Bedevaart naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux comité Bisdom Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpers en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent. Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

- ** Een ééndaagse bedevaart op 20 augustus 2012
- ** Een tweedaagse bedevaart op zaterdag/zondag 1 en 2 september 2012

- ** Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 28 september t/m 2 oktober 2012

Voor opgaven en verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u onze brochure raadplegen. U kunt deze voor de één- en tweedaagse bedevaarten en de vijfdaagse ouderen en/of gehandicapten bedevaart aanvragen bij

Mw. A.W. Opstal- Ammerlaan, tel. 015-3693148,
email: paula_opstal@hotmail.com
Evt. bij Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872,
email: gerard.debruijn@planet.nl

Bedevaart naar Kevelaer

Informatie of aanmelding: Haagse Bedevaarten, www.bedevaart.nl of aanmelding@bedevaart.nl
Diaken G.J. Clavel, telefoonnummer 070-3453829
Dj.G.C. Bracke, telefoon 010-4149577
L.E.M. de Vries-Blom, telefoonnummer 070-3940588 of 06-22516036.



Vieringen in zorgcentra, verpleeghuis en wooncentra voor ouderen in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude tot en met 5 september 2012

Zuidervaart	dinsdag	10.30 u.	3, 17 en 31 juli, 14 en 28 aug.
Westerhove	woensdag	09.30 u.	11 en 25 juli, 8 en 22 aug.
Verpl.huis Oudshoorn	woensdag (W+C)	11.00 u.	4 juli en 5 sept. nieuwbouw
Verpl.huis Oudshoorn	woensdag (W+C)	11.00 u.	15 aug. oudbouw
Rhijndael	elke donderdag	09.30 u.	
Driehoorn	elke donderdag	09.30 u.	
Driehof	elke vrijdag	11.00 u.	
Het Anker	elke vrijdag	09.30 u.	
Zorgcentrum St. Joseph	elke zaterdag	09.45 u.	
Verpleeghuis Oudshoorn	zaterdag (Euch.)	11.00 u.	11 augustus
Ipse/De Bruggen	elke zondag	11.00 u.	zaal 1 van het Dorpshuis



Colofon

Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern:

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.
Openingstijd op donderdag van 13.30 uur - 15.20 uur.
Tel. 071 – 3414210, altijd bereikbaar.
email: michael-bernardus@hetnet.nl
Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

Kopij parochiekern

E-mail: michael-bernardus@hetnet.nl

Inleverdatum kopij H. Thomasparochie

Nummer 5: 10 augustus 2012

Verschijningsdatum parochieblad:

Nummer 5: 30 augustus 2012

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen kunt u doorgeven aan het secretariaat van de parochiekern.

Commissie van beheer:

Karel Bemelmans, voorzitter
Tineke Heemskerk, secretaris
Jan de Groot, penningmeester
Annie van Dijk, secretariaat parochie
Els van Wetten, notulist
Henk de Boer, lid

Betalingen:

Bijdragen inzake intenties, doopvieringen enzovoort.
Rabobank: rekeningnummer 3259.08.168. Postbank: rekeningnummer 76288. Ten name van Kerkbestuur Parochie H. Michael en H. Bernardus Hazerswoude-Rijndijk.
Bijdragen inzake kerkbijdragen. Rabobank: rekeningnummer 3259.13.153, Postbank: rekeningnummer 2531800. Ten name van Kerkbijdragen Parochie H. Michaël en H. Bernardus Hazerswoude-Rijndijk.

Weeksluiting in Rhijndael

Het laatste jaar is er veel veranderd in en om Rhijndael. Er zijn interne verhuizingen geweest en er zijn veel nieuwe bewoners in het huis gekomen. Het afgelopen jaar hebben onze contacten zich beperkt tot persoonlijk bezoek en dat blijven we ook doen. Maar nu de verbouwing achter de rug is willen we ook graag weer tot gemeenschappelijke activiteiten komen. In deze nieuwe situatie willen de kerken ook graag weer volop present zijn. De RK parochie is al een aantal weken geleden gestart met een viering op donderdagochtend. Maar we zijn ook heel blij dat de weeksluiting weer kan gaan beginnen.

Vanaf vrijdag 1 juni bent u van harte welkom in Rhijndael. Mensen komen daar zelf naar toe of worden begeleid door

familie of een van de vrijwilligers. U kunt dit aangeven op onderstaand adres of het vertellen tegen een van de verzorgenden.

De weeksluiting begint om 19.00 uur en zal ongeveer een half uur duren. Ook iedereen van buiten Rhijndael is van harte welkom. Het is helaas nog niet mogelijk om de diensten op uw kamer via de radio te volgen. We willen u graag ontmoeten, persoonlijk of bij een van onze diensten.

Namens de Raad van kerken,
Truus van der Heijden-van der Vis
Busken Huetstraat 56,
tel. 071-3413694,
email: truus@vdheijden.eu

De Bijbelmarathon

Eind vorig jaar tijdens een overleggesprek tussen Ds. Franc de Ronde en Pastor Lãm werd het plan om in één jaar tijd de Bijbel van kaft tot kaft te lezen geboren. Samen met Ds. Wout van der Lugt hebben zij dit verder uitgewerkt, een leesrooster opgesteld en de publiciteit ter hand genomen. Woensdag 11 januari kwamen we voor de eerste maal bijeen.

Zo'n 25 personen van PKN en RK huize hadden aan de oproep gehoor gegeven. Inmiddels zijn we 5 maanden onderweg in de Bijbel. We zijn nu met, wisselend, 18 personen en eenmaal in de 14 dagen komen we in Honswijk bijeen en vertellen we elkaar wat ons is opgevallen, wat we mooi vonden en waar we moeite mee hebben. De avond wordt afwisselend door de dominees en pastor geleid.

Vanwege zijn hartoperatie heeft ds. Van der Lugt jammer genoeg even moeten afhaken maar we hopen dat hij over een aantal weken weer aanwezig kan zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om de verhalen in de Bijbel te lezen. Maar als we er dan met elkaar over praten komen er zoveel andere invalshoeken naar voren, dan zou je het verhaal zo nogmaals willen lezen. Juist die verschillende opvattingen maken het heel boeiend. Maar de marathon gaat voort en het kost echt al energie genoeg om bij te blijven. Ik hoop dat we met deze groep het einde gaan halen en dat we nog veel mooie gesprekken met elkaar zullen hebben.

Els van Wetten-Uljee

Eerste heilige communie 2013

Het is nu echt tijd geworden om mij zorgen te gaan maken over de kinderen die volgend jaar hun eerste heilige communie willen gaan ontvangen. Ik maak mij zorgen om hen, omdat ik niet weet hoe ik volgend jaar hen goed voor kan bereiden op het ontvangen van iets dat zo kostbaar is voor de rest van hun leven. Het zal voor mij (vermoedelijk haast) onmogelijk worden om dat goed te doen, ondanks mijn geschuif met andere afspraken. Daarom wil ik een beroep doen op u uit de parochiekern van Hazerswoude-Rijndijk. Samen met één of liever nog twee mensen is het mogelijk om dit grote feest met elkaar te vieren! We zullen

een nieuw project hebben en u kunt gerust zijn: u staat er echt niet alleen voor. Mieke Zwaard en Desiree Eikelenboom hebben aangegeven dat zij de nieuwe mensen willen ondersteunen. Wilt u er serieus over nadenken of het wellicht iets is voor u? Als u wilt meehelpen de kinderen voor te bereiden komend jaar, dan kunt u contact opnemen met Mieke, Desiree of met mij. Het zou fijn zijn om iets van u te horen.



Pastoraal werker
Lãm Thê Nguyễn

Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas

Datum	Dag	St. Bonifaciuskerk	De Bron	HH Engelbewaarderskerk
30 juni	Za	19.00u Woord- en Communieviering In Between		19.00u Eucharistieviering in Benthuizen - Young Voices
1 juli	Zo	10.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Terugkomviering 1e communicanten Cantores Kinderwoorddienst	09.30u Woord- en Communie- viering - De Sterretjes Terugkomviering 1e communi- canten en afsluiting schooljaar
6 juli	Vr	19.00u Eucharistieviering		
7 juli	Za	19.00u Eucharistieviering Samenzang		
8 juli	Zo	09.30u Woord- en Communieviering Samenzang	11.00u Woord- en Communieviering Samenzang	09.30u Eucharistieviering Young Voices
14 juli	Za	19.00u Woord- en Communieviering Samenzang		
15 juli	Zo	09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang	09.30u Woord- en Communie- viering - Cantores
21 juli	Za	19.00u Eucharistieviering Samenzang		
22 juli	Zo	09.30u Woord- en Communieviering Samenzang	11.00u Woord- en Communieviering Samenzang	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor
28 juli	Za	19.00u Woord- en Communieviering Samenzang		
29 juli	Zo	09.30u Woord- en Communieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang	09.30u Eucharistieviering Cantors
3 aug.	Vr	19.00u Eucharistieviering		
4 aug.	Za	19.00u Woord- en Communieviering Samenzang		
5 aug.	Zo	09.30u Woord- en Communieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang	09.30u Woord- en Communie- viering - Samenzang
11 aug.	Za	19.00u Eucharistieviering Samenzang		
12 aug.	Zo	09.30u Woord- en Communieviering Samenzang	11.00u Woord- en Communieviering Samenzang	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor
15 aug.	Wo	10.30u Eucharistieviering Cantor		
18 aug.	Za	19.00u Eucharistieviering Samenzang		
19 aug.	Zo	09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang	09.30u Woord- en Communie- viering - Cantors
25 aug.	Za	19.00u Eucharistieviering Samenzang		
26 aug.	Zo	09.30u Woord- en Communieviering Samenzang Kinderwoorddienst	11.00u Woord- en Communieviering Samenzang	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor
1 sept.	Za	19.00u Woord- en Communieviering Samenzang		19.00u Eucharistieviering Young Voices
2 sept.	Zo	09.30u Woord- en Communieviering Caeciliakoor Kinderwoorddienst	11.00u Eucharistieviering Samenzang Kinderwoorddienst	09.30u Woord- en communie- viering - De Sterretjes
7 sept.	Vr	19.00u Eucharistieviering		

van 2 juli t/m 7 september 2012

H. Bernarduskerk

Lezingenrooster

	Wijsh. 1, 13-15+ 2, 23 24	13e zondag door het jaar
11.00u Woord- en Communieviering Bernarduskoor	Mc. 5, 21-43	
		1e vrijdag van de maand
	Ez. 2, 2-5, MC 6, 1-6	14e zondag door het jaar
11.00u Eucharistieviering Samenzang		
	Amos 7, 12-15 Mc. 6, 7-13	15e zondag door het jaar
11.00u Woord- en Communieviering Bernarduskoor		
	Jer. 23, 1-6 Mc. 6, 30-34	16e zondag door het jaar
11.00u Eucharistieviering Samenzang		
	2 Kon. 4, 42-44 Joh. 6, 1-15	17e zondag door het jaar
11.00u Woord- en Communieviering Samenzang		
		1e vrijdag van de maand
	Ex. 16, 2-4 + 12-15 Joh. 6, 24-35	18e zondag door het jaar
11.00u Woord- en Communieviering Samenzang		
	1 Kon. 19, 4-8 Joh. 6, 41-51	19e zondag door het jaar
11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		
		Maria Tenhemelopneming
	Spr. 9, 1-6 Joh. 6, 51-58	20e zondag door het jaar
11.00u Woord- en Communieviering Bernarduskoor		
	Joz. 24, 1-2a+15- 17+18b	21e zondag door het jaar MIVA-zondag
11.00u Eucharistieviering Parochiekoor	Joh. 6, 60-69	
	Deut. 4, 1-2+6-8 Mc. 7, 1-8+14-15+21-23	22e zondag door het jaar
11.00u Woord- en Communieviering Bernarduskoor		
		1e vrijdag van de maand



Open Monumentendag 2012

Het begint inmiddels een traditie te worden in onze Bernarduskerk om aan de open monumentendag mee te doen. En zo op die dag op een andere manier een gastvrije parochie te zijn. Wij hebben u nodig om van deze open monumentendag weer een mooie dag te maken. En waar hebben we u dan voor nodig? Dit jaar zullen we alle bruidjes, die in de Bernarduskerk getrouwd zijn in het zonnetje zetten. Dus bent u in de Bernarduskerk getrouwd dan hebben we uw trouwfoto nodig. Wij scannen uw trouwfoto('s) en drukken deze dan af. Op die manier zullen we hopelijk meer dan 200 bruidjes op foto's hebben in onze kerk. Misschien heeft er nog wel iemand een filmpje van haar trouwen in de Bernarduskerk of haar trouwjurk, we horen het graag.

Naast onze bruidjes hebben we ook nog andere onderwerpen, die onder de aandacht zullen worden gebracht. O.a. een stukje geschiedenis van de voetbalvereniging Bernardus en het jongenskoor de Groenvinken uit de jaren 60. Waar hebben we u nog meer voor nodig? Als bezoeker op open monumentendag 2012 op zaterdag 8 september, Bernarduskerk, Rijndijk 106, Hazerswoude Rijndijk. Zet het alvast in uw agenda. Kom die dag om elkaar te ontmoeten. Wij als organisatie hopen, dat het met uw hulp weer net zo'n geslaagde open monumentdag wordt als vorig jaar. Toen met alle bruidjes van de voormalige Michaëlparochie.

Even praktisch, voor foto's, filmpjes, uw trouwjurk: 071-3412629 Jan van Dijk.

Organisatie open monumentendag

Welkom in de kerk

Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus is bij mooi weer de Bernarduskerk, Rijndijk 106, elke zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur open. Om even binnen te lopen, om een kaarsje aan te steken, even te bidden en rustig te zitten en voor wie wil is er ook nog een kopje koffie of thee.

Zomerzangavonden

Zie dit artikel in het algemene gedeelte.



Lief en leed

Gedoopt

Op 20 mei in de Bernarduskerk: Daan Spaans, Rosanne Spaans, Emma Schellingerhout, June Out en Marleen Schellingerhout.

We wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk.

Overleden

Jan ten Brink overleed op 9 mei, hij werd 78 jaar. Het afscheid was in de aula van de Oosterbegraafplaats, waarna de crematie plaats vond.

Op 16 mei overleed in Rhijndael Johanna Borst-Kraan. Zij werd 81 jaar. De familie heeft in stilte afscheid van haar genomen.

Op 29 mei overleed Geertruida Maria de Groot-Van Polanen. Zij werd 75 jaar. Op 4 juni was er een samenkomen van afscheid in de aula van de Oosterbegraafplaats waarna de crematie plaats vond.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Weet je.....

- dat in onze kern alle 75-plussers een felicitatie met hun verjaardag krijgen van pastor Greeve.
- dat dit over het algemeen zeer gewaardeerd wordt.
- dat sommige mensen pastor Greeve graag in levenden lijve ontmoeten.
- dat kan. Hij gaat regelmatig voor in onze kern op vrijdagochtend in Het Anker en op zondagmorgen in de Bernarduskerk.
- dat u via het secretariaat altijd kan vragen of hij bij u langs komt als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek.
- dat de tuin bij de Bernarduskerk er dankzij de vrijwilligers weer uit ziet om door een ringetje te halen.
- dat Aad Nieuwenhuizen, een van de vrijwilligers, zijn heup brak tijdens een voetbalpartijtje op kunstgras.
- dat hierdoor niet alleen de klusgroep op vrijdag maar ook tafeltje-dek-je een medewerker mist.
- dat u zich kunt aanmelden om tafeltje-dek-je rond te brengen bij mevrouw Gre van Zwieten, tel. 071 3412405.
- dat er volop actie is om van open monumentendag weer een topdag te maken.
- dat het thema dit jaar is: "Groen van Toen".
- dat de weilandviering op hemelvaartsdag opgeluisterd werd door schapengeblaas.
- dat het een zeer druk bezochte viering was op een stralende dag.
- dat we Mechtild en Hans Oostdam zeer dankbaar zijn voor hun gastvrijheid.
- dat Gabrielle Tousain, nadat ze zelf bijna verdwaalde, een prima gids werd om iedereen de juiste weg te wijzen.
- dat de ouderencontactmiddag in 2013 op 26 februari is.
- dat het wijs is om deze datum alvast in de agenda te zetten.
- dat de oudste amateurtoneelvereniging van Nederland in onze parochie huist.
- dat deze vereniging koninklijk is.
- dat de naam van deze vereniging "Onder Ons" is.
- dat zij met Pinksteren een festival organiseerden met de naam "Onder Uit".
- dat zij van oudsher alleen optreden bij volle maan en dat het nu bij volle zon was.
- dat we iedereen, uit of thuis, een mooie zomer wensen!



Colofon

Parochiekern H.H. Engelbewaarders

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude Dorp
Tel.: 0172 587171

E-mail: engelbewaarders.hwdorp@solcon.nl

Openingstijden ma. t/m vr. van 10.00 - 12.00 u.

Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.

B.g.g.: 0172 588260 Anneke Koeckhoven of
0172 588554 Conny van Dijk

Kopij parochiekern

E-mail: janvanleijden@planet.nl Tel: 0172 588389

Inleverdatum kopij H. Thomasparochie

Nummer 5: 10 augustus 2012

Verschijningsdatum parochieblad

Nummer 5: 30 augustus 2012

Pastoraatgroep

Pastoraat:	Anneke Koeckhoven	tel.: 0172 588260
Liturgie:	Yvonne Heemskerk	tel.: 0172 588425
Catechese:	Jolanda de Jong	tel.: 0172 585054
Diaconie:	vacant	
Oecumene:	Jetske Kok	tel.: 0172 589735

Commissie van beheer

Piet van Leijden, voorzitter	tel: 0172 588990
Ben Kok, secretaris	tel: 0172 589984
Ton Opstal, penningmeester	tel: 079 3438280
Roland van Lierop, beheer gebouwen	tel: 0172 435518
Wim de Vette, vrijwilligerscoördinator	tel: 0172 588354
Thom Schoonderwoerd, lid parochiebestuur	tel: 0172 589020

Betalingen

Parochiekernbestuur: ING bank 3917913 Rabobank 3259.35.343
Kerkbijdrage: ING bank 280232 Rabobank 3259.04.588
T.n.v. Parochiekern H.H. Engelbewaarders

Berichten uit de commissie van beheer

In de vorige uitgave van ons parochieblad heb ik melding gemaakt van de inspectie van de kerktoren. Het officiële onderhoudsrapport is nog niet binnen, maar dat er in de komende jaren behoorlijk wat onderhoud aan de toren moet gebeuren staat wel vast. Tijdens de inspectie is er wel klein onderhoud aan de spits gedaan, zoals het vervangen van beschadigde leien en het aanbrengen van nieuwe veiligheidshaken; die zijn nodig om de spits beter te kunnen inspecteren.

Een paar weken geleden zijn we onaangenaam verrast door een aantal jongeren, die vernielingen hadden aangericht in onze mooie parochietuin. Er was behoorlijk wat schade.

We hebben aangifte gedaan bij de politie en die hebben korte tijd later een aantal daders op kunnen pakken. De jongeren zijn voorgeleid en hebben via Buro Halt taakstraffen en een geldboete opgelegd gekregen. De boete kwam overeen met de financiële schade en de taakstraf bestond uit het opruimen van de vernielingen die ze aangericht hadden, zodat tijdens de parochiekerndag alles er keurig uitzag.

Tijdens de parochiekerndag hebben we in de viering van zondagochtend 3 juni weer extra aandacht besteed aan de vrijwilligers van onze parochiekern. De speciale aandacht ging uit naar een vijftal vrijwilligers, die zich twintig jaar of langer hebben ingezet voor onze parochiekern.

Deze vijf vrijwilligers waren:

Agaath den Dubbelden, wijkcontactverzorgende i.v.m. het maken van roosters voor de blijde ridders, het vouwen en bezorgen van de Deze Week Special.

Angèle Kerkvliet, wijkcontactverzorgende, lid van de Young Voices, zij deelt communie uit in de Driehof en is vele jaren lid van de parochievergadering.

Ellen Helmers, zij is vele jaren lid van de Young Voices en lid van de werkgroep MOV.

Petra van Leijden, zij is vele jaren lid van de Young Voices, heeft in het verleden de bibliotheek op orde gebracht en vele andere zaken op de achtergrond gedaan, zoals steun van mij als bestuurslid en lid van de commissie van beheer.

Tom van Dijk, koster, lid van het zangkoor Cecilia en cantores. Zij hebben het beeldje ontvangen dat bij zoveel jaren vrijwilliger zijn hoort. De beschrijving die bij het beeldje hoort luidt: "kwaliteit op niveau". Met zijn allen stappen voorwaarts. Samenwerken met kwaliteit geeft hoogwaardige resultaten.



Namens onze parochiekern van harte gefeliciteerd en hartelijk bedankt.

Ook wil ik het pastorale team het parochiebestuur en al onze vrijwilligers hartelijk bedanken voor de inzet van het afgelopen seizoen.

Minder leuk is dat Marijn den Haan, de organist van de Sterretjes, ons gaat verlaten. Marijn gaat verder studeren in Hilversum en daarom heeft hij geen tijd meer om ons kinderkoor te begeleiden op het orgel. Marijn hartelijk bedankt voor je inzet en je mooie muziek en veel succes in de toekomst. Gelukkig hebben we alweer iemand bereid gevonden om Marijn op te volgen, althans voor 90 procent. Ik hoop in het volgende nummer van ons parochieblad de naam bekend te maken.

Beste parochianen, de vakantie staat weer voor de deur. Ik wens u dan ook, of u nu thuis blijft of weggaat, een fijne vakantie toe en hoop u allen in goede gezondheid weer te ontmoeten. Tot slot, ik blijf u er op attenderen, we kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken. Dus als er een beroep op u gedaan wordt zeg niet zonder reden nee.

De vrijwilligers die nu onze parochiekern draaiende houden hebben vaak al meerdere functies. Het zou prettig zijn als we er vrijwilligers bij kunnen krijgen.

Namens de commissie van beheer, Piet van Leijden

Op de koffie?

Op zondag 8 juli is er weer gelegenheid om na de viering van 9.30 uur koffie te drinken in het parochiecentrum. I.v.m. de zomervakantie gaat het koffie schenken een aantal weken niet door. De koffie staat weer klaar op zondag 9 september. U bent dan weer van harte welkom.

Jetske Kok



Iets voor u/jou?

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers m/v die ons willen helpen met ons zanguurtje in de Driehof. Voor de bewoners van de 1e etage (gesloten afdeling) is het meestal niet meer mogelijk om naar de weeksluitering te gaan. Toch genieten ze vaak van het zingen of luisteren van voor hun bekende kerkliederen. Daarom willen we vanuit de kerken toch iets aanbieden voor deze bewoners. We willen dan ook in september starten met een zanguurtje. Dit gebeurt om de week op donderdagmiddag van 16.00 uur tot 16.45 uur.

Wij zoeken mensen die een half uur van te voren wat stoelen neer willen zetten en de bewoners helpen naar de hal op de 1e etage waar we met elkaar gaan zingen. Na het zingen ruimen we de hal met elkaar weer op. We vragen u/je op te geven hoeveel keer per maand u/je wil worden ingezet.

Met elkaar hopen we op goede uurtjes met de bewoners.

Voor vragen of aanmelden: Carla Kalisvaart, tel. 587434 en Mieke den Haan, tel. 588737

Diaconie

Dienst van de stuurgroep:
Juli: Conny van Dijk tel: 588554
Augustus: Anneke Koeckhoven
tel: 588260

Laat van u horen

Als u ziek bent of op een andere manier aandacht of ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10:00 en 12:00 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.

*Namens de pastoraatgroep,
Anneke Koeckhoven*

Lief en leed

Overleden

Op 3 juni jl. is overleden Cornelis Gerardus Groen, 75 jaar, Wouter Crabethstraat 15, Hazerswoude-Dorp. Na de uitvaart is hij op 7 juni begraven op het parochiekerkhof.

Dat hij moge rusten in vrede

Zomerzangavonden

Zie dit artikel in het algemene gedeelte.



Gezellige groep

Hieronder volgen de nieuwe data voor het seizoen 2012 – 2013 voor de Gezellige Groep:

06 september	03 januari
20 september	17 januari
04 oktober	31 januari
18 oktober	14 februari
01 november	28 februari
15 november	14 maart
29 november	21 maart
13 december	11 april
20 december	25 april
	02 mei
	16 mei



Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.

Toos v.d. Ven-Vreeburg en Sjaak Wortman

Vakantie

De verte, de vrede, de echte vakantie

ligt niet in het aantal kilometers

maar wordt bepaald

door de stilte, de rust

en het zuiver genieten!

Bij zon in veld en bos

kan heerlijker zijn

dan de Azoren!

Wandelen in de vrije natuur,

eten als je honger hebt,

slapen als je moe bent,

fietsen en tuinieren

en praten met de bomen,

en de dieren!

Het is fantastisch

en volkomen gratis!





Colofon

Parochiekern H. Bonifacius en De H. Geest

Secretariaten parochiekernen

H. Bonifacius

Paradijslaan 6
2405 CC Alphen aan den Rijn
T. 0172 – 472410 / Fax 0172-471413
E-mail: parochie@heilighetomas.nl
Open: ma t/m vrij 09.00 – 12.00 uur

De H. Geest

“De Bron” kamer 3
Troubadourweg 2
2402 EP Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 – 443148
E-mail: parochiedeheiligegeest@wanadoo.nl
Open: ma t/m vrij 09.30 – 12.00 uur

Kopij parochiekern

redactie@emmausgangersalphen.nl

Inleverdatum kopij H. Thomasparochie

Nummer 5: 10 augustus 2012

Verschijningsdatum parochieblad

Nummer 5: 30 augustus 2012

Klachten en opmerkingen over de bezorging

Secretariaat Bonifaciuskerk
Tel. 0172 - 472410

Commissie van beheer

Piet Hoeksel	voorzitter
René van de Burgt	financiën
Jan Kroft	secretaris
Dirk Spronk	lid
Arie Hoogervorst	beheer gebouwen
Peter Dobbe	beheer begraafplaats, uitvaarten en begraven
Erna Teule	lid

Betalingen

Kerkbijdrage: op rekening 30.16.14.199
Misintenties: op rekening 44.00.997
Beide t.n.v. R.K. kerkbestuur de Emmausgangers, Alphen aan den Rijn

Liturgie de komende tijd

De zomer is begonnen. Telkens als de zon schijnt kunnen er herinneringen boven komen aan de geuren en kleuren van voorgaande jaren. Soms zijn het herinneringen van heel lang geleden. Schapenwolkjes die verwondering teweegbrengen bij een kind, helder water, gras met daartussen boterbloemen, korenbloemen, klapprozen. Veldboeketten. In het gras liggen en kijken naar de blauwe lucht met soms na het spelen het gevoel dat die lucht helemaal ronddraait. Je verwonderd over alle groei met het gevoel dat je niet alleen bent. Tijd lijkt een eeuwigheid. De natuur een zachte handpalm waarin je je veilig mag voelen. We trekken er op uit, ieder op onze eigen tijd, de één een dag, de ander een week of weken. We komen tot rust, denken terug en weten dat dit mag, dat het nodig is, omdat we daarna de draad weer moeten oppakken.

In de parochie wordt op de verschillende locaties gevierd met degenen die er zijn. Ook mensen die bij ons aankomen om rust te vinden, zijn welkom en wij mogen ons welkom weten op andere plaatsen.

De feestdag Maria Tenhemelopneming, op woensdag 15 augustus, wordt gevierd met een Eucharistieviering om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk. Dit is op die dag de enige viering in de gehele parochie H. Thomas. Een mooi moment middenin de vakantieperiode.

Iedereen een mooie, inspirerende en ook veilige vakantieperiode gewenst.

Erna Teule

Lief en leed

Gedoopt

6 mei zijn gedoopt: Cher-Nihailys Konket, Luuk van der Steen, Falke van Leeuwen, Martin van Amson en Matthias Lodewijks.
10 juni zijn Léla den Daas en Carlijn Ederveen gedoopt.

Wij wensen de dopelingen en hun familie veel geluk

Gehuwd

25 mei zijn Erik Winters en Cristina Tanasa in de Bonifaciuskerk in het huwelijk getreden.
15 juni traden Ben van der Valk en Natasja Bergers in de Bonifaciuskerk in het huwelijk.

Wij wensen de bruidsparen veel geluk

Overleden

25 april overleed Rie Akerboom-Bank, geboren op 2 november 1917. Haar uitvaart was in de kapel van St. Joseph waarna zij is gecremeerd.

Ook op 25 april overleed Riek Odijk-Loogman, geboren op 18 juni 1917. Haar uitvaart was in de aula van de Oosterbegraafplaats waarna zij werd gecremeerd.

27 april is Gré Hoogeveen-van Egmond overleden. Zij werd geboren op 2 augustus 1932. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, daarna is zij bijgezet in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats.

21 mei is Annie van Putten-Holla, geboren 31 december 1928, overleden. De afscheidsviering vond plaats in de aula van de Oosterbegraafplaats.

28 mei overleed Riet Pennings-van Winden. Zij werd geboren op 21 juni 1940. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, daarna is zij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

29 mei is Joke Kerkhoven-Hoogervorst overleden. Zij werd geboren op 1 juni 1936. De uitvaart was in de Bonifaciuskerk, daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

Ook op 29 mei is Petra de Ridder-Schepers, geboren 10 januari 1958, overleden. Na haar uitvaart in de Bonifaciuskerk is zij gecremeerd.

Dat zij mogen rusten in vrede





Vrijwilligers hard nodig, telkens weer

Van tijd tot tijd zijn er vrijwilligers, die om diverse redenen moeten stoppen met hun werkzaamheden. In een geloofsgemeenschap zoals in Alphen aan den Rijn en ook in Hazerswoude kan er geen aandacht voor mensen en zaken die hun bezighouden, zijn zonder de inzet van de vrijwilliger.

Stel dat we allemaal een kleine taak op ons zouden nemen, wat zou dat dan geweldig veel energie geven aan de gemeenschap. Nu is niet iedereen in de gelegenheid om iets extra's te doen, maar voor degenen die dat wel willen en kunnen, is het mogelijk om eerst wat ondersteuning te krijgen. Zo valt te overwegen om een module bij de Pastorale School te gaan volgen.

Een *module* is een zelfstandige en afgeronde leseenheid van maximaal vijf bijeenkomsten. Afhankelijk van de taak die een vrijwilliger doet kan een leerroute van modules worden vastgesteld. Deze kan per vrijwilliger verschillen. Toerusting op maat, zouden we kunnen stellen.

De leerroutes worden flexibel naar plaats en tijd georganiseerd. Zodra er een cur-

susgroep voor een module of bepaalde leerroute is samengesteld, kan de groep van start gaan op een locatie, op een tijdstip en met een frequentie die zo optimaal mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de vrijwilligers.

Zo zijn er de volgende modules:

1) De module *Vrijwilliger in de kerk* van vijf bijeenkomsten, gericht op het verwerven van kennis. Cursisten krijgen een inleiding in het kerkelijk vrijwilligerswerk.

2) Een *'basismodule'* van vijf bijeenkomsten, ook gericht op het verwerven van kennis. Cursisten kiezen hierbij voor het pastorale werkveld waarbinnen hun vrijwilligerswerk valt. De mogelijkheden zijn: *Leren, Vieren, Dienen, Pastoraat*. De basismodule geeft een inleiding in het betreffende werkveld.

3) De module *Procesmatig leren werken* van vijf bijeenkomsten, gericht op het verwerven van vaardigheden. Cursisten worden geschoold in geordend en systematisch werken.

De cursist maakt vervolgens een keuze voor één of meerdere *taakmodules* bin-

nen het gekozen werkveld. Voorbeelden van taakmodules zijn:

Leren: doopcatechese, vormselcatechese, jongerencultuur, etc.

Vieren: overwegingen, jongerenliturgie, lectorentraining, etc.

Dienen: het vinden van nood, PCI, MOV-werk, etc.

Pastoraat: contactwerk, oecumene, rouwgesprek, etc.

Wilt u vrijwilliger worden in onze parochie of bent u al vrijwilliger en wilt u graag een leerroute volgen aan de Pastorale School, neemt u dan contact op met ondergetekende, om te bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Website

Op de website www.bisdomrotterdam.nl/pastoraleschool vindt u verdere informatie over de Pastorale School.

Erna Teule
(contactpersoon parochie H. Thomas)
Telefoon 0172 445887

De Bron bestaat binnenkort 40 jaar

In het komende najaar is het 40 jaar geleden dat de Bron als kerkelijk- en gemeenschapscentrum geopend is voor parochianen, gemeenteleden en burgers in Alphen-Noord. Die mijlpaal zal niet ongemerkt voorbij gaan. In het volgende parochieblad leest u daarover meer.

Eén komende activiteit wil ik wel graag

al bekend maken. Het is de bedoeling om in de Bron een foto-overzichtstentoonstelling te presenteren over bijzondere gebeurtenissen die in die 40 jaar in de Bron plaats hebben gevonden. Daarvoor is uiteraard fotomateriaal nodig.

Als u kijkend in albums of snuffelend in dozen foto's tegen komt die op zo'n gebeurtenis betrekking hebben dan hoop ik dat u die tijdelijk beschikbaar wilt stel-

len. Dat kan door ze aan de achterzijde te voorzien van uw naam en adres, maar ook van een mededeling over soort gebeurtenis en jaartal er van. Uw foto('s) kunt u dan in de komende weken 's ochtends inleveren bij het parochiecentrum, locatie de H. Geest in gebouw De Bron. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Cees Claessen

De boekenmarkt op 8 september a.s.

De boeken-, platen- en CD-markt, die op 8 september a.s. in de Jozefzaal aan de Paradijslaan gehouden zal worden, heeft dit jaar de hospice-groep als bestemming voor de opbrengst.

De vrijwilligers van de hospice-groep, in Alphen aan den Rijn zijn dat er 45, zijn er voor de medemensen in een terminaal stadium, of wel ongeveer de laatste drie maanden van hun leven.

Zij zorgen dat deze mensen tot en met het laatste uur van hun aardse bestaan omringd door hun dierbaren, huisdieren of spullen, die vertrouwd aanvoelen, in hun thuissituatie of de hospice-woning in alle rust kunnen sterven.

Deze vrijwilligers worden ondersteund en opgeleid (in september start er weer een cursus voor nieuwe hospice-vrijwilligers), terwijl de kosten hiervan, alsmede van de huisvesting, afhankelijk zijn van sponsoring, giften en donaties.

Daarom blijven boeken, platen, cd's en legpuzzels nog steeds welkom bij het parochiecentrum van de Bonifaciuskerk en via de bekende telefoonnummers 441975 en 421796.

Namens de boekenwurmen,
Jan Reijntjens



Het Sacrament van de Zieken in De Bron

Op zondag 9 september a.s. om 11 uur wordt in De Bron de gemeenschappelijke Ziekenzalving toegediend door pastoor Visser. Dit sacrament is bedoeld voor iedereen die zijn of haar lichamelijke en of geestelijke krachten voelt afnemen. In het volgende parochieblad vindt u meer informatie.

Wilt u eerder informatie over dit sacrament, heeft u vragen of weet u al dat u wilt deelnemen, neem dan contact op met uw kerklocatie of met degene die u namens de parochie bezoekt.

De coördinatoren pastoraat

*Annemiek Plompen-Huibers,
Hans Lapidaire, Christina de Jong*



Meewerken in de Bron?!

De parochie kerkt, zingt en vergadert al bijna 40 jaar in de Bron. We vinden het heel gewoon dat er dan mensen klaar staan om dat mogelijk te maken. Een deel van die mensen wordt voor hun werk betaald, het andere deel doet dat als vrijwilliger. Soms is dat vrijwilliger zijn heel verrassend. Twee recente voorbeelden:

- laatst op een vrijdagavond aan het eind van een bruiloft trok een groep bruiloftsgasten hun jasje uit om de zaal op te ruimen en weer in de gebruikelijke opstelling terug te brengen;
- de bovenkerkzaal wordt 's avonds in de week gebruikt door schaak- en bridgeverenigingen. Sinds enige tijd richt een groep bridgers die zaal op dinsdag in en brengt hem op vrijdag terug tot kerkzaal.

Zulke vormen van meewerken in De Bron zijn goed te gebruiken om de kostenontwikkeling in de hand te houden en het gebouw ook in de toekomst voor onze parochie beschikbaar te hebben. Maar er zijn meer voorbeelden te noemen, zoals:

- een zaal voor het gebruik ervan in overleg met de bedrijfsleidster zelf in te richten en na de activiteit weer terug te zetten in de standaardopstelling
- het tijdens een vergadering of andere bijeenkomst de koffie en thee door het Bronpersoneel te laten klaar zetten, maar

die zelf in te schenken

- het waar mogelijk bijeenkomsten van groepjes minder in de avond maar meer overdag in De Bron plaats te laten vinden
- de bouwcommissie van De Bron start deze zomer met het opknappen van enkele zalen en van de toiletten. Voor het onderhoud van het gebouw kunnen we nog enkele handige vrijwilligers gebruiken die hen daarbij komen helpen. Verder zijn we op zoek naar een vaste "klussenier" die wekelijks zaken naloop, zoals het repareren van een kapotte deurkruk of het vervangen van een TL lamp tot het verrichten van wat klein schilderwerk.

Als individuele vrijwilliger kunt u meer informatie bij mij opvragen en u ook bij mij opgeven (tel. 421806 of e-mail c.claessen@kpnmail.nl).

Afspraken over zelf meewerken bij het gebruiken van een zaal kunnen gemaakt worden met Claudia Kiontke, onze bedrijfsleidster (tel. 421713).

Omdat het gebouw gezamenlijk door parochie en PKN gemeente beheerd wordt zal deze oproep ook in Drieluik verschijnen.

Cees Claessen, secretaris Stichting De Bron



Eerste Pius X-boekjes uitgereikt

Tijdens de feestelijke dank-je-wel avond voor alle vrijwilligers van de parochiekern Bonifacius op zaterdag 23 juni heeft Jan Kroft, namens de voorzitter van de commissie van beheer, het eerste herinneringsboekje over de Pius X-kerk uitgereikt aan Arie Hoogervorst. Arie heeft een grote bijdrage geleverd aan de samenstelling en totstandkoming van het boekje. Ook wordt het boekje overhandigd aan een aantal vrijwilligers, die veel betekend hebben voor de Pius X-kerk. In het boekje staat de historie vanaf de bouw van de kerk in 1965 tot de sluiting ervan in 2011 beschreven. Een periode, die voor veel Pius-X parochianen van grote betekenis is.

Herinnering aan de R.K. Pius X-kerk



1965 – 2011
Van Nesstraat 4 - Alphen aan den Rijn

*Namens de redactie
Marijke Dobbe*

Nieuwe website

www.heiligethomas.nl

Heeft u onze nieuwe website al bezocht? Je kunt er veel informatie vinden, zoals de vieringen, de agenda en de wekelijkse nieuwsbrieven van de parochiekernen. Een bezoekje waard.



Je eerste communie doen, gaat niet zomaar vanzelf!

Zondag 13 mei was het dan zover: 28 jongens en meisjes deden hun eerste communie! Wat was het een mooie feestelijke viering in de St. Bonifaciuskerk! Maar je eerste communie doen, gaat niet zomaar vanzelf. Daar gaat een periode van voorbereiding aan vooraf die best intensief is maar wel ontzettend leuk. Het communieproject waaraan we met de kinderen gingen werken heette "Op het spoor van Jezus", een reis op weg naar de eerste heilige communie.

Met de kinderen begonnen we op 11 januari aan deze reis met de zogenaamde Koninklijke trein, de trein van je leven. We werkten vanaf het beginstation Familie (want daar begint immers je leven) via het station School en station Kerk naar het eindstation Wereld toe. Tijdens de woensdagmiddagbijeenkomsten kwamen de kinderen in 3 groepen bij elkaar om te lezen, te praten, na te denken en te leren over verschillende onderwerpen die we tegen kwamen tijdens deze reis. Zo hebben we het gehad over vrede, hoe ga je met elkaar om? Hoe heeft Jezus ons voorgeleefd en hoe is hij een voorbeeld voor ons? We hebben gepraat over de doop, die van ons

zelf en de doop van Jezus. We hebben daarbij ook nog een echte doopviering bijgewoond waarin twee kinderen gedoopt werden. De kerk zelf was natuurlijk ook een belangrijk onderwerp. Hoe ziet de kerk er eigenlijk uit van binnen en wat is de betekenis van alles wat er te zien is in de kerk. De speurtocht in de kerk was dan ook erg leuk! In de tijd van Pasen hebben we met elkaar een Joodse paasmaaltijd nagespeeld. Hierbij deelden en proefden we met elkaar de verschillende gerechten die bij deze maaltijd horen. Dat proeven viel niet voor alle kinderen mee, maar gezellig was het wel!

Zo zijn er natuurlijk nog veel meer onderwerpen aan bod gekomen waarmee de kinderen ook nog thuis aan de slag gingen. Thuis kregen zij ook nog brieven van Pieter Pet die ook bijdroegen aan een voorbereiding op de Eerste Communie. Al met al hebben de kinderen hard gewerkt om klaar te zijn voor DE grote dag. En dat de kinderen er klaar voor waren was zondag 13 mei wel te zien. Wat deden de kinderen het allemaal goed: het lopen, het samen bidden, de liedjes zingen, het voorlezen,

het Onze Vader uit je hoofd het kruisteken met de goede hand en juiste volgorde, samen de tafel dekken en tenslotte het Heilige brood ontvangen.

Met deze eerste heilige communieviering hebben we een gezellige en waardevolle periode afgesloten. Hierbij wil ik dan ook de communiewerkgroep Gusta en Yvonne nogmaals hartelijk bedanken voor al hun voorbereiding, tijd en inzet.

Er gebeurt van alles achter de schermen wat van een afstand niet goed te zien is maar wel heel veel tijd in gaat zitten. Ook Pastor Visser en Pastor Greeve hartelijk bedankt voor het helpen bij de voorbereiding van dit feest en voor de invulling van de viering! En voor alle communicanten: jullie reis gaat verder. Ik hoop dat jullie op het goede spoor gezet zijn en dat jullie je weg verder kunnen voortzetten. Daarbij wens ik jullie ontzettend veel plezier en geluk!

Carolien Jansen-Bon (projectmoeder)



Vuurdoop 2012

De Vuurdoop is speciaal voor alle kinderen die hun Vormsel hebben gedaan. Om 13.00 uur vertrokken we met de bus naar Rotterdam. Na een halfuurtje kwamen we aan bij de kathedraal van Rotterdam. Daar krijgen we een programmaproefje en een button. We beginnen gezamenlijk in de kathedraal. De bisschop opent de dag. Als eerste gaan we naar de toren toe. Als we langs de klokken lopen, laat een vrijwilliger de klokken luiden. Het geluid van de klokken is erg hard, dus we lopen door naar boven. Eenmaal boven aangekomen hebben we een mooi uitzicht over heel Rotterdam. Als we alles gezien hebben gaan we weer terug naar beneden. We lopen naar buiten en gaan naar de school. Het thema van de vuurdoop is: Voor wie loop jij warm? Daarom spelen we allemaal spelletjes die te maken hebben met de Olympische spelen en het geloof. Daarna gaan we weer terug naar de kathedraal. Er is daar een toneelstuk. Op het priesterkoor (dat dient als podium) staat een grote Bijbel en daar komen de spelers dus uitgelopen. Zo komen Eva, Jezus, Maria en nog



meer personen uit de Bijbel voorbij. Het toneelstuk is erg leuk om te zien. De vicaris houdt een slotwoordje. Het was een hele leuke dag.

Marije Kerkvliet

Het Groene Hart goes Taizé

Er kunnen zich nog steeds jongeren aanmelden voor deze (internationale) ontmoeting. In de herfstvakantie, 14 oktober t/m 21 oktober, zijn we met hopelijk veel jongeren uit onze parochie en de protestantse gemeenten in Taizé. Jongeren van 16 tot 30 jaar die met jongeren uit verschillende landen in gesprek willen gaan over levens- en geloofsvragen kunnen zich aanmelden. Mocht je twifelen of het echt iets voor

Communicanten

St. Bonifacius 2012

Fleur Bosma, Tessa Captein, Maurice Egberts, Katie Egberts, Shody Estachia, Eliza Goedkoop, Julia van Gog, Joost van der Graaf, Jessin Groen, Patryk Han, Mace Haverkamp, Willem Hergelink, Koen van der Holst, Rik van der Jagt, Febe Jansen, Demi van Klink, Beau Koster, Kevin Krzyzanowski, Maxim Kuczkowski, Yaith Langelaar, Joran van Leeuwen, Kevin Valk, Lana van Velthuisen, Max Verkleij, Wessel van de Voort, Isabella de Vreede, Joël de Vries en Kjeld Werther.



je is, kom dan naar onze informatie- en kennismakingsavond op 9 september om 19:00 in de Lichtkring. Laat het mij weten als je er iets voor voelt. Je kunt ons ook vinden op: www.facebook.com/taizereis2012

Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn