



De lente komt...de mens staat op

De wisseling van de seizoenen blijft een bijzonder fenomeen. Niet alleen verandert de natuur om ons heen, ook wij mensen zijn vatbaar voor deze natuurverandering. Bij het verschijnen van de eerste warme zonnestrallen, die de kou van de winter verdrijven, lijken mensen weer op te staan. Mensen laten hun dikke jassen thuis en willen zo weinig mogelijk van het licht missen. Massaal zijn de mensen te vinden op de terrassen en in hun tuinen. De deuren gaan open en de mens gaat naar buiten, vol hernieuwde energie. En het meest wonderlijke van dit alles is dat de omgeving en de mens veranderd lijken te zijn. Niet meer diep weggedoken in de kragen van de jassen of klagend over wind en regen. Mensen lijken herboren en een enorme positiviteit schijnen de meesten uit te stralen. Vol energie, positiviteit en goede moed.

Op het moment van schrijven bevinden we ons in de veertigdagentijd. Een tijd, waarin we ons voorbereiden op dat grote feest van Pasen. Dan mag het licht van Christus weer doorbreken in ons leven. Wat zou het geweldig zijn als wij op dit licht zouden reageren zoals met het aanbreken van de lente. Het licht verschijnt in ons leven. Christus' licht verdrijft de kou van het menselijk leven. Wij mogen weer opstaan in ons leven. Van tijd tot tijd ervaren we immers allemaal dat het minder gaat met ons. De kou van de harde kant van het leven, van mensen. De warmte van God en mensen lijkt dan ver weg. De zon lijkt achter de wolken te zitten. En op een zeker moment zal het licht door de wolken schijnen. Het verschijnsel dat zonnestrallen door het wolkendek breken is mooi en hoopgevend. Iemand zei mij eens dat ze dat zag als de vingers van God. Een passende omschrijving, aangezien het lijkt alsof het



licht de aarde aanraakt en daarmee de duistere wolken verdrijven. Als God mensen aanraakt dan lijken zij herboren. Vol energie, positiviteit en met goede moed gaan ze door het leven. Dat is wat we vieren met Pasen. Jezus die tot ons mensen komt, opdat wij weer kunnen herleven. Nu en voorbij de grenzen van de dood. Pasen, het feest van herboren worden. Het feest van de opstanding. Zou het niet geweldig zijn als we dat dit jaar echt zouden kunnen ervaren? Dat de deuren van ons hart opengaan en we naar buiten treden. Het licht van God in ons opnemen en ons weer als herboren voelen.

Ervaart u het ook, voelt u het ook? Een nieuwe tijd is aangebroken. Een aantal weken geleden stonden velen stil bij het verstrijken van het eerste jaar van het pontificaat van paus Franciscus. Zijn aanwezigheid doet velen goed. Mensen binnen en buiten de Kerk. De Kerk krijgt iets terug van haar glans. Wat één persoon allemaal tot stand kan brengen. Wat Christus' licht allemaal tot stand kan brengen in mensen. Dat licht schijnt ook in ons allen. Wij mogen dat licht verspreiden waar we zijn. Dat proberen we ook door middel van het jaarthema "Ken je buren" te realiseren. Wij kunnen voor een ander immers licht zijn. Het licht van Pasen mag in ons gekoesterd worden. Pasen zou voor ons als de komende lente kunnen zijn. Een welkome en positieve tijd om weer ons op te laden als gelovige. Hij die ons heeft aangeraakt, opdat wij mogen beseffen dat we er niet alleen voor staan. Namens mijn collega's wens ik u, jullie allen, een zalig en gezegend Paasfeest toe.

Pastoraal werker Lâm

Vormelingen en communicanten

Laat onze vormelingen en communicanten zien dat wij achter hen staan en komt allen naar de presentatievieringen van de vormelingen en de vieringen van de 1ste communie en het vormsel. Datum en tijdstip van deze vieringen staan vermeld op pag. 5

Vanuit het parochiebestuur

Het parochiebestuur heeft vergaderd op 16 januari 2014. Zaken die aan de orde zijn geweest:

- Er is gesproken over de te kleine bezetting van het parochiebestuur. Het totale bestuur telt momenteel slechts vijf leden. Op korte termijn zal het bestuur, in samenspraak met de commissies van beheer, actie ondernemen om het uit te breiden.
- Het parochiebestuur gaat akkoord met het starten van een onderzoek over het parochieblad. Gekeken zal worden of het parochieblad wordt gelezen en of het blad op prijs gesteld wordt. Hiermee zal in het na-jaar worden begonnen in Hazerswoude-Rijndijk.
- De financiële commissie heeft positief geadviseerd ten aanzien van de begroting 2014.
- De nieuwe tarieven voor huwelijk en uitvaart worden vastgesteld. Deze staan inmiddels op de website.

Piet Hoeksel, vicevoorzitter

Vraag en Aanbod

De stichting Vraag & Aanbod Internationaal is opgericht in 1985 met als doel het beschikbaar stellen van goede gereviseerde gereedschappen t.b.v. projecten voor scholing en economische activiteit in landen in ontwikkeling (met name Afrika).

Door inzamelingen worden gebruikte goederen verkregen en in met de stichting samenwerkende werkplaatsen opgeknapt. In deze werkplaatsen zijn vrijwilligers en soms mensen met een beperking werkzaam. De laatste categorie wordt begeleid bij het vinden van een reguliere baan. Met het reviseren van gebruikte gereedschappen en het ter beschikking stellen hiervan aan kleinschalige projecten in de derde wereld snijdt het mes aan twee kanten.

U kunt uw gebruikte gereedschap inleveren op zaterdag 5 april van 10.00 tot 11.00 uur bij de Bonifaciuskerk en van 10.00 tot 12.00 uur bij de familie Van Zwieten,

Dorpsstraat 295A Hazerswoude-Dorp. Goederen die we graag inzamelen zijn:

- Naaimachines (elektrische, hand- en trapmachines) en breimachines;
- Eenvoudig handgereedschap voor timmerlieden (zoals hamers, schaven, beitels), metselaars, fietsenherstellers, loodgieters, schoenmakers en ga zo maar door;
- Tuingereedschap om met de hand mee te werken;
- Generatoren en compressors, waterpompen;
- Rolstoelen (inklapbaar), krukken, schoon beddengoed zoals lakens en dekens.

Geen computers, keukenapparatuur, huisraad of kleding.

Als u twijfelt of iets bruikbaar is, kunt u contact opnemen met Tineke Heemskerk (tel. 071 3413723) of mail fam.heemskerk@planet.nl.

*Namens de werkgroep diaconie
Tineke Heemskerk*

Een gezellige proeverij “Ken je burenen”

In het kader van het jaarthema “Ken je burenen” was er in “het Anker” in Hazerswoude-Rijndijk op 20 februari jl. een prima proeverij georganiseerd door de werkgroep volwassenencatechese. De avond werd ingeleid door Nelly Devilee, verkled als Volendamse, en verder aan elkaar gepraat door Pastor Lâm. Er waren verschillende gerechten uit diverse landen. Ongeveer 36 personen hebben genoten van de verhalen, ondersteund met prachtige dia's uit de

landen waar zij geboren en getogen waren. De dames vertelden over de cultuur, de leefstijl en hun geloof, veelal uit hun kinderjaren. Zij hadden zich feestelijk en kleurrijk aangekleed in de traditionele nationale klederdracht van Sumatra en Java, Vietnam, Suriname, Curaçao, Aruba, Frankrijk en natuurlijk Nederland. Allen hadden gekookt of gebakken uit hun land en het werd aan de gasten opgediend. Het gemêleerde gezelschap liet het zich allemaal goed

smaken. Er waren veel vragen over de diverse recepten en het gereedmaken en koken van de gerechten, er was genoeg te proeven.

Zelfs aan het slot met koffie of thee was er nog kastanjegebak uit Frankrijk. Het was een geslaagde avond en zo leer je de “burenen” op een hele fijne, bijzondere manier kennen.

Joke Rietveld-Neuteboom

Colofon Parochie H. Thomas

Pastoraal team

Ruud Visser (r.visser@heilighethomas.nl)
Gilion Greeve (g.greeve@heilighethomas.nl)
Lâm T. Nguyen (lt.nguyen@heilighethomas.nl)

Parochiebestuur

Piet Hoeksel : vicevoorzitter
Tineke Heemskerk : secretaris
(secretaris@heilighethomas.nl)
René van de Burgt : penningmeester
Piet van Leijden : lid, portefeuille beheer
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413
E-mail: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Website: www.heilighethomas.nl

Contactgegevens parochiekernen

H. Michael en H. Bernardus pag. 6
H.H. Engelbewaarders pag. 10
St. Bonifacius en de Heilige Geest pag. 13

Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Margreet Starrenburg

Kopijadres

redactieparochieblad@heilighethomas.nl

Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);
- bij voorkeur in WORD;
- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;

- kopij altijd ondertekenen

De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

Inleverdatum kopij

nummer 3: 9 mei 2014

Let op! Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de emailadressen van de redactie van de parochiekernen.

Verschijningsdatum

nummer 3: 22 mei 2014

Betalingen

Hoofdbankrekening: NL42 RABO 0301601593 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas, Alphen a.d. Rijn. Kerkbijdragen, misintenties, giften: zie colofon van de parochiekernen.
PCI: op rekening NL74 RABO 0391603825 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.

Vormgeving: Grafitas.nl

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

Liturgie de komende tijd

Veertig dagen

De veertigdagentijd is volop aan de gang nu deze editie van het parochieblad bij u aangekomen is en ook binnen de liturgie is er volop activiteit in alle parochiekernen.

- Wekelijks krijgt u in De Bron uitleg over het veertigdagen tableau.
- Op de woensdagen 26 maart en 9 april zijn er vespervieringen bij te wonen om 19.30 uur in de Bonifaciuskerk.

Kinderwoorddiensten

In de komende tijd zullen er in De Bron kinderveerdiensten gehouden worden op de zondagen 13 april, 27 april en 18 mei.

Boetevieringen

Op zaterdag 5 april zijn er om 19.00 uur boetevieringen in de Bonifaciuskerk, de Engelbewaarderskerk en in de dagkapel van het Anker. De viering op vrijdag 4 april in het Anker vervalt hierdoor.

Palmzondag

Het weekend van 12 en 13 april staat in het teken van Palmzondag. Dan vieren we in alle parochiekernen de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarmee de Goede Week zal starten. Op Palmzondag is er om 11.00 uur een gezinsviering in de Bonifaciuskerk en op hetzelfde tijdstip ook in de Bernarduskerk. Ook is er om 9.30 uur een gezinsviering in de Engelbewaarderskerk.

In de Bron wordt er tijdens de viering van 11.00 uur kinderveerdienst gehouden; de kinderen zullen dan palmpaasstokken maken en in een stoet de kerk in trekken.

Goede Week

- In de Bron vinden er oecumenische gebedsmomenten plaats op maandag, dinsdag en woensdag, telkens om 19.30 uur.
- Op Witte Donderdag, 17 april, is er om 19.30 uur zowel in de Bernarduskerk als in de Bonifaciuskerk een Eucharistieviering.
- Op Goede Vrijdag is er gelegenheid om het lijden en sterven van Christus te gedenken: om 9.30 uur in het Anker, om 13.30 uur is er poppenspel in de Engelbewaarderskerk, om 14.00 uur bij de kinderkruisweg in de Bonifaciuskerk, om 15.00 uur in De Bron tijdens de kruismeditatie, om 15.00 uur tijdens de kruisweg in de Engelbewaarderskerk en de Bonifaciuskerk en 's avonds om 19.30 uur is er een viering in de Bernarduskerk en in de Bonifaciuskerk en, in oecumenisch verband, in De Bron.
- Op Paaszaterdag is er in elke parochiekern een viering, om 19.30 uur een gezinspaasviering in De Bron en in de Engelbewaarderskerk en om 21.00 uur een Paaswake in de Bonifaciuskerk en in de Bernarduskerk.

Pasen

Op paasmorgen is er in elke parochiekern Eucharistieviering, op de gebruikelijke tijden. In de Engelbewaarderskerk zal de viering echter om 10.00 uur zijn.

Tweede Paasdag

Op deze dag is er voor alle parochiekernen één Eucharistieviering en wel om 10.30 uur in de St. Bonifaciuskerk.

Collectes

Tijdens de vieringen van de Paaswake, evenals met Pasen, zijn er in de Bonifaciuskerk en in De Bron twee collectes. Eén collecte voor het vastenproject "Caras Alegres" en een voor het pastorale werk in de parochie. De vastenzakjes die verspreid worden kunnen ook in de kerk ingeleverd worden.

Presentatie vormelingen

Op 6 april om 9.30 uur vindt in de Engelbewaarderskerk de presentatie van de vormelingen uit de Hazerswoudse parochiekernen plaats en op 10 mei om 19.00 uur zullen in de Bonifaciuskerk de vormelingen van de kernen de heilige Geest en Bonifacius zich presenteren aan de geloofsgemeenschap.

Eerste communievieringen

Op zondag 11 mei vindt in de Bron de viering van de eerste communie plaats; op zondag 18 mei om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk, op zondag 25 mei om 9.00 uur in de Engelbewaarderskerk en om 11.30 uur in de Bernarduskerk.

Rozenkransgebed

Voor het rozenkransgebed in de meimaand, dinsdag om 19.00 uur in de Bernarduskerk en om 19.30 uur in de Engelbewaarderskerk. Woensdag om 18.30 uur in Driehoorne en donderdag om 19.00 uur in Het Anker en in de kapel van St. Joseph, m.u.v. donderdag 29 mei, want dan is het Hemelvaartsdag.

Weilandviering

Op donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag, is er om 10.00 uur bij de familie Van Schie, Galgweg 4 in Hazerswoude een gezamenlijke weilandviering van de beide parochiekernen in Hazerswoude. Er zijn die dag geen vieringen in de Engelbewaarderskerk en de Bernarduskerk.

Pinksternoveen

Op 30 mei begint weer de jaarlijkse Pinksternoveen, die in het volgende parochieblad verder aangekondigd zal worden

Aanvangstijden vieringen in de zomer

De vieringen in de Engelbewaarderskerk zullen in de maanden juni, juli en augustus om 9.00 uur plaatsvinden en in de Bernarduskerk om 10.30 uur.

Een goede voorbereiding op Pasen gewenst met aansluitend alvast Zalig Pasen.

Erna Teule

Niet vergeten!

2 april 18.00 sobere maaltijd in de pastorie van de St. Bonifaciuskerk. Aanmelden via het secretariaat van de parochiekern Bonifacius of bij Jopie Vergeer. Tel. 474115; e-mail theo.jopievergeer@hotmail.com

De viering van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en van de Paaswake

De kern van ons christelijk geloof wordt binnen het liturgisch jaar gevierd tijdens de drie dagen van Witte Donderdag-Goede Vrijdag-de Paaswake. Jezus geeft zichzelf aan ons in de tekenen van de maaltijd, in zijn dood aan het kruis, en vindt hierdoor het leven in zijn verrijzenis. Deze drie elementen – maaltijd, kruis en verrijzenis – horen bij elkaar. Als je slechts de tijd hebt om maar drie keer in het jaar naar de kerk te gaan, dan zou je het beste kunnen kiezen voor die drie dagen; dan heb je de kern van het geloof te pakken.

Al een paar jaar roepen de bisschoppen de gelovigen op om deze bijzondere drie dagen samen te vieren. De kerken zijn niet meer zo gevuld als vroeger en het aantal priesters is fors teruggelopen. Hierdoor is het niet meer mogelijk de kerndagen van het geloof in een optimale vorm te vieren. De Nederlandse bisschoppen dringen er daarom op aan sommige kerkgebouwen op die avonden gesloten te houden om hierdoor de vierende gemeenschap in de kerk die wel open is, meer kansen te geven.

In het Alphense deel van onze parochie is het al heel wat jaren niet meer mogelijk om op Witte Donderdag een eigen katholieke viering in 'De Bron' te hebben. Parochianen die de drie dagen

graag in het kerkgebouw 'De Bron' vieren, sluiten zich aan bij hun protestantse broeders en zusters; de anderen gaan naar de Bonifaciuskerk om daar de drie kerndagen van het geloof te vieren.

In het Rijnwoudse deel van onze parochie wordt vanaf dit jaar ook overgegaan tot het vieren van de drie dagen op één plek. Dat zal dit jaar in de Bernarduskerk aan de Rijndijk zijn; in 2015 vindt de viering van de drie dagen dan plaats in de Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp. Per jaar zullen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake om en om gevierd worden in de Bernarduskerk en de Engelbewaarderskerk.

De komende Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake worden de vieringen dus gehouden in de Bernarduskerk. Het mooie hierbij is, dat de koren van de Engelbewaarderskerk – het Ceciliaorkest en the Young Voices – tijdens deze drie dagen zullen zingen; de koren van de Bernarduskerk – het Parochieorkest en het Bernardusorkest – hebben hun vaste plaats hiervoor afgestaan. Volgend jaar zal het andersom gaan: dan zingen de koren van de Bernarduskerk in de Engelbewaarderskerk. Zo krijgt het samen vieren van de twee geloofsgemeenschappen onder één dak



alle kans. Hierbij passen woorden van dank en trots zijn op deze samenwerking.

Deze stap betekent dus, dat ons kerkgebouw in Hazerswoude-Dorp dit jaar op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en voor een deel van de paaszaterdag dicht is. Het volgend jaar is deze kerk aan de beurt die dagen daar te vieren; dan blijft de Bernarduskerk tijdens de drie avonden gesloten. Er is in de Engelbewaarderskerk op Goede Vrijdag wel ruimte voor het bidden van de kruisweg en op paaszaterdag voor een viering met de kinderen. Op Eerste Paasdag is er in alle kerken van onze parochie een Eucharistieviering. Let u op het rooster hier in het parochieblad, want de tijden van de vieringen kunnen met Pasen anders zijn dan gewoonlijk.

Ruud Visser, pastoor

SamenLoop voor Hoop 24/25 mei 2014

Ook dit jaar wordt in Park Rijnstroom Alphen aan den Rijn van zaterdag 24 mei 14.00 uur tot zondag 25 mei 14.00 uur de SamenLoop voor Hoop georganiseerd om stil te blijven staan bij de strijd tegen kanker. Tijdens die 24 uur wandelen deelnemers in ploegen (in 2012 ca. 70) in estafetteverband over de ronde van ca. 350 meter, die in het park is uitgezet.

Als "Parochie Heilige Thomas" doen wij ook weer mee. Als u wilt meedoen in ons team, kunt u zich aanmelden bij onderstaande contactpersonen. Graag opgeven welke tijd(en) u wilt wandelen. De kosten voor deelname zijn € 10,- per persoon.

Ook kunt u kaarsenzakken kopen à €5,- per stuk. Daarop kunt u uw eigen herinneringen, wensen, tekeningen

enz. zetten ten aanzien van of ter herinnering aan (ex)- kankerpatiënten. Op de zaterdagavond worden de zakken, gevuld met brandende kaarsen, langs het parcours geplaatst. Dan volgt er een kaarsenceremonie. In die tijd (ca. 22.00 uur tot 23.00 uur) kan er niet gewandeld worden. In 2012 stonden er ca. 5.000 kaarsenzakken. Imposant!

Als u deelneemt, krijgt u vlak vóór 24 mei een bericht, waarin wij uw deelname en wandeltijden bevestigen. Onze verzamel-party-tent zal staan bij de hoofdingang van park Rijnstroom aan de Raadhuisstraat, gelijk rechts na het hek.

U kunt ons team natuurlijk ook sponsoren door een vrijwillige bijdrage. Achter in de kerken komen daartoe collectebussen te staan.

Vanaf 1 april inlichtingen, aanmeldingen met vermelding tijden, bestellen kaarsenzakken bij de parochiekernen:

- De heilige Geest (de Bron) Marchien van der Sande, tel: 06-53594721
- H. Michael en H. Bernardus Elly van Diggele, tel: 071-3415190
- HH. Engelbewaarders Toos den Boer, tel: 0172-589817 Esther Kempen, tel: 0172-586961
- St. Bonifacius Theo/Jopie Vergeer, tel: 0172-474115 Jan/Riet Volkers, tel: 0172-474625



Jan en Riet Volkers

Vastenactieproject “Caras Alegres” in Guatemala

Als u dit bericht leest is de Vastenactie in volle gang. Er zijn al op een paar locaties sobere maaltijden gehouden en ook het weekend met daarin de speciale themaviering is al achter de rug.

Judith Bank heeft op diverse momenten verteld hoe De Stichting Caras Alegres is geworden tot wat het nu is. Een bijna volledig zelfstandig werkende Stichting met als doel vrouwen uit de achterstandswijk Las Rosas op te leiden zodat ze als krachtige onafhankelijke vrouwen hun toekomst tegemoet zien. Er is al een aardige groep vrouwen die hun certificaat hebben behaald. Zoals u op de posters in de kerken kunt zien gaan veel vrouwen professioneel aan de slag als naaister of borduurster. Maar ook andere beroepen kunnen ze leren. De kinderen uit de wijk krijgen ondertussen opvang en scholing zodat ook zij later kansen hebben om een toekomst op te bouwen. Het is het tweede jaar dat Caras Alegres van Vastenactie de kans krijgt om geld in te zamelen. Een derde kans is niet mogelijk. Gun Judith Bank met haar Stichting en haar mooie pro-

ject dan ook nog één keer deze kans om met een goed budget haar project verder te kunnen uitbouwen. In de parochiekernen van Hazerswoude zijn de vastenzakjes bezorgd en worden weer opgehaald. In de parochiekernen van Alphen aan den Rijn wordt het vastenzakje bijgevoegd bij dit parochieblad.

Deze zakjes kunt u gevuld inleveren in de kerken. Als u voor het schenken gebruik wilt maken van een bankrekening zou het fijn zijn als u het speciale Iban-nummer gebruikt wat u kunt vinden op de vastenzakjes. Ik vermeld het hier nog eens: NL 24 INGB 0000 3447 14 t.n.v. RK kerkbestuur parochie Heilige Thomas. Bij de mededelingen kunt u “Vastenactie” of “Caras Alegres” vermelden. Dank u wel voor uw gift.

*Namens de gezamenlijke MOV-groep,
Marchien van de Sande*



ECT Zorgvakanties

Al jaren ben ik (Maria van den Akker, organiste van het Sint Ceciliakoor van de HH. Engelbewaarderskerk) actief als vrijwilliger voor ECT Zorgvakanties. In die hoedanigheid ga ik jaarlijks mee als reisleidster op een van de groepsreizen van deze reisorganisatie.

ECT Zorgvakanties organiseert reizen die geschikt zijn voor mensen met of zonder een lichamelijke beperking of een zorgvraag. Valide partners, familieleden of mantelzorgers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het reisprogramma bestaat uit busreizen, cruises en vliegvlagen naar uiteenlopende bestemmingen in heel Europa. Tijdens de groepsreizen reist men in een rustig tempo en met aangepaste vervoersmiddelen. Het verblijf is in rolstoeltoegankelijke accommodaties.

Meer informatie is te vinden in de folders, die achter in de Engelbewaarderskerk liggen of op de website van ECT Zorgvakanties: www.ect-zorgvakanties.nl. Uiteraard kan voor meer informatie of het volledige reisprogramma contact worden opgenomen met het kantoor van ECT Zorgvakanties via tel. 088-3280000 of per e-mail via info@ect-zorgvakanties.nl.

Maria van den Akker

“Woestijnervaring”

beziensavond met de Zandtovenaar

De veertigdagentijd wordt geassocieerd met een tijd van bezinning. Een periode van naar onszelf kijken en proberen om als gelovig mens ons weer te herijken. Waar staan we in ons leven? Hoe staan we in relatie met een ander, met de Ander?

Menigeen in onze geschiedenis zocht de woestijn op om zich met deze vragen bezig te houden. Blijkbaar heeft de woestijn een positieve invloed op ons verlangen om ons te bezinnen. Het volk Israël trok 40 jaar door de woestijn van een geknecht bestaan naar een bevrijdende toekomst. Jezus werd naar de woestijn geleid voordat Hij aan zijn openbare leven begon.

Met dit beeld in gedachte willen we op deze beziensavond in de veertigdagentijd stil laten staan bij de vraag: hoe verhouden wij ons met wat er gevierd wordt met Pasen? Vindt u ook niet dat wij allemaal zo onze hoogte- en dieptepunten hebben in ons leven? Dat we allemaal wel eigenlijk ook een kruis te dragen hebben en een zekere lijdensweg moeten afleggen van tijd tot tijd? Wij willen ons hierop bezinnen met behulp van beelden van de Zandto-

venaar en moderne liederen. Hij kan het paasverhaal op een bijzondere wijze, namelijk met zand, verbeelden. U bent allen van harte uitgenodigd voor deze avond.

Meldt u aan op: volwassenencatechese@heilighethomas.nl

Pastor Lâm

Werkgroep Volwassenen Catechese



Vormelingen en communicanten

Zo laten wij onze vormelingen en communicanten zien en merken dat we achter hen staan bij hun keuze de weg van Jezus te willen volgen. We vieren met ze mee!

- *Presentatieviering vormelingen:*
Engelbewaarderskerk: zo 6 april om 9.30 uur, vormelingen uit Hazerswoude.
Bonifaciuskerk: za 10 mei om 19.00 uur, vormelingen uit Alphen.
- *1e communievieringen:*
De Bron zo 11 mei om 10.30 uur.
Bonifaciuskerk zo 18 mei om 10.30 uur.
Engelbewaarderskerk zo 25 mei om 09.00 uur.
Bernarduskerk zo 25 mei om 11.30 uur.
- *Vormselvieringen:* voorlopige data zaterdag 14 en zondag 15 juni.

Bedevoarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevoarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Binnenkort vinden de volgende bedevoarten plaats:

- ** Een vijf daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van 16 t/m 20 mei 2014.
- ** Een twee daagse bedevaart op 24 en 25 mei 2014.
- ** Een één daagse bedevaart op zaterdag 14 juni 2014.



Voor opgaven en verdere informatie kunt u onze brochure raadplegen. Deze kunt u aanvragen bij:

- Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015- 3693148, e-mail: paula_opstal@hotmail.com;
- Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl.

Of bezoek de website:

www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl.



Vieringen in zorgcentra, verpleeghuis en wooncentra voor ouderen in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude tot en met 25 mei 2014

Zuidervaart	dinsdag	10.30 u.	8 en 22 apr, 6 en 20 mei
Westerhove	woensdag	09.30 u.	2 en 16 april, 7 mei
Oudshoorn (W & C-viering)	woensdag	11.00 u.	2 en 16 april, 7 en 21 mei
Rhijndael*	elke donderdag	09.30 u.	m.u.v. 22 en 29 mei
Driehoorne	elke donderdag	09.30 u.	
Driehof	elke vrijdag	11.00 u.	
Het Anker	elke vrijdag	09.30 u.	
Zorgcentrum St. Joseph	elke zaterdag	09.45 u.	
Oudshoorn (Euch.vieringen)	zaterdag	11.00 u.	12 april en 10 mei
Ipse/De Bruggen	elke zondag	11.00 u.	zaal 1 van het Dorpshuis

* Donderdag 22 mei is er geen viering in Rhijndael i.v.m. de Europese verkiezingen en op 29 mei, Hemelvaartsdag, is er ook geen viering.

Rozenkransgebed in de meimaand

In alle parochiekernen wordt in de maand mei, de Mariamaand, de rozenkrans gebeden.

Onderstaand een overzicht van plaats, dag en tijd.

Engelbewaarderskerk	elke dinsdag	19.30 uur
Bernarduskerk	elke dinsdag	19.00 uur
Driehoorne	elke woensdag	18.30 uur
Dagkapel Het Anker	elke donderdag *)	19.00 uur
Kapel St. Joseph	elke donderdag *)	19.00 uur



*) Op donderdag 29 mei is het Hemelvaartsdag. Dan is er geen rozenkransgebed in de kapel van St. Joseph en in Het Anker.



Colofon

Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.
Tel. 071 – 3414210, altijd bereikbaar.
E-mail: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl
Openingstijd op donderdag van 13.30 - 15.30 uur.
Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

Kopij parochiekern

E-mail: redactierijndijk@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij

Nummer 3: 9 mei 2014

Verschijningsdatum

Nummer 3: 22 mei 2014

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen kunt u doorgeven aan het secretariaat van de parochiekern.

Commissie van beheer

Tineke Heemskerk, secretaris
Jan de Groot, penningmeester
Annie van Dijk, secretariaat parochie
Els van Wetten, notulist
Henk de Boer, lid
Arthur van der Drift, lid

Betalingen:

Misintenties, doopbijdragen, giften:
Rabobank: NL 73RABO 0325908168 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 74INGB 0000076288 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.
Kerkbijdragen:
Rabobank: NL 17RABO 0325913153 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 71INGB 0002531800 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.

Vanuit de commissie van beheer

Er wordt nog weleens gevraagd: woont er nog iemand in de pastorie? Nadat de paters Karmelieten, dus zeg maar pastor Godfried Claassen en pastor Martien van de Winkel, uit onze parochie vertrokken werd het gebouw anti kraak bewoond. De laatste 5 jaren waren dat Jantien en Dick met, sinds vorig jaar, hun zoontje Timo. Per 1 april vertrekken zij naar elders. Er komen geen nieuwe bewoners. Er wordt op dit moment met iemand gesproken, die belangstelling heeft, om pastorie en tuin te kopen en we hopen dat dit wat wordt. Vanaf begin juli gaat de voorkant van de kerk weer in de steigers en we hopen dat de rechter voorkant dan net zo mooi wordt als de linkerkant. Ondertussen

doen de vrijwilligers iedere eerste vrijdag van de maand talloze kleine klussen, zoals stopcontacten vervangen, drangers op deuren zetten enz. enz. De storm heeft ook aardig huis gehouden in de tuin, er is een boom omgewaaid en takken uit de bomen. Ook dat is allemaal opgeruimd en afgevoerd. Ondertussen wordt er gesopt en stof gezogen en bij de koffie is er appeltaart of notenkoek. Helaas zijn twee van onze trouwe vrijwilligers uit de klusgroep, Arie de Jong en Theo Wesseling, in het laatste half jaar overleden en kan Dirk Verkleij vanwege gezondheidsredenen ook niet meer komen. We missen hen maar zijn erg blij dat zo nu en dan zich weer een nieuwe vrijwilliger meldt.

De vrijwilligers zijn echt onbetaalbaar. Niet alleen in de klusgroep maar op de vele terreinen waar we op hen kunnen rekenen, zoals bij koren en gezinsvieringen en voorbereiden op doopsel, eerste H. Communie en H. Vormsel. Heel veel mensen weten niet wat er voor en achter de schermen moet gebeuren om de parochie gaande te houden. Daarom dank aan alle vrijwilligers. Op zondag 29 juni hopen we elkaar te ontmoeten op onze parochiekern dag. Zet deze datum alvast in uw agenda!

De commissie van beheer

“Ken uw burens”

Mensen leven in hun huizen, maar soms ook in hun tuinen. U kent het jaarthema van onze parochie “Ken uw burens”. Nu willen we in de kern H. Michael en H. Bernardus op zaterdag 21 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur en op zondag 22 juni van 14.00 uur tot 17.00 uur een open tuinenroute organiseren. Tuinen, planten en bomen, zijn vaak ook heel belangrijk voor mensen en door daar rond te mogen kijken geeft het soms een hele andere kijk op mensen. Je leert ze daardoor op een andere manier kennen.

Nu zoeken we medeparochianen in onze kern die hieraan mee willen werken, en op 21 en 22 juni of een van de

twee dagen, hun tuin open willen stellen voor bezoek. Nu hoor ik u al denken: ik heb maar een klein tuintje! De grootte maakt echt niet uit, twee bij drie meter, of een balkon is ook prima. Dus wilt u meedoen neem dan contact op met het secretariaat tel. 3414210 of mail even. Hoe we deze dagen in gaan vullen daar maken we met allen die meedoen een plan voor. En natuurlijk is iedereen uit de hele Thomasparochie welkom op 21 en 22 juni om in onze kern de tuinen te bekijken.

*Namens de pastoraatgroep,
Jan van Dijk en Tineke Heemskerk*

Lief en leed

Wim den Boer overleed op 21 januari en werd 79 jaar. Na een Eucharistieviering in de Bernarduskerk op 25 januari, waarin de broer van zijn vrouw, pastor Jan Straathof voorging, werd hij gebracht naar zijn laatste rustplaats, het kerkhof bij de Zijlpoort in Leiden.

Johan Pannekoek overleed op 3 maart, hij werd 76 jaar oud. Het afscheid was op vrijdag 7 maart. Pastor Greeve ging voor in een samenkomen van gedenken in het crematorium in Alphen aan den Rijn.

Dat zij moge rusten in vrede

Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 29 mrt	Vierde zondag van de veertigdagentijd	19.00u Woord- en communieviering Caeciliakoar	
Zo 30 mrt		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Vr 4 apr	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 5 apr	Vijfde zondag veertigdagentijd	19.00u Boeteviering Cantor	
Zo 6 apr		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Cantores
Wo 9 apr		19.30u Vesperviering	
Za 12 apr	Palmzondag	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 13 apr		09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoar 11.00u Gezinsviering	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Do 17 apr	Witte Donderdag	19.30u Eucharistieviering In Between	Zie Bonifaciuskerk
Vr 18 apr	Goede Vrijdag	14.00u Kinderkruisweg 15.00u Kruisweg, Cantor 19.30u Goede Vrijdagviering In Between	15.00u Meditatie rond het kruis Samenzang 19.30u Oecumenische woord- en gebedsdienst
Za 19 apr	Paaszaterdag	21.00u Paaswake In Between	19.30u Familiepaasviering Jongeren-projectkoar 21.00u Zie Bonifaciuskerk
Zo 20 apr	1e Paasdag	09.30u Eucharistieviering Caeciliakoar	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Ma 21 apr	2e Paasdag	10.30u Eucharistieviering	
Za 26 apr	Tweede zondag van Pasen	Geen viering ivm Koningsdag	
Zo 27 apr		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Vr 2 mei	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering In de Kapel van St. Joseph!	
Za 3 mei	Derde zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 4 mei		09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoar	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Za 10 mei	Vierde zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Presentatie Vormelingen Alphen In Between	
Zo 11 mei		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Eucharistie-/1e communieviering Bronzangertjes
Za 17 mei	Vijfde zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 18 mei		10.30u Eucharistie-/ 1e communie- viering Kinderkoar	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Za 24 mei	Zesde zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Caeciliakoar	
Zo 25 mei		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij

van 30 maart t/m 25 mei 2014

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
19.00u Woord- en communieviering Cantors		1 Sam 16, 1b+6-7+10 Joh. 9, 1-41	Za 29 mrt
09.30u Woord- en communieviering Young Voices	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 30 mrt
			Vr 4 apr
19.00u Boeteviering St. Ceciliakoar	19.00u Boeteviering Dagkapel Het Anker	Ez. 37, 12-14 Joh. 11, 1-45	Za 5 apr
09.30u Woord- en communieviering Presentatie vormelingen H'woude Young Voices	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 6 apr
			Wo 9 apr
		Jes. 50, 4-7 Mt. 26, 14-27, 66	Za 12 apr
09.30u Eucharistieviering De Sterretjes	11.00u Eucharistieviering Gezinsviering Kinderkoor		Zo 13 apr
Zie Bernarduskerk	19.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoar en Young Voices	Exodus 12, 1-14 Joh. 13, 1-15	Do 17 apr
13.30u Poppenspel 15.00u Kruisweg 19.30u Zie Bernarduskerk	19.30u Goede Vrijdagviering St. Ceciliakoar	Joh. 18, 1-19, 42	Vr 18 apr
19.00u Gezinspaasviering De Sterretjes 21.00u Zie Bernarduskerk	21.00u Paaswake Young Voices	Gen. 1; Ex. 14; Jes. 55	Za 19 apr
10.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoar	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor en Bernarduskoor	Hand. 10, 34a+37-43 Joh. 20, 1-9	Zo 20 apr
			Ma 21 apr
Geen viering i.v.m. Koningsdag			Za 26 apr
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoar	11.00u Woord- en communieviering Samenzang	Hand. 2, 42-47 Joh. 20, 19-31	Zo 27 apr
			Vr 2 mei
19.00u Eucharistieviering Cantors		Hand. 2, 14+22-32 Lc. 24, 13-35	Za 3 mei
09.30u Eucharistieviering Young Voices	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 4 mei
		Hand. 2, 14a+36-41 Joh. 10, 1-10	Za 10 mei
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoar	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 11 mei
19.00u Eucharistieviering Cantors		Hand. 6, 1-7 Joh. 14, 1-12	Za 17 mei
09.30u Eucharistieviering Young Voices	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 18 mei
		Hand. 8, 5-8+14-17 Joh. 14, 15-21	Za 24 mei
09.00u Eucharistie-/1e communieviering De Sterretjes	11.30u Eucharistie-/1e communieviering Kinderkoor		Zo 25 mei



Weilandviering

Donderdag 29 mei is het Hemelvaartsdag. Van oorsprong ging men op deze dag "dauwtrappen". Wij nodigen u van harte uit om, juist op zo'n vrije dag midden in de week, eens op een andere manier naar de kerk te gaan. Kom meemaken hoe het is om dit feest in de openlucht te vieren. De viering begint om 10.00 uur en wordt gehouden bij de familie Van Schie, Galweg 4 in Hazerswoude. De voorganger is Pastor Greeve. In principe vieren we met zonnig weer buiten, anders komen we samen in een van de tenten/gebouwen, met uitzicht op weids groen.

We raden u aan om op de fiets te komen! Komt u met de auto? Ook geen probleem, er is voldoende parkeergelegenheid.

Als u gewend bent opgehaald te worden of niet graag in uw eentje naar deze Hemelvaartsviering gaat, dan kunt u bellen met het secretariaat van de parochiekern of met de coördinator van de "Blijde Rijders", de heer Jos Heemskerk, tel: 071-3413881. U wordt dan thuis opgehaald en teruggebracht.

Na afloop drinken wij uiteraard koffie en



is er gelegenheid om verdere plannen te maken voor de dag. Graag tot ziens op 29 mei aanstaande!

Let op: er zijn die dag geen vieringen in de kerkgelegenheden in Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp.

Margo Kerkvliet

Terugblik op de ouderen contactmiddag

Pastoor Visser opende deze middag met een prachtig verhaal, een verhaal om over na te denken. We hebben samen gezongen "uit vuur en ijzer". En daarna de mooie verhalen van Henk de Boer en Mina van der Laan-van der Zon. Zij vertelden over hun vrijwilligerswerk in en voor Tanzania. Henk liet ons foto's zien van zijn werk 40 jaar geleden in Tanzania. Maar vooral zijn werk de laatste jaren voor het ziekenhuis in Tanzania. Hij gaat er ieder jaar enkele weken heen. Hij heeft ons laten zien hoe hij er de technische dienst op poten heeft gezet. Hoe hij a.s. jaar de riolering gaat verbeteren. Foto's liet hij ons zien van de nieuwe kraamkliniek, met een couveuse.

Daarna Mina van der Laan-Zon. Een vrijwilliger van 91 jaar. Zij breidt dekentjes, mutsjes en sokjes voor een ander ziekenhuis. Een ziekenhuis in Tanzania met nauwelijks voorzieningen voor de pasgeborenen. Zij doet dit niet alleen, maar met anderen. Heel

enthousiast vertelde ze erover en vroeg "wie breidt er mee en wie heeft er restanten wol". Dit wordt tot de laatste draad gebruikt. Prachtig dat verhaal, dat enthousiasme. En dat we het allemaal maar weten: "naar een bejaardenhuis, dat nooit."

Het jaarthema "ken je burens", daar is ook aandacht voor gevraagd. Er stonden prachtige kaarten klaar, om mee te nemen. We hebben afgesproken dat al de meegenomen kaarten met een groet, een wens, een blijk van meeleven, worden verstuurd of worden aangebracht. Naar mensen, naar burens, die we er blij mee kunnen maken.

Het was een fijne middag, een fijn ontmoeten en een heel gewone vraag: "denk aan je burens, ze hebben ons nodig".

*Medewerkers van
"zorg en aandacht"*

Weet je.....

- ...dat het op Palmzondag weer gezinsviering is.
- ...dat de kinderen naar de kerk mogen komen met hun Palmpaasstokken.
- ...dat zij die 's middags wegbrengen naar ouderen en zieken.
- ...dat op Eerste Paasdag het parochiekoor en het Bernarduskoor samen zingen.
- ...dat de voorbereiding voor de eerste H. Communie en H. Vormsel begonnen is.
- ...dat op zondag 25 mei de grote dag is voor de eerste communicanten.
- ...dat de viering die dag om 11.30 uur begint.
- ...dat de toediening van het H. Vormsel dit jaar in Hazerswoude-Dorp is.
- ...dat de parochiekern dag dit jaar op 29 juni is.
- ...dat we nog medewerkers met plannen zoeken.
- ...dat op 18 mei de Leidsche Marathon is.
- ...dat de Rijndijk op die dag vanuit Leiden niet bereikbaar is.
- ...dat je er met een omweg natuurlijk altijd kunt komen.
- ...dat het in de Groenenstein die dag groot feest is.
- ...dat Bolly daar met beenham misschien ook bij is.
- ...dat het secretariaat in de Chopinlaan nieuwe stoelen heeft.
- ...dat deze stoelen uit het gemeentehuis komen.
- ...dat deze stoelen dus tweedehands zijn.
- ...dat de vorige stoelen ruim 40 jaar oud waren.
- ...dat deze stoelen in 1992 door Trees Broekhof opnieuw bekleed waren.
- ...dat vanaf zondag 1 juni de aanvang van de viering in de Bernarduskerk weer half 11 is.
- ...dat dit is tot en met zondag 31 augustus.

Oecumenische ontmoetingsavond

"terugblik op de avond over Iona"

De heer Jan Maasen heeft ons meegenomen aan de hand van een aantal Iona-liederen naar het ontstaan en de spiritualiteit van de Iona-community. Het centrum van deze oecumenische beweging bevindt zich op het Schotse eiland Iona. Wat begon als sociale bewogenheid is uitgegroeid tot een internationale gemeenschap van mensen, die ieder op hun eigen plaats, zich willen houden aan de vijf leefregels van Columba.

Deze leefregels zijn: dagelijks gebed en Bijbellesing; hoe ga je om met je tijd; hoe ga je om met je geld; inzet voor gerechtigheid en vrede; elkaar regelmatig ontmoeten.

De spiritualiteit kan geproefd worden uit de tekst van het onderstaande Iona-lied:

Wat een schat aan plezier geeft het leven op aarde,
het straalt in de bloemen, zet bomen in gloed,
brengt bossen en weiden in de gang van seizoenen,
leidt de dans van de zee: eb en vloed.

Wat een goedheid bloeit op uit het leven op aarde,
overvloedig in werk en in pijn en in lust,
in de klank van de stad en de stilte van wijsheid,
in een kind dat wordt wakker gekust.

Wat een helende bron is dit leven op aarde,
het klatert in lachen en stroomt in een lied,
welt op uit de zorg voor wie arm is en eenzaam
en verfrist wie het onrecht doorziet.

Geeft de Schepper je dank voor dit leven op aarde
en geniet van je weg met de levende Zoon,
open vrolijk je hart, laat de Geest in je waaien
totdat ooit onze tijd is voltooid.



Colofon

Parochiekern H.H. Engelbewaarders

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp

Tel.: 0172 587171

E-mail: hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl

Openingstijden: ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur.

Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.

B.g.g.: 0172 588260 Anneke Koeckhoven of

0172 588554 Conny van Dijk

Kopij parochiekern

E-mail: redactiedorp@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij:

Nummer 3: 9 mei 2014

Verschijningsdatum:

Nummer 3: 22 mei 2014

Pastoraatgroep

Pastoraat: Anneke Koeckhoven tel.: 0172 588260

Liturgie:
Diaconie:

Yvonne Heemskerk
Conny van Dijk

tel.: 0172 588425
tel.: 0172 588554

Commissie van beheer

Piet van Leijden, voorzitter
Andries Kerkvliet, secretaris
Ton Opstal, terugtrevend penningmeester
Roland van Lierop, beheer gebouwen
Vacature, vrijwilligerscoördinator
Jan Koeckhoven, lid

tel: 0172 588990
tel: 0172 589369
tel: 079 4328280
tel: 0172 435518
tel: 0172 588260

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:
Rabobank: NL56 RABO 0325935343 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank NL45 INGB 0003917913 t.n.v. Parochiekernbestuur Engelbewaarders, H-Dorp.
Kerkbijdragen:
Rabobank: NL24 RABO 0325904588 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank: NL82 INGB 0000280232 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie Engelbewaarders, H-Dorp.



Berichten uit de commissie van beheer

De kerkbalans is weer opgehaald en geteld. Ik mag u namens onze financieel deskundige, Ton Opstal, bedanken voor uw gift. Ook een woord van dank aan alle mensen die meegewerkt hebben aan het rondbrengen, ophalen en tellen.

Als u dit bericht uit de commissie van beheer leest dan is het leggen van de vloerbedekking in de kerkzaal, het priessterkoor en in de vergaderruimte naar ik hoop afgerond en kunnen we Pasen vieren op de nieuwe vloerbedekking. Naast allerhande klein onderhoud aan de kerk is dit een groot project dat uitgevoerd wordt door de defa. Huisman uit ons dorpen zullen vele vrijwilligers de nodige hulp bieden om kosten te besparen. Als commissie van beheer, in samenwerking met de pastoraatgroep, zijn wij de afgelopen maanden druk geweest met het evalueren van de fusie en de manier van besturen van onze fusie. Het bestuur van onze parochie is al geruime tijd onderbezet, door het vele werk dat het bestuur moet uitvoeren door de onderbezetting, verliep de communicatie vanuit het bestuur naar onze kern niet goed. Ook is er grote zorg over het feit dat er maar één persoon over alle financiële zaken van de parochie gaat. Er is ook aangegeven dat er in het dagelijks bestuur van onze parochie iemand uit onze kern vertegenwoordigd moet zijn, dit is nu niet het geval. Na een aantal vergaderingen met het pastoraal team, met de voorzitter en vice-voorzitter en een afgevaardigde van commissie van beheer uit de kern van de Bonifacius zijn er goede afspraken gemaakt over het oplossen van bovenstaande zaken.

Het belangrijkste is volgens mij dat een ieder bereid is om positief naar de toekomst te kijken en er in oplossingen gedacht wordt.

De afgelopen maanden zijn er drie vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden voor onze parochie en voor onze parochiekern. Het zijn Jolanda de Jong (pastoraatgroep), Riet van Leijden (lectoren en avondwakelectoren) en Robert van Nierop (missie ontwikkeling en vrede). Het zijn vrijwilligers met een lange staat van dienst en ik wil hen dan ook namens u allen hartelijk danken voor hun inzet voor onze parochie.

Naar het bovenstaand kijkend beseft u ook dat wij dringend op zoek zijn naar nieuwe vrijwilligers. Het is dankbaar werk en niet moeilijk. Wij zijn blij met wat u ons te bieden heeft en dan vinden we met elkaar een functie voor u. We zijn een parochiekern met enthousiaste vrijwilligers waar u/jij zich snel thuis zal voelen.

Dus als u gevraagd wordt, zeg ja en versterk de werkgroep waar u voor wordt gevraagd en nog mooier, meldt u zelf aan. Alvast bedankt.

Ik mag u namens onze commissie van beheer een Zelig Pasen toewensen.

*Namens de commissie van beheer
Piet van Leijden*

VPTZ Rijnwoude wordt Aurelia

Het nieuwe jaar betekent voor de VPTZ Rijnwoude-Boskoop-Waddinxveen ook echt een nieuw begin. Vanaf 1 januari zijn wij verder gegaan onder een nieuwe naam: Aurelia. Aurelia verwijst naar een goudkleurige vlindersoort. Die metafoor vinden wij passend voor het bijzondere werk dat wij mogen doen. De vrijwilligers van Aurelia ondersteunen mensen die de laatste fase van hun leven in hun vertrouwde omgeving willen doorbrengen. De vlinder staat symbool voor die vergankelijkheid en voor de overgang naar een nieuwe vorm of fase.

Dat wij in zo'n bijzondere periode onze bijdrage mogen leveren, geeft een gouden randje aan ons werk. Er zijn, in welke vorm dan ook. Voor hem, voor haar, voor hen, voor u. Bereikbaarheid: tel 06-51445726; www.vptzaurelia.nl; info@vptzaurelia.nl.





Geslaagde ouderen contactmiddag

Donderdag 6 februari jl. werd weer een ouderencontactmiddag gehouden voor parochianen van 80 jaar en ouder, deze keer in het restaurant van de Driehof. Gelukkig waren de weersgoden ons beter gezind dan vorig jaar (sneeuw en ijzel) en waren er ongeveer 40 personen om 14.30 uur aanwezig.

Er werd koffie en thee geschonken met een lekker plakje cake en pastoor Visser deed een openingswoordje en las een zeer toepasselijk gedicht voor. Daarna kon 'het feest' beginnen. De oldtime dancers van dansschool Harry Cools gaven een demonstratie van dansen uit vroeger tijden, zoals de Sint Bernardwals, Veleta, Zeemanswals etc. op bekende, oude melodieën.

Gudo Cools gaf hierbij uitleg en vertelde op een leuke manier hoe het vroeger op dansles ging. Zo moest je op een katholieke dansschool wel je doopbewijs laten zien! Hij liet het publiek soms op de maat meeklappen en er werd ook goed meegezongen.

In de pauze werd er nog een keer koffie en thee geschonken en nam pastoor Visser afscheid. Fijn dat hij hiervoor toch even tijd had weten vrij te maken. Vervolgens kwamen de dansers weer in actie met o.a. een Cha cha cha, Engelse wals en Tango en werd het steeds gezelliger. De Hucklebuck werd door het bedienend personeel onder grote hilariteit meegedaan en aan het eind van de demonstratie konden de aan-

wezigen meedoen met de Quickstep. Enkele dames en heren van ruim tachtig en in de negentig jaar lieten zien dat ze het nog niet verleerd waren en dansten alsof ze twintig waren.

Onder applaus zwaaiden we de dansgroep vaarwel en werd er nog een drankje geschonken en kaas en worst geserveerd en bleef men nog gezellig napraten.

Rond 17.00 uur ging ieder voldaan naar huis.

*Stuurgroep diaconie,
Conny van Dijk*

Lief en leed

Overleden

17 februari jl. Petrus, Cornelis, Johannes (Piet) de Jong, 86 jaar, bewoner van de Driehof. Na de uitvaart is zijn lichaam gecremeerd in Alphen aan den Rijn.

Wij, als parochiekern H.H. Engelbewaarders, zijn hem zeer erkentelijk voor de bijna 60 jaar zang als cantor en als lid van het St. Ceciliakoor.

27 februari jl. Maria Cornelia (Marie) van Vliet-van Meurs, 93 jaar, woon-

ster van de Driehof. Na de uitvaart is haar lichaam op het parochiekerkhof begraven.

2 maart jl. Antonius (Toon) Streng, 86 jaar, Oranje Nassaplantsoen 14, Benthuizen. Na de uitvaart is zijn lichaam op het parochiekerkhof begraven.

Dat zij mogen rusten in vrede

Dienst van de stuurgroep diaconie

Maart	Conny van Dijk tel. 588554
April	Anneke Koeckhoven tel. 588260

Laat van u horen als u ziek bent of op een andere manier of ondersteuning verwacht van uw parochie. Dat kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.

Stuurgroep Diaconie

Nieuws van de RAS-eetgroep

Het is al weer ruim 10 jaar geleden, dat 3 dames (**Rita**, **Annie** en **Suus**) het initiatief namen om iedere laatste vrijdag van de maand in de destijds vernieuwde keuken van de Korenaar te gaan koken voor veelal alleenstaande mensen, of echtparen die moeilijk buiten de deur kunnen eten.

Voor slechts €15,- krijgt men een driegangsmenu, inclusief drankjes en koffie of thee. De netto opbrengst wordt bestemd voor een goed doel. Sociaal contact, culinair verwend worden en een bijdrage leveren aan een goed doel, dat is waar de RAS-eetgroep zich voor inzet. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Ieder jaar wordt een ander goed doel gekozen. Voorwaarde is dat er vrijwel niets aan de strijkstok mag blijven hangen en dat er een directe of indirecte connectie is met iemand uit voormalig Rijnwoude.

In 2012 konden we een record bedrag van €2.250,- overmaken aan Stichting Tolong Flores, een project onder de bezielende leiding van Linda en Kees van Beusekom uit Koudekerk aan den Rijn. In 2013 hebben we gekozen voor de Stichting Zobero (afkorting van ZOetermeer, BEnthuizen, ROemenië) waarin veel vrijwilligers uit o.a. Benthuizen en Hazerswoude zeer goed werk doen.

Jaarlijks worden hulpgoederen, kleding en voedsel vervoerd naar o.a. kansarme gezinnen, scholen en ziekenhuizen in Roemenië. Via een diapresentatie hebben we kunnen zien, dat dit werk helaas nog hard nodig is en dat dit project geheel beantwoord aan onze doelstelling.

Dankzij o.a. uitgekiend inkopen en foaien, maar ook door het groot aantal deelnemers, zijn we er in 2013 in geslaagd het record van 2012 te evenaren. Zodoende konden we aan de se-

cretaris en penningmeester van Zobero een cheque aanbieden van wederom €2.250,-.

Voor het jaar 2014 zijn we nog op zoek naar een nieuwe bestemming. Wij stellen het op prijs als u ons ideeën wilt aandragen.

Als u belangstelling heeft om ook eens op de laatste vrijdag van de maand bij de RAS-eetgroep te komen eten, reserveer dan wel tijdig, want vol is vol (en dat is gelukkig vrijwel iedere maand het geval). U kunt ook een cadeaubon van € 15,- bij ons bestellen.

Voor alle informatie en aanmeldingen kunt u e-mailen naar: jahassefras@hotmail.com of bellen naar 0172-589186.

*Namens de RAS-eetgroep,
(Rita en Jan, Annie en Hans,
Suus en Wim,) Hans Hassefras*



Colofon

Parochiekernen St. Bonifacius en de Heilige Geest

Secretariaten parochiekernen

St. Bonifacius
Paradijslaan 6
2405 CC Alphen aan den Rijn
T. 0172 – 472410 / Fax 0172-471413
E-mail: sintbonifacius@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 – 12.00u.

de heilige Geest

“De Bron” kamer 3
Troubadourweg 2
2402 EP Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 – 443148
E-mail: deheiligegeest@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.30 – 12.00u.

Pastoraatgroep St. Bonifacius

Jolanda van Vliet

Pastoraatgroep de heilige Geest

Erna Teule
Annemiek Plompen
Marchien van de Sande
Hans Lapidaire

Kopij parochiekernen

redactiealphen@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij parochiekernen Alphen

Nummer 3: 9 mei 2014

Verschijningsdatum parochieblad

Nummer 3: 22 mei 2014

Klachten en opmerkingen over de bezorging

secretariaat parochiekern Bonifacius
Tel. 0172 - 472410

Commissie van beheer

Piet Hoeksel	voorzitter
René van de Burgt	penningmeester
Jan Kroft	secretaris
Dirk Spronk	lid
Arie Hoogervorst	beheer gebouwen
Peter Dobbe	beheer begraafplaats, uitvaarten en begraven
Erna Teule	lid

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:
ING-bank: NL76 INGB 0004400997 t.n.v. RK
Kerkbest Parochie Heilige Thomas (Boni +
H. Geest), Alphen a.d. Rijn
Kerkbijdragen:
Rabobank: NL53 RABO 0301614199 t.n.v.
R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (St. Bo-
nifacius), Alphen a.d. Rijn
ING-bank: NL85 INGB 0001593558 t.n.v.
RK Kerkbest Parochie Heilige Thomas (H.
Geest), Alphen a.d. Rijn

Rekeningnummers Aktie Kerkbalans

In de vorige aflevering van ons parochieblad stond op de voorkant met grote letters: ‘Aktie Kerkbalans: Wat is de Kerk mij waard?’. Velen van u hebben hierop al gereageerd met een financiële toezegging, waarvoor wij u dankzeggen. Maar uit reacties bleek ook, dat in de thuis ontvangen brief over de Aktie Kerkbalans een aantal niet correcte bankrekeningnummers vermeld stonden. Sommigen merkten dat zelf al op, maar ook een groot aantal van u heeft hiervan last gehad: zij kregen hun overboeking terug en moesten extra handelingen verrichten om hun bijdrage aan de parochie alsnog over te maken.

Parochianen die nog willen reageren op de brief van Aktie Kerkbalans en die op problemen stuiten bij de overboeking kunnen voor informatie over de juiste rekeningnummers de website raadplegen (www.heiligethomas.nl) of op werkdagen tussen 9 en 12 uur contact opnemen met het centraal secretariaat (0172 – 475975).

Wij willen u onze excuses aanbieden voor deze overlast en zijn u daarom extra dankbaar voor het doen van een schenking.

Het parochiebestuur

Pasen in het vizier

de Goede/Stille Week in De Bron

De week tussen palmzondag en Pasen wordt de Goede- of Stille Week genoemd.

Een week om je te bezinnen op de Opstanding van Jezus; een ‘goede’ week om ‘stil’ te zijn! Om stil te staan bij de opoffering die Hij voor ons heeft gedaan: het geven van Zijn eigen leven.

Parochianen en protestanten trekken deze week gemeenschappelijk op, bezinnend en vol verwachten, met het hoogfeest van Pasen in het vizier!

Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april bent u van harte welkom bij de *Gebedsmomenten* in de benedenzaal. Deze korte vieringen, aanvang 19.30 uur, worden geleid door gebedsleiders van de parochie en de protestantse gemeente.

Deze vieringen sluiten aan bij de protestantse viering van *Witte Donderdag*, waarbij ook de parochianen van harte welkom zijn, en bij de oecumenische viering van *Goede Vrijdag*.



Na de viering van Goede Vrijdag wordt dit jaar voor het eerst een *nachtwake* gehouden: een hele nacht van bezinning en rust onder de bezielende leiding van pastores van onze beide kerken. Ook hierbij bent u van harte welkom en u kunt zelf bepalen of u de gehele nacht, dan wel een gedeelte mee beleefd. U leest hierover meer in dit blad.

De vieringen van Pasen, aan het einde van de Goede/Stille Week, worden in de eigen gemeenschap gevierd. Wij wensen u ‘Zalig Pasen’.

*Annemiek Plompen-Huibers en
Marian Bouterse-van Haaren,
Oecumenische coördinatoren*

Niet vergeten:

2 april 18.00u sobere maaltijd in de pastorie van de Bonifaciuskerk. Aanmelden via het secretariaat Bonifacius of bij Jopie Vergeer tel. 474115, e-mail: theojoievergeer@hotmail.com.

Viering Eerste Vrijdag op 2 mei a.s.

De eucharistieviering op de eerste vrijdag in de maand mei – vrijdag 2 mei – zal niet gehouden worden in de Bonifaciuskerk, maar in de kapel van Huize St. Joseph. De begintijd is wel de gebruikelijke, namelijk om 19.00 uur. Op datzelfde tijdstip is in de Bonifaciuskerk een huwelijksviering aan de gang.



Gezamenlijke ziekenzalving in Driehoorne

Donderdag 30 januari is, in de kapel van Driehoorne, aan 24 personen het Sacrament van de Ziekenzalving toegediend. Het was een mooie en sfeervolle viering. Pastoor Visser ging voor in de Eucharistieviering. Mede door een kleine delegatie van de Broncantorij, met organist Jan Kolman, dirigente Margriet van Rijn en de solozang van Fieke Roose en Margriet van Rijn, werd de serene sfeer nog extra verhoogd.

Tijdens de geloofsbelijdenis ging de pastoor met wijwater langs bij de mensen die de zalving wilden ontvangen, daarna legde hij bij ieder de handen op. En tot slot ging hij rond om hoofd en handen te zalven met gewijde olie en een zegenbede.

Mede door de beslotenheid van de kapel was het weer een bijzondere ge-

beurtenis. Niet alleen voor de mensen die zich door deze zalving gesteund en gesterkt weten op hun verdere weg van ouder worden en de beperkingen die dat meestal met zich meebrengt, maar ook voor de mensen die aanwezig waren bij de toediening van dit Heilig Sacrament. Na de dienst dronken we gezamenlijk nog een kop koffie en praatten na over deze mooie en fijne viering. Door de uitleg van pastoor Visser en hun eigen beweegredenen tot het ontvangen van de ziekenzalving kunnen deze mensen weer gesterkt verder gaan. Wetende dat God hen nabij is.

*Mieke de Waal,
Coördinator bezoekgroep Driehoorne*

Pastoraatgroep de heilige Geest

Onze pastoor Ko de Graaff had begin jaren '90 een wel zeer vooruitziende blik toen hij een pastoraatgroep in het leven riep. Hij meende dat in de toekomst de pastores niet voldoende tijd zouden hebben om hun taak naar behoren uit te oefenen als ze daarbij geen hulp zouden krijgen van 'leken'. Sterker nog, hij voorzag dat er voor de parochie mogelijk helemaal geen eigen pastoor meer zou zijn. Er werd in overleg met het toenmalige parochiebestuur een stuurgroep ingesteld met als doel het oprichten van een pastoraatgroep. Vanuit de parochie werden kandidaten voorgedragen. Zo gebeurde het dat er in februari 1993 een eerste pastoraatgroep werd ingesteld voor parochie De heilige Geest. Een pastoraatgroep bestaand uit zes leden: vier leken, de pastor en de pastoraal werker die, ieder voor hun eigen taakveld, de basis hebben gelegd waar we nu nog op voortbouwen.

Door alle daarop volgende jaren heen is er in de geloofsgemeenschap van wat nu de parochiekern De heilige Geest is, een pastoraatgroep blijven bestaan; mensen traden af en nieuwe mensen traden toe, maar steeds kon de pastoraatgroep blijven functioneren. De ervaringen werden rijker, zodat in het pastoorloze tijdperk geen hiaten ontstonden en de meest voorkomende zaken bleven doorgaan. Ook raakte de geloofsgemeenschap vertrouwd met leken, die verantwoordelijk waren voor de diverse taakvelden: liturgie, diaconie, pastoraat,

oecumene en catechese. De grote inzet van veel vrijwilligers en hun bereidheid om samen te werken maakt het goed functioneren van onze pastoraatgroep mogelijk. Alleen op die manier kunnen we, met inzet en respect voor elkaar en een warme aanmoedigende belangstelling van weer anderen, een goede geloofsgemeenschap zijn.

Al een fiks aantal jaren vormen wij, de huidige leden de pastoraatgroep van de parochiekern De heilige Geest: Erna Teule voor liturgie; Marchien van de Sande voor diaconie; Hans Lapidaire voor pastoraat en Annemiek Plompen voor pastoraat en oecumene. Voor het taakveld catechese is er al langere tijd een vacature. Het is nog niet gelukt weer nieuwe invulling te vinden; dit heeft onze voortdurende aandacht.

We vergaderen frequent en delen alle werkzaamheden en informatie met elkaar. Naast de reguliere vergaderingen ontmoeten we elkaar informeel om bepaalde inhoudelijke onderwerpen te bespreken.

We hopen dat onze werkwijze zijn vruchten blijft afwerpen en dat in onze 'sobere' kerkgelegenheid iedereen zich welkom en thuis voelt te midden van een 'warme en belangstellende gemeenschap'. We hopen ook dat we de vacature voor het taakveld catechese kunnen invullen.

*Pastoraatgroep parochiekern
de heilige Geest*

Lief en leed

Gedoopt

15 december 2013 is Elize Omtzigt in de Bonifaciuskerk gedoopt.

23 februari zijn Sander de Groot en Ashley van Leeuwen in de Bonifaciuskerk gedoopt.

Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk

Overleden

6 december 2013 is Leo Gerse, geboren 2 september 1934, overleden. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna hij is begraven op het parochiekerkhof.

8 december 2013 overleed Conny van Schaik. Zij werd geboren op 7 februari 1965. Haar uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk. Zij werd begraven op begraafplaats Beerensteijn in Maarssen.

8 december 2013 overleed ook Joop van Klink, geboren 28 augustus 2013. Zijn uitvaart was in de aula van de Oosterbegraafplaats, waarna hij werd gecremeerd.

10 december 2013 overleed Ien van Fulpen-van Schaik. Zij werd geboren op 19 december 1919. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk. Daarna werd zij begraven op begraafplaats Thijmhof in Waddinxveen.

22 januari 2014 is Alice Besseling, geboren 23 oktober 1944, overleden. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

7 februari 2014 overleed Corrie Aartman-van der Kleij. Zij werd geboren op 23 november 1924. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij bijgezet in het familiegraf op parochiekerkhof.

15 februari 2014 is Jan Hootsmans, geboren 30 november 1931, overleden. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk en daarna is hij gecremeerd.

28 februari 2014 is Grarda Raaphorst-van der Werf overleden. Zij werd 2 maart 1924 geboren. Haar afscheidsviering vond plaats in de aula van de Oosterbegraafplaats. Daarna is zij gecremeerd.

6 maart 2014 overleed Truus van den Tol-Suiker. Zij werd geboren op 12 oktober 1919. De uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk, daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

Dat zij mogen rusten in vrede



De cirkel rond

Telefooncirkel bij het jaarthema
"Ken je bureu"

In de vorige uitgave van het parochieblad kon u een aankondiging lezen van een te maken dagboek dat circuleert in de parochiekern De heilige Geest. U kunt zich daarvoor nog steeds opgeven bij het parochiecentrum in De Bron. Daarnaast willen we als parochiekern een telefooncirkel starten. Het begrip zal u bekend zijn: een telefooncirkel bestaat uit een groep mensen die iedere dag (in een vooraf bepaalde volgorde) telefonisch contact met elkaar heeft om een praatje te maken. Als u mee doet wordt u elke dag door dezelfde persoon gebeld. Op uw beurt belt u vervolgens elke dag de volgende persoon van de telefooncirkel. De laatste van de cirkel zal weer de eerste bellen. Zo gaat de cirkel rond.

Voor wie is de telefooncirkel bedoeld?
De telefooncirkel is er voor iedereen die behoefte heeft aan regelmatig contact, bijvoorbeeld omdat:

- u alleen woont en dagen meemaakt waarop u niemand spreekt.
- u minder mogelijkheden hebt om anderen te ontmoeten door uw leeftijd, een ziekte of een beperking.
- u best eens iemand beter wilt leren kennen in uw geloofsgemeenschap.
- u graag wilt meedoen omdat u het belangrijk vindt dat iedereen dagelijks een beetje aandacht krijgt.
- het u eigenlijk ook wel een veilig gevoel geeft.

De lijst van deelnemers kan in overleg samengesteld worden. Misschien hebt u zelf iemand in gedachte, die u elke dag

zou willen bellen. Misschien wilt u zelf graag elke dag door een bepaalde persoon gebeld worden. Geeft u, uiteraard na overleg met die persoon, ook hun naam door zodat we bij het samenstellen van de cirkel daarmee rekening kunnen houden.

Aanmelden voor de telefooncirkel van parochiekern de heilige Geest en voor verdere informatie: op maandag- tot en met vrijdagmorgen, van 9.30-12.00 uur (tel. 0172-443148), per e-mail: deheiligegeest@heilighethomas.nl.



Erna Teule,
pastoraatgroep
parochiekern

Bestuurswisseling "Stichting Vrienden Bonifaciuskerk"

Eind vorig jaar heeft René van de Burgt te kennen gegeven dat hij het penningmeesterschap van de "stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk" zou willen beëindigen. Maar liefst 14 jaar heeft hij deze taak op betrouwbare en deskundige wijze gecombineerd met de zware verantwoordelijkheid van het penningmeesterschap van de parochie!
Na afloop van de bestuursvergadering op woensdagavond 26 februari is in aanwezigheid van zijn vrouw Ingrid en van Arie Hoogervorst namens de beheerscommissie van de parochiekern St. Bonifacius op een waardige en ook plezierige wijze afscheid van hem genomen.

Als zijn opvolger is per 1 januari 2014 Peter Dobbe benoemd. Daarnaast is het stichtingsbestuur uitgebreid met de toetreding van Frits Amsink.

De bestuurssamenstelling is nu als volgt:

Kees Slingerland	voorzitter
Jans de Heij	secretaris
Peter Dobbe	penningmeester
Hennie Tuihof	lid
Kees Speet	lid
Frits Amsink	lid

De commissie van beheer van de St. Bonifaciuskerk heeft erop aangedrongen dat de activiteiten van de Stichting Vrienden met kracht worden voortgezet en dat de capaciteit van de stichting wordt versterkt. Binnenkort zal het stichtingsbestuur zich daarom nadrukkelijk beraden op het middellange termijn beleid. De belangrijkste doelstelling van de Stichting Vrienden blijft natuurlijk het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van de monumentale Bonifaciuskerk.



Kees Slingerland,
voorzitter

"De Gele Linde" open

Inloophuis "de Gele Linde" opent op dinsdag 25 maart haar deuren aan het Marsdiep 231. "De Gele Linde" is een ontmoetingsplaats voor mensen die leven met kanker. Iedereen die kanker heeft of heeft gehad is welkom. Maar ook de partners, familieleden, vrienden en de mantelzorgers, kortom iedereen die in zijn of haar directe omgeving te maken heeft met kanker is welkom.

Wij bieden u een ruimte waar lotgenotencontact mogelijk is en waar u gastvrouwen en gastheren treft die een luisterend oor voor u hebben. U kunt in alle rust bij ons een kopje koffie of thee komen drinken.

"De Gele Linde" is een vrijwilligersorganisatie die ondersteund wordt door IPSO en KWF; de gastheren en gastvrouwen hebben allemaal een cursus gevolgd. Het inloophuis is m.i.v. 25 maart open op dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur.

Immy en Evert Franse
initiatiefnemers

Ontmoetingsmiddagen voor ouderen

Ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de maandelijkse ontmoetingsmiddagen die plaatsvinden in De Bron".

Vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur. De middagen eindigen om 16.30 uur. De data en onderwerpen zijn als volgt:

- **Donderdag 27 maart** presenteert de heer Siem v.d. Burg ons weer een prachtig diaklankbeeld waarvan de titel luidt: "Klassiek Italië". De middag zal worden geopend door pastoor Ruud Visser.

- **Donderdag 24 april** hebben we ter ere van Koningsdag een gezellige oranjemiddag met vrolijke noten van het smartlappenkoor "Faria" uit Delft o.l.v. Wim v. d. Berg.
- **Donderdag 22 mei** organiseren we een gezellige bingo met leuke prijsjes.

Let op: deze ouderenmiddag valt niet op de laatste donderdag van de maand, maar wordt een week eerder gehouden i.v.m. Hemelvaartsdag.

Onze middagen zijn altijd heel gezellig; u bent van harte welkom.

Wanneer u problemen heeft met vervoer dan kunt u maandag 24 maart, maandag 21 april en maandag 19 mei van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar mevrouw Jos Wormgoor, tel. 430585 of b.g.g. naar mevrouw Jana Kolman, tel. 415447. Tot ziens in "De Bron".

Organisatie: Interkerkelijke Ouderen
Commissie Oudshoorn/Ridderveld

L.E.V.*Leven, Evangelie en Vriendschap*

In de parochiekern H.H. Engelbewaarders is L.E.V. (Leven, Evangelie en Vriendschap) van start gegaan.

Er is tijdens een deel van de zondagsviering voor de kinderen van groep 2,3,4 en 5 een aparte bijeenkomst. Een verhaal uit de bijbel lezen, bidden, zingen, dansen, uitbeelden, tekenen en spelletjes doen zijn zo maar een paar activiteiten die we dan doen om iets over Jezus en zijn manier van leven te leren. Maar ook om vriendschap met andere kinderen te sluiten en

er een leuke bijeenkomst van te maken.

De kinderen krijgen een eigen werkmapje mee, zodat het thuis nog eens nagelezen of afgemaakt kan worden.

Op de volgende data is er weer L.E.V.: 18 mei en 13 juli.

Heb jij het lef om naar LEV te komen? Je bent van harte uitgenodigd!

Deborah, Miranda, Silvia Opstal

Waken bij en met de Heer

In onze parochie zal na de vieringen van Goede Vrijdag (21.00 uur) voor het eerst een oecumenische wake gehouden worden in de Bron. Jong of oud, iedereen is van harte uitgenodigd om te komen waken. Een half uur, een uur of vele uren, dat is geheel aan u/jullie. U/je bent niet, want velen zullen samen met je/u deze nacht doorbrengen.

Naast het waken in de kerk is er de mogelijkheid om samen met elkaar ons te bezinnen en te ontmoeten. Met behulp van schilderen, muziek luisteren, lezen en schrijven

zullen we proberen nog meer het paasmysterie tot ons te laten doordringen. De wake zullen we afsluiten met een wandeling en een ontbijt in de ochtend van Stille zaterdag.

Beleef Pasen zoals je nog nooit eerder hebt gedaan. Meld je aan als je het hele programma wilt meemaken. Of als je wilt deelnemen aan het ontbijt. paaswakebron@hotmail.com

Let op de folders en flyers achter in de kerk.

*Pastor Lâm
Dominee Meindert Burema*

**Voorbereiding op H. Vormsel**

Op dinsdag 28 januari is de eerste ouder & kind avond geweest ter voorbereiding op het vormsel. Naast het kennismaken en bespreken van praktische zaken hebben we ook een wandeling gemaakt door "de winkel van het geloof". Op 25 februari zijn we van start gegaan met de eerste bijeenkomst voor de vormelingen. Naast het werken aan het project "In vuur en vlam" was er ook ruimte om elkaar beter te leren kennen, te lachen met elkaar en dingen te delen. Wij kijken erg uit naar de volgende bijeenkomsten!



*Namens de Alphense
werkgroep Vormsel
Marie-Anne, Anneke
en Judith*

Zoek de verschillen

7

Eerste Communieviering

In Alphen zijn er op zondag 11 mei en op zondag 18 mei eerste communievieringen. Op 11 mei is dat in De Bron op de bekende tijd van 11.00 uur; op 18 mei vieren in de Bonifaciuskerk de kinderen hun eerste communie; dat gebeurt op een afwijkend tijdstip: om 10.30 uur; de viering van 9.30 uur vervalt op die zondag.