



'Ken je buren'

In het weekend van 21-22 juni werd in de parochiekern Michaël-Bernardus door een vijftiental parochianen een ontvangst in hun eigen tuin gehouden. Dat gebeurde in het kader van het parochieel jaarthema 'Ken je buren'. Zeker honderd mensen – niet alleen uit dat deel van onze parochie, maar ook uit Hazerswoude-Dorp en uit Alphen – kwamen langs om de verschillende tuinen te bewonderen. Er waren grote en kleine tuinen, bloementuinen en moestuinen, daktuinen en straattuinen. Het boeiende op die tocht was, dat de bewondering voor de bloemen en al het rijkgeschakeerde groen telkens plaats maakte voor een ontmoeting met elkaar. Er kwamen gesprekken los, ideeën gingen over en weer, er werd kennis gemaakt. Kortom, de tuinentocht beantwoordde helemaal aan ons Jaarthema 'Ken je buren'.

Jaarthema

Sinds de start van de parochie 'Heilige Thomas' in 2011 kennen we het fenomeen 'Jaarthema'. Hierdoor wordt een belangrijk thema een jaar lang onder de aandacht gebracht. Dat gebeurt vanuit verschillende invalshoeken: in vieringen, in catechese, in diaconie, in het kerkgebouw en daarbuiten. In 2011-2012 was het jaarthema 'Gastvrijheid', dat nu nog sporen achterlaat in de aanwezigheid van gastvrouwen en gastheren in de kerk en in het koffie drinken na afloop van de viering. In 2012-2013 was het jaarthema 'God woont onder ons', waarvan het prachtig zelfgemaakte hongerdoek een blijvend bezit geworden is en er in de kerken van de parochie een tentoonstelling kwam van beeldjes, prenten en andere religieuze voorwerpen die parochianen in huis hebben.

Een jaarthema wil aansluiten bij de alledaagse ervaring en geloofsbeleving van mensen. Om mee te kunnen doen hoef je niet de Bijbel van voor tot achter gelezen te hebben of allerlei kerkelijke teksten en liederen te kennen. Gewoon vanuit je hart erop reageren: dat werkt het beste. Sommige activiteiten van het jaarthema worden parochiebreed ingezet, andere worden apart georganiseerd en aangeboden in een van de kernen van de 'Heilige Thomas'. Elke parochiekern is vrij om creatief met het jaarthema om te gaan. De tuinentocht in de parochiekern Michaël-Bernardus is daarvan een prachtig bewijs.

2013-2014

Dit werkjaar had het thema 'Ken je buren'. Ook dat is op een veelsoortige wijze uitgewerkt.

Liturgisch in de viering van de Startzondag op 6 oktober 2013 met het thema 'Overbrug de afstand'; in de kerstvieringen 'De buren van Jezus' met een blik in de richting van de herders van Bethlehem; en in de paasvieringen 'Het gelaat van de ander': samen delen, samen sterven, samen opstaan. Boeiend waren ook de catechetische invalshoeken: de ontmoetingen met de christenen uit de andere kerken en het bezoek aan de synagoge in Amsterdam. Het 'Ken je buren' werd ook groots



beleefd op de avond, waarop de werkgroep Volwassenencatechese een bijeenkomst georganiseerd had met parochianen afkomstig uit diverse landen en culturen. Zij hadden voor de bezoekers hapjes vanuit hun eigen land klaargemaakt en vertelden daarbij over de cultuur en de kerk in hun land. Diaconaal was er invulling van het jaarthema op de zondag dat er gecollecteerd werd voor het 'Open Venster', waarbij de viering het thema droeg: 'Onze buren, onze zorg'. Ook zijn er vanuit diaconie en pastoraat contacten gelegd met verenigingen en ouderen, en ging er een logboek rond. Heel deze opsomming is slechts een deel van wat het jaarthema in 2013-2014 heeft losgemaakt.

Ansichtkaarten

Eén actie in het kader van 'Ken je buren' loopt nog. Aan parochianen, die op vakantie gaan, is gevraagd een Ansichtkaart van hun vakantieadres te sturen naar de eigen parochiekern, de eigen kerk. Al die kaarten komen dan te hangen in de kerk. Als je elkaar kent, stuur je de thuisblijvers graag een groet vanaf het vakantieoord. Soms helpt een kaartje ook om de band met elkaar aan te geven. Vandaar dat iedere parochiaan gevraagd wordt een Ansichtkaart (met mogelijk een kerk erop) in het kader van 'Ken je buren' te sturen naar de eigen kerk. Er zijn al verschillende kaarten binnengekomen en die hebben al een plaatsje gekregen in onze kerken.

Het woord 'vakantie' is gevallen. Voor velen van u komt er een rustige tijd aan; een tijd ook van genieten van datgene waar je anders niet snel aan toekomt. Alle medewerkers in onze parochie, alle werkgroepen verdienen ook zo'n heerlijke rustperiode: een tijd om weer nieuwe kracht en frisse ideeën op te doen. Graag wens ik ieder een heerlijke vakantieperiode toe.

Ruud Visser, pastor

De redactie wenst u een zonnige zomerperiode toe.

Vanuit het parochiebestuur

Het parochiebestuur heeft vergaderd op 22 mei 2014. Zaken die aan de orde zijn geweest:

- *Evaluatie pastoraal beleidsplan 2011-2014.* Het pastoraal team heeft dit plan geëvalueerd. Van de benoemde activiteiten is ongeveer 50 % gehaald. De informatie wordt meegenomen bij het opstellen van een nieuw pastoraal beleidsplan voor 2015-2019. Het parochiebestuur en de pastoraatgroepen worden t.z.t. over het nieuwe pastoraal beleidsplan worden geïnformeerd.
- *Nieuw jaarthema.* De pastoraatgroepen zijn uitgenodigd om met ideeën te komen voor een nieuw thema. Op Startzondag wordt het nieuwe jaarthema geïntroduceerd.
- *Procedure rondom dopen en uitvaarten.* Het team heeft samen met de werkgroep doopvoorbereiding gekeken naar de planning van de doopvieringen en de voorbereidingsavonden, het aanmeldingsformulier en de procedure. Ook zijn de nieuwe werkvormen besproken. Voor uitvaarten wordt momenteel ook naar de procedure gekeken.
- *Aankondiging visitatiebezoek.* Vicaris Van der Helm zal binnenkort een visitatiebezoek brengen aan de parochie. Overdag worden enkele kernen bezocht en er zal een gesprek zijn met de leden van het pastoraal team. 's Avonds zal er gesproken worden met het bestuur en een vertegenwoordiging van de pastoraatgroepen en PCI.
- *Auteursrechten kerkmuziek.* Niet geheel duidelijk is waar deze over verschuldigd zijn? Men vraagt zich af of bij het bisdom hiervoor iets geregeld is. Afgesproken is dat er

informatie verzameld wordt en het onderwerp wordt geagendeerd voor een parochiebestuursvergadering na de zomervakantie.

- *Herstructurering parochiebestuur.*
- De commissie herstructurering parochiebestuur zal zich buigen over de voortgang.
- *Onderzoek terugdringen kosten parochieblad.* In de redactievergadering is afgesproken dat in de Hazerswoudse kernen zal worden nagenvraagd wie het parochieblad wil ontvangen. Gebleken is dat dit in de parochiekern Engelbewaarders 2 jaar geleden al geïnventariseerd is, in combinatie met de actie kerkbals. Verder bekijkt de redactie of er informatie gebundeld kan worden, zodat er minder pagina's nodig zijn.

Tot slot wil ik eenieder van u een goede vakantie wensen en voor hen die op reis gaan, een goede reis en een veilig thuis.

*Vakantie is rust
denken stilgezet
bewonderen van alle pracht
en doen waar ik zin in heb*



*Vakantie is uitrusten
alle spanning uit het lichaam drijven
en helemaal ontspannen zijn*

*Vakantie is even alles laten vallen
geen verantwoordelijkheid meer
en de tijd nemen om te genieten*

*Piet Hoeksel, vicevoorzitter
parochiebestuur*

Startzondag

Op zondag 28 september is dit jaar de Startzondag. Dan begint officieel het nieuwe werkjaar en begint het nieuwe jaarthema. Er is die zondag een gezamenlijke viering voor heel de parochie in de Bonifaciuskerk om 10.30 uur. Daar zijn we allemaal welkom!

Gezamenlijke ziekenzalving

Het is nog een eind weg, maar op 14 september a.s. is het weer Nationale Ziekendag. Op die zondag zal er in onze parochie wederom gelegenheid zijn om deel te nemen aan de viering van een gezamenlijke ziekenzalving. Was het vorig jaar in de Bernarduskerk, dit jaar zal de gezamenlijke ziekenzalving plaatsvinden in de Bonifaciuskerk. En om de mensen die minder snel te been zijn, ook alle gelegenheid te geven mee te doen, zal die zondag de viering in de Bonifaciuskerk om half elf beginnen, en niet zoals gebruikelijk om half tien. Het is een vroege aankondiging, maar dan kunt u er even over nadenken en met elkaar over praten. Een ziekenzalving is een sacrament dat katholieken meermalen mogen ontvangen; je hoeft er niet voor op sterfbed te liggen. Wanneer iemand ten gevolge van een ziekte of van ouderdom voelt, dat de eigen krachten afnemen, kan zij/hij vragen om de kracht van dit sacrament. Wanneer u besluit mee te doen met de gezamenlijke ziekenzalving op 14 september om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk, meldt u zich dan aan bij het lokale secretariaat van de eigen parochiekern.

Pastor Ruud Visser

Colofon Parochie H. Thomas

Pastoraal team

Ruud Visser (r.visser@heilighethomas.nl)
Gilion Greeve (g.greeve@heilighethomas.nl)
Lâm T. Nguyễn (lt.nguyen@heilighethomas.nl)

Parochiebestuur

Piet Hoeksel : vicevoorzitter
Tineke Heemskerk : secretaris
(secretaris@heilighethomas.nl)
René van de Burgt : penningmeester
Piet van Leijden : lid, portefeuille beheer
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413
E-mail: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Website: www.heilighethomas.nl

Contactgegevens parochiekernen

H. Michael en H. Bernardus pag. 6
H.H. Engelbewaarders pag. 10
St. Bonifacius en de Heilige Geest pag. 13

Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Margreet Starrenburg

Kopijadres

redactieparochieblad@heilighethomas.nl

Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);
- bij voorkeur in WORD;
- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;

- kopij altijd ondertekenen

De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

Inleverdatum kopij

nummer 5: 15 augustus 2014

Let op! Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de emailadressen van de redactie van de parochiekernen.

Verschijningsdatum

nummer 5: 28 augustus 2014

Betalingen

Hoofdbankrekening: NL42 RABO 0301601593 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas, Alphen a.d. Rijn. Kerkbijdragen, misintenties, giften: zie colofon van de parochiekernen.
PCI: op rekening NL74 RABO 0391603825 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.

Vormgeving: Grafitas.nl

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

Liturgie de komende tijd

De zomer is begonnen en de vakantie staat voor de deur. Als parochie zullen we op onze verschillende locaties bij elkaar blijven komen en samen vieren en aandacht hebben voor elkaar en anderen.

Vieringen

In de *parochiekern De heilige Geest in De Bron* zullen aanwezige leden van Broncantorij en Cantores, zoals elke zomer, bij elkaar gaan zitten in het schuine vak bij het orgel en samen de zang verzorgen en ondersteunen. Een mooi en dienstbaar gebaar.

In de *St. Bonifaciuskerk* zal er in de vieringen samen gezongen worden met medewerking van, indien mogelijk, cantor en organist.

In de *HH. Engelbewaarderskerk* zal er op zaterdagavond geen viering zijn in de maanden juli en augustus. De zondagviering in die periode begint om 09.00 uur. In de zomervakantie vieren Young Voices en de Sterretjes vakantie en wordt er door hen niet gezongen.

In de *H. Bernarduskerk* zijn de zondagsvieringen op de gebruikelijke tijd, om 10.30 uur.

Maria Tenhemelopneming

In Hazerswoude-Rijndijk en in Alphen wordt Maria Tenhemelopneming gevierd.

Deze feestdag, op vrijdag 15 augustus, wordt in Alphen aan den Rijn gevierd met een Eucharistieviering om 10.30 uur in de St. Bonifaciuskerk (enige viering in Alphen) en in Hazerswoude-Rijndijk, om 9.30 uur, ook met een Eucharistieviering in de dagkapel van het Anker.

MIVA collecte

Deze collecte vindt plaats in het weekend van 23 en 24 augustus en wordt gehouden naast de collecte, die bestemd is voor het pastoraat in onze geloofsgemeenschap. Er zullen dus twee collectes worden gehouden.

Er zijn mensen die al vakantie gehad hebben, er zijn mensen die nog zullen gaan en er zullen ook mensen zijn die vrijwillig of uit noodzaak thuis zullen blijven. Laten we allen kunnen genieten van een beetje rust en ontspanning en op adem komen en nieuwe inspiratie opdoen voor de tijd daarna. Allen een heel mooie zomertijd gewenst.

Erna Teule

Pinksternoveen 2014 in het Groene Hart

Met een goed gevoel kijken we terug op de negen dagen dat we biddend, zingend en overwegend naar een "Nieuwe Adem" groeiden, naar Pinksteren groeiden. Willie Toor en diaken Gilion Greeve, hebben bijna 100 % van de vieringen bijgewoond. Zij vatten dit in enkele zinnen samen.

Wij vonden de sfeer telkens bijzonder. Het aantal bezoekers wisselde, van een kleine hechte groep tot een volle kerk. Maar de beleving was overal intens. Er was sfeer en we leefden echt naar Pinksteren toe. Na de viering hielp daar een kopje koffie ook bij.

Het thema werd overal vanuit verschil-

lende steekwoorden benaderd. Zo tekenden wij op:

Herboren, Inspiratie, Uitdragen, Geestkracht, Warmte, Leven, Onverwacht, Vuur, Olijftakje, Kracht, Ver brengen, In beweging, Geroepen, Start, en tenslotte Finish. Een "Nieuwe Adem" uitbeelden in ballonnen was zeer geslaagd.

Overall was er een muzikale invulling. De rol van de koren en zangers/zangeressen was daar heel belangrijk in. We hoorden traditionele koren met bekende liederen, maar ook verschillende eigentijdse koren, met Oosterhuis-liederen, jongeren die zichzelf begeleiden op gitaar, zelfs waren er twee jonge vrouwen die a capella zongen.



Willie Toor en diaken Gilion gaan volgend jaar weer enthousiast met u om de tafel zitten voor de Noveen van 2015. U allen bedankt voor uw bijdragen, uw meedenken en uw begeesterende inspiratie. Wij wensen u een goede zomer.

Mevrouw Willie Toor
en diaken Gilion Greeve

Diaconale zondag: "Onze burens, onze zorg"



Als je je venster openzet dan hoor je wat, dan zie je wat. Dat heeft u kunnen merken in het weekend van 21 en 22 juni. Vrijwilligers uit het "Open Venster" kregen in onze kerkdiensten een platform om te vertellen over hun "Open Venster". "Open Venster", de inloopplek in Alphen aan den Rijn voor mensen die contact zoeken, mensen die de eenzaamheid willen doorbreken. Mensen die gezelligheid zoeken, mensen die door omstandigheden geen eigen thuis, geen vast woonadres hebben. Mensen met een verslavings- en/of GGZ-probleem. Over deze mensen ging het in het afgelopen weekend. Onze burens, onze zorg! De liturgie stond helemaal in dit teken omdat op Sacramentsdag, dat was het dit weekend!, Jezus zelf heeft voorgedaan wat delen is, wat het is om

mensen die je naasten zijn niet zomaar voorbij te lopen. Dit kwam naar voren in de liturgie die in zes vieringen gevierd is. Doe dit ter gedachtenis aan mij en wat je aan de minste der mijnen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan. Symbolisch werden brood en druiven, vruchten van het land, binnen gedragen. Tijdens alle vieringen werd er door onze P.C.I., de Parochiële Caritas Instelling, gelden ingezameld. Zes vieringen maal 2 manden is 12 korven vol.

Het "Open Venster", dat dit jaar 25 jaar bestaat, wil wat aan het meubilair gaan doen, want sommige stoelen zijn ook 25 jaar oud. Daar wil men het gekregen geld aan besteden. Daarnaast wordt u uitgenodigd om zelf eens binnen te lopen, of u aan te melden als vrijwilliger. Ook wordt ons gebed gevraagd. Onze burens, onze zorg!

Met het gedenken van het instellen van het sacrament van de Eucharistie in dit weekend, is nog weer extra belicht hoe dicht Jezus bij ons is. Wij kunnen Hem dichtbij zijn in wat we voor onze burens, onze naasten doen. Dit kunnen we niet alleen uitbesteden aan het PCI van onze parochie. We staan er samen voor. Dank dat u dat u dat ook zo gevoeld hebt.

Namens de werkgroep diaconie en
PCI, diaken Gilion Greeve



Terugblik activiteiten Werkgroep Volwassenen Catechese

Seizoen 2013-2014

We hebben weer een fijn en inspirerend seizoen achter de rug.

Graag willen wij U bedanken voor Uw aanwezigheid bij de verschillende activiteiten, die wij als werkgroep voor U hebben georganiseerd. Iedere maand is het weer een uitdaging om als team (Nelly, Gabriëlla, Gusta, Marian en pastor Lâm) een thema-avond te verzorgen.



- 29 oktober 2013 zijn we het seizoen begonnen met de film "Departures". Deze film maakte diepe indruk op alle aanwezigen. We hadden de zaal gehuurd voor 15 aanmeldingen maar toen de deur dichtging was het aantal opgelopen tot 30 personen.
- 21 november 2013, een thema avond over "de Heiligen". Wat is daar veel over te vertellen !!! Vooral als je als spreker pater Dries van de Akker uitnodigt. Een zeer geslaagde en inspirerende avond.
- 17 januari 2014 dag van het Jodendom. Gastvrij ontvangen in de synagoge van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Met Pastoor Visser een bijzondere viering (de Bar Mitswa) bijgewoond in een Synagoge, waarbij een 13 jarige jongen wordt opgenomen in de Joodse gemeenschap. Voor de 15 deelnemers was dit een indrukwekkende beleving die nog lang in hun herinnering zal blijven.

- 20 februari 2014 jaarthema "Ken je bureu". Als U deze avond niet bent geweest, heeft U veel gemist. Negen verschillende landen hebben zich gepresenteerd, met een kort woord over cultuur, geloof en religie. Maar.....de kookkunst van deze dames was voortreffelijk. De lekkerste hapjes werden gepresenteerd. Het was een culinair feest!!
- 31 maart 2014 bezinningsavond "40 dagentijd". Een tijd die ons brengt naar Pasen. Met de beelden van de zandtovenaer, het bijbehorende verhaal en met de moderne liederen, was dit een avond van bezinning en gepaste voorbereiding naar Pasen. Een goede invulling, op een hedendaagse manier. De zandtafel met het kruis van waxinelichtjes ter inspiratie.
- 23 mei 2014 hartstocht wandeling. Met prachtig weer vertrokken de wandelaars in het polderlandschap van Koudekerk. De wandeling van 9 kilometer met diverse rustpunten was een ideaal moment om met elkaar dit seizoen af te sluiten.

Maar..... volgend seizoen bent U weer van harte welkom op onze thema-avonden, bijbelcursus en Geloven Nu bijeenkomsten. Als U onze avonden wilt bezoeken kijk dan t.z.t. in het parochieblad "Heilige Thomas", de wekelijkse informatiebrief of op de website. U bent van harte welkom.

Werkgroep Volwassenen Catechese

Katholiek worden

Tijdens de eucharistieviering in de Bonifaciuskerk op 15 augustus – op het feest van Maria ten hemelopneming – zal opnieuw een volwassene gedoopt en gevormd worden en daardoor toetreden tot de katholieke kerk; een andere volwassene zal tijdens diezelfde viering het sacrament van het heilig Vormsel ontvangen. Beide personen hebben een jaar lang zich in een groep voorbereid op deze belangrijke stap in hun leven.

In het najaar start er in de parochie H.

Thomas weer een cursus voor mensen, die katholiek willen worden. In de gesprekken met elkaar tijdens de cursus kan bij de deelnemers het besef groeien, of zij ook die stap willen zetten en zich willen laten dopen en/of gevormd willen worden.

Wie interesse heeft, kan zich aanmelden bij het centraal secretariaat tel. 0172-475975 of e-mail centraalseceta-riaat@heilighethomas.nl.

pastor Ruud Visser

Meditatie vanuit de Christelijke Traditie

In de zomermaanden gaan de wekelijkse meditatieavonden op woensdagavond gewoon door maar wel op een andere locatie. We mediteren dan in de 'Mariakapel' van de Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan. Op alle woensdagen van 9 juli t/m 27 augustus van 19.00 tot 20.00 uur.

Vanaf woensdagavond 3 september zijn we weer wekelijks aanwezig in de Bidkapel van 'De Bron'.

Bij de start van dit nieuwe seizoen zal op vijf meditatieavonden een korte introductie worden gegeven. Er wordt dan ingegaan op o.a.: wat is meditatie, hoe doe je dat, is er een traditie binnen het christendom van mediteren, is mediteren geen vlucht uit de werkelijkheid en waarom zou je eigenlijk mediteren? Belangstellenden zijn van harte welkom! Voor opgave en verdere informatie Klazien Hamelink, tel. 0172 - 437 342, e-mail klazienhamelink@gmail.com.



De Gerarduskalender

Wie kent ze niet?

Een traditie van meer dan negentig jaren. Voor elke dag een Bijbelvers en kwinkslag/mopje of recept om de dag gesticht en ook met glimlach te beginnen. De Gerarduskalender 2015 is weer te bestellen bij de vier parochiekernen. Via een intekenlijst of via het secretariaat van de parochiekern. De kosten zijn het niet, € 6,60, en u steunt er de paters in Wittem mee. Wij stellen het op prijs



KLOOSTER WITTEM
pleisterplaats voor de ziel

als u vooraf, bij de bestelling, wilt betalen. Leuk idee voor een cadeautje met een boodschap. Bestel snel bij het secretariaat van uw parochiekern.



SamenLoop voor Hoop

24 en 25 mei 2014

Voor de vierde keer is deze loop in Alphen aan den Rijn georganiseerd. In tegenstelling tot de voorgaande 2 edities waren de weergoden ons deze keer goed gezind. Dat uitte zich o.a. in de grote toeloop van bezoekers tijdens deze 24-uurs estafette-wandeloctocht. We hadden de beschikking over een partytent van de familie Verdonk. Edwin Verdonk en Wim de Vries hebben deze geplaatst en na afloop weer verwijderd. Ons team bestond uit 81 deelnemers, die er samen voor zorgden, dat er 24 uur lang steeds minimaal één wandelaar op het parcours van ca. 500 meter was. In totaal deden er 73 teams met ca. 1950 wandelaars mee uit allerlei organisaties, verenigingen, buurten, scholen of teams ter herinnering aan een speciaal iemand.

Ons team was in de afgelopen maanden aangeworven in de 4 parochieker-

nen, mede door de enthousiaste medewerking van: Toos den Boer, Esther Kempen, Elly van Diggele, Marchien en Fons van der Sande, Jopie en Theo Vergeer. Verschillende deelnemers in ons team hadden al één of meerdere keren meegedaan. In de nacht hebben we hulp gehad van Anneke Miedema, die ons in de uren tussen 12 en 6 uur heeft ondersteund. De kaarsenceremonie (zaterdag tussen 22 en 23 uur) was een fantastisch, emotioneel succes mede dankzij het mooie weer. Langs het parcours stonden meer dan 4000 brandende kaarsen, die in zakken stonden, versierd met allerlei wensen, gedichten, foto's, groeten enz. voor en over (ex)-kankerpatienten. Daarbij waren, ondanks het late uur, erg veel toeschouwers. De gehele actie heeft een voorlopig bedrag van € 115.000,- opgebracht, waarvan € 1.550,- door het team van parochie H. Thomas. Het voornaamste doel van de actie was de betrokkenheid van de deelnemers en



het publiek voor de voortdurende strijd tegen kanker.

Heel hartelijk dank aan eenieder die, op welke manier dan ook, heeft meege werkt aan het tot stand komen van het bedrag, dat ons team heeft bijeen gebracht. Het was een eer en een genoegen om weer team-captain te mogen zijn over dit team. De gebruikte T-shirts liggen gewassen en gestreken te wachten op de volgende SamenLoop voor Hoop. Datum: 28/29 mei 2016!

Riet en Jan Volkers

Zomerzangavonden

De kerken in Hazerswoude, Benthuisen en Koudekerk aan den Rijn zingen het uit. Op woensdagavond..... zing en ontmoet een klein uur! De hele zomer wordt er op zeven wisselende kerklocaties op de woensdagavond een klein uur gezongen.

Zingen is dubbel bidden; emoties als dank, blijheid, verdriet en nabijheid vinden hun weg in het samen zingen. Daarnaast is het een oecumenische ontmoeting binnen de verschillende kerken. Tenslotte is een kopje koffie of thee drinken na afloop ook nog heel gezellig. Zingt u mee?

Hiernaast de data en kerken waar u van harte uitgenodigd bent.

Startzondag seizoen 2014-2015

Meedenken?

Het lijkt nog een eind weg maar de vakantie staat voor de deur en dan is het zo weer september.

Daarom nu de vraag: wie wil er meedenken om deze startzondag, die op 28 september gehouden wordt, leuk en gezellig in te vullen, nadat we samen in de kerk deze startzondag liturgisch hebben gevierd. We hebben de Jozefzaal en het kerkplein tot onze beschikking. Het zou mooi zijn wanneer we een werkgroepje zouden kunnen vormen met deelnemers uit alle vier de parochiekernen. Lijkt het u wat? Meldt u zich dan aan bij diaken Gilion Greeve, die namens het team de contactpersoon is g.greeve@heilighetomas.nl. Wij zijn benieuwd, u een goede vakantie toegewenst.

16 juli in de Ontmoetingskerk

(Dorpsstraat 15, Koudekerk a/d Rijn)

23 juli in de H.H. Engelbewaarderskerk

(Dorpsstraat 248, Hazerswoude-Dorp)

30 juli in de Brugkerk

(Dorpsstraat 53, Koudekerk a/d Rijn)

6 augustus in de Korenaar

(Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp)

13 augustus in de Bernarduskerk

(Rijndijk 106, Hazerswoude-Rijndijk)

20 augustus in de Hervormde kerk

(Dorpsstraat 64, Hazerswoude-Dorp)

27 augustus in de Hoeksteen

(Dr. A. Schweitzerlaan 2, Benthuisen)

Aanvang: 19:00 uur

Na afloop: koffie/thee.



Open dag Radio Maria

Geïnspireerd door de mededeling in de "Nieuwsbrief" van parochie Heilige Thomas Alphen aan den Rijn, vertrokken wij zaterdagmorgen 7 juni om 9.00 uur bij stralende zonneshijn naar Den Bosch om daar deel te nemen aan de "Open dag van Radio Maria." Iets over 10 uur arriveerden wij op de plaats van bestemming en werden verrast door een zeer goed voorbereide "Open dag" in een schitterende locatie. Om 10.30 uur gingen de deuren open en stroomden de geïnteresseerde mensen binnen, die ontvangen werden met een heerlijk kopje koffie. De toestroom was boven verwachting groot en Pater Elias Leyds veranderde al spoedig de naam "Open dag" in "Volle dag".

Na de algemene kennismaking was er om 11.00 uur een Eucharistieviering met een geweldige overweging waar je geen moment de aandacht kon verliezen en op mij persoonlijk een grote indruk heeft gemaakt. Precies om 12.00 uur was er een algemeen welkom. Waarom alles zo "precies"? Omdat alles via "Radio

Maria" (middengolf AM675, internet en DAB+) wordt uitgezonden.



Informatiemarkt was om 12.15 uur met ontmoetingen en live muziek. Er was gelegenheid de rozenkrans te bidden met persoonlijke intenties, die ook persoonlijk uitgesproken werden en via de radio mee beleefd konden worden. Hierna konden we in de tuin met stralende zonneshijn, hapjes en drankjes, vragen stellen aan Pater Elias. De vragen die gesteld werden waren soms zo, dat er geen antwoord op te geven was. De Pater ging geen vraag uit de weg en gaf op iedere vraag een, voor een ieder tevredenstellend antwoord. (Dikke voldoende!)

Rondleiding en kennismaking met/door medewerk(st)ers van de zendstations was de hele dag mogelijk en zeker belangwekkend en interessant. De slotgebedsviering was om 15.15 uur, die precies om 16.00 uur werd afgesloten met het Marialied "God groet u zuiv're bloeme", dat door iedereen uit volle borst tweestemmig werd meegezongen. Geweldig!

De organisatie wordt onderhouden door 9 vaste medewerk(st)ers onder leiding van Pater Elias Leyds, programmadirecteur. Verder zijn er voor mij hier een ontelbaar aantal vrijwilligers. Er wordt uitgezonden via de zendmast in Lopik. De huur van deze zendmast kost per maand € 27.000,-. Dan de huur van het mooie gebouw en vaste lasten is een behoorlijke belasting, die opgebracht wordt door de luisteraars van "Radio Maria". Geweldig toch? De dag was voor ons een mooie belevenis en is voor herhaling vatbaar.

Peter van Remundt

3 juli - feest van de heilige Thomas

Op een zonnige donderdagavond hebben zo'n honderd parochianen het feest van onze patroonsheilige, H. Thomas, gevierd. In de "Groene Kathedraal" in het Rietveld bij de familie van Dijk waren zij in de buitenlucht samen gekomen. Samen met de vogels werd er gezongen en gebeden, geluisterd naar het Evangelie en de gesproken woorden. Daarna was er ruim koffie en koek en werd er nog gezellig nagepraat en genoten van de prachtige natuur. Mensen uit alle vier de parochiekernen kwamen bijeen, het was een waar feest.

Bedevoarten naar Banneux

Binnenkort worden er weer een aantal bedevaarten naar Banneux georganiseerd door het Banneux-comité van het bisdom Rotterdam. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

- zaterdag 23 en zondag 24 augustus 2014 een tweedaagse bedevaart;
- maandag 1 september 2014, een ééndaagse bedevaart;
- vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 oktober een vijfdaagse bedevaart onder medische begeleiding.

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters en brancardiërs met u mee, zodat u goed verzorgd bent.

Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaaliteit in Banneux aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

Voor opgaven en verdere informatie over de kosten en het programma kunt u een brochure aanvragen bij mevrouw A. Opstal-Ammelaan, e-mail: paula_opstal@hotmail.com of telefonisch 015 3693148 of bij de heer G.J. de Bruijn, e-mail gerard.debruijn@planet.nl of telefonisch 070 3205872.

U kunt ook de website raadplegen: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl



Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	15 juli - 29 juli – 12 augustus - 26 augustus
Westerhove	woensdag	09.30 uur	6 augustus
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	20 augustus
Driehoorne	donderdag	09.30 uur	elke week
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week
Driehof	vrijdag	11.00 uur	elke week
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	elke week
St. Joseph	zaterdag	09.45 uur	elke week
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week



Colofon

Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.
Tel. 071 – 3414210, altijd bereikbaar.
E-mail: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl
Openingstijd: op donderdag van 13.30 - 15.30 uur.
Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

Kopij parochiekern

E-mail: redactierijndijk@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij

Nummer 5: 15 augustus 2014

Verschijningsdatum

Nummer 5: 28 augustus 2014

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen kunt u doorgeven aan het secretariaat van de parochiekern.

Commissie van beheer

Tineke Heemskerk, secretaris
Jan de Groot, penningmeester
Annie van Dijk, secretariaat parochie
Els van Wetten, notulist
Henk de Boer, lid
Arthur van der Drift, lid

Betalingen:

Misintenties, doopbijdragen, giften:
Rabobank: NL 73RABO 0325908168 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 74INGB 0000076288 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.
Kerkbijdragen:
Rabobank: NL 17RABO 0325913153 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 71INGB 0002531800 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.

Zomerzangavonden

De Zomerzangavonden in de kerken aan de Rijn staan in het teken van reizen. Mensen zeggen ook wel dat het leven een reis is. Je komt ergens vandaan en je gaat ergens naar toe. De Bijbel kan een gids zijn op je reis. In de Bijbel staan verhalen van mensen, die op weg gingen omdat ze een stem hadden verstaan. De stem, zo hadden ze gemerkt, kwam van God. Ze voelden zich geroepen, ze wisten zich aangesproken. Ze gingen op goed geluk, in het volste vertrouwen. Mensen op weg naar het beloofde land; alleen met Zijn Woord als bewijs gingen zij op reis. Zou jij, zou u dat doen?

Als mensen reizen, stellen ze elkaar drie vragen: Waar kom je vandaan? Waarom ben je hier? Waar ga je naar toe? In het geloof gaat het er om dat je leven een bron, een bedoeling en een richting heeft. God roept mensen op om met Hem samen op weg te gaan. Waar zingen mensen met elkaar?

Op school, in de kerk, op koren, verjaardagen, op het sportveld?

Als je dat op een rijtje zet is samen zingen heel bijzonder. Het gebeurt niet overal en ook niet zoveel. Als je van school gaat en je gaat niet naar een kerk of koor, dan houdt het samen zingen voor heel veel mensen op. Dus samen zingen is heel bijzonder. Daarom nodigen we u uit voor de Zomerzangavonden. Over plaats en data leest u elders in het parochieblad.

Agaath Koers en Tineke Heemskerk

Concert in de Bernarduskerk

Zondagmiddag 13 juli a.s. zullen de alt Marie Anne Jacobs (uit Koudekerk) en harpiste Anke Anderson in de Bernarduskerk (of Scheepjeskerk) twee keer een concert verzorgen, te weten om 14.00 uur en om 15.45 uur. Met een romantisch programma met Italiaanse (Glück), Oud-Nederlandse (Andriessen), Franse (Fauré) en Spaanse (Alfonso) liederen over de liefde komt u in zomerse en wie weet hemelse sferen. De mooie klanken van de harp vormen een prachtige combinatie met de warme stem van Marie Anne. Zij nemen u mee op deze muzikale reis en vertellen tussendoor over de muziek en over de

harp. Laat u verrassen door dit concert met een informeel karakter en kom lekker luisteren en genieten. De toegang is gratis. We vragen een vrijwillige bijdrage ten behoeve van de restauratie van de kerktoren. De kerk is open van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Zie ook:

www.scheepjeskerk.nl
www.marieannejacobs.nl
www.heiligethomas.nl



Open tuinen route

Tijdens een vergadering van de pastoraatgroep ontstond spontaan het idee om een open tuinen route te houden in het kader van het jaarthema 'Ken je Buren'. Wees welkom aan de andere kant van het tuinhek! Wat zo'n zin op een poster, gemaakt door Jan van Dijk, niet teveel kan brengen. Vele parochianen, dorps- en streekbewoners bezochten de opengestelde tuinen. Het waren mooie en zonnige dagen. Hartelijk dank dat jullie meededen en tuinen en deuren openden. Er vonden vele ontmoetingen plaats en vreemden leerden elkaar kennen. Er is nog een leuk verhaal. Mevrouw Van der Horst, Hoogewaard 1, had haar tuin opengesteld.

Maar sommige mensen melden zich bij Lagewaard 1 voor het bezichtigen van de tuin. Nou, die mensen deden

niet moeilijk en lieten hun tuin zien. Zij deden dus spontaan mee aan de open tuinenroute. Evenals tuineigenaren op nog 14 andere adressen. Het was onmogelijk om alle tuinen op één dag te bekijken. Sommige mensen waren dus twee dagen op pad en hebben nog niet alle tuinen gezien. Er zijn veel mensen in beweging gekomen en met elkaar kijken we terug op mooie dagen.

Tineke Heemskerk



Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 12 juli	15e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 13 juli		09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 19 juli	16e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 20 juli		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang
Za 26 juli	17e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 27 juli		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Samenzang
Vr 1 aug	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 2 aug	18e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 3 aug		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang
Za 9 aug	19e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 10 aug		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Samenzang
Vr 15 aug	Maria ten Hemelopneming	10.30 u Eucharistieviering Caeciliakoor	Zie Bonifaciuskerk
Za 16 aug	20e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 17 aug		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang
Za 23 aug	21e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 24 aug		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Samenzang
Za 30 aug	22e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 31 aug		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang

van 30 maart t/m 25 mei 2014

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
		Jes. 55, 10-11 Mt. 13, 1-9	Za 12 juli
09.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 13 juli
		Wijsh. 12,13.16-19 Mt. 13, 24-43 of 24-30	Za 19 juli
09.00u Woord- en communieviering Cantors	10.30u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 20 juli
		1 Kon. 3.5.7-12 Mt. 13, 44-52 of 44-46	Za 26 juli
09.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	10.30u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 27 juli
			Vr 1 aug
		Jes. 55,1-3 Mt. 14,13-21	Za 2 aug
09.00u Woord- en communieviering Samenzang	10.30u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 3 aug
		1Kon. 19, 9a.11-13a Mt. 14,22-33	Za 9 aug
09.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 10 aug
Zie Bonifaciuskerk	Zie Bonifaciuskerk	Apok.11, 19a; 12,1.3-6a.10ab Lc. 1, 39-56	Vr 15 aug
		Jes.56, 1.6-7 Mt. 15,21-28	Za 16 aug
09.00u Woord- en communieviering Cantors	10.30u Woord- en communieviering n.n.b.		Zo 17 aug
		Jes.22,19-23 Mt.16, 13-20	Za 23 aug
09.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	10.30u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 24 aug
		Jer. 20, 7-9 Mt. 16,21-27	Za 30 aug
09.00u Woord- en communieviering Samenzang	10.30u Woord- en communieviering n.n.b.		Zo 31 aug



Rabobank fietstocht

Op zondag 21 september is weer de jaarlijkse Rabobank fietstocht. De formule is door de jaren heen wel bijna bij iedereen bekend. Door 20, 40 of 60 km te fietsen verdien je geld voor een goed doel. Er zijn vele goede doelen waarvoor je kunt fietsen. Je kunt dit jaar ook fietsen voor de Stichting Scheepjeskerk. De Stichting Scheepjeskerk zet zich al jarenlang in voor het behoud van dit kerkgebouw. De laatste jaren stellen zij ook geld beschikbaar voor het onderhoud, zoals het terug plaatsen van de pinakels, het verfen voegwerk. Bijna al het werk wordt door vrijwilligers gedaan maar het materiaal kost geld en daar kun je door voor de Stichting Scheepjeskerk te fietsen een bijdrage voor bij elkaar fietsen. Zij zijn opgenomen in de lijst van goede doelen onder nr. 40. Vanaf 9.00 uur kan er op diverse plaatsen gestart worden. In de Scheepjeskerk is er om 10.00 uur een oecumenische viering maar er kan tot 13.00 uur gestart worden. Dus zet 21 september alvast in de agenda in het volgende parochieblad lees je er nog meer over.



*Henk de Boer,
Stichting Scheepjeskerk*

Open Monumentendag

13 en 14 september 2014 in de Scheepjeskerk

Rond het jaarthema "op reis" maken wij er met uw hulp weer iets verrassends van. Twee dagen om elkaar te ontmoeten en verhalen op te halen. Weet u het nog, met de tilbury naar de kerk? Verder vertel ik er niet van.

Pelgrimstochten, missiebroeders en -zusters. Wiens broer of zus, oom of tante waren dit? Hebt u voor ons hier mate-

riaal van? Foto's, brieven, voorwerpen of wat dan ook over deze onderwerpen. Wie kan ons helpen aan een missiebusje of de Christoffel in uw auto, als beschermer van de reiziger? Wie kan ons aan die penningen helpen?

Neem contact op met Jan van Dijk, de contactpersoon namens de vrijwilligers van Open Monumentendag, tel. 071 -13412629. of bel het secretariaat 071 - 3414210.

"Waar kan ik beginnen?"

Iedere vrijdagmorgen is de klussengroep bezig in en rond de Bernarduskerk. Een paar weken geleden, op vrijdagmorgen, kwam Bert Rijkelijhuizen aangefietst, stapte af, en vroeg: "waar kan ik beginnen"? Een paar weken daarvoor kwam hij mee om zijn vrouw te helpen nieuwe gordijnen op te hangen, die zij genaaid had voor de nieuwe kozijnen in de pastorie. Hoe kan het gaan in het leven.

Welkom Bert, en ik kan u verklappen of het electra, een verwarmingsketel, solderen of timmeren is, Bert kan het allemaal. Een hartelijk welkom Bert namens iedereen van de klusgroep.



Weet je...

- dat er al veel kaarten naar de kerken zijn gestuurd na de oproep in het vorige parochieblad.
- dat sommige mensen al twee kaarten gestuurd hebben.
- dat er soms hele lieve dingen opstaan zoals: we hebben een kaarsje voor jullie opgestoken.
- dat de weilandviering dit jaar bij de familie Van Schie aan de Galgweg was.
- dat het de koudste Hemelvaartsdag sinds begin 1900 was.
- dat ruim 180 dappere kerkgangers gewoon buiten zaten.
- dat er zegen van boven kwam met een zacht regentje.
- dat de koffie tussen de koeien gedronken werd.
- dat menigeen bij thuiskomst de verwarming hoger heeft gezet.
- dat we u allen uit en thuis een mooie zonnige en fijne zomer wensen.

Stuur een ansichtkaart of foto vanuit de vakantie.... Met een groet of een verhaal



De St. Marija Assuntakerk in Mosta (Malta) is de op vier na grootste koepelkerk van de wereld. Op 9 april 1942 vielen er 4 bommen (500 pounder) op de kerk, waarvan er één door het koepeldak viel. Geen van de bommen explodeerden. In de volle kerk raakte niemand gewond. In de sacristie is een replica van de bom tentoongesteld.



Colofon

Parochiekerk H.H. Engelbewaarders

Parochiecentrum – secretariaat parochiekerk

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp
Tel.: 0172 587171
E-mail: hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur.
Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.
B.g.g.: 0172 588260 Anneke Koeckhoven of
0172 588554 Conny van Dijk

Kopij parochiekerk

E-mail: redactiedorp@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij:

Nummer 5: 15 augustus 2014

Verschijningsdatum:

Nummer 5: 28 augustus 2014

Pastoraatgroep

Pastoraat: Anneke Koeckhoven tel.: 0172 588260

Liturgie: Yvonne Heemskerk tel.: 0172 588425
Diaconie: Conny van Dijk tel.: 0172 588554

Commissie van beheer

Piet van Leijden, voorzitter tel: 0172 588990
Andries Kerkvliet, secretaris tel: 0172 589369
Ton Opstal, terugtreidend penningmeester tel: 079 4328280
Cor den Hollander
Vacature, vrijwilligerscoördinator
Jan Koeckhoven, lid tel: 0172 588260

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:
Rabobank: NL56 RABO 0325935343 t.n.v. R.K. Kerkbest Par
Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank NL45
INGB 0003917913 t.n.v. Parochiekerkbestuur Engelbewaarders,
H-Dorp.
Kerkbijdragen:
Rabobank: NL24 RABO 0325904588 t.n.v. R.K. Kerkbest Par
Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank: NL82
INGB 0000280232 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie Engelbewaar-
ders, H-Dorp.



Berichten uit de commissie van beheer

De afgelopen tijd is er veel gebeurd in onze parochie en parochiekerk.

Zo was er de "Samenloop voor Hoop" in Alphen, een indrukwekkende samenkomst van mensen die geloof en hoop uitstralen om de ziekte kanker de baas te worden.

We hebben mooie vieringen gehad voor onze kinderen die de Eerste Heilige Communie hebben gedaan en kinderen die het H. Vormsel ontvangen hebben, dit laatste was samen met de parochiekerk van de Bernardus. Er was ook weer de openluchtviering op Hemelvaartsdag bij de familie Van Schie, een beetje fris maar wel goed bezocht. Ook de viering op Eerste Pinksterdag was goed bezocht. Het was ook onze parochianendag, voor de vijftiende maal, waar onze drie koren gezamenlijk hebben gezongen. Tijdens de viering hebben we een aantal vrijwilligers beloofd met het zo bekende beeldje. Het waren de volgende vrijwilligers: Co en Arie van der Poel, Anneke en Joop Bijmans, Marieke Verdegaal en Wil Mourits. Namens de parochie hartelijk dank voor jullie langdurige inzet als vrijwilliger. Ook hebben we tijdens deze viering afscheid genomen van twee geweldige vrijwilligers, namelijk Cok de Jong en Riet van Leijden en we hebben ze bedankt met een passend afscheidscadeau.

Per 1 september hebben we een nieuwe dirigent voor Young Voices, namelijk Art Zegelaar.

Na de viering was er een gezellig samenzijn in de mooie parochiekerktuin, waar door het tuinteam tafels waren klaargezet en de tenten waren opgebouwd. Om deze dag te organiseren moet er veel werk worden verzet en dat gebeurd dan ook door, zoals ik ze respectvol noem, de feestneuzencommissie. Deze groep verzet ongelooflijk veel werk om de parochianen-

dag tot een succes te maken. Tot en met dit jaar werden deze feestneuzen geleid door voorzitter Sjaak Wortman.

Maar Sjaak heeft besloten om als voorzitter te stoppen en daarom hebben we hem en zijn vrouw Riet in de tuin in het zonnetje gezet. Namens al onze parochianen bedankt voor je inzet Sjaak.

Als opvolger voor Sjaak hebben we Petra van Leijden bereid gevonden om zijn taak over te nemen.

Een mooi moment in de tuin was ook het uitreiken van de aanmoedigingsprijs aan de familie Kerkvliet, een gezin dat een mooi voorbeeld is in onze parochie. Alle leden van het gezin dragen hun steentje bij in onze parochie en met deze prijs moedigen wij hen aan om hier mee door te gaan.

Per 1 juli stopt Roland van Lierop, als lid van de commissie van beheer verantwoordelijk voor het beheer van onze gebouwen, de tuin en het kerkhof van onze parochiekerk. Hartelijk bedankt voor je enorme inzet en gedetailleerde manier van werken. Ook tijdens onze vergaderingen kon je altijd de werkzaamheden die moesten gebeuren zeer helder uitleggen. Als opvolger voor Roland hebben we Cor den Hollander bereid gevonden zijn plaats in te nemen in de commissie van beheer. Als u op vakantie gaat wens ik u een fijne vakantie en een goede heen- en terugreis. Vergeet niet de kaart met kerk er op te sturen naar ons secretariaat. Ook de thuisblijvers een fijne zomer toegewenst.

Piet van Leijden





Koffie drinken in het parochiecentrum

Ook in de zomervakantie is er op de tweede en de vierde zondag van de maand na de viering van 9.00 uur gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in het parochiecentrum. De koffie staat klaar op de volgende zondagen: 13 en 27 juli, 10 en 24 augustus. Het is een gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd.



Rabobank sponsorfietsstocht

zondag 21 september 2014

Dit jaar doet onze stichting "Vrienden van Pater Lau" weer mee met deze fietstocht. Ons inschrijfnummer is 53. De stichting ondersteunt de arme mensen in Jequitinhonha in Brazilië. De vroegere parochie van onze oud-pastoor Pater Lau. In 1997 heeft onze Engelbewaardersparochie geld ingezameld voor de bouw van 36 huisjes voor de allerarmsten. Ieder jaar met de sponsorfietsstocht proberen wij wat geld bij elkaar te fietsen voor het onderhoud van deze huisjes.

Ook andere kleinschalige projecten willen wij blijven steunen. Zo ligt er momenteel een project voor een kleine gemeenschap in de binnenlanden van Jequitinhonha. Er staat in het open veld

een klein lokaaltje waar de mensen bij elkaar komen voor de gebedsdiensten en catechese voor de kinderen. Eén keer per maand komt de pastoor van de parochie de eucharistie vieren. Het is niet omheind, er is geen water, er zijn geen wc's en er is geen licht. Ze willen dit nu zelf gaan aanleggen en vragen aan ons geld voor het materiaal. Wij nodigen U allen uit op een sportieve en eenvoudige manier voor onze stichting een mooie financiële bijdrage bij elkaar te fietsen.



Namens de Stichting Vrienden van Pater Lau, Ria Arts

Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella

Robert Hagendoorn van de Korenaar en Gerard de Graan van de parochiekern HH Engelbewaarders vlogen op 12 mei naar Madrid en hebben samen een deel van de route naar Santiago de Compostella gelopen. Informatie die ze ons willen doorgeven zijn:

- 1. *De gele pijl* wijst de pelgrim de weg die hij moet gaan. Als een pelgrim een tijdje geen gele pijl ziet, wordt hij/zij onzeker: ben ik nog wel op de goede weg? Je kunt de weg ook met je levenspad vergelijken.
- 2. *De rugzak*. Thuis bij het inpakken let je er zonder ervaring niet op. Maar als je er mee lopen moet wordt je je bewust van het gewicht van alles wat je meeneemt en vraag

je je af wat je best had kunnen missen. Wat zit er allemaal aan onnodig gewicht in jouw rugzak?

- 3. *Pleisters*. Blaren, verwondingen, spierkramp. Niemand loopt zonder pijn de "Jacobsweg" naar Santiago.. Aan het eind van een etappe, als je je rugzak aflegt, je schoenen uit hebt en onder de douche vandaan komt, voel je je een ander mens. Wie helpt jou op je levensweg om te gaan met je tegenslagen, moeite en verwondingen?
- 4. *Stok/Steun*. Iedere pelgrim heeft hulp nodig om lange afstanden te kunnen wandelen. Als je steile hellingen op of af moet, stenige paden gaat, als je moe en wankel wordt.



Welke stokken/steunen heb jij op je levensweg? Voor wie ben jij een stok/steun?

- 5. *Schelp*. Vroeger kreeg iedere pelgrim die in Santiago aankwam een perkament en een schelp, die je om je nek of aan je hoed bevestigde. Degenen die de schelp droegen wilden zich met Zijn levensstijl identificeren. Welke stappen moet jij doen om een echte pelgrim op je levensweg te worden?

Lief en leed

Gedoopt:

5 juli 2014 Maksim van Vliet en Kevin van Amsterdam.

Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk

Overleden:

28 mei 2014 Maria Susanna - Marietje - van der Plas, 89 jaar, bewoonster van de Driehof.

Na de uitvaart op 2 juni is zij begraven op de Algemene begraafplaats.

Dat zij moge rusten in vrede

Dienst van de stuurgroep Diaconie

Juli	Conny van Dijk	tel.: 588554
Augustus	Anneke Koeckhoven	tel.: 588260

Laat van u horen als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.



Colofon

Parochiekernen St. Bonifacius en de Heilige Geest

Secretariaten parochiekernen

St. Bonifacius
Paradijslaan 6
2405 CC Alphen aan den Rijn
T. 0172 – 472410 / Fax 0172-471413
E-mail: sintbonifacius@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 – 12.00u.

de heilige Geest

“De Bron” kamer 3
Troubadourweg 2
2402 EP Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 – 443148
E-mail: deheiligegeest@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.30 – 12.00u.

Pastoraatgroep St. Bonifacius

Pastoraatgroep de heilige Geest

Erna Teule
Annemiek Plompen
Marchien van de Sande
Hans Lapidaire

Kopij parochiekernen

redactiealphen@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij

Nummer 5: 15 augustus 2014

Verschijningsdatum

Nummer 5: 28 augustus 2014

Klachten en opmerkingen over de bezorging

secretariaat parochiekern Bonifacius
Tel. 0172 - 472410

Commissie van beheer

Piet Hoeksel	voorzitter
René van de Burgt	penningmeester
Jan Kroft	secretaris
Dirk Spronk	lid
Arie Hoogervorst	beheer gebouwen
Peter Dobbe	beheer begraafplaats, uitvaarten en begraven
Erna Teule	lid

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:
ING-bank: NL76 INGB 0004400997 t.n.v. RK Kerkbest Parochie Heilige Thomas (Boni + H. Geest), Alphen a.d. Rijn
Kerkbijdragen:
Rabobank: NL53 RABO 0301614199 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (St. Bonifacius), Alphen a.d. Rijn
ING-bank: NL85 INGB 0001593558 t.n.v. RK Kerkbest Parochie Heilige Thomas (H. Geest), Alphen a.d. Rijn

“In Between” zoekt versterking

Kun je zingen? Zing dan mee!

“In Between” is een gemengd koor, zingend tijdens vieringen in de St. Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn. Wij repeteren met +/- 25 leden en onze dirigent op woensdagavonden in de ernaast gelegen Jozefzaal.

Wij zoeken versterking van mannen (!) en vrouwen, die het gezellig vinden om met ons mee te zingen. We zingen van min of meer eenvoudige 1-stemmige liedjes tot wat meer ingewikkelde 4-stemmige stukken. Een favoriet topstuk is bijvoorbeeld het “Hallelujah” van Händel.

Ongeveer eenmaal per maand zingen we als ondersteuning bij de kerkdienst, afwisselend op zaterdagavond en zon-

dagmorgen. Maar ook voor diverse “speciale” diensten worden we gevraagd.

Denk aan de feestdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren, maar bijvoorbeeld ook bij het Heilig Vormsel en Eerste Heilige Communie. Daarnaast hebben we ook wel eens uitstapjes buiten de kerk. Zo hebben we al eens in winkelcentrum “De Aarhof” gezongen, in verzorgingshuizen en zelfs een paar keer in de gevangenis.

Wij zijn in ieder geval jong van geest en in leeftijd variërend van 30+ tot 65+. Maar we vinden het helemaal niet erg om de gemiddelde leeftijd wat naar beneden te kunnen bijstellen!

Je bent van harte welkom om ‘ns mee te kijken (en vooral ook luisteren) op een repetitie-avond

van 20.00 uur tot 22.00 uur op woensdag in de Jozefzaal, Paradijslaan 1 in Alphen aan den Rijn.

We starten het nieuwe seizoen na de zomervakantie, op 10 september. We zien je graag!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze secretaris, Ruud van Vliet, bereikbaar per email op: vanvliet99@gmail.com



De Schatten van de kerk, wie kent ze niet?



Het zijn de vrijwilligers die de parochie mede tot een gemeenschap maken. Met een energie en een hoeveelheid uren die zij daarin steken waar je “U” tegen zegt. Wij kunnen als parochie niet zonder hen. In alle vier de parochiekernen is daar in de maand juni extra aandacht aan besteed in de “Dank-je-Wel” bijeenkomsten.

In de Bonifacius parochiekern was het ook feest, al maanden van te voren is er nagedacht over wat gaan we doen om onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Het is een feestelijke bijeenkomst geworden met aandacht voor onze buren in de Filippijnen, via een bliksemactie van Mirjam Rakers, een jonge vrouw die haar vakantiedagen geeft om daar te helpen in een opvanghuis voor weeskin-

deren en straatschoffies. In een speciale liturgieviering van danken en delen kregen we een gelovige onderbouwing mee voor dit onmisbare werk van vrijwilligers op allerlei posten. Na de viering was het een gezellig samenzijn, sjoelen voor een goed doel.

Ballonnen op blazen voor de quiz: ballonnetje op, ballonnetje neer. Op canvas schilderen over onze motivatie, bron en verwachting naar de toekomst. En dan de verloting van de “Paaskaars” van de Bonifacius. Ook deze opbrengst was voor Mirjam Rakers.

Pastoor Visser opende het buiten gebeuren en bedankt alle vrijwilligers en enkele in het bijzonder. Enkele parochianen, zijn uren bezig geweest om een kleine kleurrijke attentie te haken. Als een klein

herdenken aan dit vrijwilligersjaar 2013-2014. Aan het slot van de avond kon Mirjam naar huis gaan met € 850,-; ze was er helemaal ondersteboven van.

Vrijwilligers? We kunnen niet zonder! Ieder heeft talenten. Wilt u er iets mee doen? Geef u dan op bij uw parochiekernsecretariaat. Overal zijn goede ideeën en helpende handen hard nodig en het is nog leuk ook.





Lief en leed

Gedoopt

18 mei 2014 zijn Nina Jaspers, Roos en Sara de Lange en Niek van Tol in de Bonifaciuskerk gedoopt.

25 mei 2014 zijn Jah-Hailey en Ja-Layna Hupsel in De Bron gedoopt.

22 juni 2014 is Frédérique Heemskerk in de Bonifaciuskerk gedoopt.

Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk.

Gehuwd

16 mei 2014 zijn Jan Joost Spiertz en Mignon van der Weijden getrouwd in de Goede Herderkerk in Wassenaar. 31 mei 2014 zijn Jan van de Poel en Jennifer Blokland getrouwd in de Bonifaciuskerk.

Overleden

16 mei 2014 is Corrie de Heij-Broekhuizen, geboren op 11 februari 1916, overleden. De afscheidsviering was in de aula van de Oosterbegraafplaats, waarna de crematie plaatsvond.

22 mei 2014 is Wil Vianen-Van der Voorn, geboren 13 november 1927, overleden. De afscheidsviering was in de aula van de Oosterbegraafplaats, waarna de crematie plaatsvond.

8 juni 2014 is Lenie van der Laan-Spaan, geboren 13 mei 1925, overleden. De uitvaart was in de Bonifaciuskerk, daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

19 juni 2014 is Jeanne van der Neut-Van der Voorn, geboren 10 september 1931, overleden. De uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna de crematie plaatsvond.

Dat zij mogen rusten in vrede

Zelden.....

zit ik om woorden verlegen maar nu is dat wel zo. De viering van mijn 60-jarig priesterfeest in Hoogmade op 15 juni was uitbundig. Iéts vermoedend kwamen wij –mijn huisgenote Bep Kneppers en ik – op 29 juni in een prachtig versierde kerk van “de heilige Geest”, De Bron, om 11.00 uur.

Het koor was op topniveau. Een kosteres en een koster waren eersteklas gastvrouw en gastheer; de koffieschenkers voorzagen na de Eucharistieviering iedereen van koffie en cake en trakteerden de kinderen op limonade tijdens de receptie. En nog veel meer vrijwilligers waren volop in touw.

Een enorme verrassing direct na de viering was het boek dat wij kregen overhandigd: een bijzonder creatief idee. Tientallen mensen en groepen hebben daarin geschreven en getekend. Het waren verhalen over wat ik voor hen heb mogen betekenen. Ontroerend en indrukwekkend en stof om nog lang over na te denken.

Op de receptie erna kwamen mensen van overal vandaan. De laatste twee van een boot op het Aarkanaal. De man zei: “we zijn met onze neus in de boter gevallen”.

Die receptie was al weken gaande. Wij zijn overstroomd met kaarten, brieven

en cadeaus van allerlei aard. In alles wat we kregen en wat we beleefden klopte het hart van de gevers en geefsters. En dat is altijd zo geweest!

Want Goede Herder werd ik door De Goede Herder: de Godsman van Nazareth én door al die Jezusmensen die mij hun vertrouwen gaven, mij inspireerden; die ons droegen en bemoedigden; die ons suggesties gaven en bij tijd en wijle corrigeerden.

Daarvoor zijn wij jou en u grenzeloos dankbaar! En wilt u meer weten over De Goede Herder en over allen die hetzelfde hart in zich dragen, dan kunt u het nieuwe boek van mijn hand “De herder te velde” o.a. via Internet of bij boekhandel Haasbeek in de Julianastraat in Alphen aan den Rijn aanschaffen en zeker met plezier lezen in talloze mensenverhalen.

Wij wensen en bidden u allen alle goeds en veel liefs toe. Gods zegen,

*met warme groeten,
Jan Velthuijse, pastor en Bep Kneppers*



Ontmoetingsmiddag voor ouderen

Ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de maandelijkse ontmoetingsmiddag, die plaatsvindt in De Bron. Vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur. De middag eindigt om 16.30 uur. Donderdag 28 augustus komt mevrouw Tine Donlebe uit Kwintshoorn ons bezoeken met een diaklankbeeld, getiteld “De Wereld onder water”. De middag zal worden geopend door de heer H. Komen.

Onze middagen zijn altijd heel gezellig; U bent van harte welkom.

Als U problemen heeft met vervoer dan kunt U maandag 25 augustus van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar mevrouw Jana Kolman, tel. 415447. De hartelijke groeten en tot ziens in De Bron.

*Organisatie: Interkerkelijke Ouderen-
commissie Oudshoorn/Ridderveld*

Wonen overal....

Na 25 mooie jaren in Alphen aan den Rijn is het tijd om onze wens: een beetje meer buiten wonen, ten uitvoer te brengen. Hans en ik hebben een prachtig plekje gevonden in Plasmolen, een klein dorp iets ten zuiden van Groesbeek.

1 augustus is het zover, dan gaan onze spullen de verhuiswagen in.

Weggaan betekent niet alleen afscheid nemen van huis en buurt, maar ook afscheid nemen van alle mensen waar je



een band mee hebt opgebouwd. En dat is zeker zo in onze parochie ‘Heilige Thomas’ de Bonifaciuskerk, waar ik 17 jaar met heel veel plezier allerlei

vrijwilligerstaken gedaan heb.

Het was prachtig om met elkaar te werken aan een kerkgemeenschap waar mensen een eenheid vormen, samen proberen Jezus’ voorbeeld na te leven.

Dank dat jullie mij de ruimte hebben gegeven om mijn talenten te gebruiken, om te groeien in geloven, om samen te vieren, samen te zingen.

Alle goeds, blijf zingen, want u weet: zingen is dubbel bidden! Mensen veel geluk.....



Diny Rohrbach

Eerste Heilige Communie

In de afgelopen periode hebben in alle parochiekerken kinderen hun eerste heilige communie gedaan. Het waren mooie en inspirerende vieringen. Onderstaand informatie hierover uit de afzonderlijke kernen.



In parochiekern Bonifacius

Op zondag 28 mei brak eindelijk de grote dag aan voor de 28 communicanten van de parochiekern Bonifacius: de Eerste Heilige Communie, de eerste keer samen brood en wijn delen zoals Jezus ons heeft geleerd. Dat deden ze niet alleen, maar met heel veel familieleden, vrienden en parochianen: de Bonifaciuskerk was bomvol, we kwamen zelfs stoelen te kort!

De kinderen zagen er allemaal prachtig uit en de kerk ook. De ouders hadden voor de versieringen gezorgd. Er hingen sierlijke strikken met koren aan de ban-

ken, grote geborduurde vaandels met alle namen van de communicanten, ballonnen en slingers, en veel knutselwerkjes van de kinderen zelf.

Er stond ook een mand met 5 broden en 2 vissen voor het altaar. Want dat verhaal stond centraal in de viering. Dat hadden de kinderen al geleerd: er is altijd genoeg voor iedereen als je deelt!

De kinderen deden actief mee aan de viering. Sommigen hebben een gebed voorgelezen of het Evangelie uitgebeeld met de pastoor, anderen hebben geholpen met het klaarmaken van de tafel, en allen hebben luid gezongen!

Thuis werden ze allemaal verwend met een feest en cadeautjes. Omdat delen wonderen doet, hebben ze ook geld ingezameld voor het Lilië Fonds, om een gehandicapt kind te steunen in Guatemala (kleine Karen, 4 jaar oud). Samen hebben ze een bedrag van 250 euro ingezameld. Daarmee kan er voor Karen fysiotherapie en orthopedische schoenen geregeld worden.

In parochiekern De heilige Geest

“Blijf dit doen en denk aan mij”, dat was het thema waarmee de communicanten in de parochiekern De heilige Geest op 11 mei in de viering van 11.00 uur voor het eerst genodigd waren aan tafel bij de Heer. Een bijzondere dag waarop de kinderen zich al lang verheugden. Het thema was voor de kinderen vertrouwd, want ze hadden in de maanden ervoor gewerkt met het project “Blijf dit doen”.

In het project wordt onderstreept hoe we tijdens de Eucharistie het paasmaal dat Jezus met zijn leerlingen vierde op de avond voordat Hij stierf, weer opnieuw beleven. Jezus sprak op die avond de woorden: “Blijf dit doen om Mij te gedenken”. We hopen dat de kinderen zich deze woorden zullen blijven herinneren en regelmatig willen komen om te blijven

vieren maar ook dat ze willen blijven denken aan alle verhalen in het project. Verhalen die ons leren hoe we de weg van Jezus, kunnen volgen.



Er is hard gewerkt door de kinderen en de viering van de eerste communie was een feestelijke viering, waarbij iedereen zich welkom voelde. De moeders, die

In parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Na weken voorbereiding was het zondag 25 mei eindelijk zover. Noor, Marie, Luca, Marije, Collin, Dylan, Colin, Bastiaan, Casey, Jewel, Kyra, Luke, Sienna, Boaz en Esmée deden deze zonnige dag hun Eerste Heilige Communie. Zij waren het stralende middelpunt tijdens de mooie viering. We hopen dat de communicantjes met veel plezier op deze dag kunnen

terugkijken en dat het thema van het project, “Blijf dit doen” in hun herinnering zal blijven. Zo zullen ze Jezus steeds opnieuw ontmoeten en zal hij hen bijstaan op hun levensweg. Wij wensen hun veel geluk.

Namens de werkgroep,
Mariken

Nu horen Marissa en Sophie, Niels, Romeo, Teun, Angelika, Federica, Sophie, Dominica, Tycho, Charly, Yentle, Wiki, Luna, Moos, Bloem, Lena, Kirthe, Aleks, Nouk, Marjolein en Jordan, Matias, Amélie en Maja, Ania, Jorno en Levi er helemaal bij. Het was een mooie en gezellige viering, een belangrijke stap aan het begin van hun geloof en hun levensweg.

De werkgroep Eerste communie,
Marie-Anne en Marie



ook hun dag vierden, werden apart in het zonnetje gezet en verrast met een roos van de kinderen.

De Bronzangertjes wilden helpen er een mooi feest van te maken en kwamen daarom weer bijeen om te zingen en het combo was er om hen te begeleiden, waarvoor dank.

We feliciteren Joey, Matthijs, Margot, Britney, Gylïen, Gylson en Roshanti van harte namens de gehele parochie en we hopen dat ze hun plek aan tafel blijven bezoeken en zich zo steeds meer thuis gaan voelen in onze geloofsgemeenschap.

De werkgroep eerste communie:
Alexandra, Anke en Erna



In parochiekern HH. Engelbewaarders

Zie hier de stralende communicanten Merle van der Laan, Elvira Kerkvliet, Caroline Dussine, Geert Meursing, Jan Verhoef, Justus van Dijke, Max van den Bosch en Pim Jacobs.

Op zondag 25 mei j.l. ontvingen zij hun eerste heilige communie. Een boeiende voorbereidingstijd ging eraan vooraf onder leiding van Jolanda van den Bosch en Dymph Verhage, twee geëngageerde en enthousiaste moeders van de communicanten. De energie van de kinderen spatte er in de bijeenkomsten vaak vanaf

en zeker is dat allen Jezus als vriend voor het leven in hun hart hebben gesloten en vice versa. En daar is het natuurlijk om te doen!

Veel indruk maakte ook het samen aanzitten aan een Pesachmaaltijd, net als de apostelen destijds deden, met o.a. echt lamsvlees en matzes in de pastorietuin. Jezus en zijn verhalen, het inspireert ze. Vier communicanten staan bovendien te popelen om misdienaar te worden. Heerlijk toch!

De werkgroep



Vormsel

14 en 15 juni heeft vicaris Van der Helm in respectievelijk de Engelbewaarderskerk en de Bonifaciuskerk de kinderen van parochie H. Thomas gevormd. Het waren weer bijzondere en mooie vieringen. Onderstaand een impressie.

Alphense parochiekernen

Op 15 juni was dan eindelijk het moment daar. Na weken van voorbereiding mochten onze vormeling het sacrament van het Vormsel ontvangen. Voor de kinderen was het toch wel even spannend maar gelukkig wist vicaris van der Helm het ijs te breken met zijn preek in het kader van het WK. De week na het Vormsel hebben we nog met elkaar pannenkoeken gegeten, dat was erg gezellig. We hebben een fijne tijd met elkaar gehad en we wensen Laura, Patrycia, Jessica, Lorenzo, Laetitia, Youri, Cassandra, Wendy, Lucas, Robin, Simone en Myrthe alle goeds voor de toekomst.

Namens de Alphense werkgroep Vormsel, Anneke, Marie-Anne & Judith

Hazerswoude-Dorp en -Rijndijk

Eind januari kwamen 15 enthousiaste vormelingen bij elkaar voor een eerste ouder-kind avond. Het begin van een reeks van totaal 8 avonden en een viering, waarin de vormelingen zich voorbereiden op het ontvangen van het Vormsel. Een gezellige groep met jongeren uit Hazerswoude-Rijndijk en -Dorp door elkaar. Acht avonden zijn we steeds op verschillende manieren bezig geweest met het Vormsel. Waarom wil je gevormd worden? Wat is het Vormsel? Wie is de Heilige Geest? Allemaal vragen die aan de orde geweest zijn. Twee avonden in het project waren wel heel anders dan de andere avonden. Op 19 mei kwam pater Johan van de broeders van Sint Jan om te vertellen over het geloof. We kregen de kans om alle vragen aan hem voor te leggen en kregen overal antwoord op. Op 26 mei bezochten we in het kader van de werken van barmhartigheid, "De Ark" gemeenschap in Gouda. We kregen uitleg over voor wie "De Ark" bedoeld is, wat de mensen daar doen en wie er onder andere verbonden zijn aan de Ark gemeenschap. Na een korte rondleiding, gingen we

onder de indruk weer onderweg naar huis. Klaar met het project en klaar voor een mooie viering. En een mooie viering is het zeker geworden. Op zaterdag 14 juni heeft vicaris van der Helm alle vormelingen gevormd in de Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp. Met een gezellige avond pasta met de pastor hebben we het traject helemaal afgesloten.

Lieve vormelingen, het was een feest jullie op de weg naar het vormsel te mogen begeleiden. Jullie waren een TOP groep. Hopelijk zien we jullie allemaal 12 september weer voor het na-vormseltraject.

Mede namens pastor Lam, Liesbeth en Marion, Alexandra



Countdown: 872 days

Ben je in de zomer van 2016 16 jaar of ouder? Dan kun je met ons gaan aftellen. Want halverwege juli van dat jaar zullen er de Wereld Jongeren Dagen zijn. En het goede nieuws is dat het in Polen is! Grijp je kans om iets unieks en geweldigs mee te maken. Iets dat je nooit meer zal vergeten. Velen die de eerste keer naar de Wereld Jongerendagen zijn geweest,

zijn zo gegrepen dat ze daarna zelfs vaker naar dit wereld(se) evenement zijn geweest.

Na de zomervakantie gaan we langzaam beginnen met de voorbereidingen voor de WJD 2016. Denk er serieus over na en mocht je twijfelen, mail mij en we maken een afspraak.

Jongeren die nu al weten dat ze mee-

gaan: fantastisch. Laat het mij dan ook weten. Ik zal ook met jullie meegaan als dat kan en we gaan er een feest van maken.

Pastoraal werker Lâm

