



Goed voor lichaam en geest

Nog enkele uren en dan is het zo ver. Op de drempel van mijn vakantie staat 'alles' natuurlijk in dit teken. Er breekt een tijd aan van ontladen, alles leegmaken om ruimte te maken. Dat is natuurlijk belangrijk. We kunnen niet constant blijven doorlopen. Er moeten momenten zijn waarop we ons helemaal kunnen leegmaken. Dan kunnen we weer de dingen helder zien. Doen we dit niet dan raken we overbelast. We kennen daar maar al te goed de voorbeelden van. Het lijkt er zelfs op dat stress, overspannen en burn-out steeds vaker voorkomen. Er wordt immers van ons steeds meer verwacht. Des te meer is het belangrijk om te zorgen voor een evenwicht, een balans. De één doet aan yoga, de ander gaat wandelen. Daar zijn ook vakanties goed voor. Op zulke momenten van rust en ontspanning kunnen we ons weer realiseren waar het nu echt om gaat in ons leven. Een oase om al het stof schoon te spoelen, om je weer te verfrissen. Het is goed voor lichaam en geest om het lichaam in een rustigere versnelling te laten lopen.

Zou het andersom ook werken? Dat, als het goed voor de geest is het ook z'n effect heeft op het lichaam? De vraag is dan waar die plekken van oase zijn voor onze geest? Psalm 42 geeft daar een mooie suggestie voor: "Zoals een hert reikhalst naar levend water, zo wil ik, God, met heel mijn wezen naar U toe. Ik dorst naar God, de levende God." Hoe geweldig zou dat zijn als wij bij God ons weer zouden kunnen herbronnen. Bij Hem weer mogen en kunnen ontspannen. Onszelf weer kunnen opladen. Niet voor niets dat we Jezus dan ook horen zeggen: "Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel (Mat. 11, 28-29)." Het is goed voor lichaam en geest om tot rust te komen. Om onze ziel en lichaam rust te geven. Op zulke momenten realiseren we ons wat er werkelijk toe doet in het leven. Zo kwam ik op facebook het volgende verhaal tegen:

Een professor staat voor zijn klas en pakt, zonder te praten aan het begin van zijn les, een grote lege mayonaisepot en begint die te vullen met grote stenen. Als hij klaar is vraagt hij de studenten of de pot vol is. De studenten beamen dit.

Vervolgens pakt de professor een hand kiezelstenen en doet deze in de pot. Hij schudt de pot lichtjes en de kiezelstenen komen in de open plekken tussen de stenen te liggen. Hij vraagt de studenten of de pot vol zit. De studenten beamen dit.

De professor pakt een handvol zand en giet deze in de pot. Natuurlijk vult het zand alle resterende leegte. Hij vraagt vervolgens nogmaals of de pot vol zit. De studenten antwoorden unaniem met "ja". Tenslotte pakt hij een glas water en giet dat leeg in de pot. Daarna vraagt hij wat de moraal van het verhaal is. De klas antwoordt heel slim dat je er altijd iets meer in kan doen dan dat je in eerste instantie denkt. Dat is echter niet wat de professor heeft willen zeggen.



"Nu", zegt de professor, "wil ik dat je herkent dat deze pot je leven representeert. De stenen zijn de belangrijke dingen – je familie, je partner, je ge-

zondheid, je kinderen – dingen die, als al het andere verloren gaat, je leven nog steeds vol maken. De kiezelstenen zijn de andere dingen die er toe doen – je baan, je huis, je auto. Het zand en het water al het andere de kleine dingen". "Als je de pot eerst zou vullen met water en zand," vertelt hij verder "zou er geen ruimte zijn voor de kiezelstenen en de grote stenen. Hetzelfde geldt voor je leven. Als je al je tijd en energie aan de kleine dingen wijdt, heb je nooit ruimte voor de dingen die belangrijk voor je zijn. Heb aandacht voor de dingen die van belang zijn voor je geluk. Speel met je kinderen. Ga dansen met je partner. Er zal altijd tijd zijn om te werken, om je huis schoon te maken en de schuur te schilderen. Zorg eerst voor de stenen – de dingen die er echt toe doen. Stel prioriteiten. De rest is zand."

Dat is het mooie aan bezinnen. Gelukkig hoeven wij daarvoor niet altijd naar verre oorden. In onze parochie zijn minstens vier van zulke oase-plekken. Ik zie daar in het weekend vele 'herten' hun dorst lessen. Even weer op adem komen en herbronnen. Hopelijk mogen we elkaar ontmoeten op één van die plekken. Mocht u niet weten waar die plekken zich bevinden; kijkt u naar het colofon van onze parochiekernen.

*Graag tot ziens,
pastoraal werker Lâm*

Startzondag

Op 28 september starten we het nieuwe werkjaar in de parochie. Na de eucharistieviering, waar u elders in dit blad over kunt lezen, gaan we verder met vieren in en bij goed weer ook buiten de Jozefzaal. Door een enthousiaste werkgroep is er een leuk en gevarieerd programma opgesteld waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat. Zet het alvast in uw agenda: 28 september 10.30 uur viering van startzondag, daarna koffie drinken en meer.

Gilion Greeve

Welkom bij de start: 28 september

Op zondag 28 september gaat het nieuwe werkjaar van onze parochie H. Thomas van start. Die zondag is er één gezamenlijke, feestelijke eucharistieviering in de Bonifaciuskerk. De andere kerken van onze parochie blijven die zondag dicht.

Van harte zijn alle parochianen van de Thomasparochie die ochtend om 10.30 uur welkom bij de eucharistieviering in de Bonifaciuskerk. Het gehele pastoraal team is aanwezig en de zang zal ondersteund worden door de Broncantorij o.l.v. Carel van de Camp. Er is tijdens de viering ook een kinderwoorddienst.

Bij het begin van het nieuwe werkjaar start ook een nieuw jaarthema. Was dat in het voorbije jaar het thema 'Ken je burens', in het werkjaar 2014-2015 zal het jaarthema zijn: 'Goed Nieuws'. De pastoraatgroepen van de vier parochiekernen hebben dit thema naar voren geschoven. De gedachte erachter is: laat de parochie het komende werkjaar vooral aandacht geven aan 'Goed Nieuws', want het zijn door de band genomen dikwijls verschrikkelijke berichten die mensen ter ore komen.

28 september sluiten we het thema 'Ken je burens' af en begint het jaarthema 'Goed Nieuws'.



Na de eucharistieviering is er voor de liefhebbers koffie of thee, en limonade voor de kinderen. Ook zullen allen nog op een andere manier verrast worden. Als dat geen 'goed nieuws' is.... Tot 28 september!

Het pastoraal team

Visitatiebezoek

Volgens het kerkelijk recht krijgt elke parochie een keer in de vijf jaar bezoek van de zijde van het bisdom om over het wel en wee van de parochie te spreken. In het kader hiervan is op 8 juli jl. regiovicaris A. van der Helm een hele dag in de parochie H. Thomas geweest. 's Morgens heeft hij de Bernarduskerk, de Bron en de Bonifaciuskerk bezocht; in de Engelbewaarderskerk was de vicaris nog onlangs geweest, toen hij daar het sacrament van het heilig Vormsel toediende. Behalve vragen over het kerkelijk gebruik van het de verschillende kerkgebouwen, bekeek hij daar ook de aanwezige doop- en huwelijksboeken. 's Middags had de vicaris een gesprek met de leden van het pastoraal team, waarbij vooral het pastoraal beleidsplan

ter sprake kwam. Ook het welbevinden van de pastores had zijn aandacht. 's Avonds stond er een bijeenkomst met afgevaardigden vanuit de vier parochiekernen op het programma: een vijftiental personen vanuit het parochiebestuur, de verschillende pastoraatgroepen en commissies van beheer, en van het PCI. De vragen van de vicaris gingen toen in hoofdzaak over de stand van zaken van de fusie van de oude parochies naar de nieuwe parochie H. Thomas.

Vanuit dit visitatiebezoek is er een rapportage gekomen met vragen en opmerkingen ten aanzien van de parochie H. Thomas. Daaraan zal de komende periode gewerkt gaan worden.

Een van de opmerkingen is, dat de bisschop in elke parochie een boek met de registratie van de namen van de vormelingen verwacht. Het boek is er inmiddels, nu nog iemand die deze namen met een keurig (goed leesbaar) handschrift wil inschrijven. Als u dat kunt doen, of als u iemand weet die dat zou kunnen doen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te melden bij het centraal secretariaat van de parochie: tel. 0172-475975 of e-mail: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl. Dan is alvast een van de vragen van het visitatiebezoek beantwoord.

R. Visser, pastoor

Colofon Parochie H. Thomas

Pastoraal team

Ruud Visser (r.visser@heilighethomas.nl)
Gilion Greeve (g.greeve@heilighethomas.nl)
Lâm T. Nguyễn (lt.nguyen@heilighethomas.nl)

Parochiebestuur

Piet Hoeksel : vicevoorzitter
Tineke Heemskerk : secretaris
(secretaris@heilighethomas.nl)
René van de Burgt : penningmeester
Piet van Leijden : lid, portefeuille beheer
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413
E-mail: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Website: www.heilighethomas.nl

Contactgegevens parochiekernen

H. Michael en H. Bernardus pag. 6
H.H. Engelbewaarders pag. 10
St. Bonifacius en de Heilige Geest pag. 13

Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Margreet Starrenburg

Kopijadres

redactieparochieblad@heilighethomas.nl

Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);
- bij voorkeur in WORD;
- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;

- kopij altijd ondertekenen

De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

Inleverdatum kopij

nummer 6: 3 oktober 2014

Let op! Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de emailadressen van de redactie van de parochiekernen.

Verschijningsdatum

nummer 6: 16 oktober 2014

Betalingen

Hoofdbankrekening: NL42 RABO 0301601593 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas, Alphen a.d. Rijn. Kerkbijdragen, misintenties, giften: zie colofon van de parochiekernen.
PCI: op rekening NL74 RABO 0391603825 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.

Vormgeving: Grafitas.nl

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

Liturgie de komende tijd

Het sacrament van de zieken

De gemeenschappelijke ziekenzalving zal dit jaar gevierd worden in de Bonifaciuskerk en wel op zondag 14 september tijdens de viering van 10.30 uur. In hetzelfde weekend zal er in alle parochiekernen tijdens de liturgie aandacht zijn voor de zieken onder ons en ook voor hen die de zieken met zorg omringen. Meer informatie over de ziekenzalving vindt u elders in dit blad.

Vredesweek

Van 20 tot en met 28 september is het Vredesweek. Op zaterdag 20 september om 19.00 uur zal er een oecumenische viering worden gehouden in de Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp. Op zondag 21 september zal er in De Bron om 10.00 uur een oecumenische viering plaatsvinden. Tijdens die viering is er kinderwoorddienst voor de kinderen van de basisschool. Ook in de Bernarduskerk in Hazerswoude-Rijndijk zal er om 10.00 uur die dag een oecumenische viering zijn. In die week zullen op diverse locaties vredeskranen worden aangeboden.

Startzondag

Op zondag 28 september is dit jaar de Startzondag. Dan begint officieel het nieuwe werkjaar en begint het nieuwe jaarthema. Er is die zondag een gezamenlijke viering voor heel de parochie in de St. Bonifaciuskerk om 10.30 uur, met muzikale ondersteuning van de Broncantorij. Tijdens die viering is er kinderwoorddienst. De vieringen op andere locaties komen in dat weekend dus te vervallen. Na de viering van de eucharistie is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. Kijkt u ook elders in dit blad.

Wereldmissiemaand

Oktober is wereldmissiemaand. In het weekend van 18/19 oktober zal er bij gelegenheid van wereldmissiezondag in de vieringen van alle parochielocaties één collecte plaatsvinden. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan het werk in de missie.

Bidden van de rozenkrans in de maand oktober

Een overzicht met de plaatsen, de data en de tijden staat elders in dit blad.

Gezinsviering en kinderwoorddiensten

Op zondag 21 september om 11.00 uur is er weer een gezinsviering in de Bonifaciuskerk en op zaterdag 4 oktober om 19.00 uur in de Engelbewaarderskerk.

Op zondag 5 oktober om 11.00 uur is er in de Bernarduskerk een woord- en communieviering met medewerking van basisschool de Tweeklank.

Op 7 september zal er voor het eerst na de zomervakantie weer kinderwoorddienst zijn tijdens de viering van 11.00 uur in De Bron. Ook tijdens de viering op 5 oktober zal er in De Bron een kinderwoorddienst zijn, alsmede tijdens de viering op 28 september, startzondag, in de Bonifaciuskerk.

Gewijzigde aanvangstijden parochiekernen Hazerswoude

De vieringen op de zondagen in de Engelbewaarderskerk zullen vanaf 1 september om 9.30 uur plaatsvinden en in de Bernarduskerk om 11.00 uur.

Een goed nieuw werkjaar gewenst!

Gerard Ammerlaan

Gezamenlijke ziekenzalving

In het vorige nummer van ons parochieblad stond de gezamenlijke ziekenzalving reeds aangekondigd. Op zondag 14 september - Nationale Ziekendag - zal in de Bonifaciuskerk tijdens de eucharistieviering van 10.30 uur het sacrament van de zieken worden toegeëdiend.

Het tijdstip van 10.30 uur is met opzet gekozen om de mensen die niet snel ter been zijn, ook de gelegenheid te geven aan deze viering mee te doen.

Vooreerst wordt bij het ontvangen van dit sacrament gedacht aan parochia-

nen, die door een afnemende gezondheid hun levensverwachting ernstig zien afnemen. Het ontvangen van dit sacrament kan hen sterken. Maar ook voor ouderen die merken dat hun krachten beginnen af te nemen en dat zij in de fase van de extra tijd zijn terechtgekomen, kan het ontvangen van het sacrament van de zieken een betekenisvol gebeuren zijn.

Misschien bent u na het lezen van het vorige parochieblad er nog niet toe gekomen u op te geven voor de deelname

aan de gezamenlijke ziekenzalving. Dat echter kan nog steeds. Meldt u zich dan aan bij het secretariaat van de parochiekernen. En als het u zelf niet zo goed lukt, dan is er altijd wel iemand in de buurt die u wil aanmelden.

Degenen die zich aangemeld hebben, zullen vóór 14 september thuis bezoek van de pastor krijgen om het een en ander met elkaar af te spreken.

Pastor Ruud Visser

Rozenkrans bidden in oktober

In oktober, de maand van de rozenkrans, wordt er wekelijks op onderstaande locaties in de parochie de rozenkrans gebeden. Onderstaand een overzicht van de dagen en tijden.

Bernarduskerk	dinsdag	19.00 uur	7, 14, 21 en 28 oktober
Engelbewaarderskerk	dinsdag	19.30 uur	7, 14, 21 en 28 oktober
Driehoorne	woensdag	18.30 uur	1, 8, 15, 22 en 29 oktober
Dagkapel Het Anker	donderdag	19.00 uur	2, 9, 16, 23 en 30 oktober
Kapel van St. Joseph	donderdag	19.00 uur	2, 9, 16, 23 en 30 oktober



Ken je buren

Het is al bijna een traditie geworden om met alle medewerkers van de diverse secretariaten van de parochie jaarlijks in de zomer bij elkaar te komen. In de afgelopen jaren hebben zo'n 25 vrijwilligers van de secretariaten een kijkje genomen bij alle parochiekernen, om zo elkaar, maar ook de locaties beter te leren kennen.

In juni van dit jaar waren we weer te gast in de parochiekern Bonifacius. Het secretariaat had in het kader van het jaarthema 'Ken je buren' een rondleiding bij naburige kerken georganiseerd. Na een kopje koffie gingen we als eerste naar de Adventskerk. Hier werden we enthousiast verwelkomd door Simon Stelling, de stadsorganist van Alphen aan den Rijn. Hij vertelde ons over de achtergronden van het kerkgebouw en de omstandigheden, waarin o.a. protestanten en katholieken in het verleden hier met elkaar omgingen. En natuurlijk heeft hij ons het orgel laten zien en horen. We waren onder de indruk van zijn orgelspel en hebben ervan genoten.

Daarna gingen we naar de Remonstrantse Kerk in de Samuel Aardewerksteeg. Deze kleine kerk is in 1830 in gebruik genomen als synagoge. Omdat er in de Tweede Wereldoorlog veel joden zijn omgekomen is na de oorlog deze synagoge verhuurd en later verkocht aan de Remonstrantse Gemeente. Uit eerbetoon aan de omgekomen joden heeft de Remonstrantse Gemeente zo veel mogelijk de kerk het oude karakter laten behouden. Ook de Maranathakerk werd bezocht. Deze in 1888 gebouwde kerk is een van de oudste kerken van Alphen aan den Rijn. Na een brand in 1998 heeft de kerk een moderne inrichting gekregen. Zo leerden we een aantal naburige kerken van parochie H. Thomas beter kennen. Daarna is er in het parochiecentrum Bonifacius nog even gezellig nagepraat.

Marijke Dobbe
Coördinator centraal secretariaat

Katholiek worden?

In het nieuwe seizoen 2014-2015 willen we van start gaan met de toeleiding van volwassenen naar het ontvangen van de sacramenten, die hen volledig doen opnemen in onze geloofsgemeenschap en de Rooms-katholieke kerk. Een tiental dinsdag- of woensdagavonden komen we samen

om zo stap voor stap kennis te maken met het eigene van de katholieke kerk en verdieping in het 'opstandingsgeloof'. Denkt u: dit is iets voor mij? Kom erbij en reageer naar het centraal secretariaat: e-mail centraalsecretariaat@heilighethomas.nl of naar diaken Greeve rechtstreeks.

Aanbod Volwassenencatechese werkjaar 2014-2015

Voor het werkjaar 2014-2015 heeft de werkgroep volwassenencatechese weer een gevarieerd programma samengesteld. Thema's die u misschien interesseren en in één bijeenkomst behandeld worden. Maar ook een bijbelcursus en de bijeenkomsten 'Geloven Nu' en 'Wat geloven we nu?' die zeven of acht avonden omvatten.

We hebben hiervan een schema opgesteld, zodat u weet wat u het werkjaar 2014-2015 kunt verwachten en bij interesse de datum alvast in uw agenda kan vrij houden.

Meer informatie over de eerste activiteiten vindt u in dit parochieblad en (te zijner tijd) in de folders in de kerk, de wettelijke informatiebrief, op de website van de parochie en in het parochieblad. Ook kunt u zich via het e-mailadres van de werkgroep volwassenencatechese@heilighethomas.nl opgeven als 'belangstellende'. Wij houden u dan vrijblijvend op de hoogte van de activiteiten die de werkgroep gedurende het jaar organiseert.

Wilt u zich aanmelden voor één van de activiteiten? Dat kan via de secretaria-

ten, het centraal secretariaat maar ook via e-mail volwassenencatechese@heilighethomas.nl. Vermeldt u wel voor welke activiteit u zich opgeeft.

Op de bijeenkomsten is iedereen welkom, ongeacht zijn/haar woonplaats of achtergrond.

Voor de gemaakte kosten wordt op de catechesebijeenkomsten een vrijwillige bijdrage gevraagd.



Werkgroep Volwassenencatechese

Activiteiten werkgroep Volwassenencatechese 2014 – 2015

Jaaractiviteiten:

Geloven NU	8 bijeenkomsten op de dinsdag, aanvang 21 oktober in het parochiecentrum Bonifacius
Wat geloven we nu? – Youcat	8 bijeenkomsten op de woensdag, aanvang 22 oktober in het parochiecentrum Engelbewaarders
Bijbelcursus	7 bijeenkomsten op de dinsdag (m.u.v. de 1ste avond) aanvang 10 november in het parochiecentrum Bonifacius

Enmalige activiteiten:

Filmavond	dinsdag 28 oktober, 19.30 uur film "The only son"
Thema-avond	donderdag 20 november aanvang 20.00 uur "de Benedictijnse spiritualiteit in het hedendaagse leven"
Thema-avond	zaterdag 17 januari "activiteit ivm "Dag van het Jodendom"
Thema-avond	donderdag 12 februari "Goed nieuws"
Thema-avond	maandag 23 maart "bezinning 40-dagentijd"
Thema-avond	donderdag 23 april "nader in te vullen"
Weilandviering	donderdag 14 mei, voorafgaand "Dauwtrappen Hartstocht wandeling"

Geloven Nu



Acht keer per jaar, één keer per maand op de dinsdagavond, begeleidt diaken G. Greeve de Geloven Nu-bijeenkomsten. Mensen komen bij elkaar om over geloofs- en levensvragen te praten. Uitgangspunt zijn Bijbelverhalen, maar het gesprek gaat vooral over het heden. Wat beleven we vandaag de dag aan ons geloof, welke vragen en verwachtingen hebben we met betrekking tot het geloof en de zin van ons bestaan.

Dit jaar wordt gebruik gemaakt van Geloven Nu-boekje deel 11 met als thema 'Verrassende wendingen'. Onderwerpen zijn o.a.: de Kaänitische vrouw, Amos, familie, Psalm 139, het proces tegen Jezus, de profeet Jeremia, de transfiguratie en de film over de zeven Franse monniken die in 1996 omkwamen in Algerije.

Locatie: Parochiecentrum Bonifacius
Eerste bijeenkomst: dinsdag 21 oktober 20.00 – 22.00 uur

Wat geloven we nu? - Youcat

Op acht woensdagavonden, één keer per maand, zijn er in Hazerswoude-Dorp bijeenkomsten aan de hand van het boek Youcat, de catechismus in een taalgebruik van deze tijd. Ethische vragen zullen er besproken worden. Waarden en normen van deze tijd bekeken door een gelovige bril en vragen we ons af hoe we daar in deze tijd mee omgaan.

Thema's die op deze avonden aan de orde komen zijn o.a. waartoe zijn we op aarde, wat is gelukzaligheid, wat zijn deugden, wat betekenen Geloof, Hoop en Liefde voor ons. De gaven en de vruchten van de H. Geest, wat is zonde, wat is de sociale leer van de kerk, bestaat er zoiets als "verlossing", wat is genade en wat is dan vrijheid, en wat betekent "leergezag"?

Locatie: Parochiecentrum HH. Engelbewaarders
Eerste bijeenkomst: woensdag 22 oktober 20.00-22.00 uur



Bijbelcursus: Je laten verrassen door bekende verhalen

Pastor R. Visser is weer bereid gevonden om ook dit werkjaar een Bijbelcursus te geven. Op zeven avonden, één keer per maand, meestal op de dinsdag, gaat hij het Marcusevangelie uitleggen. Voor dit Evangelie is gekozen omdat we vanaf de eerste zondag van de advent in de kerken de lezingen volgen van het B-jaar en deze komen voornamelijk uit het Marcusevangelie. Marcus schreef het oudste en het kortste van de vier Evangelien in het Nieuwe Testament. In het volgende parochieblad zullen we hier uitgebreider over schrijven.

Locatie: Parochiecentrum Bonifacius
Eerste bijeenkomst: maandag 10 november 20.00 – 22.00 uur;
(de vervolgvonden zijn op dinsdag)

Filmavond: The only son

De toekomstplannen van de Tibetaanse Pema staan onder grote druk. Net als vier van zijn vijf zussen wordt hij op jonge leeftijd naar een kindertehuis in Kathmandu gebracht. Nu, jaren later, vragen zijn traditionele ouders het onmogelijke van hem; zij willen dat hij terugkomt, met een lokaal meisje trouwt en voor het land zorgt. De verwesterde Pema studeert inmiddels in Nederland en kan zich een toekomst zonder computer en boeken niet meer voorstellen.

Samen met zijn zusjes, van wie één is opgegroeid bij adoptieouders in Nederland, brengt Pema een bezoek aan het afgelegen gehucht, dat alleen na een tiendaagse voettocht door de bergen te bereiken is. Hij hoopt zijn ouders op andere gedachten te brengen.

Een intens verhaal van een gezin dat enerzijds loyaal is maar aan de andere kant enorm van elkaar verschilt. Na de film zullen we hierover met elkaar van gedachten wisselen.

The only son was de hoogst genoteerde Nederlandse documentaire in de publieksprijs van het Internationaal Documentaire Festival van Amsterdam 2012. De regie was in handen van Simonka de Jong.



Locatie: Parochiecentrum Bonifacius.
Datum: dinsdag 28 oktober 19.30 – 22.00 uur

Miva collecte op 30 en 31 augustus

Zij weten uit ervaring hoe hard het nodig is, met uw hulp bereiken zij meer mensen.

Met dit jaar aandacht voor twee heel bijzondere mensen. Pionier Henry en Pionier Fabéré. Zij helpen hun eigen mensen, mensen met dezelfde handicap als zij. Hun verhalen zijn heel indrukwekkend en aansprekend. Vertelt u het ook binnen uw parochie?



Pionier Fabéré helpt albino's

Fabéré is zelf albino en kent de problemen. Albino's hebben enorm te lijden onder vooroordelen en discriminatie. In dit land worden zij ontvoerd en ver-

moord omdat ze albino zijn. Daarnaast hebben albino's ook praktische problemen. Hun huid is heel gevoelig en moet goed worden beschermd tegen de brandende zon. Ook is hun zicht slecht. Fabéré heeft een auto nodig om deze mensen veilig en beschut te kunnen opzoeken en helpen.

Pionier Henry: rolmodel in een rolstoel

Henry zit in een rolstoel sinds zijn 12e jaar. In Uganda worden gehandicapte kinderen vaak verstoten door de gemeenschap en zelfs door hun eigen familie. "De toestand is mensonterend voor deze jongeren. Ze worden zelfs opgesloten in een hut achter het huis door hun ouders. De familie en gemeenschap schamen zich voor hen. Ze worden niet toegelaten tot scholen of krijgen geen baan, alleen maar omdat ze in een rolstoel zitten." Henry laat zien dat je als gehandicapte wel degelijk het verschil kunt maken in de maatschappij en er net als ieder ander ook toe doet. Om zijn werk te kunnen doen vraagt Henry communicatie apparatuur.



Uw hulp maakt het verschil!

Vorig jaar deden ruim 900 kerkelijke instellingen mee aan de MIVA-collecte. Door alle inspanningen van de parochiemedewerkers bracht dit een totaalbedrag op van bijna 160.000 euro. MIVA is u daarvoor heel erkentelijk. Met dit geld heeft MIVA vele pioniers kunnen helpen aan transport- en communicatiemiddelen. Namens hen hartelijk dank daarvoor!

MIVA collecte

De pioniers Henry en Fabéré rekenen op u! Helpt u mee met de MIVA-collecte op 30 en 31 augustus 2014? Hebt u nog vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op: tel. 076-5217150, e-mail info@miva.nl, website www.miva.nl.

Namens de MOV-groep,
Marchien van de Sande

Missio Wereldmissiemaand 2014

Myanmar: De vlam van het geloof doorgeven

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de Katholieke Kerk in Myanmar (Birma). De Katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de volgende generatie.

Katholieke Kerk in opbouw

Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en genationaliseerd, buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke

gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich voor zieken, gehandicapten en armen. Er zijn veel roeping tot het priesterschap, enerzijds vanwege de armoede en anderzijds omdat men zo lang geen vrijheid had: het geloof in Jezus Christus bevrijdt.

Grote behoefte aan onderwijs

Het onderwijsniveau is zeer laag. Goed opgeleide burgers en kritische studenten werden door de militairen gezien als een bedreiging. Universiteiten bleven jarenlang dicht.

De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs. In landelijke gebieden kunnen kinderen terecht op internaten die naast

een staatschool liggen. Een belangrijke rol in de aanvulling op het staatsonderwijs nemen ook de door de Kerk georganiseerde zomerkampen in. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men leren.

Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte op Missiezondag 19 oktober of stort uw bijdrage op rekening NL65 INGB 000 000 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag. Voor meer informatie: www.missio.nl

Namens de MOV-groep,
Marchien van de Sande

Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	9 september, 23 september, 7 oktober, 21 oktober
Westerhove	woensdag	09.30 uur	3 september, 1 oktober
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	3 september, 17 september, 1 oktober, 15 oktober
Driehoorn	donderdag	09.30 uur	elke week
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week
Driehof	vrijdag	11.00 uur	elke week
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	elke week
St. Joseph	zaterdag	09.45 uur	elke week
Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	30 augustus, 27 september
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week



Colofon

Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.
Tel. 071 – 3414210, altijd bereikbaar.
E-mail: hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl
Openingstijd: op donderdag van 13.30 - 15.30 uur.
Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

Kopij parochiekern

E-mail: redactierijndijk@heilighethomas.nl

Inleverdatum kopij

Nummer 6: 3 oktober 2014

Verschijningsdatum

Nummer 6: 16 oktober 2014

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen kunt u doorgeven aan het secretariaat van de parochiekern.

Commissie van beheer

Tineke Heemskerk, secretaris
Jan de Groot, penningmeester
Annie van Dijk, secretariaat parochie
Els van Wetten, notulist
Henk de Boer, lid
Arthur van der Drift, lid

Betalingen:

Misintenties, doopbijdragen, giften:
Rabobank: NL 73RABO 0325908168 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 74INGB 0000076288 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.
Kerkbijdragen:
Rabobank: NL 17RABO 0325913153 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 71INGB 0002531800 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.

Ik zie, ik zie wat niemand nog ziet

En dat is.....

Iemand die mee wil helpen met de voorbereiding voor de Eerste Heilige Communie. We hebben dringend iemand nodig die de plek van Mariken Schenkveld opvult in het komende seizoen. Bij deze gelegenheid nogmaals onze dank en waardering voor de tijd en energie die Mariken hierin heeft gestoken. Lieve mensen, het kan toch niet zo zijn dat er niemand in Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk te vinden is die dat op zich wil nemen?! Ik zie, ik zie wat niemand nog ziet en dat is ... een 'nieuwe' vrijwilliger voor de EHC.

*Pastoraal werker Lâm
lt.nguyen@heilighethomas.nl*

Dirigent voor het Bernarduskoor

Vanaf 1 april is Mattijs Vijverberg, na het vertrek van Marta Leda, de nieuwe dirigent van het Bernarduskoor. De eerste drie maanden was hij op proef, maar vanaf 1 juli is zijn benoeming definitief en daar is het koor en kan ook de parochie blij mee zijn. We wensen Mattijs en het Bernarduskoor een goede samenwerking in dienst van de parochie en liturgie.

Tineke Heemskerk- de Boer

Restauratie voorgevel Scheepjeskerk

Momenteel wordt er door een groep vrijwilligers hard gewerkt aan de restauratie van de voorgevel van de Scheepjeskerk in Hazerswoude-Rijndijk. In 2012 zijn wij begonnen met deze werkzaamheden en is de linker voorkant en het midden opgeknapt. Sinds begin juli dit jaar worden de rechter voorkant en de toren aangepakt. Dit was hard nodig want een aantal ankers was al zover gaan roesten dat er stenen los in de gevel zaten. Ook de ruit van de klok zat bijna los. Het was inmiddels dan ook 60 jaar geleden dat de voorgevel in de steigers gestaan heeft. Dit wordt nu allemaal vakkundig hersteld, gedeeltelijk wordt het voegwerk vernieuwd en wordt alles opnieuw geleverd.

De bliksemafleider wordt weer opnieuw gebeugeld en een aantal leien vervangen, zodat lekkages verholpen zijn. Wat vooral opvalt, zijn de pinakels die weer teruggeplaatst worden op de trapgevel. Ook komen de 4 pinakels rond de toren weer terug. Deze hebben er sinds de bouw in 1854 opgestaan, zijn begin 1900 verwijderd maar zijn bij de restauratie in 1958 niet terug geplaatst. Tevens worden de gietijzeren pinakels



bij de ramen weer in de oude staat gebracht en zijn door enkele mensen 74 hogels (ontluikende bloemknoppen op de pinakels) gegoten met een zelf gemaakte mal. Van de gemeente Alpen aan den Rijn heeft het parochiebestuur een restauratiesubsidie ontvangen en worden de materialen betaald door het parochiebestuur en sponsors. Alle arbeid wordt gratis door de klusgroep gedaan. Gedurende 3 maanden zijn er iedere dag 2 tot 8 man op de steigers aan het werk. Hierdoor kunnen we met een klein budget werken. Begin september zal het werk klaar zijn en gaan we daarna aan de zijgevels verder.

*Henk de Boer,
klusgroep Scheepjeskerk*

Lief en leed

Gedoopt

13 juli 2014 is Britt Miriam de Boer gedoopt in de Bernarduskerk. We wensen de ouders en de dopeling veel geluk en Gods zegen toe.

Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 30 aug	22e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 31 aug		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang
Vr 5 sep	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 6 sep	23e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 7 sep		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Za 13 sep	24e zondag door het jaar Kruisverheffing	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 14 sep	Nationale ziekendag	10.30u Eucharistieviering met ziekenzalving Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 20 sep	25e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering In Between	
Zo 21 sep	21 t/m 28 september Vredesweek	09.30u Eucharistieviering Samenzang 11.00u Gezinsviering	10.00u Oecumenische vredesviering PKN Cantorij en Cantores
Za 27 sep	26e zondag door het jaar	Geen viering	
Zo 28 sep	Startzondag	10.30u Eucharistieviering Broncantorij	Geen viering Zie Bonifaciuskerk
Vr. 3 okt	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 4 okt	27e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Caeciliakoor	
Zo 5 okt		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Cantores
Za 11 okt	28e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 12 okt		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 18 okt	29e zondag door het jaar Wereldmissiedag	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 19 okt		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij

van 30 augustus t/m 19 oktober 2015

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
		Jer. 20, 7-9 Mt. 16,21-27	Za 30 aug
09.00u Woord- en communieviering Samenzang	10.30u Woord- en communieviering Samenzang	Jer. 20, 7-9 Mt. 16, 21-27	Zo 31 aug
			Vr 5 sep
19.00u Eucharistieviering Cantors		Ez. 33, 7-9 Mt. 18, 15-20	Za 6 sep
09.30u Eucharistieviering Young Voices	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 7 sep
		Num. 21, 4-9 Joh. 3, 13-17	Za 13 sep
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoar	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoar		Zo 14 sep
19.00u Oecumenische viering Cantors		Jes. 55, 6-9 Mt. 20, 1-16a	Za 20 sep
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoar	10.00u Oecumenische vredes- viering Rainbow Colors		Zo 21 sep
		2 kon. 6, 33-7, 11 Mt. 26, 6-13	Za 27 sep
Geen viering Zie Bonifaciuskerk	Geen viering Zie Bonifaciuskerk		Zo 28 sep
			Vr. 3 okt
19.00 Eucharistieviering Cantors		Jes. 5, 1-7 Mt. 21, 33-43	Za 4 okt
09.30u Woord- en communieviering De Sterretjes	11.00u Gezinsviering met De Tweeklank Koor kinderen		Zo 5 okt
		Jes. 25, 6-10a Mt. 22, 1-10	Za 11 okt
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoar	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoar		Zo 12 okt
19.00u Eucharistieviering Cantors		Jes. 45, 1, 4-6 Mt. 22, 15-21	Za 18 okt
09.30u Eucharistieviering Young Voices	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 19 okt



Open Monumentendag in de Scheepjeskerk

13 en 14 september, het landelijke thema dit jaar is: Reizen

Reizen: parochianen die een pelgrimstocht hebben gemaakt in hun leven. Mensen die nu op weg zijn met als einddoel Santiago of een ander pelgrimsoord.

Wijlen pastoor Claassen heeft die pelgrimstocht ook gemaakt. Ook van hem zullen wij met foto's, kunstwerken op zijn tocht gemaakt en andere zaken denkbeeldig met hem en anderen op weg zijn naar Compostella.

Reizen: de missiebroeders en zusters uit onze parochie zijn aan hun reis indertijd begonnen, naar andere werelddelen. Jonge mensen die als vrijwilliger naar verre oorden gaan om vrijwilligerswerk te gaan doen. Zij allen worden in het zonnetje gezet.

Reizen: de Christoffel in uw auto of zelfs op de fiets, als beschermer van de reiziger. Weet u het nog?

Reizen: met de tilbury naar de kerk? Wij vertellen u er nu ook nog niets van. Kom zelf maar kijken. Twee dagen om elkaar te ontmoeten en verhalen op te halen.

Hebt u nog materiaal voor ons over bovenstaande onderwerpen? Laat het

weten aan Jan van Dijk (071-13412629), contactpersoon namens de vrijwilligers van Open Monumentendag of bel het secretariaat 071-3414210.

Wij zijn mogelijk in Nederland het enige monument op deze open monumentendagen waarbij er een traditie gegroeid is van een kort gebedsmoment. Dus ook dit jaar weer en wel op *zaterdag 13 september 12.00 uur*. En het thema reizen speelt daarin een rol. De kerk is open van 10.00 - 17.00 uur.

Op *zondag 14 september is er om 11.00 uur* een woord- en communieviering, waarin pastor Lâm voorgaat. En zoals ieder jaar zullen alleen de voorste 10 banken beschikbaar zijn. Dan zijn we even beetje op reis in onze eigen kerk, want we kunnen niet op onze vertrouwde plaatsen zitten. Na de viering is er dan weer tot 17.00 uur gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken.

Jan van Dijk



Parochiekerndag 29 juni

De kerndag was een mooie feestelijke dag. Vele ouders kwamen met hun kinderen, die dit jaar gedoopt of gevormd zijn, of de eerste H. Communie hebben ontvangen, naar de kerk.

In de mooie eucharistieviering ging pastoor Visser samen met pastor Greeve voor en het Bernarduskoor zong. Pastoor Visser preekte over het jaarthema 'buren' en ook de kinderen werden in de viering betrokken. Na afloop was er koffie drinken in de kerk en smulden we met elkaar van de zelf gebakken taarten, cup cakes en koek. Via de tuin ging daarna iedereen naar de voormalige pastorie waar een drankje klaar stond en Hanny Peelen in de keuken in de pannen met soep stond te roeren. Ondertussen waren de kinderen aan een workshop "Circus" begonnen. Na een uurtje oefenen konden ze al wat laten zien, en kinderen en de volwassenen genoten van het optreden. Het was weer een superdag dankzij de inzet van velen maar vooral omdat we het met elkaar gezellig maakten.

Tineke Heemskerck

Oecumenische dienst

Op zondag 21 september is er een oecumenische dienst in de Bernarduskerk. Het thema van deze dienst is: "Wapen je met vrede". Als je denkt aan vrede, dan ben je geneigd naar de situatie in de wereld te kijken. Bij verhalen over oorlog komt vanzelf de vraag: "Wat kan ik daar nu, in mijn beperkte situatie, aan doen?" Maar zijn we wel zo machteloos?

Over deze en andere vragen willen we stilstaan in deze dienst.

U bent van harte uitgenodigd om deze dienst mee te vieren. De dienst begint om 10.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er zal koffie of thee voor u zijn.

Raad van kerken,
Truus van der Heijden



Rabobank fietstocht

Zondag 21 september 2014 organiseert Rabobank Rijnstreek een sponsorfietstocht voor verenigingen en goede doelen binnen het werkgebied van de bank. Eerder werd al aangekondigd dat u kunt fietsen voor de *Stichting Scheepjeskerk*. U kunt starten onder nr. 40 als u voor dit goede doel wilt fietsen.

Hospice Issoria is ook zo'n goed doel. Het is een kleinschalige voorziening voor mensen die binnen korte tijd verwachten te sterven. In een 'bijna thuis omgeving' wordt met hart en ziel zorg gedragen voor de mens die gaat sterven en zijn of haar naasten.

Ook dit jaar hebben de Vrienden van Issoria weer ingeschreven voor de

sponsorfietstocht, want voor het opknappen van de tuin en het stiltecentrum is nog veel geld nodig. Op de website www.issoria.nl vindt u meer informatie.

Informatie sponsortocht: U kunt 20 km, 40 km of 60 km fietsen resp € 3,00, €6,00 en € 10,00.

Startplaatsen:

Alphen aan den Rijn:

Rabobank Rijnstreek, Flemingweg 8.

Clubhuis AAV'36, Sportlaan 6.

Noorderbrink, Klompenmaker 156.

Hazerswoude:

Dorpshuis De juffrouw, Dorpsstraat 250

Stichting het Anker Chopinlaan 2.

Weet je...

- ... we nog steeds een beetje nagenieten van de opentuinendagen.
- ... er geen 100 maar wel bijna 200 mensen op pad waren.
- ... de mannen op de steiger bij de Bernarduskerk geen geheime gesprekken kunnen voeren.
- ... de mannen goed verzorgd worden met taarten en koekjes.
- ... dat Lydia opgewekt blijft bakken en ze van alle kanten appels krijgt.
- ... dat er nog steeds kaarten naar de kerk worden gestuurd van ver weg of dichterbij.
- ... dat pastor Greeve een kaart stuurde uit de plaats Greeven.
- ... dat pastoor Visser een kaart stuurde uit Georgië en hij bang was dat de kaart pas met kerst aan zou komen.
- ... er op 3 juli vlaggen wapperden met het logo van de Thomasparochie.
- ... die vlaggen ook zullen wapperen bij de startzondag op 28 september.
- ... u na de oecumenische viering op 21 september nog prima kunt starten voor de Rabobankfietstocht.



Colofon

Parochiekern H.H. Engelbewaarders

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp
Tel.: 0172 587171
E-mail: hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur.
Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.
B.g.g.: 0172 588260 Anneke Koeckhoven of
0172 588554 Conny van Dijk

Kopij parochiekern

E-mail: redactiedorp@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij:

Nummer 6: 3 oktober 2014

Verschijningsdatum:

Nummer 6: 16 oktober 2014

Pastoraatgroep

Pastoraat: Anneke Koeckhoven tel.: 0172 588260

Liturgie:
Diaconie:

Yvonne Heemskerk
Conny van Dijk

tel.: 0172 588425
tel.: 0172 588554

Commissie van beheer

Piet van Leijden, voorzitter
Andries Kerkvliet, secretaris
Ton Opstal, terugtrevend penningmeester
Cor den Hollander, Beheer Gebouwen
Vacature, vrijwilligerscoördinator
Jan Koeckhoven, lid

tel: 0172 588990
tel: 0172 589369
tel: 079 4328280
tel: 06-53416152
tel: 0172 588260

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:
Rabobank: NL56 RABO 0325935343 t.n.v. R.K. Kerkbest Par
Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank NL45
INGB 0003917913 t.n.v. Parochiekernbestuur Engelbewaarders,
H-Dorp.
Kerkbijdragen:
Rabobank: NL24 RABO 0325904588 t.n.v. R.K. Kerkbest Par
Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank: NL82
INGB 0000280232 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie Engelbewaar-
ders, H-Dorp.



Berichten uit de commissie van beheer

Dat wij ook met wispelturige weersomstandigheden te maken hebben is weer gebleken, een enorme stortbui zorgde voor wateroverlast op 28 juli in het parochiecentrum. Opmerkelijke Sjaak Wortman waarschuwde Cor den Hollander, die met broer toesnelde en verdere schade voorkwamen. Nu zal ik me eerst voorstellen: sinds 1 januari 2014 ben ik aangesteld als beheerder van onze begraafplaats, Jan Koeckhoven tel. 06 38901994. Dit voorseizoen is er door noeste inspanningen van de tuin-

groep de aan de westzijde gelegen oude heg gerooid en werd een nieuwe afscheiding geplaatst, die al volop dicht begint te groeien. Ja, ook met behulp van deze vrijwilligers is onze begraafplaats verzorgd en netjes en dat proberen we zo te houden. Hebt u opmerkingen of wilt u nadere gegevens neem dan contact op. Op naar de startzondag!

Jan Koeckhoven

Koffiedrinken in het parochiecentrum

Ook na de zomervakantie is er op de tweede en de vierde zondag van de maand na de viering van 9.30 uur gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken in het parochiecentrum. De koffie staat klaar op de volgende zondagen: 14 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november, 14 en 28 december. U bent van harte uitgenodigd. Op de vierde zondag van september (28 september) is er geen gelegenheid om koffie te drinken. Vanwege startzondag is er in de parochie één viering. Deze wordt gehouden in de Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn en begint om 10.30 uur.

Jetske Kok

Jaarmarkt 2014

30 augustus 2014

Wij zijn alle zondagen open! *Met hart en ziel.* Maar wij zijn ook met *hart* en *ziel* zaterdag 30 augustus aanwezig op de Jaarmarkt in Hazerswoude-Dorp!

Wij, zijn de gezamenlijke drie kerken van Hazerswoude-Dorp. Wij hebben *hart* voor u en voor uw "Hartenkreten" hebben wij een *groot hart*. In de stand van de kerken kunt u, naast ons te ontmoeten:

- Meedoen aan een quiz,
- een 'Hartenkaart trekken',
- de jeugd kan op de markt op zoek gaan naar Eva, Jacob, Mirjam, Mo-

zes, Ruth en David die daar rond lopen. Hebben ze hem of haar gevonden dan gaan ze er mee op de foto.

- computertest: "op wie lijkt u het meest?"

Op een markt hoor je overal roepen, kom kijken, kom kopen. In de kraam van de kerken staat centraal: "Komt kopen (kom eten, lest uw dorst) geniet zonder geld en zonder te betalen (Jesaja 55,1)".

Pastor Gillion Greeve



Lief en leed

Overleden

14 augustus 2014 Cornelis Martinus Maria (Kees) Gordijn, 77 jaar, Dorpsstraat 213 f, Hazerswoude-Dorp. Na de uitvaart op 19 augustus is hij gecremeerd in Alphen aan den Rijn.

Dat hij moge rusten in vrede



Vredesweek 2014

20 september HH. Engelbewaarderskerk 19.00 uur, oecumenische viering. Christenen in Hazerswoude-Dorp bidden om vrede.

Voorgangers: Ds M.van Doorne en diaken G. Greeve

Vrede lijkt haast verder weg dan ooit, daarom is het zo belangrijk om je te wapenen met vrede. Het is een 'grondhouding' die we ons eigen kunnen maken. Hoe? Door te kijken naar Christus. Door gebed. Door eerst na te denken voor je ergens op reageert.



Pastor
Gilion Greeve

Musical Mozes: Helpende handen gezocht.

Afgelopen voorjaar zijn in de Korenaar in Hazerswoude-Dorp de voorbereidingen begonnen voor de opvoering van de musical Mozes. De uitvoeringen staan gepland voor het voorjaar van 2015, en het is de bedoeling dat het stuk op meerdere locaties in de regio wordt uitgevoerd.

Het koor heeft hard gewerkt en de zang staat al goed in de steigers. Een deel van het decor is overgenomen van Waddinxveen waar de musical begin dit jaar is uitgevoerd. Maar er moet nog heel veel water door de Nijl stromen voordat we klaar zijn voor een spetterende uitvoering! We zijn dus op zoek naar vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Daarbij denken we aan enthousiaste mensen die zich willen bezighouden met:

- regie
- fotografie en film
- decor en kleding
- leiding dansgroep
- licht en geluid
- techniek
- PR

Wil jij deel uitmaken van een onvergetelijke ervaring, laat dat dan z.s.m. weten aan diaken Gilion Greeve, tel. 06-22086108, e-mail: g.greeve@heilighethomas.nl of Jetske Kok, tel. 0172-589735, e-mail: j.kokgh@hotmail.com.



Pastor
Gilion Greeve

Rabobank sponsorfietstocht

Zondag 21 september 2014

Dit jaar doet onze stichting "Vrienden van Pater Lau" weer mee met deze fietstocht. Ons inschrijfnummer is 53. De stichting ondersteunt de arme mensen in Jequitinhonha in Brazilië.

Namens de Stichting Vrienden van Pater Lau, Ria Arts



Dienst van de stuurgroep diaconie

September: Conny van Dijk
tel.: 588554

Oktober: Anneke Koeckhoven
tel.: 588260

Laat van u horen:

Als u ziek bent of op een andere manier of ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.

Stuurgroep Diaconie

K(atholieke) V(rouwen) V(ereniging)

Hieronder ziet u ons nieuwe programma voor het komende seizoen.

Al onze avonden worden gehouden in Dorpshuis De Juffrouw.

Meestal zijn introducés ook van harte welkom, zie hiervoor de Rijnwoude Koerier. Kom eens kijken en wie weet vindt u het daarna wat om lid te worden? De contributie bedraagt € 25,00 per jaar.

Wij proberen onze leden ieder jaar weer leuke, mooie, gezellige, maar ook leerzame avonden te bieden.

Informatie? U kunt mij bellen, tel. 0172-588762

Jaarprogramma 2014-2015 van de KVV

17 september	Opening seizoen met een H. Mis 19.00 uur, daarna muziekensemble Mozaïek uit Leiderdorp
13 oktober	Jaarvergadering, daarna Bingo
10 november	Workshop bloemstuk maken
1 december	Keez-bord avond incl. instructie
15 december	Kerstavond
5 januari	Nieuwjaar wensen
19 januari	Diapresentatie + reisverslag van Z-Afrika (dhr. Diersman)
16 februari	Grote kaart- en rummikupavond incl. partners
9 maart	Lezing Culinaire Historie
13 april	Boskoopse Toneelvereniging
Mei	½ dag uitje?
Juni	Afsluiting seizoen (midgetgolf???)

Margôt Koolmees, voorzitter



Colofon

Parochiekernen St. Bonifacius en de Heilige Geest

Secretariaten parochiekernen

St. Bonifacius
Paradijslaan 6
2405 CC Alphen aan den Rijn
T. 0172 – 472410 / Fax 0172-471413
E-mail: sintbonifacius@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 – 12.00u.

de heilige Geest

“De Bron” kamer 3
Troubadourweg 2
2402 EP Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 – 443148
E-mail: deheiligegeest@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.30 – 12.00u.

Pastoraatgroep St. Bonifacius

Pastoraatgroep de heilige Geest

Erna Teule
Annemiek Plompen
Marchien van de Sande
Hans Lapidaire

Kopij parochiekernen

redactiealphen@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij

Nummer 6: 3 oktober 2014

Verschijningsdatum

Nummer 6: 16 oktober 2014

Klachten en opmerkingen over de bezorging

secretariaat parochiekern Bonifacius
Tel. 0172 - 472410

Commissie van beheer

Piet Hoeksel	voorzitter
René van de Burgt	penningmeester
Jan Kroft	secretaris
Dirk Spronk	lid
Arie Hoogervorst	beheer gebouwen
Peter Dobbe	beheer begraafplaats, uitvaarten en begraven
Erna Teule	lid

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:
ING-bank: NL76 INGB 0004400997 t.n.v. RK Kerkbest Parochie Heilige Thomas (Boni + H. Geest), Alphen a.d. Rijn
Kerkbijdragen:
Rabobank: NL53 RABO 0301614199 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (St. Bonifacius), Alphen a.d. Rijn
ING-bank: NL85 INGB 0001593558 t.n.v. RK Kerkbest Parochie Heilige Thomas (H. Geest), Alphen a.d. Rijn

In memoriam Alida de Lange-van Leeuwen

“Breng je mij weg tot aan de brug? Ik ben zo bang om daar alleen te staan. Als we daar zijn, ga niet direct terug, maar wacht totdat ik overga en zwaai me na. De overkant lijkt me zo ver, je kunt de oever hier niet zien. Zo ver het oog reikt, zie ik mist, ik twijfel aan het verder gaan.”

Woorden uit een gedicht dat haar man Teun koos om tijdens haar rouwdienst op 1 augustus in de Goede Herderkerk voor te lezen. Op zondag 27 juli moest Ali de Lange op 81-jarige leeftijd afscheid nemen van het leven. Een leven waarvan ze zo intens genoten heeft. Wonend midden in de polder, had ze ruim 47 jaar samen met haar Teun aandacht voor de veranderingen van de seizoenen, genoot ze van de prachtige bloemen in haar tuin en had ze zorg voor alles en iedereen op haar erf aan de Westkanaalweg. Ook in Alphen Ridderveld was ze jarenlang heel actief en deed ze samen met Teun veel diaconaal werk. Wie uit de wijk Ridderveld kende Ali niet?

Ali en Teun kregen zelf geen kinderen maar veel jongeren waren van harte

welkom op hun erf. Zo hadden ze met één jongere, Hugo, zo'n bijzondere band dat hij als een zoon voor hen werd. Dat iedereen bij hen welkom was uitte zich in het bijzonder tijdens de oecumenische weilanddienst, die dit jaar al voor de 33e keer op hun erf gehouden werd. Een goede traditie, voortgekomen uit het feit dat de allereerste keer geen plek te vinden was in de Bron. Ali en Teun stelden toen hun weiland beschikbaar. Slechts twee keer moest er worden uitgeweken, één keer naar een tent op Zegersloot en één keer naar de Bron. Zo gebeurde het dat de jaarlijkse weilanddiensten in goed gezelschap van 'gastouders' Ali en Teun plaatsvonden. De laatste jaren werd het te zwaar voor Ali om zelf de chocolademelk te verzorgen maar het zou voor haar onverdraaglijk zijn geweest zijn om al die lieve mensen niet meer om haar heen te zien op die ene zo bijzondere zondag in het jaar. De weilanddienst mocht, moest, gewoon doorgang vinden.

De laatste periode van haar leven liet Ali's gezondheid het afweten en moest



ze verschillende keren in het ziekenhuis worden opgenomen, waarna ze in de Brug (Oudshoorn) verpleegd werd om te herstellen. Telkens verlangde ze naar huis en naar haar eigen omgeving. Op maandag 21 juli kwam ze voor de laatste keer thuis om daar rustig afscheid van haar leven te nemen. Op de voorkant van de rouwkaart stond een afbeelding van een brug met mist op de achtergrond. Ali is 'een brug verder' gegaan. Dat zij moge rusten in vrede.

Wij wensen haar man Teun heel veel sterkte.

Erna Teule

Herinneringen aan mijn vader Ruud Kocken

Ik ben op zoek naar verhalen, anekdotes of foto's over mijn vader Ruud Kocken. Dit omdat ik bezig ben een herinneringsboek over hem te maken. En dat kan ik niet alleen. Dus daarom deze vraag. Ik hoop dat u me wilt helpen hier mee.

Mocht u iets voor mij hebben, dan kunt u dit mailen aan: tessakocken@hotmail.com. U kunt het ook inleveren in het parochiecentrum in de Bron, onder vermelding van 'Herinnering Ruud'. Hartelijk dank!

T. Kocken



Pastoraal Nieuws Alphen aan den Rijn

In het nieuwe seizoen gaat een "Ruimte voor rouw" werkgroep van start. Mensen die met verlies, die met rouw hebben te maken kunnen in een vertrouwde en veilige omgeving daar over praten. Deze bijeenkomsten worden geleid door 'toegeruste mensen' uit onze parochie. In het najaar wordt begonnen met de bijeenkomsten, u zult er meer over horen.

Diaken Gillion Greeve

Lief en leed

Gedoopt

6 juli 2014 zijn Maksim van Vliet en Kevin van Amsterdam in H.H. Engelbewaarderskerk in Hazerswoude Dorp. Beide kinderen wonen in Alphen aan den Rijn.

13 juli 2014 is Eva van Eyden in de Bonifaciuskerk gedoopt.

10 augustus 2014 is Bernadetta van Emmerik in de Bonifaciuskerk gedoopt. 15 augustus 2014 is Marijke Bhagwandien-Jiawan gedoopt in de Bonifaciuskerk.

Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk.

Gevormd

15 augustus 2014 zijn Marijke Bhagwandien-Jiawan en Franslis del Carmen Ruiz gevormd.

Wij wensen de vormelingen een goede plek in onze geloofsgemeenschap.

Overleden

2 juli 2014 is Anna Hess overleden. Zij werd geboren op 13 juni 1945. In de aula van de Oosterbegraafplaats vond haar afscheidsviering plaats. Daarna is zij gecremeerd.

18 juli 2014 overleed Toos Voss, geboren 26-06-1928. De afscheidsviering vond plaats in de aula van de Oosterbegraafplaats, waarna zij is begraven.

Dat zij mogen rusten in vrede.

"Wapen je met vrede"

Vredesweek van 21 - 28 september 2014

Je slaat de krant open of beluistert het nieuws en je wordt er telkens mee geconfronteerd: wereldwijd woeden er wel 40 oorlogen en gewapende conflicten en de verwachting is dat dit aantal nog toeneemt. Als zo'n samenleving zo ontwricht wordt, krijgen die economieën een flinke terugslag te verwerken die zijn weerslag vindt in de bevolking. Wanneer de kostwinner zijn baan verliest of, erger nog, zijn leven, de medische zorg niet meer mogelijk is, de infrastructuur ontregelt raakt, onderwijs ontbreekt, hele groepen mensen, vluchtelingen, elders een veilig heenkomen zoeken dan staat het land aan de rand van de afgrond. Conflicten escaleren als er wapens voorhanden zijn, dan worden ook schendingen van de mensenrechten gemeengoed. Hierdoor sterven nu al 1500 mensen per dag! Dat is meer dan een 1/2 miljoen mensen per jaar ... !

Dat is ver van 'ons bed': gelukkig wel. Maar hoe staat het met onze eigen oorlogjes, leven wij wel in vrede met elkaar? In onze vredelievende samenleving zitten menige handen los, zijn vele

tongen scherp en kwetsend om over negatieve gedachten naar anderen toe maar te zwijgen. Willen wij niet graag onze naasten vertellen hoe het moet of juist niet moet? Kunnen wij onze grieven niet meer relativiseren? Ook wij, levend in een veilig land, moeten werken aan vrede. Ook voor ons geldt: 'Wapen je met vrede'. Voel je minder snel gekwetst en reageer eens minder scherp; reik eens iemand een 'handje vrede' aan. Het voelt zoveel beter!

'Wapen je met vrede' is het thema van deze Vredesweek. Eén week in het jaar, dat is toch niet teveel gevraagd? Op *zondag 21 september*, de dag van de Vrede, starten we deze week met een oecumenische viering om *10 uur in De Bron*. Vier en bid met elkaar voor die broodnodige vrede en reik elkaar een 'handje vrede' aan.

*Annemiek Plompen-Huibers en
Marian Bouterse-van Haaren*

Gerestaureerde kerkschatten op monumentendag

De Bonifaciuskerk is een prachtig gebouw, maar bij dit bijzondere monument behoren ook een aantal kostbare kerkschatten. Denk daarbij aan de mooie, verguld-zilveren monstransen, de sierlijke kelken, de eeuwenoude vaandels, kazuifels en koorkappen. Onze parochie koestert dit beschermd kerkelijk kunstbezit natuurlijk met veel zorg, maar mede door ouderdom heeft vooral het kwetsbare kerktextiel veel te lijden gehad.

De donateurs/Vrienden van de Bonifaciuskerk hebben het nu mogelijk gemaakt om twee van die oude, kostbare kerkschatten geheel te laten restaureren. Het gaat om de prachtige Bonifacius koorkap en het sierlijke baldakijn. De geborduurd zijden neogotische koorkap met afbeeldingen van de Heilige Bonifacius is ongeveer 150 jaar oud en bijzonder fraai uitgevoerd. De koorkap

en het baldakijn werden alleen gebruikt bij processies op Sacramentsdag en andere kerkelijke hoogtijdagen. Die tijd van plechtige processies in en om de kerk is natuurlijk allang voorbij en dus krijgen we deze mooie kerkschatten nog maar hoogst zelden te zien. Maar op zaterdag 13 september is het ook in onze kerk weer nationale Open Monumentendag en dan zullen we, naast de mooie vaandels, ook het gerestaureerde baldakijn en de Bonifacius koorkap tentoonstellen. U bent van harte welkom van 10.00 - 16.00 uur.

*Kees Slingerland, voorzitter
'Vrienden van de Bonifaciuskerk'*





'Meditatie vanuit de Christelijke Traditie'

Welkom op iedere woensdagavond om samen met anderen in stilte te mediteren.

In meditatie kun je leren zo stil te worden dat al je gevoelens, problemen en drukke gedachten wegvallen. Er kan dan een grote ruimte in je ontstaan, Heilige Grond, die je draagt. Je leert helder zien wie je zelf bent, en wie de andere mens is, en je krijgt een vermoeden van de aanwezigheid van de Ene. Elke ochtend, elke avond tijd vrijmaken voor die stille Aanwezigheid zal op den duur je hart verruimen, je geest verstillen en je leven verdiepen.

De meditatie avonden zien er als volgt uit:

Binnenlopen van 19.00 – 19.15 uur, er klinkt rustige muziek. Om 19.15 uur wordt ieder welkom geheten en wordt

een stukje tekst gelezen waarna we beginnen met mediteren. We mediteren door het –in stilte- herhalen van een gebedswoord of korte zin. Door hier de aandacht op te richten raken gedachten, beelden en zorgen meer en meer op de achtergrond. Na deze stille meditatie van 25 minuten is er nogmaals een kort stukje muziek. Afwisselend vertrekken we daarna in stilte, praten we nog even na of drinken samen koffie/thee.

De *oecumenische* meditatiegroep is aangesloten bij de 'Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie' (WCCM), deze wordt geleid door de Benedictijn Laurence Freeman. Regelmatig zijn er landelijke retraites en bijeenkomsten.

Waar: Kerkgebouw De Bron, Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn.

Wanneer: elke woensdag

Tijd: binnenlopen van 19.00 – 19.15 uur, om 19.15 uur sluit de deur, einde voor 20.00 uur.

Bij de start van dit nieuwe seizoen zal op vijf meditatieavonden een korte introductie worden gegeven. Er wordt dan ingegaan op o.a.:

wat is meditatie, hoe doe je dat, is er een traditie binnen het christendom van mediteren, is mediteren geen vlucht uit de werkelijkheid en waarom zou je eigenlijk mediteren?

Informatie over WCCM kunt u vinden op www.wccm.nl.

Voor verdere inlichtingen kunt u mailen of bellen naar Klazien Hamelink, klazienhamelink@gmail.com tel. 0172 - 437342

*Saskia Thoen en
Klazien Hamelink*

Ontmoetingsmiddag voor ouderen

Ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de maandelijkse ontmoetingsmiddag die plaatsvindt in "De Bron". Vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur. De middag eindigt om 16.30 uur.

Donderdag 25 september komt dhr. Gerard Leysen uit Maasland ons bezoeken. Met behulp van de beamer brengt hij een programma, getiteld "De Schoolmeester". Hebt u zelf nog oude schoolspullen van vroeger, neem ze gerust mee, dat maakt de middag nog boeiender.

De middag zal worden geopend door ds. Herma Kamphuis. Onze middagen zijn altijd heel gezellig; u bent van harte welkom.

Heeft u problemen met vervoer? Dan kunt u maandag 22 september van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar mevrouw Jos Wormgoor, tel. 430585 of b.g.g. naar mevrouw Jana Kolman, tel. 415447. Tot ziens in "De Bron".

*Organisatie: Interkerkelijke Ouderen
Commissie Oudshoorn/Ridderveld*

Oproep voor winterjassen

De Stichtingen Remi Moldova en Helping Hand Moldavia houden een gezamenlijke inzamelingsactie voor een dorp in Moldavië, het armste land van Europa. De school in het dorp telt 300 leerlingen. Voor deze kinderen, hun ouders en grootouders vragen we winterjassen. De vrachtwagen wordt al op 1 oktober geladen, voor die tijd moet alles nog gesorteerd en verpakt. Er is dus nog maar weinig tijd. Hebt u nog een goede winterjas hangen die u niet meer draagt? In de winter wordt het in Moldavië tot wel -20°, u kunt er dus mensen echt blij mee maken. De jassen kunnen ingeleverd worden op Oranjestraat 1, 2405 BD Alphen aan den Rijn of belt u ons even tel. 06-51127390, dan komen we de jas ophalen. Heel hartelijk dank!

Ingrid Godzevitsj-Booij

Vervolg van H. Thomas algemeen

Aurelia zoekt vrijwilligers

Steeds meer mensen kiezen er voor de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving door te brengen. Juist met het einde van hun leven in zicht hebben mensen behoefte aan hun dierbaren om zich heen en een luisterend oor. Deze hulp van mens tot mens is van onschatbare waarde, maar helaas niet altijd mogelijk door alleen de eigen mantelzorgers.

De stichting Aurelia kan hulp bieden door vrijwilligers in te zetten om de cliënt en de mantelzorgers waar nodig, thuis te ondersteunen. Het werkgebied van Aurelia omvat de dorpen Boskoop, Benthuizen, Hazerswoude, Koudekerk en Waddinxveen en is ontstaan door een initiatief van de diaconieën van de samenwerkende kerken in dit gebied. Onze vrijwilligers worden geschoold

door middel van cursussen in het ondersteunen van de cliënt en hun mantelzorgers. Ze leren wat het betekent om een zieke in de laatste levensfase te verzorgen, om bij een cliënt te waken en te helpen bij lichte persoonlijke verzorging. Ze staan de mantelzorgers emotioneel bij in hun moeilijke taak en vullen datgene aan wat familieleden zelf ook doen, maar verrichten geen medische, verpleegkundige of zwaar huishoudelijke taken.

Alleen door nieuwe vrijwilligers kan dit waardevolle werk gedaan blijven worden in de toekomst. Weet u iemand of bent u zelf geïnteresseerd om u aan te melden als vrijwilliger? In oktober 2014 begint de cursus voor nieuwe vrijwilligers, waarna u direct ingezet kunt worden. Kunnen we op u rekenen? Een

van onze coördinatoren staat u graag te woord; mocht u nog twijfelen dan kunnen zij al uw vragen beantwoorden.

Tel. 06-51445726 of info@vptzaurelia.nl
Kijk voor meer informatie op onze website: www.vptzaurelia.nl

Gerard Kulker



Je kind laten dopen



Het doopsel is het eerste sacrament dat iemand kan ontvangen. Door het doopsel word je opgenomen in de gemeenschap van gelovigen. Door te kiezen voor de doop beloof je als ouders je kind op het spoor van Jezus te zetten en probeer je het voorbeeld van Jezus na te leven en door te geven aan je kind. Aan een doopviering gaan twee voorbereidingsavonden vooraf.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk beide ouders hierbij aanwezig zijn. De doopvieringen zijn gemeenschappelijk, dat wil zeggen dat er in een doopviering meerdere kinderen gedoopt kunnen worden, echter niet meer dan drie, tenzij er meerdere kinderen uit een gezin gedoopt worden. Doopvieringen vinden in elke parochiekern plaats aan het begin van de zondagmiddag. Afhankelijk van het aantal dopelingen gebeurt dit één keer per maand of één keer per enkele maanden.

Onderstaand de doopdata en de data van de voorbereidingsavonden in 2014:

Datum en tijd doopviering:		Parochiekerk	Vorbereidingsavonden:
26 oktober	13.00 uur	St. Bonifacius	30 september en 14 oktober
26 oktober	13.00 uur	HH. Engelbewaarders	13 en 20 oktober
23 november	13.00 uur	St. Bonifacius	30 oktober en 6 november
23 november	13.00 uur	H. Bernardus	28 oktober en 12 november
30 november	13.00 uur	De Bron	30 oktober en 24 november

Uitgebreide informatie over het doopsel kunt u opvragen bij alle secretariaten en is te vinden op de website www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel. Ook liggen er in alle kerken flyers met informatie, die u kunt meenemen.

Doop volwassenen:

Niet alleen kinderen kunnen gedoopt worden maar ook volwassenen kunnen dit sacrament ontvangen. Zij volgen een speciaal traject. Ga voor informatie hierover naar de website www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen.

Werkgroep doopvoorbereiding

Eerste communie en vormsel in parochie Heilige Thomas

In het schooljaar 2014/2015 is er in de parochie weer de mogelijkheid voor kinderen, die in groep 4 zitten, om mee te doen aan de voorbereiding op hun eerste heilige communie en kinderen die in groep 8 zitten om zich voor te bereiden op het heilig vormsel.

De *eerste communievoorbereiding* zal plaatsvinden in de vier parochiekernen. Wilt u dat uw kind zijn of haar eerste communie doet samen met klasgenootjes, kies dan voor de kerk die in het zorggebied staat waar ook de school van het kind is gelegen.

De *voorbereiding op het Vormsel* zal zowel in Alphen aan den Rijn als Rijnwoude gezamenlijk gebeuren.

Wilt u dat uw kind mee gaat doen aan de eerste communie- of vormselvoorbereiding en heeft u via school of ledenadministratie van de parochie begin oktober nog geen aanmeldingsbrief ontvangen neem dan zelf contact op met het parochiecentrum van uw kerk. Ook kunt u meer informatie en een inschrijfformulier vinden op de website van de parochie www.heiligethomas.nl onder het kopje 'Leren'. De aanmel-

ding van uw zoon of dochter moet uiterlijk *half oktober* bij de parochie binnen zijn.

Na aanmelding ontvangt u te zijner tijd een brief met data van bijeenkomsten en hoort u meer over de verdere gang van zaken rond de voorbereiding.



Ter informatie geven we u alvast de volgende data:

Eerste heilige communie 2015:

Kerkelijk centrum de Bron	12 april
St. Bonifaciuskerk	19 april
HH. Engelbewaarderskerk	26 april 09.00 uur
H. Bernarduskerk	26 april 11.30 uur

Heilig vormsel 2015:

Kerkelijk centrum de Bron	20 juni
H. Bernarduskerk	21 juni

De data van Vormsel zijn onder voorbehoud dat er een vormheer beschikbaar is!

pastor Lâm

WJD 2016

Het logo van de Wereld Jongerendagen is al bekend. Het thema van de dagen is ook al bekend: 'Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden' (Mattheüs 5, 7). Er zijn zelfs al namen van jongeren bekend die meegaan naar Krakau!

En wat doe jij? Meld je aan bij mij en ik houd je op de hoogte van wat er zich afspeelt in de aanloop naar dit fantastische evenement. Er zullen acties gehouden worden om het finan-

cieel haalbaar te maken voor hen die meegaan. Ik kan niet wachten om er met een groep naar toe te gaan! Na de zomervakantie zal er een informatieavond gehouden worden wat de WJD nu zijn en wat je kunt verwachten. Let op de publicaties in het parochieblad en ook op de website zullen er vanaf oktober artikeltjes hierover te vinden zijn.



*Pastoraal werker Lâm,
lt.nguyen@heiligethomas.nl*