



Vier het leven

“Leven” is het hoofdthema van de Veertigdagentijd in parochie de heilige Thomas. Vijf weekenden hebben wij in de liturgievieringen daar aandacht aan geschonken. Het woord ‘leven’ kreeg telkens een opdracht, een toevoeging mee: leven zoeken, leven vinden, leven vanuit eerbied, leven naar het licht, leven doorgeven. Ook de creatieve makers van de drie hongerdoeken in onze parochiekernen hebben hun inspiratie langs deze weg gevonden. Dit alles brengt ons naar Pasen toe.

Pasen het feest van de opstanding, het feest van een nieuwe lente en dan niet alleen in de natuur maar ook in ons zelf. Pasen het feest van het leven vinden, van het leven vieren.

Maar wat verstaan wij onder het leven vieren? Wanneer we met deze vraag de straat op zouden gaan om mensen te interviewen, zoals je dit in TV programma’s wel eens ziet, dan zouden we een scala aan reacties krijgen. Vaak wordt het leven vieren geassocieerd met de onliner “geniet van het leven want het duurt maar even”. Alsof ‘genieten’ het sleutelwoord is wanneer we denken aan het leven vieren. Alsof een leven pas gelukt is wanneer er veel genot is. Maar is gelukkig leven, is een gelukt leven, een optelsom van zoveel mogelijk genietingen? Zoveel mogelijk genietingen met zo min mogelijk pijn? Zoveel mogelijk genietingen waarbij genotsmiddelen als drugs, eten, drank en seks dit mogelijk lijken te maken? Wanneer we naar onze westerse wereld kijken dan lijkt het soms wel hierom te gaan. Eten lijkt het leven van veel mensen te domineren. Voetbal- en andere evenementen lijken pas geslaagd als er veel gedronken kan worden. Voordat je naar een feest gaat, ga je vooraf eerst thuis veel innemen. De kicks om te kunnen genieten lijken veel extremer te worden. Hoeveel is genoeg, mogen we ons dan, samen met Vastenactie Nederland afvragen.



HART VAN PASEN

Maar dit leven met al zijn wereldse genietingen is niet het leven vieren dat wij als gelovigen bedoelen, als we straks elkaar zalig Pasen wensen. In onze Veertigdagentijd, waar we in vesper, eucharistie, woord- en communievieringen over een diepere vorm van leven hebben nagedacht hebben ons op een ander spoor gebracht. Ook de hongerdoekmakers hebben met elkaar nagedacht hoe ze het thema LEVEN in hun hongerdoek vorm konden geven.

ben met elkaar nagedacht hoe ze het thema LEVEN in hun hongerdoek vorm konden geven.

Met Pasen vieren wij het mysterie van het leven, het opstaan uit klemmende banden, die ons belemmeren om volwaardig mens te zijn, zoals God dit bedoeld heeft. Met Pasen vieren we het leven, de teruggekregen vrijheid om tot bloei

en groei te komen. We vieren in Jezus Zijn opstaan, dat we zelf mogen opstaan.

Met Pasen vieren wij dat we het leven met Jezus en elkaar mogen delen. Dat we het Goede Nieuws mogen delen, als een wegwijzer om een gelukt leven te mogen vinden. Geloven in het Paasverhaal betekent niet dat we niet zouden mogen genieten, maar het leven vieren is niet de som van alleen het genieten. Het leven vieren heeft te maken met hoe wij ons leven beschouwen in al zijn facetten, zowel in vreugde als verdriet. Dat wij mogen ontdekken en ervaren dat er een God is die zal voorzien, zoals we op de tweede zondag van de Veertigdagentijd hoorden in het verhaal van Abraham en Isaak. Dat we mogen geloven in een God die zegt: “Ik die ben”, ben er voor jou. Dat we mogen vertrouwen op God wanneer je verzucht, God mijn God waarom heb je mij verlaten. Een God die Jezus, zijn Vader noemt en die wij ook Onze Vader mogen noemen.

Als dit voor ons het leven vieren is kunnen we door het “Hosanna” en het “kruisig Hem” heen opstaan met Pasen.

Diaken Gillion Greeve

Rozenkransgebed Meimaand:

| | | | |
|---------------------|-----------|--------|----------------|
| Bernarduskerk | dinsdag | 19.00u | 12,19,26 mei |
| Engelbewaarderskerk | dinsdag | 19.30u | 12,19,26 mei |
| Driehoorne | woensdag | 18.30u | 6,13,20,27 mei |
| St. Joseph | donderdag | 19.00u | 7,21, 28 mei |
| Anker | donderdag | 19.00u | 7,21, 28 mei |



Vanuit het parochiebestuur

Het parochiebestuur heeft vergaderd op 15 januari en 4 februari 2015.

Zaken die aan de orde zijn geweest en de hele parochie betreffen:

- **Samenstelling parochiebestuur**
De vergadering van februari was geheel gewijd aan de samenstelling van het (nieuwe) parochiebestuur. De laatste, vacante, bestuursplaats is inmiddels ingevuld. Uitgangspunt was om een kandidaat vanuit de kern Alphen aan den Rijn te zoeken. De plaats wordt nu ingevuld door een parochiaan uit Hazerswoude-Rijndijk. Half maart komt het nieuwe bestuur informeel bijeen teneinde met elkaar kennis te maken en de taken definitief te verdelen. Daarna zullen de nieuwe bestuurders aan de bisschop ter benoeming worden voorgedragen.
- **Pastoraal beleidsplan**
De definitieve versie van het pastoraal beleidsplan wordt gepresenteerd op 12 maart 2015.
- **Kerkebalans 2015**
Voorstel is om de kerkebalans half juli 2015 te evalueren en te kijken hoe de kerkebalans meer centraal kan worden aangepakt. Als communicatie richting de parochie over de kerkebalans zou bijvoorbeeld een grafiek in het parochieblad kunnen worden geplaatst.

*Piet Hoeksel,
vicevoorzitter parochiebestuur*

Aktie Kerkebalans

In de maand januari was er veel aandacht voor de actie kerkebalans, ook in onze parochie. Naar alle ingeschreven adressen in onze parochie zijn brieven gegaan met de vraag om een financiële bijdrage voor de parochianen. In Hazerswoude-Dorp zijn brieven rond gebracht en later weer opgehaald. In de andere kernen zijn brieven meegegaan met het parochieblad. Op al deze brieven zijn veel reacties gekomen. Natuurlijk niet alleen maar aardige; ook boze met opmerkingen zoals: hoe komen jullie aan mijn adres en ik wil niets met de kerk te maken hebben, schrap mij maar als kerklid. Het is helaas niet anders maar veel reacties waren aardig en positief, met toezeggingen om de bijdrage te verhogen of een bedrag te zullen overmaken. Er kwamen ook

enveloppen met geld op de diverse secretariaten en dat was hartverwarmend want dan weet je dat mensen het snappen dat kerk zijn ook geld kost. Zij hebben de oproep van Mgr. Van den Hende begrepen: "De waarde van de kerk is niet in geld uit te drukken, maar de Kerk kan zonder geld niet bestaan". Hartelijk dank voor uw reacties en als de actie kerkebalans u ontgaan is, uw bijdragen blijven welkom.

*Namens het parochiebestuur,
Tineke Heemskerk-de Boer, secretaris*



W.V.C: 'Minisynode'

Vorig jaar is er een bisschoppensynode gehouden, die gaat over verschillende thema's, die betrekking hebben op het onderwerp huwelijk en gezin. Daarover is een enquête gestuurd naar de pastorale teams van de parochies in het bisdom. Wij willen over enkele onderwerpen daarvan ook met u van gedachten wisselen. Wat leeft er bij u als parochiaan, als gelovige? Hoe denkt u over relaties (huwelijk, samenwonen, man-man, vrouw-vrouw, scheidingen etc) en kerk? Wij hebben voor deze avond pastoor H. Flohr uitgenodigd. Hij is onlangs benoemd tot vicaris van de sociale leer en hij wil met u hierover in gesprek gaan, samen met het pasto-

rale team. Hij zal proberen om een brug te slaan tussen de sociale leer van de kerk en wat er leeft onder parochianen. We zullen dat doen aan de hand van vragen die voortkomen uit de enquête. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor deze avond. Laat uw stem horen. Hoe staat u hierin? De bijeenkomst zal gehouden worden op woensdag 29 april a.s. om 20.00 uur in 'Het Anker' te Hazerswoude Rijndijk. Meld u aan i.v.m. de catering bij: volwassenencatechese@heiligethomas.nl.

Namens de werkgroep Volwassenencatechese, pastoraal werker Lâm

Colofon Parochie H. Thomas

Pastoraal team

Ruud Visser (r.visser@heiligethomas.nl)
Gilion Greeve (g.greeve@heiligethomas.nl)
Lâm T. Nguyễn (lt.nguyen@heiligethomas.nl)

Parochiebestuur

Piet Hoeksel : vicevoorzitter
Tineke Heemskerk : secretaris
(secretaris@heiligethomas.nl)
René van de Burgt : penningmeester
Piet van Leijden : lid, portefeuille beheer
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413
E-mail: centraalsecretariaat@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Website: www.heiligethomas.nl

Contactgegevens parochiekernen

H. Michael en H. Bernardus pag. 6
H.H. Engelbewaarders pag. 10
St. Bonifacius en de Heilige Geest pag. 13

Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Margreet Starrenburg

Kopijadres

redactieparochieblad@heiligethomas.nl

Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);
- bij voorkeur in WORD;
- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;

- kopij altijd ondertekenen

De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

Inleverdatum kopij

nummer 3: 24-4-2015

Let op! Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de emailadressen van de redactie van de parochiekernen.

Verschijningsdatum

nummer 3: 7-5-2015

Betalingen

Hoofdbankrekening: NL42 RABO 0301601593 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas, Alphen a.d. Rijn. Kerkbijdragen, misintenties, giften: zie colofon van de parochiekernen.

PCI: op rekening NL74 RABO 0391603825 t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.

Vormgeving: Grafitas.nl

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

Liturgie de komende tijd

Palmzondag

Het weekend van 28 en 29 maart staat in het teken van Palmzondag. Dan vieren we in alle parochiekernen de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarmee de Goede Week zal starten. Op Palmzondag is er om 9.30 uur een woord- en communieviering in de Bonifaciuskerk en om 11.00 uur een gezinsviering. In de gezinsviering zullen de kinderen een rondgang maken met versierde palmpaasstokken. In de Engelbewaarderskerk is er om 9.30 uur een gezinsviering en in de Bernarduskerk om 11.00 uur een familieviering. In De Bron wordt er tijdens de viering van 11.00 uur kinderwoorddienst gehouden; de kinderen zullen dan palmpaasstokken maken en in een stoet de kerk in trekken.

Goede Week

Gebedsmomenten:

In De Bron zijn er op maandag-, dinsdag- en woensdagavond 30 en 31 maart en 1 april oecumenische gebedsmomenten, telkens om 19.30 uur.

Witte Donderdag (2 april):

Om 19.30 uur is er zowel in de Bonifaciuskerk als in de Engelbewaarderskerk een Eucharistieviering.

Goede Vrijdag (3 april):

Meditaties rondom het kruis: om 9.30 uur in het Anker, om 15.00 uur in de bovenzaal van De Bron tijdens de kruismeditatie, om 15.00 uur tijdens de kruisweg in de Bonifaciuskerk. Kinderkruisweg: om 14.00 uur in de Bonifaciuskerk en 15.00 uur in de Engelbewaarderskerk. In de avond komen we samen rond het lijdensverhaal om 19.30 uur in de Bonifaciuskerk en in de Engelbewaarderskerk en, in oecumenisch verband, in De Bron.

Vrijdagavond 3 april vanaf 21.00 uur tot zaterdagmiddag 4 april 12.00 uur is er in De Bron een Paasnachtwake.

Paaszaterdag (4 april):

Dan komen we in onze kerken samen voor de viering van de Paaswake. Er zijn familievieringen om 19.00 uur in de Bernarduskerk, met medewerking van het kinderkoor 'de Sterretjes' en om 19.30 uur in De Bron met medewerking van het jongerenkoor. Om 21.00 uur is er een Paaswake in de Bonifaciuskerk en in de Engelbewaarderskerk.

Pasen

Op Paasmorgen is er in elke parochiekern een Eucharistieviering op de gebruikelijke tijden, met uitzondering van de Engelbewaarderskerk; daar zal de viering om 10.00 uur zijn.

Tweede Paasdag

Op deze dag is er voor alle parochiekernen één Eucharistieviering en wel om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk.

Collectes met Pasen

Tijdens de vieringen van de Paaswake en op Paasmorgen zijn er in de Bonifaciuskerk en in De Bron twee collectes. Eén collecte voor het vastenproject in Tanzania en één voor het pastorale werk in de parochie.

Eerste communievieringen

Op zondag 12 april om 11.00 uur vindt in de bovenzaal van De Bron de viering van de eerste communie plaats; op zondag 19 april om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk; op zondag 26 april om 9.00 uur in de Engelbewaarderskerk en om 11.30 uur in de Bernarduskerk.

Bidden van de rozenkrans in de maand mei

Een overzicht met de plaatsen, de data en de tijden staat elders in dit blad.

Gregoriaans

Op zondag 10 mei wordt er zowel in de Bonifaciuskerk als in De Bron gregoriaans gezongen.

Hemelvaartsdag

Op donderdag 14 mei is er om 9.30 uur een Eucharistieviering in de Bonifaciuskerk.

Ook is er om 10.00 in de 'Groene Kathedraal' in Hazerswoude-Dorp, Burgemeester ten Heuvelhofweg 21 een Eucharistieviering, waaraan door de beide parochiekernen in Hazerswoude wordt meegewerkt. Het is een openlucht viering. Bij slecht weer worden er tenten neergezet. Er wordt de voorkeur aan gegeven om op de fiets te komen. Er zijn die dag geen vieringen in de Engelbewaarderskerk en in de Bernarduskerk.

Kinderwoorddiensten in De Bron

Deze zijn er op 29 maart, 19 april en 17 mei.

Gerard Ammerlaan

Thema-avond 'Als het leven pijn doet.....'

Door GGZ en gezamenlijke kerken

Locatie: De Loods, Zijde 11, 2771 EJ Boskoop.

Datum/tijd: Dinsdag 24 maart 2015 van 20.00 - 22.00 uur (koffie/thee vanaf 19.45 uur).

Het doel van deze avond is voorlichting en bewustwording.

Gerbas Evers, teammanager Langerdurende Zorg GGZ Rijnstreek, zal een inleiding houden over het thema en zo het leven van mensen met psychiatrische ziektes schetsen.

Daarna vertellen twee ervaringsdeskundigen hun verhaal over de pijn die zij ervaren in hun leven en hoe zij daarmee omgaan. Zelf schrijven zij over 'jezelf pijn doen' het volgende:

"Op dit thema rust een groot taboe. Er wordt niet veel over gesproken en de meeste mensen weten er geen raad mee. Jongeren en volwassen die zichzelf pijn doen willen niet opvallen in de gemeenschap. Het is dan ook moeilijk om die mensen te herkennen. Ze dragen kleding met lange mouwen, vanwege hun schaamte voor de verwondingen. Toch gaat er vaak veel leed en verdriet schuil achter dit zelfverwondende gedrag en hebben zij behoefte aan hulp en een luisterend oor. Wanneer mensen uit schaamte hun pijn en verwondingen verbergen: hoe herken je hen dan? En wanneer je vermoedt dat iemand zichzelf verwond, wat is een goede manier om in gesprek te gaan? Welke ondersteuning is helpend en wat kun je beter niet doen? "

Na de pauze willen we met elkaar in gesprek gaan en proberen we handvatten te krijgen om open en betrokken om te gaan met mensen die lijden aan het leven. Zo kunnen mensen die hulp nodig hebben mogelijk eerder gesteund worden en wordt het onderwerp 'als het leven pijn doet' meer bespreekbaar.

Nadere informatie en aanmelding voor deze bijeenkomst:

Herma Kamphuis, geestelijk verzorger, h.kamphuis@ggzrijnstreek.nl tel.: 0172-852737.

Diaken Gillion Greeve, g.greeve@heilighethomas.nl; tel.: 06-22086108.

Vastenaktie 2015

Morogoro Support Foundation (MSF)

Ook dit jaar heeft onze parochie weer een eigen project gekozen en dit jaar is onze vastenactie voor de 'Morogoro Support Foundation'

(MSF) een Stichting vanuit het Alrijne (Rijnland) Ziekenhuis ondersteunt de opleiding van artsen en verpleegkundigen van dit regionale ziekenhuis. De opleidingskosten voor medische opleiding is voor Tanzaniaanen nauwelijks op te brengen. Hierdoor dreigt een tekort aan goed medisch personeel voor dit katholieke ziekenhuis, dat gerund wordt door Tanzaniaanse nonnen. Het St. Kizito ziekenhuis in Mikumi, Tanzania is een klein regionaal ziekenhuis, in 1971 gestart door een Nederlandse missionaris. Er is in het ziekenhuis een eenvoudige operatiekamer, kraamkliniek, kinderafdeling en een HIV afdeling. Het beleid van het ziekenhuis is om iedereen te helpen, ook mensen die het niet kunnen betalen. Dit betekent dat er altijd een tekort is aan financiële middelen en goed opgeleide medewerkers.

Daarom heeft de Thomasparochie gekozen om het ziekenhuis in Mikumi in Tanzania te ondersteunen. We doen dit door geld in te zamelen in de parochie en op verschillende scholen.

Er zijn sobere maaltijden, een eenvoudige maaltijd van soep en brood waarmee we ons in de veertigdagentijd verbinden met al die mensen op de wereld, die elke dag sober eten. De soep wordt door vrijwilligers gekookt.

De parochie koos voor dit project, omdat onze plaatsgenoot, Henk de Boer, nauw betrokken is bij dit project. Veertig jaar geleden werkte hij 2 jaar in Tanzania om te helpen bij het aanleggen van waterputten. Later, door zijn werk, kwam hij in het Rijnland ziekenhuis in Leiderdorp. Dit ziekenhuis helpt het ziekenhuis in Mikumi. Henk wist nog dat dit ziekenhuis werd gebouwd door een missionaris, die Piet de Boer heette. Henk spreekt, ook nog steeds de taal van het land, het Swahili. Toen men vroeg aan Henk of hij zo nu en dan eens mee wilde naar Tanzania om daar te helpen ging hij daar direct op in en doet dat nog regelmatig. Hij ondersteunt de technische dienst. Tijdens de sobere maaltijden heeft Henk de Boer een presentie gegeven van het project.



VASTENAKTIE

Ook in het diaconale weekend van 28 februari en 1 maart heeft Henk de Boer en Michael Visser, chirurg in het LUMC en lid van de stichting MSF, in alle kerkdiensten verteld over dit project. Tijdens deze viering is er ook voor dit doel gecollecteerd en dit heeft een mooi bedrag van bijna € 2000,- opgeleverd. In de Hazerswoudse kernen worden vastenzakjes thuis bezorgd en weer opgehaald en in Alphen aan den Rijn worden vastenzakjes mee bezorgd met het parochieblad en deze kunnen ingeleverd worden in de kerken. Heeft u dit allemaal gemist en wilt u toch meedoen stort dan een bijdrage op: rekening nummer van *RK Kerkbestuur parochie Heilige Thomas NL24 INGB 0000 3447 14*. Omschrijving: vastenactie. Alles wat wij bijeen brengen als parochie wordt door de vastenactie Nederland met 50 % verhoogd.

Het is goed om als parochie heilige Thomas achter dit bijzondere project te staan en zo mensen in Tanzania kansen en mogelijkheden te geven en bij te dragen aan hun welzijn.

Doet u ook mee?

Diaken Gillion Greeve en werkgroep Missie Ontwikkeling en Vrede

Levendige hongerdoeken



Leven zoeken
Leven vinden
Leven vanuit eerbied
Leven naar het licht
Leven doorgeven

In drie van onze parochiekernen hangen de hele Veertigdagentijd prachtige hongerdoeken, die de schriftlezingen van de vijf vastenweken op verschillende wijzen uitbeelden. Een knap staaltje van creativiteit. Een groot compliment

aan de ± 25 vrijwilligers die hier vele uren in hebben gestoken.

Het hoofdthema is 'leven', zoals u ook in het voorpagina artikel kunt lezen. In iedere parochiekern liggen brochures, waarin de drie doeken staan afgebeeld, alsook een beschrijving hoe de doeken zijn samengesteld en wat ze ons willen zeggen. Op Palmzondag, 29 maart, kunt u tussen 14.00 uur en 16.00 uur de hongerdoeken bekijken en er uitleg bij krijgen.

U bent welkom in de Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp, in De Bron

in Alphen aan den Rijn en in de Bernarduskerk in Hazerswoude-Rijndijk, waar u ook een kopje thee of koffie kunt drinken.

Op de website kunt u ook de doeken bewonderen en de beschrijving daarvan lezen.

De uiteindelijke bedoeling van deze hongerdoekactiviteit is: gemeenschapsvorming in het gezamenlijk en individueel beleven van de bezinningstijd naar Pasen om met nieuwe energie gelovig onze levensreis te vervolgen.

Presentatoren gezocht

voor het programma "Kerk Centraal"

Dit programma wordt uitgezonden via de regionale omroep 'Studio Alphen' elke zondag van 10.00 tot 12.00 uur. De frequenties zijn: Alphen aan den Rijn, Aarlander-veen en Zwammerdam FM 90.0; Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen FM 106.5; Kabel (overal) FM 103.4.

Voor informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met Peter Jeucken: jeuckenp@alphenstadfm.nl.



Alphenaren voor Alphenaren

kleding en kledingsorteerders gevraagd

Via het Diaconaal Platform Alphen is onderstaande oproep ontvangen door het PCI.

De stichting 'Alphenaren voor Alphenaren' verzorgt voor de mensen die het nodig hebben regelmatig noodzakelijke kleding. Via diakens en hulpverleners krijgen zij aanvragen voor deze en andere materiële ondersteuning. Vanaf maart willen zij ook regelmatig kleding geven aan mensen die o.a. gebruik

maken van de voedselbank. Om dat te kunnen organiseren hebben zij kleding, schoenen, etc. nodig en handen om dit uit te sorteren. Kleding kan ingeleverd worden bij de 'Grand Bazar', Overtureweg 19, Alphen aan den Rijn (op de parkeerplaats bij 'Lid' staat een kledingcontainer). Aangeven wanneer u beschikbaar bent om eens te helpen kan via: info@stichting-slimm.nl of bel 0172-769158.

Parochiële Caritas Instelling (PCI) H. Thomas

Diaconaal Platform Alphen start werkgroep 'Vluchtelingen'

Regelmatig wordt er een beroep gedaan op de Alphenese kerken om vluchtelingen te begeleiden of te helpen bij gezinshereniging. Naast financiële hulp is informatieverstrekking en begeleiding van deze vluchtelingen van groot belang. Het noodfonds Bron/Goede Herderkerk doet dit incidenteel maar dit zou meer structureel moeten plaatsvinden. Dit is intensief en vereist specifieke expertise. Tot een paar jaar geleden was er een werkgroep die Alphen-breed

kennis deelde op het gebied van vluchtelingen en allerlei praktische zaken regelde. Iets dergelijks is momenteel opnieuw nodig. Wie wil hierin mee doen en heeft kennis, handen en oren ter beschikking? Graag aanmelden via secretarisdpalphen@hotmail.com.

*Parochiële Caritas Instelling (PCI)
H. Thomas*

Hemelse koffie

Wat een geweldige reacties heb ik ontvangen naar aanleiding van dit nieuwe initiatief in de parochie. Twee groepen mensen belden of mailden mij voor de 'hemelse koffie'. De ene groep greep de kans voor een pastoraal gesprek. Fantastisch dat mensen dat doen. Ik (én ook mijn collega's) kom graag bij u langs voor een gesprek bij de koffie. Fijn om dat ook te kunnen en blijven doen naast alle vergaderingen. Daarnaast is er een groep met wie ik ook spreek aan de hand van kaartjes. Deze laatste groep mensen heb ik gevraagd of ik het gesprek mag samenvatten en plaatsen in het parochieblad. Zo vindt u er het gesprek met mevrouw Van der Velde. Ook dit is geweldig om te doen.

Kortom, schroomt u niet en belt of mailt u mij en ik kom graag bij u langs voor koffie. Of dat nu met of zonder kaartjes 'hemelse koffie' is. Pastor Visser, pastor Greeve en ik vinden zulke gesprekken met u immers belangrijk en tja...hemelse koffie...daar zeggen we graag ja op.

Pastoraal werker Lâm



Hemelse koffie met.....

Dit keer mocht ik van een hemels kopje koffie genieten bij mevrouw Van der Velde (87 jaar). Van origine uit Rotterdam en nu al weer 47 jaar wonend in Alphen aan den Rijn. Zij trok de volgende vragen:

Een hemels moment:

"Dat herinner ik me heel goed. Het was in Zwitserland met mijn man en kinderen. Mijn zus met haar kinderen waren er ook. We waren hoog op een berg en het uitzicht was mooi! Het weer was prachtig die dag. Ik had het gevoel dat ik daar wilde blijven. Dat was echt een hemels moment. Jammer dat we weer weg moesten."

Wie inspireert u in het leven?

"Ik wilde van alles in mijn leven. Daarom heb ik boekhouden gestudeerd in de avonduren naast het werk. Ik wilde namelijk verder. Zo heb ik op mijn manier mijn best gedaan om alles te halen. Ik denk dat mijn neef voor mij een inspiratie is geweest. Hij heeft hard moeten werken om uiteindelijk zelfs professor te zijn. Hij gaf mij het goede voorbeeld om hard te blijven werken in het leven. Mijn moeder was ook enorm ijverig."

Jezus is voor mij...

"Daar kan ik niet buiten. Ik heb Hem hard nodig in mijn leven. In alles wat ik doe. Ik bid dan ook veel tot Hem. Het meest bid ik in bed. Dan bid ik voor mijn familie, voor hen die ziek zijn. Overdag kom ik er niet aan toe. Ja, wel bij het eten en drinken. Dan bid ik natuurlijk ook. Jezus is voor mij natuurlijk altijd wel aanwezig. Ik heb dat ook wel meegekregen door de zusters Franciscanessen toen ik nog kind was."

Een persoonlijk moment van gelukkig voelen:

"Dat zijn die momenten waarop wij als familie bij elkaar zijn. Mijn schoonzoon en mijn dochter nodigen de familie uit en als we dan bij elkaar zijn vind ik dat erg fijn. Op de feestdagen en met kerstmis o.a. Familiebanden zijn voor mij heel belangrijk. Het is belangrijk om elkaar te zien en samen te zijn. Het is dan zo gezellig. Ik kan genieten van de gezellige sfeer als ik mijn kleindochter zie. Ik ben erg trots op haar. Het is goed om bij elkaar te blijven en daarom maken we er altijd iets moois van."

Mevrouw van der Velde, dank voor de koffie en dit hemels gesprek.

Pastoraal werker Lâm

Voorstelling musical Mozes

Zaal open: 19.30u, aanvang 20.00u.

| | | |
|----------|----------|------------------------------------|
| Vrijdag | 10 april | De korenaar Hazerswoude-Dorp |
| Zaterdag | 11 april | De Korenaar Hazerswoude-Dorp |
| Zaterdag | 18 april | Ontmoetingskerk Koudekerk a/d Rijn |

Kaarten á € 10,00 pp vanaf 9 maart te koop:

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| The Read Shop Hazerswoude | Dorpsstraat 134 | Hazerswoude-Dorp |
| Tweewielers Theo van Zanten | Dorpsstraat 176 | Hazerswoude-Dorp |
| Drogisterij De Margriet | Da Costasingel 6 | Hazerswoude-Rijndijk |
| Bij ons! Bloem & Kado | Prins Bernhardstraat 52 | Koudekerk aan den Rijn |

Namens de werkgroep 'Mozes': Gerard Kulker en Jetske Kok

Herinnering Stille Omgang 2015

In de nacht van 21 op 22 maart 2015 wordt vanuit Parochie Heilige Thomas meegelopen met de Stille Omgang in Amsterdam. U kunt zich nog aanmelden. Voor verder informatie zie de folder achter in de kerken. Ook kunt u mailen naar: vanvliet99@gmail.com.

Anneke, Ruud, Sebastiaan

Uitnodiging voor 19 april

Fietsen voor Maleisië

Voor pater Ferd Vergeer, die al vele jaren in Maleisië werkt, houden we weer een fietstocht om zijn werk te ondersteunen. Dit jaar vanuit Noordwijkerhout, onder het motto:

"Wij genieten van een mooie fietstocht door de Bollenstreek en laten de pater, financieel meegenieten!" Pater Ferd werkt voor de Dayaks en zij "sparen"

voor een nieuwe kerk, de oude kerk is te klein geworden! U kunt *gratis* meedoen aan de fietstocht, na afloop houden we een inzameling om pater Ferd en zijn mensen moreel en financieel te steunen. U bent van harte welkom.

Wanneer: zondag 19 april 2015
Start: 13:30 uur (vanaf 13.00 uur koffie/thee)

Waar: 't Victorhuis, Sporkenhout 12, 2211 PL Noordwijkerhout
Hoe lang: ca. 25 km in rustig tempo langs de bloeiende bollenvelden.
Informatie: Familie Vergeer
0172-474115,
06-10823712

Rijnlandse Bedevaart naar Kevelaer

De Rijnlandse Bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op 24, 25 en 26 augustus. Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat van uw parochiekern. Inschrijven voor de bedevaart kan vanaf 1 mei tot 1 juli 2015.

Rijnlandse Bedevaarten, Monique Evers

Bedevaarten naar Banneux in 2015

De volgende bedevaarten staan het komende seizoen op het programma:

- Een tweedaagse bedevaart op 2 en 3 mei 2015.
- Een ééndaagse bedevaart op zaterdag 16 mei 2015.
- Een vijfdaagse bedevaart van 29 mei t/m 2 juni 2015 (onder medische begeleiding).

Voor meer informatie bezoek de website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl.

Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

| | | | |
|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| Zuidervaart | dinsdag | 10.30 uur | 24 en 31 maart, 7 en 21 april, 5 mei |
| Westerhove | woensdag | 09.30 uur | 1 april en 6 mei |
| Oudshoorn | woensdag | 11.00 uur | 18 maart, 1 en 15 april |
| Driehoorne | donderdag | 09.30 uur | elke week |
| | Witte Donderdag | 15.00 uur | 2 april aangepaste tijd |
| | Goede Vrijdag | 15.00 uur | 3 april Kruisweg |
| | Hemelvaartsdag | 09.30 uur | 14 mei |
| Rhijndael | donderdag | 10.00 uur | elke week; niet op Hemelvaartsdag |
| Driehof | vrijdag | 11.00 uur | elke week; niet op 3 april |
| | Witte Donderdag | 11.00 uur | 2 april |
| Het Anker | vrijdag | 09.30 uur | elke week |
| | Goede Vrijdag | 09.30 uur | 3 april Kruisweg |
| St. Joseph | zaterdag | 09.45 uur | elke week |
| | Witte Donderdag | 10.30 uur | 2 april Heilig avondmaalviering |
| | Stille Zaterdag | 18.30 uur | 4 april Paaswake |
| Oudshoorn | zaterdag | 11.00 uur | 28 maart, 18 april, 16 mei |
| Hooge Burch | zondag | 11.00 uur | elke week |
| | Witte Donderdag | 19.00 uur | 2 april |
| | Goede Vrijdag | 16.30 uur | 3 april Vesper |
| | Stille Zaterdag | 19.30 uur | 4 april Paaswake |
| | Pasen | 11.00 uur | 5 april m.m.v. zanggroep |



Colofon

Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.
Tel. 071 – 3414210, altijd bereikbaar.
E-mail: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl
Openingstijd: op donderdag van 13.30 - 15.30 uur.
Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

Kopij parochiekern

E-mail: redactierijndijk@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij

Nummer 3: 24-4-2015

Verschijningsdatum

Nummer 3: 7-5-2015

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen kunt u doorgeven aan het secretariaat van de parochiekern.

Commissie van beheer

Tineke Heemskerk, secretaris
Jan de Groot, penningmeester
Annie van Dijk, secretariaat parochie
Els van Wetten, notulist
Henk de Boer, lid
Arthur van der Drift, lid

Betalingen:

Misintenties, doopbijdragen, giften:

Rabobank: NL 73RABO 0325908168 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 74INGB 0000076288 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.

Kerkbijdragen:

Rabobank: NL 17RABO 0325913153 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 71INGB 0002531800 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.

Kerk aan de Rijn

Het overkomt mij nog weleens dat mensen tegen mij als ze bij de Bernarduskerk komen zeggen: "O, wordt deze kerk nog steeds gebruikt?" "Ja, elke zondag luidt de klok en is er een viering."

En als men dan binnenkomt en rond kijkt dan zegt men met verbazing: "O, het ziet er ook nog mooi uit en eigenlijk is het buiten ook erg mooi!" Met dank aan alle vrijwilligers ziet het er ook mooi uit. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. De banken zijn hard en als er veel wind is

dan valt het niet mee om de kerk warm te krijgen. Misschien kent u ook nog wel wat minpunten. Die hoeft je niet weg te wuiven en dat gebeurt ook niet. In de commissie van beheer wordt er over gesproken en het krijgt zeker aandacht.

Voorlopig wordt er nog aan de buitenkant gewerkt en wordt de westkant van de kerk onderhanden genomen, gevoegd en geverfd. Je ziet het niet zo snel maar de steiger staat er nog steeds en op woensdag en vrijdagmorgen wordt er

stug doorgewerkt. Ondertussen is in de sacristie laminaat gelegd en dat is erg opgeknapt. Nu we de eerste 10 jaar de Bernarduskerk nog blijven gebruiken moeten we voor het gebouw blijven zorgen. Gelukkig hebben we onze topvrijwilligers op wie we kunnen bouwen.

*Namens de commissie van beheer,
Tineke Heemskerk*

Terugkijken op de ouderencontactmiddag

We mogen wel zeggen een geslaagde middag voor de ouderen van onze parochiekern. Veel om van na te genieten. Een grote opkomst, een gevarieerd aanbod van activiteiten en vooral een gezellig bij elkaar zijn. Een uitleg over het hongerdoek, de crea club van de H. Geest parochiekern met hun zelf vervaardigde zaken van allerlei restmateriaal. Zij maken dit om het te verkopen voor het goede doel. Heeft u het gezien wat u van oude plastic boodschappentassen kunt maken; inspiratie opgedaan

en gaat u er ook mee aan de gang?

Er is in de oude doopboeken gezocht, naar de doop van vader of moeder, van jezelf. Bij sommigen bestond onzekerheid wie nu de peetoom en peettante toch waren. Ze hebben het gevonden, zwart op wit.

De schaatsen waarover Toon van Kempen niet uitgepraat raakte. Toon, het was Genieten met een hoofdletter. Dank jullie allemaal.

Ps. Dit wordt parochiebreed gelezen en voor u allemaal hebben we een oproep: heeft u oude schaatsen liggen, schaatsen met een krul, schaatsen van opa of oma of schaatsen met een verhaal? Mogen ze wel weg? Bel dan ons secretariaat dan zorgen wij dat ze in het schaatsmuseum van Toon van Kempen komen.



*De vrijwilligers van
Zorg en Aandacht*

Terugblik op Aswoensdag

In alle kernen van onze parochie werd Aswoensdag gevierd. Maar de Aswoensdagviering in de kern Michael en Bernardus was net als vorig jaar weer heel bijzonder omdat het een oecumenische viering was in de Ontmoetingskerk in Koudekerk. Het was een erg mooie een inspirerende viering aan het begin van de veertigdagentijd waarin ds. Henriette Gosliga voorging samen met pastor Lãm en mevrouw Jacqueline van der Lee, die in onze parochie stage loopt. Vele mensen durfden het askruisje te ontvangen om getekend de veertigdagentijd in te gaan. We zijn de PKN dankbaar voor hun gastvrijheid en zijn blij met deze stap, oecumenische start op weg naar Pasen.

De Raad van Kerken

Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas

| Datum | | St. Bonifaciuskerk | De Bron |
|--------------|-------------------------------|--|--|
| Za 21 maart | 5e zondag veertigdagentijd | 19.00u Boeteviering Cantor | |
| Zo 22 maart | | 09.30u Woord- en communieviering Caeciliaکور | 11.00u Eucharistieviering Cantores |
| Woe 25 maart | Vesperviering | 19.30u Vesperviering Cantor | |
| Za 28 maart | Palmzondag | 19.00u Eucharistieviering Samenzang | |
| Zo 29 maart | | 09.30u Woord- en communieviering Caeciliaکور | 11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst |
| | | 11.00u Gezinsviering Kinderکور | |
| Do 2 april | Witte Donderdag | 19.30u Eucharistieviering In Between | |
| Vr 3 april | Goede Vrijdag | 14.00u Kinderkruisweg 15.00u Kruisweg 19.30u Gebedsviering In Between | 15.00u Kruismeditatie Samenzang 19.30u Woord- en gebedsviering Oecumenisch koor |
| Za 4 april | Paaswake | 21.00u Eucharistieviering In Between | 19.30u Familieviering Gastکور jongeren |
| Zo 5 april | Paasmorgen | 09.30u Eucharistieviering Caeciliaکور | 11.00u Eucharistieviering Broncantorij |
| Ma 6 april | 2e Paasdag | 10.30u Eucharistieviering Samenzang | Zie St. Bonifaciuskerk |
| Za 11 april | 2e zondag van Pasen | 19.00u Eucharistieviering Samenzang | |
| Zo 12 april | | 09.30u Eucharistieviering Samenzang | 11.00u Eucharistieviering 1e communieviering Bronzangertjes |
| Za 18 april | 3e zondag van Pasen | 19.00u Woord- en communieviering Samenzang | |
| Zo 19 april | | 10.30u 1e Communieviering Kinderکور | 11.00u Woord- en communieviering Broncantorij Kinderwoorddienst |
| Za 25 april | 4e zondag van Pasen | 19.00u Eucharistieviering In Between | |
| Zo 26 april | | 09.30u Woord- en communieviering Samenzang | 11.00u Woord- en communieviering Broncantorij |
| Vr 1 mei | 1e vrijdag van de maand | 19.00u Eucharistieviering | |
| Za 2 mei | 5e zondag van Pasen | 19.00u Eucharistieviering Samenzang | |
| Zo 3 mei | | 09.30u Eucharistieviering Caeciliaکور | 11.00u Eucharistieviering Cantores |
| Za 9 mei | 6e zondag van Pasen | 19.00u Woord- en communieviering Samenzang | |
| Zo 10 mei | | 09.30u Eucharistieviering Gregoriaans koor | 11.00u Eucharistieviering Gregoriaans koor |
| Do 14 mei | Hemelvaartsdag | 10.30u Eucharistieviering Caeciliaکور | |
| Za 16 mei | 7e zondag van Pasen | 19.00u Eucharistieviering Samenzang | |
| Zo 17 mei | | 09.30u Woord- en communieviering Samenzang 11.00u Gezinsviering Kinderکور | 10.00 uur Oec. gebedsdienst Oecumenisch koor Kinderwoorddienst |

van 21 maart t/m 17 mei 2015

| HH. Engelbewaarderskerk | H. Bernarduskerk | Lezingenrooster | Datum |
|---|---|---|--------------|
| 19.00u Boeteviering Cantors | | Jer. 31, 31-34 Joh. 12, 20-33 | Za 21 maart |
| 09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor | 11.00u Eucharistieviering Cantu Presentatie van de vormelingen van alle kernen | | Zo 22 maart |
| | | | Woe 25 maart |
| | | Jes. 50, 4-7 Mc 14, 1-15, 47 | Za 28 maart |
| 09.30u Woord- en communieviering De Sterretjes | 11.00u Gezinsviering Bernarduskoor | | Zo 29 maart |
| 19.30u Eucharistieviering Parochiekoor | Zie de Engelbewaarderskerk | Ex.12, 1-8.11-14 Joh. 13,1-15 | Do 2 april |
| 15.00u Kinderkruisweg De Sterretjes | Zie de Engelbewaarderskerk | Jes. 52,13-53,12 Joh. 18,1-19,42 | Vr 3 april |
| 19.30u Gebedsviering Bernarduskoor | | | |
| 21.00u Eucharistieviering Parochiekoor | 19.00u Familieviering De Sterretjes | Gen.1;Ex.14;Jes.55 Mc. 16,1-8 | Za 4 april |
| 10.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor | 11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor | Hand.10,34a.37-43 Joh.20,1-9 | Zo 5 april |
| Zie St. Bonifaciuskerk | Zie St. Bonifaciuskerk | Hand.2,14.22-32 Mt.28,8-15 | Ma 6 april |
| | | Hand.4,32-35 Joh.20,19-31 | Za 11 april |
| 09.30u Woord- en communieviering Cantu | 11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor | | Zo 12 april |
| 19.00u Eucharistieviering Cantors | | Hand.3,13-15.17-19 Lc.24,35-48 | Za 18 april |
| 09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor | 11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor | | Zo 19 april |
| | | Hand.4,8-12 Joh. 10,11-18 | Za 25 april |
| 09.00u 1e communieviering De Sterretjes | 11.30u 1e communieviering Kinderkoor | | Zo 26 april |
| | | | Vr 1 mei |
| 19.00u Woord- en communieviering Cantors | | Hand.9,26-31 Joh. 15, 1-8 | Za 2 mei |
| 09.30u Woord- en communieviering Cantu | 11.00u Eucharistieviering Parochiekoor | | Zo 3 mei |
| | | Hand.10,25-26.34-35.44-48 Joh. 15,9-17 | Za 9 mei |
| 09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor | 11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor | | Zo 10 mei |
| 10.00u Weilandviering in De Groene Kathedraal St. Ceciliakoor | 10.00u Weilandviering in De Groene Kathedraal St. Ceciliakoor | Hand.1,1-11 MC16,15-20 | Do 14 mei |
| 19.00u Eucharistieviering Samenzang | 19.00u Pinksternoveen | Hand.1,15-17.20a. 20c-26 Joh.17,11b-19 | Za 16 mei |
| 09.30u Eucharistieviering Cantu | 11.00u Eucharistieviering Parochiekoor | | Zo 17 mei |



Pinksternoveen

Nog maar net het begin van de veertigdagentijd kwam er in Boskoop een groep mensen bij elkaar uit de diverse parochies uit het Groene Hart om de Pinksternoveen voor te bereiden. Naast de parochiekern de heilige Geest en de locatie Ipse de Bruggen in Zwammerdam doet ook de parochiekern Michael Bernardus mee in de Pinksternoveen. De Pinksternoveen met dit jaar als the-

ma "Hoe raakt de Geest u?" gaat op vrijdag 15 mei van start in Aarlanderveen. Daarna gaan we in twee kringen uiteen, om op zaterdag 16 mei om 19.00 uur samen te komen in de Bernarduskerk in Hazerswoude-Rijndijk. Voor onze kern is het heel bijzonder dat op zaterdagavond de klok luidt en de deur van de kerk open gaat voor een viering, maar we hopen toch dat vele parochianen

aanwezig willen zijn. We gaan deze viering samen voorbereiden met de parochiekern St. Bonifacius en we nodigen u van harte uit in deze viering.

*Lydia Borst, Cock Kroft,
Tineke Heemskerk*

Lief en Leed

Rein, Jozeph Ermelindes Maria Heemskerk werd op 15 februari gedoopt in de Bernarduskerk.

We wensen Rein en zijn familie alle goeds en Gods zegen toe.

Weet je dat...

- ... er in de Goede Week geen vieringen zijn in de Bernarduskerk.
- ... alle vieringen in de Goede Week dit jaar in de Engelbewaarderskerk gehouden worden.
- ... het parochiekoor en het Bernarduskoor daar zullen zingen.
- ... u voor vervoer naar de kerk kunt bellen met de heer Jos Heemskerk 071 341 3881.
- ... we hopen op mooi fietsweer.
- ... er op Paaszaterdag om 19.00 uur in de Bernarduskerk een familieviering is.
- ... het kinderkoor "De Sterretjes" uit Hazerswoude-Dorp dan zal zingen.
- ... we niet weten of de kippen van Aad Straver ook paaseieren zullen leggen.
- ... we er wel op rekenen.
- ... aan een ei van Witte Donderdag speciale krachten worden toegedacht.
- ... je een ei, gelegd op Witte Donderdag, niet opeet.
- ... je het ei het hele jaar kunt bewaren.
- ... je bij een pijntje er met het Witte Donderdag ei gewoon overheen kunt wrijven (dit is geen medisch advies).
- ... er her en der in de banken in de Bernarduskerk kussentjes liggen.
- ... de knielmatjes ook het zitcomfort kunnen verhogen.
- ... u het wekelijkse mededelingenblad ook per mail kunt ontvangen.
- ... er rond kerst iets fout ging met de verzendlijst.
- ... u misschien niet op de nieuwe lijst staat.
- ... u zich altijd kunt melden bij het mailadres: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl





Colofon

Parochiekerk H.H. Engelbewaarders

Parochiecentrum – secretariaat parochiekerk

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp

Tel.: 0172 587171

E-mail: hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl

Openingstijden: ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur.

Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.

B.g.g.: 0172 588260 Anneke Koeckhoven of

0172 588554 Conny van Dijk

Kopij parochiekerk

E-mail: redactiedorp@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij:

Nummer 3: 17-4-2015

Verschijningsdatum:

Nummer 3: 7-5-2015

Pastoraatgroep

Pastoraat: Anneke Koeckhoven tel.: 0172 588260

Liturgie:
Diaconie:

Yvonne Heemskerck
Conny van Dijk

tel.: 0172 588425
tel.: 0172 588554

Commissie van beheer

Piet van Leijden, voorzitter
Andries Kerkvliet, secretaris
E. Plaisier, penningmeester
Cor den Hollander, Beheer Gebouwen
Vacature, vrijwilligerscoördinator
Jan Koeckhoven, lid

tel: 0172 588990
tel: 0172 589369
tel.: 0172 589965
tel: 06-53416152
tel: 0172 588260

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:

Rabobank: NL56 RABO 0325935343 t.n.v. R.K. Kerkbest Par
Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank NL45
INGB 0003917913 t.n.v. Parochiekerkbestuur Engelbewaarders,
H-Dorp.

Kerkgiften:

Rabobank: NL24 RABO 0325904588 t.n.v. R.K. Kerkbest Par
Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank: NL82
INGB 0000280232 t.n.v. Kerkgiften Parochie Engelbewaar-
ders, H-Dorp.



Berichten uit de commissie van beheer

Laat ik beginnen met u te vertellen dat we weer voldoende mensen hebben gevonden om het parochiebestuur compleet te maken. Uit al onze kernen hebben we twee personen gevonden die in het bestuur plaats nemen onder voorzitterschap van pastoor Visser. Anneke Koeckhoven en ik zijn de vertegenwoordigers uit onze kern. Ik ben erg blij dat Anneke bereid is om in het bestuur plaats te nemen maar dat houdt wel in dat Anneke uit de pastoraatgroep gaat. We moeten dan ook hard op zoek naar nieuwe mensen voor deze werkgroep.

Vierentwintig februari was er weer een parochiekerkraadvergadering. Deze vergadering is openbaar en u kunt hier ook spreektijd aanvragen. Hierin komen het pastoraal team, de leden van onze pastoraatgroep, de leden van de commissie van beheer, vijf parochianen en van al onze werkgroepen een vertegenwoordiger bij elkaar. Het is een zeer zinvolle vergadering waarin we veel wetenswaardigheden die in onze kern spelen snel aan elkaar kunnen uitwisselen. Ook kunnen er adviezen gegeven worden aan het pastoraal team en het parochiebestuur.

De afgelopen vergadering is er gesproken over de betrokkenheid van u als parochiaan bij onze kerk en hoe we u daarover kunnen benaderen. Er is een commissie gevormd, die bij de volgende vergadering daar voorstellen over zal doen hoe wij u kunnen bereiken en hoe u ons uw mening kunt geven. Ik wil u dan ook vragen als wij u benaderen, uw medewerking daaraan te geven. Uw medewerking is van groot belang zodat

wij weten hoe u als parochiaan betrokken bent bij onze kern en dat wij eventueel kunnen kijken hoe uw betrokkenheid te vergroten. Wat weer van belang is om onze kern in stand te houden.

Op onze begraafplaats wordt het dak boven de urnenmuur vernieuwd en worden er nieuwe columbariumelementen bij geplaatst. Ook zijn de tarieven van de begraafplaatsen in onze parochie opnieuw vastgesteld, dus zowel bij de Bonifaciuskern als bij de Engelbewaarders zijn nu de tarieven gelijk.

Ons kerkgebouw en pastorie staan weer keurig in de verf en op de plaats waar het noodgebouw van de Michael-school heeft gestaan is een hek neergezet en er is klimop geplant. Ook is er een zaaibak gemaakt zodat we straks bloemen voor de kerk kunnen snijden van door de tuingroep gekweekte planten. Dan wil ik nog een woord van dank uitspreken aan Anke Pannebakker, na veel jaren namens onze kern in het bestuur van Aurelia (vereniging palliatieve terminale zorg) gezeten te hebben is zij gestopt. Voor Anke hebben wij Anneke van Driel bereid gevonden om haar plaats in te nemen.

Zo is er weer veel *goed nieuws* en wens ik u namens de commissie van beheer een Zalig Pasen.

Piet van Leijden

Dienst van de stuurgroep Diaconie

Maart: Conny van Dijk tel.: 588554
April: Anneke Koeckhoven tel.: 588260

Beste medeparochianen, laat van u horen als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.



Geslaagde ouderencontactmiddag

Op donderdag 12 februari jl. organiseerde de stuurgroep diaconie van de parochiekern H.H. Engelbewaarders een gezellige middag voor parochianen van 80 jaar en ouder. Om 14.30 uur waren 45 gasten aanwezig in gebouw de Regenboog aan het Raadhuisplein. Na een kopje koffie of thee met een lekkere koek opende pastor G. Greeve deze middag met een toepasselijk woordje en hij had in het kader van deze middag een aantal oude liturgische boekjes en beelden meegenomen.

Daarna was het woord aan de heer C. Aantjes, die een grote koffer met 'herinneringen' had meegenomen. Veel verschillende voorwerpen werden getoond en van de meesten wist men nog wel



waar deze voor gebruikt werden en kwamen de verhalen daarover los. In de pauze nog een kop koffie of thee, met nog een koek of een heerlijke Belgische bonbon. In de tussentijd legde de heer Aantjes op elke tafel diverse oude

gereedschappen en voorwerpen neer, waarvan het soms moeilijk was om te raden waar deze voor gebruikt werden. Na de pauze kwam de uitleg daarover en een enkele keer kon men zelfs de heer Aantjes nog wat wijzer maken! Even later kwamen de drankjes op tafel en nippend aan een advocaatje met slagroom, een lekker wijntje of een glaasje fris met een stukje kaas of worst werden de verhalen steeds sterker en hilarisch.

Om 17.00 uur sloot Conny van Dijk deze zeer geslaagde middag af met een aanbeveling om vrijblijvend 'Projecthulp Sri Lanka' van de heer Aantjes te steunen en kon iedereen weer huiswaarts.

Stuurgroep Diaconie

Nieuws van de R.A.S.-eetgroep

Iedere laatste vrijdag van de maand worden er in de keuken van De Korenaar 3 gangen menu's bereid door Rita, Annie en Suus. Inmiddels hebben zij dat al meer dan honderd keer gedaan! In de bediening worden zij bijgestaan door hun partners Jan, Hans en Wim. Sociaal contact, culinair verwend worden en een bijdrage leveren aan een goed doel, dat is waar de RAS-eetgroep zich voor inzet. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Ieder jaar wordt voor de opbrengst een ander goed doel gekozen. Voorwaarde is dat er vrijwel niets aan de strijkstok mag blijven hangen en dat er een directe of indirecte connectie is met iemand uit voormalig Rijnwoude.

In 2014 is gekozen voor het Jantien Aidsproject in Gambia, opgezet door Janny Kopan-Vierstra (zus van Meinte Vierstra) samen met haar vriendin Tineke Cloosterman. Helaas is Tineke in 2013 overleden, maar Janny is het mooie project voort blijven zetten o.a. met behulp van plaatselijke bewoners. Een grote tegenvaller was daarna het stopzetten van een sponsorbijdrage door een bedrijf in verband met bezuinigingen. Omdat tweede kerstdag op de laatste vrijdag in december viel, kwam in 2014 de opbrengst uit 11 in plaats van 12 maaltijden. In november was Janny bij ons te gast en heeft zij een presentatie gegeven van al het mooie

werk waarmee ze bezig is. Voor alle aanwezigen was het duidelijk dat de opbrengst van 2014 hard nodig is en zeer goed zal worden besteed.

Dankzij o.a. uitgekiend inkopen, sponsoring en fooien, maar ook door het grote aantal deelnemers (vrijwel iedere vrijdag is het volle bak), zijn we er in 2014 in geslaagd de records van 2012 en 2013 te evenaren. Zodoende konden we aan Janny voor het Jantien Aidsproject een cheque aanbieden van wederom € 2.250,-.

Voor het jaar 2015 hebben we nog geen besluit genomen over een nieuw goed doel. Er zijn wel een paar suggesties maar wij stellen het op prijs als u ons ook ideeën wilt aandragen.

Als u belangstelling heeft om ook eens op de laatste vrijdag van de maand bij de RAS-eetgroep te komen eten, reserveer dan wel tijdig, want vol is vol (en dat is gelukkig vrijwel iedere maand het geval). U kunt ook cadeaubonnen bij ons bestellen om mensen te verrassen. Voor alle informatie en aanmeldingen kunt u e-mailen naar: jahassefras@hotmail.com of bellen naar tel. 0172-589186.

*Namens de RAS-eetgroep,
Hans Hassefras*



Lief en Leed

Gedoopt

25 januari 2015 is Fenna van Veen gedoopt.

Wij wensen de dopeling, haar ouders en familie veel geluk.

Overleden:

10 januari 2015 is Elisabeth Johanna van der Burg-Berndsen, 88 jaar, woonster van de Driehof overleden.

20 januari 2015 overleed Maria Huibertje -Rietje- Jacobs-Trouw, 72 jaar. Na de uitvaartplechtigheden is zij in Nieuw-Vennep gecremeerd.

21 februari 2015 overleed Gerardus Petrus Martinus -Gerard- Out, 95 jaar. Na de uitvaartplechtigheden is hij op het parochiekerkhof begraven.

Dat zij mogen rusten in vrede



Colofon

Parochiekernen St. Bonifacius en de Heilige Geest

Secretariaten parochiekernen

St. Bonifacius

Paradijslaan 6

2405 CC Alphen aan den Rijn

T. 0172 – 472410 / Fax 0172-471413

E-mail: sintbonifacius@heiligethomas.nl

Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 – 12.00u.

de heilige Geest

“De Bron” kamer 3

Troubadourweg 2

2402 EP Alphen aan den Rijn

Tel. 0172 – 443148

E-mail: deheiligegeest@heiligethomas.nl

Openingstijden: ma t/m vr 09.30 – 12.00u.

Pastoraatgroep St. Bonifacius

Pastoraatgroep de heilige Geest

Erna Teule

Annemiek Plompen

Marchien van de Sande

Hans Lapidaire

Kopij parochiekernen

redactiealphen@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij

Nummer 3: 17-4-2015

Verschijningsdatum

Nummer 3: 7-5-2015

Klachten en opmerkingen over de bezorging

secretariaat parochiekern Bonifacius

Tel. 0172 - 472410

Commissie van beheer

Piet Hoeksel

voorzitter

René van de Burgt

penningmeester

Vacature

secretaris

Dirk Spronk

lid

Arie Hoogervorst

beheer gebouwen

Peter Dobbe

beheer begraafplaats,

uitvaarten en begraven

lid

Erna Teule

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:

ING-bank: NL76 INGB 0004400997 t.n.v. RK

Kerkbest Parochie Heilige Thomas (Boni +

H. Geest), Alphen a.d. Rijn

Kerkgiften:

Rabobank: NL53 RABO 0301614199 t.n.v.

R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (St. Bo-

nifacius), Alphen a.d. Rijn

ING-bank: NL85 INGB 0001593558 t.n.v. RK

Kerkbest Parochie Heilige Thomas

(H. Geest), Alphen a.d. Rijn

Hongerdoek 2015

Na de zomervakantie van vorig jaar komt het idee op om voor de vastenperiode van 2015 weer een hongerdoek te gaan maken. Eind november wordt een en ander concreet. Elke kern van de parochie gaat een eigen hongerdoek maken. Dat maakt het mogelijk om het hongerdoek de hele vastenperiode in de kerk op te hangen. De crea-club van de Bron gaat aan het werk. Richtlijnen zijn de schriftlezingen van de vastenperiode en het thema dat de pastores voor deze vastenperiode gekozen hebben. Dat thema is LEVEN. Vijf zondagen lang komt telkens een ander aspect aan bod: Leven zoeken, Leven vinden, Leven vanuit eerbied, Leven naar het licht, Leven doorgeven. De volgorde is niet willekeurig. Je moet eerst het leven

zoeken en vinden en er iets mee doen voordat je het leven kunt doorgeven. Ook de lezingen volgen deze weg. En geïnspireerd op de lezingen en de richtlijn gaan ook de afbeeldingen op het hongerdoek die weg. Die weg begint bij de ark van Noah en de verzoeking in de woestijn. Gaat langs het offeren van Isaak door Abraham en de gedaantewisseling op de berg Tabor. En via de tien geboden en de reiniging van de tempel in Jeruzalem naar de Babylonische ballingschap en het gesprek tussen Jezus en Nikodemus: God heeft de mensen lief en stuurt zijn enige zoon. En de weg eindigt met het sluiten van het nieuwe verbond en de graankorrel die in de aarde valt en moet sterven om het leven door te geven. Afbeeldingen

van dit alles en nog veel meer zijn terug te vinden op het hongerdoek. Het hangt in de bovenzaal van de Bron.

Kom langs om het te bekijken, er bij stil te staan, het op je in te laten werken. Kom uit de duisternis en ga naar het licht, het Licht van Pasen.

En dit alles met dank aan: Annemiek, Erna, Gabrielle, Lenie, Loes, Marchien, Mieke, Pylar, Til, Yolanda, die het hongerdoek in een periode van twee maanden met heel veel inzet hebben gerealiseerd. En aan Ben, Kees, Ronald, die zorgden dat het hongerdoek werd opgehangen. En niet te vergeten Jan, die het hongerdoek in foto's vereeuwigde.

Hans Lapidaire, pastoraatgroep

Afscheid van pastor Jan Velthuyse

Op zondag 8 maart is emeritus-pastoor Jan Velthuyse voor de laatste keer voorgedaan in Alphen tijdens een reguliere viering. Dat was in de hem zo vertrouwde geloofsgemeenschap van de parochiekern de heilige Geest. Eigenlijk was hij na zijn 60-jarig priesterjubiläum, dat afgelopen zomer gevierd werd, al van plan niet meer voor te gaan in de zondagse liturgieviering. Maar aanhoudend vragen om beurten te vervullen maakte dat hij dit voornemen steeds opnieuw naar voren schoof. Tenslotte heeft hij een definitief besluit genomen en aangekondigd dat 8 maart de laatste keer zou zijn. Aan het einde van die viering

is pastor J. Velthuyse in de Bron toegevoegd en toegesproken en kreeg hij, om gezond te blijven, allerlei gezonde producten.

Parochie H. Thomas is pastor Jan Velthuyse dankbaar voor de vele keren dat hij, na het bereiken van zijn emeritaat, in Alphen is voorgedaan. Met zijn vertelkunst wist hij kerkgangers aan zich te binden en hen te inspireren. Moge het hem gegeven zijn nog vele jaren als parochiaan en als medekerkganger onder zijn mensen te komen.

Ruud Visser, pastoor

Vervoer naar De Bron op zondag

Het is nog altijd mogelijk: wanneer u, om welke goede reden dan ook, vervoer nodig heeft om op zondag naar de viering te kunnen komen, dan willen wij u graag van dienst zijn.

Als u tijdig belt met het parochiecentrum, telefoonnr. 443148 of met mevrouw Yolanda van der Stelt telefoonnr. 06 11953512, dan wordt uw vervoer geregeld.

Annemiek Plompen



Herdenking Deken Zacharias de Korte

Op 5 mei 2015 vieren we onze vrijheid nadat de tweede wereldoorlog 70 jaar geleden ten einde kwam. Daags tevoren, op 4 mei herdenken we de slachtoffers van deze gruwelijke oorlog. Dit jaar willen we vanuit de parochie extra aandacht besteden aan pastoor-deken Zacharias de Korte die eveneens slachtoffer is geworden van de Duitse bezetting. Zacharias de Korte, van 1938 tot 1944 pastoor van de St. Bonifaciusparochie, werd in de nacht van 25 op 26 augustus 1944 gearresteerd onder vermoedelijke verdenking van levensmiddelen te hebben verstrekt aan onderduikers. Via kamp Vught, de concentratiekampen Sachsenhausen en Oranienburg kwam hij terecht in het

concentratiekamp Bergen-Belsen waar hij half maart 1945 ten gevolge van vlektyfus en ondervoeding is gestorven. Aan de noordgevel van de Bonifaciuskerk werd op 4 mei 1947 een herdenkingsmonument voor Deken de Korte onthuld.

Besloten is om op 4 mei 2015 een speciale herdenkingspublicatie over pastoor en Deken de Korte uit te brengen. Daarvoor wordt uiteraard het archief van de parochie zorgvuldig geraadpleegd en gebleken is dat er gelukkig nog veel informatie over deze bijzondere geestelijke bewaard is gebleven. Maar het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als er nog parochianen onder ons



zijn die persoonlijke herinneringen aan Deken de Korte met ons zouden willen delen. Als dat zo is worden ze verzocht contact op te nemen met Kees Slingerland, tel. 06 51614413.

Nachtwake in de Goede Week 2015

'Je bent niet alleen'

In de avond en nacht van Goede Vrijdag op Paaszaterdag van dit jaar willen we opnieuw bij elkaar komen om te waken. Met elkaar de ogen open houden om ons te bezinnen op het wonder van Paasmorgen, de opstanding van Jezus! Na de viering van Goede Vrijdag in De Bron is er eerst gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee. Daarna beleven we in de (beneden-) kerkzaal de gezamenlijke opening van deze nachtwake.

Omdat Pasen dit jaar vroeg valt, duurt de nacht langer en dus de nachtwake ook.

Het is niet iedereen gegeven om de hele nacht aanwezig te kunnen zijn; dat hoeft ook niet. U/jij besluit zelf om de hele nacht mee te waken, dan wel om een aantal momenten mee te maken, of aan te sluiten bij het ochtendgloren. Wanneer u/jij tijdens de nachtwake wilt komen, houd dan rekening met de korte vieringen op de hele uren die ongeveer 15 minuten duren: kom ervoor of erna.

Op ieder heel uur van de nacht vindt er een korte viering plaats waarbij we ons laten leiden door een of meer afbeel-

dingen van de kruisweg. Tussendoor zijn er allerlei mogelijkheden voor bezinning zoals:

- brieven schrijven voor Amnesty International;
- een leestafel met meditatieve teksten;
- je terugtrekken in de Bidkapel;
- naar (eigen) muziek luisteren;
- het bekijken van The Passion 2015;
- schilderen;
- je eigen paaskaars maken.

De laatste viering vindt plaats om 6.00 uur. Daarna maken we een wandeling naar de Zegerplas en sluiten we af in De Bron met een ontbijt.

Wilt u/jij de hele nacht aanwezig zijn en 's morgens deelnemen aan het ontbijt? Stuur dan tijdig een berichtje aan: paaswakedebron@hotmail.com, of geef het door aan het parochiecentrum in De Bron, tel.: 443148.

Dat het weer, net als vorig jaar, een inspirerende opmaat mag zijn naar het Paasfeest ...!

Lâm The Nguyễn, Annemiek Plompen, Alexandra Rijdsdijk, Jacqueline van der Lee, Meindert Burema, Ank Verhoeven en Johanna van der Sar

Vraag & aanbod

Soms vraag je je af heeft het nog zin om te gaan inzamelen want alle schuren en zolders moeten na zoveel jaren inzamelen toch wel leeg zijn. Maar ieder jaar is het toch weer de moeite wat er binnenkomt. Daarom wil de werkgroep diaconie ook dit jaar weer inzamelen voor de Stichting vraag & aanbod het gereedschap voor de derde wereld.

We zamelen gereedschap in om mensen in de derde wereld van gereedschap te voorzien, waarmee men iets kan leren of waarmee ze hun brood kunnen verdienen. Daarom houden we ook dit jaar weer een inzameling, die wordt gehouden op zaterdag 11 april

- van 10.00 tot 11.00 uur bij de Jozefzaal aan de Paradijslaan 6 (naast de Bonifaciuskerk) en
- van 10.00 tot 12.00 uur bij de fam. Van Zwieten, Dorpsstraat 295a, Hazerswoude-Dorp.

Goederen die we graag inzamelen zijn:

Naaimachines (elektrisch, hand en trap), breimachines, eenvoudig handgereedschap zoals hamers, schaven, beitels dus spullen voor timmerlieden, maar ook voor metselaars, fietsenherstellers, loodgieters, schoenmakers en ga zo maar door. Tuingereedschap om met de hand mee te werken, generatoren en compressors, waterpompen, rolstoelen (inklapbaar), krukken, schoon beddengoed zoals lakens en dekens. Geen computers, keukenapparatuur, huisraad of kleding. Indien u twijfelt of iets bruikbaar is kunt u contact opnemen met: Jopie Vergeer, tel.: 0172- 474115, Riekie Scheer, tel.: 0172-588170 of Tineke Heemskerk, tel.: 071-3413723 of mail fam.heemskerk@planet.nl. Veel dank namens de mensen in de derde wereldlanden.

Werkgroep diaconie van de Thomasparochie



Lief en Leed

Gedoopt in de Bonifaciuskerk

15 februari 2015 Vittoria Ponsoen,
24 februari 2015 Kiran Jansen.

Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk

Gehuwd in de Bonifaciuskerk

27 februari Wim Sassen en Sabina Beltman.

Wij wensen het bruidspaar een mooie toekomst

Overleden

8 februari 2015 is Jaap Scholten overleden. Hij werd geboren op 30 april 1935. Zijn uitvaart was in de aula van de Oosterbegraafplaats, daarna is hij gecremeerd.

17 februari 2015 is Wim Goedhart, geboren op 3 oktober 1937, overleden. Zijn afscheidsviering was in de Bonifaciuskerk, waarna hij is gecremeerd.

19 februari overleed Arie Haverkamp, geboren op 26 januari 1932. Zijn uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk op 26 februari. Daarna werd hij begraven op het parochiekerkhof.

24 februari 2015 is Janny Enthoven-Wolters, geboren 3 september 1929, overleden. Haar uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

25 februari 2015 is overleden Tiny Dijk – Hes, geboren op 23 juli 1942. De afscheidsviering voor haar was in het crematorium Westerveld in Driehuis, waarna ze is gecremeerd.

5 maart 2015 is Riet Plug- van der Zalm, geboren 28 december 1935, overleden. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij begraven op parochiekerkhof.

5 maart 2015 is overleden Ivonne Spruit – Ruben, geboren op 7 maart 1972, overleden. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna zij is gecremeerd.

Rectificaties:

Op 21 augustus 2014 is overleden Maria Gezina (Sienie) Sassen-Rotman, geboren op 25 mei 1939. De afscheidsviering voor haar was in de aula van de Oosterbegraafplaats, waarna ze is begraven op de begraafplaats aldaar.

25 december 2014 is Nel Ekelschot, geboren 15 augustus 1938, overleden. De afscheidsviering voor haar was in de aula van de Oosterbegraafplaats, waarna zij is begraven op de Oosterbegraafplaats.

11 januari 2015 is Annie van Kersbergen – Tillemans, geboren op 22 november 1928, overleden. Op 11 januari 2015 was voor haar de uitvaart in de Bonifaciuskerk, waarna zij is begraven op Oosterbegraafplaats.

Dat zij mogen rusten in vrede

Ontmoetingsmiddagen voor ouderen

26 maart en 23 april

Ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de maandelijkse ontmoetingsmiddagen die plaatsvinden in "De Bron". Vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur. De middagen eindigen om 16.30 uur. De data en onderwerpen zijn als volgt:

Donderdag 26 maart wordt een 'Ierse middag'. Betty van Niekerk uit Alphen aan den Rijn gaat Ierse volksliedjes zingen. Zij wordt hierbij begeleid door de pianist Warno Rutting uit Linschoten. Tevens wordt er een film gedraaid over Ierland.

Deze middag zal worden geopend door Ds. Herma Kamphuis.

Donderdag 23 april hebben we weer een gezellige oranjemiddag met vrolijke noten van het Borfse koor uit Bodegraven o.l.v. van Greetje Bakker.

Let op! Deze middag valt dus niet op de laatste donderdag van de maand.

Onze middagen zijn altijd heel gezellig; u bent van harte welkom. Wanneer u problemen heeft met vervoer dan kunt u de maandagen 23 maart en 20 april van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar Mevr. Jos Wormgoor, tel. 430585 of b.g.g. naar Mevr. Jana Kolman, tel. 415447. Tot ziens in "De Bron".

*Organisatie: Interkerkelijke Ouderen
Commissie Oudshoorn/Ridderveld*



Orgel gevraagd

Voor de Cantores van de parochiekern De heilige Geest

Heeft iemand thuis nog een orgel staan dat hij/zij niet meer gebruikt? Dit orgel zou nog een nuttige bestemming kunnen krijgen als oefenorgel tijdens onze 2-wekelijkse repetities. Graag reacties naar Erna Teule tel. 0172 445887 of bij geen gehoor naar Jan Kolman tel. 0172 415447.

Wereld Jongeren Dagen 2016

Nog 500 dagen en dan is het zo ver! Dan nodigt de Paus ons uit voor het grootste katholieke evenement van de laatste jaren. De Wereldjongerendagen vinden in 2016 plaats in Krakau! Een ontmoeting met de wereldkerk. In onze Nederlandse kerken missen we soms de aansluiting met andere jongeren en hebben we vragen over het geloof en de kerk. Juist in de ontmoeting met anderen kun je ervaren dat geloven in God een pelgrimage is, een reis die heel je leven kan duren.

De reis die we in juli 2016 gaan maken zal in het teken staan van de Barmhartigheid. Als eerste zijn jullie uitgenodigd voor de bijeenkomst op Palmzondag 29 maart in de H. Antoniuskerk te Dordrecht, burgemeester de Raadsingel 45, tegenover het station. Aanvang 12:00 uur.

Het wordt een inhoudelijk mooie en gezellige dag. Ook zal de pas samengestelde kerngroep de meest concrete informatie over de reis naar de WJD 2016

geven. Er zullen gast-sprekers en workshops zijn. Tijdens de lunch is er ruimte voor ontmoeting. Voor tieners en jongeren tot 30 zal het programma zeer uitdagend zijn!



Wil je meer informatie mail of bel mij en misschien kunnen we er 29 maart met een groepje naar toe!

Pastoraal werker Lâm
lt.nguyen@heilighethomas.nl,
tel.: 06-22087370

Vorbereiden op de eerste H. Communie

in de parochiekern Michael-Bernardus

In januari zijn 16 kinderen uit Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn gestart met de voorbereiding voor de eerste heilige Communie. We hebben het al gehad over de naam van God en het volk van Israël dat een tocht van 40 jaar door de woestijn maakt. We leren het Onze Vader, het kruisteken en ook dat Jezus mensen helpt en er altijd voor ons is. Vorige week hebben we een slinger geknutseld; op iedere schakel van deze slinger hebben we

opgeschreven wat vriendschap is. Ook hebben we foto's gemaakt in de kerk van het altaar, het doopvont en iets wat we zelf mooi vonden, bv de ramen, de beelden of Jezus aan het kruis. Er komen nog een aantal lessen aan en op zondag 26 april zijn we dan klaar om onze eerste heilige Communie te doen. Het zou leuk zijn als jullie dan komen kijken wat we allemaal geleerd hebben.

*Teun Hoogenboom en zijn moeder
Suzan Verkleij*

Eerste H. Communie

in de parochiekern de heilige Geest

Op 12 april, Beloken Pasen, zullen de kinderen van groep 4 van de basisscholen in de parochiekern De Heilige Geest voor het eerst tijdens de Eucharistie mee aan tafel mogen.

Iets waarnaar de meesten van hen met spanning uitkijken. Ze zijn er aan toe om er helemaal bij te horen.

Alweer een aantal weken zijn de kinderen die zich hebben opgegeven, bezig met de voorbereiding. Elke week horen ze verhalen uit het Oude Testament en praten ze er over en gaan ze op zoek naar de kern van de Eucharistie. Dit alles gebeurt aan de hand van het project "Blijf dit doen". De kinderen ontdekken zo hoe God met de mens omgaat.

De kinderen hebben nog wat weken te gaan maar we hopen dat het een mooie verdere voorbereidingstijd gaat worden en wensen de kinderen daarbij heel veel succes.

De viering zal om 11.00 uur gehouden worden in de bovenzaal van de Bron. Voor de hele kleintjes is er crèche in een zaal beneden bij de bar in de hal.

*De werkgroep Eerste Communie
in de Bron*

Doopsel

De doopdata en de data van de voorbereidingsavonden in de komende tijd:

| Datum en tijd doopviering: | Parochiekerk: | Vorbereidingsavonden: |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| 26 april 14.00 uur | St. Bonifacius | 7 en 13 april |
| 26 april 14.00 uur | H. Bernardus | 7 en 15 april |
| 17 mei 13.00 uur | St. Bonifacius | 30 april en 6 mei |
| 17 mei 15.00 uur | HH. Engelbewaarders | 28 april en 7 mei |
| 24 mei 11.00 uur | De Bron | 30 april en 13 mei |
| 21 juni 13.00 uur | St. Bonifacius | 26 mei en 8 juni |
| 21 juni 13.00 uur | H. Bernardus | 1 en 8 juni |
| 5 juli 13.00 uur | HH. Engelbewaarders | 9 en 23 juni |

Meer informatie via de secretariaten van de parochiecentra of via de website www.heiligethomas/catechese/doopsel.nl



Kinderkruisweg

Vrijdag 3 april om 14.00 uur in de St. Bonifaciuskerk en om 15.00 uur in de H.H. Engelbewaarderskerk.