



## Is uw accu opgeladen?

Is je accu al vol? Deze vraag stellen mensen met een E-bike vaak aan elkaar. Wanneer het antwoord dan is: "Ja hoor, ik ga weer als een speer!" dan weten we dat we goed zitten. Dan zijn we klaar voor de start voor een tochtje of een wat langere reis.

Hoe is het met u, mensen van goede wil? Is uw accu weer opgeladen, kunt u er weer tegen aan? Of moet u nog opgeladen worden? Voor de meeste mensen is de vakantietijd zo'n oplaadmoment. Maar niet voor iedereen; sommigen komen teleurgesteld terug en weer anderen zijn helemaal niet op vakantie geweest en daar voelt de één zich goed bij en een ander heeft daar moeite mee. Daarnaast werden wij in deze vakantietijd opgeschrikt door catastrofes, een dodelijk ongeval van een ouderpaar uit Koudekerk aan den Rijn en het kantelmoment bij de Koningin Julianabrug. Daar is nog veel op te laden voordat alles is hersteld.

Mezelf laad ik op door in de geschiedenis te duiken, bijzondere plekken op te zoeken die de geschiedenis deed kantelen, zoals de stranden van Normandië, of plaatsen te bezoeken in Noord Frankrijk, zoals Rouen, dat verbonden is met Jeanne d'Arc en Lisieux, dat de geest van de kleine Theresia uitademt. Daarnaast lees ik graag boeken in mijn vrije tijd. Ik heb gelachen bij het lezen van het boek van Maarten 't Hart "Magdalena". Daarnaast heb ik geprobeerd mijn visie op de tijd waarin we leven te verdiepen door het lezen van het boek "Nederland kantelt", geschreven door Jan Rotmans. Rotmans stelt: "Het moet snel anders op het gebied van duurzaamheid, in het onderwijs, de gezondheidszorg en de financiële sector." Hij zoekt vernieuwers, veranderaars, dwarse denkers en frisse kijkers.

Al lezende dacht ik: "Hoe is dat met onze visie op de kerk en onze geloofsgemeenschap? Zou dat ook kunnen/moeten kantelen?" De voornaamste boodschap van Rotmans is dat

we ruimte moeten geven aan bewegingen van onderop, vanuit de basis en dat we ons niet moeten opsluiten in vastgeroeste ideeën maar dat we door ons flexibel op te stellen open mogen staan voor veranderingen. Vertrouwen tegenover de bureaucratie van alles te controleren en op te sluiten in procedures.

Is dat juist niet wat Jezus ons aanreikt? Vertrouwen, kijk naar de vogels op het veld (Mattheüs 6, 26 ev.). Is dat juist niet waar we met Pinksteren om bidden: "Dat de Geest ons mag inspireren", ons nieuwe wegen mag laten zien! Dit is geen vroom gepraat maar daagt ons juist uit om een stap voorwaarts te zetten, op weg te gaan, op reis gaan.



Ons jaarthema voor het seizoen 2015-2016: "Onderweg zijn", past daar heel goed bij. Wij mensen van de weg mogen er telkens weer op

uit gaan. "Onrustig is mijn hart tot het rust vindt in U", zei onze kerkvader Augustinus al in de vierde eeuw na Christus.

Het nieuwe seizoen van de parochie komt dichterbij, de septembermaand is de maand van allerlei activiteiten. Nationale Ziekendag, de Alphense jaarmarkt, braderieën, Vredesweek maar ook van de Startzondag van onze parochie op 27 september. In het nieuwe parochieseizoen starten we met het beleidsplan voor 2015-2018, met prikkels om kerk te zijn in onze samenleving die naar buiten kijkt en naar voren wil. U zult er meer over horen en kunnen lezen op de website van de parochie. Met elkaar willen de pastores met de werkgroepen en de parochianen van onderop bouwen aan vertrouwen en meedoen in onze samenleving. Wij hebben de accu opgeladen, u ook? Laten we dan gaan als een speer die de harten van de mensen weet te raken.

*Diaken Gilion Greeve*

## Startzondag van het werkjaar 2015-2016

Op zondag 27 september start officieel het nieuwe werkjaar van de parochie. Die zondag is er een gezamenlijke feestelijke eucharistieviering om 10.30 uur in de St. Bonifaciuskerk. De andere kerkgebouwen van onze parochie (Bron, Bernarduskerk, Engelbewaarderskerk) blijven dat weekend dicht. De viering van de Startzondag wil een gezamenlijk treffen van alle parochianen bevorderen. Na afloop van de eucharistieviering, waarbij de parochiekooren Cantu uit Hazerswoude-Dorp en In Between uit Alphen zingen, is het gezellig samenkomen in de Jozefzaal, naast de kerk. Voor de kinderen is er een speciaal programma met een goochelaar en wat lekkers. Als entourage van de

zaal, worden de drie schitterende hongerdoeken van het afgelopen jaar tentoongesteld. Naast het gezellig samenzijn vertellen de trotse makers van de hongerdoeken kort over de door hen ontworpen doeken. De start van het nieuwe werkjaar luidt ook het nieuwe jaarthema in, dat het motto draagt: 'onderweg zijn'. Van velerlei kanten zal dit jaarthema het komende werkjaar belicht worden. Hopelijk zal het vele parochianen aanspreken en als iemand daaraan een bijdrage kan leveren, is dat welkom. In ieder geval, graag tot de aftrap op 27 september.



*Pastoraal team*

## Pastoraal beleidsplan 2015-2018

Het afgelopen werkjaar is het pastoraal team druk in de weer geweest om het 'pastoraal beleidsplan voor de jaren 2015-2018' te schrijven. Een beleidsplan wil vanuit de missie en de visie, die de parochie heeft, een aantal prioriteiten in het pastoraal handelen van de parochie voor een bepaalde periode aangeven. Een beleidsplan beschrijft niet alle activiteiten in een parochie; het richt zich op aandachtspunten, waaraan in de jaren die volgen, gewerkt gaat worden. De prioriteiten leiden tot bepaalde activiteiten, die het pastoraal welzijn van de parochie willen verbeteren. Deze activiteiten zijn de vertaling van de prioriteiten naar het concrete werk in de parochie.

Welke zijn de prioriteiten binnen parochie heilige Thomas voor de periode 2015-2018?

Er zijn er voor deze periode drie te noemen.

**Aandacht voor jeugd, jongeren, en jonge gezinnen.** Door de veranderingen in onze samenleving is het lastiger om jonge mensen te binden aan de parochie. Toch is ook die generatie op zoek naar zin en samenhang; jonge mensen hebben hun eigen vragen, ook naar God toe. Om vitaal te kunnen blijven heeft de parochie van haar kant jeugd, jongeren en jonge gezinnen nodig. De verbinding tussen beide wordt bemoeilijkt doordat de jonge generatie de vertrouwdheid met de kerk niet heeft en onbekend is met waar de kerk voor staat. Dat vormt

een belangrijke reden om bruggen te slaan tussen de parochie en de jeugd, jongeren en jonge gezinnen.

**Aandacht voor de plaats van de kerk in de samenleving.** Jezus handelen was er niet op gericht parochies op te richten en kerken te bouwen. Hij was aanwezig voor mensen, met name voor hen die aan de rand van de samenleving zaten. De grote figuren in de geschiedenis van de kerk, zoals Sint Franciscus, zijn hem hierin gevolgd. In onze tijd, waarin de kerk steeds meer buiten beeld raakt, is het van nog meer belang dan vroeger om als kerk naar buiten te treden. De opdracht van elke gelovige is het om missionair en diaconaal te zijn door de samenleving op te zoeken, met name hen die aan de rand van de samenleving zitten. Hierdoor wordt de kerk geloofwaardiger in de samenleving en wordt Jezus Blijde Boodschap uitgedragen.

**Aandacht voor de ommezwaai van betrokkenheid naar participatie.** Vroeger behoorde je bijna vanzelfsprekend tot de kerk, en je was een echte gelovige als je aan de regels van de kerk meedeed. Sociale dwang speelde hierbij een grote rol. Nu maken mensen voornamelijk zelf de keuze om bij de parochie te horen. Maar er is nog een verschil met vroeger. In het verleden waren de parochianen slechts object van het pastoraal handelen; er werd voor hen gedaan. Nu worden zij in toenemende mate uitgenodigd deel te nemen aan

de verschillende taken die de kerk ter plaatse te verrichten heeft. Ja, de vitaliteit van de parochie zal in de toekomst meer en meer afhankelijk zijn van de participatie van parochianen aan het pastoraal handelen in de parochie. Aan de versterking hiervan zal gewerkt moeten worden.

De drie hier genoemde prioriteiten zullen in allerlei parochiële activiteiten vertaald gaan worden. Die liggen gedeels al op tafel, of beginnen al een eerste aanzet te krijgen. Ze zijn reeds met het gehele 'pastoraal beleidsplan voor de jaren 2015-2018' besproken in het parochiebestuur en in de pastoraatgroepen. Andere parochianen, die meer willen weten van dit nieuwe beleidsplan, kunnen de gehele tekst vinden op de website van de parochie: [www.heilige-thomas.nl](http://www.heilige-thomas.nl). In de komende nummers van ons parochieblad zullen de hier aangegeven prioriteiten stuk voor stuk uitgewerkt worden naar de plannen voor activiteiten binnen de parochie heilige Thomas.

Pastoraal team



### Colofon Parochie H. Thomas

#### Pastoraal team

Ruud Visser ([r.visser@heilighethomas.nl](mailto:r.visser@heilighethomas.nl))  
Gilion Greeve ([g.greeve@heilighethomas.nl](mailto:g.greeve@heilighethomas.nl))  
Lâm T. Nguyễn ([lt.nguyen@heilighethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heilighethomas.nl))

#### Parochiebestuur

Ruud Visser : voorzitter  
Piet Hoeksel : vicevoorzitter  
Tineke Heemskerk : secretaris  
([secretaris@heilighethomas.nl](mailto:secretaris@heilighethomas.nl))  
Hans Lapidaire : communicatie  
René van de Burgt : penningmeester  
Rob Zwetsloot : penningmeester  
Piet van Leijden : beheer en onderhoud  
Hans van Mil : beheer en onderhoud  
Erna Teule : vrijwilligersbeleid  
Anneke Koeckhoven : pastoraatgroepen  
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

#### Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413  
E-mail: [centraalsecretariaat@heilighethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heilighethomas.nl)  
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

**Website:** [www.heilighethomas.nl](http://www.heilighethomas.nl)

#### Contactgegevens parochiekernen

H. Michael en H. Bernardus pag. 10  
H.H. Engelbewaarders pag. 12  
St. Bonifacius en de Heilige Geest pag. 14

#### Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

#### Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Margreet Starrenburg

#### Kopijadres

[redactieparochieblad@heilighethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heilighethomas.nl)

#### Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

#### Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);

- bij voorkeur in WORD;  
- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;  
- kopij altijd ondertekenen  
De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

#### Inleverdatum kopij

nummer 6: 09-10-2015

**Let op!** Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de emailadressen van de redactie van de parochiekernen.

#### Verschijningsdatum

nummer 6: 22-10-2015

#### Betalen

Hoofdbankrekening: NL42 RABO 0301601593  
t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas, Alphen a.d. Rijn.  
Kerkbijdragen, misintenties, giften: zie colofon van de parochiekernen.  
PCI: op rekening NL74 RABO 0391603825  
t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.

Vormgeving: Grafitas.nl

Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

## Vanuit het parochiebestuur

Als u dit leest, ligt de vakantie al weer enige tijd achter ons. Hopelijk heeft u een goede tijd gehad. Vóór u een verslag te doen van de laatste vergaderingen, wil ik u het volgende meedelen. Begin augustus is overleden de heer Jan de Groot. Hij was lid van de commissie van beheer van de parochiekern H. Michael en H. Bernardus en van de financiële commissie van de parochie H. Thomas. Naast zijn werk voor de kern verrichtte hij ook veel financieel werk voor de parochie. Wij zijn hem daarvoor veel dank verschuldigd en zullen hem node missen.

Zoals u gewend bent, vindt u hier in het kort een verslag van de vergadering van het parochiebestuur. Het parochiebestuur heeft vergaderd op 11 juni en 8 juli 2015.

Besproken zaken die voor de hele parochie van belang waren:

- *Jaarrooster*  
De pastores hebben zich in samenwerking met het centraal secretariaat beziggehouden met de invulling van het jaarrooster en het dooprooster (periode 1 augustus 2015 tot 1 augustus 2016).
- *Thomasvlaggen*  
Er zijn 2 vlaggen. De bewaarplek van de vlaggen is het centraal secretariaat.
- *Bisdom*  
Er is een schrijven van het bisdom over seksueel misbruik ontvangen. Mevrouw Teule wil dit onderwerp ook opnemen in het vrijwilligersbeleidsplan.
- *Pastoraatgroepen*  
Er zijn ideeën over de aanpak van

de aanvulling van de pastoraatgroepen. Deze zullen verder worden uitgewerkt.

- *Terugblik dank-je-wel-avonden/parochiekerndag*  
Er is vastgesteld dat de bijeenkomsten op alle locaties weer geslaagd zijn.
- *Kerkebalans*  
Er is een vergadering geweest met de mensen van de kerkebalans. Een van de vragen vanuit deze groep was om een financieel overzicht in het parochieblad op te nemen. In september vindt weer een bijeenkomst plaats. Dan moeten afspraken worden gemaakt over hoe verder.

*Piet Hoeksel,  
vicevoorzitter parochiebestuur*

## Liturgie de komende tijd

Bij het uitkomen van deze editie van het parochieblad, beginnen langzamerhand alle activiteiten weer op gang te komen.

Vanaf 5 september vinden in de Engelbewaarderskerk op zaterdagavond de vieringen weer om de week plaats en vanaf 6 september beginnen de vieringen daar weer om 09.30 uur. Ook in de Bernarduskerk beginnen de vieringen dan weer om 11.00 uur.

### *Kinderwoorddiensten en gezinsvieringen*

Op 6 en 20 september en ook op zondag 4 oktober vinden kindwoorddiensten plaats in de Bron tijdens de viering van 11.00 uur. Op 6 september is het tevens terugkomviering voor de communicanten van parochiekern de Heilige Geest. Gezinsvieringen zijn er op 6 september en 4 oktober in de Engelbewaarderskerk en op 4 oktober is er een schoolviering met basisschool De Tweeklank in de Bernarduskerk. In de Bonifaciuskerk is er weer een gezinsviering 2.2 op 20 september om 11.00 uur.

### *Ziekenzondag*

Op 13 september vieren we Nationale Ziekendag en zal er in alle kernen aandacht zijn voor zieken en voor hen die dagelijks zorg hebben voor zieken. Tijdens de eucharistieviering in de Engelbewaarderskerk kunnen parochianen die zich zwak of broos voelen het sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Deze viering zal om 10.00 uur beginnen.

## Ziekenzalving

*zondag 13 september 10.00 uur Engelbewaarderskerk*

In het vorige nummer van ons parochieblad werd al melding gemaakt van de gemeenschappelijke ziekenzalving op deze zondag. Nu de datum dichterbij komt, wordt het tijd om u – als u eraan wilt meedoen – daadwerkelijk op te geven. De gemeenschappelijke ziekenzalving op ziekenzondag 13 september is dit jaar tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur in de HH. Engelbewaarderskerk. Niet iedereen is in staat om in de laatste dagen van zijn of haar leven dit sacrament be-

### *Vredesweek*

Op 20 september start de Vredesweek met een oecumenische viering om 10.00 uur in de Benedenzaal van De Bron en op hetzelfde tijdstip is er die dag ook een oecumenische viering in de Bernarduskerk. Op woensdag 23 september om 19.00 uur wordt er in De Korenaar, Dorpsstraat 183 in Hazerswoude-Dorp een oecumenische vredesviering gehouden. De vredesweek duurt t/m 27 september.

### *Startzondag*

Op zondag 27 september komen parochianen van alle kernen bij elkaar om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk, waar we die dag Startzondag vieren met een gezamenlijke eucharistieviering, met na afloop koffie, thee enz. Het nieuwe werkseizoen mag dan echt volop van start gaan.

### *Wereldmissiedag*

In het weekend van 17 en 18 oktober is het missiezondag. De collecte zal in dat weekend bestemd zijn voor het werk in de missie.

### *Rozenkransgebed*

In oktober is er in alle parochiekernen rozenkransgebed. Elders in dit blad treft u een overzicht aan van de data, plaatsen en aanvangstijden.

Een goed liturgisch jaar gewenst,

*Erna Teule*

wust te ontvangen. Daarom is het goed juist in de periode, waarin men tobt met de eigen gezondheid of men de last van de ouderdom voelt, zich te laten sterken door het sacrament van de Ziekenzalving. Opgave van deelname aan dit sacrament kan bij het centraal secretariaat van onze parochie (tel. 0172-475975) of bij het secretariaat van een van onze parochiekernen.

*Pastor Ruud Visser*



## 'Katholiek worden...zo gek nog niet'

Deze regels zijn eigenlijk niet bestemd voor de parochianen van de H. Thomas. Want zij zijn al katholiek en dit verhaal gaat over 'katholiek worden'. Maar wie weet, komt via enkelen van hen dit artikel ook bij mensen terecht, voor wie deze regels wel bestemd zijn.

Elk jaar zijn er in onze omgeving mensen die zich aangetrokken voelen door de spiritualiteit van de katholieke kerk en katholiek willen worden. Zij hebben een bijzondere ervaring gehad of zijn tijdens hun vakantie in aanraking gekomen met het katholiek geloof, en zoeken vervolgens een weg naar deze invulling van hun leven. Zo'n zoektocht is vaak niet eenvoudig; je moet erbij geholpen worden. Daarom biedt de parochie H.

Thomas voor de mensen die deze weg willen gaan, een cursus aan om deze zoektocht samen te maken. In het najaar start hiervoor een cursus en deze duurt een halfjaar. Aan het eind daarvan kan iemand door de doop in de katholieke kerk worden opgenomen. Dan is de zoektocht nog niet voltooid, maar mensen hebben dan wel meer informatie en meer zicht op hun verlangen om bij de katholieke kerk te horen. Bij deze groep 'geloofsleerlingen' kunnen zich ook volwassenen aansluiten die over een jaar in het buitenland willen gaan trouwen. Van hen wordt in 'katholieke landen' dikwijls gevraagd dat zij niet alleen gedoopt zijn, maar ook het sacrament van het H. Vormsel hebben ontvangen. Wie

wel gedoopt, maar nog niet gevormd is, kan via deze cursus ook toegeleid worden tot dit sacrament.

Mocht u iemand kennen die er wel eens over gesproken heeft katholiek te willen worden of die in een 'katholiek land' wil gaan trouwen, dan zou het goed zijn die persoon te wijzen op de cursus 'Katholiek worden...zo gek nog niet'. Op 14 oktober gaat de cursus van start. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met een van de pastores of zijn/haar naam achterlaten op het Centraal Secretariaat van parochie H. Thomas (telefoonnr. 0172-475975).

Pastor Ruud Visser

## Aanbod Volwassenencatechese

werkjaar 2015-2016

De werkgroep Volwassenencatechese heeft voor het nieuwe werkjaar samen met de pastores weer een gevarieerd programma samengesteld. Zo zal er weer een bijbelcursus zijn en ook de 'Geloven Nu' groep en 'Wat geloven we nu?' krijgen een vervolg. Tevens zullen er losse thema-avonden gehouden worden zoals onder andere de filmavond, een activiteit rond de dag van het Jodendom en een bijeenkomst rond het jaarthema van de parochie.

Informatie over de activiteiten vindt u in dit en de komende parochiebladen, op de website maar ook in de folders in de kerken. Hebt u interesse om te komen, meldt u zich dan aan. Dit is belangrijk voor de koffie en thee maar ook voor het geval een bijeenkomst onverhoopt niet doorgaat. Dan kunnen we u op de hoogte brengen en komt u niet voor niets.

Opgeven kan via de secretariaten of via email [volwassenencatechese@heilighethomas.nl](mailto:volwassenencatechese@heilighethomas.nl).

Iedereen is welkom op de bijeenkomsten, ongeacht woonplaats of achtergrond. Voor de gemaakte kosten wordt op de catechesebijeenkomsten een vrijwillige bijdrage gevraagd.



## Geloven Nu

Bij Geloven Nu komen mensen samen om met elkaar over geloofs- en levensvragen te praten. Bijbelverhalen worden hiervoor als uitgangspunt genomen maar het gaat over het heden. De groepen bieden gelegenheid om in kleine kring naar elkaar te luisteren en elkaar iets te vertellen over hun belevingen, vragen en verwachtingen met betrekking tot het geloof en de zin van het leven.

Dit jaar wordt gebruik gemaakt van Geloven Nu boekje deel 12 met als thema 'Essentiële verhalen'. Onderwerpen zijn o.a.: Twee mensen in een tuin, Mozes en het water uit de rots, Paulus' bekering, niet van brood alleen, David aangewezen als koning, het visioen van Ezechiël, genezing van een blinde en Dorothy Day, de radicaal gelovige Amerikaanse die aan het begin stond van the Catholic Worker beweging.

**Wanneer:** één keer per maand op de dinsdagavond van 20.00-22.00 uur, acht keer per jaar. | **Eerste bijeenkomst:** dinsdag 29 september | **Locatie:** parochiecentrum Bonifacius | **Gespreksleider:** diaken Gilion Greeve

## Wat geloven we nu? – Youcat

Dit zijn bijeenkomsten voor volwassenen die samen willen nadenken over het geloof. Aan de hand van de catechismus worden ethische vragen, die de tien geboden ons stellen, met elkaar besproken. Waarden en normen van deze tijd bekijken we door een gelovige bril, en vragen we ons af hoe we daar in deze tijd mee omgaan. Onze leidraad daarbij is het boek "Youcat"!

Dit werkjaar zullen elke bijeenkomst één of twee geboden/leefregels tegen het licht gehouden worden en stellen we ons de vraag wat het voor ons in deze tijd betekent. O.a. komen aan de orde:

- Ik ben de Heer, uw God, vereer naast Mij geen andere goden! *Kennen wij andere goden? En kunnen wij keuzes maken?*
- Misbruik de naam van de Heer uw God, niet! - *Kun je alles zeggen wat je wilt?*
- Houdt de sabbat in ere, het is een heilige dag. - *Wat is voor ons heilig?*
- Toon eerbied voor uw vader en moeder! - *Wat betekent voor ons familie?*
- Gij zult niet doden! - *Eerbied voor alle leven?*

**Wanneer:** één keer per maand op de woensdagavond van 20.00-22.00 uur, acht keer per jaar. | **Eerste bijeenkomst:** woensdag 30 september | **Locatie:** parochiecentrum HH.Engelbewaarders | **Gespreksleider:** diaken Gilion Greeve





## Bijbelcursus

Een koning naar Gods hart 'Koning is onze God'.

Zo bidt en zingt Israël al eeuwenlang, en in het voetspoor van het volk van God bezingt ook de Kerk God als de Koning van al wat bestaat. Toch verlangde Israël in een tijd, waarin macht en aanzien belangrijk werden, naar een koning van vlees en bloed, naar een leider met koninklijke allure. Het wilde groot zijn zoals de omringende volken, die ieder een eigen koning hadden en een koninklijke hofhouding kenden.

In de Bijbelse verhalen uit de boeken Samuël is te horen, hoe de profeet zijn gehoor waarschuwt voor zulke denkbeelden. Een aardse koning zal heel snel belust zijn op eigen macht en aanzien en voorbijgaan aan de noden van zijn volk. En God is toch de Koning van Israël, de Leider van het volk. Als het volk niettemin blijft aanhouden, legt Samuël deze kwestie aan God zelf voor. God antwoordt: 'Doe wat

het volk wil, want zij verwerpen niet u, maar Mij.' De tijd van de verwerping van God en de tijd van het leren kennen van God is nog niet voorbij.

Zo krijgt Israël een koning. Saul wordt de eerste koning; hij lijkt ervoor geschapen te zijn. Maar eenmaal aangetreden blijkt snel dat hij niet de ware koning is; het wordt een mislukking. Samuël gaat op zoek naar een andere persoon en komt dan uit bij David. De verhalen over David en Saul zijn verhalen over het verwerpen en het leren kennen van God. Hoe wordt je een koning naar Gods hart?

*Wanneer:* Eén keer per maand op de dinsdagavond van 20.00-22.00 uur, zeven keer per jaar. | *Eerste bijeenkomst:* dinsdag 6 oktober | *Locatie:* parochiecentrum Bonifacius | *Cursusleider:* pastor Ruud Visser

## Filmavond: Short term 12

Grace werkt als begeleidster in een tijdelijk opvanghuis voor jongeren. Short Term 12, zoals de instelling heet, biedt zowel de jonge vrouw als de inwonenden een veilige haven. Grace is daarin een stabiele factor, die met enthousiasme en overgave de tieners van dienst is. Maar wat niemand weet is dat ook zij wordt achtervolgd door haar verleden wat haar relatie met haar vriend en collega Mason onder druk zet. Wanneer een nieuwe bewoonster haar intrede doet, de slimme maar getroebleerde Jayden, wordt Grace gedwongen om de problemen uit haar eigen jeugd onder ogen te zien.

*Wanneer:* maandag 5 oktober 19.30 - 22.00 uur | *Locatie:* parochiecentrum HH.Engelbewaarders



## Vastenactie 2015 parochie Heilige Thomas

Het is alweer enkele maanden geleden dat we in onze parochie de Vastenactie 2015 gehouden hebben, met als eigen project de opleidingen van verpleegsters voor het St. Kizito ziekenhuis in Mikumi, Tanzania. Begin maart in alle kerkdiensten, de sobere maaltijden, in alle klassen van de basisscholen de Tweeklank en de Rank. Een bijzonder ervaring voor mij, vooral om te merken hoe zoveel mensen in onze parochie iets willen doen voor mensen die het en stuk minder breed hebben dan wij hier

in Nederland. Heel bijzonder ook was de belangstelling van de kinderen op de scholen en het bouwstenenproject. Inmiddels is de balans opgemaakt en heeft de penningmeester het ongelooflijke bedrag van € 19.900,52 overgemaakt naar Cordaid. Deze organisatie heeft dit bedrag verhoogd tot € 25.000,- wat overgemaakt is naar het St. Kizito ziekenhuis in Mikumi.

Inmiddels zijn 3 nieuwe studenten gestart met de opleiding tot verpleegster

en 2 artsen zijn verder gegaan met hun opleiding in het 2e en 5e studiejaar. In juni 2015 ben ik weer 3 weken in Mikumi geweest en namens het St. Kizito ziekenhuis en de studenten mag ik u allen hartelijk bedanken en u kunt er van verzekerd zijn dat het geld goed besteed wordt. Op een later tijdstip zal ik u iets laten weten over de studenten en hoe hun opleiding verloopt.

*Henk de Boer*

## Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn

Kan ik deze maand nog rondkomen? Ik krijg meer rekeningen dan ik kan betalen. Hoe moet het nu verder? Ik heb een achterstand bij het betalen van mijn huur en/of andere rekeningen. Hoe krijg ik mijn financiële administratie (weer) op orde?

Sinds augustus 2011 bestaat in Alphen aan den Rijn de Stichting Geldzorg, een initiatief van het Diaconaal Platform Alphen. De Stichting Geldzorg koppelt maatjes aan mensen die hulp nodig

hebben bij bovengenoemde problemen. Het maatje begeleidt en ondersteunt deze mensen en verricht ook aanvullend werk op dat van de professionele schuldhulpverlening en heeft goede contacten met de burgerlijke gemeente van Alphen aan den Rijn.

Zou u mensen kunnen en willen helpen om hun financiën weer op orde te krijgen? Is maatje worden iets voor u? Kijkt u voor informatie op [www.geldzorgalphen.nl](http://www.geldzorgalphen.nl)

In oktober start weer een cursus voor nieuwe maatjes. U wordt dus niet zomaar in het diepe gegooid. U kunt zich opgeven via [geldzorgmaatje@gmail.com](mailto:geldzorgmaatje@gmail.com)

*Erna Teule,  
bestuurslid Stichting Geldzorg*

## Meeleven met verlies

In een achttal bijeenkomsten voor mensen die met verlies, met rouw te maken hebben is er ruimte om in een vertrouwde omgeving daarover in gesprek te gaan. Voor sommigen is het verlies nog vers, anderen hebben er al een (te) lange tijd mee te maken.

In de bijeenkomsten vindt u een luis-terend oor en proberen we handvatten aan te reiken voor een leven met gemis. De ervaringen met verlies en de geloofservaringen van anderen geven daar richting aan.

De werkgroep hoort vaak van mensen die iemand verloren hebben, dat het zo goed is om met iemand samen te zijn die ook verlies heeft meegemaakt. Ieders verdriet is anders maar het lijkt dat mensen, die zelf iemand verloren

hebben de ander beter kunnen aanvoelen en begrijpen.



Bent u geïnteresseerd in deze bijeenkomsten of twijfelt u of het wat voor u is, neem dan gerust contact op, dan maken we een afspraak om dit in vertrouwen te bespreken.

Op de website en achter in onze Alphen kerken treft u een flyer aan met meer informatie.

Het zijn acht dinsdagmiddagen in de periode van 10 november 2015 tot en met 12 april 2016 op de pastorie van de Bonifaciuskerk en duren van 14.00 tot 16.00 uur.

*De werkgroep en diaken Gillion Greeve*

## 3 Juli het feest van de Heilige Thomas

Het feest van onze naamdrager van de parochie is in de tuin van de Bonifaciuskerk onder stralende omstandigheden gevierd. Op een prachtige zomeravond kwamen zo'n kleine honderd parochianen uit de gehele Thomas parochie samen om dit te vieren. De zang werd ondersteund door "In Between" en organist René Fons stond met zijn piano in gras alles te begeleiden. Alle parochiekernen participeerden in de viering van woord- en gebed. Na de dienst was het gezellig napraten bij een kopje koffie of thee. Het was de tweede maal dat de parochie dit feest vierde in de buitenlucht, wordt dit traditie? Als het aan de bezoekers ligt, ja!

*Diaken Gillion Greeve*

## Hemelse koffie met ....

*Van de "hemelse koffie mét de vragenkaartjes:*

Lucas Miedema (14) uit Alphen aan den Rijn. Hij heeft twee broers en één zus. De jongste van het gezin te zijn vindt Lucas wel leuk. Hij houdt zich graag bezig met modelvliegtuigen, modeltreinen en tekenen. Lucas had de volgende vragen uit de stapel kaartjes getrokken:

*Een hemels moment:*

"Voor mij zijn dat de momenten waarop we met z'n allen samen zijn. Familie is belangrijk en daarom vind ik de geschiedenis van onze familie ook zo interessant. Het is heel fijn en gezellig om samen te zijn."

*Waar geloof je heilig in?*

"In de hemel. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen uiteindelijk naar de hemel gaat, ondanks wat je gedaan hebt. Ik geloof niet in de hel. God vergeeft je namelijk. We zijn Zijn kinderen. We zijn

allemaal ook mens en we maken soms wat omwegen. Maar dan kan je biechten. Je vertelt dan wat je hebt gedaan en vervolgens wordt dat je vergeven. Voor je foute dingen wordt je op aarde al gestraft. Anders wordt je dubbel gestraft als er ook een hel bestaat."

*Heb je angst voor de toekomst van de kerk?*

"Ik ben niet bang voor de toekomst van de kerk. Meer voor het deelnemen van de jongeren met de kerk. Twee jongeren van mijn hele klas gaan nog maar regelmatig naar de kerk. Veel kerken worden gesloten. Er blijft één kerk over, waar iedereen dan naar toe gaat. Soms is dat dan niet mogelijk. Sommige mensen willen nog wel het vormsel ontvangen, maar daarna doen ze er niets meer aan, dat is jammer. Naar de kerk gaan is ook een soort bedankje. Het blijft natuurlijk wel je eigen keuze of je gaat, maar het is wel jammer als je niet gaat. Ik blijf wel gaan, want geloven doe je voor jezelf

en niet voor anderen. De kerk is belangrijk als steun. Het geeft mij moed en kracht om door te gaan. Mijn cijfers heb ik behaald door goed te leren en door te vertrouwen in mijzelf. Maar zeker ook door God. Hij geeft mij vertrouwen."

*Hoe stel jij je God voor?*

"Ik zie Hem als een grote man met een lange baard. En God is ook weer eigenlijk alles. Hij is oud. Ik weet het eigenlijk ook niet echt. Hij lijkt misschien wel op pastoor Visser met een baard en een lange albe. Ik zie Hem ook als Helper: Hij geeft de mensen een steun in de rug. Hij geeft ons het gevoel dat Hij je helpt. Een hand op de schouder."

Lucas, dank voor je tijd. We hebben dan wel geen koffie gedronken, maar je gezelschap en gesprek maakten dat helemaal goed.



*Pastor Lâm*

## De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!



De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl)).

Bij de secretariaten van de parochiekernen HH. Engelbewaarders, Bonifacius en de heilige Geest zijn de kalenders voor 2016 van af nu te koop voor € 6,75. Daarnaast zal dit najaar in een bepaald weekend de kalender na een weekendviering bij de uitgang van de kerken te koop worden aangeboden.

*Diaken Gillion Greeve*



## Meditatie vanuit de Christelijke traditie

*Mediteert u een keer met ons mee?*

Met de meditatie vanuit de Christelijke traditie maken we 'in de stilte' ruimte voor de aanwezigheid van God in onszelf en in de wereld om ons heen. Een waardevolle vorm van gebed naast alle andere vormen van bidden. Er wordt binnen deze traditie dagelijks in stilte gemediteerd. Wekelijks doen we dit gezamenlijk, dit maakt het gemakkelijker om deze 'pelgrimstocht' vol te houden en geeft het mediteren een extra dimensie.

De avonden zien er als volgt uit: Binnenkomst van 19.00 uur-19.15 uur, er klinkt rustige muziek. Om 19.15 uur wordt iedereen welkom geheten en wordt een stukje tekst gelezen waarna

we beginnen met mediteren. We mediteren door het -in stilte- herhalen van een gebedswoord of korte zin (mantra). Door hier de aandacht op te richten raken gedachten, beelden en zorgen meer en meer op de achtergrond. Na deze stille meditatie van 25 minuten is er nogmaals een kort stukje muziek. Na de afsluiting is er gelegenheid in stilte te vertrekken of na te praten en ervaringen te delen.

Onze - oecumenische - meditatiegroep is aangesloten bij de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie, die wordt geleid door de Benedictijn Laurence Freeman. Regelmatig zijn er landelijke retraites en bijeenkomsten waar men aan deel kan nemen.

**Waar:** Bidkapel in Kerkelijk Centrum 'De Bron', Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn.

**Wanneer:** elke woensdagavond.

**Tijd:** binnenlopen van 19.00 uur tot 19.15 uur, om 19.15 uur sluit de deur, einde voor 20.00 uur.

Informatie over WCCM kunt u vinden op [www.wccm.nl](http://www.wccm.nl).

Voor verdere inlichtingen kunt u bellen of mailen naar Klazien Hamelink tel. 0172-437342; e-mail [klazienhamelink@gmail.com](mailto:klazienhamelink@gmail.com), of Saskia Thoen, tel. 06-21810733, e-mail [s.m.a.thoen@online.nl](mailto:s.m.a.thoen@online.nl).

## Bedevaart naar Banneux

2 t/m 6 oktober 2015

Van 2 t/m 6 oktober vindt er een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) plaats naar Banneux. Voor opgave en verdere informatie over de kosten en het programma kunt u de brochure raadplegen, die u kunt aanvragen bij mevrouw A.W. Opstal-Ammerlaan, telefoon 015 3693148; e-mail: [paula\\_opstal@hotmail.com](mailto:paula_opstal@hotmail.com) of de heer G.J. de Bruijn, telefoon 070-3205872; e-mail: [gerard.debruijn@planet.nl](mailto:gerard.debruijn@planet.nl) U kunt ook de website raadplegen [www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl](http://www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl)



### Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	8 - 22 september / 6 - 20 oktober
Westerhove	woensdag	09.30 uur	2 september - 7 oktober
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	2 - 16 september / 7 - 21 oktober
Driehoorne	donderdag	09.30 uur	elke week
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week
Driehof	vrijdag	11.00 uur	elke week
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	elke week
St. Joseph	zaterdag	09.45 uur	elke week
Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	19 september- 17 oktober
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week

### Rozenkrans bidden in oktober

In oktober, de maand van de rozenkrans, wordt er wekelijks op onderstaande locaties in de parochie de rozenkrans gebeden. Onderstaand een overzicht van de dagen en tijden.

Bernarduskerk	dinsdag	19.00 uur	6, 13, 20 en 27 oktober
Engelbewaarderskerk	dinsdag	19.30 uur	6, 13, 20 en 27 oktober
Driehoorne	woensdag	18.30 uur	7, 14, 21 en 28 oktober
St. Josephkapel	donderdag	19.00 uur	1, 8, 15, 22 en 29 oktober
Dagkapel Het Anker	donderdag	19.00 uur	1, 8, 15, 22 en 29 oktober
Bidkapel de Bron	dinsdag	09.00 uur	6, 13, 20 en 27 oktober



## Overzicht vieringen Parochie Heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 29 aug	22e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 30 aug		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Vr 4 sept	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 5 sept	23e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 6 sept		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Cantores / Kinderwoorddienst. Terugkomviering 1e communicanten
Za 12 sept	24e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoor	
Zo 13 sept	Ziekenzondag	09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 19 sept	25e zondag door het jaar	19.00 Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 20 sept	Vredeszondag	09.30u Eucharistieviering Samenzang 11.00u Gezinsviering 2.2 Kinderkoor	<b>10.00u</b> Oecumenische viering Oecumenisch koor Kinderwoorddienst
Za 26 sept	26e zondag door het jaar	<b>Geen viering</b>	
Zo 27 sept	<b>Startzondag</b>	<b>10.30u</b> Eucharistieviering In Between/Cantu Kinderwoorddienst	<b>Geen viering</b> Zie Bonifaciuskerk
Vr 2 okt		19.00u Eucharistieviering	
Za 3 okt	27e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 4 okt		09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Cantores Kinderwoorddienst
Za 10 okt	28e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 11 okt		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 17 okt	29e zondag door het jaar Wereldmissieweekend	19.00u Woord- en communieviering Caeciliakoor	
Zo 18 okt		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 24 okt	30e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering In Between	
Zo 25 okt		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 31 okt	Allerheiligen	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 1 nov		09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Cantores Kinderwoorddienst



## van 29 augustus t/m 1 november 2015

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
		Deut.4, 1-2.6-8 Mc.7,1-8.14-15.21-23	Za 29 aug
09.00u Eucharistieviering Cantu	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 30 aug
			Vr 4 sept
19.00u Eucharistieviering Cantors		Jes.35,4-7a Mc.7,31-37	Za 5 sept
<b>09.30u</b> Woord- en communieviering De Sterretjes	<b>11.00u</b> Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 6 sept
		Jes. 50, 5-9a Mc. 8, 27-35	Za 12 sept
<b>10.00u</b> Eucharistieviering St. Ceciliakoor Ziekenzalving	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 13 sept
19.00u Woord- en communieviering Cantors		Wijsh. 2, 12, 17-20 Mc. 9, 30-37	Za 19 sept
09.30u Woord- en communieviering Cantu	<b>10.00u</b> Oecumenische viering De Band		Zo 20 sept
			Za 26 sept
<b>Geen viering</b> Zie Bonifaciuskerk	<b>Geen viering</b> Zie Bonifaciuskerk	Tob.5,4-10.17 Lc. 24, 13-33	Zo 27 sept
			Vr 2 okt
19.00u Eucharistieviering Cantors		Gen.2, 18-24 Mc. 2-16	Za 3 okt
09.30u Gezinsviering De Sterretjes	11.00u Gezinsviering m.m.v. De Tweeklank		Zo 4 okt
		Wijsh. 7, 7-11 Mc. 10, 17-30	Za 10 okt
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 11 okt
19.00u Eucharistieviering Cantors		Jes.53, 10-11 Mt. 10, 35-45	Za 17 okt
09.30u Eucharistieviering Cantu	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 18 okt
		Jer. 31, 7-9 Mc. 10, 46-52	Za 24 okt
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 25 okt
19.00u Eucharistieviering Cantu			Za 31 okt
09.30u Gezinsviering De Sterretjes	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor	Apok. 7, 2-4.9-14 Mt. 5, 1-12a	Zo 1 nov



## Colofon

### Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

#### Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.  
Tel. 071 – 3414210, altijd bereikbaar.  
E-mail: [hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl](mailto:hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl)  
Openingstijd: op donderdag van 13.30 - 15.30 uur.  
Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

#### Kopij parochiekern

E-mail: [redactierijndijk@heilighethomas.nl](mailto:redactierijndijk@heilighethomas.nl)

#### Inleverdatum kopij

Nummer 6: 3-10-2015

#### Verschijningsdatum

Nummer 6: 22-10-2015

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen kunt u doorgeven aan het secretariaat van de parochiekern.

#### Commissie van beheer

Tineke Heemskerk, secretaris  
Annie van Dijk, secretariaat parochie  
Els van Wetten, notulist  
Henk de Boer, lid  
Arthur van der Drift, lid

#### Betalingen:

Misintenties, doopbijdragen, giften:  
Rabobank: NL 73RABO 0325908168 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 74INGB 0000076288 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.  
Kerkbijdragen:  
Rabobank: NL 17RABO 0325913153 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 71INGB 0002531800 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.

## Commissie van beheer

Nu ik dit schrijf is het pas half augustus maar ik kan toch al schrijven dat het een drukke zomer is aan de Rijndijk in en om de kerk.

Zondag 28 juni parochiekerndag. De dag begon met een mooie eucharistieviering, die op deze zondag al om 9.00 uur begon, waarin het Bernarduskoor zong en vele communicanten met hun familie aanwezig waren. Pastoor Visser ging voor in deze viering samen met pastor Lãm en mevrouw Jacqueline van der Lee, die in onze parochie stage loopt.

Veel mensen hadden lekkere dingen gebakken voor bij de koffie en van al die lekkere dingen werd volop gesmuld. In de tuin naast de kerk had inmiddels het jeugdcircus Miloco zich geïnstalleerd en konden kinderen meedoen aan diverse workshops. Later was er nog een drankje en natuurlijk soep en broodjes voor iedereen die dat wilde. Rond één uur was iedereen weer thuis of op de fiets gestapt voor de Rabobank sponsorfietstocht. Voor het onderhoud aan de kerk werd € 126,00 bij elkaar gefietst. Omdat bijna iedereen de korte afstand deed moeten er erg veel mensen gefietst hebben, waarvoor veel dank.

#### Onderscheidingen.

Aan het eind van de viering tijdens de parochiekerndag werden er twee leden van het Bernarduskoor onderscheiden met de Gregoriuspenning. Mevrouw Trudy van Pierre-den Hollander, omdat zij 25 jaar meezingt in het koor en de heer Jan Verkleij omdat hij al 40 jaar lid is van het koor. Met waarderende woorden werd hun de onderscheiding opgespeld en werden zij in de bloemetjes gezet.

Daarna werd mevrouw Nel Heemskerk-van Wieringen, tot haar eigen verbazing, door haar kleinkinderen naar voren gehaald en werd haar de parochie-onderscheiding, de beeltenis van de H. Thomas, om gehangen. Deze onderscheiding komt haar zeker toe. De laatste jaren is zij een van de vaste koffieschenkers na afloop van de vieringen in de Bernarduskerk en elke vrijdagmorgen present om, waar nodig, schoon te maken, te stofzuigen of te zemen. Maar daarvoor was zij, naast mevrouw Dora de Goede, vele jaren de huishoudster op de

pastorie bij de paters Karmelieten en altijd aanwezig voor extra schoonmaak en verzorging van pastorie en sacristie. We hopen dat mevrouw Heemskerk, die inmiddels tachtig jaar is, nog vele jaren in goede gezondheid bezig mag blijven.

#### Werk aan de kerk.

Op 2 juli startte het werk aan het kerkdak. En dit werk liep, mede door het mooie weer erg goed. Binnen drie weken werd de westkant van de kerk van nieuwe panlatten en leien voorzien door onze topvrijwilligers. De heer Beijersbergen, van het bisschoppelijk bouw bureau, kwam kijken en was diep onder de indruk van wat hier voor werk verzet is.

Nu wordt er nog een stuk gevoegd aan de westkant, daarna wordt de oostkant gevoegd en volgend jaar het dak aan de oostkant onderhanden genomen. Veel dank aan allen die zich deze zomer zo hard en met zoveel plezier werkten aan de kerk.



Vele malen luidde ook deze zomer de kerkklokken, omdat er weer een medeparochiaan overleden was. Dit ziet u in de lange lijst lief en leed. Het overlijden van Jan de Groot op zondag 2 augustus was niet alleen voor zijn familie maar ook voor velen in de parochie een grote schok. Jan, geboren en getogen in het Zwaantje, was een actief mens in de samenleving en had vele vrienden met wie hij kaartte en fietste. Jan was een man van cijfers, vulde voor vele mensen de belasting in, deed veel voor voetbalvereniging Bernardus, maar zeker voor de

parochie: samen met Lydia Borst hield hij de ledenadministratie van onze kern bij, was penningmeester van de commissie van beheer van onze kern en lid van de financiële commissie van de parochie. Op woensdagochtend was hij bijna altijd te vinden op het centraal secretariaat om financiële zaken te regelen voor de parochie en de penningmeester van de parochie. Het is bijna nog niet te begrijpen dat Jan er niet meer is, we zullen hem enorm missen en leven mee met iedereen die verdrietig is om zijn dood.

*Namens de commissie van beheer,  
Tineke Heemskerk-de Boer*



## Open MONUMENTENDAG

### Open Monumentendag in de Bernarduskerk

*zaterdag 12 september van 10.00 tot 17.00 uur en zondag 13 september van 12.00 tot 17.00 uur.*

Het nationale thema is Kunst & Ambacht. Daarvan is veel te zien en te vertellen in onze kerk. De ramen, kerkmeubilair, kelken, kandelaars, monstrans, kazuifels. Maar ook speciale aandacht voor een ambacht dat de vrijwilligers van de klusgroep zich de afgelopen maanden hebben eigen gemaakt. Het ambacht van leidekkers. Wij willen u hierover van alles laten zien en vertellen. Waar komen de leien vandaan? Hoe wordt het uiteindelijk een lei, waarvan we er duizenden op het dak van de kerk hebben aangebracht.

We starten op de beide dagen met een bijzondere actie: "een lei met uw verhaal".

U kunt een tekst, bv. uw naam of een wens aan ons opgeven. Deze graveren wij voor u op een nieuwe lei. Uw lei zal volgend jaar op het 2de deel van het dak van de kerk worden aangebracht. Het wordt dan nog meer uw kerk met een verhaal, met uw verhaal. Wat kost dit u? Per lei, die u wilt laten voorzien van uw tekst € 5,00. Op deze wijze draagt u ook bij aan de kosten van het nieuwe dak. Vertel dit verder en kom met velen. Maak er samen een succes van. Wij gaan ervoor.

U kunt ook voor € 1,00 een oude lei van het kerkdak kopen, als aandenken. Je

kunt de leien ook beschilderen. Daar zijn voorbeelden van de te zien op deze dagen.

Wat is er nog meer? De gebrandschilderde ramen, wat vertellen die ons? Wie zijn de schenkers? Waar woonden ze? Het kerkzilver, wie heeft het gemaakt, wanneer is het gemaakt? Is er een schenker van bekend? Is het voor een speciale gelegenheid gemaakt?

De fotoboeken zijn er weer. Maar ook plakboeken met krantenknipsels over ons dorp. Zij herinneren ons aan het verhaal van onze gemeenschap en wij spreken met u af dat u er elkaar over vertelt.

*Jan van Dijk*

### Lief en Leed

6 juni 2015 is Johanna Maria Zonderop-Turk, geboren 16 juli 1930, overleden in Driehof in Hazerswoude-Dorp. Haar afscheid was in de Bernarduskerk waarna ze haar laatste rustplaats kreeg op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.

13 juni 2015 is Frans van den Berg, geboren 28 juni 1928 in de Groenendijk, overleden in Koudekerk aan den Rijn. Na een herdenking in uitvaartcentrum "De Waard" vond de crematie plaats.

16 juli 2015 is Sjaak Straver, geboren 16 maart 1929 in Het Zwaantje, overleden in het LUMC aan de gevolgen van een ongeluk op 8 mei. Het samenkomen van herdenken was in "De Juffrouw" in Ha-

zerswoude-Dorp, waarna de crematie plaatsvond.

16 juli 2015 is Jaap Hoek, 57 jaar oud, overleden in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam, waar hij wachtte op een harttransplantatie. Het herdenken en afscheid was in de Bernarduskerk, waarna hij werd begraven op de algemene begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.

28 juli 2015 is Hugo Jozef Montfrooij, geboren 19 maart 1936, overleden in het LUMC. Na een samenkomen om hem te herdenken in Rhijnhof in Leiden vond de crematie plaats.

2 augustus 2015 is Jan de Groot overleden tijdens een fietsvakantie in Reu-

sel, Noord Brabant. Jan werd 65 jaar en met de familie De Groot namen velen afscheid van hem tijdens een wake en de uitvaart in de Bernarduskerk. Hij werd begraven op de algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.

3 augustus 2015 overleed Theodora van Beek- Akerboom in Rhijndael. Zij werd 96 jaar en we kwamen samen voor een afscheidsdienst in de Bernarduskerk. Tijdens de dienst zong Mechtild Oostdam het lievelingslied van mevrouw Van Beek, het Panis Angelicus.

Mevr. Van Beek werd begraven op de algemene begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.

*Dat zij mogen rusten in vrede.*

### Weet je dat.....

- ... er nog steeds appeltaart van Lydia is voor de werkers bij de kerk.
- ... de dames van het Bernarduskoor ook de steiger op gingen.
- ... zij geen leien gingen leggen, maar genoten van het uitzicht.
- ... de nieuwe misdienaars in opleiding het goed doen.
- ... zij binnenkort zelfstandig mogen werken.
- ... zij het verschil tussen woord- en communieviering en eucharistieviering moeilijk vinden.
- ... er van 19 tot 27 september Vredesweek is.
- ... het thema is: vrede verbindt.
- ... er op 20 september een oecumenische viering is in de Bernarduskerk.
- ... we in deze viering bidden om vrede.
- ... deze viering om 10.00 uur begint.
- ... op zondag 13 september de viering om 11.00 uur is en ook al is de kerk voor de helft bezet door de presentatie van open monumentendag, er plaats genoeg is voor iedereen die wil komen.

### Open Monumentendag 2015

*met als thema Kunst & Ambacht*

Niet alleen openbare gebouwen zijn rijksmonument maar ook molens en woonhuizen. Ook ons huis, Rijndijk 201, is een rijksmonument daarom zijn ook wij gevraagd om onze deuren te openen op 12 september. Heel vroeger was ons huis een boerderij later werd het een schildersbedrijf en nu is het uitsluitend woonhuis. Naast het openstellen van ons huis hebben we ook een expositie en verkoop van mooie handgemaakte handwerkartikelen uit Guatemala. De opbrengst van de verkoop is voor de Stichting Caras Alegres, die vrouwen in de wijk Las Rose in Xela, Guatemala helpt met scholing en emancipatie. Hierin zijn Kunst & Ambacht verenigd. Welkom op zaterdag 12 september vanaf 10.00 tot 17.00 uur.

*Familie Heemskerk, Rijndijk 201 Hazerswoude*



## Colofon

### Parochiekern H.H. Engelbewaarders

#### Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp  
Tel.: 0172 587171  
E-mail: hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl  
Openingstijden: ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur.  
Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.  
B.g.g.: 0172 588260 Anneke Koeckhoven of  
0172 588554 Conny van Dijk

#### Kopij parochiekern

E-mail: redactiedorp@heiligethomas.nl

#### Inleverdatum kopij:

Nummer 6: 3-10-2015

#### Verschijningsdatum:

Nummer 6: 22-10-2015

#### Pastoraatgroep

Pastoraat: Anneke Koeckhoven tel.: 0172 588260

Liturgie:  
Diaconie:

Yvonne Heemskerk  
Conny van Dijk

tel.: 0172 588425  
tel.: 0172 588554

#### Commissie van beheer

Piet van Leijden, voorzitter  
Andries Kerkvliet, secretaris  
E. Plaisier, penningmeester  
Cor den Hollander, Beheer Gebouwen  
Vacature,  
Jan Koeckhoven, lid

tel: 0172 588990  
tel: 0172 589369  
tel.: 0172 589965  
tel: 06-53416152  
vrijwilligerscoördinator  
tel: 0172 588260

#### Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:  
Rabobank: NL56 RABO 0325935343 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank NL45 INGB 0003917913 t.n.v. Parochiekernbestuur Engelbewaarders, H-Dorp.  
Kerkbijdragen:  
Rabobank: NL24 RABO 0325904588 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank: NL82 INGB 0000280232 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie Engelbewaarders, H-Dorp.



## Berichten uit de commissie van beheer

Bij het uitkomen van ons parochieblad zit de vakantie van de meesten er al weer op.

Maar sommigen onder u en ook ik mogen nog op vakantie. Ik hoop dat, als u weg bent geweest, gezond weer thuis bent gekomen en indien u nog weg gaat gezond weer thuis komt. Tijdens de vakantietijd is het in onze parochiekern ook een beetje vakantie. Er wordt bijna niet vergaderd en activiteiten staan op een laag pitje. Maar er zijn altijd wel mensen actief zoals bij alle vieringen, begrafenissen, het secretariaat en in de tuin.

We hebben deze zomer ook een zware storm over ons heen gekregen maar gelukkig was er geen schade aan de gebouwen en in onze mooie tuin.

Op zondag 9 augustus zijn er tijdens de viering van 9.00 uur een paar mensen onwel geworden; naar het zich laat aanzien kwam dit door de warmte. Gelukkig was er in de kerk een aantal mensen, dat snel en deskundige hulp kon verlenen waardoor het met de onwel geworden personen goed is afgelopen. Namens ons allen hartelijk dank voor uw hulp.

Voor ons als commissie van beheer kwamen er wel een paar zaken naar voren die beter verzorgd moeten zijn als zich zo iets voordoet in de kerk of in de omgeving van de kerk.

We waren wel al bezig met de veiligheidsvoorzieningen in de kerk maar nu bleek dat een aantal zaken beter kunnen en daar zijn we dus direct mee begonnen.

Ik heb u in voorgaande stukjes van mij al gemeld over een op handen zijnde enquête. Inmiddels hebt u die, samen met een formulier met de vraag of u vrijwilligerswerk voor de parochie wil doen, ontvangen. Ik vraag u met klem om beide formulieren op tijd in te vullen en aan de wijkcontactpersoon weer te overhandigen. Er is veel tijd besteed aan het opstellen van deze enquête door een aantal mensen uit de parochiekernraad. Dus besteed er goed aandacht aan, want het is van groot belang voor onze parochiekern ook als u geen actieve parochiaan bent, want ook de mening van niet actieve parochianen is voor ons erg belangrijk. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

*Namens de commissie van beheer,  
Piet van Leijden*

## Kerken present

*zaterdag 29 augustus op de jaarmarkt  
in Hazerswoude-Dorp*

Ook dit jaar zijn de drie kerken van Hazerswoude-Dorp op zaterdag 29 augustus op de jaarmarkt, die begint om 10.00 uur en eindigt om 19.00 uur, aanwezig. Het thema is: "Samen de handen uit de mouwen". In de kraam hangen zeven grote schilderijen van de zeven werken van barmhartigheid (Matteüs 25) en zeven teksten over deze onderwerpen. Aan u de uitdaging om de zeven teksten bij het juiste schilderij te plaatsen. De

zeven werken van barmhartigheid zijn van alle tijden, ook van onze tijd. U vindt hier over folders in de kraam.

De kinderen kunnen een handafdruk tekenen, daarna uitknippen en er een tekst op schrijven. Deze worden op een stokje geplakt. Ook zij steken de handen uit de mouwen. Verder is er voor de kinderen een kleurplaat die ze mee kunnen nemen. Hier zijn enkele prijsjes aan verbonden. De hele dag is er van elke kerk iemand aanwezig. We hopen u te ontmoeten in de kraam bij 't Regthuys (Dorpsstraat 67).

Jetske Kok

## Koffiedrinken in het parochiecentrum

Na de zomervakantie is er op de volgende zondagen na de viering gelegenheid om een kopje koffie te drinken in het parochiecentrum: 13 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november en 13 december. U bent van harte uitgenodigd.



Jetske Kok





## Enquête parochiekern HH. Engelbewaarders

Om een parochiegemeenschap levend te houden is het belangrijk dat pastores en bestuur weten welke wensen en meningen de parochianen hebben over de vieringen, de liturgie, de mogelijkheden tot geloofsverdieping, de gemeenschapsopbouw en de informatieverstrekking. Daarom heeft de parochiekernraad besloten hierover een enquête te houden onder de parochianen van onze parochiekern.

Wij zouden het zeer waarderen als u wat van uw tijd zou willen besteden aan de invulling van deze enquête. Het resultaat ervan zal zeker helpen bij de invulling van het beleid in onze parochiekern. In de enquête kunt u ook uw mening geven over zaken waarnaar niet specifiek gevraagd wordt. Bij de enquête wordt een antwoordenvolp ingesloten, die later bij u zal worden opgehaald. Laat

de mogelijkheid tot inspraak niet aan u voorbijgaan.

Het werk van onze parochiekern is echter alleen mogelijk wanneer dat wordt gedragen door de vrijwillige inzet van parochianen. Daarom is bij de enquête ook een zgn. "peiling" naar uw bereidheid om u actief in te zetten gevoegd. Wij beseffen dat niet iedereen evenveel tijd beschikbaar heeft, maar u weet, dat alle kleine beetjes helpen. U kunt deze "peiling" in een aparte antwoordenvolp meegeven aan de vrijwilliger, die de ingevulde enquête komt ophalen. Met dit initiatief hoopt de parochiekernraad onze gemeenschap toekomstbestendig te maken. Bij voorbaat onze dank voor uw medewerking.

*De enquêtecommissie*

## Rabo fietstocht

Op zondag 28 juni jl. heeft een aantal mensen gefietst voor onze stichting "De vrienden van Pater Lau". Zij hebben een bedrag van € 120,00 bij elkaar gefietst. Eén parochiaan kon niet meefietsen maar heeft toch zijn steun verleend en € 25,00 geschonken. Totaal is er dus een bedrag van € 145,00 op onze rekening binnengekomen. Namens de mensen uit Jequitinhonha alle fietsers heel hartelijk dank.

*Namens de stichting,  
Ria Arts-Verbraak*



## De langste eettafel van Nederland

*29 september 9.00 uur in De Korenaar*

Samen eten verbindt. Samen eten is een gemakkelijke en leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Of elkaar beter te leren kennen. Daarom wordt tijdens de "Week tegen Eenzaamheid" "De Langste Eettafel van Nederland" gevormd. Overal in het land organiseren organisaties, bedrijven en gewoon mensen een etentje. Met acht mensen in de tuin van de buurman of met tweehonderd mensen in de eetzaal van een verzorgingshuis. Virtueel verbinden we al die eettafels tot "De Langste Eettafel" van Nederland. Eén tafel.

Door alle etentjes aan te melden en te verbinden, wordt online de langste eettafel van Nederland gevormd. Per persoon wordt 50 centimeter geteld. In

2014 telde de langste eettafel van Nederland bijna 9 kilometer, wat staat voor 18.000 mensen. In 2015 willen we natuurlijk de 10 kilometer halen!

En ook dit jaar doen de drie kerken in Hazerswoude-Dorp weer mee. U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 29 september om 9.00 uur in de "Korenaar", Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp voor een eenvoudig ontbijt met een lekker kopje koffie of thee.

U hoeft zich niet aan te melden, kom erbij en eet mee! En het is nog leuker als u iemand meeneemt. Voor meer informatie: Mw. R. Doeswijk tel. 0172-586908.



## Lief en Leed

### Overleden

Op 4 augustus 2015 is Gerardus Bartholomeus Cornelis -Gerard- van Schaik, 76 jaar, overleden. Na de uitvaartdienst is hij op het parochiekerkhof begraven.

*Dat hij moge rusten in vrede*

### Stuurgroep Diaconie

Dienst van de stuurgroep:  
September: Conny van Dijk  
tel.: 588554  
Oktober: Anneke Koeckhoven  
tel.: 588260

Laat van u horen als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.

*Vervolg van Algemeen / Catechese*

## Impulsavond 2015

De vakantie is al weer ten einde en we hebben met goede moed de 'dagelijkse' gang van zaken weer opgepakt. Misschien kunnen sommigen nog genieten van de rust en ontspanning van hun vakantie of in ieder geval hun vrije tijd. Voordat we allen ons weer volledig in onze arbeid storten voor gezin, werk en kerk. Om een extra stimulans te geven aan deze positieve energie en gevoel

om ons in te zetten, willen we (W.V.C.) allen uitnodigen, die op welke wijze dan ook met catechese te maken hebben, voor een impulsavond met als thema: Wat geeft jou spirit? We zullen proberen deze groepen via de mail persoonlijk uit te nodigen, maar mochten we je onverhoopt vergeten zijn: voel je vrij om te komen.

De avond is op dinsdagavond 13 oktober om 19.30 uur in het parochiecentrum van de Bonifaciuskerk. Graag tot dan.





#### Colofon

### Parochiekernen St. Bonifacius en de Heilige Geest

#### Secretariaten parochiekernen

*St. Bonifacius*  
Paradijslaan 6  
2405 CC Alphen aan den Rijn  
T. 0172 – 472410 / Fax 0172-471413  
E-mail: [sintbonifacius@heiligethomas.nl](mailto:sintbonifacius@heiligethomas.nl)  
Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 – 12.00u.

#### de heilige Geest

“De Bron” kamer 3  
Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen aan den Rijn  
Tel. 0172 – 443148  
E-mail: [deheiligegeest@heiligethomas.nl](mailto:deheiligegeest@heiligethomas.nl)  
Openingstijden: ma t/m vr 09.30 – 12.00u.

#### Pastoraatgroep St. Bonifacius

Sjaan Hoogeveen

#### Pastoraatgroep de heilige Geest

Erna Teule  
Annemiek Plompen  
Marchien van de Sande  
Hans Lapidaire

#### Kopij parochiekernen

[redactiealphen@heiligethomas.nl](mailto:redactiealphen@heiligethomas.nl)

#### Inleverdatum kopij

Nummer 6: 3-10-2015

#### Verschijningsdatum

Nummer 6: 22-10-2015

#### Klachten en opmerkingen over de bezorging

secretariaat parochiekern Bonifacius  
Tel. 0172 - 472410

#### Commissie van beheer

Piet Hoeksel	voorzitter
René van de Burgt	penningmeester
Ron van der Veer	secretaris
Dirk Spronk	lid
Arie Hoogervorst	beheer gebouwen
Peter Dobbe	beheer begraafplaats, uitvaarten en begraven

#### Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:  
ING-bank: NL76 INGB 0004400997 t.n.v. RK  
Kerkbest Parochie Heilige Thomas (Boni +  
H. Geest), Alphen a.d. Rijn  
Kerkbijdragen:  
Rabobank: NL53 RABO 0301614199 t.n.v.  
R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (St. Bo-  
nifacius), Alphen a.d. Rijn  
ING-bank: NL85 INGB 0001593558 t.n.v. RK  
Kerkbest Parochie Heilige Thomas  
(H. Geest), Alphen a.d. Rijn

## Pastoraatgroep i.o.

*De pastoraatgroep i.o. in de Bonifacius-  
kern probeert zichtbaar en dienstbaar  
te zijn.*

In de winter van 2015 heeft zij een “Goed  
Nieuwsboom” achter in de kerk gepoot.  
In het weekend van moederdag is er na  
de vieringen een Mariagebedskaartje  
uitgereikt, 150 kaartjes vonden grif hun  
weg. Terwijl tijdens het weekend van  
vaderdag dit herhaald is met een “Goed

Nieuwsbericht” op briefkaartformaat. Dit  
bericht paste goed bij de “Goed Nieuws-  
boom”.

Daarnaast organiseert de pastoraat-  
groep i.o. de dank-je-welavond voor de  
vrijwilligers van en in de Bonifacius pa-  
rochiekern.

*Wie zijn dat? De pastoraatgroep in op-  
richting?*

Mevrouw Els Werneke heeft haar goe-  
de krachten ruim een jaar ingezet maar

heeft een keuze moeten maken nu zij  
een drukke baan heeft gekregen (waar  
ze erg blij mee is). Mevrouw Sjaan  
Hoogeveen is nu naast de pastoor ver-  
kennend lid van de pastoraatgroep Bo-  
nifacius. Node zoeken we naar verdere  
uitbreiding. Actiepunt voor het nieuwe  
seizoen!

*Diaken Gillion Greeve*

## Dank-je-wel avond Bonifaciuskern 2015

In onze parochie Heilige Thomas is het  
een goede gewoonte geworden om  
onze vrijwilligers per parochiekern in het  
zonnetje te zetten en te bedanken.

Op 27 juni was het zover, de tenten wa-  
ren opgezet op het Bonifaciusplein, de  
catering was er klaar voor. Aan het einde  
van een bijzondere eucharistieviering  
werden Toetie Vreeswijk, Ida Breukel en  
Corry van Zeijl verrast met een parochie-  
onderscheiding.

*Mevrouw Toetie Vreeswijk* ontving de  
onderscheiding omdat zij vele jaren in  
de Bonifaciuskerk en in de kapel van St.  
Joseph inzetbaar was als organiste. Ook  
is zij tientallen jaren betrokken geweest  
bij de bezoegroep van de parochiekern

Bonifacius, waarvan een groot deel als  
voorzitter. Toetie heeft inmiddels Alphen  
verlaten en is deze maand verhuisd naar  
Brabant.

*Mevrouw Ida Breukel* heeft zich vanaf  
de start in 1977 ingezet als ‘poets-  
moeder’. De ‘poetsmoeders’ zorgen  
ervoor dat de kerk schoongehouden  
wordt en het vaatwerk regelmatig ge-  
poetst wordt. Jarenlang heeft zij de co-  
ördinatie gehad van deze werkgroep.  
Ook heeft zij vele jaren gezongen in het  
Ceciliakoor.

*Mevrouw Corry van Zeijl* zet zich ook al  
vele jaren in als ‘poetsmoeder’. Ook as-  
sisteert zij al hele lange tijd bij activiteiten

in de Jozefzaal, zoals bij condoleances en  
bij bijzondere parochie-activiteiten. Daar-  
naast heeft zij in het verleden jarenlang het  
interieur van de Pancratiuszaal verzorgd.  
Na het uitreiken van deze verdiende on-  
derscheidingen was het tijd voor koffie  
en een gezellig ontmoeten, over en weer.  
Er was een speech door de pastoor. De  
paaskaars werd verloot, er was een quiz  
en een borrel en snacks toe. Bij het weg-  
gaan kreeg iedere vrijwillig(st)er een ca-  
deautje. Het mooiste cadeau was het  
mooie weer, de goede opkomst en de  
trouwe inzet van zoveel vrijwilligers. Ga er  
voor! Of meld je aan als vrijwillig(st)er, er  
is altijd iets dat bij u past.

*Pastoraatgroep Bonifaciuskern*

## Restauratie gebrandschilderde ramen

### Bonifaciuskerk

Het parochiebestuur heeft enige tijd ge-  
leden besloten de noodzakelijke restau-  
ratie te laten uitvoeren van de gebrand-  
schilderde ramen in de zijgevels van de  
kerk, de Mariakapel en de toren. Alle  
glas-in-lood ramen zullen na restauratie  
worden voorzien van voorzetsbeglazing.  
Voor deze werkzaamheden is door de  
provincie Zuid-Holland een subsidiebe-

drag van € 130.556,00 toegekend. Deze  
subsidie dekt ongeveer 40 % van de  
werkelijke kosten. Dat betekent dat er  
nog een bedrag van ruim € 195.000,00  
nodig is om alle rekeningen te kunnen  
betalen. Besloten is dat de stichting  
Vrienden van de Bonifaciuskerk een be-  
drag van € 75.000,00 (!) zal bijdragen,  
met name t.b.v. de restauratie van de  
glas-in-lood ramen van de Maria- of stil-  
tekapel. De restauratie van de ramen is

opgedragen aan de gerenommeerde fir-  
ma Koolen Glazeniers. Zij hebben de be-  
staande ramen inmiddels uitgenomen en  
de openingen met multiplex tijdelijk dicht-  
gemaakt. In het atelier van Koolen worden  
de ramen opgeknapt en zullen ze weer in  
de bestaande raamopeningen geplaatst  
worden. Uiteraard zal de commissie van  
beheer, met name Arie Hoogervorst, de  
uitvoering van de werkzaamheden op de  
voet volgen!



## Lief en leed

### Gedoopt

12 juli 2015 zijn Florentine Henderson en Benthe van der Poel gedoopt in de Bonifaciuskerk.

*Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk.*

### Gehuwd

10 augustus 2015 Hans Overbeek en Shauna Pugh

18 augustus 2015 Fabian de Rijk en Kelly Markerink

22 augustus 2015 Hans Klaverwijden en Gosia Skrzypek in Polen

22 augustus 2015 Erik Willering en Ola Pastor in Polen.

*Wij wensen de bruidsparen een gelukkige toekomst.*

### Overleden

30 juni 2015 is Cornelia van Niekerk-Oostveen, geboren 20 juni 1925, overleden. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna ze is begraven in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats.

12 juli 2015 is Gerard Kurvers, geboren 13 oktober 1928, overleden. Zijn uitvaart vond plaats in de aula van het crematorium op 17 juli, waarna hij is gecremeerd.

15 juli 2015 overleed Eef Rutjes. Hij werd geboren op 7 januari 1943. De afscheidsviering was op 22 juli in de aula van het crematorium. Daarna is hij begraven op het parochiekerkhof.

21 juli 2015 is pastor Jaap Vos, geboren 25 december 1928, overleden. Zijn uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk, waarna hij is gecremeerd.

31 juli 2015 overleed Stien van Kampen-Visser. Zij werd geboren op 26 mei 1929. Haar afscheidsviering was in de aula van het crematorium, waarna zij is gecremeerd.

*Dat zij mogen rusten in vrede.*

## GKV te gast in de kerkzaal van de Bron

Sinds de zomer van 2008 is de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt eigenaar van de voormalige Pius X-kerk aan de Van Nesstraat. Deze protestantse gemeente was op zoek naar een eigen kerkgebouw en de katholieke parochie van Alphen moest juist afstand doen van een van haar kerkgebouwen. Zo kon er een passende overdracht gedaan worden, waarbij de katholieke parochie nog tot eind 2011 inwoning vond bij de nieuwe eigenaar van het kerkgebouw.

Kort na de overdracht werd de ruimte van de kerk al behoorlijk aangepakt. Zo werd het mogelijk dat er in het gebouw meer lokaliteiten kwamen voor het kerkelijk werk in de week.

Nu in 2015 is ook de kerkzaal aan de beurt. Het interieur daarvan was grotendeels gebleven, zoals dat was in de jaren dat de kerk een rooms-katholiek kerkgebouw was. Die ruimte zal nu een andere indeling krijgen en meer worden aangepast aan de eredienst van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Van

meet af aan was het duidelijk dat het om een ingrijpende verbouwing ging en dat de kerkzaal gedurende enkele maanden niet gebruikt kon worden.

De kerkenraad klopte aan bij het parochiebestuur. De goede samenwerking bij de overdracht van destijds deed een gewillig oor veronderstellen. De vraag was of het mogelijk zou zijn tijdens de maanden van de verbouwing de kerkdiensten van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in de St. Bonifaciuskerk te houden. Daar werd op voorhand geen 'neen' op gezegd, mits de katholieke vieringen in de St. Bonifaciuskerk daar geen hinder van zouden ondervinden. Maar al pratend aan tafel kwam er nog een andere mogelijkheid in beeld. De katholieke parochie heeft in Alphen nog een tweede kerkruimte: die in de Bron; het gebruik van die ruimte als een gastvrij onderkomen voor hen die tijdelijk niet in hun eigen gebouw terecht kunnen, zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Het voordeel die deze mogelijkheid biedt, is dat de katholieke gelovigen op

zondag pas om 11.00 uur gebruik maken van de ruimte; dus als de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt om 9.00 uur op zondagmorgen haar kerkdienst wil houden – het gaat trouwens om de zomermaanden – dan is de ruimte in de Bron heel geschikt. Voor deze mogelijkheid werd dan ook gekozen.

Vanaf 5 juli tot en met waarschijnlijk de laatste zondag van september kerken de mensen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt dus in de Bron, in de kerkzaal waar om 11.00 uur de katholieke viering is. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het bestuur van de Stichting de Bron, en door de groep kosters en anderen van de parochiekern de heilige Geest, die zowel 's morgens als 's middags ervoor zorgen dat de deuren van de Bron open zijn voor de kerkgangers van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Een mooi voorbeeld van hoe kerken elkaar kunnen helpen.

*Namens het parochiebestuur,  
Ruud Visser, pastoor*

## Vrede verbindt

Toen de 2e wereldoorlog afgelopen was bezworen de mensen elkaar dat er nooit meer oorlog mocht zijn. Dat is nu 70 jaren geleden en sindsdien zijn we geen dag zonder geweest. Stelt u zich eens in alle rust voor: geen dag zonder geweld, conflicten, oorlog en dreiging daartoe. En dus geen dag zonder angst en verdriet om wat mensen elkaar aandoen... 'Oorlogen zijn ver weg', maar is dat ook zo? We kunnen binnen 2 dagen de wereld rond en vluchtelingen bereiken, vaak na een barre tocht, ons deel van Europa. Hoezo, de oorlog is ver weg? Buiten de politieke conflicten die hoog kunnen oplopen, de terreuraanslagen en uitbarstingen van extreme ideologieën is de vrede ver te zoeken. Pax is

sinds 1967 gestart met de organisatie van een Vredesweek. Uit bittere noodzaak is dit een jaarlijks terugkerende week waarin we ons extra bewust kunnen zijn van wat ons te doen staat: vrede bewerkstelligen. Niet alleen ver weg, maar ook om ons heen is vrede noodzakelijk: vrede naar de ander, de vreemdeling, het onbekende...

Dat is zeker niet altijd makkelijk en getuigt van moed om die ander je hand te reiken en een band te scheppen. Enkel op die manier kan het thema van deze Vredesweek 'Vrede verbindt' bewerkstelligd worden. Begin bij jezelf en verbeter de wereld, iedere dag een klein beetje meer en koester en vier dát stukje vrede.

### Vredesweek 2015

Vrede verbindt 19 t/m 27 september

De Vredesweek is van 19 tot en met 27 september. In het voorafgaande weekend liggen er Vredeskranten om mee te nemen. Op Vredeszondag, 20 september, kunnen we getuigen van onze wil tot vrede door gezamenlijk te vieren om 10 uur in De Bron. Kom en geef elkaar die Vredeswens: vrede zoals God het bedoeld heeft, voor de hele mensheid!

*Annemiek Plompen-Huibers en  
Marian Bouterse-van Haren,  
oec. coördinatoren*



## “Gezinsviering 2.1” wordt opgevolgd door “gezinsviering 2.2”

Zondagochtend 5 juni hebben we weer een leuke gezinsviering gehad, de laatste van het seizoen. Samen met alle kinderen hebben we gesproken over de 7 werken van barmhartigheid. Het was een leuke en afwisselende viering. We hebben gezongen, naar een gedicht geluisterd, naar de Pastor geluisterd en de communie gedeeld. Een bijzonder punt in elke viering is de goocheltruc. Laura de Christelijke goochelaar had dit keer een verdrietige clown op een zijden doek mee genomen. De kinderen werd gevraagd hoe we deze verdrietige clown weer op konden vrolijken. Veel kinderen wisten te vertellen hoe ze de clown konden helpen en blij maken. En dat is gelukt!



Aan het einde van de truc hadden we een blijde clown! Jezus heeft ooit gezegd dat anderen mensen helpen, we dat ook voor Hem doen. De jongste kinderen hebben tijdens de kinderwoorddienst cupcakes versierd voor alle mensen in de kerk. De hongerigen voorzien van eten is immers één van de zeven werken van barmhartigheid. Na afloop van de viering hebben we met z'n allen de cupcakes opgegeten onder het genot van een lekker glaasje limonade, koffie of thee. Tot zover een enthousiaste moeder/vrijwilligster. Na de zomervakantie zijn er weer nieuwe gezinsvieringen. We maken een ‘upgrade’ naar *gezinsvieringen 2.2*.

**Gevraagd:** Voor het nieuwe seizoen zoeken we nog muzikanten voor in het combo en zangertjes voor in het koortje. Het is ontzettend gaaf om mee te vieren samen met zo'n 40-60 kinderen. Meld uw zoon of dochter aan, of laat ze het zelf doen. [g.greeve@heilighethomas.nl](mailto:g.greeve@heilighethomas.nl). De eerste viering zal zijn op zondag 20 september om 11.00 uur. Alle kinderen (van 0 tot 100+) zijn van harte welkom. We gaan er weer een leuk seizoen van maken met goocheltrucs en misschien zelfs wonderen!



*De werkgroep gezinsvieringen  
Bonifacius*

## Doopvieringen in 2015

Ouders, die hun kind willen laten dopen kunnen hierover op de website [www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel](http://www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel) meer informatie vinden. Als u nog vragen heeft of meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochiekern, waartoe u behoort. Daar is de digitale informatie ook op papier te verkrijgen, als u daar voorkeur voor heeft.

*De doopvieringen in 2015 zijn vastgesteld op:*

20 september	13.00 uur	parochiekern H. Michael en H. Bernardus
4 oktober	13.00 uur	parochiekern HH. Engelbewaarders
18 oktober	13.00 uur	parochiekern St. Bonifacius
25 oktober	13.00 uur	parochiekern de heilige Geest
8 november	13.00 uur	parochiekern H. Michael en H. Bernardus
22 november	13.00 uur	parochiekern St. Bonifacius
29 november	13.00 uur	parochiekern H.H. Engelbewaarders

*Doop volwassenen:*

Niet alleen kinderen kunnen gedoopt worden maar ook volwassenen kunnen dit sacrament ontvangen. Zij volgen een speciaal traject. Informatie hierover is eveneens te vinden op de website [www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen](http://www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen)

## Zolderjongeren

Het was een geweldig leuk en goed jaar geweest. Met een leuke groep jongeren die na hun vormsel op de zolder van de HH. Engelbewaarders maandelijks bij elkaar kwamen. We gaan dit natuurlijk voortzetten. Jongeren van 11 – 16 jaar zijn van harte welkom! Of je nu veel of weinig tot niet naar de kerk gaat: voel je vrij, je kan er echt wel bij komen! Deze bijeenkomsten zullen voor alle jongeren zijn in de gehele Thomas-parochie. Als je uit Alphen komt, laat het me weten, dan gaan we namelijk vervoer regelen, zodat je veilig opgehaald en teruggebracht kan worden. De eerste keer dat we samenkomen is op vrijdag 25 september van 19.30 – 21.00 op de zolder van de HH. Engelbewaarderskerk in Hazerswoude Dorp.

*Pastoraal werker Lâm*

## ‘Pasta met de pastor’ is weer terug!

Je leest het goed... we gaan weer samen pasta eten. Alle jongeren, die 18+ zijn zijn van harte welkom. Natuurlijk ben je ook welkom als je iets jonger bent en de middelbare school hebt afgerond. We gaan eerst genieten van de pasta, die ik voor jullie zal maken en daarna zullen we met elkaar spreken over zaken, waar jullie het over willen hebben. Waar loop je mee rond? Wat heb je altijd al willen vragen of weten? Het is dan ook belangrijk dat ik weet, waar jullie het over willen hebben: geef mij dat door!

De eerste keer dat we bij elkaar komen is: woensdag 30 september 2015 van 18.00-21.00 uur in het parochiecentrum van de Bonifacius aan de Paradijslaan in Alphen aan den Rijn. Laat ook weten als je komt. Dan weet ik hoeveel pasta ik moet klaarmaken. Tot gauw!



*Pastoraal werker Lâm, 06-22087370  
[lt.nguyen@heilighethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heilighethomas.nl)*