



Vluchtelingen in Alphen aan den Rijn

De toestroom van vluchtelingen houdt de wereld al jaren in de greep. Na de beelden van het omgekomen kleine jongetje op het strand in Griekenland is het veel dichterbij gekomen en met de komst van 1140 mensen in de opvang aan de Eikenlaan gaat het ons allen hier in onze gemeente en in onze parochie aan.

U komt deze mensen, die tijdelijk in Alphen worden opgevangen, tegen in de winkels, in het gemeentehuis, op straat en in onze kerken.

Complimenten zoals de Alphenaren zich inzetten voor deze mensen. Daarnaast ook een triest bericht van een jonge man die half januari is overleden. Dan voelen we nog meer hoe schrijnend het is en voelen we ons machteloos, omdat we niet meer perspectief hebben kunnen bieden.

De vluchtelingen die door het COA zijn opgevangen in het voormalig detentiecentrum, vinden we ook in onze kerken en vele vrijwilligers in de kerk en in Alphen in het algemeen bieden steun aan hen. Soms wordt er samengewerkt, samen overlegd tussen de diverse kerken, Diaconaal Platform Alphen (DPA), het Rode Kruis, COA en de SWA. Maar vaak zijn er ook individuele initiatieven. Het is voor mij niet mogelijk om volledig te zijn maar ik wil er wel enkele memoreren. Het inzamelen van kleding en schoenen enerzijds via het Rode Kruis, die twee uitdeeldagen heeft aan de Eikenlaan en daarnaast de inloopplek in het SWA gebouw waar de stichting "hoop voor vluchtelingen" opgezet door de heer Akram Shawki de deuren vijf dagen in de week open heeft staan voor hulp en een goed gesprek of zomaar een kopje koffie. Meer informatie: <http://www.harthoophulp.org/>

In diverse kerken zijn er diensten speciaal voor de vluchtelingen, er worden taallessen gegeven, inloopochtenden georganiseerd etc.

Daarnaast zet de heer Negasie zich in voor de Eritrese vluchtelingen. Op zaterdag 16 januari is er een feestavond georganiseerd door de Alphenese Eritrese gemeenschap voor hun landgenoten en anderen die in de noodopvang aan de Eiken-

laan wonen. Daarvoor hadden de DPA-leden € 1.250,- ingezameld zodat zij, zoals hun gewoonte is, hun koffiereceremonie konden houden en eten voor de aanwezigen konden verzorgen. Het eten bestond uit pannenkoeken met vlees, groente en aardappelen. Dansende mensen, mensen uit Soedan, Egypte en een Eritrese zanger uit België.

Tegen de soms negatieve berichtgeving verloopt het in Alphen goed.



Voor mensen, vluchtelingen, die een A-status hebben ontvangen heeft de gemeente Alphen in 2016 de zorgplicht om driehonderd mensen te huisvesten in de Alphenese gemeente. Om deze mensen te helpen hebben vrijwilligers uit kerken en moskeeën een eerste stap gezet

naar het oprichten van een stichting "Nieuwe Alphenaren". Deze stichting wil vrijwilligers, als maatje aan mensen die met een status een woning en verblijfsfaciliteiten krijgen, koppelen en begeleiden. Het zijn medewerkers van de gemeente die deze mensen begeleiden naar een woning en hen faciliteren bij zorg en scholing. Daarnaast zijn al veel Alphenaren actief in het contact leggen en de vluchtelingen wegwijs maken in de Alphenese samenleving. Zeer binnenkort zijn meer vrijwilligers nodig. Stichting Nieuwe Alphenaren is een neutrale organisatie, niet gebonden aan kerk of moskee. Informatie: nieuwealphenaren@gmail.com.

Het jaar 2016 zal nog veel van onze inzet vragen maar het past ook helemaal in het jaarthema van paus Franciscus: "Het jaar van Barmhartigheid", verzoening, vergeving is het enige middel dat echt helpt om de brand die wereldwijd woedt te blussen. Geweld roept alleen meer geweld op en haat neutraliseer je niet met haat. Alleen verzoening en vergeving en omarming kan de vrede dichterbij brengen.

Barmhartigheid een mooi thema om het nieuwe jaar mee te beginnen.

Wees barmhartig, zoals uw Vader in de hemel barmhartig is (Lucas 6, 36)

Diaken Gilion Greeve

Gezondheid pastor Greeve

Half januari heeft collega en pastor Gilion Greeve een kijkoperatie in de longen moeten ondergaan. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat bij hem een chemobehandeling noodzakelijk is. Op het moment van het drukken van dit parochieblad is nog niet duidelijk hoe dit traject eruit gaat zien. Zelf hoopt pastor Greeve zijn pastorale werkzaamheden zoveel mogelijk zoals hij gewend is voort te zetten. Wij als parochiegemeenschap leven met pastor Greeve en zijn familie mee en wensen hem een effectieve behandeling toe.

Pastor Visser

Pastoraal beleidsplan 2015-2018 (slot)

Als laatste onderdeel van het pastoraal beleidsplan komt de inzet van de vrijwilligers binnen de parochie ter sprake. De vrijwilligers worden in heel het beleidsplan voortdurend genoemd, maar komen in het laatste gedeelte nadrukkelijk aan de orde. Want zonder vrijwilligers is er in deze tijd geen parochie. De tijd dat de parochianen slechts het object waren van het werk van de pastoor en de kapelaans is al lang voorbij. Het tweede Vaticaans concilie heeft de Kerk geleerd dat de heilige Geest in heel de geloofsgemeenschap werkzaam is en dat niet-gewijden evenzeer een taak hebben in het leren, vieren en dienen van de Kerk. De betrokkenheid van de gelovigen bij de verschillende taken van de Kerk mag groter en anders zijn dan in vroeger tijden; het gaat nu om meer dan enkel om een financiële bijdrage.

Toch is betrokkenheid in onze tijd niet voldoende. Wil de parochie zich in de toekomst als een levende geloofsgemeenschap kenmerken, dan zullen de parochianen in toenemende mate moeten deelnemen aan de verschillende taken die de Kerk ter plaatse heeft te verrichten. Er zal een beweging op gang moeten komen van betrokkenheid naar participatie. Het klimaat in de parochie zal ertoe moeten bijdragen, dat gelovigen zich niet alleen thuis voelen in deze parochie, maar ook iets voor deze ge-

loofsgemeenschap gaan doen ter opbouw van de Kerk.

1. Het stimuleren van de deelname van vrijwilligers in de parochie.

Om een bloeiende geloofsgemeenschap te vormen wordt tegenwoordig van de parochie een krachtadige organisatievorm gevraagd. Dit kan nooit gerealiseerd worden door de pastorale beroepskrachten alleen. Ook van de parochiebestuursleden kan onmogelijk verlangd worden alle raderen van het parochiële werk effectief te doen draaien; daarvoor is er gewoonweg te veel werk te doen. Daarom is een krachtadige parochie tegenwoordig afhankelijk van de beschikbaarheid van vrijwilligers. Zij maken de parochie tot een bloeiende geloofsgemeenschap. Gelukkig wordt er heel veel gedaan door verschillende parochianen. Maar ook dan blijven nog vacatures, allerlei plekken die spoedig ingevuld moeten worden. De deelname van nieuwe mensen – misschien al vele jaren parochiaan – aan het vrijwilligerswerk van de parochie moet daarom gestimuleerd worden. En het spreekt vanzelf, dat er voor de 'nieuwkomers' ook een vormend traject wordt uitgezet om hen te doen groeien in hun taak.

2. Het vitaliseren van de pastoraatgroepen.

De vier kernen van onze parochie H. Thomas hebben elk een pastoraatgroep.

Geen van deze vier pastoraatgroepen is echter volledig bezet; er zijn ook in de pastoraatgroepen vacatures. De pastoraatgroep is in oorsprong bedoeld als het kloppende hart van de kerk ter plaatse, dus het hart van de afzonderlijke parochiekern. Het weer op krachten brengen van elk van de vier pastoraatgroepen is daarom dringend gewenst. Wie geroepen wordt om een taak in de pastoraatgroep te gaan vervullen, heeft dikwijls al ander werk in de parochie gedaan; die persoon kent ook de geloofsgemeenschap ter plaatse; zo kan die man of vrouw een passende inbreng hebben bij de pastorale zorg voor de eigen parochiekern. Er moet voorkomen worden dat er in de toekomst wederom vacatures in de pastoraatgroep ontstaan; daarom is het goed om in het beleid voor het vitaliseren van de pastoraatgroepen ook het aspect van de doorstroming naar deze groepen op te nemen.

De parochie H. Thomas moet een samspeel van velen zijn; daar is dit beleidsplan op gericht.

Hierdoor moet aan het licht komen dat de parochie er is om Gods Verbond met mensen, zoals in Jezus Christus zichtbaar is geworden, te verkondigen en uit te dragen.

Pastoraal team

Dank voor alle goede wensen

De afgelopen tijd is een drukke tijd geweest voor "tante post". Veel brieven en kaarten vonden hun weg van schrijver naar geadresseerden. Ook op onze secretariaten zijn vele brieven en pakjes bezorgd. En wij pastores hebben ook veel mooie en lieve zegenwensen per brief ontvangen; heel hartelijk dank daarvoor. Hier een selectie uit maken is onbegonnen werk, toch maken we voor één brief een uitzondering. Het is een brief van mensen uit de penitentiare inrichting (de Geniepoort) hier in Alphen. Zij bedanken onze parochie voor de telefoonkaarten, die zij via onze PCI hebben ontvangen, en zij wensen ons veel goeds toe voor 2016, ieder in zijn eigen handschrift.

De pastores

Colofon Parochie H. Thomas

Pastoraal team

Ruud Visser (r.visser@heilighethomas.nl)
Gilion Greeve (g.greeve@heilighethomas.nl)
Lâm T. Nguyễn (lt.nguyen@heilighethomas.nl)

Parochiebestuur

Ruud Visser : voorzitter
Piet Hoeksel : vicevoorzitter
Tineke Heemskerk : secretaris
(secretaris@heilighethomas.nl)
Hans Lapidaire : communicatie
Rob Zwetsloot : penningmeester
Piet van Leijden : beheer en onderhoud
Hans van Mil : beheer en onderhoud
Erna Teule : vrijwilligersbeleid
Anneke Koeckhoven : pastoraatgroepen
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413
E-mail: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur
Website: www.heilighethomas.nl

Contactgegevens parochiekernen

H. Michael en H. Bernardus pag. 10
H.H. Engelbewaarders pag. 12
St. Bonifacius en de Heilige Geest pag. 14

Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Margreet Starrenburg

Kopijadres

redactieparochieblad@heilighethomas.nl

Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);
- bij voorkeur in WORD;

- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;
- kopij altijd ondertekenen
De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

Inleverdatum kopij

nummer 2: 1-4-2016

Let op! Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de emailadressen van de redactie van de parochiekernen.

Verschijningsdatum

nummer 7: 14-4-2016

Betalingen

Hoofdbankrekening: NL42 RABO 0301601593
t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas, Alphen a.d. Rijn.
Kerkbijdragen, misintenties, giften: zie colofon van de parochiekernen.
PCI: op rekening NL74 RABO 0391603825
t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.

Vormgeving: Grafitas.nl
Drukkerij: Drukkerij DecaPrint

Van het parochiebestuur

Zoals u gewend bent, vindt u hier in het kort een verslag van de vergadering(en) van het parochiebestuur. Het parochiebestuur heeft vergaderd op 12 november, 10 december en 21 december.

- Procedure voor mensen die zich willen uitschrijven uit de geloofsgemeenschap.

In het teamberaad van de pastores wordt een protocol voorbereid over hoe te handelen bij een verzoek om uitschrijven uit de boeken van de geloofsgemeenschap.

- In het teamberaad van de pastores werden de diverse activiteiten van de pastores en ervaringen bij vergaderingen teruggekoppeld en afgestemd.
- De werkgroep kunstschaten heeft aan het parochiebestuur een werkplan voorgelegd voor het inventariseren van de waardevolle voorwerpen binnen de parochie. Het bestuur gaat akkoord met het voorgelegde werkplan.

- Begroting 2016.

De begroting 2016 laat een goed beeld zien. Het bisdom vraagt aan ons een sluitende begroting. Daarbij wordt opgemerkt, dat de inkomsten o.a. via Kerkbalans zullen moeten stijgen, willen we in de toekomst op een sluitende begroting blijven komen. Het bestuur heeft ingestemd met de voorliggende begroting 2016.

*Piet Hoeksel,
vicevoorzitter parochiebestuur*

Actie kerkbalans 2016

U bent gewend om aan het begin van een nieuw kalenderjaar een bericht te ontvangen over de actie 'Kerkbalans'. Misschien zag u bij diverse kerken een spandoek waarin deze actie aangekondigd werd. Kerkbalans is een actie, waarin jaarlijks de aandacht gevraagd wordt voor de ondersteuning van de parochie. Meestal gaat het om aandacht voor de financiële situatie van de parochie, maar eigenlijk gaat het om meer. Het motto van de kerkbalansactie luidt dan ook: 'Mijn kerk inspireert'. Niemand zal bij dit motto direct aan geld denken.

Pastoor Visser schrijft het zo: *Ik zie voor mij de honderden vrijwilligers – jong en oud – die zich voor de parochie H. Thomas inzetten. Ouders, die het voortouw nemen bij de voorbereiding op de eerste communie en het vormsel. Mensen die samenkomen in gespreksgroepen en daarin van hun geloof getuigen. Koorleden die vaak week in week uit oefenen om inspirerende gezangen tot klinken te brengen. Weer*

anderen die een paar uur in de week bezig zijn met daadwerkelijke hulp aan mensen, die onze steun goed kunnen gebruiken. Kortom, een parochie is een soort familieverband, waarin velen een actieve bijdrage leveren. Ieder op een andere manier. Zo ontstaan er af en toe momenten die inspireren en die heel de 'familie' raken. Het zal niet elke dag zijn, maar ik hoop dat u van de parochie H. Thomas ook kan zeggen: 'Mijn kerk inspireert'.



Maar om een inspirerende kerk te zijn en in de toekomst te blijven, zijn ook financiën nodig en ook dit heeft met de actie kerkbalans te maken. Bij dit parochieblad vindt u een brief waarin pastoor Visser dit allemaal uitlegt en een oproep doet voor financiële steun aan onze parochie. De parochianen in de parochiekern H.H. Engelbewaarders hebben deze brief al eerder ontvangen.

Met uw financiële steun kan dit parochieblad gemaakt worden, de kerkgebouwen onderhouden, het orgel gestemd, bloemen en kaarsen gekocht worden en kan de godslamp in onze kerken blijven branden. Alleen met de steun van alle parochianen kunnen we zijn wat we willen zijn: "een inspirerende kerk". Als 'familie' van parochie H. Thomas hopen we met elkaar op een prachtig resultaat van de actie 'Kerkbalans 2016', zowel wat betreft het aantal nieuwe vrijwilligers als ook wat betreft de financiële steun voor het parochiële werk en voor het onderhoud van onze kerkgebouwen. Hartelijk dank alvast voor wat u geeft!

Hebt u geen brief over de actie Kerkbalans ontvangen en wilt u de parochie steunen vraag dan om de brief bij het secretariaat van uw parochiekern of neem een exemplaar mee achter in de kerk.

Het parochiebestuur

Het kruis als levensboom

WVC-avond op 8 maart

Na een bijzonder mooie bezinningsavond aan het begin van december rond het jaarthema 'Onderweg zijn' en een zeer goed bezochte uitstap naar Amsterdam in het kader van 'De dag van het Jodendom' gaan we verder met het aanbieden van een nieuwe bezinningsavond in de Veertigdagentijd.

In ons leven als christen kennen wij allen het kruis, waaraan Jezus heeft gehangen. Kruizen kennen we in verschillende soorten en maten: Andreaskruis, gaffelkruis, Hugenotenkruis, Tau-kruis enz. Een kruis van hout. Hout, dat afkomstig is van een boom. In veel religies en culturen heeft de boom een bijzondere betekenis. Dat geldt ook voor de bijbel. Die begint met de paradijsboom

waar in het midden de levensboom staat én de befaamde boom van kennis van goed en kwaad; aan het einde van de bijbel komen we weer de levensboom tegen, die elke maand van het jaar vrucht draagt. Het kruis van Christus wordt dan ook dikwijls in verband gebracht met de levensboom. Zo is er in 1982 een hongerdoek gemaakt door Jacques Chéry, waarin de levensboom centraal staat. Deze boom wordt verbonden met het lijden en sterven van Jezus en tegelijkertijd met het leven. Dit kruishout is door Jezus' opstanding voor ons veranderd van een symbool van lijden en sterven in een symbool van hoop en leven. Deze dubbele symboliek is voor ons, als WVC, het uit-

gangspunt om een avond te houden hierover. U bent van harte uitgenodigd om over deze symboliek na te denken en er ook iets mee te doen. De avond is op dinsdag 8 maart om 20.00 in de Bron (Troubadourweg 2, Alphen). Let u op de flyers en folders achter in de kerken.

Pastoraal werker Lâm



Dag van het Jodendom

17 januari 2016

Het was een prachtige, koude winterdag waarop 38 personen onder leiding van pastor Ruud Visser naar Amsterdam afreisden om daar aandacht te schenken aan de dag van het Jodendom. Het programma omvatte een bezoek aan de Portugese Synagoge, aan het Auschwitz-monument en aan de Hollandsche Schouwburg.

In een voorafgaande bijeenkomst heeft pastor Visser het programma toegelicht. Hij bracht ons op de hoogte van het onderscheid tussen de Sefardische (Portugese) Joden en de Asjkenazische (Oost-Europese) Joden. Dat onderscheid zoals de naam al zegt zit vooral in de afkomst, en daardoor is er verschil in de vormgeving van hun diensten, maar niet in hun voorschriften, feesten of gebruiken.

De Portugese synagoge zelf is een prachtig groot gebouw met een enorm lange geschiedenis vanaf 1675. Het is gebouwd als een herinnering aan de tweede tempel in Jeruzalem.

Na de koffie en thee in het restaurant van het Joods-Israëliësch Museum tegenover de synagoge werd gewandeld naar het Wertheimpark. In die buurt van Amsterdam hebben vele Joden gewoond. Dat is te merken aan de namen van de straten, de pleinen en parken, die verwijzen naar beroemde Joodse personen uit het verleden. In het Wertheimpark ligt het beroemde monument "Nooit meer Auschwitz" ontworpen door Jan Wolkers. Het oppervlak bestaat uit gebroken spiegels waardoor de hemel er altijd gebroken uit zal zien.

Vanuit het park liepen we door over de Plantage Middenlaan naar de Hollandsche Schouwburg. Deze schouwburg was een zeer bekend theater opgericht in 1892. In WOII werd het theater door de bezetter omgezet in een schouwburg waarin stukken van Joodse schrijvers, gespeeld door Joodse auteurs voor een Joods publiek konden worden uitgevoerd. In de jaren 1942 en 43 werd het theater gebruikt als verzamelpunt



voor de Joden die door de bezetter uit de stad werden weggevoerd naar de vernietigingskampen. Het gebouw is nu een groot en zeer indrukwekkend monument ter herinnering aan de onvoorstelbare gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden.

Na dit bezoek werden de organisatoren van deze dag bedankt voor hun inspanningen waarop het lot van de Joden in Amsterdam heel duidelijk naar voren kwam.

John Souverijn

Het volledige verslag van John Souverijn is te vinden op de website van de parochie: www.heiligethomas.nl

Pastorale school in de buurt

Op woensdag 2 maart a.s. start er weer een cursus 'Vrijwilliger in de kerk' en deze keer in eigen omgeving, namelijk in Leimuiden. Het is de eerste module van het inleidende traject van de pastorale school. De cursusdata zijn woensdag 2, 16 en 30 maart en 6 en 20 april.

Plaats van samenkomst

Pastorie van de H. Johannes de Doperkerk, W. v.d. Veldenweg 22, Leimuiden. De avonden duren van 19.30-22.00 uur. Er zijn nog plaatsen vrij. Ook het volgen van alleen maar deze module 'Vrijwilliger in de kerk' is mogelijk. De module wijst de weg in het vrijwilligerswerk.

Waarom zou u zo'n module willen volgen?

Omdat we als vrijwilliger bij alle activiteiten behoefte aan achtergronden, aan basiskennis hebben. Veel voorkomende vragen zijn: "doen we ons werk goed, werken we goed samen, kan het efficiënter?" Soms is het moeilijk iets onder woorden te brengen omdat het gevoel overheerst er 'te weinig van te weten'. Of we nu bloemschikken of koster, lector, koorzanger, acoliet, leid(st)er bij de kinderdiensten zijn of bezoeken afleggen aan ouderen en zieken; of we meer achter de schermen, op het secretariaat, in besturen en commissies meedenken en willen meepraten, het is goed om het hoe en waarom van onze activiteiten te weten.

Voor vrijwilligers in de kerk en ook voor

degenen die van plan zijn om vrijwilligerswerk te gaan doen, bestaat de mogelijkheid om via de pastorale school in kortlopende trajecten een beetje wijzer te worden over activiteiten in en rond de kerk.

Is het eventueel mogelijk om een verder traject te volgen?

Na de start van de module 'Vrijwilliger in de kerk', biedt de pastorale school tevens per taakveld een leerroute aan die men kan volgen en die opgebouwd is uit een aantal modules (elk van maximaal vijf avonden). Vervolgens kan een keuze in een bepaalde richting gemaakt worden, waarna eerst een basismodule gevolgd wordt met algemeen inleidende kennis over het taakveld en vervolgens een module 'Procesmatig leren werken'. Daarna volgt een taakmodule. De te kiezen taakvelden daarbij zijn: **Leren:** doopcatechese, vormselcatechese, jongerencultuur, geloofsverdieping, enz.

Vieren: liturgie; werk van lectoren, koster, acolieten, voorbereiders van vieringen.

Dienen: het vinden van nood; diaconie, caritas, MOV werk.

Pastoraat: bezoek- en contactwerk.

Hebt u belangstelling of wilt u informatie, vraagt u aan uw contactpersoon om verdere uitleg:

Nelly Devilee (Hazerswoude-Rijndijk)

e-mail: nelliew1@hotmail.com

Erna Teule (Alphen aan den Rijn)

e-mail: erna.teule@planet.nl

Thema-avond met Prof. Dr. Paul van Geest

31 maart 2016 om 20.00 uur

Theoloog en Augustinuskenner prof. dr. Paul van Geest komt naar parochie H. Thomas. Op donderdagavond 31 maart houdt prof. dr. Paul van Geest een thema-avond over het begrip "Barmhartigheid" in het jaar van Barmhartigheid, dat paus Franciscus heeft uitgeroepen. Barmhartigheid: dit gezien vanuit de kerkvader Augustinus en in het perspectief van deze tijd.

Wat betekent Barmhartigheid in een wereld die in brand lijkt te staan en hoever gaat barmhartigheid wanneer we geconfronteerd worden met de gevolgen van aanslagen en de stroom mensen die op de vlucht zijn?

Naast de inleiding van Paul van Geest is er ook ruimte voor discussie en vragen.

Wij rekenen op een ruime belangstelling en hebben daarom als locatie gekozen voor het gebouw de "Korenaar", Dorpsstraat 183 in Hazerswoude-Dorp. De zaal is open vanaf 19.30 uur, de inleiding start om 20.00 uur. Kaarten kunt u reserveren bij diaken G. Greeve, g.greeve@heiligethomas.nl, die deze avond aanbiedt aan belangstellenden.



Liturgie de komende tijd

Terugkomviering dopelingen en hun ouders en presentatie eerste communicanten

7 februari om 9.30 uur wordt er een terugkomviering dopelingen en presentatie van de 1e communicanten gehouden in de Engelbewaarderskerk en om 11.00 uur in de Bernarduskerk. Dezelfde zondag om 11.00 uur presenteren de eerste communicanten zich in de parochiekern de heilige Geest. Voor de parochiekern Bonifacius zullen de communicanten zich presenteren in de gezinsviering 2.2. op zondag 14 februari om 11.00 uur. Tijdens deze viering is er voor de allerkleinsten (kinderen tot + 7 jaar) een aparte kinderwoorddienst.

Aswoensdag

10 februari start de Veertigdagentijd met Aswoensdag. Op die dag zijn er om 19.30 uur in de Bonifaciuskerk, evenals in de Engelbewaarderskerk en in de Brugkerk te Koudekerk aan den Rijn gebedsvieringen met uitreiking van het askruisje. In de benedenzaal van De Bron wordt deze viering, met uitreiking van het askruisje, eveneens om 19.30 uur gehouden, voorafgegaan door een sobere maaltijd, die om 18.00 uur begint.

Bisschoppelijke Vastenactie

Met de start van de veertigdagentijd begint ook de Bisschoppelijke Vastenactie. In het kader van die actie is het in het weekend van 20 en 21 februari, de tweede zondag van de veertigdagentijd, op alle locaties diaconale zondag met themaviering. De collecte zal die dag geheel bestemd zijn voor het vastenactieproject. Elders in dit blad kunt u daarover meer lezen.

Gregoriaans

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd, 14 februari, wordt er zowel in de Bonifaciuskerk als in De Bron Gregoriaans gezongen.

Vijfveertig jarig jubileum van de Broncantorij

Op 28 februari zal in een extra feestelijke viering dit jubileum worden gevierd. Om de cantorij in de gelegenheid te stellen extra liederen ten gehore te brengen zal de viering om 10.45 uur beginnen.

Taizéviering

Op 28 februari om 19.00 uur is deze viering in de Brugkerk te Koudekerk aan den Rijn. Het thema van deze viering is: "De stem van de stilte". Samen zingen van eenvoudige maar indringende liederen uit de broederschap van Taizé. Verder luisteren we naar schriftlezingen en gedichten en luisteren we bovenal naar de stilte. Voor deze viering worden nog zangers en zangeressen gezocht voor de zanggroep alsmede instrumentalisten voor de begeleiding. Zing je, of speel je harp, gitaar, dwarsfluit, viool of wat dies meer zij, stuur dan een e-mail naar peter@vanpoelje.net

Vespervieringen

Deze worden in de Bonifaciuskerk gehouden op de woensdagen 17 februari, 2 en 16 maart steeds om 19.30 uur.

Momenten van meditatie

Deze momenten zijn er op 17 februari en 2 maart om 19.00 uur in de dagkapel van het Anker.

Sobere maaltijden

Tijdens de veertigdagentijd worden er in alle parochiekernen sobere maaltijden gehouden.

In parochiekern De Heilige Geest is dat op Aswoensdag 10 februari om 18.00 uur.

In de parochiekern Engelbewaarders op 2 maart om 18.00

uur in de Korenaar en op 16 maart eveneens om 18.00 uur in Onder Dak/Koudekerk aan den Rijn. En in de parochiekern Bonifacius op 9 maart om 18.00 in het parochiecentrum.

Boetevieringen

In de aanloop naar Pasen zijn er boetevieringen: op vrijdag 11 maart om 9.30 uur in de dagkapel van het Anker; op zaterdag 12 maart om 19.00 uur zowel in de St. Bonifaciuskerk als in de HH. Engelbewaarderskerk.

Presentatie vormelingen

Op zondag 13 maart om 9.30 uur presenteren de Hazerswoudse vormelingen zich in de Engelbewaarderskerk aan de geloofsgemeenschap. Om 11.00 uur doen de Alphense vormelingen dat in De Bron.

Wekelijkse kruisweg

In de vastentijd is er in de HH. Engelbewaarderskerk wekelijks Kruisweg. Deze worden gehouden op de dinsdagen 16 februari, 23 februari, 1, 8 en 15 maart om 19.30 uur.

Palmzondag

Het weekend van 19 en 20 maart staat in het teken van Palmzondag. Dan vieren we in alle parochiekernen de intocht van Jezus in Jeruzalem, waarmee de Goede Week zal starten. Op Palmzondag is er om 9.30 uur een woord- en communieviering in de Bonifaciuskerk en om 11.00 uur een gezinsviering. In de gezinsviering zullen de kinderen een rondgang maken met versierde palmpaasstokken. In de Engelbewaarderskerk is er om 09.30 uur eveneens een gezinsviering en in de Bernarduskerk is er om 11.00 uur een familieviering. In de Bron wordt er tijdens de viering van 11.00 uur kinderwoorddienst gehouden; de kinderen zullen dan palmpaasstokken maken. Daartoe worden ze uiterlijk een half uur voor de viering in een aparte ruimte verwacht. Dringend verzoek aan de ouders om toe te zien dat de kinderen echt op tijd zijn. Aan het begin van de viering trekken de kinderen in een stoet de kerk in.

Goede Week

- maandag-, dinsdag- en woensdagavond (21, 22 en 23 maart) zijn er in de Bron om 19.30 uur oecumenische gebedsmomenten;
- Witte donderdag (24 maart) om 19.30 uur is er zowel in de Bonifaciuskerk als in de Bernarduskerk een Eucharistieviering.
- Goede Vrijdag (25 maart) zijn er meditaties rondom het kruis: 09.30 uur in het Anker, 15.00 uur in De Bron en eveneens 15.00 uur in de Bonifaciuskerk.
- Kinderkruisweg: 14.00 uur in de Bonifaciuskerk en 15.00 uur in de Engelbewaarderskerk.
- In de avond komen we samen rond het lijdensverhaal om 19.30 uur in de Bonifaciuskerk en in de Bernarduskerk en, in oecumenisch verband, in de Bron.
- Vrijdagavond 25 maart vanaf 21.00 uur tot zaterdagmiddag 26 maart om 12.00 uur is er in de Bron een paasnachtwake.
- Paaszaterdag (26 maart) komen we in onze kerken samen voor de viering van de Paaswake. Er is een gezinsviering om 19.00 uur in de Engelbewaarderskerk met medewerking van het kinderkoor de Sterretjes. Om 19.30 uur is er een familieviering in de benedenzaal van De Bron met medewerking van het jongeren gastkoor. Om 21.00 uur is er een paaswake in de Bonifaciuskerk en in de Bernarduskerk.



Pasen

Op paasmorgen om 7.00 uur is er een oecumenische paas-samenkomst in de Bron. In elke parochiekern is er een Eucharistieviering op de gebruikelijke tijden.

Tweede paasdag

Op deze dag is er voor alle parochiekernen één Eucharistieviering en wel om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk.

Eerste communievieringen

Op zondag 3 april om 11.00 uur vindt in de Bron de viering van de eerste communie plaats. De zang en muziek zullen worden

verzorgd door de bronzangertjes en het combo. Er zal die dag geen kinderwoorddienst zijn. Op zondag 10 april om 11.00 uur vindt de viering van de eerste communie plaats in de Bernarduskerk, op zondag 17 april om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk en op zondag 24 april om 09.30 uur in de Engelbewaarderskerk.

Een goede voorbereiding op Pasen gewenst met aansluitend avlást Zalig Pasen.

Gerard Ammerlaan

Biechtgelegenheid

Naast de boetevieringen ter voorbereiding op het Paasfeest is er zoals altijd een mogelijkheid tot het persoonlijk ontvangen van het sacrament van boete en vergeving. In de oude benaming werd dan gezegd: het biechten. Het kan een persoonlijke voorbereiding zijn op de viering van het geheim van Jezus dood en opstanding. Tot vorig jaar werd

hiervoor op een vrijdagmiddag in de Veertigdagentijd gelegenheid gegeven. Die vrijdagmiddag kwam voor wie het sacrament wilde ontvangen, niet altijd uit. Daarom is de vastgestelde tijd losgelaten en kan iedereen, die dat wil, in overleg met pastoor Visser een tijdstip voor het ontvangen van het sacrament van boete en vergeving afspreken.

Eerste heilige communie en Vormsel

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Ook dit jaar zijn er kinderen die hun eerste communie willen ontvangen. Ze zijn al enkele weken geleden begonnen en hebben er veel zin in. De hele maand april zullen in de parochie op de verschillende zondagen de kinderen hun eerste communie ontvangen. Op 3 april in de Bron, 10 april in de Bernarduskerk, 17 april in de Bonifaciuskerk en op 24 april in de Engelbewaarderskerk.

We hebben een groot aantal vormelingen (ruim 40 jongeren) voor dit jaar. Zij zullen vanaf februari beginnen met de voorbereidingen en zullen op zaterdag 25 juni hun vormsel ontvangen. Wij wensen de communicanten, vormelingen en hun ouders en begeleiders een goede en inspirerende tijd toe.

Pastoraal werker Lám

Terugblik Adventsactie 2015

Van eind november tot en met Kerstmis hebben we op de vier locaties van de parochie aandacht besteed aan het Adventsproject. Dit jaar was het goede doel Het Jua Rescue Center in Watamu Kenia. Op de 3e advents zondag hebt u van de ambassadrices van Jua in de themaviering hun persoonlijke ervaring met het opvanghuis kunnen horen en zij waren ook aanwezig bij de gezellige bingomiddag in de Bron. Wij zijn blij met de inbreng van deze dames. In een tijd waarin allerlei acties lopen en voortdurend een beroep wordt gedaan op de goedgeefsheid van de parochianen zijn we toch blij te kunnen spreken van een geslaagde actie. Wat de definitieve op-

brengst is zal nog blijken als Adventsactie Nederland de totale bedragen heeft ontvangen en geteld. Dat zal in een later parochieblad worden vermeld. Zelf heb ik dit project aangevraagd bij adventsactie omdat ik uit eigen ervaring weet hoe belangrijk het werk is wat daar in Kenia gebeurt. Ook namens Nelleke Hols, de oprichter en manager van het opvanghuis en de ambassadrices van Jua wil ik u hartelijk danken voor uw inbreng. Hopelijk kunnen we eind van het jaar laten weten welke vorderingen het opvanghuis heeft kunnen maken.

Marchien van de Sande

Oriëntatiedag Vronesteyn

Het priesterschap en diaconaat zijn geen gewone beroepen in onze tijd. Het is een roeping. Ben je geraakt door het Evangelie van Jezus en wil je als priester of diaken werken in Zijn kerk? Ga

dan naar de oriëntatiedag op zondag 13 maart vanaf 14.00 uur op Park Vronesteyn 14 in Voorburg. Meer weten of aanmelden via priesteropleiding@bisdomrotterdam.nl.

Hongerdoek

In de komende veertigdagentijd, gebruiken we in onze parochie een doek dat als titel heeft: "Heelheid van de schepping".

Dit thema past goed in de problematiek van deze tijd, waarin steeds meer aandacht wordt gevraagd voor het milieu en vooral dat het toch onrechtvaardig is, dat de rekening van de klimaatsverandering juist de armste landen treft, terwijl zij er het minst debet aan zijn. In de vijf weken van de vastentijd zullen we regelmatig hierbij stil staan.

Diaken G. Greeve

**Vraag & aanbod**

We zamelen gereedschap in voor de stichting 'Vraag en aanbod' om mensen in de derde wereld van gereedschap te voorzien, waarmee ze iets kunnen leren of waarmee ze hun brood kunnen verdienen. U kunt uw spullen inleveren op zaterdag 2 april van 10.00 tot 12.00 uur bij de fam. Van Zwieten, Dorpsstraat 295a, Hazerswoude-Dorp. In Alphen aan den Rijn kunnen deze van 10.00 tot 11.00 uur ingeleverd worden bij de Jozefzaal aan de Paradijslaan (naast de Bonifaciuskerk). Contactpersonen: voor Alphen is mevrouw Jopie Vergeer theopievergeer@hotmail.com of tel. 0172-474115; voor de kernen van Hazerswoude: Riekje Scheer, tel. 0172-588170 of Tineke Heemskerk fam.heemskerk@planet.nl of tel. 071-3413723.

Veel dank namens de mensen in de derde wereldlanden.

Werkgroep Diaconie van de Thomasparochie

Vastenactieproject 2016

campagneland Oeganda

De vaste slogan van Vastenactie is sinds jaren "even minderen voor een ander". Dat is precies ook de bedoeling van vasten. We gaan ons iets ontzien en daardoor sparen we geld uit om te doneren aan het goede doel. Onder het thema "Water, bron van alle leven" vraagt de Bisschoppelijke Vastenactie dit jaar aandacht voor een gebied in Oeganda.

Katakwin in het district Teso in het noordoosten is een zeer arm achtergebleven gebied waar de mensen afhankelijk zijn van de landbouw. Vastenactie ondersteunt de organisatie Socadido die de landbouwers en hun familie stimuleert in actie te komen voor betere leefomstandigheden en hen leert omgaan met de klimaatveranderingen. Zij leren de mensen goed waterbeheer en betere landbouwmethodes zodat de mensen voldoende eten hebben. De mensen hebben soms alleen cassave en bananen als voedsel en sommigen zijn zo arm dat ze bladeren van de bomen eten. Door de hulp van Socadido verbetert de situatie en kunnen mensen dagelijks minimaal 2 maaltijden nuttigen en kunnen zij gebruik maken van een gemeenschappelijk waterput om landbouwproducten te verbouwen. Voorzichtig kan er een handeltje worden opgezet en komt er geld om de kinderen

naar school te laten gaan. Kortom hulp helpt. Ons steuntje in de rug daarbij is van harte welkom. Waterschaarste is een wereldprobleem. De paus roept ons op om bewust te zijn van ons watergebruik om verspilling tegen te gaan. Geen of minder vlees eten is van oudsher een katholiek vastengebruik. Wist u dat de productie van 1 kilo varkensvlees 4800 liter water kost en de productie van 1 kilo rundvlees maar liefst 15.500 liter? Een kopje koffie kost 140 liter water voordat het in ons kopje komt. Samen nadenken om hoeveel water waarvoor nodig is betekent voor de mensen in Oeganda een beter leven. Daar willen we ons graag voor inzetten. U toch ook?



In de Hazerswoudse kernen zullen de vastenzakjes thuis bezorgd worden. In Alphen aan den Rijn werd het vastenzakje voor de financiële giften altijd

VASTENACTIE

meegegeven met het parochieblad. Dit jaar kan dat helaas niet. Om iedereen toch de gelegenheid te geven om onze Vastenactie te steunen kunt u een Vastenzakje meenemen achter in de kerken, maar u kunt natuurlijk ook het geld in een envelop meenemen naar een van de vieringen en deponeren in de speciale collectebus bij de ingang van de kerk of een bedrag overmaken op NL24 INGB 0000344714 t.n.v. Parochie H. Thomas onder vermelding van 'Vastenactie 2016'. In de parochiekernen Bonifacius en De Heilige Geest wordt er met Pasen een extra collecte gehouden voor het vastenactieproject en in het weekend van 20 en 21 februari wordt op alle locaties de speciale diaconale themaviering gehouden, waarin een speciale collecte is voor dit goede doel. Ook de opbrengst van de sobere maaltijden op de diverse locaties is bestemd voor het project in Oeganda. U bent van harte welkom bij deze maaltijden, die 10 februari in de Bron, 2 maart in de Korenaar (HW-dorp), 9 maart in de pastorie van de Bonifaciuskerk en 16 maart in 'Onder Dak' (Koudekerk) gehouden worden. De aanvangstijd is 18.00 uur.

Marchien van de Sande

Hemelse koffie

Van de "hemelse koffie mét de vragenkaartjes" was deze keer bereid gevonden: pastor Gilion Greeve. Hij heeft heel recentelijk zijn 69e verjaardag gevierd. Hij trok de volgende vragen:

Wie bent U?

Gilion Greeve, RK diaken, werkzaam in het Bisdom Rotterdam. Diaken in de parochie H. Thomas in Alphen aan den Rijn. Vierenveertig jaar echtgenoot van Jeannette Greeve-Hulst.

Vader van drie kinderen Tom, Marieke en Coen en opa van Ben en Sophia.

Een hemels moment voor u was het ontvangen van sacrament van het huwelijk en de wijding tot diaken.

Het geloof is voor mij belangrijk

Omdat het geloof de vaste grond onder mijn voeten was en is bij alle heftige dingen die ik heb meegemaakt. Als klein jongetje was ik al misdienaar en dacht, als ik mocht dienen: goed opletten hier gebeurt het, hier hoor je hoe je goed kunt leven en hoe je gelukkig wordt. Nu

zoveel jaren later, wanneer ik eigenlijk best veel terug kijk, besef ik steeds meer welke rol het geloof in mijn leven speelde en speelt. Voor mij is geloof kort samengevat: je komt ergens vandaan en je bent onderweg ergens naar toe. Je leven heeft zin en een betekenis, al ben je maar een korreltje zand in de woestijn. Je bent te klein en te nietig om te denken dat "de grote Schepper van het al" je op zal merken en toch voel je de steun bij alle belangrijke momenten in je leven. Het maakt mij diep inwendig blij, gelukkig en dit gevoel wil ik graag uitdragen.

Heeft u ooit getwijfeld aan uw geloof?

Geloven is voor mij niet abstract, geloven is dynamisch, niet dogmatisch. Aan het geloof op zich heb ik nooit getwijfeld, wel aan gelovige (bij)zaken. Ik hou van lezen en door te lezen stel je wel eens 'dingen' die je geloofde bij.

Heeft u angst voor de toekomst van de kerk?

Het is maar wat je onder kerk verstaat,

kerk, ecclesia is een groep gelovige mensen. Ik heb geen angst dat dit zoeken naar geloof, naar betekenisgeving weg zal gaan. Het zit in de mens geplant.

Wanneer uw vraag bedoeld is of ik angst heb dat de katholieke kerk als organisatie zal blijven bestaan dan heb ik geen angst als er mensen zoals paus Franciscus op blijven staan, als de kerk dynamisch wil zijn, niet alleen dogmatisch maar juist meeleeft in en met de samenleving. Niet van "men vraagt, en wij draaien", maar warmhartig, barmhartig dan heb ik geen angst voor de toekomst van de r.k. kerk.

Pastor Greeve, bedankt voor deze inblik in hoe u in het geloof staat.

Pastoraal werker Lâm



Overzicht vieringen parochie heilige Thomas

| Datum | | St. Bonifaciuskerk | De Bron |
|--------------|---|--|---|
| Vr 5 feb | 1e vrijdag van de maand | 19.00u Eucharistieviering | |
| Za 6 feb | 5e zondag door het jaar | 19.00u Woord- en communieviering Samenzang | |
| Zo 7 feb | | 09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor | 11.00u Eucharistieviering Cantores Kinderwoorddienst Presentatie communicanten |
| Wo 10 feb | Aswoensdag | 19.30u Aswoensdagviering | 19.30u Gebedsviering met askruisje Vrijwilligers Broncantorij |
| Za 13 feb | 1e zondag Veertigdagentijd | 19.00u Eucharistieviering Samenzang | |
| Zo 14 feb | | 09.30u Eucharistieviering Gregoriaans koor 11.00u Presentatie 1e communicanten/ gezinsviering Kinderkoor | 11.00u Eucharistieviering Gregoriaans koor |
| Za 20 feb | 2e zondag Veertigdagentijd Diaconaal weekend | 19.00u Eucharistieviering Cantor | |
| Zo 21 feb | | 09.30u Woord- en communieviering Cantor | 11.00u Woord- en communieviering Cantor |
| Za 27 feb | 3e zondag Veertigdagentijd | 19.00u Eucharistieviering In Between | |
| Zo 28 feb | | 09.30u Woord- en communieviering Samenzang | 10.45u Eucharistieviering Broncantorij (jubileum) |
| Vr 4 mrt | 1e vrijdag van de maand | 19.00u Eucharistieviering | |
| Za 5 mrt | 4e zondag Veertigdagentijd | 19.00u Woord- en communieviering Samenzang | |
| Zo 6 mrt | | 09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor | 11.00u Eucharistieviering Cantores, Kinderwoorddienst |
| Za 12 mrt | 5e zondag Veertigdagentijd | 19.00u Boeteviering Samenzang | |
| Zo 13 mrt | | 09.30u Eucharistieviering Samenzang | 11.00u Presentatie vormelingen In Between |
| Za 19 mrt | | 19.00u Eucharistieviering Caeciliakoor | |
| Zo 20 mrt | Palmzondag | 09.30u Woord- en communieviering Samenzang 11.00u Gezinsviering Kinderkoor | 11.00u Eucharistieviering Broncantorij, Kinderwoorddienst |
| 21/22/23 mrt | | | 19.30u Oec. gebedsmomenten |
| Do 24 mrt | Witte Donderdag | 19.30u Eucharistieviering In Between | |
| Vr 25 mrt | Goede Vrijdag | 14.00u Kinderkruisweg 15.00u Kruisweg 19.30u Goede Vrijdagviering In Between | 19.30u Woord- en gebedsviering Oecumenisch koor |
| Za 26 mrt | Paaszaterdag | 21.00u Eucharistieviering In Between | 19.30u Familieviering Gastkoor jongeren |
| Zo 27 mrt | Pasen | 09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor | 11.00u Eucharistieviering Broncantorij |
| Ma 28 mrt | 2e Paasdag | 10.30u Eucharistieviering Samenzang | |
| Vr 1 april | Eerste vrijdag van de maand | 19.00u Eucharistieviering | |
| Za 2 april | 2e zondag van Pasen | 19.00u Woord- en communieviering Samenzang | |
| Zo 3 april | | 09.30u Eucharistieviering Samenzang | 11.00u 1e H. Communie Bronzangertjes |
| Za 9 april | 3e zondag van Pasen | 19.00u Eucharistieviering Samenzang | |
| Zo 10 april | | 09.30u Woord- en communieviering Samenzang | 11.00u Woord- en communieviering Broncantorij Kinderwoorddienst |
| Za 16 april | 4e zondag van Pasen | 19.00u Woord- en communieviering Caeciliakoor | |
| Zo 17 april | | 10.30u 1e H. Communie Kinderkoor | 11.00u Eucharistieviering Broncantorij |

van 5 februari 2016 t/m 17 april 2016

| HH. Engelbewaarderskerk | H. Bernarduskerk | Lezingenrooster | Datum |
|---|---|---|--------------|
| | | | Vr 5 feb |
| 19.00u Eucharistieviering Cantors | | Jes. 6, 1-2a,3-8 Luc. 5, 1-11 | Za 6 feb |
| 09.30u Gezinsviering De Sterretjes Terugkomdag dopelingen en presentatie communicanten | 11.00u Woord- en communieviering Samenzang Terugkomdag dopelingen en presentatie communicanten | | Zo 7 feb |
| 19.30u Gebedsviering Cantu | 19.30u Aswoensdagviering Bernarduskoor, Brugkerk | Joël 2, 12-18 Mt. 6, 1-6,16-18 | Wo 10 feb |
| | | Deut. 26, 4-10 Luc. 4, 1-13 | Za 13 feb |
| 09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoar | 11.00u Eucharistieviering Parochiekoor | | Zo 14 feb |
| | | | |
| 19.00u Woord- en communieviering Cantors | | | Za 20 feb |
| 09.30u Eucharistieviering Cantors | 11.00u Eucharistieviering Cantor | | Zo 21 feb |
| | | Ex. 3, 1-8a.13-15 Luc. 13, 1-9 | Za 27 feb |
| 09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoar | 11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor | | Zo 28 feb |
| | | | Vr 4 mrt |
| 19.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoar | | Joz. 5, 9a.10-12 Luc. 15, 1-3.11-32 | Za 5 mrt |
| 09.30u Gezinsviering De Sterretjes | 11.00u Eucharistieviering Parochiekoor | | Zo 6 mrt |
| 19.00u Boeteviering Cantors | | Jes. 43, 16-21 Joh. 8, 1-11 | Za 12 mrt |
| 09.30u Presentatie vormelingen Cantu | 11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor | | Zo 13 mrt |
| 19.00u Eucharistieviering Cantu | | Luc. 19, 28-40 of Jes. 50, 4-7 Luc. 22, 14 /23, 56 | Za 19 mrt |
| 09.30u Gezinsviering De Sterretjes | 11.00u Familie-Eucharistieviering Parochiekoor | | Zo 20 mrt |
| | | | 21/22/23 mrt |
| Zie Bernarduskerk | 19.30u Witte Donderdagviering St. Ceciliakoar en Cantu | Ex. 12, 1-8.11-14 Joh. 13, 1-15 | Do 24 mrt |
| 15.00u Gezinsviering/ Poppenspel, De Sterretjes | 19.30u Goede Vrijdagviering St. Ceciliakoar | Jes. 52, 13-53,12 Joh. 18, 1-19, 42 | Vr 25 mrt |
| 19.30u Zie Bernarduskerk | | | |
| 19.00u Gezinsviering De Sterretjes | 19.00u Gezinsviering 21.00u Paaswake Cantu | Gen.1, Ex. 14, Jes. 55 Luc. 24, 1-12 | Za 26 mrt |
| 21.00u Zie Bernarduskerk | | | |
| 09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoar | 11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor | Hand. 10, 34a.37-43 Joh. 20, 1-9 | Zo 27 mrt |
| | | Hand. 2, 14.22-32 Mat. 28, 8-15 | Ma 28 mrt |
| | | | Vr 1 april |
| 19.00u Eucharistieviering Cantors | | Hand. 5, 12-16 Joh. 20, 19-31 | Za 2 april |
| 09.30u Woord- en communieviering Cantu | 11.00u Woord- en communieviering Koor n.n.b. | | Zo 3 april |
| | | Hand. 5, 27b-32.40b-41 Joh. 21, 1-19 | Za 9 april |
| 09.30 u Eucharistieviering St. Ceciliakoar | 11.00u 1e H. communie Kinderkoor | | Zo 10 april |
| | | | |
| 19.00u Eucharistieviering Cantors | | Hand. 13, 14.43-52 Joh. 10, 27-30 | Za 16 april |
| 09.30u Gezinsviering De Sterretjes | 11.00u Woord- en communieviering Koor n.n.b. | | Zo 17 april |



Leven in een achtbaan

8 maart 2016

GGZ Rivierduinen en de kerken in het Groene Hart organiseren een avond-waarin de geestelijke gezondheid van de mens centraal staat. Ieder jaar wordt aandacht besteed aan een bepaald symptoom. De avond van dinsdag 8 maart besteedt aandacht aan en geeft inzicht in de bi-polaire stoornis. Dit is de

officiële term voor het manisch-depressief zijn.

Deze avond is vrij toegankelijk voor iedereen en geeft u de mogelijkheid om meer inzage te krijgen in wat een bi-polaire stoornis is en hoe u daarop kunt reageren, wanneer iemand in uw omgeving deze diagnose heeft. De zaal bij

de gereformeerde kerk in Ter Aar, Oostkanaalweg 2, 2461 GA, Ter Aar is besproken. De avond begint om 20.00 uur, vanaf 19.45 uur inloop met koffie, thee. Opgave en informatie bij g.greeve@heilighethomas.nl

Werkgroep religie en psychiatrie

Stille Omgang 2016

In de nacht van 12 op 13 maart 2016 wordt in Amsterdam de Stille Omgang gelopen. Vanuit Alphen aan den Rijn, Hazerswoude en omgeving, willen wij met een groep pelgrims naar Amsterdam gaan. Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van Amsterdam dit Mirakel in de stilte en de duisternis door een nachtelijk pelgrimage langs de route van 1345. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden biddende christenen. Het thema van dit jaar is: "Jezus – gelaat van de Goddelijke barmhartigheid - Genadebrood voor u"

Voorafgaande aan het lopen van de Stille Omgang zullen wij, zoals gebruikelijk, deelnemen aan de feestelijke Eucharistieviering. Op zaterdag 12 maart 2016 zijn wij te gast in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht te Amsterdam.

Aanmelding voor deelname kan door een e-mail te sturen naar: sebastiaan@ponsioenoptiek.nl onder vermelding van uw naam, voorletters, volledig adres, telefoonnummer en opstapplaats.

Heeft u geen email, dan kunt zich ook telefonisch aanmelden bij:

- Sebastiaan Ponsioen (voor Alphen aan den Rijn en omgeving) (0172 - 474770, Ponsioen Optiek);

- Anneke Senne (alleen voor Hazerswoude) (071 - 3410499).

De kosten voor deelname bedragen €14,50 per persoon, om het kostendekkend te houden dient u vooraf per bank te betalen op rekeningnummer IBAN: NL58 INGB 0002997246 t.n.v. R.M. van Vliet, o.v.v. de Stille Omgang. Contant betalen in de bus is niet mogelijk.

Meer informatie kunt u vinden in de folders achter in de kerk. Heel graag tot 12 maart.

*Ruud van Vliet en Sebastiaan Ponsioen
en Anneke Senne*

Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties.

| | | | |
|-------------|-----------|-----------|--|
| Zuidervaart | dinsdag | 10.30 uur | 9 en 23 februari, 8 en 22 maart, 5 april |
| | vrijdag | 15.30 uur | 4 maart Wereldgebedsdag (oecumenisch) |
| Westerhove | woensdag | 09.30 uur | 3 februari, 2 maart, 6 april |
| Oudshoorn | woensdag | 11.00 uur | 10 en 17 februari, 2 en 16 maart, 6 en 20 april |
| Driehoorne | donderdag | 09.30 uur | elke week Witte Donderdag 15.00 uur 24 maart aangepaste tijd. Goede Vrijdag 15.00 uur 25 maart Kruisweg |
| Rhijndael | donderdag | 10.00 uur | elke week |
| | vrijdag | 19.00 uur | 6 maart Wereldgebedsdag (oecumenisch) |
| Driehof | vrijdag | 11.00 uur | elke week, niet op 25 maart Witte Donderdag 11.00 uur 24 maart |
| Het Anker | vrijdag | 09.30 uur | elke week Goede vrijdag 09.30 uur 25 maart Kruisweg |
| De Bron | vrijdag | 15.00 uur | 6 maart Wereldgebedsdag (oecumenisch) |
| De Korenaar | vrijdag | 19.00 uur | 6 maart Wereldgebedsdag (oecumenisch) |
| St. Joseph | zaterdag | 09.45 uur | elke week Witte Donderdag 10.30 uur 24 maart Heilig avondmaal viering P.K.N. Stille Zaterdag 17.00 uur 26 maart Paaswake |
| Oudshoorn | zaterdag | 11.00 uur | 20 februari, 19 maart |
| Hooge Burch | zondag | 11.00 uur | elke week Witte Donderdag 18.30 uur 24 maart Goede Vrijdag 16.30 uur 25 maart Vesper Pasen 11.00 uur 27 maart m.m.v zanggroep |

Parochiekerk H. Michael en H. Bernardus

Kopij parochiekerk

E-mail: redactierijndijk@heilighethomas.nl

Inleverdatum kopij nummer 2: 1-4-2016

Verschijningsdatum nummer 2: 14-4-2016

Terugblik op de kersttijd

Het begon met het kerstspektakel op 20 december, waarvoor bijna 600 mensen in beweging kwamen. Het was een prachtig oecumenisch gebeuren. Op

kerstavond om 20.30 uur een viering verzorgd door jonge mensen met als thema: "Onderweg zijn", met een gelegenheidskoor. Om 22.30 uur een viering waarin het Bernarduskoor zong. Daarna nog kerstmorgen met het parochiekoor. En al die koren maar ook de kerkgangers hebben met elkaar de

sterren van de hemel gezongen. Veel dank aan iedereen die dit allemaal mogelijk maakte. Het klopte allemaal; de kerststal stond weer prachtig, goud en zilver uit de kluis, wierook, mooi versierde kerk. Geweldig! Pastores en vrijwilligers veel dank.



Oecumenische meditaties in de vastentijd: De verloren zoon

De Veertigdagentijd nodigt ons uit om stil te staan bij ons leven. Hoe leven wij met onszelf, hoe leven wij met God, hoe leven wij met elkaar? Vragen die simpel en eenvoudig zijn en tevens (soms) moeilijk te beantwoorden zijn. Deze vragen krijgen een duidelijke vorm in het verhaal van de verloren zoon. Aan de hand van het schilderij van Rembrandt van Rijn 'De verloren zoon' willen we in een tweetal korte meditatiemomenten

bij deze vragen stilstaan. We doen dat met elkaar, van de verschillende kerken. Gelovig of niet, u bent allen van harte uitgenodigd, want het blijven vragen die fundamenteel zijn voor ons samenleven met elkaar en met God. De twee meditatiemomenten zijn op de woensdagen 17 februari en 2 maart in het Anker (Chopinlaan, Hazerswoude Rijndijk) om 19:00uur.

Pastoraal werker Lâm



Ouderencontactmiddag

Neem uw fotoalbum mee. U leest zo waarom.

Voor uw agenda, de jaarlijkse ouderencontactmiddag is dinsdag 1 maart Deze middag is in en bij de Bernarduskerk, de kerk en de pastorie ernaast zijn open vanaf 14.00 uur. Wij beginnen met koffie met wat lekkers. Voor alle ouderen van de onze parochiekern H. Michael en H. Bernardus is er weer een gelegenheid elkaar te ontmoeten op deze middag. Het jaarthema van onze parochie is 'onderweg zijn'.

Om 14.30 uur zal pastor Lâm ons in het kort zijn verhaal vertellen over zijn reis door zijn leven. Hij doet dit in de kerk en we zullen ook met elkaar wat bidden en zingen, zoals u dat op onze contactmiddagen gewend bent. Daarna een gezellig samen zijn. Daarbij is nu uw dierbare foto, uw schoenendoos met foto's of uw fotoalbum nodig. Wat zullen wij die middag elkaar veel te vertellen hebben over onze foto's. Deze foto's vertellen uw verhaal van 'onderweg zijn'. Dat hoeft niet altijd ver weg te zijn maar kan ook

van gebeurtenissen uit uw leven of uw omgeving. Wij hopen dat wij om 17.00 uur de laatste mensen echt naar huis moeten sturen, omdat ze nog niet zijn uitgepraat.

Komt u ook, wij rekenen op u allen. Kunt u daar niet zelfstandig komen, even een telefoontje naar ons secretariaat 071-3414210 of naar Annie van Dijk 071-3412629 en u wordt opgehaald en weer thuis gebracht.

Werkgroep Zorg en Aandacht

Begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn

Toen in 1980 het kerkhof bij de voormalige Michaelkerk in het Zwaantje en bij de Bernarduskerk in de Groenendijk werden gesloten kwam er op de algemene begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn een katholiek gedeelte. Toen het katholieke gedeelte vol was kwam er geen nieuw katholiek gedeelte in Koudekerk. Op de algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp kwam een katholiek gedeelte en daar zijn ook de stoffelijke resten van de kerkhoven van de Rijndijk, bij het ruimen van deze kerkhoven, naar toe gebracht.

In 2006 is bij het ruimen in Koudekerk een gedeelte van het katholieke gedeelte geruimd. Eind 2016 wordt er weer geruimd op de begraafplaats in Koudekerk en daarbij is ook een katholiek gedeelte. De nabestaanden van hen die daar begraven liggen zijn door de gemeente Alphen aan den Rijn per brief op de hoogte gebracht over de mogelijkheid van herbegraven en het ophalen van het monument op het graf. De gemeente zorgt ook voor publiciteit in de Groene Hartkoerier en de regionale kranten. De parochie heeft contact gehad met de

gemeente Alphen aan den Rijn en men heeft ons gezegd dat er evenals in 2006 op de begraafplaats een plek van denken zal komen op de plaats waar de stoffelijke resten worden herbegraven. Het zijn altijd moeilijke zaken om over te praten en te schrijven. Ik vind zelf ruimen een akelig woord maar ik kan het ook niet anders verwoorden.

Laten we het maar zo zeggen: *Zij die wij liefhebben en verliezen zijn nooit meer waar zij waren, maar altijd waar wij zijn.*

Tineke Heemskerk- de Boer

Weet je dat...

- ... het volgende parochieblad pas weer op 14 april verschijnt.
- ... u dit blad tot na Pasen nodig heeft voor informatie.
- ... u ook op de website van de parochie terecht kunt voor actuele informatie.
- ... u het wekelijkse mededelingenblad ook per e-mail kunt ontvangen.
- ... u zich hiervoor kunt melden bij het secretariaat van onze kern.
- ... de rubriek 'Kerken aan de Rijn' in de Groene Hart Koerier u ook op de hoogte brengt van kerkelijk nieuws.
- ... niet alleen de aanstaande communicanten zich voorbereiden, maar ook de jongens en meisjes die eind juni het sacrament van het H. Vormsel gaan ontvangen.
- ... deze jongens en meisjes van de kernen H. Michael en H. Bernardus en H.H. Engelbewaarders zich voorstellen in de viering van 13 maart in Hazerswoude-Dorp.
- ... Mevr. Vintges op haar 86e gestopt is met orgel spelen in Rhijndael.
- ... zij dit vele jaren met inzet en plezier heeft gedaan.
- ... wij haar zeer dankbaar zijn en nog vele goede jaren toewensen.

Lief en Leed

12 januari overleed Jan Bakker in huize Rhijndael. We kwamen samen voor zijn afscheid in de Bernarduskerk, de kerk waar hij 87 jaar geleden gedoopt werd. Later op de middag vond de crematie plaats in Alphen aan den Rijn.

Dat hij moge rusten in vrede





Kopij parochiekern
E-mail: redactiedorp@heilighethomas.nl
Inleverdatum kopij nummer 2: 1-4-2016
Verschijningsdatum nummer 2: 14-4-2016



Van de commissie van beheer

Met de Kerstdagen en Oud en Nieuw nog vers in het geheugen maken we ons al weer op voor de Veertigdagentijd en Pasen. Maar eerst nog maar terug naar de Kerstdagen en Oud en Nieuw. We kunnen terugkijken op de mooie vieringen en het kindje wiegen, hoewel niet alle vieringen volledig bezet waren.

Erg positief was, dat de kinderviering op Kerstavond en het kindje wiegen op 2e Kerstdag druk bezocht waren met enthousiaste kinderen en hun ouders.

Tijdens de viering van Oudejaarsavond hebben we de Paaskaars verloot en deze is gewonnen door Linda Schouten. De andere deelnemers worden hartelijk bedankt voor hun deelname, want van de opbrengst hebben we weer een goed begin om een nieuwe Paaskaars te kopen. Ook heeft Pastoor Visser tijdens deze viering Ton Opstal een parochiespeld uitgereikt. Ton kreeg dit mooie kleinood voor zijn jarenlange verdienste als financiële man van onze parochiekern. Tweemaal heeft Ton zitting gehad in het parochiebestuur als penningmeester en al jaren verzorgt Ton de kerkbalans in onze parochiekern en schrijft de brieven, die meegestuurd worden en deze hebben altijd betrekking op het thema van de kerkbalans.

Voor mij zelf is Ton tijdens het begin van onze fusie een steun geweest om ons door de eerste jaren heen te helpen. Op dit moment is Ton voorzitter van de PCI, namens ons allen een hartelijk dank.

Art Zegelaar is gestopt als dirigent van Cantu en het koor is op zoek naar een nieuwe dirigent. Cantu blijft zingen in de voor hun ingeroosterde vieringen, samen met Alie Jongenburger. Weet u iemand of kunt en wilt u zelf dirigeren, meldt u zich dan bij mij of bij Cantu aan.

Bij de Cantors is Jos den Boer gestopt met orgel spelen en heeft Piet Moons zijn plaats ingenomen. Wij hebben vele jaren naar het orgelspel van Jos kunnen luisteren en genieten.

Ik wil Jos dan ook namens u allen hartelijk bedanken voor zijn vele jaren als organist en hem nog veel goede jaren toewensen.

Ook Ton Arts en Yvonne Heemskerk zijn gestopt met hun werk voor onze parochie. Deze twee vrijwilligers hebben zolang zoveel gedaan voor onze parochie. Het is echt te veel om op te noemen, maar namens alle parochianen een hartelijk dank.

Dan bereikte ons voor Kerstmis het droevige bericht dat Joop Bijmans was overleden. Joop was onze steun en toeverlaat op het gebied van de ICT in onze parochie en voor onze parochiekern in het bijzonder. Joop hield de ledenadministratie op peil, werkte vele jaren aan de website van onze parochie en organiseerde samen met collega's de kerkbalans.

Wij verliezen dan ook in Joop een zeer gewaardeerde vrijwilliger en wensen Anneke veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Joop.

Als u zo het bovenstaande leest begrijpt u dat we te maken hebben met het verlies en het vertrek van veel trouwe vrijwilligers die zeer veel vrije tijd hebben gestoken in het gaande houden van onze parochiekern. Wij zoeken dan ook weer nieuwe mensen die het aandurven om voor wat langere tijd mee te draaien als vrijwilliger in b.v. de pastoraatgroep, als dirigent, bij de kindervieringen en ook als tuinman.

Dankzij het formulier dat bij de enquête zat hebben velen van u zich aangemeld, maar dat is dan vaak voor kortlopende projecten. Wij zijn u ook daar zeer dankbaar voor en zullen u, indien nodig, dan ook benaderen.

Namens de commissie van beheer wens ik u allen een Zelig Pasen.

Piet van Leijden

Lief en leed

Gedoopt

10 januari 2016 is Bo de Man gedoopt.

Wij wensen de dopeling, haar ouders en familie veel geluk.

Overleden

16 december 2015 is Josephus Leonardus (Joop) Bijmans overleden. Hij was 72 jaar. Na de uitvaartplechtigheid op 22 december 2015 is hij gecremeerd.

29 december 2015 is Gerardus Jacobus (Gé) van Meurs overleden. Hij was 84 jaar. Na de uitvaartplechtigheid op 4 januari 2016 is hij op het parochiekerkhof begraven.

3 januari 2016 overleed E.P. (Paddy) de Bruijn-van Oosterhout op een leeftijd van 85 jaar. Zij is op 9 januari 2016 gecremeerd.

17 januari 2016 is Simon Maria Kempen, leeftijd 83 jaar, overleden. Hij is op 21 januari 2016 gecremeerd.

21 januari 2016 overleed Theodora A.C. (Dora) van Dijk-Spienburg, leeftijd 93 jaar. Na de uitvaartdienst op 27 januari 2016 is zij op het parochiekerkhof begraven.

Dat zij mogen rusten in vrede

Wereldgebedsdag 2016

In Hazerswoude-Dorp wordt de viering van wereldgebedsdag gehouden op vrijdag 4 maart in de "Korenaar", Dorpsstraat 183 en begint om 19.30 uur.

Het Ceciliakoor o.l.v. dirigent Piet Moons en organiste Maria v.d. Akker zal de viering muzikaal begeleiden. Na de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken.

U bent van harte uitgenodigd.

Voor meer informatie over wereldgebedsdag, kijk op www.wereldgebedsdag.nl



Jetske Kok



Afscheid van een geluidsman en het vervolg

Lange tijd heeft Theo van der Zijden zorg gehad over het geluid in de Engelbewaarderskerk. De microfoons, de luidspeakers, en de geluidsapparatuur waren bij hem in deskundige handen.

Ook was hij verantwoordelijk voor de geluidopnames bij een avondwake/uitvaart alsmede voor de kerktelefoon; hierdoor was het voor parochianen die aan huis gebonden waren, mogelijk de kerkdiensten in de Engelbewaarderskerk thuis te volgen.

Vanwege gezondheidsproblemen heeft hij deze taken het afgelopen jaar moeten overgeven.

Pastoor Visser heeft Theo van der Zijden voor deze activiteiten mede namens de commissie van beheer en de pastoraatgroep nadrukkelijk bedankt. Daarbij is ook gedacht aan de jaren dat Theo actief was als lector in de vieringen en als beheerder van het Michelshuis.

Vanaf nu kunt u een cd-opname van een avondwake/uitvaart van een dierbare aanvragen bij Jan Toor (tel. 06-10845735). Bij de voorbereiding van de uitvaart kunt u deze wens eventueel ook kenbaar maken aan de pastor of lector die bij u langskomt.

Voor het in bezit krijgen en het installeren van een kerktelefoon, waardoor u de vieringen in de eigen kerk maar ook in onze kerken in Hazerswoude-Rijndijk en in Alphen aan den Rijn kunt beluisteren, is een telefoontje naar het secretariaat of rechtstreeks naar Jan Toor (tel. 06-10845735) al voldoende. De kosten zijn voor rekening van de parochie; u betaalt slechts de telefoonkosten tijdens het gebruik en een borg van € 50,00 voor het kastje die u bij opzegging terugkrijgt. U kunt met de kerktelefoon de uitzendingen van Omroep Signaal beluisteren.

Gezocht: dirigent voor kinderkoor 'De Sterretjes'

Het kinderkoor van de H.H. Engelbewaarders is op zoek naar een enthousiaste dirigent. De kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar zingen op de eerste zondag van de maand tijdens de gezinsvieringen en rond kerst en Pasen. Iedere donderdagavond wordt er gerepeteerd in de kerk van 18.45 tot 19.30 uur (andere tijden eventueel in overleg).

De dirigent zal samen met de organist de liedjes voorbereiden en oefenen met de kinderen. Kenmerken: muzikaal, enthousiast, goede omgang met kinderen, een katholieke achtergrond. Wil je meer weten over deze leuke functie bij het kinderkoor? Neem dan contact op met Piet van Leijden 06-44300893 of pastoor Ruud Visser.

Bijbelvakantieclub

voor kinderen van Hazerswoude-Dorp

Ook de komende voorjaarsvakantie wordt in Hazerswoude-Dorp op woensdag 24 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur en op donderdag 25 februari van 10.00 uur tot 14.00 uur de bijbelvakantieclub georganiseerd. Voor de groepen 1 tot en met 6 wordt de bijbelvakantieclub in de "Korenaar", Korenmolenlaan 2, gehouden en voor de groepen groep 7 en 8 in de "Jol", Raadhuisplein 7. De data van de 8 groepen zijn gelijk, maar de tijden van groep 7 en 8 zijn op donderdag 25 februari van 10.00 tot 14.30 uur.

Het thema van alle groepen is: "Wat doen we op de bouwplaats?" Zingen, knutselen, theater, bijbelverhaal en nog meer leuke activiteiten. Alle kinderen van Hazerswoude-Dorp zijn van harte welkom!

Dienst van de stuurgroep Diaconie

Maart: Conny van Dijk, tel.: 588554
April: Anneke Koeckhoven, tel.: 588260

Laat van u horen als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.

Wijkcontactpersoon: Mw. G. Alkemade-van der Bosch is per 1 januari gestopt met haar werk als wijkcontactpersoon. Naar een opvolger(ster) wordt nog gezocht, maar we bedanken Gonny heel hartelijk voor haar inzet voor onze parochiekern.



Stuurgroep Diaconie

Ouderencontactmiddag

11 februari 14.15 - 17.00 uur
Donderdag 11 februari is er in gebouw de Regenboog (HW-Dorp) een gezellige middag voor parochianen van 80 jaar en ouder. Eenieder heeft daartoe inmiddels een persoonlijke uitnodiging gehad. Wat kunt u verwachten?

Na de opening door een van de pastores en koffie of thee met wat lekkers brengt Lia Verheul van 'de Vrolijke Noot' het programma "Het leven van een vrouw". Het leven van een vrouw beschrijft het leven vanaf de geboorte tot aan het bejaardentehuis in al haar facetten, natuurlijk zeer overdreven voorgesteld.

Het is zeker ook geschikt voor mannen, want na iedere 2 of 3 liedjes komt de

man ten tonele, die zijn eigen visie laat horen en die staat uiteraard haaks op die van de vrouw.

Dit optreden is een soort cabaret waarvoor de mensen wel van een grapje en van humor moeten houden. Niet te serieus.

In de pauze nog een kopje koffie of thee en na afloop van de voorstelling is er nog gelegenheid om met elkaar te praten onder het genot van een drankje en een hapje.

We beginnen om 14.15 uur en om ongeveer 17.00 uur gaan we weer huiswaarts.

Stuurgroep Diaconie

Data en aanvangstijd van de Kruisweg in de vastentijd

| | | |
|---------|----------|------------|
| Dinsdag | 16 febr. | 19.30 uur. |
| Dinsdag | 23 febr. | 19.30 uur. |
| Dinsdag | 1 maart | 19.30 uur |
| Dinsdag | 8 maart | 19.30 uur. |
| Dinsdag | 15 maart | 19.30 uur. |

Goede week geen kruisweg



Colofon

Parochiekernen St. Bonifacius en de Heilige Geest

Secretariaten parochiekernen

St. Bonifacius
Paradijslaan 6
2405 CC Alphen aan den Rijn
T. 0172 – 472410 / Fax 0172-471413
E-mail: sintbonifacius@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 – 12.00u.

de heilige Geest

“De Bron” kamer 3
Troubadourweg 2
2402 EP Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 – 443148
E-mail: deheiligegeest@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.30 – 12.00u.

Pastoraatgroep St. Bonifacius

Sjaan Hoogeveen

Pastoraatgroep de heilige Geest

Erna Teule
Annemiek Plompen
Marchien van de Sande
Hans Lapidaire

Kopij parochiekernen

redactiealphen@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij

Nummer 2: 1-4-2016

Verschijningsdatum

Nummer 2: 14-4-2016

Klachten en opmerkingen over de bezorging

secretariaat parochiekern Bonifacius
Tel. 0172 - 472410

Commissie van beheer

| | |
|------------------|--|
| Piet Hoeksel | voorzitter |
| Ron van der Veer | secretaris |
| Dirk Spronk | lid |
| Arie Hoogervorst | beheer gebouwen |
| Peter Dobbe | budgethouder en beheer begraafplaats, uitvaarten en begraven |

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:
ING-bank: NL76 INGB 0004400997 t.n.v. RK
Kerkbest Parochie Heilige Thomas (Boni +
H. Geest), Alphen a.d. Rijn
Kerkbijdragen:
Rabobank: NL53 RABO 0301614199 t.n.v.
R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (St. Bonifacius), Alphen a.d. Rijn
ING-bank: NL85 INGB 0001593558 t.n.v. RK
Kerkbest Parochie Heilige Thomas
(H. Geest), Alphen a.d. Rijn

45 jaar De Broncantorij

28 februari om 10.45 uur in de Bron

Bij gelegenheid van het 45-jarig jubileum van ‘De Broncantorij’ is er op zondag 28 februari om 10.45 uur in de Bron een Eucharistieviering ‘uit dankbaarheid’. Tijdens deze viering zingt het koor de ‘Missa Brevis’ van Gounod, het ‘Ave Regina’ van Josef Rheinberger en het ‘Verleih uns Frieden’ van Felix Mendelssohn.

De reden dat we om 10.45 uur beginnen is, dat het koor vooraf nog een drietal liederen zal zingen. De leden van het



koor zouden het zeer waarderen als u daar in alle rust naar zou willen luisteren en daarom op tijd aanwezig zou willen zijn.

Ronald de Waal

Gregoriusspeld uitgereikt aan Gerda van den Boom

Een Gregoriusspeld is de ultieme onderscheiding voor leden van een kerkkoor. Afhankelijk van de goede administratie van een plaatselijk kerkkoor wordt deze onderscheiding aangevraagd. Deze rechte eer viel Gerda van den Boom te beurt. Op 20 december 2015 ontving zij aan het slot van de zondagsviering in de Bonifaciuskerk een gouden Gregoriusspeld plus oorkonde en getuigschrift; dit als waardering voor 40 jaren lid zijn van het St. Caeciliakoор van de Bonifaciuskerk.

Veel repeteren en zingen in de vieringen en daarnaast is Gerda ook lid van de festiviteitencommissie. Ook is ze al jaren lid van de ouderenbezoekgroep. Daarom welverdiend, haar man Joop en de (schoon)kinderen en kleindochter waren er getuigen van. Na de viering was er een gezellig samenzijn met het hele koor. Wilt u ook op een koor zingen? Geef u op, u bent van harte welkom. Het geeft eer aan de Heer en gezelligheid voor u.

Gilion Greeve



Samen op weg naar het ‘licht’ van Pasen in de Bron

In deze sombere, natte en koude dagen kijk je uit naar iedere zonnestraal die door de grijze wolken prikt. Toch komt het ‘licht’ dichterbij: het licht van Pasen. Dit jaar begint de bezinningstijd al op 10 februari - Aswoensdag - met de sobere maaltijd in de Bron, verzorgd door de beide kerken, waar tevens de vastenprojecten zullen worden toegelicht. Aansluitend vindt de Aswoensdagviering plaats om 19.30 uur in de benedenzaal.

In de week tussen Palmzondag en Pasen - de Goede of Stille Week genoemd - bereiden we ons voor op het Hoogfeest van Pasen. Daarvoor zijn op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 maart korte gebedsvieringen in de benedenzaal om 19.30 uur, die worden voorgedaan door gebedsleiders van de parochiekern en de protestantse gemeente. Ze worden gevolgd door een protestantse viering op Witte Donderdag om 19.30 uur en een oecumeni-

sche viering op Goede Vrijdag, ook om 19.30 uur. Beide vieringen zijn in de bovenzaal.

Na de viering van Goede Vrijdag wordt ook dit jaar weer een Paasnachtwake, in de benedenzaal, gehouden: een hele nacht van bezinning en rust onder de bezielende leiding van pastores van beide kerken. U bepaalt zelf of u de gehele nacht dan wel een gedeelte ervan meebeleeft. Bij alle genoemde vieringen en de Paasnachtwake is iedereen van harte welkom: het samen bezinnen en vieren maakt het feest van Pasen mooier en lichter!

De complete informatie is op dit moment nog niet voorhanden; houdt u daarvoor de Nieuwsbrieven en, voor de PKN, de Zondagsbrieven in de gaten of kijkt u op de website.

Voel u welkom en ‘laat het licht worden’.

Annemiek Plompen-Huibers en Marian Bouterse, oecumenisch coördinatoren



Een welverdiende gouden duim

Op vrijdag 15 januari hield het bestuur van Stichting de Bron, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van de Bron, zijn traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Het was een druk bezochte en zeer geanimeerde receptie, waarbij naast het stichtingsbestuur veel bij de Bron betrokken vrijwilligers en ook pastores van zowel parochie als protestantse gemeente aanwezig waren. Een mooie gelegenheid om elkaar veel goeds toe te wensen. Zeker ook een moment om woorden van dank uit te spreken naar allen die hun inzet hebben getoond bij het gastvrij ont-haal van de gemeenteleden van de

Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, die tijdelijk onderdak in de Bron zochten. Een spontane actie van studiovrijwilligers, kosters en zondag beheerders. Twee mensen werden die dag welverdiend in het zonnetje gezet, namelijk Hans Noomen, protestants gemeentelid en al jarenlang vrijwilliger binnen Stichting de Bron en parochiaan Piet Smit, die al een aantal jaren allerlei vrijwillige diensten verricht in de Bron. Als bezoeker van de Bron kan het ons niet ontgaan zijn dat er vele opknapbeurten en aanpassingen gedaan zijn in het gebouw, nu en dan met behulp van een paar extra handen. Zo zijn in de afgelopen jaren de toiletten vernieuwd, eerst

beneden en onlangs ook boven. Er zijn nieuwe verrijdbare bars gekomen, te gebruiken bij het verhuur van de grote zaal. De vergaderzalen 1 en 2 zijn gerestaureerd, evenals de zalen 6, 7 en 8. Er zijn prachtige publicatieborden gemaakt en daarnaast nog het nodige meer. Het gaat hier om een aantal jaren intensief vrijwilligerswerk met een eindproduct van hoge kwaliteit, een pluim meer dan waard! Vandaar een welverdiende gouden duim voor deze twee zeer actieve en vakkundige vrijwilligers.

Erna Teule

Lief en leed

Gedoopt

13 december 2015 Rik Swinkels in de Bonifaciuskerk.

27 december 2015 Ranseen Onadeko in de Bron.

17 januari 2016 Sem Ghirmay in de Bron

Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk

Overleden

28 november 2015 is Wil Verheijen-Stringa overleden. Zij werd geboren op 11 juli 1929. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk. Haar lichaam is ter beschikking gesteld aan de wetenschap.

29 november 2015 is Wim Capteijn, geboren op 22 februari 1936, overleden. Zijn uitvaart was in de aula van het crematorium, waarna zijn crematie volgde.

27 december 2015 overleed Toon Jansen. Hij werd geboren op 14 februari 1915. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk. Daarna is hij bijgezet in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats.

1 januari 2016 is Hortensia Monje Turriilo-Montes Zambrana overleden. Zij werd geboren op 28 februari 1933. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna zij is begraven op de Oosterbegraafplaats.

3 januari 2016 is Hennie Griffioen overleden. Hij werd geboren op 28 september 1947. Zijn uitvaart was in de Bron, waarna hij is begraven op de Oosterbegraafplaats.

16 januari 2016 overleed Nancy van Bunningen-Schoonderwoerd, geboren op 9 januari 1929. Haar uitvaart vond

plaats in de aula van het crematorium, waarna zij werd gecremeerd.

20 januari 2016 is Toos Ponsioen-van Teeffelen overleden. Zij werd geboren op 5 maart 1920. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

25 januari 2016 overleed Aard van der Aar, geboren op 25 maart 1931. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna hij is begraven op het parochiekerkhof.

25 januari 2016 is overleden Trees Rademaker-Haverkamp, geboren op 31 mei 1923. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna zij is bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Ontmoetingsmiddagen voor ouderen

Ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de maandelijkse ontmoetingsmiddagen, die plaatsvinden in de Bron. Vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur. De middagen eindigen om 16.30 uur. De data en onderwerpen zijn als volgt:

Donderdag 25 februari weer een vrolijke dans, uitgevoerd door de volksdansgroep 'Mariatikos' uit Nieuwkoop o.l.v. Diny van Hooren. Deze middag zal worden geopend door Ds. Herma Kamphuis.

Donderdag 31 maart komt molenaar Aad Schouten ons met behulp van dia's iets vertellen over molens en over het leven in en met molens. Deze middag zal worden geopend door de heer Henri Komen.

Onze middagen zijn altijd heel gezellig; u bent van harte welkom.

Wanneer u problemen heeft met vervoer dan kunt u de maandagen 22 februari, 28 maart van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar mevrouw Jos Wormgoor, tel. 430585 of b.g.g. naar mevrouw Jana Kolman, tel. 415447. Tot ziens in "De Bron".

Organisatie: Interkerkelijke ouderen commissie Oudshoorn/Ridderveld

Interkerkelijke dienst

met en voor mensen met een verstandelijke beperking.

"Schaap zoekt herder".

Op 21 februari a.s. wordt de volgende aangepaste dienst gevierd. Samen met ds. Peter Smilde hebben we de dienst, die hij zal leiden, voorbereid. Met kerst hoorden we weer over de herders en hun schapen en daarom leek het ons goed om over hen wat meer te vertel-

len. Het bekende verhaal van Jezus de Goede Herder past daarbij. Als thema kozen we: "Schaap zoekt herder".

Aan deze dienst wordt muzikale medewerking verleend door Simon Stelling op het orgel en Frans Lems op klarinet. Natuurlijk zullen er ook nu weer mensen helpen bij het aansteken van de kaarsen, bijbellezen en collecteren. We zingen vanaf 16.15 uur en na afloop is er koffie, thee of limonade voor iedereen. Het wordt vast een mooie dienst en we hopen dat er, ondanks de voorjaarsvakantie, toch veel mensen komen. U komt toch ook?

*Namens de werkgroep
Tijtske Ferweda-Erkelsens*

*N.b. de overige diensten in 2016 zijn op
19 juni, 6 november en 18 december.*

Adventsproject voor de kinderen

Vier weken lang hebben 21 kinderen van groep 4 tot en met groep 8 gewerkt aan het adventsproject. Op de woensdagmiddagen in de Advent kwamen ze gezamenlijk in het parochiecentrum een boterham eten en luisteren naar het verhaal over Advent en Ventura. Pastor Lâm had dit verhaal speciaal geschreven en de evangelielezingen uit de adventstijd er in verwerkt. Daarna gingen de kinderen hard aan het werk om een kerststal te maken van wasknijpers. Iedere week werd er aan de stal, de kribbe met Jezus en Jozef en Maria gebouwd. Dit was nog niet zo gemakkelijk, maar de kinderen bleven erg enthousiast en verzonden zelfs bomen, schapen en sterren om het tot een mooi geheel te maken.

Op de laatste woensdagmiddag kregen de kinderen een heerlijke lunch voorgeschoteld, samengesteld door de moeders. Na het laatste verhaal werden alle onderdelen op een stevige onderplaat gelijmd.

In de gezinsviering op kerstavond stonden de 21 kunstwerkjes tentoongesteld op de trappen van het priesterkoor. Pastor Greeve heeft alle kerststallen gezegend evenals de kinderen. Daarna mochten de kinderen hun mooie kerststal inclusief een lichtgevende engel mee naar huis nemen.

Deze nieuwe opzet om kinderen bij de adventsperiode te betrekken is geslaagd. We hopen op een mooi vervolg,



waardoor de kinderen zich nog meer verbonden voelen bij de kerk.

*Werkgroep gezinsvieringen
Hazerswoude-Dorp*

Kerst voor de kinderen

Parochiekern Engelbewaarders

Tijdens de kerstdagen wordt er natuurlijk ook aande jongere parochianen gedacht. Op kerstavond was in de H.H. Engelbewaarderskerk een drukbezochte gezinsviering, waar pastor Greeve voorzing. De kinderen van kinderkoor 'De Sterretjes' zongen mooie kerstliederen. Op 2e kerstdag is het inmiddels een traditie om voor de kinderen een levende kerststal op te bouwen. Twee schapen in het stro, Jozef en Maria en een lieve baby, zorgden weer voor een sfeervol geheel. Ook hier zongen 'De Sterretjes' weer bekende kerstliedjes. De belang-



stelling voor 'Kindje wiegen' is groot, bijna 200 mensen bezochten de kerk. Na een korte viering waarin het kerstverhaal werd verteld konden alle kinderen, ouders, opa's en oma's de mooie kerststal, het kindje Jezus in de kribbe en de schaapjes van dichtbij bekijken.

Gezinsviering: "Hoe heet jij?"

14 februari om 11.00 uur in de Bonifaciuskerk

Een gezellige viering waarin iedereen welkom is, jong en oud. Als je geboren wordt, krijg je jouw naam. Als je gedoopt wordt, vertellen je ouders je naam.

Tijdens de communie ben je oud genoeg om zelf tegen God en de mensen in de kerk te vertellen hoe je heet. Ook God zelf heeft allerlei namen: de Redder, de Verlosser, Onze Vader enz.

Maar wat betekenen deze namen nu eigenlijk? En wat betekent jouw naam? En wie gaf de dieren allemaal een naam?

Op 14 februari om 11.00 uur proberen we een antwoord te vinden op deze vragen. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan naar deze gezinsviering! Alle kinderen en hun ouders zijn welkom, met hun familie. Wie het gezellig vindt, mag natuurlijk ook een klasgenootje, buurmeisje, buurjongetje, vriendje of vriendinnetje meenemen.

Tot ziens op 14 februari om 11.00 uur, in St. Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan in Alphen aan den Rijn.

Informatie: www.heiligethomas.nl.

Eerste Communie

In januari zijn er 6 kinderen gestart met de voorbereiding op de eerste communie. Het is dit jaar een klein, maar gezellig groepje. Te weten de 'roosjes': Rosanne, Rose en Roos en de jongens Nout, Willem en Jeroen. Op 7 februari zullen deze kinderen zich in de Bernarduskerk presenteren tijdens de voorstelviëring.

De lessen ter voorbereiding worden op dinsdagmiddag gegeven op basisschool de Tweeklank. Pastor Lâm zal deze lessen verzorgen, waarbij de kinderen gaan leren over de naam van God en het volk van Israël dat een tocht van 40 jaar door de woestijn maakt. Ze leren het Onze Vader, het kruisteken en ook dat Jezus mensen helpt en er altijd voor ons is. Ook gaan ze foto's maken in de kerk van dingen die belangrijk zijn of die ze gewoon mooi vinden bv. het altaar, de doopvont, de ramen, de beelden of Jezus aan het kruis. Daarnaast worden de kinderen betrokken bij de palmpaasviering en wellicht kunnen ze ook nog een doop meemaken.

Op zondag 10 april om 11.00 uur zal de eerste communieviering plaatsvinden. Dan laten de kinderen zien wat ze allemaal geleerd hebben en vanaf dan horen ze echt bij de familie van de kerk. Wij hebben er zin in en hopen u dan ook de komende periode te ontmoeten!

Namens werkgroep Eerste H. Communievoorbereiding

*Pastor Lâm The Nguyen en
Suzan Verkleij*

