



Halen de ongelovigen de gelovigen in?

'God in Nederland'

Half maart verscheen het resultaat van het onderzoek 'God in Nederland'. Het werd een boekwerk, waarin vooral cijfers en percentages de aandacht vragen. Te lezen is hoe het aantal mensen dat zich in ons land gelovig noemt, de laatste tien jaar verder achteruitgegaan is. Dat geldt zowel voor rooms-katholieken als voor protestanten. Eenzelfde achteruitgang is er te zien in het kerkbezoek: ging in 1966 nog ruim 50% van alle katholieken in ons land regelmatig op zondag naar de kerk, in de afgelopen vijftig jaar is dat percentage gedaald tot minder dan 10%. Als u zelf regelmatig in de kerk komt, zullen zulke cijfers u geenszins verbazen. Het aantal mensen dat zegt niet in God te geloven stijgt daarentegen gestaag.

Het onderzoek 'God in Nederland' werd uitgevoerd in opdracht van de KRO. De katholieke omroep heeft vanaf 1966 om de tien jaar een dergelijke peiling laten uitvoeren en daaraan programma's gewijd. In 'Kruispunt-TV' van 13 maart jl. werd het laatstgehouden onderzoek gepresenteerd. De dag daarna ontving ik een kopie van mail die een van onze parochianen naar de redactie van 'Kruispunt-TV' gestuurd had. In dat bericht stond: "Het onderzoek heeft er op zijn minst de schijn van dat jullie erop uit zijn onze kerk de nek om te draaien. Zien jullie dan niet dat zo'n uitzending bijvoorbeeld voeding geeft aan mensen die op het randje staan om de kerk los te laten?"

Pijnlijke cijfers

Het is inderdaad niet leuk om als een betrokken kerkmens met zulke cijfers geconfronteerd te worden. Je ziet liever positieve resultaten. Ik kan me de afkeurende reactie van een van onze parochianen aan het adres van 'Kruispunt-TV' goed indenken. Toch vind ik een onderzoek naar het geloof en de geloofspraktijk in Nederland een goede zaak; met name de beleidsmakers op het gebied van religie en godsdienst moeten zich bewust zijn wat er in de samenleving speelt. Wel zet ik vraagtekens bij de zin van een televisie-uitzending over een dergelijk onderzoek.

Vragen en antwoorden over het geloof en de geloofspraktijk zijn geen simpele gegevens. Die vereisen doorgaans een intensief gesprek; het resultaat ervan kan zeer complex zijn. De antwoorden zijn veelal niet in een statistiek vast te leggen.

Het tellen van hoeveel mensen er deze zondag hier naar de kerk gegaan zijn, is niet moeilijk; je zet iemand bij de kerkdeur die een streepje zet bij elke kerkbezoeker, en naderhand tel je al die streepjes bij elkaar op. Maar de vraag: 'Geloof u in een persoonlijke God?' is een stuk lastiger te peilen. Slechts 17% van de Nederlandse rooms-katholieken antwoordt op die vraag positief, zegt het onderzoek. Dat is een laag percentage. Komt dat niet, doordat die vraag: 'Geloof u in een persoonlijke God?' eigenlijk heel ingewikkeld is? Misschien denken ze wel aan een oude man in een jurk met het levensboek in zijn hand. Ik zou in dat geval ook negatief geantwoord hebben. Dat is voor mij geen persoonlijke God. Ik zou over die vraag willen praten, naar een antwoord willen zoeken en steeds meer tot de kern willen komen. Dat zou dan niet in een enkel woord te vangen zijn, laat staan in cijfers.



Bemoedigende verhalen

In plaats van aan de kijkers de resultaten van een godsdienstsociologisch onderzoek te presenteren had 'Kruispunt-TV' er beter aan gedaan bemoedigende verhalen te laten horen over wat er leeft in de parochies. Want die zijn er, ook in de onze. Ik denk alleen al aan het bezoekwerk.

De theoloog Erik Borgman schreef in de inleiding van zijn boek 'Waar blijft de kerk?' dat hij de berichten over krimp en afbraak in onze kerk wil beschouwen als een lijst van de heilige Geest. Want hierdoor komt er ruimte voor de eigenlijke opdracht: 'wat het betekent om kerk te zijn?'. Het is tijd om de cijfers van achteruitgang en de plannen om het tij te keren ter zijde te leggen; en laat ons opnieuw ontdekken welke plannen God met ons voor heeft. Vooral in de verhalen van mensen zullen die te vinden zijn.

Het verhaal van Pinksteren zal binnenkort weer te horen zijn: begeesterde mensen die het verhaal van de Levende en van het leven durven te omarmen. Het was het begin van de kerk. Vast en zeker zullen zulke verhalen ook opduiken in onze tijd; daar doet geen onderzoek iets aan af. En hierbij gaan gelovigen en ongelovigen niet met elkaar in competitie.

Ruud Visser, pastor

Rozenkransgebed in de maand mei

In alle parochiekernen wordt in de maand mei, de Mariamaand, de rozenkrans gebeden. Onderstaand het overzicht met de juiste dagen en tijden.

Bernarduskerk	dinsdag	19.00 uur	3, 10, 17, 24 en 31 mei
Engelbewaarderskerk	dinsdag	19.30 uur	3, 10, 17, 24 en 31 mei
Driehoorne	woensdag	18.30 uur	4, 11, 18 en 25 mei
St. Joseph	donderdag	19.00 uur	12, 19 en 26 mei
Het Anker	donderdag	19.00 uur	12, 19 en 26 mei



Vanuit het parochiebestuur

Zoals u gewend bent, vindt u hier in het kort een verslag van de vergadering(en) van het parochiebestuur. Het bestuur heeft vergaderd op 14 januari, 11 februari en 10 maart 2016.

Gebouwenbeheer

- Ramen Bonifaciuskerk
Het laatste raam (boven de ingang van de kerk) is er uit gehaald en gerestaureerd. De andere ramen zijn nu ook klaar en het werk is tot tevredenheid opgeleverd.
- Groot onderhoud aan de Bonifaciuskerk 2016. Dit jaar wordt verder gegaan met de restauratie- en herstelwerkzaamheden aan de kerk. De firma Den Hoed uit Bergambacht heeft de opdracht gekregen. Ook het kapelletje op de begraafplaats wordt gerestaureerd.
- Restauratie kerktoren Engelbewaarderskerk.
De bliksemafleider was enige tijd geleden afgebroken maar deze is inmiddels gerepareerd. De kerktoren is aan restauratie toe. Daar moet een plan voor gemaakt worden. Er zal bij al onze panden, en zeker bij restauratie, ook gekeken moeten worden naar asbest. In 2022 moeten alle asbestgedeeltes weg zijn. Dit wordt meegenomen in het onderhoudsplan.
- Onderhoud Bernarduskerk
Dat loopt naar wens. Het voegwerk aan de oostzijde is nu ook klaar. Begonnen wordt aan het dak van de kerk. Dit voorjaar wordt het dak aan de oost- en noordkant van nieuwe leien voorzien.

Medewerkers

- Gesprekken
Het bestuur wil op korte termijn met

alle medewerkers in gesprek. Dit geldt zowel voor vrijwillige als voor betaalde krachten. Het gesprek zal gaan over nu en de toekomst.

Belangrijk is hoe het gaat en wat de verwachtingen zijn in de toekomst. Daarbij hoort zeker de vraag: hoe lang blijf je nog als vrijwilliger.

- Vacature webmaster.
Na het overlijden van Joop Bijmans is er een vacature webmaster ontstaan. Ronald de Waal wil in samenspraak de website updaten totdat er een nieuwe webmaster is aangetrokken. Anneke Bijmans (de vrouw van Joop) heeft aan gegeven dat zij, samen met Ronald de Waal, wel taken voor de website op zich wil nemen.

Tarieven 2016 inzake uitvaarten en begravingen op de parochiekerkhoven

- Het parochiebestuur heeft ingestemd met het voorstel om de tarieven van de gemeente Alphen aan den Rijn voor 2016 voor o.a. begraven, asbestemmingen, particuliere en algemene graven in Alphen aan den Rijn te volgen. Deze nieuwe tarieven zijn te raadplegen op de website van de parochie.

Parochiebestuur

- Onze penningmeester, de heer Rob Zwetsloot, heeft de bisschop verzocht hem te ontslaan als lid van het parochiebestuur.
De heer Hans Lapidaire, ook lid van het parochiebestuur, heeft zich bereid verklaard de functie van penningmeester waar te nemen. Het bestuur kan in die tijd dan op zoek gaan naar een nieuw bestuurslid/penningmeester en deze bij de bisschop voordragen voor benoeming. Wij willen de heer Zwetsloot danken

voor het werk dat hij voor de parochie verricht heeft.

Pastoraal team

- Het pastoraal team en het bestuur delen de zorgen om de gezondheid van pastor Greeve. Gelukkig is zijn situatie op dit moment stabiel en kan hij zijn werkzaamheden voor de parochie blijven doen.

*Piet Hoeksel,
vicevoorzitter parochiebestuur*

Kerkbalans

Bij het vorige parochieblad was een brief over kerkbalans, een oproep om de parochie financieel te ondersteunen. In de kern van de H.H. Engelbewaarders waren de brieven al eerder verspreid. Gelukkig hebben vele parochianen hier positief op gereageerd en heeft u begrepen dat kerk zijn ook een financiële kant heeft, dat er geld nodig is om de organisatie gaande te houden. Ook al wordt er enorm veel werk verzet door een grote groep van vrijwilligers, dan nog zijn er zaken die geld kosten zoals: kaarsen, bloemen, verwarming, salarissen voor pastores, organisten dirigenten. We weten dat sommige parochianen graag wat meer inzicht willen in de financiën van de parochie maar door de wisseling van penningmeesters lukt het ons nu nog niet om iets van onze jaarcijfers te laten zien maar er wordt aan gewerkt en we zullen u op de hoogte houden.

In elk geval heel veel dank voor uw bijdragen en toezeggingen.

Het parochiebestuur

Colofon Parochie H. Thomas

Pastoraal team

Ruud Visser (r.visser@heilighethomas.nl)
Gilion Greeve (g.greeve@heilighethomas.nl)
Lâm T. Nguyễn (lt.nguyen@heilighethomas.nl)

Parochiebestuur

Ruud Visser : voorzitter
Piet Hoeksel : vicevoorzitter
Tineke Heemskerk : secretaris
(secretaris@heilighethomas.nl)
Hans Lapidaire : communicatie
Piet van Leijden : beheer en onderhoud
Hans van Mil : beheer en onderhoud
Erna Teule : vrijwilligersbeleid
Anneke Koeckhoven : pastoraatgroepen
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413
E-mail: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur
Website: www.heilighethomas.nl

Contactgegevens parochiekernen

H. Michael en H. Bernardus pag. 10
H.H. Engelbewaarders pag. 12
St. Bonifacius en de Heilige Geest pag. 14

Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerk, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Margreet Starrenburg.

Kopijadres

redactieparochieblad@heilighethomas.nl

Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);
- bij voorkeur in WORD;

- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;
- kopij altijd ondertekenen
De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

Inleverdatum kopij

nummer 3: 03-06-2016

Let op! Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de emailadressen van de redactie van de parochiekernen.

Verschijningsdatum

nummer 3: 16-06-2016

Betalingen

Hoofdbankrekening: NL42 RABO 0301601593
t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas, Alphen a.d. Rijn.
Kerkbijdragen, misintenties, giften: zie colofon van de parochiekernen.
PCI: op rekening NL74 RABO 0391603825
t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.

Vormgeving: Grafitas.nl
Drukkerij: Drukkerij DecaPrint

Thema-avond: Heilige Geest in de kunst, geestkracht in ons

Met Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus. Hij is opgestaan uit de dood. Veertig dagen verbleef Hij nog op aarde en verscheen Hij aan zijn leerlingen. Hij beloofde de komst van een Helper, van de heilige Geest, na zijn terugkeer naar zijn Vader in de hemel. Tien dagen na zijn hemelvaart, op het wekenfeest, is het zo ver. Zijn leerlingen worden in vuur en vlam gezet, krijgen de geest om de blijde boodschap die Jezus gebracht heeft door te vertellen.

Op donderdag 21 april verzorgt de werkgroep Volwassenencatechese een thema-avond over de heilige Geest. Hiervoor is mevrouw drs. Brigitte Rakkers-Feer uitgenodigd. Zij is kunsthistoricus en zal aan de hand van voorbeelden laten zien hoe de heilige Geest in het verleden zichtbaar is gemaakt in de kunst.

Het tweede deel van de avond gaan we zelf op zoek naar de heilige Geest. Hoe ervaren wij Hem in ons dagelijks leven? Wat voor invloed heeft dat op ons? De avond begint om 20.00 uur in het Anker, Chopinlaan 2 te Hazerswoude-Rijndijk. Meer informatie vindt u in de folder en op de poster in de kerken. Aanmelden kunt u via e-mail: volwassenencatechese@heilighethomas.nl.



Werkgroep Volwassenencatechese

Interparochiële ziekendag

van de parochie HH Petrus en Paulus Leiden/Zoeterwoude

Dag voor ouderen, zieken, voor wie aan huis gebonden zijn en belangstellenden, op donderdag 26 mei in de Christus Dienaarkerk in Zoeterwoude-Dorp waar u welkom bent als u tot de bovengenoemde doelgroep behoort. De dag begint met een ontvangst om 10.30 uur en om 11.30 uur is er een plechtige Eucharistieviering. Na de lunch is er om 14.30 uur een plechtig lof. Rond 16.00 uur wordt de dag afgesloten. Er zijn aan deze dag geen kosten verbonden maar er is wel een collecte voor het bestrijden van de onkosten. Wilt u zich aanmelden of wilt u informatie over deze dag neem dan contact op met: mevrouw Ria Wubben 071 3415045 of mevrouw Jopie Vergeer 0172 474115.

Afsluiting werkjaar

Op vrijdag 20 mei sluit de werkgroep Volwassenencatechese het werkjaar weer af met een wandeling. Dit keer in de omgeving van de Zeegerplas in Alphen aan den Rijn. Meer informatie, o.a. over tijd en plaats van ontmoeting, vindt u tegen die tijd in de folder, in de nieuwsbrieven en op de website. We hopen met velen van u op een sportieve manier dit werkjaar af te sluiten.

Werkgroep Volwassenencatechese

Inzameling met Palmpasen voor de voedselbank

De spontane actie met Palmpasen heeft een aantal pakketten opgeleverd. Een goed gevuld pakket is op woensdag 23 maart naar de kathedrale kerk in Rotterdam gebracht. Tijdens de offerande in de Chrismamis is door vele parochies uit ons bisdom een pakket naar voren gedragen, ook dus vanuit de Thomas. Vanuit de werkgroep in Rotterdam Ommoord-Zevenkamp heb-

ben wij een dankbericht ontvangen dat de pakketten daar onder Eritrese vluchtelingen zijn uitgedeeld.



*Diaken
Gilion Greeve*

Vluchtelingen in Alphen

De eerste noodopvang van vluchtelingen in Alphen aan den Rijn waar 1140 plekken beschikbaar waren, loopt ten einde. Op verschillende manieren hebben de Alphense samenleving en de Alphense kerken geprobeerd hen te ondersteunen. Daarbij zijn mooie activiteiten ontwikkeld. Voor een kleine groep Eritrese vluchtelingen is in de Jozefzaal bij de Bonifaciuskerk, tweemaal op zaterdagmiddag een inloophuis georganiseerd. Na deze periode van grootschalige opvang komt de volgende fase in zicht. Vluchtelingen, die na een intensieve visitatie statushouder zijn geworden, zijn het volgende project. Vanuit de Raad van Kerken en het Diaconaal Platform Alphen is daar een stichting voor opgericht onder de naam: Nieuwe Alphenaren. Deze stichting zal zeker nog van zich laten horen. Tot zover dank voor alle steun die we hebben mogen ondervinden bij diverse oproepen.

Diaken Gilion Greeve

Vastenactie 2016

De Veertigdagentijd is voorbij. De vier parochiekernen hebben daar ieder op hun eigen wijze, ook diaconaal, invulling aan gegeven. Maar vaak ook gezamenlijk, zoals de oecumenische sobere maaltijden op de woensdagavonden. Dit was een goede manier om elkaar te ontmoeten en te horen hoe we het landelijke vastenactieproject in Oeganda kunnen steunen en waarom water daar zo belangrijk is. De hongerdoeken in onze kerken hebben extra onze aandacht proberen te vestigen op de heilheid van Gods schepping waar ieder zijn en haar verantwoordelijkheid in heeft. Via het diaconale vastenactieweekend is er in alle weekendvieringen in ons bidden en in de verkondiging nog eens dieper ingegaan op deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast waren er ook mensen van de bisschoppelijke vastenactie die

over het project kwamen vertellen. Het inzamelen van uw giften en bijdragen is per parochiekern verschillend geweest; van collectes in de kerk, tot vastenzakjes thuis afgeven en weer ophalen. Via acties op scholen, bij de supermarkt en de sobere maaltijden. Al die acties hebben een mooi bedrag opgebracht voor het project in Oeganda en hiermee kunnen we Gabriël laten lachen. De exacte opbrengst tot de euro nauwkeurig is nog niet bekend, maar het gaat om een bedrag van ± 14.000,00 euro. Geweldig toch! Hartelijk dank voor uw inzet en bijdragen.

*De samenwerkende MOV
en diaconie werkgroep*

Week Nederlandse Missionaris 2016

met collecte tijdens de Pinkstervieringen

Geloven in de ander - samen op zoek naar perspectief en hoop.

Missionarissen en missionair werkers geven dagelijks concreet handen en voeten aan "geloven in de ander". Zij leven samen met kwetsbare en arme mensen in alle delen van de wereld. Met hun aanwezigheid zeggen zij: 'Ik geloof in jou. Wie je ook bent, wat je ook doet, waar je ook vandaan komt en hoe anders jij ook bent.' Dat geeft mensen kracht en moed om hun eigen situatie te veranderen. Tijdens de pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) van 7 tot en met 15 mei 2016 kunt ook u in actie komen vanuit uw geloof in de ander.

Feministisch theologe Anneke Kok werkt bij vrouwenorganisatie Domodungu (stem van de vrouw). 'In Chili is een systeem van dominantie en on-

dergeschiktheid sterk aanwezig'. 'Bij Domodungu brengen we vrouwen bij elkaar die in de knel geraakt zijn. Via groepsbijeenkomsten, trainingen en bijbelgesprekken vinden zij herkenning bij elkaar en ruimte om zichzelf te ontplooiën.'

Martine Buijs werkt in Bolivia bij een vrouwenorganisatie. 'Zeven op de tien vrouwen hier lijden onder huiselijk of seksueel geweld. Met onze organisatie Levántate Mujer (vrouw, sta op) vangen we slachtoffers op en helpen we hen zichzelf weer te respecteren. In de dorpen waar we werken geven alle vrouwen aan dat ze in een situatie van huiselijk geweld zitten, of hebben gezeten. Martine zorgt dat de twaalf projecten die Levántate Mujer in vijf steden uitvoert, volgens plan verlopen. 'Ik wil met eigen ogen zien wat er gebeurt. Wij hebben een aantal opvanghuizen voor geweldslachtoffers en meerdere behandelcentra waar vrouwen therapie en psy-

chologische hulp krijgen. Ik bezoek die locaties regelmatig. Ik wil midden in het werk staan.'

'Via therapie leren ze om zichzelf weer te respecteren. Deze vrouwen hebben onze steun echt heel hard nodig.'

Laat uw solidariteit spreken!

Anneke en Martine, en met hen honderden missionair werkers en missionarissen, staan kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en onrecht. Dankzij de steun van betrokken mensen in Nederland maken zij wereldwijd een verschil voor de mensen met wie zij hun leven delen. Wilt ook u bijdragen aan hun werk? Geef tijdens de collecte met Pinksteren. Of steun de WNM met een gift op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11. Meer informatie kijk op: www.weeknederlandsemissionaris.nl

Marchien van de Sande

Avond met professor Dr. Paul van Geest



Op 31 maart heeft Paul van Geest, een bekend theoloog, docent en Augustinuskenner, een boeiend verhaal gehouden in onze parochie H. Thomas. In het eerste gedeelte van de avond behandelde Paul van Geest de onderwerpen: Hoe Augustinus omging met verschillen tussen Christenen onderling en daarnaast of er vluchtelingen waren in Augustinus tijd en zo ja hoe hij hiermee omging. Interessant was het om te horen hoe Augustinus via de dialoog "andersdenkenden" bij elkaar kon brengen en welke spelregels hij daarbij hanteerde, o.a. door het initiatief bij de

ander te leggen, bepalen jullie de aanpak. Dit had als effect dat men in een aantal jaren naar elkaar toegroeide en de eenheid was hersteld.

Of er vluchtelingen waren rond 380 – 420 na Christus? Reken maar! De vandalen en de Visigoten drongen steeds verder het Romeinse Rijk binnen en bezetten verschillende malen Rome; er was een omgekeerde vluchtelingenstroom van Europa naar de Noordkusten van Afrika. Paul van Geest gaf aan dat door de sociale cohesie, die er toen was en die door Augustinus duidelijk werd geactiveerd, er een grotere welwillendheid ontstond om mensen op te nemen dan in een sterk geïndividualiseerde samenleving. Augustinus hield de

mensen voor: "Wij zijn allemaal vluchtelingen." Voor beide vraagstukken die voor de pauze behandeld werden is het volgens Augustinus belangrijk dat we ons Christenen weten in woord en daad, ons labelen met Christus.

Na de pauze was er gelegenheid om vragen te stellen waar ook gebruik van gemaakt werd. Daarnaast werd die geboden ruimte ook gebruikt om de eigen gedachten uit te dragen. Alles bij elkaar een goede avond waarin we ook een stukje geschiedenis van het Christendom mee kregen, gebracht met een vleugje humor.

Diaken Gillion Greeve

Bedevaarten naar Banneux

In het komende halfjaar zijn er 3 bedevaarten naar Banneux, te weten:

- een ééndaagse bedevaart op zaterdag 7 mei;
- een vijfdaagse bedevaart met medische begeleiding van zaterdag 21 t/m woensdag 25 mei;
- een tweedaagse bedevaart op zaterdag 4 en zondag 5 juni.

De brochure met o.a. de informatie over het programma, de kosten en wijze van aanmelden kunt u aanvragen bij mevrouw A. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-3693148, e-mail: paula_opstal@hotmail.com of bij de heer G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl. U kunt natuurlijk ook de website raadplegen: www.banneux-comite-bisdrom-rotterdam.nl.

Rijnlandse Bedevaart naar Kevelaar

29, 30 en 31 augustus

Onderweg zijn. In het Heilig jaar van de Barmhartigheid samen onderweg zijn naar Maria.

Gaat u ook mee? De Rijnlandse Bedevaart naar Kevelaar is dit jaar op 29, 30 en 31 augustus.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met het parochiesecretariaat van uw parochiekern. Inschrijven voor de bedevaart kan vanaf 10 mei tot 1 juli 2016.

*Rijnlandse Bedevaarten,
Monique Evers*

SamenLoop voor Hoop

28 en 29 mei 2016

SamenLoop voor Hoop van KWF is een 24-uur durende wandelestafette om stil te staan bij de voortdurende strijd tegen kanker. Net als vorige keren wordt er gewandeld in Park Rijnstroom, van zaterdag 28 mei 14.00 uur tot zondag 29 mei 14.00 uur. Parochie H. Thomas doet mee tussen ca. 80 andere teams. Er loopt steeds minimaal 1 teamlid mee over een parcours van ca. 450 meter.

Hoogtepunten van de 24 uur zijn:

- de openingsronde met (ex)-kankerpatiënten
- de kaarsceremonie (zaterdag ca. 22.30 uur) waarbij het gehele parcours is verlicht met kaarsen in de versierde kaarsenzakken, die vooraf zijn verkocht.
- de slotronde

Deelname kost € 10,- per persoon (in plaats van €15,-), dankzij sponsoring. Kaarsenzakken (€ 5-per stuk) kunnen worden gekocht bij de contactpersonen in de verschillende parochiekernen. Daarop kunt u uw eigen herinneringen, wensen, tekeningen enz. zetten ten aanzien van of ter herinnering aan (ex)-kankerpatiënten.

De contactpersonen zijn:

- Voor de Bron: Marchien van de Sande, tel: 06-53594721, marchien@online.nl
- Voor de H. Engelbewaarders: Toos den Boer, tel: 0172-589817, mthdenboer@hetnet.nl
- Voor de H. Michael en H. Bernardus: Elly van Diggele, tel: 071-3415190, fam.diggele@casema.nl

- Voor de H. Bonifacius: Theo/Jopie Vergeer, tel: 0172-474115, theojojopievergeer@hotmail.nl.
Jan Volkers, tel: 0172-474625, rietjan@icloud.com

Wilt u bij aanmelding aangeven welke tijd(en) u wilt lopen, en ook hoeveel kaarsenzakken u eventueel wilt aanschaffen? Tijdens de kaarsceremonie (zaterdag 22.15 - 23.15 uur) kan er niet gewandeld worden.

Ons verzamelpunt is, net als vorige keren, een party-tent, die bij de hoofdingang van Park Rijnstroom gelijk rechts staat. Deelnemers krijgen in de week voor de loop bericht met de gemaakte afspraken. Als u niet mee kunt wandelen, kunt u ons team ook steunen met een gift. Neem daartoe contact op met Jan Volkers (0172-474625).

15 jaar elke week stille meditatie

Wekelijks komt er in de bidkapel van 'de Bron' een groepje bij elkaar om samen te mediteren. In de vakantieperiode in de Bonifaciuskerk. 15 jaar geleden is dat begonnen.

Mediteren... Je hoort en leest er veel over. Het dagelijks leven is voor velen van ons druk, erg druk. Gejaagdheid overall en bij die gejaagdheid is er dikwijls ook sprake van prestatiedruk waarbij de eisen steeds groter lijken te worden. Bij velen van ons leidt dat tot stress en als die stress lang aanhoudt kan het negatieve gevolgen hebben voor lichaam en geest. Als reactie daarop is er meer en meer grote aandacht voor mindfulness. Je zou mindfulness kunnen omschrijven als het bewust de aandacht richten op wat er nu, op dit moment, is. Het helpt je om je niet te veel te laten meeslepen. Uit onderzoek is gebleken dat mindfulness-trainingen positieve effecten hebben zoals het verminderen van stress, het voorkomen van burn-out en het tegengaan van depressies. Het spreekt voor zich dat die effecten niet beperkt blijven tot degenen die mindfulness in praktijk brengen. Er is ook een positieve uitstraling naar anderen in je omgeving. Deze oefeningen zijn gericht op onszelf. We willen beter in staat zijn om het hoofd te bieden aan die gejaagdheid en prestatiedruk. Er is echter ook een vorm van meditatie die ons verder voert waarbij we het zoeklicht niet op onszelf

richten maar op de Ander, op de Eeuwige. Deze vorm van meditatie binnen de WCCM (World Community for Christian Meditation) is uiterst eenvoudig. We denken niet aan God. Er wordt alleen een gebedswoord (een mantra) herhaald om tot volledige innerlijke stilte te komen. We laten daarbij onze gedachten over onszelf en anderen los. De zoekende Joodse Simone Weil omschreef het belang van de stilte aldus: 'De genade kan alleen daar binnendringen waar er leegte tot stand gekomen is om haar te kunnen ontvangen'.

Waarom kun je beter niet met dit mediteren beginnen? Elke ochtend en avond 20 à 25 minuten mediteren. Dat is veel. En dat niet voor een beperkte tijd is. Daarbij komt ook dat de effecten in het begin niet zo sterk worden waargenomen.

Waarom je er misschien juist wel mee moet beginnen? Het geeft je rust in je leven zoals die bijvoorbeeld ook wordt teruggevonden bij mindfulness. Maar dat is voor ons een eerste stap. In de kern is het: Gods mysterieuze en actieve aanwezigheid zoals die was in Christus een realiteit laten worden in je leven. Christus is je inspirerende bron. Benaderend kun je zeggen: in de stilte komen en zoeken bij God te zijn zoals Christus tijdens zijn leven bij God, zijn vader was. Woorden zijn dan niet nodig.

Moeder Theresa omschreef het als: luisteren naar God terwijl God naar jou luistert zonder dat een woord over en weer wordt gezegd. De dominee/filosoof Kierkegaard zei dat naarmate hij ouder werd, er steeds minder woorden waren bij zijn gebed totdat het zelfs helemaal stil werd. Het gebedswoord dat wij herhalen en waarop we onze aandacht richten is er alleen om tot die volledige stilte te komen. De WCCM, die onder leiding staat van een Benedictijner monnik, is oecumenisch.

Belangstelling? Neem dan contact op met:

Klazien Hamelink, tel. 0172-437342, klazienhamelink@gmail.com
of Saskia Thoen, tel. 06-21810733, s.m.a.thoen@online.nl

Wil je meer weten? Zie www.wccm.nl

*Kees Verhage, Hazerswoude-dorp
(c.verhage@kpnplanet.nl)*



Liturgie de komende tijd

Eerste communievieringen

Op zondag 17 april om 10.30 uur vindt in de Bonifaciuskerk de viering van de eerste communie plaats en op zondag 24 april om 9.30 uur in de Engelbewaarderskerk.

Hemelvaartsdag

Op donderdag 5 mei is er om 9.30 uur een Eucharistieviering in de Bonifaciuskerk, de enige viering in de Alphense parochiekernen. In Koudekerk vindt om 10.00 uur de Weilandviering plaats. Meer informatie volgt nog via de wekelijkse mededelingenbladen en de website.

Pinksternoveen

Op 8 mei start de Pinksternoveen met een oecumenische viering van woord en gebed, om 10.00 uur in de benedenzaal van de Bron. Er is dan tevens kinderwoorddienst. Op zaterdag 7 mei is er een viering om 19.00 uur in de Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp. De afsluitende viering is op zaterdag 14 mei om 19.00 uur in de Bonifaciuskerk. Zie voor verdere gegevens elders in dit blad.

Pinksteren

Er zijn dan vieringen op de gewone tijden. In de Bron wordt tevens de naamdag van de parochiekern de heilige Geest gevierd en mag de viering een feestelijk tintje krijgen, met na afloop koffie thee en voor de kinderen limonade.

Gregoriaans

Op zondag 22 mei wordt er zowel in de Bonifaciuskerk als in De Bron gregoriaans gezongen, verzorgd door het gregoriaans koor.

Gezinsviering

Deze wordt gehouden op zondag 22 mei om 11.00 uur in de Bonifaciuskerk. Tijdens de gezinsviering is er kinderwoorddienst; deze is bestemd voor kinderen tot en met ongeveer zes jaar. In de Engelbewaarderskerk zijn er gezinsvieringen op 17 april en 5 juni.

Kinderwoorddiensten

In de Bron zijn de kinderwoorddiensten op 17 april, 8 mei en 5 juni. Op 5 juni is het tevens terugkomviering voor de communicanten die in de parochiekern de heilige Geest op 3 april hun eerste communie deden.

Sacramentsdag/diaconaal weekend

In het weekend van 28 en 29 mei, zullen de vieringen zoals gebruikelijk in alle parochiekernen in het teken van de diaconie staan.

Erna Teule

Pinksternoveen Het Groene Hart 2016

Voor de 23e keer wordt tussen Hemelvaart en Pinksteren een Pinksternoveen gehouden als voorbereiding op de komst van de heilige Geest.

Op vrijdagavond 6 mei openen we de noveen in een gezamenlijke viering in Aarlanderveen, daarna slingert de noveen zich in 2 kringen door het Groene Hart om op zaterdag 14 mei weer samen te komen voor de feestelijke slotviering in de Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn.

De Pinksternoveen is een samenwerking tussen R.K.- en PKN kerken en andere instellingen, zoals Ipse de Bruggen, een zorginstelling voor verstandelijke- en meervoudige gehandicapten, die al vele jaren deel uit maken van de Pinksternoveen.

Iedere avond worden we welkom geheten in steeds een verschillende kerk voor een woord- en gebedsviering verzorgd door ervaren vrijwilligers. In het weekend past de noveen zich aan aan de reguliere weekendvieringen.

Het thema van deze noveen luidt: Leven in de Geest.

We leven in een tijd waarin veel waarden op zijn kop lijken te staan. Hoe kunnen we hier mee omgaan? Angst is

een slechte raadgever. Geloof, hoop en liefde zijn daarin ankerpunten.

Langs de weg van barmhartigheid, van vergeving en verzoening is het vuur van de haat te doven. Met geweld kunnen we haat niet uitroeien, ze zal alleen toenemen. Welke houding kunnen wij het beste aannemen? Ons laten inspireren door Gods Geest die tot ons komt in Bijbelverhalen, maar ook uit verhalen van mensen in deze tijd, waarin de Geest van God zichtbaar wordt gemaakt in ons dagelijks leven. Maar hoe werkt de Geest in ons als we het hebben over vergeving en verzoening? Ons geloof en onze traditie reiken ons daar een prachtig hulpmiddel bij aan in de vorm van de "zeven geestelijke werken van barmhartigheid".

Deze zeven geestelijke werken van barmhartigheid zijn:

1. onderricht geven,
2. goede raad verstrekken,
3. de bedroefden troosten,
4. de zondaars terecht wijzen,
5. bedreiging geduldig dragen,
6. zij die ons beledigen, graag vergeven,
7. voor de levenden en de doden bidden.

Hiermee sluiten we ons aan bij het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van Barmhartigheid en zullen deze zeven geestelijke werken van barmhartigheid een plaats krijgen in de verschillende diensten.

We nodigen u van harte uit met ons mee op weg te gaan en zien u graag bij één of meerdere vieringen. Na afloop staat er altijd een kopje koffie of thee klaar. Graag tot ziens.

Alle informatie over de vieringen/diensten vindt u hieronder, of elders in dit blad.

'Leven in de Geest'



Route Pinksternoveen 2016

Vrijdag 6 mei - 19.30 uur H.H. Petrus en Paulus – Noordeinde 26 – Aarlanderveen				
H. Petrus en Paulus Dorpsweg 24 Reeuwijk	19.00 uur	Zaterdag 7 - mei	19.00 uur	H.H. Engelbewaarders Dorpsstraat 248 Hazerswoude-dorp
Kerkelijk Centrum De Bron Troubadourweg 2 Alphen a.d. Rijn	10.00 uur	Zondag 8 - mei	11.00 uur	Ipse de Bruggen, locatie Hooge Burch Spoorlaan 19 Zwammerdam
H. Adrianus Langeraarseweg 90 Langeraar	19.30 uur	Maandag 9 - mei	19.30 uur	OLV Geboorte Kerkstraat 57 Hoogmade
St. Jan de Doper W. v.d. Veldenweg 24 Leimuiden	19.30 uur	Dinsdag 10 - mei	19.30 uur	De Lichtkring Amerikalaan 91 Alphen a.d. Rijn
Gereformeerde Kerk Oostkanaalkade 2 Ter Aar	19.30 uur	Woensdag 11 - mei	19.30 uur	H. Willibrordus Overtocht 20 Bodegraven
O.L.V. Hemelvaart Dorpstraat 37 Nieuwkoop	19.30 uur	Donderdag 12 - mei	19.00 uur	Dorpskerk Dorpsstraat 17 Zoeterwoude-dorp
O.L.V. Geboorte Past. v.d. Plaatstraat 15 Rijpwetering	19.30 uur	Vrijdag 13 - mei	20.00 uur	Samenwerkende kerken HAPIS Plein Ned.Herv.Kerk Haastrecht
Zaterdag 14 mei - 19.00 uur H. Bonifacius - Paradijslaan 6 - Alphen a.d. Rijn				

Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	19 april, 3,17 en 31 mei, 14 juni
Westerhove	woensdag	09.30 uur	4 mei, 1 juni
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	2 en 16 maart, 6 en 20 april, 4 en 18 mei, 1 en 15 juni
Driehoorne	donderdag	09.30 uur	elke week, ook op 5 mei Hemelvaartsdag
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week, niet op 5 mei Hemelvaartsdag.
Driehof	vrijdag	11.00 uur	elke week
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	elke week
St. Joseph	zaterdag	09.45 uur	elke week
Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	19 maart, 23 april, 14 mei, 4 juni
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week
	donderdag	11.00 uur	5 mei Hemelvaart
	zondag	11.00 uur	8 mei Pinksternoveen 15 mei Pinksteren m.m.v. T.H. Kuijvenhoven, hobo

Overzicht vieringen parochie heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 16 april	4e zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Caeciliakoor	
Zo 17 april		10.30u 1e H. Communie Kinderkoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Za 23 april	5e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 24 april		09.30u Woord- en communieviering In Between	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 30 april	6e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 1 mei		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Cantores
Do 5 mei	Hemelvaartsdag	09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	
Vr 6 mei	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 7 mei	7e zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 8 mei		09.30u Eucharistieviering Samenzang	10.00u Oecumenische gebedsdienst Oecumenisch koor Pinksternoveen Kinderwoorddienst
Za 14 mei	Afsluiting Pinksternoveen	19.00u Eucharistieviering In Between	
Zo 15 mei	Pinksteren	09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Ma 16 mei	2e Pinksterdag	2e Pinksterdag	Geen viering in de gehele parochie
Za 21 mei	Feest van de H Drie-eenheid	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 22 mei		09.30u Eucharistieviering Gregoriaans koor 11.00u Woord- en communieviering Kinderkoor	11.00u Eucharistieviering Gregoriaans koor
Za 28 mei	Feest van het H. Sacrament Diaconaal weekend	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 29 mei		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Cantor
Vr 3 juni	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 4 juni	10e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 5 juni		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Cantores Kinderwoorddienst
Za 11 juni	11e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 12 juni		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 18 juni	12e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 19 juni		09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 25 juni	13e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	19.00u Vormselviering voor alle kernen In Between
Zo 26 juni		09.30u Woord- en communieviering Samenzang 11.00u Gezinsviering Kinderkoor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij

van 16 april t/m 26 juni 2016

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
19.00u Eucharistieviering Cantors		Hand. 13, 14.43-52 Joh. 10, 27-30	Za 16 april
09.30u Gezinsviering De Sterretjes	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 17 april
		Hand.14, 21-27 Joh. 13, 31-33a, 34-35	Za 23 april
09.30u 1e H. Communie De Sterretjes	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 24 april
19.00u Eucharistieviering Samenzang		Hand. 15, 1-2, 22-29 Joh. 14, 21-29	Za 30 april
09.30u Eucharistieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 1 mei
10.00u Weilandviering Koudekerk, locatie volgt in weekbrief en op de website Samenzang	10.00u Weilandviering Koudekerk, locatie volgt in weekbrief en op de website Samenzang	Hand. 1, 1-11 Lc 24, 46-53	Do 5 mei
			Vr 6 mei
19.00u Woord- en communieviering Samenzang		Hand. 7, 55-60 Joh. 17, 20-26	Za 7 mei
09.30u Woord- en communieviering St. Cecilia	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 8 mei
		Hand. 2, 1-11 Joh. 14, 15-16, 23b-26	Za 14 mei
09.30u Eucharistieviering Cantu	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 15 mei
Geen viering	Geen viering		Ma 16 mei
19.00u Eucharistieviering Cantors		Spr. 8, 22-31 Joh. 16, 12-15	Za 21 mei
09.30u Woord- en communieviering St. Cecilia	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 22 mei
		Gen. 14, 18-20 Lc. 9, 11b-17	Za 28 mei
09.30u Eucharistieviering Cantors	11.00u Eucharistieviering Cantor		Zo 29 mei
19.00u Woord- en communieviering St. Cecilia		1 Kon. 17, 17-24 Lc. 7, 11-17	Vr 3 juni Za 4 juni
09.00u Gezinsviering De Sterretjes	10.30u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 5 juni
		2 Sam. 12, 7-10.13 Lc. 7, 36-8.3	Za 11 juni
10.00u Eucharistieviering Alle koren Parochianendag	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 12 juni
19.00u Eucharistieviering Samenzang		Zach. 12, 10-11 Lc. 9, 18-24	Za 18 juni
09.00u Eucharistieviering Cantors	10.30u Woord- en communieviering Bernardus- en Parochiekoor		Zo 19 juni
		I Kon. 19, 16b. 19-21 Lc. 9, 51-62	Za 25 juni
09.00u Eucharistieviering Cantors	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 26 juni



Colofon

Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.
Tel. 071 – 3414210, altijd bereikbaar.
E-mail: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl
Openingstijd: op donderdag van 13.30 - 15.30 uur.
Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

Kopij parochiekern

E-mail: redactierijndijk@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij

Nummer 3: 03-06-2016

Verschijningsdatum

Nummer 3: 16-06-2016

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen kunt u doorgeven aan het secretariaat van de parochiekern.

Commissie van beheer

Tineke Heemskerk, secretaris
Annie van Dijk, secretariaat parochie
Els van Wetten, notulist
Henk de Boer, lid
Arthur van der Drift, lid
Jos Heemskerk, budgethouder

Betalingen:

Misintenties, doopbijdragen, giften:
Rabobank: NL 73RABO 0325908168 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 74INGB 0000076288 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.
Kerkbijdragen:
Rabobank: NL 17RABO 0325913153 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank: NL 71INGB 0002531800 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H. Michael en H. Bernardus, H-Rijndijk.

Alle niet ondertekende artikelen zijn afkomstig van de pastoraatgroep.

Ouderencontactmiddag

Dinsdag 1 maart was er een gezellige ouderencontactmiddag. Na de koffie vertelde pastor Lâm, ondersteund door foto's, over zijn levensreis. Vanuit Vietnam is hij als klein jongetje, met zijn moeder en broertje, zijn vader achterna gereisd naar ons land. Hier is hij opgegroeid en inmiddels echtgenoot, vader en pastor. Het was een indrukwekkend verhaal en zeer actueel in een tijd waarin weer zoveel mensen op reis zijn, op de vlucht voor oorlog en armoede. Daarna kwamen de meegebrachte foto's uit de schoendozen of in mooie albums op tafel en ook toen

kwamen er mooie en indrukwekkende verhalen over tafel. Het was al met al, ondanks het slechte weer, een mooie en gezellige middag waar we met plezier op terug kijken.

Het jaarthema van onze parochie is: "Onderweg zijn", het verhaal van pastor Lâm maar ook de vele levensverhalen van de aanwezigen pasten daar bijzonder goed bij. Er zullen de komende zomer nog vele momenten zijn om met elkaar onderweg te zijn. Zo zullen er komende zomer ook weer de zomerzangavonden gehouden worden. Steeds in

een van de kerken van Hazerswoude, Benthuizen en Koudekerk samen komen om met elkaar bekende of minder bekende liederen te zingen, soms afgewisseld door een gedachte, gedicht of korte meditatie. Na afloop tijd om elkaar te ontmoeten bij de koffie of de thee.



Werk aan de kerk

Nadat vorig jaar het kerkdak van de Bernarduskerk aan de westkant van nieuwe leien is voorzien is dit jaar de oostzijde van de kerk aan de beurt. Er is al gevoegd aan de gevel, de goten zijn gerepareerd en nu begint rond deze tijd het vervangen van de leien. Er zijn ruim 200 leien met een graveerde tekst besteld en gegraveerd door Hans van Meegen. Alle communicanten van dit en vorig jaar krijgen een lei met hun naam erop op het dak. De tekst op de leien komt naar beneden te liggen als verrassing voor de mensen die over 100 jaar opnieuw weer iets aan het dak gaan doen. Jan

van Dijk bekleedt vier leien met bladgoud en die gouden leien markeren de leien met tekst. Pastoor Visser heeft toegezegd zijn lei, met tekst uit psalm 127, persoonlijk op het dak aan te brengen. We hopen op mooi weer zodat het werk voorspoedig zal verlopen. Als u nog mee wilt helpen met aan- en afvoeren van leien of het verrichten van hand- en spandiensten meldt u dan aan bij Henk de Boer.

Een strofe uit Psalm 127: Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers;

Mariabeeld op een lei

Er is een amateur/kunstenaar die op oude leien van het kerkdak een afbeelding van Maria met kind heeft aangebracht. Deze zijn in de meimaand na de viering te zien en te koop voor € 25,-. Als die tijd u niet uitkomt, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de kern Michael en Bernardus 017-3414210. U kunt dan een afspraak maken met Annie van Dijk.

De telefoon van het secretariaat is altijd doorgeschakeld dus even geduld als u belt, dan komt het goed.

De tuin bij de kerk

De tuin rond de Bernarduskerk, de pastorie en het voormalige kerkhof wordt keurig bijgehouden door een groep vrijwilligers o.l.v. Jan van Dijk. Huib Verdegaaal zorgt dat al het gras op tijd gemaaid wordt en dat is een enorme klus nu het

groei seizoen weer begint. De voortuin tussen de weg en het voetpad is van de gemeente. De gemeente zorgt voor de planten maar het onderhoud wordt door onze vrijwilligers gedaan. De gemeente heeft deze groep als voorbeeld

genoemd en geroemd voor hun inzet. Deze groep vrijwilligers zorgt ook dat de terp rond het monument op het katholiek gedeelte van de algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp er verzorgd bij staat.



Oecumene

De Passion was niet alleen op de televisie te zien vanuit Amersfoort maar er was ook een prachtige uitvoering op Palmzondag in de Brugkerk in Koudekerk aan den Rijn. Geïnspireerd door de jaarlijkse, indrukwekkende uitvoering op tv heeft de praiseband OnLine het passieverhaal in een eigentijds jasje gestoken. Speciaal voor deze gelegenheid was het verhaal aangepast aan de plaatselijke situatie.

Het lijdensverhaal werd prachtig vertolkt, ondersteund door mooie beelden waarin dorpsgenoten een rol speelden, alles afgewisseld door eigentijdse en bekende liederen, gezongen door Online uit Delft. Ook dit was een prachtig gebeuren. Zeer veel dank aan allen die

zich hiervoor hebben ingezet.

Op zondag 5 juni is er weer een bijzondere viering, die op dit moment wordt voorbereid door pastor Lâm en pastor Gosliga, samen met de werkgroep bijzondere diensten vanuit de PKN kerk. Nadere informatie hierover volgt nog.

In de Veertigdagentijd waren er twee mooie meditaties in de dagkapel van Het Anker rond het schilderij van 'de verloren zoon' van Rembrandt. Een meditatie verzorgd door pastor Lâm over de verloren zoon; de week erna keek pastor Gosliga met ons naar de oudste broer van de verloren zoon. Mooie bijeenkomsten om later nog eens over na te denken.

Lief en leed

Gedoopt

3 april 2016: Lotta Roest.

Wij wensen de dopeling, haar ouders en familie veel geluk.

Overleden

30 januari 2016 overleed Maria Anna (Riet) Ranke-Schuijt. Zij werd 89 jaar. Na de afscheidsdienst in de Bernarduskerk zwaaiden familie en vrienden haar uit en werd zij door haar kinderen en kleinkinderen begeleid naar de begraafplaats in Hazerswoude waar ze haar laatste rustplaats kreeg bij haar man Leo en zoon Dik.

7 februari 2016 overleed Jan Wortelboer. Hij mocht 88 jaar oud worden. Zijn afscheid was in de Bernarduskerk waarna hij werd begraven op de algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.

29 februari 2016 overleed Gerard van Goozen en werd 76 jaar oud. Na een avondwake in de Bernarduskerk was

het samenkomen voor de crematie in het uitvaartcentrum aan de Ambonstraat in Alphen aan den Rijn.

4 maart 2016 overleed Truus Groen-van der Haas. Zij was bijna 92 jaar. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden kwamen samen voor een afscheid in de Bernarduskerk, waarna ze naar haar rustplaats, de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn, werd gebracht.

7 maart 2016 overleed Corrie Pennings-Koot van de Hondsdijk. Zij koos er op maandag voor om niet verder meer te leven. Na een druk bezochte condoleance in de Bernarduskerk op vrijdagavond was er op zaterdagmorgen een afscheidsdienst, waarna velen haar naar haar laatste rustplaats begeleiden op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.

Dat zij mogen rusten in vrede

Secretariaat

De oude trouwe kopieprinter heeft het na 11 jaar en drie en half miljoen blaadjes begeven. Vooral in de tijd dat ons eigen parochieblad 'het Groene Boekje' zes maal per jaar in een oplage van ruim 1.500 stuks door Jacob van Gorkum werd gedraaid, ging er veel papier door het apparaat. Maar ook nu nog worden er boekjes gemaakt voor weekendvieringen en uitvaarten. We hebben dit apparaat dus nodig. Er is gelukkig weer een nieuwe kopieprinter gekocht en onze vertrouwde boekjes kunnen weer netjes en goed verzorgd gemaakt worden.

Hoop voor vluchtelingen

De stichting 'Hoop voor vluchtelingen' helpt vluchtelingen met raad en daad. Deze stichting heeft vanaf begin januari een kantoor en depot voor kleding en schoenen in een stukje van het SWA gebouw in Alphen aan den Rijn. Per 1 april moest men dit pand verlaten. De parochie heeft tijdelijk onderdak geboden in een paar kamers van de leegstaande pastorie naast de Bernarduskerk. Voorlopig voor een half jaar en na dat half jaar zullen we evalueren.

Er komen geen mensen wonen en als er nieuwe of een andere bestemming voor de pastorie mocht zijn dan zoekt men een ander onderkomen.

Open Monumentendag 2016

Thema: 'iconen en symbolen'

Wij, als vrijwilligers van Open Monumentendag, gaan de komende weken aan de gang om rond dit thema weer 2 mooie dagen te organiseren in de Bernarduskerk. Wij hopen u weer te kunnen verrassen. Een gelegenheid te kunnen scheppen waarin we elkaar weer de mooiste verhalen kunnen vertellen. De Open Monumentendag is 11 en 12 september 2016. Noteert u dat alvast in uw agenda. In komende parochiebadnen zullen we er meer over vertellen.

Organisatie Open Monumentendag

Weet je dat...

... het toch nog weleens misloopt met de berichtgeving rond de kerkdiensten.
... er geen gezinsviering was in de Bernarduskerk op paaszaterdag.
... er toch mensen voor een dichte kerkdeur hebben gestaan.
... dit ons spijt, want zelfs de website van de parochie was niet goed bijgewerkt.
... je het wekelijkse mededelingenblad ook per e-mail kunt ontvangen.
... men zich hiervoor kan melden bij het secretariaat van onze kern.
... de rubriek 'Kerken aan de Rijn' in de Groene Hart Koerier u ook op de hoogte brengt van kerkelijk nieuws.
... er geen kerkschappen meer zijn.
... Aad Straver nog steeds kerkkippen houdt.
... hij weer jonge kippen heeft die enorm veel eieren leggen.

... er vooral met Pasen een topproductie was.
... er van elk doosje verkochte eieren € 1,- naar de PCI gaat.
... er deze zomer ook weer zomerzangavonden komen.
... het woensdagavonden worden om met elkaar op weg te gaan.
... je in de rubriek "Kerken aan de Rijn" meer informatie kunt vinden.
... op zondag 26 juni er weer een RABO-bank fietstocht is.
... op zondag 3 juli weer de jaarlijkse parochiekerndag is.
... het handig is om beide data alvast in de agenda te zetten.
... Henk de Boer, als de klus bij de kerk geklaard is, weer een paar weken naar Tanzania gaat om te werken in en voor het ziekenhuis in Morogoro.
... de mensen die via het geld van de vastenactie 2015 daar nu een medische opleiding volgen ons zeer dankbaar zijn.



Thomasviering met Heilige Chaos : Save the date!

Op **zondag 5 juni** om 16.00 uur zal er in, en rondom de Bernarduskerk een bijzonder evenement plaatsvinden: de Heilige Thomasviering. Met als thema "Gastvrijheid".

In deze oecumenische viering staan ontmoeting en interactief bezig zijn centraal.

De viering starten we gezamenlijk met gebed en muziek, waarna er plaats is voor de zogenaamde "Heilige chaos": deelnemers aan de viering kunnen keuzes maken uit verschillende korte activiteiten in, en rondom de kerk. Zo is er de mogelijkheid om op verschillende manieren creatief bezig te zijn, om muziek te maken, of te kokkerellen. Maar je kunt ook de rust opzoeken om een kaarsje op te steken of zelf een

voorbode te schrijven. Ook aan de kinderen en jongeren is gedacht; ook voor hen zal er genoeg te doen zijn.

Na deze activiteiten sluiten we de viering vervolgens gezamenlijk af.

Daarna verplaatsen we ons bij mooi weer naar de tuin voor een heerlijke barbecuemaaltijd!

Op dit moment zijn we druk bezig met de organisatie van deze bijzondere, oecumenische bijeenkomst.

Houd u vooral het mededelingenblad en de Rijnwoude Koerier in de gaten. De komende tijd zal meer informatie volgen en kunt u zich inschrijven.

Pastoraal werker Lâm

Colofon

Parochiekern H.H. Engelbewaarders

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp

Tel.: 0172 587171

E-mail: hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl

Openingstijden: ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur.

Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.

B.g.g.: 0172 588260 Anneke Koeckhoven of

0172 588554 Conny van Dijk

Kopij parochiekern

E-mail: redactiedorp@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij:

Nummer 3: 03-06-2016

Verschijningsdatum:

Nummer 3: 16-06-2016

Pastoraatgroep

Pastoraat: Anneke Koeckhoven tel.: 0172 588260

Diaconie:

Conny van Dijk

tel.: 0172 588554

Commissie van beheer

Piet van Leijden, voorzitter

Andries Kerkvliet, secretaris

E. Plaisier, budgethouder

Cor den Hollander, Beheer Gebouwen

Vacature,

Jan Koeckhoven, lid

tel: 0172 588990

tel: 0172 589369

tel.: 0172 589965

tel: 06-53416152

vrijwilligerscoördinator

tel: 0172 588260

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:

Rabobank: NL56 RABO 0325935343 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp.

ING-bank NL45 INGB 0003917913 t.n.v. Parochiekernbestuur Engelbewaarders, H-Dorp.

Kerkbijdragen:

Rabobank: NL24 RABO 0325904588 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp.

ING-bank: NL82 INGB 0000280232 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie Engelbewaarders, H-Dorp.



Van de commissie van beheer

Actie kerkbalans

Voor uw bijdrage aan de actie kerkbalans wil ik u hartelijk bedanken. Ieder jaar blijkt maar weer, uit uw bijdrage, de betrokkenheid van u met onze parochie. Hiermee kunnen we voortgaan met onze vieringen en onderhoud plegen aan ons onroerend goed en de salarissen van onze pastores, dirigenten en organisten betalen.

Veertigdagentijd

Tijdens de veertigdagentijd was er onder andere ook weer de vastenmaaltijd. Deze keer ging de opbrengst, evenals al de andere projecten tijdens de vastenactie, naar Katakwin in Oeganda. De opbrengst wordt gebruikt om de inwoners daar beter te leren omgaan met de klimaatveranderingen. Vooral het leren van een goed waterbeheer is van levensbelang.

Wat mij dan altijd een warm gevoel geeft hoeveel mensen van alle drie onze kerken in ons dorp aanwezig zijn bij de vastenmaaltijd.

Nieuwe vormelingen

Zondag 12 maart zijn de nieuwe vormelingen voorgesteld in onze kerk. Een groot aantal meisjes en jongens uit onze kern en die van de Bernarduskerk heeft zich aan de parochianen

voorgesteld. Het grote aantal deelnemers, in zowel de parochiekernen Bonifacius / de heilige Geest, als bij de parochiekernen Engelbewaarders / Michael-Bernardus is ook weer een teken dat de parochie bij veel mensen leeft.

Paastriduüm

Dat heb ik ook tijdens de Paaswake gezien in de Bernarduskerk. Veel parochianen van onze kern waren naar de Bernarduskerk gekomen om gezamenlijk met de parochianen daar, de vieringen van de Goede Week en de Paaswake te beleven. Dit alles is een teken dat onze fusie steeds meer de vorm van een parochie krijgt zonder dat we onze eigen identiteit verliezen.

Sterretjes

Dan zijn onze Sterretjes ook nog steeds op zoek naar een nieuwe dirigent. Helaas is er geen reactie op de oproep in ons vorige parochieblad gekomen. Als u dit leest en u denkt toch dat het iets voor u is, meldt u bij mij aan. Tot slot nog even het volgende om alvast in uw agenda te zetten. Zondag 12 juni is het weer onze parochianenkerndag.

*Namens de commissie van beheer,
Piet van Leijden*



Gezocht: Dirigent voor kinderkoor 'De Sterretjes'

Het kinderkoor van de H.H. Engelbewaarders is op zoek naar een enthousiaste dirigent. De kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar zingen op de eerste zondag van de maand tijdens de gezinsvieringen en rond Kerst en Pasen. Iedere donderdagavond wordt er gerepeteerd in de kerk van 18.45 tot 19.30 uur (andere tijden eventueel in overleg).

De dirigent zal samen met de organist de liedjes voorbereiden en oefenen met de kinderen. Kenmerken: muzikaal, enthousiast, goede omgang met kinderen, een katholieke achtergrond.

Wil je meer weten over deze leuke functie bij het kinderkoor? Neem dan contact op met Piet van Leijden 06-44300893 of pastoor Ruud Visser.

Parochiekernsecretariaat HH. Engelbewaarders

Vrijdag 4 maart hebben we met een bloemetje en dankwoorden afscheid genomen van mevrouw Mieke Kortekaas als medewerkster van ons secretariaat. Zij is ongeveer 12 jaar werkzaam geweest op de donderdagochtend. Tot de zomervakantie blijft ze nog wel de boekjes maken voor de gezinsvieringen. Gelukkig hebben we Joke Avontuur bereid

gevonden om haar plaats over te nemen. Hieronder stelt zij zich voor:

Ik ben Joke Avontuur en woon nu 12 jaar in Hazerswoude aan de Voorweg.

Getrouwd en wij hebben geen kinderen. Ik kom uit Brabant en ben door mijn grote liefde naar het westen verhuisd. Na mijn verhuizing ben ik bij een groothandel begonnen als telefoniste/datatypiste

en heb me opgewerkt tot management assistent.

Op dit moment ben ik werkloos en doe ik vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem in Alphen-centrum als secretaris en sinds kort ben ik het pastoriesecretariaat komen versterken op de donderdagochtend.

Lief en Leed

Overleden

12 februari 2016 overleed Hendrikus Jozephus (Henk) Zonderop, 81 jaar. De avondwake vond plaats op 17 februari en op 18 februari is hij gecremeerd in Alphen aan den Rijn.

26 februari 2016 overleed M.B.M. (Martine) Verlaan, 63 jaar. Zij is 3 maart begraven op de Algemene Begraafplaats in Wilnis.

Dat zij mogen rusten in vrede

Dienst van de stuurgroep Diaconie

April	Anneke Koeckhoven	tel.: 588260
Mei	Conny van Dijk	tel.: 588554



Laat van u horen als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.

Wijkcontactpersonen

Inmiddels hebben we een opvolgster gevonden voor mevrouw G. Alkemade-v.d. Bosch als wijkcontactpersoon voor een gedeelte van de Voorweg. Dit is Mw. L. Immink.

Stuurgroep Diaconie

Vervolg van 'Algemeen'

Vormsel 2016

Dit jaar zal een grote groep vormelingen het sacrament van het vormsel ontvangen. Deze 38 vormelingen zullen op zaterdag 25 juni in de Bron dit sacrament ontvangen van bisschop Van de Hende. De bisschop zelf komt de jongeren vormen en hij vond het fijn om dit

gezamenlijk te doen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd zullen we maar zeggen. Op deze wijze mogen ook de vormelingen ervaren dat ze er niet alleen in staan. Hopelijk mogen ze op uw steun en gebed rekenen.

Pastoraal werker Lâm





Colofon

Parochiekeren St. Bonifacius en de Heilige Geest

Secretariaten parochiekeren

St. Bonifacius
Paradijslaan 6
2405 CC Alphen aan den Rijn
T. 0172 – 472410 / Fax 0172-471413
E-mail: sintbonifacius@heilighethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 – 12.00u.

de heilige Geest

“De Bron” kamer 3
Troubadourweg 2
2402 EP Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 – 443148
E-mail: deheiligegeest@heilighethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.30 – 12.00u.

Pastoraatgroep St. Bonifacius

Sjaan Hoogeveen

Pastoraatgroep de heilige Geest

Erna Teule
Annemiek Plompen
Marchien van de Sande
Hans Lapidaire

Kopij parochiekeren

redactiealphen@heilighethomas.nl

Inleverdatum kopij

Nummer 3: 03-06-2016

Verschijningsdatum

Nummer 3: 16-06-2016

Klachten en opmerkingen over de bezorging

secretariaat parochiekeren Bonifacius
Tel. 0172 - 472410

Commissie van beheer

Piet Hoeksel	voorzitter
Ron van der Veer	secretaris
Dirk Spronk	lid
Arie Hoogervorst	beheer gebouwen
Peter Dobbe	budgethouder en beheer begraafplaats, uitvaarten en begraven

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:
ING-bank: NL76 INGB 0004400997 t.n.v. RK
Kerkbest Parochie Heilige Thomas (Boni +
H. Geest), Alphen a.d. Rijn
Kerkbijdragen:
Rabobank: NL53 RABO 0301614199 t.n.v.
R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (St. Bo-
nifacius), Alphen a.d. Rijn
ING-bank: NL85 INGB 0001593558 t.n.v. RK
Kerkbest Parochie Heilige Thomas
(H. Geest), Alphen a.d. Rijn

Herplaatsing doopvont en kruiswegstaties

uit de voormalige Pius X-kerk

De doopvont waaruit zoveel parochianen zijn gedoopt of omheen hebben gestaan bij de doop van kinderen, heeft een mooie nieuwe plaats gekregen tussen de urnenmuren op het Bonifaciuskerkhof.

Ook de kruiswegstaties uit de voormalige Pius X-kerk zijn herplaatst en zijn op de afscheidingsmuren van het kerkhof gemonteerd.

De houten platen waarop de kruiswegstaties van de Pius X-kerk waren bevestigd zijn vervangen door donkere natuursteenplaten. Hierdoor komen de lichtgekleurde staties beter tot hun recht.

De kunststof lezenaar uit de kerk, waar geen bestemming voor was is gemaakt tot afdekkatjes voor de staties.

Zeer regelmatig bezoeken parochianen graven van familieleden en bekenden van de Pius X-kerk, die hier begraven zijn. Het is goed als zij daar de hen zo

vertrouwde doopvont en kruiswegstaties aantreffen, uit het kerkgebouw waar zij



zoveel herinneringen aan hebben.

Deze herplaatsingen zijn een verrijking voor de hele heilige Thomasparochie.

Arie Hoogervorst,
commissie van
beheer

In memoriam pastor Willem Happel OFM



Willem Hubertus Happel werd geboren in Gouda op 6 november 1935. Hij trad in september 1954 in bij de Franciscanen en werd in maart 1961 priester gewijd. Hij was in de zeventiger jaren,

onder pastoor Seijsener, als kapelaan verbonden aan de parochie De heilige

Geest en heeft daar een grote bijdrage geleverd aan de opbouw van de parochie in Alphen-Noord. Tot eind 1980 bleef hij daar actief. Willem overleed op 7 december 2015 in Koudekerk en ligt begraven op het kerkhof van de RK. Kerk in Hoogmade, waar hij zijn laatste standplaats als pastoor had.

Erna Teule

Ontmoetingsmiddagen voor ouderen

Ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de maandelijkse ontmoetingsmiddagen die plaatsvinden in de Bron. Vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur. De middagen eindigen om 16.30 uur. De data en onderwerpen zijn als volgt:

Donderdag 21 april hebben we weer een gezellige oranjemiddag met vrolijke noten van het Boreftse koor uit Bodegraven o.l.v. van Greetje Bakker.

Let op! Deze middag valt dus niet op de laatste donderdag van de maand.

Donderdag 26 mei organiseren we een gezellige bingo met leuke prijsjes.

Onze middagen zijn altijd heel gezellig, u bent van harte welkom. Wanneer u problemen heeft met vervoer dan kunt u de maandagen 18 april en 23 mei van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar mevrouw Jos Wormgoor, tel. 430585 of b.g.g. naar mevrouw Jana Kolman, tel. 415447. Tot ziens in “de Bron”.

Organisatie: Interkerkelijke Ouderen
Commissie Oudshoorn/Ridderveld

Gezocht voor het secretariaat van de Bonifaciuskerk

We zoeken iemand die ons secretariaatsteam op donderdagmorgen wil versterken. Het secretariaat is geopend vanaf 09.00 tot 12.00 uur van maandag tot en met vrijdag. We zoeken iemand die een beetje bekend is met tekstverwerken, en Outlook (mailprogramma). Na een korte inwerkperiode werk je alleen op deze ochtenden. Op de eerste dinsdagmiddag van de maand is er een gezamenlijk overleg. Voor vakantie en andere calamiteiten wordt soms een

beroep gedaan om in te vallen of te ruilen van ochtend.

De werkzaamheden omvatten: telefoon aannemen, gasten ontvangen, vragen beantwoorden, zowel aan de telefoon als op het secretariaat. We werken nu met 7 personen.

U kunt reageren bij Ada Steenberg, op woensdag aanwezig op het secretariaat van de parochiekeren Bonifacius.



Lief en Leed

Gedoopt in de Bonifaciuskerk

28 februari 2016: Sarah Dobbe
3 april 2016: Florentijn Heemskerck

*Wij wensen de dopelingen, hun ouders
en familie veel geluk*

Overleden

18 januari 2016 is Cor Samsom, geboren 13 augustus 1924, overleden. Haar uitvaart was 25 januari in Aarlander-veen waarna zij is gecremeerd.

25 januari 2016 is Trees Rademaker-Haverkamp, geboren 31 mei 1923, overleden. Haar uitvaart vond 30 januari plaats in de Bonifaciuskerk, daarna is ze bijgezet in familiegraf op het parochiekerkhof.

25 januari 2016 overleed Aard van der Aar. Hij werd geboren op 25 maart 1931. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk waarna hij is begraven op het parochiekerkhof.

1 februari 2016 is Riet Timmer-Hoogenboom, geboren 14 juni 1937, overleden. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk. Daarna is ze begraven op het parochiekerkhof.

15 februari 2016 is Tom van Daal, geboren 23 februari 1960, overleden. Zijn uitvaart vond plaats in de Bron, waarna hij werd gecremeerd.

20 februari 2016 is An Pat-Alsemgeest, geboren 3 november 1923, overleden. Haar afscheidsviering was 26 februari in de aula van het crematorium waarna ze is gecremeerd.

21 februari 2016 is Nellie van Haastregt-Baars, geboren 1 februari 1940, overleden. Haar uitvaart was in de Bron, waarna zij is begraven op de Oosterbegraafplaats.

22 februari 2016 overleed Corrie Kleijn-Markwat. Ze werd geboren op 7 maart 1928. Haar afscheidsviering was op 29 februari in de aula van het crematorium waarna ze is gecremeerd.

23 februari 2016 overleed Harm van Raalte. Hij werd geboren op 15 oktober 1944. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna hij werd gecremeerd.

3 maart 2016 is Jopie Lefeber-Keetell, geboren 26 november 1934, overleden. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk waarna ze is gecremeerd.

6 maart 2016 overleed Greet Straver-Wijffe. Ze werd geboren op 23 maart 1941. Haar uitvaart vond plaats in de St. Bonifaciuskerk, waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

3 maart 2016 overleed Paul Köster. Hij werd geboren op 31 oktober 1926. Zijn afscheidsviering was in de aula van het crematorium, waarna hij is gecremeerd.

11 maart 2016 is Piem Ramdien, geboren 8 juni 1929, overleden. Haar afscheidsviering was 17 maart in het crematorium Ockenburg in Den Haag.

11 maart 2016 overleed Jeana van Lintde Weerd. Zij werd geboren op 21 mei 1930, overleden op 11 maart 2016, uitvaart in de Bron waarna ze is gecremeerd.

25 maart 2016 is Nita Shanks-Immanuel overleden. Zij werd geboren op 27 mei 1925. Haar afscheidsviering was in de aula van het crematorium, waarna zij is begraven op de Oosterbegraafplaats.

Dat zij mogen rusten in vrede

Bonifacius 1300 jaar geleden in ons land

Op zaterdag 28 mei wordt in Wijk bij Duurstede herdacht dat het 1300 jaar geleden is dat Bonifacius zijn eerste reis naar het vasteland van Europa maakte. Die reis ging van Londen naar het toenmalige Dorestad, het tegenwoordige Wijk bij Duurstede. Een delegatie van de stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk zal deze herdenkingsplechtigheid bijwonen.

Als je nadenkt over die eerste reis van Bonifacius zou het best mogelijk kunnen zijn dat hij na de oversteek van de Noordzee in Katwijk aankwam. En vervolgens met de boot via de rivier de Rijn naar Dorestad is gevaren. Misschien

heeft hij dan wel een tussenstop gemaakt in het kleine dorpje Alphen waar hij uitstapje en de nacht heeft doorgebracht in een herberg...? Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij via de Zeeuwse wateren naar Dorestad is gevaren. Hoe dan ook, de stichting Vrienden is van plan om ook in onze eigen Bonifaciuskerk straks de nodige aandacht te besteden aan deze historische reis in 716 van een van de eerste missionarissen in ons land.

*Stichting Vrienden van
de Bonifaciuskerk
Kees Slingerland*



Monumenten borden

De Bonifaciuskerk is al een aantal jaren officieel een Rijksmonument en dan hoort naast de hoofdingang van het kerkgebouw natuurlijk ook het bekende ANWB bord. De stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk heeft het ANWB bord besteld en onlangs is dat fraaie bord met een korte, verklarende tekst over de kerk rechts van de ingang geplaatst.

Rijksmonument

Maar ook het Pancratiusgebouw is een bijzonder gebouw, geen Rijksmonument maar een Gemeentelijk Monument. De stichting Open Monumentendag heeft als doelstelling het onder de aandacht brengen van de historische waarde van de plaatselijke monumenten. Dat doen ze o.m. met het monteren op die gebouwen van een monumentenschildje. Binnenkort zal er ook op het Pancratiusgebouw zo'n schildje bevestigd worden.

Communicanten van de Bonifaciuskerk steunen een zieke kanjer

De meeste kinderen die helaas in een ziekenhuis verblijven vinden het ontvangen van post of ballonnen erg leuk om er hun kamer mee te versieren en op te vrolijken. Maar als kinderen heel lang of vaak ziek zijn, kan het zijn dat de post minder wordt. Dan is een ziekenhuisbed of -kamer erg saai en leeg en het helpt het kind en zijn ouders niet om positief te blijven ondanks alle ellende. Daarom hebben de communicanten van de Bonifaciuskerk mooie kaarten en tekeningen geknutseld om aan een zieke kanjer op te sturen: Rob, 10 jaar, die op dit

moment in een kinderziekenhuis herstelt van zijn 47de operatie.

Rob komt uit een groot gezin en heeft deze steun zeker nodig. Zo beseften de communicanten dat je soms verder kan kijken dan je eigen vrienden, en dat je ook voor een 'vreemde' iets aardigs kunt doen. Op de foto, de knutselwerkjes van de communicanten.



Zomerkampen Bisdom Rotterdam

inschrijven tot 10 juni

Al ruim 30 jaar organiseert het Bisdom Rotterdam zomerkampen voor kinderen en jongeren. Een week waarin het geloof wordt gedeeld, in een mooie afwisseling tussen sport, spel en inhoud. Er worden drie kampen georganiseerd, voor verschillende leeftijden:

- Kinderkamp: 8-12 jaar,
- Tienerkamp: 13-14 jaar en
- Jongerenkamp: 15-17 jaar

Elk kamp heeft zijn eigen kleur, maar wat overeenkomt is het katholieke geloof. Dit krijgt de dag door vorm, in het bijzonder tijdens de dagopening en de dagsluiting. Tijdens de week is er een viering, die we samen voorbereiden. Daarnaast is er veel ruimte voor sport, spel en andere activiteiten. Het thema van de zomerkampen is: 'Een tweede kans'. Hierin staat het verhaal van Jona centraal.

De prijs voor het kamp dekt alle kosten: huisvesting, maaltijden, activiteiten.

- Kinderkamp: 10 – 16 juli 2016. Het kamp vindt plaats in Gemert en kost € 120,-.
- Tienerkamp: 17 – 23 juli 2016. Het kamp wordt georganiseerd in Vinkeveen en kost € 130,-.
- Jongerenkamp: 10 – 16 juli 2016. Het kamp vindt plaats in Roosendaal en kost € 140,-.

De inschrijving voor de zomerkampen is open tot 10 juni 2016.

Meer informatie en de folder zijn te vinden op www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen, of neem contact op met Fredi Hagedoorn-Timmermans, pastorale dienstverlening Bisdom Rotterdam, via pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl of 010-2815184.

Marie en Marie-Anne

Eerste communie in de Bron

Op zondag 3 april was het feest in de parochiekern De Heilige Geest en dus feest in de kerk, zoals het openingslied van die viering luidde. Vijf kinderen, Anne, Anouck, Julia, Mathew en Sybe mochten die dag voor het eerst aan tafel bij de Heer zijn. Ook waren er weer Bronzangertjes die prachtig zongen onder leiding van het combo, waardoor het nog feestelijker werd.

De zon scheen die dag en de temperatuur was hoger dan gebruikelijk in de afgelopen periode.

De kinderen zagen er schitterend gekleed uit. Hoewel ze best zenuwachtig waren, deden ze extra goed hun best om de taak die ze hadden goed uit te voeren en dat was mooi om te zien.

Op zondag 7 februari kwamen de kinderen naar de kerk om zich daar aan de geloofsgemeenschap voor te stellen. Sindsdien kwamen ze als groep wekelijks bij elkaar om te werken aan het project "Blijf dit doen".

Naast het werken in de groep, gingen ze kijken in de kerk naar wat daar zoal te zien is en wat de betekenis daarvan is. Ook was er de Sédermaaltijd in de Goede Week, kregen ze een taak in de familieviering op Paaszaterdag en was er na Pasen een generale repetitie om de viering van hun eerste communie zo goed mogelijk te doen verlopen.

Op zondag 5 juni zullen de kinderen nog een keer als groep terugkomen in de viering. En natuurlijk hopen we de kinderen nog vaak welkom te heten.

Een nieuwe stap op de weg van het geloofsleven van deze kinderen. We wensen Anne, Anouck, Julia, Mathew en Sybe dan ook van harte heel veel geluk namens alle parochianen.

Van harte gefeliciteerd allemaal en tot gauw, tot ziens!

De werkgroep eerste communie,
Pastor Ruud, Alexandra Rijdsdijk,
Erna Teule

Doopvieringen in parochie H. Thomas

De doopdata en de data van de voorbereidingsavonden in de komende tijd:

Datum doopviering:	Parochiekerk:	Vorbereidingsavonden:
22 mei om 13.00 uur	Bernarduskerk	25 april en 9 mei
5 juni om 13.00 uur	Bonifaciuskerk	10 en 24 mei
12 juni om 13.00 uur	De Bron	10 mei en 6 juni
26 juni om 13.00 uur	Engelbewaarderskerk	7 en 14 juni

Op de website www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel kunt u meer informatie vinden. Als er nog vragen zijn dan kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de parochiekern, waartoe u behoort. Daar is de digitale informatie ook op papier te verkrijgen als u daar voorkeur voor heeft.

Doop volwassenen:

Niet alleen kinderen kunnen gedoopt worden, maar ook volwassenen kunnen dit sacrament ontvangen. Zij volgen een speciaal traject. Informatie hierover is eveneens te vinden op de website www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen.

