



Verbonden, al de dagen van ons leven

In de afgelopen maanden mocht ik een bevriend stel van ons voorbereiden op hun huwelijk. Op een gegeven moment kwamen we te spreken over het al dan niet overhandigen van de ringen tijdens de viering. Zij hadden besloten om het te laten plaatsvinden in de kerk. Een tastbaar en concreet teken van wat door beiden daarvoor is uitgesproken in de trouwbelofte. *"Ik beloof je trouw te blijven in goede en in kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven."* Wat een geweldige belofte voor de toekomst. Niet wetend wat de toekomst brengen zal, spreken ze hun verlangen naar elkaar uit om elkaar trouw te zijn, elkaar lief te hebben. Om op een bijzondere wijze met elkaar verbonden te zijn en te blijven. Al de dagen van ons leven. En als die dagen dan voorbij zijn doordat de ander weggehaald is uit het leven, dan is voor velen die liefdevolle verbondenheid er nog steeds. Heel concreet zie ik dat aan mensen die twee trouwringen aan hun ringvinger hebben. Één iets groter dan de andere. Hoezo 'al de dagen van ons leven?!' Het lijkt wel alsof zij in stilte willen zeggen: '... en tot in eeuwigheid.' Anderen hebben een foto van hun dierbare geliefde nog steeds al die jaren in hun portemonnee. Weer anderen zullen nooit die ene foto van de muur of de kast halen. Die ene plek op de bank of stoel, daar zullen ze niet snel gaan zitten, want daar zat ... altijd. Ieder gaat op zijn of haar manier om met die (blijvende) verbondenheid van hen, die hen lief waren.

Een verbondenheid die verder strekt dan de onzichtbare grenzen van die onverbiddelijke dood. In die verbondenheid staan wij als christenen met God. Mensen die gedoopt zijn

in de naam van de Drie-ene-God. Tijdens de doop hebben de aanwezigen gehoord dat God zich wil verbinden met ons leven. En we horen dat telkens weer als wij samenkomen in de kerken. We spreken het zelfs uit dat wij op een bijzondere manier met God verbonden zijn. Hij als onze Vader en wij als Zijn kinderen. We bidden het 'Onze Vader' als een herinnering aan dat moment in ons leven. Hij zal ons nooit loslaten, hoewel we dat gevoel soms wel kunnen hebben in ons leven. In Jezus liet God zien dat Hij werkelijk om ons geeft. Dat Hij zelfs ingrijpt in de geschiedenis op zo'n drastische manier om dit te laten zien: 'Jij bent mijn geliefde kind en Ik heb je naam geschreven in de palm van mijn hand.' Mensenkind, *"Ik beloof je trouw te blijven in goede en in kwade dagen, in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid. Ik wil je liefhebben en waarderen al de dagen van ons leven."* Alleen de dagen van ons leven? Nee, voor God betekent het eerder: ... tot in eeuwigheid. Zoals Bo de Man dat zegt: "Als God Jezus niet had gezonden naar de wereld, dan had Hij wel iemand anders gestuurd om te laten zien dat Hij er is voor ons." (Zie artikel 'Hemelse koffie' verderop in dit blad).



Wat een geschenk is het om dit te ervaren: dat iemand zo zielsveel van ons houdt dat hij of zij de rest van zijn of haar leven wil delen (tot in eeuwigheid). Zo wil ook God dat voor ons zijn. Hij geeft zichzelf aan ons. Hij geeft ons aan elkaar. Gelukkig is die mens die zich geliefd weet. Of dat nu zichtbaar is in het teken van een trouwring. Of onzichtbaar in de diepte van ons hart. Verbonden tot in eeuwigheid.

Pastoraal werker Lâm

Diaken Gilion Greeve met vervroegd emeritaat

Wegens de ernstige problemen met zijn gezondheid heeft diaken Gilion Greeve besloten met vervroegd emeritaat te gaan. Aan de bisschop van Rotterdam heeft hij gevraagd hem met ingang van 1 oktober a.s. te ontheffen van al zijn taken in de parochie heilige Thomas. De bisschop heeft hiermee ingestemd. Hoewel Gilion Greeve in de komende maanden een aantal behandelingen te wachten staat, hoopt hij tot 1 oktober zoveel mogelijk actief te blijven en zijn pastoraat voort te zetten.

Het parochiebestuur respecteert het besluit van diaken Greeve, en wenst hem sterkte toe en een hoopvol perspectief.

Het officiële afscheid zal plaatsvinden in de maand oktober. Een precieze datum hiervoor staat nog niet vast; deze is afhankelijk van de behandelingen die diaken Greeve moet ondergaan.

Het bisdom heeft inmiddels toegezegd op zoek te gaan naar een geschikte opvolger voor Gilion Greeve.

Het parochiebestuur



Fijne vakantie!

De redactie wenst alle parochianen een mooie vakantie toe. Velen van u trekken er wellicht in de komende periode op uit om te genieten van zon, zee, natuur en andere bezienswaardigheden, dichtbij of ver weg, om uitgerust en ontspannen weer verder te gaan.

Vanuit het parochiebestuur

Zoals u gewend bent, vindt u hier in het kort een verslag van de vergadering(en) van het parochiebestuur. Het parochiebestuur heeft vergaderd op 14 april en 19 mei 2016.

- De *Startzondag* voor het volgende parochiewerkjaar is vastgesteld op 25 september 2016.
- *Kopij parochieblad*
Aandacht wordt gevraagd voor de kopij van het parochieblad vanuit de kernen. Met name als er onvolgende kopij is binnengekomen zou het prettig zijn als er door de kernredacties hierop alvast geanticipeerd wordt en men op zoek gaat naar mogelijke aanvullingen. Er wordt steeds geschreven door een "vaste kern". Misschien verdient het aandacht de parochianen te wijzen op de mogelijkheid ook iets lezenswaardig te schrijven. Over een activiteit bijvoorbeeld. Het parochieblad is de manier om elkaar te informeren en te inspireren.



- *Oude parochiearchieven*
Na de fusie in 2011 is begonnen met het overbrengen van ons parochiearchief naar het Streekarchief Rijnlands Midden in Alphen

aan den Rijn. Het bisdombestuur heeft een aantal archieven in het bisdom aangewezen als bewaarplaats van de parochiearchieven. Bewaarplaats houdt in, dat zij het voor ons bewaren. Het blijft dus eigendom van de parochie. Als eerste is het archief van de Bonifaciusparochie nu overgebracht. Dit omvat ook het archief van het St. Jozefpension en het oud-archief van het katholiek onderwijs. Alles netjes volgens voorschrift beschreven en ingepakt. Zo komen alle archieven aan de beurt: H. Pius-X, de Heilige Geest, de Emmausgangers, de HH. Engelbewaarders, (ooit is al een groot deel hiervan overgebracht) en de H. Michaël en H. Bernardus.

- *Hongerdoek*
De bedoeling is dat er volgend jaar (2017) weer een eigen hongerdoek komt in alle parochiekernen. Voorstel is om tijdig te beginnen met de voorbereidingen. Brainstormen over een thema. Uit elke kern zullen twee personen worden uitgenodigd. Na de zomer zal dit worden opgepakt.
- *Cursus voor pastoraatgroepen*
Vanuit het bisdom is er een uitnodiging gekomen voor een training/cursus speciaal voor medewerkers van de pastoraatgroepen.

- Het *vergaderschema 2016-2017* voor het parochiebestuur werd vastgesteld.

Voor u ligt het laatste parochieblad vóór de zomervakantie.

Ik wens u allen op voorhand reeds een goede vakantie.

Op een website van de universiteit Gent las ik de volgende gedachte:

"Aan de thuisblijvers en de reizigers een superleuke tijd toegewenst, en vergeten we vooral niet dat de langste en allermooiste reis in een mensenleven die van het hoofd naar het hart is.

Men kan met de "ziel onder de arm ver trekken" echter, door écht contact met de ziel, kan men nieuwe krachten en inzichten ontvangen, en met nieuwe liefde voor zichzelf, voor de anderen, voor de natuur en alle leven om zich heen, naar "huis" terugkeren."

Piet Hoeksel,
vicevoorzitter parochiebestuur



Colofon Parochie H. Thomas

Pastoraal team

Ruud Visser (r.visser@heiligethomas.nl)
Gilion Greeve (g.greeve@heiligethomas.nl)
Lâm T. Nguyễn (lt.nguyen@heiligethomas.nl)

Parochiebestuur

Ruud Visser : voorzitter
Piet Hoeksel : vicevoorzitter
Tineke Heemskerck : secretaris
(secretaris@heiligethomas.nl)
Hans Lapidaire : communicatie en penningmeester
Piet van Leijden : beheer en onderhoud
Hans van Mil : beheer en onderhoud
Erna Teule : vrijwilligersbeleid
Anneke Koeckhoven : pastoraatgroepen
Bereikbaar via het centraal secretariaat.

Centraal secretariaat Parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn. Tel. 0172-475975, Fax. 0172-471413
E-mail: centraalsecretariaat@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 9.00-12.00 uur

Website: www.heiligethomas.nl

Contactgegevens parochiekernen

H. Michael en H. Bernardus pag. 10
H.H. Engelbewaarders pag. 12
St. Bonifacius en de Heilige Geest pag. 14

Pastor van de wacht

Buiten openingstijden van de secretariaten van alle parochiekernen wordt via telefoonnummer 0172-472410 het telefoonnummer van de pastor van de wacht vermeld.

Redactie parochieblad H. Thomas

Marijke Dobbe, Tineke Heemskerck, Gerard Mutsaers, Joke Rietveld, Margreet Starrenburg.

Kopijadres

redactieparochieblad@heiligethomas.nl

Verspreidingsadressen, klachten en opmerkingen bezorging

Zie de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Voorwaarden aanleveren kopij

- per email naar kopijadres (zie boven);

- bij voorkeur in WORD;
- max. 500 woorden; tekst niet opgemaakt;
- kopij altijd ondertekenen
De redactie behoudt zich het recht voor om de kopij in te korten of aan te passen.

Inleverdatum kopij

nummer 4: 12-08-2016

Let op! Kopij voor de pagina's van de parochiekernen dient een week eerder te worden aangeleverd via de emailadressen van de redactie van de parochiekernen.

Verschijningsdatum

nummer 4: 25-08-2016

Betalingen

Hoofdbankrekening: NL42 RABO 0301601593
t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas, Alphen a.d. Rijn.
Kerkbijdragen, misintenties, giften: zie colofon van de parochiekernen.
PCI: op rekening NL74 RABO 0391603825
t.n.v. Parochiële Caritas Instelling.

Vormgeving: Grafitas.nl
Drukwerk: Drukkerij DecaPrint

Vacature bij het centraal secretariaat

Op alle werkdagen zijn er bij het centraal secretariaat van 09.00-12.00 uur twee medewerk(st)ers aanwezig, die ondersteuning bieden bij de voornamelijk administratieve werkzaamheden ten behoeve van parochie H. Thomas. De medewerk(st)ers van het centraal secretariaat zijn op zoek naar een collega voor de donderdag- of de vrijdagochtend.

De kerntaken van alle medewerkers zijn de afhandeling van post en e-mail en het beantwoorden van de telefoon. Daarnaast heeft een ieder ook een specifieke taak. Wij verwachten dat u enige administratieve ervaring hebt

en thuis bent in het werken met de computer. De werkplek is in het parochiecentrum van de Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan in Alphen aan den Rijn. Deze oproep is gericht aan parochianen uit alle parochiekernen.

Als u belangstelling hebt voor deze werkzaamheden, die op vrijwillige basis uitgevoerd worden, stuur dan een e-mail naar m-dobbe@hetnet.nl

Marijke Dobbe, coördinator

Liturgie de komende tijd

Vormsel

Op zaterdag 25 juni vindt in de benedenzaal van de Bron om 19.00 uur de toediening van het sacrament van het vormsel plaats. Uit alle vier de parochiekernen komen 38 vormelingen daar met hun ouders en familie bijeen om dat sacrament te ontvangen.

Gezinsvieringen en terugkomvieringen 1e communicanten

Zondag 26 juni om 11.00 uur is er in de Bonifaciuskerk een gezinsviering, waarvoor de 1e communicanten van het afgelopen jaar speciaal uitgenodigd zijn. Tijdens de gezinsviering is er een kinderwoorddienst; deze is bestemd voor kinderen tot en met ongeveer zes jaar.

Zondag 3 juli om 9.00 uur is er in de Engelbewaarderskerk een gezinsviering en terugkomviering voor de kinderen die hun eerste communie gedaan hebben.

In de Bernarduskerk is de terugkomviering tijdens de parochiekerndag op 3 juli.

Dank-je-wel vrijwilligers

Op zaterdag 2 juli is er een dank-je-wel bijeenkomst voor alle vrijwilligers uit de parochiekern Bonifacius, voorafgegaan door een viering om 19.00 uur. Die dank-je-wel voor de vrijwilligers uit de parochiekern Michael en Bernardus wordt uitgesproken op zondag 3 juli, voorafgegaan door een viering om 10.30 uur, waarbij speciaal de 1e communicanten van deze kern uitgenodigd zijn

Kinderwoorddienst

Op zondag 3 juli is in de Bron alweer de laatste kinderwoord-

dienst voor de zomervakantie. Na de vakantie start de kinderwoorddienst weer op zondag 4 september.

Maria Tenhemelopneming

Op dit feest, dat op 15 augustus wordt gevierd, is er om 10.30 uur één Eucharistieviering voor de gehele parochie in de Bonifaciuskerk.

MIVA collecte

Deze collecte wordt gehouden in het weekend van 27 en 28 augustus. Met de opbrengst hiervan helpt MIVA missionaire werkers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika met transport- en communicatiemiddelen. Zo maakt MIVA mensen in die landen mobiel en bereikbaar.

Zomertijden in Hazerswoude

In de maanden juni, juli en augustus beginnen de vieringen in de parochiekern Engelbewaarders om 9.00 uur en zullen er geen zaterdagavondvieringen zijn.

In de parochiekern H. Michael en H. Bernardus is de aanvangstijd van de zondagsvieringen gedurende die maanden om 10.30 uur.

Tenslotte hoop ik dat u allen zult kunnen genieten van een beetje rust en ontspanning en op adem komen en nieuwe inspiratie opdoen voor de tijd daarna.

Allen een heel mooie zomertijd gewenst.

Gerard Ammerlaan

Fietst u ook mee voor Hospice Issoria?

Op zondag 26 juni 2016 kan iedereen geld bij elkaar fietsen voor verschillende doelen.

Hospice Issoria is zo'n goed doel. Het is een kleinschalige voorziening voor mensen die binnen korte tijd verwachten te sterven. In een 'bijna thuis omgeving' wordt met hart en ziel zorg gedragen voor de mens die gaat sterven en zijn of haar naasten.

De stichting 'Vrienden van Issoria' ijvert ervoor om het voortbestaan van de hospice veilig te stellen, want de exploitatiekosten van de hospice worden slechts gedeeltelijk vergoed door de overheid en verzekeringen.

Jaarlijks is er een tekort van € 100.000. Via sponsoring hopen we dit bedrag binnen te krijgen.

Ook dit jaar hebben de 'Vrienden van Issoria' weer ingeschreven voor de sponsorfietsstocht van de Rabobank. Plezier voor iedereen van jong tot oud. Fietsers kunnen kiezen uit verschillende afstanden, routes en startpunten. De te rijden afstanden zijn 20, 40, 60 en 100 km. Issoria doet mee onder 703.

Hoe meer fietsers meedoen, hoe meer kilometers er worden gereden, hoe hoger het sponsorbedrag is. De sponsorbijdrage kan oplopen tot wel € 1000,--!

Informatie over de fietstocht kunt u vinden op www.rabobank.nl/groenehartnoord.

Wilt u Hospice Issoria evt. rechtstreeks steunen, het rekeningnummer is NL75ABNA0892838426 t.n.v. Vrienden van Issoria. Meer informatie over Hospice Issoria op onze website.

Namens de vrienden hartelijk dank.

Wim van Hartevelde, www.issoria.nl

‘Onderweg zijn’ en elkaar ontmoeten

‘Onderweg zijn’ is het jaarthema van dit werkjaar. Misschien denkt u bij ‘onderweg zijn’ niet direct aan alle kilometers die pastores en vrijwilligers maken in onze uitgestrekte parochie.

Jan van Dijk heeft het met Adrie Kerkvliet eens bekeken en kwam aan een omtrek van bijna 50 km en daar tussen speelt het kerk zijn in onze parochie zich af in vier verschillende kernen. En zijn we met elkaar op weg in het leven van alle dag in ons samen kerk zijn.

Dit werkjaar van ‘samen onderweg zijn’ willen we ook met elkaar afsluiten met een ontmoeting op zondag 14 augustus. De pastoraatgroep van de kern H. Michael en H. Bernardus nodigt u uit vanaf 14.00 uur in en bij de Bernarduskerk, Rijndijk 106, Hazerswoude. We weten dat het midden in de vakantie

is. Er zullen nog genoeg mensen thuis zijn die tijd en zin hebben om op pad te gaan naar de Rijndijk. Aansluitend bij het jaarthema willen wij u vragen om iets mee te nemen van uw levensreis. Dat kan een souvenir of aandenken zijn van een reis, maar ook uw fotoalbum, een lied, of een dierbaar bezit van uw levensreis.

Dan hebben we nog een vraag. Om het een beetje gezellig te maken denken we aan een High Tea. We zoeken een paar keukenprinsen of -prinsessen die wat lekkers kunnen maken. Laat even weten aan het secretariaat van onze kern wat u meebrengt. Bel daarvoor 071-3414210, dan krijgt u Annie van Dijk aan de telefoon. De tuin bij de kerk is ook een prachtig speelterrein voor kinderen.

Hoe komt u aan de Rijndijk? Op de fiets is het goed te doen vanuit iedere parochiekern. Het kan ook met de auto, er is voldoende parkeerruimte in de buurt van de kerk. Misschien kunt u met elkaar meerijden. Of ook wel bijzonder, met openbaar vervoer: buslijn 169 stopt ieder uur bij halte “Scheepjeskerk”. Wat er die middag te doen is? We denken er nog over na. Maar als u komt wordt het vast gezellig. Wilt u ook een bloem uit uw tuin meenemen. Visite brengt tenslotte wel eens bloemen mee. Uw bloem(en) zetten we bij Moeder Maria, dat vindt ze zeker mooi. Tot 14 augustus.

*De pastoraatgroep van de kern
H. Michael en H. Bernardus*

Ziekenzalving in de Bron

11 september 2015

Jaarlijks wordt op Nationale Ziekendag, tijdens een gemeenschappelijke viering, het sacrament van de Zieken toegediend in telkens een andere locatie. Deze keer gebeurt dit in de Bron op zondag 11 september a.s. in de viering van 11.00 uur. De ziekenzalving is een sacrament dat u sterkt wanneer het leven lichamelijk of geestelijk zwaarder wordt. U mag het meer dan eens ontvangen. Indien u wilt deelnemen, noteert u dan alvast de datum. Meer informatie leest u in het volgende parochieblad.

Annemiek Plompen

“Leven in de Geest”

Pinksternoveen 2016

We hoorden ieder in zijn en haar eigen taal spreken, Aarlanderveen, Leimuiden, Reeuwijk, Bodegraven, Rijpwetering, Haastrecht. Totaal in 16 verschillende vieringen, maar ieder had het over de Geest en daarin verstonden wij elkaar. In het door Paus Franciscus uitgeroepen jaar van Barmhartigheid stond de Pinksternoveen 2016 in het teken van de zeven geestelijke werken van Barmhartigheid. Zeven thema's:

raadgeven, leren van elkaar, troosten, vergeven, aanspreken, verdragen en bidden. Over deze thema's werd nagedacht, gezongen en gebeden door ruim 1.200 noveengangers. Sommigen zijn negen avonden op stap geweest, met telkens koffie, thee en onderling contact na afloop.



Een feest van de Geest, met de slotviering in de Bonifaciuskerk, waar het licht van de gedoopte paaskaars werd uitgeleerd. We zien weer uit naar 2017, want het verhaal gaat door!

*De werkgroep Pinksternoveen,
Willie Toor en diaken Greeve*

Bedevoarten naar Banneux

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

- Een ééndaagse bedevaart op 8 augustus 2016.
- Een vijfdaagse bedevaart onder medische begeleiding van 2 t/m 6 september 2016

Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit o.a. een priester, een arts, verpleegkundigen e.d. mee, zodat u goed verzorgd bent. In de Hospitaliteit in Banneux zijn voldoende voorzieningen aanwezig, ook als u van een rolstoel gebruik maakt. Voor verdere informatie betreffende de kosten en het programma kunt u de bro-

Katholiek worden

Na de zomer start een nieuwe groep deelnemers aan de cursus ‘Katholiek worden’. Dat zijn volwassenen die op dit moment nog niet katholiek zijn, maar die er sterk aan denken katholiek te worden. Een aantal keren komen zij, verspreid over het jaar, bij elkaar om dan na een jaar te besluiten zich te laten dopen; en wie reeds in een andere christelijke kerk gedoopt is, kan besluiten door het sacrament van het Vormsel opgenomen te worden in de katholieke kerk. Soms gebeurt het ook dat een katholiek gedoopte nooit het Vormsel ontvangen heeft en daar nu toch naar verlangt; ook zo iemand kan (ook deze mensen kunnen) ter voorbereiding op dit sacrament aan de cursus meedoen. Er heeft zich al een aantal kandidaten voor het komende seizoen aangemeld. Maar er kunnen er nog bij. Niet-katholieken zullen uiteraard ons parochieblad niet snel lezen. Als u echter iemand weet die erover denkt katholiek te worden, dan kunt u die persoon op deze cursus ‘Katholiek worden’ wijzen. Een e-mail of een telefoontje van die persoon naar het secretariaat van onze parochie zal er dan voor zorgen dat er met hem of haar contact gelegd wordt. De zomervakantie gaat nog beginnen, maar plannen maken hoeft niet te wachten tot na de zomer.

Pastor R. Visser

chure raadplegen. Deze kunt u aanvragen bij mevrouw A.W. Opstal-Ammerlaan; T 015 3693148; E paula_opstal@hotmail.com of kijk op de website www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Geslaagde SamenLoop voor Hoop



In het weekeinde van 28 en 29 mei is de 5e SamenLoop voor Hoop gehouden in Park Rijnstroom Alphen aan den Rijn. Een team van 94 parochianen uit de 4 parochiekernen deed mee onder de naam 'Parochie H. Thomas'. De voorlopige totaalopbrengst is ruim € 135.000,- waarvan ca. € 2.300,- van ons team. Groot was de verrassing, toen aan het einde van de Loop ons team de grootste was tussen 71 andere teams. Dit leverde een taart op als prijs. De verrassing werd helaas overschaduwd door het slechte bericht over de gezondheidstoestand van een van onze deelnemers (en mede-organisatoren). We wensen hem en zijn familie veel sterkte.

Jan Volkers, Wim en Monique de Vries-Volkers

Op weg naar zelfstandigheid

Misschien weet u het nog, twee jaar geleden en ook het jaar daarvoor was de vastenactie in onze parochie voor de stichting Caras Alegres, ooit mede opgericht door onze parochiaan Judith Bank. Judith heeft bijna 10 jaar in Guatemala gewoond en gewerkt voor de stichting Caras Alegres. Inmiddels heeft ze met haar man Dirk een gezin met vier kinderen en woont in Hazerswoude. Naast haar gezin en werk is ze nog altijd vanuit Nederland betrokken bij Caras Alegres, praat met sponsors, selecteert en begeleidt stagiaires, die enige tijd voor Caras gaan werken. Hiernaast verkoopt ze vanuit huis en op markten in Guatemala vervaardigde producten als o.a. kussenhoezen, tassen en kleine snuisterijen.

De insteek van het vastenactieproject in onze parochie was 'op weg naar zelfstandigheid' en dat werpt zijn vruchten af want de leiding ligt daar nu bij de lokale mensen. Dat was wel even wennen en niet alles verliep vlekkeloos maar er zijn nog steeds activiteiten waar vrouwen wijzer van worden en kinderen van genieten en dat goede bericht willen we graag met u delen. Als u nog verder geïnteresseerd bent kijk dan eens op de website van de stichting. Daar staat informatie in het Spaans, Engels maar ook in het Nederlands. <http://carasalegres.org/nl/>

De werkgroep MOV

Meeleven met verlies

In het seizoen 2015-2016 zijn vijf mensen die hun partner hebben verloren acht middagen in een beschermde omgeving bij elkaar geweest. Vanuit de parochie H. Thomas werden deze middagen geleid door twee betrokken parochianen.

Terugkijkend op die acht middagen mag gezegd worden dat het iedereen goed heeft gedaan. Na de zomer start een

nieuwe serie van acht bijeenkomsten. In het parochieblad van augustus leest u daar meer over. De mensen van het afgelopen seizoen alle goeds toegewenst!



De werkgroep 'meeleven met verlies'

Hemelse koffie met

Van de "hemelse koffie mét de vragen-kaartjes:

Bo de Man (14) uit Hazerswoude-Dorp. Bo heeft één zus. Ze vindt het heerlijk om gitaar te spelen en te tekenen. Ze hoort bij de vaste groep jongeren, die aanwezig is bij de zolderjongeren-avonden. De volgende kaartjes heeft Bo getrokken.



geloof er altijd is. Het ligt aan jezelf wat je er mee doet. Het zal niet zomaar verdwijnen, tenzij je er zelf voor kiest, het aan de kant schuift of het vertrouwen verliest."

Jezus is voor mij...

"Iemand die liet zien hoe je moest leven en geloven. Hij helpt je in het geloof. Je zou kunnen zeggen dat Hij iemand is die goed doet. Jezus maakt dat je inwendig kan veranderen. Hij maakt dat je anders kijkt naar de wereld. Als het gaat om bijvoorbeeld vergeving. Een soort wandelende God op aarde. Hij liet zien hoe God wil dat de mensen leven. Jezus was een menselijke god. Aan de ene kant was Hij dat, omdat Hij het geloof en het goede leven vertegenwoordigde. Aan de andere kant is het moeilijk te geloven dat Hij zoals God was. God die ook Jezus en de heilige Geest is. Dat is lastig. Jezus probeerde iedereen te laten zien en door te geven dat God er is voor ons. En dat Hij er altijd voor je kan zijn. Ik denk dat als Jezus niet bestaan zou hebben, dat God dan iemand anders gezonden zou hebben."

Symbol gelooft, hoop en liefde: wat zegt hoop jou?

"Dit is iets waar ik wel om bid. Dat er

hoop is in situaties, in mensen. Ik ben er van overtuigd dat in elk mens wel iets goeds zit. Ook al komt het er niet altijd even goed uit. Er is geen hoop als mensen opgeven. Als mensen opgeven dan is er geen vergeving, dan gaan de dingen eerder slecht. Kan je hoop ook op zijn? Als je keer op keer fouten maakt en/of teleurgesteld wordt, dan kan ik me voorstellen dat het op een gegeven moment op is. Ik probeer zelf altijd wel hoop te houden. Of het moeilijk is om hoop te houden? Soms wel. Ik heb echter wel geleerd om het positieve in de ander te zien en hopen dat het goed komt. Als je geen vertrouwen hebt in de ander, heb je er uiteindelijk jezelf mee. Zonder hoop en vertrouwen is er geen leven met een ander. Als je mensen wilt liefhebben heb je eigenlijk alle drie de deugden nodig. Die heb je nodig om een gelovig leven te leiden."

Bedankt voor je gesprek en de thee Bo. Fijn om met je te spreken. Iedereen mag mij natuurlijk ook mailen of aanspreken voor een goed gesprek bij een kopje 'hemelse koffie'.

Pastor Lâm

Een hemels moment:

"Dat was het moment van het ontvangen van mijn doopsel. Toen had ik het gevoel dat ik nu echt deel uit maakte van de gemeenschap. Officieel dan. Ik had al wel het gevoel dat ik erbij hoorde, maar het was net niet helemaal. Dat moment was als het ware een bevestiging van beide kanten. Ik had er erg naar uitgekeken."

Heb je ooit getwijfeld aan je geloof?

"Eigenlijk heb ik het niet van jongs af aan meegekregen. En ik ben ook nog niet zo oud, dus ik kan nu nog niets bedenken. Als ik om me heen kijk en luister naar wat er gedaan en verteld wordt dan heb ik geen reden om te twijfelen. Zelfs niet met zo'n nare situatie als het misbruik. Ik twijfel dan niet aan het geloof, hooguit aan de mensen, die dat geloof moeten uitdragen. Ik vind het positief dat het

Weilandviering 2016

In 2006 werd in onze kern het idee opgevat om de viering op Hemelvaartsdag een bijzonder karakter te geven en aan te sluiten bij de goede gewoonte van dauwtrappen. Dat dauwtrappen is het niet helemaal geworden maar de vieringen op Hemelvaartsdag zijn wel bijzonder en een goede traditie geworden. In 2006 waren we bij de familie Beukeboom aan het Spookverlaat in de schuur en er moesten steeds planken en stobalen aangesleept worden zodat iedereen kon zitten. Door de jaren is er ook een samenwerking ontstaan met de burens, de HH. Engelbewaarderskerk. Vele locaties verder waren we dit jaar op Hemelvaartsdag op een locatie die de naam weilandviering echt verdient. Op een prachtige, mooie morgen kwamen bijna 200 mensen naar de boerderij van de familie Pennings aan de Hondsdijk in Koudekerk, waar we ons

zeer welkom voelden. Een echte boerderij waar de koffie gezet werd in het melklokaal, waar we schapenpoep uit de kerk moesten vegen, waar het jongvee, wat nog op stal stond nieuwsgierig om een hoekje keek, waar de dochters Sofie en Anne trots de jonge poesjes lieten zien, waar de koeien dansten in de wei. En daar zaten we allemaal in de zon: Pastor Greeve ging voor, Boaz



als misdienaar, Anne-Marie achter de piano, het Mariabeeld op een keukentrapje in de bloemen en met elkaar hebben we geluisterd, gezongen, gebeden en gedankt. Bij de voorbede werden ballonnen opgelaten. Tot slot zongen we, vanwege bevrijdingsdag, het Wilhelmus met elkaar en toen gingen rood, wit, blauwe ballonnen de lucht in. In de Ontmoetingskerk in Koudekerk hangt de klok vanuit de voormalige Michaelkerk in het Zwaantje en de klok werd geluid op deze mooie dag. De wind was oost dus het was goed te horen in de Hondsdijk.

Familie Pennings, dank voor jullie gastvrijheid, alle medewerkers van de parochie, die hebben gesjouwd met stoelen, koffie, thee, kortom met alles wat nodig is om dit vieren mogelijk te maken, veel dank. Het was een dag om in te lijsten!

Zomerzangavonden

Al jaren trekken in de zomer velen er op woensdagavond op uit, zingend van kerk naar kerk. Het is een oecumenische ontmoeting in de zeven kerken in Rijnwoude. Samen zingen, samen bidden dat verbindt. Na afloop elkaar spreken bij koffie en thee. Aanvangstijd van de vieringen is 19.00 uur.

Onderstaand alle zeven avonden op een rij:

13 juli	De Hoeksteen	Dr. A. Schweitzerlaan 2	Benthuizen
20 juli	Hervormde kerk	Dorpsstraat 64	Hazerswoude-Dorp
27 juli	De Ontmoetingskerk	Dorpsstraat 15	Koudekerk aan den Rijn
3 augustus	De Korenaar	Dorpsstraat 183	Hazerswoude-Dorp
10 augustus	De Brugkerk	Dorpsstraat 53	Koudekerk aan den Rijn
17 augustus	HH. Engelbewaarders	Dorpsstraat 248	Hazerswoude-Dorp
24 augustus	H. Bernarduskerk	Rijndijk 106	Hazerswoude-Rijndijk



Namens de samenwerkende kerken in Hazerswoude, diaken Gillion Greeve

Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	28 juni, 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus
Westerhove	woensdag	09.30 uur	13 juli, 3 augustus
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	6 juli, 17 augustus
Driehoorne	donderdag	09.30 uur	elke week
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week
Driehof	vrijdag	11.00 uur	elke week, niet op 22 juli
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	elke week
St. Joseph	zaterdag	09.45 uur	elke week
Rietveld	zaterdag	11.00 uur	2 juli, 6 augustus
Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	2 juli, 20 augustus
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week, 19 juni m.m.v. T.H. Kuijvenhoven, hobo



Colofon

Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk.

Tel. 071 – 3414210, altijd bereikbaar.

E-mail: hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl

Openingstijd: op donderdag van 13.30 - 15.30 uur.

Adres Bernarduskerk: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude.

Kopij parochiekern

E-mail: redactierijndijk@heilighethomas.nl

Inleverdatum kopij

Nummer 4: 12-08-2016

Verschijningsdatum

Nummer 4: 25-08-2016

Klachten over het bezorgen van het parochieblad of aangeven dat u het parochieblad niet meer wilt ontvangen kunt u doorgeven aan het secretariaat van de parochiekern.

Commissie van beheer

Tineke Heemskerk, secretaris

Annie van Dijk, secretariaat parochiekern

Els van Wetten, notulist

Henk de Boer, lid

Arthur van der Drift, lid

Jos Heemskerk, budgethouder

Betalingen:

Misintenties, doopbijdragen, giften:

Rabobank: NL 73RABO 0325908168 t.n.v. R.K. Kerkbest Par

Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank:

NL 74INGB 0000076288 t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Michael

en H. Bernardus, H-Rijndijk.

Kerkbijdragen:

Rabobank: NL 17RABO 0325913153 t.n.v. R.K. Kerkbest Par

Heilige Thomas (Michael en Bernardus), H-Rijndijk. ING-bank:

NL 71INGB 0002531800 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie H. Mi-

chael en H. Bernardus, H-Rijndijk.

Alle niet ondertekende artikelen zijn afkomstig van de pastoraatgroep.

Parochiekerndag

Zondag 3 juli

Een dag waarbij we ieder jaar weer alle mensen, die zich als vrijwilliger inzetten, willen bedanken voor al het werk dat er zichtbaar en onzichtbaar wordt gedaan voor onze parochiekern. Door hen is het mogelijk dat er gevierd en herdacht wordt. Deze parochiekerndag is ook de terugkomdag voor onze communicantjes van dit jaar en ook de vormelingen worden uitgenodigd en doen mee in de viering. Na de viering is er een gezellig samenzijn voor alle parochianen. Wij hopen weer in de tuin, maar dan moeten

de weergoden wel meehelpen.

Wat is er dan te doen? Alle kinderen mogen dan een of meerdere oude leien beschilderen. Alle materialen zijn aanwezig en wat schorten om verf op je kleren te voorkomen. Dus wij zijn benieuwd welke meesterwerken er gemaakt gaan worden. Maar lieve mensen let op, wij hebben zoveel oude leien, dat wij ook alle volwassenen uitnodigen om een lei te beschilderen. Dus jong en oud. Naast elkaar. Elkaar inspireren en verbazen. Koffie, thee, limonade, een wijntje en een biertje. Soep na. Het belooft weer een mooie dag te worden.

Rabobank fietstocht

Zondag 26 juni is weer de jaarlijkse Rabobank fietstocht en er zijn vele goede doelen, waarvoor u kunt fietsen. Als u 20 km fietst dan levert dat voor het goede doel € 3,- op bij 40 km. € 6,- , bij 60 km € 9,- en bij 120 km € 12,-. Een van de goede doelen is de 'Stichting Scheepjeskerk' (voor het onderhoud aan de kerk). Het start nummer is nr. 407. U kunt vanaf 10.00 uur starten bij de Tennisvereniging aan de Ten Katestraat 34, Hazerswoude-Rijndijk.



Priesterwijding

Zaterdag 4 juni werd Albert van der Woerd in de kathedraal van Los Angeles tot priester gewijd. Zijn eerste H. Mis droeg hij op in de Saint Michael's Church in Los Angeles.

Albert woonde de eerst jaren van zijn leven aan de Rhijnenburgerlaan en bezocht de Steijaartschool in Hazerswoude. Daarna verliet hij Hazerswoude, waar zijn moeder nog vele jaren woonde. Hij werd als volwassene gedoopt. Op de aankondiging van zijn priesterwijding stond deze tekst uit Joh. 15 vers 16:

'Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven.'

Thomasviering een Heilige Chaos

Zondag 5 juni hadden we een Heilige Chaosviering in en rond de Bernarduskerk.

We begonnen de viering met een liturgische opening in de kerk, en na het lezen van Genesis 18:1-5 (Abraham, die bezoek van drie mannen kreeg bij de eiken van Mambre) gingen we buiten in de tuin aan de slag. Het was namelijk heerlijk weer. Het thema van de viering was gastvrijheid. Door middel van verschillende activiteiten hebben we gastvrijheid besproken, tegen het licht gehouden en handen en voeten gegeven. Jong en oud, iedereen was gezellig aan het werk.

Na een half uurtje werden we weer naar binnen geroepen om de dienst geza-

menlijk af te sluiten. En toen was het tijd voor een hapje en een drankje om elkaar te ontmoeten en gezellig bij te praten. (De foto's van de viering zijn te bewonderen op de facebookpagina van de Jeugdgraad van de PKN Koudekerk aan den Rijn). Ook staat daar het lied, dat die middag gemaakt is. We hopen dat we het vaak zullen zingen.

We kijken terug op een mooie viering, ontstaan in een goede oecumenische samenwerking.

Pastor Henrietta van Gosliga (PKN) en pastor Lâm Thê Nguyễn

Overzicht vieringen parochie heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 18 juni	12e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 19 juni		09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 25 juni	13e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	19.00u Vormselviering voor alle kernen In Between
Zo 26 juni		09.30u Woord- en communieviering Samenzang 11.00u Gezinsviering Kinderkoor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Vr 1 juli	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 2 juli	14e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoor Dank je wel avond	
Zo 3 juli		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Cantores Kinderwoorddienst
Za 9 juli	15e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 10 juli		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 16 juli	16e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 17 juli		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Samenzang met vrijw.
Za 23 juli	17e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 24 juli		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang met vrijw.
Za 30 juli	18e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 31 juli		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang met vrijw.
Vr 5 aug		19.00u Eucharistieviering	
Za 6 aug	19e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 7 aug		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang met vrijw.
Za 13 aug	20e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 14 aug		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Samenzang met vrijw.
Ma 15 aug	Maria Tenhemelopneming	10.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	
Za 20 aug	21e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 21 aug		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang met vrijw.
Za 27 aug	22e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 28 aug		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Samenzang met vrijw.

van 18 juni t/m 28 augustus 2016

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
19.00u Eucharistieviering Samenzang		Zach. 12, 10-11 Lc. 9, 18-24	Za 18 juni
09.00u Eucharistieviering Cantors	10.30u Woord- en communieviering Bernardus- en Parochiekoor		Zo 19 juni
		I Kon. 19, 16b. 19-21 Lc. 9, 51-62	Za 25 juni
09.00u Eucharistieviering Cantors	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 26 juni
			Vr 1 juli
		Jes. 66, 10-14c Lc. 10, 1-12,17-20	Za 2 juli
09.00u Gezinsviering De Sterretjes Terugkomviering 1e communicanten	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor Parochiekerndag. Terugkomviering 1e communicanten		Zo 3 juli
		Deut.30, 10-14 Lc. 10, 25-37	Za 9 juli
09.00u Woord- en communieviering St. Ceciliakoar	10.30u Woord- en communieviering Samenzang		Zo 10 juli
		Gen. 18, 1-10a Lc. 10, 38-42	Za 16 juli
09.00u Eucharistieviering Cantors	10.30u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 17 juli
		Gen. 18, 20-32 Lc. 11,1-13	Za 23 juli
09.00u Woord- en communieviering St. Ceciliakoar	10.30u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 24 juli
		Pr. 1, 2; 2, 21-23 Lc. 12, 13-21	Za 30 juli
09.00u Eucharistieviering Samenzang	10.30u Eucharistieviering Samenzang		Zo 31 juli
			Vr 5 aug
		Wijsh. 18, 6-9 Lc. 12, 32-48	Za 6 aug
09.00u Woord- en communieviering Cantors	10.30u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 7 aug
		Jer. 38, 4-6,8-10 Lc. 12, 49-35	Za 13 aug
09.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoar	10.30u Eucharistieviering Samenzang		Zo 14 aug
		Apok.11, 19a; 12,1-6a. 10ab Lc 1, 39-56	Ma 15 aug
		Jes. 66, 18-21 Lc. 13, 22-30	Za 20 aug
09.00u Woord- en communieviering Cantors	10.30u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 21 aug
		Sir. 3, 17-18.20.28-29 Lc. 14, 1.7-14	Za 27 aug
09.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoar	10.30u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 28 aug



Zomerzang 2016

Ook dit jaar zorgt een groepje mensen weer dat u op de woensdagavonden (19.00 uur) naar hartelust kunt zingen in een van onze kerken aan de Rijn. Afgelopen jaren zagen we het aantal bezoekers toenemen. Dat is mooi en schept verwachtingen. We doen ons best!

Op 27 juli zijn we in de Ontmoetingskerk, op 10 augustus in de Brugkerk en op 24 augustus in de Bernarduskerk.

Ons thema dit jaar is 'onderweg'. Hoe het er uit gaat zien weten we nu nog niet; een inspirerende ochtend heeft al veel mooie ideeën gegeven. Uiteraard is er na het zingen gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. Weet u welkom, voor één keer of voor alle keren in zeven kerken van voormalig Rijnwoude. Graag een seintje indien

u vervoer nodig heeft. Namens de voorbereidingsgroep,

*Tineke Heemkerk (071-3413723)
en Agaath Koers (06-12317899)*



Open Monumentendag 2016

Dit jaar is het landelijke thema voor Open Monumentendag "iconen en symbolen".

De Bernarduskerk is een gemeentelijk monument. Een kerk, al dan niet monument, is symbool voor ons en onze cultuur en nauw verbonden met onze eigen identiteit. Iconen en symbolen, wat brengen we op Open Monumentendag voor het voetlicht?

Dat zijn onder andere:

- Prachtige iconen, door Jan de Frankrijker gemaakt. Hij zal er zelf zijn om de symboliek van iconen uit te leggen. Hoe maak je zo iets moois. Waardoor ben je geïnspireerd bij deze icoon? U kunt het hem vragen. Heeft u zelf een icoon thuis en wilt u deze op open monumentendag laten zien dan kan dat.
- Een icoon kan ook een persoon zijn. Door wie bent u geïnspireerd? Wie is uw icoon? Neem contact met ons op dan brengen wij uw icoon voor het voetlicht. Zo is moeder Teresa een icoon. Begin september wordt zij hei-

lig verklaard. Zij is in het verleden bij ons in de Bernarduskerk en in Pleyn 68 geweest, op uitnodiging van de paters Karmelieten. Velen hebben haar toen ontmoet. Aan deze ontmoetingen toen met Moeder Teresa zullen we aandacht schenken.

- Symbolen, de kerk is er vol van. Je staat er niet altijd meer bij stil. Wij gaan aandacht schenken aan symbolen in de kerk, b.v. op een kazuifel, de symbolen verborgen in de gebrandschilderde ramen en nog veel meer.

En verder nog:

- om 12.00 uur is er een kort moment van bezinning: samen bidden en zingen, inmiddels een traditie op Open Monumentendag.
- een voordracht van gedichten van de dichter Bloem, twee of drie keer door de dagen heen.
- orgelmuziek.
- oude doopboeken van de beide voormalige parochies.
- de bekende fotoboeken en oude schoolfoto's.

Het belangrijkste: mooie dagen om elkaar te ontmoeten. Maar dat moet u zelf bewerkstelligen door allemaal te komen. Dus nog deze vragen aan u: hebt u iemand waardoor u geïnspireerd bent, kom met die naam, dan geven wij uw "icoon" een ereplaats in de Scheepjeskerk. Heeft u een echte icoon thuis en wilt u dat deze op deze dagen voor ons allemaal te zien is bel dan J. van Dijk, 071-3412629.

De Open Monumentendag is op 10 september 2016 van 10.00 tot 17.00 uur en op 11 september van 12.00 tot 17.00 uur.

Organisatie Open Monumentendag



Lief en Leed

14 mei 2016 overleed Ria Verkleijden Hollander aan de gevolgen van een hersenbloeding. Zij werd 78 jaar en woonde aan de Achthovenerweg in Leiderdorp. Dat kleine, mooie, stukje Leiderdorp wat ook bij onze parochie hoort. Ria zong, met haar tweelingzus Truda, vele jaren in het Bernardus- en in het uitvaartkoor. Beide koren zongen bij haar afscheidsdienst, waarin pastoor Visser voorging. Daarna werd zij bij haar man Jacques en dochter Julia begraven op de algemene begraafplaats in Leiderdorp.

20 mei 2016 overleed Hendrika Westgeest-Van den Berg. Zij werd 98 jaar oud. Mevrouw Westgeest woonde haar leven lang in Koudekerk aan den Rijn.

Haar afscheid was in Uitvaartcentrum "De Waard". Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen begeleiden haar naar het crematorium in Alphen aan den Rijn.

Dat zij mogen rusten in vrede

www.heiligethomas.nl

Dit is het adres van onze website. Hier staat veel informatie over de parochie. Zo kunt u in de agenda zien waar en wanneer er vieringen gehouden worden of welke activiteiten waar en wanneer plaatsvinden. Ook staat er de nodige informatie over catechese, de activiteiten die er georganiseerd worden, maar ook informatie over b.v. dopen, waar en wanneer er doopvieringen zijn en hoe je je daarvoor kunt aanmelden. Onder financiën staan de tarieven, die gehanteerd worden voor bv. huwelijken, uitvaarten of begravingen op het parochiekerkhof en onder 'Onze parochie' kunt u de nieuwsbrieven en parochiebladen terugvinden. Kortom, onze website is zeker een bezoekje waard!



Weet je dat....

... de SamenLoop voor Hoop op 28 en 29 mei weer een geweldige gebeurtenis was.
 ... vanuit de parochie H. Thomas het grootste team meeliep.
 ... dit zeker kwam dankzij de inzet en organisatie vanuit de familie Volkers.
 ... moeder en vrouw Riet er niet meer bij was.
 ... zij vanuit de hemel zeker meekeek.
 ... de pastores ook hun beste beentje voorzetten.
 ... pastor Lãm met zijn dochter meeliep.
 ... pastor Greeve bij de survivals liep.
 ... pastoor Visser bij het krieken van de dag liep.
 ... de leidekkers op het dak van de Bernarduskerk behoefte kregen aan mediatraining, zoveel belangstelling was er voor hun topprestatie.
 ... pastoor Visser op 21 april zijn lei met tekst op het dak aan bracht.
 ... hij daarbij hulp kreeg van twee misdienaars, Famke en Martijn Hoogeboom.
 ... de toegestroomde parochianen hem toezongen: "kom van dat dak af."
 ... de oecumenische Thomasviering op 5 juni het thema alle eer aan deed.
 ... gastvrijheid en hemelse chaos beide volop aanwezig waren.

... de keukenbrigade het geweldig deed.
 ... Monica haar schort bij zich had en moeiteloos inschoof.
 ... de marshmallows na de saté, gretig aftrek vonden.
 ... met dank aan de initiatiefnemers iedereen voldaan naar huis ging.



Colofon

Parochiekern H.H. Engelbewaarders

Parochiecentrum – secretariaat parochiekern

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp

Tel.: 0172 587171

E-mail: hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl

Openingstijden: ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur.

Buiten deze tijd wordt u doorgeschakeld.

B.g.g.: 0172 588260 Anneke Koeckhoven of
 0172 588554 Conny van Dijk

Kopij parochiekern

E-mail: redactiedorp@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij:

Nummer 4: 12-08-2016

Verschijningsdatum:

Nummer 4: 25-08-2016



Pastoraatgroep

Pastoraat: Anneke Koeckhoven

Diaconie: Conny van Dijk

tel.: 0172 588260

tel.: 0172 588554

Commissie van beheer

Piet van Leijden, voorzitter

Andries Kerkvliet, secretaris

E. Plaisier, budgethouder

Cor den Hollander, Beheer Gebouwen

Vacature,

Jan Koeckhoven, lid

tel: 0172 588990

tel: 0172 589369

tel.: 0172 589965

tel: 06-53416152

vrijwilligerscoördinator

tel: 0172 588260

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:

Rabobank: NL56 RABO 0325935343 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank NL45 INGB 0003917913 t.n.v. Parochiekernbestuur Engelbewaarders, H-Dorp. Kerkbijdragen:

Rabobank: NL24 RABO 0325904588 t.n.v. R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (Engelbewaarders), H-Dorp. ING-bank: NL82 INGB 0000280232 t.n.v. Kerkbijdragen Parochie Engelbewaarders, H-Dorp.

Van de commissie van beheer

Nieuwe dirigent Cantu

Het zal u niet ontgaan zijn dat Cantu weer een nieuwe dirigent heeft. Zijn naam is John Spruyt en hij komt uit Alphen aan de Rijn. John is jarenlang dirigent geweest in de Bron. Hij heeft tot september dit jaar een voorlopige overeenkomst en laten we hopen dat het na die tijd verlengd wordt tot een overeenkomst van langere duur. Zowel Cantu als John zijn tevreden over de samenwerking en wij als parochiekern zijn blij dat we weer een dirigent hebben voor Cantu.

SamenLoop voor Hoop

Zaterdag en zondag 28 en 29 mei was er weer een SamenLoop voor Hoop in park Rijnstroom in Alphen aan de Rijn. Evenals bij voorgaande keren was het ook nu een warm en emotioneel samenzijn. Indrukwekkend mooi was de fakkelopocht met daarachter de mensen die nog ziek zijn, maar ook mensen die de ziekte hebben overwonnen met daar weer achter de nabestaanden.

Door de vele deelnemers en sponsors wordt er iedere keer weer een groot geldbedrag opgehaald voor onderzoek om deze vreselijke ziekte het hoofd te kunnen bieden. Van parochie H. Thomas deden er ruim negentig mensen mee. Dat is een mooi aantal, maar stiekem hoop ik dat er de volgende keer velen meer mee lopen.

De ontelbare zakjes met waxinelichtjes er in, die door nabestaanden zijn neergezet met de naam van hun dierbare overledene erop, zijn het bewijs dat wij de strijd tegen kanker nog lang niet hebben gewonnen. Een woord van dank voor de vrijwilligers in onze parochie, die de mensen hebben benaderd om mee te lopen en het geld op te halen.

Parochiekerndag

Als u dit leest dan is de parochiekerndag al geweest. Dat neemt niet weg dat ik er toch even aandacht aan besteed, omdat de



feestcommissie er veel uren insteekt om deze dag tot een succes te maken. De tuinploeg is in de dagen voorafgaande aan de parochiekerndag druk in de weer met het opbouwen van tenten, het klaarzetten van de tafels, stoelen en banken. Ook andere, tijdelijke vrijwilligers zijn die zondag druk bezig om het eten en drinken te verzorgen. Bij de volgende uitgave van ons parochieblad leest u er meer over hoe deze dag is verlopen.

Hemelvaartsdag- en Pinksterviering

Vanwege mijn werk kan ik er op de Hemelvaartsdagviering nooit bij zijn, maar ik heb mij laten informeren dat het dit jaar

weer een groot succes is geweest. Met prachtig weer buiten op de boerderij van de familie Pennings waren er weer parochianen uit alle kernen tezamen gekomen. Na afloop van de viering was er koffie dat, samen met de viering, de saamhorigheid van de parochie versterkt. Tijdens de viering van eerste Pinksterdag was er een mooi aantal bezoekers aanwezig. Het geeft altijd een warm gevoel als de kerk weer goed gevuld is. Ook voor ons pastoraal team is dat een beloning voor het harde werken dat zij het hele jaar door voor ons verrichten.

*Namens de commissie van beheer,
Piet van Leijden*

Lief en Leed

Gedoopt

17 april 2016: Piet Smits.
5 juni 2016: Abby Jade Out.

Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk

Overleden

6 april 2016 is Nicolaas Cornelis Theodorus (Nico) Koot, 93 jaar overleden. Na de uitvaartplechtigheden is hij op het parochiekerkhof begraven.

21 april 2016 is Anna Clasina Ida (Anneke) Hoogeveen-Kooter overleden. Zij werd 62 jaar. Na de uitvaartplechtigheden is zij op het parochiekerkhof begraven.

23 mei 2016 is Aad Kooter overleden. Hij werd 63 jaar. De crematie vond plaats in Zoetermeer.

Dat zij mogen rusten in vrede

Muziek in de liturgie

Deze cursus, die vanuit het bisdom Rotterdam werd gegeven, is de afgelopen maanden gevolgd door 3 leden (Lizette, Alie en Wil) van Cantu en 5 leden (Piet, Jan, Carla, Mieke en Conny) van het St. Ceciliakoor. Onze docent, dr. Richard Bot, heeft op een duidelijke en inspirerende wijze ons wegwijs gemaakt in de manier waarop we passende liederen kunnen kiezen voor diverse vieringen. Ook de mappen van de twee koren met

eigen repertoire zijn aan bod geweest. Het was een zeer leerzame cursus, waar we in het vervolg met het uitzoeken van de juiste muziek zeker profijt van zullen hebben.



Conny van Dijk

Dienst van de stuurgroep Diaconie

Juni	Anneke Koeckhoven	tel.: 588260
Juli	Conny van Dijk	tel.: 588554



Laat van u horen als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat, tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.

Stuurgroep Diaconie

Stichting vrienden van pater Lau

Van de Rabobank hebben wij ook dit jaar weer een uitnodiging ontvangen om mee te fietsen met de jaarlijkse sponsorfietsstocht. Deze fietstocht is op zondag 26 juni en ons inschrijffnummer is 404.

Onze stichting: "De vrienden van Pater Lau" ondersteunt de arme mensen in Jequitinhonha en Nanuque in Brazilië, de twee plaatsen waar pater Lau 33 jaar heeft gewerkt.

Ook in 2014 hebben wij vele giften ontvangen, die goed besteed zijn. Het grootste gedeelte gaat naar de Vincentiusvereniging van de twee plaatsen.

Deze vereniging helpt de mensen die het meest in nood zijn met kleding, schoolspullen voor de kinderen, voedselpakketten, rollators, rolstoelen, bedden en beddengoed, vervoerskosten

voor medische hulp in ziekenhuizen in de grote stad, medicijnen en operaties die niet vergoed worden. Ook wordt er geld besteed aan bouwmaterialen voor het opknappen van hun huisjes. Veel vrijwilligers van de parochie helpen hen daarmee.

Onze stichting is kleinschalig bezig en ons geld wordt goed besteed. Steeds geven ze ons een verantwoording wat ze met onze giften hebben gedaan. Daarom vragen wij u: fiets zondag 26 juni 2016 voor onze stichting, nr. 404. Alle kleine beetjes helpen. Onze dank hiervoor.

U kunt starten vanaf 9.00 uur bij Hazerswoudse Boys, Sportparklaan 17, voor de 20, 40, 60 of 100 kilometer. De uiterlijke starttijd is 13.30 uur. Alle stemelposten sluiten om 16.00 uur.



*Namens de stichting,
Ria Arts-Verbraak*

Gezocht: dirigent voor kinderkoor 'De Sterretjes'

Het kinderkoor van de HH. Engelbewaarders is op zoek naar een enthousiaste dirigent. De kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar zingen op de eerste zondag van de maand tijdens de gezinsvieringen en rond Kerst en Pasen. Iedere donderdagavond wordt er gerepeteerd in de kerk van 18.45 tot 19.30 uur (andere tijden eventueel in overleg).

De dirigent zal samen met de organist de liedjes voorbereiden en oefenen met de kinderen. Kenmerken: muzikaal, enthousiast, goede omgang met kinderen, een katholieke achtergrond.

Wil je meer weten over deze leuke functie bij het kinderkoor? Neem dan contact op met Piet van Leijden 06-44300893 of pastoor Ruud Visser.





Colofon

Parochiekerken St. Bonifacius en de Heilige Geest

Secretariaten parochiekerken

St. Bonifacius
Paradijslaan 6
2405 CC Alphen aan den Rijn
T. 0172 – 472410 / Fax 0172-471413
E-mail: sintbonifacius@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vrij 09.00 – 12.00u.

de heilige Geest

“De Bron” kamer 3
Troubadourweg 2
2402 EP Alphen aan den Rijn
Tel. 0172 – 443148
E-mail: deheiligegeest@heiligethomas.nl
Openingstijden: ma t/m vr 09.30 – 12.00u.

Pastoraatgroep St. Bonifacius

Sjaan Hoogeveen

Pastoraatgroep de heilige Geest

Erna Teule
Annemiek Plompen
Marchien van de Sande
Hans Lapidaire

Kopij parochiekerken

redactiealphen@heiligethomas.nl

Inleverdatum kopij

Nummer 4: 12-08-2016

Verschijningsdatum

Nummer 4: 25-08-2016

Klachten en opmerkingen over de bezorging

secretariaat parochiekerken Bonifacius
Tel. 0172 - 472410

Commissie van beheer

Piet Hoeksel	voorzitter
Ron van der Veer	secretaris
Dirk Spronk	lid
Arie Hoogervorst	beheer gebouwen
Peter Dobbe	budgethouder en beheer begraafplaats, uitvaarten en begraven

Betalingen

Misintenties, doopbijdragen, giften:
ING-bank: NL76 INGB 0004400997 t.n.v. RK
Kerkbest Parochie Heilige Thomas (Boni +
H. Geest), Alphen a.d. Rijn
Kerkbijdragen:
Rabobank: NL53 RABO 0301614199 t.n.v.
R.K. Kerkbest Par Heilige Thomas (St. Bo-
nifacius), Alphen a.d. Rijn
ING-bank: NL85 INGB 0001593558 t.n.v. RK
Kerkbest Parochie Heilige Thomas
(H. Geest), Alphen a.d. Rijn

Aankondiging van ruiming van graven

op het St. Bonifaciuskerkhof

De commissie van beheer van de Alphenense parochiekerken Bonifacius en de heilige Geest heeft besloten over te gaan tot de ruiming van grafveld J op het Sint Bonifaciuskerkhof.

De ruiming vindt plaats op grond van de notitie ‘Beheer en ruiming graven op het Sint Bonifaciuskerkhof’, die in 2015 door het parochiebestuur is vastgesteld.

Het gaat om de ruiming van 9 algemene graven, waarin totaal 27 parochianen begraven zijn. De contactpersonen van deze graven zijn schriftelijk over dit voornemen tot ruiming op de hoogte gesteld.

Aan hen zijn de onderstaande keuzemogelijkheden voorgelegd na ruiming van het graf:

- de stoffelijke resten over te laten brengen naar het parochiegraf achter de herdenkingswand;
- de stoffelijke resten te herbegraven in een algemeen graf;
- de stoffelijke resten over te laten brengen naar een bij de familie in gebruik zijnde particulier (familie) graf;
- de stoffelijke resten over te laten brengen naar een nieuw particulier (familie)graf;
- de stoffelijke resten over te laten brengen naar een andere begraafplaats.

De ruiming van de graven van grafveld J zal in de maand oktober 2016 plaatsvinden.

Tijdens de werkzaamheden, die ongeveer een week in beslag zullen ne-

men, is een bezoek aan het kerkhof op wettelijke gronden niet toegestaan. Er zal alles aan gedaan worden om op de zaterdagen en zondagen rond de ruiming het kerkhof toegankelijk te laten zijn. De ruiming zal ongetwijfeld enige overlast met zich meebrengen. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. Voor de goede orde laten wij u weten dat de werkzaamheden zullen worden stilgelegd als er een huwelijk is in de Bonifaciuskerk, of een uitvaart, al dan niet gevolgd door een begrafenis op het parochiekerkhof. Via de Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de data van de ruiming en sluiting van het parochiekerkhof.

*Namens de commissie van beheer,
Peter Dobbe, beheerder
St. Bonifaciuskerkhof*

Slotavond Geloven Nu

Acht avonden heeft een twaalftal parochianen zich in het seizoen 2015-2016 over bijbelteksten gebogen en met elkaar gedeeld, wat deze teksten in het “NU” voor hen betekenen. Dit gebeurde in een veilige omgeving van de pastorie van de Bonifacius. De slotavond had een feestelijk tintje, waarbij Pieter en Truus en de gespreksleider diaken Gilion werden bedankt voor hun goede zorgen. Er zijn al weer plannen gemaakt en data afgesproken voor het seizoen 2016-2017, dat op dinsdagavond 27 september begint.

*Diaken Gilion
Greeve*



Ontmoetingsmiddag voor ouderen

Ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de maandelijkse ontmoetingsmiddag die plaatsvindt op 25 augustus a.s. in de Bron. Vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur. De middag eindigt om 16.30 uur.

Op deze middag wordt er een diapresentatie gegeven door de heer Peter Hakkesteegt van Natuurmonumenten met als onderwerp “Noord-Oost Nederland”. Onze middagen zijn altijd heel gezellig; u bent van harte welkom. Wanneer u problemen heeft met vervoer dan kunt u maandag 22 augustus van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar mevrouw Jos

Wormgoor, telefoonnr. 430585 of b.g.g. naar mevrouw Jana Kolman, telefoonnr. 415447. Tot ziens in de Bron.

*Organisatie: Interkerkelijke Ouderen
Commissie Oudshoorn/Ridderveld*





Lief en Leed

Gehuwd

22 april 2016 zijn Remy Verver en Willemijn Matze in de Bonifaciuskerk gehuwd.

21 mei 2016 zijn Rob Bray en Peggy Smith in de Bonifaciuskerk gehuwd.

4 juni 2016 hebben Tim Vermeire en Léonne Tuihof in de Nicolaïkerk in Utrecht elkaar hun ja-woord gegeven.

Wij wensen de bruidsparen een gelukkige toekomst

Overleden

Rectificatie: In "De heilige Thomas" van 14-4-2016 staat dat de uitvaart van Jeana van Lint-de Weerd vanuit de Bron was. Zij is echter vanuit de aula van het crematorium gecremeerd.

2 april 2016 is pastor Steenman overleden. Hij werd geboren op 24 februari 1925. Zijn uitvaart vond plaats in de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen, daarna is hij daar op het parochiekerkhof begraven.

7 april 2016 is Jan Jaspers overleden. Hij werd geboren op 23 februari 1928.

Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk en daarna is hij begraven op het parochiekerkhof.

26 april 2016 overleed Frits van der Ham, geboren 27 november 1942. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk waarna hij is gecremeerd.

26 april 2016 overleed Anneke Griff. Zij werd geboren op 22 november 1925. Haar afscheidsviering was in de aula van het crematorium, waarna zij is gecremeerd.

30 april 2016 is Trudy van der Haven-den Hartog, geboren op 17 februari 1951, overleden. Haar uitvaart was op 6 mei in de Bonifaciuskerk, waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

3 mei 2016 overleed Tiny van Haestregt-Klein, geboren op 12 oktober 1930. Haar uivaart vond plaats in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

5 mei 2016 is Maria Schulten-Kuitenbrouwer overleden. Zij werd geboren op 4 december 1930. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, daarna is zij begraven op de Oosterbegrafplaats.

6 mei 2016 overleed Jan Vermeent, geboren 29 maart 1925. Zijn afscheidsviering was in de aula van het crematorium. Daarna is hij gecremeerd.

7 mei 2016 is Corrie Janssen-de Rijk overleden. Zij werd geboren op 3 december 1920. Haar afscheidsviering was in de aula van het crematorium. Daarna is zij gecremeerd.

21 mei 2016 overleed Vera Fung Fen Chung-Tjon Soei Len, geboren op 12 december 1932. Haar afscheidsviering was in de aula van het crematorium, waarna zij werd gecremeerd.

24 mei 2016 is Jo Ketel-Lenting overleden. Zij werd geboren op 21 maart 1929. Haar uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk waarna zij is begraven op parochiekerkhof.

Dat zij mogen rusten in vrede



Interkerkelijke dienst

met en voor mensen met een verstandelijke beperking

Thema: "Opnieuw beginnen".

Voor de volgende aangepaste dienst komen we op zondag 19 juni weer bij elkaar in de Adventskerk. Ds. Ronelle Sonnenberg, predikant van de Lichtkring, hoopt voor te gaan. In de bijbel lezen we over vluchtelingen. Naomi en Ruth zijn uit Bethlehem weggegaan, omdat er hongersnood was. In Moab is eten genoeg en is er voor hen weer toekomst.

Er zijn ook nu veel vluchtelingen die hopen op een beter leven in een voor hen vreemd land.

Dit keer wordt de muzikale medewer-

king niet alleen verzorgd door Simon Stelling die op het orgel speelt, maar ook Werner en Renske Pison zijn te gast. Werner speelt harp en Renske dwarsfluit. Natuurlijk zullen er ook weer mensen helpen bij het aansteken van de kaarsen, bijbellezen en collecteren. Om 16.15 uur beginnen we met het zingen van bekende liederen en na afloop van de dienst is er koffie, thee of limonade voor iedereen. Natuurlijk bent ook u hartelijk welkom, dus tot ziens!

Namens de werkgroep, Tjitske Ferweda



Stiltecentrum

in Alphen aan den Rijn

Wist u dat er in het hart van Alphen aan den Rijn een stiltecentrum is voor alle gezindten, waar je even tot rust kan komen, een kaarsje kan opsteken, een gesprekje met God maken, waar je al zo lang niet aan toegekomen bent. Dit stiltecentrum is in 2005 opgericht door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Als locatie is gekozen voor de voormalige grafkapel van de familie De Smeth, gelegen aan het omloopkanaal bij de beelden van de tijger en de leeuw achter de Adventskerk. U bent welkom op de zaterdagen tussen 13.00 en 16.00 uur. Het bord (open) staat uitnodigend voor de deur.



Leo Elstgeest

2 juli dank-je-welavond vrijwilligers

Vrijwilligers van de parochiekern Bonifacius, meldt u aan bij het secretariaat en kom ook naar de dank-je-welavond, die op 2 juli voor u georganiseerd wordt. In aansluiting op de eucharistieviering van 19.00 uur is er, als dank voor de inzet in het afgelopen jaar, voor iedere vrijwilliger en partner een gezellige bijeenkomst rond de pastorie en de Jozefzaal en is er koffie, een drankje en een hapje. Een feest van ontmoeting!

Eerste communie Bonifaciuskerk

Na een voorbereidingstraject van enkele maanden gingen op zondag 17 april in de Bonifaciuskerk 17 kinderen voor het eerst ter communie. In de kerk waar honderd witte ballonnen hingen, werden Danique, Javier, Justin, Kuba, Laila, Lieke, Lieze, Majka, Marten, Mati, Maud, Mika, Mila, Naomi, Raul, Sam en Siep door heel veel familieleden, vrienden en parochianen verwelkomd. De viering werd voorgegaan door Pastoor Visser en Pastor Greeve. Het verhaal van Zachëus (Lucas 19:1-10) stond centraal en sprak de kinderen erg aan:

Jezus kent iedereen bij naam en iedereen is voor hem evenveel waard! Na een gezellige viering met fantastische muzikale begeleiding kwam de zon tevoorschijn en kon iedereen naar buiten voor de foto's. Tijdens het voorbereidingstraject hebben de kinderen Jezus en elkaar leren kennen. Er zijn vriendschappen ontstaan en essentiële vragen gesteld door de kinderen. Er werd veel gepraat over belangrijke onderwerpen, samen gebeden, maar ook plezier gemaakt. Kortom, de communicanten hebben geleerd wat het betekent om

samen te zijn in de naam van Jezus. Zij hebben laten zien dat ook zij op jonge leeftijd beseffen dat je door Jezus te volgen de wereld een stukje mooier kan maken. Samen met de ouders, die op verschillende manieren hebben geholpen bij de voorbereiding van hun kinderen, kunnen we met plezier terugkijken op een inspirerend traject en een mooie viering.

Marie-Anne en Marie, werkgroep eerste communievoorbereiding Bonifaciuskerk



Eerste communicanten 2016 van de kern Bonifacius.



Eerste communicanten 2016 van de kern Engelbewaarders.



Zes blijde eerste communicanten van de kern H. Michael en H. Bernardus.

Doopvieringen

In de vakantieperiode (juli en augustus) zijn er geen doopvieringen gepland. In parochieblad nr. 4, dat eind augustus uitkomt, wordt melding gemaakt van de geplande doopvieringen in alle parochiekernen tot eind 2016. Voor meer informatie over het doopsel kunt u de website raadplegen www.heiligethomas.nl/catechese/dopen. Vanaf begin augustus zal de planning van de doopvieringen voor het komende kerkelijk jaar ook op de website vermeld staan. Heeft u na het raadplegen van deze informatie nog vragen neem dan contact op met centraalsecretariaat@heiligethomas.nl of met het secretariaat van de parochiekern.



Centraal secretariaat

Vormelingen

Foto van jongeren uit parochie H. Thomas, die op 14 mei naar 'De Vuurdoop in Rotterdam geweest zijn. Zij worden op 20 juni in de Bron gevormd.

