



## Opeens is het er...

Samen met ons dochtertje wandelend naar huis zag ik het opeens. Achter een gesloten hek, een tuin vol met voorjaarsbloemen in hun volle pracht en glorie. Een overdadige wisseling van paars, blauw, geel en groen. De narcissen, krokussen en blauwe druifjes bedekten een groot deel van het grasveld. Het was zo mooi en ik realiseerde me dat het voorjaar voor mij 'officieel' is begonnen. En plots zag ik ze overal; het nieuwe leven laat zich zien met ongekende kracht en pracht. Er is geen houden aan. Ik was er wel aan toe, om eerlijk te zijn: een teken dat de donkere dagen voorbij waren. De warmte van de zon, die steeds meer aan kracht wint, maakt dit gevoel helemaal compleet.

We zijn nu halverwege de Veertigdagentijd. We kijken uit naar het grote feest van Pasen. Het feest van de overwinning van het leven op de dood. Dat het licht sterker is dan onze duisternis.

We ervaren soms vaker dan ons lief is de duisternis in ons leven. In ieder geval de bewolking die het licht verduistert. Als we geconfronteerd worden met slecht nieuws over onze gezondheid. Als ons leven een andere wending krijgt, dat ons zorgen baart. Als dierbare mensen ons komen te ontvallen. Zoals met het overlijden van pastor Greeve. Dan is er even geen zonneshijns te ervaren. Op zulke momenten mogen we als christen toch blijven vasthouden aan dat mysterie van Pasen. Dat het licht zal doorbreken met ongekende kracht. De warmte, de liefde van zovelen was te ervaren tijdens de uitvaart van pastor Greeve. De liefdevolle nabijheid van een mens tot uitdrukking gebracht in een kaart aan een zieke. Een bosje bloemen vanuit de zondagsvieringen aan parochianen, die iets te vieren hebben of die een steuntje in de rug nodig hebben.

*Soms zie je er iets van.  
Zo hier en daar  
een nieuw begin,  
klein en kwetsbaar  
als de eerste puntjes  
van een jonge plant  
die uit de aarde komt.  
Een klein begin van vrede,  
iemand die belangeloos  
iets voor een ander doet.  
Mensen die elkaar  
de ruimte gunnen.*



Soms zien we iets van wat Christus ons heeft voorgedaan: tekens van licht, van nabijheid en liefde, ondanks de soms sombere situatie. Dan wordt Pasen weer werkelijkheid; want Pasen is niet alleen een feest van een paar duizend jaar geleden of alleen tijdens de viering van de eucharistie. Pasen is dagelijks leven in en met dat visioen van het rijk van God op aarde. Als we onze ogen en vooral ons hart daarvoor openstellen dan zien we het om ons heen gebeuren. We mogen het hopelijk ook in onszelf zien. Dan zullen we ervaren dat het er opeens is. Eigenlijk er altijd al is: soms zichtbaar, soms onzichtbaar verborgen. Namens de collegae wens ik u allen dan ook een gezegend Pasen toe. Dat het licht in u mag doorbreken. In u en in de wereld om u heen.



*Toch maar zaaien dus,  
Korrels vrede, korrels liefde  
Tot de aarde openbarst  
En je verrast ontdekt  
Dat je toch iets ziet  
Van het koninkrijk Gods*

Pastoraal werker Lâm

## Met de parochie op reis

Er zijn nog enkele plaatsen open voor de parochiereis, die van 5 t/m 16 juni a.s. gehouden wordt en die langs grote steden als Berlijn, Krakow en Dresden zal gaan. In het laatste nummer van ons parochieblad van 2016 werd over deze reis vanuit de parochie al bericht. Het wordt een tocht die ook stil zal staan bij de gevolgen van de tweede

wereldoorlog en daarbij het voormalige vernietigingskamp Auschwitz zal aandoen. Wie alsnog mee wil, kan contact opnemen met pastor Ruud Visser (06-20618148 of [r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl)); hij zal als reisleider meegaan op deze reis.

Ruud Visser, pastor

## Vanuit het parochiebestuur

Sinds de laatste keer, dat ik u mocht schrijven, hebben wij als parochie bij een tweetal gebeurtenissen stil gestaan.

Allereerst het overlijden van diaken Gilion Greeve. Na zijn afscheid eind oktober mochten wij aanwezig zijn bij zijn begrafenis op vrijdag 10 maart. Velen van u waren aanwezig bij de avondwake en de uitvaart. Wij zullen ons hem dankbaar blijven herinneren. Op zaterdag 18 maart hebben wij zijn opvolger Sjoerd Zuidersma in de Bonifaciuskerk verwelkomd. In een viering met vicaris-generaal Verbakel werd hij officieel gepresenteerd. Wij wensen hem een goede tijd in onze parochie.

Begin maart heeft ons medebestuur lid, Hans van Mil (Hazerswoude-Rijndijk), afscheid van ons genomen als lid van het parochiebestuur belast met bouwzaken. Gelukkig verdwijnt hij niet

helemaal uit beeld. Hij heeft ons toegezegd, daar waar gewenst hij ons wil blijven bijstaan met zijn kennis. Onder veel dank voor zijn werkzaamheden in het bestuur hebben wij dit aanbod aanvaard.

Zoals u gewend bent, vindt u hier in het kort een verslag van de vergadering(en) van het parochiebestuur.

Het parochiebestuur heeft vergaderd op 9 februari 2017. Gesproken is over een aantal bouwzaken:

- Het herstel van de toren van de HH. Engelbewaarders in Hazerswoude-Dorp
- De verkoop van de voormalige pastorie en tuin in Hazerswoude-Rijndijk
- Ons vertrek uit de kapel van het St. Josephspension in Alphen aan den Rijn

Ook is gesproken over een nieuwe lay-out van ons parochieblad en het verloop van de actie Kerkbalans. Enkele parochianen hadden geen brief ontvangen of de brief werd na een foutieve bestelling alsnog bezorgd. Dit geeft aan, dat het belangrijk is, dat wijzigingen (bv verhuizen, overlijden) ook door u worden doorgegeven aan de parochie.

Tot slot werd nog eens gewezen op de zorg die leeft bij het bestuur met betrekking tot de personele bezetting van commissies en bestuur.

*Piet Hoeksel,  
vicevoorzitter parochiebestuur*



## 'God zal voorzien'

*Herinnering aan Gilion Greeve (1947-2017)*

Op maandag 6 maart jl. overleed toch nog plotseling Gilion Greeve. Sinds een jaar wist hij dat hij ernstig ziek was, maar hij bleef vol vertrouwen en deed er alles aan om naar de toekomst te blijven kijken. Op de momenten dat het perspectief voor hem minder helder was, sprak Gilion de

woorden: 'God zal erin voorzien'. Dat was de kern van zijn geloof en hij vond hiervoor het fundament in het geloofsverhaal van Abraham; deze sprak de woorden 'God zal voorzien', toen zijn leven op een onmogelijke manier op de proef gesteld werd. Gilion Greeve heeft die woorden 'God zal voorzien' tot zijn eigen geloofstaal kunnen maken en zo de opdracht van zijn leven kunnen volbrengen. Hij sprak hierover bij zijn afscheid van de parochie op 30 oktober van het vorig jaar. Hij leefde vanuit het 'God zal voorzien', maar liet daarbij niet alles aan God over; vol zorg en medeleven is hij geweest voor zijn vrouw Jeannette, voor zijn kinderen en kleinkinderen en voor de velen die hij in zijn leven heeft leren kennen. Na een bestaan als kweker ging Gilion Greeve op 53-jarige leeftijd theologie studeren. Hij had toen al vele jaren kerkelijk werk als vrijwilliger in zijn thuisparochie te Berkel en Rodenrijs achter de rug. Na de afronding van zijn studie werd hij in 2007 benoemd tot pastor in de federatie van de parochies van Alphen, Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp. Een jaar later – 22 november 2008 – werd Gilion Greeve door de bisschop van Rotterdam, mgr. Van Luyn, tot diaken gewijd. Een diep gekoesterde wens van hem ging in vervulling. In de parochie H. Thomas is Gilion Greeve een



harde werker geweest. Vooral de mensen die ziek waren, die niet meer mee konden komen of die door tegenslagen getroffen waren, kregen zijn aandacht. 'Presentie' was een belangrijk begrip voor Gilion; niet om zijn neus te laten zien, maar om te helpen. Vluchtelingen, asielzoekers, daklozen,

mensen van de wereldwinkel, mensen met geldzorgen, zij wisten hem te vinden of hij zocht hen op. Gilion was gemakkelijk benaderbaar; vele parochianen hadden een dierbaar contact met hem. Dit alles was ook terug te vinden in de avondwake en in de uitvaart voor Gilion Greeve op 9 en 10 maart in de O.L.Vrouw Geboortekerk te Berkel en Rodenrijs. Ook dit afscheid droeg beide keren als motto de kern van het geloof van Gilion Greeve: 'God zal voorzien'.

Vanuit de parochie H. Thomas waren velen bij dit afscheid aanwezig. Het werd een waardig samenzijn rondom deze gestorven mens. Mogen Jeannette, de

kinderen en kleinkinderen en allen die verdriet voelen om het gemis van Gilion Greeve, gezegend blijven met dierbare herinneringen aan hem.

Tijdens de zondagsvieringen is er voor Gilion Greeve een gedachteniskruisje opgehangen aan de herinneringswand in de Bonifaciuskerk en in de Engelbewaarderskerk, in de Bron is er voor hem een blad toegevoegd aan de levensboom in de bidkapel, en in de kerk van de Michael-Bernardus is er een bladzij voor hem in het levensboek neergelegd. Zo willen wij als parochie de herinneringen aan Gilion levend houden.

*Ruud Visser, pastoor*

## Welkom aan de nieuwe pastor

*Verschuiving in de pastorale taakverdeling*

Sjoerd Zuidersma is per 1 maart jl. door de bisschop van Rotterdam, mgr. H.J.H. van de Hende, benoemd als pastoraal werker in de parochie H. Thomas. Dit bericht kon ik u in het vorige nummer van ons parochieblad op de valreep nog melden. Inmiddels is de nieuwe pastor hier aan het werk gegaan, aanvankelijk op parttimebasis en vanaf 1 mei voltijds. Zaterdag 18 maart heeft de presentatie van Sjoerd als nieuw lid van het pastoraal team door de vicaris-generaal van het bisdom plaatsgevonden in de Bonifaciuskerk. Daarna is de nieuwe pastor ook voorgesteld in de andere geloofsgemeenschappen van de parochie. Sjoerd Zuidersma is 36 jaar en is ongehuwd; momenteel woont hij nog in Den Haag, maar hij wil graag binnen het gebied van onze parochie komen wonen. Elders in dit nummer is een interview met Sjoerd Zuidersma te lezen

en stelt hij zich nader aan ons voor. De taken die pastor Sjoerd Zuidersma in de parochie gaat vervullen, omvatten zoals bij de twee andere pastores van het team, het brede spectrum van het pastoraal werk. Hij krijgt echter de bijzondere functie van de eerst-aanspreekbare te zijn op het terrein van catechese. Dat betekent, dat de nieuwe pastor tesamen met hierbij betrokken parochianen plannen ontwikkelt voor het leren in het leven bij doop, eerste communie en vormsel en voor de catechese op andere momenten in ons kerk-zijn. Bij de uitwerking van deze plannen zijn ook de twee andere pastores van onze parochie betrokken. Wie op de hoogte is van de taakverdeling binnen het pastoraal team zal verbaasd opkijken bij het aanwijzen van pastor Sjoerd Zuidersma als de eerst-aanspreekbare op het terrein van catechese. Tot nu toe immers vervult pastor

Lâm Thê Nguyen deze functie en door het afscheid van pastor Gilion Greeve was er juist een vacature ontstaan op het terrein van diaconie. In goed overleg is evenwel binnen het pastoraal team besloten de functie van eerst-aanspreekbare op het terrein van diaconie neer te leggen bij pastor Lâm. Hij zal tesamen met de hierbij betrokken parochianen plannen ontwikkelen en actief zijn binnen de verschillende vormen van diaconie. Pastor Lâm maakt dus als eerst-aanspreekbare een overstap van catechese naar diaconie. Pastor Ruud Visser blijft de eerst-aanspreekbare op het terrein van liturgie. Bovendien is hij als pastor namens de bisschop verantwoordelijk voor het geheel van het pastoraat in de parochie H. Thomas.

*Pastoor R. Visser*

## Van tennisleraar tot pastor....

Het is een uitspraak die je nogal eens hoort: "Gods wegen zijn wonderbaar". En ook nu is die zeker van toepassing. Op de vooravond van het definitieve afscheid van de afgelopen maandag 6 maart overleden diaken Gilion Greeve zit ik hier nu met zijn opvolger Sjoerd Zuidersma. Per 1 maart is hij door de bisschop aangesteld als pastoraal werker.

En nieuwsgierige mensen die we nu eenmaal zijn, willen we toch wel graag wat meer weten over onze nieuwe pastor Sjoerd Zuidersma. Hij is geboren en opgegroeid in Nootdorp in een gezin waarvan de moeder rooms-katholiek was. Met haar ging hij regelmatig naar de kerk en als kind voelde hij zich daar thuis.

Na de middelbare school in Voorburg koos hij voor de sportopleiding CIOS, gevolgd door de ALO-opleiding voor sportmanagement. Via een detachingsbureau heeft hij deze functie vervuld bij gemeentes en andere instellingen.

Maar al tijdens zijn opleiding ging pastor Sjoerd meer en meer nadenken over en zich verdiepen in zijn eigen geloofsleven en meer en meer ontstond de honger, of misschien toch beter gezegd, de roeping om verder te gaan met theologie. Omdat hij de stap vanuit het sportmanagement daarnaartoe te groot vond, is hij een half jaar naar

Zuid-Afrika gegaan om daar als vrijwilliger aan de slag te gaan voor Youth for Christ en als zodanig kwam hij terecht op een school om de kinderen onder meer gymles te geven. Opmerkelijk daar was de goede samenwerking tussen de meeste protestante vrijwilligers en de rooms-katholieke, zoals pastor Sjoerd.

Na deze periode volgde toch de keuze voor de studie katholieke theologie, die hij net als Gilion gevolgd heeft bij Fontys. In de avonduren bleef de sport wel een rol spelen, want om de kost te verdienen werkte Sjoerd als tennisleraar. Na de bacheloropleiding voelde hij zich door God geroepen om in het pastoraat te gaan werken. Voor de grote stage van 1½ jaar tijdens de masteropleiding kwam hij in Delft terecht, waar hij vooral met jongeren te maken kreeg. In februari 2014 had hij, naast zijn studie, een betaalde baan als jongerenwerker in diverse parochies en had zo de kans om met de jongeren in gesprek te gaan over het geloof. In deze functie is pastor Sjoerd Zuidersma vorige jaar ook als begeleider mee geweest naar de Wereldjongerendagen in Krakau. Het was voor hem een eerste ervaring met de WJD en hij heeft het als een grote vreugde ervaren. Zoveel jongeren van over de hele wereld die samen komen om hun geloof te beleven en daar een grote happening van maken met als hoogtepunt de komst van paus Franciscus. Onvergetelijk en wie weet een



uitdaging voor een bezoek aan de volgende WJD met jongeren uit onze parochie.

Uiteindelijk heeft Sjoerd Zuidersma zijn opleiding in januari afgerond. Niet lang daarna werd hij benaderd door het Bisdom Rotterdam, die hem vertelden iemand te zoeken voor Alphen aan den Rijn. En zo is het na diverse kennismakingsgesprekken gekomen tot de aanstelling per 1 maart nog parttime, maar per 1 mei fulltime pastoraal werker. Pastor Sjoerd Zuidersma zal uiteraard deel uitmaken van het pastoraal team en als zodanig niet alleen bezig zijn met jeugd- en jongerenwerk. Ook de catechese draagt hij een warm hart toe om naast de jongeren ook in de volwassenencatechese de liefde

van God te mogen uitdragen. Kortom, pastor Sjoerd Zuidersma wil zich volledig inzetten voor onze parochie en hij wil daarom op korte termijn ook graag in Alphen komen wonen. Het was wat mij betreft een fijne ken-

nismaking met een enthousiaste jonge pastor, die zich door God geroepen voelt tot het werk in dienst van de Heer en ik wil hem daarbij, hopelijk namens allen, Gods onmisbare zegen toewensen.

Bent u benieuwd naar de foto's van de presentatieviering van Sjoerd Zuidersma kijk dan op de website [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

Corrie Roelans

## Liturgie de komende tijd

### Presentatie vormelingen

Op 2 april worden onze vormelingen gepresenteerd in Hazerswoude-Rijndijk.

### Palmzondag

Het weekend van 8 en 9 april staat in het teken van Palmzondag. Dan vieren we in alle parochiekernen de intocht van Jezus in Jeruzalem, met tevens palmwijding, waarmee de Goede Week zal starten. Op Palmzondag is er om 09.30 uur een woord- en communieviering in de Bonifaciuskerk en om 11.00 uur een gezinsviering. In de gezinsviering zullen de kinderen een rondgang maken met versierde palmpaasstokken.

In de Bron zullen de kinderen vanuit de kinderwoorddienst met palmpaasstokken rondgaan tijdens de viering van 10.00 uur.

Om 9.30 uur is er palmpaasgezinsviering in de Engelbewaarderskerk en om 11.00 uur in de Bernarduskerk en ook daar zal Palmvasen uitbundig gevierd worden.

### Goede Week

Witte Donderdag, 13 april, om 19.30 uur is er zowel in de Bonifaciuskerk als in de Engelbewaarderskerk een eucharistieviering.

Goede Vrijdag, 14 april, zijn er meditatie rondom het kruis, om 09.30 uur in het Anker, 15.00 uur in de Bron en in de Bonifaciuskerk, waar ook om 14.00 uur een kinderkrusweg is. Om 15.00 uur is de kinderkrusweg in de Engelbewaarderskerk. Op Goede Vrijdag 's avonds komen we samen rond het lijdensverhaal om 19.30 uur in de Bonifaciuskerk en in de Engelbewaarderskerk. Ook is er om 19.30 uur een oecumenische viering rond het kruis in de Bron, in de bovenzaal. Ook is er in de Bron de Goede Vrijdagwake. Hierover staat een stukje elders in dit blad.

### Paaszaterdag

Paaszaterdag, 15 april, komen we in onze kerken samen voor de viering van de Paaswake. Om 19.00 uur is er een familieviering in de Bernarduskerk met kinderkoor, om 19.30 uur is er een familiepaasviering in de Bron met jongeren-gastkoor.

Om 21.00 uur vindt de paaswake in de Bonifaciuskerk plaats evenals in de Engelbewaarderskerk.

### Pasen

In elke parochiekern is er een eucharistieviering op de gebruikelijke tijden.

### Tweede Paasdag

Op deze dag is er voor alle parochiekernen één eucharistieviering en wel om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk.

### Eerste communievieringen

Op zondag 7 mei vindt in de Bron om 11.00 uur de viering van de eerste communie plaats. Op zondag 14 mei is er eerste communieviering om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk, op 21 mei om 09.30 uur in de Engelbewaarderskerk. In de Bernarduskerk is dit jaar geen 1e communieviering.

### Rozenkransgebed

Rozenkransgebeden vinden plaats op 11 en 18 mei in de kapel het Anker, om 19.00 uur en in de Engelbewaarderskerk elke dinsdagavond, om 19.30 uur.

### Hemelvaart

Op donderdag 25 mei is er om 09.30 uur een viering in de Bonifaciuskerk en om 10.00 uur in het weiland bij de familie Verbeij, Gemeneuweg 12/b, Hazerswoude.

Van harte een goede veertigdagentijd gewenst en Zalig Pasen!

Erna Teule

## Oecumenische goede vrijdagwake: "Wake up call"

Al enkele jaren geleden zijn we ermee begonnen en het is een goede en mooie 'traditie' geworden dat we na de goede vrijdagvieringen samen optrekken tijdens die laatste uren tot het paasfeest. De opstanding van Christus mag voor ons een 'wake up call' zijn dat het licht uiteindelijk zal overwinnen. Maar zoals wij het zelf ervaren, soms moeten we ons wel door de tranen, de pijn en het verdriet heen worstelen. Jezus heeft dit zelf ook ondervonden tijdens zijn ultieme gevecht met het lijden. Het kruis dat Hij moest dragen ervaren wij nu nog in ons leven. Ieder

van ons heeft immers zijn of haar eigen kruis. De kruisweg van Jezus zullen we tijdens de wake centraal stellen en een brug maken naar ons eigen lijden, onze eigen kruisweg als het ware. Het is een waardevolle manier om stil te staan op weg naar Pasen is de ervaring van vele deelnemers van afgelopen jaren. Dit jaar zal er wederom een oecumenische Goede Vrijdagwake zijn in de Bron. De wake zal plaatsvinden op vrijdagavond 14 april vanaf 21.15 uur tot de volgende dag rond 8.00 uur. Uiteraard hoeft u niet de hele nacht te blijven. U kunt komen en gaan wanneer

u dat zelf wilt. Let u op de poster en flyers voor overige informatie over de wake. Het is wel belangrijk dat u zich aanmeldt, opdat we enigszins een idee hebben hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Werkgroep oecumene,  
pastoraal werker Lâm



## Bedevaarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

- Een één-daagse bedevaart op zaterdag 6 mei 2017. *Kosten slechts €54,-*
- Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 19 mei t/m dinsdag 23 mei 2017. *Kosten slechts € 260,-*
- Een tweedaagse bedevaart op 27 en 28 mei 2017. *Kosten slechts €119,-*

Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen.

- Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-3693148, e-mail: paula\_opstal@hotmail.com.
- Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl

Bezoek ook onze website:  
www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl



## Vastenactie

In het vorige parochieblad werd hier al over geschreven. De parochies in heel de Nederlandse kerkprovincie vragen ieder jaar in de veertig-dagentijd, de tijd op weg naar Pasen, aandacht voor een diaconaal doel in een derdewereldland. In onze parochie hebben we dit jaar gekozen voor een project voor dove en doof blinde kinderen in Oeganda. Met het ingezamelde geld hoopt men bij Mark VII-school en deze school richt zich speciaal op onderwijs voor deze kinderen, een ondergronds waterreservoir en een nieuwe keuken te kunnen bouwen en hen op weg te helpen met een landbouwproject waardoor er voldoende gezond en betaalbaar voedsel is voor de kinderen. Door zelf mee te werken leren kinderen ook dat zij dingen kunnen en meetellen. Want dat is een groot probleem in veel derdewereldlanden; gehandicapte kinderen worden weggestopt en slecht verzorgd. De zusters die deze school leiden staan op het standpunt: iedereen telt mee. Daar



wil het Bwandafonds hen bij helpen. Dit kleinschalig liefonds heeft rechtstreekse banden met Oeganda. U kunt er meer overlezen op: [www.bwandafonds.nl](http://www.bwandafonds.nl)

In deze weken op weg naar Pasen kreeg dit project veel aandacht: tijdens het diaconale weekend op 11 en 12 maart, tijdens de vastenmaaltijden op diverse plaatsen in de parochie, tijdens de lezing van Joke Linders op 26 maart in de Bernarduskerk. In de Hazerswoudse kernen brachten vrijwilligers zakjes rond met informatie en die werden, veelal flink gevuld een week later weer opgehaald. Ook kinderen doen mee.

De Michaelschool in Hazerswoude-Dorp koos voor een eigen project maar de Tweeklank aan de Rijndijk deed mee en zij kregen een dag workshops gebarentaal en braille lezen.

In de Alphense kernen de Heilige Geest en Bonifacius kunt u een vastenzakje en een informatiefolder meenemen na de kerkdiensten. Met Pasen wordt er in

## VASTENACTIE

deze twee kernen een extra collecte gehouden voor de vastenactie. Heel veel dank voor uw financiële bijdrage op welke wijze dan ook. Als u nog iets wilt geven kan dit ook op NL36 INGB0006 1923 37 t.n.v. Parochie H. Thomas met vermelding 'vastenactie'.

Veel dank ook aan alle inzet van vrijwilligers die op diverse manieren meewerkten om de vastenactie tot een succes te maken. Fantastisch wat er weer allemaal is gebeurd. Al die heerlijke soepen die er zijn gekookt tijdens de sobere maaltijden, al die lopers die op pad gingen, de aandacht op de hongerdoeken. Iedereen heeft weer heel erg zijn of haar best gedaan. Ik weet zeker dat diaken pastor Gilion Greeve vanuit de hemel trots toe kijkt.

Namens de zusters en de kinderen op de Mark VII-school in Oeganda veel dank.

*De werkgroep MOV*

## WVC: thema-avond

*over de apostelen en (vooral) hun attributen*

Als u een kerk binnenstapt of een schilderij bekijkt, heeft u zich weleens afgevraagd wat die voorwerpen betekenen die ze in hun handen hebben of naast zich op de grond hebben. Ik kan u nu al zeggen dat dat niet zomaar willekeurig is en dat alles wat afgebeeld is een betekenis heeft. Het zegt alles over de persoon. De bezinningsavond die wij als werkgroep volwassenencatechese u willen aanbieden, gaat over de attributen van een aantal personen, zoals u bijvoorbeeld Petrus altijd met een sleutel afgebeeld ziet. Het zal

gaan over de apostelen die bij Jezus zijn aangeschoven tijdens het Laatste Avondmaal. Natuurlijk zullen we ook de verhalen horen die hiermee verbonden zijn. Ik kan u verzekeren dat het een avond vol met bijzondere verhalen zal zijn. Oude en nieuwe verhalen, want uiteraard willen we stilstaan bij wat dat alles met onszelf te maken kan hebben. U zult versteld staan wat voor een pracht er verborgen ligt. De avond zal zijn op maandag 15 mei in het parochiecentrum van de Bonifaciuskerk. De avond zal beginnen om 20.00 uur. U



kunt verdere informatie vinden op de poster en in de flyers die tegen die tijd te vinden zijn achter in de kerk en op de website.

*Werkgroep Volwassenencatechese, pastoraal werker Lâm*

## Wereldgebedsday 3 maart 2017

Ik moet toegeven dat ik mij in voorgaande jaren nooit mee bezig gehouden heb. Maar min of meer uit nieuwsgierigheid, het was eigenlijk een beetje onduidelijk hoe het in de Bron geregeld was, ben ik die vrijdagmiddag toch maar naar de Bron gegaan. De ontvangst was bijzonder hartelijk, er stonden tafels met veel informatie over de Filippijnen, het land dat deze orde van dienst wereldwijd georganiseerd had.

Het thema van de viering was: Eerlijk!? De organisatie is trouwens niet in handen van een bepaalde kerk, er is een comité Wereldgebedsday.

De gebedsviering was warm van opzet en vooral duidelijk in het feit dat gedurende deze 24 uur wereldwijd deze bijeenkomsten gehouden werden, met overal dezelfde Bijbellezingen en liederen.

Tijdens de viering werden korte verhalen van Filippijnse vrouwen verteld,

om een indruk te geven van de manier waarop zij moeten leven, of beter gezegd, overleven. En uiteraard waren er lezingen, liederen en gebed. Met als eigenlijke boodschap: Doorbreek onze muren, breng ons op weg naar elkaar. Doorbreek onze muren en geef ons een band met elkaar. Waar U Uw hand uitstrekt vind ik houvast. Wat ik aan zou willen vullen met: en vinden wij elkaar.

*Corrie Roelans*

## Kunst en religie

Op vrijdag 17 maart was de derde en laatste avond over het thema "kunst en religie". De avonden zijn gehouden in de Bron en werden goed bezocht door vrijwel steeds dezelfde belangstellenden.

De drie avonden zijn begeleid door kunsthistoricus mevrouw Brigitte Rakers-Feer. Zij is geen onbekende in onze parochie want zij is ook een van degenen die zich bezighoudt met de kunstschat van de Bonifaciuskerk. Medeorganisator van deze avonden is Marchien van de Sande.

Omdat deze avonden over de religie in de kunst zouden gaan, legde mevrouw Rakers uit dat religieuze kunst meerdere achtergronden kan hebben: het kan bedoeld zijn tot glorie van God, maar ook educatief.

Vooraf in de vroegere eeuwen, toen de

meeste mensen nog niet konden lezen of schrijven, werd de kunst ook in de kerk heel lang gebruikt mede als overdracht van kennis. De kerken gaven de kunstenaar bijvoorbeeld de opdracht een serie van schilderijen te maken over een bepaald onderwerp, een soort stripverhaal zou je kunnen zeggen. Aan de hand daarvan kon de geestelijke uitleg geven. Op deze manier was de religieuze kunst dus zeker ook functioneel, aldus mevrouw Rakers.

Op de eerste avond stonden afbeeldingen over het leven van Jezus centraal. De tweede avond stond in het teken van techniek, functie en vorm van religieuze kunst.

De derde avond stond in het teken van vergelijken van kunstvoorwerpen, die met behulp van twee diaprojectors getoond werden door mevrouw Rakers-

Feer en Marchien van de Sande.

Het was bijzonder boeiend om steeds twee voorstellingen, veelal over hetzelfde onderwerp, maar van verschillende kunstenaars, naast elkaar te zien.

Naar aanleiding van de getoonde schilderstukken en beeldhouwwerken konden vragen gesteld worden en opmerkingen gemaakt, waarvan gretig gebruik gemaakt werd.

Een interactieve les in kunstbeschouwing noemde mevrouw Rakers deze avond. Het ging over de kleuren, de lijnen, de vormen, het perspectief, maar vooral over de overeenkomsten en tegenstellingen in de diverse kunstwerken en -vormen. Dit werd bijzonder duidelijk gemaakt.

*Corrie Roelans*

## Op zoek naar Maria

Op donderdag 23 februari zijn we, ondanks het voorspelde slechte weer, met acht vrouwelijke parochianen op weg gegaan naar het Catharijneconvent om de Mariatentoonstelling te bezoeken.

Er waren meer aanmeldingen, maar door ziekte en het slechte weer haakte er toch ook een aantal af.

Tijdens de rondleiding van een uur werden we door onze gids op de meest bijzondere afbeeldingen van Maria gewezen en kregen we, waar mogelijk, achtergrondin-



formatie. Er waren veel schilderijen te zien, zelfs van Rembrandt en Toorop. Maar ook kleine en grote beeltenissen, soms heel oud, maar ook heel modern, die niet door iedereen aantrekkelijk gevonden werden.

Het was leuk om ook eens op een andere manier kennis met elkaar te maken! Deze tentoonstelling duurt nog tot 20 augustus en is beslist de moeite van een bezoek waard.

*Corrie Roelans*

## Rozenkransgebed in de maand mei

In de parochiekernen Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk wordt in de maand mei, de Mariamaand, de rozenkrans gebeden. Onderstaand de juiste dagen en tijden.

- HH. Engelbewaarderskerk  
dinsdag, 19.30 uur  
2, 9, 16 en 23 mei
- Het Anker  
donderdag, 19.00 uur  
11 en 18 mei



De lay-out van het parochieblad is vernieuwd; het colofon van pagina 2 is verplaatst naar de achterpagina.  
**Het pastoraal team en de redactie van de H. Thomas wenst alle parochianen een Zalig en Vredig Pasen.**

## Gevraagd per direct

Voor de versterking van het schoonmaakteam van het parochiecentrum van de parochie bij de Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan in Alphen aan den Rijn vragen we per direct iemand die een ochtend (vier uur) per week inzetbaar is en wil helpen met de schoonmaak van de diverse vergaderruimtes en de werkkamers van pastores en vrijwilligers. Het gaat om de wekelijkse schoonmaak en af en toe een grote schoonmaakbeurt. Gevraagd wordt iemand die graag samenwerkt en overlegt met het huidige schoonmaakteam dat uit twee dames bestaat. De werkdag wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld. Er is een vergoeding beschikbaar volgens minimumloon.

Voor nadere informatie en aanmelding kunt u tot 25 april contact opnemen met het centraal secretariaat, telefoon 0172-475975, e-mail: [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl) o.v.v. schoonmaak.



## Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	4 en 18 april, 2 en 16 mei
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	3 en 17 mei
Driehoorne	donderdag	09.30 uur	elke week
	Witte Donderdag	15.00 uur	13 april aangepaste tijd
Rhijndael	Goede Vrijdag	15.00 uur	14 april aangepaste tijd Kruisweg
	donderdag	10.00 uur	elke week
Driehof	vrijdag	11.00 uur	<b>geen</b> vieringen op Koningsdag en Hemelvaart
	vrijdag	19.00 uur	31 maart, 21 en 28 april, 12 mei
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	7 april, 5 mei oecumenische weeksluiting
	Goede vrijdag	09.30 uur	elke week, 31 maart boeteviering
Rietveld	zaterdag	11.00 uur	14 april Kruisweg
Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	1 april, 6 mei
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	8 april, 20 mei ziekenzalving
	Witte Donderdag	18.30 uur	elke week
	Goede Vrijdag	16.30 uur	13 april
	Stille Zaterdag	19.00 uur	14 april Vesper
Pasen	11.00 uur	15 april Paaswake	
			16 april m.m.v. zanggroep



### Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk  
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)  
[hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl](mailto:hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl)  
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur  
**Let op:** adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn  
*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Stoelen in de Bernarduskerk

Nadat de kapel bij het verzorgingshuis in Alphen aan den Rijn gesloten werd waren er veel spullen over, waaronder de stoelen. Er wordt nogal eens geklaagd over het zitcomfort in de kerk. Na overleg met het bisdom komen de stoelen vanuit Alphen naar de kerk. Er staan nu al twee rijen en dat zullen er uiteindelijk zes worden. We hopen dat u deze stoelen ook zult gaan gebruiken,

en zeker op verzoek van de pastores, voortaan niet achter maar voor in de kerk wilt plaats nemen. Na het verlaten van Het Anker is de verrijdbare altaartafel mee gekomen naar de Bernarduskerk. In het Anker moest voor elke kerkdienst de zaal worden ingericht als kerkzaal dus ging het altaar aan de kant. Het altaar is daardoor best wel beschadigd en er door de jaren niet

mooier op geworden. In de kapel van Sint Jozef was ook een altaartafel; ook deze altaartafel komt naar de Bernarduskerk om het oude altaar te vervangen. Het is iets anders van vorm maar wel mooi. De klusgroep zal het altaar van nieuwe wielen voorzien zodat het, indien nodig bijvoorbeeld bij een uitvaart, opzij gezet kan worden.

*De commissie van beheer*

## Overzicht vieringen parochie heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 1 april	5e zondag Veertigdagentijd	19.00u Boeteviering Samenzang	
Zo 2 april		09.30u Eucharistieviering In Between	11.00u Eucharistieviering Cantores
Di 4 april	Kruisweg		
Wo 5 april	Vesper	<b>19.30u</b> Vesperviering Cantor	
Vr 7 april	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 8 april	Palmzondag	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 9 april		09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoор 11.00u Gezinsviering	<b>10.00u</b> Eucharistieviering met palmwijding / Broncantorij Kinderwoorddienst
Do 13 april	Witte Donderdag	19.30u Eucharistieviering In Between	
Vr 14 april	Goede Vrijdag	14.00u Kinderkruisweg 15.00u Kruisweg 19.30u Woord- en gebedsviering In Between	15.00u Kruismeditatie Samenzang 19.30u Oecumenische gebedsviering Oecumenisch koor
Za 15 april	Stille Zaterdag	21.00u Paaswake In Between	19.30u Familie paasviering Jongerengastkoор
Zo 16 april	Hoogfeest van Pasen	09.30u Eucharistieviering Caeciliakoор 11.00u Kruisje dragen	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Ma 17 april	Tweede Paasdag	<b>10.30u</b> Eucharistieviering Samenzang	Geen viering. Zie Bonifaciuskerk
Za 22 april	2e zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 23 april		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 29 april	3e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 30 april		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Do 4 mei			
Vr 5 mei	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 6 mei	4e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 7 mei	Zondag vd Goede Herder	09.30u Eucharistieviering Caeciliakoор	11.00u 1e communieviering Bronzangertjes
Za 13 mei	5e zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering In Between	
Zo 14 mei		<b>10.30u</b> 1e communieviering Kinderkoор	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 20 mei	6e zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 21 mei		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Do 25 mei	Hemelvaartsdag	09.30u Eucharistieviering Samenzang	
Za 27 mei	7e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Herenkoор	
Zo 28 mei		09.30u Eucharistieviering Samenzang	<b>10.00u</b> Oecumenische viering van woord en gebed Oecumenisch koor Kinderwoorddienst



## 1 april t/m 28 mei 2017

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
19.00u Boeteviering Cantu			Za 1 april
09.30u Eucharistieviering De Toekomst	11.00u Woord- en communieviering Jongerenkoor Step by Step Presentatie vormelingen van de gehele parochie	Ez. 37, 12-14 Joh. 11,1-45	Zo 2 april
19.30u Kruisweg			Di 4 april Wo 5 april
			Vr 7 april
		Jes.50, 4-7 Mt.26, 14-27.66.	Za 8 april
09.30u Gezinsviering De Toekomst	11.00u Eucharistie-/familieviering Bernarduskoor		Zo 9 april
19.30u Eucharistieviering Parochiekoor	Geen viering. Zie Engelbewaarderskerk	Ex.12, 1-8.11-14 Joh. 13, 1-15	Do 13 april
15.00u Kinderkruisweg De toekomst 19.30u Goede vrijdagviering Parochiekoor	Geen viering. Zie Engelbewaarderskerk	Jes.52, 13-53.12 Joh. 18, 1-19.42	Vr 14 april
21.00u I Paaswake Parochiekoor	19.00u Familie-/paasviering De Toekomst	Gen. 1,Ex.14;Jes.55 Mt.28, 1-10	Za 15 april
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoar	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor	Hand.10,34a.37-43 Joh. 20, 1-9	Zo 16 april
Geen viering. Zie Bonifaciuskerk	Geen viering. Zie Bonifaciuskerk	Hand. 2,14.22-32 Mt. 28, 8-15	Ma 17 april
		Hand. 2,42-47 Joh. 20,19-31	Za 22 april
09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 23 april
		Hand.2, 14.22-32 Lc.24,13-35	Za 29 april
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoar	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 30 april
19.00u Dodenherdenking			Do 4 mei Vr 5 mei
19.00u Eucharistieviering Cantors		Hand.2.14a.36-41 Joh. 10,1-10	Za 6 mei
09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 7 mei
		Hand. 6,1-7 Joh. 14,1-12	Za 13 mei
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoar	11.00u Eucharistieviering Samenzang		Zo 14 mei
		Hand. 8,5-8.14-17 Joh. 14, 15-21	Za 20 mei
09.30u 1e communieviering De Toekomst	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 21 mei
10.00u Weilandviering Gemeneweg 12b St. Ceciliakoar	10.00u Weilandviering Zie Engelbewaarderskerk	Hand. 1,1-11 Mt. 28,16-20	Do 25 mei
		Hand. 1,12-14 Joh. 17,1-11a	Za 27 mei
09.30u Eucharistieviering Cantu	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor (40 jaar)		Zo 28 mei

## De pastorie en de tuin bij de Bernarduskerk

In januari 2017 tekende het bestuur van de parochie H. Thomas een overeenkomst met Woonwens uit Bergambacht waarmee Woonwens de mogelijkheid krijgt om pastorie en tuin te ontwikkelen. In de pastorie is Woonwens voornemens drie appartementen te ontwikkelen en in de tuin drie twee onder één kap woningen en een vrijstaand huis. Op 8 maart zijn deze plannen in Pleyn 68 aan belangstellenden gepresenteerd. Woonwens heeft tot maart 2020 de tijd om de plannen te realiseren. Als de plannen niet doorgaan vervalt de overeenkomst met Woonwens of moet er weer opnieuw onderhandeld worden.

Ondertussen heeft zich bij het parochiebestuur een groep verontruste

parochianen gemeld, die graag zien dat de pastorie ontwikkeld wordt voor jongerenhuisvesting, waarbij de benedenverdieping van de pastorie voor de parochie beschikbaar kan blijven.

De Stichting Scheepjeskerk zou dit ter hand willen nemen. Het gaat daarbij alleen om de pastorie, niet om de tuin. Het parochiebestuur heeft kennis genomen van dit plan. Gezien de overeenkomst met Woonwens heeft het parochiebestuur aangegeven, daar waar dat binnen het kader van die overeenkomst mogelijk is, met de betrokken partijen te willen meedenken of de ideeën van de groep parochianen gerealiseerd kunnen worden binnen de projectplannen van Woonwens.

*Tineke Heemskerk-de Boer*

## Bernarduskoor

Tijdens de jaarvergadering van het Bernarduskoor op 14 februari jl. is de samenstelling van het bestuur gewijzigd.

De bestuurssamenstelling van het Bernarduskoor:

Truus Beukeboom:	voorzitter
Maria Baars-Koot:	penningmeester
Diana Verkleij-Bingolop:	secretaris
Wil van Veen:	bestuurslid
Ans Looman:	bestuurslid
Tansja Körmeling-Boxelaar:	aspirant secretaris



Aftredend als penningmeester is Huib Verdegaal. In 2003 kwam Huib het bestuur versterken als bestuurslid. Een jaar daarna heeft hij de voorzittershamer voor een korte periode van wijlen Arie de Jong overgenomen. Vanaf 2006 tot 2017 heeft Huib de kas als penningmeester met verve beheerd. Huib werd onder luid applaus van de koorleden en het bestuur hartelijk bedankt voor zijn inzet voor het koor.

Half oktober en begin november van het vorig jaar hebben 2 leden van ons koor, Ans Hoek en Hennie de Jong, een fietsongeval gekregen. Beiden kampen nog steeds met de gevolgen van het ongeluk. Wij hopen op een spoedig herstel en dat beiden hun plek bij het koor weer in kunnen nemen.

*Namens het bestuur, Diana Verkleij-Bingolop, secretaris*

## Lief en Leed

### Overleden

1 februari 2017 overleed Cornelia Maria, (Cok) de Hollander-Bakker. Haar afscheid was in de Bernarduskerk, waar zij 85 jaar geleden was gedoopt. Daarna werd zij begraven op de begraafplaats in Koudekerk.

6 februari 2017 is Elisabeth Maria Theresia (Bets) van der Salm van der Geest overleden. Zij werd 85 jaar en overleed in het ziekenhuis in Gouda. Haar afscheid was in het uitvaartcentrum "De Waard" waarna de familie haar begeleidde naar het crematorium in Alphen aan den Rijn.

23 februari 2017 is Margaretha Ida Maria (Gre) van der Voort overleden, kort na haar 95e verjaardag, in het Sint Jozephension in Alphen aan den Rijn. De afscheidsdienst was in de Bernarduskerk waar zij zovele jaren naast heeft gewoond. Zij werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.

27 februari 2017 overleed Jan Verkerk. Hij werd 73 jaar en verbleef de laatste jaren in verzorgingshuis Overrhyn in Leiden. Het samenkomen bij zijn afscheid was in het crematorium te Alphen aan den Rijn.

*Dat zij rusten in vrede*

## Hoop voor vluchtelingen

Koudekerk aan den Rijn heeft sinds het najaar van 2016 nieuwe inwoners; Akram Shawki en zijn gezin. Akram, een geboren Egyptenaar die al meer dan 20 jaar in Nederland woont, had eerst een eigen bedrijf. Maar tegenwoordig zet hij zich met zijn stichting 'Hoop voor Vluchtelingen' meer dan fulltime in voor Arabischsprekende vluchtelingen die een veilig onderkomen zoeken in ons land. Akram en de stichting 'Hoop voor Vluchtelingen' heeft al veel steun ondervonden, ook vanuit de parochie, vooral van pastor Greeve. Zo hebben ze een kledingopslag in de leegstaande pastorie. Vanuit de diaconie van PKN in Koudekerk is een groep mensen opgestaan die de stichting 'Hoop voor Vluchtelingen' en zeker ook Akram moreel en financieel wil steunen. Op 22 maart was er in Honswijk een bijeenkomst waarin dit werd toegelicht.

Als u er meer van wilt weten of u wilt dit initiatief steunen kunt u contact opnemen met de heer Jaap van der Breggen tel 06 55330000 of [breggen@gmail.com](mailto:breggen@gmail.com).

*Namens de werkgroep diaconie,  
Tineke Heemskerk*

## Ouderen contactmiddag

Dinsdag 28 februari was een gezellige en geslaagde middag.

Na koffie met wat lekkers opende pastoor Visser de middag. Mevrouw Riet Rijkelijkhuisen vertelde over het hongerdoek. Hoe en met hoeveel plezier de groep er aan gewerkt heeft. De betekenis van de symbolen, zoals het braille, onderaan op het doek. Het materiaal wat gebruikt is. Nico Wesselingh vertelde over het project van de vastenactie dit jaar. Het was de dag voor Aswoensdag, laatste dinsdag, dus er werd ook volop gekeurd. Kortom een gezellige bijeenkomst.

*De Werkgroep Zorg en Aandacht*

## Wekelijks mededelingenblad

Ook in onze kern wordt elke week een mededelingenblad verspreid. Er is al een lange lijst van parochianen die het wekelijkse mededelingenblad per mail ontvangt. Dat geeft ook de mogelijkheid om als het nodig is nog een extra bericht naar u te sturen zoals het bij het overlijden van pastor Greeve. Wilt u ook op deze verzendlijst komen meldt u dan bij het secretariaat van onze kern: [hh.michael-bernardus@heilighetomas.nl](mailto:hh.michael-bernardus@heilighetomas.nl)

## Nagedachtenis aan organist-pianist, Rob Goudkuil

Op 22 februari jl. overleed Rob Goudkuil. Hij zou op 16 maart 76 jaar zijn geworden. Voor velen en zeker voor zijn grote liefde Petra, zijn kinderen en de vele vrienden een groot gemis.

Wat mag ik u namens onze parochiekeren over Rob vertellen?

Op de eerste plaats dat hij een zeer beminnelijk en bovenal bescheiden man was. En muzikaal buitengewoon begaafd. Heel open over wat hem bezighield, ook als het ging over de uitlagen in de lange ziekenhuisperiode. Maar ondanks dat was hij er op de vrijdagmorgen in de kapel van Het Anker. En soms op zondag in de Bernarduskerk.

Het mooie was, Rob gaf ons altijd iets van zijn hartelijkheid mee. Hij wist de afgelopen jaren, als organist, klanken uit het orgel of piano te laten klinken die ons in de ziel raakten.

Thuis zocht hij juist die muziekstukken uit, waar de pastores en allen die in de viering waren - net iets meer in voelden - dan het gewone. Zo bijzonder is dat! En bij de koffie was er zijn aandachtig luisterende houding voor ieder die hem iets toevertrouwde en het wijze antwoorden die hij ons gaf.

Toen duidelijker werd dat zijn krachten afnamen, wist hij toch nog zijn leven langer te laten voortduren en velen te verrassen!

Naast zijn prachtige cd, "Romantisch besluit", liet Rob ons nog deze diepzinnige tekst na.

Visitekaartje Rob Goudkuil:

*"Je moet het leven voorwaarts leven maar je kunt het alleen achterwaarts begrijpen"*



Rob, namens ons allen, dank je wel! Dat je nu mag zijn waar liefde verklankt wordt in rust en vrede.

Namens de parochiekeren en kerkgangers van de dagkapel, in Het Anker,

Nelly Devilee

## Weet je dat...

... het parochiekoor dit jaar 40 jaar bestaat.  
 ... zij dit gaan vieren op zondag 28 mei aanstaande.  
 ... er voor dit feest ook oud-koorleden zullen worden uitgenodigd.  
 ... er geen complete ledenlijsten meer zijn van het begin.  
 ... men aan de hand van foto's probeert de oud-leden op te sporen.  
 ... als u suggesties heeft of zelf een oud lid bent dat kunt melden bij: [hansvanmeegeen@casema.nl](mailto:hansvanmeegeen@casema.nl).  
 ... het zo fijn is dat we in de parochie zoveel vrijwilligers hebben die steeds weer zorgen dat alles draait.

... we op 2 juli weer de parochiekerndag hebben, waarop we iedereen weer hopen te ontmoeten en te bedanken voor alle inzet en betrokkenheid.  
 ... er nog steeds kleding gevraagd wordt voor de bewoners van de gevangenis in Alphen aan den Rijn.  
 ... het gaat om herenkleding in niet te grote maten.  
 ... u dit kunt brengen bij Wim van Harteveld, Lagewaard 6, Koudekerk. Tel. 071-3416374.  
 ... we hopen dat de kippen bij Aad Straver weer veel paaseieren leggen voor de PCI.



### Parochiekeren HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248  
 2391 CK Hazerswoude-Dorp  
 T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)  
[hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl](mailto:hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl)  
 Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
 Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43 t.n.v.  
 R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn  
*Kerkbijdrage*  
 Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.  
 R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Vanuit de parochiekeren

Naar aanleiding van het overlijden van pastor Greeve wil ik namens u allen ons medeleven betuigen aan Jeannette en de kinderen. Ik wil dan ook, namens u, de familie veel sterkte toewensen met het verlies van haar man en hun vader. Wij als parochie verliezen een warme en bevlogen pastor met een groot hart speciaal voor de zwakkeren en ouderen in onze parochie. Ook in de samenwerking met de andere kerken in ons dorp was pastor Greeve altijd een verbindende en stuwende schakel. Ik ben er dan ook van overtuigd dat wij pastoor Greeve erg zullen missen en zeker niet zullen vergeten.

Als parochie mogen wij ook weer dankbaar zijn dat er een nieuwe pastor is. Het is Sjoerd Zuidersma en hij heeft zich in de viering van 26 maart jl. voorgesteld aan onze kern. Hij had dan wel niet veel tijd om uitgebreid met u kennis te maken omdat hij om 11.00 uur zich voor ging stellen aan de

medeparochianen in de Bernarduskerk.

Maar we krijgen nog volop gelegenheid om met hem kennis te maken en hem beter te leren kennen. Ik hoop dat pastor Zuidersma zich snel thuis zal voelen in onze parochie en ik wens hem veel succes met de mooie maar drukke baan.

De pastoraatgroep in onze parochiekeren heeft een vervanger gevonden voor Yvonne Heemskerk. Het is Jan Rietveld, ik hoop Jan niet voor te stellen want velen van ons kennen Jan van al jaren als vrijwilliger in onze kern met een grote staat van dienst. Ook wil ik Yvonne Heemskerk bedanken voor de vele jaren waarin zij zich heeft ingezet voor onze parochie en voor onze kern in het bijzonder. Overigens is de pastoraatgroep nog steeds op zoek naar nog twee nieuwe leden. Ik denk dat u John Spruijt al een aantal weken gemist heeft



als dirigent van 'Cantu' en van 'de Toekomst'. Dat komt omdat John is geopereerd en hij een langere tijd nodig heeft om te herstellen. Wij hopen dat hij snel het dirigeerstokje weer kan oppakken.

Dan had ik beloofd dat ik meer zou melden deze keer over de restauratie van onze kerktoren. We hebben inmiddels een asbestinventarisatierapport laten maken en het blijkt dat er zich in onze toren het nodige asbest bevindt. Het asbest dient eerst verwijderd te worden voordat wij met de restauratie kunnen beginnen. Onder andere zit er in de galmluiken in de toren asbest en ook loopt er een asbest afvoerpijp van de verwarmingsketel door de toren. Ook zijn we bezig met het

aanvragen van offertes voor alle werkzaamheden, die nodig zijn om de toren weer in goede staat te krijgen. Wij worden daarin bijgestaan door de Bisschoppelijk Bouwadviseur uit ons bisdom. Veel zaken moeten geregeld worden zoals een omgevingsvergunning van de gemeente en een bisschoppelijke machtiging, dus een goedkeuring van het bisdom.

We hopen als we alles voor elkaar kunnen krijgen medio augustus met werkzaamheden te kunnen aanvangen.

Dan wil ik u allen uit naam van de commissie van beheer een Zelig Pasen toewensen.

*Namens de commissie van beheer,  
Piet van Leijden*

## Ouderencontactmiddag

Op donderdag 9 februari was de jaarlijkse contactmiddag voor parochianen van 80 jaar en ouder van de kern HH. Engelbewaarders.

Bij binnenkomst werd een kopje koffie of thee met wat lekkers aangeboden en toen iedereen binnen was opende pastoor Visser de middag met een mooi en grappig gedicht over een gesloten oester. Vervolgens leidde de heer Cees Aantjes het plaatsnaambordspel. Elke tafel kreeg een bord met daarop wel 10-12 Nederlandse plaatsnamen uitgebeeld in 3D. Dat werd gezellig raden en puzzelen.

Na een kleine 10 minuten werden de borden per tafel verwisseld en kon men weer aan de slag. Soms was het erg lastig, maar Cees gaf zo nu en dan een hint en dan lukte het wel. In de pauze nog een kop koffie of thee met een leukere bonbon. Cees liet vervolgens alle borden zien en gaf aan welke plaatsnamen erop stonden. Er waren veel namen goed geraden. Onder het genot van een drankje met wat zoutjes werd er nog gezellig nagepraat.

Alhoewel de opkomst minder was dan andere jaren, was het zeker niet minder gezellig. Omdat Cees Aantjes zelf geen vergoeding vroeg voor deze middag ging er een busje rond voor de stichting 'Projecthulp Sri Lanka', die hij een warm hart toedraagt. De opbrengst hiervan was € 100,00, waarvoor hartelijk dank namens de stichting. Om 16.30 uur ging iedereen weer voldaan huiswaarts.

*Conny van Dijk,  
diaconie*



## MOV

De werkgroep MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede) zet zich in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en probeert te werken aan verbetering van hun levensomstandigheden wereldwijd. De werkgroep MOV van de parochiekern HH. Engelbewaarders is op zoek naar enthousiaste mensen die creatief willen meedenken over, organiseren en uitvoeren van verschillende projecten en acties, zoals Vastenactie, Week van de Nederlandse Missionarissen, Miva, Missio en Adventsactie. Op dit moment bestaat de werkgroep uit vier leden die zo'n 4 keer per jaar bij elkaar komen op maandag- of dinsdagavond.

Spreekt bovenstaande aan, kun je wat tijd vrijmaken en vind je het leuk om je samen met een enthousiaste werkgroep in te zetten voor je medemens? Neem dan voor meer informatie contact op met Wil Mourits op telefoon 06-48810661 of via de mail: wil\_mourits@hotmail.com

## Dienst van de stuurgroep Diaconie

April	Anneke Koeckhoven	tel.: 588260
Mei	Conny van Dijk	tel.: 588554



Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven, tel. 588260.

*Stuurgroep Diaconie*

## 'Waar wij vasten, worden anderen gevoed'

Net als afgelopen jaren is het bisdom Rotterdam de bisdombrede voedselinzamelingsactie op Aswoensdag gestart. U bent van harte uitgenodigd om gedurende de vastentijd voedsel in te zame-len voor de Voedselbank Alphen e.o. Voor de Chrismamis op woensdag 12 april nodigt bisschop van den Hende iedere parochie uit om symbolisch een voedselpakket aan te dragen. De totale opbrengst wordt dan later aan de plaatselijke voedselbank overgedragen. Maar omdat de Voedselbank ook na de vastentijd voedsel heel goed kan

gebruiken, heeft de Pastoraatgroep besloten om u het hele jaar de gelegenheid te geven om in onze kerk hiervoor artikelen in te leveren. Achter in de kerk zullen dozen staan waar u de artikelen in kunt doen.



*Conny van Dijk*

## Lief en Leed

### Overleden

28 januari 2017 is Johanna Alberta (Annie) van Setten-Verstraten, 93 jaar, bewoonster van de Driehof, overleden. Na de uitvaartplechtigheid op 1 februari is zij op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn begraven.

16 februari 2017 is Maria (Rie) de Groot-van Polanen, 81 jaar, overleden.

Na de afscheidsbijeenkomst in 'de Jufvrouw' is zij op de Algemene Begraafplaats aan de Provincialeweg begraven.

*Dat zij mogen rusten in vrede.*

## Diaconie

Mevrouw Yvonne Heemskerk is gestopt als wijkcontactpersoon. Wij bedanken haar voor de vele jaren dat zij deze taak heeft vervuld. We zijn blij dat mevrouw E. Friggen zich bereid heeft verklaard om haar wijk over te nemen en wensen haar veel succes.

*Stuurgroep Diaconie*



### Parochiekern St. Bonifacius en De Heilige Geest

#### St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
T 0172-472410; [sintbonifacius@heiligethomas.nl](mailto:sintbonifacius@heiligethomas.nl)  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

#### Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

#### De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;  
[deheiligegeest@heiligethomas.nl](mailto:deheiligegeest@heiligethomas.nl)  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

#### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Laatste viering in de kapel van St. Joseph

Op zaterdag 25 februari werd voor de laatste keer de eucharistie gevierd in de kapel van het woonzorgcentrum St. Joseph. Meer dan 130 jaar was in dat huis een kapel geweest en werden daar liturgische vieringen gehouden; sinds 1980 in de nieuw ingerichte kapel. Een respectabel aantal jaren van gelovig bij elkaar zijn: iets om niet stilletjes de deur dicht te doen. Daarom was er op die 25ste februari een feestelijke slotviering. De

kapel was overvol: bewoners, vaste gasten, vrijwilligers, bestuurders van Activite, van Wonen Centraal, van de parochie waren aanwezig. De eucharistieviering kreeg als motto mee 'God trekt met ons mee'. Na afloop was er een bloem voor de laatste bewoners en voor de vaste vrijwilligers; en dronken de laatste kerkgangers gezamenlijk koffie in de grote zaal van Sint Joseph. Inmiddels is de kapel 'ontmanteld': de religieuze attributen zijn uit de ruimte

verwijderd en naar het parochiecentrum van de Bonifacius overgebracht; ook de beelden, de kruiswegstaties en de glas-in-lood ramen zijn daarheen gegaan; de stoelen en altaartafel hebben een plek gekregen in de Bernarduskerk. De ruimte is nu leeg. Opnieuw is een hoofdstuk afgesloten, maar ook begint een nieuwe tijd in het besef van 'God trekt met ons mee'.

*Pastoor R. Visser*

## Goede of Stille week

10 - 15 april

De dagen lengen, de zon wordt krachtiger, de natuur loopt uit.

Verwachtingsvol kijken we uit naar warmere dagen en het frisse jonge groen.

Het Hoogfeest van Pasen is onlosmakelijk verbonden met het nieuwe leven: "Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw...!"

Ook de mens kan opnieuw beginnen en kracht putten uit dit voor christenen zo belangrijke feest. Daar kunnen we ons op voorbereiden vanaf Palmzondag: de Goede of Stille Week, waarin het lijden en sterven van Jezus zo centraal staat:

Daarvoor zijn er op maandag 10-, dinsdag 11- en woensdag 12 april korte

te gebedsvieringen in de benedenzaal om 19.30 uur, die worden voorgedaan door gebedsleiders van de protestantse gemeente en de parochie. Deze vieringen duren een klein half uurtje.

Omdat er geen Witte Donderdagviering is in de Bron zijn de parochianen welkom bij de PKN-viering. Dit is om 19.30 uur in de benedenzaal. Deze viering is zeer aan te bevelen, getuige de steeds groter wordende groep katholieken.

Goede Vrijdag, eveneens om 19.30 uur in de bovenzaal, vindt de oecumenische viering plaats, waarna u kunt deelnemen aan de Goede Vrijdagwake: een hele nacht van bezinning en rust onder de bezielende leiding van pastores van beide kerken. Deze wake



loopt tot zaterdagmorgen na het ontbijt ca. 8.00 uur en heeft als thema "Wake-up call".

(Zie elders uitgebreide informatie) Laat de Goede of Stille Week daadwerkelijk een goede week zijn en Pasen een absoluut Hoogfeest: "Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw...!"

*Annemiek Plompen-Huibers en Marian Bouterse-van Haaren, oec. coördinatoren*

## Lief en Leed

### Gedoopt

5 februari 2017 in de Bonifaciuskerk: Malou van Emmerik, Danny van Noort en Alicia Testor.

5 maart 2017 in de Bron: Kaylee Belt  
19 maart 2017 in de Bonifaciuskerk: Isabella Jager en Dagmare Kufel

*Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk.*

### Overleden

26 januari 2017 is Jane Linders-Robinson overleden. Zij werd geboren op 2 juli 1959. Haar afscheidsviering was in de aula van het crematorium waarna de crematie plaatsvond.

4 februari 2017 overleed Piet Boere, geboren op 11 september 1928. Zijn uitvaart was in de Bron waarna hij is begraven.

7 februari 2017 is Piet Langerak overleden. Hij werd geboren op 26 oktober 1921. Zijn afscheidsviering was in de

aula van het crematorium waarna zijn crematie plaatsvond.

10 februari 2017 is Ton van Andel, geboren op 21 mei 1931, overleden. Zijn uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk waarna de crematie volgde.

12 februari 2017 overleed Bep Otto-de Rijk. Zij werd geboren op 29 januari 1926. Haar afscheidsviering vond plaats in de aula van het crematorium, waarna de crematie volgde.

14 februari 2017 is Bert Plug, geboren 22 april 1935, overleden. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk waarna hij is bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

20 februari 2017 is Toos van Trigt-van Kessel overleden. Zij werd geboren op 5 augustus 1923. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

22 februari 2017 overleed Tres Gerse-de Goede, geboren op 29 oktober 1932. Haar uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk, waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

22 februari 2017 is Riet Rozestraten overleden. Zij werd geboren op 7 januari 1931. Haar afscheidsviering was in de aula van het crematorium waarna haar crematie volgde.

28 februari 2017 overleed Cees Goddijn. Hij werd geboren op 22 januari 1929. Zijn uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk. Daarna is hij begraven op het parochiekerkhof.

8 maart 2017 overleed Jan Kleijn, geboren op 2 februari 1925. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk. Daarna is hij begraven op het parochiekerkhof.

*Dat zij mogen rusten in vrede.*

## Stiltecentrum vraagt inzet vrijwilligers

Sinds 2005 is het stiltecentrum op zaterdag opengesteld. Dit stiltecentrum bevindt zich in een kapel achter de Adventskerk. Eigenaar is de gemeente Alphen aan den Rijn. Zij zorgt voor het onderhoud. Daar vrijwilligers zijn gestopt is aanvulling noodzakelijk. De Raad van kerken heeft zich bereid verklaard om dit verder te organise-

ren. Het zou mooi zijn als we 13 vrijwilligers bereid vinden om op zaterdag of op een daarvoor aangewezen dag (bijv. Monumentendag) de kapel te openen en te sluiten. U hoeft niet gedurende de tijd van openstelling aanwezig te zijn. Opening vindt om 10.00 uur plaats en sluiting om 16.00 uur. Indien het lukt om 13 vrijwilligers bijeen te krijgen bent u

ongeveer 4 keer per jaar aan de beurt. Indien dit niet, zo intensieve, vrijwilligerswerk u aanspreekt, kunt u zich opgeven bij Cees van Leeuwen tel 0172-576345 of e-mail [ceesvanleeuwen@hetnet.nl](mailto:ceesvanleeuwen@hetnet.nl). Ook voor nadere informatie kunt u bij hem terecht.

## Ontmoetingsmiddag voor ouderen

*20 april en 18 mei*

Ouderen en andere belangstellenden worden weer hartelijk uitgenodigd voor de maandelijkse ontmoetingsmiddagen die plaatsvinden in de Bron. Vanaf 14.15 uur is er thee of koffie en we beginnen om 14.30 uur. De middagen eindigen om 16.30 uur. De data en onderwerpen zijn als volgt:

*Donderdag 20 april* hebben we, ter ere van Koningsdag, een gezellige oranjemiddag met vrolijke noten van het smartlappenkoor "Faria" uit Delft o.l.v. Wim v. d. Berg. Let op: In verband met Koningsdag (27 april) is deze ouderenmiddag een week naar voren geplaatst.

*Donderdag 18 mei* komt het "Wielewaalkoor" o.l.v. Diny Houweling ons

verassen met een "voorjaarsconcert". Deze middag zal worden geopend door Pastoor Ruud Visser. Let op: In verband met Hemelvaartsdag (25 mei) is ook deze ouderenmiddag een week naar voren geplaatst.

Onze middagen zijn altijd heel gezellig, u bent van harte welkom. Als u problemen heeft met vervoer kunt u de maandagen 17 april en 15 mei van 18.00 tot 19.00 uur bellen naar mevrouw Jos Wormgoor, tel. 430585 of b.g.g. naar mevrouw Jana Kolman, tel. 415447.

Tot ziens in de Bron.

*Organisatie: Interkerkelijke Ouderen Commissie Oudshoorn/Ridderveld*



## Doopvieringen tot de zomervakantie

Onderstaand de data van de doopvieringen en van de voorbereidingsavonden in de parochie H. Thomas voor de komende maanden:

Datum doopviering	Parochiekerk	Vorbereidingsavonden
9 april	Bonifaciuskerk	20 en 27 maart
23 april	De Bron	20 maart en 3 april
23 april	Bernarduskerk	22 en 29 maart
21 mei	Bonifaciuskerk	1 en 8 mei
21 mei	HH. Engelbewaarderskerk	2 en 9 mei
25 juni	Bonifaciuskerk	29 mei en 12 juni
2 juli	De Bron	19 mei en 19 juni
2 juli	Bernarduskerk	14 en 21 juni

Op de website [www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel](http://www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel) kunt u meer informatie vinden.



## Palmzondag

*Palmzondag 9 april* is er net als voorgaande jaren een familieviering in de Bernarduskerk.

Het Bernarduskoor zal zingen. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom om met of zonder palmpasestok naar deze viering te komen. De kinderen van de Tweeklank maken allen een Palmpasestok op school. Maar natuurlijk zijn alle kinderen, ook van de andere scholen welkom. Pastoor Visser gaat voor in deze viering en zal met alle kinderen met de Palmpasestokken in de processie door de kerk lopen.

*Paaszaterdag 15 april* is er 's avonds om 19.00 uur een gezinsviering in de Bernarduskerk voorbereid door de werkgroepen van de Rijndijk en Dorp. Wij hopen dat velen naar deze vieringen komen.

*De werkgroep gezinsviering*

## Ben jij bevooroordeeld?

De zolder van het parochiecentrum van de HH. Engelbewaarders wordt elke laatste vrijdag van de maand weer ingenomen door de jongeren. Zoals we dat van jongeren gewend zijn: soms wat luidruchtig en pratend over hun eigen leefwereld. Bezig met hun eigen dingen. Vooral proberen het gezellig te hebben met elkaar. Wat fijn is het dan toch dat die plek er in onze parochie is. Want naast alle genoemde dingen, is er tijd en ruimte om met elkaar in gesprek te zijn. De laatste keer hebben we het over vooroordelen gehad. Blijkt opeens dat het toch wel wat lastig is om keuzes te maken ten aanzien van hoe we staan tegenover een ander. Aangezien het onderwerp



zoveel stof deed opwaaien, gaan we de volgende keer er weer mee verder. De volgende keer is op 31 maart om 19.30 uur. De keer daarop is 21 april: zelfde tijd en plaats. Vervoer hoeft geen probleem te zijn: laat het me maar even weten. Zie ik jullie dan?

*Pastoraal werker Lâm*



*Vrolijk  
Pasen!*

## Zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren uit de parochies van het bisdom

Het bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks zomerkampen. De zomerkampen staan open voor iedereen tussen de 8 en 17 jaar uit de parochies van het bisdom Rotterdam en duren van zondag 16 t/m zaterdag 22 juli, dat is de tweede week van de zomervakantie.

Er zijn drie zomerkampen, die ingedeeld zijn op leeftijd.

Kinderkamp:	8-12 jaar	€ 120,00 per kind	in Amerongen;
Tienerkamp:	13-14 jaar	€ 130,00 per tiener	in Lisse
Jongerenkamp:	15-17 jaar	€ 140,00 per jongere	in Roosendaal

De genoemde prijs voor het kamp dekt alle kosten: verblijf, maaltijden en activiteiten. Kinderen, tieners en jongeren kunnen zich opgeven vóór 10 juni 2017.

Meer informatie en een digitaal inschrijfformulier zijn te vinden op [www.bisdom-rotterdam.nl/zomerkampen](http://www.bisdom-rotterdam.nl/zomerkampen) of via [pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl](mailto:pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl)

De 1e communieviering in de Bonifaciuskerk is op 14 mei om 10.30 uur.



Communicanten 2017  
COMMUNICANTEN 2017

### Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

#### Pastoraal team

*Pastoor Ruud Visser*

[r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl), tel. 06 20618148

*Pastoraal werker Lâm T. Nguyen*

[lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl), tel. 06 22087370

*Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma*

[s.zuidersma@heiligethomas.nl](mailto:s.zuidersma@heiligethomas.nl), tel. 06 22086108

*Secretaris pastoraal team*

[pastoraalteam@heiligethomas.nl](mailto:pastoraalteam@heiligethomas.nl)

#### Parochiebestuur

##### Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

##### Betalingen

Rabo, rekeningnr. NL42 RABO 0301 6015 93

t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

#### Centraal secretariaat

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 0172-475975, [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

#### Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

#### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

##### Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

##### Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

#### Datum van het volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 18 mei 2017.

Kopij uiterlijk 5 mei 2017 digitaal aanleveren bij de redactie. Kopij-adres: [redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

#### Voorwaarden aanleveren kopij:

- in Word en niet opgemaakt
  - max 350 woorden en altijd ondertekend
- De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

#### Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de betreffende parochiekernen.

Vormgeving: Grafitas  
Drukkerij: DecaPrint