



## De veertigdagentijd

Op 14 februari jl. is de veertigdagentijd begonnen. Een tijd die veelal wordt verbonden met minderen, met matigen. Een tijd waar ik vroeger best tegenop kon zien. Een tijd van 'dit mag ik niet en dat mag niet'. Maar vasten is zoveel meer dan wat suikers laten liggen. Uiteindelijk gaat vasten helemaal niet om de prestatie van minder consumeren, maar wil het je helpen om te genieten van een eenvoudig leven en innerlijk vrij te zijn.

In de evangelielezing van Aswoensdag noemde Jezus drie manieren, drie wegen om te vasten: de eerste weg is een weg naar boven, namelijk door tijd vrij te maken voor God, door meer te bidden. De tweede weg is een weg naar binnen. Hoe staat het ervoor met je ziel en met je lichaam? Wat zou je kunnen minderen? Welke gedachten of gedragingen belemmeren je? En de derde weg leidt naar buiten. Jezus roept op; ga naar buiten, naar de mensen om je heen. Wie kunnen er rekenen op jouw hulp en steun?

Zo vindt vasten betekenis. Maar er is meer dan dat. Een periode vasten is een heel aparte ervaring in deze tijd, net zoals stilte dat kan zijn. Wat stilte kan zijn voor ons gehoor, is vasten voor onze smaak. Je hoort andere dingen in de stilte en je proeft andere dingen als je vast: letterlijk én spiritueel.

Je inzetten voor je naaste doen we dit jaar als H. Thomasparochie voor een bijzonder vastenactieproject in

Tanzania. Met de opbrengst van de vastenactie hopen we het mogelijk te maken dat bestaande waterpompen bij een opleidingshuis voor meisjes die zuster willen worden, kunnen worden voorzien van zonnepanelen en er een voorraadtank kan worden gebouwd om regenwater op te slaan. Beschikking hebben over water is immers van groot belang. Elders in dit blad kunt u meer over het vastenproject lezen en hoe u dit project kunt ondersteunen met een gift.

De vastentijd zien als een weg naar boven, als een weg naar binnen en als een weg naar buiten. Als we zo naar de vastentijd kijken, verandert dit misschien ook onze blik op de veertigdagentijd. Vanuit dit perspectief is vasten geen sobere periode van alleen maar minderen: het wordt juist een periode van meer. Het is een periode, die je helpt om te focus-

sen op wat de kern is van je leven en hoe je in het leven wilt staan. Door te minderen wat er niet toe doet, door te schrappen wat teveel tijd inneemt, krijg je de ruimte om méér te geven en te ontvangen.

De vastentijd wordt zo een kans om bewuster te leven en het spoor van Jezus te (her)vinden. Jezus is ons immers voorgegaan in het minderen, voorgegaan in een leven vanuit liefde. Ik wens u een vreugdevolle veertigdagentijd!

*Sjoerd Zuidersma,  
pastoraal werker*



## Veertig dagen



Veertig dagen wil ik vasten  
veertig dagen hongerig zijn  
veertig dagen wil ik wachten op het brood en op de wijn  
Veertig dagen zal ik verlangen weten dat ik van U ben  
veertig maal zal ik 't vergeten doen alsof ik U niet ken  
Veertig nachten wil ik waken  
veertig nachten met U zijn  
veertig maal zal ik inslapen is mijn willen veel te klein  
Veertig dagen moet ik wachten  
veertig dagen duisternis tot ik zie op de Paasmorgen dat Uw licht gekomen is.

*Hanny Scheele*

## Vanuit het parochiebestuur

Behalve enige informatie vanuit het parochiebestuur (vergadering 17 januari), wil ik u wat schrijven over het parochiearchief.

### Parochiecentrum Bonifacius

Het parochiecentrum aan de Paradijslaan in Alphen, zeg maar de voormalige pastorie van de Bonifaciuskerk, is het administratief hart van de parochie. Wie van u weleens binnen is geweest, weet dat zeker op de verdieping vele kamers en kamertjes te vinden zijn. Deze zijn restanten uit de tijd, dat de pastorie bewoond werd door een pastoor, een aantal kapelaans en de huishoudsters. Nu dit niet meer het geval is, heeft het parochiebestuur besloten de pastorie te gaan/laten renoveren. Aangezien we hier spreken van een rijksmonument vraagt dit een goede voorbereiding. We gaan de gebruikers van het parochiecentrum hierbij betrekken. Over het hoe en wanneer zullen wij u op de hoogte houden.

### Huishoudelijke hulp parochiecentrum

Helaas is het niet gelukt een contract af te sluiten met een schoonmaakster.

Gezien het feit dat we niet langer kunnen wachten is besloten een schoonmaakbedrijf in te schakelen. Ze zijn inmiddels begonnen met hun werkzaamheden.

### Archieven binnen onze parochie

Zoals u ongetwijfeld weet is op 1 januari 2011 onze parochie H. Thomas van start gegaan.

De oude parochies werden opgeheven. Deze parochies hadden in de loop der tijd diverse archieven opgebouwd.

Nu is de regeling zo, dat als een parochie fuseert of opgeheven wordt de archieven gesloten worden en overgebracht moeten worden naar de nieuwe parochie. Dat geldt dus ook voor onze kernen.

Een nieuw parochiearchief werd opgestart.

Wat betekent dat voor onze kernen.

De archieven van de kernen zijn inmiddels bijna helemaal naar Alphen overgebracht. Het nieuwe archief is als volgt opgebouwd:

1. Parochie St. Bonifacius (1795-2005)
2. R.K.-scholen Alphen
3. St. Joseph Liefdegesticht te Alphen aan den Rijn
4. Parochie H. Pius X (1958-2005)
5. Parochie de H. Geest (1970-2005)
6. Parochie HH. Engelbewaarders (1797-2010)
7. Parochie H.H. Michaël en Bernardus (1969-2010)  
7a Parochie H. Michaël  
7b Parochie H. Bernardus  
7c Parochie H.H. Michaël en Bernardus
8. \*Samenwerking voormalige Alphense parochies  
\*Federatie De Wijngaard (2004-2010)  
\*Parochie De Emmaüsgangers (2006-2010)
9. Par. H. Thomas (2011-heden)

Volgende keer wat meer hierover.



*Piet Hoeksel,*

*vicevoorzitter parochiebestuur*

## Kerkbalans

In ons vorige parochieblad was er veel aandacht voor de actie kerkbalans onder het motto "Geef om je kerk". De actie was een hele operatie van brieven maken, adressen verzamelen, op brieven of enveloppen adressen zetten en stickers plakken. Veel werk, gedaan door een groot aantal vrijwilligers waarvoor wij, het parochiebestuur hen hartelijk danken. In parochiekern HH. Engelbewaarders is de brief door de wijkcontactpersonen weggebracht en weer opgehaald. In de andere kernen zijn de brieven meegegaan met het parochieblad. Gelukkig kwamen vanuit alle kernen positieve reacties op de vraag om de parochie financieel te steunen. Natuurlijk waren er ook ne-

gatieve reacties, mensen die boos reageerden: "hoe kom je aan mijn adres?" of: "ik ben van mijn leven nog niet in de kerk geweest en nu vragen jullie om geld!" Het is echt niet zo dat er binnen de parochie gedacht of gezegd wordt: "die mensen zijn misschien wel katholiek laten we daar eens een brief naar toe sturen of het parochieblad." Weet u, als u het parochieblad krijgt of post van de kerk dan zit u in onze ledenadministratie. Dan staan uw naam en adres in ons systeem. Dat hebben we meestal gekregen via een vorige parochie waar u ingeschreven stond. Als u niets met de katholieke kerk meer te maken wilt hebben, kunt

u dit doorgeven aan het secretariaat van onze parochie centraalsecretariaat@heilighethomas.nl. Laat het dan gerust weten dan krijgt u geen post meer van de parochie. We hopen natuurlijk dat veel mensen zich kerkbetrokken blijven voelen en de parochie ook financieel blijven steunen.

Tot slot: heel veel dank aan allen die zich wel betrokken voelen bij de parochie, die geven om de kerk, die geven aan de kerk.

*Namens het parochiebestuur,  
Tineke Heemskerk-de Boer,  
secretaris*



## Vraag en aanbod

Op zaterdag 7 april houden we in onze parochie weer de jaarlijkse inzameling van gereedschap voor de derde wereld. Op zaterdag 7 april van 10.00 tot 11.00 uur bij de pastorie aan de Paradijslaan 6 (naast de Bonifaciuskerk) en van 10.00 tot 12.00 uur kunt u uw spullen inleveren bij de familie van Zwieten, Dorpsstraat 295 A, Hazerswoude-Dorp.

Misschien heeft u nog iets in de schuur van gereedschap

wat u niet meer gebruikt of nog een oude naaimachine van oma op zolder. Ook rolstoelen en lakens zijn zeer welkom. Op de site van de parochie vindt u een uitgebreide lijst van artikelen die welkom zijn.

Als u vragen heeft over de goederen die we inzamelen neem dan contact op met: Riekje Scheer, tel. 0172-588170 of Tineke Heemskerk, tel. 071-3413723 of mail fam.heemskerk@planet.nl

*De werkgroep diaconie*

## Kleurrijk geloven - jaarthema

Dinsdag 17 april, 20.00 uur, De Bron

In de natuur kunnen we verscheidenheid en kleuren vaak waarderen. Bij mensen onderling is dit soms anders. Terwijl we allemaal weten dat mensen van elkaar kunnen verschillen. Die verscheidenheid ontstaat al in het gezin waar je in opgroeit. Het milieu, de mensen waar je mee omgaat, hebben grote invloed op wie je wordt. Heel simpel gesteld: mensen die op hockey zitten hebben vaak een andere achtergrond dan mensen die gaan boksen. Het gaat daarbij niet om beter, hooguit om anders.

Naast het milieu waar je in opgroeit speelt ook de eigenheid van een mens een rol. De een is een gevoelsmens, een ander is meer rationeel ingesteld, de een is extravert, terwijl een ander

meer introvert is. Alle ervaringen en je karakter bij elkaar bepalen ook de manier hoe je met het geloof omgaat. En het zorgt ervoor dat gelovigen onderling verschillende opvattingen kunnen hebben. Deze verschillen worden niet altijd als prettig of uitdagend ervaren. Integendeel in de kerken zien we soms dat mensen zich wat afzetten tegen mensen met een andere manier van geloven. Alsof de overtuiging van een ander gevaarlijk zou kunnen zijn en bestreden moet worden.

Zoals een regenboog echter uit verschillende kleuren bestaat, zo mogen ook wij met onze eigen kleur in de kerk komen. Op dinsdagavond 17 april komen



we in de Bron bij elkaar voor een gesprek over jouw geloofsbeleving. Waar ervaar jij soms iets van God? Is dat in de kerk, in de natuur, tij-

dens een mooi concert of juist in een ontmoeting van mens tot mens? We kijken uit naar deze avond en hopen dat u iets met ons van uw geloofsbeleving wilt delen. En we daardoor elkaar mogen inspireren een kleurrijke geloofsgemeenschap te zijn, passend bij het licht van God. Aanmelden kan al via: [volwassenenencatechese@heilighethomas.nl](mailto:volwassenenencatechese@heilighethomas.nl). Graag tot 17 april!

*De werkgroep volwassenencatechese*

## Vastenactie 2018

*Waterproject Tanzania*

Inmiddels zullen de meeste lezers wel op de een of andere manier kennis gemaakt hebben met het thema waarvoor Vastenactie dit jaar aandacht vraagt. Even ter herinnering nog een korte samenvatting: parochiaan Henk de Boer heeft aan Vastenactie het verzoek gedaan om geld te mogen inzamelen voor een project in Tanzania. Dat heeft Vastenactie goedgekeurd en ook de pastores en het parochiebestuur staan achter deze keuze. In het dorp Melela is in een voormalige boerderij een opleidingscentrum voor nonnen. Zij wonen enkele jaren in het centrum en krijgen daar hun opleiding tot non maar ook een beroepsgerichte opleiding. Als verpleegkundige, arts of leerkracht worden zij uitgezonden naar diverse locaties, waar hun hulp

hard nodig is. De nonnen leven zo veel mogelijk zelfvoorzienend, maar daarvoor is vooral water (schoon water) nodig. Op het ogenblik is er lang niet altijd water beschikbaar. Als professioneel technicus heeft Henk de Boer de kennis om een goedwerkende installatie te bouwen waar regenwater kan worden opgevangen en bewaard voor tijden van schaarste. Een systeem op zonne-energie kan ervoor zorgen dat er goed werkende pompen komen. Henk gaat persoonlijk naar Tanzania om te helpen en toe te zien op de juiste besteding van het geld. Met deze duurzame watervoorziening kunnen de nonnen groenten en mais voor meel verbouwen en is er drinkwater en water voor de persoonlijke verzorging. Tijdens de dia-

conale vieringen is er al wat geld opgehaald en ook de opbrengst voor de sobere maaltijden is voor het project bestemd. Maar er is veel geld nodig. In de Hazerswoudse kernen zijn de vastenactiezakjes bezorgd en deze worden binnenkort opgehaald. In de Alphense parochiekernen is er in de paasvieringen een tweede collecte, die voor dit doel bestemd is. Maar u kunt uw bijdrage ook storten op bankrekening: NL361NGB0006192337 t.n.v. Parochie Heilige Thomas, onder vermelding van 'Vastenactie 2018'. Hartelijk dank.

*Namens de werkgroep MOV/diaconie  
Marchien van de Sande*

**VASTENACTIE**

steunt ons project

## Parochiële Caritas Instelling (PCI)

*Vakantiefonds*

Op Sacramentsdag (weekend 18 juni 2017) is er een collecte gehouden voor het PCI-vakantiefonds. Er is al eerder vermeld dat de opbrengst €1.948,- was. Deze opbrengst is heel bemoedigend en we kunnen hiermee voor enkele kinderen een korte vakantie helpen te betalen.

Omdat op het moment van de collecte de meeste vakanties al waren gepland, is er vorig jaar nog niet veel gebruik gemaakt van dit vakantiefonds. Het merendeel is dus nog in kas. Parochianen die het financieel niet gemakkelijk hebben kunnen een beroep

doen op dit vakantiefonds: "Fonds kinderen op vakantie". (Door de PCI speciaal hiervoor opgericht).

U kunt zich telefonisch wenden tot het parochiesecretariaat of een mail sturen naar [pci@heilighethomas.nl](mailto:pci@heilighethomas.nl), als u het voor uw kinderen mogelijk wil maken om op vakantie of op schoolkamp te gaan.

Mogelijk kunt u er ook gebruik van maken om kinderen aan een werkweek van school deel te laten nemen. De aanvragen worden uiteraard zeer discreet behandeld.

De Parochiële Caritas Instelling (PCI) is

ontstaan uit het armenbestuur en heeft als doel de zeven werken van barmhartigheid in de praktijk te brengen.

Haar belangrijkste taak is dan ook mensen bijstaan bij (financiële) nood in en buiten onze geloofsgemeenschap. U kunt nadere informatie over de PCI vinden op de website van de parochie en wel onder het kopje 'diaconie en pastoraat'.

*Ad Janmaat*

## Liturgie de komende tijd

### Boetevieringen

Deze vieringen zijn er op vrijdag 16 maart om 9.30 uur in de kapel van het Anker en op zaterdag 17 maart om 19.00 uur in de Bonifaciuskerk en in de Engelbewaarderskerk.

### Biechtgelegenheid

Vrijdag 23 maart is er van 17.00 - 18.00 uur in de Bonifaciuskerk de mogelijkheid voor een persoonlijke biecht. Maar het is ook mogelijk om in overleg met pastoor Visser een ander tijdstip af te spreken voor het ontvangen van het sacrament van boete en vergeving.

### Stabat Mater in de Bron

Op 18 maart zal in de Bron in de Eucharistieviering van 11.00 uur het Stabat Mater van J. Rheinberger in zijn geheel gezongen worden door de Broncantorij. Die dag bestaat de 'Vriendschapsclub' van de Bron 20 jaar en dat willen zij in die viering gedenken.

### Vesperviering

Deze wordt in de Bonifaciuskerk gehouden op woensdag 21 maart om 19.30 uur.

### Palmzondag of Passiezondag

Het weekend van 24 en 25 maart staat in het teken van Palmzondag. Dan vieren we in alle parochiekernen de intocht van Jezus in Jeruzalem, met tevens palmwijding, waarmee de Goede Week zal starten. Op Palmzondag is er om 9.30 uur een woord- en communieviering in de Bonifaciuskerk en om 11.00 uur een gezinsviering. In de gezinsviering zullen kinderen een rondgang maken met versierde palmpaasstokken. In de Bron zullen de kinderen vanuit de kinderwoorddienst met palmpaasstokken rondgaan tijdens de viering van 11.00 uur. Om 9.30 uur is er een palmpaasgezinsviering in de Engelbewaarderskerk en om 11.00 uur in de Bernarduskerk.

### Goede Week

- Maandag-, dinsdag- en woensdagavond 26, 27 en 28 maart, zijn er om 19.30 uur korte gebeds- en meditatiemomenten in de Bron.
- Op Witte Donderdag, 29 maart, is er om 19.30 uur zowel in de Bonifaciuskerk als in de Bernarduskerk een Eucharistieviering.
- Op Goede Vrijdag, 30 maart, is er gelegenheid om het lijden en sterven van Christus te gedenken: om 9.30 uur in de kapel van het Anker, om 14.00 uur tijdens de kinderkrusweg in de Bonifaciuskerk en om 15.00 uur tijdens de kruisweg in de Bonifaciuskerk en in de Bron. Om 15.00 uur is er een poppenspel in de Engelbewaarderskerk en 's avonds om 19.30 uur is er een viering in de Bonifaciuskerk en in de Bernarduskerk, en in oecumenisch verband, in de Bron.

- Vanaf 21.15 uur is er een Goede Vrijdagwake in de Bron met als thema 'Stille getuigen,....daadkracht'. Voor meer informatie hierover zie pag. 14 en 15.
- Op Paaszaterdag, 31 maart, is er in alle parochiekernen een viering: om 19.30 uur een familieviering in de benedenzaal van de Bron met medewerking van het Jongerengastkoor uit Hazerswoude-Rijndijk en om 19.00 uur een familieviering in de Engelbewaarderskerk. Om 21.00 uur is in de Bonifaciuskerk en in de Bernarduskerk een Paaswake.



### Pasen

In alle parochiekernen is er een Eucharistieviering op de gebruikelijke tijden. En voor kinderen tot ongeveer zes jaar is er om 11.30 uur "Kruisje dragen" in de Bonifaciuskerk.

### Tweede Paasdag

Op deze dag is er voor alle parochiekernen één Eucharistieviering en wel om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk.

### Presentatieviering vormelingen

Op 7 april om 19.00 uur vindt in de Bonifaciuskerk de presentatie van de vormelingen plaats.

### Eerste communievieringen

Op zondag 8 april vindt in de Bron om 11.00 uur de viering van de eerste communie plaats. Op zondag 15 april om 10.30 uur is er een eerste communieviering in de Bonifaciuskerk, op zondag 22 april om 9.00 uur in de Engelbewaarderskerk en om 11.30 uur in Bernarduskerk.

### Rozenkransgebed

Een overzicht met de plaatsen, de data en de tijden staat elders in dit blad.

### Hemelvaartsdag

Op donderdag 10 mei is er om 9.30 uur een eucharistieviering in de Bonifaciuskerk en om 10.00 uur in het weiland bij de familie Hans en Riny de Boer, Rijndijk 13, Hazerswoude een woord- en communieviering.

### Kinderwoorddienst

Op 22 april is er tijdens de viering van 11.00 uur kinderwoorddienst in de Bron.

Een goede voorbereiding op Pasen gewenst met aansluitend Zalig Pasen.

Gerard Ammerlaan

## 'Mantelzorger...hoe houd je het vol'

10 april 20.00 uur in 'Onder Dak'

Het thema van de avond die de werkgroep Religie en Psychiatrie organiseert is duidelijk. Vanuit de liefde en de aandacht voor een ander zijn er vele mensen zorgzaam voor iemand van wie ze houden. Dat kan een buur, een ouder, een vriend of kennis zijn. Mensen hebben op vele manieren zorg

voor elkaar. Er zijn vele mantelzorgers, zoals ze ook wel genoemd worden. De zorg voor een ander uit liefde kan ook zijn tol vragen. De vraag die dan speelt is: houd je het vol? Vanuit verschillende disciplines (o.a. Tom in de buurt, mantelzorgers, GGZ, cliëntenraad) zullen we op deze vraag ingaan. U als man-

telzorger, vrijwilliger van een bezoekgroep of geïnteresseerde, bent van harte uitgenodigd op dinsdag 10 april om 20.00 in "Onder Dak", Dorpsstraat 57, Koudekerk a/d Rijn. We heten u dan van harte welkom.

Pastoraal werker Lâm

## Liturgische achtergrond van....

### *De boeteviering*

Er wordt vaak wat lacherig gedaan over het biechten. Dan klinken er verhalen van lang geleden: over het snoepen uit de suikerpot, over steeds weer hetzelfde rijtje opzeggen, over wat er in de biechtstoel gezegd was. Meestal gaan die verhalen niet verder dan dat. Ze betreffen bijna niet de belangrijkste elementen van de biecht: dat is de boete en verzoening. Dat 'Sacrament van boete en verzoening' – zo heet de biecht in de officiële kerkelijke taal – is in de Kerk altijd aanwezig geweest, zij het dat de vormgeving in loop van vele eeuwen meermalen veranderd is. Zo lag in de begintijd van de Kerk het hoofddaccent niet op het opsommen van de zonden, maar op de opgelegde boete en op de verzoening. Door boetvaardig te zijn vond men z'n plaats te-

rug binnen de gemeenschap. Het is wel zeker dat de biecht in onze tijd opnieuw aan een herziening van de vormgeving toe is.

In alle godsdiensten – ook de niet-christelijke – komen woorden(gebeden) en daden voor om God vergeving te vragen en boete te doen. Er is schuld, maar ook vergeving; en die wordt aan mensen gegeven. Hiervoor is in alle godsdiensten een eigen ritueel. Het is dan ook een gemis, dat in de katholieke kerk sinds het nagenoeg verdwijnen van de biecht er niets meer is als apart ritueel van boete en vergeving. Bij elkaar komen rond Schrift en Tafel op de zondag is een groot goed, maar kan toch niet de enige vorm van het liturgisch beleven van je geloof zijn. Het kerkelijk vieren kent nog zoveel meer vormen.

Misschien is het goed om nog eens te wijzen op de boetevieringen die kort vóór Pasen en Kerstmis in een aantal van onze parochiekerken gehouden worden. Zulke vieringen laten zien dat we als zondige mensen voor God staan en leven van vergeving. We ondersteunen daarin elkaar om tot heilheid van onze mensengemeenschap te komen. We laten zien een halt te willen roepen tegen zonde en kwaad, en te willen leven vanuit liefde en barmhartigheid. En we mogen daarin horen dat God ons verlossing schenkt. De gelegenheid voor een persoonlijke biecht blijft bestaan, maar de deelname aan de gemeenschappelijke boeteviering verdient een extra stimulans.

*Ruud Visser, pastor*

## Hemelse koffie met ....

Ook op het parochiecentrum van de Bonifacius hebben we hemelse koffie. Daar mocht ik Marie-Anne Dekkers – van den Dool mee verwelkomen. Over de 1e vraag 'Wie ben je?' moest ze wel even nadenken, want het antwoord op die vraag is voor haar een continue zoektocht. "Ik ben niet statisch, ik verander en ontwikkel. Daarom is het antwoord lastig te geven. In essentie wil ik graag mezelf zijn en blijven, maar wat is dat?" En met een lach: "Maar om het simpel te houden: Ik heet Marie-Anne (42 lentes) en ben getrouwd met Eric-Jan Dekkers. Wij hebben twee kinderen. Naast het zorgen voor ons gezin werk ik als parttime consultant in de bouw- en vastgoedsector."



worden beslissingen steviger gefundeerd. In het zoeken naar je plaats in het groter geheel van de wereld, komen spreuken en teksten naar boven waar ik me aan vast kan houden. Het geloof geeft richting en doel in het leven. Zoals ik het gevoel heb dat ik een taak heb binnen ons gezin, maar ook naar de mensen om mij heen. De wereld beziet het wellicht dat ik máár parttime functioneel ben, maar ik voel dat "er zijn" mijn huidige opdracht is en daar ben ik fulltime in verschillende vormen mee bezig. Maar ook dat is niet statisch, en de situatie zal ook wel weer veranderen naarmate de kinderen ouder worden en er andere dingen op mijn pad komen. Het geloof heeft me wel altijd het besef van dienstbaarheid gegeven wat voor mij betekent dat ik in relatie wil staan met anderen, want de wereld draait niet alleen om mijzelf."

leven. Zij zijn mij voorgegaan in de vragen van hun tijd, en hoewel een andere tijd, een aantal (levens) thema's zijn dezelfde gebleven. De tijdsgeest waarin zij volwassen werden was zo anders dan nu. Zo waren de enorme vrijheden die wij vrouwen nu hebben, in die tijd niet vanzelfsprekend. Horen hoe zij zaken hebben opgelost dat vind ik bemoedigend en leerzaam. Hun levensverhalen zijn voor ons, vrouwen van nu, dan ook nog relevant en zeer waardevol. Zij inspireren mij om door te zetten, ook als het moeilijker wordt."

Marie-Anne, dank voor ons heerlijke gesprek waardoor ik je beter mag kennen.

*Pastoraal werker Lâm*

### *Een hemels moment*

"Er zijn zoveel hemelse momenten in mijn leven. Bijvoorbeeld het ontmoeten van Eric-Jan. Bij hem had ik op een bepaald moment het gevoel: met jou word ik oud. Bij hem was er het gevoel van veiligheid, in de zin van jezelf kunnen zijn. Ook onze kinderen geven mij hemelse momenten wanneer we bij elkaar zijn. De kleine momenten waarop er een vertrouwensrelatie gevoeld wordt. Ook het gevoel van je gedragen voelen in moeilijke situaties zijn hemelse momenten, zoals bij het overlijden van mijn vader. Zo mooi om te ervaren dat je er niet alleen voor staat en daar ook de kracht voor krijgt."

### *Jezus is voor mij...?*

"Plat gezegd: een rolmodel in het mens-zijn." Alle stadia van het mens-zijn heeft hij doorlopen. Ook de donkere nachten en momenten van eenzaamheid. Jezus betekent hoop. En liefde. De liefde met vele gezichten. Kijk maar naar de verschillende relaties die wij mensen kunnen hebben met elkaar. Hij was dienstbaar, zonder zichzelf of beter gezegd zijn opdracht te verliezen. Ik vind Jezus daarom fascinerend.

### *Wat betekent het geloof voor je?*

"Het geloof is voor mij het fundament. Daar bouw ik mijn bestaan op. Daarnaast is het ook een toetssteen voor keuzemomenten. Het biedt mij een waarden- en normenkader. Daardoor

### *Wie inspireert jou?*

"Voor mij is dat een groep van mensen, namelijk de ouderen zoals bijvoorbeeld de dames van het secretariaat die ik zo af toe bij de koffie spreek. Wat ze allemaal hebben meegemaakt in hun

## Sacrament van het Vormsel

Twintig tieners in onze parochie bereiden zich voor op het sacrament van het Vormsel. En dat gaat hartstikke leuk! Er is een groep die zich voorbereidt in Hazerswoude en een groep in Alphen. Daarnaast gaan we regelmatig samen op pad. Zo gaan we binnenkort naar de blauwe zusters in Den Haag en de Ark gemeenschap in Gouda en later naar de Vuurdoop in Rotterdam. Op zaterdagavond 7 april is om 19.00 uur de presentatieviering van alle vormelingen uit de H. Thomasparochie in de Bonifaciuskerk. En op zaterdagavond 16 juni ontvangen de tieners het sacrament van het Vormsel van Mgr. van den Hende, bisschop van Rotterdam. Dit jaar vindt deze viering plaats in de Bonifaciuskerk. We hopen dan velen van u te mogen begroeten!

## 25<sup>e</sup> Pinksternoveen Het Groene Hart

Hoogfeesten in de katholieke kerk kennen hun voorbereidingstijd. Zo heeft Kerstmis de Advent en Pasen de Veertigdagentijd. Voor Pinksteren bestond er eigenlijk niets.

25 jaar geleden heeft de toenmalige deken van het dekenaat Alphen aan den Rijn, L.P. Peeters, aan deze voorbereiding gestalte gegeven door een Pinksternoveen in het leven te roepen. In navolgingen van de leerlingen van Jezus komen wij gedurende negen dagen bij elkaar voor een woord- en gebedsviering, waarin leden van de liturgische werkgroepen voorgaan. Om net als de leerlingen van Jezus met elkaar biddend, zingend en luisterend naar Zijn woord, ons voor te bereiden op de komst van de heilige Geest. Dit jaar een Pinksternoveen met een

feestelijk tintje, want we vieren de 25<sup>e</sup> editie van deze noveen. Er is gekozen voor het thema: Zijn Geest, mijn vuur, waarin de vrijwilligers uitgenodigd worden uitdrukking te geven aan hoe zij geïnspireerd zijn en blijven door de H. Geest en wat Hij voor hen betekend. De eerste (gezamenlijke) viering van deze Pinksternoveen vindt plaats op vrijdag 11 mei om 19.30 uur in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. Vervolgens lopen de vieringen langs 2 routes door het Groene Hart, met als feestelijke afsluiting een gezamenlijke slotviering op zaterdag 19 mei om 19.00 uur in de Bonifaciuserk te Alphen aan den Rijn, waarin pastor L.P. Peeters zal voorgaan. Wij willen u allen van harte uitnodi-



gen deel te nemen aan deze noveen, om één of meerdere avonden met ons mee te trekken. U zult verrast worden door de diversiteit en de creativiteit waarmee de vieringen tot stand zijn gekomen. Na afloop van iedere viering is er ook gelegenheid om elkaar persoonlijk te ontmoeten en met elkaar na te praten bij een kopje koffie of thee.

U bent van harte welkom!

Een overzicht van de vieringen vindt u elders in dit blad en op de website [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl), noteer ze alvast in uw agenda en graag tot ziens!

*Namens de werkgroep  
Pinksternoveen Het Groene Hart,  
Willie Toor en Bep Willers- van  
Oostwaard*

## ROUTE PINKSTERNOVEEN 2018

Vrijdag 11 mei 19.30 uur

H. H. Petrus en Paulus – Noordeinde 26 - Aarlanderveen

H. Joannes de Doper A.P. van Neslaan 50 Boskoop	19:00 uur	Zaterdag 12 mei	19:00 uur	H. Bavo Leidseweg 4 Oud Ade
Kerkelijk Centr de Bron Troubadourweg 2 Alphen a/d Rijn	<b>10:00 uur</b>	Zondag 13 mei	<b>11:00 uur</b>	Iipse de Bruggen locatie Hooge Burch Spoorlaan 19 Zwammerdam
HH. Engelbewaarders Dorpstraat 248 Hazerswoude-Dorp	19:30 uur	Maandag 14 mei	19:30 uur	O.L.V. Hemelvaart Dorpstraat 37 Nieuwkoop
De Lichtkring Amerikalaan 91 Alphen a/d Rijn	19:30 uur	Dinsdag 15 mei	19:30 uur	H. Johannes Geboorte Noordeinde 28 Zevenhoven
H. Petrus en Paulus Dorpsweg 24 Reeuwijk-dorp	19:30 uur	Woensdag 16 mei	19:30 uur	Gereformeerde Kerk Oostkanaalkade 2 Ter Aar
St. Johannes Onthoofding Oosteinde 23 Moordrecht	19:30 uur	Donderdag 17 mei	19:30 uur	H. Adrianus Langeraarseweg 90 Langeraar
Samenwerkende kerken HAPIS Plein Ned. Herv. Kerk Haastrecht	<b>20:00 uur</b>	Vrijdag 18 mei	19:30 uur	Kerk Protestantse Gemeente Dorpsstraat 49 Leimuiden

Zaterdag 19 mei 19.00 uur

St. Bonifacius - Paradijslaan 6 - Alphen aan den Rijn

## Jordaniëreis

Na de aankondiging van de reis naar Jordanië, die we vanuit onze parochie in oktober willen gaan maken, hebben zich al heel wat parochianen aangemeld. De reis gaat daarom door. Van 9 t/m 17 oktober zal de reis plaatsvinden. De groep zal langs wegen in de woestijn trekken, waarop Mozes met

zijn volk ging en langs plaatsen waar Jezus in het Overjordaanse geweest is. Hoogtepunt zal ongetwijfeld zijn het bezoek aan de dode stad Petra met haar vele bezienswaardigheden. Maar het belangrijkste op zo'n reis is het gezelschap met elkaar. Verdere informatie over deze Jordaniëreis wordt gegeven op zondagavond 15 april a.s. om 20.00

uur in de Jozefzaal aan de Paradijslaan in Alphen aan den Rijn. Mocht u zich willen aansluiten bij deze reis en u nog niet hebben opgegeven, dan is er wellicht nog plaats en bent u welkom op deze informatieavond. Maar graag dan eerst uw komst aanmelden bij het centraal secretariaat van de parochie: [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

## SamenLoop voor Hoop

26 en 27 mei 2018

SamenLoop voor Hoop van KWF is een 24-uur durende wandelestafette om stil te staan bij de voortdurende strijd tegen kanker. Net als vorige keren wordt er gewandeld in Park Rijnstroom, van zaterdag 26 mei 14.00 uur tot zondag 27 mei 14.00 uur. Parochie H. Thomas doet mee tussen ca. 80 andere teams. Er loopt steeds minimaal 1 teamlid mee over een parcours van ongeveer 450 meter.

Hoogtepunten van de 24 uur zijn:

- de openingsronde met (ex)-kankerpatiënten;
- de kaarsceremonie (zaterdag ca. 22.30 uur) waarbij het gehele parcours is verlicht met kaarsen in de versierde kaarsenzakken, die vooraf zijn verkocht;
- de slotronde op zondag 27 mei.

Deelname kost 10 euro per persoon. Kaarsenzakken kunnen worden gekocht (5 euro per stuk) bij de contactpersonen in de verschillende paro-

chiekernen. Daarop kunt u uw eigen herinneringen, wensen, tekeningen enz. zetten ten aanzien van of ter herinnering aan (ex)-kankerpatiënten.

De contactpersonen zijn:

*Voor de Bron*

Marchien van de Sande,

tel: 06-53594721, marchien@online.nl

*Voor de HH. Engelbewaarders*

Toos den Boer, tel: 0172-580817,

mthdenboer@hetnet.nl

*Voor de H. Michael en H. Bernardus*

Elly van Diggele, tel: 071-3415190,

fam.diggele@casema.nl

*Voor de St. Bonifacius*

Jan Volkers, tel: 0172-474625,

rietjan@icloud.com

Wilt u bij aanmelding aangeven welke tijd(en) u wilt lopen, en ook hoeveel kaarsenzakken u eventueel wilt aanschaffen?



24-uurs wandelestafette

Loop mee en sta stil bij kanker

Tijdens de kaarsceremonie (zaterdag 22.15 uur-23.15 uur) kan er niet gewandeld worden.

Ons verzamelpunt is net als vorige keren een partytent, die bij de hoofdingang van Park Rijnstroom gelijk rechts staat. Deelnemers krijgen in de week voor de loop bericht met de gemaakte afspraken.

Als u niet mee kunt wandelen, kunt u ons team ook steunen met een gift. Neem daartoe contact op met Jan Volkers (0172-474625).

## Rozenkransgebed in de maand mei

In de parochiekernen van parochie Heilige Thomas wordt in de maand mei, de Mariamaand, de rozenkransgebeden. Onderstaand de juiste dagen en tijden.

HH. Engelbewaarderskerk	dinsdag	19.30 uur	1, 8, 15, 22 en 29 mei
Het Anker	donderdag	19.00 uur	3, 17, 24 en 31 mei
St. Bonifaciuskerk	donderdag	19.00 uur	3, 17, 24 en 31 mei



## Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	20 maart, 3 en 17 april, 1 mei
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	21 maart, 11 april
Driehoorn	donderdag	09.30 uur	elke week, ook op Witte Donderdag
	Goede Vrijdag	15.00 uur	30 maart aangepaste tijd Kruisweg
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week
Driehof	Witte Donderdag	11.15 uur	29 maart aangepaste tijd.
	vrijdag	11.00 uur	elke week, geen viering op Goede Vrijdag en Koningsdag
	vrijdag	19.00 uur	23 maart, 13 april, 4 mei weeksluiting
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	elke week, 16 maart Boeteviering
	Goede Vrijdag	09.30 uur	30 maart Kruisweg
Rietveld	zaterdag	11.00 uur	7 april, 5 mei
Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	24 maart Palmпасen, 31 maart Pasen
			21 april Ziekenzalving
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week
	Witte Donderdag	18.30 uur	29 maart
	Goede Vrijdag	16.30 uur	30 maart Vesper
	Stille Zaterdag	19.00 uur	31 maart Paaswake
	Pasen	11.00 uur	2 april
			8 april m.m.v. Hoge Burch Inclusiekoor
			15 april m.m.v. zanggroep

## Overzicht vieringen parochie heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 17 mrt	5e zondag Veertigdagentjd	19.00u Boeteviering Samenzang	
Zo 18 mrt		09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij met Stabat Mater
Di 20 mrt			
Wo 21 mrt	Vesperviering	19.30u Vesperviering Cantor	
Za 24 mrt	Palmzondag	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 25 mrt		09.30u Woord- en communieviering Samenzang 11.00u Gezinsviering	11.00u Woord- en communieviering/ Palmliturgie Broncantorij Kinderwoorddienst
Ma 26 mrt			19.30u Gebedsviering
Di 27 mrt			19.30u Gebedsviering
Wo 28 mrt			19.30u Gebedsviering
Do 29 mrt	Witte Donderdag	19.30u Eucharistieviering In Between	
Vr 30 mrt	Goede Vrijdag	14.00u Kinderkruisweg 15.00u Kruisweg 19.30u Gebedsviering In Between	15.00u Kruismeditatie 19.30u Oecumenische gebedsdienst Oecumenisch koor
Za 31 mrt	Stille zaterdag	21.00u Eucharistieviering In Between	19.30u Familieviering Jongerengastkoor
Zo 1 april	1e Paasdag	09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor <b>11.30u</b> Kruisje dragen	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Ma 2 april	2e Paasdag	<b>10.30u</b> Eucharistieviering Samenzang	Zie Bonifaciuskerk
Vr. 6 april	1e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 7 april	2e zondag van Pasen/ Beloken Pasen	19.00u Presentatieviering vormelingen van hele parochie	
Zo 8 april		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u 1 <sup>e</sup> communieviering Bronzangertjes
Za 14 april	3e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoor	
Zo 15 april		<b>10.30u</b> 1 <sup>e</sup> communieviering	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 21 april	4e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering In Between	
Zo 22 april		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Za 28 april	5e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 29 april		09.30u Eucharistieviering jubileum Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Vr 4 mei		19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 5 mei	6e zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 6 mei		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Vrijwilligers koren
Do 10 mei	Hemelvaartsdag	09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	
Za 12 mei	7e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 13 mei		09.30u Eucharistieviering Samenzang	<b>10.00u</b> Gebedsviering/Pinksternoveen Oecumenisch koor Kinderwoorddienst



## zaterdag 17 maart t/m zondag 13 mei 2018

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
19.00u Boeteviering Cantors			Za 17 mrt
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor	Jer. 31, 31-34 Joh. 12, 20-33	Zo 18 mrt
19.30u Kruisweg			Di 20 mrt Wo 21 mrt
		Jes. 50, 4-7 Mc. 14,1-15,47	Za 24 mrt
09.30u Gezinsviering De Toekomst	11.00u Eucharistie-/Familieviering Bernarduskoor		Zo 25 mrt
			Ma 26 mrt Di 27 mrt
			Wo 28 mrt Do 29 mrt
19.30u Zie Bernarduskerk	19.30u Eucharistieviering Cantu		
15.00u Kinderkruisweg De Toekomst 19.30u Zie Bernarduskerk	19.30u Goede Vrijdagviering St. Ceciliakoor		Vr 30 mrt
19.00u Familieviering De Toekomst 21.00u Zie Bernarduskerk	21.00u Paaswake Cantu		Za 31 mrt
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor	Hand.10, 34a+37-42 Joh. 20, 1-9	Zo 1 april
Zie Bonifaciuskerk	Zie Bonifaciuskerk		Ma 2 april
			Vr. 6 april
19.00u Woord- en communieviering Cantors			Za 7 april
09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor	Hand. 4, 32-35 Joh. 5, 1-6	Zo 8 april
			Za 14 april
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor	Hand. 3, 13-15,17-19 Lc. 24, 35-48	Zo 15 april
			Za 21 april
<b>09.00u</b> 1 <sup>e</sup> communieviering De Toekomst	<b>11.30u</b> 1 <sup>e</sup> communieviering Kinderkoor	Hand. 4, 8-12 Joh. 3, 1-2	Zo 22 april
			Za 28 april
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 29 april
			Vr 4 mei
19.00u Eucharistieviering Cantors		Hand. 10, 25-26,34-35, 44-48 Joh. 15, 9-17	Za 5 mei
09.30u Woord- en communieviering De Toekomst	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 6 mei
10.00u Zie Bernarduskerk	<b>10.00u</b> Weilandviering Rijndijk 13, Hazerswoude		Do 10 mei
		Hand. 1, 15-17,20a,20c-26 Joh. 17, 11b-19	Za 12 mei
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 13 mei



## Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk  
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)  
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur  
**Let op:** adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,  
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn  
*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## In en om de kerk

In en om de kerk wordt nog steeds hard gewerkt. Het schoonmaken, repareren en witten van de kerkmuren is een hele klus maar het vordert gestaag. Vooral het opzetten van de steiger is een hele klus, dan merk je pas hoe hoog zo'n kerk is. Bij de laatste storm was er ook nog een enorme kastanjeboom omgewaaid. De boom lag ook nog half in de Rijn maar met vereende krachten is de boom op het droge gehaald, in stukken gezaagd en is richting diverse kachels gegaan. Verder was er gelukkig geen stormschade. In de tuin is natuurlijk nog veel te snoeien en op te ruimen. Straks moet er ook weer ge-

maaid worden. Dus de tuinclub zoekt nog wel wat versterking. Er wordt gewerkt op vrijdagmorgen en om 10.00 uur is er koffie met meestal appeltaart of soms perentaart.

Dan hebben we nog het verhaal van de clivia die nu prachtig in bloei staat. De clivia was een paar jaar geleden in de hal van de pastorie gezet en heeft wel eens gebloeid. Vorig jaar zat de plant dik onder het stof en werd buiten gezet in een lekker re-



gentje maar helaas ging het, en het was toch al april, die nacht flink vriezen. Nou dat was niet best voor de plant en die is ergens in de tuin beland. In oktober is toch weer eens iemand op zoek gegaan naar de plant, de dode bladeren zijn er uit geknipt en de plant werd weer in de hal gezet. En nu staat de plant in volle glorie weer in bloei. Opnieuw tot leven gekomen. Het is eigenlijk een paasverhaal.

## Wat vliegt de tijd



Even terugkijken op de ouderencontactmiddag van 13 februari. Buiten is het bar koud en een harde wind. Binnen een gezellig ontmoeten. Eerst drinken we koffie met wat lekkers achter in de kerk, daarna het levensverhaal van pastor Sjoerd Zuidersma. Hij vertelde, hoe hij tijdens vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika geraakt is door jonge medevrijwilligers om hem heen. Terug in Ne-

derland heeft hij niet meer voor de sport gekozen, maar zie: pastoraal werker in onze parochie. Mag ik het zeggen: "wij boffen." Dank je wel Sjoerd. Daarna volgt een korte toelichting over het hongerdoek, dat al in de kerk hing, en over de bossen zelfgemaakte bloemen. Deze bloemen geven tijdens de 40 dagentijd kleur aan ons leven. Daarna gaf Henk de Boer een presentatie over het vastenactieproject, duurzame watervoorziening voor Melela, Tanzania. Wie kan dat beter dan Henk, die soms wel twee keer per jaar naar Tanzania gaat om daar te helpen. En zoals

hij zei: "die zusters, ik bewonder ze om hun inzet voor hun landgenoten." En toen naar de Rijnzaal. Vastenavond: kaarten, mens erger je niet, rummikub, solitair. Gezellig, de tijd vloog om. Voor je het wist was het 5 uur. We zaten nog even na te praten, het laatste restje wijn op te maken. "Volgend jaar weer zo? Ja, en dan weer op de dag van Vastenavond. En we noemen het voortaan niet meer ouderencontactmiddag, maar CONTACTMIDDAG."

*Zorg en Aandacht*

## Vreemdelingen onder ons

Misschien heeft u ook de laatste weken op de tv iets gezien of gevolgd over emigranten. Zo keek ik op vrijdagavond 23 februari "Vaarwel Nederland". Deze keer waren het emigranten naar Canada. Ik ken best veel geëmigreerde mensen en ik weet van nabij hoe heftig het is als er iemand uit je familie weg gaat om ergens anders een nieuw bestaan op te bouwen. Ik hoor mijn tante nog tegen haar dochter zeggen voordat ze naar Australië vertrok: "zoek daar ook de kerk op, want dan ontmoet je mensen en je hoort ergens bij." Ook in dat tv-programma hoorde ik mensen zeggen: "ons geloof en de kerk hebben ons geholpen om het hier te redden."

Nu hebben we ook in ons land te maken met nieuwe Nederlanders die veelal op de vlucht voor oorlog en geweld in ons land een nieuw leven proberen

op te bouwen. Er zijn vanuit Syrië en Irak veel Christenen gevlucht en, hoe herkenbaar, zij zoeken elkaar op en in het geloof en in de kerk ontmoeten ze nieuwe mensen, vinden zij als het ware een nieuwe familie. Daarom is er een Arabische Theologische school gestart en elk tweede weekend van de maand wordt de cursus gegeven in een van de gebouwen van de PKN in Koudekerk of in de pastorie bij de Bernarduskerk.

De dankbaarheid van de cursisten is groot. Niet alleen voor het gebruik van een van onze gebouwen maar ook naar de logeeradressen, waar een aantal cursisten, dat van ver komt, gastvrij wordt ontvangen. De cursus, die in het Arabisch wordt gegeven, is zeer intensief en vraagt veel van de mensen. Ze zorgen voor hun eigen eten en Len Bösecke is er altijd om de mensen te ontvangen en zorgt dat de

koffie en de thee klaar staat en coördineert het logeren. En natuurlijk is altijd Akram Swaki er die als eerste hier in de buurt begonnen is om Arabischsprekende vluchtelingen bij te staan. De docenten komen overal vandaan, uit Engeland of zoals de laatste keer uit Egypte. Tijdens zijn verblijf in Nederland heeft hij, naast de cursisten, nog vele andere mensen ontmoet en iets voor ze betekend. Op zondag 11 februari was er bij de 'Vergadering van gelovigen' aan de Dillenburgstraat in Alphen aan den Rijn een kerkdienst waarbij veel Arabische sprekende christenen aanwezig waren. Het is mooi dat we als kerken langs de Rijn aan deze mensen gastvrijheid kunnen geven en dat er mensen zijn die hun hart en hun huis voor hen openstellen.

*De werkgroep diaconie*

## De Toonbank

Een paar maanden geleden vroegen we in het parochieblad om buitenlands geld voor de Toonbank. We bedoelen dan geld munt of papier wat nog ergens in een portemonnee zit of in een laatje ligt. Dit geld wordt omgewisseld en met het geld worden goede doelen ondersteund. Er kwam al veel geld binnen waarvoor hartelijk dank. Maar als u nog iets heeft de bus staat nog altijd achter in de kerk.

*De werkgroep diaconie*

## Palmzondag

De dag dat nieuwe palmtakken gewijd worden is ook de dag van de palmpaasstocken. In de Bernarduskerk is die zondag om 11.00 uur een familieviering, waarin we hopelijk ook veel kinderen met hun palmpaasstocken mogen begroeten. Op de basisschool worden vaak Palmpaasstocken gemaakt, maar je kunt natuurlijk ook gewoon thuis een palmpaasstock maken en er mee naar de kerk komen. Het aardige is om na

afliep van de kerkdienst de palmpaasstock aan iemand te geven of bij iemand te brengen.

*De pastoraatgroep,  
werkgroep  
gezinsviering*



## Lief en Leed

18 januari 2018 overleed Wim Blakenburg. Hij woonde jarenlang in Koudekerk. Vorig jaar verhuisde hij met zijn vrouw naar de Driehof in Hazerswoude-Dorp. Hij werd 84 jaar. De afscheidsdienst was in "De Waard" waarna hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.

Siem Hoogeveen werd 86 jaar en hij overleed in De Driehof, waar hij 5 jaar woonde en zijn vrouw Bep hem elke dag bezocht. De uitvaart was vanuit de Bernarduskerk, waarna zijn gezin hem begeleidde naar het crematorium.

Cor Kraan overleed in Rhijndael; hij werd 94 jaar geleden op de molen in de Groenendijkse polder geboren en de molen werd bij zijn overlijden op 27 februari in de rouwstand gezet. Na een avondwake in de Bernarduskerk was de volgende dag de crematie in Alphen aan den Rijn.

27 februari 2018 overleed Cornelia Maria Wansinck-van Schie. Zij werd 91 jaar. De uitvaart was in de Bernarduskerk waarna zij bij haar man begraven werd op de Algemene Begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.

*Dat zij rusten in vrede.*

## Bedevaarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

\*\* Een één-daagse bedevaart op zaterdag 9 juni 2018. Kosten € 55.-

\*\* Een vijf-daagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 11 mei t/m dinsdag 15 mei 2018. Kosten € 265.-

\*\* Een twee-daagse bedevaart op 26 en 27 mei 2018. Kosten € 120.-

Opgave en verdere informatie over het programma bij A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015- 3693148, e-mail: paula\_opstal@hotmail.com of G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl. U kunt ook de website raadplegen [www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl](http://www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl)



## Weet je dat.....

- ... het op Aswoensdag een mooie oecumenische viering was.
- ... er wat verwarring was met de palmtakken.
- ... verdorde takken zijn om te verbranden.
- ... er op palmzondag weer nieuwe groene takken zijn.
- ... met palmzondag ook de klok een uur vooruit gaat.
- ... Henk de Boer gelukkig in het land is.
- ... toen de klok teruggezet moest worden in oktober
- ... Henk in Tanzania was.
- ... niemand wist hoe je de klok terug moest zetten.
- ... de Groenendijk daarom nog twee weken langer zomertijd had.
- ... inmiddels meer mensen weten waar de klok en de klepel hangen.
- ... in de Goede Week de vieringen dit jaar in de Bernarduskerk zijn.
- ... dit zijn dus Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake.
- ... de koren uit Hazerswoude-Dorp dan zullen zingen.
- ... op zondag 22 april om half 12 in een feestelijke viering een groep jongens en meisjes hun eerste H. Communie zullen doen.





## Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248  
2391 CK Hazerswoude-Dorp  
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)  
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften  
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn  
Kerkbijdrage  
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Vanuit de kern

In de commissie van beheer wordt nog steeds gezocht naar een opvolger van Piet van Leiden. Er zijn met een aantal parochianen gesprekken gevoerd, maar om verschillende redenen hebben zij aangegeven op dit moment niet beschikbaar te zijn voor een functie in de commissie van beheer. Misschien zijn er toch parochianen die wij nog niet benaderd hebben, maar zich wel in willen zetten voor het mooie werk in een geloofsgemeenschap. Laat gerust wat van u/je horen, want een levendige geloofsgemeenschap is alleen in stand te houden als er voldoende 'helpende handen' zijn. En het zijn echt niet alleen bestuursfuncties, want ook voor wat meer praktische zaken is hulp meer dan welkom.

Een aantal weken geleden is de eerste Parochiekernraad (PKR) van dit jaar geweest (er zijn er drie in een jaar). In de PKR komen de diverse werkgroepen, het pastoraal team, de commissie van beheer en een aantal gekozen parochianen bij elkaar. Zij wisselen informatie met elkaar uit en regelmatig wordt er een bepaald thema besproken. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle parochianen. Dus als u/je een PKR wilt bijwonen: van harte welkom. De eerstvolgende is op dinsdag 29 mei a.s. om 20.00

uur in het parochiecentrum. En in dit geval zou ik zeggen: bij twijfel, gewoon doen!



De renovatie van de toren is nu echt afgerond. Met het schilderen van de engelen, aan de voorkant van de kerk, is het laatste werk gereedgekomen. De toren kan er zo weer tientallen jaren tegenaan. Alle lof voor de samenwerking met het bouwteam en de betrokkenheid van vele parochianen. En positief is dat, ondanks enkele tegenvallers, de eindafrekening bijna 2.500 euro onder de begroting is uitgekomen.

In de Mariakapel zijn de openstaande toegangsdeuren vervangen. Ze waren sterk aangetast door houtrot. Op het priestergraf is de steen teruggeplaatst. Hij is schoongemaakt, gerepareerd en van tekst voorzien na het overlijden en de bijzetting van pater Emil Lau.

Inmiddels zitten we midden in de Veertigdagentijd voor Pasen. De tijd van bezinning en aandacht voor een ander. Speciale aandacht wordt dan ook gevraagd voor het Vastenactieproject 2018. Het realiseren van een watervoorziening voor het opleidingsinstituut van de zusters Mgololo in Melela in Tanzania. Er is veel aandacht voor het vastenactieproject op verschillende ma-

nieren. O.a. de sobere maaltijd, het vastenzakje, de koffiestop bij A.H. zijn bestemd voor het project. Op vele manieren kunt u een bijdrage leveren aan een mooie opbrengst voor het vastenactieproject, zodat dit, in samenwerking met Henk de Boer, gerealiseerd kan worden.

Het jaarthema voor onze parochie is 'Geef het leven kleur'. De tuinploeg verdient in dit kader een compliment. Deze groep vrijwilligers staat iedere vrijdagmorgen paraat om al het groen rondom het kerkgebouw, de tuin en het kerkhof te onderhouden. En snoei geeft bloei. Zij hebben in de tuin een veelvoud aan bollen gepoot, zodat in het voorjaar de kleuren ons tegemoet komen. Als de lente aanbreekt, breng dan gerust een bezoekje aan de parochietuin, die met veel zorg wordt onderhouden.

Tot slot ontvingen wij onlangs het bericht van Sjaak Wortman dat hij aan het eind van het (kaart)seizoen stopt met zijn werkzaamheden op het secretariaat. Begonnen in 1987 is hij bijna dagelijks op het secretariaat. In het volgende parochieblad komen we er op terug (en leest u de eerste alinea er nog eens op na).

*Namens de commissie van beheer,  
Andries Kerkvliet*

## Ouderencontactmiddag

Op donderdag 22 februari werd de jaarlijkse contactmiddag gehouden voor parochianen van 80 jaar en ouder van de geloofsgemeenschap van de HH. Engelbewaarderskerk. Het weer was goed, het zonnetje scheen en daarom vonden velen de weg naar gebouw de Regenboog, waar de koffie en thee met wat lekkers al klaarstond en extra stoelen aangesleept moesten worden.

Na het openingswoordje van pastor Zuidersma vertoonde de heer Piet Bos met behulp van de heer Anton van der Linde namens het Historisch Museum Hazerswoude mooie beelden van ons dorp in vroeger jaren. Hij begon aan de

Loete en vervolgens het dorp door, via Klein Giethoorn, de Voorweg, Dorpsstraat en Westeinde naar de Westzijdeweg. Onderweg kwamen legendarische figuren voorbij, denk b.v. aan Dr. Meijst en Geert Zwaan en daarbij kon hij leuke anekdotes vertellen, zodat er veel werd gelachen.

Het werd een heel gezellige middag waarbij sommigen ook meer wisten te vertellen over bepaalde foto's zodat het museum er ook nog wijzer van werd. Na nog een drankje en een hapje werd de middag door pastor Zuidersma afgesloten.

*Conny van Dijk, diaconie*

## Dienst van de stuurgroep Diaconie

April Anneke Koeckhoven  
tel.: 588260  
Mei Conny van Dijk  
tel.: 588554

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.



## Voor de kinderen

Data i.v.m. Goede Week HH. Engelbewaarderskerk:

- Dinsdag 20 maart: 15.00u, dus na school, Palmpaasstokken versieren in het parochiecentrum van de HH. Engelbewaarderskerk.
- Zondag 25 maart: 9.30u Palmvasen, gezinsviering. Neem je versierde Palmpaasstok mee.
- Vrijdag 30 maart: 15.00u Poppen- spel: kruisweg voor kinderen.

In de HH. Engelbewaarderskerk is op vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, van 15.00 uur-15.30 uur een speciale kinder-kruisweg middels een poppenspel. Aan de hand van 6 staties wordt het lijden en sterven van Jezus uitgebeeld. Met het jeugdkoor De Toekomst zingen we een paar toepasselijke liedjes. Na

iedere statie wordt er een kaars gedoofd. De kerk voelt koud en erg leeg aan, de godslamp brandt niet, het tabernakel is open; het is een bijzondere ervaring. Velen worden op deze wijze geraakt. Jezus lijdt en sterft aan het kruis. Met Pasen stapt Jezus over het lijden heen, staat op uit de dood, dan is het feest. Indrukwekkend om die verschillen in emoties mee te maken.

Kinderen kunnen *tevorens een kruisje kleuren en versieren en dat kruisje vervolgens meenemen naar de viering (zie website [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)). Ook fijn als de kinderen bloemen mee-*



*nemen om bij het kruis van Jezus te leggen. Naderhand zal de doopvont met deze bloemen versierd worden. Vriendjes en vriendinnetjes, papa's en mama's, oma's en opa's, Goede Vrijdag is niet voor*

*niets voor velen een vrije dag. Het is een vrije dag om over het lijden en sterven van Jezus heel goed na te denken. Dat lukt zeker door naar de kinder-kruisweg te komen.*

*Liesbeth Edixhoven*



### Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

#### St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
T 0172-472410; [sintbonifacius@heiligethomas.nl](mailto:sintbonifacius@heiligethomas.nl)  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

#### De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;  
[deheiligegeest@heiligethomas.nl](mailto:deheiligegeest@heiligethomas.nl)  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## De weg naar Pasen

Pasen is het hoogtepunt van het kerkelijk jaar met daaraan voorafgaand de Goede/Stille Week waarin we gedenken dat God zijn zoon Jezus de 'weg' van alle mensen heeft laten gaan. Een week die slecht aanvoelt maar ten goede keert; een stille week waarna we het uitjubelen met Pasen. Een week waarin we te rade kunnen gaan bij onszelf om Pasen als nieuwe mensen te kunnen vieren.

Beleef dat met ons mee in de Gebedsmomenten op maandag 26/3, dinsdag 27/3 en woensdag 28/3. Deze worden voorgegaan door gebedsleiders van de Thomasparochie en de Protestantse Gemeente en duren een half uur. Ook parochianen zijn van harte welkom in de Witte Donderdagviering van

de Protestantse Gemeente. In de afgelopen jaren hebben velen de weg gevonden naar deze inspirerende viering!

De Goede Vrijdagviering heeft zoals alle voorgaande jaren weer een oecumenisch karakter en ook deze viering wordt voorgegaan door voorgangers van beide kerken.

Alle vieringen in de Goede/Stille Week beginnen om 19.30 uur. De Gebedsmomenten vinden plaats in de benedenzaal en de Witte Donderdagviering en de Goede Vrijdagviering worden gehouden in de bovenzaal.

Na de Goede Vrijdagviering begint om 21.15 uur de Goede Vrijdagwake met als thema: "Stille getuigen,....daadkracht". Gedurende de nacht zijn er

momenten van bezinning op de hele uren en passende activiteiten daartussen, met als afsluiting een wandeling naar de Zeegerplas en een gezamenlijk ontbijt.

U mag de hele nacht blijven, maar ook komen en gaan op een ander tijdstip. De ingang is gemarkeerd met een brandende lantaarn en er is een deurbel. Wanneer u wilt ontbijten willen we dat graag weten. Zie de website of de folder met alle informatie.

Bereid je voor op- en laat je inspireren tot een sprankelend zalig Paasfeest!

*Annemiek Plompen-Huibers en  
Marian Bouterse- van Haaren,  
oecumenisch coördinatoren*

## Oproep

Iedere zaterdagmorgen wordt er op het Dorpsplein in verpleeghuis Oudshoorn een kerkdienst gehouden. Voor de R.K. Kerkdienst - die éénmaal per maand volgens een vast rooster plaatsvindt - zoeken wij nieuwe vrijwilligers.

Wij zijn een groep vrijwilligers die het werk al vele jaren met veel plezier doen. Maar helaas moeten sommi-

gen om gezondheidsredenen hiermee stoppen.

Het betreft het halen van bewoners en na afloop van de dienst, het terugbrengen van de bewoners naar hun huiskamer.

Telkens weer blijkt er onder de bewoners een grote behoefte te bestaan om de kerkdienst te kunnen bijwonen. Daarom is uw/jouw hulp hard nodig.

Indien u/jij belangstelling hebt voor dit mooie en dankbare werk en lijkt het u/ jou leuk om eens een kijkje te komen nemen, aarzel dan niet en neem contact op. Ik ben telefonisch bereikbaar op tel. nr. 0172- 443138.

*Margot van Laar, groepshoofd*

## Goede Vrijdagwake: “Stille getuigen,....daadkracht”

Al enkele jaren hebben we in oecumenisch verband een bijzonder mooi initiatief: de Goede Vrijdagwake. Ook dit jaar willen we hier gestalte aan geven. Gedurende de nacht zijn er momenten van bezinning op de hele uren en passende activiteiten daartussen, met als afsluiting een wandeling naar de Zegerplas en een gezamenlijk ontbijt. U mag de hele nacht blijven, maar ook komen en gaan op een tijdstip dat u zelf wilt. De ingang is gemarkeerd met een brandende lantaarn en er is een deurbel. Wanneer u wilt ontbijten willen we dat graag weten. Zie de



website of de folder met alle informatie.

Laat u meenemen in een sfeer van verstillig, bezinning, ontmoeting én ook gezelligheid ter voorbereiding op een sprankelend Paasfeest! De Goede Vrijdagwake begint om 21.15 uur en heeft als thema: “Stille getuigen,.... daadkracht”.

Aanmelden kan via: pastor Lâm (06-22087370), de flyer of via de e-mail: goedevrijdagwake@gmail.com

We hopen u graag te ontmoeten!

*Pastoraal werker  
Lâm*

## Voor de kinderen

Sinds kort ligt er op een tafeltje bij binnenkomst in de Bonifaciuskerk materiaal voor de kinderen. Het is bestemd voor de kleinen die in de kerk wel rustig kunnen blijven, maar die het moeilijk vinden met de viering mee te doen. Voor hen liggen er op dat tafeltje kleurplaten en boekjes om even te lenen. Dan kunnen deze kinderen op hun manier goed bezig zijn tijdens de viering en hebben zij ook iets aan dat uurtje in de kerk. Als u zo'n kleintje meeneemt naar de kerk, laat die dan iets van dat tafeltje uitkiezen.

*Pastoraatgroep Bonifacius*



zijden omringd door Bijbelse teksten. De Kruiswegstatie is in 2004 gerestaureerd en is onderdeel van het rijksmonument dat de Bonifaciuskerk is. Dit jaar heeft een groep vrijwilligers van onze parochie een nieuw hongerdoek gemaakt dat ook op deze dag te zien zal zijn. Wilt u weten wat een hongerdoek is? Kom dan bij ons langs, dan kunt u het hele verhaal horen of lezen in het bijbehorende boekje dat pastor Lam hierover gemaakt heeft. De kerk is geopend van 11.00 tot 16.00 uur.

*Louis van Velzen, voorzitter Stichting  
Vrienden van de Bonifaciuskerk*

## Open huis in de Bonifaciuskerk

*zaterdag 24 maart*

We staan aan de vooravond van Palmzondag. De dag van de intocht van Jezus in Jeruzalem en het begin van de Goede (of Stille) Week. Het is de week die leidde tot de kruisiging van Jezus. Daarom tijdens dit Open Huis speciale aandacht voor de Kruiswegstaties. Het zijn de meest opvallende schilderstukken in de kerk. In de jaren 1911/1913 schilderde de kunstenaar Frans Loots uit Haarlem bijna fotografisch nauwkeurig, zoals in een stripverhaal, de laatste week van het leven van Jezus op aarde. Het lijdensverhaal wordt verteld op de 14 kruiswegstaties die zich bevinden langs de zijbeuken van de kerk. De eerste statie zien we naast de ingang van de sacristie, Jezus wordt ter dood veroordeeld. Op de 14e statie

wordt Jezus in het graf gelegd. Hierbij speciale aandacht voor 3 personen achter een heg, rechts op het schilderij. Het zijn de deken van de parochie, pastoor G.S. Koopman en de schenkers van de staties: Manus Overes en zijn vrouw Sophia (Fie) Hoogeveen. Zij draagt de Rijnlandse klederdracht, compleet met kap. Het bidden en mediteren rond de Kruisweg, met name op Goede Vrijdag, wordt gezien als een vrome traditie. De afbeeldingen laten ons naast delen uit het lijdensverhaal ook toevoegingen zien (Jezus valt driemaal onder het kruis en Jezus ontmoet zijn moeder). Het verhaal van Veronica, die Jezus gezicht afwist (6e statie) berust op een legende. De voorstellingen worden aan beide

## Speciale orgelavond door de Stichting Vrienden Bonifaciuskerk

Op vrijdag 16 maart zal er in de Bonifaciuskerk een bijeenkomst gehouden worden waarbij de nadruk ligt op het orgel. De Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk heeft de heer Jaap Hoogendoorn bereid gevonden een inleiding over dit onderwerp te houden met daarbij een presentatie. Jaap Hoogendoorn staat bekend om zijn muziekkennis en cursussen over mu-

ziek in het algemeen en het ontstaan daarvan. Onze eigen organist, René Fons, zal voor de muzikale begeleiding zorgen door in de pauze een tweetal nummers ten gehore te brengen. Het huidige orgel, gebouwd in 1900, staat centraal deze avond. De historie, restauratie, de bouwstijl en verbouwing zal te sprake komen. Jaap Hoogendoorn zal tijdens de presentatie op 16

maart veel uitleg geven en eventuele vragen beantwoorden. Het belooft een bijzonder interessante avond te worden. De aanvangstijd is 20.00 uur, om 19.30 uur gaat de kerk open. Na afloop is een vrijwillige bijdrage welkom.”



### Paaswens

De redactie van het parochieblad wenst alle lezers een goede voorbereiding op het paasfeest en een Zalig Pasen.

## Bijna Pasen

gezinsvieringen in de Bonifaciuskerk

Op zondag 25 maart om 11.00 uur vieren we Palmпасen in de Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan in Alphen aan den Rijn. We vieren dat Jezus als een koning Jeruzalem binnenkomt.



Op een ezeltje! Iedereen zwaait met palmen en zingt Hosanna.

Op woensdag 21 maart om 14.30 uur kun je een palmpaasstok versieren die we tijdens deze viering laten zegenen. Ook gaan we tijdens de viering weer zingen, praten en goochelen met elkaar. Alle kinderen en hun ouders zijn welkom, met hun familie. Wie het gezellig vindt mag natuurlijk ook een klasgenootje, buurmeisje, buurjonge, vriendje of vriendinnetje meenemen.

Maar niet iedereen is blij dat Jezus als koning binnenkomt. Hier gaan we verder over praten tijdens de kruisweg.

Voor kinderen van 6 jaar en ouder wordt het verhaal van Pasen uitgelegd tijdens de kinderkruisweg op vrijdag 30 maart om 14.00 uur.

Voor de kleine kinderen wordt onder de titel "kruisje dragen" het verhaal van Palmпасen tot en met de verrijzenis in ongeveer een half uurtje verteld op 1e paasdag, 1 april om 11.30 uur. Broers en zussen, opa's en oma's zijn natuurlijk ook van harte welkom!



Kom je ook? Namens de werkgroep Gezinsvieringen 2.0 alvast een fijne Pasen. Informatie: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

## Lief en leed

### Gedoopt

In de Bonifaciuskerk  
28 januari 2018 Nadia van 't Wout en Tineke Rijkelijkhuisen  
2 februari 2018 Jailey Spelbrink  
8 februari 2018 Lola Lisa Hamers  
18 februari 2018 Olivier Bahlmann

*Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk*

### Overleden

1 februari 2018 is Annie Lagendijk-Rademaker, geboren 25 februari 1923, overleden. Haar uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk, waarna zij is gecremeerd.

2 februari 2018 overleed Fred Spaaij. Hij werd geboren op 19 januari 1945. Zijn afscheidsviering was in de aula van het crematorium. Daarna is hij gecremeerd.

2 februari 2018 overleed Marietje Zitter-Vos. Zij werd geboren op 10 mei 1938. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna zij is begraven op de Oosterbegraafplaats.

6 februari 2018 is Jenny Overes-van den Helder, geboren 25 maart 1928, overleden. Haar uitvaart vond plaats in

de Bonifaciuskerk waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

21 februari 2018 is Thea Boer, geboren 13 mei 1928, overleden. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

25 februari 2018 is Betty van Niekerk-Dargan overleden. Zij werd geboren op 11 april 1937, Haar uitvaart was op 5 maart 2018 in De Bron. Daarna is zij begraven op de Oosterbegraafplaats.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Wereldgebedsdag 2 maart 2018

*Viering in de Bron waarvan de voorbereiding van de liturgie is gedaan door vrouwen uit Suriname.*

De eerste indruk in de kapel van de Bron heeft mij teruggebracht in de tijd van mijn jeugd in Suriname. Een tropische tafel door de medewerkers van de organisatie die deze middag hebben gepresenteerd met groenten, fruit, schelpen, kokos, boeken en nog veel

meer, zodat je een beeld kunt vormen wat er in Suriname te vinden is. De kleuren van de vlag werden uitgebeeld in de kleedjes van de tafel. De teksten waren duidelijk en gaven een perfecte indruk over cultuur, religie en samenleving onder de diverse bevol-

kingsgroepen, die tot "Sranang" behoren. Allen die hieraan meegewerkt hebben, dank aan jullie voor je inzet en veel succes voor de toekomst. Vriendelijke groeten en bedankt dat ik mocht bidden in "Sranang tongo".

*Margo Wolff*



## Tiengroep “de zolderjongeren”

Een keer per maand komt op vrijdagavond een groep jongeren uit alle kerken van de parochie bij elkaar in de HH. Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp. Op een gemiddelde vrijdagavond komen zo'n 15 jongeren bij elkaar en gaan we aan de hand van actuele thema's zoals sport en muziek over het rooms-katholiek geloof in ge-

sprek. De volgende bijeenkomsten zijn op vrijdagavond 23 maart en 20 april. Heel graag weer tot dan! Mocht vervoer een probleem zijn, laat het dan even weten, dan zoeken we een oplossing. Hopelijk zien we elkaar (weer) op 23 maart!

*Sjoerd Zuidersma,  
pastoraal werker*

## Doopvieringen tot aan de zomervakantie

Onderstaand de data van de doopvieringen in de parochie H. Thomas voor de komende tijd:

Datum doopviering	Parochiekerk
29 april	H. Bernardus dan wel HH. Engelbewaarders
29 april	St. Bonifacius
13 mei	De Bron
27 mei	St. Bonifacius
3 juni	H. Bernardus dan wel HH. Engelbewaarders
24 juni	St. Bonifacius,
24 juni	H. Bernardus dan wel HH. Engelbewaarders
8 juli	De Bron

Voorafgaand aan de doopviering worden er 2 doopvoorbereidingsavonden gehouden. Op de website [www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/kinderen](http://www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/kinderen) kunt u meer informatie vinden over het laten dopen van een kind.

### Doop volwassenen:

Niet alleen kinderen kunnen gedoopt worden maar ook volwassenen kunnen dit sacrament ontvangen. Zij volgen een speciaal traject. Informatie hierover is eveneens te vinden op de website [www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/volwassenen](http://www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/volwassenen).



## Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

### Pastoraal team

*Pastoor Ruud Visser*

[r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl), tel. 06 20618148

*Pastoraal werker Lâm T. Nguyen*

[lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl), tel. 06 22087370

*Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma*

[s.zuidersma@heiligethomas.nl](mailto:s.zuidersma@heiligethomas.nl), tel. 06 22086108

*Secretaris pastoraal team*

[pastoraalteam@heiligethomas.nl](mailto:pastoraalteam@heiligethomas.nl)

### Parochiebestuur

#### Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

#### Betalingen

Rabo, rekeningnr. NL42 RABO 0301 6015 93

t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

### Centraal secretariaat

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 0172-475975, [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

### Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

#### Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

[pci@heiligethomas.nl](mailto:pci@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

#### Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

### Datum van het volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 3 mei 2018.

Kopij uiterlijk 20 april 2018 digitaal aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: [redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

[redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

### Voorwaarden aanleveren kopij:

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

### Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de betreffende parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint