



O taal waarin wij God verstaan...

Geloof verwoord en uitgebeeld.

Wij zijn op weg naar Pinksteren: het feest van de Geest. Anders dan met Kerstmis en met Pasen is het voor ons moeilijk ons een voorstelling te maken van Pinksteren. Het verhaal van Kerstmis kunnen we laten zien door een kerststal neer te zetten; er zijn talrijke afbeeldingen van. Ook buiten de kerk. Met Pasen is het al een stuk lastiger om dat feest in beeld te brengen; het open graf, het verlaten kruis, het speciale licht, de paaskaars geven stuk voor stuk aan, hoe Pasen het feest van de nieuwe schepping is. Afbeeldingen hiervan tref je eigenlijk alleen in de kerk aan. Maar dan Pinksteren; dat is nog moeilijker weer te geven. Hoe beelden we het pinksterfeest uit?

Het pinksterfeest verbeeld.

Natuurlijk, er is het verhaal van het eerste pinksterfeest in Jeruzalem uit de Handelingen der apostelen. De heilige Geest daalt in vurige tongen verdeeld op de leerlingen neer (Hand. 2, 1-13). Van dit gebeuren zijn prachtige iconen en schilderijen gemaakt. Maar wat kan je nog meer laten zien? In het Pantheon te Rome worden er aan het eind van de mis op Pinksteren rode bloemblaadjes door het open oog in het dak over de hoofden van de kerkgangers uitgestrooid. Dat kan daar, maar de meeste kerkgebouwen van ons hebben een dicht dak. Zelf ben ik gewoon om aan het eind van de pinksterviering een twaalftal kaarsjes aan de paaskaars aan te steken en te laten ronddelen onder de aanwezigen. De paastijd is voorbij, de paaskaars wordt nu gedoofd, en wij als gelovigen – als kerk – moeten nu het vuur brandend houden. Met dit beeld wordt de boodschap van Pinksteren

overgebracht. Het is een poging, maar het blijft moeilijk om het pinksterfeest in beeld te brengen.

En in mensentaal vervat.

Mooi vind ik ook de afbeelding op middeleeuwse miniaturen, waarop je de hand van God zegenend uit het wolkendek ziet verschijnen. Ik denk dan aan de derde strofe van het 'Veni Creator Spiritus', dat door J.W. Schulte Nordholt zo prachtig hertaald is:

"Gij schenkt uw gaven zevenvoud,
o hand die God ten zegen houdt,
o taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan."

God gaat spreken, zoals wij denken.

De heilige Geest maakt God pas echt menselijk. Misschien betekent dat wel het feest van de Geest: het leren verstaan van de menselijke maat van God. Met Kerstmis gaat het om de geboorte van een kind; om dat te begrijpen, hoef je geen gelovige te zijn. Pasen centreert zich om het leven dat verder reikt dan de dood; dat wil toch iedereen. Maar met Pinksteren gaat het om de menselijke maat, die nodig is voor het leven hier en nu: het gaat om liefde, troost, kracht en zegen, om vrede en geluk. God toont zo zijn gezicht aan ons en schenkt ons dit alles: zo mogen wij God 'Heilige Geest' noemen. Deze taal van God moet je kunnen verstaan. Hiervoor hoef je geen Latijn, Grieks, of Hebreeuws te kennen, zelfs geen Nederlands. Het is de taal van de tijdgeest, die ervoor zorgt hoe je God verstaat; die is dan van belang. Gelukkig ben je, wanneer je de taal van de heilige Geest kan opvangen. Deze brengt je dicht bij God.

Ruud Visser, pastor



SamenLoop voor Hoop 2018

Denkt u eraan dat de SamenLoop voor Hoop binnenkort (26/27 mei) weer plaatsvindt? Belt u mij gerust voor aanmelding of meer informatie: Jan Volkers, tel: 0172-474625.

Vanuit het parochiebestuur

Behalve enige informatie vanuit het parochiebestuur (vergadering 8 februari en 8 maart), wil ik u weer wat schrijven over het parochiearchief.

Behalve over onderstaande punten besteedt het bestuur momenteel veel tijd aan de situatie in de kern Hazerswoude-Rijndijk en aan de renovatie van het parochiecentrum (de voormalige pastorie) in Alphen.

Nieuwe privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere, dat iedereen die toegang heeft tot de leden- en financiële administratie van de parochie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet hebben. Degenen die het betreffen, zijn of worden door het parochiebestuur gevraagd hiervoor te zorgen.

Archieven binnen onze parochie

De archieven van onze parochie zijn zogenaamde particuliere archieven. Ze zijn en blijven eigendom van de parochie H. Thomas. Ze worden alleen in bewaring gegeven bij het gemeentearchief in Alphen aan den Rijn.

Dat betekent ook dat derden alleen in de archieven mogen kijken na schriftelijke toestemming van het parochiebestuur. Het zijn dus geen openbare archieven.

Van alle parochiekernen zijn inventarislijsten gemaakt, zodat we weten wat er is en wat er naar het archief gegaan is. Hierbij kunt u denken aan:

- notulen van de kerkbesturen;
 - doop-, trouw- en begraafboeken;
 - financiële stukken;
 - notulen boeken en financiële verslagen van de vroegere armenbesturen;
 - stukken over en van de oude parochiescholen (stichting, bouw van de scholen, enz.);
 - stukken over de vroegere pastoors en kapelaans;
- Volgende keer hoop ik u iets te schrijven over de oudste stukken die in ons bezit zijn.



Piet Hoeksel, vicevoorzitter parochiebestuur

Actie kerkbalans en de belasting

Het volgende gedeelte uit het evangelie van Marcus (12, 13-17) kwam bij me op toen ik iets voor het parochieblad wilde schrijven over kerkbalans en belastingvoordeel:

“Ze stuurden enkele farizeeën naar Jezus toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem: ‘Meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet?’ Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij: ‘Waarom stelt u me op de proef?’

Laat me eens een geldstuk zien.’ Ze gaven hem een munt en hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift?’

‘Van de keizer,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God wat God toebehoort.’ En ze waren met stomheid geslagen.”

De parochie is een ANBI-erkende instelling. ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Een gift aan een ANBI-instelling is, binnen daarvoor geldende regels, fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Normale giften zijn aftrekbaar boven 1 procent van het verzamelniveau. Die drempel geldt niet bij een periodieke gift. Een periodieke



gift is volledig aftrekbaar. Een gift is een periodieke gift als die gift minimaal vijf jaar achtereen wordt gegeven en als dat ook schriftelijk

is vastgelegd. Deze regeling bestaat al lang, maar tot 1 januari 2014 moest dat vastgelegd worden in de vorm van een notariële akte. Nu kan een periodieke gift ook via een overeenkomst tussen de gever en de ANBI-instelling, lees: de parochie, worden geregeld. Dit is eenvoudiger te regelen en scheelt uiteraard ook de kosten voor een notaris.

Een gift is een periodieke gift als:

- de jaarlijkse gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
- de gift elk jaar wordt overgemaakt naar de ANBI die in de overeenkomst wordt genoemd;
- de jaarlijkse giften steeds (ongeveer) even groot zijn;
- de giften minimaal 5 jaar achter elkaar worden overgemaakt naar dezelfde instelling;
- de ANBI geen tegenprestatie levert voor de gift.

De jaarlijkse gift mag in gedeelten worden overgemaakt.

Op de parochiesecretariaten zijn formulieren te verkrijgen die nodig zijn om zo'n periodieke gift aan de parochie te regelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: penningmeester@heilighetomas.nl.

Ook de Parochiële Caritas Instelling (PCI) is een ANBI-instelling. Dat betekent dat ook periodieke giften aan de PCI volledig aftrekbaar zijn.

Route pinksternovreen 2018

Vrijdag 11 mei 19.30 uur				
H. H. Petrus en Paulus – Noordeinde 26 - Aarlanderveen				
H. Joannes de Doper Boskoop	19.00u	12 mei	19.00u	H. Bavo Oud Ade
Kerkelijk Centr de Bron Alphen a/d Rijn 10.00	10.00u	13 mei	11.00u	Ipsse de Bruggen Spoorlaan 19 Zwammerdam
HH. Engelbewaarders Hazerswoude-Dorp	19.30u	14 mei	19.30u	O.L.V. Hemelvaart Nieuwkoop
De Lichtkring Alphen a/d Rijn	19.30u	15 mei	19.30u	H. Johannes Geboorte Zevenhoven
H. Petrus en Paulus Reeuwijk-dorp	19.30u	16 mei	19.30u	Gereformeerde Kerk Ter Aar
St. Johannes Onthoofding Moordrecht	19.30u	17 mei	19.30u	H. Adrianus Langeraar
Samenwerkende kerken Haastrecht	20.00u	18 mei	19.30u	Kerk Protestantse Gemeente Leimuiden
Zaterdag 19 mei 19.00 uur				
St. Bonifacius - Paradijslaan 6 - Alphen aan den Rijn				

Wandelen Verbinden Contact

Samen wandelen is niet alleen gezellig, het is ook nog eens gezond. En daarnaast geeft de natuur ruimte voor verwondering. Wandelen is dus bij uitstek een leuke activiteit binnen de parochie.

Vrijdagavond 25 mei gaan we een wandeling maken van ongeveer 7 kilometer. We verzamelen dit jaar om 18.15 uur bij het parochiecentrum van de HH. Engelbewaarders in Hazerswoude-Dorp (Dorpsstraat 248) en rond 18.30 uur gaan we op pad.

Al pratende zullen we aan de hand van enkele aanwijzingen gaan zoeken naar



een bekende geloofsgetuige. We sluiten de avond af met een kopje koffie of thee in het parochiecentrum. Rond 21.00 uur zal de bijeenkomst afgelopen zijn.

We hopen dat u gezellig meeloopt, u bent van harte welkom! Wilt u zich aanmelden via: volwassenencatechese@heilighetomas.nl.

Ps. Aan het eind van de avond delen wij geen medailles uit, daarvoor moet u aan een andere wandeling meedoen, maar onze wandeling is wel de gezelligste!

Werkgroep volwassenencatechese, Gusta van der Sluijs, Anneke van de Knijff, Nelly Devilee en Sjoerd Zuidersma

Vastenactie 2018

Met Pasen is de vastentijd afgesloten en daarmee ook de Vastenactie 2018. Onze H.Thomasparochie had dit jaar weer een eigen project aangemeld bij de Bisschoppelijke Vasten Actie (BVA). Het betrof het duurzame waterproject voor de opleidingsschool voor de zusters in Melela. We willen daar het waterpompen op zonne-energie laten draaien en ook een bufferopslag voor regenwater maken zodat deze zusters het hele jaar door over gratis water kunnen beschikken en zo hun nuttige werk voor de Tanzaniaanse bevolking kunnen blijven voortzetten. Alle opbrengsten zijn nu geteld. Zowel in de kerkdiensten als bij sobere maaltijden kregen wij veel positieve reacties op onze presentatie; sommige mensen hebben de presentatie wel enkele keren gezien. Op de basisscholen de Tweeklank en de Michaëlschool waren de leerlingen erg geïnteresseerd en enthousiast om iets te kunnen betekenen voor de mensen die het een stuk minder goed hebben dan wij hier in Europa. Ook de mensen die met de vastenzakjes

langs de deuren zijn gegaan hebben heel wat opgehaald. In juni gaan Harry Borst uit Zoeterwoude en ik weer voor drie weken naar Tanzania en gaan we dit project starten. We hebben al een aantal zaken vanuit Nederland kunnen voorbereiden, maar de lokale mensen zullen het werk daar gaan uitvoeren en wij zullen erop toezien dat het hele bedrag goed besteed wordt. Over enige tijd zullen wij u laten weten hoe het project verlopen is. Namens de Zusters van Melela alvast hartelijk dank.

Harry Borst en Henk de Boer, Morogoro Support Foundation, Alrijne



Vastenactie 2018: Duurzame watervoorziening

Dat we een geweldige parochie hebben wist ik al. Maar dat we onszelf zo konden overtreffen, daar stond ik toch wel een beetje van te kijken. Want we hebben laten zien dat alle kleine beetjes helpen. Dat als we samen de schouders er onder zetten we tot grote dingen in staat zijn. Het bedrag dat we samen bij elkaar hebben gehaald met alle acties op de scholen, vastenmaal-

tijden, collectes en andere activiteiten is op dit moment € 20552,95. Zoals u ziet, geweldig! Het allermooiste is wel dat we zo de wereld een stuk beter hebben gemaakt. Mensen een toekomst hebben gegeven, want daar ging het uiteindelijk om. Een duurzame watervoorziening voor de zusters in Melela (Tanzania). Dank, dank, dank voor wat

Diaconale gift

Pastor Gilion Greeve was niet alleen diaken maar had ook veel op met diaconie. Bij zijn afscheid in oktober 2016 kregen de vier pastoraatgroepen van onze parochie elk een cheque van €1000,- om te besteden aan een of meerdere diaconale doelen. Dat hebben alle pastoraatgroepen in de lijn van pastor Greeve weloverwogen gedaan. De Alphense kernen steunden de voedselbank in Alphen aan den Rijn. De kern HH. Engelbewaarders gaf aan de stichting Geldzorg, Het Open venster en het hospice Xenia in Leiden. De kern H.H. Michael en Bernardus heeft een donatie gedaan aan het hospice in Alpen aan den Rijn en het hospice Issoria in Leiden, de terminale thuiszorg Aurelia en zij gaven ook nog wol aan mevrouw Van der Laan omdat zij altijd dekentjes breid en verstuurt naar een ziekenhuis in Tanzania.

Allen gaven we aan de Geniepoort, de gevangenis in Alphen aan den Rijn, om het pastoraat te ondersteunen. Maar nog was al het geld niet op. We hebben nog wat over en bewaard voor de SamenLoop voor Hoop. Pastor Greeve heeft zich altijd heel erg ingezet voor de SamenLoop voor Hoop en vond het belangrijk dat er 24 uur een team van de parochie mee zou lopen. Met veel inzet van vrijwilligers, vooral van de familie Volkers, lukt dat ook steeds weer. De pastoraatgroepen van de HH. Engelbewaarders en H.H. Michael en Bernardus leveren met geld van de cheque van pastor Greeve een financiële bijdrage, maar belangrijker is dat er veel parochianen meelopen in de SamenLoop voor Hoop en pastor Greeve zal in onze gedachten meelopen.

Namens de pastoraatgroepen, Tineke Heemskerk

VASTENACTIE

steunt ons project

u hebt gegeven en voor uw gebed in de afgelopen tijd voor de Vastenactie.

Pastoraal werker Lâm

PCI + diaconaal weekend => de Herbergier

In deze korte formule staat enorm veel. Wat het wil zeggen heeft namelijk meer woorden nodig. U kent wellicht de PCI, de Parochiële Caritas Instelling van onze parochie. Iets meer dan een jaar mocht ik nu vanuit mijn taakveld diaconie getuige zijn van het werk van de PCI. Ik moet u eerlijk bekennen: als we het hebben over goede daden doen op een stille wijze dan is dat wel de PCI. We mogen trots zijn op de mensen die zich inzetten voor de PCI, want met deskundigheid en weloverwogen besluiten, waarbij de naastenliefde vooropstaat, worden mensen geholpen. Zowel financieel alsook materieel en daar waar nodig is worden mensen in ieder geval verder op weg geholpen. Aangezien de PCI in stilte op de achtergrond haar taken uitvoert is het

goed om in ieder geval één keer in het jaar de PCI centraal te stellen. Dat doen we in het weekend van 2 en 3 juni in de weekendvieringen. En natuurlijk wil de PCI daarbij onze aandacht voor een goede bestemming voor de collecte. Dit jaar zal het 'De Herbergier' in Hazerswoude Rijndijk zijn. De Herbergier is een kleinschalige woonvorm waar mensen met een geheugenprobleem terecht kunnen als zelfstandig wonen niet meer lukt. Begin april hebben zij hun deuren geopend voor de bewoners. Als PCI willen we een concrete bijdrage leveren aan hun goede werk. Op het moment van schrijven zijn we nog met Jerry en Simone Hackert van de Herbergier in gesprek om te weten wat ze nog zouden kunnen gebruiken



ten behoeve van de mensen, die daar zijn komen wonen. U hoort daar nog over. Mocht u het bij voorbaat een goed doel vinden en wilt u ons steunen, dan kunt u

meedoen met de collecte op de diaconale zondag of uw financiële bijdrage storten op bankrekeningnummer: NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie H. Thomas Alphen aan den Rijn, met de omschrijving 'Herbergier 2018'. Bij voorbaat dank voor uw steun en vooral voor uw aandacht en gebed voor hen.

*Namens het PCI,
pastoraal werker Lâm*

PCI: Hulpvragen en bereikbaarheid

In het artikel over de PCI en het diaconale weekend van 2 en 3 juni heb ik hier al iets over gezegd. Zij heeft haar blik gericht op de mens, die de nabijheid van een ander nodig heeft. In de uitvoering van de taken van de PCI laat zij zich leiden door de werken van barmhartigheid. Jezus die ons oproept om een ander met liefde te benaderen. Hoe verschillend onze leefsituatie

ook is. Omdat er veel verborgen leed en verdriet is, willen wij als PCI u vragen om uw actieve steun. We hebben namelijk een e-mailadres: pci@heilighethomas.nl waarop u ons kunt bereiken met een hulpvraag of misschien kent u iemand die onze aandacht nodig heeft. Schroom niet en stuur ons een e-mail. De PCI en de naaste(n) hebben uw inzet in deze nodig.

Daarnaast zullen wij u in het volgende parochieblad iets meer vertellen over waarom diaconie zo belangrijk is, wat de PCI doet en waarom het eigenlijk 'noodzakelijk' is dat we als parochie een goede PCI hebben.

*Namens de PCI,
pastoraal werker Lâm*



Pinksterweekend

De Week van de Nederlandse Missionarissen

De Week van de Nederlandse Missionarissen (WNM) zet zich in voor Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Elk jaar voert de WNM-campagne voor deze mensen, die zich elke dag met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Dit jaar staan pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Indonesië, en Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala centraal in de campagne. Zij zetten zich in voor de ander, net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd. Vanuit hun geloof gaan zij de strijd aan tegen armoede en onrecht. Samen gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere mens meetelt.

Pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Indonesië werkt met het motto "Sterk maken voor mensen die buiten-

gesloten zijn."

Hij had als taak de bevolking van Papoea klaar te maken voor een soepele aansluiting bij de nieuwe maatschappij die van buitenaf hun land binnenkwam. Onderwijs en gezondheidszorg waren speerpunten. Met respect voor de traditionele manier van grond bewerken werden nieuwe vormen van land- en tuinbouw geïntroduceerd. Het land ontwikkelde zich, maar een nieuw probleem had aandacht nodig: het aids-virus. Kinderen, die wees zijn, worden opgevangen en terminale patiënten worden met eerbied respect en zorg behandeld.

Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala: 'Mensen zijn blij dat ze niet vergeten worden'. Inge is werkzaam bij landarbeidersbeweging MTC dat is ontstaan vanuit het sociaal pastoraat. In de koffiesector van Guatemala werden veel mensen ontslagen en voor de overige arbeiders waren de omstandigheden slecht. Zij zorgt ervoor dat de leefomstandigheden van de mensen

kunnen veranderen. De arbeidersvereniging schenkt levensmiddelen en zorgt voor zieken. Maar geld voor behoorlijke voeding is er nauwelijks. Door scholing en voorlichting wordt vrouwen geleerd hoe zij waardig mee tellen in de maatschappij. Guatemala lijkt ver weg van Nederland, maar we staan ook met elkaar in verbinding. Denk daar bijvoorbeeld de volgende keer aan als u een kopje koffie drinkt.' Kijk ook op de website www.weeknederlandsemissionaris.nl

De opbrengst van de collecte in de vieringen van het Pinksterweekend is bestemd voor WNM. Ook kunt u uw financiële bijdrage storten op bankrekeningnummer: NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie H. Thomas Alphen aan den Rijn, onder vermelding van 'Week Nederlandse Missionarissen'. Hartelijk dank.

*Namens de werkgroep diaconie/MOV,
Marchien van de Sande*

Goede Vrijdagwake: Stille getuigen...daadkracht

Na getuige te zijn van wat technische strubbelingen, kon de oecumenische Goede Vrijdagwake dan toch beginnen 30 maart jl. Blij waren we met de opkomst van zowel jong als oud. Samen hebben we gewaakt. Niet één uur zoals Jezus aan de leerlingen vroeg om dat te doen met hem, maar de gehele nacht! Op elk heel uur stonden we stil bij één van de kruiswegstaties van Michael O'Brien. Tussendoor was er gelegenheid om zelf stil te staan bij wat deze goede week, wat Jezus' lijden en sterven voor betekenis heeft voor ons. Mensen konden een paaskaars maken, kaarten maken voor anderen, schilderen of wat gezellig met elkaar praten. Zo vlogen de uren van bezinning en ontmoeting voorbij. Deze Goede Vrijdagwake werd afgesloten met een wandeling en gezamenlijk ontbijten met elkaar. Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!

Pastoraal werker Lám



Liturgie de komende tijd

Hemelvaartsdag

Op donderdag 10 mei is er om 9.30 uur een eucharistieviering in de Bonifaciuskerk en om 10.00 uur een viering in het weiland bij de familie Hans en Riny de Boer, Rijndijk 13 in Hazerswoude.

Pinksternoveen

Deze zal plaatsvinden van 11 tot en met 19 mei. Dit jaar heeft de noveen een feestelijk tintje, want het is al weer de 25e keer dat deze plaats vindt. Er is gekozen voor het thema: 'Zijn Geest, mijn vuur', waarin uitdrukking gegeven wordt aan hoe wij geïnspireerd zijn en blijven door de heilige Geest.

Zondag 13 mei is er, als onderdeel van de Pinksternoveen, om 10.00 uur een oecumenische viering in de benedenzaal van de Bron, met tevens kinderwoorddienst. Maandag 14 mei om 19.30 uur is er een viering in de Engelbewaarderskerk. Er is een feestelijke gezamenlijke slotviering op zaterdag 19 mei om 19.00 uur in de Bonifaciuskerk. Meer informatie hierover en het rooster van de Pinksternoveen is te vinden in ons vorige parochieblad en op de website www.heiligethomas.nl

Pinksteren

In het weekend van 19 en 20 mei vieren we in alle kernen het Pinksterfeest. Tijdens het Pinksterfeest wordt er gecollecteerd voor de Nederlandse Missionarissen.

Gregoriaans

Op zondag 27 mei wordt er zowel in de Bonifaciuskerk als in de Bron Gregoriaans gezongen. In de Bron is er dan tevens kinderwoorddienst.

Zomertijd aanvang vieringen Hazerswoude-Rijndijk en Hazerswoude-Dorp

Met ingang van 1 juni beginnen de vieringen in de Bernarduskerk weer om 10.30 uur.

In de Engelbewaarderskerk is dat om 9.00 uur.

Sacramentsdag/diaconale zondag

In het weekend van 2 en 3 juni vieren we het feest van Sacramentsdag, de instelling van de Eucharistie, en staan de vieringen in het teken van de diaconie. De opbrengst van de collecte in deze vieringen gaat naar de PCI, 'Parochiële Caritas Instelling' en komt ten goede aan een diaconaal doel. Meer informatie hierover kunt u elders in dit blad lezen.

Vormsel

Zaterdag 16 juni vindt om 19.00 uur in de Bonifaciuskerk, de toediening van het sacrament van het Vormsel plaats door bisschop Van den Hende. Tijdens deze viering worden jongeren uit alle vier de parochiekernen van de H.Thomas gevormd.

Gezinsvieringen, kinderwoorddiensten en terugkomvieringen 1^e communicanten'

Zondag 27 mei is er om 9.30 uur een gezinsviering in de Engelbewaarderskerk en kinderwoorddienst tijdens de viering van 11.00 uur in de Bron.

Zondag 10 juni is er tijdens de viering van 11.00 uur in de Bron weer kinderwoorddienst.

Zondag 17 juni is er in de Bron om 11.00 uur een terugkomviering voor de communicanten met tevens kinderwoorddienst voor alle kinderen van de basisschool.

24 juni om 11.00 uur is er in de Bonifaciuskerk een gezinsviering en tevens terugkomviering voor communicanten.

Tijdens die viering is er kinderwoorddienst voor kinderen t/m 6 jaar. De

communicanten, vormelingen en dopelingen van de parochiekern Michael/Bernardus zijn van harte welkom tijdens de viering van 1 juli om 10.30 uur.

In de HH. Engelbewaarderskerk is er op 1 juli om 9.00 uur een gezinsviering/terugkomviering van de communicanten.

50-jarig priesterjubileum pastor Peeters

17 juni is er in de Bonifaciuskerk een feestelijke Eucharistieviering ter gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van pastor L. Peeters.

Parochiekerndagen

De parochiekerndag van de parochiekern Engelbewaarders in Hazerswoude-Dorp wordt gehouden op zondag 10 juni en begint met een viering om 10.00 uur in de Engelbewaarderskerk.

Zaterdag 30 juni om 19.00 uur in de Bonifaciuskerk is er een feestelijke viering. Tijdens en na deze viering staan alle vrijwilligers van deze parochiekern centraal en worden zij bedankt voor hun inzet.

In de parochiekern Michael/Bernardus wordt de parochiekerndag gehouden op zondag 1 juli. Om 8.30 uur wordt er gestart met een gezamenlijk ontbijt en om 10.30 uur is er een Eucharistieviering in de Bernarduskerk.

De vrijwilligersbijeenkomst in de parochiekern de heilige Geest is op zondagmiddag 1 juli.

Erna Teule

Evensong

Zondag 3 juni om 18.30 uur zal met medewerking van het Bernarduskoor en Simon Stelling, organist van de Adventskerk én stadsorganist van de gemeente Alphen aan de Rijn, en het Bernarduskoor uit Hazerswoude-Rijndijk een Evensongviering plaatsvinden. Algehele muzikale leiding: Mattijs Vijverberg, dirigent van het Bernarduskoor.

Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse kerk.

Als je van mooie muziek houdt, in het bijzonder van Engelse koormuziek, dan is dit je kans. Het Magnificat van Stanford zal worden gezongen en het Nunc Dimitte est van dezelfde componist. Daarnaast een prachtig anthem, Dear Lord and Father of mankind van Charles Hastings Parry, muziek van Purcell en nog meer.

Pastoor Ruud Visser is de voorganger. Hij verzorgt de lezingen en de overweging.

Anne-Marie de Groot-Wesselingh



Dankwoord van mw. Jeannette Greeve

Op 6 maart jl. was het een jaar geleden dat pastor Gilion Greeve overleed. Enkele dagen later kwam er bij het Centraal Secretariaat van onze parochie een kaart aan van zijn vrouw Jeannette. Zij was in de dagen van het afscheid van Gilion ziek en ook daarna heeft haar ziekte nog lange tijd aangehouden. Gelukkig is zij nu weer herstellende. Binnenkort hoopt zij ook een andere woning in Berkel en Rodenrijs te betrekken. Op de kaart schrijft zij, hoe zij en de kinderen hebben stilgestaan bij de jaarstonde van Gilions overlijden. Ook wil zij hartelijk dank zeggen aan allen die haar het afgelopen jaar geschreven hebben. Zij heeft het als 'geweldig' ervaren. 'Zo blijft Gilion bij ons', schrijft Jeannette Greeve.

Pastor Ruud Visser

Liturgische achtergrond van....

De acclamatie

Toen de jarige koningin Elisabeth van Engeland de Royal Alberthall betrad, vroeg haar bijna zeventigjarige zoon, prins Charles, de aanwezigen om een driewerf 'hoera!' voor zijn "mammie". En zonder te oefenen riepen de feestvierders – zij het op typisch Britse wijze – driemaal "Hurrah" voor de 92-jarige vorstin. Dat was een perfect uitgevoerde acclamatie: er wordt een oproep gedaan en onmiddellijk stemmen alle aanwezigen ermee in.

Hoe anders is dat binnen onze kerkmuren. Ook daarbinnen klinkt in de liturgie dikwijls een oproep tot instemming; en wat je vervolgens hoort is vaak een zacht gebrabbel. 'Zo spreekt de Heer' zegt de lector als oproep na de schriftlezing; en uit de kerk komt dan dikwijls een onbestemd geluid. 'Wat zeggen jullie daar eigenlijk?', vragen mensen die kortgeleden katholiek geworden zijn; ze verstaan het niet. Acclamaties komen op verschillende plaatsen in de liturgie voor. Het is een instemming van alle aanwezigen op wat er gezegd is. Zo heb je acclamaties bij het 'Gebed om vergeving', bij de 'Schriftlezingen', bij de 'Voorbede', in het 'Eucharistisch Gebed', bij de 'Uitnodiging tot de Communie, bij de 'Weg-

zending'. Er kunnen er meer zijn. Zelfs het 'Heilig, heilig' wordt door de bisschoppen sinds het tweede Vaticaans concilie tot de acclamaties gerekend. Een acclamatie wordt gezien als een geschikte wijze om alle aanwezigen bij de liturgie te betrekken.

Gelukkig is er muziek in de liturgie, en door de muziek beantwoorden de acclamaties meer aan het doel waarvoor zij bestemd zijn. Samen een acclamatie zingen klinkt overtuigender dan het gebrabbel, waarin een gesproken acclamatie dikwijls verzandt. Dan moet de organist natuurlijk wel alert zijn. Hoe dikwijls maak ik niet mee, dat na de oproep 'De blijde Boodschap van de Heer' de organist verrast wordt of niet direct weet welke toets hij of zij moet aanslaan. Dan komt de gezongen acclamatie echt te laat, want de andere aanwezigen zijn al aan het brabbelen. Bij de gezongen acclamatie zou de organist onmiddellijk na de oproep van de voorganger moeten inzetten. Dan behoud je nog iets van de betrokken instemming, die een acclamatie wil zijn.

Ruud Visser, pastor

Mooie berichten van de Pastorale School

Zes parochianen hebben in het voorjaar met goed resultaat deelgenomen aan een aantal modules van de Pastorale School.

Aan de startmodule 'Vrijwilliger in de kerk' hebben deelgenomen:

- Mevrouw Trudy van Dam uit Hazerswoude-Rijndijk.
- Mevrouw Marie-Anne Dekkers uit Alphen aan den Rijn.
- Mevrouw Sjaan Hoogeveen uit Alphen aan den Rijn.
- Mevrouw Joke Hoppenbrouwer uit Hazerswoude-Rijndijk.
- Mevrouw Caroline Kennis uit Koudekerk aan den Rijn.

Daarnaast was er de basismodule 'Leren' die met goed resultaat gevolgd is door mevrouw Jans de Heij uit Alphen aan den Rijn. Zij rondde eerder al enkele modules van de pastorale school af.

Een mooi resultaat voor alle deelnemers, waarvoor onze hartelijke gelukwensen. Heel veel succes gewenst bij eventuele vervolgmodes en zeker ook bij hun vrijwillige taken, die zij in de verschillende geloofsgemeenschappen van de parochie H. Thomas al uitvoeren en nog willen gaan vervullen. Chapeau!

Wilt u wellicht ook een module van de Pastorale School volgen omdat u al vrijwilliger bij onze parochie bent of graag vrijwilliger wilt worden dan kunt u zich aanmelden bij de contactpersoon.

*Contactpersoon Pastorale School,
Erna Teule (erna.teule@planet.nl)*



Pastor L. Peeters 50 jaar priester

In alle kerkgebouwen van onze parochie en ook in de vele woonzorgcentra binnen onze parochie is pastor Leo Peeters een bekend gezicht. Na zijn afscheid als deken van het Groene Hart in 2005 is hij zich tijdens zijn emeritaat blijven inzetten voor de omliggende parochies en heeft hij zijn diensten met name voor het vieren van de eucharistie aangeboden. Zo is hij ook vele malen in onze parochie voorgegaan, aanvanke-lijk alleen in Alphen aan den Rijn en sinds de oprichting van de parochie H. Thomas in 2011 ook in Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk. Op 9 juni 1968 werd pastor L. Peeters in de parochiekerk van zijn geboorteplaats Kwadendamme op Zuid-Beveland tot priester gewijd. Dat is inmiddels vijftig jaar geleden: een mijlpaal



om bij stil te staan. Op zondag 10 juni as. viert pastor L. Peeters zijn vijftigjarig priesterjubileum tijdens de feestelijke Eucharistieviering van 11.00 uur in de H. Bonifaciuskerk, Joh. Frisostraat te Kwadendamme. Na de viering is er in het kerkgebouw gelegenheid de jubilaris te feliciteren en koffie te drinken. In de parochie van de H. Thomas zal op zondag 17 juni stilgestaan worden bij het gouden priesterjubileum van pastor L. Peeters. Hij zal dan voorgaan tijdens de feestelijke Eucharistieviering van 9.30 uur in de St. Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn. Na de viering is er in het kerkgebouw gelegenheid pastor L. Peeters te feliciteren en samen koffie/thee te drinken.

Pastor R. Visser

Feest van de geest

In het weekend na Hemelvaartsdag en in het Pinksterweekend exposeert een dertigtal kunstenaars, waaronder acht van de zorginstelling Ipse de Bruggen in verschillende kerken van het Groene Hart. Het thema dat hen allen verbindt, luidt dit keer 'Levensadem'. De kunstenaars exposeren dit in het kader van het tweejaarlijkse project 'Feest van de Geest'.

Er is een openingsprogramma op dinsdag 8 mei om 20.00 uur in de kerk van de H. Bonaventura te Woerden. In Alphen aan de Rijn doen aan deze expositie mee de Lichtkring, Oudshoornse Kerk en de Goede Herder Kerk. Nadere gegevens zijn te vinden op www.feestvandegeest-groenhart.nl

Pastor Ruud Visser

Bedevaarten naar Banneux

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

- Een vijfdaagse bedevaart van vrijdag 11 mei t/m dinsdag 15 mei 2018, kosten slechts € 265,- (onder medische begeleiding)
- Een één-daagse bedevaart op zaterdag 9 juni 2018, kosten slechts € 55.-
- Een tweedaagse bedevaart op 26 en 27 mei 2018, kosten slechts € 120.-

Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen. Contactpersonen: Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015-3693148, e-mail: paula_opstal@hotmail.com
Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl
Bezoek ook onze website: www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl



Rozenkransgebed in de maand mei

In de parochiekernen van parochie Heilige Thomas wordt in de maand mei, de Mariamaand, de rozenkrans gebeden. Onderstaand de juiste dagen en tijden.

H.H. Engelbewaarderskerk	dinsdag	19.30 uur	8, 22 en 29 mei
Het Anker	donderdag	19.00 uur	3, 17, 24 en 31 mei
St. Bonifaciuskerk	donderdag	19.00 uur	3, 17, 24 en 31 mei

Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	15 en 29 mei, 12 juni
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	16 mei, 20 juni
Driehoorn	donderdag	09.30 uur	elke week, ook op Hemelvaartsdag
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week, geen viering op Hemelvaartsdag
Driehof	vrijdag	11.00 uur	elke week
	vrijdag	19.00 uur	4 mei, 1 juni weeksluiting
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	elke week, ook op Koningsdag
Rietveld	zaterdag	11.00 uur	5 mei, 2 juni
Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	19 mei Pinksteren
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week en op: 10 mei Hemelvaartsdag 13 mei Pinksternoveen 20 mei m.m.v. T.H. Kuyenhoven, hobo 27 mei m.m.v. Zanggroep 18 juni m.m.v. Hoge Burch Inclusiekoor

Overzicht vieringen parochie heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Vr 4 mei		19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 5 mei	6e zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 6 mei		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Kleine zanggroep
Do 10 mei	Hemelvaartsdag	09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	
Za 12 mei	7e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 13 mei		09.30u Eucharistieviering Samenzang	10.00u Gebedsviering in kader van Pinksternoveen Oecumenisch koor Kinderwoorddienst
Ma 14 mei			
Za 19 mei		19.00u Eucharistieviering In Between Eindviering Pinksternoveen	
Zo 20 mei	Pinksteren	09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 26 mei	H. Drie-eenheid	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 27 mei		09.30u Eucharistieviering Gregoriaans koor	11.00u Eucharistieviering Gregoriaans koor Kinderwoorddienst
Vr 1 juni		19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 2 juni	Sacramentsdag	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 3 juni	Diaconaal weekend	09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Za 9 juni	10e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoor	
Zo 10 juni		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Za 16 juni	11e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Vormselviering voor hele parochie In Between	Vormselviering Zie Bonifaciuskerk
Zo 17 juni		09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst Terugkomviering communicanten
Za 23 juni	Geboorte van H. Johannes de Doper	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 24 juni		09.30u Woord- en communieviering Samenzang 11.00u Gezinsviering Samenzang Terugkomviering communicanten	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 30 juni	13e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoor Dank je welavond vrijwilligers	
Zo 1 juli		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Cantores

vrijdag 4 mei t/m zondag 1 juli 2018

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
			Vr 4 mei
19.00u Eucharistieviering Cantors		Hand. 10, 25-26+34-35+44-48 / Joh. 15, 9-17	Za 5 mei
09.30u Woord- en communieviering De Toekomst	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 6 mei
10.00u Zie Bernarduskerk	10.00u Weilandviering Rijndijk 13, Hazerswoude-Rijndijk		Do 10 mei
		Hand. 1, 15-17+20a +20c-26 Joh. 17, 11b-19	Za 12 mei
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoar	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 13 mei
19.30u Gebedsviering ivm Pinksternoveen Cantu			Ma 14 mei
		Hand. 2, 1-11 Joh. 20, 19-23	Za 19 mei
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoar	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 20 mei
		Deut. 4, 32-34+39-40 Mt. 28, 16-20	Za 26 mei
09.30u Gezinsviering De Toekomst	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 27 mei
			Vr 1 juni
		Ex. 24, 3-8 Mc. 14, 12-16+22-26	Za 2 juni
09.00u Eucharistieviering Cantores	10.30u Eucharistieviering Cantor		Zo 3 juni
		Gen. 3, 9-15 Mc. 3, 20-35	Za 9 juni
10.00u Eucharistieviering Drie koren ivm parochiekerndag	10.30u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 10 juni
Vormselviering Zie Bonifaciuskerk	Vormselviering Zie Bonifaciuskerk		Za 16 juni
09.00u Woord- en communieviering Cantu	10.30u Woord- en communieviering Samenzang	Ez. 17, 22-24 Mc. 4, 26-34	Zo 17 juni
		Jes. 49, 1-6 Lc. 1, 57-66+80	Za 23 juni
09.00u Eucharistieviering Cantors	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 24 juni
		Wijsh. 1, 13-15, 2, 23-24 Mc. 5, 21-43	Za 30 juni
09.00u Gezinsviering De Toekomst Terugkomviering communicanten	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor Parochiekerndag Terugkomviering communicanten		Zo 1 juli



Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur
Let op: adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn
Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

In en om de kerk

Ieder dag een draadje, dat is een hemdsmouw in een jaar. Dit gaat ook op voor het schilderen van de muren in de Bernarduskerk. Het knapt geweldig op, dat kun je zien als je in de kerk bent. Maar het is enorm veel werk om steeds de steiger op te bouwen, de muren schoon te maken, het stucwerk bijwerken en dan nog met de roller erover om te witten. We steken ook steeds een kaars op bij Maria om bescherming voor de werkers want het is best spannend om de steiger op te zetten en zo hoog te klimmen. Maar André Maurits durft het aan en dan ging hij, net als vele andere in onze parochie, ook nog op stap voor de vastenactie. Geweldig hoeveel er weer gedaan is om de vastenactie tot een succes te maken. Daarover leest u elders in het parochieblad. De Goede

week was ook een mooie week met een goede samenwerking tussen de kernen HH. Engelbewaarders en H.H. Michael en Bernardus. Pastor Peeters ging voor samen met pastor Lâm. De koren Cantu en Cecilia vanuit het Dorp kwamen naar de Rijndijk en zongen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. Ook vele parochianen kwamen via de Gemeeneweg naar de Rijndijk. Dank aan iedereen die zich inzette om de Goede week tot een mooie week te maken waarin we met elkaar van donker naar Licht gingen. Er was al weken zomaar opeens een storing in de geluidsinstallatie in de kerk. Heel vervelend en behoorlijk irritant en niet te traceren. Maar gelukkig, "het is opgelost", er zat een kleine draadbreuk



onder het altaar. Ook het huisspook in de pastorie is ontmaskerd: het was gewoon een lege batterij in een rookmelder. Was alles rond pastorie en kerk maar zo eenvoudig op te lossen.

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad een besluit genomen inzake het bestemmingsplan Rijndijk 108 te Hazerswoude-Rijndijk. Naar aanleiding van dit raadsbesluit heeft het parochiebestuur zich, in overleg met het bisdom, beraden. Het parochiebestuur heeft geconcludeerd dat het raadsbesluit geen verandering brengt in de bestaande afspraken met Woonwens Wonen. Hoe nu het vervolg wordt? De tijd zal het leren.

Tineke Heemskerk-de Boer

Hemelvaartsdag

Ook dit jaar zullen op Hemelvaartsdag de kerkdeuren van de HH. Engelbewaarders en H. Bernarduskerk gesloten blijven. Het is al jaren een goede gewoonte om op Hemelvaartsdag samen te komen in de openlucht. De Bernarduskerk rijden we letterlijk voorbij want dit jaar zijn we welkom bij de familie de Boer, Rijndijk 13 in Hazerswoude. In de viering zal pastor Lâm Thé Nguyen



voorgaan en Rinie de Boer is op haar eigen erf de lector. De viering begint om 10.00 uur. Met de fiets komen is het handigst maar als u toch met de auto wilt komen en u bent niet heel slecht ter been kunt u het beste in de Groenenstein parkeren of bij Pleyn 68.

De werkgroep liturgie

Rabobankfietsstocht

Zondag 24 juni is weer de jaarlijkse RABObankfietsstocht. Er zijn vele goede doelen waarvoor u op de fiets kunt stappen en kilometers fietsen om geld in te zamelen waardoor u geld bij elkaar trapt voor een door u gekozen goed doel. In Leiden aan de Burggravenlaan staat Hospice Issoria. Als u wilt fietsen voor Issoria moet u melden dat u voor inschrijfnummer 17 wilt fietsen.

Ook de Stichting Scheepjeskerk heeft zich hier dit jaar weer voor aangemeld en als u die dag zin heeft om een leuke fietstocht te maken door onze prachtige omgeving, meldt u dan aan onder inschrijfnummer 69 waarbij de opbrengst voor het behoud van de Scheepjeskerk zal zijn. Deze opbrengst varieert vanaf € 5,- bij 20 km tot € 15,- bij een afgelegde afstand van 100 km. De aanmelding en stempel-posten kunt u over enige tijd vinden op de website www.rabobank.nl/ghn

Parochiekerndag

"TIJD VOOR ONTBIJT"



De parochiekerndag op 1 juli staat hopelijk allang in uw agenda. We doen het dit jaar eens anders dan anders en starten met een ontbijt vanaf 8.30 uur in de pastorie en bij mooi weer natuurlijk buiten. Om 10.30 uur is er een viering in de kerk, waarin alle drie onze pastores voorgaan en het Bernardus-

koor zal zingen. Daarna is er nog koffie en natuurlijk limonade. U mag nog blijven om in de tuin te zitten, maar de Tent van God gaat op slot en de organisatie stopt en gaat ook even lekker in de zon zitten.

Met het jaarthema "geef het leven kleur" gaan we er een mooie dag van maken dus doe een nieuw lint om de hoed of steek bloemen in je haar en kom in je vrolijkste en meest kleurrijke outfit. We gaan niemand persoonlijk uitnodigen maar hopen dat communicanten en vormelingen met hun ouders erbij zijn. Verdere mededelingen komen nog in het wekelijkse mededelingenblad.

De pastoraatgroep



Zomerzangavonden

Al vele jaren zijn er in de kerken van het voormalige Rijnwoude zomerzangavonden. Mooie avonden van zingen en elkaar ontmoeten op zeven woensdagen in de zomer.

Zomaar een breek in de week op een zomeravond. Ook dit jaar gaan we dit weer doen, te beginnen op woensdag



11 juli. In het volgende parochieblad leest u er meer over. Dat de zomerzangavonden zeer gewaardeerd worden horen we vaak maar vorig jaar was

de waardering wel heel bijzonder. Tijdens de laatste zomerzangavond in de Dorpskerk in Hazerswoude-Dorp

mocht ik, namens een goede gever, elke kerk die mee had gewerkt aan de zomerzangavonden, een envelop met € 50,- overhandigen. Dit was een grote verrassing en werd in dank aanvaard.

Tineke Heemskerk

Lief en Leed

Overleden

18 maart 2018 overleed Koos van der Meer in het verpleeghuis "Op De Waard" in Leiden waar hij al enkele jaren verbleef. Koos werd 81 jaar en zijn afscheid was in de Bernarduskerk waarna hij werd begraven in Koudekerk aan den Rijn.

2 april 2018, tweede Paasdag, over-

leed na een lange tijd van afnemende gezondheid, mevrouw Dora de Goede. Meer dan veertig jaar was zij, op de pastorie in de Groenendijk, de huishoudster van de paters Karmelieten. Dora de Goede werd 83 jaar. Haar afscheid was in de Bernarduskerk waarna de crematie plaatsvond in het crematorium in Leiden.

10 april 2018 overleed Theodora Gerarda Stigter-van Egmond. Zij werd geboren in 1917 en werd bijna 101 jaar oud. Haar afscheid was in het crematorium bij de Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Weet je dat ...

... als je graag mooi weer wilt, je de heilige Clara een worst moet beloven.
 ... we dit gedaan hebben voor Hemelvaartsdag en nog vele andere dagen.
 ... we over het weer niets te zeggen hebben.
 ... als het op Hemelvaartsdag regent er nog wel ergens een dak is om onder te schuilen.
 ... op het erf bij Hans en Rinie ook een container staat die verstuurd gaat worden naar Tanzania.
 ... de stichting Morogoro Support nog op zoek is naar een röntgenapparaat voor het ziekenhuis.
 ... het huidige apparaat stuk is en dat mensen 200 km reizen voor een röntgenfoto.
 ... er weer aardig wat spullen zijn ingeleverd voor de actie "Vraag en Aanbod".
 ... er zelfs nog een trapnaaimachine kwam.

... de schuren met oud handgereedschap duidelijk een beetje leeg raken.
 ... men toch altijd weer blij is met alles wat er komt.
 ... als u soms nog bakjes met uitgebloeide narcissen heeft, de tuinmannen ze graag in de tuin bij de kerk zetten.
 ... bij Hans en Rinie de Boer, Rijndijk 13, ook een inzamelplaats is voor Mensen in Nood.
 ... u daar kleding kunt brengen die u niet meer nodig heeft.
 ... op eerste Pinksterdag voor de Hazerswoudse kernen de zomertijd begint.
 ... dit betekent dat de vieringen op zondag om half 11 beginnen.
 ... dit duurt tot de laatste zondag van augustus.
 ... het feest van de H. Thomas op 3 juli in de tuin bij de Bernarduskerk wordt gevierd.



Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248
 2391 CK Hazerswoude-Dorp
 T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)
 hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl
 Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
 Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43 t.n.v.
 R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn
Kerkbijdrage
 Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.
 R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Vanuit de kern

Met het schrijven van dit artikel is het concert van het ensemble 'Il Preto Rosso' zojuist afgelopen. Dit gezelschap heeft voor Zonnebloemgasten en andere belangstellenden een prachtig licht klassiek concert ten gehore gebracht in de HH. Engelbewaarderskerk. In een feestelijk met bloemen versierde kerk (vanwege de Eerste Heilige Communieviering de

volgende dag) hebben ruim 50 belangstellenden genoten van werken van o.a. Händel, Haydn en Telemann. De moeite van het beluisteren waard en na afloop werd door het ensemble de uitstekende akoestiek van onze kerk geprezen. Het geeft maar weer eens aan dat er in onze kerk prima mogelijkheden zijn om één of meerdere concerten te geven. Fijne stoelen, bijzonder

mooie akoestiek en gelegenheid om na afloop koffie/thee te schenken.

lets heel anders is dat vanaf 25 mei a.s. in de hele Europese Unie dezelfde privacywet gaat gelden. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dan in de plaats van de

Wet bescherming persoonsgegevens. Dit zal ook zijn uitwerking hebben in onze parochie. Er wordt binnenkort over gesproken in het bestuur hoe om te gaan met de gegevens van de parochianen/vrijwilligers, zodat dit past binnen de nieuwe regels rond de privacy.

Bijzondere aandacht zou ik deze keer willen vragen voor onze koren. Als enige kern zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat er vier koren zijn. Jeugdkoor De Toekomst, middenkoor Cantu, gemengd koor St. Cecilia en de Cantors. Met veel plezier en inzet verzorgen zij afwisselend wekelijks de vieringen met gezang. En voor de parochiekerndag (dit jaar op zondag 10

juni) wordt er muziek ingestudeerd met alle vier de koren samen. Welke viering of bijeenkomst er ook is, altijd kan er een beroep gedaan worden op muzikale ondersteuning van één van de koren. In het laatst gehouden korenoverleg (twee keer per jaar worden met een afvaardiging van de koren in dit overleg allerlei muzikale zaken besproken), kwam weer naar voren dat de koren het prima doen. Er wordt iedere week gerepeteerd en er is voldoende vernieuwing van eenieders repertoire. Kortom, je zou zeggen wat is er nog te wensen? Maar wat ook naar voren kwam is het gebrek aan nieuwe leden. Ongetwijfeld zitten er onder (de kinderen van) de parochianen liefhebbers van muziek,

die ook nog aardig kunnen zingen. En door de veelzijdigheid van de koren is er altijd wel een muzieksmaak, c.q. koor dat past. Denk er nog eens goed over na of het toch niet de moeite waard is een aantal repetities van een koor naar keuze mee te maken. Want een levendige geloofsgemeenschap houden we alleen in stand als er ook weer nieuwe aanwas komt, op welk terrein dan ook. Voor de kinderen komt er binnenkort een prachtige 'bootcampdag' op 23 juni, maar daar komt nog nadere informatie over.

*Vanuit de commissie van beheer,
Andries Kerkvliet*

Bootcampdag

Op 23 juni 2018 organiseert jeugdkoor de Toekomst een "Bootcampdag". Op deze dag is er een workshop Zang en Beweging en gaan we vier nieuwe liedjes instuderen met alle kinderen. We sluiten de dag af met een concert. Hierbij zullen Bert van der Voort, op elektrische gitaar, en Rick Van der Voort, op drums, meespelen met het koor. De dag begint om 11 uur 's morgens en wordt afgesloten met het concert van 19.00 uur tot 20.00 uur 's avonds. Alle kinderen tussen 8 en 16 jaar zijn welkom, maar er kunnen niet meer dan 30 kinderen meedoen. De toegang tot deze dag is gratis en we hopen dat er veel kinderen mee zullen doen.

Voor meer informatie of om je in te schrijven kun je een mail sturen naar: Toekomst2017@gmail.com

*John Spruijt,
dirigent van de Toekomst*

Bridgecursus als ontmoetingsvorm

Aanleiding

De plaatselijke bridgeclub heeft een wekelijkse "bridgedrive" in "de Juffrouw". Een bestuurslid heeft in de Korenaar een iPadcursus gevolgd, was enthousiast over de accommodatie en het aanbieden van dit soort cursussen vanuit de Korenaar.

"Ontmoeting" en activiteiten die ook vereenzaming tegengaan is een belangrijk motief. De bridgeclub heeft het initiatief genomen om een beginnerscursus aan te bieden aan ouderen in ons dorp, die we in ieder geval vanuit de kerken kunnen bereiken en daarbij gebruik te maken van de accommodatie in de Korenaar.

De cursusopzet

10 lessen in het winterseizoen, iedere 14 dagen. De cursus wordt gegeven

door een docent die de bridgeclub ter beschikking stelt. Met de presentatiemogelijkheden in zaal 3 wordt eerst het theoretische stuk gegeven en vervolgens in zaal 3 en/of de hal met vier-tallen praktisch geoefend.

De kosten

Te denken valt aan € 5,00 per keer incl. consumptie.

Voorstel

Deze cursus het komende seizoen in ons activiteitenaanbod op te nemen en daar ook via de Hervormde Gemeente en de Heilige Thomasparochie aandacht aan te geven.

Jan van Berkum

Lief en Leed

Gedoopt

18 maart 2018 is Maci Out gedoopt.

Wij wensen de dopeling, haar ouders en familie veel geluk

Overleden

19 april 2018 is Henk Kooter, 83 jaar, overleden. Hij is gecremeerd in Alphen aan den Rijn.

Dat hij moge rusten in vrede

Dienst van de stuurgroep Diaconie

Mei	Conny van Dijk	tel.: 588554
Juni	Anneke Koeckhoven	tel.: 588260

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.





Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
T 0172-472410; sintbonifacius@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;
deheiligegeest@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Pastor J. Steenvoorden 25 jaar priester

Ook al is pastor Jaap Steenvoorden al bijna twintig jaar uit Alphen aan den Rijn weg, bij velen hier is hij nog altijd bekend en heeft hij een dierbare herinneringen achtergelaten. Na zijn priesterwijding op 5 juni 1993 werd hij door de bisschop van Rotterdam benoemd voor de toenmalige drie parochies in Alphen aan den Rijn. Zes jaar lang heeft Jaap Steenvoorden zijn pastorale kwaliteiten hier kunnen inzetten, in 1999 werd hij benoemd tot pastoor van de Adrianusparochie

in Naaldwijk. Inmiddels is deze parochie ook opgenomen in een groter verband en is Jaap Steenvoorden daar nu pastoor in een federatie van parochies. Op zondag 10 juni wordt het vijftienvigjarig priesterjubileum van pastor Jaap Steenvoorden gevierd in een feestelijke Eucharistieviering om 10.30 uur in de St. Adrianuskerk, Molenstraat 29 in Naaldwijk. Na



de viering is er tot 15.00 uur gelegenheid hem te feliciteren en elkaar te ontmoeten in het partycentrum 'De Binnenhof' aan de Van der Hoevenstraat, achter de St. Adrianuskerk. Het adres van de jubilaris is: Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk.

Pastor R. Visser

Bed voor een pelgrim?

Van donderdag 31 mei tot vrijdag 1 juni is een groep pelgrims gast van de parochie en de protestantse gemeente van de Bron. Deze oecumenische groep pelgrims zijn lopend en enkele fietsend onderweg van Zoetermeer naar het PKN-retraitecentrum De Spil in Maarssen. Het gaat om een pelgrims-tocht van 4 dagen, voor zinzoekers en mensen die even "stil" willen worden, waarbij ze als echte pelgrims afhankelijk zijn van de mogelijkheden die hun



onderweg geboden worden.

Aan u de vraag of één of meerdere pelgrims op donderdagavond 31 mei bij u thuis een maaltijd en bed wilt aanbieden. De pelgrims komen rond 17.00 uur aan in de Bron voor een liturgische etappe afsluiting en zullen op vrijdag rond 8.30 uur na weer een liturgische moment vertrekken richting Woerden. U als gastheer of -vrouw, maar ook andere belangstellenden zijn van harte welkom bij de ontvangst en beide liturgische momenten. De pelgrims nodi-

gen u ook van harte uit om een kort of langer stuk, of misschien zelfs wel alle 4 dagen, met hen op te trekken. De ervaring leert dat pelgrimsontmoetingen, naast gezelligheid, vaak ook aanleiding zijn tot mooie en soms diepgaande gesprekken. U zult er dus geen spijt van krijgen en pelgrims zijn met weinig al heel tevreden!

Opgeven voor bed of zelf meedoen kan via de mail bij erna.teule@planet.nl (0172-445887) of marinavv@kpnmail.nl (0172-434677).

Carel van de Camp 45 jaar dirigent

Zondag 18 maart leek een gewone zondag voor de meeste kerkzangers. En ook voor de Broncantorij hoewel de zangers wel wisten dat er iets zou gaan gebeuren. Maar wát precies was niet bekend.

De kerkzaal was meer gevuld dan op andere zondagen. Het bestuur van de Broncantorij had zijn uiterste best gedaan oud-leden en vrienden en verwanten van Carel uit te nodigen. En zij waren er. Carel moest er haast wel enige vermoedens aan ontlennen. Het Stabat Mater van Josef Gabriel Rheinberger werd gezongen, de Broncantorij deed zijn uiterste best en het was doodstil in de kerkzaal.

Tegen het einde van de viering, een klein uurtje later, werd de voorzitter van de Broncantorij, Heinz Waardijk door pastor Ruud Visser naar voren gevraagd en kreeg hij het woord. Heinz memoreerde in zijn speech de 45 jaren dat Carel het koor gedirigeerd

had. En hoe dankbaar de koorleden zijn, omdat ze door Carel's inspanningen in al die jaren zoveel moois hebben leren zingen.

Carel hoorde het schijnbaar onbewogen aan en was blij dat de aandacht naar zijn vrouw Thea werd verlegd toen zij een bos bloemen kreeg uitgereikt. Maar meteen daarop moest Carel wel naar voren komen om zijn cadeau van de Broncantorij, in enveloppe, in ontvangst te nemen.

Pastor Visser wilde Carel vervolgens op het podium hebben en ook zelf de jubilaris toespreken. Hij benadrukte dat een dirigent van een kerkkoor het extra moeilijk heeft omdat er niet alleen muzikale regels zijn die gerespecteerd moeten worden, maar ook liturgische. En dat vereist behoedzaamheid en overleg. Pastor Visser was blij met de twaalf jaren die hij zelf met Carel heeft mogen werken vanaf het moment dat hij hier binnenkwam.

Namens de parochie H. Thomas kreeg Carel vervolgens de parochiespeld. Na de viering was er koffie en het was een goed teken dat vele parochianen gebleven zijn om Carel de hand te drukken.

Frits Teule



Diamanten priesterjubileum van pater Ferd Vergeer

In juni is het 60 jaar geleden dat pater Ferd Vergeer tot priester werd gewijd. Hij verblijft nu in het missiehuis Vrijland waar hij "rustend" is.



Hij is geboren in Alphen aan den Rijn, op de boerderij van zijn ouders in de Hoorn in 1933. Tijdens de lagere schoolperiode kreeg hij het begin van een "roeping" om priester-missionaris te worden.

Dus Ferd ging in het missiehuis te Hoorn studeren. Na 12 jaar studie in Nederland en Mill Hill in Engeland werd hij tot priester gewijd in 1958. Een week later deed hij zijn eerste H. Mis plechtig en feestelijk in Zwaantjeskerk.

Nog datzelfde jaar werd zijn hartenwens vervuld en vertrok hij naar de missie. Sarawak was de plaats, ergens in wat toen het Engelse gedeelte van Borneo was, en nu bij Maleisië hoort. Ferd heeft daar 56 jaar met genoeg gewerkt en zijn beste krachten gewijd,

vooral aan de Dayakbevolking. Hij heeft er veel bereikt in de ontwikkeling van de gemeenschappen, op geestelijk en materieel gebied. Hij is God daar dankbaar voor en ook de vele missievrienden in Alphen en Hazerswoude en tot ver daarbuiten, die hem deze 60 jaar gesteund hebben.

En nu doet hij het wat kalmer aan, hoewel niet geheel rustend, want de nabije parochies weten hem goed te vinden. Als u hem wilt feliciteren met dit bijzondere jubileum, is dit zijn adres: Pater Ferd Vergeer, Johanna-hoeve 2, K267 6861WJ Oosterbeek. Tel.: 026-3398267, e-mail: frvergeer@gmail.com

Sjaak Vergeer

Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk

Op zaterdag 5 mei zijn wij aanwezig tijdens het Open Huis in de Bonifaciuskerk. Omdat de maand mei ook de Mariamaand is zullen in de vitrinekasten Mariabeeldjes te zien zijn.

Op zaterdag 12 mei zal er een korenfestival gehouden worden. Meer informatie in de nieuwsbrief daaraan voorafgaand.

Het koor Capella Sine Nomine uit Den Haag zal op eerste Pinksterdag

een optreden verzorgen van 15.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage bij de uitgang is van harte welkom.

Zoals bekend neemt Kees Speet afscheid van de Stichting en we zijn dus op zoek naar iemand die hem kan vervangen, onder meer voor het opzetten van projecten.

Ook zoeken we nog een gastvrouw/gastheer die behulpzaam kan zijn bij

Open Huis en andere evenementen. Wij zouden hiervoor graag iemand hebben die in het bezit is van het diploma BHV.

Aanmeldingen hiervoor zijn welkom bij voorzitter Louis van Velzen, tel. 06-53171107, e-mail azvelzen@kpnmail.nl of bij secretaris Corrie Roelans, tel. 0172-437845, e-mail corrie.roelans@telfort.nl We horen graag van u!

Louis van Velzen

Lief en leed

Gedoopt

In de Bonifaciuskerk:

25 maart 2018 Madelief Heemskerk,
Thijs Prevoo en Jente Lok
31 maart 2018 Wout van Bommel

Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk

Overleden

1 maart 2018 is Fijke Slagter, geboren 3 maart 1937, overleden. Zijn uitvaart vond plaats in Het Kruispunt, de voormalige Pius X-kerk. Daarna is hij begraven op de Oosterbegraafplaats.

7 maart 2018 is José Versteegen-Mulders overleden. Zij werd geboren op 11 oktober 1929. De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

8 maart 2018 overleed Jan Meijer. Hij werd geboren op 16 mei 1928. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk en daarna is hij begraven in het familiegraf op het parochiekerkhof.

20 maart 2018 is Ans Heijnen-Stelten, geboren 17 oktober 1943, overleden. Haar uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij gecremeerd.

25 maart 2018 overleed Rita van Bente-Bijlemeer. Zij werd geboren op 29 september 1930. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk, daarna is zij gecremeerd.

29 maart 2018 is Jaap Heijboer overleden. Hij werd geboren op 23 september 1927. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk en daarna is hij begraven op het parochiekerkhof.

29 maart 2018 is Rie van den Nieuwendijk-Jansen overleden. Zij werd geboren op 5 december 1924. De uitvaart vond plaats in de Bron, daarna is zij gecremeerd.

31 maart 2018 is Ton Warmenhoven overleden. Hij werd geboren op 14 oktober 1933. Zijn afscheidsviering was

op 8 april 2018 in de in aula van het crematorium en daarna is hij begraven op de Oosterbegraafplaats.

11 april 2018 is Rein Lagerweij, geboren 17 juni 1946, overleden. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk en daarna is hij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

Dat zij mogen rusten in vrede

Terugblik op de 40^e Braderie-Rommelmarkt de Bron

Ook dit jaar was de Braderie-Rommelmarkt de Bron een succes, met een geweldige opbrengst van € 22880,00. Wij willen alle bezoekers hartelijk bedanken voor hun komst.

*Namens het braderiecomité
Jacqueline Christiaanse*

Eerste heilige Communie in de Bron

Op zondag 8 april was het zover, onze zoon Aaron ging zijn eerste communie doen. Na een paar weken voorbereidingswerk was het nu zover.

Het begon allemaal een paar weken geleden. De eerste kennismaking met de andere kinderen en voor ons ook met een andere parochie en een andere pastoor. Hij vond het wel heel spannend, helemaal het voorstellen in de kerk.

Onder de fijne begeleiding van Erna en Alexandra, en uiteraard de pastoor hebben de kinderen geleerd over dat Gods naam is: "Ik zal er zijn". Ze hebben over hun eigen naam nagedacht, geleerd over bidden, manna, hoe een viering in elkaar zit, over wat een huis voor jou betekent. Over vriendschap, over de 5 broden en 2 vissen en over het laatste avondmaal. Het kruisteken is geleerd, het "Onze Vader", de nieuwe versie, dus pappa en mamma en grote zus moeten ook nog wat bij

leren! En uiteraard de betekenis van de eerste heilige communie, en alle communies die daarop zullen volgen.

Hij heeft een heel goede voorbereidingstijd gehad en vrienden gemaakt. Zondag was het eindelijk zover, de echte dag was daar. Eerst met zijn allen bij elkaar komen, dan met elk gezin apart op de foto. En toen begon het echte werk. De kinderen kwamen samen met de pastoor de kerk binnen, terwijl er gezongen werd. De doopkaarsen werden aangestoken en in een mooi boe-

ket gezet. Er werden verhalen verteld uit de bijbel, Er werd gebeden, en de tafel werd mooi klaar gemaakt. De kinderen mochten een voor een met hun vader en moeder en zus naar voren komen om voor de eerste keer mee te doen aan de tafel van Jezus. Opa's en oma's, familieleden, vrienden en de andere parochianen waren daar ook getuige van.

De kinderen hebben ook allemaal heel goed meegeholpen om van deze viering een feestje te maken, door goed voor te lezen en de tafel mooi te maken, ze hebben meegezongen met het koor en de rest van de kerk. En na de viering hebben ze thuis nog een klein feestje gemaakt. Het was een mooie dag en we willen als ouders graag de pastoor, Erna, Alexandra en alle andere mensen achter de schermen bedanken voor de goede zorgen.

Namens de ouders van de communicanten, Irma de Blaauw



Je hoort erbij!

Eerste communie in parochiekern Bonifacius

Afgelopen zondag 15 april waren 19 communicanten van de parochiekern Sint Bonifacius voor de eerste keer welkom aan de tafel met Jezus. Met elkaar, vele familieleden, vrienden en parochianen was het een feest. En dat was goed te zien aan de prachtige kle-

ding en de mooi versierde kerk. Voor de eerste heilige Communie hebben de kinderen de afgelopen periode zich voorbereid met elkaar, met de werkgroep en thuis in het gezin. Tijdens de viering lazen sommige communicanten iets voor, anderen hielpen met het

klaarmaken van het altaar. Het liturgieboekje was samengesteld met de hulp van een aantal creatieve moeders. Ook van buiten de eerste communiegroep kwam er hulp: vier leden van In Between kwamen de liederen ondersteunen en Judith Vrijenhoek en René Fons verzorgden de muzikale begeleiding. Tijdens de eerste communieviering stond het verhaal van het verloren schaap centraal. De boodschap is om, net als de goede herder, oog te hebben voor mensen die buiten de groep dreigen te vallen, iets dat de kinderen ook hebben gedaan tijdens de bijeenkomsten, onder andere door een tekening te maken voor een ernstig ziek meisje. Binnenkort zal alweer de laatste bijeenkomst zijn van het project, de bijeenkomsten waren heel gezellig en leerzaam. Kortom een leuke groep kinderen die gegroeid zijn in hun geloof!

*Werkgroep eerste communievoorbe-
reiding, Willy Donker, Rene Sassen,
Nienke Donker en Sjoerd Zuidersma,
pastoraal werker*



In het volgende parochieblad is er aandacht voor de communicanten in de parochiekernen Engelbewaarders en Michael-Bernardus.

Kerkdienst aan het meer

Voor het tweede opvolgende jaar wordt door een aantal kerken van Alphen aan de Rijn in het kader van 'Zomerspektakel' een 'Kerkdienst aan het Meer' georganiseerd. Dat zal zijn op zondag 3 juni vanaf 9.30 uur aan de Zegerplas. De katholieke parochie H. Thomas doet officieel daar niet aan mee. In de katholieke kerk is het die

zondag Sacramentsdag en het is een goede gewoonte geworden om op die dag de 'Diaconale zondag ten behoeve van de Parochiële Caritas Instelling' te houden. Maar uiteraard staat het iedere parochiaan vrij om naar de 'Kerkdienst aan het Meer' te gaan.

Pastoraal team

Tiengroep de zolderjongeren (12-16 jaar)

Een keer per maand komt op vrijdagavond een groep jongeren uit alle kerken van de parochie bij elkaar in de HH. Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp. Meestal komen er zo tussen de 10 en 15 jongeren en met de leiding erbij hebben we dan een gezellige club! Het is goed om te weten dat nieuwe tieners snel en gemakkelijk hun plek vinden in deze open groep.

De volgende bijeenkomsten zijn op vrijdagavond 1 juni en 29 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur. Samen ontdekken we het rooms-katholiek geloof. Mocht vervoer een probleem zijn, laat het dan even weten, dan zoeken we een oplossing. Hopelijk zien we elkaar op 1 juni, je bent (weer) van harte welkom!

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker

Jongerengroep Metanoia (16-20 jaar)

De jongerengroep Metanoia is er voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar. Samen ontdekken we het rooms-katholiek geloof en hoe dit in jouw leven past. De volgende bijeenkomsten zijn op vrijdagavond 18 mei en 15 juni en vinden plaats in het parochiecentrum van de HH. Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur. We zien je graag, je bent welkom in onze groep!

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker



Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: www.heiligethomas.nl

Pastoraal team

Pastoor Ruud Visser

r.visser@heiligethomas.nl, tel. 06 20618148

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

lt.nguyen@heiligethomas.nl, tel. 06 22087370

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma

s.zuidersma@heiligethomas.nl, tel. 06 22086108

Secretaris pastoraal team

pastoraalteam@heiligethomas.nl

Parochiebestuur

Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, secretaris@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

Betalingen

Rabo, rekeningnr. NL42 RABO 0301 6015 93

t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

Centraal secretariaat

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 0172-475975, centraalsecretariaat@heiligethomas.nl

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

pci@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

Datum van het volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 21 juni 2018.

Kopij uiterlijk 8 juni 2018 digitaal aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: redactieparochieblad@heiligethomas.nl

heiligethomas.nl

Voorwaarden aanleveren kopij:

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de betreffende parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint