



Vrijheid, blijheid

Kent u het plaatje en de bijbehorende tekst? Inderdaad, de tekst luidt als volgt: Ga direct naar de gevangenis, ga niet langs start. U ontvangt geen € 20.000". Zo ben je dan één of meerdere beurten even buiten spel gezet met het spel Monopoly. Totdat je weer verder mag als je betaald hebt of geluk. Hoeveel zitten fysiek in de gevangenis vandaag de dag? Velen hebben vanwege een daad in het verleden een schuld te vereffenen in het heden. En daarna kunnen ze weer verder? Is dat ook echt zo? Helaas is dit niet zo gemakkelijk als het wellicht zou moeten zijn. Onder normale omstandigheden zouden mensen immers toch een tweede, derde, misschien een vierde (of meer) kans mogen hebben om met een schone lei opnieuw te beginnen?

Hoeveel zitten psychisch gevangen? Mensen die getraumatiseerd zijn, mensen met een stoornis die ervaren dat het leven ontwricht wordt. Dit geldt ook voor mensen die een burn-out hebben of overspannen raken. Ze kunnen niet het 'normale' leven oppakken. Ze zitten als het ware gevangen en moeten wachten tot 'de schuld' betaald is. Alle negatieve spanning uit hun lijf. Dan mogen en kunnen ze weer verder. Mits ze ook hun houding aanpassen, opdat het ze niet nog een keer overkomt. Hoe lastig is het dan om het leven weer op te pakken. De dreiging is niet meer zo duidelijk zichtbaar aanwezig, maar sluipt op de achtergrond om op een goed moment of beter gezegd slecht moment toe te slaan. Waakzaamheid en voorzichtigheid is geboden, opdat het niet nogmaals overkomt.

De vakantie staat voor velen voor de deur en wat verlangen we naar die dagen of weken van 'vrij' zijn. Even niet gebonden zijn aan allerlei verplichtingen en verwachtingen waar we aan 'moeten' voldoen. Reikhalzend kijken we dan ook uit naar deze periode, zodat we weer kunnen opladen, om daarna weer verder te kunnen. Dat is immers wat we proberen te doen in de vakanties. Jammer genoeg belanden we al weer snel in de hectiek van

alle dag en raken gevangen in al onze bezigheden. Het gevoel van ontspannen en vrij zijn was van korte duur en voelt soms maar al te snel 'lang' geleden. Vakantie hebben, vrij zijn is echter van zulk een groot belang. We voelen het in ons lichaam, onze geest trekt aan ons om regelmatig te ontspannen. Ruimte te maken, vrij te zijn. Want als we heel eerlijk naar onszelf zijn, dan hebben we dat vaker nodig dan we het wellicht willen erkennen. In die ruimte kunnen we onszelf hervinden en als gelovige ook God toelaten. Telkens weer horen we anderen getuigen hoe Hij aanwezig is op die momenten in hun bestaan dat ze het niet meer zagen zitten. Dat ze geen toekomst meer zagen, dat ze figuurlijk de onderkant van de put hebben bereikt. Ook daar mogen we Hem ervaren. Bij Hem hoeven we namelijk niet naar de gevangenis te gaan, zonder eerst langs start te gaan, zoals bij Monopoly. Hij wil onze redding. Dat



is dan ook de betekenis van de naam Jezus. Hij wil ook zo bij ons zijn. Niet alleen in die momenten waarop we in de put zitten of zelf geen uitweg meer vinden. Elke dag wil Hij bij ons zijn. Met ons mee optrekken in het leven. God is geen last, geen blok aan het been, maar wij mogen Hem juist ervaren als een verlichting voor onze dagelijkse zorgen. Deelgenoot van onze vreugde en verdriet. Dat we zo het hele jaar door telkens momenten van vakantie mogen ervaren. In ieder geval, momenten waarop we ons mogen opladen. Dat zulke momenten de weekendvieringen mogen zijn, onze bezoeken aan de Mariakapellen, onze ochtend- of avondgebeden, momenten van onze partners zien en spreken, tijd voor de (klein)kinderen enz. Zo zijn er wellicht nog meer van zulke momenten die voor uzelf van belang zijn. Momenten van herbronning. Ik wens u allen zulke momenten vaker toe. In ieder geval voor de komende tijd: een goede en mooie zomer toegewenst. Vooral een weldadige periode waardoor u herladen mag worden.

Pastoraal werker Lâm Thê Nguyễn



Fijne zomertijd

In deze tijd maken velen van u even pas op de plaats om nieuwe energie op te doen, uit te rusten, eens met iets anders bezig te zijn dan de dagelijkse beslommeringen. In de parochie is dat ook zo. Er zijn minder activiteiten; pastores en vrijwilligers doen het ook wat rustiger aan. De redactie wenst u allen een mooie zomer toe.

Vanuit het parochiebestuur

Behalve enige informatie vanuit het parochiebestuur (vergaderingen 12 april en 17 mei) wil ik u weer wat schrijven over het parochie-archief.

Pastoraal team

- Evaluatie Goede Week- en Paasvieringen
Zowel bij de pastores als bij andere betrokkenen is er tevredenheid over deze vieringen. Er zijn nog een aantal aandacht-/verbeterpunten. Deze worden bijeen gebracht en zullen volgend jaar bij de voorbereidingen de aandacht krijgen.
- Aandacht voor de Voedselbank
In de Bron wordt maandelijks de mogelijkheid geboden om levensmiddelen in te leveren voor de Voedselbank. Van verschillende kanten is het idee nu om deze activiteit ook in de andere parochiekernen in te voeren. Het pastoraal team heeft hierover een notitie geschreven en deze bij de pastoraatgroepen neergelegd met de vraag hoe deze activiteit in de diverse kernen het beste geregeld kan worden, waarbij een eigen invulling per parochiekern mogelijk is.

Financiën

- Rekening en Verantwoording 2017
Na de toelichting wordt de jaarrekening 2017 door het parochiebestuur, onder dankzegging aan de opstellers, vastgesteld. Deze wordt zo spoedig mogelijk naar het Bisdom verstuurd.
- Kerkbalans
De opbrengst in 2017 was minder dan in 2016. Er moet voor gezorgd worden dat deze niet nog verder terugzakt. Aandachtspunt is dat er in 2018 eerder gestart zou moeten worden met de voorbereiding van de activiteiten voor de actie in 2019.

Pastoraat

- Voorgesteld wordt om op korte termijn nog eens met alle pastoraatsgroepsleden bij elkaar te komen om kennis te maken met de nieuwe leden en bepaalde onderwerpen met elkaar af te stemmen. Hiermee wordt ingestemd.
- De module 'vrijwilligers in de kerken' door de Pastorale School is door een aantal mensen afgerond. Eén persoon heeft de module catechese afgerond.

- In de liturgiegroep is het idee ontstaan om in alle kernen een gedachteniskaars te plaatsen. Er is al een gedachteniskaars in de parochiekern HH. Engelbewaarders. Deze wordt aan het begin van de viering ontstoken om een kort geleden overleden medeparochiaan te gedenken. Kandelaar en kaars moeten passen bij het kerkinterieur.

Bestuurszaken

- Het parochiebestuur heeft er mee ingestemd om mevrouw Marie-Anne van Den Dool voor te dragen als lid van het parochiebestuur met ingang van 1 juni 2018.
- Ondergetekende geeft aan bereid te zijn dat, als er op korte termijn een nieuwe vice-voorzitter beschikbaar komt, hij dan tot aan het eind van dit jaar wil aanblijven om deze in te werken.

Privacy-wetgeving

In mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving van kracht geworden. Het parochiebestuur zal de parochianen van de stand van zaken in onze parochie op de hoogte houden.

Archieven binnen onze parochie

De vorige keer heb ik toegezegd u deze keer iets te schrijven over de oudste stukken in ons parochie-archief.

- Parochie H. Bonifacius
-1795-1859, oudste doopboek.
- R.K. scholen Alphen
-1852, verlof van de gemeente Alphen tot oprichting van een kleuterschool.
- St. Jozef Liefdegesticht te Alphen aan den Rijn
-1831-1899, diverse brieven en circulaires.
- Parochie H. Pius X
-1957, stichting voorbereiding 2e parochie in Alphen aan den Rijn.
- Parochie de Heilige Geest
-1963, huisvesting kerkgelegenheid 3e parochie.
- Parochie H.H. Engelbewaarders
-1797 afrekening aankoop Menno-nietenkerk op het Dorp.
- Parochie H. Michaël
-1775 contract aangaande de haardas aan de Rijndijk (beschreef wie de haardas op haalde en hoe bij verkoop de opbrengst werd besteed).
- Parochie H. Bernardus
-1839, trouwregister der R.C. Ge-

meente aan den Groenendijk.

- Par. H.H. Michaël en Bernardus
-1969, notulen kerkbestuur.



Vice-voorzitter
parochiebestuur,
Piet Hoeksel

Bescherming Persoonsgegevens

Op 25 mei werd de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, van kracht.

Er was veel over te doen in de media en dan denk je soms wat betekent dit voor mij? Wat moet ik doen en wat moet ik laten?

Ook de kerk, de parochie heeft hier mee van doen en er is veel aandacht aan gegeven door het bisdom. Zo gaan we binnenkort naar een nieuwe vorm van ledenadministratie, waardoor uw gegevens nog beter beschermd zijn.

Over wat er wel en niet in het parochieblad of op de website van de parochie mag heeft aandacht.

We zullen ook vaker uw toestemming nodig hebben om iets te mogen publiceren of om foto's te plaatsen van gebeurtenissen binnen de parochie, zoals jubilea binnen koren of foto's van communicanten. Voor kinderen tot 16 jaar is hiervoor altijd toestemming van de ouders nodig. Persoonsgegevens van de parochie mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze nodig zijn: dus om als kerk te kunnen functioneren. We mo-

gen wel een lijst maken om ouderen uit te nodigen voor een bijeenkomst van de parochie, maar die lijst mag niet doorgegeven worden aan bv. iemand, die een kookcursus voor ouderen wil opzetten.

Er zal dus heel zorgvuldig worden omgegaan met onze, met uw gegevens, maar het kan altijd misgaan en als u dat vindt laat het ons weten en neem contact met het centraal secretariaat van onze parochie.

Secretaris parochiebestuur,
Tineke Heemskerk – de Boer

Evaluatie van de thema- avonden 2017- 2018

Werkgroep Volwassenencatechese

Met plezier en met hoop, kijken we als werkgroep terug op de thema-avonden van afgelopen jaar. De deelnemers gaven aan ons terug dat ze blij waren, dat ze de thema-avond hadden bezocht.

Blij dat zij het eigen verhaal over hun staan in het leven, in de maatschappij, de kerk en het geloof met elkaar konden delen. Zo kunnen wij door uw respons voort en scheidt dat weer nieuwe mogelijkheden voor het komende seizoen.

1^e avond, De Filmavond 'Room' op 9 oktober in kerkelijk centrum De Bron.

Bijzondere mooie avond met de aangrijpende film "Room". De film ging over een jonge vrouw, die met haar peuterzootje in een kamer van 2 bij 2 meter moedwillig opgesloten was. Afgesloten en bedreigd. Het lieve in de film was, hoe zij haar zootje door verhalen en tekeningen toch het mooie van het leven buiten de 4 muren over de schepping probeert mee te geven. Met een geweldig aantal, ca. 40, deelnemers van wisselende leeftijden en uit alle parochiekernen afkomstig.

2^e avond was de Bezinning in de Advent op zaterdag 9 december, 12:00 t.m. 16:00 uur, Bonifaciuskerk en zondag van 10.30 tot 12.00 uur.

Met het thema: "Hoe kleurt advent ons leven", werd ook aan de diaconale adventsactie aandacht besteed. De bezinning ging over de belofte die in de advent als kleurige toekomst openligt. Met Noach, de profeten, en hedendaagse goede mensen die belofte en toekomst aan ons voorleven. De presentatie was mooi en kleurrijk van opzet en het aantal deelnemers, ca. 50, werd als heel positief beleefd.

3^e avond. Dag van het Jodendom. Gehouden op 17 januari 2018. Parochiecentrum Bonifacius.

Voor deze keer was rabbijn Marianne van Praag van de Liberaal Joodse synagoge in Den Haag uitgenodigd. Zij vertelde over de Joodse keuken, de kosjer leefregels en andere gebruiken waaronder ritueel slachten. Met 38 deelnemers hadden we een mooie, plezierige en leerzame avond. Vooral doordat de rabbijn spontaan inging op de gestelde vragen. Ze was helder en ging moeilijke onderwerpen niet uit de weg. Het was boeiend om iemand uit een andere traditie uit te nodigen.

4^e avond. Bezinningsavond in de 40 dagentijd. Wo. 7 maart. Multifunctioneel centrum Het Anker. Met het Thema: Woorden van en met betekenis.

Met 13 deelnemers was het een indrukwekkende avond. De inleiding door pastor Zuidersma was pakkend en richtinggevend. Met de ingang: Kies de weg jou, of – kies jij zelf de weg? Hierna werden door hen, die dat wilden, zielsverhalen verteld waar ieder met vertrouwen en respect naar luisterde. De afsluiting in de kapel was sfeervol en goed. Het was een waardevolle plek waar ieders zielsverhaal kon landen.

5^e avond. Jaarthema: "Kleurrijk geloven". Di. 17 april. Kerkelijk centrum 'De Bron'.

Met 15 deelnemers was het een heel waardevolle avond. Het was een verdiepende avond waar veiligheid en respect was voor elkaars geloven.

Omdat ieder mens op zijn of haar eigen wijze het geloof invult, noemden wij het jaarthema, "Kleurrijk geloven". Door middel van een spelvorm koos iedereen een aan-



tal kaartjes die paste bij zijn of haar visie op het geloof. Zo verbonden zij zelf hun levenservaringen met het geloof? En het eigen Godsbeeld. Het

tweede deel van de avond had een creatieve invulling. Een glas in loodraam waarin de eigen veelkleurigheid de eigen kijk op geloof en de kerk werd weergegeven.

6^e avond. Wandeling 25 mei. Omgeving Hazerswoude – Dorp.

Elke jaar wordt er een route uitgezet in een van de kernen van parochie H. Thomas.

Al wandelend en nadenkend zochten we naar een persoon die aan de hand van cryptische beschrijvingen moest worden geraden. Dit jaar moesten we op het spoor komen van majoor Bosshardt. Helaas werd Majoor Bosshardt niet geraden. Zelfs het afteldeuntje: edelman, bedelman, dokter, pastor, koning, keizer, schutter, majoor, deed bij niemand een licht opgaan.

Na de wandeling dronken we koffie en thee in het parochiecentrum HH. Engelbewaarders. Met een kaartje met een spreuk van de Majoor, 'God dienen is mensen dienen - en mensen dienen is God dienen', als aandenken, sloot pastor Sjoerd Zuidersma met een gedicht als zomerwens de avond af. Met ca. 12 personen was het een heel plezierige ontmoeting en wandeling met prachtig weer!

We hopen u in het nieuwe seizoen weer te ontmoeten bij nieuwe en goede thema-avonden!

Namens de werkgroep Volwassenen Catechese, Nellie Devilee

Collecte Nederlandse Missionarissen

Dit jaar stond in het teken van: Geloven in de ander. Ieder mens telt mee. Een mooi thema dat goed weergeeft waar het om gaat. De solidariteit met de ander. Zowel de lokale bevolking als ook de missionarissen en missionair werkers die in de verschillende landen zulk goed werk doen. Elke dag zetten zij zich in voor de strijd tegen onrecht en armoede. Als parochie hebben wij hen daarin gesteund door onze geldelijke bijdrage. Deze mocht dit jaar € 2.630,71 zijn. Wat geweldig. Ook al zijn wij daar zelf niet, toch ben ik er van overtuigd dat de mensen die daar werken dit geld heel goed kunnen gebruiken! Dank, dank, dank aan wat u heeft gegeven.

Pastoraal werker Lâm



MIVA vraagt met kerkcollecte aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe

Op 25 en 26 augustus vindt de MIVA collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor de meest kwetsbaren van Zimbabwe. De juiste zorg in de armste regio van Zimbabwe is medische zorg in moeilijk bereikbare gebieden. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg.

Tawanda: "De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen. Uren lopen als je ziek bent



of een beperking hebt is onmogelijk." Daarom trekt Tawanda de meest afgelegen dorpen in. "Hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, hoe afgelegen iemand ook woont: iedereen heeft recht op de juiste zorg. "Vervoer is echt ons grootste probleem" vertelt Tawanda. "Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik 5 à 10 bezoeken per dag afleggen. Zonder auto slechts 1 of 2. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen." Twee of drie auto's zijn hard nodig. Gelukkig heeft MIVA

Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er eigenlijk nog twee auto's nodig. MIVA hoopt met de bijdrage van de collecte het team van Tawanda van twee extra auto's te voorzien. En daarmee de bevolking in de andere twee districten de zorg te geven die zo hard nodig is.

MIVA: In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoer- en communicatiemiddelen.

Meer informatie? www.miva.nl

*Namens de MOV-groep,
Marchien van der Sande*

De vastenactie 2018

De vastenactie is in parochie H. Thomas boven verwachting goed gelopen. Via vastenzakjes, collectes, sobere maaltijden, koffiestop en door projecten op de basisscholen de Tweeklank en de Michaelschool kwam er ruim €20.000,- binnen en 'Vastenactie Nederland' gaat dit bedrag met € 4000,- aanvullen tot € 24.000,- zodat er extra dingen gedaan kunnen worden. Het belangrijkste daarvan is dat er verlichting komt in de verblijfsruimten van de zusters in Melela. Rond de evenaar is het om 7 uur 's avonds donker en dan kun je alleen nog studeren bij

kaarslicht of met zaklantaarn. Dus met onze vastenactie helpen we de zusters in Melela een flinke stap voorwaarts. Henk de Boer en Harry Borst zijn op 30 mei weer voor drie weken naar Tanzania gegaan en zullen meehelpen bij het waterproject en de verlichting. Hartelijk dank voor iedereen die meegewerkt heeft aan het vastenactieproject maar ook veel dank aan een ieder die zo ruimhartig gegeven heeft. De zusters in Melela zijn ons zeer dankbaar en ze gedenken ons in hun gebeden.

De werkgroep MOV

De vastenactie 2017

Weet u het nog? Dat was een inzameling, ook voor een waterproject, in Uganda. De waterput is klaar en op de Mark VII school, voor doofblinde kinderen is men daar erg blij. Riet Nouwens en Tessel Linders van het Bwandafonds, zijn op eigen kosten, het project gaan bekijken en waren onder de indruk van wat er al tot stand was gekomen. Van hun reisverslag is een boekje gemaakt en dat ligt in onze parochiekerken. U begrijpt er zijn maar een paar boekjes, maar die kunt u lezen en doorgeven of terug leggen in de kerk zodat weer iemand anders het boekje kan inzien.

De werkgroep MOV

PCI + diaconaal weekend => de Herbergier

Er zijn in onze parochie zoveel dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn. Naast alle vrijwilligers die telkens in de weer zijn voor de opbouw van onze geloofsgemeenschappen heeft ook u uw steentje bijgedragen. De PCI heeft dit jaar de woongemeenschap voor mensen met een geheugenprobleem "De Herbergier", gevestigd in het voormalige gemeentehuis in Hazerswoude-Rijndijk, in de schijnwerpers gezet, om hen een extra steuntje in de rug te geven bij hun inzet voor deze groep mensen. Van de € 1.714,75 zullen we moestuinbakken halen, opdat de bewoners ook geactiveerd worden met deze buitenactiviteit.

Tijdens het diaconale weekend heeft de PCI zich ook weer gepresenteerd door het uitbrengen van een promotievideo, flyer (die u altijd mee kunt nemen) en nieuwe logo. Zoals u kunt zien is het logo gebaseerd op het parochielogo, want de PCI is immers verbonden met de parochie. De naam zegt het al: parochiële caritas instelling. Twee armen vormen samen een hart. Dat is immers de basis van de PCI. Het hart laten spreken voor de medemens. Hem of haar oprichten, verder helpen. Dit alles is in dezelfde kleuren

van het parochielogo. Zo kunt u voortaan de PCI en haar activiteiten sneller herkennen.

U kunt ons ook mailen: pci@heilighethomas.nl Denkt u dat de PCI iets kan betekenen voor u of voor een ander? Maakt u ons daar op attent. We horen dat graag. U kunt natuurlijk ook het werk van de PCI (financieel) ondersteunen: NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v. PCI heilige Thomas Alphen aan den Rijn.



*Namens de PCI
(pci@heilighethomas.nl)
Pastoraal werker Lâm*

Liturgie de komende tijd

Gezinsvieringen, kinderwoorddiensten en terugkomvieringen 1e communicanten

Zondag 24 juni is er om 11.00 uur in de St. Bonifaciuskerk een gezinsviering en tevens terugkomviering voor communicanten. Tijdens de viering is er kinderwoorddienst voor kinderen t/m 6 jaar. De communicanten, vormelingen en dopelingen van de parochiekern H.H. Michael en Bernardus zijn van harte welkom tijdens de viering van 1 juli om 10.30 uur. In de Engelbewaarderskerk is er op 1 juli om 9.00 uur een gezinsviering/terugkomviering van de communicanten. Op zondag 8 juli vindt in de Bron de laatste kinderwoorddienst voor de zomervakantie plaats. De kinderwoorddiensten zullen na de vakantie op 2 september weer starten.

Parochiekerndagen

Op zaterdag 30 juni is er om 19.00 in de St. Bonifaciuskerk een feestelijke viering. Tijdens en na deze viering staan alle vrijwilligers van deze parochiekern centraal en worden zij bedankt voor hun inzet. In de parochiekern H.H. Michael en Bernardus wordt de parochiekerndag gehouden op zondag 1 juli. Om 9.00 uur wordt er gestart met een gezamenlijk ontbijt en om 10.30 uur is er een Eucharistieviering in de Bernarduskerk.

Patroonsfeest H. Thomas

Op dinsdag 3 juli is het de naamdag van de H. Thomas en wordt er om 19.30 uur een viering gehouden in de tuin naast de Bernarduskerk in Hazerswoude-Rijndijk. Meer informatie op pagina 6.

Zomerzangavonden

Zie hiervoor het overzicht op pagina 11.

Maria Tenhemelopneming

Op dit feest, dat op 15 augustus wordt gevierd, is er om 10.30 uur een Eucharistieviering voor de gehele parochie in de Bonifaciuskerk.

De Bron

In de Bron zullen in de periode van 15 juli tot en met 29 juli en ook van 12 augustus tot en met 26 augustus, de aanwezige zangers uit Broncantorij en Cantores met orgelbegeleiding de zang tijdens de vieringen verzorgen. Ieder ander die daarmee wil helpen is uiteraard ook welkom. Op 5 augustus zal de zang ter afwisseling door de Cantores met dirigent verzorgd worden. Op 22 juli en 19 augustus, is in de Bron weer de maandelijkse inzameling voor de voedselbank. Bij de ingang van de zaal staat daartoe een doos.

MIVA-collecte

In het weekend van 25 en 26 augustus wordt in elke parochiekern de MIVA-collecte gehouden. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: 'auto's voor veldwerkers in Burkina Faso'. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit arme land bereiken en helpen. Auto's zijn hier van levensbelang.

Allen een mooie zomertijd gewenst.

Gerard Ammerlaan

Liturgische achtergrond van....Woord- en Communieviering

'Het was een mooie mis' krijg ik nog al eens te horen na afloop van een doopviering. Er is op dat middaguur geen brood en wijn aan te pas gekomen, er is geen eucharistie gevierd, maar toch noemen vooral jonge mensen een doopviering ook een 'mis'. Je gaat naar de kerk en daar in de kerk – schijnen ze te redeneren – wordt een 'mis' gehouden. Elke kerkelijke plechtigheid is voor hen een 'mis'.

Een veel grotere groep mensen spreekt over een 'mis', wanneer zij naar een woord- en communieviering zijn geweest. 'We waren zondag hier naar de 'mis', toen we hoorden....', zeggen ze dan; en dat, terwijl er die dag in de kerk een woord- en communieviering werd gehouden. Er was geen eucharistisch gebed geweest, geen consecratie, en toch noemen velen de kerkdienst van die ochtend een 'mis'. Het is kennelijk een woord dat gemakkelijk in de mond ligt, maar juist is het niet. Velen kennen ook niet zo goed het onderscheid tussen een eucharistieviering

en een woord- en communieviering. Er is een verschil tussen een 'mis' ofwel een eucharistieviering en een woord- en communieviering. De voorganger van een eucharistieviering is altijd een priester; een bisschop die de eucharistie viert, doet dit ook vanuit zijn priestertelijke bediening. De voorganger van een woord- en communieviering kan een diaken zijn of een pastoraal werker, of een daartoe aangestelde parochiaan.

Maar nog belangrijker dan de voorganger is het verschil in handelingen. In de eucharistieviering gaat het achtereenvolgens om het 'nemen', om het 'danken', om het 'breken' en om het 'delen'. Die handelingen worden ook gezegd bij de 'instellingswoorden': de consecratie. 'Hij nam, Hij sprak de dankzegging, Hij brak en Hij gaf'. Die verschillende handelingen zijn tevens opgenomen in de onderdelen van de eucharistieviering: het 'nemen' bij het klaarmaken van de gaven, het 'danken' bij het eucharistisch gebed, het 'breken' bij het Lam Gods, en het 'delen' bij de communie.

In een woord- en communieviering is alleen het 'delen' aan de orde: het van de eucharistieviering overgebleven heilig brood wordt in de communieviering aan de aanwezige gelovigen uitgedeeld.

Doordat er tegenwoordig in vele parochies te weinig priesters beschikbaar zijn om in elke kerk de eucharistie te vieren, worden er met regelmaat ook woord- en communievieringen gehouden. Communie uitreiken buiten de 'mis' gebeurde vroeger ook wel; in mijn jeugd was het gebruik om door-deweeks vóór de 'mis' communie uit te reiken aan de mensen die naar hun werk moesten; en natuurlijk was er toen al de communie naar de zieken. Maar het priestertekort van nu maakt het meer wenselijk dan toen om ook op zondag communievieringen te houden. Het zijn echte liturgische vieringen, inspirerend en heilzaam, ook al is er geen sprake van een 'mis'.

Pastor R. Visser

Bedevoarten: Brielle 7 juli; zie www.martelarenavangorcum.nl Banneux: 27 augustus; 1 en 2 september; 5 t/m 9 oktober; zie www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl

Geslaagde SamenLoop voor Hoop

Wat was het mooi weer. En wat was iedereen enthousiast! De Samenloop voor Hoop 2018, op 26 en 27 mei, was een zeer geslaagde editie. Ons team, 'Parochie H. Thomas' bestond uit 90 parochianen uit de vier parochiekernen. Samen wandelden we € 3.265,- bij elkaar. Een prachtig resultaat! Het (voorlopige) totaalbedrag van alle deelnemende teams is maar liefst € 127.275,-, ten gunste van KWF Kankerbestrijding. Nogmaals hartelijk dank aan eenieder die op welke manier dan ook heeft meegewerkt.

Graag tot de volgende SamenLoop, in mei 2020!

Jan Volkers,
Wim & Monique de Vries-Volkers

Uitnodiging feestdag van de Heilige Thomas

Op 3 juli vieren we de feestdag van de heilige Thomas, de patroon van onze parochie. Vroeger was het feest van de heilige Thomas op 21 december. Pastoor Visser heeft wel eens verteld dat zijn feestdag verplaatst is naar de zomer omdat zo'n belangrijke heilige een langere dag verdiende dan zo'n dag met weinig licht zo vlak voor kerstmis. Het komt ons als parochie wel goed uit, want we vieren het feest van onze patroonsheilige steeds in de buitenlucht en dat doe je eerder op 3 juli dan op 21 december. Vorig jaar vierden we het feest van Thomas in de tuin bij de Bonifaciuskerk en Thomas Hoogeven en Thomas Bakker hielpen een Amberboom planten in de voortuin bij

de kerk. Er moet nog een bordje bij de boom komen, maar dat heeft even tijd nodig. Belangrijkste is dat de boom er mooi bij staat. Dit jaar wordt u op 3 juli om 19.30 uur uitgenodigd om het feest van onze patroonsheilige te vieren in de tuin bij de H. Bernarduskerk, Rijndijk 106 in Hazerswoude. We beginnen met een korte gebedsdienst, waarin onze drie pastores zullen voorgaan en daarna is er natuurlijk alle gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje thee en koffie en wat lekkers erbij, want het is natuurlijk wel feest van de H. Thomas en feest voor onze parochie.

De pastoraatgroep parochiekern
H.H. Michael-Bernardus

Hemelse koffie

Deze keer ben ik op de koffie in het nieuwe pand voor mensen met een geheugenprobleem 'de Herbergier' in Hazerswoude-Rijndijk. Ik sprak daar met Jerry en Simone Hacketh. Ze trokken ieder twee kaartjes met de volgende vragen:

Een hemels moment:

Simone: "De geboorte van onze kinderen (red. Anne, Sarah, David en Benjamin). Dat is een hemels moment. Hemels bij het besef dat zo iets als een kind in je groeit, dat zo iets moois in je leeft. Bij de geboorte zie je in het nieuwe leven iets van jezelf." Jerry: "Mijn ouders waren arm toen ze naar Nederland kwamen. Ze hebben hiermee ons, als hun kinderen, de kans geboden een beter leven te leiden. Ik ben blij wat ik nu heb gekregen. In de afgelopen tijd zag ik de vluchtelingenstroom, mensen die hun vaderland verlieten. Ik kon me met hen identificeren. Dankbaar ben ik en ik heb respect voor mijn ouders dat ze dit gedaan hebben. Ik voel het bijna als een verplichting om met de geboden kansen iets te doen."

Is een leven zonder geloof denkbaar voor je? (Simone)

"Heel lastig, want het is een houvast en het geeft richting in mijn leven. Het geloof geeft mij kaders, want in deze tijd kan en is er zoveel mogelijk. Als mens is het dan soms lastig om keuzes te maken. Hoe moeten we immers

keuzes maken als alles kan? Of het geloof het maken van keuzes niet lastiger maakt? In sommige gevallen wel, maar het geeft mij juist houvast. Als immers 'alles' kan dan neemt dit met zich mee dat er ook andere moeilijke (gewetens)keuzes zijn. Keuzes zijn dan eindeloos en je kan je daar dan in verliezen. Bijvoorbeeld in de opvoeding van de kinderen. We leren hen om niet alles voor jezelf te doen, maar ook voor een ander. We willen hen waarden en normen meegeven ten opzichte van de maatschappij, waarin soms andere waarden belangrijker lijken. Een leven zonder geloof is voor mij ondenkbaar."

Hoe zie je de rol van het geloof in de samenleving? (Jerry)

"Ik vergelijk het met een vloot. Binnen een vloot is er één schip het belangrijkste, die vaart vooruit. Zo ook het geloof in de samenleving. Vanuit dat schip komen aanwijzingen en instructies en vooral ook hulp vandaan. Allen kijken naar het vlaggenschip om te zien welke koers er gevaren moet worden. Stormen kunnen dan zo worden doorstaan. Het geloof is een strohalm waar ik aan vast kan houden. Ik kan altijd teruggrijpen op het geloof, wat er ook in de samenleving gebeurt. Het geloof is onherroepelijk essentieel voor mij, anders zijn we overgeleverd aan de nukken van de wereld, dan is het einde zoek.



Het geloof geeft richting aan. Ook al laten de media zien dat geloof niet modern, hip en chic is, toch is het voor mij en ook wel voor de samenleving noodzakelijk."

Wat zou je God vragen als Hij je direct zou antwoorden (Simone)

"Kom ik in de hemel? Het lijkt mij verschrikkelijk om daar te komen en al je zonden passeren je. Ik ben er echter niet bang voor. Vroeger wel. Ik dacht toen: stel dat het eeuwig leven nooit ophoudt? Maar helemaal niets is nog erger. Wat wel heel belangrijk voor mij is dat dit leven een soort van voortraject is. Er komt nog iets."

Symboloof, hoop en liefde: wat zegt liefde je? (Jerry)

"Liefde is ... er zijn voor de ander. Onvoorwaardelijk. Dat is een strijd. Vroeger kon ik nooit 'nee' zeggen. Iemand vraagt mij iets, dus heeft mijn hulp nodig. Dat was lastig. Christus is het vlaggenschip hierin voor mij. In principe is er weinig veranderd, maar kan ik het wel meer relativiseren door me af te vragen: wat is de intentie van de ander? Leid het naar iets goeds? De liefde blijft in het maken van deze keuzes ontzettend sterk."

Simone en Jerry, dank voor de koffie en dit hemels gesprek.

Pastor Lâm

Dankbaar omzien – stilletjes vooruitzien

Interview met pastor Leo Peeters

Op 9 juni was het 50 jaar geleden dat pastor Leo Peeters tot priester gewijd werd. Dat gebeurde in zijn geboorteplaats Kwadendamme. (Zuid-Beveland) door monseigneur Hubertus Ernst in, jawel, de Bonifaciuskerk, en voor de eerste maal vond de wijding in het Nederlands plaats.

Deze maand dus het 50-jarig jubileum en dat onder het thema "Dankbaar omzien en stilletjes vooruitzien", met als ondertitel: zonder jullie was ik nooit zover gekomen.

De eerste jubileumviering was op 10 juni in Kwadendamme en deze was hartverwarmend, aldus de jubilaris.

Op zondag 17 juni in de Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn en op 24 juni in Nieuwveen, waar pastor Peeters ook een aantal jaren als pastor werkzaam geweest is bij de mensen met een verstandelijke beperking in Huize Ursula. Maar laten we even terug gaan in de geschiedenis en wat herinneringen ophalen, maar ook stilstaan bij hoe pastor Peeters nu tegen zijn activiteiten binnen onze parochie aankijkt.

Leo Peeters werd 78 jaar geleden geboren in café "s Lands welvaren" in Kwadendamme, door zijn ouders overgenomen van zijn grootouders. Daarbij was zijn vader aannemer en toen de jonge Leo voor een middelbare schoolkeuze kwam te staan,



was het eigenlijk logisch dat dit de toenmalige ambachtsschool in Goes werd en nadien heeft de huidige pastor ook nog een aantal jaren in de bouw gewerkt.

Toch speelde de kerk toen ook al een rol in zijn leven, want in de week-einden was hij koster.

Maar uiteindelijk is toch de overstap gekomen om te kiezen voor de priesteropleiding. Hij begon zijn studie bij de Fathers van Mill Hill in Tilburg. In de loop van zijn studie met de daarbij horende pittige stageperiode is hij overgestapt naar het bisdom Breda, met dus op 9 juni 1968 de priesterwijding en er volgden drukke jaren in Dongen en Breda. Vervolgens kwam Roosendaal aan de orde en dat was een bijzondere werkplek, namelijk in het Franciscusziekenhuis. En ja, als pastor/priester heb je daar toch wel een speciale taak met de opvang en begeleiding van mensen die vaak aan het eind van hun leven staan en zo geconfronteerd worden met de rol van het geloof in hun leven.

Na deze periode kwamen Nieuwveen (met de verstandelijk gehandicapten) en Zevenhoven in beeld en daar werd hem door het bisdom Rotterdam gevraagd om deken te worden

in Alphen aan den Rijn en Het Groene Hart. Dat is hij geweest tot 2006 en ook na zijn emeritaat is pastor Leo Peeters nog actief. Hij heeft veel assistentie verleend in de parochies in Alphen aan den Rijn en omstreken en is daar nog beschikbaar voor, met name voor het vieren van de eucharistie.

Als zijn belangrijkste taak ziet hij de zorg voor de mensen. Hij is een bevlogen en betrokken dienaar, die er altijd wil zijn voor de mensen en hen wil helpen en begeleiden, vooral op de weg van en naar het geloof, want dat is voor pastor Peeters van heel groot belang. Ook nu nog zijn we daar veel te weinig mee bezig, terwijl we daarmee zoveel voor elkaar kunnen betekenen. Geloven is meer dan de kerk bezoeken, het is ook samen een weg proberen te vinden om te bouwen aan de gemeenschap die de kerk uiteindelijk is en waarbij Christus zelf de gastheer is.

Het beleven en belijden van het geloof speelt een grote rol in het leven van onze jubilaris en dat draagt hij tijdens ons gesprek ook duidelijk uit en laat daarbij weten dat hij niet gesteld is op wat hij noemt "hoogkerkelijke toestanden". Het gaat om de mensen en vooral om de liefde van de Heer daarbij uit te mogen dragen en pastor Peeters hoopt dat nog geruime tijd te mogen blijven doen.

Corrie Roelans

Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	26 juni, 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	18 juli onder voorbehoud, 15 augustus
Driehoorne	donderdag	09.30 uur	elke week
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week
Driehof	vrijdag	11.00 uur	elke week
	vrijdag	19.00 uur	6 juli, 3 augustus weeksluiting
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	elke week,
Rietveld	zaterdag	11.00 uur	7 juli, 4 augustus
Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	30 juni, 18 augustus
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week

Overzicht vieringen parochie heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 30 juni	13 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoор Dank je welavond vrijwilligers	
Zo 1 juli		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Di 3 juli	Naamdag H. Thomas	19.30u Zie H. Bernarduskerk	19.30u Zie H. Bernarduskerk
Vr 6 juli	1 ^e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 7 juli	14 ^e zondag door het jaar	09.30u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 8 juli		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Za 14 juli	15 ^e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 15 juli		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang met onderst.vr.willigers
Za 21 juli	16 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 22 juli		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Samenzang met onderst.vr.willigers
Za 28 juli	17 ^e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 29 juli		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang met onderst.vr.willigers
Vr 3 aug	1 ^e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 4 aug	18 ^e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 5 aug		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Cantores
Za 11 aug	19 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 12 aug		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang met onderst.vr.willigers
Wo 15 aug	Maria ten Hemelopneming	10.30u Bonifaciuskerk Caeciliakoор	10.30 Zie Bonifaciuskerk
Za 18 aug	20 ^e zondag door het jaar	19.00uWoord- en communieviering Cantor	
Zo 19 aug		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Samenzang met onderst.vr.willigers
Za 25 aug	21 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 26 aug		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang met onderst.vr.willigers
Za 1 sept	22 ^e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 2 sept		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Samenzang met onderst.vr.willigers Kinderwoorddienst

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
		Wijsh. 1, 13-15, 2, 23-24 Mc. 5, 21-43	Za 30 juni
09.00u Gezinsviering De Toekomst Terugkomviering 1 ^e communicanten	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor Parochiekerndag Terugkomviering 1 ^e communicanten en vormelingen		Zo 1 juli
19.30u Zie H. Bernarduskerk	19.30u Viering in de tuin van de Bernarduskerk		Di 3 juli
			Vr 6 juli
		Ez. 2, 2-5 Mc. 6, 1-6	Za 7 juli
09.00u Eucharistieviering Cantors	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 8 juli
		Amos 7, 12-15 Mc. 6, 7-13	Za 14 juli
09.00u Woord- en communieviering Cantu	10.30u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 15 juli
		Jer. 23, 1-6 Mc. 6, 30-34	Za 21 juli
09.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 22 juli
		2 Kon. 4, 42-44 Joh. 6, 1-15	Za 28 juli
09.00u Woord- en communieviering Cantors	10.30u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 29 juli
			Vr 3 aug
		x. 16, 2-4, 12-15 Joh. 6, 24-35	Za 4 aug
09.00u Woord- en communieviering Samenzang	10.30u Eucharistieviering Samenzang		Zo 5 aug
		1 Kon. 19, 4-8 Joh. 6, 41-51	Za 11 aug
09.00u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	10.30u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 12 aug
10.30u Zie Bonifaciuskerk	10.30u Zie Bonifaciuskerk		Wo 15 aug
		Spreuk 9, 1-6 Joh. 6, 51-58	Za 18 aug
09.00u Eucharistieviering Cantu	10.30u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 19 aug
		Joz. 24, 1-2a.15-17.18b Joh. 6, 60-69	Za 25 aug
09.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	10.30u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 26 aug
19.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor		Deut. 4, 1-2.6-8 Mc. 7, 1-8.14-15.21-23	Za 1 sept
09.30u Eucharistieviering Cantors	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 2 sept



Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur
Let op: adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn
Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn



Geef kleur aan het leven

Een oproep in het parochieblad: 'Heeft u uitgebloeide bloembollen? Ja. Als u ze kunt missen neem ze dan mee naar de kerk. Voor de tuin rondom de kerk.' Dat hebben we geweten, twee kruiwagens vol met allerlei bollen. Ze zijn inmiddels allemaal gepoot en volgend jaar, een nog mooier en kleurrijker voorjaar rond de kerk. Dank u wel allemaal.

De tuinrijwilligers

De eerste H. Communie

Op zondag 22 april deden acht kinderen in onze kern de eerste H. Communie; elders in dit blad leest u hier meer over. In elk geval willen we de dames Liesbeth en Alie die de kinderen hebben voorbereid op hun eerste H. Communie hiervoor hartelijk danken.

Suzan Verkleij, die een heel aantal jaren gezorgd heeft voor de organisatie om de voorbereiding heen, zoals uitnodigingen versturen en ouders vragen om mee te helpen, heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Suzan heel hartelijk dank voor al je inzet. Gelukkig heb je het stokje overgedragen aan Mariska Beukeboom, die we veel succes toewensen.

De pastoraatgroep



1e communicanten van de parochiekern Michael Bernardus:

v.l.n.r. Rinske Hogenboom, Bjorn de Boer, Fleur Schenkeveld, Marit Droogh, Freek Figeo, Catoo van Duin, Julian van der Wal, Sofia Heemskerk, Isa Bella Crapanzo.

Parochiekerndag

De parochiekerndag op 1 juli staat hopelijk allang in uw agenda. We doen het dit jaar eens anders en starten met een ontbijt vanaf 9.00 uur in de pastorie en bij mooi weer natuurlijk buiten. Bij een goed ontbijt hoort ook bewegen; dus o.l.v. pastor Sjoerd Zuidersma is er ochtendgymnastiek. Om half elf is er een viering in de kerk, waar alle drie onze pastores voorgaan en het Bernarduskoor zal zingen. Daarna is er nog koffie en natuurlijk limonade. U mag nog in de tuin blijven zitten, maar de 'Tent van God' gaat op slot en de organisatie stopt en gaat ook even lekker in de zon zitten.

Met het jaarthema "GEEF HET LEVEN KLEUR" gaan we er een mooie dag van maken dus doe een nieuw lint om je hoed of steek bloemen in je haar

en kom in je vrolijkste en meest kleurrijke outfit.

We gaan niemand persoonlijk uitnodigen maar hopen dat communicanten en vormelingen met hun ouders erbij zijn. Voor de organisatie is het wel handig als u zich even aanmeldt bij het secretariaat per mail: hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl of bel even 071 3414210, zodat we genoeg eieren kunnen koken en croissantjes hebben. Het ontbijt staat o.l.v. Hanny Peelen, maar u kunt zich aanmelden om te helpen via het secretariaat.

Als u op de zondagochtend bedenkt dat u vergeten bent om u aan te melden moet u natuurlijk gewoon komen. Verdere mededelingen komen nog in het wekelijkse mededelingenblad.

De pastoraatgroep

Lief en Leed

Overleden

23 april overleed mevrouw Annie Jansen - van Geijlswijk in het hospice in Nieuwkoop en zij werd 86 jaar. Er waren een avondwake en uitvaart in de Bernarduskerk, waar ze zoveel jaren bijna naast heeft gewoond. Daarna was de crematie in Alphen aan den Rijn.

Dat zij moge rusten in vrede



Geef het leven kleur

Geef het leven kleur is het jaarthema van onze parochie en waar zie je meer kleuren om je heen dan in een zomertuin. Soms ben je verbaasd hoeveel kleuren groen er zijn en dan nog alle bloemenkleuren. Bij de kerken zijn ook vaak mooie tuinen en op diverse plaatsen in de parochie hebben mensen tuinen, die ze graag open stellen voor een bezoek. Wilt u ook uw tuin openstellen dan kunt u dit aan ons melden. Het is de bedoeling om op zondagmiddag 26 augustus de tuinen bij de HH. Engelbewaarderskerk en bij de 'Groene Kathedraal', open te stellen voor een bezoek. De tuin bij de Bernarduskerk kunt u bekijken tijdens de Open Monumentendagen in het weekend van 8 en 9 september. We zijn het nog aan het voorbereiden maar via het weeknieuws en de website van de parochie gaan we u van meer informatie voorzien.

The kiss of the sun for pardon
The song of the birds for mirth
You are nearer God's heart in a garden
than anywhere else on earth.

De kus van de zon voor excuus
Het lied van de vogels voor vreugde
Je bent dichterbij God's hart in een tuin
dan ergens anders op aarde.

Pastoraatgroepen van de kernen HH. Engelbewaarders en H.H. Michael en Bernardus

Oecumenische zomerzangavonden

Kun je nog zingen, zing dan mee...

Op zomerse woensdagavonden een eindje fietsen/wandelen, een uurtje zingen, bakkie doen en weer vrolijk op huis aan. Elkaar ontmoeten in 7 kerken in Rijnwoude. Aanvang: 19 uur.

Van harte welkom namens de gezamenlijke kerken.



11 juli	HH Engelbewaarderskerk	Dorpsstraat 248,	Hazerswoude-Dorp
18 juli	Ontmoetingskerk	Dorpsstraat 15,	Koudekerk a/d Rijn
25 juli	De Hoeksteen	Dr. A. Schweitzerlaan 2,	Benthuzen
1 augustus	De Korenaar	Dorpsstraat 183,	Hazerswoude-Dorp
8 augustus	Bernarduskerk	Rijndijk 106,	Hazerswoude-Rd
15 augustus	Hervormde Kerk	Dorpsstraat 64,	Hazerswoude-Dorp
22 augustus	Brugkerk	Dorpsstraat 53,	Koudekerk a/d Rijn

Weet je dat...

...er alweer stevig wordt nagedacht over Open Monumentendag.
...het thema dit jaar "Europa" is.
...de tuingroep graag wat versterking heeft.
...u op vrijdagmorgen welkom bent.
...u soms wel even moet zoeken voordat u iemand vindt of dat iemand u hoort.
...het om 10.00 uur koffietijd is.
...Joke Hoppenbrouwer niet alleen lector is, maar ook Truus Beukeboom helpt bij het verzorgen van de bloemen in de kerk.
...de pastores het zeer waarderen dat de voorste stoelen bezet zijn.
...er ook uit onze kern velen hebben mee gedaan aan de 'Samenloop voor Hoop'.
...Elly van Diggele erg haar best deed om mensen enthousiast te maken en dat is dus gelukt.

...dat de kippen van Aad Straver nog steeds veel eieren leggen.
...Tees de Groot soms ook met de eieren naar Pleyn 68 loopt om eieren te verkopen als daar koffie drinken is, of de eieren bij mensen thuis bezorgd.
...de PCI erg blij is met de opbrengst van de eierenverkoop.
...er altijd nog een bus in de kerk staat waarin u overgebleven vakantiegeld kwijt kunt voor de Toonbank.
...Toon Borst dit geld omwisselt om goede doelen te ondersteunen.
...als u naar een land reist met een eigen munteenheid u ook altijd buitenlandse munten kunt kopen bij de Toonbank en zo steunt u ook.
...u voor de Toonbank contact op kunt nemen met Lydia Borst 071 3413420.





Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248
2391 CK Hazerswoude-Dorp
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)
hh.engelbewaarders@heilighetomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn
Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Vanuit de kern

Een zeer gewaardeerde en prachtige happening was de parochiekerndag op zondag 10 juni eerst in de kerk en onder ideale omstandigheden in de parochietuin. De start was met een eucharistieviering, opgeluisterd door onze drie koren. Aan het einde van de viering werden Riet en Sjaak Wortman op het priesterkoor gevraagd, alwaar zij van pastoor Visser de Thomas parochiespeld kregen voor hun jarenlange inzet. Sjaak is al sinds het pastoraat van Pater Emil Lau 30 jaar geleden de centrale spil in het parochiecentrum en een ware stencil- en kopieerspecialist en verder hoeft het koffie schenken geen nadere omschrijving. Riet is al sinds 1982 actief bezig als wijkcontactpersoon en verzorgde o.a. de was van het centrum. Beiden zijn officieel per 1 juni jl. gestopt. Even later tijdens het samenzijn in de pastorietaan werden de schoonmakers/sters en de bloemendames ver-

rast met een boekje door Jan Rietveld namens de pastoraatgroep. Een speciaal woord van dank voor al diegenen die met veel enthousiasme het hele gebeuren rond de parochietuin zo goed verzorgen.

Tijdens de vergadering van de parochiekernraad op 29 mei jl. werd o.a. samen met Wilfred Simons, directeur van de St.Michaëlschool, stil gestaan bij het feit hoe school en kerk elkaar van dienst kunnen zijn. Pastor Zuidersma bracht naar voren dat een pastor 2x per jaar elke klas bezoekt. Duidelijk werd dat er een zeer goede samenwerking is tussen kerk en school. Verder werd gemeld dat aan de west buitenkant van het kerkgebouw dit



jaar een schilderonderhoudsbeurt zal plaatsvinden. We kijken ook uit naar de prachtige "bootcampdag" die op 23 juni a.s. georganiseerd wordt. Velen werken toe naar de vakantieperiode, ik wens iedereen een goede en fijne zomer.

*Vanuit de commissie van beheer,
Jan Koeckhoven*



Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp

Geef het leven kleur!

Op de jaarmarkt van 25 augustus (10.00- 19.00 uur) zullen ook dit jaar de drie kerken aanwezig zijn. Samen geven we het leven kleur en vormen we een kleurrijk geheel!

U kunt bij onze kraam aan een veelkleurig rad draaien en u zult met meer kleur onze kraam verlaten...

Dus loop gezellig langs bij onze kraam, de hele dag zijn er leden van de twee protestantse kerken en onze kerk aanwezig om er een gezellige dag van te maken!

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker

Dienst van de stuurgroep Diaconie

Juli	Conny van Dijk	tel.: 588554
Augustus	Anneke Koeckhoven	tel.: 588260

- Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven, tel. 588260.
- Mevrouw Riet Wortman en mevrouw Anneke van Driel stoppen na vele jaren als wijkcontactpersoon. Wij zijn hen erg dankbaar voor het werk dat zij in de afgelopen jaren hebben verricht. Deze 2 wijken worden nu samengevoegd en we zijn blij dat mevrouw Ria Arts bereid is gevonden om hiervoor wijkcontactpersoon te worden. Wij wensen haar veel succes.
- Ook bedanken we de heer Cok van Driel voor de vele kruisjes en duifjes die hij heeft gemaakt. Omdat hij en Anneke gaan verhuizen draagt hij deze taak over aan Tom van Dijk.



Stuurgroep Diaconie, Conny van Dijk

Wie wil er mee doen met de musical "Ruth"?

Ruim drie jaar na de fantastische uitvoering van de musical "Mozes" willen wij starten met het instuderen van de musical "Ruth".

Dit gaan we doen met de gezamenlijke kerken uit Hazerswoude-Dorp en Koudekerk aan den Rijn. Wij gaan starten in september 2018 en hopen het uit te voe-



ren in mei 2019. Wij gaan repeteren op de maandag van 19.30 tot 22.00 uur in 'de Korenaar', Dorpsstraat 183 in Hazerswoude-Dorp. Wij zoeken mensen die het leuk vinden om te zingen en/of willen acteren. Is dat niet zo jouw ding, wij zoeken ook mensen voor de bouw van het

decor, het maken van de kleding en andere hand- en spandiensten. Vind je het leuk om mee te doen, dan ben je van harte welkom. Wil je meer informatie over de musical "Ruth" en/of wil je je aanmelden? Mail naar Peter van Poelje (dirigent) peter@vanpoelje.net

Vriendelijke groet namens
de werkgroep musical "Ruth",
Marian Zintel van 'de Korenaar'
Hazerswoude-Dorp

Lief en Leed

Overleden

Op 24 mei jl. is na een zwangerschap van 31 weken, Joy Lieverse, dochtertje van Bram en Wilma Lieverse-Elstgeest, levenloos geboren. Haar lichaampje is na de afscheidsdienst op woensdag 30 mei jl. op het parochiekerkhof begraven.

We wensen de ouders en verdere familie heel veel sterkte toe.

Vaartocht met vrijwilligers van de parochiekern HH. Engelbewaarders

Ineens was er een verrassend telefoontje van twee heel actieve dames: Liesbeth Edixhoven en haar 'petekind': Alie Hoogendijk; een goede vriendin. Alie had haar aangeboden om met de boot van haar vader en moeder een mooie tocht te gaan maken rond de Rijn, de Kaag en de Brasem. En Liesbeth mocht een 20-tal vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap in Hazerswoude-Dorp hiervoor uitnodigen. De ouders van Alie Hoogendijk hebben een prachtige boot. Vroeger was het een vrachtschip en na een grondige renovatie is dit schip omgebouwd in een prachtig woon- en ple-

ziervaartuig. De hele renovatie in eigen beheer heeft dan ook 7 jaar geduurd. We werden gastvrij ontvangen op de 'Vijf Gebroeders' uit Gouderak. We werden voorgesteld aan de ouders van Alie Hoogendijk. De 20 mensen die aan de uitnodiging van Liesbeth en Alie gehoor hebben gegeven waren vrijwilligers van onze parochie, omdat Alie zo onder de indruk is van de inzet van al onze vrijwilligers.

Het waren leden van de commissie van beheer, de pastoraatgroep, de redactie van het parochieblad H. Thomas, de tuingroep, de kosters, de koren, de bloemen- en de interieurgroep, het pas-

toeraal team en Riet en Sjaak Wortman. Iedereen nam plaats op het zonnige terras en werd verrast met koffie en gebak. En precies om 12.30 uur ging vader Hoogendijk achter het roer staan bij de watertoren aan de Rijndijk en nam het ruime sop.

We voeren via de Oude Rijn richting Leiden en bij de Spanjaardsbrug namen we de Zijl richting De Kaag. Langs de scheepswerf van Royal van Lent, waar een groot onderzoekschip voor anker lag, waarop zelfs heliporters konden landen.

Intussen kregen we soep en een broodje en een drankje en moesten we ons insmeren met zonnebrandolie! Via de Haarlemmerringvaart, Oude en Nieuwe Wetering voeren we langs Roelofarendsveen over het Brasemermeer langs prachtige molens via Woubrugge naar Alphen aan den Rijn. Onder de 's Molenaarsbrug langs Avifauna en dan terug naar de watertoren aan Hazerswoude-Rijndijk.

Wij, de 20 gasten van deze bijzondere vaartocht, kijken terug op een leuke, plezierige, en aangename tocht. En danken in het bijzonder de schippersvader, -moeder en Alie Hoogendijk en Liesbeth Edixhoven voor de leuke middag op het water. Het was geweldig !!!

Joke en Jan Rietveld



1^e communicanten van de parochiekern HH. Engelbewaarders:

v.l.n.r. Niels van der Meer, Kelvin Stolwijk, Owen Out, Sanne Noordam, Cindy Weijers (communieproject), Puch Hoogeveen (communieproject), Maaïke de Jong.



Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
T 0172-472410; sintbonifacius@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;
deheiligegeest@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Hongerdoek 2019 parochiekern De heilige Geest

Voor het derde achtereenvolgende jaar zullen in de parochiekernen Hongerdoeken gemaakt worden. Inmiddels is iedere parochiekern twee Hongerdoeken rijk: te weten voor het A- en het B-jaar én er bestaat een, door alle kernen gemaakt, Hongerdoek voor het C-jaar.

Om ook voor het C-jaar een eigen Hongerdoek te hebben is besloten dat iedere kern wederom een eigen doek maakt, zo ook bij parochiekern De Heilige Geest.

De leden van de Crea-club hebben zich reeds gebogen over de lezingen en evangeliën in de veertigdagentijd 2019, waardoor er een basisidee is gevormd. De bedoeling is, ook deze keer weer, om met zoveel mogelijk enthousiaste parochianen tot een eigen, uniek doek te komen dat zal ontstaan door inbreng van velen.



Wij nodigen iedereen uit die met ons wil meewerken. Vanaf 2 september a.s. zijn wij telkens op maandagavond van 20-22 uur in De Bron aanwezig. Onder het genot van een kop koffie of thee en bovenal gezelligheid en inspiratie bent u van harte welkom.

Crea-club De Heilige Geest

Gouden jubileum Sint Caecilia koor te Alphen aan den Rijn

Het Sint Caecilia koor kreeg op donderdag 26 april 1968 de status van gemengd kerkkoor. Vanaf die datum heeft het koor 50 jaar lang de liturgie, in verbondenheid met de Bonifaciuskerk te Alphen aan den Rijn, met haar (vaak meerstemmig) gezang de kerkdiensten opgeluisterd.

Ter gelegenheid van dit gouden jubileum heeft zij afgelopen zondag 29 april in een prachtig gezongen eucharistieviering haar 'gouden' stem laten horen. Op dit feestelijk moment in de afgelopen paastijd bloeiden alle alleluja's nog eens extra op door hun dubbele betekenis.

Alle felicitaties gingen vooraf aan de hartverwarmende woorden van voorganger Ruud Visser. 'Het Caecilia koor is geen popkoor', verduidelijkte hij ietwat schertsend het verschil in 'performance' aan het gehoor. Maar het mede in stand houden van 50 jaar sacrale muziek is voor de koorleden best een reden om trots zijn.

Tijdens de receptie liet men zich loffelijk uit over de geluidskwaliteit van de muziek. Het orgel kreeg onverwacht kuren. De vervangende pianobegeleiding kwam echter op deze feestelijke herdenking wonderbaarlijk mooi over.

Dinsdagavond 1 mei, verlost van alle plichtplegingen, konden de 'golden oldies' in het Ter Aarse restaurant 'De Oude School' lekker los gaan. Met het Rouw- en Trouwkoor erbij mocht 'Caecilia' de feestelijk gedekte tafelen delen met Pastor Sjoerd Zuidersma (namens het pastoraal team) en Ruud Miedema (namens de liturgiegroep).

Er waren ook drie jubilarissen aanwezig. Truus Zonderop werd als eerste gehuldigd vanwege haar gouden zangjubileum. Eerst 30 jaar op het kerkkoor, daarna 20 jaar op het Rouw- en Trouwkoor.

Zij heeft de start mogen meebelevan van het gemengd Caecilia koor in 1968. De loftrumpet werd haar herhaaldelijk toegezwaaid. Truus werd met een prachtige bos bloemen hartelijk bedankt voor haar trouwe inzet en betrokkenheid.

Ali van Gils en Lenie Bakker volgden beiden weerskanten op het erepodium vanwege hun 40-jarige zangpassie.



'Wat is er mooier dan jullie geloof met liefde voor de zang tot uiting te brengen in de liturgie', sprak Aad beide alten voor het voetlicht brengend.

Ook zij kregen bloemen uitgereikt onder dankzegging dat zij alle

drie nog tot in lengte van jaren dit mooie vrijwilligerswerk mogen doen in de dienst van Onze Lieve Heer.

In een korte terugblik nam Aad 50 jaar koorleven op de korrel en besloot dat aan samen zingen nog altijd veel plezier wordt beleefd. Er werd veel gelachen en ook een traantje hoorde daarbij. Na afloop kreeg iedereen een kaars met etiket ter herinnering aan dit grandioos gouden jubileumfeest uitgereikt.

Hierbij rest nog hartelijke dank voor de geldelijke bijdrage van het parochiebestuur Heilige Thomas, voor alle hulp vanaf het inpakken van de kaarsen, de lieve e-mailtjes tot aan de dankwoorden op de mooie kaart van Sjoerd.

Aad Straathof

Open Monumentendag 2018

Zet het alvast in uw agenda of op de kalender: 8 en 9 september Open Monumentendag in diverse kerken van onze parochie. Zoals ieder jaar proberen we u weer te verrassen, iets te vinden dat aansluit bij het landelijke thema. Dat is dit jaar "Europa".



Lief en leed

Gedoopt

In de St. Bonifaciuskerk:

29 april 2018 Helena Knopik.
27 mei 2018 Rosemarie Dobbe.

In de Bron:

13 mei 2018 Gaber Ghirmay.

Huwelijk

26 april 2018 Maurice Kransse en Jo-Anne Steenbeek in Bonifaciuskerk.

Overleden

19 april 2018 is Henk Wormgoor, geboren 20 november 1935, overleden. De uitvaart voor hem was in De Bron; daarna is hij gecremeerd.

2 mei 2018 is overleden Piet Koek, geboren 15 juli 1929. Zijn uitvaart was in de Johannes de Doperkerk in Leimuiden en hij is op het parochiekerkhof aldaar begraven.

24 mei 2018 is Piet Wolvers, geboren 13 juli 1931, overleden. De uitvaart was in de St. Bonifaciuskerk. Daarna is hij begraven op Oosterbegraafplaats.

26 mei 2018 is Piet van 't Hof, geboren 9 april 1929, overleden. De afscheidsviering was in de aula van de Oosterbegraafplaats.

Een bed voor een pelgrim gevraagd, een bijzondere uitdaging!

Alweer? - Nee, het is al voorbij, we kijken nu terug naar wat zomaar in de Bron gebeurde. Een groep pelgrims uit Zoetermeer wilde op 31 mei de Bron als halteplaats aandoen. Overnachten? In de Bron? Nee dat niet, liever bij mensen thuis. Het ging om persoonlijke ontmoetingen.

In maart bereikte het verzoek de parochiekern De heilige Geest. Zou het kans van slagen hebben? Een oecumenisch initiatief dat (natuurlijk) met de PKN gemeente in de Bron opgenomen zou worden. Zo kregen twee mensen een bijzondere opgave.

Zonder te weten hoeveel pelgrims er zouden komen - de inschrijving was nog niet gesloten - gingen Marina van Veelen, (PKN) en ik aan de slag. Een stukje voor alle media rond de Bron en het avontuur kon beginnen. Zou het gaan lukken?

De eerste bedden werden begin mei aangeboden en daarna kwamen er steeds meer reacties. Het zou uiteindelijk gaan om veertien pelgrims. We kregen 14 bedden aangeboden en hadden er zelfs nog een paar in reserve. Geweldig! We hadden nog steeds geen namen van mensen maar in de late namiddag van donderdag 31 mei kwamen de eerste pelgrims de Bron binnenlopen. Zij kregen een gastvrij onthaal met koffie, thee en cake en raakten al gauw in gesprek met geïnteresseerde gastvrouwen en gastheren.

Zoeken, vinden, kennismaken, samen bezinnen in de bidkapel en dan ieder naar een gastvrij huis van parochia-

nen en gemeenteleden met ook nog eens de vraag: 'Hoe ervaar je je bestemming?'

Marieke, een van de gastvrouwen, ervoer het zo:

De pelgrims uit Zoetermeer - Zomaar te gaan ... zonder te weten ...

Toen zij uit Zoetermeer vertrokken - was het bloedheet, de zon scheen fel - maar na een uurtje kwam een wolkbreuk - Maakte hen nat tot op het vel. Een hondenhoek diende als schuilplaats - Een ijssalon werd overspoeld - Met 6 doorweekte pelgrimsgangers - Hadden ze dat wel zo bedoeld?

Maar ze waren opgetogen over hun avonturen in het Zuid-Hollandse polderlandschap en verrast met het hartelijke welkom in de Bron. De gastgezinnen waren ook opgetogen dat ze zomaar een of meer vreemdelingen onder hun dak kregen en een stukje van hun pad mochten zijn.

Voordat we naar huis gingen met onze gasten vierden we in de bidkapel dat we elkaar gevonden hadden. Bij mijn huis aangekomen wilden mijn pelgrims graag even zitten, in de tuin, en ja, een biertje ging er wel in. Het gesprek dat onderweg al op gang gekomen was ging gewoon door en toen ik na een uur zei dat ik even voor het eten ging zorgen kwamen ze lekker binnen zitten om door te kletsen. De avond vloog



voorbij en het gesprek ging alle kanten op, toch was merkbaar dat de Pinkstergeest vaardig was omdat we ook stilstonden bij het Wonder van een ontmoeting met vreemde mensen die erop vertrouwen dat ze Goed zullen ontmoeten.

Die geest was ook de volgende morgen voelbaar in de Bron, waar we na een liturgisch moment weer uiteen gingen: er waren vriendschappen gesloten, weliswaar voor even, maar er was gedeeld en gevierd. - Wat een verrijkende ervaring. Marieke van der Velde

De pelgrims, even op adem gekomen, even beschutting voor de nacht gevonden, stonden op en verlieten weer wat in de aanvang veilig scheen. Zo gingen ze een voor een op weg om te spreken en te vragen naar elkaar. Zo waren we allen een stukje samen op weg. Mooi dat we dit in de Bron mochten mee ervaren en weer kunnen meenemen op onze weg.

Erna Teule

Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring (zie de website www.heiligethomas.nl). Wanneer u denkt dat u gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via het centraal secretariaat van de parochie; e-mail: centraalsecretariaat@heiligethomas.nl; tel. 0172 475975.

Vormsel 2018

Trotse tieners! Helemaal terecht! Zojuist is hun de handen opgelegd door de bisschop en hun ouders. En heeft mgr. Van den Hende hun met de zalving het zegel van de Heilige Geest toegeediend.

Oftewel, hier ziet u de vormelingen van 2018 van onze parochie.

De pontificale viering was het waardige hoogtepunt van het vormseltraject. In diverse bijeenkomsten, in twee groepen verdeeld over de locaties Alphen en Hazerswoude hieraan voorafgaand, is vorm gegeven aan de betekenis van het sacrament van het vormsel. Zo stonden we stil bij de 7 sacramenten, leerden we de heilige Geest kennen als Helper die altijd bij ons is. Keken we naar onze dromen en de missie die Jezus had. Ontdekten we met name door het

Pinksterverhaal wat het betekent om in vuur en vlam te staan door het toedoen van de Heilige Geest. Werden we bewust gemaakt van de opdracht die we bij het doopsel hebben gekregen: om als leerlingen van Jezus ons geloof uit te dragen in woord en daad. Bezochten we in Gouda de Arkgemeenschap (een woongemeenschap waar mensen met een beperking liefdevol worden ondersteund zodat ook zij hun talenten kunnen uiten), maakten we een uitstap



naar de jonge bevlogen Blauwe Zusters in Den Haag en zijn we de dag voor Pinksteren met een volle bus naar de Vuurdoop in de kathedraal geweest in Rotterdam. Dat bracht zowel spektakel, theater, ontspanning, lekker zingen met Mario als verdieping.

Om anno 2018 je als tiener te verdiepen in het geloof en om als ouder je kind hiertoe aan te moedigen en te begeleiden is geen sinecure. Daarom hulde aan deze tieners, hulde aan hun ouders! Het waren inspirerende bijeenkomsten en waardevolle uitstapen. Het vormselproject sluiten we af met Pasta met de Pastor en wie weet volgen er nog spontane ontmoetingen. Laten we allemaal geregeld bidden voor de heilige geest, die o zo nodig is om de wereld te kleuren.

Namens de vormselgroep,
Liesbeth Edixhoven

Op de foto: Jamie Belt, Keanu Belt, Max van den Bosch, Noor van Duin, Justus van Dijke, Frederica Garau, Boaz van der Geest, Femke de Jong, Elvira Kerkvliet, Jewel la Grand, Collin Menken, Luna Mikanovic, Joey Nguyen, Nina Pelzer, Mirthe Sanders, Anne van Schie, Marie Tijssen, Marije Verkleij.

Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: www.heiligethomas.nl

Pastoraal team

Pastoor Ruud Visser

r.visser@heiligethomas.nl, tel. 06 20618148

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

lt.nguyen@heiligethomas.nl, tel. 06 22087370

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma

s.zuidersma@heiligethomas.nl, tel. 06 22086108

Secretaris pastoraal team

pastoraalteam@heiligethomas.nl

Parochiebestuur

Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, secretaris@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

Betalingen

Rabo, rekeningnr. NL42 RABO 0301 6015 93

t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

Centraal secretariaat

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 0172-475975, centraalsecretariaat@heiligethomas.nl

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

pci@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

Datum van het volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 23 augustus 2018.

Kopij uiterlijk 10 augustus 2018 digitaal aanleveren bij de

redactie. Kopij-adres: redactieparochieblad@heiligethomas.nl

heiligethomas.nl

Voorwaarden aanleveren kopij:

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de betreffende parochiekern.

Vormgeving: Grafitas | Drukwerk: DecaPrint