



## Meer dan verbindend

Op zondag 30 september hielden wij in onze parochie de Startzondag: het officiële begin van het nieuwe werkjaar. Die dag ging ook het nieuwe Jaartheme van start. Het luidt: 'Meer dan verbindend'. De kinderen hadden voor de viering van deze Startzondag een grote slinger gemaakt met allemaal papieren poppetjes; hand-in-hand waren ze met elkaar verbonden. En de jongeren hadden zich verbonden met een goed doel; via allerlei activiteiten wisten zij na de viering geld in te zamelen voor de 'blauwe zusters'. Het gaf een leuke sfeer aan de Startzondag en was daardoor al 'Meer dan verbindend'.

### Het is meer

Wanneer bruid en bruidegom elkaar het 'ja-woord' geven, dan verbinden zij zich aan elkaar. Zij doen dat te midden van getuigen; tegenover eigen getuigen, maar ook tegenover de speciale getuige van de Burgerlijke Overheid: de bijzondere ambtenaar. En trouwt het bruidspaar in de katholieke kerk, dan ook tegenover de ambtsdrager van de Kerk: de priester of de diaken. Er worden handtekeningen gezet. Maar een huwelijk is natuurlijk veel en veel meer dan het verbinden van twee mensen aan elkaar. Als er geen liefde is, als er geen sprake is van een thuis voelen bij elkaar, van een op elkaar kunnen rekenen en samen kunnen genieten, dan is een huwelijk al gauw een last. Het met elkaar een huwelijksband aangaan is meer dan alleen 'ja-zeggen tegen elkaar' en een handtekening zetten; die band met elkaar geeft zoveel meer. Eigenlijk geldt dat voor vele gebieden van ons leven: een verbinding kan twee of meer personen bij elkaar brengen, maar de meeropbrengst is afhankelijk van hoe die verbinding beleefd wordt. Een voetballer kan voor veel geld naar een club gehaald worden, het contract wordt getekend, de verbinding wordt vastgelegd; maar of het wat wordt, moet op het veld blijken. De chemie tussen de speler en de trainer, of tussen de spelers onderling bepaalt dikwijls of die voetballer zijn geld wel waard was. Wij gaan allemaal – gehuwd of ongehuwd – diverse verbanden aan. En we laten zo'n verbinding voortduren, zolang we voelen dat het erbij horen ons iets doet. Verbinden is wellicht het begin ge-



weest, maar het gaat ons om wat het verbinden ons geeft; om dat wat meer dan verbindend is.

### Katholiek zijn is meer

De laatste maanden verschijnen er in de media nogal wat berichten over seksueel misbruik en machtsmisbruik in de katholieke kerk. Dat is voor sommige mensen, zoals voor de VVD'er Klaas Dijkhof, de reden om zich uit te laten schrijven uit de kerk. De verbinding die zij met de kerk officieel hebben, zeggen zij op; zij willen er niet meer bij horen. Buitenstaanders, zoals Jeroen Pauw, begrijpen al helemaal niet, waarom iemand lid is van een kerk. Dat is aan zulke vragenstellers ook niet uit te leggen. Want katholiek-zijn is veel meer dan een verbinding hebben. Als katholiek-zijn alleen zou betekenen dat je naam in het doopboek of in de ledenadministratie van de kerk staat, als het niet meer dan dat is, dan is het zich laten uitschrijven bij negatieve berichtgeving een logische stap. Voor vele katholieken – ook voor hen die het kerkgebouw niet vaak bezoeken – is katholiek-zijn verbonden met een wijze van leven, met het verhaal van de Levende, met gebeurtenissen in eigen kring. Katholiek-zijn is inderdaad verbonden zijn met de kerk, maar naast de administratieve verbinding houdt dit zoveel meer in.

### Meer dan het gewone

Op de Startzondag in september lazen we het Evangelieverhaal bij Marcus over de genezing van de vrouw die aan bloedverlies lijdt en over de opwekking van de dochter van Jairus. Om opnieuw leven te vinden verbinden mensen in dat verhaal zich met Jezus. Het is meer dan verbindend. De aanraking gaat gepaard met vertrouwen, met Godsgeloof. De kracht van het Evangelie doet voelen, dat er meer is dan verbinden; het geeft meer. Hopelijk gaan we dat ontdekken, wanneer we het komend jaar met het Jaartheme 'Meer dan verbindend' aan de slag gaan.

*Ruud Visser, pastor*

## Woorden van bemoediging

De afgelopen maanden is weer op grote schaal het seksueel misbruik in de katholieke kerk aan de orde geweest. Niet enkel in Nederland maar bijna wereldwijd heeft dit misbruik om zich heen gegrepen in de kerk. Zulke onthullingen doen ons pijn, het zal u ook pijn gedaan hebben. Misschien wordt u er wel op aangesproken, omdat men weet dat u katholiek bent. Je eigen geloof wordt in een kwaad daglicht gezet en dat wil je niet. Wij als pastores willen u een hart onder de riem steken. Als reactie op alle rumoer zeggen we: besef hoe goed het Verhaal is dat we aan elkaar mogen vertellen. Besef hoe rijk de Riten zijn, die vanaf onze geboorte tot onze dood het leven kleur geven. Besef hoe sterk

de Gemeenschap is, die in voor- en tegenspoed om je heen komt staan om je te doen leven. Zo willen we Kerk zijn in de parochie H. Thomas. Daar kan geen organisatie, ook geen kerkelijke organisatie, geen individu, ook geen kerkelijk individu iets van af doen. In de gave van ons geloof zijn we allemaal rijk. Wij, pastores, voelen mee met de slachtoffers van het misbruik en willen niet dat door alle negatieve reacties er nog meer mensen pijn gedaan wordt. Daarom deze woorden van bemoediging.

*Pastores S. Zuidersma, L. T. Nguyen, R. Visser*

## Vanuit het parochiebestuur

Hierbij weer enige informatie vanuit het parochiebestuur (vergadering 5 september). In de zomervakantie hebben wij met vele andere mensen genoten van de vakantie en dus niet vergaderd.

### • Commissie Gebouwen

De parochie kent al enkele jaren een financiële commissie. Deze adviseert het parochiebestuur in financiële zaken. Het bestuur heeft nu besloten een soortgelijke commissie in te stellen voor alle bouwkundige zaken. In beide parochiebrede commissies hebben (deskundige) parochianen uit de beide "Hazerswoudes" en uit Alphen zitting.

### • Begraafplaatsen

Op de begraafplaatsen naast de kerk in Alphen en Hazerswoude-Dorp worden volgend jaar weer een aantal graven geruimd. Men is druk

bezig met het voorbereiden van het ruimen van deze graven. Betrokken nabestaanden worden of zijn reeds op de hoogte gebracht.

### • Jaarmarkt

Zowel Alphen als Hazerswoude-Dorp kennen het verschijnsel 'jaarmarkt'. Op de jaarmarkt op 24 augustus in Hazerswoude stonden ook de gezamenlijke kerken en dit was goed georganiseerd en drukbezocht. Het thema was 'geef het leven kleur'. Participatie van parochianen was goed. Tijdens de jaarmarkt in Alphen (derde woensdag van september) was de Bonifaciuskerk weer geopend ter bezichtiging. Ook hier werd druk gebruik van gemaakt.

### • Masterplan kerkruimten parochiebreed

De vraag uit de commissies van beheer wordt gesteld hierover na te

denken. Dit vooral naar aanleiding van uitspraken gedaan door kardinaal Eijk en in de provincie Noord-Brabant.

Het parochiebestuur zal zich in de komende tijd moeten beraden over het al of niet in stand houden van al onze kerkgelegenheden. Het is nu nog geen urgente zaak. Wel willen we voorkomen, dat voor ons gaat gelden: ga rustig slapen, er wordt voor u nagedacht.

### • Herbenoeming Erna Teule in parochiebestuur

Zij heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen herbenoeming. Zij zal bij de bisschop worden voorgedragen voor herbenoeming.

*Piet Hoeksel,  
vicevoorzitter parochiebestuur*

## In stilte huil ik ...

*Naar aanleiding van de vele negatieve berichten over de kerk in de media.*

In stilte huil ik ... voor de mensen die armoede lijden, onzichtbaar voor velen.

En ik bid voor hen, dat ze hulpvaardige mensen op hun weg vinden.

In stilte huil ik ... voor de vele mensen die zoekend zijn naar oprechte liefde en geborgenheid.

En ik bid voor hen, dat ze liefdevolle mensen mogen vinden.

In stilte huil ik ... voor de kinderen die zijn misbruikt en hun families.

En ik bid voor hen, dat ze de kracht mogen vinden om weer heel te worden.

In stilte huil ik ... voor de mensen die geloven.

En ik bid voor hen, dat ze de moed houden om het goede in het geloof te blijven zien.

In stilte huil ik ... voor de parochie heilige Thomas.

En ik bid voor haar, dat ze een teken mag blijven zijn van de blijde boodschap van God.

In stilte huil ik ... voor mensen die alleen het negatieve van de kerk kunnen zien.

En ik bid voor hen, dat zij ook het positieve mogen zien van het geloof en de gelovigen.

In stilte huil ik ... voor de mensen die het vertrouwen in de kerk verloren hebben.

En ik bid voor hen, dat ze een ander houvast mogen vinden in hun leven.

In stilte huil ik ... voor mijzelf en de vele collegae.

En ik bid voor ons, dat we de kracht mogen hebben, om ondanks alle negativiteit Jezus na te volgen in woord en daad.

In stilte huil ik ... voor de mensen in Alphen, in Oss, in de wereld.

En ik bid voor hen. Waarom? Omdat mensen mogen weten dat er anderen zijn die in stilte aan hen denken en voor hen bidden...



*Pastor Lâm Thê Nguyễn*

## Kerkbalans

Wat is ook al weer kerkbalans? Misschien even een oprisser; dat is de jaarlijks terugkerende actie van de kerken in Nederland waarin ze u vragen om bij te dragen aan de financiën van de kerk, in ons geval van de parochie. Ieder jaar heeft zo'n actie een ander thema en dit jaar was dat: "Geef voor je kerk". Misschien heeft u de oproep verstaan en heeft een bijdrage gedaan aan de parochie. Het kan ook zijn dat u tot de trouwe gevers behoort die gewoon elke maand een vast bedrag naar de parochie overmaken. Dat

is heel fijn en daar danken wij u hartelijk voor. Maar dit artikel is ook bedoeld voor iedereen die wel van plan was om eens wat over te maken naar de parochie maar dat nog even vergeten is of uitgesteld heeft.

Nu snap ik ook wel dat niet iedereen even goed in zijn slappe was zit en dan moet u zich ook zeker niet aangesproken voelen, maar als het even kan, wilt u er dan eens over nadenken of u bijvoorbeeld tweemaal per jaar €25,- naar de parochie kunt overmaken. Maar, hoe klein ook, elk bedrag is welkom.

We hebben de bijdragen van de parochianen echt nodig om het huishoud-

boekje van de parochie op orde te houden. De kachels in onze kerken moeten nu ook weer branden, het parochieblad, de salarissen van pastores en de verzekeringen van de gebouwen moeten betaald worden en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Om een lang verhaal kort te maken, vraag ik u: "Geef voor je kerk!"

Maak uw bijdrage over naar een van de bankrekeningen van de parochie. De rekeningnummers vindt u in de kopjes bij elke kern in dit parochieblad.

*Tineke Heemskerk-de Boer  
secretaris parochie Heilige Thomas*

## Uitnodiging gespreksavond: 'En toch blijf ik katholiek'

De afgelopen tijd kon u er niet omheen. Wederom komt er een stroom van meldingen van misbruik in de katholieke kerk aan het licht. Eenieder die tot de katholieke kerk behoort, wordt getroffen door deze berichtgevingen. Indirect of zelfs direct raakt het ons. Daar bovenop worden sommigen parochianen en wij pastores bevraagd over ons geloof. "Dat je nog lid wilt zijn..." als gelovige, als kerkganger lijkt het alsof je je moet verdedigen naar je collega's, in je familie, in andere kringen en netwerken. Gevoelens van schaamte over het gedrag van ver-

tegenwoordigers van de Kerk, ook van teleurstelling en onmacht komen bij ons naar boven tezamen met vele vragen.

Daarom willen wij u als parochianen uitnodigen om met ons hierover in gesprek te gaan. Om uw mening te geven, uw hart te luchten, om elkaar tot steun te zijn in onze parochiegemeenschap. We willen dat doen op dinsdag 30 oktober om 19.30 uur in de Bron (Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn).

*Pastores Visser, Zuidersma en Lâm*

## Sacrament van het Vormsel

Wanneer kinderen ± 12 jaar zijn, kunnen zij meedoen aan het voorbereidingsproject van het sacrament van het Vormsel.



Het Vormsel behoort samen met het Doopsel en de eerste Heilige Communie tot de initiatiesacramenten van de Kerk. Doopsel, de eerste Communie en Vormsel horen bij elkaar. Binnenkort start de aanmelding.

Mocht u al meer willen weten over het Vormsel, ik hoor u graag.

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker  
(s.zuidersma@heiligethomas.nl)*

## De Eerste Heilige Communie

Kinderen van ± 8 jaar kunnen in de vier kernen van de Thomasparochie meedoen aan het Eerste Communieproject 'blijf dit doen' van het bisdom Rotterdam. Aan de hand van 8 bijeenkomsten vanaf januari 2019 leren kinderen meer over Jezus Christus en de Kerk. De vieringen van de Eerste Heilige Communie vinden plaats in mei 2019.

Binnenkort start de aanmelding, maar wanneer u al wat meer wilt weten over de Eerste Heilige Communie, ik hoor u graag.

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker (s.zuidersma@heiligethomas.nl)*

## St. Bonifaciuskerk – Met wie voelt u zich verbonden?

*Zaterdag 8 december, 12.00-16.00 uur*

Op zaterdagmiddag 8 december zal de Bonifaciuskerk open zijn voor ieder die een (kort) moment van inspiratie zoekt. U vindt langs de muren van de kerk verhalen over Jezus die bij zijn geboorte al mensen van west tot oost en van arm tot rijk samen weet te brengen en nog

steeds veel mensen verenigd. Ook zijn er verhalen te lezen van 'verbinders' in onze tijd. Verhalen die uw hart zullen raken. En uiteraard kunt u een kaarsje aansteken voor mensen met wie u zich verbonden weet. Gun uzelf een moment uit de drukte en kom op 8 december (even) naar de Bonifaciuskerk, u bent welkom! Graag tot dan!

## Oktober Wereldmissiemaand

*21 oktober Missiezondag met collecte*

Missio maakt plaatselijke kerken in de Derde Wereld sterk om zelf hun missie uit te voeren. Missio Nederland steunt dit jaar in de Wereldmissiemaand (oktober) in het bijzonder twee projecten in Ethiopië. De campagne heeft als motto: 'God is ons een toevlucht en een sterkte'. Deze zin uit de Bijbel (uit psalm 46) is een bron van kracht voor christenen wereldwijd, in Ethiopië en in Nederland.

Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds één van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-Katholieke Kerk is er, ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent van de bevolking, zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp aan vluchtelingen.

*Project 1: Steun voor koffieboeren.*

Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush proberen de Kleine Zusters van Jezus de situatie van de Menjas te verbeteren. De zusters, onder leiding van zuster Kidist, hebben al veel bereikt, zoals kleine projecten waarmee de mensen een inkomen kunnen verdienen. Ook is er een kleuterschool in Wush Wush; voor onderwijs na de basisschool ontbreekt het geld.

*Project 2: Opvang vluchtelingen.*

Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, ge-

# missio

vlucht voor de oorlog. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.

Oktober is Wereldmissiemaand. In het weekend van 20 en 21 oktober wordt Missiezondag wereldwijd gevierd en wordt ook in de vier locaties van de parochie H. Thomas gecollecteerd voor het pastorale werk van parochies in de Derde Wereld en dit jaar met name de parochies in Ethiopië.

Zie voor meer informatie: [www.missio.nl](http://www.missio.nl).

U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrek.: NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie H. Thomas met de omschrijving 'Missio'.

## Bijbelcursus

Start dinsdag 6 november, 20.00 uur parochiecentrum Bonifacius.

De bijeenkomsten worden gehouden op de 1e dinsdag van de maand. Gezocht is voor 'Het Evangelie volgens Johannes'. Als je alle vier evangeliën naast elkaar legt, dan springt dat van Johannes er opvallend uit. Hij laat Jezus woorden spreken en vertelt over gebeurtenissen die de andere evange-

listen ons niet hebben overgebracht. Denkt u maar aan het verhaal van de bruiloft van Kana. Johannes noemt die gebeurtenis zelfs het begin van de tekenen. Vreemd dat de overige drie evangelisten dit teken niet vermelden. Wat in Kana gebeurde moet voor de vierde evangelist dan toch van bijzon-

dere betekenis zijn geweest. Cursusleider is pastoor R. Visser.

*Werkgroep volwassenencatechese,  
Nelly Devilee, Gusta van der Sluijs,  
Anneke van der Knijff en pastor  
Sjoerd Zuidersma*

## Adventsactie 2018

*hulp aan straatkinderen in Rwanda*

Kerstmis lijkt nog ver weg maar toch wil de MOV-groep u alvast op de hoogte brengen van de keuze voor het spaarproject in de Adventtijd. In het diaconale weekend van 15 en 16 december zal tijdens de viering extra aandacht worden gegeven aan dit project en ook is er dan de collecte voor dit belangrijke doel.

In Rwanda zijn er nog steeds veel straatkinderen, terwijl de welvaart van het land toeneemt. Veel gezinnen leven in extreme armoede door de trek van boeren naar de voorsteden. Door de toenemende werkloosheid en de gevolgen van aids kunnen zij ook daar onmogelijk voorzien in de basisbehoeften van hun kinderen: voedsel, opvoeding en medische zorg. Vaak zijn de kinderen bovendien slachtoffer van misbruik, geweld of mishandeling. Een onzeker en gevaarlijk leven op straat lijkt voor hen dan een oplossing. In de straten van de hoofdstad Kigali leven zo'n 3.000 kinderen. Het zijn vooral jongens, maar de laatste tijd komen er steeds meer meisjes bij. Hun leven is onzeker en gevaarlijk. Ze overleven door klusjes te doen, maar



ook door diefstal, werk als drugskoe-riër of door klanten naar prostituees te leiden. De meeste straatkinderen zijn ondervoed en lijden aan ziektes zoals malaria en dysenterie. Ook hebben ze vaak slaapgebrek, omdat ze 's nachts worden bedreigd door geweld en diefstal. Veel kinderen gebruiken drugs om hun problemen te vergeten.

De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen in Kigali op en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. In het opvangcentrum krijgen de kinderen eten, kleding, medische en psychische zorg en onderwijs.

In de opvang kunnen ze lichamelijk en mentaal herstellen. Na 3-6 maanden volgt in 80% van de gevallen re-integratie in hun eigen gezin, bij familie of eventueel in een pleeggezin.

De Rwandese overheid wil alle kinderen van straat hebben. Kinderen die ze tijdens schooltijd op straat aantreffen worden opgepakt en naar een Transit Center gebracht. De non-profit organisatie CECYDAR werkt de laatste jaren steeds meer samen met deze centra. De medewerkers benaderen rechtstreeks kinderen op straat. Ze proberen hun

vertrouwen te winnen, zodat de kinderen na een verblijf in de opvang gemotiveerd zijn om naar huis terug te keren. Om te voorkomen dat kinderen na hun re-integratie opnieuw weglopen richt CECYDAR zich in 2018, met steun van Adventsactie, op het verbeteren van de thuissituatie. Armoede en gezinsconflicten zijn voor kinderen de voornaamste redenen om (opnieuw) weg te lopen. Gezinnen krijgen noodhulp en daarna worden ze geholpen bij het duurzaam verbeteren van hun economische situatie, bijvoorbeeld met een microkrediet voor het opzetten van een bedrijfje. Waar nodig krijgen de gezinnen psychologische begeleiding.

Het opvangcentrum maakt hoge kosten voor water en elektriciteit. In 2018 wil CECYDAR daarom investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. De waterput, die momenteel alleen wordt gebruikt voor de landbouw, wordt aangesloten op het opvangcentrum. Daarnaast wil het centrum een zonnestroomsysteem aanleggen om onafhankelijk te worden van het elektriciteitsnet. Deze investeringen in duurzaamheid verdienen zich terug en leveren dan een flinke kostenbesparing op. Info: [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl)

*Marchien van de Sande*

## Ook in 2019 naar Jordanië

Wanneer dit nummer van ons parochieblad bij u in de bus valt, is een groep van 35 parochianen onder leiding van pastoor R. Visser net teruggekeerd van een reis door Jordanië. Er waren bij de opgave voor deelname aan deze reis meer gegadigden dan er plaatsen waren. Daarom is besloten om in 2019 vanuit de parochie de-

zelfde reis nog een keer te maken, en anderen de gelegenheid te geven om mee te gaan. Dat zal in het voorjaar van 2019 gebeuren. Ook dan zullen Bijbelse plaatsen en historische plekken bezocht worden; en juist in de lente kan er genoten worden van de mooie natuur en van de woestijn. Deze reis naar Jordanië zal zijn van dinsdag 26

maart tot en met woensdag 3 april 2019. Wie belangstelling heeft, kan zich nu reeds aanmelden bij het centraal secretariaat van de parochie: tel. 0172-475975 of via e-mail: [cenraalsecretariaat@heilighethomas.nl](mailto:cenraalsecretariaat@heilighethomas.nl). En voor deze reis geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

*R. Visser*

## Liturgie de komende tijd

Met het thema "Meer dan verbindend...." hebben we op zondag 30 september een start gemaakt met het nieuwe werkjaar. Dit thema zal dit jaar aandacht krijgen in vieringen, in catechese en in pastoraat en diaconie.

### Wereldmissiezondag

Oktober is wereldmissiemaand. In het weekend van 20/21 oktober zal er bij gelegenheid van wereldmissiezondag in de vieringen van alle parochiekernen een collecte plaatsvinden. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan het werk in de missie.



### Rozenkransgebed

Op 23 en 30 oktober zal om 19.30 uur in de Engelbewaarderskerk de rozenkrans worden gebeden. Op 25 oktober zal dat om 19.00 uur het geval zijn in Het Anker en eveneens om 19.00 uur in de Bonifaciuskerk.

### Allerheiligen

In het weekend van 27/28 oktober wordt in alle kernen het feest van Allerheiligen gevierd.

### Allerzielen

Op vrijdag 2 november, Allerzielen, gedenken we de overledenen, met 's middags op diverse begraafplaatsen samenkomsten. Om 13.30 uur op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn, om 15.00 uur op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn en ook om 15.00 uur op de Algemene Begraafplaats in Benthuizen. Vervolgens is er een samenkomst om 15.30 uur op de Algemene Begraafplaats aan de Provincialeweg in Hazerswoude-Dorp. 's Avonds is er om 19.30 uur in de Bernarduskerk, in de Engelbewaarderskerk en ook in de Bonifaciuskerk een viering. Na afloop van de viering in de Engelbewaarderskerk en de Bonifaciuskerk is er gelegenheid om naar het kerkhof te gaan, om te bidden, bloemen en graflichten te plaatsen. Voor en na de viering zijn er voor € 1,50 graflichten te koop in de Bonifaciuskerk.



### Viering van Gedenken

Op zondag 4 november zal in de parochiekern De Heilige Geest de jaarlijkse viering van gedenken plaatsvinden met het gedenken van namen van dierbare overledenen die op de zondagen 21 en 28 oktober zijn opgeschreven. Alle namen zullen genoemd worden en daarbij zullen vele lichtjes ontstoken worden.

### Gezinsvieringen

Zondag 11 november om 11.00 uur is er in de Bonifaciuskerk een gezinsviering. Tijdens de viering is er kinderwoorddienst; deze is bestemd voor kinderen tot en met ongeveer zes jaar. Op de zondagen 4 november en 2 december zijn er om 09.30 uur in de Engelbewaarderskerk eveneens gezinsvieringen.



### Kinderwoorddiensten in de Bron

Op de zondagen 21 oktober, 4 november en 18 november alsmede op de adventszondagen 2, 9, 16 en 23 december vinden er in de Bron kinderwoorddiensten plaats tijdens de viering van 11.00 uur.

### Christus Koning

In het weekend van 24 en 25 november wordt de laatste zondag van het kerkelijk jaar gevierd. Tijdens de viering van 9.30 uur wordt in de Bonifaciuskerk een 3-tal 'nieuwe katholieken' in de kerk opgenomen.

### Gregoriaans

Op de eerste zondag van de advent, 2 december, wordt er zowel in de Bonifaciuskerk als in de Bron gregoriaans gezongen.

### Advent

Vier weken leven we toe naar het kerstfeest, het feest van het Licht. Om de verwachting van het licht te verbeelden steken we elke zondag van de advent een kaars aan. In het weekend van 15 en 16 december, de derde zondag van de advent (zondag Gaudete) wordt er in alle parochiekernen, in het kader van de diaconale zondag, een themaviering gehouden met een collecte bestemd voor de bisschoppelijke adventsactie. Over het gekozen 'goede doel' treft u elders in dit parochieblad informatie aan. Vanuit de Bron wordt aan mensen die bijzondere aandacht behoeven een adventskrans aangeboden. Bovendien wordt er tijdens de advent gewerkt aan een bloemschikking die aansluit bij de lezingen van elke adventszondag.

### Vespervieringen

Deze worden gehouden op de woensdagen 12 en 19 december in de Bonifaciuskerk steeds om 19.30 uur.

### Boetevieringen

In de aanloop naar Kerstmis zijn er boetevieringen: op vrijdag 21 december om 09.30 uur in de dagkapel van het Anker; op zaterdag 22 december om 19.00 uur in de Bonifaciuskerk en ook in de Engelbewaarderskerk.

Een mooie en inspirerende tijd gewenst.

Gerard Ammerlaan

## Relieken

Van 12 oktober 2018 t/m 3 februari 2019 is er in het museum Catharijneconvent te Utrecht een unieke tentoonstelling te zien met vele bijzondere relieken uit verschillende tijden, culturen en religies. Reliek is een ander woord voor relikwie. Dat is een overblijfsel van het lichaam van een heilige of een

voorwerp dat met een heilige in aanraking is geweest en waaraan een bovennatuurlijke kracht wordt toegekend. Ze zijn soms eeuwenlang bewaard en gekoesterd door mensen die er houvast, steun, inspiratie en zelfs bestaansrecht in vinden, vele generaties lang.

Het Catharijneconvent is gevestigd op het adres Lange Nieuwsraat 38, 3512

PH Utrecht. Telefoon 030-2313835, info@catharijneconvent.nl.

De openingstijden zijn op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur.

Corrie Roelans

## Gerarduskalender

Graag uw aandacht voor de Gerardus Kalender uit Wittem. De Gerarduskalender! Elke dag een beetje spirit! De Gerarduskalender, uitgebracht door "Klooster Wittem", is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk, die opbeurt of aanzet tot nadenken onder het motto: "elke dag een beetje spirit". De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom het klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Wittem worden georganiseerd (zie ook [www.kloosterwittem.nl](http://www.kloosterwittem.nl)).

De kalenders zijn vanaf heden bij de secretariaten van de parochiekernen de heilige Geest, Engelbewaarders en Bonifacius te koop voor € 7,25. Graag contante betaling.

Els Werneke



## Hemelse koffie met ....

In de categorie van 'waarom ver(der) weg zoeken als het dichtbij kan' heb ik dit keer koffiegedronken met Huong Lê, mijn echtgenote. Op mijn vraag: "Vertel eens wie je bent?" reageert ze: "Een interessante vraag. Ik ben moeder van Christy, vrouw van jou en ten diepste kind van God. Dat laatste wil ik ten diepste telkens proberen me voor ogen te houden. Het is met vallen en opstaan. Ik ben dus een persoon met verschillende dimensies. Al die facetten maken mij compleet."

### Een hemels moment:

"Van de vele momenten die er zijn, springen er drie bovenuit. De eerste was toen ik vijf jaar oud was en tijdens het schuilen een regenboog zag, nadat de regenbui voorbijgetrokken was. Mijn moeder stond naast mij en ik had alleen oog voor mijn moeder en ervoer een intens gevoel van liefde. Het tweede moment was de ontmoeting met jou. Je ziet iemand en de tijd staat stil. Tegelijkertijd is er het gevoel van ik 'ken' jou en wil mijn leven met je doorbrengen. Het laatste moment is bij de geboorte van Christy. Toen ik haar voor het eerst zag had ik het gevoel: zij hoort bij ons. Zij omvat iets van de eeuwigheid in haar persoon. Op dat moment is er slechts dat gevoel."



### Geloven is belangrijk vanwege ... ?

"Het is een lastige vraag en eigenlijk ook niet. Ondanks alles heb ik altijd wel het gevoel dat God bij me is. Ik kan niet geloven dat ik dat niet meer doe als ik kijk naar de natuur en de mensen. Wij zijn als mens te wonderlijk. Hij is zo creatief met ons en ik geloof daarom niet dat Hij ons zomaar loslaat. Hij plant een zaadje in ons en wij moeten toelaten dat Hij in ons groeit. Wij zijn niet voor niets op de wereld. De schepping is er niet alleen om te bewonderen. We hebben het in bruikleen. Wij moeten daar aan bijdragen in ons leven. Het stukje voor stukje mooier maken. Het is onze taak om de schepping te helpen, met vallen en opstaan. De wonderen van het leven zijn niet alleen van God afhankelijk. Hij wil dat ook wij een steentje bijdragen. Al is het in het klein: een ander blij maken. We kunnen voor anderen zoveel betekenen als wij zelf erin geloven."

### Als ik voor één dag God zou zijn...?

"Dan zou ik willen begrijpen hoe Zijn liefde werkt. Hoe Hij ons lief heeft. Wat wij ervaren is Zijn liefde in onze naasten. We ervaren soms momenten waarin de liefde volmaakt en perfect lijkt. Toch is dat nog maar een fragment van Gods grote liefde. Aan het einde

van het leven is het dit wat telt voor mij. Het mooiste en moeilijkste gebod vind ik dan ook: de ander liefhebben en daarmee vergeven. Liefde kan in die zin ook pijn doen. Wij kunnen het niet perfect, maar moeten er wel naar streven. Zo wil ik uiteindelijk wel voor Hem komen te staan. Een leven zonder liefde, zonder het streven naar volmaakte liefde staat onze relatie met God in de weg."

### Heb je angst voor de toekomst van de kerk?

"Kerk is voor mij niet het instituut met al haar wet- en regelgeving. Dit zou immers zoveel relaties en mensen uitsluiten waarin God zichtbaar is. Kerk is voor mij al het goede dat in mensen zit en die dit willen uitdragen. De kerk is er niet voor de angst, maar vanwege de liefde. We zijn immers niet geschapen om angstig naar de toekomst te kijken. Zelfs te midden van oorlogen en rampen zijn er hoopvolle tekenen van 'kerk-zijn' in de mensen die een ander helpen. Die hen nabij zijn. Dat is voor mij kerk."

Huong, bedankt voor je openheid en dat je bereid was om anderen een inblikje te laten nemen in hoe je in het geloof staat en dit probeert handen en voeten te geven.

Pastoraal werker Lâm

## De Kledingshuur

De kapel van het verzorgingshuis Sint Jozef heeft wel een heel andere bestemming gekregen en ik nam er vorige week even een kijkje. Sinds 30 oktober 2017 heeft de 61-jarige Gerda Scheffers een winkel, de Kledingshuur, aan de Hoflaan 27. Mensen met een kleine portemonnee kunnen daar terecht voor kleding, schoenen,

speelgoed maar ook meubels en keukengerei. "Omdat ik deze ruimte huur, kan ik de spulletjes niet meer gratis weggeven", zegt Scheffers. "Een gezin kan zich voor 5 euro per jaar inschrijven en betaalt per gezinslid 1 euro per kwartaal. "De kledingshuur" is op maandag geopend van 19.00-21.00 uur en op dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.00-15.00 uur. Daarnaast

is de winkel maandelijks op zaterdag van 12.00-15.00 uur open voor iedereen. Natuurlijk heeft men ook spullen nodig dus u kunt er in overleg ook kleding afleveren. Voor info of doneren van kleding: [gerdascheffers@hotmail.com](mailto:gerdascheffers@hotmail.com). tel.: 06-55074153 of neem een kijkje op de website van de Kledingshuur.

Tineke Heemsker

## Samenloop voor Hoop

De editie van afgelopen mei dit jaar heeft in Alphen aan den Rijn het fantastische bedrag van € 172.587,32 opgeleverd ten gunste van KWF Kankerbestrijding. Hiervan heeft ons team (parochie H. Thomas) € 3.285 aangeleverd. De volgende SamenLoop zal worden gehouden op 16 en 17 mei 2020.

We zijn nog op zoek naar een opvolger voor mij. Lijkt het u iets of denkt u iemand te weten, bel Jan Volkers (474625) of mail rietjan@icloud.com

## Een contemplatief antwoord op een tijd van crisis en verandering

Dit was het thema van een internationale bijeenkomst in Brugge eind september. In een andere omschrijving stond: De transformerende invloed van meditatie. Een van de sprekers was Herman van Rompuy, in het verleden minister-president van België en voorzitter van de Europese Raad. Ik besloot er heen te gaan.

De bijeenkomst was georganiseerd door de World Community for Christian Meditation (WCCM, de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie). Een organisatie in het leven geroepen door de Benedictijner monnik John Main in de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Ook nu is er een band met de Benedictijnse familie. John Main ontdekte het meditatieve gebed in het vroege christendom van de vierde eeuw. De 'community' is in-

tussen in 120 landen vertegenwoordigd en kent honderden groepen die wekelijks in meditatief gebed bij elkaar komen. Ook in Alphen is zo'n groep. Voor informatie hierover: klazienhamelink@gmail.com

De sprekers op de bijeenkomst spraken over de omvormende invloed van meditatie op hun terrein. Ook de crisis binnen de kerken kwam aan de orde. Er waren 200 deelnemers uit 30 landen. In de bilaterale contacten viel mij het open karakter van de wekelijkse bijeenkomsten op. Ik hoorde daarover bij deelnemers uit Scandinavische landen en uit Taiwan. 'Open' ook naar Boeddhisten, Hindoes, Moslims enz. Ook atheïsten namen deel aan de meditatiebijeenkomsten. Het criterium is dat Christus voor hem of haar een bijzondere man is. De aanwezigen uit Aus-

tralië beklemtoonden het mediteren van jongeren waarmee men goede tot zeer goede ervaringen had.

Waarom die titel boven dit stukje: Een lichtpunt? Er is een beweging die zijn wortels heeft in de spiritualiteit van de eerste eeuwen, een beweging van mensen die de transformerende invloed van het mediteren ervaren. Een beweging die zich snel wereldwijd verspreid, waarin alle christelijke kerken zijn vertegenwoordigd en die ook open staat voor mediterenden buiten de christelijke wereld omdat de Eeuwige ook daar aanwezig is.

Een tijd van 'crisis en verandering' is ook een tijd waarin de aanzet wordt gegeven voor nieuwe ontwikkelingen.

*Kees Verhage*

## Leerhuis avonden classicale werkgroep Kerk en Israël

Op 12 november spreekt prof. dr. Dineke Houtman.

Het thema is: 'Het Onze Vader als Joods gebed'. Houtman is bijzonder hoogleraar Judaïca met bijzondere aandacht voor de verhouding jodendom en christendom. Zij is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 14-16 te Alphen aan den Rijn, aanvang om 20.00 uur. Het beloven twee boeiende avonden te worden. U bent van harte welkom!



**Protestantse  
Kerk**

*De Werkgroep Kerk en Israël*

## Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	30 oktober, 13 en 27 november, 11 december
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	21 november
Driehoorne	donderdag	09.30 uur	elke week
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week
Driehof	vrijdag	11.00 uur	26 oktober, 2, 16, 23, 30 november, 14 december
	vrijdag	19.00 uur	9 november, 7 december weeksluiting.
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	elke week
Rietveld	zaterdag	11.00 uur	3 november, 1 december
Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	17 november, 15 december
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week

## Overzicht vieringen parochie heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 20 okt	29 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Caeciliakoor	
Zo 21 okt	Wereldmissiedag	09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Za 27 okt	Allerheiligen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 28 okt		09.30u Eucharistieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Vr 2 nov	Allerzielen	19.30u Allerzielenviering In Between	15.00u Zegening van de graven op de Oosterbegraafplaats
Za 3 nov	31 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 4 nov		09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering (Viering van gedenken) Cantores Kinderwoorddienst
Za 10 nov	32 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 11 nov		09.30u Woord- en communieviering Samenzang 11.00u Gezinsviering	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Za 17 nov	33 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 18 nov		09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Za 24 nov	Christus Koning	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 25 nov		09.30u Eucharistieviering In Between	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 1 dec	1 <sup>e</sup> zondag van de Advent	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 2 dec		09.30u Eucharistieviering Gregoriaans koor	11.00u Eucharistieviering Gregoriaans koor Kinderwoorddienst
Vr 7 dec	1 <sup>e</sup> vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 8 dec	2 <sup>e</sup> zondag van de Advent	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoor	
Zo 9 dec		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Wo 12 dec	Vesperviering	19.30u Vesperviering Cantor	
Za 15 dec	3 <sup>e</sup> zondag van de Advent zondag Gaudete	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 16 dec	<b>Diaconaal weekend</b>	09.30u Eucharistieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Cantor en samenzang Kinderwoorddienst
Wo 19 dec	Vesperviering	19.30u Vesperviering Cantor	
Za 22 dec	4 <sup>e</sup> zondag van de Advent	19.00u Boeteviering Cantor	
Zo 23 dec		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst



## van zaterdag 20 oktober t/m zondag 23 december 2018

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
		Jes. 53, 10-11 Mc. 10, 35-45	Za 20 okt
09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 21 okt
		Apok. 7, 2-4.9-14 Mt. 5, 1-12a	Za 27 okt
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 28 okt
15.00u Zegening graven op de Begraafplaats in Benthuizen 15.30 u Zegening graven op de Alge- mene Begraafplaats in Hazerswoude- Dorp 19.30u Allerzielenviering St. Ceciliakoor 19.00u Eucharistieviering Cantu	13.30u Zegening graven op de Begraafplaats in Koudekerk a/d Rijn 19.30u Allerzielenviering Bernarduskoor		Vr 2 nov
09.30u Gezinsviering De Toekomst	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor	Deut. 6,2-6 Mc. 12,28b-34	Za 3 nov
			Zo 4 nov
		1 Kon.17,10-16 Mc. 12,38-44	Za 10 nov
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 11 nov
		Dan. 12,1-3 Mc. 13,24-32	Za 17 nov
09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 18 nov
		Dan. 7,13-14 Joh. 18,33b-37	Za 24 nov
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 25 nov
19.00u Eucharistieviering Cantores		Jer. 33,14-16 Luc. 21,25-28.34-36	Za 1 dec
09.30u Gezinsviering De Toekomst	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 2 dec
			Vr 7 dec
		Bar. 5,1-9 Luc. 3,1-6	Za 8 dec
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 9 dec
			Wo 12 dec
		Sef. 3,14-18a Luc. 3,10-18	Za 15 dec
09.30u Woord- en communieviering Cantores	11.00u Woord- en communieviering Cantor		Zo 16 dec
			Wo 19 dec
19.00u Boeteviering Cantu		Mi. 5,1-4a Luc. 1,39-45	Za 22 dec
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 23 dec



## Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk  
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)  
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur  
**Let op:** adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,  
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn  
*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## In en om de kerk

Ook bij de overgang van zomer naar herfst waren er nog mooie zonnige dagen vol kleur.

De kleuren waren zeker nog te zien tijdens de open tuindagen op de laatste zondag van augustus. Vele mensen trokken van tuin naar tuin en genoten van de gastvrijheid, liepen wat rond, namen zaden van bloemen en stekken van planten mee en dronken soms van de koffie en thee. Een mooie zondag een mooie afsluiting van het jaarthema: "Geef het leven kleur".

Op Open monumentendag, zowel zaterdag als zondag bracht veel mensen naar de Bernarduskerk. Het thema dit jaar was: "In Europa" en er was veel aandacht voor bedevaarten zoals Lourdes, Banneux en Kevelaer en dat leverde mooie en soms ontroerende verhalen op. Op zaterdag was er om 12.00 uur een kort gebedsmoment, ook zeer uniek op open monumenten-

dag, maar wel waardevol.

Velen schoven aan, aan de lange tafel voor de koffie, de thee en de lekkere appeltaart maar vooral voor de verhalen. Het samen maken van een puzzel van Europa was al een beetje naar het nieuwe jaar thema toe: "Meer dan verbindend".

Zondag 9 september was het zieken- dag en voor de hele Thomasparochie waren er mooie witte rozen en die zijn vanuit de kerk naar mede parochianen gebracht. Dat is vaak niet zomaar de roos bij de deur afgeven, maar ook even een praatje en wat aandacht voor de zieken of oudere en hun familie. Omdat Koudekerk op 9 september tot 13.00 uur afgesloten was vanwege de 'Ride for the Roses' werd er niet alleen koffiegedronken na de kerkdienst maar aan de lange tafel in de hal van de kerk ook soep gegeten.

Veel dank aan iedereen die meewerkte aan deze activiteiten, van open tuinen,

monumentendagen, ziekenzondag waardoor we met elkaar het kerk zijn naar buiten brachten. Natuurlijk is kerk zijn op zondag en vaak op andere momenten, samen bidden en zingen en luisteren naar het woord van God, maar ook op de andere dagen van de week kunnen en mogen we er voor elkaar zijn.

Op woensdag 26 september was er een gesprek tussen parochiebestuur en de verontruste parochianen. Het is veel parochianen rond de Bernarduskerk een grote zorg dat de pastorie naast de kerk er zo slecht bij staat en dat er nog steeds geen goede bestemming aan gegeven wordt. Ook de zwijgzaamheid hierover vanuit het parochiebestuur vindt men niet kunnen. Het gesprek op 26 september was in een goede sfeer en we hopen dat hieruit een nieuwe dialoog mag ontstaan.

*Tineke Heemskerk-de Boer*

## Allerzielen

*We noemen hun namen.*

*Zij zijn waar wij niet zijn,*

*waar wij zijn, zijn zij ook:*

*telkens weer als anderen denken dat ze voorbij zijn.*

Van oudsher viert de katholieke kerk op 2 november het feest van Allerzielen. Wij herdenken allemaal onze dierbaren op eigen wijze en plaats maar we willen dit ook met elkaar doen als geloofsgemeenschap.

Samen met u willen wij de overledenen van onze parochiekern die sinds 2 november 2017 zijn overleden gedenken op: vrijdag 2 november om 19.30 uur in een dienst van Woord en Gebed waarin pastor Sjoerd Zuidersma voorgaat. Het Bernarduskoor zal zingen.

Ook als u van een dierbare afscheid heeft moeten nemen dit jaar en het afscheid was niet vanuit onze parochiekern, kunt u de naam doorgeven aan het secretariaat in de Chopinlaan

dan zal ook die naam genoemd worden en een lichtje voor hem of haar worden ontstoken.

In de voormalige Michaelparochie was het gebruikelijk de zielenlijst te lezen op Allerzielen.

Dat hebben we na de fusie van de parochies H. Michael en H. Bernardus voortgezet en dat blijven we doen nu we een onderdeel zijn van de Thomasparochie.

Ook vandaag lezen we de zielenlijst. Op de zielenlijst staan de namen van dierbaren die soms al lang geleden zijn gestorven. Chris den Hollander komt in deze weken langs voor de zielenlijst. Evenals vorig jaar zullen ook dit jaar, op 2 november, de graven gezegend worden. Om 13.30 uur is er bijeenkomst op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn en om 15.30 uur op de Algemene Begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.

*De pastoraatgroep*

## Terugblikken op Open monumentendag

Twee prachtige dagen, wat kunnen wij er u ervan vertellen? Dat laten we de bezoekers maar doen:

\*Op doortocht ...op de fiets... Gezellige entree! Soepgeur, gezellig zitje!

\*Teveel om tot in detail (op doortocht) allemaal in je op te nemen.

Maar heel mooi: de expositie, de ramen, de schilderijen (heet dat niet: de statiën?) Een meneer die bekende liederen speelde op de mondharmonica. De moeite waard om hier binnen te zijn. Een volgende keer langer. Tot slot: heerlijke bruine bonensoep! Ik wens u alle goeds in dit Godshuis. Voor God en uw naaste.

\*Ik heb genoten van de sfeer, de verhalen en de koffie met appeltaart. In één woord: Geweldig!

*Jan van Dijk*

## Vijftig jaar priester

In het vorige parochieblad schreef pater Koos de Rooij (oud parochiaan en priester gewijd in de voormalige Michaelkerk in het Zwaantje), over zijn vijftig jarig priesterfeest.

Hij heeft dit inmiddels met familie, medebroeders en vrienden en bekenden gevierd op 22 september in Teteringen, waar hij nu woont. Hij ging met medebroeders voor in een eucharistieviering en daarna was er gelegenheid om hem

te feliciteren. Er zijn ook felicitaties vanuit onze parochie gekomen maar daarop staat vaak geen adres van de afzender. Dus via deze weg dankt pater de Rooij u daar hartelijk voor.

## Nieuwe lezenaar in de kerk

Na de stoelen en het altaar uit de Jozefzaal is er nu ook een andere lezenaar in de kerk. Deze lezenaar komt uit de Sint Jozefkerk in Heelsum, waar Bram Wesselingh al vanaf 1975 dirigent was. De Sint Jozefkerk is deze zomer gesloten maar de lezenaar is nu in de Groenendijk waar Bram van oorsprong vandaan komt. Baron van Nispen tot Pannerden, een bekend glazenier, heeft voor de lezenaar een ontwerp gemaakt, evenals voor zoveel andere objecten.

Baron van Nispen tot Pannerden was o.a. wethouder van de gemeente Renkum. Daar had hij de bijnaam van de scholenbouwer. Hij was bevriend met Frans Hageman, van beroep Rijksgeplumeerd hoefsmid. Later heeft hij zich de edelsmeedkunst eigen gemaakt. Hij maakte prachtig edelsmeedwerk, ook deze lezenaar heeft hij met liefde gemaakt en geschonken aan de St. Jozefkerk te Heelsum. Voor Aleid Kraan, dochter van Frans Hageman, reden om in de pen te klim-

men omdat de lezenaar niet in een depot mocht verdwijnen. Ze had een nieuwe bestemming namelijk de Bernarduskerk. Het heeft haar veel moeite gekost maar nu is het zover de lezenaar staat hier en wordt gebruikt. Dat is een eerbetoon aan haar bewonderde vader Frans Hageman.

*Met dank aan  
Bram Wesselingh.*

## “Meer dan verbindend ...”

*Pater Henk Jongerius o.p. komt naar Bernarduskerk*

Pater Henk Jongerius o.p. is bij velen van ons bekend. Hij schrijft al vele jaren liederen, die wij zingen tijdens liturgische vieringen. Zijn liederen zijn te vinden in de missaaltjes van Berne Media en van Gooi & Sticht. En ook in de bundel “Gezangen voor de Liturgie” (GvL)

Bekende liederen zijn onder andere: “Handen heb je om te geven”, “Al wie dolend in het donker”, “U zij de glorie” en nog veel meer. Henk Jongerius is 76 jaar, 58 jaar dominicaan en 52 jaar priester. Hij woont in het Dominicanenklooster in Huissen.

Conform het thema van het parochiejaar “Meer dan verbindend” werkt mu-

ziek zeer verbindend. En zeker als je lekker kunt zingen met elkaar. Waar dan ook! Maar zeker ook tijdens kerkelijke vieringen en thuis of op school. Muziek is immers de taal van het hart. Tijdens het 40-jarig jubileum van het parochiekoor van de geloofsgemeenschap H.H. Michael -Bernardus te Hazerswoude-Rijndijk/Koudekerk aan den Rijn heeft het parochiekoor “Mis tot Verstillling” gezongen tijdens de Eucharistieviering. Deze “mis” is geschreven door Henk Jongerius. Dat was toen heel erg mooi en gaf een speciaal accent aan de viering.

Dat gaan we nog een keer doen. En dan nodigen we de schrijver uit om voor

te gaan in Eucharistieviering.

Zondag 11 november 2018 is het dan zo ver. Dan gaat Henk Jongerius voor in de Bernarduskerk om 11.00 uur. Het parochiekoor zingt dan weer de “Mis tot Verstillling”. Wij hopen dan weer dat dat zingen verbindend werkt op allen die deelnemen aan de H. Eucharistie. Wij nodigen u van harte uit om naar deze viering te komen op 11 november 2018 om 11.00 uur in de Bernarduskerk te Hazerswoude-Groenendijk. U kunt dan kennis maken met pater Henk Jongerius o.p. Zet die datum, tijd en plaats vast in uw agenda.

*Het Parochiekoor*

## Weet je dat...

- ... tuin en de kerk weer winterklaar worden gemaakt.
- ... de luiken onder de kerk weer dicht zijn waardoor er minder trek langs de vloer is.
- ... we toch wel erg blij zijn met deze verwarming in de kerk.
- ... het erg fijn is dat iedereen tegenwoordig ook naar voren durft te komen.
- ... de pastores daardoor niet over rijen lege plaatsen hoeven te kijken om de kerkgangers te zien.
- ... u op donderdag, om de twee weken, een rondje kunt fietsen o.l.v. André Maurits en Huib Verdegaal.
- ... zij dit organiseren op verzoek van actief Rijnwoude.
- ... zij gemiddeld 40 km fietsen.
- ... de tocht ook wel eens 200 meter was vanwege de regen.
- ... men snel bij Verdegaal aan de koffie zat.
- ... André Maurits tijdens het route verkennen, ergens bij de molenviergang, bij Moerkapelle een golf bagger over zich heen kreeg uit een kieper.
- ... de chauffeur van de trekker het heel vervelend vond en zijn moeder mobiliseerde die André terug naar Koudekerk bracht.
- ... André zichzelf en zijn fiets heeft gereinigd met tuinslang.
- ... u het verhaal eigenlijk van André zelf moet horen.
- ... er op 1 oktober een oecumenische groep gestart is met het lezen van de bijbel van kaft tot kaft in een jaar tijd.
- ... men een maal per twee weken elkaar ontmoet om ervaringen uit te wisselen.
- ... er binnenkort in de Bernarduskerk niet alleen eieren maar ook de Gerarduskalender te koop is.
- ... de kalender alvast kunt bestellen in de koffiehoeke bij Ria Heemskerk.
- ... de kalenders er half november zijn en de kosten € 7,25 per kalender zijn.



## Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248  
2391 CK Hazerswoude-Dorp  
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)  
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften  
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn  
Kerkbijdrage  
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Vanuit de kern

De startzondag is zojuist achter de rug. Een inspirerende, feestelijke viering die het parochiële werkjaar 2018-2019 heeft ingeluid. Het nieuwe jaarthema is "meer dan verbindend...". En er waren vele parochianen die verbinding zochten met elkaar en naar de viering gekomen waren. Een mooie traditie om het op deze manier te vieren.

De werkgroepen en besturen zijn ook weer begonnen met hun vergaderingen, na een zomerstop. In de zomer ligt het meeste werk een poosje stil, maar op het secretariaat is de bezetting de gehele zomer doorgegaan. Elke dag tussen 10.00 uur en 12.00 uur zijn er mensen op het secretariaat actief met uiteenlopende zaken. Het is een groot compliment waard, dat zij zich steeds weer inzetten voor onze geloofsgemeenschap.

\* In het weekend van 1 en 2 september hebben we in de vieringen afscheid genomen van pater Wim van Leeuwen. Na meer dan 60 jaar is er een einde gekomen aan een tijdperk. Zijn karakteristieke, heldere stem zal ons altijd bijblijven. En wij zijn pater van Leeuwen dankbaar voor de vele jaren dat hij ons voorging in de Eucharistie. Aan het eind van de viering werd hij toegesproken door Jan Rietveld. Op

zijn eigen, kenmerkende wijze, heeft hij pater van Leeuwen toegesproken. Geanimeerd en zich herkenkend in de vele anekdotes genoten zowel pater van Leeuwen, als de parochianen van dit dankwoord. Velen hebben hem - en zijn broer Piet, die er ook bij was - de hand geschud en wij wensen hen nog veel goede jaren toe.

\* In 2019 wordt er weer een vak geruimd op het naast de kerk gelegen kerkhof. Om voldoende plaats te houden om te begraven is dit in de meerjarenplanning opgenomen. Jan Koeckhoven heeft, als beheerder van de begraafplaats, de betreffende nabestaanden schriftelijk geïnformeerd. De komende maanden wordt dit verder voorbereid.

\* Binnen het team van de koster is afscheid genomen van Gerard Boers. Vanwege gezondheidsredenen kon hij deze taak niet langer vervullen. Met plezier en toewijding heeft Gerard de kostertaken vele jaren vervuld en wij danken hem daar ook voor. Na een aantal oproepen in de "Deze Week"

heeft Maria Zwetsloot zich aangemeld. Zij gaat per 1 oktober het kostersteam versterken.

\* Begin september heeft onze kerk bezoek gehad van een groep van de Stichting Behoud Kerkgebouwen Zuid-Holland. Zij kregen een rondleiding van Roland van Lierop en waren enthousiast over de uitleg bij de voorstellingen van de glas-in-lood ramen en over de waterhuis-houding van de kerk, die van belang is, vanwege de houten paalfundering.

\* In het vorige parochieblad werd al vermeld dat er bij het Bisdom goedkeuring is aangevraagd om tot herstel over te gaan van de gewelven. Deze goedkeuring is binnen, zodat er in overleg met aannemersbedrijf Hulshof gekeken wordt wanneer er gestart wordt met het herstel van de overige gewelven. De herstelwerkzaamheden van de twee gewelven boven de koorzolder zijn afgerond en op eenzelfde wijze zullen de overige acht gewelven worden aangepakt.

*Vanuit de commissie van beheer,  
Andries Kerkvliet*

## Stichting vrienden van pater Lau

Toen pater Lau nog pastoor was van onze parochie de HH. Engelbewaarders hebben wij heel veel acties ondernomen voor de armen in Brazilië. Pater Lau was missionaris geweest van een van de armste streken in Minas Geras (Brazilië). Als pastoor daar heeft hij heel veel betekend voor zijn parochianen.

Zo heeft hij zowel in Nanuque en ook in Jequitinhonha, de twee plaatsen waar hij gewerkt heeft de Vincentiusvereniging opgericht. Met als opdracht: help je arme medemensen zoveel mogelijk, indien mogelijk financieel, maar ook met allerlei werkzaamheden, zoals het opknappen van hun onderdak, hulp bij vervoer naar dokters, kleding, rolstoelen, voedselpakketten enz.

Toen hij naar Nederland ging, beloofde hij hen zoveel mogelijk te helpen.

Indertijd is toen de "Stichting Vrienden van Pater Lau" opgericht. Er zijn in die jaren heel veel acties geweest en zo hebben wij vele mensen kunnen helpen. Er zijn huisjes gebouwd, waterputten geslagen, er is materiaal gefinancierd voor het opknappen van huisjes, er is een keukeninrichting gefinancierd, waar kinderen een keer per dag een warme maaltijd krijgen. Er zijn rolstoelen, nieuwe bedden, kleding en vooral veel voedselpakketten uitgedeeld.

Na het overlijden van pater Lau in januari 2018 willen wij met deze stichting doorgaan. Wij krijgen gelukkig nog steeds van "de vrienden" regelmatig giften. Ook dit jaar hebben wij weer enkele bedragen kunnen overmaken. Wij zenden ons geld naar de beide Vincentiusverenigingen en naar Loretta, een oud-lerares van de school, die pater

Lau in Nanuque heeft opgericht. Zij zorgt met nog een aantal dames, vooral voor kinderen die buiten de boot vallen. Wij hebben goed contact met de beide Vincentiusverenigingen en Loretta. Pater Tijdink, een Nederlandse Franciscaan die in Brazilië woont, is onze contactpersoon en houdt een en ander in de gaten.

Wij kunnen geen grote acties meer ondernemen, maar toch willen wij proberen het ideaal van pater Lau voort te zetten. Nadere informatie kunt u krijgen van mevrouw A. Kerkvliet-Gordijn en ondergetekende. De mensen in Brazilië doen heel goed werk, maar zijn wel afhankelijk van ons.

Bankrekening van de stichting is: NL29 RABO 0375360433 t.n.v. St. Vrienden van Pater Lau.

*Namens de stichting,  
Ria Arts-Verbraak*

## Lief en Leed

### Overleden

21 augustus 2018 is Albertus Theodorus – Albert – van Nierop overleden. Hij werd 79 jaar.

Na de uitvaartplechtigheid op 25 augustus is hij begraven in het familiegraf op het parochiekerkhof.

*Dat hij moge rusten in vrede.*

## H. Communie thuis ontvangen

Bent u niet meer in de gelegenheid om elke week naar de kerk te komen, maar wilt u wel graag de H. Communie ontvangen, dan kan dit. Elke vrijdag kan een van de lectrices of pastores deze bij u thuisbrengen. U kunt zich hiervoor opgeven bij het parochiesecretariaat 0172-587171.

## Wisseling wijkcontactpersoon

Mevrouw Bep Kouwenhoven-Brugman kan om gezondheidsredenen haar werk als wijkcontactpersoon niet meer voortzetten. Wij zijn haar erg dankbaar voor haar jarenlange inzet en wensen haar veel sterkte.

Gelukkig is mevrouw Lies van Lierop bereid gevonden haar wijk over te nemen en wij wensen haar veel succes.

*Stuurgroep Diaconie*

## Dienst van de stuurgroep Diaconie

November	Conny van Dijk	tel.: 588554
December	Anneke Koeckhoven	tel.: 588260



Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.



### Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

#### St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
T 0172-472410; [sintbonifacius@heilighethomas.nl](mailto:sintbonifacius@heilighethomas.nl)  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

#### De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;  
[deheiligegeest@heilighethomas.nl](mailto:deheiligegeest@heilighethomas.nl)  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Oproep aan nabestaanden

Op 1 november 2018 is het 20 jaar geleden dat het kerkhof achter de Sint Bonifaciuskerk opnieuw in gebruik is genomen. Dat heeft tot gevolg dat van een aantal familiegraven het grafrecht en onderhoud na 20 jaar opnieuw moet worden afgekocht dan wel beëindigd.

Helaas is niet altijd voldaan aan de verplichting in het reglement van het parochiekerkhof om adreswijzigingen dan wel een nieuwe begunstigde door te geven. Daarom zijn er een aantal verzonden brieven teruggekomen.

Aangezien het grafrecht komt te vervallen als er niet tijdig wordt verlengd doe ik hierbij een oproep aan de nabestaanden van de hierna genoemde overledenen om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Peter Dobbe, beheerder St. Bonifaciuskerkhof (telefoon 06-22244119) of per e-mail met het lokale secretariaat van

de Bonifaciuskerk ([sintbonifacius@heilighethomas.nl](mailto:sintbonifacius@heilighethomas.nl))  
Het betreft de overledenen:

- Mevrouw R. Daamen-Antonissen, geboren op 4-11-1931 en overleden op 12-01-1970. Graf B 01.
- Mevrouw J. Marx- Wubbel, geboren op 06-05-1897 en overleden op 27-01-1967 en de heer M.J.M. Marx, geboren op 03-12-1887 en overleden op 17-05-1977. Graf B 09.
- De heer C.W. Nieuwenhuizen, geboren op 20-09-1916 en overleden op 27-08-1998 en mevrouw J.C. Nieuwenhuizen-Peek, geboren op 25-08-1913 en overleden op 27-04-2004. Graf B 11.

## Vertrouw op God en word Dapper!

*Gezinsviering: 11 november om 11.00 uur*

Een gezellige kerkviering waarin iedereen welkom is, jong en oud.

David staat voor Goliath. Goliath is veel groter en sterker dan David. Toch gaat David er op af en probeert hem te verslaan. Zal het hem lukken? Hoe pakt hij het aan? Ook jij komt misschien weleens een Goliath in je leven tegen. Iemand op school die je pest. Of iets waar je enorm tegen op ziet. Hoe

ga je hier mee om? Wat kun je doen? David vertrouwd op God en wist dat God bij hem was. Ben je benieuwd hoe het verhaal van David en Goliath verder gaat? Kom dan 11 november naar de gezinsviering en luister en zing mee!

Alle kinderen en hun ouders zijn welkom, met hun familie. Wie het gezellig vindt, mag natuurlijk ook een klasgenootje, buurmeisje, buurjongetje,

vriendje of vriendinnetje meenemen. Tot ziens op 11 november om 11.00 uur, in RK Bonifaciuskerk, aan de Paradijslaan in Alphen aan den Rijn. Informatie: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

*Werkgroep gezinsvieringen, Jolanda*

## Ook dit jaar weer gezinsvieringen

Het kerkjaar gaat weer beginnen. Ook de werkgroep gezinsvieringen van de Bonifaciuskerk gaat weer van start om inspirerende vieringen te maken voor het hele gezin. Het zijn gezellige, leuke, interactieve vieringen waarbij rekening wordt gehouden met alle leeftijden. Zo komt er soms een goochelaar, denken kinderen mee over de voorbeden en kunnen de kleinsten een aangepast bijbelverhaal horen en hierover knutselen. Ben je nieuwsgierig geworden? Zet onderstaande data dan alvast in je agenda en kom een keertje langs! Kom je vaker, lever dan je volle stempelkaart in en ontvang een kadootje!

11 november, 17 februari, 14 april en 23 juni om 11.00 uur.

De kerstviering vindt plaats op 24 december. In het volgende parochieblad en t.z.t. op de website [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl) is de aanvangstijd te vinden.

### Speciale peuter- en kleuterviering

Kerst en Pasen zijn bijzondere momenten in de Rooms Katholieke Kerk.

Deze momenten worden ook uitgebreid gevierd. Toch is het soms voor de peuters en de kleuters moeilijk te begrijpen. Daarom zijn er speciale korte vieringen van een half uurtje. Hierin wordt in makkelijke taal het verhaal uitgelegd en door middel van zang en dans de viering interactief gemaakt. Schrijf onderstaande data alvast in je agenda en kom ook naar de Bonifaciuskerk! Oudere broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Kindje wiegen: 26 december

Kruisje dragen: 21 april

Kijk voor de tijd in het parochieblad of op de website. [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

### Vrijwilligers gezocht: gezinsvieringen in de Bonifacius Kerk

De werkgroep gezinsvieringen organiseert al vele jaren de gezinsvieringen in de Bonifacius kerk van Alphen aan den Rijn. Wij proberen de gezinsvieringen geschikt te maken voor alle leden uit een gezin. We maken ze interactief door bijvoorbeeld goocheltrucs in te zetten, kinderen te laten helpen tijdens



de dienst met de tafel klaar maken, de collecte ophalen en we bedenken tijdens de viering samen met de kinderen de voorbeden. Met de allerkleinsten maken we een knutselwerkje dat past bij de lezing. Vind je het leuk om ook op deze manier met je geloof bezig te zijn en ongeveer één keer per maand aanwezig te zijn bij een vergadering? Meld je aan! Neem contact op met pastor Lam (Lam Nguyen [lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl) of via 0622087370). Of kom langs op de eerstvolgende viering op 11 november om 11.00 uur en meld je aan!

Werkgroep gezinsvieringen,  
Jolanda Hoogervorst

## Lief en leed

### Gedoopt

26 augustus 2018 is Manuel Hensema in de Bonifaciuskerk gedoopt.

*Wij wensen de dopeling, zijn ouders en familie veel geluk*

### Gehuwd

In de Bonifaciuskerk

24 augustus 2018 zijn Lendl en Afia Hupsel-Irion in het huwelijk getreden.

6 september 2018 zijn Ferdi Hoogenboom en Michelle Vergeer in het huwelijk getreden.

*Wij wensen beide echtparen veel geluk*

### Overleden

14 augustus 2018 is Gré Kok-van der Helm, geboren 19 juni 1923, overleden. Haar uitvaart was 20 juni 2018 in de Bonifaciuskerk waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

16 augustus 2018 overleed Kees Sassen. Hij werd geboren op 22 september 1939. Zijn afscheidsviering was 22 augustus in de aula van het crematorium. Daarna is hij begraven op de Oosterbegraafplaats.

31 augustus 2018 is Cees Plomp, geboren 1 december 1934, overleden. Zijn uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk, waarna hij is gecremeerd.

1 september 2018 is Nel Meijer-Hijdra overleden. Zij werd op 10 juli 1939 geboren. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

13 september 2018 overleed Vincent van der Star. Hij werd geboren 2 juli 1977. Zijn uitvaart was 21 september in de Bonifaciuskerk, waarna hij is begraven op de Oosterbegraafplaats.

22 september 2018 is Wim Krol, geboren 16 augustus 1948, overleden. Zijn uitvaart was op 28 september 2018. Waarna hij is begraven op de Oosterbegraafplaats.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## “Save the date”

9 en 10 november 2018

Het team van ‘Braderie de Bron’ organiseert op 9 en 10 november 2018 de jaarlijkse boekenmarkt in de Goede Herderkerk, echt een evenement om naar uit te kijken. Komt u gezellig struinen of er iets voor u bijstaat of koopt u alvast een voorraadje voor de kerstvakantie? Hoe dan ook, u slaagt zeker op deze boekenmarkt. Om het zoeken makkelijker te maken sorteren we de boeken naar genre. Dat maken

we zichtbaar met naambordjes: als u er bent ziet u hoe handig dat is. Dit jaar breiden we de markt uit met platen, cd's en dvd's, puzzels en kerstversiering.

We willen u vriendelijk vragen om boeken in te leveren, we hopen dat u mooie exemplaren voor ons heeft!

Op donderdag 8 november en vrijdag 9 november tussen 9.00 uur-15.00 uur is de kerk open en zullen onze medewerkers uw boeken graag in ontvangst nemen. We geven u dit jaar tevens een

optie om boeken in te leveren op zondagochtend in de Bron en in de Goede Herderkerk, dat kan op zondag 21 en 28 oktober.

Laat u verrassen op de Boekenmarkt en kom op 9 en 10 november naar de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 14-16. Heeft u vragen? Belt u dan met de braderie-telefoon: 06-87846650. U bent van harte uitgenodigd,

*namens het team ‘Braderie de Bron’*

## Vaandels te bewonderen

Open Huis Bonifaciuskerk 3 november 2018

De Vrienden van de Bonifaciuskerk houden op zaterdag 3 november van 11.00-16.00 uur weer Open Huis. Ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen op 1 en 2 november zijn weer de prachtige, (bijna) 100 jaar oude vaandels te bezichtigen. De meeste van deze kleurrijke, antieke vaandels zijn eigendom geweest van de toenmalige plaatselijke afdelingen van katholieke vakbonden van bijvoorbeeld bouwvakarbeiders, overheidspersoneel, metaalbewerkers, enz.

Bij de collectie van de vaandels zit ook het Willibrordusvaandel, patroonheilige van de Nederlandse Volksbond, afdeling Alphen aan den Rijn, opgericht in 1919. Sint Willibrordus was de patroonheilige van de arbeiders. Dit vaandel is afgelopen voorjaar geres-taureerd bij een textielrestaurateur, bekostigd door de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk. Met name het fluweel had danig geleden door de jaren heen, evenals de gouden draden van het borduursel. Het is weer een

pronkstuk geworden. Wat staat er verder nog op de rol voor de laatste donkere dagen van 2018 in de Bonifaciuskerk?

Vrijdag 23 november om 20.00 uur is er een concert in de Bonifaciuskerk van het Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn, het Sint-Nicolaas Concert. Centraal op het programma staat de Saint Nicolas Cantata van de Engelse componist Benjamin Britten (1913-1976). Naast de cantate kunt u onder andere ook genieten van Two Psalms van Gustav Holst (1874-1934). De Saint Nicolas Cantata is een muzikale beschrijving van gebeurtenissen uit het leven van Sint-Nicolaas.

Aan het concert werken mee: Simon Stelling op het orgel, Jelena Popovic en Laura Bos achter de piano, drie jongens van het Haags Matrozenkoor, het Vrouwenkoor Colorique en de tenor Guy Cutting. Het geheel zal onder leiding staan van dirigent Patrick Pranger.



Het concert begint om 20.00 uur en toegangskaarten à € 22,50 zijn verkrijgbaar bij koorleden van het Oratoriumkoor en op diverse verkooppunten in Alphen aan den Rijn. Zie ook [www.oratoriumkooralphen.nl](http://www.oratoriumkooralphen.nl).

Vul alvast uw agenda in voor het bezoeken van het concert van Crescendo op vrijdag 21 december. In het volgende parochieblad komen details te staan van dit concert. Het concert is gratis toegankelijk en er wordt een deurcollecte gehouden. Zaterdag 29 december zal er een Open Huis zijn van 11.00 uur tot 16.00 uur. Dit jaar geen grote kerststallentoonstelling maar wel een kerstsefeervol Open Huis. Details hierover worden ook bekend gemaakt in het volgende parochieblad.

*Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk*

## Jeugd en jongeren

### Jongerenkamp in Uden

Via mijn neef Max uit Den Haag werd ik uitgenodigd om mee te gaan met het jongerenkamp georganiseerd door het Bisdom Rotterdam. Ik ben protestant en vond het best spannend om met een katholiek kamp mee te gaan. Wat kon ik verwachten???

Alleen Max en zijn vriendin Marike kende ik; zij hoorden bij de leiding. Van de jongeren kende ik niemand. We waren met 14 meiden en 2 jongens in de leeftijd van ongeveer 15 tot en met 17 jaar, allemaal uit Zuid-Holland. Het

was een leuke leerzame week waarin we veel gedaan en gelachen hebben. We hebben, ondanks de warmte, gemountainbiked, gezwommen, zijn naar een klimpark geweest en hebben vloten gebouwd.

Het kamp had een thema; "zegt het voort"! De hele week hebben we bij alles gekeken en gepraat over samenwerken, grenzen verleggen, over helpen en durf. Dit kwam terug in de Bijbelteksten over Paulus. Ook hebben we voor de voedselbank in Uden 42

kratten met voedsel en huishoudelijke producten opgehaald.

Iedere dag had je corvee en was er een dagsluiting door Ronald, de diaken. Voor mij als protestant waren er wel gebruiken die ik vreemd vond, maar in de groep hebben hier goed over gesproken en onze meningen gedeeld en ook veel gelachen, om en met elkaar.

Volgend jaar ga ik weer mee; wie nog meer?

*Roos*

### Beleef de WJD mee op Ameland van 25 t/m 27 januari

De wereldjongerendagen komen er aan. In januari 2019 komen honderdduizenden jongeren naar Panama om samen het katholieke geloof te vieren. Iedereen tussen de 18 en 30 jaar is van harte welkom met de Nederlandse reis mee te gaan. Het thema van de reis is: 'discover your identity'. Wie ben je? Wat vind je belangrijk? En wat doet jouw (katholieke) identiteit ertoe op de plek waar je werkt of studeert? Deelnemen aan de wereldjongeren is een ervaring voor de rest van je leven! Bezoek voor meer informatie of om je aan te melden: [www.wjd.nl](http://www.wjd.nl). En schroom niet al je vragen over de

WJD te stellen. Ik hoor je graag. Wanneer Panama in januari geen optie is en je toch de bijzondere sfeer van de wereldjongerendagen wilt meemaken, er is een alternatief dichterbij huis. Van 25 tot en met 27 januari 2019 wordt er op Ameland een weekend georganiseerd met de titel WJD@home! Via livestreams neem je deel aan een parallelprogramma in Panama! Kijk eens op: [www.jongkatholiek.nl](http://www.jongkatholiek.nl). Naast de reis naar Panama, is dit een goed alternatief. Mocht je meer willen weten, ik hoor je graag.

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

### Tiengroep 'de zolderjongeren' (12-16 jaar)

Iedere tweede vrijdagavond van de maand komen tieners uit de hele parochie bij elkaar in het parochiecentrum van de parochiekern HH. Engelbevaarders. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.00 uur. Het is een leuke groep van zo'n 15 tieners, waarin je een hoop gezelligheid vindt! De (nog komende) data van de zolderjongeren voor dit seizoen zijn: 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei en 21 juni.

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

## Doopvieringen

Onderstaand treft u de data aan van de eerstkomende doopvieringen in de parochie H. Thomas.

25 november 2018	13.00 uur	Hazerswoudse kernen
2 december 2018	13:00 uur	St. Bonifaciuskerk
9 december 2018	13:00 uur	De Bron
27 januari 2019	13.00 uur	Hazerswoudse kernen
27 januari 2019	13.00 uur	St. Bonifaciuskerk



Voorafgaand aan de doopviering worden er 2 doopvoorbereidingsavonden gehouden. Op de website [www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel](http://www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel) kunt u meer informatie lezen over het laten dopen van een kind.

## Terugblik

Zondag 23 september om 11.00 uur was de eerste gezinsviering van dit schooljaar in de Bonifaciuskerk. Kinderen hadden hun schooltassen meegenomen zodat deze gezegend konden worden. Zo kan iedereen met vertrouwen het nieuwe schooljaar ingaan! De kleinsten hadden prachtige kleurplaten gemaakt van Mozes die door de Rode Zee ging. De werkgroep gezinsvieringen kan weer trots zijn op de inspirerende, leuke en gezellige viering die zij hebben neergezet.

## Jongerenreis naar Taizé!

*Er is al eerder over geschreven maar we willen deze reis nogmaals onder jullie aandacht brengen.*

In 2019 is er het voornemen om in de zomervakantie met een groep jongeren uit onze parochie naar Taizé in Frankrijk te gaan. Taizé is een broedergemeenschap waar jaarlijks vele tienduizenden



jongeren uit de hele wereld naar toe gaan. Iedereen tussen de 16 en 30 jaar, gelovig of ongelovig, protestant of katholiek is van harte welkom. Samen leven we een week lang in het ritme van de broeders en ontmoeten we leeftijdsgenoten

uit de hele wereld. De sfeer, de gesprekken en de vele ontmoetingen met mensen uit zoveel verschillende landen zullen je kijk op de wereld en je geloof veranderen! Wanneer het je leuk lijkt om mee te gaan naar Taizé, laat dan alvast wat van je horen. In de winterperiode hopen we een eerste informatiebijeenkomst te houden.

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

## Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

### Pastoraal team

*Pastoor Ruud Visser*

[r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl), tel. 06 20618148

*Pastoraal werker Lâm T. Nguyen*

[lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl), tel. 06 22087370

*Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma*

[s.zuidersma@heiligethomas.nl](mailto:s.zuidersma@heiligethomas.nl), tel. 06 22086108

*Secretaris pastoraal team*

[pastoraalteam@heiligethomas.nl](mailto:pastoraalteam@heiligethomas.nl)

### Parochiebestuur

#### Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

#### Betalingen

Rabo, rekeningnr. NL42 RABO 0301 6015 93

t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

### Centraal secretariaat

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 0172-475975, [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

### Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

#### Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

[pci@heiligethomas.nl](mailto:pci@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

#### Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

### Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 13 december 2018.

Kopij uiterlijk 30 november 2018 digitaal aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: [redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

### Voorwaarden aanleveren kopij:

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

### Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de betreffende parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint