



## Op weg naar Pasen

### *Een pelgrimsreis*

Ontelbaar veel mensen hebben ooit in hun leven een voettocht naar Santiago de Compostela gemaakt. Regen en wind trotserend en op andere dagen zoekend naar verkoeling gingen zij hun weg naar die plek in noordwest Spanje, waar het graf van de apostel Jakobus is. Ook nu nog zijn er elk jaar enkele duizenden mensen die deze tocht afleggen. Het zijn niet allemaal doorgewinterde wandelaars; het zijn ook niet allemaal kerkgangers of heiligenvereerders; wel zijn het nieuwsgierige mensen. Ze zoeken de weg. En dan gaat het niet eens zozeer om het einddoel Santiago de Compostela, maar om de beleving van de weg erheen. Wie en wat kom je onderweg tegen? Met welke vragen word je geconfronteerd? Wat is voor vandaag de juiste weg om te gaan doen wat je wilt doen? Eigenlijk zoeken al deze mensen naar de weg in zichzelf.

### *Onze levensreis*

De voettocht naar Santiago de Compostela is een beeld van onze levensreis. Ieder van ons is ergens aan die reis begonnen. Waar je wieg stond, ben je van start gegaan. Aanvankelijk was dat op een vertrouwde weg, aan de hand van iemand die vertrouwen gaf. Later ging je je eigen weg; en er kwamen steeds anderen op je pad die een flink stuk met je meeliepen. Je moest ook leren loslaten. Er waren dagen dat je je geluk niet op kon en dat je wel eindeloos wilde doorlopen. Maar ook storm en regen bleven niet uit, er waren dagen bij waarop je niet verder wilde en een plek zocht om te schuilen. Soms wist je niet wat de morgen zou brengen en nog minder weet je op welke dag je tocht voltooid is. Onze levensreis kent dat allemaal. Mensen die een voettocht naar Santiago de Compostela maken, beleven hun onderweg zijn dikwijls als een samenballing van hun eigen levensreis.

### *Op weg naar het einde*

De Kerk biedt ieder jaar aan mensen de mogelijkheid om hun levensreis op een intense wijze te ervaren. Dat gebeurt dan niet via een voettocht, maar door een beleving in de tijd. De Veertigdagentijd – de 40 dagen vóór Pasen – is bij uitstek de tijd om je eigen levensreis nog eens na te lopen, om te zien waar je nu bent en om te bevroeden waar je morgen zult zijn. En in ons zoeken hiernaar worden we geholpen door de levensreis die Jezus heeft afelegd. Hij maakt zijn eigen tocht op weg naar Jeruzalem: zijn einddoel. En Hij nodigt mensen uit Hem te volgen; niet om precies zo te doen als Hij, maar om van Hem te leren hoe jij jouw eindbestemming vindt, wat je hiervoor onderweg moet doen, en welke weg je het beste kunt nemen.



### *Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen*

Deze drie dagen zijn als het ware een samenballing van de Veertigdagentijd. Heel Jezus tocht komt hierin samen.

Het zijn ook dagen om stil te staan bij je eigen levensreis. Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Pasen gloort, maar de weg erheen is niet vanzelfsprekend. Gelukkig hebben we het verhaal van Jezus, de Mensenzoon, die ons mensen laat zien dat het kan. Waar jij je ook bevindt onderweg, in wat voor omstandigheden dan ook, weet: de weg voert uiteindelijk naar het Licht.

De samenballing van onze levensreis gaan we ook dit jaar in onze geloofsgemeenschap vieren tijdens de dagen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. Hopelijk ook met dezelfde groep mensen: voorgangers, lectoren, altaardienaren, zangers en liturgievierders, telkens op de avond van deze drie dagen. Ieder is uitgenodigd op zijn of haar levenstocht langs deze markeringspunten te trekken.

*Ruud Visser, pastor*



## Nieuwe vorm van ledenadministratie

Vanaf half februari is de ledenadministratie van de parochie overgegaan naar een nieuw systeem. Zoals bij elk nieuw systeem hebben ook wij te maken met kinderziektes. De lijsten waarmee de parochiebladen bezorgd zijn nog vanuit het oude systeem, Navision, gemaakt omdat het nieuwe DOCbase nog niet voldoende toegankelijk is. Wij vragen daarom begrip van de bezorgers en ook van u als ontvanger want er kan altijd iets mis gegaan zijn. Dank voor uw medewerking en uw begrip.

*Het parochiebestuur*

## Vanuit het parochiebestuur

Het parochiebestuur kwam bijeen op 10 januari en 7 februari jl. Hierbij weer een korte samenvatting.

- De actie Kerkbalans vraagt meer aandacht. Het parochiebestuur besluit een werkgroep in te stellen om een concept-draaiboek te maken voor Kerkbalans 2020.
- De renovatie van de pastorie Bonifaciuskerk is de definitieve fase ingegaan. Er is een projectgroep geformeerd met o.a. een vertegenwoordiger van het Bisdom. Het streven is om medio mei met een plan te komen.
- Er is nog geen kandidaat gevonden voor de functie van kerkmusicus in de parochie. Organist René Fons van de Bonifaciuskerk heeft we-

gens gezondheidsredenen ontslag gevraagd per 1 februari. Op 28 april, tijdens de Eucharistieviering in de Bonifaciuskerk nemen we afscheid van René.

- Vanaf mei/juni 2019 komt een stagiaire voor 2 dagen per week een half jaar lang ervaring opdoen in onze parochie.
- De parochie werkt mee aan de "Viering aan het meer" op 9 juni 2019. Onze kerken blijven echter op die zondag gewoon open.
- De heer Jos Heemskerk, budgethouder Hazerswoude-Rijndijk, is helaas vanwege ziekte op dit moment niet in staat zijn functie uit te oefenen. Mevrouw Liselotte van Dijk en mevrouw Joke Hoppenbrouwer nemen

de functie tijdelijk over.

- Pastoor Visser viert over enkele maanden zijn 12 ½ jaar priesterjubileum. Op 19 mei a.s. is er een viering voor de hele parochie, waaraan het hele pastorale team deelneemt, waarin we dit heuglijk feit zullen vieren.
- Het parochiebestuur denkt na over de opvolging van Marijke Dobbe als coördinator van het centraal secretariaat.
- Parochiebestuur en pastoraal team gaan over enkele weken een brainstormmiddag organiseren met als thema: "Waar willen we als parochie staan over ca. 10 jaar"?

*Marien Verhulst, gespreksleider*

## Kerkbalans

In ons vorige parochieblad was veel aandacht voor de actie kerkbalans en u kreeg ook een brief thuis met de vraag om een financiële bijdrage voor de parochie. Gelukkig hebben velen van u begrepen dat kerk zijn geld kost en een bijdrage gegeven of toegezegd. Hartelijk dank voor uw steun en bijdragen. Het is jammer dat er ook zaken niet goed zijn gegaan: namen niet goed, brieven bezorgd bij mensen die allang geleden hadden laten weten niets meer met de kerk, de parochie te maken willen hebben. Dat is spijtig en we zullen de fouten herstellen. Maar het bijhouden van de ledenadministratie is mensenwerk en, hoe goed iedereen zijn of haar best ook doet, waar mensen werken, maken mensen fouten.

Aktie kerkbalans: Geef voor je kerk. Dank dat u geeft om de kerk, dat u geeft voor de kerk.

*Het parochiebestuur*

## Pastoor Ruud Visser – 12 ½ jaar priester

Op 18 mei a.s. gedenkt de pastoor van onze parochie –Ruud Visser– dat hij 12 ½ jaar geleden in de kathedraal van Rotterdam tot priester gewijd werd. En hiermee is hij sinds die dag ook 12 ½ jaar als priester werkzaam in het gebied dat nu de parochie H. Thomas is. Het is de wens van onze pastoor om dit jubileum niet enkel met zijn familie, vrienden en bekenden te vieren, maar ook –en eigenlijk op de eerste plaats– met de parochianen van de H. Thomas. Dat zal gebeuren op zondag 19 mei a.s.

Die zondag 19 mei zal pastoor Visser voorgaan in de viering van de Eucharistie. Dit zal zijn om 10.30 uur in de St. Bonifaciuskerk. Die viering zal in dat weekend de enige viering in heel de parochie zijn. Want de jubilaris gaat dan voor tezamen met zijn beide collega's, er zal een gezamenlijk koor van parochianen zin-

gen en ook de vierende gemeenschap zal een afspiegeling zijn van heel de parochie. Het is een feest van de parochie: zo is althans de wens van onze pastoor. Na de Eucharistieviering is er aansluitend in de tuin van de pastorie een tuinfeest voor iedereen, een beetje te vergelijken met de dank-jewelfeesten aan het einde van een parochieel werkjaar.

Daar zal men ook de gelegenheid krijgen om de jubilaris te feliciteren. In het volgende nummer van ons parochieblad, dat vóór het weekend van 11-12 mei verschijnt, zullen meer bijzonderheden over dit feest verspreid worden. Maar u kunt nu alvast de datum van 19 mei in uw agenda zetten.

*Het parochiebestuur*

## Centraal secretariaat

Begin januari heeft Marijke Dobbe te kennen gegeven dat zij na vele jaren wilde stoppen als coördinator van het centraal secretariaat van de parochie. Nog tijdens de samenwerking in de Federatie De Wijngaard ontstond de behoefte aan een centraal secretariaat. Samen met Monique Meeussen van de pastorale dienstverlening van het bisdom Rotterdam heeft Marijke het centraal secretariaat opgezet. Toen in 2011 de Federatie overging naar de

nieuwe parochie H. Thomas was het heel plezierig dat er al een goed lopend centraal secretariaat was. En al die jaren heeft Marijke Dobbe als coördinator op een plezierige en professionele manier op het centraal secretariaat gewerkt. Op 27 februari heeft zij afscheid genomen van het centraal secretariaat. Zij blijft nog wel voor de parochie actief in de redactie van het parochieblad en als secretaresse van het pastoraal team. Het parochiebestuur is Marijke

zeer dankbaar voor haar inzet voor en betrokkenheid bij de parochie. Wij wensen haar met haar man en haar gezin alle goeds toe. Marijke heel veel dank!

*Parochiebestuur, Tineke Heemskerk*



## Vacature coördinator centraal secretariaat

Het parochiebestuur is op zoek naar een vrijwilliger m/v die het leuk vindt om een ochtend in de week het centraal secretariaat van de parochie te komen versterken en die ook de coördinatie ervan op zich wil/kan nemen. Naast de dagelijkse werkzaamheden zoals postverwerking, telefoon en e-mails wordt er bij het centraal secretariaat uitvoering gegeven aan uiteenlopende administratieve werkzaamheden, die parochiekernoverstijgend zijn, zoals het opstellen van roosters, in- en uitschrijvingen, archivering voor parochiebestuur, doopadministratie etc.. Het centraal secretariaat telt momenteel zeven personen, waarvan er dagelijks bij voorkeur twee aanwezig zijn (9.00-12.00 uur). Elke medewerk(st)er heeft naast de

dagelijkse werkzaamheden ook een vaste taak.

De werkplek is in het parochiecentrum Bonifacius, Paradijslaan 6 in Alphen aan den Rijn. De geschatte tijdsinvestering van de werkzaamheden is *gemiddeld* twee dagdelen per week.

Bent u die duizendpoot, die enig administratief inzicht heeft en die goed bekend is met de computer? Die tijd en zin heeft om in dit team samen te werken en hier ook sturing aan te geven? Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Erna Teule.

E-mail: [erna.teule@gmail.com](mailto:erna.teule@gmail.com)

## Meer dan verbindend - Jaartheme parochie

Maandag 20 mei, 20.00 uur, Engelbewaarderskerk

Op 20 mei a.s. is er in het parochiecentrum van de Engelbewaarderskerk een bijeenkomst om in gesprek te gaan over het jaartheme van de parochie. Noteert u deze avond alvast in uw agenda? In het volgende parochieblad vertellen we u meer over de invulling van deze avond.



De werkgroep volwassenencatechese

## Vastenactieproject Oudtshoorn Zuid-Afrika

In het laatste parochieblad hebt u al informatie gekregen over het project van de Veertigdagentijd. Graag willen we het een en ander nog even onder de aandacht brengen.

In Alphen aan den Rijn is het Platform Stedenband Oudtshoorn. Een samenwerkingsverband met Oudtshoorn Zuid-Afrika. Samen met de organisatie Scrossopi Sorgsentrum is een opvangcentrum gerealiseerd.

Onder de titel "een hoopvolle toekomst voor jongeren in Oudtshoorn Zuid-Afrika" probeert de Werkgroep MOV en de werkgroep diaconie van de parochie op alle vier locaties via presentaties bij diverse activiteiten en ook met het bezoeken van de schoolklassen in Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk zo-



veel mogelijk mensen te interesseren om geld te doneren voor het St. Luigi Sorgsentrum. Dit centrum heeft vier locaties waar kinderen in de leeftijd van 2 tot 18 jaar worden opgevangen en begeleid. De kinderen wonen in de township Bridgton. Er is nauwelijks geld om van te leven en het risico bestaat dat de kinderen op straat gaan zwerfen en in het verkeerde milieu terecht komen. De actie van deze Veertigdagentijd richt zich op de opvang van jongeren tussen 12 en 18 jaar in huize St. Filip een onderdeel van het Zorgcentrum. Na school komen zij voor huiswerkbegeleiding, krijgen een goede warme maaltijd en er is gelegenheid om te sporten of muziek te maken. Ook wordt aandacht besteed aan de toekomst door de iets oudere jeugd

technische vaardigheden bij te brengen. Soms wordt de kans geboden aan een jongere om door te studeren. Het sanitair in het centrum is te weinig en zeer gedateerd waardoor de hygiëne niet in orde is. Met het opgehaalde geld zal naast de zorg ook verbeterd sanitair gerealiseerd kunnen worden. Het streefbedrag is € 22.000,-. Van de opbrengst zal Vastenactie een deel verdubbelen.

Er kan op verschillende manieren gedoneerd worden, bv. door een bijdrage in de vastenzakjes, tijdens de sobere maaltijden of met de collecte op diaconale zondag, maar u kunt ook geld overmaken per bank op rekening NL361INGB0006192337 t.n.v. parochie H. Thomas, onder vermelding van 'Vastenactie Oudtshoorn'. Hartelijk dank voor uw bijdrage. En namens de mensen van het St. Luigi Sorgsentrum: baie danke.

Marchien van der Sande

## Evensong in de Adventskerk

Zondag 24 maart om 18.30 uur is er weer een evensong in de Adventskerk. Organist is Simon Stelling en voorganger Ruud Visser; met medewerking van het Bernarduskoor (aangevuld met enthousiaste zangers en zangeressen) o.l.v. Mattijs Vijverberg. Organist: Anne-Marie de Groot-Wesselingh. Prachtige muziek wordt gezongen zoals het Magnificat en Nunc Dimittite est van Sir Charles Villiers Stanford. Ook kunt U later dit jaar, op zondag 2 juni, de evensong bijwonen in de Bernarduskerk te Hazerswoude-Rijndijk.

Anne-Marie de Groot-Wesselingh

## Liturgie de komende tijd

We zijn op weg naar Pasen en we gaan de weg van inkeer en bezinning. In de vier parochiekernen hangt nu het nieuwe hongerdoek. In elke kern haakt het in op de lezingen van elke zondag.

In de Bron wordt weer een veertigdagenschikking opgebouwd, ook naar aanleiding van die lezingen.

### Rozenkransgebed

In de meimaand wordt op diverse locaties de rozenkrand gebeden. Zie voor de dagen en locaties elders in dit blad.

### Kinderwoorddienst

In de Bron wordt er kinderwoorddienst gehouden voor de basisschoolkinderen en wel op de zondagen 31 maart en 14 april.

### Boetevieringen

Deze worden in de Bonifaciuskerk en in de Engelbewaarderskerk gehouden op 6 april om 19.00 uur en in het Anker op 5 april om 9.30 uur.

### Vespervieringen

Deze worden in de Bonifaciuskerk gehouden op de woensdagen 27 maart en 10 april, beide keren om 19.30 uur. In de kapel van het Anker in Hazerswoude is er op 3 en 10 april om 19.00 uur een oecumenische vesperviering.

### Wekelijkse kruisweg

In de veertigdagentijd is er in de Engelbewaarderskerk wekelijks op dinsdag een kruisweg, steeds om 19.30 uur. In de Goede Week zal deze niet op dinsdag gehouden worden maar op Goede Vrijdag.

### Palmzondag

Het weekend van 13 en 14 april staat in het teken van Palmzondag. Dan vieren we in alle parochiekernen de intocht van Jezus in Jeruzalem, met tevens palmwijding, waarmee de Goede Week zal starten. Op Palmzondag is er om 9.30

uur een woord- en communieviering in de Bonifaciuskerk en om 11.00 uur een gezinsviering. In de gezinsviering zullen kinderen een rondgang maken met versierde palmpaasstokken. Om 9.30 uur is er een palmpaasgezinsviering in de Engelbewaarderskerk en om 11.00 uur in de Bernarduskerk. In de Bron is er in de bovenzaal een palmpaasviering met Kinderwoorddienst om 11.00 uur. De kinderen worden eerder verwacht om de palmpaasstokken te maken. Ook hier zullen de kinderen een rondgang door de kerk maken.

### Goede Week tot en met Pasen

In de Bron zijn er in de Goede week, op maandag, dinsdag en woensdag oecumenische gebedsmomenten om 19.30 uur. Voor de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaszaterdag en Pasen in de verschillende kernen wordt u verwezen naar het rooster op de middenpagina van dit parochieblad.

### Presentatie vormelingen

Op 7 april vindt in de Bernarduskerk de presentatie plaats van de vormelingen, komend uit de gehele parochie.



### Dodenherdenking

Op 4 mei is er zowel in de Bonifaciuskerk als in de Korenaar in Hazerswoude een gebedsdienst t.g.v. dodenherdenking om 19.00 uur. (Er is géén weekendviering in de Engelbewaarderskerk)

### Eerste communievieringen

Op zondag 5 mei vindt in de Bron om 11.00 uur de viering van de eerste communie plaats. Op zondag 12 mei is er om 9.00 uur een eerste communieviering in de Engelbewaarderskerk, om 11.30 uur in de Bernarduskerk en op 26 mei om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk.

Een goede voorbereiding op het komende paasfeest gewenst en aansluitend Zalig Pasen.

Erna Teule

## Hongerdoeken: meer dan verbindend

Sinds het begin van de Veertigdagentijd hangt er ook dit jaar in elk van de vier kerken van onze parochie een hongerdoek bij het altaar. Het zijn onderscheiden kunstwerken, want elk van deze doeken is door een eigen groep parochianen gemaakt. Een parochie kan ook een hongerdoek kopen; maar in onze parochie vervaardigen al een aantal jaren mensen uit de eigen gemeenschap het hongerdoek voor het eigen kerkgebouw. Zij zijn er maanden mee bezig. Al lang vóór de zomer van 2018 werden voor dit jaar de eerste ontwerpen gemaakt en ging men aan de gang met naald en draad, met stoffen en lappen, met restjes wol en zijden. Elk van de vier groepen liet zich inspireren door de Bijbelse verhalen die in de Veertigdagentijd in onze kerken klinken, en ook werd het eigen

geloofsverhaal dikwijls in het hongerdoek uitgedrukt. Zo ontstonden er vier kunstwerken van elk 3 x 2 meter.

Wanneer je als parochie een hongerdoek koopt, is dat vaak een print van een doek dat door een ander ontworpen is; per jaar is er slechts één model te verkrijgen. Onze hongerdoeken zijn alle vier verschillend en zijn echt handwerk. De parochianen die eraan werkten hebben elkaar geïnspireerd. Van tijd tot tijd kwamen de vier groepen bij elkaar om van hun werk te vertellen. Er zitten vele uren arbeid in, en er is ook met passie aan gewerkt; dat is aan de doeken te zien. Alle hulde aan degenen die dit werk geleverd hebben.

Als u tijd hebt, moet u de vier hongerdoeken in deze Veertigdagentijd eens

van nabij gaan bekijken. Er is een brochure gemaakt, waarin de afbeeldingen van elk hongerdoek zijn opgenomen en waarin uitleg wordt gegeven. Maar ook zonder die kennis, is het een pracht om ze te zien.

Pastoor Ruud Visser



## Pastor Lâm de boom in....

Met het aanbreken van de voorjaarszon gaan velen hun tuin een goede beurt geven: oude bladeren worden bijeengeraapt, takken worden gesnoeid. Dat gebeurt met grote regelmaat ook in de pastorietuin van de Bonifaciuskerk door een groep enthousiaste vrijwilligers. Maar in deze tuin stond een oude boom die op sterven na dood was. Door de composthoop aan de voet van deze boom had zij te weinig zuurstof voor haar wortels gekregen, en was zij door de bodemgesteldheid

verzuurd. Dat betekende dat deze grote boom gekapt moest worden. Hoe pak je dat nou aan, het neerhalen van zo'n reusachtig gevaarte? Daar heb je gelukkig pastor Lâm voor, die als hobby aan wandklimmen doet. Hij kwam met touwen, carabiners en klimgordel naar de boom en alsof zij een klimwand was



klauterde pastor Lâm naar boven, de boom in. Deze moest in hem haar meerdere erkennen; de elektrische zaag ging erin en stuk voor stuk liet de oude boom haar takken vallen. En pastor Lâm zorgde er telkens voor dat hij niet mee naar beneden rolde. Daarom zal hij binnenkort weer preken over de boom die nu eens niet omgehakt wordt (Lk 13, 6-9).

Pastoor R. Visser

## Nieuws musical Ruth

Een koor van bijna 40 mensen, een band van 9 mensen, een dirigent, een regisseur zijn sinds september 2018 druk aan het oefenen voor de musical Ruth. De PR-groep, decorbouwers en kledingmaaksters zijn sinds kort ook met hun werkzaamheden begonnen. Kortom een groep van zo'n 60 man is wekelijks actief om de musical Ruth tot een succes te maken.

Ruth is het Bijbelverhaal van een vrouw, die met haar man en zijn familie aan de hongersnood in eigen land (Bethlehem) willen ontkomen en met elkaar op zoek gaan naar een betere toekomst in een ander welvarender land. In dat land aangekomen sterven

haar man, diens broer en vader. De musical begint bij het graf van de drie gestorven mannen en volgt twee van de drie vrouwen - waaronder Ruth - die besluiten om terug te keren naar hun eigen land, in de hoop daar hun geluk terug te zullen vinden.

*De musical Ruth wordt opgevoerd op: vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2019 in de Korenaar te Hazerswoude-Dorp zondag 26 mei 2019 's middags in de Ontmoetingskerk in Koudekerk aan de Rijn.*

Vanaf 1 april 2019 zijn de toegangskaarten te koop bij:

• Theo van Zanten Tweewielers en

bloemenboetiek Florale te Hazerswoude-Dorp;

- Drogisterij 'de Margriet' te Hazerswoude-Rijndijk,
- 'Ons Bloem en Kado' te Koudekerk aan den Rijn.

Er wordt tegen die tijd eveneens een e-mailadres bekend gemaakt, waarop toegangskaarten te bestellen zijn. Voor volwassenen kosten de kaarten € 12,50 voor kinderen € 7,50.

Reserveer de data in je agenda en volg het nieuws voor nadere informatie.

*Namens de stuurgroep "Ruth",  
Gerard Kulker*

## terre des hommes

### stopt kinderuitbuiting

Terre des Hommes is een organisatie die kinderuitbuiting, de meest ernstige vorm van schending van de rechten van het kind, als speerpunt heeft. De visie is een wereld waarin kinderen niet meer uitgebuit worden. Geen kinderarbeid meer, geen kinderhandel en geen seksueel kindermisbruik of uitbuiting zoals prostitutie. De druppel in het logo geeft aan hoe Terre des Hom-

mes te werk gaat: "als een gestaag vallende druppel die zelfs de hardste steen uitholt". Omdat Terre des Hommes kinderuitbuiting structureel wil oplossen helpen wij niet alleen slachtoffers, maar pakken we ook het probleem bij de wortels aan. De aanpak richt zich op preventie, bescherming, rechtshulp voor slachtoffers en publieke en politieke lobby.

In de winkel aan de Van Nesstraat in Alphen aan den Rijn werken wij uitsluitend met vrijwilligers, net als de bestuursleden.

*Marga Douben,  
bestuurslid Terre des Hommes,  
Alphen aan den Rijn*

## Bedevoarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-comité-Bisdrom-Rotterdam verschillende bedevoarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Binnenkort vinden de volgende bedevoarten plaats:

- 4 en 5 mei 2019 een tweedaagse bedevaart;
- 24 mei t/m 28 mei 2019 een vijfdaagse bedevaart onder medische begeleiding;
- 15 juni 2019 een ééndaagse bedevaart.

De kosten en het programma kunt u vinden in de brochure, die u kunt aanvragen bij:

- mevrouw A.W. Opstal-Ammerlaan; tel. 015 3693148 e-mail: paula\_opstal@hotmail.com of
- de heer G.J. de Bruijn; tel. 070 3295872; e-mail: gerard.debruijn@planet.nl
- of ga naar de website [www.banneux-comité-bisdrom-rotterdam.nl](http://www.banneux-comité-bisdrom-rotterdam.nl)



## Huispaaskaarsen

Bij de secretariaten van een aantal parochiekernen kunt u huispaaskaarsen bestellen. Als u graag een huispaaskaars wilt bestellen vraag dan bij het secretariaat van uw parochiekern bij welke parochiecentra deze kaarsen te bestellen zijn.

## Alphens Kozakkenkoor in concert met Russkaja Duscha (Russische ziel)

Zondag 7 april 15.00 uur in de Bonifaciuskerk



Het Alphens Kozakkenkoor is trots om samen met dit Russische koor uit Duitsland een concert te geven in de mooie Sint Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn.

Het is een bijzonder koor met een heel gevarieerd repertoire.

Ook het Alphens Kozakkenkoor heeft inmiddels internationale ervaring en heeft ook een groot repertoire opgebouwd dat varieert van de Orthodoxe liederen, die a capella worden gezongen. De sonore stemmen van bassen

en baritons tezamen met de mooie heldere tenoren creëren een mooie klankkleur. Daarnaast kunnen ze de zaal of de kerken waar ze in optreden laten trillen op hun grondvesten door hun soms meeslepende en romantische, gevoelige krijgsliederen met als apotheose de uitbundige drankliederen met hun eigen moraal.

Kortom de verwachting is een gevarieerd concert in de prachtige Sint Bonifaciuskerk met zijn mooie akoestiek. Het vorige concert van het Alphens Kozakkenkoor in Alphen, met de Klezmerband Nigun, was al vroegtijdig uitverkocht. De kerk biedt meer plaatsen dan het Parktheater, maar het is wel

verstandig vroegtijdig kaarten te kopen. In de voorverkoop bedraagt de prijs € 12,50 en bij aanvang van het concert € 15,00. Er zijn een aantal verkoopadressen in Alphen aan den Rijn en Langeraar maar u kunt ze ook bestellen via [www.alphenskozakkenkoor.nl](http://www.alphenskozakkenkoor.nl) en na ontvangst van de betaling worden de kaarten per post bij u thuisbezorgd. Op deze website kunt u alle informatie vinden over het Alphens Kozakkenkoor. Kortom: genoeg ingrediënten voor een zeer gevarieerde muzikale middag.

Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk

## Oproep van de Stichting vraag & aanbod

Sommige dingen veranderen niet dus ook dit jaar weer een oproep voor de Stichting vraag en aanbod. We zamelen gereedschap in om mensen in de derde wereld van gereedschap te voorzien waarmee men iets kan leren of waarmee ze hun brood kunnen verdienen. Daarom houden we ook dit jaar weer een inzameling. Indien u twijfelt of iets bruikbaar is kunt u con-

tact opnemen met: Tineke Heemskerk, tel.: 071-3413723 of mail naar [fam.heemskerk@planet.nl](mailto:fam.heemskerk@planet.nl).

U kunt uw spullen inleveren op: zaterdag 6 april van 10.00 uur tot 11.00 uur in de Jozefzaal bij de Bonifaciuskerk, Paradijslaan in Alpen aan den Rijn.

Ook op zaterdag 6 april van 10.00 uur tot 12.00 uur bij de familie Van Zwie-



ten, Dorpsstraat 295a, Hazerswoude-Dorp.

Veel dank namens de mensen in de derde wereldlanden.

Namens de werkgroep diaconie, Bea van Zeijl en Tineke Heemskerk

## Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	2, 16 en 30 april,
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	17 april
Driehoorne	donderdag	09.30 uur	elke week, ook op Witte Donderdag
	Goede Vrijdag	15.00 uur	19 maart aangepaste tijd Kruisweg
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week
	vrijdag	19.00 uur	oecumenische weeksluiting
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	elke week, 16 maart Boeteviering
	Goede Vrijdag	09.30 uur	19 april Kruisweg
Driehof	Witte Donderdag	11.00 uur	18 april
	vrijdag	11.00 uur	elke week, geen viering op Goede Vrijdag
	vrijdag	19.00 uur	5 april, 3 mei weeksluiting
Rietveld	zaterdag	11.00 uur	6 april, 4 mei PKN
Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	13 april Palmпасen, 20 april Pasen oecum.
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week
			7 april m.m.v. Zanggroep
			14 april m.m.v. Hooge Burch Inclusiekoor+ fluit
	Witte Donderdag	18.30 uur	18 april
	Goede Vrijdag	16.30 uur	19 april Vesper
	Stille Zaterdag	19.00 uur	20 april Paaswake
	Pasen	11.00 uur	21 april

## Rozenkransgebed in de maand mei

In de parochiekernen van parochie Heilige Thomas wordt in de maand mei, de Mariamaand, de rozenkrans gebeden. Onderstaand de juiste dagen en tijden.

HH. Engelbewaarders kerk	dinsdag	19.30 uur	7, 14, 21 en 28 mei
Het Anker	donderdag	19.00 uur	2, 9, 16 en 23 mei
Bonifaciuskerk	donderdag	19.00 uur	2, 9, 16 en 23 mei



## Goede Vrijdagwake in De Bron van 19 - 20 april:

Na de oecumenische Goede Vrijdagviering, begint om 21.15 uur de Goede Vrijdagwake, met als thema: 'Meelijden-Meeleven', met een inleidende bezinnende film. Ieder héél uur wordt een deel van de Kruisweg vertoond, omlijst door muziek of tekst en daartussen zijn er mogelijkheden om bezig te zijn met schilderen, het maken van paaskaarsen en paaswensen, lezen, bezinning/gebed in de Bidkapel, deelnemen aan een groepsgebed en

luisteren naar zelf meegebrachte passende muziek. Iedere deelnemer: jong of oud, even of wat langer aanwezig, u maakt de keuze; niets moet. Voor de inwendige mens wordt goed gezorgd en als afsluiting, na een wandeling naar de Zegerplas bij zonsopgang, volgt het ontbijt. Wanneer u van het ontbijt gebruik wilt maken, willen wij dat graag weten i.v.m. de boodschappen. Maar of u de hele nacht blijft, of een gedeelte wilt mee-

belevan, is aan u. Wij vragen u dan wel om vóór de hele uren, dan wel 15 minuten na het hele uur te komen. De ingang aan de voorkant van De Bron is gemarkeerd met een brandende lantaarn. Aanmelden kan met de invulstrook van de flyer en naar goedevrijdagwake@gmail.com.

Bezinning en inspiratie maken van Pasen een feest!

### Palmpasen

Het is Palmpasen en ik zie de bomen, de palmen weer met kinderogen aan: hun blaadren die als vogelveren stromen en in de top der stam gestoken staan.

En alles is bereid Hem te ontvangen, en in de verachting vlamt op elk ge-laat: de kreupelen die aan hun krukken hangen, de honden en de blinden van de staat.

Er draaft een ezeltje met rechte oren als aan de witte klasmuur van mijn jeugd; heeft het Jezus van zijn rug verloren, Ik al zie Hem in mijn kinderlijke vreugd en zachtjes juicht het kind in mij verblijd: Hosanna die de Zoon van David zijt.

*Bertus Aafjes*

### Witte Donderdag

Christus heeft geen andere handen dan onze handen om vandaag zijn werk te doen.

Hij heeft geen andere voeten dan onze voeten om de mens te geleiden op zijn weg.

Hij heeft geen andere mond dan onze mond om de mensen te verhalen hoe hij stierf en weer verrees.

Hij heeft geen andere hulp dan onze hulp om de mens nader tot Hem te brengen.

Maar als onze handen nu eens drukker zijn met ander werk dan met het zijne?

Wie heeft Hij dan....

... om over Zijn liefde te vertellen?

... om Zijn Licht te verspreiden?

... om Hem te loven voor wat Hij voor ons heeft gedaan?

Wie?

### Goede Vrijdag

De grazige weiden, de vredige wateren, ik heb ze gezocht en gevonden, Zij waren nog mooier dan mij was beloofd, prachtig.

En in dit lieflijk landschap de zoon van de maker, aan een boom genageld, maar geen spoor van geweld of verzet, alleen maar vrede, rust.

Zijn lege ogen kijken het landschap in, om zijn mond spelen eeuwige vragen: waarom dan, wie ben je, waar was je, e.d.

Zonder verwijt, hij moet hebben geweten wat er zou gaan gebeuren. Ik heb geen antwoord.

*Rutger Kopland*

### Stille Zaterdag

Stilte, bezinning, we vragen naar leven en dood. We zoeken een weg naar het licht. De eenzame nachten zijn niet meer te dragen, het is donker rondom ons en de toekomst zit potdicht.

En toch....mag de hoop op leven niet doven. Straks wordt het Pasen, het feest van leven en licht. Donkerte breekt open, dat mag je geloven. Kijk maar vooruit want God geeft je zicht.

Liefdevolle God, wij bidden U, laat de boodschap van de verrijzenis van Uw Zoon, diep in ons gevoeld en beleefd worden. Mogen wij met Uw hulp in staat zijn te doen wat ondenkbaar is en te zijn wat niet kan, door de dood heen.....de verrijzenis te beleven.

Amen.

### Zalig Paasfeest

Dat er licht mag zijn Licht in onze ogen, zodat we elkaar zien, zo goed als nieuw.

Licht in onze huizen, dat er vriendschap en gastvrijheid mogen heersen.

Licht op onze wegen, dat we niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn.

Licht op deze plaats, om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen. Met het geloof in Hem die ons geroepen heeft: 'Ik heb het licht van de wereld!'

### Gebed

Dat we ons met elkaar verbinden, de handen in elkaar slaan voor een nieuwe manier van leven, dat we elkaar steeds opnieuw ontmoeten en respecteren, zo verschillend als we zijn.

Dat de norm van ons samenleven niet bepaald wordt door het grote 'nooit genoeg', dat de kwaliteit van het leven niet gemeten wordt aan wat mode en reclame voorschrijven.

Dat we samen werk maken van een gemeenschap waarin de rode draad, de leidraad voor onze relaties, voor ons omgaan met de dingen en met elkaar Gods eigen naam mag zijn: 'Ik zal er zijn voor u'.



## Overzicht vieringen parochie heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 23 mrt	3 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd	19.00u Eucharistieviering In Between	
Zo 24 mrt		09.30u Eucharistieviering Caeciliakoór	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Di 26 mrt			
Wo 27 mrt		<b>19.30u</b> Vesperviering Samenzang	
Za 30 mrt	4 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 31 mrt	Zondag Laetare	09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Di 2 april			
Wo 3 april			
Vr 5 april	Eerste vrijdag	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 6 april	5 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd	19.00u Boeteviering Samenzang	
Zo 7 april		09.30u Eucharistieviering In Between	11.00u Eucharistieviering Cantores
Di 9 april			
Wo 10 april		19.30u Vesperviering Cantor	
Za 13 april		19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 14 april	Palmzondag	09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoór 11.00u Gezinsviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
15,16 17 apr			Oecumenische gebedsmomenten
Do 18 april	Witte Donderdag	19.30u Eucharistieviering In Between	
Vr 19 april	Goede Vrijdag	14.00u Kinderkruisweg 15.00u Kruisweg / Samenzang 19.30u Goede Vrijdagviering In Between	15.00u Kruismeditatie Samenzang 19.30u Oecumenische gebedsdienst Oecumenisch koor
Za 20 april	Paaszaterdag	21.00u Paaswake In Between	19.00u Familieviering Jongeren gastkoór
Zo 21 april	Eerste Paasdag	09.30u Eucharistieviering Caeciliakoór 11.30u Kruisje dragen	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Ma 22 april	Tweede Paasdag	<b>10.30u</b> Eucharistieviering Samenzang	
Za 27 april	Tweede zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 28 april		09.30u Eucharistieviering In Between	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Vr 3 mei	Eerste vrijdag	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 4 mei	3 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Gebedsdienst i.v.m. Dodenderdenking Caeciliakoór	
Zo 5 mei		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u 1e communieviering Combo Bronzangertjes
Za 11 mei	Vierde zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 12 mei		09.30u Woord- en communieviering In Between	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 18 mei	Vijfde zondag van Pasen	Geen viering	
Zo 19 mei	Jubileum pastoor Visser	<b>10.30u</b> Eucharistieviering Gelegenheidskoór	Zie Bonifaciuskerk



## van zaterdag 23 maart t/m zondag 19 mei 2019

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
			Za 23 mrt
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor	Ex.3,1-8a.13-15 Luc.13,1-9	Zo 24 mrt
19.30u Kruisweg			Di 26 mrt
	<b>18.00u</b> Sobere maaltijd Honswijck		Wo 27 mrt
		Joz.5,9a.10-12 Luc.15,1-3.11-32	Za 30 mrt
09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 31 mrt
19.30u Kruisweg			Di 2 april
	19.00u Oecumenische vesperviering Kapel het Anker		Wo 3 april
			Vr 5 april
19.00u Boeteviering Cantu		Jes.43,,16-21 Joh. 8, 1-11	Za 6 april
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Presentatie vormelingen Bernarduskoor		Zo 7 april
19.30u Kruisweg			Di 9 april
	19.00u Oecumenische vesperviering Kapel het Anker		Wo 10 april
		Luc. 19,28-40, Jes 50,4-7 Joh.18,1-19,42	Za 13 april
09.30u Eucharistieviering De Toekomst	11.00u Eucharistieviering Kinderkoor		Zo 14 april
			15,16 17 apr
19.30u Witte Donderdagviering Parochiekoor	Zie Engelbewaarderskerk	Ex.13, 1-8,11-14 Joh.13,1-15	Do 18 april
15.00u Kinderkruisweg (poppenspel) De Toekomst	19.30u Zie Engelbewaarderskerk	Jes.5213-53,12 Joh. 18,1-19,42	Vr 19 april
19.30u Goede Vrijdagviering Bernarduskoor			
21.00u Paaswake Parochiekoor	19.00u Familieviering De Toekomst	Gen.1,1-2,2, Ex 14, 15-15,1. Jes55,1-11	Za 20 april
10.00u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	21.00u Zie Engelbewaarderskerk 11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor	Luc. 24,1-12 Hand.10,34a.37-43 Joh.20,1-9	Zo 21 april
		Hand, 2,14.22-32 Mat.28,8-15	Ma 22 april
		Hand.5, 12-16 Joh. 20,19-31	Za 27 april
09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 28 april
			Vr 3 mei
19.00u Dodenherdenking in de Korenaar Samenzang		Hand.5,27b-32.40b-41 Joh.21,1-14	Za 4 mei
09.30u Woord- en communieviering Cantors	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 5 mei
		Hand.13,14,-43-52 Joh.10, 27-30	Za 11 mei
09.00u 1 <sup>e</sup> communieviering De Toekomst	11.30u 1 <sup>e</sup> communieviering Kinderkoor		Zo 12 mei
			Za 18 mei
Zie Bonifaciuskerk	Zie Bonifaciuskerk	Hand. 14, 21-27Joh 13.31- 33a.34-35	Zo 19 mei



## Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk  
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)  
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur  
**Let op:** adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,  
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn  
*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Diaconie

*zorg om en voor mensen dichtbij en ver weg*

In deze weken is er veel aandacht in de parochie voor de vastenactie. Over het project "Hoopvolle toekomst in Oudtshoorn Zuid-Afrika" leest u elders in dit parochieblad meer. Maar er zijn ook altijd kleine projecten vaak dicht bij huis. Zoals de Hoogvliet bonnen die we inzamelen samen met diaconie van de PKN daardoor worden er maandelijks tassen vol boodschappen afgeleverd bij de voedselbank. De bonnen kunnen afgeleverd worden bij het secretariaat aan de Chopinlaan en in een mandje achter in de Bernarduskerk. Vreemde munten zijn ook nog altijd welkom voor de Toonbank. Lever ze in bij Lydia Borst en zij zorgt dat het in orde komt. Als u soms op reis gaat naar een bestemming buiten het eurogebied dan kunt u altijd aan haar vragen of u wat geld van het land van bestemming kunt kopen bij haar. We weten ook wel dat je bijna overal kunt pinnen dus veel cashgeld heb je niet nodig. Zelf heb ik ook weleens met een koektrommel kleingeld in New

York gelopen en dat is niet altijd handig. Heel eerlijk, ik heb het laatste geld in een offerblok in de St. Patrickkerk gedaan. Maar voor het goede doel moet je soms wat.

Een paar jaar geleden was er een grote groep vluchtelingen gehuisvest in de gevangenis aan de Eikenlaan. Daar was toen veel aandacht en ook hulp voor ook van uit de kerken. De vluchtelingen zijn uitgewaaid over het land en er zijn links en rechts nog wel wat individuele contacten.

Wel is er nog de Arabische Theologische School, eenmaal per maand, meestal in Koudekerk. Mensen vanuit het hele land, soms zelfs vanuit België, komen voor een cursus over geloven en kerk zijn in het Arabisch. Het zijn meestal Syrische mannen en vrouwen soms Irakezen. Soms mensen die hier nog kort wonen maar ook mensen die hier al in vele jaren een bestaan hebben opgebouwd. Omdat deze mensen vaak van ver komen is het fijn als men



hier kan overnachten, zaterdag. De gasten komen rond 21.00 uur op vrijdagavond en gaan voor het ontbijt op zaterdagmorgen weer naar Koudekerk.

Er zijn wat gastgezinnen maar eigenlijk zoeken we er nog een paar bij. Dus als u gastvrijheid wilt geven aan deze cursisten neem dan contact op met mevrouw Len Bösecke-Taverne, email: plbosecke@hotmail.nl

Dan hebben we nog onze eierenverkoop voor de PCI, dat loopt ook goed. Deze week krijgt onze kippenboer Aad weer nieuwe kippen en hebben we hopelijk met Pasen weer fijn eieren van jonge kippen.

Op de Gerarduskalender op 1 maart las ik: "De kerk is pas kerk als zij er is voor anderen."

Dat is wat we doen met diaconie: er zijn voor onze medemens.

*Namens de werkgroep diaconie,  
Tineke Heemskerk*

## Even terugkijken op de (ouderen)contactmiddag

Op dinsdagmiddag 5 maart is dit meer dan verbindende "feest" gevierd. Een feest, zo is het gevoeld door velen. Wat zijn wij alle gasten dankbaar dat u met zovelen was gekomen om elkaar te ontmoeten en te horen van het prachtige bakkersfamilieverhaal van Bas Visser. Hij vertelde een verhaal van een katholiek gezin die klant van hem werd, een gereformeerde bakker. Dat kon niet in de ogen van de katholieke bakker. De pastoor kwam er zelfs aan te pas. Maar zij bleven klant van Visser, daar kon geen pastoor iets



aan veranderen. Prachtig die verhalen, dank je wel Bas. Daarvoor had pastor Lâm even een moment van bidden en luisteren verzorgd. Ook dat ging over brood. Na koffie of wat sterkers is er gezongen onder het motto: wie zingt er mee, o.l.v. Jeanne van der Meer met haar parochiekoor. De anderen waren aan het kaarten en ander spelletjes aan het spelen. Het was tenslotte Vasten-

avond. Er was nog meer, het nieuwe hongerdoek hing in de kerk. Riet Rijkelijhuizen vertelde hoe het doek is ontstaan en wat er allemaal opstaat. Alle trotse makers waren

er ook op Monica na, zij werd die dag geopereerd. Dat het goed mag genezen Monica!

Weet u, er waren er die om halfzes nog niet waren uitgepraat of nog niet waren uitgekaart. Ik hoop dat ieder die dit leest en er niet is bij geweest denkt: jammer dat ik dat niet heb meegemaakt. Weet u we doen het volgend jaar weer, dus zet nu al in uw agenda: 2020 op de dinsdagmiddag voor Aswoensdag is het (ouderen)contactmiddag.

Namens alle meewerkende vrijwilligers van Zorg en Aandacht,

*Jan van Dijk*

## Palmzondag

Op 14 april is het palmzondag, de dag dat palmtakjes gewijd worden en meegenomen naar huis om in vele huizen een plaatsje te krijgen achter het kruisbeeld. Het is ook de dag van de Palmpaasstocken, een mooie tra-

ditie dat kinderen met hun versierde Palmpaasstock naar de kerk komen en meelopen in de processie en later op de dag de Palmpaasstock brengen bij ouderen of zieken. We hopen dat er weer veel kinderen komen zodat we

een lange stoet krijgen die met elkaar kunnen zingen: "Toen Jezus naar zijn stede ging zes dagen voor zijn lijden toen naderde een lange stoet die hem een welkom wijdde."

*De pastoraatgroep*

## Themabijeenkomsten omgaan met verlies en verdriet 2 en 5 april

Jacinta van Hartevelde, rouwdeskundige en bekend van hospice Issoria en eerdere ontmoetingen met de bezoeker-medewerkers, vertelt: luisteren vanuit het hart, respect voor ieders eigen tempo en eigenheid en erkenning van wat er is, zijn voor mij essentieel in begeleiding en training. Vanuit deze veilige bedding kun je (weer) verbinding maken met je veerkracht en op zoek naar je eigen-wijsheid.

Vanuit een samenwerkingsverband van de kerken aan de Rijn en Tom in de Buurt en een medewerker van de gemeente Alphen aan den Rijn en er-

varingsdeskundigen zijn deze bijeenkomsten tot stand gekomen.

Op dinsdagavond 2 april zal Jacinta ons meer vertellen over verlies en verdriet.

Op vrijdagmiddag 5 april is er, voor wie er niet bij kon zijn of erover door wil praten, gelegenheid elkaar te ontmoeten bij Tom in de Buurt aan de J. Haydlaan (de oude Rhynenburchschool). Daar zijn de organisatoren om met u alleen of in groepjes in gesprek te gaan.

Laat u weten wanneer u vervoer nodig heeft, we zoeken dan naar een oplossing.

2 april, 20.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur: Ontmoetingskerk, Dorpstraat 15 (ingang via Honswyc), inloop vanaf 19.30 uur

5 april 14.00 uur tot uiterlijk 16.30 uur. Tom in de Buurt, J. Haydlaan 5.

Wilt u eerst meer informatie, bel 06-12317899 of mail [info@agaathkoers.nl](mailto:info@agaathkoers.nl)

*Namens de voorbereidingsgroep,  
Agaath Koers*

## Lied en leed

12 februari 2019 overleed Gré van Wieringen-Heemskerk. Zij werd geboren op 10 juli 1930 als derde van de drieling van de familie Heemskerk. Haar zus Rie overleed enkele jaren geleden. Haar broer Fried, die jarenlang als pastor Bernardus Heemskerk werkte in de Bernardusparochie overleed ook al jaren geleden. Haar afscheid was vanuit de Bernarduskerk waarna zij werd begraven op de begraafplaats aan Provincialeweg in Hazerswoude-Dorp.

14 februari 2019 is Jo van der Voort-Boers overleden. Zij werd geboren als dochter van de familie Boers die in het

café woonde tegenover de Michaelkerk in Het Zwaantje. Zij overleed in het verzorgingshuis De Driehof in Hazerswoude-Dorp. De afscheidsdienst was in de Bernarduskerk waarna zij werd begraven op de begraafplaats aan de Provincialeweg in Hazerswoude-Dorp.

13 februari 2019 overleed Leen Wortman. Hij was, samen met zijn vrouw Magda, een trouwe bezorger van het parochieblad. Hij werd 72 jaar. Zijn afscheid was in het crematorium in Alphen aan den Rijn.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Pastor Straathof

Nadat pastor Straathof in september werd getroffen door een herseninfarct volgde een pittige weg van revalidatie. Gelukkig gaat het goed met hem. Hij woont weer zelfstandig, weliswaar in een wat aangepaste woning en hij heeft wat hulpmiddelen nodig om te lopen. Opgehaald door Frans en Nelly Devilee is hij alweer tweemaal in de Bernarduskerk geweest. De tweede keer ging hij samen met pastoor Visser voor in de Eucharistieviering en dat was ontroerend mooi. We wensen pastoor Straathof alle goeds en we hopen dat hij nog regelmatig bij ons mag zijn.

*De pastoraatgroep*

## Sobere maaltijd

Woensdag 27 maart om 18.00 uur is er een sobere maaltijd in Honswyc. Een eenvoudige maaltijd van soep en brood waarmee we ons verbinden met al die mensen op de wereld die elke dag sober eten. Uw bijdrage voor het eten komt ten goede aan het vastenactieproject. Aanmelden bij Truus van der Heijden: [raadvan-kerken@pknkoudekerk.nl](mailto:raadvan-kerken@pknkoudekerk.nl)

## Wist u dat.....

- ... Pasen valt op de eerste zondag na de volle maan in de lente.
- ... het volle maan is op 21 maart.
- ... het pas na de volle maan op 19 april Pasen wordt.
- ... de vieringen in de goede week dit jaar in Hazerswoude-Dorp zijn.
- ... de koren van de Rijndijk daar zullen zingen.
- ... er natuurlijk eerst nog de Veertigdagentijd is met de vastenactie.
- ... de vastenactiezakjes bij u worden thuisbezorgd en weer opgehaald.
- ... ook basisschool De Tweelank weer meedoet met de vastenactie.
- ... er overall in de tuin rond de pastorie narcissen staan te bloeien.
- ... dit het resultaat is van alle uitgebloeide narcissen die vorig jaar door de tuinploeg geplant zijn.
- ... er op de parochiecontactmiddag veel advocaatjes zijn geschonken.
- ... de zoon van de katholieke en de gereformeerde bakker op 6 maart met elkaar aan de praat waren.
- ... processie een deftig woord is voor optocht.
- ... er op 30 juni weer een parochiekerndag is.
- ... we nog mensen zoeken die deze dag willen voorbereiden.
- ... u Annie van Dijk kunt bellen 071-341420 als u mee wilt helpen.
- ... u bij Annie ook altijd terecht kunt voor andere vragen over de parochie.
- ... u bij Annie ook altijd intenties voor de vieringen kunt opgeven.

## Maarschalkerweerdorgel

Het is altijd weer leuk als je van oude bekenden iets hoort of ziet. Zo kwam Hans van Meegen met foto's van het Maarschalkerweerdorgel wat ooit zo bij de Michaelparochie in het Zwaantje hoorde. Na de fusie met de Bernardusparochie in 1969 ging de parochie naar "Het Anker" en werd de Michaelkerk in Het Zwaantje gesloten en verkocht. Het orgel kreeg een plaats in de kerkzaal van "Het Anker". Nadat de parochie ook "Het Anker" verliet moest het orgel weer een nieuwe bestemming krijgen en dat werd de RK Sint Jeroenskerk in Noordwijk aan de Limburg Stirumstraat. Deze kerk beschikt over twee Maarschalkerweerdorgels en dat is wel heel bijzonder. Maar ook met "ons orgel" gaat het goed. Als u nog eens in Noordwijk bent kunt u altijd de kerk binnenlopen om het orgel weer in volle glorie te zien.





## Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248  
2391 CK Hazerswoude-Dorp  
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)  
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften  
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn  
Kerkbijdrage  
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Vanuit de kern



Wij staan alweer aan de vooravond van de Goede Week met alle voorbereidingen op het Paasfeest.

Pastores en diverse werkgroepen doen er alles aan goede en inspirerende vieringen te verzorgen. Ik wil zeggen: komt het meemaken.

Onze bouwkundige Cor den Hollander is volop bezig met de voorbereidingen van het herstel van de gewelven boven de gebrandschilderde ramen. De start is medio mei 2019 gepland

De restauratie zal in twee gedeelten plaats vinden, namelijk de oost- en westkant, daarbij is het nodig om voor de lange steiger aan die zijkant een aantal stoelen weg te nemen.

Tegelijkertijd zijn we van plan in de

hal, bij de invalideningang, de muren aan te pakken. Door lekkage, veroorzaakt door een kapotte waterafvoer, is het stucwerk plaatselijk losgeraakt. De stucspecialist, die ook de gewelven afwerkt, zal deze muren weer strak maken.

Verder kunnen wij u melden dat de bovenwoning weer verhuurd gaat worden. Op het parochiekerkhof wordt gedurende de 2e week van april de ruiming van het algemene grafvak rechts 4 uitgevoerd. Zoals u wel zult begrijpen is de Mariakapel gedurende deze week gesloten.

Zalig Pasen.

*Commissie van beheer,  
Jan Koeckhoven*

## Bericht van gemengd koor St. Cecilia

Ieder jaar houden we wij eind januari onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van het zangkoor. Dit jaar was dat op donderdag 31 januari.

Wij starten onze repetitie een kwartierje vroeger en rond de klok van 21.00 uur drinken we koffie, waarna de vergadering begint.

Het voorbije jaar passeert de revue, onze financiële positie wordt bestudeerd en dirigent Piet Moons en organiste Maria van den Akker doen hun zegje over zaken die mogelijk beter of anders zouden kunnen.

Heel belangrijk ditmaal was het feit dat wij een kandidaat gevonden hebben die ons bestuur wil komen versterken. Andries Kerkvliet, een trouwe en gewaardeerde tenor, maakt nu deel uit van het bestuur. Na enig overleg heeft

hij de functie toebedeeld gekregen van voorzitter. Wij zijn hier erg blij mee en hopen dat hij deze nieuwe functie vele jaren zal blijven vervullen en wij wensen hem hierbij veel succes toe.

Onze 6 mannen, 3 bassen en 3 tenoren, zouden wel wat versterking kunnen gebruiken. Dus lieve parochianen: kun je een beetje zingen en ben je vrij op donderdagavond? Kom eens kijken en meld je aan. We omarmen jullie!

Repetitie van 20.00 uur tot 22.00 uur.

*Margôt Koolmees-Wienen,  
secretaris St. Cecilia-koor*



## Vanuit de pastoraatgroep: Liturgie

Na roosteroverleg met het pastoraal team willen wij, om misverstanden te voorkomen, vanuit de pastoraatgroep melding maken dat dit jaar voor de parochiekern HH. Engelbewaarders de parochiekerndag gehouden wordt op zondag 7 juli. Normaal doen we dit begin juni. Maar onder andere door Pinksteren en diaconale zondag en het Vormsel op 16 juni is onze dankje-wel-bijeenkomst nu dus op 7 juli.

*Inlegvel: Helpt u een handje mee?*

Alleen in de parochiekern HH. Engelbewaarders zit er in dit parochieblad een inlegvel. Hierin is een inventarisatie gemaakt van de vacatures in de plaatselijke werkgroepen. U bent misschien wel eens gevraagd voor een taak in de parochie. U hebt misschien aangegeven dat de gevraagde taak niets voor u is/was. Daarom geven nu alle werkgroepen aan waar een vacature is, soms minder zwaar of tijdrovend. Zoals bijvoorbeeld de gezinsvieringen. Hierin vertrekken enkele dames omdat zij geen schoolgaande kinderen meer hebben. Daarom zoeken zij ouders van schoolgaande kinderen om hierbij te assisteren, dat kan dus ook een vader en moeder samen zijn. Zo ontstaan er dus duo functies. Ook de vacatures in het parochiebestuur en de pastoraatgroep en de commissie van beheer willen wij hierbij nog eens extra onder uw aandacht brengen. Kijk het inlegvel nog eens rustig door!

*Met dank namens de pastoraatgroep,  
Jan Rietveld*

## Wierook en pepermint

In het kader van oecumenische ontmoetingen en samen optrekken met elkaar waren er eind februari twee momenten van met elkaar spreken in Onderdak. Wierook (RK) en pepermint (protestant) kwamen bij en tot elkaar. Om te praten over wat



zo kenmerkend is in de twee tradities. Niet om de verschillen te benadrukken, maar om de vreugde en het geloven dat het van waarde is te proberen uit te leggen aan elkaar. Dat is gedaan aan de hand van vier persoonlijke verhalen over Maria en bedevaar-

ten, carnaval en vasten, kerkstructuur en ambten, het heilig avondmaal. Daarna hebben we in kleine groepjes gesproken aan de hand van enkele vragen. Wat waren dat goede bijeenkomsten! Veel hebben we van elkaar geleerd en is ons iets duidelijker geworden. Wat is het toch fijn om zo elkaar te kunnen ontmoeten.

## Lief en Leed

### Overleden

5 december 2018 is Wim van Vliet, 70 jaar, overleden. Na de uitvaartplechtigheid is hij op de Algemene Begraafplaats begraven.

14 februari 2019 is Theadora Kwanten, 89 jaar, overleden. Na de uitvaartdienst in de Heilige Antonius van Paduakerk in Sint-Oedenrode is zij in

het familiegraf op het parochiekerkhof aldaar begraven.

16 februari 2019 is Theo van Odijk, 89 jaar, overleden. Na een uitvaartdienst in het crematorium in Alphen aan den Rijn is hij op donderdag 21 februari jl. gecremeerd.

10 maart 2019 is Riet Tetteroo-Van Vliet, 81 jaar, overleden. Na de uitvaartdienst is zij op 15 maart in Meerbloemhof in Zoetermeer gecremeerd.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Ouderencontactmiddag

Op donderdag 7 februari vond de contactmiddag plaats voor parochianen van 80 jaar en ouder van de geloofsgemeenschap van de HH. Engelbevaarders.

Het waaide die dag hard en het was koud maar gelukkig droog en niet glad, dus was er genoeg animo en hadden we een goed gevulde zaal in de Regenboog.

De ontvangst was met koffie of thee en keuze uit lekkere koeken. Nadat iedereen dit zich goed had laten smaken en al gezellig met elkaar zat te praten, opende Conny van Dijk deze middag omdat pastoor Visser eerst nog

in een uitvaartdienst moest voorgaan. Hierna bracht Lia Verheul van 'de Vrolijke Noot' het programma "Wat een familie". In iedere familie zitten wel een paar rare snuiters of vreemde vogels. Lia vertelde met veel humor over deze typetjes en zong daar leuke en toepasselijke liedjes over. En omdat ze daarbij ook een mooie beeldpresentatie had en de teksten voor iedereen goed mee te lezen waren, werd er uit volle borst meegezongen!

In de pauze sloot pastoor Visser zich bij ons aan. Er werd nog een kop koffie of thee geschonken met daarbij een overheerlijke bonbon. Ook na de



pauze zat de sfeer er goed in en werd er veel gelachen en gezongen. Nadat dit programma was afgelopen hebben we met zijn allen nog wat gekletst, gedronken en geknabbeld. Mevrouw van der Werf droeg nog - helemaal uit haar hoofd - een lang gedicht voor over Maria. Knap als dit op deze leeftijd lukt! Het was weer een zeer geslaagde middag en voor herhaling vatbaar.

*Conny van Dijk*

## Dienst van de stuurgroep Diaconie



April	Anneke Koeckhoven	tel.: 588260
Mei	Conny van Dijk	tel.: 588554

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.



### Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

#### St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
T 0172-472410; sintbonifacius@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

#### De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;  
deheiligegeest@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Afscheid van organist-dirigent René Fons

Afgelopen oktober werd de organist-dirigent van het St Caeciliakoor en het koor 'In Between', René Fons, uitgeschakeld. Door een verheviging van de longziekte die hij al vele jaren bij zich droeg, kon hij van de ene op de andere dag, bijna niets meer doen. Aan zijn muzikale oren en aan zijn vingervlugheid mankeerde hij niets, maar hij kwam lucht te kort om achter het orgel of de piano plaats te nemen en zijn zangers de correcte toonhoogte voor te zingen. Gelukkig gaat het mo-

menteel iets beter met hem. Maar zijn huidige gezondheid heeft René Fons toch doen besluiten afscheid te nemen van zijn beide koren en van het orgelspelen in de St. Bonifaciuskerk. Dat gebeurt met pijn in het hart, want hij heeft zijn taken in deze kerk meer dan vijfentwintig jaar met veel toewijding en met veel plezier gedaan. Het bestuur van de parochie heeft zijn ontslagaanvraag ontvangen en wil René Fons samen met het St. Caeciliakoor en het koor 'In Between' een

feestelijk afscheid aanbieden. Dat zal gebeuren tijdens de Eucharistieviering van 28 april a.s. om 9.30 uur in de St. Bonifaciuskerk en daarna in een gezellig samenzijn achterin deze kerk. Ieder is dan in de gelegenheid om René Fons de hand te drukken. En wie weet klimt de 'oude' meester dan nog één keer achter het orgel of piano om zijn koren te laten zingen.

*Pastoor R. Visser*

## Terugkomviering met 'oud'-geloofsleerlingen

Misschien niet bij iedereen bekend, maar onze parochie H. Thomas organiseert al jarenlang een cursus voor volwassenen voor hen die willen toetreden tot de Katholieke kerk en zich oriënteren op ons geloof. In de afgelopen jaren hebben we ca. 35 volwassenen begeleid, die aan het eind van het seizoen (meestal Pinksteren) gevormd werden en, voor hen die nog niet gedoopt waren, ook het Doopsel toegediend kregen. Van de 35 waren een kleine 20 'nieuwe Katholieken' aanwezig voor de terugkomviering op 2 februari jl. in de Bonifaciuskerk. Een aantal waren niet te bereiken vanwege andere telefoonnummers of mailadres-

sen. Sommigen bleken te zijn verhuisd of hadden wat te vieren of waren met vakantie. Toch vonden we het als werkgroep een mooie opkomst! Bewust hadden we de datum van 2 februari gekozen, het feest van Maria Lichtmis. Met een zeer toepasselijke overweging door pastor Ruud Visser en een mooi moment toen deze groep naar de Mariakapel liep om een kaarsje op te steken gingen we na de viering nog even door in het parochiecentrum om met elkaar in gesprek te gaan. We kregen openhartige gesprekken en op de vraag hoe ze terugkeken op hun be-



slissing om katholiek te worden antwoordde iedereen zeer positief! Een van hen zei zelfs dat dit de beste beslissing was in zijn afgelopen decennia!!

In een tijd waar de Kerk nog al eens negatief in het nieuws komt, is dat toch wel een opsteker! Met een mooi gevoel sloten we de terugkomviering op die zaterdagavond 2 februari af om ca. 21.30 uur.

*Namens de begeleidingsgroep,  
Marien Verhulst*

## Lief en Leed

### Gedoopt

In de Bonifaciuskerk  
27 januari 2019, Morris van Heusden  
17 februari 2019, Mees Vermeire  
In de Bron  
10 februari 2019, Izyrah Libinia

*Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk*

### Overleden

20 januari 2019 is Riet Egberts-van den Hoorn overleden. Zij werd geboren op 15 januari 1931. Haar uitvaart

vond plaats in de Adrianuskerk in Langeraar waarna zij is gecremeerd.

31 januari 2019 overleed Jacques van Leeuwen. Hij werd geboren op 11 juni 1947. Voorafgaand aan zijn crematie was zijn afscheidsviering op 6 februari in de aula van de Oosterbegraafplaats.

31 januari 2019 is Lenie van Kampen-van Kempen, geboren 9 november 1934, overleden. Haar uitvaart was op 7 februari in de Bonifaciuskerk; daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

2 februari 2019, is Jo Visser-van der Wilk, geboren 22 februari 1921, overleden. Haar afscheidsviering was in de aula bij de Oosterbegraafplaats waarna zij is gecremeerd.

16 februari 2019 overleed Hans Buller. Hij werd geboren op 27 mei 1924. Zijn afscheidsviering was in de aula van de Oosterbegraafplaats, waarna hij is begraven.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Open Huis Bonifaciuskerk en start van Wandelconcert 'Orgelzomer 2019'

In samenwerking met de Adventskerk organiseert de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk een aantal orgelconcerten onder de naam 'Orgelzomer 2019!'

De concerten worden tijdens de Open Huis dagen op 6 april, 6 juli en 14 september gegeven in beide kerken. De organisten zijn Simon Stelling van de Adventskerk en Alexander Schippers van de Bonifaciuskerk. Na het concert van Simon



Stelling in de Adventskerk (Julianastraat), aanvang 12.30 uur, wandelt u naar de Bonifaciuskerk (Paradijslaan), waar u om 13.15 uur kunt luisteren naar het orgelspel van Alexander Schippers. De toegang is gratis.

De Open Huisdagen van de Bonifaciuskerk zijn elke 1e zaterdag van de maand van 11.00-16.00 uur, m.u.v. de maanden september en december, want dan is er respectievelijk Nationale Mo-

numtendag en de Bonifaciuskerk in Kerstsfeer. Wij houden u daarvan op de hoogte via het parochieblad 'H. Thomas' en onze website [www.bonifaciusalphen.nl](http://www.bonifaciusalphen.nl)

De stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk verzorgt ook rondleidingen in onze mooie kerk met bijzondere architectuur. Iets voor een familiedag? Voor uw personeel?

Laat het ons weten [stichting@bonifaciusalphen.nl](mailto:stichting@bonifaciusalphen.nl). Ook kunt u via dit e-mailadres uw Bonifaciuswijn bestellen!

*Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk*

## Kruisje dragen

Op 1e paasdag is er een viering voor de (aller)kleinsten. In ongeveer een half uurtje luisteren we naar het verhaal van Palmpasen tot Pasen. Kom je ook op 1e paasdag, **21 april om 11.30 uur** naar de Bonifaciuskerk? Broers en zussen, opa's en oma's zijn natuurlijk ook van harte welkom!



## Onderweg met de eerste communicanten

Wanneer ik dit schrijf (begin maart) zijn de eerste communicanten van de parochie bijna halverwege hun eerste communieproject. Dit jaar doen er 41 kinderen mee, verdeeld over de vier kernen van de parochie. We werken met het project 'blijf dit doen' van het bisdom Rotterdam. Dit project bestaat uit acht bijeenkomsten voor de kinderen, twee ouderbijeenkomsten en een ouder-kind bijeenkomst. Daarnaast zijn er nog een aantal bijeenkomsten waarbij onder andere 'de Goede Week' wordt benadrukt. De bijeenkomsten zijn erop gericht de kinderen en ouders 'gevoelig' te maken voor ons geloof. De gesprekken tijdens de ouderbijeenkomsten zijn heel plezierig

geweest. De ouders hebben elkaar verteld waarom zij deelname aan de eerste communie belangrijk vinden of wat zij hun kind(eren) hopen mee te geven in het leven.

De kinderen hebben nu drie bijeenkomsten gehad. We hebben gesproken over wat de naam van God betekent: 'Ik zal er zijn' en wat dit kan betekenen in ons leven. Ook zijn we 'door de woestijn gegaan' en hebben we erover gesproken dat je tegen God alles kunt zeggen wat je bezighoudt. Daarnaast bidden we met elkaar en

krijgen de kinderen elke keer een opdracht mee naar huis.

Veel vragen van de kinderen gaan over de vraag of de Bijbelverhalen echt gebeurd zijn. Een vraag die ook veel volwassenen kunnen hebben. We leven in een tijd waarin het lijkt of grote verhalen niet meer bestaan. Als iets echt gebeurd is, dan is het goed en de moeite waard. Is dat niet zeker, dan hoeft je er ook niets mee, zo lijkt het. Het is een mooie taak om kinderen ontvankelijk te maken dat antwoorden op grote levensvragen soms niet (alleen) met het verstand gevonden kunnen worden.



*Sjoerd Zuidersma,  
pastoraal werker*

## Vormselproject van start!

Begin januari is het Vormselproject met 21 tieners van start gegaan in de parochie. In negentien bijeenkomsten ondersteunen we de tieners om hun (eigen) geloof te ontdekken. Dit is ook voor de werkgroep een leuke en uitdagende tijd.

Inmiddels hebben we 5 bijeenkomsten gehad. Met de tieners hebben we gesproken over keuzes maken en dat de heilige Geest hen daarbij kan helpen. We hebben gesproken over de vele namen van God en de bedoeling van bidden.



Ook hebben de tieners nagedacht over hun 'missie' in het leven en de missie van Jezus Christus. De ouders hebben elkaar verteld waarom zij deelname belangrijk vinden en of er thuis ruimte is voor geloof. En we zijn het Vormselproject begonnen op de tennisbaan om plezier te maken en elkaar beter te leren kennen.

Zo zijn de tieners heel actief. We gaan nog een e-mail schrijven met al onze vragen en opmerkingen aan God. De geloofsbelijdenis wordt nog besproken. We maken kennis met

de Blauwe Zusters en met de Ark gemeenschap in Gouda, we ontmoeten tieners uit andere parochies tijdens de Vuurdoop. Uiteindelijk hopen we dat de tieners in hun hart opslaan dat geloven een groeiproces is je hele leven en daardoor niet statisch of saai kan zijn.

We zijn benieuwd waar deze leuke groep tieners straks in juni staat.

*Namens de werkgroep,  
Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

## Tiengroep de zolderjongeren (12-16 jaar)

*vrijdag 12 april*

Het parochiecentrum van de HH. Engelbewaarders wordt iedere tweede vrijdag van de maand weer ingenomen door de jongeren. De eerstvolgende jongerenbijeenkomst vindt plaats op vrijdagavond 12 april van 19.30 uur tot 21.00 uur. Je bent van harte welkom. Hopelijk tot dan!

De overige data van de zolderjongeren van dit seizoen zijn: 10 mei en 21 juni.

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

## Doopvieringen

Onderstaand de data van de eerstkomende doopvieringen voor kinderen in parochie H. Thomas:

- 28 april in de Bonifaciuserk en in de Hazerswoudse kernen
- 5 mei in De Bron
- 26 mei in de Bonifaciuserk
- 23 juni in de Bonifaciuserk en in de Hazerswoudse kernen
- 7 juli in de Bron

Voorafgaand aan de doopviering worden er 2 doopvoorbereidingsavonden gehouden. Op de website [www.heiligethomas.nl/catechese/doopspel](http://www.heiligethomas.nl/catechese/doopspel) kunt u meer informatie lezen over het laten dopen van een kind en kunt u een aanmeldingsformulier downloaden.

### Doop volwassenen:

Niet alleen kinderen kunnen gedoopt worden, maar ook volwassenen kunnen dit sacrament ontvangen. Zij volgen een speciaal traject. Informatie hierover is te vinden op de website [www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen](http://www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen)



## Ga jij mee naar Taizé?

Heb je zin om de komende zomer jongeren uit de hele wereld te ontmoeten? En zoek je stilte, verdieping en gezelligheid? Wellicht is de reis naar Taizé dan iets voor jou!

Van 20-28 juli 2019 organiseert de parochie samen met de parochies van Zeist en Amersfoort een reis naar Taizé voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar. Taizé is een klein dorpje in Frankrijk waar een oecumenische broedergemeenschap jaarlijks duizenden jongeren ontvangt.



Samen ga je in gesprek, kun je deelnemen aan workshops en deel je een week het leven met elkaar. Je hoeft niet gelovig te zijn om mee te kunnen gaan, maar het moet je wel leuk lijken om erover na te denken. Ben je benieuwd wat deze reis voor jou kan betekenen? Kom dan naar de informatie-avond in het parochiecentrum van de Bonifaciuskerk (Paradijslaan 6 Alphen aan den Rijn) op 25 april, om 20.00 uur. Daar vertellen we je alles over deze reis!

Heb je interesse, laat het alvast weten via: [s.zuidersma@heiligethomas.nl](mailto:s.zuidersma@heiligethomas.nl)

*Sjoerd Zuidersma,  
pastoraal werker*



### Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

#### Pastoraal team

*Pastoor Ruud Visser*

[r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl), tel. 06 20618148

*Pastoraal werker Lâm T. Nguyen*

[lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl), tel. 06 22087370

*Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma*

[s.zuidersma@heiligethomas.nl](mailto:s.zuidersma@heiligethomas.nl), tel. 06 22086108

*Secretaris pastoraal team*

[pastoraalteam@heiligethomas.nl](mailto:pastoraalteam@heiligethomas.nl)

#### Parochiebestuur

##### **Bereikbaarheid**

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

##### **Betalingen**

Rabo, rekeningnr. NL42 RABO 0301 6015 93

t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

##### **Centraal secretariaat**

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 0172-475975, [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

##### **Gegevens parochiekernen**

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

#### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

##### **Bereikbaarheid**

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

[pci@heiligethomas.nl](mailto:pci@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

##### **Betalingen PCI**

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

#### Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 9 mei 2019.

Kopij uiterlijk 26 april 2019 digitaal aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: [redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

#### Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

#### Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de betreffende parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint