



Is het echt gebeurd?

Wanneer dit parochieblad bij u in de bus valt, loopt het werkjaar 2018 -2019 zo langzamerhand ten einde. Het is voor mij een tijd om terug te blikken op o.a. de catechetische bijeenkomsten van afgelopen seizoen en vooruit te kijken naar een nieuw seizoen vanaf september.

Terugkijkend valt mij op, dat ik dit jaar, meer dan vorig jaar, veel vragen van kinderen heb gekregen of de Bijbelverhalen nu waar zijn of niet. 'Is het echt gebeurd?' was vaak een van de eerste vragen wanneer we een Bijbelverhaal bespraken. Ik heb geprobeerd uit te leggen dat niet alles wat in de Bijbel staat letterlijk heeft plaatsgevonden, maar dat de verhalen (voor mij) wel waar zijn.

En dat je best iets van de Bijbel moet weten om te kunnen begrijpen of je het ene verhaal nu letterlijk moet nemen of juist moet zoeken naar de betekenis van het verhaal. Dat maakt Bijbelse verhalen best complex.

Ook groeien kinderen naar mijn mening op in een samenleving die weinig gevoelig lijkt voor symboliek, beeldtaal of mysterie. We leven in een wereld die houdt van feiten, cijfers en vaststaande zaken. In zo'n omgeving is het lastig de soms wonderlijke Bijbelse taal te verstaan. En om te kunnen inzien of een verhaal letterlijk bedoeld is of symbolisch, of het bewijsbaar is of bedoeld is als metafoor. Ik heb er zelf ook nog wel eens moeite mee. En ik heb er nog wel op gestudeerd!

Een van mijn favoriete verhalen in de Bijbel is het verhaal van de vijf broden en twee vissen (Lucas 9:11-17). Jezus zegt tegen zijn leerlingen dat ze de vijf broden en twee vissen die ze hebben, moeten delen met de vijfduizend mensen die naar Jezus waren komen luisteren. Wanneer je dit verhaal letterlijk neemt, kom je al snel tot de conclu-

sie dat dit niet kan. Vijf broden en twee vissen, dat kan nooit genoeg zijn voor vijfduizend mensen. Dat is onmogelijk. Maar het verhaal vertelt iets anders, er staat dat er meer dan genoeg was, er bleef zelfs over. Wat wil Jezus nu duidelijk maken?



Jezus zegt dat de mensen maar met elkaar moeten delen. Jezus vroeg misschien wel, heb jij nog wat bij je? En jij? Kom op, we delen met elkaar, want als je deelt, wordt je leven beter. De betekenis van dit verhaal zit erin dat er voor iedereen genoeg was omdat mensen bereid waren met elkaar te delen. Op de vraag wat wij in onze tijd met elkaar zouden kunnen delen noemden de kin-

deren dit jaar vaak iets als 'je huis' of 'je speelgoed'. Maar er waren ook kinderen die 'liefde' of 'elkaar helpen' als antwoord gaven. Zo verandert 'een verhaal dat niet kan' geleidelijk naar een verhaal met een levensles.

Er moet tegenwoordig misschien meer uit de kast worden gehaald om het verhaal van God over te brengen, maar het blijft heel bijzonder om de verhalen van God met mensen te 'delen'. De Bijbel biedt een schat aan verhalen die je steeds opnieuw moet interpreteren. Gelukkig hoeft dit echter niet alleen uit onze koker te komen. We delen wat we hebben gekregen van de heilige Geest. En de Geest heeft ook het afgelopen jaar weer vonkjes over doen springen. Dat heb ik gezien. En ook al weten we misschien nu nog niet waar en wanneer een vonkje iemand in 'vuur en vlam' zet, dat dit zal gebeuren, daar heb ik veel vertrouwen in. Ik wens u een hele goede zomer.

*Sjoerd Zuidersma,
Pastoraal werker*

Wilt u dit aub lezen!

Als u dit leest dan ligt het parochieblad van de parochie H. Thomas voor u of u heeft het in handen. Bent u van plan om het parochieblad te gaan lezen of bent u op weg naar de doos met oud papier? Als u het wilt gaan lezen dan bent u een van de vele parochianen, die graag informatie van de parochie leest. Maar bent u op weg naar de doos met oud papier en heeft u geen belangstelling voor het parochieblad wilt u dan de moeite doen om ons even te mailen, dan halen we uw naam en adres uit de bezorglijst van het parochieblad. Het parochieblad en informatie over de parochie is ook altijd te vinden op de website van parochie heilige Thomas (www.heiligethomas.nl).

Tineke Heemskerk - de Boer: secretaris@heiligethomas.nl

Het pastoraal team, het parochiebestuur en de redactie wensen u een mooie zomer toe.

Vanuit het parochiebestuur

Het parochiebestuur kwam bijeen op 9 mei en 6 juni jl. Tevens is het parochiebestuur en het pastoraal team bijeen geweest op 5 juni jl om een 2e aanzet tot visievorming te formuleren 'wat voor Kerk willen we zijn'. Hierbij weer een korte samenvatting.

- Een afvaardiging van het parochiebestuur en pastoraal team heeft op 19 juni met een bredere groep parochianen van de kern Michael/Bernardus gesproken over de notitie 'visie op de kern'.
- De jaarrekening 2018 is nog niet gereed voor bespreking en vaststelling. De verwachting is dat dit in september 2019 zal gebeuren. Dit n.a.v. aanvullende vragen vanuit het bisdom.
- Op de 2e brainstormmiddag (5 juni) met pastoraal team en parochiebestuur zijn de missie en visie voor de komende jaren nog wat vollediger gemaakt. Tevens zijn de sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen in beeld gebracht voor nu en de komende jaren. Op 5 juli gaan we verder met het begrip 'wat en wanneer is een parochiekern levend en vitaal'?
- Een potentieel bestuurslid heeft

enkele malen de parochiebestuursvergaderingen bijgewoond. Helaas heeft hij vanwege zijn werk toch moeten afzien van het bestuurslidmaatschap.

- De planvorming renovatie van het parochiecentrum (pastorie Bonifacius) is weer een stapje dichterbij gekomen. Het parochiebestuur is akkoord met het instellen van een projectgroep met als opdracht om de voorbereidingsfase vorm te geven. Op de komende bestuursvergadering (10 juli) zal het e.e.a. duidelijk worden om dit vervolgens aan het Bisdom voor te leggen. Het parochiecentrum vertoont grootschalig achterstallig onderhoud en dient te worden klaargeemaakt voor de komende 15-20 jaar.
- Het parochiebestuur werkt aan een meer-jaren onderhoudsplan (MJOP) voor al ons vastgoed.
- Het parochiebestuur is akkoord gegaan met het aantrekken van een schoonmaakdienst (beperkt contract) voor de Jozefzaal bij de Bonifaciuskerk.
- Het parochiebestuur denkt na over de opvolging van de vrijwilliger-ICT'er eind dit jaar. Indien we geen opvolger kunnen vinden zullen we een bedrijf



moeten gaan inhuren.

- Het parochiebestuur heeft de leden Tineke Heemskerk, Erna Teule en Anneke Koeckhoven bij het Bisdom voorgedragen voor een herbenoeming. De herbenoeming voor Tineke Heemskerk is aangevraagd voor twee jaar. Het parochiebestuur blijft op zoek naar een nieuwe secretaris die haar kan opvolgen.
- Er zullen de komende weken aan een aantal vrijwilligers parochieonderscheidingen uitgereikt worden op de parochiekerndagen in de diverse kernen.
- We gaan een werkgroep 'kerkbalans' formeren in onze parochie om wellicht een andere aanpak te kiezen voor de jaarlijkse actie kerkbalans. Waarbij de aanpak overigens per kern kan verschillen. We maken ons zorgen n.a.v. een trend van dalende financiële bijdragen, terwijl de kosten zullen toenemen. Zie bv. mogelijke inhuur ICT en inhuur schoonmaken. Dit ook gerelateerd aan een afnemend aantal, en vergrijzing, van onze vrijwilligers.

Marien Verhulst, gespreksleider

Kerkbalans

Kerkbalans, dat is de jaarlijkse actie van de Nederlandse kerken, waaronder RK en PKN, die een oproep doen om de kerk, de parochie of de protestantse gemeente, financieel te steunen. Dit jaar ging deze actie ook weer van start onder het motto: "Geef voor je Kerk". Gelukkig zijn er veel parochianen die aan onze oproep gehoor gaven of gewoon al sinds jaar en dag een vaste bijdrage naar de parochie overmaken. Natuurlijk veel dank daarvoor. Maar toch nog even een oproep aan de parochianen, die nog niet regelmatig bijdragen. Eigenlijk zou ik het thema van de actie kerkbalans

graag veranderen en schrijven: "Geef om je kerk." want dat is toch waar het om gaat: dat je geeft om je kerk. Niet alleen om de gebouwen maar om de Kerk met een hoofdletter. Een plaats waar je mag komen met je vreugde en verdriet. Waar je naar toe kunt om even op adem te komen en waar je, als het moeilijk is in je leven, een luisterend oor vindt van pastores en vrijwilligers. Geef om je kerk, maar weet: de Kerk geeft ook om jou/u.

Om onze hele organisatie draaiend te houden vragen we om een bijdrage in de actie kerkbalans. Is het er nog niet van gekomen of ben je het eenvoudig

vergeten, het kan altijd nog. Zou je/ u er over willen denken om alsnog een bijdrage te leveren?

De bankrekeningnummers waarop jouw/uw bijdrage welkom is, zijn te vinden in de colofons van de diverse parochiekernen. U gaat ons toch steunen? Dankjewel voor wat u geeft.

*Tineke Heemskerks – de Boer
secretaris parochiebestuur*



Een terugblik met grote dankbaarheid

Ook al is de viering van mijn 12½-jarig priesterfeest alweer enkele weken voorbij, ik kijk er nog steeds met heel veel dankbaarheid op terug. Wat was het een prachtig feest! Aanvankelijk hoefde het niet voor mij deze mijlpaal te vieren; het gaat immers niet om mij, het gaat om de parochie. Van de andere kant: als je de 70 gepasseerd bent, dan is 12½ jaar erbij niet zo vanzelfsprekend meer. En dus besloot ik mede op aanraden van mijn collega's en later van het parochiebestuur dit feest toch te vieren. Maar dan het liefst als een feest voor alle parochianen, als een feest van de parochie de heilige Thomas.

Het is op die 19e mei jl. een prachtig feest geworden dankzij het werk van velen, dankzij een fantastische feestcommissie. Het begon met een eucharistieviering in een overvolle Bonifaciuskerk. Hiervoor was een gelegenheidskoor gevormd, samengesteld uit zangers van de verschillende koren van onze parochie. Prachtig, als er op die wijze in de kerk gemusiceerd kan worden. Er werd gepreekt over Jezus opdracht over het vangen van vissen, te verstaan als een opdracht om niemand uit de boot te laten vallen. En aan het einde van deze feestelijke eucharistieviering werd ik toegesproken en kreeg ik een geweldig geldbedrag, plus drie jongeren toegewezen om mij wegwijz te maken in de wereld van de

lpad. Ook vooraf en later na de viering kreeg ik vele bliken van waardering. Ook al hoeft het niet van mij, zo'n medeleven is een ervaring waarvoor ik alle gevers heel erg dankbaar ben.

Uit de kerk gekomen werd het feest voortgezet in de tuin van de pastorie. Iedereen was daar welkom en het was er gezellig druk. Het zonnetje maakte



het samenzijn extra mooi. We waren met velen; ik heb niet eens alle mensen een hand kunnen geven. Maar ik heb van die velen wel op kaarten en kaartjes een gelukwens mogen ontvangen. Heel veel dank hiervoor! Om kwart over twee werd ik door de feestcommissie meegevoerd voor een boottocht door het Groene Hart.

Dat dit op een zonnige dag mooi is, hoef ik u niet te vertellen. Daarna heb ik gegeten samen met mijn collega's, mijn

familie, mijn vrienden en met een veertigtal parochianen.

Graag had ik met alle parochianen – zeker met allen die 's morgens geweest waren – aan tafel gezeten. Maar daar waren niet genoeg tafels voor en geen grote pannen genoeg. Maar de mensen van het parochiebestuur, die zoveel zorgen voor de pastores wegnemen en de mensen uit de pastoraatgroepen die de ogen en de oren van de pastores zijn, kon ik wel een bordje aanreiken. En zo eindigde deze voor mij onvergetelijke dag opnieuw in een feestelijk samenzijn.

De viering van mijn 12½-jarig priesterfeest was voor mij een onvergetelijk gebeuren, een prachtig feest. Ik ben iedereen hiervoor heel hartelijk dankbaar. Naast alle cadeaus en giften heb ik talrijke kaarten gekregen met velerlei lieve wensen erop. Ik heb die nog niet opgeborgen; integendeel, ik lees ze zo af en toe steeds opnieuw. Het doet me goed wat parochianen en niet-parochianen schreven en mij meegegeven hebben. Heel, heel hartelijk dank! Maar uiteindelijk gaat het niet om mij, maar om de parochie: dat is de gemeenschap waar ik deel van uitmaak. Hiervoor wil ik mij de komende jaren als uw pastor blijven inzetten, in dienst van het evangelie.

Pastoor Ruud Visser

'Katholiek worden...zo gek nog niet'

Deze regels zijn eigenlijk niet bestemd voor de parochianen van de H. Thomas. Want zij zijn al katholiek en dit verhaal gaat over 'katholiek worden'. Maar wie weet, komt via enkelen van hen dit artikel ook bij mensen terecht, voor wie deze regels wel bestemd zijn. Elk jaar zijn er in onze omgeving mensen die zich aangetrokken voelen door de spiritualiteit van de katholieke kerk en katholiek willen worden. Zij hebben een bijzondere ervaring gehad of zijn tijdens hun vakantie in aanraking gekomen met het katholiek geloof, en zoeken vervolgens een weg naar deze invulling van hun leven. Zo'n zoektocht is vaak niet eenvoudig; je moet erbij geholpen worden. Daarom biedt de

parochie H. Thomas voor deze mensen die deze weg willen gaan, een cursus aan om deze zoektocht samen te maken. In het najaar start hiervoor een cursus en deze duurt een halfjaar. Aan het eind daarvan kan iemand door de doop in de katholieke kerk worden opgenomen. Dan is de zoektocht nog niet voltooid, maar mensen hebben dan wel meer informatie en meer zicht op hun verlangen om bij de katholieke kerk te horen. Bij deze groep 'geloofsleerlingen' kunnen zich ook volwassenen aansluiten die over een jaar in het buitenland willen gaan trouwen. Van hen wordt in 'katholieke landen' dikwijls gevraagd dat zij niet alleen gedoopt zijn, maar ook het sacrament van het H. Vormsel hebben

ontvangen. Wie wel gedoopt, maar nog niet gevormd is, kan via deze cursus ook toegeleid worden tot dit sacrament. Mocht u iemand kennen die er wel eens over gesproken heeft katholiek te willen worden of die in een 'katholiek land' wil gaan trouwen, dan zou het goed zijn zo'n die persoon te wijzen op de cursus 'Katholiek worden...zo gek nog niet'. Wie belangstelling heeft, kan contact opnemen met een van de pastores of met het centraal secretariaat van de parochie H. Thomas: centraal-secretariaat@heiligethomas.nl of via de telefoon: 0172-475975.

pastor Ruud Visser

Behoeft aan een pastoraal gesprek...?

Steeds weer blijkt dat parochianen behoefte hebben aan een pastoraal gesprek. Steeds blijkt ook dat mensen er nauwelijks om durven te vragen. ('Jullie hebben het al zo druk'.) Maar het pastoraat van de nabijheid, er-zijn en luisteren naar uw verhaal, is een belangrijk onderdeel van het pastorale werk. Daarom: schroom niet! Laat het ons weten. We zullen er alles aan doen er voor u te zijn.

Namens de collegae van het pastorale team, pastoraal werker Lâm

Secretariatenmiddag 2019

De parochie H. Thomas kent per parochiekern een secretariaat met daarnaast het overkoepelend centraal secretariaat. In juni kwamen de medewerkers van de secretariaten samen voor informatie naar elkaar toe en een gezellig samenzijn. Dit jaar was de secretariatenmiddag georganiseerd door de parochiekern Engelbewaarders te Hazerswoude-Dorp. Na een kop koffie of thee met wat lekkers in het parochiecentrum en een woordje van Tineke Heemskerk, secretaris parochiebestuur, vertrokken we naar kwekerij Van der Salm te Boskoop. Daar kregen we via een filmpje een kijkje in de activiteiten van deze grote kweker met diverse vestigingen. Van der Salm teelt onder andere lavendel en buxus (gaulteria, ilieus en decofruit). Men heeft een vestiging in Portugal voor de opkweek van planten die dan in Nederland verder kun-

nen groeien. Vervolgens liet medewerker Pieter Heemskerk ons de kwekerij in Boskoop en Hazerswoude-Dorp zien en vertelde vol enthousiasme en met veel kennis over de bedrijfsvoering. Na een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje gingen alle collega's huiswaarts met weer wat kennis rijker over de boomkwekerij en een mooie lavendelplant.

Wij willen de medewerkers van parochiekern Engelbewaarders hartelijk bedanken voor de organisatie en de goede verzorging van deze middag. Onze dank gaat ook uit naar kwekerij Van der Salm voor het openstellen van het bedrijf en de informatie die wij hebben gekregen.

*Yvonne Toor, medewerker
centraal secretariaat*



Liturgie de komende tijd

Zomerzangavonden

Woensdag 17 juli is de start van de zomerzangavonden in de Engelbewaarderskerk. Een overzicht van de locaties kunt u vinden op pag. 7.

Maria Tenhemelopneming

Op dit feest, dat op 15 augustus wordt gevierd, is er om 10.30 uur een Eucharistieviering voor de gehele parochie in de Bonifaciuskerk.

MIVA-collecte

In het weekend van 24 en 25 augustus wordt er tijdens de kerkdiensten in alle parochiekernen een extra collecte gehouden voor de MIVA.

Ziekenzalving

Op ziekenzondag, 8 september wordt dit jaar om 11.00 uur

in de Engelbewaarderskerk de Ziekenzalving gegeven aan mensen die broos en kwetsbaar zijn. In de andere parochiekernen wordt er ook aandacht geschonken aan Ziekenzondag.

Kinderwoorddiensten

In de Bron is de laatste kinderwoorddienst voor de vakantie op zondag 14 juli, het is dan tevens terugkomviering voor de communicanten. In het volgende blad wordt aankondiging gedaan van de kinderwoorddiensten die na de vakantie zullen plaatsvinden.

Alle parochianen een heel mooie en ontspannen zomer toegewenst.

Erna Teule

Zondag 8 september: Gemeenschappelijke Ziekenzalving

Wanneer de zomerperiode voorbij is en de maand september gestart is, komt de Nationale Ziekendag in zicht. Het is een bijzondere dag met aandacht voor zieken en ouderen. Dit jaar is de Nationale Ziekendag op zondag 8 september. Al een aantal jaren zijn we in onze parochie gewend om op deze bijzondere dag in een van onze kerken een gemeenschappelijke viering van de ziekenzalving te organiseren. Dit jaar zal deze viering plaatsvinden in HH. Engelbewaarderskerk tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur. Om te zorgen dat mensen die hulpbehoevend zijn deze gemeenschappelijke ziekenzalving kunnen meemaken is

de begintijd van de wekelijkse zondagsviering op deze dag aangepast: om 10.00 uur. Ook parochianen die van buiten Hazerswoude-Dorp komen en niet tot de parochiekern HH. Engelbewaarders behoren, zijn hierbij uitgenodigd om aan de viering van dit sacrament deel te nemen. Vaak genoeg maak ik mee dat mensen het sacrament van de zieken niet meer kunnen ontvangen, doordat de vraag naar de Ziekenzalving te laat gesteld wordt. Voordat de pastor bij de ziekelangs kan komen, is die al overleden. Daarom is een moment van een gemeenschappelijke ziekenzalving een groot goed. En niet iedereen is in staat om in de laatste dagen van zijn of haar

leven dit sacrament bewust te ontvangen. Hoeveel beter is het niet om in de periode, waarin men tobt met de eigen gezondheid of men de last van de ouderdom voelt, zich te laten sterken door het sacrament van de Ziekenzalving.

Opgave van deelname aan dit sacrament kan bij het centraal secretariaat van onze parochie:

centraalsecretariaat@heilighethomas.nl of via de telefoon: 0172-475975; u kunt u ook wenden tot het secretariaat van uw eigen parochiekern; daar zal men uw aanvraag dan doorsturen naar het centraal secretariaat van de parochie.

Pastor Ruud Visser

Terugblik activiteiten Werkgroep Volwassenencatechese

werkjaar 2018-2019

De werkgroep Volwassenencatechese kijkt met tevredenheid terug op de geslaagde thema-avonden die we het afgelopen jaar hebben mogen organiseren. Er wordt altijd veel werk verzet voor een bijeenkomst tot stand komt. Maar aan de reacties te merken die we achteraf krijgen is het zeker de moeite waard om dit werk te blijven doen.

- Dit seizoen begonnen we op woensdag 3 oktober met een gespreksavond over beeldvorming rond Jezus. "Wie zeggen jullie dat ik ben?" kreeg het als titel mee. Een onderzoek "Hoe ziet Nederland Jezus" was de aanleiding om voor dit thema te kiezen. Uiteraard zijn we ook bij onszelf op zoek gegaan hoe we Jezus zien: is Hij een voorbeeld, een verlosser, een morele leraar, de zoon van God of een inspirator? Vele namen kwamen er voorbij, beelden meegekregen bij je opvoeding of juist ontstaan of veranderd tijdens de levensfasen die je hebt doorlopen. Het was een bijzondere avond, inspirerend en leerzaam om over dit onderwerp met elkaar van gedachten te wisselen.
- De tweede bijeenkomst was op zaterdagmiddag 8 december, van 12 tot 16 uur. Titel was "Niemand wordt voor zichzelf geboren" waaraan we ook het jaarthema "Meer dan verbindend" hadden gekoppeld. Via beelden, filmpjes, muziek en teksten liep men door de St. Bonifaciuskerk en stond men stil bij wat dit voor hen zelf betekende. Waartoe zijn we op aarde? Een moment van bezinning zo vlak voor Kerstmis, in een drukke en hectische tijd. De rust die de mensen in de sfeervol ingerichte kerk vonden deed hen zichtbaar goed en werd ook zeker gewaardeerd door de deelnemers.
- Donderdag 17 januari, de Dag van het Jodendom, werd een echte topper. Al meerdere jaren wordt hier

aandacht aan besteed binnen de parochie en is er veel belangstelling voor. Het is voor de werkgroep altijd spannend of we alle belangstellenden kwijt kunnen in onze ruimte. Dit jaar was Ruthie Drori uitgenodigd. Ze is Joods en kwam op enthousiaste wijze vertellen over hoe Joden de geboorte van een kind vieren, hoe zij hun huwelijksplechtigheid houden en hoe het eraan toe gaat wanneer in een Joodse familie iemand overlijdt. Zo'n 35 mensen waren aanwezig bij deze indrukwekkende avond.

- Op woensdag 20 maart was in de Bron de jaarlijkse filmavond. Na wat vertraging, vanwege technische problemen, konden de 35 aanwezigen de mooie en inspirerende film "Mary Magdalene" aanschouwen. De film was opgenomen vanuit het oogpunt van Maria Magdalena en gaf een bijzondere kijk op haar leven en hoe ze zich staande wist te houden in een wereld vol traditionele gewoontes. Uiteindelijk kiest ze ervoor Jezus te volgen en trekt ze op, samen met de andere apostelen. Zij is getuige van Jezus kruisiging en zal als eerste de opstanding van Jezus verkondigen.
- Voor de bijeenkomst op maandag 20 mei is er nagedacht over het jaarthema "Meer dan verbindend". Een lastig thema om vorm te geven omdat je dit onderwerp heel breed kan zien. Uiteindelijk kwamen we via een bol wol die de deelnemers met elkaar verbond tot gesprek met elkaar. Wat verbindt ons met elkaar? Wat hebben we daarvoor nodig? Wat moet je zelf in huis hebben? Antwoorden werden op huisjes geschreven, die samen op een stratenplan, in de vorm van een collage, werden neergezet. Zo vormden ze samen een gemeenschap. Na de pauze werd er ook een kerk geplaatst en ge-

sproken over de verticale verbinding die we onderhouden met God.

De opkomst was niet zo groot, dat nam niet weg dat de gesprekken heel verrassend en verrijkend waren.

- Onze laatste bijeenkomst was vrijdag 14 juni, de wandeling door het Groene Hart. We vertrokken vanaf de H. Bernarduskerk richting het landelijke gebied van Rijnwoude. Hoewel 's-morgens de regen met bakken uit de lucht kwam, was het om 18.30 uur het mooiste weer van de wereld. Onderweg moesten de mensen op zoek naar een geloofsgenoot. Door middel van cryptische omschrijvingen werd er onderweg over nagedacht. Uiteindelijk werd bij terugkomst bij een kopje koffie of thee onthuld dat het om Ruth ging. Met het uitdelen van een kaartje met daarop een afbeelding van deze bijbelse persoon, en de spreuk van haar "Waar jij gaat, zal ik gaan" sluiten we dit werkjaar af.

Het seizoen zit er weer op. Mooie, inspirerende bijeenkomsten zijn er geweest. We willen u, jou bedanken voor je aanwezigheid. Voor je meepraten, je inzet en je openheid. Mede door uw belangstelling is het voor ons een geslaagd werkjaar geworden.

We hopen u, jou in het nieuwe seizoen weer te ontmoeten! We houden u op de hoogte via parochieblad en de website. Je kunt je ook opgeven als belangstellende via email: volwassenencatechese@heilighetomas.nl dan krijgt u vanzelf onze activiteiten in uw mailbox!

Namens de werkgroep
Volwassenencatechese
Pastor Sjoerd Zuidersma,
Nelly Devilee, Anneke van der Knijff en
Gusta van der Sluijs



Vastenactie 2020: Uw project?

Het is de afgelopen jaren een mooie traditie geworden in onze parochie dat we vanuit onze verbondenheid en solidariteit tijdens de veertigdagentijd ons meer bewust worden van de situatie waarin anderen zich bevinden. Dan mogen we ons (op zekere hoogte) gezegend weten. We realiseren ons dan dat we wel degelijk iets kunnen betekenen voor een ander. In de veertigdagentijd willen we dan ook een project ondersteunen. De vraag is: heeft u een project of kent u mensen met een project, die wij als parochie kunnen ondersteunen tijdens de veertigdagentijd van volgend jaar 2020? Graag hoor ik het van u.

VASTENACTIE

Pastoraal werker Lâm

MIVA kerkcollecte 2019

voor meisjes in Kameroen

Op 24 en 25 augustus vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor meisjes in Kameroen.

Zuster Clementine trekt zich het lot van de kinderen, die de gevolgen



van aids ondervinden, aan. De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit vangt Zuster Clementine deze meisjes op. De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. Ze krijgen naailes, computerles of leren kappersvaardigheden. Dankzij Zuster Clementine hebben zij weer kans op een mooie toekomst. Zij geeft ze de zorg die zo hard nodig is. Bijvoorbeeld Marvelous. Zij kan nu staan. De 3-jarige Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. Zuster Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met een auto van MIVA kon zij

Marvelous en haar familie bereiken. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto's nodig.

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Help MIVA. Geef in de collecte. Indien u uw donatie via de bank wilt overmaken, dan kunt u dat doen op rekening NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie H. Thomas, Alphen aan de Rijn onder vermelding van 'MIVA'.

Namens de groep MOV/Diaconie,
Marchien van de Sande

Gedicht

Dit gedicht is van Truus Beukeboom gemaakt bij het, door haar gemaakte, beeld van de Goede Herder, bij het afscheid van Jan Lange als pastor in de Geniepoort.

Herder Jan met pensioen
jouw werk met hart en ziel vervult,
met liefde, troost, kracht en geduld.
Verdwaalden bij de hand genomen,
zodat licht in hun donker bestaan kon komen.
Je taak als herder op het hart geschreven,
de invulling daarvan zeer gedreven.
Vandaar deze kleine beeltenis,
die vol van die symbolen is.
Een schaap lijkt naar de weg te vragen,
het lam verzorgend wordt gedragen.
Die mooie taak door jou vervult
zit achter het herdersgezicht verhult.
Onzichtbaar ook, Hij bracht je verder,
is de Heer ons aller Herder.
Wij wensen je nog jaren met mooie dingen,
en vooral kostbare herinneringen.

De vrijwilligers van Geniepoort



Update Herbergier

Geruime tijd is er voorbij gegaan sinds de actie van onze PCI op sacramentsdag, vorig jaar voor de Herbergier in Hazerswoude-Rijndijk. Van uw bijdrage zijn er mooie en duurzame kweekbakken gekomen (met dank aan Gemiva). Tevens prijkt er boven de ingang een naambord met 'Herbergier', opdat zichtbaar is hoe ze heten. En als laatste zal er een boombank komen (misschien is deze er zelfs al), waarop de mensen kunnen zitten in de schaduw van de bladeren die hen zo verkoeling brengt. Lieve mensen, namens de bewoners van de Herbergier, nogmaals dank voor uw bijdrage.

Pastoraal werker Lâm

2019: een bijzondere Vastenactie!

Mijn betrokkenheid bij de laatst gehouden Vastenactie begon al in oktober 2018: kennismaken met de landelijke organisatie BVA, het formuleren van de doelstellingen van het eigen doel voor St Luigi Scrosoppi Sorgsentrum in Oudtshoorn in Zuid Afrika, nader overleg met de mensen van Scrosoppi en van de BVA (begrotingen), wachten op het akkoord van de BVA (spannend!), foto's voor de poster, overleg met het team van de Thomas parochie, enz. En toen (op 6 maart Aswoensdag) ging de actie echt van start: ik bezocht een aantal sobere maaltijden waar ik de doelen van de actie kon toelichten, ik was bij vieringen en bij een koffiebijeenkomst en bij een stand in de AH winkel in Hazerswoude-dorp. Samen met Marchien van der Sande bezoch-

ten we twee katholieke basisscholen in Hazerswoude-dorp en Rijndijk. Voor alle klassen vertelden we over Oudtshoorn, de Afrikaanse taal, de struisvogels en natuurlijk over de kinderen uit de townships van Oudtshoorn (waar zelfs een tandenborstel niet vanzelfsprekend is). De kinderen vonden het maar wát leuk: Baie dankie!

Voor mij was het behoorlijk intensief maar overal ontmoette ik nieuwsgierige en betrokken mensen, die óók allemaal op hun manier de schouders eronder hebben gezet! Complimenten!

Als voorzitter van de Stichting Platform Stedenband Oudtshoorn Zuid-Afrika (zie www.stedenband.com) ben ik samen met alle vrijwilligers van de parochie trots op het resultaat. Maar nog meer blij dat we de opvang van een aantal

jongeren in Oudtshoorn een stukje kunnen verbeteren! Dit is wat we noemen 'directe hulp', niets blijft achter voor allerlei administratieve kosten e.d. en dat is precies wat we als Stedenbandstichting graag zien: directe lijntjes met betrouwbare partners in Oudtshoorn ZA.

Dank aan alle vrijwilligers, aan de scholen, aan het team van pastores, aan de actieve kinderen om de doosjes te vullen (Baie dankie!) en aan alle gulle gevers! Ik hoop in de toekomst nog wat foto's te kunnen delen van de besteding van de gelden aan het opvanggebouw op het Scrosoppi terrein in Oudtshoorn. De voorbereidingen voor de verbeteringen zijn al begonnen!

Koos van Arkel/voorzitter Stichting
Stedenband Oudtshoorn ZA

Hemelse koffie met

In onze parochie hebben we vele vrijwilligers. De meeste vrijwilligers zijn haast 'onzichtbaar' achter de schermen bezig met hun bijdrage aan de gemeenschap. De tuinploeg, de klusgroep, de bloemengroep, de schoonmaakgroep e.d. Één van die mensen is Marc van der Aa. Hij is al weer enige tijd verbonden met de Bonifacius en herstelt al die grote en kleine oneffenheden van het kerkelijke 'interieur'. Van beelden tot pilaren, er is veel te doen en met hem is er veel te bespreken bij een kop koffie.

Wie ben je?

"Ik ben restaurator. Momenteel werk ik bij Erfgoed Leiden. Mijn opleiding heb ik in Amsterdam gedaan. Ik ben ook kunstenaar en heb een atelier waar ik schilder en metalen kunst maak. Ik voel me niet heel verbonden met de commerciële wereld, want het is een vrij harde wereld. Ik voel me prettiger in de wereld van cultuur en natuur. Ik heb altijd van de natuur gehouden. Oog en hart hebben voor de natuur, daarom leef ik zoals ik nu leef. Ik wil leven vanuit een bezieling. Mijn heeroom die bij de witte paters in Congo zat heeft mij daartoe geïnspireerd. Hij sprak zo geweldig mooi over de sterren die hij zag. Ik ervaar zoveel rijkdom in mijn leven als kunstenaar."

Een hemels moment:

"Ik heb iets zo bijzonder meegemaakt. Rond 1990 liep ik rond met een metaaldetector en ik vond een zegelstempel uit de 13e eeuw in Hooijdonk. In 1994 was het 700 jaar geleden dat daar een bloedwonder had plaatsgevonden. Het vinden van het zegel was zo'n bijzonder hemels moment voor mij vanwege het verhaal erachter. Ik

zat toen nog op de technische opleiding. Door het vinden van dit zegel ben ik daardoor uiteindelijk zelf zegels gaan maken volgens Middeleeuwse technieken, met een gieterij in het Archeon. Dit alles heeft mijn ogen geopend voor de schoonheid en de rijkdom van natuur en cultuur."

Het geloof is voor mij belangrijk vanwege...

"Het betekent voor mij een rots een houvast. Ik ervaar het als een anker om de goede weg in het leven te kiezen. Zonder het geloof zou ik anders erg langs de afgrond van het leven lopen. Het geeft richting en houvast. Geloof licht voor mij op een ander vlak dan de ratio; het gaat dieper en is er gewoon. Ik heb wel getracht te leven zonder het geloof, maar dat ging mis. Het geloof moet rijpen en dan krijg ik er nog meer steun aan. Dat is voor mij ook de reden om mijn hulp aan te bieden voor het behoud van de kerk. De wereld draait al om zoveel andere zaken. De kerk is voor mij een kostbare schat. De pracht en praal is een uitdrukking van wat de kerk, het geloof je kan bieden. Geloof en kunst zijn voor mij zo verbonden met het dagelijkse leven. Het is fascinerend. Zo heb ik bedevaartsinsignes van vele jaren geleden gegoten en ze worden nu weer uitgegeven: oude tijden herleven weer!"

Mijn beeld van kerkzijn is ...

"Voor mij is dat een redelijk traditioneel kerkbeeld: dat de kerk inspirerend mag zijn en met name de voorgangers die als wegwijzers zijn voor de mensen. Voor mij is het kerkgebouw een huis van God op aarde. Evenzo kan ik ook zonder het kerkgebouw het geloof beleven. Wel hebben we het gebouw nodig

om samen te komen en het geeft richting in deze wereld als bak en anker. We hebben mensen nodig die sturing geven."



Noem een persoonlijk moment waarin je je gelukkig voelde ...

"Voor mij zijn het er meerdere. Belangrijk is voor mij het moment dat ik iemands werkelijke schoonheid zie; dat je daarmee een band hebt. Je voelt dat die band voor het leven gelegd is. Met een aantal vrienden heb ik die band en het is ook wederzijds. Dit moment heb ik meerdere malen ervaren; dat ik werkelijk contact heb met een ander. Ik voel me daar zo gezegend mee. Dan gaat de zon echt schijnen."

Hoe stel je je God voor?

"Ik heb het gevoel dat we leven in een parallel-universum van een nog grotere kracht. Zoals het einde van het heelal; het is zo niet te bevatten. Zo is God ook. Wij zijn exponenten ervan. Wij zitten in deze wereld en voelen dat die kracht van Hem doorwerkt in dit universum. Het is één van de grootste mysteries. Mysteries hebben hun kracht, omdat ze mysterie zijn en dat mogen ze van mij ook blijven."

Marc, dank voor je openheid. Het was bijzonder om met je te spreken en de bevoegenheid en passie voor het geloof, natuur en kunst te ervaren die in je woorden doordringen. Graag tot een volgend ontmoeten en Gods zegen bij al wat je doet voor kerk en mens.

Pastoraal werker Lâm

Rijnlandse Bedevaart naar Kevelaer 2019

Meer dan verbindend zijn niet alleen woorden, het is in ons leven zoeken naar wat ons verbind in dienstbaarheid, liefde, respect, eerlijkheid en vrede in onze relatie met God en in onze relatie met elkaar. Met Maria op zoek gaan naar wat ons samen verbind met God, zijn woord ontvangen en beleven in Kevelaer. Gaat u ook met ons mee?

De Rijnlandse Bedevaart naar Kevelaer is dit jaar op 26, 27 en 28 augustus. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met Monique Evers, via het secretariaat van uw parochiekern.

Vereniging Rijnlandse Bedevaarten, Monique Evers

Zomerzangavonden 2019

Op woensdagavond aanvang 19.00 uur. Na afloop is er koffie/thee.

17 juli	Engelbewaarderskerk	Dorpsstraat 248, Hazerswoude-Dorp
24 juli	Brugkerk	Dorpsstraat 53, Koudekerk aan den Rijn
31 juli	Bernarduskerk	Rijndijk 106, Hazerswoude-Rijndijk
7 augustus	Hervormde Kerk	Dorpsstraat 64, Hazerswoude-Dorp
14 augustus	Ontmoetingskerk	Dorpsstraat 15, Koudekerk aan den Rijn
21 augustus	De Hoeksteen	A.Schweitzerlaan 2, Benthuizen
28 augustus	De Korenaar	Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp



Overzicht vieringen parochie heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Vr 5 juli	1 ^e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 6 juli	14 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 7 juli		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Za 13 juli	15 ^e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 14 juli		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst Terugkomviering 1 ^e communicanten
Za 20 juli	16 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 21 juli		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Samenzang met onderst. vrijwilligers
Za 27 juli	17 ^e zondag door het jaar	19.00 Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 28 juli		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang met onderst. Vrijwilligers
Vr 2 aug	1 ^e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 3 aug	18 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 4 aug		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Za 10 aug	19 ^e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 11 aug		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Samenzang met onderst. Vrijwilligers
Do 15 aug	Maria Tenhemelopneming	10.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	
Za 17 aug	20 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 18 aug		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Samenzang met onderst. vrijwilligers
Za 24 aug	21 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 25 aug		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Woord- en communieviering Samenzang met onderst. Vrijwilligers
Za 31 aug	22 ^e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 1 sept		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Samenzang met onderst. Vrijwilligers
Vr 6 sept	1 ^e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 7 sept	23 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 8 sept	Nationale Ziekendag	09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij

van zaterdag 5 juli t/m 8 september 2019

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
			Vr 5 juli
		Jes. 66,10-14c Luc.10,1-9	Za 6 juli
10.00u Parochiekerndag St. Ceciliakoor en Cantu	10.30u Woord- en communieviering Gelegenheidskoor		Zo 7 juli
		Deut.30.10-14 Luc. 10,25-37	Za 13 juli
09.00u Woord- en communieviering Cantu	10.30u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 14 juli
		Gen. 18,1-10a Luc. 10,38-42	Za 20 juli
09.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	10.30u Eucharistieviering Parochiekoor		Zo 21 juli
		Gen. 18,20-32 Luc. 11,1-13	Za 27 juli
09.00u Woord- en communieviering Cantors	10.30u Woord- en communieviering Bernarduskoor		Zo 28 juli
			Vr 2 aug
		Pr. 1,2;2,21-23 Lc 12, 13-21	Za 3 aug
09.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	10.30u Eucharistieviering Samenzang		Zo 4 aug
		Wijsh.18,6-9 Luc. 12, 35-40	Za 10 aug
09.00u Woord- en communieviering Cantors	10.30u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 11 aug
10.30u Zie Bonifaciuskerk	10.30u Zie Bonifaciuskerk	Apok.11,19a;12,1-6a.10ab Luc. 1,39-56	Do 15 aug
		Jer.38,4-6.8-10 Luc.12,49-53	Za 17 aug
09.00u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	10.30u Eucharistieviering Bernarduskerk		Zo 18 aug
		Jes. 66, 18-21 Luc. 13,22-30	Za 24 aug
09.00u Woord- en communieviering Samenzang	10.30u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 25 aug
		Sir.3,17-18.20.28-29 Luc. 14,1.7-14	Za 31 aug
09.30u Eucharistieviering Cantu	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 1 sept
			Vr 6 sept
		Wijsh.9,13-18b Luc.14,25-33	Za 7 sept
09.30u Eucharistieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 8 sept

Nader kennismaken

Mijn naam is Christa van der Sman en ik loop vanaf juni tot eind december stage in de parochie H. Thomas. Ik woon in Papenveer (vlakbij Ter Aar). Ik ben getrouwd met Johannes. Samen hebben we twee kinderen die inmiddels het huis uit zijn. Van 1992 tot en met 2004 hebben we op de Assumburg in Alphen gewoond, en was ik actief in De Bron bij o.a. de kinderwoord-diensten en gezinsvieringen. Ik vond het erg leuk om de afgelopen weken al een aantal mensen uit die tijd opnieuw te ontmoeten!

Vanuit Papenveer kerk ik in Langeraar, de Adrianuskerk, onderdeel van de Clara- en Franciscusfederatie. Daar ben ik



actief geweest in de werkgroepen 1e Communie en gezinsvieringen. Ook ben ik parochievoorganger geweest en met name dat laatste heeft me in de richting van de studie theologie geduwd. Om die vieringen voor te bereiden ging ik veel lezen, ging ik dingen uitzoeken, maar hoe meer ik las hoe minder ik eigenlijk wist, leek het wel... Ik zocht naar een stevige basis en dat werd de studie theologie. Ik studeer dat sinds 2013 met heel veel plezier aan de Universiteit van Tilburg. Ik studeer in deeltijd en combineer dat met een baan bij een bank als communicatieadviseur. Ik zit op dit moment in de tweede fase

van mijn studie, de master. Daarin horen twee stages, één als geestelijk verzorger en één in het pastoraat. Ik ben een pragmatisch mens. Ik hou van studeren, maar stel me altijd de vraag hoe dat dan in de praktijk, hoe dat bij 'echte' mensen werkt. Dat werkt door in wat en hoe ik geloof: ik geloof in de God die is en altijd zijn zal. Die mensen hoofd, hart en handen heeft gegeven om goed te doen, om er voor anderen te zijn en Hem zo samen te dienen. In de stage bij parochie H. Thomas hoop ik veel van en bij u te leren. Overal waar ik de afgelopen weken in de parochie kwam was de eerste ontvangst warm en hartelijk. Dank alvast daarvoor. Ik kijk er naar uit om de komende maanden velen van u waar dan ook te mogen ontmoeten!

Liturgische vieringen parochie H. Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	9 en 23 juli, 6 en 20 aug.	Het Anker Driehof	vrijdag vrijdag vrijdag	09.30 uur 11.00 uur 19.00 uur	elke week elke week 5 juli en 2 aug. weeksluiting
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	21 aug.				
Driehoorn	donderdag	09.30 uur	elke week	Rietveld	zaterdag	11.00 uur	3 aug.
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week	Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	17 aug.
	vrijdag	19.00 uur	oecumenische weeksluiting	Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week

Bovenwoning pastorie Hazerswoude-dorp

De bovenwoning van de pastorie zal vanaf augustus beschikbaar zijn voor verhuur en daarom wil de commissie van beheer in contact komen met geïnteresseerden om het pand te gaan bewonen. Hebt u serieuze belangstelling, neem dan contact op met Ed Plaisier, tel. 0172-589965 (in de avonduren).



Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur
Let op: adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn
Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Visie op de kern

Naar aanleiding van de gesprekken, die plaats hebben gevonden tussen de verontruste parochianen uit onze kern en het parochiebestuur, hebben twee parochiebestuursleden, Hans Lapidair en Marie – Anne Dekkers, en drie mensen vanuit de groep parochianen, Ben Oostdam, Harry Körmeling en Nico Wesselingh, een notitie gemaakt, "Visie op de kern".

Het parochiebestuur is zich ervan bewust dat er in de kern behoefte is aan meer informatie omtrent de gebouwen

en dat het ook nodig is dat we met elkaar nadenken: "Hoe willen we kerk zijn?" Daarom werden de parochianen van onze kern uitgenodigd op 19 juni om daar met elkaar over na te denken. En dat is gebeurd; een veertigtal parochianen was aanwezig in de Bernarduskerk en luisterde naar de inleiding door de gespreksleider, de heer Marien Verhulst, de toelichting op de situatie rond de gebouwen door Marie - Anne Dekkers, die zich in het parochiebestuur bezighoudt met gebouwen en bouwzaken. Op de notitie "Visie op de kern" werd vanuit het pastoraal team door pastor

Lâm een reactie gegeven en door Marien Verhulst namens het bestuur. Harry Körmeling gaf een toelichting met een aantal stellingen en dat gaf aanleiding tot discussie en dat was goed en waardevol. Na de pauze, die uiteindelijk pas om bijna 22.00 uur was, was er nog tijd om vragen te stellen en daar werd ook goed gebruik van gemaakt. We zijn op deze avond echt niet tot een oplossing gekomen maar er is een dialoog ontstaan waarmee we graag verder willen gaan. Eind oktober hopen we onze gesprekken voort te kunnen zetten.

Tineke Heemskerk

Open Monumentendag 2019

in de Scheepjeskerk

Als ieder jaar is er ook dit jaar weer Open Monumentendag en wel op 14 en 15 september. Zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Het landelijk jaarthema is "Plekken van plezier." Wij gaan dit onder andere invullen met de verken- ners van "vroeger". In het bos naast de kerk zijn de sporen nog te zien van het voormalige "Boysdream". Zeg maar het clubhuis van de toenmalige ver-

kenners. Een plek met vele spannende verhalen. Er is veel fotomateriaal en filmmateriaal van die tijd. Ook van de verken- ners uit het Zwaantje, zoals een logboek van Hans Boers uit lang vervlo- gen tijden. Kortom de verken- ners van toen komen weer tot leven. En er zal meer zijn, de feesten in het voormalige Parochiehuis, nu Pleyn '68. Toneel, dansavonden, Evert Castelein en nog veel meer. De kerk een plek ook

van plezier: bruidjes, vaandels, en nog veel meer.

De kerk is het podium en wij nodigen u van harte uit. Samen komen is meer dan verbindend. Kom met uw verhalen en u zult weer verhalen horen van an- deren. Een vraag aan u: we zoeken nog foto's en verhalen van de "Schaapjes- avond".

*De organisatie van
Open Monumentendag*

Lief en Leed

24 mei overleed Wim Kaptein en hij werd 75 jaar. Wim was een trouw en enthousiast lid van de klusgroep op vrij- dagmorgen. Altijd bezig, meestal in de tuin, bracht op tijd een wagentje mest van zijn boerderij, voor de perken aan de voorkant van de kerk. Daar groeide niet alleen de planten goed van, maar ook het onkruid. Nog maar tot twee we- ken voor zijn overlijden was Wim bij de kerk in de tuin aan het werk. De hele klusgroep is op maandagavond naar de Burmadaweg gefietst om van Wim afscheid te nemen. Op Hemelvaarts- dag werd Wim naar de Bernarduskerk gebracht en was er een drukke condo- leance. Vrijdag 31 mei was de uitvaart waarna hij werd begraven op de be- graafplaats in Hazerswoude – Dorp.

24 mei overleed Johan Vogelsang in verzorgingshuis Rhijndael, waar hij acht jaar woonde en hij werd 89 jaar. De heer Vogelsang was een trouwe bezoeker van de kerkdiensten in Rhijndael. De heer Vogelsang heeft met zijn gezin veel in het buitenland gewoond maar omdat zijn dochter met haar gezin in Wou- brugge woont, kwam hij toen hij verzor- ging nodig had in Rhijndael wonen. Zijn zoon, die priester is, ging voor in de uit- vaart waarna mijnheer Vogelsang bij zijn vrouw, in Kockengen werd begraven.

24 mei overleed Tiny Wolvers- Zwetsloot en zij werd 83 jaar. Tiny was vele jaren een trouwe koster in Het Anker en bleef dit ook bij de vieringen in de dagkapel van Het Anker. Nadat zij minder mobiel werd en haar man was overleden ging

zij in Leiderdorp wonen maar kwam nog regelmatig op zondag naar de Bernar- duskerk soms met de regiotaxi of ge- bracht en gehaald door kinderen, maar ook vaak zelf met de scootmobiel. Ze was er nog met Pasen. Haar afscheid was vanuit de RK kerk in Hoogmade, waarna de crematie plaats vond in Alp- hen aan den Rijn.

29 mei overleed Jeanne Kempen – Vergeer, nog maar kort na haar man Ferd die op 13 oktober 2018 overleed. Jeanne Kempen werd 89 jaar. Na de condoleance op maandagavond in de Bernarduskerk was daar op dinsdag 4 juni ook de uitvaart. Haar gezin be- geleidde haar naar het crematorium in Alphen aan den Rijn.

Dat zij rusten in vrede

Wist U dat

- ... de vormselviering dit jaar in de Bernarduskerk was.
- ... het een mooie viering was met veel aandacht voor alles wat er gebeurde.
- ... het zo druk was, dat het delen van de communie letterlijk breken en delen werd.
- ... u elders in het parochieblad een uitvoerig verslag kunt lezen.
- ... de tuin rondom de kerk er weer prachtig bij ligt.
- ... vooral de perken voor de kerk er mooi bijstaan.
- ... er altijd nog helpende handen nodig zijn in de tuin of voor andere klussen in en bij de kerk.
- ... er in onze kern ruim 1300 parochiebladen verspreid worden.
- ... dit gedaan wordt door bijna 30 vrijwilligers.
- ... sommige mensen al jarenlang bezorger van het parochieblad zijn.
- ... er weleens mensen moeten stoppen met het bezorgen van het parochieblad.
- ... we daarom nu enkele bezorgers zoeken voor de wijk Rhijnenburch.
- ... het gaat om zes maal per jaar en dat u uw wijk krijgt thuisbezorgd.
- ... u zich kunt melden bij Annie van Dijk van het secretariaat aan de Chopinlaan.
- ... er vanaf woensdag 17 juli weer elke week zomerzangavonden zijn in diverse kerken in voormalig Rijnwoude.
- ... er op 31 juli een zomerzangavond is in de Bernarduskerk.
- ... de meeste mensen komen fietsen naar de kerk voor de zomerzang.
- ... regen er mensen niet van weerhoud om te komen.
- ... het koffie drinken na afloop altijd heel gezellig is.
- ... de evensong op 2 juni weer prachtig was.
- ... er mooie liederen en goede woorden waren waarvan je op adem kwam.
- ... de kippen van Aad Straver weer veel eieren leggen.
- ... we dus goede zaken doen voor de PCI.
- ... Jan Lange afscheid heeft genomen als pastor voor de gedetineerden in de Geniepoort.
- ... het afscheidsfeest van Jan Lange in en bij de Bernarduskerk was.
- ... hij een door Truus Beukeboom gemaakt beeldje kreeg van de Goede Herder.
- ... Truus een mooi gedicht bij het beeldje heeft gemaakt dat u ook in het parochieblad kunt lezen.
- ... we u tot slot uit of thuis een mooie zomer wensen.





Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248
2391 CK Hazerswoude-Dorp
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn
Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Vanuit de kern

Deze keer wil ik starten met aandacht voor onze mooie parochietuin, die door het trouwe tuinteam in perfecte staat wordt gehouden. Neem gerust eens even tijd om een wandelingetje over de paden te maken.

Onze parochiekerndag op 7 juli 2019 - Dank voor je Verbondenheid - zal na de Eucharistieviering in die prachtige tuin voortgezet worden. Het is een mooie gelegenheid om je te laten verrassen door de dagcommissie.

De herinrichting van de Dorpsstraat voor ons kerkgebouw is weer naar later in het jaar gepland, maar onze gebouwspecialist Cor den Hollander heeft al de nodige besprekingen daarover gevoerd; een belangrijk punt daarin is de zorg over constante watervoorziening van de kerkfondamenten vanuit de sloot naast de Wilhelmina van Pruisenlaan tegenover de kerk.

Het herstel van de gewelven boven de



gebrandschilderde ramen is gestart, de steigers in de kerk zijn daar het bewijs van. De bedoeling is deze restauratie voor de bouwvakvakantie af te ronden. Los hiervan wordt de zuidkant van het kerkgebouw aangepakt met een schilder onderhoudsbeurt van het houtwerk.

*Vanuit de commissie van beheer,
Jan Koeckhoven*

Tussen de Broekweg en de H.S.L. ligt de Bent

Tussen de boerderij en het vee van Marc de Jong hebben de parochiekeren van Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk op Hemelvaartsdag een "Weilandviering" gehouden op het boerenerv van Bent 5.

Twintig vrijwilligers keken om 7.30 uur naar de lucht, waaruit de regendruppels gestaag neerdaalden. Onder de bezielende leiding van Adrie Kerkvliet en Tom van Dijk werden in snel tempo 2 grote tenten opgezet en 250 stoelen en banken neergezet. Er werden 500 kopjes koffie gezet in de "hooibarg" door Lydia Borst en Conny van Dijk. Er kwam een geluidsinstallatie, een orgel, altaar, tabernakel, kandelaars, brood en wijn en boekjes voor de viering. Om 9.00 uur werd de Thomas-

vlag gehesen door Marc, de wolken braken open en binnen een half uur liep "de kerk" vol.

Een mooie samenwerking van de beide parochiekeren van Dorp en Rijndijk zorgde voor een goede stemming. Blij verrast dat ondanks het onbestendige weer, toch 230 parochianen, velen op de fiets, de tocht naar de Bent hadden gemaakt.

De beide pastores hadden speciaal een mooie viering gemaakt voor deze dag en ook het St. Ceciliakoor zette haar beste beentje voor op bekend terrein. Iedereen was onder de indruk van het geheel in de open lucht. Pastoor Visser sprak mooie woorden van dank aan boer en boerin, Marc en Nicoline, en liet



dit vergezeld gaan van een mooi boeket bloemen.

Om twee uur was alles door onze vrijwilligers weer opgeruimd, waarvoor dank aan allen, en kwamen de koeien gewoon weer naar de melkrobot alsof er niets gebeurd was.

*Namens de pastoraatgroepen Dorp
en Rijndijk, Jan Rietveld.*

Lief en Leed

Overleden

8 mei 2019 is Riet de Ruiter-van Leeuwen overleden. Zij was 91 jaar. Na de uitvaartplechtigheid is zij op 13 mei 2019 in het familiegraf op het parochiekerkhof begraven.

22 mei 2019 is op 73-jarige leeftijd Theo van der Zijden overleden. Na de avondwake en uitvaartplechtigheid is hij op het parochiekerkhof begraven.

25 mei 2019 is Gerard Wansinck overleden. Hij was 74 jaar. Op 31 mei jl. vond de crematie plaats in het crematorium in Alphen aan den Rijn.

29 mei 2019 is overleden Elise Klasina Maria Timmermans-van Wieringen, 90 jaar. Na de uitvaartdienst op 7 juni jl. is zij op de Algemene Begraafplaats in Hazerswoude-Dorp begraven.

Dienst van de sturgroep diaconie



Augustus	Anneke Koeckhoven	tel.: 588260
September	Conny van Dijk	tel.: 588554

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.

Donkere wolken...

Hallo allemaal, het gaat niet zo goed met 'de Toekomst'. We hadden al niet zoveel leden, maar na de zomervakantie blijven er nog maar 5 leden over. Deze 5 leden zijn wel heel enthousiast, maar het wordt wel heel moeilijk om met zo weinig leden nog een volwaardig koor te zijn. We hebben dus dringend nieuwe leden nodig, anders is er straks geen 'Toekomst' meer. 'De Toekomst' is een jeugdkoor voor jongens en meiden van (ongeveer) 8 tot 15 jaar, maar als je al best goed kunt lezen ben je bij ons al welkom. We oefenen op donderdagavond van kwart voor 7 tot half 8 in de HH. Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp en zingen ongeveer 1 x per maand in de gezinsviering. Als jij van zingen houdt en het niet "stom" vindt om dit in de kerk te doen, kom dan eens bij ons luisteren. We zijn met weinig, maar het is wel gezellig. Wil je nog meer informatie, stuur dan een mailtje naar: toekomst2017@gmail.com

John Spruit



Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
T 0172-472410; sintbonifacius@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;
deheiligegeest@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

De pastorie / het parochiecentrum

Nadat in de jaren 30 van de vorige eeuw de pastorie aan de Paradijslaan was opgeknapt, is er in de jaren daarna bijna alleen maar "klein" onderhoud aan het gebouw gepleegd. Het gebouw had toen nog een woonfunctie (pastoor/deken, kapelaans en de huishoudsters).

Eén kamer werd gebruikt als werkruimte voor de administrateur.

Voor de toenmalige parochianen gold de pastorie als een bastion, waar je eerbiedig langs liep en vooral niet naar binnen ging. Wie kent niet de verhalen van de huishoudster, waar je als eenvoudige parochiaan niet langs kwam. Tegenwoordig is het meer een ontmoetingscentrum voor de parochianen.

Na het vertrek van pastor Steenvoorden verviel de woonfunctie en werd

het gebouw steeds meer gebruikt als werkruimte, vergaderruimte, enz. De bijbehorende aanpassingen bleven achterwege. Slechts de naam is aangepast; de 'pastorie' werd het 'parochiecentrum'.

Uiteindelijk besloot het parochiebestuur over te gaan tot een grote renovatie van het gebouw. Volgens het woordenboek betekent dit: **Renovatie** of **renoveren** (uit het Latijn: *renovare* = vernieuwen) is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen.

Dinsdag 19 juni hebben vertegenwoordigers van de gebruikers gelegenheid gehad het voorlopig ontwerp te bekijken.

De rijksmonumentenstatus van het gebouw geeft zijn beperkingen. Er mag dus niet te pas en te onpas met muren, deuren enz. worden geschoven. Een grote voorgestelde verandering is het aanbrengen van een lift en een "hellingbaan" bij de ingang. Andere aandachtspunten zijn o.a. de verwarming, isolatie, brandveiligheid.

Het bestuur zal voor al deze voorstellen zijn goedkeuring moeten geven. Daarna zal ook het bisdom er nog eens naar kijken en, naar wij hopen, ook akkoord gaan.

Hopelijk zullen de werkzaamheden rond de jaarwisseling beginnen.

- *Wordt vervolgd* -

Piet Hoeksel

Schoonmaak in de Bonifaciuskerk

Op een dinsdagmiddag na een vergadering belandde ik in de keuken van de pastorie bij de Bonifaciuskerk. Daar zat een groep dames aan de thee onder het thema: "na gedane arbeid is het goed rusten". Deze dames hadden in de kerk gewerkt en zij doen dit elke derde dinsdagmiddag van de maand. Er is ook nog een groep dames die op de eerste dinsdagmorgen van de maand in de kerk werken. Dan bedoel ik niet bidden, maar stoffen en soppen en, als het nodig is, dweilen. Het stofzuigen van de kerk gebeurt tegenwoordig door Joop Smitskamp, die samen met zijn vrouw Ria in de bungalow naast de kerk woont. Ria en Joop beheren het terrein bij de kerk en sluiten 's avonds af. Nu even terug

naar die dames die schoonmaken. De meesten doen dit al jaren, sommigen al dertig jaar. De gemiddelde leeftijd van deze dames is zeker boven de zestig. Diep respect voor deze dames want de kerk ziet er altijd keurig uit. Maar nu terug naar de keukentafel: aan het hoofd van de tafel zat mevrouw Ida Breukel—van de Burg en zij is al meer dan veertig jaar een van de trouwe schoonmaaksters van de kerk en vroeger ook de pastorie. Je hoort dames eigenlijk niet naar hun leeftijd te vragen maar ik deed het toch. Deze dame hoopt in september 92 jaar te worden. Een paar jaar geleden heeft ze een nieuwe heup gekregen en



kwam ze één of twee keer met rollator, maar dat was al snel niet meer nodig en komt ze gewoon weer lopen naar de kerk en helpt dapper mee met alle voorkomende werkzaamheden. Ze zat daar aan het hoofd van de tafel, vol verhalen

over de familie van haar moeder die een Verkleij was en net als ik van de Groenendijk komt en ook nog van de Lagezijde.

U begrijpt het, dit was zomaar even een uurtje genieten van verhalen van een opgewekte mevrouw Breukel aan de keukentafel in de pastorie bij de Bonifaciuskerk.

Tineke Heemskerk – de Boer

Lief en leed

Gedoopt

In de Bron:
5 mei 2019 Thomas Roman.

In de Bonifaciuskerk:
23 juni 2019 Melody van Leeuwen Busso en Julian Sol.

Wij wensen de dopelingen en hun ouders en familie veel geluk

Huwelijk

17 mei 2019 trouwden Pascal Kroeze en Eve Donaire in de Bonifaciuskerk.

1 juni 2019 trouwden Martien Nieuwenhuizen en Liesbeth Clemens in De Bron.

21 juni 2019 trouwden Stephan van der Beek en Liesbeth Meerloo in de Bonifaciuskerk.

Wij wensen de bruidsparen veel geluk.

Overleden

3 mei 2019 is Frits Amsink, geboren op 18 augustus 1946, overleden. De uitvaart voor hem was in de Bonifaciuskerk, waarna hij is gecremeerd.

7 mei 2019 is overleden pastor Harry Borghols. Hij werd geboren op 23 december 1948.

Zijn uitvaart vond op 13 mei 2019 plaats in de Michael en Clemenskerk in Rotterdam. Daarna is hij bijgezet in het priestergraf van het parochiekerkhof achter de Bonifaciuskerk.

9 mei 2019 overleed Lien Vink. Zij werd geboren op 26 september 1926. Haar afscheidsviering werd gehouden op 15 mei 2019, waarna zij is gecremeerd.

14 mei 2019 is Jo van Klink-Koek, geboren 29 maart 1933, overleden. De crematie vond plaats op 21 mei 2019.

17 mei 2019 is Truus Oliemans-Sassen, geboren op 6 januari 1938, over-

leden. Haar afscheidsdienst was in de aula van de Oosterbegraafplaats, waarna zij op de Oosterbegraafplaats is begraven.

18 mei 2019 overleed Tinie Bakker-Dongelmans. Zij werd geboren op 27 augustus 1926. Haar uitvaart was 24 mei 2019 in de Bonifaciuskerk, waarna zij op het parochiekerkhof is begraven.

1 juni 2019 overleed Truus Overes. Zij werd geboren op 29 maart 1936. Op 7 juni was de uitvaart voor haar in de Bonifaciuskerk, waarna zij op het parochiekerkhof begraven is.

5 juni 2019 is Henk Oremus, geboren

op 3 oktober 1931, overleden. De afscheidsviering was op 13 juni 2019 in de aula van het crematorium, waarna hij is gecremeerd.

17 juni 2019 overleed Corrie van Beers-Zirkzee. Zij werd geboren op 27 januari 1945. Haar uitvaart was op 21 juni 2019 in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij begraven op de Oosterbegraafplaats.

17 juni 2019 is overleden Trudi van Dijk-Van Leeuwarden. Zij werd geboren op 28 januari 1927. De uitvaart voor haar was op 24 juni 2019 in De Bron, waarna zij is gecremeerd.

Dat zij mogen rusten in vrede

Open Huis, concert en activiteiten Bonifaciuskerk

Op woensdag 19 juni was onze mooie Bonifaciuskerk het decor voor de opnamen van een Engelse televisieserie, die gemaakt wordt voor de BBC en zich in Nederland afspeelt. Rond 6.30 uur 's morgens verschenen de eerste vrachtwagens met apparatuur, attributen, technici en acteurs/actrices, alles bij elkaar rond de 50 personen. De voortgang verliep volgens plan en omstreeks 20.00 uur was alles klaar en kon iedereen moe, maar voldaan, huiswaarts keren. Er is buiten gefilmd, bij de Jozefzaal en rondom de kerk maar ook in het parochiecentrum, op de trap, in de hal en in het kantoor, waar met name de oude kluisdeur interessant was voor het verhaal. Na de lunch werden de scènes opgenomen die zich in de kerk afspelen en daarvoor werd de kerk in

een mystieke sfeer gebracht met rook en kaarsenverlichting. Buiten stonden enorme schijnwerpers op de glas-inloodramen gericht, wat binnen een mooi diffuus licht gaf en dat, gecombineerd met veel rook uit de rookmachines, zorgde in de kerk voor een prachtig kleurenschouwspel. Oude tijden herleefden bij het zien van drie nonnen, die in verschillende scènes speelden en dus ook de hele dag rondliepen in het parochiecentrum en in de kerk. Voor ons was het een enorm drukke en vermoeiende, maar o zo gezellige dag.

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben wij er dit jaar voor gekozen om ook tijdens de maanden juli en augustus Open Huis te houden en wel op de zaterdagen 6 juli en 3 augustus van 11.00 – 16.00 uur. Op 6 juli zijn

er weer concerten in het kader van de Alphense Orgelzomer. Om 12.30 uur bent u welkom in de Adventskerk voor een concert van Simon Stelling op het Steinmeyer orgel en daarna, om 13.15 uur bespeelt Alexander Schipper ons eigen Hilboesen orgel. Beide concerten zijn gratis toegankelijk en zeer de moeite waard.

Wist u dat wij ook privé rondleidingen organiseren in de Bonifaciuskerk, zoals b.v. voor een familieëunie, een club-, verenigings- of bedrijfsuitje of anderszins.

Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website www.bonifaciusalphen.nl of telefonisch 0172-443946.

Namens de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk, Wilma Helder

Vraag

In haar laatste vergadering heeft de commissie van beheer van de Bonifaciuskerk gesproken over de verdwenen beelden in de kerk. Zoals u weet, staan er voor in de kerk nog twee beelden: het H. Hartbeeld en een beeld van Leonardus van Veghel. Het plan is nu ontstaan om te onderzoeken of we de oude beelden op hun plaats kunnen terug krijgen.

De sokkels, waarop ze vroeger stonden zijn gelukkig bewaard gebleven. Een belangrijke vraag is nu, waar stonden ze precies. Er zijn nog wat wazige foto's waar je iets op kunt zien. De oude beelden zijn rond 1961 ver-

kocht voor ongeveer omgerekend 5 euro per stuk (totaal ongeveer 100 euro). Dat betekent, dat er dus ongeveer 20 beelden moeten zijn geweest.

Achter het altaar stonden ook nog beelden. Deze zijn voor totaal ongeveer 85 euro verkocht. De namen van de kopers zijn niet meer terug te vinden. De vraag is nu, wie kan mij helpen aan interieurfoto's van de kerk of andere informatie. Gescande foto's of echte, alle informatie is welkom.

*Piet Hoeksel,
p/a Paradijslaan 6;
sintbonifacius@heilighethomas.nl*



Altaar met beelden

Eerste heilige communie

Parochiekernen Engelbewaarders en Michael / Bernardus

Na weken van voorbereiding was het zover, zondag 12 mei mochten 8 kinderen uit Hazerswoude-Dorp en 8 kinderen uit Hazerswoude-Rijndijk hun 1e heilige communie ontvangen. De eerste viering was in Hazerswoude-Dorp om 9 uur, vroeg uit de veren dus. Het was een drukte van belang, zenuwachtige ouders en kinderen (maar ook zenuwachtige begeleiders). Een prachtig versierde (dankjewel lieve

ouders) en een bomvolle kerk, wat een feest om te zien. En wat deden de kinderen het goed, om trots op te zijn. Daarna naar Hazerswoude-Rijndijk, de kinderen mochten hier om half 12 hun 1e heilige communie ontvangen. Ook hier weer een prachtig versierde kerk (ook hier weer dankzij enthousiaste ouders) en wederom vol. Ook hier ging het super goed, wat was het een mooie viering.

Jongens en meisjes, wij zijn trots op jullie en wat was het weer een fijne tijd. Het is een tijd om op terug te kijken met heel veel mooie leerzame, maar ook gezellige momenten. Wij hopen jullie terug te zien bij het vormsel.

Lieve groet Alie Hoogendijk, Liesbeth Edixhoven en Mariska Beukeboom



De communicanten van de kern Michael/Bernardus.



De communicanten van de kern Engelbewaarders.

Delen doet wonderen!

Eerste communie in parochiekern Bonifacius

Op zondag 26 mei waren 19 communicanten van de parochiekern Sint Bonifacius voor de eerste keer welkom aan de tafel met Jezus. Met elkaar, vele familieleden, vrienden en parochianen werd het een feestje. En dat was goed te zien aan de prachtige kleding

van de communicanten! Voor de eerste heilige Communie hebben de kinderen de afgelopen periode zich voorbereid met elkaar, met de werkgroep en thuis in het gezin. Tijdens de viering lazen sommige communicanten iets voor, anderen hielpen met het klaarmaken

van het altaar. Er was een mooi liturgieboekje samengesteld. Ook hebben vier koorleden van 'In Between' geholpen met zingen en ondersteunden Judith Vrijenhoek en Marc Koning de viering met hun muzikale talenten.

Tijdens de eerste communieviering stond het verhaal van de vijf broden en twee vissen centraal. De boodschap is dat als we de bereidheid hebben om te delen, dat er dan genoeg zal zijn voor alle mensen. De laatste bijeenkomst van het project, zit er inmiddels al weer op, de 18 bijeenkomsten zijn voorbij gevlogen. De bijeenkomsten waren heel gezellig en leerzaam. Ik vond het een leuke groep kinderen, die een stapje hebben gezet in het ontdekken van hun geloof! En ik wens ze van harte toe dat ze zich de komende tijd verder in hun geloof mogen ontwikkelen.

*Sjoerd Zuidersma,
pastoraal werker*



Eerste communie in de parochiekern De Heilige Geest in de Bron

Zondag 5 mei was de datum die uitgekozen was voor de eerste communie in De Bron, een mooie datum met een dubbele betekenis dit jaar. Het was immers ook bevrijdingsdag. Die dag was het feest in de kerk omdat zes kinderen voor het eerst aan tafel bij de Heer mochten zijn. Een feestelijke dag moest het worden.

De kinderen hadden een lang voorbereidingstraject doorlopen met verschillende bijeenkomsten. Het project 'Blijf dit doen' waarmee de laatste jaren gewerkt wordt en waarin kinderen en

ouders uitgenodigd worden te ontdekken hoe God met mensen omgaat. Het project daagt hen uit om samen in gesprek te gaan en dan de opdrachten uit het werkboek te maken. Zo gebeurde ook dit jaar.

Aan de orde kwam allereerst de naam van God, Ik-zal-er-zijn, en daarna ging het ook over onze eigen naam. Want hoe zouden we elkaar moeten aanspreken als we geen naam hadden?

We leerden het Onze Vader en wat dat nou precies betekent, we gingen de kerk in om te kijken wat er zoal te zien is. We

spraken over de bijbel en lazen daaruit verhalen.

Op 5 mei was het zover en mochten de kinderen in hun prachtige kleren in een mooi versierde kerk helemaal echt deelnemen aan de Eucharistie, een mooi moment in het leven van de kinderen. De kerkzaal zat vol en uit Polen, Vietnam, Senegal, Frankrijk en België was een kleurrijk gezelschap aan familieleden overgekomen.

Er was voor de gelegenheid weer een groep Bronzangertjes die samen met het combo de viering extra feestelijk maakten.

We hopen dat alle communicanten genoten hebben van dit bijzondere feest en dat ze het nooit meer zullen vergeten. Ook hopen we dat de kinderen het gevoel hebben dat ze zich in onze gemeenschap thuis kunnen voelen, dat ze er helemaal bij horen en dat ze echt van harte welkom zijn.

Namens allen in de parochie, wordt de communicanten Riva, Loulou, Jakub, Vanessa, Steven en Brian van harte heel veel geluk toegewenst.



De communicanten van de parochiekern de heilige Geest.

*De werkgroep eerste communie
in de Bron, Alexandra Rijdsdijk
en Erna Teule*

Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: www.heiligethomas.nl

Pastoraal team

Pastoor Ruud Visser

r.visser@heiligethomas.nl, tel. 06 20618148

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

lt.nguyen@heiligethomas.nl, tel. 06 22087370

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma

s.zuidersma@heiligethomas.nl, tel. 06 22086108

Secretaris pastoraal team

pastoraalteam@heiligethomas.nl

Parochiebestuur

Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, secretaris@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

Betalingen

Rabo, rekeningnr. NL42 RABO 0301 6015 93

t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

Centraal secretariaat

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 0172-475975, centraalsecretariaat@heiligethomas.nl

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

pci@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 29 augustus 2019.

Kopij uiterlijk 16 augustus 2019 digitaal aanleveren bij de

redactie. Kopij-adres: redactieparochieblad@heiligethomas.nl

mas.nl

Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de betreffende parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint