



Gaan waar geen wegen gaan... met vertrouwen

Met mijn rechterhand houd ik het touw vast die door mijn Grigri (zekeringsapparaat) loopt. Hoewel het een automatisch zekeringsapparaat is en ik met een gerust hart erop kan vertrouwen dat als mijn klimmer valt, zijn val wordt gebroken door het apparaat, blijf ik het onderste deel van het touw altijd goed vasthouden. Ik kijk omhoog en moedig hem aan! "Toe maar! Probeer het met je rechterhand vast te pakken, die blauwe er net boven." Met bewondering zie ik hoe mijn klimmer het probeert. Zijn vingers zitten stijf, want zijn spieren werken niet mee. Zijn handen zijn misvormd door een aandoening, waarvan ik de naam niet weet. Zijn benen zitten in een brace. En ook het spreken gaat hem minder goed af. En toch gaat hij klimmen als het wordt aangeboden door OFU (Only Friends Utrecht, een sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking). Enkele minuten later heeft hij de top bereikt. Met trots raakt hij het plafond aan en laat ik hem weer zakken. Een grote lach verschijnt erop zijn gezicht, dat helemaal straalt en ik geef hem een high-five. "Nog een keer?" vraag ik hem. "Ja," zegt hij en daar kleeft hij al weer aan de wand. Op naar boven, zijn eigen weg zoekend met de beperkingen die hij heeft. Het is zijn eigen route, die hij zelf moet zoeken. Vertrouwend op mij, die hem vastheeft en op hem let. Ja, deze zaterdagochtend, als vrijwilliger hier helpen, heeft ook mij veel gegeven en goed gedaan. Meer dan je zou vermoeden...

De klimwand heeft geen gebaande wegen en daarom word je gedwongen om je eigen route te kiezen. Zo is het ook in ons bestaan. Er is geen voorgeschreven weg, die wij allen moeten gaan. We kiezen allemaal onze eigen wegen door het leven. Ieder van ons met zijn eigen (on)mogelijkheden en toch moeten we het doen, moeten we het in ieder geval proberen. Er zijn zeker momenten waarop we het leven niet zien zitten, waarop we niet weten welke kant we op moeten. Wat de toekomst ons zal brengen...



Op zulke momenten mogen we hopelijk ergens van binnen een Stem horen: "Toe maar! Probeer het maar! Ik heb je vast en vertrouwd op Me! Wees niet bang, Ik ben bij je. Soms is het een gevoel, soms is het door een woord uit de bijbel of door een ander dat God zo tot ons komt. Het mag ons vertrouwen geven dat God met ons is. Dat mag ons de moed geven om dingen te proberen in het leven aan of op te pakken.

Zo is het ook in onze geloofsgemeenschap. We weten het allemaal: dat een gemeenschap gedragen wordt door de inzet van ons allen. Ieder kan wel iets. Al lijkt het nog zo klein, als gemeenschap kunnen we niet zonder een ieders bijdrage. Of dat nu financieel is, door het gebed of daadwerkelijk als vrijwilliger; het is goed wat je ook wilt doen. We proberen zo goed mogelijk ieders talenten te gebruiken te midden van anderen. Dat kan soms wat botsen en vuurwerk veroorzaken. Gelukkig is er vreugde en het gevoel dat wat we doen goed is. Niet alleen voor de gemeenschap, maar zeker ook voor onszelf. Velen hoor ik zeggen dat het vrijwilligerswerk hen meer geeft dan zij hadden vermoed. Al is het maar het inzicht dat er zoveel gebeurt in en rondom de kerk. Daarom nodig ik allen uit om als het ware een 'snuffelstage' te lopen. Trekt u eens de stoute schoenen aan en gun uzelf de kans om een inkijkje te hebben bij een werkgroep of commissie, waarvan u zich al tijden afvroeg: is dat iets voor mij? Zal ik het doen? Kan ik het? Loop eens een paar keer mee, vrijblijvend! Zelfs meelopen met ons als pastores zou mogelijk zijn, want de theologiestudie is voor iedereen toegankelijk. Laten we gaan in richtingen waar geen wegen gaan. We doen dat in het vertrouwen: God is met me. Hij is mijn zekermaatje en zal mij opvangen als ik val.

Pastoraal werker Lâm

Kerkbijdrage

Kerk ben je met en voor elkaar. Het parochiebestuur dankt daarom ook allen die dit jaar een financiële bijdrage hebben gegeven door al dan niet regelmatig, een bedrag naar de parochie over te maken of door een of meer gaven in de collecte.

Misschien denkt u als u dit leest: o ja, dat was ik ook nog van plan, iets over maken naar de parochie! Nou heel graag, want zoals u elders kunt lezen lukt het niet

echt om de eindjes aan elkaar te knopen. U kunt een bijdrage overmaken naar het bankrekeningnummer, dat vermeld wordt in het colofon van uw parochiekern. Wilt u vermelden dat het om een kerkbijdrage gaat? Dank u wel voor wat u geeft.

*Namens het parochiebestuur
Tineke Heemskerk-de Boer, secretaris*

Vanuit het parochiebestuur

Het parochiebestuur kwam bijeen op 5 september. Hierbij weer een korte samenvatting.

- De Rekening en Verantwoording 2018 is door de financiële commissie en penningmeester uitgebreid toegelicht en daarna vastgesteld door het parochiebestuur. We komen uit op een *negatief* resultaat van €173.222,-. De begroting 2018 is destijds opgemaakt met een *negatief* resultaat van €45.700,-. Verschil: €127.522,-. De verschillen zijn voornamelijk te wijten aan verminderde inkomsten. In een volgende editie komt een nadere toelichting. Waarschijnlijk kunnen we dan ook de begroting 2020 publiceren.
- Het voorlopig ontwerp Renovatie Parochiecentrum (pastorie Bonifa-

cius) is goedgekeurd. We stellen €750.000,- beschikbaar voor de broodnodige renovatie. Deze investering wordt betaald uit de opgebouwde reserves. Dit budget is taakstellend. Doelen van de renovatie zijn: energiebesparing, vervangen van interne voorzieningen/groot onderhoud en het verbeteren van het comfort van de werkplekken. Het plan is in nauw overleg met de diverse gebruikers tot stand gekomen. Dit besluit ligt nu ter goedkeuring bij het Bisdom. Als het Bisdom ons besluit goedkeurt, verwachten we dat voor Kerst 2019 de aanbesteding gereed kan zijn. De start van de werkzaamheden verwachten we in het voorjaar/zomer 2020. De Jozefzaal wordt de tijdelijke huisvesting van het secretariaat. Het

pastoraal team zal waarschijnlijk onderdak zoeken in de pastorie van de HH. Engelbewaarders.

- In de maanden september en oktober is het parochiebestuur en pastoraal team in gesprek met de commissie van beheer en pastoraatgroep van iedere kern in het kader van de te ontwikkelen visie op de vraag hoe onze parochie kerk wil zijn in de komende 10 tot 15 jaar. De visie gaat zowel over de parochie als geheel als over de afzonderlijke parochiekernen. In de vergadering van 7 november zullen we de begroting 2020 behandelen en zo mogelijk vaststellen.

Marien Verhulst, gespreksleider

Terugblik Startzondag werkjaar 2019-2020

Degenen die niet naar de viering van de Startzondag geweest zijn, hebben ongelijk gekregen. Want al regende het die zaterdag en zondag volop, het was een warme en inspirerende viering met als thema 'Gaan waar geen wegen gaan'. Mensen gingen met een blij gevoel naar huis. De twee koren 'Cantu' en 'In Between' zongen gezamenlijk; en dat klonk heel goed. De kerkgangers kregen alle ruimte mee te zingen. Er waren mooie teksten, inspirerende gebeden; en de kinderen hadden vrolijk gewerkt in hun kinderwoorddienst. Kortom: het

was een prachtige eucharistieviering. Aan het einde van deze viering ontving de heer Arie Hoogervorst de Thomaspeld als dank voor de vele verdiensten die hij in het verleden en nu nog voor onze gezamenlijke parochie verricht heeft. En de andere parochianen kregen de oproep mee ook in het nieuwe werkjaar als vrijwilliger iets voor de parochie te doen. Een aantal jongeren, die dit jaar hun Vormsel gedaan hadden, gaf het voorbeeld. Zij hadden cakes gebakken en worstenbroodjes klaargemaakt en daarmee verdienden zij op de Startzondag maar liefst €565,50.

Dit geld is bestemd voor de Arkgemeenschap in Gouda, waar deze jongeren in hun voorbereidingstijd op het Vormsel op bezoek geweest zijn. De mooie opbrengst van hun actie laat zien dat er veel mensen na de eucharistieviering bleven om nog even na te praten en koffie/thee te drinken. Het was een goede start van het nieuwe werkjaar, ondanks de vele regen van dat weekend. 'Gaan waar geen wegen gaan': moge dat een aansporing zijn om er een heilzaam jaar van te maken.

Ruud Visser, pastor

Viering van Allerheiligen en Allerzielen

De datum 1 november valt dit jaar op een vrijdag. Als het geen Allerheiligen zou zijn, zouden er op die dag evenzogoed liturgievieringen zijn: 's ochtends in Het Anker en 's avonds in de Bonifaciuskerk. Door deze omstandigheid zullen we dit jaar het feest van Allerheiligen vieren op 1 november om 9.30 uur in Het Anker en om 19.00 uur in de Bonifaciuskerk, beide met de viering van de Eucharistie.

Zaterdag 2 november is de dag van Allerzielen. Dan is er om 19.00 uur een



Algemene Begraafplaats Hazerswoude-Dorp

Allerzielenviering, zowel in de Engelbewaarderskerk, als in de Bernarduskerk, en in de Bonifaciuskerk; daarna zullen de graven op de parochiekerkhoven gezegend worden.

Die middag is er om 13.30 uur op de begraafplaats te Koudekerk, om 15.00 uur op de Oosterbegraafplaats in Alphen, om 15.00 uur op de begraafplaats te Benthuizen, en om 15.30 uur op de begraafplaats aan de Gemeeneweg een moment van gebed en de zegening van de graven.

Zondag 3 november wordt bij gelegenheid van Allerzielen om 11.00 uur in de Bron de 'Viering van gedenken' gehouden. Ieder die daarbij aanwezig is, kan tevoren een naam/namen van overleden dierbaren opgeven; deze namen zullen dan in de 'Viering van gedenken' worden genoemd.

Pastoor R. Visser

Evangelie-acclamatie 'Gaan waar geen wegen gaan'

Tijdens de Startzondag werd in de eucharistieviering de tekst gezongen: 'Groot is de wereld en lang duurt de tijd, maar klein zijn de voeten die gaan waar geen wegen gaan, overal heen'. Dit korte gezang had en heeft alles te maken met het jaarthema van het seizoen 2019-2020: 'Gaan waar geen wegen gaan'. We willen deze paar regels die eventueel ook in canon gezongen kunnen worden, de komende tijd dan ook zingen als acclamatie na de lezing van het Evangelie. Want heel veel teksten uit het Evangelie roepen de volgelingen van Jezus op om te kiezen voor 'ongebaande wegen'. Vandaar dat in dit werkjaar met het jaarthema 'Gaan waar geen wegen gaan' het heel passend is dit gezang na de Evangelielezing samen te zingen.

Pastoor Ruud Visser

Liturgie de komende tijd

Kinderwoorddiensten

In de Bron zijn de kindwoorddiensten weer begonnen. De volgende kindwoorddiensten vinden plaats op 13 oktober, 3 november, 17 november en op de eerste, tweede, derde en vierde zondag van de advent. Alle kinderen van de basisscholen zijn weer van harte welkom.

Wereldmissiedag

In het weekend van 19 en 20 oktober is het wereldmissiedag. De collecte is voor de missie bestemd.

Allerzielen en gedenken

Tijden van samenkomen op de diverse begraafplaatsen vindt u in het rooster.

Op 2 november 's avonds is er om 19.00 uur in de Bernarduskerk, in de Engelbewaarderskerk en ook in de Bonifaciuskerk een viering. Na afloop van de viering in de Engelbewaarderskerk en de Bonifaciuskerk is er gelegenheid om naar het kerkhof te gaan, om te bidden, bloemen en graflichten te plaatsen. Voor en na de viering zijn er graflichten te koop.

Op zondag 3 november vindt in de Bron de viering van gedenken plaats. Als u van plan bent bij die viering aanwezig te zijn, kunt u vanaf drie weken tevoren de namen van uw dierbare overledenen noteren.

Viering met Byzantijnse gezangen

Zaterdag 30 november wordt de viering van 19.00 uur in de Bonifaciuskerk muzikaal opgeluisterd met Byzantijnse gezangen m.m.v. het Alphens Kozakkenkoor.

Gregoriaans

Op zondag 1 december is er zowel in de Bonifaciuskerk als in de Bron een viering met zang van het Gregoriaans koor.

Gezinsvieringen

In de Engelbewaarderskerk is er op zondag 10 november om 9.30 uur een gezinsviering met schoenendoosactie. Op 1 december is de volgende gezinsviering.

Diaconale zondag in de advent

Zondag 15 december, de derde zondag in de adventstijd staan de vieringen in de gehele parochie in het teken van de diaconie en zullen de opbrengsten van de collectes ten goede komen aan het adventsproject, waarover u elders in dit blad meer kunt lezen.

Oecumenische viering

Zondag 15 december om 18.30 uur is er in de Bonifaciuskerk een interkerkelijke adventsviering.

Vespervieringen

Deze worden gehouden op de woensdagen 11 en 18 december in de Bonifaciuskerk, steeds om 19.30 uur.

Boetevieringen

Deze vinden plaats op 20 december in de kapel van het Anker, om 9.30 uur, op 21 december om 19.00 uur in de Bonifaciuskerk en in de Engelbewaarderskerk.

Van harte een goede tijd toegewenst!

Erna Teule

Bijbelcursus: Abraham achterna

lezing van een gedeelte uit het boek Genesis

Adam en Eva geloofden niet in God. Zij hadden God slechts nodig - net als mensen van nu - om het paradijs in handen te krijgen. Geloven in God begint in de Bijbel pas bij Abraham. Niet voor niets wordt Abraham daarom de vader van alle gelovigen genoemd. Geloven is: God willen ontmoeten, contact met de Ene zoeken, de kunst van woord en wederwoord met de Eeuwige beoefenen. Dat zie je in de verhalen van Abraham gebeuren. Hij begint ermee en zo wordt zijn geloofsverhaal een boeiend relaas, waarin anderen zich zullen herkennen. Abraham wandelt met God en komt zo op wegen waar geen wegen gaan. Hij wordt beproefd, maar ook gezegend vanwege zijn geloof; en in hem zullen alle volken - ja, zullen wij allen - beproefd en gezegend worden. De bijbelcursus in het seizoen 2019-2020 wil de verhalen van Abraham - zoals beschreven in het boek Genesis in de hoofdstukken 12 t/m 25 - volgen. 'Abraham achterna' heet de cursus.

Tot aan de maand mei zullen we in een achttal avonden proberen het spoor van de vader van alle gelovigen te volgen. Tijdens de eerste avond wordt het decor verkend, waartussen de verhalen van Abraham zich afspelen. Daarom komen dan Adam en Eva aan bod, hun kinderen Kaïn en Abel; de eerste elf hoofdstukken van het boek Genesis zullen in vogelvlucht passeren. Wanneer dat decor er staat, kan Abraham op het toneel verschijnen. Dan is er ruimte voor de ontmoetingen van een gelovig mens met God, voor de verhalen van Abraham in zijn contact met de Eeuwige. Het Bijbels Leerhuis over Abraham vindt plaats in het parochiecentrum Bonifacius van 20.00-22.00 uur, op de dinsdagavond. De eerste avond is op 5 november; en zie verder de folder over deze cursus.

R. Visser, pastor

St. Bonifaciuskerk - Gaan waar geen wegen gaan!

Zaterdag 14 december, 12.00 - 16.00u.

Op zaterdagmiddag 14 december organiseert de werkgroep volwassen-catechese een bijeenkomst over het jaarthema van de parochie. In een sfeervolle kerk vindt u verhalen van mensen die op reis zijn gegaan. Bijzondere verhalen over vertrouwen en hoop. U hoeft u niet aan te melden, u kunt gewoon de Bonifaciuskerk inlopen en weer gaan als u het hebt gezien.

Van harte welkom op 14 december!

Namens de werkgroep volwassen-catechese, Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker



Adventsactie 2019

Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru

Nog voordat het volgende parochieblad uitkomt zal de adventsperiode zijn begonnen.

De Bisschoppelijke adventsactie heeft vier projecten aanbevolen om geld voor in te zamelen. De werkgroep MOV/diaconie heeft uit deze vier projecten gekozen voor een project waarbij steun wordt gegeven aan vluchtelingenkinderen in een opvangkamp in Peru.

Het jaarthema "Gaan waar geen wegen gaan" is heel passend voor de gezinnen op de vlucht. Zij namen het besluit, de uitdaging om letterlijk over grenzen te gaan voor de toekomst van de kinderen. Hoe die toekomst zal zijn ligt voor een deel bij ons. Hoe meer geld er binnenkomt hoe meer er hulp geboden kan worden.

Wat is er aan de hand?

Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele situatie.

Wat willen we bereiken?

In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft WarmiHuasi een hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela. Veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun emotionele en motorische ontwikkeling. WarmiHuasi wil deze problemen aanpakken in samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling dat deze manier van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere integratie van de Venezolanen.

Hoe doen we dat?

Een groep van 100 ouders en verzorgers met kinderen onder de vijf jaar krijgen training, begeleiding en ondersteuning. Door de solidariteit tussen de lokale gemeenschappen en de migranten te versterken, hoopt de organisatie dat lokale netwerken bereid zijn voedsel te leveren aan degenen die dat nodig hebben. Ook worden twee kindercentra opgezet, waar 30 vrijwilligers een opleiding krijgen in zorg aan jonge kinderen, volgens de richtlijnen die UNICEF hiervoor heeft opgesteld. Daarbij gaat het niet alleen om voeding en gezondheid, maar ook om zekerheid en veiligheid en emotionele en motorische ontwikkeling. De vrijwilligers brengen huisbezoeken om ouders en verzorgers te leren hoe ze de ontwikkeling van hun

Uw steun
geeft hoop
aan moeder
en kind



IBAN: NL89INGB0653100000 • www.adventsactie.nl

Groot denken. Klein doen.

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

kind kunnen volgen en stimuleren. Tenslotte zal WarmiHuasi met acht lokale dienstverleners een train-de-trainer programma opzetten, zodat ook na het einde van dit project vrijwilligers opgeleid kunnen worden.

Daarom: Geef in de collecte op diaconale zondag van het weekend 14/15 december of maak uw bijdrage over op bankrekeningnr. NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. Adventsactie Peru.

*Namens de werkgroep MOV/diaconie
Marchien van de Sande*

Kledinginzameling voor gevangenen

In de P.I. (gevangenis) Alphen aan den Rijn - locatie Eikenlaan zitten veel arrestanten (mannen), in afwachting van hun rechtszaak en kortgestraften. Veelal beschikken deze mannen over weinig kleding en hebben vaak geen familie of vrienden die kunnen zorgen voor aanvoer van extra kleding. Wij kunnen hen en ook onszelf hierbij helpen. Deze actie geeft namelijk de mogelijkheid om enerzijds eens opruiming te houden in de kledingkasten en anderzijds de kans om het 'omzien naar onze naaste' concreet te maken. Het gaat om winterkleding, maar uiteraard is andere seizoenskleding ook welkom.

Aan de volgende soorten mannenkleding is behoefte:

- Schoenen; dit mogen ook sportschoenen zijn.
- Trainingspakken en joggingbroeken.
- Truien en vesten.
- Jacks en overjassen.
- Spijkerbroeken en gewone broeken.
- Shawls en handschoenen.

U kunt de kleding brengen op zaterdag 23 november tussen 10.00 en 12.00 uur. In Alphen zal dat het parochiecentrum van de Bonifacius zijn en in Hazerswoude-Dorp en -Rijndijk zal dat op het eigen lokale secretariaat zijn. De gedetineerden in de P.I. zijn u daar zeer dankbaar voor.

Pastoraal werker Lâm

Afscheid van de DCI

In de parochie kennen we de PCI de parochiële charitas instelling. De PCI ondersteunt mensen in financiële nood en diaconale projecten in de parochie. De DCI is de diocesane charitas instelling zij ondersteunen diaconale projecten die parochie-overstijgend zijn. Onze medeparochiaan Jan Kroft is een aantal jaren secretaris geweest van de DCI. Per 1 oktober heeft hij deze functie neergelegd. In de vergadering van de DCI op 25 september is er van Jan afscheid genomen. Hij werd met waardevolle woorden toegesproken door de algemeen econoom van het bisdom de heer John Bakker en bisschop H. van der Hende reikte aan Jan Kroft en aan de heer Van Erp, die ook afscheid nam van de DCI, de Laurentiuspenning uit.

Tineke Heemsker

Hemelse koffie met



Na een heerlijk hemels kopje koffie tijdens de koffietijd in het parochiecentrum van de Bonifacius was het tijd voor een aantal vragen met deze keer: Christa van der Sman. Al enige maanden is zij als pastor-in-opleiding (stagiair) bezig in onze parochie. Daarom is het goed om haar wat beter te leren kennen.

Wie ben je?

"Mijn naam is Christa; ik ben moeder, vrouw, collega en student. Ik ben getrouwd met Johannes en we hebben twee kinderen, die niet meer thuis wonen. Een leeg nest om zo maar te zeggen, maar ik heb er geen last van. Ik ben 30 jaar werkzaam bij de zeg maar 'zachte' kant van een grote bank. Denk aan afdelingen personeelszaken en communicatie, nu ondersteun ik de ondernemingsraden in hun communicatie en opleidingen. Ik studeer theologie in deeltijd. Het is mijn 7e jaar bij de TST, de Tilburg School of Catholic Theology, een onderdeel van de Universiteit van Tilburg. De studie is geweldig, want het is erg breed: geschiedenis, talen, filosofie, Bijbelwetenschappen, praktische en moraal theologie en nog zo veel meer. Het mooie is dat het aan zoveel actuele thema's raakt. Ik geniet ook van het contact met mijn medestudenten: van jonge vrouwen en mannen (bij de laatsten zijn ook de priesterstudenten), tot oudere mensen die studeren na hun actieve werkzame leven en die de studie gewoon boeiend vinden, en iedereen daar tussenin. Man, vrouw, jong en oud, heel erg leuk. Ik heb nog twee jaar te gaan, maar het is goed vol te houden omdat ik er meer energie van krijg dan dat ik erin stop."

Een hemels moment:

"Dat zijn van die momenten waarin alles samenkomt. Zoals de keuze voor de theologiestudie en actief zijn als parochievoorganger, dat goed en vertrouwd voelde. Het voelt goed, omdat het te maken heeft met de aanwezigheid van de ander en de Ander. Hemelse momenten hebben voor mij te maken met daar echt zijn waar mensen zijn. Het gevoel hebben 'niets' gedaan te hebben, terwijl het toch 'alles' is geweest voor een ander. Ik mag dan een schakeltje zijn in het contact tussen God en mensen, zo voelt dat soms."

Als ik voor één dag God zou zijn, zou ik...

"Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een overweging en zou ik zeggen: als ik één dag God zou zijn, dan zou ik soms wat duidelijker zijn. Soms denk ik wel eens dat bij wat we zeggen over de Schrift, God misschien wel zou uitroepen: "Zo heb ik het niet bedoeld!" Het blijft immers een interpretatie van ons mensen, en soms halen we daar uit wat we zelf willen horen."

Waar hoop je op in je leven ...

"Dat mensen altijd mensen blijven en omzien naar elkaar. Of je nou gelovig bent of niet, je kunt het niet alleen. Jong of oud, met alle capaciteiten die je wel of niet hebt, we moeten blijven omkijken naar elkaar. In de straat en de wijk, op het werk, in de kerk of in de politiek: blijf de mens zien. We moeten ons blijven afvragen waar en om wie het om gaat. We vormen een groot netwerk waarin we elkaar tot steun kunnen zijn, in goede en in slechte tijden. We kunnen klein beginnen: ken je de burens, de mensen in de straat? Durven we hen te vragen voor zomaar een kopje koffie?"

Durven we om hulp te vragen of hulp te bieden als dat nodig is? Niet omdat we christen zijn, maar omdat we mensen zijn die met elkaar willen samenleven, die zorg hebben voor elkaar. Als christen hebben we daarin misschien wel een extra opdracht."

Wie inspireert je in het leven?

"Dat is een lastige vraag. Beetje flauw, maar mensen in het algemeen vind ik inspirerend. Iedereen heeft wel een vaardigheid of karaktereigenschap waarvan ik denk: dat zou ik ook wel willen kunnen, leren of zijn. Maar we zijn allemaal uniek. Ik moet die ander niet willen kopiëren, ik ben dan niet meer mijzelf. Maar ik herken bij een ander wel stukjes zoals ik ook zou willen zijn, waarvan ik kan leren. Inspirerende voorbeelden vind ik ook in de Bijbel in de verhalen van gewone en ongewone mensen, vrouwen vaak. Het verhaal van Martha en Maria bijvoorbeeld over welke plek je inneemt. Het verhaal van Ruth, over bij wie je wilt horen. Maria, de moeder van Jezus. Ook Jezus zelf natuurlijk. En dan niet in de zin dat Hij een soort van goeroe is, iemand die je zonder nadenken klakkeloos volgt. Voor mij is Jezus meer dan dat: Hij is iemand wiens gedrag en woorden tot nadenken dwingen, iemand die me telkens uitdaagt om te blijven kijken naar wie ik ben en wat en waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe, die me aanmoedigt om dingen ook eens met andere ogen te bezien."

Christa, dank voor een blik in de persoon die je bent. Succes met je studie en de afronding ervan.

Pastoraal werker Lâm

Samenloop voor Hoop

16 en 17 mei 2020

De volgende editie van de Samenloop voor Hoop is op 16 en 17 mei 2020. Dit is een 24 uur durende wandel-tafette waarmee we geld ophalen voor kankeronderzoek. Deze 24 uur staan symbool voor de voortdurende strijd die een kankerpatiënt moet leveren. Om zo veel mogelijk geld op te halen organiseren we een sponsoractie. Wij gaan houten hartjes verkopen. Deze staan voor iemand die overleden is en die je in je hart draagt. Of iemand die de strijd aan moet gaan tegen kanker en die je een hart onder de riem wil

steken. Op de hartjes kan een naam of passende tekst geschreven worden. De hartjes kosten € 2,50.

Je kunt je hartje meedragen tijdens de Samenloop voor Hoop of ze worden in onze tent opgehangen. Zo zijn al deze mensen voelbaar aanwezig.

Op zondag 3 november is er na de viering in de kern 'De Heilige Geest' in "De Bron" de mogelijkheid om de houten hartjes te kopen en te schrijven. Deze zullen bewaard worden en tijdens de Samenloop voor Hoop in onze tent wor-



den opgehangen.

In de Bonifaciuskerk is de verkoop op zaterdag 9 november en zondag 10 november, voor

de H. Bernarduskerk op zondag 17 november en voor de HH. Engelbewaarderskerk op zondag 24 november.

U steunt hiermee ons team van parochie Heilige Thomas en natuurlijk vooral het KWF. Strijdt u ook met ons mee?

Bea van Zeijl

Niet zomaar een boom

Net als in de Hof van Eden staat er in de tuin van de pastorie van de Bonifaciuskerk een bijzondere boom. Het is een 'Liquidambar' ofwel een 'Amberboom'. Deze boom werd geplant op 3 juli 2017, op de Naamdag van de apostel Thomas, de patroon van onze parochie. Zoals elk jaar waren we op die dag bij elkaar om deze Naamdag te vieren. Er waren ruim 100 aanwezigen. Vier mensen die naar Thomas genoemd zijn, droegen de boom aan het einde van de samenkomst naar een plek in de tuin, waar de boom zou komen te



staan. 'Samen bouwen aan ...' was het jaarthema van het werkjaar 2016-2017 en dit thema werd prachtig gesymboliseerd door de gezamenlijke inspanning om de boom een plek te geven; en tegelijk was het ook een symbolisch vooruitgrijpen op het jaarthema van het werkjaar dat volgde. 'Geef het leven kleur' was het thema van het werkjaar 2017-2018. De Liquidambar kleurt in de verschillende seizoenen van het jaar telkens anders. Om dit allemaal niet te vergeten werd er een bordje geplaatst vlakbij het tuinhok. Die aanduiding was pro-

visorisch gemaakt en in de loop van de voorbije jaren was door de regen de tekst die erop stond, al een tijd niet meer te lezen. Nu heeft de heer Frank van Rijn van de gelijknamige smederij uit Hazerswoude-Rijndijk een nieuw metalen bord voor de parochie gemaakt. Met duidelijke letters staat erop wat deze bijzondere boom in de tuin voor betekenis heeft. Vanaf het tuinhok voor de pastorie is de tekst weer goed te lezen. Wij als parochiegemeenschap van de heilige Thomas zijn de heer Frank van Rijn bijzonder dankbaar voor zijn aandeel in het project 'Samen bouwen aan...!'

Pastoor Ruud Visser

Gedachteniskaars

Binnen de diverse pastoraatgroepen van parochie Heilige Thomas is gesproken over een parochiebrede instelling van een gedachteniskaars. In de parochiekernen HH. Engelbevaarders en de H. Geest bestaat dit gebruik al.

Het doel van de gedachteniskaars is de kerkgangers te laten weten of er in de afgelopen week een parochiaan overleden is en wie. Voorafgaand aan de viering vertelt de lector wie er wanneer overleden is en wanneer de uitvaart zal plaatsvinden. Daarna steekt de lector/lectrice de gedachteniskaars aan. Na deze

mededeling gaat de viering beginnen. Bij de abdij van Egmond is voor de vier locaties van de parochie een kaars besteld met het logo van de parochie Heilige Thomas en de tekst 'Licht van God'.

Het in gebruik nemen van de gedachteniskaars zal naar verwachting plaatsvinden met Allerzielen op 2 november aanstaande. We verwachten hiermee een mooi ritueel gevonden te hebben om de overledenen van onze gemeenschap op passende wijze te gedenken.

Pastoraatgroep Bonifacius

Gerarduskalender 2020

elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!". Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen en is te koop via de secretariaten van de parochiekernen. De prijs van de kalender is €7,40, graag contante betaling. Ook leuk om cadeau te geven!

Els Werneke

Rolstoelpelgrim

In het vorige parochieblad schreef ik over de pelgrimstocht die ik wilde gaan maken in mijn rolstoel. Bij deze een kort verslagje.

2 september vertrok ik voor het vervolg van mijn meerjarige pelgrimage richting Santiago. Dit jaar stond de etappe vanaf Reims tot Vézelay op de planning, in Reims was ik vorig jaar geëindigd. Ik heb ongeveer 2 weken gerold door geweldige Franse landschappen van eindeloze wijngaarden (door Champagne en Chablis), akkers, maisvelden en enorme bossen waar ik soms uren alleen door heen rolde. Ik rolde door vele mooie kleine vaak historische dorpjes en stadjes waar ik diverse keren ook de kans had de kerk te bezoeken. Soms waren er best steile en hoge hellingen, maar ik kon ze allemaal op komen en naar beneden is vooral loslaten en

gaan! Ook had ik bijzondere ontmoetingen met "toevallige" voorbijgangers en pelgrims. Mijn slaapplekken waren ook erg bijzonder, kloosters, een bejaardenhuis gerund door zusters, campings en pelgrimsherbergen. Daar kreeg ik ook steeds stempels voor in mijn pelgrimspaspoort. Ik ben gerold tot aan de kathedraal van Vézelay en daarna nog een dagje door gerold naar Avalon omdat vanaf daar een bus naar huis ging. Daarvandaan zal ik volgend jaar ook weer verder gaan. Het was weer een bijzondere reis en heb dagelijks een verhaal van mijn belevenissen geschreven op www.rolstoelpelgrim.nl, op deze website zal ik ook bekend maken wanneer ik volgend jaar weer verder ga op mijn pelgrimage.

Ulteia (oude pelgrimsgroet).

Rolstoelpelgrim, Laura

Website: foutmelding 144

Dit is onze grootste digitale nachtmerrie: foutmelding 144. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Daarom hebben we mensen nodig die ons helpen in de ondersteuning van de website. Bent u of jij enigszins bekend met Joomla, laat het mij weten...ASAP ^_^ . Anders zou die foutmelding in de toekomst realiteit kunnen worden voor onze website.

Wist u dat we een website hebben, waar u allerlei informatie (nieuwsbrieven, parochieblad, nieuwsartikelen) en ook foto's en vieringen kunt vinden? www.heiligethomas.nl.

Wie helpt Ronald de Waal en Anneke Bijmans om onze parochiële digitale snelweg schoon en begaanbaar te houden?

Pastoraal werker Lâm

De Rijnlandse Bedevaart naar Kevelaer 2019

In Memoriam

Onverwacht is op 7 mei 2019 pastoor Harry Borghols op 70-jarige leeftijd overleden.

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven”: Johannes 14,6. Het 6e vers uit Johannes 14, koos pastoor Harry Borghols bij zijn priesterwijding op 24 oktober 1981. Zo was God altijd rondom hem aanwezig.

Pastoor Borghols was sinds 1985 directeur geestelijke leiding van de Rijnlandse Bedevaart. Dit was vast voor-

bestemd want pastoor Borghols had namelijk de gave om zeer goed te zingen en hij kon prachtig “uit zijn hoofd” preken. Zijn geloof, de vastberadenheid, zijn humor en de gezamenlijke gastvrijheid met Maria, waren vele jaren sfeerbepalend voor de voorbereidingen van de bedevaart naar Kevelaer.

Het was geen “gewone bedevaart” maar het was “De Rijnlandse Bedevaart” naar “Onze lieve vrouw Maria” troosteres der bedroefden.

Samen stil zijn, samen zingen, samen genieten, samen bidden, samen verdrietig zijn, allemaal facetten die bijeenkomen in Kevelaer. Toch is het afscheid moeten nemen van iemand altijd zwaar. Zonder het zelf te vragen werd een dierbare pastoor aan de hemel overgedragen.

Monique Evers, Vereniging Rijnlandse Bedevaarten

Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	29 oktober, 12 en 26 november, 10 december
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	20 november. In december geen vieringen.
Driehoorn	donderdag	09.30 uur	elke week
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week vrijdag 19.00 uur oecumenische weeksluiting
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	elke week
Driehof	vrijdag	11.00 uur	elke week vrijdag 19.00 uur 1 november, 6 december weeksluiting
Rietveld	zaterdag	11.00 uur	2 november PKN, 7 december
Oudshoorn	zaterdag	11.00 uur	2 november, 7 december
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week 3 november m.m.v. Hooge Burch Inclusiekoor 10 november m.m.v. Zanggroep van bewoners

Rozenkransgebed in de maand oktober

In de parochiekernen van parochie Heilige Thomas wordt in de maand oktober de rozenkrans gebeden. Onderstaand de dagen en tijden:

H.H. Engelbewaarderskerk	dinsdag	19.30 uur	22 en 29 oktober
Het Anker	donderdag	19.00 uur	17, 24 en 31 oktober
St. Bonifaciuskerk	donderdag	19.00 uur	17, 24 en 31 oktober



‘Vieringen met Kerstmis in parochie Heilige Thomas’

	Bonifaciuskerk	De Bron	Engelbewaarderskerk	Bernarduskerk
24 dec.	18.30 Gezinsviering	16.00 Peuterviering	18.30 Familieviering	17.30 Familieviering
Kerstavond	Samenzang	Combo Brz.	De Toekomst	Kinderkoor
	21.30 W & C-viering	19.30 Familieviering	20.30 Eucharistieviering	21.30 Familieviering
	In Between	Bronzangertjes	St. Ceciliakoor	Projectkoor
	23.30 Eucharistieviering		22.30 Eucharistieviering	
	Bernarduskoor		Cantu	
25 dec.	09.30 W & C viering	11.00 Eucharistieviering	09.30 Eucharistieviering	11.00 Eucharistieviering
1 ^e Kerstdag	Caeciliakoor	Broncantorij	St. Ceciliakoor	Parochiekoor
26 dec.	10.30 Kindje wiegen	10.30 Eucharistieviering	10.30 Kindje wiegen	-----
2 ^e Kerstdag	Samenzang	Cantores	De Toekomst	

Overzicht vieringen parochie heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 19 okt	29 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering In Between	
Zo 20 okt	Wereldmissiedag	09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 26 okt	30 ^e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 27 okt		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Vr 1 nov	Allerheiligen	19.00u Allerheiligen Samenzang	
Za 2 nov	Allerzielen	19.00u Allerzielenviering In Between	15.00u Zegening van de graven Oosterbegraafplaats
Zo 3 nov	31 ^e zondag door het jaar	09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Viering van Gedenken Cantores Kinderwoorddienst
Za 9 nov	32 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 10 nov		09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 16 nov	33 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 17 nov		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Za 23 nov	Christus Koning	19.00u Woord- en communieviering In Between	
Zo 24 nov		09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 30 nov	1 ^e zondag van de Advent	19.00u Eucharistieviering Byzanthijns gezang (Kozakkenkoor)	
Zo 1 dec		09.30u Eucharistieviering Gregoriaans koor	11.00u Eucharistieviering Gregoriaans koor Kinderwoorddienst
Vr. 6 dec	1 ^e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 7 dec	2 ^e zondag van de Advent	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 8 dec		09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Wo 11 dec	Vesperviering	19.30u Vesperviering Cantor	
Za 14 dec	3 ^e zondag van de Advent Diaconaal weekend	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 15 dec		09.30u Eucharistieviering Cantor 18.30u Oecumenische viering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Wo 18 dec	19.30u Vesperviering	19.30u Vesperviering Cantor	
Za 21 dec	4 ^e zondag van de Advent	19.00u Boeteviering Samenzang	

van zaterdag 19 oktober t/m zaterdag 21 december 2019

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
		Ex.17,8-13 Luc.18, 1-8	Za 19 okt
09.30u Eucharistieviering Cantu	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor		Zo 20 okt
		Sir.35, 12-14,16-18 Luc.18,9-14	Za 26 okt
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor		Zo 27 okt
	11.00u viering tgv Allerheiligen Het Anker		Vr 1 nov
15.00u Zegening van de graven Begraafplaats Benthuizen 15.30u Zegening van de graven Algemene Begraafplaats HWD 19.00u Allerzielenviering St. Ceciliakoor	13.30u Zegening van de graven Begraafplaats Koudekerk 15.30u Zegening van de graven Alge- mene Begraafplaats HWD 19.00 u Allerzielenviering Uitvaartkoor		Za 2 nov
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor	Wijsh.11, 23-12,2 Lc.19, 1-10	Zo 3 nov
			Za 9 nov
09.30u Gezinsviering De Toekomst	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoor	2 Makk.7,1-2+9-14 Lc.20, 27-38	Zo 10 nov
			Za 16 nov
09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor	Mal.3, 19-20a Lc.21,5-19	Zo 17 nov
			Za 23 nov
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor	2 Sam 5, 1-3 Lc.23, 35-43	Zo 24 nov
			Za 30 nov
09.30u Gezinsviering De Toekomst	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor	Jes.2, 1-5 Mt.24, 37-44	Zo 1 dec
			Vr. 6 dec
19.00u Woord- en communieviering Cantores			Za 7 dec
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Parochiekoor	Jes.11, 1-10 Mt.3, 1-12	Zo 8 dec
			Wo 11 dec
			Za 14 dec
09.30u Woord- en communieviering Cantors	11.00u Woord- en communieviering Cantor	Jes.35, 1-6a.10 Mt.11, 2-11	Zo 15 dec
			Wo 18 dec
19.30u Boeteviering Cantu			Za 21 dec



Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur
Let op: adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn
Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbalans

Ieder jaar in januari vragen de kerken in Nederland in een grote actie met als thema: "Geef om je kerk" om een financiële bijdrage voor de kerk. Dat deden we ook dit jaar en we stuurden in onze kern aan elk adres een brief waarin om een bijdrage werd gevraagd. Gelukkig gaven velen gehoor aan deze oproep. Hartelijk dank aan iedereen die een bijdrage heeft gegeven. Voorgaande jaren stuurden we in oktober nog een tweede brief als herinnering aan iedereen die misschien vergeten was een kerkbijdrage over te maken of gewoon wacht op deze herinnering. We hebben besloten om dit jaar in oktober geen herinnering te sturen; het gaat ons om praktische redenen niet lukken. We hopen wel dat u, mocht u

dit nog niet gedaan hebben, een bedrag overmaakt naar de parochie. We zullen uw bijdrage goed gebruiken en zuinig zijn, maar als het kouder wordt dan moet de kachel weer branden en er zijn binnenkort nieuwe kaarsen in de kerk nodig, de grasmaaier moet vervangen worden, er moeten salarissen betaald worden. Kortom kerk-zijn kost, ondanks de inzet van vele vrijwilligers, ook gewoon geld. Mogen we een beroep op u doen en via dit parochieblad vragen om een bijdrage over te maken naar rekening NL17RABO325913153 t.n.v. RK parochie H. Thomas. Dank voor wat u geeft.

*Liselotte van Dijk en
Tineke Heemskerker*

Het Anker

Er is veel onrust over de door de gemeente aangekondigde sluiting van MFC Het Anker per 1 januari 2020. Een sluiting van Het Anker raakt ook de parochie, want de kapel wordt regelmatig door de parochie gebruikt. Zo is er elke vrijdagmorgen om 9.30 uur een viering, waar een vaste groep parochianen naar toe komt en na afloop met elkaar een kopje koffie drinkt. We weten hoe belangrijk dit samenkomen voor hen is en we delen de zorgen van de mensen, die bang zijn dat dit voorbij gaat. We volgen de situatie en zullen bij een mogelijke sluiting van Het Anker zeker op zoek gaan naar een alternatieve plaats om samen te komen.

De commissie van beheer

Stenen om te herinneren

In vele kerken is een plaats waar kruisjes hangen, waarop de namen staan van de overledenen. Ook in onze kern kwam steeds vaker de vraag naar herinneringskruisjes. In de pastoraatgroep en op vrijdag bij de koffie is daar regelmatig over gesproken. Uiteindelijk zijn het geen kruisjes geworden maar mooie stenen waarop Joke Hoppenbrouwer de naam, de leeftijd en de sterfdatum van mede-parochianen heeft geschreven, die dit jaar zijn overleden, dat wil zeggen tussen 1 november 2018 en 1 november 2019. De stenen liggen op een schaal en die hebben we op het grote altaar gezet. De steen met de naam van uw dierbare mag u met Allerzielen (zaterdag 2 november) meenemen. Misschien wilt u de steen thuis bewaren of op het graf van uw dierbare leggen.

Een gedachte achter deze stenen:

"Als joden een graf bezoeken, laten ze vaak een steen(tje) achter. Met dit eeuwenoude gebaar eren ze hun doden en houden ze de herinnering aan hun dierbaren levend. De grafsteen is voor de joden een heel belangrijke plaats, omdat hij de plek aangeeft waar de overledene ligt en waar volgens hun geloof nog een deel van zijn ziel aanwezig is. Het is een plek waar de levenden en doden nog in contact met elkaar kunnen komen. Door er een steen op te leggen, leveren de nabestaanden een blijvende bijdrage aan die grafsteen. Ze laten een teken achter dat laat zien dat ze op bezoek zijn geweest, dat de gestorvene geëerd wordt en niet vergeten is. De onvergankelijkheid van de stenen



staat ook voor eeuwige liefde en geloof, altijd respect, een herinnering aan en verbondenheid met de dode."

En wie kent niet het lied van Bram Vermeulen, gezongen door Paul de Leeuw: "Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde."

Natuurlijk leidt niet iedereen een groots en bijzonder leven maar mensen waarvan we gehouden hebben, die van ons gehouden hebben, die willen we ons blijven herinneren.

Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt er altijd een weg omheen.
Misschien eens gevuld van sneeuw en regen,
Neemt de rivier mijn kiezel mee.
Om hem dan glad en rond gesleten,
Te laten rusten in de luwte van de zee.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
Het water nooit dezelfde weg zal gaan.

De pastoraatgroep

“Plekken van plezier”

Dat was het jaarthema van Open Monumentendag. De Bernarduskerk was die dagen een plek van plezier. Twee dagen gastvrij open met Monumentendag. Heel veel mensen zijn er geweest. Ik wil het met u even over die 2de dag hebben. Alle kerkgangers zondagmorgen dicht bij elkaar, voor in de kerk. Pastoor Peeters deed de H. Mis. Zijn woord van welkom aan allen en zijn overweging had hij afgestemd op het thema van Open Monumenten-

dag. “Wat kijken jullie allemaal ernstig, tover een glimlach op je gezicht. Rijk of arm, een glimlach kost je niets. Niemand kan je je glimlach afnemen.” Een bijzondere sfeer, een feest in de kerk. Achter in de kerk stond de tentoonstelling opgesteld. Foto's, logboeken en heel veel meer van de toenmalige kruisvaarders, verkenners en welpen. Oud-leiders en-leidsters waren die zondag uitgenodigd. De huidige scouting was aanwezig in de pastorietuin. Plekken van plezier, ook de kerk is dat. Een

doopjurk, het bruidsjurkje uit 1948 en de trouwjurk van Hannie Wesselingh-van Beek stonden er mooi te zijn. De voormalige parochiehuizen van het Zwaantje en de Groenendijk, er werd daar gedanst, toneel gespeeld, bruiloften gevierd. In het huidige Pleyn '68 gebeurt dat nog steeds. We raakten niet uitgepraat, die 2 dagen van Open Monumentendag in de Scheepjeskerk en we denken er met een glimlach aan terug.

*Vrijwilligers van
Open Monumentendag*

Allerzielen

De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten.

Met elkaar willen wij de overledenen van onze parochiekern, die sinds 2 november 2018 zijn overleden, gedenken op zaterdag 2 november om 19.00 uur in een viering van woord en gebed, waarin pastoor Visser voorgaat.

In de voormalige Michaelparochie was het gebruikelijk de zielenlijst te lezen op Allerzielen.

Dat hebben we na de fusie van de parochies H. Michael en H. Bernardus voortgezet en dat blijven we doen nu we een onderdeel zijn van de Thomasparochie. Op de zielenlijst staan de

namen van mensen die soms al lang geleden zijn gestorven. Chris den Hollander komt in deze weken langs voor de zielenlijst.

Ook als u dit jaar van een dierbare afscheid heeft moeten nemen en het afscheid was niet vanuit onze parochiekern kunt u de naam doorgeven aan het parochiesecretariaat. Dat kan ook als u een overledene wilt gedenken, die al wat langer geleden is overleden. Meldt u dit bij Annie van Dijk van het parochiesecretariaat 071-3414210.

Dan zal ook die naam genoemd wor-

den en een lichtje voor hem of haar ontstoken worden.

Evenals andere jaren zullen ook dit jaar, op 2 november, de graven gezegend worden. Om 13.30 uur is er bijeenkomst op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn en om 15.30 uur op de 'Algemene Begraafplaats' in Hazerswoude-Dorp.

De pastoraatgroep

Wist u dat ...

- ... de oecumenische viering in de Vredesweek in de Bernarduskerk mooi was en drukbezocht.
- ... het zo druk was dat de mensen hun fietsen bijna niet kwijt konden.
- ... de Stichting Hazerswoude fietsen op 24 september met 28 fietsers en begeleiders naar München is vertrokken.
- ... zij hiermee geld inzamelen voor de Ronald Moerings foundation.
- ... dit geld gebruikt wordt voor onderzoek naar kanker in het Anthonie van Leeuwenhoekziekenhuis.
- ... diaken van Aarle, uit Langeraar, de groep voor vertrek gezegend heeft en gebeden heeft voor een goede reis.
- ... allen weer veilig thuis zijn gekomen.
- ... er nog steeds Hoogvlietbonnen worden ingezameld voor gratis producten.
- ... wij dit samen doen met de diaconie van de PKN in Koudekerk.
- ... zij deze producten bij de voedselbank in Alphen aan den Rijn brengen.
- ... de bonnen in een mandje achter in de kerk kunnen of in de brievenbus van het secretariaat aan de Chopinlaan.
- ... als je mooi weer wilt op een feestdag je de H. Clara een worst moet beloven.
- ... het een gekookte worst moet zijn en je de worst ook aan de pastoor kunt geven.
- ... dit goed uitkomt want de pastoor houdt niet van kaas maar wel van worst.
- ... er voor de parochiestartdag geen worst aan de H. Clara was beloofd.
- ... het op 29 september ook geen Michielzomertje was maar wel een mooie dag!
- ... er op 1 oktober ook veel boeren uit onze parochie naar Den Haag trokken.
- ... zij toch een soort schipper naast God zijn, die zorg hebben voor dieren en natuur.



Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248
2391 CK Hazerswoude-Dorp
T 0172-587171 (altijd doorsgeschakeld)
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn
Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Vanuit de kern

Na de Startzondag van de Thomasparochie op 29 september zijn wij klaar voor het nieuwe jaar. Er is in ons parochiecentrum een bijeenkomst geweest van leden van het pastoraal team, parochiebestuur, pastoraatgroep en van de commissie van beheer met het oog op de visie op de toekomst van onze parochiekern.

Het was een heel verhelderende brainstormavond waar de sterke kanten van onze geloofskern en de zwakke kanten benoemd werden. Deze sessies worden parochiebreed gehouden.

Een ander punt was de afgelopen weken de slechte of telefonische onbereikbaarheid van het parochiesecretariaat. Door een fout bij KPN werd onze telefoonlijn afgesloten, herstellen was eerst problematisch, met hulp van Conny werd de lijn na twee weken hersteld. Volgens mij had Conny in die weken rode oortjes vanwege alle belletjes die gepleegd moesten worden, bedankt daarvoor. De afwezigheid van de telefoonlijn was een seintje voor een opknabbeurt van het secretariaat. Met hulp van Joke en Leo werden de

muren en het plafond omgetoverd met frisse kleuren.

Ik blijf nog even bij het secretariaat: een van onze trouwste medewerksters is thuis ongelukkig gevallen, er volgde opname in het ziekenhuis en wij wensen haar een voorspoedig herstel.

*Vanuit de commissie van beheer,
Jan Koeckhoven*



(N)u zijt welkom - bij dorpsgenoten thuis

Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen welkom zijn voor een kop koffie of thee, georganiseerd door de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp. Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting - zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten, die ze anders misschien niet zo snel zouden tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere keer ben je maar met een paar mensen.

Waarom in de advent?

Omdat het juist in de donkere dagen

voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden gezegd worden.

Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers?

We zoeken dus mensen (gastgevers) die van 2 t/m 21 december een ochtend van 10.00-11.30 uur hun huis beschikbaar willen stellen om gasten te voorzien van koffie/thee met eventueel wat lekkers, dit kunt u zelf bepalen. Hopelijk stroomt de 'herberg' elke dag vol! De dinsdagochtenden zijn al ingevuld door de Goedemorgenkoffie en op zondagen is er na de viering ook al gelegenheid om koffie te drinken. Voor de an-

dere dagen kunt u zich opgeven met voorkeursdata waarop u bereid bent in uw eigen huis koffie te schenken.

Wij, als de 3 kerken, hopen het rooster helemaal vol te krijgen zodat er de hele adventstijd bij iemand letterlijk de deur open staat. Verdere informatie en opgeven kan t/m 31 oktober bij Conny van Dijk, tel: 0172-588554, per e-mail: tom.van.dijk@hotmail.com, of een briefje met naam, adres, telefoonnummer en voorkeursdatum in de brievenbus van het parochiecentrum.

Conny van Dijk, stuurgroep Diaconie

Lief en leed

Overleden

23 augustus 2019 is Wilhelmina Theresia (Mien) de Boer-van Leeuwen op de leeftijd van 90 jaar, overleden. Zij woonde in de Driehof. Na de uitvaartplechtigheid is zij op het parochiekerkhof begraven.

Dat zij moge rusten in vrede

Dienst van de stuurgroep Diaconie

Oktober	Anneke Koeckhoven	tel.: 588260
November	Conny van Dijk	tel.: 588554
December	Anneke Koeckhoven	tel.: 588260

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via het secretariaat tel. 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel. 588260.





Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
T 0172-472410; sintbonifacius@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;
deheiligegeest@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Ons kerkorgel

Zo'n kleine 50 jaar geleden heeft het toenmalige kerkbestuur van de St. Bonifaciusparochie het orgel laten restaureren. Als gevolg van de toen bestaande wensen en inzichten werd het orgel aangepast. Zo werden er 56 orgelpijpen verwijderd. Deze pijpen werden weggeschonken of verkocht aan de liefhebber. Vele jaren later en enkele onderhoudsbeurten verder is de gedachte ontstaan te kijken of het mo-

gelijk en betaalbaar is het orgel weer in de toestand van 50 jaar geleden terug te brengen. Dat betekent onder andere het terugplaatsen, dan wel vervangen, van de verwijderde orgelpijpen. Hiervoor willen we ook uw hulp vragen. De vraag is, of u tot de gelukkigen behoort, die nog één van de bedoelde orgelpijpen in bezit heeft. Mocht u zeggen, wat moet ik er nu nog mee, dan houden wij ons aanbevolen. U kunt

ze altijd op de pastorie aan de Paradijslaan afgeven. Zo nodig komen we deze ophalen.

Op onze vraag naar foto's van de beelden in kerk hebben we geen reacties gehad. Mag ik ook deze vraag nog eens bij u aanbevelen.

Commissie van beheer, Piet Hoeksel

Thomasonderscheiding voor Arie Hoogervorst

Al heel lang werd er aan de bestuurstaafel en in de wandelgangen gefluisterd: 'Arie Hoogervorst, die verdient echt een Thomasonderscheiding'. Maar dikwijls volgde daarop: 'Laten we dat doen, als hij afscheid neemt van de commissie van beheer; dat geeft dat afscheid een extra accent'. Toen de Jozefzaal gerestaureerd werd, dachten we dat dit wel het laatste klusje van Arie Hoogervorst zou zijn. Inmiddels is Arie alweer aan een volgende klus begonnen. Want ook het parochiecentrum naast de Bonifaciuskerk moet aangepakt worden en dat werk blijkt opnieuw een uitdaging voor Arie Hoogervorst te zijn. Het ziet ernaar uit, dat hij hiermee nog wel even bezig is. Deze zomer werd Arie Hoogervorst 80 jaar. Het bereiken van deze mijlpaal was voor het bestuur van de parochie een mooie aanleiding om Arie Hoogervorst op de Startzondag van dit jaar de Thomasonderscheiding uit te reiken. Het is dat Arie ooit zijn lieve vrouw Bora is tegengekomen, met wie hij al een leven lang getrouwd is,

anders was Arie Hoogervorst vast en zeker 'bouwpastoor' geworden. Toen zij nog in Korteraar woonden, bouwde hij in Aardam een kerkgelegenheid voor zijn toenmalige parochie. Toen hij twintig jaar geleden zijn bouwbedrijf aan de kant deed en naar Alphen aan den Rijn verhuisde, werd hij al snel een van de belangrijke mensen bij het opknappen van de Pius X-kerk van toen ter tijd. En tien jaar later zette Arie zich met evenveel energie in voor de interne verbouwing van de Bonifaciuskerk. Arie Hoogervorst heeft een hart voor de gemeenschap, leeft zich goed in wat parochianen van iets vinden, maar is altijd op de toekomst gericht. Hoe pijnlijk sommige beslissingen ook waren, er moest vooreerst gedacht worden aan de Kerk van morgen. Daartoe liet Arie zijn stem horen en dat vond hij belangrijk bij het nemen van beslissingen. Heel wat jaren heeft hij in het bestuur van zijn parochie en in allerlei commissies gezeten. Op dit moment zit Arie Hoogervorst nog in de commissie van beheer van de kern Bonifacius en is



hij volop betrokken bij het verbouwen van het parochiecentrum naast de Bonifaciuskerk. Voorlopig is hij er nog wel mee bezig. Wij zijn Arie Hoogervorst daar dankbaar voor.

Pastoor R. Visser

Open Huis, concerten en activiteiten Bonifaciuskerk

Zaterdag 2 november is er van 11.00 tot 16.00 uur Open Huis en dan zijn weer de prachtig gerestaureerde vaandels te bewonderen. Ieder jaar is dat een feest om naar te kijken en wij verwachten dan ook wederom op deze dag veel belangstelling. Nog nooit gezien? Schrijf deze datum dan nu eens in uw agenda en kom kijken. Zeer de moeite waard!
Verder uw speciale aandacht voor de Eucharistieviering op zaterdagavond 30 november waarin pastoor Visser

zal voorgaan en het Alphens Kozakkenkoor speciale Byzantijnse gezangen ten gehore brengt ter gelegenheid van de aanvang van de Adventsperiode. Na afloop van de viering zal het Kozakkenkoor nog een toegift geven van bij de gelegenheid passende liederen. Daarna is er in de Jozefzaal een gezellig samenzijn voor donateurs en vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk. De uitnodigingen voor deze avond zullen binnenkort verzonden worden.

Op zaterdagavond 20 december geeft Crescendo hun jaarlijkse kerstconcert in onze kerk en op zaterdag 28 december houden wij van 11.00 tot 16.00 uur Open Huis met als thema "Kerk in Kerst sfeer" en stellen wij alle kerststalletjes ten toon die onze Stichting in de loop der jaren gekregen heeft.

Namens de Stichting "Vrienden van de Bonifaciuskerk", Wilma Helder

Lief en leed

Gedoopt:

In de Bonifaciuskerk:
21 september Livèn Hanenberg
13 oktober Daniël Ponsioen

Wij wensen de dopelingen en hun ouders en familie veel geluk

Overleden:

19 augustus 2019 is Nel Bleijie-Looije, geboren op 5 oktober 1943, overleden. De uitvaart voor haar was op 26 augustus in de Bonifaciuskerk, waarna zij is gecremeerd.

25 september 2019 overleed Frans van de Munckhof. Hij werd geboren op 26 januari 1930. De afscheidsviering was op 3 oktober in de aula van de Oosterbegraafplaats, waarna hij is gecremeerd.

3 oktober 2019 is overleden de heer Joop van der Kleijn, geboren op 11 februari 1933. Zijn uitvaart was op 11 oktober in De Bron, waarna hij is begraven op de Oosterbegraafplaats.



Dat zij mogen rusten in vrede

Gevraagd voor zalencentrum de Bron

Het zalencentrum van de Bron is op zoek naar uitbreiding van haar personeel.

We zijn op zoek naar iemand die flexibel inzetbaar is, zowel overdag als 's avonds.

In eerste instantie zoeken we iemand voor de maandagavond en de vrijdagmiddag. Op termijn zal dat uitgebreid worden. Het betreft hier een betaalde baan.

Wil je meer weten neem dan contact op met Bart Vaane 421713 of zalencentrum@debron.info

Parochie onderscheiding voor acoliet Wil Klinkhamer

Het was even zoeken naar een geschikte datum om Wil in het zonnetje te kunnen zetten. Vorig jaar al konigde hij aan dat hij in 2019 op 8 augustus 65 jaar zou worden en dan met pensioen zou gaan. Een goed moment om zijn taak als acoliet neer te leggen,



vond hij. Rond die datum midden in de vakantieperiode, zou niet leuk zijn omdat vele parochianen met vakantie zouden zijn. 15 September bleek wel een geschikte datum. Wil was al vroeg in de sacristie in de Bron aanwezig en vond het best spannend om voor het laatste zijn taak uit te voeren. Gelukkig wist hij niet wat hem boven het hoofd hing. Hij wist dat er huisgenoten aanwezig waren maar zag niet dat ook zijn broer en schoonzus er waren. Het was een mooie gelegenheid om Wil te bedanken voor zijn jarenlange inzet.

In het archief zijn vanaf 1990 alle vrijwilligers terug te vinden en daar was de naam van Wil Klinkhamer al te zien op het rooster van de acolieten. Zelf kon hij niet vertellen of hij al eerder was begonnen als acoliet maar dat zou best zo kunnen zijn.

In die tijd waren er drie vieringen in een weekend en ongeveer tien acolieten onder wie Wil. Eens in de veertien dagen was hij acoliet.

Hij heeft dit vrijwilligerswerk al die jaren gedaan, eerst komend vanaf zijn thuis aan de Lupinesingel en de laatste tijd vanaf de Castorstraat.

Hij is als acoliet een grote hulp geweest bij de parochievieringen hier in de Bron en daar zijn wij hem dankbaar voor, zoals pastor Ruud Visser verwoordde in zijn verhaal. Even voordat zijn broer hem de onderscheiding mocht opspelden, trok Wil zijn toog uit. Het was mooi om deze symbolische handeling te zien. Het was klaar en dat was goed.

We wensen Wil een heel mooie tijd en wensen hem van harte geluk.

Erna Teule

Leden en vrijwilliger gezocht voor de Vriendschapsclub

Sinds maart 1998 komt 'de Vriendschapsclub' elke eerste woensdag van de maand van 19.30-21.00 uur bij elkaar in zaal 2 van de Bron. Het is een groep van 8 mensen met een verstandelijke beperking, en drie leidinggevenden. De groep is het laatste jaar door twee sterfgevallen kleiner geworden maar daardoor nog intenser. Een paar nieuwe leden zijn van harte wel-

kom! Daarnaast zijn we op zoek naar nog een extra leidinggevende. Nu is onze leeftijd tussen de bijna 66 en 80. Dus wat jong bloed erbij zou fijn zijn! Maar we kijken niet op een jaartje meer of minder! Als het enthousiasme er maar is! We werken aan de hand van een jaarlijks vastgesteld programma aan Bijbelverhalen. We zingen en bidden, huilen en lachen en delen alles

met elkaar. Het is elke keer weer een feest om dit mee te maken! Wil jij onze groep komen versterken of je aanmelden als deelnemer? Bel dan met Petra: 06-55806555. Zij kan je meer vertellen.

Hartelijke groet, Lia, Tineke en Petra

Petra Kuperus

Gezinsviering in de Bonifaciuskerk

Op 13 oktober om 11.00 uur was de 1e gezinsviering van dit kerkjaar. Het thema was Welkom! In de viering werd besproken dat Jezus er voor iedereen is: jong en oud, jongen en meisje, lieve kinderen maar zelfs kinderen die af en toe een foutje maken. We luisterden

naar het verhaal van de verloren zoon. We spraken over de gevoelens van de vader, de goede zoon en de zoon die fouten heeft gemaakt. Het was mooi om te horen dat de kinderen zich in de gevoelens van de vader en de zoons konden verplaatsen. Laura de goo-

chelaar kwam ook langs en had weer een mooie goocheltruc. Het was een prachtige viering! Nieuwsgierig geworden naar de gezinsvieringen? Kom ook een keertje langs!

De volgende gezinsviering is op Kerst-avond, 24 december om 18.30 uur en op 26 december om 10.30 uur is er Kindje wiegen.

Jolanda Hoogervorst

Zalencentrum de Bron heeft een vernieuwde benedenverdieping

In de zomermaanden is er door enkele ondernemingen en vele vrijwilligers hard gewerkt om de ontmoetingsruimte in de Bron aan te passen en te vernieuwen. Er is een moderne

en eigentijdse ruimte ontstaan die veel positieve reacties ontlokt bij personeel, bezoekers en kerkgangers. Het bestuur van Stichting de Bron is erg blij met het resultaat van deze verbouwing. Op vrij-

dag 11 oktober is de vernieuwde ruimte door wethouder G.J. Schotanus officieel heropend. Kom gerust eens een kijkje nemen in de Bron om te zien hoe het veranderd is.

Erna Teule

Boekenmarkt in de Goede Herderkerk

Het team van "Braderie-Boekenmarkt Goede Bron" organiseert dit jaar op 8 en 9 november de 'Boekenmarkt' in de Goede Herderkerk. We maken u nu alvast attent op dit evenement, zo heeft u ruim de tijd om de boekenkast door te kijken om te zien wat er weg kan. We hopen dat u ons weer voorziet van goede boeken, die we kunnen verkopen op deze gezellige markt. Ik kan me wel voorstellen dat u allang een keer de kast heeft opgeruimd en dus geen boeken meer over heeft. Wilt u dan eens vragen bij uw familie, vrienden en burens? Misschien kunnen zij wel boeken aan ons schenken.

Jacqueline Christiaanse

Iedereen is welkom in de kerk...CRÈCHE

Daar staan we natuurlijk allemaal achter. Zeker is iedereen welkom in de kerk, groot en klein. Iedereen mag er zijn. Echter is het niet altijd praktisch. Vooral als kinderen nog heel klein zijn. Die hebben het nodig om te bewegen, die hebben in hun ogen zinnigere dingen te melden dan degene die vooraan aan het praten is. Zeker voor ouders

kan dat hen in ongemakkelijke situaties brengen. Daarom willen we een crèche opzetten in de Bonifaciuskerk. Er zijn enkele moeders, die beschikbaar zijn om op de allerkleinsten te passen, terwijl hun ouders kunnen meevieren met de geloofsgemeenschap. Vooralsnog willen we dit maandelijks aanbieden en wel op de derde zondagen van de

maand. Iedereen is van harte welkom in de kerk en zeker u als ouders met uw kinderen! Mocht u zelf ook eens in de zoveel tijd de crèche willen verzorgen, meld u zich dan aan bij mij. We starten op zondag 17 november a.s. om 9.30 uur.

Pastor Lâm

Start voorbereidingen Eerste Heilige Communie (EHC)



Nu het schooljaar weer begonnen is, start ook de voorbereiding voor de eerste communie weer op. In de Bron is de eerste heilige communieviering op 26 april 2020. In de Engelbewaarderskerk en de Bernarduskerk zal dit op 10 mei zijn en in de Bonifaciuskerk op 17 mei.

Voorafgaand aan de feestelijke eerste communieviering volgen de kinderen een voorbereidingstraject. Het com-

munietraject start in januari 2020. U kunt uw kind aanmelden tot 15 december a.s. door het digitale inschrijfformulier op de website van de parochie in te vullen: <https://www.heiligethomas.nl/sacramenten/eerste-heilige-communie>. Ook liggen er inschrijfformulieren achter in de kerken. U kunt het ingevulde formulier mailen naar of inleveren bij het secretariaat van uw parochiekern.

Mocht u meer willen weten dan kunt u ons altijd aanspreken. We horen u graag, u kunt uw vraag ook mailen naar s.zuidersma@heiligethomas.nl.

NB. De werkgroep eerste communie van de parochiekern Bonifacius bestaat momenteel uit één persoon. De kern Bonifacius is dringend op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden. Wilt u meehelpen bij dit belangrijke project in de parochie of meer informatie hierover? Neem dan contact op met Sjoerd Zuidersma via s.zuidersma@heiligethomas.nl.

De werkgroepen eerste heilige communie

Doopvieringen

De doopvieringen voor kinderen in parochie H. Thomas voor de komende tijd zijn:

- 24 november in de Hazerswoudse kernen;
- 1 december in de Bonifaciuskerk;
- 15 december in De Bron;
- 26 januari in de Hazerswoudse kernen;
- 26 januari in de Bonifaciuskerk.

Voorafgaand aan de doopviering worden er 2 doopvoorbereidingsavonden gehouden. Op de website www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel kunt u meer lezen over het laten dopen van een kind en worden alle doopdata voor dit werkjaar vermeld. U kunt er ook een aanmeldingsformulier downloaden.

Doop volwassenen:

Niet alleen kinderen kunnen gedoopt worden, maar ook volwassenen kunnen dit sacrament ontvangen.

Zij volgen een speciaal traject. Informatie hierover is te vinden op de website www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen



Metanoia: her-start

We zijn weer een nieuw jaar begonnen. Vorig jaar lukte het ons helaas niet om op een geschikte dag samen te komen met de meesten van ons. Dit jaar geeft weer nieuwe kansen en mogelijkheden. Voor dit kalenderjaar staat op het programma: *Duik in de wereld van geheugenverlies*. In november gaan we daar over spreken met elkaar en zullen we, als het goed gaat, ook in gesprek kunnen met iemand die

ons daar meer over weet te vertellen. Dan gaan we in december proberen iets te betekenen voor deze mensen. Ik heb al wel een idee wat we kunnen doen, maar ik daag jullie uit om zelf iets te bedenken wat we kunnen doen in de decembermaand voor mensen met geheugenverlies (zoals dementie). De eerste avond zal zijn op *vrijdag 22 november om 19.30 uur* op de zolder van het parochiecentrum van de HH.

Engelbewaarders in Hazerswoude-Dorp. Zoals jullie dat gewend zijn, zal ik voor de inwendige mens zorgen. Nemen jullie de gezelligheid en wat geestdrift mee, dan gaat dat helemaal goed komen. Laat je het mij even weten als je komt?! Ik heb Whatsapp hoor ^_^

Pastor Lâm (06-22087370)
lt.nguyen@heilighethomas.nl

Aanmelden voor het Vormsel 2020

Kinderen die in 2015 of eerder hun eerste heilige communie hebben gedaan kunnen het sacrament van het vormsel ontvangen. De datum van het Vormsel is komend jaar zondag 21 juni 2020. De voorbereiding op het sacrament van het vormsel begint in januari 2020. U kunt uw kind aanmelden tot 15 december a.s. door het digitale inschrijfformulier op de website van de parochie in te vullen: <https://www.heiligethomas.nl/sacramenten/vormsel>.

Het ingevulde formulier graag mailen naar: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl. U kunt het aanmeldingsformulier ook opsturen naar het centraal secretariaat: Paradijslaan 6, 2405 CC, Alphen aan den Rijn.

'Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met één van de leden van de werkgroep. De vormselwerkgroep bestaat uit Liesbeth Edixhoven, Alie de

Man, Petra Noordermeer en Sjoerd Zuidersma (s.zuidersma@heilighethomas.nl of 06 22086108).

Namens de vormselwerkgroep,
Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker



Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: www.heiligethomas.nl

Pastoraal team

Pastoor Ruud Visser

r.visser@heilighethomas.nl, tel. 06 20618148

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

lt.nguyen@heilighethomas.nl, tel. 06 22087370

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma

s.zuidersma@heilighethomas.nl, tel. 06 22086108

Secretaris pastoraal team

pastoraalteam@heilighethomas.nl

Parochiebestuur

Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, e-mail: secretaris@heilighethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

Betalingen

Rabo, rekeningnr. NL42 RABO 0301 6015 93

t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

Centraal secretariaat

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 0172-475975, centraalsecretariaat@heilighethomas.nl

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

pci@heilighethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 12 december 2019.

Kopij uiterlijk 29 november 2019 digitaal aanleveren bij de redactie. Kopij-adres: redactieparochieblad@heilighethomas.nl

Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de betreffende parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint