



## Het paasmysterie = gaan waar geen wegen gaan...

Het is jaren geleden dat ik voor het eerst in contact kwam met een soortgelijk plaatje als hiernaast. Dit soort afbeeldingen worden stereogrammen genoemd. Op het eerste gezicht ziet het er uit als abstracte kunst. Echter vraagt het van de kijker om er op een bepaalde wijze naar te kijken, opdat het *werkelijke* beeld (dat verborgen zit achter dit beeld) zichtbaar wordt. Als je voorbij het oppervlakkige beeld kan kijken, dan gaat er een nieuwe wereld open. Letterlijk en figuurlijk. Niet alleen zie je de afbeelding waar het echt om gaat, maar je ziet het zelfs in 3D! Een extra dimensie, die niet te zien was, maar die er altijd al was geweest. Recht voor onze neus! In de loop der tijd heb ik deze manier van kijken onder de knie proberen te krijgen en nu lukt het mij in een paar seconden om het beeld te kunnen zien. Nog steeds kan ik enorm genieten van deze verborgen wereld. Telkens weer blijf ik me verwonderen over de pracht van dit soort afbeeldingen.

Eigenlijk is dit ook zo met het paasmysterie voor ons als mensen. Wat we zien aan de oppervlakte is een persoon die aan het kruis gestorven is en begraven. Zo gaat het nu eenmaal met ons mensen. Een mens begint met het leven en eindigt met de dood. Maar met Christus is er nog een andere dimensie, een andere weg mogelijk: het leven na de dood met God. Een dimensie die in eerste instantie niet te zien is, maar met Zijn ogen kunnen we het zien. Als we ons er in oefenen om dat te zien, zal het ons ook steeds beter lukken om Zijn aanwezigheid te zien in ons bestaan. Het is en blijft lastig om het mysterie van Pasen te ervaren, laat staan te begrijpen. Dat wil daarmee nog niet zeggen dat een leven na dit leven niet bestaat. Jezus heeft ons dat mogelijk gemaakt. Ons laten zien dat het licht sterker is dan de nacht. Dat er altijd hoop is met Hem in ons bestaan. Daarom is Jezus die weg gegaan,

een weg van ultieme liefde. Hij ging een weg, waar geen wegen gingen: vertrouwend in en op God. Pasen is een groot mysterie van ons geloof. Niet voor niets dat Pasen hét feest voor ons christenen is en daarna pas kerstmis. Pasen, het feest van de verrijzenis wordt daarom eigen-



lijk elk weekend weer gevierd als we samenkomen in onze kerken. Aan het begin van de viering op de tweede zondag van de veertigdagentijd werd er het lied gezongen: 'door de wereld gaat een woord'. Het was passend aangezien vanwege het Woord wij samenkomen, vanwege God die ons samenbrengt. Dit in tegenstelling tot het virus dat nu in de wereld rondgaat. Door de wereld gaat een virus en het drijft de mensen uiteen. Het dwingt mensen

zelfs in isolatie voor bepaalde tijd. Daar tegenover mag het Woord van God staan dat altijd, door alle eeuwen heen, in welke omstandigheid dan ook, mensen tot elkaar wil brengen. Mensen wil verbinden met elkaar en met God. Dat is uiteindelijk de basis van het paasmysterie.

En wij? Elk jaar vieren we Pasen en hebben we een aantal dagen vrij. Is dat voor ons de enige impact van Pasen? Hopelijk mag het ons aanzetten om wegen op te gaan waar geen wegen gaan. Om op onze eigen manier handen en voeten te geven aan die blijde boodschap waar Jezus zijn leven voor gegeven heeft. Om wegen van liefde en verbondenheid te bewandelen. Ik wens u dan ook mede namens mijn collegae een zalig en gezegend Pasen toe.

*Wat is het beeld dat u zou kunnen zien achter bovenstaand plaatje? Het is het beeld van Jezus aan het kruis met de twee die met Hem gekruisigd worden. Bij Jezus staat de soldaat die een lans in zijn zij steekt. Ziet u het al? Gaan waar geen wegen gaan kan net zo moeilijk zijn als zien wat er ogenschijnlijk niet is...*

### Beste parochiaan, beste lezer,

De opmaak van dit nummer van ons blad was al voltooid, toen de verscherpte maatregelen tegen een verdere uitbraak van het coronavirus afkwamen.

Deze hielden ook een beperking in van kerkelijke activiteiten, zoals liturgievieringen, catechetische bijeenkomsten, grootschalige vergaderingen, koorrepetities, sobere maaltijden. In een deel van de artikelen van ons parochieblad is het wegvallen van parochiële activiteiten alsnog verwerkt, in een groot

deel echter niet. Wij vragen u: met deze kennis van zaken de berichten in ons parochieblad te lezen, en daarnaast de website van onze parochie – [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl) – in de gaten te houden. Hierop kunt u de actuele informatie vinden over de activiteiten in de parochie. Voorlopig gelden de beperkende maatregelen tot 31 maart as.; nadere informatie volgt via de website van de parochie.

De redactie

## Vanuit het parochiebestuur

Het parochiebestuur kwam bijeen op 6 februari en 5 maart 2020. Hierbij weer de samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en besluiten.

- Op 5 maart kwamen drie bestuursleden van de PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze parochie op bezoek. PCI-en zijn de opvolgers van de vroegere armbesturen. De PCI valt direct onder de bisschop (dit ook vanwege het waarborgen van de privacy) en is een zelfstandige organisatie binnen de RK-kerk en kan de helpende hand bieden dichtbij (eerste hulp), maar ook veraf. Het eerste gebeurt vaak in samenwerking met de parochiële diaconie, het laatste vaak samen met de DCI (Diocesane Caritas Instelling). De DCI is een instelling die te vergelijken is met de PCI, maar dan bisdom-breed. De bestuursleden vertelden over het beleidsplan 2020-2024 en hebben ons bijgepraat over o.a. het rooster van aftreden van de bestuursleden. Onze PCI heeft 7 bestuursleden. Pastor Lâm is adviserend lid vanuit het pastoraal team. Pastor Lâm heeft 'Diaconie' in zijn portefeuille.
- Onze parochie werkt weer mee aan de organisatie van de 'Viering aan het Meer' op 7 juni. Pastor Zuidersma is contactpersoon.
- Het parochiebestuur is akkoord om mee te werken aan een kampweekend voor katholieke jongeren op de Veluwe. Ook een aantal andere pa-

rochies in Zuid-Holland doen hieraan mee.

- In de vergadering van 6 februari is de rapportage van de canonieke visitatie van 29 oktober jl. besproken. Bij zo'n visitatie komt een vicaris, namens de bisschop, een dag lang op bezoek bij de parochie en kijkt dan naar het reilen en zeilen van de parochie. Overdag keek de vicaris naar de pastorale kant en 's avonds naar de bestuurlijke kant. Punten van aandacht uit het rapport: afnemende inkomsten, terugloop aan vrijwilligers/kerkbezoek/ eerste communies/aantal vormelingen/aantal dopelingen. De vicaris vraagt van ons om hierop te acteren. Ook punt van aandacht is het beleid rondom gebouwen. In ons lopende visietraject komen de meeste zaken aan de orde en gaan we hierop beleid maken.
- Het parochiebestuur heeft besloten de Jozefzaal (bij de Bonifaciuskerk) alleen te verhuren aan parochianen. Dit heeft onder andere te maken met de aanwezige vergunningen.
- Het parochiebestuur gaat akkoord met het opzetten van een projectkoor. Als er voldoende leden zijn (minimaal 12) gaat een kerkmusicus hiermee aan de slag.
- Er zijn wederom personen die als vrijwilliger aan de slag willen. Een van hen heeft kennis van bouwzaken.

- Het parochiebestuur heeft in principe besloten om te bekijken of er voor alles wat met ICT te maken heeft een onderhoudscontract aangegaan kan worden met een ICT-bedrijf.
- Aan het Bisdom is gevraagd akkoord te gaan met een 2e termijn voor penningmeester Hans Lapidaire. Zijn 1e termijn verloopt per 1 juni as.
- Op 21 februari heeft het parochiebestuur en het pastoraal team weer een visiebijeenkomst gehad o.l.v. Henk van Hout. We hopen dat we dit traject rond de zomervakantie kunnen afronden. In het najaar gaan we met de kernen afzonderlijk hierover in gesprek.
- Het parochiebestuur constateert dat de berichten op de website van de parochie niet altijd actueel zijn en onderneemt actie hierop.
- Op 6 maart hebben we gesproken over de voortgang m.b.t. het leegstaande klooster aan de Rijndijk. We besluiten dit vooral in samenhang te zien met onze toekomstige visie op gebouwen. Een oplossing op korte termijn is daardoor niet mogelijk. We gaan dan ook op een rij zetten wat er nodig is om het gebouw voor verder verval te behoeden en gaan dat ook laten uitvoeren.

*Het parochiebestuur*

## Gevolgen van het coronavirus voor de parochie

Om de gevolgen van het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie de parochies in Nederland gevraagd om voorlopig in de kerk en in de parochiële gebouwen geen grootschalige bijeenkomsten te houden. Dat geldt voor de liturgievieringen op zaterdagavond en de zondagmorgen,

voor catechetische bijeenkomsten, voor grote vergaderingen, voor bijeenkomsten met jeugd en jongeren, voor het houden van een sobere maaltijd, voor koorrepetities. Gehoor gevend aan het verzoek van de Nederlandse bisschoppen zullen al deze activiteiten in de parochie H. Thomas tot voorlopig eind maart geen doorgang vinden. Ook

in de huizen voor ouderen zullen de gebruikelijke katholieke vieringen door de week voorlopig komen te vervallen. De aangegeven maatregelen gelden in ieder geval tot 31 maart as.; daarna komt er een vervolgbericht, afhankelijk van de stand van zaken aangaande het coronavirus op dat moment.

*Pastoor R. Visser*

## Openstelling van de kerkgebouwen van de parochie H. Thomas in de weekenden gedurende de tijd dat er beperkende maatregelen van kracht zijn

Hoewel er tijdens deze periode van beperkende maatregelen geen liturgievieringen in het weekend zijn, zullen de deuren van onze kerkgebouwen op zaterdagavond en zondagmorgen op de gebruikelijke tijden geopend zijn. Een ieder kan dan naar binnen voor een moment van bezinning, van stilte en rust. Men kan kaarsje aansteken en voor een ogenblik plaatsnemen in de kerk. Er is ruimte voor gebed, voor de teksten van de Schriftlezing van die dag; deze liggen klaar om gelezen te worden, en er is een boekje met gebeden.

De tijden zijn:

*Bonifaciuskerk:* zaterdagavond 18.30 – 19.30 uur,

zondagmorgen 9.30 – 11.00 uur

*de Bron:* zondagmorgen 10.30 – 12.00 uur

*Engelbewaarders:* zondagmorgen 9.30 – 11.00 uur

*Bernarduskerk:* zondagmorgen 10.30 – 12.00 uur

Er zal bij elke openstelling zo mogelijk ook een pastor aanwezig zijn. De bisschoppen wijzen ook op de mogelijkheid om thuis op zondag via de televisie de Eucharistieviering te volgen, vanaf 10.00 uur op NPO2 of via radio Maria om 9.00 uur.

*Pastoraal team*

## De bisschoppen vragen de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

*God, toevlucht in onze nood,  
kracht in onze vertwijfeling en angst,  
vertrouwing in ziekte en lijden.  
Wees ons, uw volk, nabij en genadig  
nu wij allen de gevolgen ondervinden  
van het uitgebroken corona-virus.  
Wees een Beschermmer voor hen  
die dit virus hebben opgelopen,  
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.  
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus  
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.  
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn*

*in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,  
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk  
ten dienste van heel de samenleving.  
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons  
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons  
bestaan ervaren.  
Versterk ons geloof en onze hoop  
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven  
aan uw vaderlijke voorzienigheid.  
Door Christus onze Heer.  
Amen.*

## Pastorie/klooster Rijndijk: stand van zaken maart 2020

Nadat de laatste bewoners van de pastorie aan de Rijndijk, de paters Karmelieten, in 2007 vertrokken, besloot het parochiebestuur pastorie en tuin te gaan verkopen. Dit paste ook in de lijn van het bisdom om gebouwen die niet direct noodzakelijk zijn voor de eredienst af te stoten.

Inmiddels schrijven we 2020 en is er een nieuwe situatie ontstaan. Door de jaren heen is de gang van zaken door velen van u met belangstelling, met argusogen of misschien wel met irritatie gevolgd. Er is ook veel gebeurd door de jaren heen, en we moeten verder.

De situatie op dit moment: per 31 december 2019 is de overeenkomst met Woonwens Wonen ontbonden. Het parochiebestuur wil zich nu, samen met de parochianen, beraden hoe nu verder. Er ligt ook een aanbod van de Stichting Scheepjeskerk; deze Stichting heeft al langer geleden een plan bij het parochiebestuur neergelegd om de pastorie, niet voor eigen gewin, aan te kopen, te ontwikkelen voor de parochie in een concept waar de parochie mogelijk inkomsten uit kan krijgen.

Nadat de gemeenteraad in 2018 niet instemde met de plannen voor pastorie en tuin, ingediend door Woonwens Wonen, bleef het noodzakelijkerwijs stil bij het parochiebestuur. Woonwens Wonen was immers aan zet. Wel meldde zich een groep verontruste parochianen. Daar is ook een aantal keren mee gesproken. Vanuit deze groep hebben drie mensen met twee leden van het parochiebestuur een Visie op de kern geschreven. In deze Visie spreken zij met elkaar uit hoe we kerk kunnen en willen zijn in de toekomst, zeg maar in 2030.

Het spreken over de gebouwen past ook in die visie, maar is daarin niet altijd doorslaggevend. Gebouwen kunnen in vele opzichten een blok aan het been zijn. Een belangrijker probleem voor het ontwikkelen van deze visie is dat het aantal betrokken parochianen zeker niet toeneemt.

Hoe nu verder? Wat de pastorie naast de Bernarduskerk betreft moeten we al dan niet met de groep van bewogen vrijwilligers het gebouw wind- en waterdicht houden. Zoals uiteindelijk in al die

jaren van leegstand is gebeurd. Maar we willen verder en dat kost tijd. Er komt een denkgroep over de gebouwen. Dit wordt een kleine kerngroep die advies geeft aan het parochiebestuur, waarbij ook de parochianen geraadpleegd zullen worden. Dit advies moet passen in de visie-vorming over wat kort gezegd: geloven en kerk zijn in de parochie H. Thomas in 2030.

Hoe geven we het geloof handen en voeten en welke gebouwen zijn daarbij nodig? Welke mensen voelen zich nog zo bij de parochie betrokken dat zij tijd en energie willen steken om mee te denken? Hoe geven we vorm aan geloven en kerk-zijn in de parochie H. Thomas, en wat betekent dat voor de parochiekern H. Michael en H. Bernardus?

*“Laten we hopen dat daar waar nu nog geen wegen gaan nieuwe wegen zullen ontstaan.” (Liturgie nieuwjaarsviering 2020).*

*Het parochiebestuur*

## Kerkebalans

Bij het vorige parochieblad kreeg u een brief met de vraag om de parochie financieel te steunen. Gelukkig hebben velen van u gehoor gegeven aan onze vraag en toezeggingen gedaan of een bijdrage overgemaakt. Hartelijk dank hiervoor. Maar we zijn er nog niet, er zijn trouwe gevers van wie wij nog geen toezegging of een bijdrage voor dit jaar hebben ontvangen. Daarom deze herinnering met de vraag om een toezegging te doen of

een bijdrage naar de parochie over te maken. Dit willen wij ook vragen aan de lezers van het parochieblad die nog niet meededen aan de actie Kerkebalans. In het vorige parochieblad kon u ook lezen waar uw geld voor nodig is. Nu zult u dat parochieblad niet meer hebben, maar op de website van de parochie kunt u altijd alle uitgaven van het parochieblad lezen. En als u niet meer weet naar welke rekening u uw bijdrage over moet maken, kunt u dat rekening-

nummer vinden in de colofons bij de diverse parochiekernen. **Actie Kerkebalans** Toezeggingen kunt u mailen naar [Kerkebijdragen@heilige-thomas.nl](mailto:Kerkebijdragen@heilige-thomas.nl). Vermeld daar dan uw naam en adres bij. We blijven dit jaar bij het thema: “Geef om uw kerk” en geef voor uw kerk.

*Tineke Heemskerk-de Boer,  
secretaris parochiebestuur*



## Liturgie de komende tijd

### Boetevieringen

Deze vinden plaats in de kapel van het Anker op 27 maart om 9.30 uur en op 28 maart om 19.00 uur in de Bonifaciuskerk en in de Engelbewaarderskerk.

### Presentatie eerste communicanten

Zondag 22 maart, in de viering van 9.30 uur in de Bonifaciuskerk, presenteren de kinderen van de parochiekern Bonifacius zich, die 17 mei hun eerste communie doen.

### Presentatie vormelingen

Zondag 29 maart zullen in de viering van 11.00 uur in de benedenzaal van de Bron de jongeren uit de gehele parochie, die op zaterdag 20 juni het sacrament van het Vormsel gaan ontvangen, zich presenteren.

### Vesperviering

De laatste van de 3 verspervieringen in de vastentijd is op woensdag 1 april om 19.30 uur in de Bonifaciuskerk.

### Palmzondag

Het weekend van 4 en 5 april staat in het teken van Palmzondag. Dan vieren we in alle parochiekernen de intocht van Jezus in Jeruzalem, met tevens palmwijding, waarmee de Goede Week zal starten. Op Palmzondag is er om 9.30 uur een eucharistieviering in de Bonifaciuskerk. Kinderen zullen er een rondgang maken met versierde palmpaasstocken. Om 9.30 uur is er een palmpaasgezinsviering in de Engelbewaarderskerk. Dit gebeurt ook om 11.00 uur in de Bernarduskerk.

In de Bron is er een palmpaasviering met kinderwoorddienst om 11.00 uur. De kinderen worden om 10.30 uur verwacht. Aan de kinderen wordt gevraagd om op zaterdag 4 april aanwezig te zijn in de Bron om alvast palmpaasstocken te maken. Ook hier zullen de kinderen op Palmzondag een rondgang door de kerk maken.

### Goede Week: van 6 t/m 11 april

- Maandag- dinsdag- en woensdagavond in de Goede Week zijn er in de Bron om 19.30 uur korte gebeds- en meditatiemomenten; deze worden gezamenlijk met de mensen van de PKN-gemeente 'Goede Bron' gehouden.
- De drie dagen van Pasen – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake – worden gevierd in de Bonifaciuskerk en de Bernarduskerk; de eerste twee dagen om 19.30 uur en op paaszaterdag om 21.00 uur.
- Op Goede Vrijdag is er om 9.30 uur in Het Anker een viering van het gedenken het lijden en sterven van Chris-

tus; om 10.00 uur is in de Bonifaciuskerk een kinderkruisweg; om 15.00 uur is er zowel in de Bonifaciuskerk als in de Bron de kruisweg. In de Engelbewaarderskerk is om 15.00 uur een viering voor alle leeftijden: 'Het Kruispunt'. 's Avonds is er naast de vieringen in de Bonifaciuskerk en in de Bernarduskerk om 19.30 uur in de Bron een oecumenische viering van Goede Vrijdag; daarna volgt er in de Bron de Goede Vrijdagwake.

- Naast de Paaswakes om 21.00 uur in zowel de Bonifaciuskerk als de Bernarduskerk zijn er op paaszaterdagavond familievieringen in de Bron en in de Engelbewaarderskerk. Beide vieringen beginnen om 19.00 uur.

### Paasmorgen: 12 april

In alle vier kerken van de parochie is op Paasmorgen een Eucharistieviering op de gebruikelijke tijd van de zondag. In de Bonifaciuskerk is er bovendien om 11.30 uur een Paasviering voor de kinderen en hun ouders.

### Tweede Paasdag

Op deze dag is er voor alle parochiekernen een eucharistieviering en wel om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk.

### Eerste communievieringen

Zondag 3 mei vindt in de Bron om 11.00 uur de viering van de eerste communie plaats. Zondag 10 mei is er een eerste communieviering in de Engelbewaarderskerk om 9.00 uur en om 11.30 uur in de Bernarduskerk. Zondag 17 mei om 10.30 uur is die viering in de Bonifaciuskerk.

### Kinderwoorddiensten in de Bron

Deze zijn op de zondagen 26 april en 10 mei.

### Hemelvaartsdag

Donderdag 21 mei is er om 9.30 uur een eucharistieviering in de Bonifaciuskerk. Tijdens deze viering wordt aan twee mensen het H. Vormsel toegediend. Om 10.00 uur is er ook een viering in het weiland bij de familie van Vliet, Hondsdijk 25 in Koudekerk aan den Rijn.

### Rozenkransgebed

Een overzicht met de plaatsen, de data en de tijden staat elders in dit blad.

Een goede voorbereiding op Pasen gewenst met aansluitend Zalig Pasen.

Gerard Ammerlaan

## Gaan waar geen wegen gaan: de weg naar Pasen

### De Goede Week in De Bron

De week tussen Palmzondag en Pasen, de Goede Week, staat in het teken van de weg die Jezus is gegaan uit liefde voor alle mensen. De Mensenzoon die ging waar geen wegen gaan; zich offerde voor ons door het geven van Zijn eigen leven! Een week om stil te staan en dankbaar te zijn. Parochianen en protestanten ontmoeten elkaar in bezinning en gaan gezamenlijk de weg naar het hoogfeest van Pasen: de opstanding uit de dood. Op maandag 6, dinsdag 7 (beide dagen in de bovenzaal) en woensdag 8

april (in de benedenzaal) bent u van harte welkom bij de gebedsmomenten. Deze korte vieringen worden voorgedaan door gebedsleiders van de parochie en de protestantse gemeente en beginnen om 19.30 uur.

Deze vieringen sluiten aan bij de viering van de protestantse gemeente op Witte Donderdag, aanvang 19.30 uur, waarbij ook parochianen van harte welkom zijn, en bij de oecumenische Goede Vrijdagviering, eveneens om 19.30 uur.

Na de viering van Goede Vrijdag begint de wake om 21.15 uur tot de volgende morgen ca. 8.30 uur: een hele nacht van creativiteit, bezinning en voorbe-

reiding op Pasen onder de bezielende leiding van pastores van parochie en de protestante gemeente. Deze wake heeft als thema: 'Wake up call' en ook hierbij bent u van harte welkom. Aan u de keuze om de hele nacht, dan wel een gedeelte ervan mee te beleven. U leest hier meer over in dit blad, in de flyers en op de website.

De vieringen op Paaszaterdag en Pasen worden in de eigen gemeenschap gevierd.

'Zalig Pasen' gewenst,

Annemiek Plompen-Huibers  
en Marian Bouterse-van Haaren,  
oec. coördinatoren

## Thema avond-zorg(en) voor de schepping

Donderdag 14 mei, 20.00 uur, Het Anker, Hazerswoude-Rijndijk

Op donderdagavond 14 mei is er een gesprek in de parochie over een actueel thema: 'zorg(en) voor de schepping'. Paus Franciscus vraagt in zijn boeken en preken vaak aandacht voor de aarde en het milieu. Ook in de media komt klimaatsverandering en duurzaamheid vaak aan bod. Op 14 mei komt drs. Jan Maasen, medewerker diaconie en missiesecretaris van het bisdom Rotterdam, naar onze parochie. We zullen ons bezinnen op de verhouding tussen God, natuur en mens.

Wanneer het onderwerp je interesse heeft, je bent van harte welkom. Meldt



je alvast aan via: volwassenencatechese@heiligethomas.nl. Via de nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden over de exacte invulling van de avond. Het belooft een boeiende avond te worden, fijn als je/u erbij bent!

*De werkgroep volwassenencatechese*

## Vraag & Aanbod

Zaterdag 4 april

Het is al jarenlang een goede gewoonte dat de werkgroep Diaconie van de Thomas meewerkt aan een inzameling voor Vraag & Aanbod internationaal. Misschien heeft u nog iets in de schuur van gereedschap wat u niet meer gebruikt of nog een oude naaimachine van oma op zolder. Ook rolstoelen en lakens zijn zeer welkom.

Het inzamelen en verzendklaar maken van gereedschap, apparaten en allerlei andere goederen voor projecten in



Afrika, hebben er voor gezorgd dat veel mensen daar weer extra kansen hebben gekregen om hun levensomstandigheden te verbeteren. Daarom ook dit jaar weer de jaarlijkse inzameling van gereedschap voor de Derde Wereld.

Zaterdag 4 april van 10.00 tot 12.00 uur kunt u uw spullen inleveren bij mevrouw Van Zwieten, Dorpsstraat 295A, Hazerswoude-Dorp en van 10.00 tot 11.00 uur bij de pastorie bij de Bonifaciuskerk. Bea van Zeijl email: bvanzeijl@telfort.nl en Tineke Heemskerk fam. heemskerk@planet.nl

*De werkgroep diaconie van de parochie*

## Spaanse en Poolse leesboeken gevraagd

In Alphen aan den Rijn zijn twee gevangenis, waarvan een aan de Eikenlaan. Een zeer groot gebouw waarin voornamelijk kortgestraften wonen. Aan de Maatschapslaan is de Geniepoort, daar wonen veelal langgestraften of mensen die b.v. in een traject van afwachting van veroordeling of hoger beroep zitten. Er wonen mannen uit diverse landen o.a. Pools- en Spaanssprekende mannen. Voor deze niet of weinig Nederlandssprekende mannen zou de pastor graag wat boeken in de bibliotheek willen hebben. Dus als u wat Poolse of Spaanse leesboeken heeft dan zijn ze zeer welkom. Lever de boeken in bij het secretariaat van uw parochiekeren dan zorgen wij dat de boeken op de goede plaats komen. Nu zullen Pools of Spaanssprekende mensen niet altijd het parochieblad lezen, maar misschien kent u in uw omgeving iemand aan wie u deze vraag over boeken kunt stellen dan komt het misschien op gang en kan pastor Geert Rozema de mannen boeken uitlenen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

*Pastor Lâm en Tineke Heemskerk*



## Biechtgelegenheid voor Pasen

Hoewel er het gehele jaar door de mogelijkheid is om een persoonlijke biecht te spreken – dat kan na een telefonisch verzoek ook thuis gebeuren – is de tijd vóór Pasen bij uitstek een periode om dit sacrament van boete en verzoening te ontvangen. Het is immers een tijd van inkeer en ommekeer. Er is in Alphen aan den Rijn, in Hazerswoude-Rijndijk en in Hazerswoude-Dorp gelegenheid om mee te doen aan een boeteviering. Zie hiervoor het rooster van vieringen op de middenpagina van dit nummer van ons parochieblad. Daarenboven wordt er de gelegenheid voor een persoonlijk biecht gegeven in de St. Bonifaciuskerk op vrijdag 3 april as. tussen 17.00 en 18.30 uur.

## Vastenactieproject

In 2020 is er voor gekozen om ons als parochie in te zetten voor het vastenactieproject: "werken aan je toekomst". Het is van belang dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen gaan, maar dat zij ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Hiermee vergroten zij hun kansen op werk, waarmee zij een redelijk inkomen kunnen verdienen.

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.

Vastenactie wil er voor zorgen dat meer jongeren naar school kunnen en

een opleiding kunnen doen om een vak te leren.

Dit helpt de jongeren echt! Sommige mensen in Zambia verdienen hooguit € 100,- per jaar. Dit betekent dat zij maximaal € 8,30 per maand verdienen. Door een opleiding te volgen kan dit bedrag verhoogd worden naar een bedrag tussen € 20,- en € 50,-.

Gedurende de vastentijd zullen we als parochie geld inzamelen voor dit project.

Help mee en doe een gift. Dat kan onder andere via bankrekening NL36INGB0006192337 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. "Vastenactie Werken aan je toekomst"

*Namens de MOV, Alexandra Rijdsdijk*

## Goede Vrijdagwake: Wake up call

Het is al weer enkele jaren dat er een oecumenische Goede Vrijdagwake gehouden wordt in de Bron. Dit jaar zal het eveneens weer plaatsvinden van Goede Vrijdag 10 april (21.00 uur) tot Stille Zaterdag (7.30 uur). We zullen stilstaan bij het thema 'Ontmoeten'. Mensen ontmoeten Jezus die zijn kruisweg aflegt. Sommigen liepen met Hem deze weg mee. Anderen

waren toeschouwer van deze laatste weg van Jezus. Hoe ze ook langs de weg hebben gestaan, de ontmoeting met Jezus heeft ze geraakt. Laat je meenemen op deze weg naar Pasen. Laat je raken door de ontmoeting met Jezus in deze nacht. Speciaal voor de jongeren is er een apart jongerenprogramma. Voor iedereen is er wel iets te doen. Kom en ervaar het met ons mee.



Mocht je mee willen ontbijten laat het ons weten goedevrijdagwake@gmail.com of via mij of pastor Sjoerd. Let uiteraard ook op de flyer en poster.

Pastoraal werker Lâm

## Met de parochie op reis naar Cyprus

Al heel wat parochianen zijn in voorgaande jaren mee geweest op een parochiereis. Meestal gaat zo'n tocht naar plekken die in de geschiedenis van de Bijbel of van de Kerk een belangrijke rol hebben gespeeld. Ook dit jaar zal er een reis georganiseerd worden, en wel naar Cyprus. Op dat eiland is de apostel Paulus met zijn helper Barnabas tijdens zijn eerste zendingsreis geweest. Er zijn op Cyprus tal van Byzantijnse kloosters, en zelfs restanten van gotische kathedraalen uit de tijd van de kruistochten. Cyprus ligt op een bijzondere plek in de Middellandse Zee en kwam hierdoor onder invloed van verschillende culturen. De Britten waren daar de laatste vreemde mogendheid. In 1960 werd Cyprus onafhankelijk. In 1974 kwam er scheidslijn tussen het Grieks en het Turks Cypriotische deel van het

eiland. Hoewel deze scheidslijn nog wel duidelijk aanwezig is, kan je tegenwoordig gelukkig beide delen bezoeken. Dat gaan we op deze reis dan ook doen, want er is in dit betrekkelijk kleine land enorm veel te zien en te beleven; en natuurlijk ruimen we ook tijd in voor rust en ontspanning.

Deze parochiereis naar Cyprus is van 6 t/m 13 oktober as. Er kunnen maximaal 34 deelnemers mee. De reissom – afhankelijk van hoeveel parochianen er meegaan – zal ongeveer € 1.500, -- bedragen; hier – en dat weten degenen die al eens eerder mee geweest zijn – is alles bij inbegrepen: de bus naar Schiphol, de lunches, entrees, fooien. Op zondagavond 5 april om 20.00 uur as. wordt er in de Jozefzaal aan de Paradijslaan in Alphen een informatiebijeenkomst over deze reis naar Cy-

prus gehouden. Dan worden ook de aanmeldingsformulieren verspreid. Als u belangstelling hebt, bent u deze avond van harte welkom. De aankondiging van deze parochiereis heeft al eerder gestaan in de nieuwsbrief die wekelijks in de eigen parochiekern verschijnt. Hierdoor zijn er al mensen die hun bezoek aan de avond hebben aangekondigd. Hebt u dat nog niet gedaan, en wilt u toch mee, dan is het raadzaam uw naam alvast te melden bij het centraal secretariaat van onze parochie (tel. 0172-475975 ma. t/m vr. 9.00-12.00 uur); want ook voor deze reis geldt: 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Graag zie ik u en eventuele medereizigers op zondagavond 5 april.

Ruud Visser, pastor

## Toeristisch Lourdes

Jaarlijks maakt Cats Reizen (uit Alphen a/d Rijn) een busreis naar Lourdes. Het is een reis met inhoud, betrokkenheid en natuur. Heeft u altijd al een wens, droom of verlangen om nog eens naar Lourdes te gaan? Alle informatie hierover is te lezen op de website [www.catsreizen.com](http://www.catsreizen.com).

## Bedevoarten naar Banneux

Binnenkort vinden de volgende bedevoarten plaats:

- Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 2 en zondag 3 mei 2020; Deze bedevaart wordt begeleid door pastor Blokland.
- Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 15 mei t/m dinsdag 19 mei 2020; Deze bedevaart wordt begeleid door pater dr. M. Lindeijer sj en diaken F.J. Vrijburg.
- Een ééndaagse bedevaart op zaterdag 6 juni 2020, begeleid door pastoor W.T.M. Kuipers.

Opgave en verdere informatie over het programma bij A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015- 3693148, e-mail: [paula\\_opstal@hotmail.com](mailto:paula_opstal@hotmail.com) of bij G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872, e-mail: [gerard.debruijn@planet.nl](mailto:gerard.debruijn@planet.nl). U kunt ook de website raadplegen: [www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl](http://www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl)



**Voor actuele informatie m.b.t. de ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus raadpleeg de website van de parochie [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl) of neem contact op met het secretariaat van uw parochiekern.**



## Hemelse koffie met...

Voor deze editie van hemelse koffie ben ik bij John Spruijt. U kent hem wellicht als dirigent van Cantu en het kinderkoor 'de Toekomst'. Vader van drie dochters en opa van drie kleinkinderen. Hij trok de volgende vragen:

### *Een hemels moment:*

"Hoe gek het ook klinkt, maar het overlijden van mijn vrouw Ivonne. Ik zie het als een verlossing uit haar lijden en ons meelijden met haar. Het hemelse zie ik in het rotsvaste vertrouwen van ons allen dat het goed zou komen. Zo is mijn vrouw ook rustig weggeleden. Tien jaar is zij ziek geweest. Na die jaren van mantelzorg voor haar heb ik zelf een hartaanval gehad. Ik moest het volhouden ondanks de voortekenen. Ondanks het verlies blijven mijn kinderen en ik blij in het leven staan. Ivonne leeft nog steeds voort en we praten nog steeds over haar."

### *Heb je ooit getwijfeld aan je geloof?*

Resoluut antwoord John: "Nee. Wel in de kerk, niet het geloof. Ik heb een tijdje aan 'kerkhoppen' gedaan. Het was een onrustige tijd. Onze kerk kan wat saai zijn, want je kunt de klok er op

gelijk zetten. Anderzijds kan het vaste ritme ook wel mooi zijn. Van binnen wil ik vernieuwen, nieuwe dingen onderzoeken. Ik ervaar dit gevoel als een prettige onrust. Ik heb nooit getwijfeld aan het geloof en heb respect voor elk geloof. Moeite heb ik waar het geloven zekerheid wordt. Ik heb veel aan het woord 'geloven'. Aan het instituut kerk heb ik wel getwijfeld. Er worden uitspraken gedaan waar ik het niet altijd mee eens ben. Ik voel me thuis in de katholieke kerk. Hier woon ik en ga ik naar de kerk. In het klein, in de parochie kunnen dingen soms anders 'uitgevoerd' worden.

### *Waar hoop je op in het leven?*

"Heel simpel gezegd is dat: dat ik gelukkig mag blijven zoals ik nu ben. Ik zit lekker in mijn vel en heb zin in het leven op deze wereld. De laatste twee jaren van Ivonne zijn zwaar geweest. Vervolgens de hartaanval, openhartoperatie en zelfs financiële problemen, die nu afgerond zijn, geeft mij het gevoel van bevrijding en maken dat ik nu beter in mijn vel zit. Het gaat goed met de (klein)kinderen en met mij; wat wil ik nog meer? Ik heb het gewoon hartstik-

ke naar mijn zin. Ik weet namelijk hoe het leven anders kan zijn, daarom ben ik tevreden."



### *Geloof, hoop en liefde; wat zegt hoop je?*

"Hoop is voor mij alles. Eigenlijk moet ik zeggen: eerst muziek en daarna hoop. Muziek geeft mij namelijk hoop. Er is het gezegde: als je hoop verliest dan is alles verloren. Hoop kan je overeind houden, ondanks alles wat je meegemaakt hebt. Hoop kan je steun geven. Zolang je hoop kan vinden, kan je volhouden. Ik ben wel realistisch en ga ook niet hopen tegen beter weten in. Zoals de revalidatie na mijn hartoperatie. Ik bleef hopen dat ik er bovenop zou komen en dat ik het in etappes moest doen. Zeker de moed en de hoop niet opgeven."

John, dank voor je openheid en dit aangename gesprek. Ik wens je alle goeds toe. Vooral dat muziek klank en kleur mogen blijven geven aan je leven.

Pastoraal werker Lâm

## SamenLoop voor Hoop

16 en 17 mei 2020 in park Rijnstroom

Nog even en het is weer zover dat we ons als parochie gaan inzetten voor de SamenLoop voor Hoop. Dit is een 24 uur durende wandelstafette waarmee we geld ophalen voor kankeronderzoek. Deze 24 uur staan symbool voor de voortdurende strijd die een kankerpatiënt moet leveren. Tijdens het evenement lopen deelnemers in teams en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand aan het wandelen is. Ondertussen zorgen indrukwekkende ceremonies, een gezellige braderie en veel activiteiten ervoor dat het voor zowel de bezoekers als de deelnemers een onvergetelijk evenement is. Tijdens de SamenLoop voor Hoop steunen we elkaar, staan we stil bij kanker en vieren we vooral het leven.

- De parochie Heilige Thomas doet mee tussen ca. 70 andere teams.
- De deelname kost 10 euro per persoon. U kunt zich aanmelden bij de contactpersonen.
- Kaarsenzakken kunnen worden gekocht (5 euro per stuk) bij de contactpersonen in de parochiekernen. Daarop kunt u uw herinneringen, wensen, tekeningen zetten t.a.v. of ter herinnering aan (ex)-kankerpatiënten. Deze moeten uiterlijk 14 mei

bij de contactpersonen zijn ingeleverd.

- Voor de kinderen wordt er op zondag 17 mei een kinderloop georganiseerd. Dit is een verkorte sponsorloop van 24 minuten. Ze beginnen om 10.00 uur met een warming-up, daarna gaan zij (begeleid door een ouder of school) 24 minuten lopen over het parcours.
- Ook kunt u zich aanmelden als eregast. Mensen die kanker hebben gehad of nog behandeld worden, noemen we eregasten. Als eregast loop je met je team mee met de openingsceremonie en word je de hele dag in de watten gelegd. Speciaal voor de eregasten wordt een ruimte ingericht waar zij gedurende het evenement kunnen ontspannen en waar zij verwend worden. Als u zich wilt aanmelden als eregast kunt u dit doorgeven aan Bea van Zeijl.

We hopen weer op een enthousiaste deelname van onze parochieleden. Vanaf 18 april liggen de intekenlijsten en de kaarsenzakken achter in de kerken. Ook staat er een collectebus waar u een gift in kan doen. Wilt u bij aanmelding aangeven welke tijd(en) u wilt lopen en hoeveel kaarsenzakken u eventueel wilt aanschaffen?



Tijdens de kaarsenceremonie (zaterdag 22.15-23.15 uur) kan er niet gewandeld worden.

Ons verzamelpunt is net als vorige keren een partytent, die bij de hoofdingang van Park Rijnstroom staat. In deze tent worden de houten hartjes opgehangen, die vol enthousiasme zijn gekocht en beschreven. Als u niet mee kunt wandelen, kunt u ons team ook steunen met een gift. Neem daartoe contact op met Bea van Zeijl, tel 06-53886067, bea@vanzeijl.nl of doe uw gift in de collectebus.

### *De contactpersonen in de parochiekernen zijn:*

Parochiekern De H. Geest, Marchien van de Sande, tel: 06-53594721, marchien@online.nl  
Parochiekern HH. Engelbewaarders: Carola Kerkvliet, tel. 0172-589369, carolak@telfort.nl  
Parochiekern H. Michael en H. Bernardus: Bea van Zeijl, tel 06-53886067, bea@vanzeijl.nl  
Parochiekern St. Bonifacius: Bea van Zeijl, tel 06-53886067, bea@vanzeijl.nl

Bea van Zeijl, coördinator

## Overzicht vieringen parochie heilige Thomas

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 21 mrt	4 <sup>e</sup> zondag Veertigdagentijd	19.00u Geen viering	
Zo 22 mrt	Zondag Laetare	09.30u Geen viering	11.00u Geen viering
Za 28 mrt	5 <sup>e</sup> zondag Veertigdagentijd	19.00u Geen viering	
Zo 29 mrt		09.30u Geen viering	11.00u Geen viering De presentatie van de vormelingen wordt verplaatst
Wo 1 april		19.30u Vesperviering	
Vr 3 april	Eerste Vrijdag	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Za 4 april	Palmzondag	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 5 april		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
6, 7 & 8 april			19.30 – 20.00u Gebedsmomenten
Do 9 april	Witte Donderdag	19.30u Eucharistieviering In Between	
Vr 10 april	Goede Vrijdag	10.00u Kinderkruisweg 15.00u Kruisweg Samenzang 19.30u Goede Vrijdagviering In Between	15.00u Kruismeditatie 19.30u Gebedsdienst Oecumenisch koor 21.15u Goede Vrijdagwake
Za 11 april	Paaswake	21.00u Paaswake In Between	19.00u Familieviering Jongerengastkoor
Zo 12 april	Paaszondag	9.30u Eucharistieviering Caeciliakoar 11.30u Paasviering voor kinderen	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Ma 13 april	Tweede Paasdag	10.30u Eucharistieviering Samenzang	Zie Bonifaciuskerk
Za 18 april	2 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Samenzang met cantor	
Zo 19 april		09.30u Eucharistieviering Samenzang	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 25 april	3 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 26 april		09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoar	11.00u Eucharistieviering Cantores Kinderwoorddienst
Vr 1 mei	Eerste vrijdag	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Za 2 mei	4 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 3 mei		09.30u Woord- en communieviering Samenzang	11.00u Eerste communieviering Bronzangertjes
Za 9 mei	5 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoar	
Zo 10 mei		09.30u Woord- en communieviering In Between	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Za 16 mei	6 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 17 mei		<b>11.00u</b> Eerste communieviering delegatie in Between	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Do 21 mei	Hemelvaart van de Heer	09.30u Eucharistieviering met Vormseltoediening Caeciliakoar	
Za 23 mei	7 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 24 mei	Pinksternoveen	09.30u Eucharistieviering Samenzang	<b>10.00u</b> Oecumenische viering Cantores en Cantorij Kinderwoorddienst



## van zaterdag 21 maart t/m zondag 24 mei 2020

HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster	Datum
		1Sam.16,1b.6-7.10-13a Joh.9,1-41	Za 21 mrt
09.30u Geen viering	11.00u Geen viering		Zo 22 mrt
19.00u Geen viering		Ez.37,12-14 Joh.11,1-45	Za 28 mrt
09.30u Geen viering	11.00u Geen viering		Zo 29 mrt
			Wo 1 april Vr 3 april
19.00u Eucharistieviering Cantors			Za 4 april
09.30u Gezinsviering Zang: Piet en Lia Moons	11.00u Familieviering Kinderkoor	Jes.50,4-7 Mt. 26,14-27,66	Zo 5 april
			6, 7 & 8 april Do 9 april
19.30u Zie Bernarduskerk	19.30u Eucharistieviering Cantu	Ex. 12,1-8.11-14 Joh.13,1-15	
15.00u Kinderkruisweg 19.30 u Zie Bernarduskerk	19.30u Goede Vrijdagviering St. Ceciliakoar	Jes.52,13-53,12 Joh.18,1-19,42	Vr 10 april
19.00u Familieviering Projectkoor	21.00u Paaswake Cantu	Gen.1,1-2,2; Ex.14, 15-15,1; Jes55,1-11 Mt. 28, 1-10	Za 11 april
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoar	11.00u Eucharistieviering Parochiekoar	Hand.10,34a.37-43 Joh. 20, 1-9	Zo 12 april
Zie Bonifaciuskerk	Zie Bonifaciuskerk	Hand.2,14.22-32 Mt.28,8-15	Ma 13 april
		Hand.2,42-47 Joh.20,19-31	Za 18 april
09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoar		Zo 19 april
		Hand.2,14.22-32 Lc.24, 13-35	Za 25 april
09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoar	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoar		Zo 26 april
			Vr 1 mei
19.00u Eucharistieviering Cantors		Hand.2,14a.36-41 Joh. 10, 1-10	Za 2 mei
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoar	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoar		Zo 3 mei
		Hand.6, 1-7 Joh. 14 1-12	Za 9 mei
<b>09.00u</b> Eerste communieviering Projectkoor	11.30u Eerste communieviering Kinderen		Zo 10 mei
		Hand.8,5-8.14-17 Joh. 14,15-21	Za 16 mei
09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Parochiekoar		Zo 17 mei
<b>10.00u</b> Weilandviering Fam. van Vliet, Hondsdijk 25 Koudekerk aan den Rijn	<b>10.00u.</b> Weilandviering Fam. van Vliet, Hondsdijk 25 Koudekerk aan den Rijn	Hand.1,1-11 Mt.28,16-20	Do 21 mei
			Za 23 mei
09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoar	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoar	Hand.1,12-14 Joh.17,1-11a	Zo 24 mei

## Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Zuidervaart	dinsdag	10.30 uur	17 maart, 31 maart, 14 april, 28 april en 12 mei
Oudshoorn	woensdag	11.00 uur	1 en 15 april
	zaterdag	11.00 uur	5 april Palmпасen, 2 mei
Driehoorne	donderdag	09.30 uur	elke week, ook op Witte Donderdag
	Goede Vrijdag	15.00 uur	10 april aangepaste tijd Kruisweg
Rhijndael	donderdag	10.00 uur	elke week
	vrijdag	19.00 uur	oecumenische weeksluiting
Het Anker	vrijdag	09.30 uur	elke week, 27 maart boeteviering
	Goede Vrijdag	09.30 uur	10 april Kruisweg
Driehof	Witte Donderdag	11.00 uur	9 april
	vrijdag	11.00 uur	elke week, geen viering op Goede Vrijdag
	vrijdag	19.00 uur	3 april, 1 mei weeksluiting
Rietveld	zaterdag	11.00 uur	4 april, 2 mei
Hooge Burch	zondag	11.00 uur	elke week
	Witte Donderdag	18.30 uur	9 april
	Goede Vrijdag	16.30 uur	10 april Vesper
	Stille Zaterdag	19.00 uur	11 april Paaswake
	Pasen	11.00 uur	12 april
			19 april m.m.v. zanggroep
			26 april m.m.v. Hooge Burch Inclusiekoor

## Rozenkransgebed in de maand mei

In de parochiekernen van parochie Heilige Thomas wordt in de maand mei, de Mariamaand, de rozenkrans gebeden. Onderstaand de juiste dagen en tijden.

HH. Engelbewaarderskerk	dinsdag	19.30 uur	5, 12, 19 en 26 mei
Het Anker	donderdag	19.00 uur	7, 14, en 28 mei
Bonifaciuskerk	donderdag	19.00 uur	7, 14 en 28 mei



### Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk  
 T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)  
 hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl  
 Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur  
**Let op:** adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,  
 2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

### Misintenties, doopbijdragen, giften

Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.  
 R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn  
**Kerkbijdrage**  
 Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.  
 R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## In en om de kerk

Wat heeft het veel gewaaid de laatste weken en vooral op zondag. De ene deur woei vanzelf open de ander kreeg je niet open omdat de wind erop stond en de kaarsen bij Maria waaiden ook steeds weer uit. Toch is de deur gastvrij opengegaan voor iedereen die naar binnen wilde en dat was vaak vooral de laatste dagen van februari. Zondag 23 februari was er Evensong, druk bezocht en erg mooi. Een rustpunt op de zondagavond waarin pastoor Visser vooringing en het Bernarduskoor zong, aangevuld met een blazersgroep alles o.l.v. Mattijs Vijverberg. Aan het orgel de stadsorganist Simon Stelling. Het

Bernarduskoor gaat nog een Evensong verzorgen in de Steigerkerk in Rotterdam en eind oktober in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn.

Maandag 24 februari kwam Arwin Bos vertellen over zijn overstap van jurist naar aardappelteler op de boerderij in de Haarlemmermeer waar zijn familie al vier generaties boer is. Aan de hand van vragen die pastor Sjoerd Zuidersma stelde en vragen vanuit de aanwezigen ontstond een boeiend gesprek over boer zijn in deze tijd en Arwin zijn sociale en kerkelijk betrokkenheid. Een mooie avond, een andere manier van samenkomen in de kerk, is zeker voor herhaling vatbaar.

Over de parochiecontactmiddag zal Jan van Dijk uitgebreid vertellen en dat

was ook weer een topmiddag. Wat fijn dat dit allemaal mogelijk was en veel dank aan alle vrijwilligers die zorgden dat alles zo goed verliep, niet alleen met deze intensieve driedaagse maar gewoon ook alle andere dagen dat er een beroep op hen wordt gedaan. Aan de reconstructie van de Rijndijk wordt nog steeds gewerkt. We hopen dat het met Pasen klaar zou zijn maar inmiddels hebben we gehoord dat het wel zomer wordt. Dus omrijden via de N11 of op de fiets komen. Er was ook tweemaal een uitvaart vanuit kerk maar de wegwerkers hebben vol respect de stoet doorgang verleend. Veel dank aan de wegwerkers.

## Fietsen bij de kerk

Er komen gelukkig veel parochianen op de fiets naar de kerk maar toch even iets over het stallen van de fietsen. Als u aan de oostkant uw fiets neerzet wilt dan uw fiets zo neerzetten dat er nog auto's langs kunnen. De pastores komen van Hazerswoude-Dorp naar de

Rijndijk en dan soms, zeker met omrijden via de N11 nu er overal aan de weg gewerkt wordt, een beetje laat en dan is pad versperd door fietsen. Dus graag wat richting pastorie rijden met de fiets en daar de fiets stallen. Ook nog wel een dingetje als de fietsen vooraan



staan waaien er regelmatig fietsen om door de draaiwind rond de kerk.

*De commissie van beheer*

## Terugkijken op de (ouderen) contactmiddag

In de kerk wat stoelen aan de kant, wat tafeltjes ertussen en de kerkzaal lijkt op een huiskamer. Zo was het die middag.

75 Jaar bevrijding. Pastor Sjoerd stond kort stil bij die vrijheid en verbond dit met iets wat we bij elke viering doen. "Wens elkaar de vrede en wens elkaar alle goeds." Dit samengebracht met 75 jaar bevrijding gaf iets heel speciaals. Daarna hebben we elkaar verteld wat we ons nog herinnerden van de bevrijding. De Canadezen en de prinses Irenebrigade die in colonne op 8 mei over



de Rijndijk reden. De feesten erna, eerst veelal met de burens en vrienden en vriendinnen. Optochten en overal de vlag uit. Zo vertelde Ria van Haastert over de vlag die weer tevoorschijn kwam. 5 Jaar verstopt in een matras. Mevrouw Van der Berg-van Wijk vierde de bevrijding niet in haar oorspronkelijke woonplaats Agthuizen, maar hier in de Groenendijk. De familie moest op last van de bezetter Goeree Overflakkee verlaten en kwam als gezin hier terecht. Zij zijn hier gebleven omdat hun huis en ook dat van de familie Vervloed die met hen meegekomen was niet meer bewoonbaar was. Mevrouw Van der Berg zei zo mooi: "wij waren ook vluchtelingen maar met dit verschil: we spraken de taal." Niek Kempen herinnerde zich nog het hoogst verbaasde gezicht van zijn ouders. Zoals iedereen stonden ook zij langs de Rijndijk de bevrijders toe te juichen. "En kijk nou toch, daar" hun dochter bij de Canadezen op de militaire truck. Jan van der Salm vulde aan: "er zaten nog kin-

deren op de legervoertuigen die er in Woerden waren opgeklommen. Wim van der Salm, uit de Lagewaard: "heel Koudekerk stond aan de Rijndijk om de Canadezen toe te juichen. Anneke Senne: "gebonk op de deur, maak open". Duitsers in huis en een illegale krant op tafel. Haar moeder rent met de krant naar het toilet. Krant weg en haar moeder kon onmogelijk van het toilet komen. Angstig! En over die beklemming, die op 5 mei weg was, werd nog veel nagepraat. Daarna in de hal en in de Rijnzaal verder praten aan de hangtafel, kaarten, rummucuppen of een ander spel spelen. Het bleef er heel lang gezellig. Zo gezellig dat velen ook van de soep hebben kunnen genieten. Een heel fijne sfeer en van verschillenden gehoord: "ik had het niet willen missen".

Wij spreken met u af, volgend jaar weer.

*Namens alle vrijwilligers van Zorg en Aandacht, Jan van Dijk*

## Sobere maaltijd

Deze wordt gehouden op woensdag 1 april om 18.00 uur in gebouw Honswijk aan de Dorpsstraat in Koudekerk. Een eenvoudige maaltijd van soep en brood waarmee we ons in de veertigdagentijd verbinden met al die mensen op de wereld die elke dag sober eten. De soep wordt door vrijwilligers gekookt. Bij deelname vragen we een bijdrage van € 5,- (kinderen € 2,-)

## Palmpasenviering

Palmpasen, het begin van de Goede Week, de laatste vastenzondag voor Pasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De kinderen zijn welkom met hun versierde Palmpasestok om met elkaar in een lange stoet door de kerk te gaan. Pastor Lãm gaat voor in deze viering en hij vertelt over de betekenis van Palmpasen en natuurlijk ook

het verhaal dat Petrus Jezus verlaat. Wij hopen dat veel kinderen, groot en klein, naar de kerk komen. De viering is om 11.00 uur in de Bernarduskerk. Na de viering staat voor iedereen koffie, thee of limonade klaar. Tot 5 april!

*Groet van de familievieringsgroep*

## Kruiswegwandeling

Op Palmzondag, 5 april, is er Kruiswegwandeling, langs veertien afbeeldingen van het lijden en de dood van Christus. Tussen 14.00 uur en 15.00 uur kunt u bij de Brugkerk starten. U krijgt een boekje mee met de route en meditatieve gedachten. Het wordt een route van ongeveer drie kilometer via de kapel in Het Anker, de bibliotheek, naar de Rhijnenburgermolen en dan verder via het pad parallel aan de

spoorweg naar het Oostvaartpad en via het huis naast Oostvaart, over de Rijndijk naar de familie Van Rijn oversteken naar het Jaagpad weer naar de Brugkerk in Koudekerk. Het is een goede en beloopbare route en ook te doen per rolstoel, scootmobiel of met kinderwagen. Een mooi begin van de Goede of Stille Week. Ook bij minder mooi weer gaat deze meditatie door, maar dan langs de kruisweg in de Brugkerk.

*"Gedenken wij dankbaar de daden des Heren, zijn leven zijn dood en verrijzenis. Wie zouden wij als Hij niet was gekomen om in zijn lichaam onze dood te doorstaan."*

*De Raad van Kerken*



## Lief en leed

23 januari 2020 overleed, na het ontvangen van de ziekenzegen Annie de Groot-den Dubbelden, geboren op 9 november 1927 te Hoogmade. Haar afscheid was in de Bernarduskerk waarna zij werd begraven bij haar man Joop op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.

13 februari 2020 overleed Clemens den Dubbelden, twee weken na zijn zus Annie. Hij werd geboren op 30 augustus 1934. Na een gedenken op dinsdagmiddag in de Bernarduskerk was daar op woensdag de afscheidsdienst waarna hij door zijn familie naar het crematorium werd begeleid.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Weet u dat...

- ... alle uitgebloeide narcissen, die u vorig jaar meebracht en geplant zijn, nu volop bloeien.
- ... u dus ook dit jaar uitgebloeide bollen inleveren, de tuinploeg zal ze weer planten.
- ... er zich een nieuwe medewerker voor de vrijdag klusclub heeft gemeld.
- ... nieuwe medewerkers altijd welkom zijn.
- ... op de contactmiddag er volop van de advocaat met slagroom genoten is.
- ... de hongerdoeken weer in alle kerken van de Thomasparochie hangen.
- ... aan de Rijndijk even het hongerdoek van een verkeerd jaar hing.
- ... het allemaal weer goed gekomen is.
- ... de veertigdagentijd ook de tijd van de vastenactie is.
- ... in de kern Michael en Bernardus en Engelbewaarders vastenzakjes worden rondgebracht en weer opgehaald.
- ... u over het doel van de vastenactie elders in het parochieblad kunt lezen.
- ... het thema is: "werken aan je toekomst."
- ... door te geven aan de vastenactie geef je jonge mensen in derde wereld landen de kans om te gaan daar waar geen wegen gaan.

## Witte Donderdag–Goede Vrijdag-Paaswake in de Bernarduskerk

De vieringen in de Goede Week kun je, zoals pastor Visser schrijft, beleven als een doorlopende viering vanaf het openingslied op Witte Donderdag tot de zegen en zending in de Paaswake. In de kernen van de HH. Engelbewaarders en H.H. Michael en Bernardus komen we deze dagen samen in de Bernarduskerk, Rijndijk 106. In alle vieringen zullen pastor Peeters en pastor Lãm voorgaan. De koren uit de kern HH. Engelbewaarders zullen zingen. Voor de viering op Goede Vrijdag kunt u voor de kruishulde een bloem mee brengen. We nodigen u van harte uit de weg naar Pasen met elkaar te gaan.

*De pastoraatgroep*



### Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248  
2391 CK Hazerswoude-Dorp  
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)  
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn  
*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Vanuit de kern

Op dit moment is de wereld in de ban van het Coronavirus. Het begon in China en via een aantal omwegen is inmiddels Alphen aan den Rijn bereikt. Het geeft maar aan dat we met z'n allen in één wereld leven en in nauw contact staan met elkaar. We volgen met z'n allen de aanwijzingen op van de deskundigen en uiteindelijk zal dit virus ook weer verdwijnen. We proberen nu met een aantal aanpassingen een snelle verspreiding tegen te gaan. Op dit moment wordt - op advies van de bisschoppen - het handen schudden bij de vredeswens weggelaten. We kunnen elkaar zeker wel de vrede toewensen, maar een glimlach en elkaar aankijken is op dit moment voldoende. Het zal wel even wennen zijn, want nadat we het in het begin maar

vreemd vonden om elkaar een hand te geven, is het nu voor veel kerkgangers even een loopje naar die en gene om ons heen en hoort het er helemaal bij. Maar nu dus even zonder handen schudden.

De telling van de resultaten van de actie Kerkbalans vindt momenteel plaats en vanaf deze plaats willen we de parochianen hartelijk bedanken voor hun financiële bijdrage aan de geloofs-gemeenschap. Ieder jaar is er een goede bijdrage van parochianen. Het geeft de betrokkenheid aan voor behoud van een levendige parochie. Zeker is ook een bedankje gerechtvaardigd aan de bezorgers en ophalers van de enveloppen. Zij gaan steeds weer over wegen - waar op dit moment soms geen wegen zijn - om de informatie aan de deur van de parochiaan te brengen, c.q. op te halen.

De financiële commissie is op dit moment bezig met het afronden van de Rekening en Verantwoording van 2019, welke dan in het parochiebestuur besproken zal worden.

Er is - waar nodig - nauw overleg met de gemeente en de aannemer voor wat betreft de renovatie van de Dorpsstraat in relatie met de gevolgen voor ons kerkgebouw. Maar de praktijk laat zien dat het nog wel even zal duren, voordat het gedeelte voor de kerk aan de beurt is. Zoals al eerder aangegeven is de kerk goed bereikbaar met de auto via Weidelanden.

Wij wensen u allen een goede voorbereiding naar Pasen toe, waarbij u van harte uitgenodigd bent om dit jaar vanaf Witte Donderdag de vieringen in de Bernarduskerk bij te wonen.

*Vanuit de commissie van beheer,  
Andries Kerkvliet*

## Het Kruispunt - Een viering voor alle leeftijden

Vrijdag 10 april, 15.00 uur, Engelbewaarderskerk



Waarom is Goede Vrijdag 'goed'? En wat heeft de dood van Jezus met mij te maken? Op vrijdag 10 april komen we om 15.00 uur bij elkaar voor een bijzondere viering in de Engelbewaarderskerk. Een viering voor iedereen en vooral voor ouder(s) en kinderen. Samen staan we stil, we kijken een korte

film, we luisteren naar de woorden van Jezus aan het kruis, we gaan met de woorden aan de slag en we bidden en zingen.

Beleef Goede Vrijdag. Geef Pasen een nieuwe kleur. Komt allen naar deze bijzondere viering! Fijn als je bloemen meeneemt om bij het kruis te leggen. Nb. Deze viering komt in de plaats van het jarenlang gespeelde poppenspel.



Werkgroep 'Kruispunt', Liesbeth Edixhoven, Alie de Man, Lâm T. Nguyen en Sjoerd Zuidersma

## Op pad met de Herder

Op donderdag 6 februari jl. had de stuurgroep Diaconie de jaarlijkse ouderencontactmiddag georganiseerd in gebouw de Regenboog. Onze 80+'ers werden ontvangen door schaapsherder Lex Thoen en zijn hond en de sfeer zat er gelijk al goed in. Toen iedereen aan de koffie of thee zat met een lekkere koek, opende onze eigen herder pastoor Visser de middag zeer toepasselijk met onder andere een verwijzing naar psalm 23: Mijn Herder is de Heer. Vervolgens nam de heer

Thoen het woord en vertelde dat hij al 9 jaar op vrijwillige basis schaapsherder is in Midden Delfland bij ANV Vockestaert. Voorheen was hij leraar. En dat konden we wel merken aan zijn makkelijke, duidelijke en enthousiaste manier van vertellen, hij had wel wat weg van Freek Vonk!

Hij vertelde dus met passie over zijn werk, over de communicatie met zijn hond en wat het hem heeft gebracht om herder te worden. Maar ook, wat wij mensen kunnen leren van een

schaapskudde. De kudde heeft primair een begrazingsfunctie, maar op deze middag kon hij met woord en ook mooie beelden aantonen dat de kudde in Midden Delfland een belangrijke meerwaarde heeft voor dit gebied én omwonenden en voor de randstad. Na deze lezing sloten we deze gezellige maar vooral ook leerzame middag af met een drankje en een hapje.

Conny van Dijk, Diaconie

## Vastenactie 2020

Werken aan de toekomst wereldwijd d.m.v. beroepsonderwijs en cursus ondernemerschap

Op Aswoensdag is de vastentijd begonnen. Een goed gebruik in onze kerk is om in deze veertigdagentijd tot Pasen aandacht te vragen voor de Vastenactie. De MOV-groepen hebben gekozen voor het landelijke project.

U kunt steunen door middel van het vastenzakje dat vanaf 30 maart bij u thuis wordt opgehaald. De kinderen van de St. Michaëlschool werken dit jaar met een eigen project. De komende weken informeren wij u ver-

der. Heeft u zin om te helpen met één of meerdere activiteiten bel dan Riekie Scheer, tel: 0172-588170.

Van 17 februari tot 31 maart kunt u doneren via de donatieknop op de statiegeld-automaat bij Albert Heijn.

25 maart: sobere maaltijd in de Korenaar met spreker Johan Compier van de Vastenactie. Ieder jaar organiseert de MOV-groep van de RK-kerk in samenwerking met de andere kerken in het dorp een sobere maaltijd in de veer-

tigdagentijd, op woensdag 25 maart 2020 in de Korenaar. U bent van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen. Tijd: 18.00 uur-19.30 uur. Kosten € 6,50 per persoon. De maaltijd bestaat uit soep, brood en water. Wilt u zelf een soepbord en lepel meenemen?

Opgeven kan bij Riekie Scheer, tel: 588170 of riekiescheer@casema.nl.

## Lief en leed

### Overleden

26 januari 2020 is Catharina Apollonia (To) Streng-Thonon overleden. Zij werd 92 jaar, en woonde in de Driehof. Na de uitvaartplechtigheid op 1 februari is zij op het parochiekerkhof begraven.

3 februari 2020 is Joannes Cornelius (Johan) Rietveld, overleden. Hij werd 84 jaar en woonde in Hazerswoude-Dorp. Na de uitvaartplechtigheid op 8 februari is hij in Alphen aan den Rijn gecremeerd.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Dienst van de Stuurgroep Diaconie

April Anneke Koeckhoven  
tel.: 588260  
Mei Conny van Dijk  
tel.: 588554

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten.

Dat kan elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via het secretariaat tel.: 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel.: 588260.



## Projectkoor familieviering 11 april

In de familieviering op 11 april willen we een projectkoor laten zingen. Repetities op 19 en 26 maart en 2 april van 19.00 uur tot 19.45 uur in de Engelbewaarderskerk o.l.v. John Spruij en Alie Jongenburger. Iedereen is van harte welkom. Graag opgeven: projectkoorhd@gmail.com



## Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

### St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
T 0172-472410; sintbonifacius@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften  
ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

### De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;  
deheiligegeest@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Activiteiten van de werkgroep gezinsvieringen rond Pasen

### Bonifaciuskerk

• Anders dan voorgaande jaren zal de gezinsviering door de werkgroep gezinsvieringen dit jaar niet met Palmzondag zijn, maar met Pasen. De door de kinderen gemaakte palmpaasstokken worden in de viering van Palmzondag om 9.30 uur op 5 april gezegend. Daarna geef je je Palmzondag aan een mede-parochiaan (of je houdt hem zelf voor

opa of oma). Wil je ook een Palmzondag maken? Geef je hiervoor op bij: s.zuidersma@heilighethomas.nl.

- Op 10 april is er om 10.00 uur een kinderkrusweg.
- Op 12 april zullen we voor het eerst een gezinsviering hebben met Pasen! We steken kaarsjes aan zodat het licht wordt, na een donkere tijd. We luisteren naar het verhaal waarin

het graf leeg blijkt te zijn en vieren feest omdat Jezus weer leeft! Zien we jullie op 1e Pasen om 11.30 uur? Neem je opa, oma, vriendjes en vriendinnetjes mee!

[www.heilighethomas.nl](http://www.heilighethomas.nl)

Jolanda Hoogervorst

## Witte Donderdag-Goede Vrijdag-Paaswake in de Bonifaciuskerk

De viering van de drie dagen van Pasen - Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake – is in wezen één doorlopende viering, die begint bij het openingslied op Witte Donderdag en eindigt met de wegzending aan het einde van de Paaswake. Al verschillende jaren wordt die éénheid van onze paasviering in de Bonifaciuskerk vormgegeven door in deze viering van de drie dagen dezelfde voorgangers, dezelfde lector, dezelfde acolieten en hetzelfde koor te laten functioneren. Het koor 'In Between' zal ook dit jaar

in deze drie dagen de zang ondersteunen, de pastores Visser en Zuidersma zullen in deze drie vieringen gezamenlijk voorgaan. Dit jaar zal het jaarthema van onze parochie 'Gaan waar geen wegen gaan' de drie dagen van het lijden, het sterven én de opstanding van Jezus een eigen accent geven.

- Witte Donderdag als de avond van 'Gaan waar geen wegen gaan' in de dienstbaarheid, in het breken en delen voor elkaar.
- Goede Vrijdag als 'Gaan waar geen

wegen gaan' in het zichzelf prijsgeven, in een leven tot de dood aan het kruis.

- Paaswake als de nacht van 'Gaan waar geen wegen gaan' in het zoeken naar Licht, in het ontmoeten van de Levende.

Wij hopen elkaar op deze avonden, waarin wij het geheim van het 'leven' vieren te ontmoeten.

Pastoor Ruud Visser

## Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk

De vitrinekast achter in de kerk is vlak voor Aswoensdag ingericht door Bea van Zeijl van de pastoraatgroep van de Bonifaciuskerk met als thema 'de vastentijd en het vastenactieproject van dit jaar'. Het is voor iedereen, en zeker ook voor (groot)ouders met kinderen, de moeite waard om eens een kijkje in de vitrinekast te nemen. De eerste Open Huisdag van dit jaar is aanstaande. Op 4 april is de kerk van 11.00-16.00 uur geopend en als het weer het toelaat kan de toren beklimmen worden. Om 12.30 uur zal Alexander Schippers een lunchconcert verzorgen op ons Hilboesenorgel en om 16.00 uur is er in de Advents-kerk een middagconcert dat wordt uitgevoerd door Mart-Antony van Noorel op trompet en Simon Stelling op piano. Vervolgens houden wij op 2 mei weer "Open Huis" van 11.00-16.00 uur. Verderom zal er dan om 12.30 uur een lunchconcert zijn waarbij Eunice Boer ons Hilboesenorgel bespeelt. In de

Advents-kerk is er dan weer een middagconcert om 16.00 uur, waar u kunt luisteren naar een concert van Evie-Janne van Noorel op klarinet en Simon Stelling op piano.

### Bevrijdingsconcert Muziekvereniging Crescendo

Dit jaar herdenken we 75 jaar bevrijding - dit zal niemand zijn ontgaan. Overal in het land en dus ook in Alphen wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd. In het kader hiervan geeft de harmonie van Muziekvereniging Crescendo in samenwerking met de Vrienden van de Bonifaciuskerk een bevrijdingsconcert op donderdagavond 7 mei om 20.00 uur. in de Bonifaciuskerk. De harmonie is al enige jaren befaamd om zijn kerstconcerten, en dit bevrijdingsconcert zal daar zeker niet voor onder doen. Op het repertoire staan allerlei muziekstukken die direct of indirect met de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding en bevrijders te maken hebben – denk

bijvoorbeeld aan Soldaat van Oranje en Schindler's List. Tijdens het concert zullen ook The Key Sisters te horen zijn, drie zangeressen die een programma hebben uit het repertoire van de Andrew Sisters. Kortom, een gevarieerd concert dat u niet mag missen. De toegang is gratis. Na afloop zal er een collecte worden gehouden om de onkosten te dekken. Zaterdag 9 mei is het Alphens Korenfeest. Ook dan is onze kerk geopend en zullen er verschillende koren optreden. Houdt u voor het programma van deze dag de aanplakbiljetten in de gaten die t.z.t. overal in Alphen zullen verschijnen.



Namens de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk, Wilma Helder



## Lief en leed

### Gedoopt

- In de Bonifaciuskerk:  
26 januari 2020: Jayven Sarmoen, Sophie Prevoo en Esmée van der Burg  
16 februari 2020: Hanna Mkombe
- In de Bron:  
23 februari 2020: Fien Frasso-Annen  
1 maart 2020: Alexander Klaver
- In de Bonifaciuskerk:  
6 maart 2020: Jack Spelbrink

Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie van de dopelingen veel geluk

### Getrouwd

- In de Bonifaciuskerk  
31 januari 2020: Stefan Verdel en Olivea Angela

*Wij wensen het bruidspaar veel geluk*

### Overleden

- 21 januari 2020 is Paul de Grijs, geboren 15 augustus 1934, overleden. Zijn uitvaart was op 27 januari in de Bonifa-

ciuskerk, waarna hij is begraven op de Oosterbegraafplaats.

3 februari 2020 overleed Kees Neering. Hij werd geboren op 13 april 1952. Zijn uitvaart was op in Bonifaciuskerk op 10 februari, daarna is hij gecremeerd.

11 februari 2020 is Frits Dagevos, geboren 23 juli 1950, overleden. Zijn uitvaart was op 18 februari in Bonifaciuskerk, waarna hij is begraven op het parochiekerkhof.

12 februari 2020 overleed Riet van der Linden-van Dipten. Zij werd geboren op 11 januari 1926. Haar uitvaart vond plaats op 17 februari, waarna zij is gecremeerd.

16 februari 2020 overleed Piet Capteijn. Hij werd geboren op 25 april 1938. Zijn uitvaart was op 21 februari in Bonifaciuskerk, daarna is hij begraven op het parochiekerkhof.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Samen voor de Voedselbank

### Help mee

Elke derde zondag van de maand wordt er in de Bron een krat neergezet voor het inzamelen van producten voor de voedselbank.

We horen regelmatig dat het toch lastig blijkt om er steeds aan te denken op welke zondag het "ook al weer is". Daarom hebben we besloten om elke zondag de gelegenheid te bieden om de producten mee te brengen. Het gaat tenslotte altijd om houdbare producten en persoonlijke verzorgingsproducten. Hopelijk is dit de manier om de voedselbank nog beter te helpen. Hartelijk dank.

*Marchien van de Sande*

## Gezinsviering

Op 16 februari jl. was er weer een gezinsviering in de Bonifaciuskerk. Het thema van deze viering was: Heb jij het mis?! Deze viering ging over de rituelen en gebruiken in de kerk. Een pop stelde allemaal vragen aan de pastor. Soms was hij wel een beetje brutaal. Maar eigenlijk stelde hij vragen die iedereen wel eens heeft willen stellen, zoals waarom draagt de pastor eigenlijk een witte jurk tijdens de mis? Het was een mooie, leerzame en gezellige viering.

*Leden van de werkgroep gezinsvieringen*

## Palmpaasstok maken

Kom je ook op woensdagmiddag 1 april een mooie palmpaasstok maken samen met papa of mama? Dat kan in de Jozefzaal naast de Bonifaciuskerk op 1 april. Op zondag 5 april gaan we dan met alle kinderen aan het begin van de viering (om 09.30 uur) met een processie door de kerk lopen. En natuurlijk mag jij met je versierde palmpaasstok meelopen in deze processie.

In het kort:

- Locatie maken palmpaasstok: Jozefzaal (naast de kerk, Paradijslaan 6)
- Datum: woensdag 1 april, van 13.30 uur tot 14.30 uur.

Wij zorgen voor palmpaastokken, een Buxustakje, broodhaantjes en versiermaterialen. We vragen aan papa of mama om zelf rozijntjes, nootjes, een stukje fruit, chocolade eitjes of andere lekkernijen mee te nemen om de Palmpaasstok nog mooier te maken. Kom jij gezellig op 1 april met papa, mama of oma en opa knutselen?

*De werkgroep eerste communie, kern Bonifacius*



## Doopvieringen t/m de zomer van 2020

### Doop kinderen

Onderstaand de data van de doopvieringen in parochie H. Thomas tot de zomervakantie.

In de Bonifaciuskerk	3 mei, 14 juni en 12 juli.
In de Bron	17 mei en 19 juli.
In de Hazerswoudse kernen	26 april en 14 juni.

Voorafgaand aan de doopviering worden er 2 doopvoorbereidingsavonden gehouden. Op de website [www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel](http://www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel) kunt u meer lezen over het laten dopen van een kind. U kunt er ook een aanmeldingsformulier downloaden.

### Doop volwassenen

Niet alleen kinderen kunnen gedoopt worden, maar ook volwassenen kunnen dit sacrament ontvangen. Zij volgen een speciaal traject. Informatie hierover is te vinden op de website [www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen](http://www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen)



## Zolderjongeren (12+)

Goede Vrijdag, 10 april 21.00-24.00 uur, de Bron Alphen aan den Rijn

Op de avond van Goede Vrijdag is er voor jongeren (12-18 jaar) in de parochie samen met de jongeren van de protestantse gemeente de Goede Bron een spannende PaasChallenge. In deze PaasChallenge doorleef je het paasverhaal alsof je er zelf onderdeel van bent.

**NIEUW**

Hoe bijzonder is dat! Het spel heeft elementen van het spel: 'wie is de mol?' en duurt ongeveer 2 uur.

Meld je aan bij pastor Sjoerd Zuidersma via: s.zuidersma@heiligethomas.nl

*De werkgroep Zolderjongeren*

## Ga jij deze zomer mee naar Taizé?

Jongeren 16-30 jaar

Ook de komende zomer kun je met de parochie een week naar Taizé in Frankrijk. Met jongeren uit de hele wereld ga je een mooie week tegemoet! Je vindt in Taizé verdieping van je geloof, solidariteit en betrokkenheid met wereldwijde maatschappelijke thema's. Wanneer je het leuk vindt om daar eens mee bezig te zijn, dan is deze reis echt iets voor jou!

Van 18 tot 26 juli 2020



organiseert de parochie samen met de parochies van Zeist en Amersfoort een reis voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar. Taizé is de naam van het dorpje waar een oecumenische gemeenschap jaarlijks duizenden jongeren ontvangt.

Een week lang neem je deel aan het leven van deze gemeenschap. Heb je interesse of ben je benieuwd of deze reis wat voor jou zou kunnen zijn? Ik hoor je graag via: s.zuidersma@heiligethomas.nl.

*Sjoerd Zuidersma,  
pastoraal werker*

## Jongerenweekend 15-25 jaar 'One Spirit!'

Vrijdag 10 juli-zondag 12 juli, Veluwe



Komende zomer organiseren vijf parochies samen een weekend voor tieners en jongeren. Het thema wordt "One Spirit". En bestaat uit een mix van sport, inhoudelijke vorming, gebed, gezelligheid, bezinning en vieren. Samen met jongeren uit Delft, het Westland, Midden-Delfland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp gaan we een weekend op reis. Een belangrijk doel daarbij is dat jongeren elkaar leren kennen. De kosten voor deelname bedragen € 50 per persoon. Het programma ziet er veelbelovend uit. Het zou hartstikke leuk zijn als er jongeren uit onze parochie meegaan. Ben je nieuwsgierig, neem dan contact met me op. Zodra de folder klaar is, stuur ik die je toe!

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker,  
s.zuidersma@heiligethomas.nl*

## Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

### Pastoraal team

*Pastoor Ruud Visser*

r.visser@heiligethomas.nl, tel. 06 20618148

*Pastoraal werker Lâm T. Nguyen*

lt.nguyen@heiligethomas.nl, tel. 06 22087370

*Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma*

s.zuidersma@heiligethomas.nl, tel. 06 22086108

*Secretaris pastoraal team*

pastoraalteam@heiligethomas.nl

### Parochiebestuur

#### Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, e-mail: [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

#### Betalingen

Rabo, rekeningnr. NL42 RABO 0301 6015 93

t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

### Centraal secretariaat

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 0172-475975, [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

### Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

#### Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

[pci@heiligethomas.nl](mailto:pci@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

#### Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

### Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 14 mei 2020.

Kopij uiterlijk 1 mei 2020 digitaal aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: [redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

### Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

### Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de betreffende parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint