



Kerkzijn in coronatijd

Opnieuw starten?

'De zomer is voorbij; de scholen zijn weer begonnen.' Dat schrijf ik ieder jaar in september. Maar dit jaar klinkt het anders. Altijd waren die woorden als een opkikker bedoeld: het startsein voor een nieuw begin, van bruisende activiteiten. En met de opening van het schooljaar ging ook de parochie weer echt draaien. De scholen zijn weliswaar weer van start gegaan, maar de verwachtingsvolle verhalen over de nieuwe klas, de nieuwe vakken, de nieuwe leerkracht hoor ik nauwelijks; het gaat veel meer over de ventilatie op school, over mondkapjes voor de leerlingen, over het afstand houden tot elkaar. De beperkende maatregelen voeren de boventoon aan het begin van het nieuwe schooljaar, terwijl dit juist vol energie zou moeten starten. Zelfs een terugblik op de vakantie draagt dit jaar niet bij om enthousiast de draad weer op te pakken. 'We zouden eigenlijk naar Italië gaan, maar dat hebben we maar niet gedaan.' In velerlei variaties heb ik de afgelopen weken zulke verhalen gehoord. Plannen die niet konden doorgaan. Een jammergevoel overheerst bij veel keuzes die mensen uiteindelijk moesten maken. Het geeft een gevoel van onbehagen, hoe positief iemand ook ingesteld is.

De parochie wordt ook getroffen.

Ook de parochie ontkomt er niet aan. Natuurlijk is er deze zomer gewerkt aan de invulling van het werkjaar 2020-2021, er is weer een jaarprogramma opgesteld. Maar het is maar de vraag wat er van gerealiseerd kan worden. De Startzondag – al vele jaren een hoogtepunt in het parochiële leven, waar een vier à vijfhonderd parochianen op afkomen – staat gepland voor zondag 4 oktober a.s. Maar het is nu al duidelijk dat deze dag niet op de vertrouwde wijze gevierd kan worden; hopelijk zal het in een gewijzigde vorm kunnen doorgaan. En iets later in het jaar is het Kerstmis: dat feest staat wel gepland voor 25 december, maar hoe we dit jaar het kerstfeest in onze parochie gaan vieren met alle geldende beperkingen is nog niet te zeggen.

Sinds begin juli worden er in alle kerken van onze parochie op zondag weer vieringen gehouden. Dat gebeurt nog niet in de frequentie van vóór de coronacrisis.

Niet iedere zondag is er in het eigen kerkgebouw een liturgieviering. Bovendien moet het aantal kerkgangers beperkt blijven vanwege het voldoende afstand houden van elkaar. Wie aanwezig wil zijn, moet zich tevoren aanmelden. Samenzang of koorzang is (nog) niet toegestaan. Wellicht schrikken zulke regels de parochianen af om naar de viering te komen, want van een run op de beschikbare plaatsen is geen sprake. Ik mis de vertrouwelijkheid, waarmee mensen naar de kerk toe kwamen. Koorzangers, misdienaars, gastvrouwen en -mannen, kinderen: ze waren er; en nu lijken ze – 'lijken' schrijf ik uitdrukkelijk – er niet meer bij te horen. Ook dat geeft een gevoel van onbehagen.



Op zoek naar maatwerk.

Kerkzijn in coronatijd betekent vooral maatwerk. Ook al zijn we allen door de Heer samengeroepen tot zijn Kerk, ieder van ons moet een eigen keuze maken wat dat voor hem of haar betekent. Dat is buiten de coronatijd zo, maar dat geldt nog meer in de huidige omstandigheden. Sommige parochianen willen anderen niet in gevaar brengen en blijven daarom op zondag thuis; anderen willen juist graag een steun zijn voor elkaar en een steun vinden bij elkaar, en komen naar de kerk. Een andere vraag: doe je er als pastor goed aan bij mensen op bezoek te gaan, of is het in deze tijd van besmettingsgevaar beter afstand te bewaren en niet naar hen toe te gaan? Wat willen deze mensen zelf? Voor de één geldt dit, voor de ander dat. Kerkzijn betekent in deze periode zeer zeker maatwerk. Kerkzijn in coronatijd betekent dus ook eigen keuzes maken en deze uit te dragen. Niet de pastor of de pastores zeggen wat u moet doen; iedere parochiaan zal zelf moeten zeggen, wat hem of haar tot 'geroepene' in de Kerk van Jezus Christus maakt. Dat zou een winstpunt zijn in deze coronatijd.

Ruud Visser, pastor

Het nieuwe parochiewerkjaar

Het werkjaar 2020-2021, met als thema '**gaan waar geen wegen gaan**', begint op "Startzondag 2020", 4 oktober met 'n gezamenlijke viering in alle parochiekerken om 10.00 uur. In verband met de coronacrisis en beperkte ruimte is vooraf aanmelden bij het secretariaat van de parochiekern verplicht. Meer informatie hierover zal in de wekelijkse nieuwsbrieven of op de website van de parochie www.heiligethomas.nl gepubliceerd worden.

Vanuit het parochiebestuur

In de afgelopen twee maanden is het parochiebestuur tweemaal bijeen geweest, te weten op 11 juni en 16 juli. Hierbij weer de samenvatting van de belangrijkste onderwerpen en besluiten;

- De parochie heeft nu 22 bankrekeningen. Dat aantal moet omhoog. Naar verwachting kan de parochie volstaan met een tiental rekeningen. We verlagen hierdoor de bankkosten. De financiële commissie werkt dit verder uit.
- Op voorstel van de financiële commissie zal met terugwerkende kracht over de laatste 5 jaar energiebelasting worden teruggevraagd. Tevens zullen we kijken of het contracteren van een gezamenlijke energieleverancier voor de gehele parochie haalbaar en financieel voordeliger is.
- Het parochiebestuur besloot om de printer op het parochiecentrum aan de Paradijslaan te vervangen. De vorige machine heeft het begeven. De machine was ook al afgeschreven. Een tweetal offertes is gevraagd. Inmiddels is de nieuwe machine geplaatst. Een bijkomend voordeel van de nieuwe machine is dat deze machine ook boekjes kan vouwen en nieten. We zijn hiermee flexibeler en hoeven daardoor ook minder reprokosten aan derden te betalen.
- Het parochiebestuur besluit om livestreamapparatuur te kopen. Tevens zal de glasvezelkabel nu

geactiveerd worden voor onze internetverbindingen. De glasvezelkabel heeft voldoende upload capaciteit om onze vieringen te kunnen streamen, in tegenstelling tot de huidige verbinding. De coronatijd leert ons dat er een toenemende behoefte is aan het streamen van vieringen.

- Op voorstel van de commissie van beheer van de kern Michael/Bernardus, gaat het parochiebestuur akkoord met het voeren van verkennende gesprekken met diverse lokale partijen in de dorpsgemeenschap Groenendijk om tot een plan of meerdere plannen te komen m.b.t. de herbesteding van het leegstaande klooster.
- Het parochiebestuur gaat akkoord om de Jozefzaal weer te verhuren aan de vaste huurders met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Het definitieve tekort op de jaarrekening 2019 (na een kleine correctie) bedraagt € 181.708.- In het parochieblad van sept/okt. zal een toelichting gegeven worden.
- Voor het bestuur van de stichting de Bron worden vanuit de parochie twee potentiële bestuursleden voorgedragen, ter vervanging van Dirk Spronk die per 31 augustus zijn functie neergelegd heeft. Ook het tweede bestuurslid namens de parochie, Cees Claessen, heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Na accordering door het bestuur van de Bron zullen de namen van de twee leden bekend worden gemaakt.

- De naam van de werkgroep kerkschatten wordt gewijzigd in commissie kerkschatten. Die naam doet meer recht aan het permanente karakter van de taken van de commissie. De commissie valt rechtstreeks onder het parochiebestuur.
- Er wordt gewerkt aan een notitie over het vrijwilligersbeleid. De conceptnotitie is aangenomen. De notitie wordt verder uitgewerkt. Daarbij zal ook om een bijdrage van onze commissies en werkgroepen worden gevraagd. De notitie zal t.z.t. wederom op de agenda van het parochiebestuur worden gezet.
- Het beheer van de ICT wordt uitbesteed aan een extern bedrijf. Aanleiding voor dit besluit is het feit dat een goed werkende ICT van cruciaal belang is voor de parochie en het beheren ervan een steeds complexere aangelegenheid wordt die om professionele kennis vraagt. Verder is het nodig dat problemen, die zich op de meest onverwachte en ongelegen momenten voordoen, snel opgelost worden. Het vertrek van René van de Burgt, de huidige ICT-beheerder naar Margraten in Limburg, is een goed moment om dit te gaan regelen. Op korte termijn zullen we een offerte daartoe ontvangen.

Volgende bijeenkomst van het parochiebestuur is vastgesteld op 3 september.

Marien Verhulst, vicevoorzitter

Samen houden we de parochie vitaal; doet u ook mee?

Kerk zijn in coronatijd is toch anders dan anders. We mogen weer naar een viering maar lang niet iedereen durft dat aan en volgt de viering vanuit de parochie via livestream of kijkt om 10.00 uur naar de viering via de tv op RKK. Maar toch beginnen we in september aan een nieuw werkjaar; niet alleen op de scholen maar ook als parochie. Voor de vrijwilligers van de parochie is het leven anders. Alles is op afstand en veel activiteiten staan in de wacht in afwachting van andere tijden. Maar we willen als kerk graag vitaal blijven en actief ook in deze moeilijke

tijden. We zijn altijd blij met nieuwe vrijwilligers. Maar we doen ook een beroep op u voor een financiële bijdrage. In januari kreeg u bij het parochieblad een brief van Actie Kerkbalans waarin een financiële bijdrage voor de parochie werd gevraagd. Gelukkig hebben veel mensen daar gehoor aan gegeven en er zijn veel parochianen die regelmatig een bedrag naar de parochie overmaken. Daar zijn we erg blij mee maar toch hopen we dat meer mensen dit gaan doen, want kerk zijn kost geld en onze vaste lasten gaan door. Voorlopig mag er in kerken nog geen collecte gehou-

den worden tijdens de vieringen. We weten dat het voor velen, ook financieel, een moeilijke tijd is, maar vragen toch of u misschien een bijdrage doet in de collectebus achter in de kerk of als u iets wilt overmaken heel graag. Hartelijk dank voor alle goede gaven die reeds zijn binnengekomen. Samen houden we de parochie vitaal!

*Namens het parochiebestuur
Tineke Heemskerk-de Boer,
secretaris*

Pastor Lâm 12½ jaar pastoraal werker

Kort na Nieuwjaarsdag 2020 zaten we als pastoraal team bij elkaar en bespraken welke bijzonderheden ons in het nieuwe jaar te wachten zouden staan. Een van de punten was het 12½-jarig jubileum van pastor Lâm op 1 oktober 2020. Hoewel hij het zelf niet zo nodig vond om het te vieren, hebben wij als collega's hem weten te overtuigen dit wel te doen. Een feest is altijd goed, ook voor de parochie.

Een priester, en zeker een pastoor, wordt door zijn parochianen omhoog getild, maar een pastoraal werker, die misschien niet zo in de spotlights verkeert, verdient die dankbaarheid evenzeer. Tien jaar heeft pastor Lâm nu in de parochie H. Thomas gewerkt; de parochie is blij met hem; de parochie is verrijkt door zijn catechetische en diaconale inbreng en profiteert momenteel van Lâm's inbreng bij de livestreamuitzendingen van onze kerkdiensten. Daarom besloten we op

de Startzondag van 4 oktober 2020 het feest van zijn 12½-jarig ambtsjubileum te vieren.

Maar toen kwam het coronavirus, dat op dit moment alles anders maakt. Eerst leek 4 oktober nog ver weg. Toen echter de dank-je-welbijeekomsten aan het einde van het afgelopen werkjaar niet doorgingen en er dit jaar ook geen parochianen om hun bijzondere verdiensten gehuldigd konden worden, werd ons wel duidelijk dat de viering van het feest rondom pastor Lâm op de komende Startzondag niet kan doorgaan. De dankbaarheid om wie pastor Lâm is en om wat hij gedaan heeft, blijft; het 12½-jarig feest moet evenwel worden doorgeschoven.

Creatief als altijd kwam pastor Lâm zelf met een oplossing. In het voorjaar van 2023 is hij 15 jaar pastoraal werker en werkt hij 12½ jaar in dienst van de parochie H. Thomas. Dat is een prachtige mijlpaal om zijn feest te

vieren en hem in de spotlights te zetten. Dat betekent dat pastor Lâm in ieder geval dan nog volop werkzaam is in onze parochie; en ons – zijn collega's – en u – zijn parochianen – verplicht hij hiermee voorlopig te blijven. Het lijkt nog ver weg voorjaar 2023, maar voor je het weet is het zover. Zijn feest gaat nu niet door, maar we hebben in ieder geval iets om naar uit te kijken. Dit uitstel naar een latere datum hoeft niet te betekenen dat we 1 oktober 2020 ongemerkt voorbij moeten laten gaan en pastor Lâm geen felicitatie mogen sturen, want de eerste 12½ jaar van zijn pastoraat mogen er zijn.



*Zijn collega's:
pastor Sjoerd Zuidersma
en pastor Ruud Visser*

Goed nieuws in coronatijd

Het goede nieuws in de coronatijd is dat vele parochianen zich extra inzetten om deze periode zo goed mogelijk door te komen. Zo zijn er verschillende vrijwilligers die op zondagmorgen en zaterdagavond helpen om de kerkgangers die naar de viering komen te ontvangen, ervoor te zorgen dat de handen gedesinfecteerd worden en dat de bezoekers een juiste plaats in het kerkgebouw vinden. Hierbij helpen pastoraatgroepsleden, gastvrouwen alsook leden uit een van de werkgroepen van gezinsvieringen. Er zijn

mensen die het ter communie gaan van de kerkgangers begeleiden. Anderen zorgen ervoor dat er iedere week een liturgieboekje is, en weer anderen zingen voor, omdat de kerkgangers zelf niet mogen zingen. Hierdoor kunnen er ook weer eens nieuwe liederen worden gezongen in plaats van voor de tweehonderdste keer 'Zomaar een dak' of 'Over de horizon'. Mensen komen extra muziek maken, nu de koren nog niet mogen zingen. En ook aan de openstelling van het kerkgebouw, wanneer daar die zondag geen viering is, wordt

door parochianen veel zorg besteed. Kortom, met de inzet van velerlei mensen uit de parochie blijft onze parochiegemeenschap in deze coronatijd overeind. En wie niet naar de kerk kan komen, kan de kerkdiensten thuis volgen via de livestreamuitzending; en ook dat is slechts mogelijk dankzij het harde werken van enkelen in onze parochie. Een woord van 'dank' voor de inzet van zovelen is hier zeker op z'n plaats.

Pastoor R. Visser

Ziekenzondag en Ziekenzalving

Zondag 13 september is het Nationale Ziekendag. Al heel wat jaren konden parochianen die dag vanuit de kerk een roos meenemen om die te brengen naar een zieke bij hen in de buurt of naar een bekende zieke uit eigen kring. Die bloem was bedoeld als een groet vanuit de parochie bij gelegenheid van de Nationale Ziekendag. Tevens was er op die dag in een van onze kerkgebouwen tijdens de zondagse eucharistieviering de toediening van het sacrament van de Ziekenzalving. Mensen die niet direct in stervensgevaar waren maar toch bij zichzelf een vermindering van hun gezondheid waarnamen, konden zich laten sterken door het gezamenlijk ontvangen van dit sa-

crament op de Nationale Ziekendag. Vanwege de opgelegde beperkingen kan de gezamenlijke Ziekenzalving dit jaar niet doorgaan. Wel kunnen zieken en ouderen altijd individueel om het sacrament van de Ziekenzalving vragen. En hiermee hoeft niet gewacht te worden tot het stervensuur aanbreekt. Het is vaak ook vruchtbaarder om dit sacrament in een eerder stadium van de ziekte te ontvangen. U kunt uw vragen hieromtrent altijd richten tot de pastorale centra van de parochie. Het brengen van een bloem naar de zieken blijft dit jaar wel overeind; dit zal echter anders verlopen dan in voorgaande jaren. Was het toen voor iedere kerkganger mogelijk zelf een bloem vanuit de kerk mee te nemen en

naar een zieke te brengen, nu zullen slechts enkele vrijwilligers in de parochie de bloemen naar de zieken brengen. Dit gebeurt – u begrijpt het wel – om de coronaregels goed in acht te nemen en hierdoor niemand in gevaar te brengen. Wel kunt u allemaal telefonisch of per e-mail het parochiesecretariaat van uw eigen kern tot 11 september a.s. een naam doorgeven van een zieke die voor een bloemengroet in aanmerking komt. Ook al brengt u de bloem dan niet persoonlijk, met elkaar laten we zien dat we als kerk aan elkaar denken, ook in deze coronatijd.

Pastoor R. Visser

Liturgie de komende tijd

Veel ervaring is de afgelopen tijd opgedaan met vieringen waarbij alle maatregelen rondom het coronavirus in acht zijn genomen. Begonnen is in de Bonifaciuskerk met een zeer beperkt aantal kerkgangers vanuit de Thomasparochie. In juli is er gestart met vieringen in alle parochiekerken met een, voor elke vestiging, beperkt aantal kerkgangers. Voor de komende periode is het maximum aantal kerkgangers iets uitgebreid. Wel zult u zich steeds in de week voor de viering moeten opgeven. Doet u dat niet dan bestaat de kans dat u voor aanvang van de viering even moet wachten. Dan wordt gekeken of er nog een plaats vrij is.

In de afgelopen periode werden er naast de eucharistievieringen uitsluitend woord- en gebedsvieringen gehouden. Bekeken zal worden of er vanaf begin oktober ook woord- en communievieringen kunnen zijn. Hierover hoort u later nog. In de tijd achter ons hebben veel mensen zich extra ingezet om alles in goede banen te leiden. Voor de komende tijd zal die inzet ook weer nodig zijn. Zo zullen we proberen het aantal cantores uit te breiden. De koren mogen nog niet gaan zingen, maar met twee of drie cantores moeten we voor deze tijd een goed alternatief hebben, uitziend naar het nieuwe normaal. Daarnaast zullen vrijwilligers vanuit de werkgroep gezinsvieringen, de gastvrouwen en de leden van de pastoraatgroep weer bijdragen aan een goede begeleiding tijdens de verschillende vieringen.

Kinderwoorddiensten en gezinsvieringen

Door de beperkingen veroorzaakt door het coronavirus kunnen deze vieringen nog steeds geen doorgang vinden.

Weekendvieringen

Wat betreft de vieringen in de weekenden houden we het schema aan zoals we dat hebben gehad in de periode juli en augustus. In de Bron, de Engelbewaarderskerk en de Bernarduskerk is er elke 14 dagen een viering. In de Bonifaciuskerk is er elke zaterdag een viering en op zondag eens in de 14 dagen. Voor alle locaties geldt dat de kerk op zondag tijdens de gebruikelijke kerktijd geopend is, ook als er die dag geen viering is. U kunt natuurlijk ook de vieringen volgen via de livestream. We doen er alles aan deze in kwaliteit steeds verder te verbeteren.

Ziekenzondag

De Ziekenzalving op ziekenzondag 13 september kan helaas geen doorgang vinden. Wel is er de mogelijkheid dat u thuis ter communie kunt gaan. Indien u dat wenst kunt u

contact opnemen met één van de pastores. Daarnaast zullen we zorgen dat er rozen naar de zieke medemens gaan. Meldt ons, bijvoorbeeld via het secretariaat van de parochiekern, welke zieke naar uw mening voor een roos in aanmerking komt.

Vredeszondag

Op 20 september zal er in de Bernarduskerk een oecumenische viering zijn om 10.00 uur met dominee Biesheuvel als voorganger. Op dezelfde dag en tijd zal pastor Lam voorgaan in de Ontmoetingskerk.

Startzondag

De Startzondag is dit jaar op 4 oktober. Die zondag is altijd weer een verbindend begin van een nieuw werkjaar. Helaas is het dit keer niet mogelijk om op de gebruikelijke manier bij elkaar te komen. In verband met de dreiging van het coronavirus kan er slechts een beperkt aantal mensen in de Bonifaciuskerk, en lang niet het aantal van vorige jaren. Daarom zal dit jaar de viering van de Startzondag in al onze kerken zijn; en door de moderne techniek zullen we toch met elkaar verbonden zijn. In de vier kerken van onze parochie begint de viering die dag op dezelfde tijd: om 10.00 uur. Binnen de pastoraatgroepen wordt nagedacht over hoe we op een goede manier het werkjaar 2020-2021 kunnen starten. Het beste kunt u de berichtgeving over de Startzondag in het weekbericht en op de website van de parochie in de gaten houden.

Eerste communievieringen en Vormselviering

De eerste communievieringen in het najaar zijn besloten vieringen. Ook de toediening van het Heilig Vormsel door Mgr. Van den Hende zal in een besloten viering plaatsvinden.

Doopvieringen

De vieringen rondom het doopsel gaan weer van start. Dit zal steeds één dopeling uit een familie zijn. Hiermee kunnen we de 1,5 meterrichtlijn aanhouden.

Een bijzonder seizoen hebben we gehad en gaan we tegemoet. Er zijn vele beperkingen die ons niet altijd goed uitkomen. Maar in een bijzondere tijd gebeuren ook bijzondere dingen. Laten we ons daarvan ook steeds bewust van mogen zijn. Speciaal in dit jaar met als thema: 'gaan waar geen wegen gaan'.

Ruud Miedema

Bijbelverhalen komen tot leven

Deze cursus zal weer van start gaan in oktober. Om precies te zijn op vrijdag 9 oktober om 20.00 in het parochiecentrum Bonifacius. We zullen net als vorig jaar telkens een Bijbelverhaal centraal stellen op de avond en proberen te doorgronden welke betekenis het kan hebben voor ons leven in het hier en nu. Want verhalen uit het verleden hebben nog altijd betekenis in het heden. Zeker Bijbelverhalen. Elke

maand willen we dit weer aanbieden (zoveel mogelijk) op de tweede vrijdag van de maand. Bent u benieuwd? Ga met ons op weg en ontdek hoe verrijpend het kan zijn voor u zelf en voor de mensen om u heen. Ik nodig u daartoe uit. Let op de folder en posters achterin de kerk of op de website. Ik kijk uit naar uw komst.

Pastoraal werker Lâm



Programma volwassenencatechese september-november 2020

Vanaf maart hebben alle activiteiten van de catechese in de parochie door de coronacrisis stilgelegen. Voorzichtig zullen de komende tijd, met inachtneming van de gestelde maatregelen, weer bijeenkomsten in de parochie gehouden worden. De komende maanden zijn dat de onderstaande:

Activiteit één: Wandelen met de parochie.

Vrijdag 11 september: 18.15 uur, kinderboerderij Zeegersloot.

In het Heempark gaan we op vrijdagavond 11 september een wandeling maken. Tijdens de wandeling ga je in gesprek met een andere parochiaan of belangstellende (wel op 1.5 meter naast elkaar) over hoe jij de coronacrisis ervaart en praat je met elkaar over een 'mystiek' persoon. De wandeling is in een mooi natuurgebied en is ongeveer zeven kilometer lang. Na de wandeling is er koffie of thee en hoor je meer over het leven van de 'mystieke' persoon. Het is een man of vrouw die tot de verbeelding spreekt.

Rond 21.00 uur is de activiteit afgelopen. Net als voor de vieringen in de kerken moet je je voor activiteiten van de werkgroep volwassenencatechese aanmelden. Dat kan via: volwassenencatechese@heilighethomas.nl. Wandel je mee? We verzamelen bij de Kinderboerderij Zeegersloot in Alphen aan den Rijn.



Activiteit twee: Filmavond in de parochie.

Dinsdagavond 13 oktober, 19.30 uur, De Bron.

Op dinsdag 13 oktober kijken we in de Bron de film 'The Shack'. De film is de verfilming van het boek 'de uitnodiging' van W. Paul Young. De film speelt zich af rond Mack, een vader die zijn jongste dochter op een zeer verdrietige wijze verliest. Hij ontvangt vervolgens een brief om een weekend terug te gaan naar de plek waar hij eigenlijk nooit meer naar terug wil. Hij besluit te gaan en ontmoet daar een bijzonder drietal: Papa, een vrouw met een donkere huidskleur, haar zoon, een vriendelijke timmerman uit het Midden Oosten en een levendige vrouw met een Aziatische achtergrond. Centraal in de film staat misschien wel de allergrootste geloofsvraag: waar is God in deze wereld waar ook zoveel



nieuwe geloofsinzichten bij te brengen en hem te verzoenen met het ongeluk dat hem heeft getroffen. De film legt veel nadruk op hoe dichtbij God bij mensen wil zijn die verdriet en tegenslag kennen. Na afloop van de film is er nog een nagesprek. Je kunt je aanmelden voor de filmavond op 13 oktober via: volwassenencatechese@heilighethomas.nl.

Activiteit drie: Het milieu en paus Franciscus.

Woensdagavond 18 november, 20.00 uur. Bernarduskerk, Hazerswoude-Rijndijk.

Paus Franciscus schrijft vaak over zijn zorg voor de armen, de kwetsbaren en de zorg voor het milieu en klimaat. Hij is niet de eerste paus die hierover schrijft, maar je krijgt bij deze paus wel de indruk dat deze onderwerpen voor hem belangrijk zijn. In 2015 schreef hij een boek, Laudato Si, over het milieu en de zorg voor de schepping. Op woensdagavond 18 november zal Jan Maasen, medewerker van het bisdom Rotterdam, een inleiding over dit boek houden. Iedereen die de klimaatdiscussie volgt en in het bijzonder zij die op het land werken, worden van harte uitgenodigd. In het boek doet de paus een oproep om in gesprek te gaan hoe we met de aarde willen omgaan. Dat gesprek willen we ook lokaal. Een gesprek waarin verbinding centraal staat omdat de aarde en het milieu ons allemaal raakt.



Hopelijk bent u erbij!

Je kunt je aanmelden voor woensdag 18 november via: volwassenencatechese@heilighethomas.nl



Sacramentsdag 2020: PCI

Tijdens de viering van Sacramentsdag op 14 juni jl. hebben we in de eerste lezing gehoord dat Paulus schrijft over de gemeenschap die brood met elkaar deelt en tezamen één lichaam vormt. Wat een mooi beeld is dat. Hoe fijn zou het zijn voor mensen om lid te zijn van zo'n gemeenschap. Iets van zo'n gemeenschap zijn wij in de parochie H. Thomas! Want ondanks alle gevolgen van de coronacrisis, die impact

hebben op wat mensen te besteden hebben, heeft de collecte het mooie bedrag van € 1.458,07 opgebracht. Daarvoor willen we als PCI (parochiële caritas instelling) u allen hartelijk danken. Hoe groot of klein uw gaven ook waren, samen hebben we dit mogelijk gemaakt. Normaal gesproken is er een project waarvoor gecollecteerd wordt op Sacramentsdag. Dit jaar wilden we, vanwege de coronacrisis, instanties bij-

staan die het moeilijk hebben of een steuntje in de rug nodig hebben. De PCI zal dit bedrag dan ook daarvoor bestemmen. Er is al € 600,- gedoneerd aan Buurten & Zo. In een ander artikel in dit blad leest u daar meer over. Vanwege de aanhoudende maatregelen zullen meer instanties een beroep doen op de PCI en gelukkig kunnen we hen dan ook helpen door uw bijdrage!

Namens de PCI,
pastoraal werker Lâm

Donatie PCI aan Aurelia

In mei 2020 ontvingen wij als PCI van Aurelia een schrijven waarin zij diverse diaconieën van Rijnwoude en Boskoop om aandacht vroegen voor diverse kosten die zij gedurende 2020 zouden hebben en de vraag hen hierbij, indien mogelijk, voor een deel te kunnen ondersteunen.

Wij hebben deze aanvraag met een donatie gehonoreerd als bijdrage voor opleidingskosten voor de deskundig-

heidsbevordering van zorgvrijwilligers van Aurelia.

Zij vroegen ons in hun schrijven tevens of wij bij u onder de aandacht wilden brengen dat zij hun bestand aan vrijwilligers verder uit willen breiden.

Het bestuur van Aurelia is graag bereid om op een kerkelijke bijeenkomst uitleg te geven over hun mooie werk. Echter met corona op de loer zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt. Misschien kunt

u daarom de website van Aurelia eens bezoeken (www.vptzaurelia.nl) om te zien hoe deze stichting zich met vrijwilligers inzet voor Palliatieve Terminale Zorg.



*Namens de PCI,
Cora de Boer, secretaris*

Parochie Heilige Thomas
Parochie Caritas Instelling

Gedoneerde maaltijden Buurten &Zo

Buurten &Zo is een sociaal maatschappelijke onderneming in de vorm van een buurtrestaurant. Het is een plek waar iedereen welkom is! Onze onderneming is gevestigd in De Jozef aan de Hoflaan 3 in Alphen aan den Rijn.

Wij werken met mensen die een afstand hebben op de arbeidsmarkt, professionals en een mooie groep vrijwilligers. Bij Buurten &Zo kunt u doordeeweeks terecht voor een betaalbaar en gezond ontbijt, lunch en diner. Wij maken gebruik van reststromen, zodat

we duurzaam bezig kunnen zijn. Wij willen er zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een klein budget.

Er zijn mensen die nooit eens een kopje koffie kunnen drinken of uit eten kunnen gaan. Bij ons zijn deze mensen van harte welkom om te komen.

Wij kunnen deze mensen maaltijden bieden omdat andere mensen maaltijden gedoneerd hebben. Per week schenken wij gemiddeld 30 gedoneerde gezonde maaltijden aan mensen die daar zelf geen budget voor hebben. Wij hebben namen doorgekregen vanuit

kerken, organisaties en via particulieren. De mensen kunnen komen eten in ons restaurant of wij brengen de maaltijden bij de mensen thuis.

Dankzij een mooie gift van de PCI van jullie parochie hebben we al veel mensen blij kunnen maken! Daar zijn wij erg dankbaar voor!

We hopen u eens te zien bij Buurten &Zo. Voor meer informatie kunt u kijken op www.buurtenenzo.nl.

Met vriendelijke groeten,

Kirsten Bruijnes

Livestream

Allereerst dank ik de vele mensen die net als wij blijven geloven en uitkijken naar een goede en stabiele livestreamuitzending. Ook deze digitale snelweg heeft zo zijn vele digitale hobbels die genomen moeten worden. Voor mijn gevoel hebben we bijna het punt bereikt dat alle randvoorwaar-



den er zijn. Ik kan u verzekeren dat het beeld nu is verbeterd, vanwege verbeterd materiaal. Aan het geluid wordt op het moment van schrijven hard gewerkt. De internetverbinding is nu ook stabiel en betrouwbaar. We gaan met vertrouwen verder werken aan de laatste verbeteringen, opdat we verbonden kunnen blijven met elkaar in deze rare tijden. Ik ben hen, die er nu mee bezig zijn, er zeer erkentelijk voor: dank jullie wel. Dank ook voor uw geduld met ons tot nu toe en hopelijk kunnen we bij het verschijnen van het blad u een goede kwaliteit uitzending aanbieden.

Daarvoor hebben we ook een drietal mensen nodig die ons kunnen ondersteunen hierin. U hoeft geen uitgebreide kennis van computers of camera's te hebben, want we zullen u/jou zeker wegwijs maken hierin. Ik heb u/jouw steun hier echt voor nodig! Neem contact met mij op en ga met ons mee op deze digitale snelweg. En ik beloof: het geeft een zeer goed gevoel om zo er te kunnen zijn voor onze parochianen!

*Namens de werkgroep livestream,
pastoraal werker Lâm (06-22087370)*

Geen parochiereis naar Cyprus

De eerder aangekondigde reis van 6 t/m 13 oktober vanuit de parochie H. Thomas naar Cyprus gaat vanwege het coronavirus niet door. De vijfendertig belangstellenden voor deze reis hebben over dit afstel begin van de zomer bericht gekregen. Hopelijk kan er in 2021 weer een reis gemaakt worden.

Pastoor R. Visser

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk

Gaan waar geen wegen gaan; dat is ons jaarthema. Deze zin is ook op mijn weg van toepassing. Een weg die mij uiteindelijk heeft gebracht op de plek waar ik nu ben. Bij u allen, samen werkend in dit stukje van Gods wijngaard dat nu de parochie H. Thomas heet. Al weer 10 jaar ben ik nu werkzaam in uw midden en al 12,5 jaar werkzaam als pastoraal werker.

Ik herinner met nog dat ik in gesprek ging met het toenmalige pastoraal team en de benoemingscommissie. De jaren vlogen voorbij en hier sta ik dan. Uiteraard zullen we vanwege alle maatregelen i.v.m. de coronacrisis het jubileum niet kunnen vieren en dat is ook zeker niet het belangrijkste. Als ik namelijk terugkijk op mijn weg, die anders is gegaan dan ikzelf had gedacht, dan is het de dankbaarheid die mijn hart vult. Die dankbaarheid is namelijk geworteld in het feit dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. Mijn leven heeft verschillende wendingen gehad, die ikzelf niet had voorzien, maar die uiteindelijk mij hebben geleid naar dit moment.

Een dankbaar mens, temidden van een parochie (lees: parochianen) die mij meer en meer dierbaar is geworden. Want geboren in Vietnam, waarbij armoede en ziekte de beginjaren van mijn leven tekenden, om uiteindelijk in Nederland terecht te komen, maakt dat ik mij een gezegend en dankbaar mens beschouw. Natuurlijk heeft een mensenleven zijn 'up and downs' en zo ook in het daarop volgende deel van mijn leven. Toch is er altijd wel dat lichtpuntje in mijn bestaan, die ik God noem. Hoe cliché het ook klinkt, Hij is mijn burcht en mijn behoud in tijden van verdriet. Daarom durf ik ook op Hem te vertrouwen als mijn weg die ik mij had voorgenomen anders is dan

Zijn weg met mij. Dit werd vooral duidelijk in mijn keuze voor het gehuwde leven i.p.v. het priesterschap. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ja, dat kan ik zeker beamen en dat is misschien wel de rijkdom van ons en mijn geloof.

Een God die ons nabij is op onze levensweg, soms heel dichtbij ervarend en soms zo ver weg voelend, maar altijd aanwezig. In alle opzichten ben ik met mijn vrouw gelukkig getrouwd en samen mogen we een prachtige dochter zien opgroeien. Dit maakt mij tot een rijk mens. Zonder hen had ik mij de afgelopen 12,5 jaar niet op deze wijze kunnen inzetten.

Mijn dankbaarheid gaat ook naar hen uit voor hun begrip, geduld en steun voor mijn, soms naar 'workaholic' neigende, inzet voor de gemeenschap. De ruimte en het vertrouwen die zij mij geven maken het mogelijk dat ik er ook kan zijn voor u als gemeenschap. Wat een gemeenschap kan betekenen voor mensen heb ik kunnen ervaren als vreemdelling, komend uit een ander land. De acceptatie en de warmte van die gemeenschap, daar in het Westland hebben mij gevormd en zijn de basis voor mijn richting naar het pastoraat. Diezelfde waarden ervaar ik ook in deze gemeenschap. U hebt mij geaccepteerd als uw pastoraal werker afgelopen jaren. En nog steeds ben ik een tevreden mens en voel ik me bevoorrecht om samen met u vorm te geven aan de parochie. Uiteraard is ook in deze gemeenschap niet alles rozengeur en maneschijn, maar daar zullen en kunnen we overheen komen met Zijn hulp en steun.

Het werkzaam zijn in het pastoraat is, werkelijk waar, een voorrecht. Want ik mag met mensen meelopen op hun levensweg. Delend in hun vreugde en



verdriet. Deelgenoot zijn van gedachten en gevoelens die zelden met anderen besproken worden, maken dat ik me bevoorrecht en ook klein voel. Het vertrouwen dat mensen mij geven dat ook zulke gesprekken in alle vertrouwelijkheid kunnen plaatsvinden tussen hen en mij, doen me God danken. Dit alles maakt dat ik zelden zeg dat ik 'naar het werk' ga. Ik zeg veelal dat ik 'naar de parochie' ga. Werkzaam zijn in het pastoraat is voor mij niet werken in de strikte zin van het woord, maar is bezig zijn met gestalte geven aan dit stuk van Gods tuin. Zo gaan dan de jaren snel voorbij. De seizoenen hebben elkaar snel afgewisseld de afgelopen jaren en ik hoop dit nog zeker enige tijd met u te doen. Totdat Gods wegen mij ergens anders heenbrengen; hopelijk zal dat nog niet in het verschiet zijn en blijf ik graag met u allen op weg. Samen hoop ik met u wegen op te gaan, waar geen wegen gaan.

Kortom: dank voor uw steun en gebed voor mij als pastor in uw midden! Gezegend voel ik mij daardoor en ik blijf mij met vertrouwen inzetten voor u en de parochie. Mogen we dat samen doen in geloof, hoop en liefde.

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het

begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. (Zie ook www.kloosterwittem.nl). De kalender is per 1 september voor €7,95 te koop op de secretariaten.

Els Werneke

Overzicht vieringen parochie heilige Thomas van

I.v.m. de coronamaatregelen zijn er geen koren tijdens de vieringen.

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 5 sep Zo 6 sep	23 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering 09.30u Kerkopenstelling	11.00u Woord- en gebedsviering
Za 12 sep Zo 13 sep	24 ^e zondag door het jaar Ziekenzondag	19.00u Woord- en gebedsviering 09.30u Eucharistieviering	11.00u Kerkopenstelling
Za 19 sep Zo 20 sep	25 ^e zondag door het jaar Vredeszondag	19.00u Eucharistieviering 09.30u Kerkopenstelling	11.00u Eucharistieviering
Za 26 sep Zo 27 sep	26 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering 09.30u Woord- en gebedsviering	11.00u Kerkopenstelling
Za 3 okt Zo 4 okt	27 ^e zondag door het jaar Startzondag	19.00 u Geen viering 10.00u Gezamenlijke viering	10.00u Gezamenlijke viering
Za 10 okt Zo 11 okt	28 ^e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering 09.30u Kerkopenstelling	10.00u Woord- en communieviering
Za 17 okt Zo 18 okt	29 ^e zondag door het jaar Wereldmissiedag	19.00u Woord- en communieviering 09.30u Eucharistieviering	11.00u Kerkopenstelling
Za 24 okt Zo 25 okt	30 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering 09.30u Kerkopenstelling	11.00u Eucharistieviering (1 ^e communie)



zaterdag 5 september tot en met zondag 25 oktober 2020

Aanmelding vooraf is verplicht. Dit kan bij het secretariaat van de parochiekernen.

Datum	HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster
Za 5 sep Zo 6 sep	09.30u Kerkopenstelling	11.00u Eucharistieviering	Ez. 33, 7-9 Mt. 18, 15-20
Za 12 sep Zo 13 sep	09.30u Woord- en gebedsviering	11.00u Kerkopenstelling	Sir. 27, 30-28, 7 Mt. 18, 21-35
Za 19 sep Zo 20 sep	09.30u Kerkopenstelling	10.00u Oecumenische viering Bernarduskerk met ds. Biesheuvel 10.00u Oecumenische viering Ontmoetingskerk met pastor Lâm	Jes. 55, 6-9 Mt. 20, 1-16a
Za 26 sep Zo 27 sep	09.30u Eucharistieviering	11.00u Kerkopenstelling	Ez. 18, 25-28 Mt. 21, 28-32
Za 3 okt Zo 4 okt	10.00u Gezamenlijke viering	10.00u Gezamenlijke viering	
Za 10 okt Zo 11 okt	09.30u Kerkopenstelling	11.00u Eucharistieviering	Jes. 25, 6-10a Mt. 22, 1-10
Za 17 okt Zo 18 okt	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Kerkopenstelling	Jes. 45, 1.4-6 Mt. 22, 15-21
Za 24 okt Zo 25 okt	09.30u Kerkopenstelling	11.00u Woord- en communieviering	Ex. 22, 20-26 Mt. 22, 34-40



Mediteren in oecumenische meditatiegroep

Samen stil zijn, gedachten, piekeren, onrust achter je laten. Je toevertrouwen aan de Eeuwige. Wilt u kennis maken met deze gebedsvorm? Dan bent u van harte welkom. In verband met een corona veilige indeling graag vooraf aanmelden. We mediteren op woensdagavond om 19.00 uur in de Bidkapel in kerkelijk centrum 'De Bron', Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn.

Voor aanmelding en info kunt u mailen of bellen naar Klazien Hamelink, klazienhamelink@gmail.com, tel. 0172-437342

Overzicht liturgische vieringen parochie Heilige Thomas overige locaties

Er is voorlopig nog geen toestemming gegeven om vieringen in de huizen te laten plaatsvinden.



Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur
Let op: adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn
Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Klus- en tuingroep en zorg voor elkaar

Ja, in deze tijd moeten we op gepaste afstand onze klussen en de tuin doen. Dit voor ieders eigen veiligheid, gezondheid. Maar de klus- en tuingroep voor veiligheid van alle kerkbezoekers? Hoe zit dat? Bij de reconstructie van de Rijndijk is de weg veel dichter op de kerk komen te liggen. In het perk voor de Rijndijk stonden twee prachtige taxus bomen. Al vele jaren. In de nieuwe situatie, bij het weggrijden de Rijndijk op, werd het zicht belem-

merd door deze prachtige bomen. Voorheen geen enkele hinder en was de Rijndijk goed te overzien. Maar sinds de reconstructie van de Rijndijk hebben we er over gesproken en zijn ook al aan het snoeien geweest. Maar dat bracht niet de gewenste verbetering bij de uitrit. En er wordt sinds de reconstructie op dat deel van de Rijndijk toch al veel harder gereden dan vroeger. Pastoor



Visser had ook al eens te kennen gegeven dat hij dit een gevaarlijke situatie vond. De prachtige taxussen zijn gevaarlijk. Weghalen of snoeien tot op één meter. Het is het laatste geworden. De veiligheid staat voorop. En wij hopen dat ze weer enigszins gaan uitlopen zodat hij als een heining steeds in vorm kan worden gehouden.

De klus- en tuingroep

Weer naar de kerk voor een viering

Het is goed om weer te mogen vieren met elkaar. Ook al mogen we als kerkgangers niet zingen, we zijn blij met de zang en muziek vanuit het Bernarduskoor. Soms komt Dorien Verkleij fluit spelen en ook dat is een genot om naar te luisteren. Graag van te voren aanmelden! Wanneer u naar de viering komt wilt u dan op tijd komen want de anderhalve meter in acht nemen vraagt toch nog wel wat organisatie. Als u zich aanmeldt dan zullen we uw telefoonnummer of e-mailadres nog enige weken bewaren voor het geval er ergens een besmetting mocht zijn. Als u ziek wordt of corona verschijnselen heeft, en u bent in de kerk geweest, wilt dit dan a.u.b. ook aan de parochie melden!

Vredesdag

In andere jaren ontmoeten katholiek en protestant elkaar op vredesdag in de Bernarduskerk. Nu is daar te weinig ruimte voor een treffen van parochianen en gemeenteleden. Daarom houden we de vredesviering nu op twee locaties. Pastor Lâm gaat voor in de Ontmoetingskerk en ds. Biesheuvel in de Bernarduskerk.



Het thema in beide kerken is: "Vrede verbindt verschil". In beide gebouwen zullen ook dezelfde liederen en lezingen klinken. De preek zal wel (een beetje) anders zijn.

Als u zich aanmeldt voor de dienst moet u aangeven naar welke van beide kerken u wilt komen. Het zou kunnen dat aan u gevraagd wordt om het andere gebouw te bezoeken.

Ds. Willem Biesheuvel

In en om de kerk

In de kerk gebeurde, ook in deze coronatijd, best veel. Het waren, naast de zondagen, gezellige woensdagmiddagen in juli toen de kerk open was. Buiten koffie, thee en een praatje was er mooie muziek. Soms een CD, door iemand meegebracht, of Henk de Boer zocht muziek op. En er waren foto's te zien op een powerpoint presentatie over vroeger en nu. Zeker voor herhaling vatbaar om op zo'n informele manier in de kerk te zijn. Mensen missen elkaar in deze coronatijd, want helaas kan er nog niet zoveel en moeten we voorzichtig zijn in onze contacten.

Zoals u kunt lezen in de bijdrage in dit parochieblad van Marien Verhulst, de vicevoorzitter van het parochiebestuur, wil het parochiebestuur samen met de parochianen uit de kern Hazerswoude-Rijndijk kijken naar de toekomst van het ensemble aan de Rijndijk (kerk, klooster, tuin en voormalige begraafplaats). De commissie van beheer zal daar nadrukkelijk bij betrokken worden. Daar is de com-

missie van beheer nu ook volop mee bezig. Er worden gesprekken gevoerd met iedereen die het ensemble een warm hart toedraagt of iets wil of kan ontwikkelen in of bij de pastorie. Dit vraagt veel energie en denkwerk van iedereen en vooral een luisterend oor. Dat er met de pastorie hoognodig iets moet gebeuren, zodat het gebouw niet verder verpaupert, daar zijn we het wel over eens. Dat we hopen en ook ons best moeten doen om de kerk nog tot in lengte van dagen in stand te houden vraagt ook veel inzet en creatief denken. Hopelijk begrijpt u dat we erg ons best doen en we hopen dat met ons advies het parochiebestuur de goede beslissingen kan nemen die leiden tot een goede toekomst voor het ensemble kerk en pastorie, maar ook voor geloven en kerkzijn in de toekomst in onze parochiekern.

*Namens de commissie van beheer,
Tineke Heemskerk-de Boer*

Openstellen van de kerk

Op de zondagen dat er geen vieringen zijn is de kerk open en kunt u binnenlopen, een kaarsje aansteken, even rustig zitten, misschien bidden en luisteren naar orgelspel of mooie muziek. Nico Wesselingh speelt tijdens de openstelling van de kerk op het orgel. Ook al mag er niet gezongen worden is muziek en orgelspel erg mooi en fijn dat het er is. In de weekenden zonder viering kunt u Nico Wesselingh laten weten welk lied u graag hoort en als het maar enigszins mogelijk is zal hij het op het orgel laten horen.

Gebedsintenties

Nu er weer vieringen zijn wilt u misschien ook weer intenties doorgeven. Dat kan bij het secretariaat van onze kern. Aanmelden voor de vieringen en intenties H.H. Michael en Bernardus is mogelijk via het secretariaat van H.H. Michaël-Bernardus via e-mail: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl, of via telefoonnr. 071-3414210.

Het Anker gesloten

Per 1 juli is 'Het Anker' gesloten voor alle activiteiten. Het personeel is ontslagen en er zitten nieuwe sloten op de buitendeur. Het gebouw wordt antikraak bewoond. Dit betekent voor ons als parochie dat ook de kapel niet meer gebruikt kan worden. Dat is heel jammer, want de kapel was vooral op vrijdagmorgen voor een trouwe groep parochianen een goede plaats om samen te komen voor een viering. Aan dat samenkomen maakte het coronavirus in maart al een einde. Maar we hopen dat ook dit virus op een dag weer weg is en dat we weer samen

kunnen komen. Wat heel fijn is dat we dan welkom zijn in de 'Herbergier'. De 'Herbergier' is een kleinschalige woonvorm waar mensen met geheugenproblemen terecht kunnen als zelfstandig wonen niet meer lukt. De 'Herbergier' is gehuisvest in een gedeelte van het voormalig gemeentehuis. De stoelen vanuit de kapel van Het Anker zijn al overgebracht en er wordt nog nagedacht over de inrichting van de zaal, die ook voor andere activiteiten gebruikt moet worden. Deze zaal ligt op de derde verdieping en is met een lift goed bereikbaar. We zijn heel blij met

de door de 'Herbergier' aangeboden gastvrijheid.

In Het Anker hangt ook nog een klok vanuit de kerk van het Zwaantje. Deze klok mag binnenkort opgehaald worden door de klusgroep van onze parochiekern. Er is nog niet direct een bestemming voor de klok maar daar wordt over nagedacht. De vleugel uit Het Anker, ooit gekocht als geschenk van de burgers aan Het Anker, mag naar de parochie. Over een geschikte plaats voor de vleugel wordt nagedacht.

De pastoraatgroep

Lief en Leed

19 juni 2020 overleed Cok Wesselingh, zij werd 70 jaar. Cok woonde al jaren in Leiderdorp maar wilde vanuit de kerk van haar jeugd begraven worden op de algemene begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.

27 juni 2020 overleed Greet Meskers-Boers, zij werd 81 jaar en overleed in haar eigen vertrouwde omgeving met

uitzicht op de tuin waar zij zo van hield. Na het samenkomen van afscheid in de Bernarduskerk werd zij begraven op de algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.

19 juli 2020 overleed in verzorgingshuis Oudshoorn, waar hij al zes jaar woonde, Dirk Verkleij. Hij werd 76 jaar. Na het afscheid in de Bernarduskerk werd

Dirk door familie, vrienden en dorpsgenoten uitgezwaaid op weg naar het crematorium in Alphen aan den Rijn.

13 augustus 2020 overleed, na een kort ziekbed, Grady Keijzers-Slaats, 83 jaar oud, in haar eigen huis. Na een afscheidsdienst in de Bernarduskerk werd zij uitgezwaaid op weg naar het crematorium.

Dat zij mogen rusten in vrede

Weet u dat ...

- ... in het perk voor de Bernarduskerk, een pracht aan bloemen staat.
- ... als u de bijen probeert te tellen u dit niet gaat lukken.
- ... spontaan naar de kerk komen op zondag nog even niet kan maar dat u zich aan moet melden.
- ... het digitale mededelingenblad u hierover zal informeren. Dus meldt u zich hiervoor aan als u het nog niet ontvangt.
- ... de site van de Thomasparochie ook goed is voor actuele informatie.
- ... de rubriek Kerken aan de Rijn in de Groene hart Koerier ook veel informatie vermeldt.
- ... het zeker bij uitvaarten moeilijk is dat we zo beperkt zijn in het aantal mensen dat in de kerk aanwezig mag zijn.
- ... het fijn is dat het uitvaartkoor, met een beperkt aantal, weer zingt bij uitvaarten.
- ... we nog steeds kassabonnen inzamelen van Hoogvliet voor gratis producten die naar de voedselbank gaan.
- ... we ook nog steeds eieren verkopen in de kerk, waarvan de PCI profiteert.
- ... op haar beurt de PCI weer mensen financieel ondersteunt.



Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248
2391 CK Hazerswoude-Dorp
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)
hh.engelbewaarders@heilighetomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn
Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Vanuit de kern

De vieringen in de kerk zijn voorzichtig gestart. Wel heel anders dan we voor het Covid-19 tijdperk gewend waren. Details hierover op de middenpagina van deze editie.

De start van het nieuwe werkjaar zal zeker minder groot uitgevoerd kunnen worden.

Het jaarthema was: "Gaan waar geen wegen gaan." Dat is tot uiting gekomen door de renovatie van de Dorpsstraat maar zeker ook de problemen, die Covid-19 veroorzaakt.

Het komende werkjaar gaan we door met: "Gaan waar geen wegen gaan." Hetzelfde thema dus en ook nu is nog niet alles duidelijk.

Ik zou me kunnen voorstellen dat de koren graag weer willen starten, maar dat is voorlopig nog onzeker.

De werkzaamheden aan de Dorpsstraat voor onze kerk zijn nu beëindigd met als resultaat verbreding van het trottoir, een aantal parkeerplaatsen zijn verdwenen en er zijn fietssteunen dicht bij de straat geplaatst. Het geheel

heeft wel uitstraling en de toegang naar de kerk is verbeterd.

Hulde voor de tuinploeg die de afgelopen periode, ondanks de hoge temperaturen, hun energie hebben ingezet. De pastorietuin en de begraafplaats zijn op orde en keurig netjes onderhouden.

*Vanuit de commissie van beheer,
Jan Koeckhoven*

Lief en leed

26 augustus 2020 is Jan de Gelder op 82-jarige leeftijd overleden. Na de uitvaartplechtigheid op 31 augustus 2020 heeft de crematie plaatsgevonden in Alphen aan den Rijn.

Dat hij moge rusten in vrede

Dienst van de Stuurgroep Diaconie



September Conny van Dijk Tel: 588554
Oktober Anne Koeckhoven Tel: 588260

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel.: 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel.: 588260.

Wijkcontactpersonen

Mevrouw T. Verbeij stopt met ingang van september als wijkcontactpersoon. Wij bedanken haar voor de jarenlange inzet. De heer Leo Verhorik is bereid gevonden haar wijk over te nemen. Wij wensen hem veel succes.



Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
T 0172-472410; sintbonifacius@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;
deheiligegeest@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Vanuit de parochiekern Bonifacius

Het coronavirus kreeg de afgelopen tijd veel invloed op ons leven. Vooral de meest kwetsbaren in onze samenleving lijken onder de gevolgen van de getroffen maatregelen te lijden. Gelukkig zijn er al veel initiatieven van jong en oud om de medemens in deze tijd te steunen. Langs alle kanten komt die solidariteit nu bovendrijven. Misschien ontstaat juist in deze crisis het inzicht dat we samen meer bereiken. De samenhang groeit. We halen boodschappen voor een ander, moedigen elkaar aan. Hoe moeilijk deze tijd ook is, zeker als je naasten ziek worden of sterven, we komen wel dicht bij elkaar. Vanuit hetzelfde schuitje gaan we samen uit de crisis komen.

We klappen voor de ander en we zingen voor de ander, overall ter wereld. En in die ander ontmoeten we de Heer die ons heelt in onze angst en ons voorhoudt: je bent niet alleen hoe moeilijk het ook is. Geloof, hoop en liefde, daar leven wij van. Juist nu.

Bemoedig elkaar, troost elkaar, wees elkaar nabij, vooral degenen die gebukt gaan onder te veel angst en zorgen.

In onze parochie hebben we al mooie initiatieven gezien om de ander te steunen.

Onder andere het kaartje dat de oudere parochianen vlak voor Pinksteren thuis hebben mogen ontvangen. Een teken dat er zeker aan ieder gedacht wordt ook al konden we u niet persoonlijk bezoeken. "Je bent niet vergeten, we denken aan je".



Zoals ook de inzameling van de voedselbank die we al enige tijd elke week organiseren en ook weer goed gevulde kratten opleveren. Dank daarvoor.

Zoals jullie weten kon de "Samenloop voor Hoop" dit jaar niet doorgaan en de volgende editie is nu weer gepland in 2022. De houten hartjes, die met veel liefde zijn geschreven, worden bewaard tot 2022 en zullen dan in onze tent worden opgehangen.

Houdt elkaar vast, juist nu.

*Namens de pastoraatgroep
Bonifacius, Bea van Zeijl*

Ga maar op weg

*Ga maar op weg in het licht van de morgen
De weg is lang en het pad onbekend
Er is nog heel veel van de toekomst verborgen
Maar blijf niet wachten, gebruik je talent
Zoals de adelaar vliegt met zijn jongen
Zijn vleugels onder ze spreidt op hun vlucht
Is Gods bescherming om jou op te vangen
Als je onverwachts valt uit de lucht
Vlieg nu maar uit, dat moet toch eens gebeuren
Vertrouw op God, die de reis met je gaat
Kies je een weg die je eens zult betreuren
Keer dan maar om, het is echt nooit te laat.*

Vredesweek: 19-27 september 2020:

"Vrede verbindt het verschil"

De mensheid zou eigenlijk beter moeten weten: zonder vrede vaart niemand wel.

Vrede ontstaat door wederzijds begrip en respect, door erkenning, gelijkwaardige benadering en solidariteit.

Hoe duidelijk is juist nu die vrede geworden in tijden van corona? We hebben de afgelopen maanden geleerd om er op nieuwe manieren voor elkaar te zijn door beschermend te zijn in afstand houden en hulp bieden; door contacten te onderhouden om de eenzaamheid te verzachten; door te troosten en door de verkregen rust te benutten om elkaar te steunen in deze bizarre omstandigheden. Solidariteit komt tot uiting in de protestacties voor 'black life matters': hoe en wat je bent mag en moet geen verschil zijn: ieder mens doet ertoe!



VREDE VERBINDT VERSCHIL

Positieve gedachten ten opzichte van elkaar helpen de vrede te verstevigen, om verschillen te overbruggen: Vrede verbindt het verschil!

Dit jaar is er door de coronamaatregelen geen gezamenlijke Vredesviering in de Bron tijdens de Vredesweek, toch is extra aandacht voor die zo gewenste vrede hard nodig.

In de Vredeskrant die voor u klaarligt, kunt u er meer over lezen. Maak een blijvend verschil door een uitgestrekte hand en een belangstellend hart naar de ander.

Dan verbindt vrede en draagt ieder een steentje bij!

*Annemiek Plompen-Huibers en
Marian Bouterse-van Haaren,
oec. coördinatoren*

Donaties voedselbanken

Ook, of misschien wel zeker, in deze tijd kunnen de voedselbank en niet zonder onze ondersteuning. Meer en meer mensen maken gebruik van de diensten van de voedselbank. Juist nu de vieringen weer gestart zijn, willen we u wijzen op de mogelijkheid om de voedselbank te ondersteunen. Wekelijks staat er in de Bron en in de Bonifaciuskerk

een mand klaar waarin u houdbare producten kunt deponeren. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze bij de voedselbank terecht komen. Alvast hartelijk dank voor uw steun.

*Namens de werkgroep diaconie,
Alexandra Rijdsijk*

Gedenkwand

De gedenkwand op het kerkhof bij de Bonifaciuskerk had een grote herstelbeurt nodig.

De houten damwanddelen stonden met het onderste gedeelte in de grond en waren bijna doorgerot, daardoor dreigde de wand het bij een stevige wind te begeven.

De wand is eerst geheel verwijderd, de rotte onderstukken eraf gezaagd en op een nieuwe gewapende betonfundering herplaatst.

De wand staat nu vrij van de grond en is met gegalvaniseerde stalen hoeklijnen aan de fundering verbonden. De bovenzijde van de wand is afgedekt met een zinken bekleding zodat ook de bovenzijde is beschermd tegen alle weersinvloeden. Voor de wand is een grof wit grindbed aangebracht, wat de wand meer uitstraling geeft.

Met vele seniorenvrijwilligers en vele uren noeste arbeid is de grote klus geklaard.



Dank aan allen die aan dit mooie resultaat hebben bijgedragen.

*Namens de commissie van beheer,
Arie Hoogervorst*

Lief en Leed

Gedoopt

23 augustus 2020 is Elvira Hensema gedoopt.

Wij wensen de dopeling, haar ouders en familie veel geluk

Overleden

18 juni 2020 is Lenie Kroppf-Rademaker overleden. Zij werd geboren op 30 september 1920. Haar afscheidsviering vond plaats in de aula van het

crematorium op 25 juni, daarna is zij gecremeerd.

21 juni 2020 overleed Nel van Diemen-van der Geer geboren 3 oktober 1925. Haar afscheidsviering vond plaats op 26 juni in de aula van het crematorium. Daarna is zij gecremeerd.

22 juni 2020 is Guanita Wille, geboren 1 januari 1963, overleden. Haar afscheidsviering vond plaats op 29 juni in

de aula van het crematorium. Daarna is zij gecremeerd.

23 juni 2020 overleed Piet van der Zwaan, geboren 24 augustus 1942. Zijn afscheidsviering was 29 juni in de aula van het crematorium, waarna hij is gecremeerd.

Dat zij mogen rusten in vrede



Bonifaciuskerkhof

In verband met het aflopen van de grafrechten zoekt de parochie contact met nabestaanden van de onderstaande overledenen, die op het Bonifaciuskerkhof begraven zijn. Wellicht heeft u informatie over een of meer van de familieleden van onderstaande overledenen? Als dat het geval is dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de beheerder van het St. Bonifaciuskerkhof; telefoonnummer: 0172-437722 of e-mail: pgsdobbe@hetnet.nl.

Grafnr.	Naam overledene:	Laatste adres van overledene:	Geboren op:	Overleden op:
A 3	Mw. V.E.F. Zwetsloot- van Dam Dhr. F.P. Zwetsloot	Pr. Hendrikstraat 200 Pr. Hendrikstraat 200	30-04-1920 11-07-1920	11-01-1999 29-04-1999
A 7	Dhr. Th. J. van Leeuwen Mw. A. van Leeuwen- van Eijk	Hoflaan 3 (kamer 117) Hoflaan 3 (kamer 117)	21-12-1911 28-01-1915	13-04-1999 12-07-2001
A 9	Mw. M. Baelde- Toor Dhr. A.P. Baelde	Eksterstraat 11 Endegeesterstraatweg	30-11-1924 19-07-1921	20-07-1999 15-08-2003
C 10	Dhr. M. van Dam Mw. W.J.M. van Rodenrijs	Pr. Hendrikstraat 50c Delftzichtweg 1	29-10-1912 24-08-1917	06-09-1999 17-06-2005

P.G.S. Dobbe, beheerder Bonifaciuskerkhof

Bericht van zuster Lucis

(Zij is lid van de orde van de Blauwe Zusters en is oorspronkelijk parochiaan van de Bonifaciusparochie)

Beste parochianen, er is alweer een tijd overheen gegaan dat jullie iets van me gehoord hebben. Onderhand zit ik alweer bijna een jaar op mijn nieuwe missieplek, hier in het zuiden van Frankrijk, in Le Cannet des Maures, een dorpje waar we met vijf zusters in de parochie en de school helpen. De vier andere zusters komen uit Ecuador, de Verenigde Staten en uit Argentinië. In vergelijking met eind augustus dat ik hier aankwam, kan ik zeggen dat ik al aardig ben ingeburgerd hier.

Het Frans gaat sneller dan dat het Italiaans ging, dus dat is een hele zegen. De activiteiten die we hier doen zijn allemaal rondom de parochie en de school. De combinatie van die twee houdt ons aardig bezig. Wanneer de school afgelopen is, zijn er activiteiten in de parochie. Catechese, tierngroep, jongerengroep, zieken bezoeken, koor etc.

De school is kleinschalig, met zo'n tachtig leerlingen. De kinderen zijn er aan gewend zusters voor de klas te hebben of over het schoolplein te zien lopen. En omdat ons huis aan het schoolplein grenst, gaat er geen dag voorbij zonder dat er kinderen aan de deur kloppen om dingen te vragen of gewoon om iets te vertellen. Eén van de mooiste dingen vind ik dat we door onze aanwezigheid in de school werkelijk verschillende mogelijkheden hebben om de kinderen te helpen God beter te leren kennen. Zo kun je af en toe met een klein groepje naar de kapel. Dichtbij de tabernakel knielen we neer met de kinderen; iedereen bedankt God voor iets, of vraagt voor iets, we bidden een kort gebed, en zo met vijf minuten in de kapel leren we hen dat ze met alles bij God kunnen komen. Het zijn korte, mooie momenten.

Met de taal helpen de kinderen me goed vooruit. Wanneer ik boeken voorlees hoop ik altijd maar dat ze me begrijpen. Zo was ik de kinderen een keer aan het vertellen over Jezus en de apostelen die vissers waren. Vis is 'poisson' in het Frans, maar poison met één 's' spreek je uit als een 'z' en betekent iets heel anders, namelijk 'vergift'. Daar kwam ik later achter, nu maar hopen dat de kinderen het juiste begrepen hebben... Zo maak je als missionaris altijd weer dingen mee als het om talen leren gaat.

We rekenen op jullie gebed, voor onze missies waar dan ook ter wereld, waar God grote dingen kan doen door het gebed van jullie heen.

Zuster Virgo Lucis

Eerste jongerendag brengt zon, verdieping en ontspanning



Al een aantal maanden organiseren de parochies van Alphen aan den Rijn, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Midden-Delfland en het Westland online bijeenkomsten voor jongeren op zondagavond. Vanuit huis wordt gebeden, gezongen en geluisterd naar een bemoedigend woord. De reacties van jongeren zijn betrokken en positief.

Op 11 juli was het gelukkig ook weer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen. In het parochiehuis in Nootdorp en het achterliggende grasveld werd een geschikte locatie gevonden om de eerste jongerendag te organiseren.

Om 13.00 uur kwamen we bij elkaar en begon de middag met twee kennismakingsspellen. Direct was er een ontspannen sfeer en deed iedereen

enthousiast mee. Aansluitend begonnen de workshops. De workshop 'mediteren' was op voorhand al populair en bleek ook op de dag zelf een goede zet. Lizette Romijn nam de jongeren mee in een geleide meditatie en hielp de jongeren na te denken over hun verleden, heden en toekomst.

Na een pauze volgden workshops van Walther Burgering over de heilige Geest: welke vruchten van de Geest herken je in jezelf, maar misschien ook welke 'niet'. Met veel aandacht en openheid gingen de jongeren hierover met elkaar in gesprek.

De workshop 'sport en spel' (Sjoerd Zuidersma) bestond uit verschillende onderdelen. Jeu de boules bracht een 'competitie spirit' naar voren, maar bracht vooral ontspanning en plezier. Ook voetvolley (met een strandbal) zorgde voor veel plezier waarbij de jongeren elkaar steeds beter leerden kennen.

Vervolgens was er korte pauze en begon een sfeervolle eucharistieviering onder leiding van Eli Stok. De viering werd muzikaal ondersteund door Minh Thu Ko (en familie).

Tot slot kwam Sander Verschuur vertellen over de eerstvolgende wereldjongerendagen in Lissabon. Herinneringen aan eerdere wereldjongerendagen werden gedeeld en er werd alvast vooruit gekeken. Dit bijzondere jongerenevenement wil je niet missen!

Veel dank is er ook aan Robin Keijzer en de koster Mark Greeve en Jasper de Bruijn. Het is een dag geworden die zeker voor herhaling vatbaar is!

*Namens de vijf parochies,
Minh Thu Ko, Eli Stok, Walther
Burgering en Sjoerd Zuidersma*



Ad en Ventura: “Navolgen”

Ad en Ventura vervelen zich een beetje. Ze zitten buiten in de zon en kijken besluiteloos om zich heen. “Wat zullen we gaan doen Ad,” vraagt Ventura. “Ik weet het niet,” antwoordt Ad. “Weet jij iets?” Ook Ventura heeft geen idee wat ze nu kunnen gaan doen. Er is weinig te beleven dit weekend. Ze gaan al weer enkele weken naar school, dat is wel heel leuk. Ze zien de kinderen uit de klas weer, na weken niet naar school te mogen. Door de corona zijn er wel allerlei regels in de school. Die regels moeten ze ook allemaal navolgen. Dat is beter voor henzelf en voor anderen. “Hey Ad, zullen we een heitje voor een karweitje gaan doen?” “Wat? Wat is een heitje nou weer,” zegt Ad. “Zo noemde vroeger een bepaalde munt! We kunnen gaan aanbellen en vragen of mensen nog klusjes hebben die we kunnen doen voor ze in deze tijd. Sommige mensen durven nog niet naar buiten of willen dat liever nog niet. We kunnen boodschappen voor ze doen. Of postzegels kopen voor de kaarten die ze sturen. We kunnen ook de lege flessen voor ze wegbrengen en misschien mogen we zelfs het sta-

tiegeld houden!” “Ja, dat is een goed idee. En weet je wat we met het geld kunnen gaan doen? We gaan daar een ijsje van kopen, want het is warm zeg.” Ventura en Ad zijn helemaal enthousiast geworden van het idee en vlug staan ze op. Ze kijken om zich heen en zien dan snel waar ze naar toe willen. Daar op de hoek van de straat woont een oude vrouw, die ze tegenwoordig niet meer zo vaak zien. Misschien heeft zij wel iets te doen. Ad drukt op de deurbel en even moeten ze wachten voordat de deur opengaat. “Hallo Ventura en Ad, wat leuk om jullie te zien. Wat kan ik voor jullie betekenen?” “Hallo mevrouw Mulder, heeft u nog iets te doen voor ons? Wij komen voor een heitje voor een karweitje.” Mevrouw Mulder lacht. “Weten jullie wat een heitje is?” “Dat is geld toch,” antwoordt Ventura. Mevrouw Mulder knikt en denkt na. “Ik heb wel iets voor jullie. Jullie kunnen de hond uit laten en ook enkele tijdschriften bij mevrouw Jansen in de bus doen. Dan krijgen jullie ieder twee euro van mij.” Twee euro! Dat is veel, daar kunnen ze wel een heel lekker ijsje van kopen! Als Ad en Ventura

de hond aan het uitlaten zijn, zien ze enkele klasgenoten in de speeltuin niets doen. Ze lopen er naar toe en vertellen wat ze aan het doen zijn. Wat een goed idee en de kinderen staan gelijk op en rennen naar de dichtstbijzijnde huizen om aan te bellen. Als Ad en Ventura de hond weer terugbrengen naar mevrouw Mulder zien ze enkele kinderen met boodschappentassen rondlopen. Een paar zijn er in de tuin bezig. En weer anderen zijn een auto aan het wassen. Wat leuk dat de kinderen het voorbeeld van Ad en Ventura navolgen. Niet veel later zitten de twee kinderen heerlijk te genieten van hun ijsjes. Dat was leuk. Ze hebben er wel wat voor moeten doen, maar dat was niet erg. Mevrouw Mulder was er erg blij mee. Ze mochten van haar nog wel eens komen helpen. Er komen nog meer kinderen met een ijsje naar de speeltuin. “Ook een heitje voor een karweitje gedaan?” vraagt Ad. De kinderen knikken. Genietend van de zon en hun ijsjes blijven ze nog even zitten totdat ze naar huis moeten.

Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: www.heiligethomas.nl

Pastoraal team

Pastoor Ruud Visser

r.visser@heiligethomas.nl, tel. 06 20618148

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

lt.nguyen@heiligethomas.nl, tel. 06 22087370

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma

s.zuidersma@heiligethomas.nl, tel. 06 22086108

Secretaris pastoraal team

pastoraalteam@heiligethomas.nl

Parochiebestuur

Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, e-mail: secretaris@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

Betalingen

Rabo, rekeningnr. NL42 RABO 0301 6015 93

t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen aan den Rijn

Centraal secretariaat

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 0172-475975, centraalsecretariaat@heiligethomas.nl

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

pci@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 22 oktober 2020.

Kopij uiterlijk 9 oktober 2020 digitaal aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: redactieparochieblad@heiligethomas.nl

Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag

melden aan het secretariaat van de betreffende parochiekernen.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint