



## Crisis: afbrokkeling van het bekende en mogelijkheden tot nieuwe wegen

Afgelopen zomer moest in onze tuin het stenen muurtje van de plantenborder weggehaald worden. Vele zomers heb ik gezien dat ze enorm actief waren, als ze uit de grond kwamen gekropen. Netjes achter elkaar op zoek naar voedsel. Mieren. Toen ik het kleine muurtje weghaalde, werd pas duidelijk zichtbaar wat voor een geweldige wereld de mieren hebben gemaakt. Een gangenstelsel, waar iedere mier de weg feilloos wist te vinden. Elkaar continue informatie doorgevend als ze elkaar tegenkwamen. Maar nu de bescherming van het stenen muurtje weg was, kwam er een enorme bedrijvigheid op gang. Nog meer dan voorheen renden de mieren rond. De kolonie is in gevaar. De werksters stelden de witte eieren in veiligheid. Iedereen helpt mee en probeert naar een veiliger locatie te emigreren. Binnen niet al te lange tijd, waren alle eitjes verdwenen, ook de mieren hadden een nieuw en veiliger heenkomen gevonden.

Zo zie ik soms ook onze gemeenschap in deze tijd. We deden allemaal onze eigen dingen. We wisten de weg. Veel namen we voor lief. Kleine en grotere problemen konden we aardig oplossen. Totdat corona kwam. Gedwongen werden we om stil te staan, na te denken en snel door te gaan. Onze geloofsgemeenschap was in 'gevaar'. Door de corona werd de structuur van onze parochie nog beter zichtbaar: we waren verbonden met elkaar. We kwamen elkaar tegen, hadden contact met elkaar op verschillende momenten en plekken in en rond de kerk. Snel moest er gehandeld worden en keuzes werden er gemaakt. Altijd voor ogen houdend: het welzijn en de continuering van de gemeenschap. Eén van de collega's verwoordde het eigenlijk correct, hoe confronterend ook: wat we in jaren hebben opgebouwd zien we beetje bij beetje afbrokkelen. Die verbondenheid tijdens de liturgie, die positiviteit van een geslaagde catecheseavond, de vreugde van een

nieuwe parochiaan door de doop, de warme dankbaarheid van diaconale uitingen van nabijheid, zorg en aandacht en nog zovele andere dingen.

We zullen de werkelijke gevolgen van de crisis pas veel later kunnen zien, als de pandemie voorbij is. Echter, kunnen we samen, met elkaar voorkomen dat er teveel is afgebrokkeld om nog op te bouwen. Ik zie namelijk om me heen ook mooie initiatieven plaatsvinden: een parochiaan die tientallen mensen belt, elke maand om hen te vragen hoe het met hen gaat. Een ander maakt kaarten en stuurt ze naar mensen om hen een hart onder de riem te steken. Een derde bijt zich vast om liturgisch mensen samen te



laten vieren. Zo zijn er nog vele andere mooie en hartverwarmende wegen van hoe wij als parochianen samen er de schouders onder zetten. Vooral in deze tijd hebben we als gemeenschap iedereen nodig om een steentje bij te dragen aan de opbouw van onze gemeenschap. Of dat nu is op een financiële wijze (Kerkbalans) of door het gebed of door de handen uit de mouwen te steken. Ik bid dat wij net zo efficiënt mogen zijn als mieren in crisis. Zij hebben het overleefd. Laten wij, lieve parochianen, samen optrekken, zoekend naar nieuwe mogelijkheden. Want de gemeenschap is niet meer zoals zij is geweest en zoals we die kenden. Wij hebben u heel hard nodig. Dank voor al die mensen, al de vrijwilligers en allen die de parochie H. Thomas een warm hart toedragen! Blijft u vooral met ons betrokken en verbonden, want dan zal het ons lukken om gemeenschap te blijven voor en met elkaar. Ik bid voor u, voor ons, met woorden uit het lied "Lied van de wegzending" (GVL 654): Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt. Versterk uw broeders, versterk uw zusters. Wij hebben voor u gebeden dat uw geloof niet bezwijkt."

*Pastoraal werker Lâm*

## Dank voor alle goede wensen!

Met Kerstmis zijn er in het afgelopen jaar veel kaarten verstuurd, meer dan in vorige jaren. De coronacrisis gaf daar ongetwijfeld een impuls aan. Ook wij, pastores, als team maar ook ieder van ons individueel mochten veel hartelijke kerst- en nieuwjaarswensen ontvangen. Maar ook op andere momenten kregen en krijgen we kaarten en e-mails als ondersteuning bij ons werk. Wie ons kent en wie weet heeft van het werk dat wij in de 'normale' tijd verrichten, zal begrijpen dat deze coronatijd roofoverval pleegt op onze arbeidsvreugde. Maar dat delen we met vele anderen - groot en klein - in de parochie, in het land.

We kijken allemaal uit naar een tijd waarin we weer kunnen doen zoals we zouden willen. Wij, pastores, willen u hartelijk bedanken voor de steun die u ons geeft: voor alle kaarten die we afgelopen Kerstmis maar ook daarbuiten van u mochten ontvangen! En van harte wensen wij ook u en al uw geliefden het allerbeste toe voor de komende tijd. Samen kijken we uit naar betere tijden. En tot die tijd werken we aan goede sfeer onder elkaar en hopen we op een goede gezondheid.

*Namens het pastoraal team, Ruud Visser, pastoor*

## Vanuit het parochiebestuur



Hierbij de belangrijkste gespreks-onderwerpen en besluiten van de bestuursvergadering van 10 december 2020.

- Het parochiebestuur heeft besloten een werkgroep in te stellen om de twee overgebleven scenario's met betrekking tot ensemble Rijndijk (overdracht/beheer door stichting scheepjeskerk of in eigen beheer door parochie, dan wel varianten tussen deze beide mogelijkheden) verder te onderzoeken en met een *concreet voorstel* te komen uiterlijk eind maart 2021. Voorwaarde is wel dat de uiteindelijke voorkeursoptie de goedkeuring van het bisdom heeft, alvorens het parochiebestuur in april

hierover een besluit kan nemen. In de werkgroep nemen deel: Job Dresden (namens belanghebbenden Rijndijk), Frans van Veldhuizen (vastgoedadviseur bisdom Rotterdam), pastor Lâm (pastoraal team), Marie-Anne Dekkers en Hans Lapidaire namens het parochiebestuur.

- De tekst van de brief met betrekking tot kerkbalans 2021 is vastgesteld.
- De offerte voor de vervanging van de telefooncentrale in het parochiecentrum Bonifacius is goedgekeurd. In een later stadium kunnen de andere kernen zich ook aansluiten.
- De tarieven voor 2021 zijn vastgesteld. Het betreft hier de tarieven voor huwelijken, misintenties, uitvaarten, begraafplaatsen als ook de bijdragen bij de Doop, Eerste H. Communie- en Vormselvoorbereiding.

- We onderzoeken verder de mogelijkheden om digitaal collecteren met de GIVT-app mogelijk te maken.
- Op suggestie van het bisdom is het parochiebestuur akkoord met de aanvraag van de E-herkenning. Met E-herkenning zijn we veilig online te herkennen om bv. een dienst af te nemen; bijvoorbeeld een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvraag.
- De afronding van het visietraject is helaas wederom gestagneerd vanwege het niet bijeen kunnen komen in een grotere groep o.l.v. onze externe procesbegeleider.
- Vanwege de aanhoudende coronaproblematiek besluiten we om te onderzoeken om ook digitaal te kunnen vergaderen.

*Marien Verhulst,  
vicevoorzitter parochiebestuur*

## Actie Kerkbalans

Bij dit parochieblad wordt ook een brief bezorgd, of heeft u als u in Hazerswoude-Dorp woont deze brief al eerder gekregen, waarin aandacht gevraagd wordt voor de actie kerkbalans.

De actie, waarvoor ook in de media aandacht is met o.a. reclamespotjes, en waarmee aandacht wordt gevraagd om de kerken financieel te steunen.

Misschien heeft u het op dit moment zelf ook financieel niet gemakkelijk. Ontslag of een baan die op de tocht staat, u heeft een winkel die erg lijdt onder het coronavirus of een horeca-onderneming, die gesloten is en de vaste lasten gaan gewoon door.

Thuis werken, kinderen bijstaan die digitaal les hebben. Chagrijnige middelbare scholieren die de deur uit willen en op straat hangen. Verdrietige (groot) ouders die ook geen raad weten met deze situatie. Wat moet je er allemaal mee?

Uw zorgen en problemen zijn ook de onze. Pastores die hun parochianen

2021

### Actie Kerkbalans



op zondagmorgen missen. Die zich een slag in de rondte werken

om mensen die dit nodig hebben aandacht te geven; die parochianen begraven, ook die overleden zijn aan corona; die zorgen dat ze via livestream toch het samen vieren kunnen waarmaken. Naast de pastores, ook alle vrijwilligers die zich met de beperkingen van de lockdown inzetten om toch nog veel dingen van samen kerk zijn mogelijk te maken.

Ook al gaat op zondagmorgen de kerkdeur niet open voor een viering, de vaste lasten van de parochie gaan gewoon door. Salarissen, verzekeringen, licht, gas en water: eigenlijk bijna dezelfde kosten die we allemaal hebben.

Gelukkig zijn er een groot aantal parochianen die met een vaste financiële bijdrage de parochie steunen. Ook mensen die van tijd tot tijd iets overmaken en de gevers in de collecte.

Het thema van de actie kerkbalans in

2021 is: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Om gaande te blijven als parochie moeten we om uw steun vragen ook dit jaar waarin alles anders en ook onzeker is.

U leest nu het parochieblad, dat ook grotendeels door vrijwilligers gemaakt wordt, maar als iedereen die nooit iets geeft aan de parochie maar wel het parochieblad in de bus krijgt en er blij mee is €10,- naar de parochie zou overmaken zou dat al heel fijn zijn en de financiële commissie een hoop kopzorgen besparen.

Misschien zegt u nu: "al dat papier, als ik wat wil weten dan kijk ik wel op de website van de parochie." Ook prima laat het weten en we bezorgen het parochieblad niet meer.

Maar dan nog blijft de vraag die ik u stel: "Geef vandaag voor de kerk van morgen!"

*Tineke Heemskerk-de Boer,  
secretaris van het parochiebestuur*

## Volwassenencatechese: geloven in groei

Jezelf zien groeien en ontwikkelen is misschien wel een van de leukste dingen die je aan jezelf kunt geven. Wat kan het een energie geven als je merkt dat je kennis toeneemt van een bepaald onderwerp of wat een vertrouwen geeft het je als je merkt dat je je een bepaalde vaardigheid eigen hebt gemaakt.

Nu het in de huidige tijd moeilijk is om groepsbijeenkomsten te organiseren is de werkgroep volwassenencatechese overgestapt op het uitgeven van Impulsbrieven. Een goed verzorgd bericht met inspirerende teksten, opbeurende verhalen, liederen, gedichten en bezinningsvragen. Ook jij/u kunt deze groei-impuls gemakkelijk aan jezelf geven. Stuur een mailtje naar volwassenencatechese@heilighetomas.nl en

je ontvangt het laatste nummer in je mailbox. Vele mensen hebben zich al aangemeld en gereageerd. Doe jij het ook? We vinden het geweldig leuk als je reageert!



*De werkgroep volwassenencatechese, Gusta, Nelly en Sjoerd*

## Eerste communie en vormsel van 2021 doorgeschoven naar 2022

In de maand januari beginnen ieder jaar veel kinderen uit Hazerswoude en Alphen met de voorbereiding op de eerste heilige communie en het vormsel. Dit jaar is dat echter vanwege corona, heel moeilijk. Na veelvuldig overleg is daarom in de parochie besloten om in 2021 geen nieuwe groepen voor de eerste communie en het vormsel te laten starten. Wel zullen de kinde-

ren die vorig jaar al begonnen waren, maar vanwege corona het project niet hebben kunnen afronden, dit jaar hun eerste communie en het sacrament van het vormsel ontvangen. Volgend jaar is er goede hoop dat we weer met meer mensen mogen samenkomen. Dan zullen de kinderen die zich dit jaar hadden ingeschreven samen met de kinderen van volgend jaar hun eerste



communie of het sacrament van het vormsel ontvangen.

Namens de werkgroepen,  
Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker

## Liturgie de komende tijd

We willen als parochie een open kerk zijn. Dat betekent dat er bij de openstelling van de kerken mensen aanwezig zijn om u te ontvangen. U kunt een veilige plek zoeken en rustig gaan zitten. We houden rekening met elkaar, we moeten zorg hebben voor elkaar en dat kan door de regels in acht te nemen, op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven, handen te desinfecteren en mondkapjes te gebruiken. Bent u verkouden of hebt u klachten zodat u twijfelt te gaan, dan raden we u aan thuis te blijven.

Voor de mensen thuis is er livestream, waaraan door een groep vrijwilligers wekelijks hard gewerkt wordt om deze goed te laten verlopen. We missen elkaars aanwezigheid steeds meer, maar we blijven melden dat een kaartje of telefoontje, appje of e-mailbericht fijn kan zijn. Het is goed te melden wanneer u zich alleen voelt, vraagt u dan gerust om een bezoekje of om extra aandacht.

### Wanneer zullen de vieringen weer kunnen doorgaan?

Dat zullen we u melden, zodra daarover meer bekend is. Vooralsnog is er tot 2 maart elke zondagmorgen om 9.30u een eucharistieviering met livestreamverbinding. Deze is bestemd voor alle parochianen van de parochie H. Thomas en daarbij zijn lector en cantor/cantrix om beurten uit de vier

kernen betrokken. Iedereen die thuis wil meeluisteren/kijken is daartoe op zondagochtend om 9.30 uur uitgenodigd. Hebt u problemen met het volgen van deze vieringen, meldt u dat dan bij het secretariaat van uw parochiecentrum, dan kan er misschien een oplossing gevonden worden.

### Periode Aswoensdag tot en met Pasen

In de veertigdagentijd zal er weer een extra geldbus/box in alle kernen staan waarin uw bijdrage voor het doel van de vastenactie gestort kan worden. De 2e zondag van de 40 dagentijd (diaconale zondag) zal er aandacht zijn voor de vastenactie. Informatie over de vastenactie vindt u elders in dit blad.

In de parochiekern De Heilige Geest zal er weer gewerkt worden aan een veertigdagenschikking die elke zondag gebaseerd is op de lezingen van die dag.

We wachten de maatregelen met betrekking tot het virus af om te zien wat er verder in alle kernen mogelijk is. Veel sterkte in deze onzekere tijd en vooral goede gezondheid en veel vertrouwen voor de tijd die we tegemoet gaan.

Erna Teule

## Vastenactie: werken aan je toekomst

In 2021 is er wederom voor gekozen om ons als parochie in te zetten voor het vastenactieproject: werken aan je toekomst.

Omdat het coronavirus vorig jaar tijdens de vastentijd roet in het eten gooide, is in 2021 gekozen voor een herhaling van het project. Het is van belang dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen gaan, maar zij ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Hiermee vergroten zij hun kansen op werk, waarmee zij een redelijk inkomen kunnen verdienen. In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.

Vastenactie wil ervoor zorgen dat meer jongeren naar school kunnen en een opleiding kunnen doen om een vak te leren. Dit helpt de jongeren echt! Sommige mensen in Zambia verdienen hooguit 100 euro per jaar. Dit betekent dat zij maximaal € 8,30 per maand verdienen. Door een opleiding te volgen kan dit bedrag verhoogd worden naar een bedrag tussen € 20,- en € 50,-. Gedurende de vastentijd zullen we als parochie geld inzamelen voor dit project. In de diaconale viering zal er aandacht aan gegeven worden. Houdt daarvoor de nieuwsbrief of de website in de gaten. Help mee en doe een gift. Dat kan onder andere via bankrekening NL36INGB0006192337 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. "Vastenactie Werken aan je toekomst", of als u de kerk bezoekt tijdens de openstellingen.

Namens de werkgroep Diaconie,  
Alexandra Rijdsdijk



Even minderen voor een ander

VASTENACTIE  
BISDOM ROERMOND

## Het komende jaar van de Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Het nieuwe jaar is alweer aan de gang en we hopen dat het, met het oog op het vaccin tegen dat verschrikkelijke coronavirus, een beter jaar mag worden en dat zoals de minister-president het zegt, licht aan het eind van de tunnel mag schijnen. We hopen dat met Gods zegen de samenleving weer tot een beter welzijn mag komen.

Zoals u weet besteedt de PCI volgens de zeven werken van barmhartigheid aandacht aan de mensen in nood. Het afgelopen jaar zagen we de nood in de voedselvoorziening in belangrijke mate toenemen. De mensen kregen het door de crisis economisch slechter en velen raakten in financiële problemen. Hiervan is het eind nog niet in zicht. Veel mensen durven voor hun problemen niet uit te komen en stapelen schulden of lijden stille armoede. Wij zouden daarom de parochianen willen vragen mensen in nood aan te willen melden. De PCI zal dan het mogelijke doen om hulp te bieden.

Over hulp bieden gesproken heeft de PCI het afgelopen jaar dan ook bijge-

staan in de ondersteuning van het verzorgen van maaltijden via Buurt & Zo en aan de voedselbank voor het verzorgen van voedselpakketten. Bij de voedselbank was daarnaast een schaarste aan verse producten en hebben wij een schenking gedaan voor de besteding in streekproducten in natura van pondstukjes boerenkaas. Tevens hebben we een extra bijdrage gegeven voor aankoop van groente en fruit. Een extra gift is gedaan voor de aanschaf van verse producten in de kerstpakketten.

Met de ondersteuning aan de voedselvoorziening, zoals hiervoor geschreven, werd de collecte van Sacramentsdag volledig besteed.

Dit jaar zal de PCI wederom kijken waar hulp nodig is. In het bijzonder zullen wij de ontwikkeling bij de voedselbank volgen en klaarstaan voor de hulp aan mensen in financiële zorgen. Ook zal de PCI, indien nodig, hulpinstanties ondersteunen, die meewerken aan de leniging van nood.

Het bestuur van de PCI is dankbaar dit mooie werk te kunnen doen en in

veel gevallen hoort de PCI dat de mensen blij zijn met de geboden hulp, maar om dit werk te continueren *zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden*. Er zijn enkele vacante plaatsen en sommige bestuursleden naderen het einde van de bestuursperiode. De werkzaamheden bestaan vooral in het beoordelen van aanvragen van mensen in nood en in de beoordeling van bijdragen aan enkele gelieerde maatschappelijke instanties (hulpstichtingen). De inspanning, die wordt gevraagd valt erg mee. Er wordt enkele keren per jaar vergaderd en hierbij wordt gebruik gemaakt van uw sociaal maatschappelijke ervaring. Uw inzet is geheel op vrijwillige basis. Wij hopen met u en met Gods zegen, gezond te blijven, moed te kunnen houden en waar nodig op te treden op aanvragen/activiteiten en ontwikkelingen voor het komende jaar!

Namens de PCI, *Ton Opstal*,  
voorzitter

## Caritaszuil van de PCI van de Heilige Thomas parochie



De Caritaszuil is van de Bonifaciuskerk naar de HH. Engelbewaarders verplaatst. De zuil heeft inmiddels in alle kerken van onze parochie gestaan. De Caritaszuil is een tijdelijk meubelstuk

in de kerk. Hierdoor valt dit meubel op. Folders worden meegenomen en er komen giften binnen op de rekening van de PCI. Hiervoor onze hartelijke

dank. Zo kan de PCI blijven steunen waar nodig is. Wilt u de PCI ook financieel steunen met een gift? Dit kan via de Caritaszuil of door een bijdrage te storten op banknummer: NL74RABO 0391 6038 25 t.n.v. PCI H.Thomas te Alphen aan den Rijn.

De aandacht voor elkaar geeft kleur aan het leven.

*Het bestuur van de PCI*

## Inzamelingsactie Voedselbank door gedetineerden voortgezet

Vol trots laadden twee gedetineerden van de EZV-afdeling afgelopen vrijdag weer een enorme hoeveelheid levensmiddelen in een auto voor de Voedselbank. En terecht trots! Emile Schoneveld van 'Voedselbank Alphen aan de Rijn en omstreken' moest zelfs twee keer rijden om alles mee te krijgen. Wat vorig jaar begon als eenmalig initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een activiteit waar de mannen zich vier keer per jaar met volle overgave voor inzetten. "Maar zonder Geert hadden we dit niet voor elkaar gekregen hoor. We hebben overal posters opgehangen en zijn

samen met Geert de afdelingen langs gegaan met een grote kar om eten op te halen. Zoveel mogelijk houdbare dingen, zodat men er écht veel aan heeft" vertelt één van de initiatiefnemers. Ook hebben gedetineerden van de EZV afdeling (FG) voor alle voedselbankgezinnen een kaartje geschreven als hart onder de riem in deze moeilijke tijd, waarin steeds meer gezinnen vanwege de coronamaatregelen een beroep doen op de Voedselbank.

*Geert Rozema, geestelijke verzorger  
PI Alphen a/d Rijn*

## Livestream

Als u ons heeft gevolgd, heeft u kunnen zien dat het streamteam niet stil heeft gezeten. Telkens weer proberen we de vieringen technisch zo goed en mooi mogelijk te verzorgen en uit te zenden, opdat we met elkaar in gemeenschap kunnen vieren. We zijn begonnen met het uitzenden met behulp van de webcam van een laptop en zijn nu op een punt beland met 4 verschillende perspectieven om alles zo goed mogelijk in beeld te brengen. Nog steeds zijn we blij als u ons teruggeeft wat er mooier of beter kan.

Zo zijn er vragen of de tekst van de liederen geprojecteerd kunnen worden. Technisch gezien is dat voor ons geen probleem. Echter hebben we daar licenties voor nodig i.v.m. auteursrechten. Zo houden we ons ook, als de kerken open zijn, aan de richtlijnen van de AVG en andere regels. Dit maakt dat we dus op dit moment helaas de tekst niet kunnen projecteren. Wel kunt u altijd de liturgie vinden op de website. Desondanks zijn we blij met de paar honderd mensen die nu wekelijks naar de livestream kijken. Vanuit onze kant: dank dat u ons volgt! Mocht het u thuis niet lukken en zou u toch de vieringen willen meebeleven via onze livestream, laat het ons weten.

*Pastoraal werker Lâm*

## Hemelse koffie met ....

Sinds enige tijd zijn er een drietal stagiaires actief in onze parochie. Vanwege de coronaperikelen zijn ze echter minder zichtbaar. Daarom zullen zij zich via deze rubriek voorstellen. De eerste die u nu iets beter leert kennen is Ad Janmaat (68 jaar).

### Wie ben je?

"Sinds een paar jaar ben ik gepensioneerd als assistent accountant. Het leuke van die baan was het contact met mensen. Ik heb het dan ook altijd graag gedaan. Vanwege een bedrijfs-overname kon ik minder gaan werken en kreeg ik tijd om theologie te gaan studeren. Ik ben in 1980 getrouwd en wij hebben drie kinderen. Mijn vrouw is 9 jaar geleden overleden. Ik ben altijd actief geweest in het verenigingsleven en ook voor de parochie, want ik wil graag mensen leren kennen en voor hen iets kunnen betekenen."

### Een hemels moment:

"Voor mij is dat wel mijn bruiloft geweest. Met name voor de kerk. Voor mijn gevoel begon daar een ander leven en wij spraken openlijk uit dat we voor elkaar kozen. Niet alleen relationeel gezien, maar voor mijn vrouw betekende dat ook verhuizen van Zegveld naar Alphen. Dat was een hele stap."

### Wat is je mening over deze paus?

"Deze paus is echt een paus van het volk. Hij komt op voor de arme bevolkingsgroepen. Daar probeert hij verbetering in te brengen. Hij wil dicht bij het volk staan. Dat zie ik ook in de hervormingen die hij probeert door te voeren. Gehuwde priesters in Brazilië, Laudato si (encycliciek die aandacht vraagt voor de aarde) zijn daar voorbeelden van. Ik vind hem een vriendelijke man, die op een hele goede manier leiding geeft aan de kerk."

### Wie inspireert jou in je leven?

"Paus Franciscus noemde ik zojuist al. Daarnaast ook de heilige Franciscus zelf. Hij legde alle luxe van zich af en streefde naar een leven in harmonie met de natuur. Bijzonder vind ik zijn vermogen om te praten met dieren. De franciscaanse manier van in het leven staan spreekt mij erg aan. Het aandacht hebben voor mensen, voor de ander. Daarom zet ik mij ook in voor de PCI (Parochiële Caritas Instelling), DPA (Diaconaal Platform Alphen) en de volkstuinvereniging. Zo probeer ik te delen met elkaar wat ik heb en wie ik ben. Ook het contact met parochianen en het echt in gesprek gaan met hen geeft mij veel inspiratie."



### Wat is volgens jou de rol van het geloof in de samenleving?

"Het geloof in de westerse samenleving speelt geen grote rol meer. Persoonlijk vind ik dat geen goede zaak en zou het anders moeten. Door het geloof kunnen mensen op het spoor van Jezus komen, die aangeeft hoe je zou moeten leven. Het goede van te maken. Dat je met elkaar toewerkt naar het koninkrijk van God. Het koninkrijk is er al, maar we moeten er nog steeds aan bouwen. Het geloof kan ook voor mensen een steun en houvast zijn. Het geeft zin aan het leven. Het leven is immers niet alleen vrijheid, blijheid. Het geeft ook een verplichting naar elkaar, we moeten er voor elkaar zijn. Oog en hart hebben voor de noden in de samenleving. Bijvoorbeeld in deze coronatijd mensen opzoeken die weinig contact hebben. Je kan wel zonder een gemeenschap leven, maar je hebt wel elkaar nodig. Het streven zou als gelovigen moeten zijn: de ander helpen, nabij zijn."

Ad, bedankt voor het gesprek en ik wens je veel succes en sterkte in het pastoraat. Dat je zicht mag krijgen wat het pastoraat kan betekenen in dit stukje van de Wijngaard van God.

Pastoraal werker Lâm

## Een kerststal?!

In het vorige parochieblad deed mijn collega Ruud Visser een oproep: 'wie heeft er een kerststal voor pastor Sjoerd?' Hem was ter ore gekomen dat ik geen kerststal bezat en dat kon natuurlijk niet. Ik kan zeggen dat velen van u gehoor hebben gegeven aan zijn oproep. Meteen na het uitkomen van het kerstnummer kreeg ik van veel mensen bericht. Het was voor mij eerlijk gezegd een grote verrassing. Ik vind het nog altijd heel bijzonder dat velen van u bereid waren hun kerststal aan mij te geven. Juist ook omdat er vaak een persoonlijk verhaal aan de kerststal verbonden is. Uiteindelijk heb ik nu een heel mooie kerststal, maar ik wil u allen van harte bedanken dat u uw kerststal aan mij wilde geven. Het gebaar van velen van u, zal ik niet snel vergeten! Dank!

Sjoerd Zuidersma

## Collecte-opbrengst Adventsactie 2020

Tijdens de Advent werd er door Adventsactie een beroep op u gedaan om met name de kinderen in Malawi meer voedselzekerheid te geven door hen te steunen met een gift voor dit doel. Ondanks de coronacrisis en de beperkte

donatiemogelijkheden is er goed gehoor gegeven aan de oproep. Voor bovengenoemd Adventsactieproject heeft de parochie H. Thomas een bedrag bij elkaar gebracht van € 2.641,08. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

## Maria, Moeder van de Hoop, Banneux N.D.

Het Banneux Comité van het Bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks bedevaarten naar Banneux. Alle bedevaarten zijn geheel verzorgd en worden door een priester of diaken begeleid. In Banneux nemen we deel aan de Internationale Heilige Mis, lopen we de bidweg naar de bron, bidden we de Kruisweg en ontvangen de Pelgrimszegen. Uiteraard is er ook vrije tijd en gelegenheid om over het Heiligdom te wandelen of de winkeltjes te bezoeken. De datum van de vijfdaagse bedevaart is bekend: 3 t/m 7 september 2021.

Deze is speciaal bedoeld voor mensen die niet zo mobiel zijn en/of verzorging en begeleiding nodig hebben. Tijdens deze bedevaart staat een team van vrijwilligers voor u klaar. De bedevaart wordt begeleid door vicaris Van der Helm en diaken Van Zoelen. De datum is uiteraard onder het voorbehoud van versoepeling van de reismogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paula Opstal, telefoon 015 – 369 31 48.

## Vieringen parochie heilige Thomas van 14 februari t/m 28 maart 2021

Datum	Zon- en feestdagen	Lezingenrooster
Zo 14 feb	6 <sup>e</sup> zondag door het jaar	Lev. 13,1-2.45-46; Mc. 1,40-45
Wo 17 feb	Aswoensdag	Joël 2,12-18; Mt. 6,1-6.16-18
Zo 21 feb	1 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd	Gen. 9,8-15; Mc. 1,12-15
Zo 28 feb	2 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd/ Diaconale zondag	Gen. 22,1-2.9a.10-13.15-18 Mc. 9,2-10
Zo 7 mrt	3 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd	Ex.20,1-17 Joh.2,13-25
Zo 14 mrt	4 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd	2 Kron. 36,14-16,19-23; Joh. 3,14-21
Zo 21 mrt	5 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd	Jer. 31,31-34; Joh. 12,20-33
Zo 28 mrt	Palmzondag	Jes. 50,4-7; Mc. 14,1-15,47

### Elke zondagmorgen om 9.30 uur de eucharistieviering via de livestream, en openstelling van al onze kerken gedurende een uur voor individueel gebed

We weten dat de middenpagina van ons parochieblad dikwijls ingekeken wordt. Want op deze twee bladzijden staat het overzicht van de kerkdiensten afgedrukt. Dat zijn altijd twee volle bladzijden. Er zijn periodes in het kerkelijk jaar, waarin de redactie de grote hoeveelheid gegevens over de kerkdiensten maar met moeite op die beide pagina's kan plaatsen. Maar zo is het deze keer niet. Het vertrouwde schema met vieringen in de verschillende kerken van onze parochie - verspreid over de afzonderlijke weekenden - ontbreekt in dit nummer. Oorzaak daarvan is ook hier het coronavirus. Sinds de regering half december ter bescherming van de bevolking opnieuw een 'lockdown' afkondigde, heeft onze parochie in navolging hierop ook maatregelen genomen. Zoals het aan heel de samenleving gevraagd is, wil ook de parochie en willen de kerken een bijdrage leveren om een drukte van mensen te helpen voorkomen. Dat betekent in deze periode van 'lockdown' geen kerkdiensten met kerkgangers en geen andere bijeenkomsten in de parochiecentra. Daarom ontbreken deze keer op de middenpagina's al die vertrouwde gegevens over kerktijden en kerkdiensten. Dat is geen aangename maatregel; want we weten dat het naar de kerk gaan veel betekent voor nog al wat parochianen. Vóór de jaarwisseling hoopten we dat alle maatregelen in februari voorbij zouden zijn en dat ieder weer vrij zou zijn om op zondag naar een viering te komen. Helaas is dat niet zo. Bij de persconferentie van de minister-president op 2

februari bleek dat de 'lockdown' nog niet kon worden opgeheven, maar zeker tot 2 maart zal voortduren. De parochie kan niet anders doen dan haar maatregelen ook continueren: dus tot 2 maart nog geen kerkdiensten met kerkgangers en geen andere bijeenkomsten in de parochiecentra. Wel is er elke zondagmorgen om 9.30 uur een eucharistieviering, waaraan eenieder via een livestreamverbinding kan deelnemen. Elders in dit parochieblad is te lezen, hoe er bij moeilijkheden met deze verbinding hulp aangeboden wordt. Mensen uit alle vier kernen van onze parochie werken mee om deze zondagsviering zo mooi mogelijk te laten verlopen. En wat belangrijk is: de vier kerkgebouwen zijn elke zondagmorgen op het vertrouwde uur open voor een individueel bezoek, voor een moment van gebed, stilte en bezinning. Zolang er drukte vermeden kan worden, kan men er vrij naar binnengaan. Hoe de situatie na 2 maart zal zijn, valt nu nog niet te zeggen. Natuurlijk we hopen..., maar we weten het nog geenszins. Het volgende nummer van het parochieblad verschijnt pas eind maart. We raden u daarom aan de wekelijkse berichtgeving van de eigen kern of de website van de parochie goed in de gaten te houden. Als we weer kunnen beginnen met kerkgangers toe te laten bij onze vieringen, bent u in ieder geval tijdig op de hoogte.

*Pastoor R. Visser*

#### Openstellingstijden parochiekerken

St. Bonifaciuskerk elke zondag van 10.30-11.30u, De Bron elke zondag van 11.00-12.00u, H. Bernarduskerk elke zondag van 10.30-11.30u, HH. Engelbewaarderskerk elke zondag van 09.30-10.30u.



### Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk  
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)  
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl  
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur  
**Let op:** adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,  
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## Kerstavond

Op kerstavond waren de deuren van de Bernarduskerk open van 17.00 uur tot 20.00 uur voor iedereen die er behoefte aan had om even te komen en een lichtje aan te steken.

Van 17.00 uur tot 18.30 uur speciaal voor gezinnen. De kerk was mooi ingericht met diverse lichtjes langs de gangpaden en bij het altaar stond een mooi verlicht paneel.

Er was muziek, er werden mooie liederen gezongen door Famke en haar vriendin en er was orgelspel. Het was

fijn om te zien dat er best nog wat kinderen met hun ouders hun weg naar de kerk hadden gevonden en dat er veel kaarsjes aangestoken werden.

Maria en Jozef en hun kindje waren deze avond niet in de kerk, maar zij hadden een onderkomen in het tuinhuis. De route was met fakkels verlicht en voorzien van muziek. Dit zorgde voor een mooie sfeer. Maria, Jozef en hun kindje waren in quarantaine en je kon niet op kraamvisite maar wel op raamvisite komen. Dit vonden vooral

de kinderen heel bijzonder.

We kijken terug op een mooie en bijzondere avond, waarbij iedereen even een kaarsje kon aansteken, kon luisteren naar muziek en kon genieten van de sfeer en warmte. Heel fijn dat het, vooral in deze tijd, mogelijk was om een moment van rust en warmte te vinden.

*Sara den Houdijker,  
werkgroep familievieringen*

## Kerk zijn in tijden van Corona



Wat doen we ons best en wat is het soms moeilijk. Ook al zijn er geen vieringen toch is elke zondagmorgen de kerk open van 10.30 uur tot 11.30 uur. Nico Wesselingh en Anne-Marie de Groot spelen orgel en soms zingen enkele koorleden, op gepaste afstand, of speelt er iemand fluit. Een mooi rustig uur waarin mensen binnenlopen

om een kaarsje op te steken, even te bidden of gewoon zomaar rustig zitten. Momenten die mensen soms nodig hebben om even op adem te komen. In deze vreemde tijd moet je het soms van kleine dingen hebben. Vele jaren was mijnheer John de Bakker hoofd van de Banneuxschool. Hij was een bijzondere man en leerde kinderen o.a. alles over haiku's. Miranda Kerkvliet maakte in die tijd de volgende haiku:

*'Een mier kruipt voorbij  
Hij kijkt in een dauwdruppel  
En wast zich erin.'*

Er zijn ook veel mensen op pad om een rondje te lopen daarom dit gedicht:

*'kijk ze gaan in 't ochtendstondje  
tijd voor hun coronarondje  
elke dag in 't vertrouwde buurtje  
blik vooruit, hun steevast uurtje  
tussen hen, ze weten beter  
amper anderhalve meter  
blij door virus dat ze misten  
laten zij zich nog niet kisten'*

## Kaarsje aansteken bij Maria!

Het is zo fijn dat de kerk op zondag een uurtje open is om een kaarsje aan te steken voor een ieder die dit nodig heeft. Het kan zijn voor dankbaarheid, hoop, verdriet, ziekte, eenzaamheid, kracht, dat je iemand zo mist, steun

voor alle scholieren, studenten die thuis zitten dat zij energie en inspiratie krijgen voor thuisstudie en alle examenkandidaten of zo maar in stilte denken aan wat er allemaal om ons heen gebeurt. Met het aansteken van een kaarsje bij

Maria denken wij aan elkaar, jong en oud. Vind je het fijn om een kaarsje aan te steken bij Maria, kom gerust naar de kerk op zondag. Jong en oud zijn welkom bij Maria.

*Trudy Tijssen*

## De vastenzakjes

Op 17 februari begint de veertigdaagse waarin we natuurlijk nadenken over de vastenactie in deze tijd waarin alles anders is. Vorig jaar overviel ons de lockdown en waren zoals gebruikelijk in onze kern de vastenzakjes al bezorgd en werden niet opgehaald. Gelukkig hebben velen royaal gegeven en konden door uw bijdrage veel jongeren een vervolgopleiding volgen.

In 2021 is de inzameling weer voor hetzelfde thema: "Werken aan je toekomst." Dus hetzelfde doel: vervolgonderwijs voor jongeren mogelijk maken! In onze kern, H. Michael en H. Bernardus, zullen we ook dit jaar informatie bij u thuisbezorgen maar geen vastenzakjes ophalen. Ook dit jaar zullen we vragen om uw bijdrage over te maken naar de gezamenlijke goede doelen reke-

ning van de parochie of uw bijdrage in een envelop in te leveren op de aangegeven adressen.



*Helene Gussenhoven en de  
werkgroep diaconie*

## Is er nog iets te melden vanuit het Parochiekoor?

Ja, daar vraag je wat. Het jaar 2020 is een vervelend jaar geweest. Niet alleen voor ons koor, maar voor heel veel mensen. Wij hopen dat u zich in goede gezondheid bevindt.

In het Parochiekoor moesten we afscheid nemen van twee koorleden. Zij zijn kort na elkaar overleden. Dat hakte er flink in. We wilden graag zingen, maar dat ging niet. Het coronavirus belemmerde dat. Heel vervelend en ontmoedigend. Het lijkt alsof er op die momenten juist de behoefte groot is om als koor bij elkaar te komen. Maar dat kon niet. Het is echter niet allemaal kommer en kwel. De dames van "Lief en Leed" van het parochiekoor hebben aan de koorleden een mooie kaart gestuurd. Nog even in "KOORantaine" en dan hopelijk snel weer met elkaar zingen.



Zo maar een kaartje om toch met elkaar verbonden te zijn in:

GELOOF, dat ons verbindt;  
HOOP, op betere tijden;  
LIEFDE, voor iedereen!

Op 22 november is het de gedenkdag voor de H. Cecilia, patrones van de kerkmuziek. Pastor Visser heeft, ter gelegenheid van deze gedenkdag, aan alle koorleden in de parochie van de

H. Thomas een mooie kaart gestuurd met zeer bemoedigende woorden. Dat doet ons koorleden heel erg goed en sterkt ons weer.

Op momenten dat de kerk open is om een kaarsje op te steken, hebben enkele koorleden (volgens de geldende regels) gezongen. Dat werd zeer op prijs gesteld. Daarom: wilt u ook, na corona, eens met ons meezingen? Het zijn bekende liederen.

Heeft u een idee over een lied dat u graag wilt horen? Of heeft u een idee over iets wat gedaan kan worden tijdens die momenten? Laat het ons weten, dan zorgen wij ervoor.

Zo kunnen wij doorgaan met zingen en elkaar (op gepaste afstand) blijven ontmoeten.

Een mooi voornemen voor 2021? Graag tot ziens in de kerk!

*Hans en Jeanne van het Parochiekoor, 071-3412422*

## Lief en leed

### Overleden

2 december 2020 overleed Theo Kraan in het ziekenhuis aan de gevolgen van corona. Theo werd 83 jaar en het afscheid was in het crematorium in Alphen aan den Rijn.

14 december 2020 overleed Mireille Madou. Zij werd 89 jaar en haar afscheid was in de Bernarduskerk waarna zij werd gecremeerd.

30 december 2020 overleed in hun eigen huis in Hazerswoude-Rijndijk Gerard Ammerlaan. Gerard werd 79 jaar en het afscheid was in het crematorium in Alphen aan den Rijn.

5 januari 2021 overleed Dick van der Ven. Dick was een trouw lid van de klusgroep totdat zijn gezondheid dit niet meer toeliet. Dick overleed op 70-jarige leeftijd in zijn eigen huis in de Baronie.

## Intenties

Nu er alleen livestreamvieringen zijn vanuit de Bonifaciuskerk kunt u toch wel intenties opgeven die genoemd zullen worden tijdens de voorbeden in de viering en in beeld zullen verschijnen. U kunt hiervoor contact opnemen met Annie van Dijk, telefoon: 071-3414210.

## Weet u dat...

- ... Maria en Jozef met Jezus op kerstavond nog in quarantaine waren.
- ... het tuinhuis hun een mooi onderkomen bood.
- ... er veel raambezoek was om de kleine Jezus te bewonderen.
- ... toen de quarantaine voorbij was de heilige familie in de kerk intrek nam.
- ... zij daar bleven tot aan de vlucht naar Egypte.
- ... een legende vertelt dat Maria en Jozef met Jezus op weg naar Egypte door soldaten van koning Herodes gevolgd werden.
- ... zij zich verstopten bij een boom die spontaan de takken liet hangen.
- ... wij de boom kennen als treurwilg.
- ... de klus- en bloemengroep zich enorm ingezet heeft om de kerk en alles er omheen in de kerstsfeer te brengen.
- ... velen hen daarvoor hartelijk danken.
- ... de maandag na Drie Koningen kopermaandag werd genoemd.
- ... dan de Vastenavond begon.
- ... dat tijd was voor toneeluitvoeringen, familiebezoek en kaarten.
- ... van dit alles dit jaar niets kan komen.
- ... er dus ook geen ouderencontactmiddag is op "laatste dinsdag", de dinsdag voor Aswoensdag.
- ... ook al is anders de eerste sneeuwkllokjes beginnen te bloeien.
- ... sneeuwkllokjes in onze streek soms Vastenavondgasten werden genoemd.
- ... er ook elke week nog eieren bij de kerk zijn.
- ... soms de eieren tweemaal verkocht worden.
- ... dit niet de bedoeling is maar de PCI er wel bij vaart.
- ... de bonnen voor gratis producten bij Hoogvliet altijd welkom zijn in de brievenbus van het secretariaat Chopinlaan 10 of bij Bernarduskerk.
- ... de producten naar de voedselbank gaan.
- ... we deze actie samendoen met de diaconie van de PKN in Koudekerk.
- ... er niet alleen het parochieblad is en de website voor informatie?
- ... er elke week en soms vaker weeknieuws verschijnt.
- ... een mailtje naar: [hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl](mailto:hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl) genoeg is en u komt op de verzendlijst.





### Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248  
2391 CK Hazerswoude-Dorp  
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)  
hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43  
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v. R.K.  
Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## Vanuit de kern

Op dit moment is het nieuwe jaar al een aantal weken op weg. Een nieuw jaar. Als we iets nieuws beginnen, laten we het oude achter ons. We hebben het niet meer nodig, we maken een nieuwe start.

Was het maar zo gemakkelijk. De realiteit is voor ons allen heel anders. Al bijna een jaar leven we in een wereld met veel beperkingen en vraagt het veel van ons aanpassingsvermogen. We weten niet hoelang het nog duurt en wanneer het weer eens 'normaal' wordt. We hopen dat het gauw weer beter wordt. In deze gedachte schuilt de essentie van ons geloof: hoop en vertrouwen. De hoop dat het niet oneindig lang nog gaat duren en tegelijkertijd het vertrouwen dat het toch goed gaat komen. De donkerste dagen liggen achter ons en geloven is echt niet gemakkelijk, maar het geeft ook houvast en het vooruitzicht op betere tijden. Dat wensen wij u allen toe.

Het moment van schrijven is aan de vooravond van een nieuwe persconferentie. De huidige maatregelen zullen naar verwachting nog langer aanhouden en dat heeft ook direct gevolgen voor activiteiten in de kerk. Nu wordt de kerk iedere zondagmorgen door de dienstdoende koster geopend en kunt u binnenlopen voor het aansteken van een kaarsje, een moment van stilte en gedachte en even de rust vinden. Als er veranderingen mogelijk zijn, wordt dat via digitale "Deze

Week", de website van de parochie of anderszins gecommuniceerd. Heeft u belangstelling voor de digitale "Deze Week" als e-mail, kunt u een berichtje sturen aan het secretariaat van de parochiekern.

Januari is de maand van de Kerkbalans. Afgelopen jaar is veel niet doorgegaan in de parochie, maar veel zaken gaan wel door, o.a. vaste kosten, (reserveringen) onderhoud gebouwen, persoonskosten, e.d. Binnenkort worden -of zijn inmiddels al- de enveloppen voor deelname aan de Kerkbalans bezorgd door de vrijwilligers in uw wijk. Van harte wordt u uitgenodigd om gehoor te geven aan het verzoek tot een financiële bijdrage aan de parochie. Een goed draaiende parochie zijn we met elkaar en ook uw steun is onmisbaar. Hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage.

Tot slot een groot woord van dank aan alle vrijwilligers, die nog steeds actief zijn in en om het kerkgebouw: de tuinploeg, schoonmaakploeg, kosters, het secretariaat, de bezorgers van het parochieblad/kerkbalans en aan de vrijwilligers, die zo graag weer hun inzet willen tonen, maar al zo lang in de wacht staan: de koren, de werkgroepen. Hou vol, er komt weer een tijd hierna.

*Vanuit de commissie van beheer, Andries Kerkvliet*

## Stichting Vrienden van Pater Lau

Ook in 2020 hebben wij van een aantal parochianen giften gekregen voor onze stichting.

Hiervoor zijn wij u heel dankbaar. Wij hebben in 2020 weer enkele bedragen kunnen overmaken naar de Vincentiusvereniging van Jequitinhonha en Nanuque. In deze plaatsen heeft Pater Lau heel wat jaren gewerkt en deze Vincentiusvereniging zijn door hem opgericht. Hij wilde graag dat de vereniging de mensen, die in nood zijn geholpen konden worden. Hij had hen bij vertrek naar Nederland beloofd. Het is heel fijn, dat wij aan zijn wens nog steeds kunnen voldoen.

Ook Brazilië is door corona getroffen. Financiële steun vanuit de regering kunnen zij niet verwachten. Daarom zijn wij blij dat wij met onze giften de pijn van heel veel mensen konden verlichten.

Een gemeenschap in Jequitinhonha, genaamd "Franco Duarte" hebben wij kunnen helpen met de aanschaf van een machine om brood te bakken.

Wij hebben in 2007 deze mensen ook al eens geholpen met de aanleg van een waterput en vandaar uit werden de huisjes, waarin deze mensen wonen, voorzien van water. Zij verbouwen maniokwortels, die worden vermalen tot meel. Dit meel wordt verkocht aan de broodfabrieken. Helaas krijgen zij hiervoor een minimale prijs.

Via de paters Franciscanen van de parochie kwam nu een verzoek om een schenking voor broodmachines. Wij hebben aan dit verzoek voldaan.

Pater Eliseu Tijding, die jarenlang voor de radio van Jequitinhonha heeft gewerkt en nu in Belo-Horizonte woont, houdt voor ons een en ander in de gaten. Hij heeft goed contact met beide plaatsen. Ook ik heb nog steeds via e-mail contact met verschillende personen in Nanuque en Jequitinhonha. Via de vertaalmachine is dit goed mogelijk. Nogmaals heel veel dank voor uw giften.

*Ria Arts-Verbraak*

## Lief en leed

7 januari 2021 is Everina Geertruida Joanna (Rini) van Meurs-Straver overleden. Zij werd geboren op 28 januari 1937. De uitvaart heeft plaatsgevonden op dinsdag 12 januari 2021 in de HH. Engelbewaarderskerk. Daarna is zij begraven op het parochiekerkhof in het familiegraf.

*Dat zij moge rusten in vrede*

## Stuurgroep Diaconie

Februari	Anneke Koeckhoven tel.: 588260
Maart	Conny van Dijk tel.: 588554

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel.: 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel.: 588260.



## Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

### St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
T 0172-472410; [sintbonifacius@heilighethomas.nl](mailto:sintbonifacius@heilighethomas.nl)  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

### De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;  
[deheiligegeest@heilighethomas.nl](mailto:deheiligegeest@heilighethomas.nl)  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

### Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## In memoriam Cees Claessen

\* 27-2-1939

† 17-11-2020



In oktober en november van het afgelopen jaar werden we in korte tijd geconfronteerd met ziekte en overlijden van Cees Claessen. Cees was als vrijwilliger van de parochie jarenlang actief in de Bron en heeft

vandaar uit veel werk verricht voor de hele parochie, met name in een tijd waarin nagedacht moest worden over samenwerking en fusies. Cees was doelgericht, diplomatiek en volhardend en consequent. Hij streefde naar harmonie en waar nodig, ging hij in overleg en communiceerde hij naar wie op de hoogte moest zijn. Over zijn leven melden we het volgende.

Cees is geboren op 27 februari 1939 in Steenwijkerwold in Overijssel als oudste in een warm gezin. Hij trouwt met Martruus en gaat i.v.m. zijn werk eerst in het zuiden van het land en

uiteindelijk in 1976 in Alphen aan den Rijn wonen. Cees is maatschappelijk betrokken en neemt in Alphen vele vrijwilligerstaken op zich. Ook op kerkelijk terrein, waar hij in 1994 gevraagd wordt voor het parochiebestuur van de parochie De Heilige Geest in de Bron en organiseert daar onder andere mede een groots jubileumfeest met een week vol activiteiten.

In 1997 wordt hij voorzitter van stichting de Bron en gaat hij ook binnen de oecumene aan de slag. In 2000 volgt de taak van vicevoorzitter van het parochiebestuur van De heilige Geest. Hij is projectleider bij de herinrichting van Bidkapel en beide kerkzalen in de Bron. Cees heeft een aandeel in de totstandkoming van de fusie van Parochie de Emmaüsgangers van de drie Alphense kerken, en ijvert voor een samenwerking met de twee kerken in Hazerswoude, het geheel onder de naam 'De Wijngaard'.

Cees is tot het laatst ambtelijk secretaris voor stichting de Bron en kan nog in

de laatste periode de overdracht van zijn werkzaamheden regelen.

In augustus krijgt Cees gezondheidsklachten. Wanneer zijn gezondheid in oktober verslechtert houdt hij zelf iedereen op de hoogte en neemt hij afscheid onder dank voor de fijne contacten. Hij voelt zich gesteund door alle mooie reacties en blijft nog even thuis, waar hij zich met warmte en zorg omringd voelt door zijn vrouw Martruus en zijn twee zonen met hun vrouwen en zijn vier kleinkinderen.

Op dinsdag 17 november heeft hij na enkele dagen opname in het hospice op 81-jarige leeftijd in volle overgave het leven losgelaten.

Maandag 23 november was in de Bron, in kleine kring het afscheid van Cees.

Wij zijn dankbaar voor zijn grote inzet voor de parochie.

*Erna Teule*

## Jubileum van 'De Broncantorij'

De "Broncantorij", het parochiekoor van de H. Thomas parochie, parochiekern De Heilige Geest in Alphen aan den Rijn en opgericht op 8 februari 1971, bestaat in februari dus 50 jaar.

Voor dit gouden jubileum waren reeds de nodige activiteiten gestart, maar ook hier heeft het coronavirus roet in het eten gegooid en hebben wij, met pijn in ons hart alles moeten uitstellen tot betere tijden. Hopelijk worden ons die nog gegeven, want straks hebben we al een jaar lang niet kunnen zingen en niet mogen meewerken de vieringen muzikaal te ondersteunen. Verder gaan leeftijd en de vaak daaraan gekoppelde ongemakken een steeds grotere rol spelen, maar we blijven positief want we willen dit gouden jubileum graag met z'n allen, ook met de parochianen gaan vieren. Bijzonder om te weten is, dat enkele leden zelfs lid zijn vanaf het eerste uur.



Tegen de tijd dat we de definitieve datum kunnen vaststellen, zullen we ons nog kort even melden.

*Heinz Waardijk, voorzitter*

## Redactielid voor de Nieuwsbrief gezocht

In de Alphense parochiekernen is er een vacature ontstaan in de redactie van de Nieuwsbrief. Bent u iemand die goed met de computer kan omgaan en om de week op donderdag aan de hand van bij de redactie binnengekomen kopij kan zorgen voor het samenstellen van de wekelijkse Nieuwsbrief? Dan bent u wellicht de vrijwilliger die wij zoeken. De werkzaamheden kunnen thuis met uw eigen computer uitgevoerd worden. Voor meer informatie of aanmelden bel 06 13615874 of mail naar [nieuwsbrief@heilighethomas.nl](mailto:nieuwsbrief@heilighethomas.nl)

## Lief en leed

### Overleden

6 december 2020 is Hans Kaizer, geboren op 14 april 1936, overleden. 10 december 2020 is hij begraven op het parochiekerkhof.

14 december 2020 is Piet Captein, geboren op 3 september 1934, overleden. Zijn uitvaart was op 19 december in de Bonifaciuskerk. Daarna is hij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

15 december 2020 overleed Annie Streng-Stolwijk. Zij werd geboren op 30 maart 1927. De afscheidsviering vond plaats op 22 december in de aula van het crematorium, waarna zij is gecremeerd.

17 december 2020 is Tina Hoogervorst-Kleijn overleden. Zij werd geboren op 7 juli 1931. Haar afscheidsviering vond plaats op 23 december in de aula van het crematorium daarna is zij gecremeerd.

22 december 2020 overleed Riet van Frankfoort-Enthoven, geboren op 28 juli 1932. Haar uitvaart vond plaats op 30 december in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

25 december 2020 overleed Riek Woerde-Martens. Zij werd geboren op 4 december 1923. Haar afscheidsviering was op 31 december in de aula van het crematorium. Daarna is zij gecremeerd.

11 januari 2021 overleed Corrie Roelans-Jansen. Zij werd geboren op 20 juli 1946. Haar afscheidsviering vond op 14 januari plaats in de aula van het crematorium waarna zij is gecremeerd.

14 januari 2021 is Evert Bosch, geboren op 23 januari 1932 overleden. Zijn afscheidsviering was op 21 januari in de aula van het crematorium waarna hij is gecremeerd.



14 januari 2021 overleed Corrie Heemskerk-Keijzer. Zij werd geboren op 4 oktober 1946. Haar afscheidsviering vond plaats op 21 januari in de aula van de Oosterbegraafplaats, waarna zij is gecremeerd.

15 januari 2021 is Simon van Vliet, geboren 27 juli 1936 overleden. Zijn uitvaart vond plaats in de Bron. Daarna is hij begraven op de Oosterbegraafplaats.

17 januari 2021 is Rita van Rijn, geboren 9 november 1934, overleden. Haar afscheidsviering was op 26 januari in de aula van het crematorium. Daarna is zij gecremeerd.

26 januari 2021 overleed Frans Rijken. Hij werd geboren op 12 juni 1948. Zijn uitvaart was op 1 februari in de Bonifaciuskerk. Daarna is hij gecremeerd.

## De Goede week van 29 maart-2 april in de Bron

*'Het wordt licht'!*

Het is bijna niet voor te stellen dát het licht wordt en dan niet enkel doelend op de donkere luchten, maar ook op de 'donkere tijden' waarin we verkeren. Maar 'eens' gaat de zon weer schijnen, letterlijk en figuurlijk en wordt het weer licht en warm. De huidige omstandigheden brengen creativiteit naar boven en zonder optimisme bereiken we niet veel. Daarom worden er toch voorbereidingen getroffen nu we onderweg zijn naar Pasen. In de Bron

bereiden de parochie en de protestantse gemeente een programma voor dat verbinding brengt. We kunnen samen naar dit Hoogfeest toe leven en hopen en bidden dat Pasen licht in de duisternis gaat geven. U zult begrijpen dat de omstandigheden het er niet gemakkelijker opmaken en dat coronaproof en de dan geldende maatregelen hoog op de prioriteitenlijst staan. Maar zeker is dat de Goede Stille Week, van 29 maart-2

april, gestalte gaat krijgen en dat we allen kunnen deelnemen zodat Pasen een warm en licht feest in onze harten zal worden. U bent nu al van harte uitgenodigd. Houdt u de Nieuwsbrieven en de website in de gaten: we kijken vooruit en zien het 'Licht'!

*Annemiek Plompen-Huibers en  
Marian Bouterse-van Haaren,  
oec. coördinatoren*

## Vaandels in de Bonifaciuskerk

De parochiekern Bonifacius beschikt over een aantal vaandels uit begin vorige eeuw van verschillende verenigingen. Op 1 november, dag van Allerheiligen, waren de vaandels in de kerk weer te bewonderen. Helaas was dit maar voor een klein aantal mensen weggelegd vanwege het geringe aantal kerkgangers tijdens de coronacrisis. Hopelijk zijn die volgend jaar voor iedereen weer te aanschouwen. Men heeft mij gevraagd om foto's te maken van alle vaandels die de Bonifaciuskerk heeft. Dat heb ik gedaan op de

dag dat de vaandels werden opgehangen en dat gaf mij de gelegenheid om te zien wat voor werk eraan voorafgaat. Door Mien van der Holst en Riet den Hartog zijn de stokken, waar de vaandels aan hangen, schoongemaakt en in de koperpoets gezet. Daarna werden de vaandels door Ada Steenberg en Thijs Kleijn uitgezocht en op de juiste plek opgehangen in de kerk.

*Anneke Miedema*



## Vraag het aan Theo Loog



Kinderen hebben soms de meest mooie en verrassende vragen, waar we als volwassenen niet altijd een antwoord op hebben. Zulke vragen kun-

nen we dan stellen aan mij, Theo. Ik kan jullie daar misschien een antwoord op geven. In ieder geval in de richting helpen. Deze keer een vraag van **Froukje**: "Hoe zorg ik dat het vrede blijft in de wereld?"

Dat is een hele mooie vraag, waar ik bijzonder gelukkig van wordt. Blijkbaar zie jij dat er nu vrede is in de wereld. Vrede is inderdaad heel belangrijk. Vrede kan je op verschillende manier krijgen. Als er geen oorlog of ruzie is, dan is er vrede. Een andere vorm van vrede is dat je in jezelf rust hebt. Dat je tevreden bent met wie je bent en wat je hebt. Dan is er vrede in je hart. Ook dat is vrede. Eigenlijk kan je dus zeggen dat er vrede

is als je gelukkig bent met een ander en met jezelf. Als je de ander en jezelf kan accepteren zoals die is. Dan komt er vanzelf vrede. Het mooie aan dit alles is dat God zelf dat verlangen naar vrede al in ons gelegd heeft. Hij zei toen hij de mens maakte: het is goed. Ik ben blij met jou. Hoe we kunnen zorgen dat de vrede blijft? Door van een ander en onszelf te houden. Dat kan thuis en op school. Tijdens het sporten of als je buiten speelt. Zoals met veel belangrijke dingen in het leven: het begint bij onszelf. Ik wens jou Froukje en andere kinderen, van harte vrede toe!

*Theo*  
**Citaat van een kind**

## Bijbels alfabet voor jou *(Coby Poelman Duisterwinkel) Bron: Geloven is leuk.nl*

*De A is van Adam  
hij was de eerste man.  
God zag dat het goed was  
en Hij genoot er van.*

*De C is van Christus  
dat is de Zoon van God.  
Hij werd geboren in een stal.  
Die deur was niet op slot.*

*De E is van Eva  
zij was de vrouw van Adam,  
blij leefden ze in 't paradijs  
tot er een nare slang kwam.*

*De G is van Goliath  
die eens met David vocht.  
David won van deze reus  
door de kracht van God.*

*De B is van Bijbel  
daarin lees je over God,  
wat Hij zei en wat Hij deed  
en over Zijn gebod.*

*De D is van David  
die op een harp kon spelen,  
zo hoefde koning Saul  
zich niet meer te vervelen.*

*De F is van feestvieren  
met trommels, harp en fluit  
of zingen bij het orgel  
en dansen met de bruid.*

*De H is van Herder  
die op de schapjes past.  
Eén schapje liep steeds verder.  
Hij vond hem, blij verrast.*

*(wordt vervolgd)*

### Colofon Parochie H. Thomas

**Website van de parochie:** [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

#### Pastoraal team

*Pastoor Ruud Visser*  
[r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl), tel. 06 20618148  
*Pastoraal werker Lâm T. Nguyen*  
[lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl), tel. 06 22087370  
*Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma*  
[s.zuidersma@heiligethomas.nl](mailto:s.zuidersma@heiligethomas.nl), tel. 06 22086108

#### Parochiebestuur

**Bereikbaarheid**  
Secretaris van het parochiebestuur  
Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
Tel. 071 3413723, e-mail: [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl)  
Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

#### Betalingen

Collectes voor de parochie: NL76 INGB 0004 4009 97  
t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. Collecte  
Collectes voor goede doelen: NL36 INGB 0006 1923 37  
t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. de naam van het goede doel.

#### Centraal secretariaat parochie H.Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
Telefoon: 0172-475975, tijdelijk bereikbaar via 06-16123209  
(op werkdagen bereikbaar van 9.00-12.00 uur)  
E-mail: [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

#### Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

#### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

**Bereikbaarheid**  
Secretaris van het bestuur PCI  
Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
[pci@heiligethomas.nl](mailto:pci@heiligethomas.nl)  
Voor verdere informatie zie de website van de parochie

#### Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.  
RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

#### Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 18 maart 2021.  
Kopij uiterlijk 5 maart 2021 aanleveren bij de redactie.  
Kopij-adres: [redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

#### Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt
- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

#### Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de parochiekern.

Vormgeving: Grafitas | Drukwerk: DecaPrint