



## Doorzettingsvermogen

Net voordat ik aan dit voorwoord wil beginnen lees ik op teletekst dat Bibian Mentel, paralympisch snowboardkampioene, te horen heeft gekregen dat ze is uitbehandeld. Ze heeft het advies van haar artsen gekregen afscheid te gaan nemen van haar dierbaren. Als sportliefhebber ken ik haar al jaren, maar het zijn vooral haar positiviteit, doorzettingsvermogen en levenslust die de afgelopen jaren op mij indruk hebben gemaakt.

Bij Mentel (48 jaar) werd twintig jaar geleden voor het eerst kanker geconstateerd. Daarbij moest haar onderbeen worden afgezet. In de jaren daarna kwam de ziekte steeds terug, maar keer op keer wist Mentel dit te overwinnen. Nu zijn er opnieuw uitzaaiingen gevonden en lijkt behandeling niet meer mogelijk.

Ze vertelt in een talkshow welke lichtpuntjes ze nu nog ervaart en ze zegt dat ze 'elke nieuwe dag als een cadeautje ervaart'. Het raakt mij en maakt mij duidelijk wat nu wel van belang is in het leven en wat niet.

Corona levert daar ook een bijdrage aan. Toch is het voor veel mensen een heftig jaar geweest. Natuurlijk in de eerste plaats voor de mensen (en hun dierbaren) die getroffen zijn door Corona.

Ook onze parochie is het afgelopen jaar door de pandemie geraakt. Bijna alles wat leuk was, kon niet doorgaan. En toch zijn er ook positieve dingen te zeggen over deze tijd. Bijvoorbeeld dat we nu meer online doen en daarmee mensen bereiken, die we, als we gewoon waren doorgedaan zoals het altijd ging, niet hadden bereikt. Die stap, die noodzakelijke stap, die is door Corona in een stroomversnelling gebracht.



Toch bent u misschien alle beperkingen vanwege Corona wel een beetje zat. Misschien ervaart u deze tijd wel als een beproeving? Dan kunnen de lezingen de komende tijd wel eens een eyeopener zijn. Want ook in de lezingen de komende tijd gaat het vaak over beproefd worden. Maar de boodschap is wel dat als je beproefd wordt, dat je ook hulp krijgt. De werkelijkheid kunnen we vaak niet veranderen, wel onze manier waarmee we met de werkelijkheid omgaan. Wellicht helpen de lezingen daarbij. Het kerkelijk leven mag dan beperkt zijn, uw gelovig leven hoeft dat zeker niet te zijn.

De boodschap van de zondagse lezingen is dat God erbij is, wat er ook gebeurt. U mag vertrouwen dat u er in moeilijke tijden niet alleen voor staat. Wist u dat in de Bijbel meer dan 365 verhalen staan waarvan de strekking is: 'wees niet bang'?

Ook al valt dat laatste in deze tijd misschien niet mee, het maakt het bidden misschien wel makkelijker. Juist in een moeilijke tijd hoeft een gebed niet ver weg te zijn. En over de menselijke behoefte om te willen bidden vertelt de Bijbel ook steeds weer. Veel psalmen gaan daarover. U zou die de komende tijd eens opnieuw kunnen lezen. Veel psalmen beschrijven een crisis, mensen die het uitschreeuwen naar God en God blijkt hen niet alleen te laten.

Met die ervaring van mensen lang geleden mogen ook wij verder. God is erbij, ook in deze tijd. En samen zetten we door. Ik wens u alvast namens mijn collega's een zalig Pasen!

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

## Vastenactie

Vlak voor Pasen brengen wij graag vanuit de diaconie nog het vastenactieproject onder uw aandacht. Het is van belang dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen gaan, maar dat zij ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Hiermee vergroten zij hun kansen op werk, waarmee zij een redelijk inkomen kunnen verdienen. In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.

Vastenactie wil ervoor zorgen dat meer jongeren naar school kunnen en een

opleiding kunnen doen om een vak te leren. Dit helpt de jongeren echt! Sommige mensen in Zambia verdienen hooguit € 8,30 per maand. Door een opleiding te volgen kan dit bedrag verhoogd worden naar een bedrag tussen € 20,- en € 50,- per maand. Gedurende de vastentijd zullen we als parochie geld inzamelen voor dit project. Dat kan onder andere via bankrekening NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. "Vastenactie Werken aan je toekomst", of als u de kerk bezoekt kunt u uw gift tijdens de openstellingen deponeren in een daarvoor bestemde bus.

*Namens de werkgroep Diaconie,  
Alexandra Rijdsdijk*



Even minderen voor een ander

**VASTENACTIE**  
BISDOM ROERMOND

## Vanuit het parochiebestuur



Hierbij de belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten van de bestuursvergaderingen van 21 januari 2021 en 15 februari 2021 (beide online)

- Het parochiebestuur stemt in met de verlenging van de coronamaatregelen m.b.t. het niet toelaten van kerkbezoek tot nader order.
- De vrijwilligersadministratie wordt geprofessionaliseerd en in Doc-Base/ledenadministratie verwerkt.

- De werkgroep Ensemble Rijndijk is driemaal bijeengewees en heeft een advies uitgebracht aan het parochiebestuur. Hierover wordt uiterlijk 8 april een besluit genomen en vervolgens zullen we dit besluit bij het Bisdom inbrengen.
- Het parochiebestuur heeft bisschoppelijke machtigingen ontvangen om de telefooncentrale en de server in het parochiecentrum van de St. Bonifaciuskerk te vernieuwen. Bureau A-plus zal dit vervolgens voor ons regelen.
- De livestreamuitzendingen op zondagochtend vanuit de St. Bonifaciuskerk worden erg gewaardeerd en elke viering wordt, ook nog gedurende de week, royaal door parochianen bekeken. Ook de meditaties, die op de donderdagavond in de vastentijd door de pastores worden verzorgd, voorzien in een toenemende belangstelling. Heel veel dank aan de pastores en aan de vrijwilligers die dit elke week weer mogelijk maken!

*Marien Verhulst,  
vicevoorzitter parochiebestuur*

## Kerkbalans

Bij het vorige parochieblad zijn er brieven bezorgd waarin we u hebben gevraagd om de parochie financieel te steunen. Heel veel dank aan iedereen die aan deze oproep gehoor heeft gegeven.

Maar ook hartelijk dank aan al die bezorgers van het parochieblad en de brieven. Ondanks sneeuw, ijs, gladheid zijn zij toch op pad gegaan en kwam alles toch maar in uw brievenbus.

Natuurlijk gaan er bij zo'n actie ook zaken niet goed: mensen zijn verhuisd en krijgen opnieuw een brief terwijl ze al bij hun vorige parochie aangegeven hebben dat zijn geen post van de

parochie meer wensen. Uw reacties worden zo secuur mogelijk door de ledenadministratie verwerkt. Wat wij niet mogen doen is: uitschrijven als RK. Met een mailtje of brief met de mededeling: "schrijf mij maar uit" kunnen we niets. Dat moeten mensen echt zelf doen al wil het centraal secretariaat u daar zeker bij helpen.

Er kwamen ook opmerkingen zoals: "ik geef al sinds jaar en dag, waarom stuurt u dan een brief?" Dat doen we omdat we ook de trouwe gevers willen bedanken. We sturen die brief ook omdat deze informatie over het financiële reilen en zeilen van de parochie bevat.

2021

Actie  
Kerkbalans



En dan is één brief zeer praktisch en daarom sturen we alle parochianen dezelfde brief.

Mocht u, nu u dit stukje leest, nog bedenken dat u vergeten bent om een financiële bijdrage te doen, het kan natuurlijk altijd nog. Uw bijdrage is van harte welkom op een van de rekeningen die in de colofons bij elke kern genoemd worden. Wilt u bij de omschrijving dan "Kerkbijdrage" vermelden?

Hartelijk dank voor uw financiële steun!

*Namens het parochiebestuur,  
Tineke Heemskerk-de Boer,  
secretaris*

## De Eerste Communie en het Vormsel in coronatijd

Vorig jaar zijn de eerste Communievieringen en het Vormsel niet doorgedaan vanwege corona. Natuurlijk zijn we deze kinderen en tieners niet vergeten! De komende tijd pakken de kinderen en tieners de voorbereiding weer op en we hopen dat we dit voorjaar de vieringen wel door kunnen laten gaan. Op dit moment staat er een eerste Communieviering in de Bron gepland op 18 april. In de Engelbewaarderskerk en Michael en Bernarduskerk op 16 mei en in de Bonifaciuskerk op 30 mei. De viering van het Vormsel staat ge-

pland op 5 juni en is dit jaar in de Bron. Hopelijk kunnen we er deze dagen met de gezinsleden een feestelijke viering van maken, al is het bovenstaande natuurlijk onder voorbehoud en moeten we ons schikken naar de situatie van dat moment.



*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

## Volwassenencatechese: geloven in groei

Jezelf ontwikkelen is misschien wel een van de leukste dingen die je kunt doen. Wat geeft het een energie als je merkt dat je kennis toeneemt van een bepaald onderwerp of wat een vertrouwen krijg je als je merkt dat je een bepaalde vaardigheid eigen hebt gemaakt.

Nu het in de huidige tijd moeilijk is om groepsbijeenkomsten te organiseren is de werkgroep volwassenencatechese overgestapt op het uitgeven van Impulsbrieven. Een goed

verzorgd bericht met inspirerende teksten, opbeurende verhalen, liederen, gedichten en bezinningsvragen. Je kunt deze groei-impuls gemakkelijk aan jezelf geven. Stuur een mailtje naar volwassenencatechese@heilighethomas.nl en je ontvangt het laatste nummer in je mailbox.

Vele mensen hebben zich al aangemeld en gereageerd. Doe jij het ook? We vinden het hartstikke leuk als je reageert!

*De werkgroep volwassenencatechese, Gusta, Nelly en Sjoerd*



## Bericht Parochiële Caritas Instelling (PCI)



De PCI heeft als doel de armoede op te sporen en, waar nodig, aan uiterste nood hulp te bieden. De PCI doet dit met een deskundig team van bestuursleden die ingediende vragen van personen beoordelen. De hulp wordt ook geboden aan organisaties, die mede hulp bieden aan armenzorg. Hierbij kun je denken aan voedselvoorziening, sociale- en maatschappelijke zorg, opvang daklozen en asielzoekers etc. Dit werk doet het bestuur in het vertrouwen dat u, als parochiaan, ons schenkt. Het bestuur zal daar in goede zorg mee omgaan. Uw vertrouwen blijkt uit giften, die de PCI mag ontvangen. De afgelopen maand

zijn wij dan ook blij verrast met enkele giften en dit bemoedigt het bestuur dan weer om met dank voor uw vertrouwen verder te gaan in het zorgen voor een goede besteding.

Door het coronavirus is het, afgezien van voedselhulp, nog steeds ongewis welke hulpvragen er komen. De PCI verwacht in 2021 zeker nog financiële steun te moeten geven aan noodhulp als gevolg van de coronacrisis.

Heeft u hulp nodig in welke zin dan ook, neem dan contact met ons op. Wij weten dat het moeilijk is een drempel over te gaan om hulp te vragen of te aanvaarden, maar weet dat de PCI uw aanvraag met de grootste zorgvuldigheid zal behandelen.

De PCI is tevens nog op zoek naar enkele bestuursleden, bij voorkeur

uit de parochiekernen St. Bonifacius en de Heilige Geest, daar deze kernen nog niet voldoende vertegenwoordigd zijn in ons bestuur. Het is niet veel werk en de taak bestaat uit het (mee)beoordelen van aanvragen en/of in het uitvoeren van bestuurstaken. We vergaderen circa vier keer per jaar en bezoeken een enkele keer jaarlijkse bijeenkomsten vanuit het Bisdom.

Heeft u meldingen, vragen of interesse aan de hand van bovenstaande informatie, schroom dan niet contact op te nemen via het e-mailadres van het secretariaat. Contactgegevens van de PCI vindt u in de colofon op de achterzijde van dit parochieblad.

*Met vriendelijke groet,  
het bestuur van de PCI*

## Livestream als oplossing, maar biedt ook een kans

Op zondag ga je naar de kerk. Min of meer vanzelfsprekend. Je laat je werk en je dagelijkse besomeringen achter je. Je wordt een uurtje teruggeworpen op jezelf. In de kerk ontmoet je gelijkgestemden, je bent getuige van de rituelen die bij de mis horen, je wordt geïnspireerd door verhalen, je luistert naar muziek en je zingt mee. Zo was het tot voor kort. We zullen het jaar 2020 niet snel vergeten. Toen alles anders werd door de pandemie. Ook voor de kerk. Aanvankelijk mochten er nog maar 30 personen per viering aanwezig zijn. Vooraf aanmelden, afstand houden, toebedeelde plaatsen en al

dan niet met een mondkapje op. Toen eind van het jaar besloten werd dat er helemaal geen kerkgangers meer in de kerk aanwezig mochten zijn was de Thomas-parochie voorbereid. Pastor Lâm en Ronald de Waal bedachten al maanden geleden de oplossing: een livestream. Elke zondagochtend om half 10 is er een eucharistieviering vanuit de Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn. (Je hebt er wel een laptop of i-pad voor nodig.) Een livestream opzetten lijkt me niet eenvoudig in zo'n oude kerk als de Bonifacius. Je ziet dat er wekelijks aan gesleuteld wordt: de plaats van de camera, de lichtinval, welke

beelden worden uitgezonden, de misintenties komen in beeld en is er even 'niets' dan wordt dat ook aangekondigd. En dat allemaal om ons een gevoel van verbondenheid te geven met elkaar.

Je kunt met de livestream mensen bereiken die ziek zijn of elders wonen. Je kunt de viering (terug)kijken wanneer het je uitkomt en zo vaak als je wilt. Livestream biedt kansen; zeker in het licht van het teruglopend kerkbezoek.



*Mariëlle Kerkvliet*

## Gezinsquiz

Yes! Ineens viel het op z'n plek! Eindelijk iets concreets om dat rotgevoel van al die beperkingen en het gemis van mensen die je lief zijn om te zetten in iets ouderwets gezelligs! Ja, iets ouderwets, want het had iets weg van AVRO's Wie-kent-kwis dat ooit van '73-'83 op de buis te zien was.

Voor misdienaars, communicanten en vormelingen waren vieringen en



bijeenkomsten door corona abrupt gestopt. We hadden zo'n behoefte mekaar weer eens te zien en te spreken! Het is gelukt!

Met hun gezinnen die dat ook zo voelden hebben we op vrijdagavond 12 februari lekker gequized. Lekker? Inderdaad, want bij ieder deelnemend gezin was 's middags een heus borrelpakket met wijn, bier, Fanta, borrelnootjes, chips en popcorn afgeleverd om alvast in de stemming te komen. Nou, met succes hoor!

Pastor Lâm kent vele roepingen! Wat is-ie toch ook een held in het maken van quizen en de decors, het quizmasteren en het verzorgen van een prijzenpot! Nèt echt!

En de streaming werkte ronduit goed. We bogen ons overvragen als: Wat vieren we met Pasen? Wat vieren we met Pinksteren? Waar ligt Jezus begraven? Wat is pastoor Visser? Wat was pastor Sjoerd Zuidersma voordat hij pastor werd?...je kon punten verdienen met het geven van het goede antwoord én met de snelheid waarop je het juiste antwoord gaf. Het ging er best fanatiek aan toe hoor. Ronduit verfrissend en leuk om op zo'n ontspannende wijze met mekaar en over het geloof bezig te zijn. Krijgt vast een vervolg!

*Pastor Lâm, Alie Hoogendijk,  
Liesbeth Edixhoven*

## Hemelse koffie met ....

Veelal hebben Ronald de Waal en ik het over Joomla, website, livestream en andere ICT-aangelegenheden. Nu spreek ik hem en zijn partner Mieke over wat meer 'verheven' zaken.

### Wie ben je?

Ronald: Ik ben geboren in 1947 op Clinge. Ik was bijna een Belg. Als kind was ik misdienaar en acoliet. Ik zong mee in het gregoriaans koor waar mijn vader organist en/of dirigent was. In de Bron zing ik bij de Broncantorij en het Gregoriaans koor. In mijn werkzame leven werkte ik 40 jaar in de gemeentes Oostburg, Zevenhoven en Liemeer. In Zevenhoven was ik o.a. ook brandweercommandant. Via de brandweer kende ik Gerard Rademaker. Gerard had een website voor de parochie gebouwd en zocht een tweede man. Toen Gerard stierf werd ik zijn opvolger en ging ik samenwerken met Joop Bijmans. In de coronatijd hield/houd ik mij ook bezig met de livestream van de parochie. Mieke: Ik ben in 1949 geboren en in 1970 getrouwd met Ronald. Wij hebben een dochter, een zoon, een schoondochter en 2 kleinkinderen. Als 2e van 7 kinderen werd ik thuis overal voor ingezet. Ik heb als kinderverzorgster gewerkt en ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan. Ik probeer steeds om niet voor een ander te denken (en te doen ☺). Ik kan moeilijk delegeren/vragen. Door mijn impulsiviteit valt dat voor de mensen om mij heen niet altijd mee. Op dit moment (door corona) staat mijn 'werk' als kostverzoeker en bezoeker bij ouderen op een laag pitje.

### Een hemels moment:

Mieke: "Het klinkt misschien vreemd, maar tijdens onze verhuizing naar Alphen draaide Ronald het lied "Voor haar" van Frans Halsema. Daarin wordt verwoord wat ik voor hem beteken(de)! Dat vond ik een hemels moment! Ronald: "Voor mij is het de geboorte van onze twee kinderen. Het is een wonder dat er nieuw leven is. Maanden heb je ernaar toegeleefd en dan 'opeens' is dat hummeltje er. Zo bijzonder. Er zijn meer hemelse momenten, maar omdat ik moet kiezen, dan zijn het deze twee momenten."

### Welk Bijbelverhaal spreekt je het meest aan?

Mieke: "Het verhaal van Martha en Maria. Wij gebruikten dat bij de uitvaart van mijn moeder. Mijn moeder was een echte Martha. Altijd bezig en nooit rust. Ik lijk op haar! Maar ook de brief aan de Korintiërs: over de liefde. Deze is gebruikt in onze huwelijksmis. Toen had ik nog niet echt in de gaten wat het allemaal inhield, maar door schade en schande ben ik wijzer geworden."

### Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt in je leven tot nu toe?

Na een moment van peinzen zegt Ronald: "Beseffen dat anderen net zo goed of beter zijn dan ik. Ik kon dat doen, omdat ik ook aan de andere kant heb gestaan. Ik heb geleerd om naar de persoon te kijken. Door schade en schande heb ik geleerd om vertrouwen te geven aan mensen. Daarom had ik in mijn werk als verantwoordelijke over



mensen geen autoritaire leidersstijl, maar was ik meer een people-manager. Al doende heb ik mij dat aangeleerd en eigen gemaakt.

### Als God je direct zou antwoorden: wat zou je Hem vragen?

Mieke: "Wat kunnen we doen om de mensen in vrede met elkaar te laten leven? Daardoor zouden oorlog, honger en armoede verdwijnen. Wij zijn allemaal kinderen van God, maar we leven ieder voor zich: ikke, ikke, ikke! Een wijze raad van ons pa: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet!" Als iedereen zou proberen om liefdevoller te leven dan zag de wereld er gegarandeerd heel anders uit!"

### Wie is Jezus voor jou?

Ronald: "Niet een persoon. Vanuit mijn gelovige opvoeding heb ik dat wel meegekregen. Door mijn persoonlijke ontwikkeling en de veranderende samenleving heb ik nu meer het beeld van Jezus als visie van het geloof. Dat wil zeggen dat hij de visualisering is van de geboden, het geloof. Wat Jezus heeft verkondigd, voorgeleefd en gedaan is een uiting daarvan. Jezus is 'the way of life'. Hij is in ieder geval het leven. Hij is voor mij de belichaming van het geloof. Bij ieder ander zou die belichaming ook herkenbaar kunnen zijn en is Hij er op zijn manier." Ronald en Mieke, dank voor het gesprek. Zo leer ik jullie ook iets beter kennen. Tot snel horens of ziens in de kerk.

Pastoraal werker Lâm

## Vraag & aanbod

Ook dit jaar wil de werkgroep diaconie weer inzamelen voor de 'Stichting vraag & aanbod' het gereedschap voor de derde wereld. We zamelen gereedschap in om mensen in de derde wereld van gereedschap te voorzien waarmee men iets kan leren of waarmee ze hun brood kunnen verdienen.



Er is ook dit jaar weer een inzameling op: paaszaterdag 4 april van 10.00 tot 11.00 uur bij de Jozefzaal aan de Paradijslaan 6 (naast de Bonifaciuskerk) en van 10.00 tot 12.00 uur kunt u uw spullen inleveren bij de fam. Van Zwieten, Dorpsstraat 295 A, Hazerswoude-Dorp.

- Goederen die we graag inzamelen zijn: (geen keukenapparatuur, huisraad en kleding)
- Naaimachines, breimachines, handgereedschap voor tuin en voor timmerlieden, zoals hamers, schaven, beitels, maar ook voor metselaars, fietsenherstellers, loodgieters, schoenmakers.



- Generatoren en compressors, waterpompen.
- Rolstoelen (inklapbaar) krukken, schoon beddengoed zoals lakens en dekens.

Indien u twijfelt of iets bruikbaar is kunt u contact opnemen met: Bea van Zeijl, [bvanzeijl-t@telfort.nl](mailto:bvanzeijl-t@telfort.nl), Tineke Heemskerk, tel 071-3413723 of mail [fam.heemskerk@planet.nl](mailto:fam.heemskerk@planet.nl).

## Liturgie de komende tijd: weer kerkgangers

Gelukkig, het is weer verantwoord om op beperkte schaal parochianen uit te nodigen fysiek deel te nemen aan de liturgievieringen in onze parochie. Vanaf het begin van ons Paasfeest – de avond van Witte Donderdag – kunnen er in onze kerken weer kerkgangers bij vieringen aanwezig zijn. Dat zal in de beginperiode – in de eerste maand(en) – een beperkt aantal zijn: slechts 30 kerkgangers per viering. Net zoals dat eerder al het geval was, zullen deze kerkgangers zich tevoren moeten aanmelden, zullen ze bij binnenkomst in het kerkgebouw de handen wassen, zullen ze een mondkapje dragen bij het ingaan en uitgaan van de kerk, en zullen ze de anderhalve meter afstand van elkaar – ook bij het ter communie gaan – naleven. Er zal nog geen koor bij deze viering aanwezig kunnen zijn, slechts één of twee zanger(s) en een organist/pianist, en natuurlijk zijn er een lector en een koster. De aanmelding vindt – net als eerder – weer lokaal plaats: zie hiervoor de aanwijzingen in de wekelijkse berichtgeving. Zeker in de dagen van ons Paasfeest zal er een keuze gemaakt moeten worden. We willen zoveel mogelijk parochianen de kans geven naar de kerk te kunnen gaan. Dertig plaatsen is niet veel; daarom kan één iemand niet voor een hele reeks vieringen tegelijk inschrijven. Per aanmelding slechts één viering. Het thuis volgen van de liturgievieringen via de livestream blijft mogelijk.

### Palmzondag

Op deze dag is er alleen een palmviering in de Bonifaciuskerk, die via de livestream te volgen is. In deze viering zullen de palmtakken gewijd worden. Vertegenwoordigers van de verschillende parochiekernen zullen aansluitend de gewijde palmtakken brengen naar de verschillende kerken van onze parochie. Deze zijn – zoals elke zondag – op Palmzondag geopend, zodat ieder daar een nieuw palmtakje kan komen afhalen. Om dit ook voor de parochianen van Hazerswoude-Dorp/Benthuizen mogelijk te maken – een nieuw gewijd palmtakje af te halen – zal de openstelling van de Engelbewaarderskerk op deze ochtend zijn van 10.30 – 11.30 uur.

### Meditatie/boeteviering

Vanaf 19.00 uur op maandagavond 29 maart is de laatste meditatie over de zeven kruiswoorden van Jezus via de livestream te zien. Deze meditatie zal het karakter van een boeteviering dragen. In oecumenisch verband zal er op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in de Goede Week vanuit de Bron via de livestream een gebedsmoment verzorgd worden. En er is eveneens in oecumenisch verband op deze dagen de laatste meditatie te zien en te volgen vanuit de Brugkerk in Koudekerk.

### Witte Donderdag

Het begin van ons Paasfeest. 's-Avonds zijn er om 19.00 uur twee vieringen: een viering in de Bonifaciuskerk en een viering in de Engelbewaarderskerk. Elk met dertig kerkgangers; dat wil zeggen: met vijftien parochianen uit de parochiekern Michael-Bernardus en vijftien parochianen uit de kern Engelbewaarders tezamen in de Engelbewaarderskerk aan de ene kant en aan de andere kant in de Bonifaciuskerk vijftien parochianen uit de parochiekern Bonifacius en vijftien uit de kern Heilige Geest.

### Goede Vrijdag

's-Middags zullen al onze kerkgebouwen van 14.30 – 15.30 uur geopend zijn. Er is geen gezamenlijke kruisweg, maar ieder kan voor een persoonlijk gebed, voor het aansteken van een kaarsje de kerk bezoeken en eventueel persoonlijk langs de kruiswegstaties trekken. 's-Avonds is er om 19.00 uur wederom een viering – de voortzetting van onze Paasviering – in zowel de Bonifaciuskerk als in de Engelbewaarderskerk. In elke viering kunnen net als op Witte Donderdag dertig kerkgangers aanwezig zijn, wederom volgens dezelfde verdeling

als op Witte Donderdag: vijftien personen per parochiekern. Vanuit de Bron zal om 19.30 uur via de livestream een oecumenische Goede Vrijdagviering zonder kerkgangers worden uitgezonden.

### Paaswake

De viering van de Paaswake zal in verband met de avondklok ook om 19.00 uur beginnen en deze heeft op dezelfde locatie plaats als de viering van Witte Donderdag en Goede Vrijdag, want de drie dagen van Pasen vormen één geheel. Dus om 19.00 uur een Paaswakeviering in de Bonifaciuskerk en om 19.00 uur eveneens een Paaswake in de Engelbewaarderskerk. En ook nu weer een eerlijke verdeling van de kerkgangers: vijftien uit elke kern verdeeld over de twee kerken. Tijdens de viering van de Paaswake zullen de vier paaskaarsen van de vier kerkgebouwen worden gewijd en met het paasvuur aangestoken. Op de Paasmorgen zal in elke kerk van onze parochie een paaskaars branden. Ten overvloede wellicht mag gezegd worden dat de viering van deze drie dagen van Pasen en die van de Paasmorgen via de livestream te volgen zijn.

### Paasmorgen

Op Paasmorgen is er in de vier kerken van onze parochie een liturgieviering, waarbij 30 kerkgangers aanwezig kunnen zijn. In elke kerk dus 30 mensen uit de eigen parochiekern. De begintijd van de vieringen is de gebruikelijke tijd van de viering op zondagmorgen.

### Paasmaandag

Op tweede Paasdag is er alleen in de Bonifaciuskerk een viering; deze begint om 9.30 uur. Ook nu zijn er slechts 30 kerkgangers welkom; uit alle vier kernen van de parochie kan men zich voor deze viering aanmelden.

### Zondagen van Pasen

Vanaf de tweede Paaszondag – Beloken Pasen – zal het ritme van vieringen en openstellingen weer zijn zoals dit in het afgelopen najaar was. Eucharistieviering en Woorden-Communieviering afgewisseld met openstelling van het kerkgebouw op zondagochtend. In de Bonifaciuskerk zal dan ook de zaterdagavondviering (19.00 uur) weer van start gaan. Op zondag 18 april zal er om 11.00 uur in de Bron een Eerste Communieviering gehouden worden. Vanwege het aantal van 30 kerkgangers zal dit een besloten viering zijn: alleen toegankelijk voor genodigden. De gebruikelijke openstelling voor de parochianen van de Bron zal op die zondagmorgen niet kunnen plaatsvinden.

Het schrijven van deze tekst voor het parochieblad vraagt vele weken vooruitkijken. Er bestaat nog steeds de kans dat de derde besmettingsgolf door het coronavirus in kracht zal toenemen. Dat zou kunnen betekenen dat dan het aantal beperkingen opnieuw zal moeten worden aangescherpt: dus opnieuw geen kerkgangers toelaten, enkel vieringen via de livestream, de geplande Eerste Communieviering opnieuw uitstellen. Maar laten we van dit doemscenario niet uitgaan. We hopen dat we met de komst van de lente een goede tijd tegemoet gaan. Toch is het ook raadzaam de berichtgeving goed in de gaten te houden. Mochten er onverwacht veranderingen optreden, dan wordt daarover bericht op de website van onze parochie ([www.parochieheiligethomas.nl](http://www.parochieheiligethomas.nl)) of in de wekelijkse berichtgeving. Het parochieblad verschijnt pas weer over zeven weken, maar houd ondertussen het parochienieuws via de andere kanalen goed bij. De blijde boodschap van Pasen zal hoe dan ook klinken.

*Ruud Visser, pastoor*

## Overzicht vieringen parochie heilige Thomas van

(tot 1 april livestream; vanaf 1 april max. 30 aanwezigen;

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Zo 21 mrt	5 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd	09.30u Eucharistieviering (livestream) 10.30-11.30u Openstelling	11.00-12.00u Openstelling
Do 25 mrt		19.00u Meditatie (via livestream)	
Zo 28 mrt	Palmzondag	09.30u Eucharistie Palmviering 10.30-11.30u Openstelling	11.00-12.00u Openstelling
Ma 29 mrt	Goede Week	19.00u Meditatie/boeteviering (livestream)	
29/30/31 mrt			19.30u Oec. Gebedsmomenten
Do 1 april	Witte Donderdag	19.00u Eucharistieviering	
Vr 2 april	Goede Vrijdag	14.30-15.30u Openstelling 19.00u Goede Vrijdagviering	14.30-15.30u Openstelling 19.30u Oec. Goede Vrijdagviering (livestream)
Za 3 april	Paaswake	19.00u Paaswake Eucharistieviering	
Zo 4 april	Eerste Paasdag	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Eucharistieviering
Ma 5 april	Tweede Paasdag	09.30u Eucharistieviering	
Za 10 april	2 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering	
Zo 11 april		09.30-10.30u Openstelling	11.00u Woord- en communieviering
Za 17 april	3 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering	
Zo 18 april		09.30u Eucharistieviering	11.00u 1 <sup>e</sup> communieviering (besloten)
Za 24 april	4 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering	
Zo 25 april		09.30-10.30u Openstelling	11.00u Eucharistieviering
Za 1 mei	5 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering	
Zo 2 mei		09.30u Woord- en communieviering	11.00-12.00u Openstelling
Za 8 mei	5 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering	
Zo 9 mei		09.30-11.30u Openstelling	11.00u Woord- en communieviering
Do 13 mei	Hemelvaartsdag	09.30u Eucharistieviering	

### Jongeren en Pasen – Loop jij mee door Jeruzalem?

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners uit de tijd van Jezus. Je wordt midden in het verhaal van Pasen gezet.

De PaasChallenge van 2021 wordt een waanzinnig spel dat we samen gaan spelen met de jongeren van wijk-

gemeente de goede Bron. Het spel is gemaakt door de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk en is een coronaproof QR-codespel waarbij je in kleine groepjes, afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregelen, mee kunt doen. Even weg van een leven achter een beeldscherm en Pasen beleven op een bijzondere manier!

De PaasChallenge 2021 is voor tieners in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar. We

spelen het op Goede Vrijdag om **17.00 uur** bij en rondom de Bron. Het spel is buiten. Met name voor de tieners die de afgelopen jaren het Vormsel hebben ontvangen is dit een leuk spel. **Doe jij ook mee?**

Het lijkt mij heel leuk, ik hoop dat je het ook wilt proberen. Geef je op bij mij?

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*  
[s.zuidersma@heilighetomas.nl](mailto:s.zuidersma@heilighetomas.nl)

## zondag 21 maart tot en met zondag 6 mei 2021

aanmelden verplicht)

Datum	HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster
Zo 21 mrt	10.30-11.30u Openstelling	10.30-11.30u Openstelling	Jer.31,31-34 Joh.12,20-33
Do 25 mrt			
Zo 28 mrt	09.30-10.30u Openstelling	10.30-11.30u Openstelling	Jes. 50,4-7 Mc. 14,1-15,47
Ma 29 mrt			
29/30/31 mrt			
Do 1 april	19.00u Eucharistieviering		Ex.12, 1-8, 11-14 Joh. 13, 1-15
Vr 2 april	14.30-15.30u Openstelling 19.00u Goede Vrijdagviering	14.30-15.30u Openstelling	Jes. 52,13-53,12 Joh. 18,1-19,42
Za 3 april	19.00u Paaswake Eucharistieviering		Gen.1;Ex.14;Jes.55 Mc.16,1-8
Zo 4 april	09.30u Woord- en communieviering	10.30u Eucharistieviering	Hand.10,34a.37-43 Joh.20,1-9
Ma 5 april			Hand.2,14.22-32 Mt.28,8-15
Za 10 april			Hand.4,32-35
Zo 11 april	09.30u Eucharistieviering	10.30-11.30u Openstelling	Joh. 20,19-31
Za 17 april			Hand.3,13-15.17-19
Zo 18 april	09.30-10.30u Openstelling	10.30u Woord- en communieviering	Lc.24,35-48
Za 24 april			Hand.4,8-12
Zo 25 april	09.30u Woord- en communieviering	10.30-11.30u Openstelling	Joh. 10,11-18
Za 1 mei			Hand.9,26-31
Zo 2 mei	09.30-10.30u Openstelling	10.30u Eucharistieviering	Joh.15,1-8
Za 8 mei			Hand.10,25-26.34-35.44-48
Zo 9 mei	09.30u Eucharistieviering	10.30-11.30u Openstelling	Joh.15,9-17
Do 13 mei		10.30u Eucharistieviering	Hand.1,1-11 Mc.16,15-20

### Vraag het aan Theo Loog

Kinderen hebben soms de meest mooie en verrassende vragen, waar we als volwassenen niet altijd een antwoord op hebben. Zulke vragen kunnen we dan stellen aan mij, Theo. Ik kan jullie daar misschien een antwoord op geven. In ieder geval in de richting helpen. Deze keer een vraag van Tim: "Is God een man en heeft Hij een vrouw?" Een mooie vraag, die als ik heel eerlijk ben ook altijd een geheim zal blijven, totdat wij bij God zijn. Maar, we kunnen tot die tijd wel iets over God zeggen. De belangrijkste bron daarvoor is dan de Bijbel. Daar kunnen we lezen over hoe

mensen met God omgaan. Hoe God met mensen omgaat, zelfs hoe Hij tot hen spreekt. Veel komen we over God te weten door de verhalen van Jezus. Hij spreekt tot ons over God als Zijn Vader. Niet voor niets dat Jezus ons ook leert bidden met woorden die voor ons nu bekend zijn als het Onze Vader. Wij mensen hebben nu eenmaal beelden nodig en het beeld dat we hebben van God is daarom dan ook dat God een man is. Of God ook een vrouw heeft, dat weten we niet. We gaan er dan ook van uit dat Hij geen vrouw heeft, anders zou daar wel iets over gezegd zijn. Wel

zijn er mensen die vinden dat God ook een vrouw kan zijn of zelfs dat God niet een persoon, maar een iets is. We hebben als mens beelden nodig als we spreken met elkaar. Het belangrijkste is, welk beeld we ook hebben van God: God wil ons nabij zijn en God houdt van ons zoals een ouder houdt van zijn of haar kind(eren). Ik hoop dat mijn reactie iets duidelijk maakt.

Theo Loog  
(meneertheoog@gmail.com)



### Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk  
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)  
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur  
**Let op:** adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,  
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## Palmpasen

Lieve kinderen,  
zondag 28 maart is de Bernarduskerk van 10.30 – 11.30 uur open voor jullie om met of zonder jullie Palmpasenstok naar de kerk te komen voor de zegening en om een palmtakje te ontvangen. Om 10.45 uur zullen we een verhaal vertellen over Palmpasen, samen een gebedje doen en de stokken zegenen en daarna kunnen jullie naar huis om iemand blij te maken met de versierde Palmpasenstok.

We houden in de kerk rekening met elkaar en geven elkaar de ruimte. Als je het fijn vindt dat je ouder meekomt, mag dit.

We vinden het leuk om jullie weer in de kerk te ontmoeten.  
Tot 28 maart,



*Sara, Mariska, Marieken en Trudy*

## Openstellen van de kerk

In deze weken, nu er geen vieringen zijn, is elke zondagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur de kerk open en zijn mensen welkom om even rustig te zitten, te bidden, een kaarsje bij Maria aan te steken. Elke zondag lopen er mensen binnen, met mondkapje en op gepaste afstand van elkaar.

Heel fijn is dat er elke zondag ook orgel gespeeld wordt door Anne-Marie de Groot of Nico Wesselingh. Om 11.00 uur is er een kort gebedsmoment en

ook dit wordt gewaardeerd. Tijdens dit gebedsmoment komen er ook enkele mensen zingen b.v. een psalm of een lied passend bij de lezing van de zondag. We hopen dat er binnenkort toch weer vieringen zijn waar mensen welkom zijn maar dan zal dit op bescheiden schaal zijn. Dus voorlopig gaan we er van uit dat de openstelling, op de zondagen dat er geen vieringen zijn, blijft.

*De Pastoraatgroep*

## Vastenactie

Op 17 februari begon de Veertigdagentijd en we hebben natuurlijk nagedacht over de vastenactie in deze tijd, waarin alles anders is. In het vorige parochieblad schreef ik er al iets over. Vorig jaar overviel ons de lockdown en waren, zoals gebruikelijk in onze kern, de vastenzakjes al bezorgd en werden deze niet opgehaald. Gelukkig hebben velen royaal gegeven en konden door uw bijdrage veel jongeren een vervolopleiding volgen. In 2021 is de inzameling weer voor hetzelfde thema: "Werken aan je toekomst." Dus hetzelfde doel: vervolgonderwijs voor jongeren mogelijk maken! Ook dit jaar zullen we vragen om uw bijdrage over te maken naar de gezamenlijke goede doelen rekening



van parochie H. Thomas (NL36 INGB 0006 1923 37) o.v.v. "Vastenactie Werken aan je toekomst" of uw bijdrage in een envelop in te leveren op de aangegeven adressen. In onze parochiekern Michael en Bernardus, zullen we ook dit jaar informatie bij u thuis bezorgen maar geen vastenzakjes ophalen. De vastenzakjes worden bezorgd met het parochieblad, niet geadresseerd, maar gewoon bij elk adres in de brievenbus. Als u ooit aangegeven heeft dat u geen bijdrage aan de vastenactie wilt geven en toch een envelop van de vastenactie ontvangt wordt dan niet boos, maar we vragen om uw begrip. Hartelijk dank voor hetgeen u geeft, namens de jonge mensen, die door uw hulp een vervolopleiding kunnen volgen.

*Hélène Gussenhoven en de werkgroep diaconie*

## Zorg en aandacht

Bij ons in de parochiekern is diaconie en pastoraat samengevat in: "zorg en aandacht". Enkele weken geleden is er bij alle oudere parochianen van onze kern een enveloppe bezorgd. In die enveloppe een "dienstmededeling", (ouderen)contactdag kan niet door gaan. Er was ook een bemoedigend woord bij van onze pastores. Op deze manier wordt er toch aan elkaar gedacht. U bent niet alleen.

En er was ook een kruiswoordpuzzel bijgevoegd, jawel met echte prijzen. Voor drie goede inzenders zijn er 10 kakelverse eieren. Het kan Pasen worden. Weet u, 14 parochianen hebben de opgeloste puzzel ingeleverd. Enkele met een mooi bedankje erbij, zoals

*'Lieve mensen, wat leuk deze brief te krijgen. Zo blijven we toch betrokken bij wat er wel en niet meer kan in de kerk (tijdelijk). Dank jullie wel.'*

Daar worden de vrijwilligers blij van, kunnen de vrijwilligers weer mee vooruit. Want die enveloppe waarmee we elkaar laten weten dat we niet alleen zijn komen niet vanzelf bij u in de bus. Die brieven worden uitgeprint, de adressen bij elkaar gezocht, alles wordt in enveloppen gedaan en geadresseerd en uiteindelijk bij u in de bus gedaan. Echt prachtig, met elkaar kunnen we veel.

En dan nog even de 3 hoofdprijzen, vlak voor Pasen krijgen de 3 winnaars de eieren thuisbezorgd.

*Annie en Jan van Dijk*

**Vrolijk Pasen!**





## Toon de Muntenman

Toon Borst groeide op in de Groenendijk en werd later maatschappelijk werker in de Bijlmer.

Vanaf 2001 heeft hij geld opgehaald voor goede doelen en nu heeft hij een half miljoen bereikt. Hij heeft tegenwoordig een collega, Bert Bronkhorst, en zij verzamelen munten uit de keukenlade of vergeten potjes overgebleven van de vakantie uit diverse landen. Overal in Amsterdam en omgeving staan melkbussen waarin je dit geld kwijt kunt. Dat geld wordt geteld, soms ingeleverd bij de bank, maar

heel vaak doorverkocht aan mensen die naar een land op vakantie gaan. Zo ben ik weleens met een koekblik vol muntgeld (waarde misschien €50,-) naar New York gegaan. Dat was nog een heel gedoe om het kwijt te raken. We waren het zo zat dat we het restje maar in een kerk in een offerblok gedaan hebben. Maar al met al heeft Toon Borst hierdoor kinderboerderij "Het Brinkie" in de Bijlmer, vluchtelingen op Lesbos en nog vele andere projecten ondersteund. Ondanks een afnemende gezondheid gaat Toon door. Komt u bij



het opruimen nog wat geld tegen en wilt u dit kwijt dan kunt u het afgeven bij de Bernarduskerk tijdens de openstelling of in de brievenbus van de pastorie Rijndijk 108 of Chopinlaan 10. Wij zorgen dat het bij Toon komt.

*Lydia Borst en Tineke Heemskerk*

## In en om de kerk

In en om de kerk is altijd werk. De mannen van de klusgroep hebben in deze maanden het werk even op een laag pitje gezet. Er komen op vrijdag altijd wel een paar mensen maar iedereen is toch voorzichtig i.v.m. coronabesmetting. Op vrijdagmorgen loopt Henk de Boer altijd zijn rondje om alles te controleren maar ondanks zijn goede zorgen was er toch een stukje waterleiding bevroren in de leegstaande pastorie. In de kelder was een binnen zwembad ontstaan. Gelukkig is dit allemaal weer opgelost. Was alles rond de pastorie maar zo eenvoudig op te lossen maar dat kost meer tijd, waar mensen onrustig van worden. Maar we hopen toch op een goede oplossing waar we met elkaar mee verder kunnen. Juist deze ingewikkelde corona tijd zet ons aan het denken hoe het

met de kerk en dan bedoel ik niet alleen het gebouw, verder zal gaan. Is er nog toekomst? Veel dingen gaan anders maar daarom zijn de goede dingen niet weg en daar hoop ik op.

*Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft.*

*Hoop is niet hetzelfde als optimisme evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is afgezien van de afloop, het resultaat.*

Uit een gedicht van Vaclav Havel (\*1936-†2011)

*Tineke Heemskerk-de Boer,  
commissie van beheer*

## Lief en Leed

### Overleden

1 februari 2021 overleed Aad van Wieringen, 88 jaar oud. Zijn afscheid was in de Bernarduskerk, waar hij ook opgebaard was. Aad is begraven op het RK gedeelte van de algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.

8 februari 2021 overleed, 82 jaar oud, Harry Bakker uit de Rhynenburcherlaan. Het afscheid was in het crematorium in Alphen aan den Rijn.

18 februari 2021 overleed Ger van der Voort-Straver, 87 jaar oud. Haar afscheid was in de Bernarduskerk waar na zij, bij haar man Wim, werd begraven op het RK gedeelte van algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Weet u dat...

- ... het bij het bezorgen van het vorige blad spekglad was in veel straten?
- ... we respect hebben voor al die mensen die het parochieblad ondanks dat bezorgd hebben.
- ... wij hopen dat zij deze keer in een mooi lentezonnetje op pad gaan.
- ... we op 7 februari vanwege de enorme sneeuwval de kerkdeur maar dicht gehouden hebben.
- ... de pastores Visser en Lâm toch wel naar de Bonifaciuskerk geglibberd zijn voor de livestream viering.
- ... pastor Sjoerd de straat niet uitkwam en net als wij via livestream de viering gevolgd heeft.
- ... op palmzondag, 28 maart, de zomertijd begint.
- ... we dan de klok weer een uurtje vooruitzetten.
- ... het op die dag ook volle maan is.
- ... Pasen gevierd wordt op de zondag na de eerste volle maan in de lente.
- ... er boodschap van Paus Franciscus te vinden is op internet:  
<https://www.rkkerk.nl/boodschap-paus-franciscus-veertigdagentijd-een-tijd-om-geloof-hoop-en-liefde-te-hernieuwen/>
- ... viering of niet, er op palmzondag palmtakken op te halen zijn in de kerk.
- ... u dan ook de oude takken in kunt leveren om deze volgend jaar op Aswoensdag te verbranden.
- ... wij u een Zalig Pasen wensen.





### Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248  
2391 CK Hazerswoude-Dorp  
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)  
hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43  
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v. R.K.  
Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## Vanuit de kern

Als u dit parochieblad leest zijn we alweer over de helft van de Veertigdagentijd. Een tijd van bezinning, maar ook van hoop. Hoop op het licht van Pasen, maar ook op nieuw leven, zoals we buiten zien aan de bomen, struiken en bloeiende bollen.

Of we alweer in de kerk vieringen kunnen bijwonen is op het moment waarop ik dit stukje schrijf nog niet bekend, maar ook hier gloort hoop aan de horizon. De afgelopen periode hebben we niet in de pastorie kunnen vergaderen, maar als

er iets besproken of geregeld moest worden is de telefoon of e-mail zeer geduldig.



Namens de commissie van beheer wens ik u goede Paasdagen toe.

P.S.: zoekt u even een moment van rust, onze pastorietaal is vrij toegankelijk.

*Vanuit de commissie van beheer, Jan Koeckhoven*

## Lief en Leed

### Overleden

7 februari 2021 is Cornelis Josephus Carolus (Cees) van Dijk overleden, 93 jaar. Hij woonde in Driehof, Hazerswoude-Dorp. Na de uitvaartdienst op vrijdag 12 februari is hij op het parochiekerkhof begraven.

9 februari 2021 is Adriana Catharina (Adriënne) Wijsman-Bakker, 70 jaar,

overleden. Haar afscheid was op 12 februari in het crematorium in Zoetermeer, waarna zij is gecremeerd.

17 februari 2021 is Theodorus Hugo Maria (Dick) Heijker overleden, 62 jaar. De crematie heeft plaatsgevonden op donderdag 25 februari in crematorium Rhijnhof, Leiden.

1 maart 2021 is Apolonia Anna (Plo-nie) de Jong-van Leeuwen overleden, 91 jaar, bewoonster van Driehof. De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 8 maart in het crematorium in Lisse.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Huispaaskaarsen



Ook dit jaar kunnen er huispaaskaarsen besteld worden, helaas is er geen garantie dat ze vóór Pasen bezorgd kunnen worden, maar we bellen u als ze zijn aangekomen. Achter in de kerk ligt een intekenformulier met de voorbeelden van de 6 soorten afbeeldingen en de verschillende maten en eventueel de kandelaars.

Kunt u niet naar de kerk komen, dan kunt u telefonisch bestellen op het nummer 06-24764418 of d.m.v. een briefje in de bus van het parochiecentrum met daarop uw naam, adres, telefoonnummer, soort en maat van de kaars.

Bestellen kan t/m maandag 22 maart a.s.

- Opdruk kaars A : de Emmaüsgangers, mt. 30 cm. € 33,00, mt. 40 cm. € 39,80, mt. 60 cm. € 65,00
- Opdruk kaars B : de levensboom: dezelfde maten en prijzen als kaars A
- Opdruk kaars C : beschermde aarde: mt. 25 cm. € 20,50 mt.30 cm. € 27,00, mt.40 cm. € 33,75, mt. 60 € 58,95.
- Opdruk kaars D: zon, vissen en druiven: dezelfde maten en prijzen als kaars C.
- Opdruk kaars E: Chl-RHO kruis: dezelfde maten en prijzen als kaars C.
- Opdruk kaars F: Vredesduif: dezelfde maten en prijzen als kaars C.

Omtrek kaars van 25 cm is 6 cm, de overige maten 8 cm. Metalen kandelaar zwart 11,5 cm. € 6,07 en 8 cm. € 5,49, houten kandelaars vanaf € 47,17.

*Secretariaat HH. Engelbewaarders, Conny van Dijk*



## Dienst van de Stuurgroep Diaconie

Maart	Conny van Dijk	tel.: 588554
April	Anneke Koeckhoven	tel.: 588260

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel.: 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel.: 588260.



## Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

### St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
T 0172-472410; sintbonifacius@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

### De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;  
deheiligegeest@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

### Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## Lief en leed

### Overleden

8 februari 2021 is Bart Pijnacker, geboren 21 maart 1929, overleden. Zijn afscheidsviering vond plaats op 8 februari 2021 in de aula van het crematorium. Daarna is hij gecremeerd.

13 februari 2021 overleed Theo Mak. Hij werd geboren op 1 februari 1938. Zijn afscheidsviering was op 20 februari in aula van het crematorium.

14 februari 2021 is Henk van Tol, geboren 12 mei 1935, overleden. Zijn,

afscheidsviering vond plaats op 19 februari in de aula van het crematorium, waarna hij is gecremeerd.

23 februari 2021 is Jan Bergmans overleden. Hij werd geboren op 1 mei 1934. Zijn uitvaart vond op 5 maart plaats in de Bonifaciuskerk. Daarna is hij begraven op de Oosterbegraafplaats.

1 maart 2021 overleed Annie de Korte-Oudshoorn. Zij werd geboren 10 januari 1939. Haar uitvaart was op 6 maart

in Bonifaciuskerk. Zij is begraven op het parochiekerkhof.

2 maart 2021 is Cors den Hollander, geboren 15 april 1938 overleden. Zijn uitvaart was op 8 maart in de Bonifaciuskerk. Daarna is hij begraven op het parochiekerkhof.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Goede/Stille week

29 maart - 2 april in de Bron

De week van Palmzondag tot Pasen wordt de Goede of Stille Week genoemd en christenen gedenken in deze dagen de lijdensweg die Jezus is moeten gaan. Na deze droevige dagen wordt het 'licht'; wordt het Pasen: de grote belofte van ons geloof: Jezus die opstaat uit de dood. Als voorbereiding op dit hoogfeest kunt u digitaal mee bezinnen tijdens de *gebedsmomenten op maandag (29-3), dinsdag (30-3) en woensdag (31-3)*.

Deze korte vieringen worden voorgegaan door gebedsleiders van de parochie en de protestantse gemeente en beginnen om 19.30 uur.

Op *Witte Donderdag* streamen zowel de protestantse gemeente als de parochie hun eigen vieringen. De oecumenische *Goede Vrijdagviering*, aanvang 19.30 uur komt uit de Bron. Na de Goede Vrijdagviering begint rond 21.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur de *Goede Vrijdagwake*. Deze keer, vanwege de geldende maatregelen, niet live maar op verschillende momenten gestreamd. Het thema van de wake is *Licht & Hoop*. Tijdens deze momenten, waaraan hard wordt gewerkt, kunnen

we toch 'met elkaar' bezinnen rondom kruiswoorden, muziek en gesprekken. Het grote houten kruis, waarbij een kaarsje gebrand kan worden, is een onderdeel van het Goede Vrijdag-programma.

### Activiteiten:

In het kader van de Goede Vrijdagwake worden er ook buiten activiteiten georganiseerd: vanaf *Palmzondag - 2<sup>e</sup> Paasdag* is een gezinswandeling uitgezet in Ridderveld.

Bij voldoende deelname zal er voor de jeugd een *Paas-knutselmiddag* zijn op *Goede Vrijdag*.

Voor de jongeren vanaf 10 jaar is een *Paaschallenge* opgezet op de avond van *Goede Vrijdag*; via posters met QR-codes belanden ze in de tijd van Jezus.

We bieden de mogelijkheid om een *Paastasje* te reserveren met materialen voor wensen, een kaars en een boekje, dat opgehaald kan worden op *Goede Vrijdag*.

Op *1<sup>e</sup> Paasdag* kunt u een *bloem* brengen bij het Kruis. Het kruis zal buiten op het plein van de Bron staan en ook kunt

u daar een kaarsje branden.

Op *1<sup>e</sup> Paasdag*, na de digitale Paasvieringen, kan iedereen in tweetallen een eigen route *wandelen* met een gedachte of vraag, om zo tot gesprek te komen. Om onze naasten niet te vergeten vragen we een bijdrage in de mand voor de *Voedselbank*.

U kunt dit alvast brengen in de Goede/Stille Week op woensdag- en vrijdagochtend in het parochiecentrum, kamer 3, in de Bron.

Alle vieringen en uitgebreide informatie over de activiteiten kunt u te zijner tijd vinden op de links van de websites van parochie H. Thomas en van Goede Bron.

Laat Pasen een mooie voorbereiding krijgen zodat het een feest wordt van Licht & Hoop en een zalig Pasen voor iedereen.

*Annemiek Plompen-Huibers,  
Marian Bouterse-van Haaren,  
oec. coördinatoren en  
de voorbereidingsgroep  
Goede vrijdagwake*

**De redactie van de H Thomas wenst alle lezers een zalig Pasen.**

## Ad en Ventura

Ad en Ventura moeten een paar keer met hun ogen knipperen voordat ze weer iets kunnen zien. Het felle licht heeft kleine sterretjes achtergelaten, maar nu kunnen ze weer gelukkig wat rondkijken. Malawi?! Dit is helemaal geen Malawi, dat zien Ad en Ventura meteen al! Ze zijn in Azië. De beide kinderen staan langs de weg en zien hoe er mensen met een kruis langs hen lopen. In haar beste engels vraagt Ventura waar ze zijn. In de Filipijnen. Wat ze zien is een jaarlijks terugkerend ritueel van mensen die op deze manier vergeving vragen voor wat ze verkeerd hebben gedaan. Ad en Ventura kijken naar wat er gebeurt. Ze vinden het toch maar vreemd hoor. Dat mensen net als Jezus zoveel pijn moeten hebben. Een Filipijns meisje nodigt hen uit om met haar mee te gaan naar huis. Onderweg vertelt ze dat ze het al jaren zo doen in de Filipijnen. Zij zou dat niet doen hoor. Dat doet veel te veel pijn. Ad vraagt: "Jezus heeft dat toch al voor ons gedaan? Hij is toch al voor ons gestorven aan het kruis?" Het meisje

knikt, daarom kan ze het ook niet helemaal begrijpen waarom mensen het doen. "De mensen doen dat, omdat ze heel erg geloven dat ze vergeven worden op deze manier." "Hoe doen jullie dat? Waar komen jullie vandaan?" "Uit Nederland," zegt Ad. "Wij doen het daar heel anders. We gaan naar de kerk en daarna gaan we paaseieren zoeken." "Dát, begrijp ik nou weer niet," zegt het meisje, "Wat hebben eieren met Pasen te maken?" Tja, dat weten ze eigenlijk ook niet heel echt goed. Er zijn altijd paaseieren met pasen, maar waarom? Als ze terug zijn in Nederland gaan ze dat vragen aan papa en mama. Of aan Theo, die weet daar vast wel een antwoord op. Het meisje heet Sarah. Ad en Ventura vertellen haar over wat ze hebben meegemaakt op al hun reizen. Sarah is best wel een beetje jaloers op hen, want zij kan alleen maar dromen om andere plekken te zien. Ad en Ventura kijken om zich heen en dan valt het ze pas op. Sarah woont wel heel erg klein en nu dringt het ook tot hen door. Het ruikt hier. Eigenlijk ruikt het al



sinds ze deze wijk waar Sarah woont binnengegaan zijn. Ventura vermoedt dat Sarah in een sloppenwijk woont. Wat zullen ze voor avonturen beleven hier in dit vreemde land...

[Ad en Ventura wisten niet heel goed wat paaseieren met Pasen te maken hebben. Kan jij me dat vertellen?]

Pastoraal werker Lâm  
(nguyenthelam@gmail.com)

"Vraag het aan Theo Loog" staat dit keer op bladzijde 7.

### Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

#### Pastoraal team

Pastoor Ruud Visser

r.visser@heiligethomas.nl, tel. 06 20618148

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

lt.nguyen@heiligethomas.nl, tel. 06 22087370

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma

s.zuidersma@heiligethomas.nl, tel. 06 22086108

Secretaris pastoraal team

pastoraalteam@heiligethomas.nl

#### Parochiebestuur

##### Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, e-mail: [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

##### Betalingen

Collectes voor de parochie: NL76 INGB 0004 4009 97

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. Collecte

Collectes voor goede doelen: NL36 INGB 0006 1923 37

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. de naam van het

goede doel.

#### Centraal secretariaat

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 0172-475975;

e-mail: [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.

#### Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

#### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

##### Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

[pci@heiligethomas.nl](mailto:pci@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

##### Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

#### Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 6 mei 2021. Kopij uiterlijk 23 april 2021 aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: [redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

#### Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

#### Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de parochiekern.

Vormgeving: Grafitas | Drukwerk: DecaPrint