



Het verschil maken

Kort geleden ben ik een dag naar Deventer geweest en ben ik o.a. naar het Geert Groote Huis geweest. Geert Groote (1340-1384) is misschien in het buitenland wel bekender dan in Nederland. Hij staat bekend als de grondlegger van de 'Moderne Devotie'. Een vernieuwingsbeweging uit de 14e eeuw die bekend stond om haar oproep tot een persoonlijk geloof en een eenvoudig en oprecht leven.

Die oproep tot een persoonlijke geloofsbeleving spreekt mij erg aan. Sterker, ik hoop dat bij u ook op te roepen. Wanneer het christelijk geloof slechts van belang is vanwege de normen en waarden, zoals je wel hoort, denk ik dat het laatste hoofdstuk van de kerk nabij is. Een gebod als 'gij zult niet stelen' wordt immers door bijna ieder mens wel gedeeld, daarvoor hoef je niet 'christelijk' te zijn.

Het bezoek aan het Geert Groote Huis was zeker de moeite waard. Geert Groote werd bijna 700 jaar geleden geboren als zoon van een burgemeester. Hij groeide op in welstand, echter op de rand van de dood maakt hij een bekering door. Het doet zijn leven veranderen. De ongelijkheid in de samenleving en in de kerk van die tijd kan hij niet meer aanzien. Hij komt op voor de 'onzichtbare mensen' van zijn tijd. Hij krijgt veel weerstand, maar er zijn ook veel mensen binnen de kerk die hem bewonderen. Hij wil het verschil maken voor mensen en was bereid daarin eigen keuzes te maken.

Eigen keuzes maken is belangrijk. Het afgelopen corona jaar botsten we als parochiegemeenschap daarin regelmatig op moeilijke keuzes. Aan de ene kant was er het verlangen om 'gewoon' open te willen zijn, aan de andere

kant wilden we niet als kerk een mogelijke besmettingshaard zijn en vonden we het belangrijk solidair te zijn met de samenleving. Zo beperkten we ons een tijd lang tot online vieringen, maar hoorden we ook de berichten in de media dat er sommige (protestantse) kerken waren die heel veel mensen toelieten bij hun diensten.

Inmiddels staan we aan het begin van een nieuw 'kerkseizoen'. Er is weer ieder weekend in ieder kerkgebouw een viering en ook de doordeweekse vieringen in verpleeghuizen en instellingen gaan (vermoedelijk spoedig) weer starten. Ook de groepsbijeenkomsten voor de catechese gaan vanaf oktober weer volop draaien. Laten we hopen dat het virus niet te sterk oplaait en we niet te maken krijgen met een terugslag.



Keuzes maken kan voor spanning en verdeeldheid zorgen. Toch vraagt het leven om keuzes. Ook als geloofsgemeenschap staan we voor keuzes. Steeds gaat het in de kerk over krimp. Er komen minder mensen naar de

kerk, er komen minder vrijwilligers, er komen minder pastores en er komt minder geld binnen. Hoe moeten we dit bovenstaande wegen? Welke keuzes moeten we daarop maken? Moeten we de broekriem strakker aantrekken of moeten we juist nu gaan investeren? Zou investeren het verschil kunnen maken?

Ik denk dat we ons op deze vraag het komende jaar moeten bezinnen. Ik hoop dat u uw betrokkenheid wilt blijven tonen aan onze geloofsgemeenschap. U bent de geloofsgemeenschap, uw betrokkenheid maakt het verschil, samen kunnen we behouden wat onmisbaar is en tegelijkertijd stappen naar de toekomst zetten.

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker

Startzondag 2021

Op zondag 3 oktober a.s. zal het nieuwe werkjaar officieel van start gaan met een feestelijke viering. Mocht er aanleiding zijn tot aanpassingen i.v.m. het coronavirus dan zullen wij dit via de website en de wekelijkse nieuwsbulletins laten weten.

De details van de viering van de Startzondag zijn nog niet bekend. Dat heeft te maken met wat er in

verband met de maatregelen vanwege het coronavirus mogelijk is en wat er technisch in de parochie voor deze Startzondag gerealiseerd kan worden. In de weekberichten van de parochie en op de website zal het laatste nieuws omtrent de Startzondag op 3 oktober a.s. vermeld worden;

Vanuit het parochiebestuur

Hierbij de belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten van de bestuursvergadering van 8 juli jl.

- Het parochiebestuur besluit een bishoppelijke machtiging aan te vragen om het bureau Rechurch in te huren om te komen tot een aantal toekomstscenario's m.b.t. de gebouwen aan de Paradijslaan. De aanleiding daarvoor zijn de hoge renovatiekosten van het parochiecentrum en de opdracht vanuit het Bisdom om te kijken naar eventuele verdienmodellen om deze hoge kosten in de komende jaren deels terug te verdienen.

- De heren Van den Boom en Go van Stichting 'De Bron' (benoemd door het parochiebestuur) hebben tijdens de bestuursvergadering van 8 juli een en ander verteld over hun werkzaamheden in het stichtingsbestuur en over actuele zaken die spelen.
- Het digitaal collecteren via de GIVT-app zal waarschijnlijk vanaf 1 december of vanaf 1 februari a.s. plaatsvinden.
- Een afvaardiging van het parochiebestuur heeft op 20 juli een oriënterend gesprek gevoerd met de heren Oostdam en van Leijden van respectieve-

lijk Stichting Buurthuis en Stichting Scheepjeskerk.

- Het Bisdom geeft toestemming om de voorstellen, welke beschreven staan in het WER-rapport m.b.t. verkoopscenario's Ensemble Rijndijk, verder uit te werken. Dit houdt echter nog geen definitief akkoord in. Het besluitvormingstraject loopt in het najaar en we hopen dat er in december 2021 knopen doorgehakt kunnen worden.

*Marien Verhulst,
vicevoorzitter parochiebestuur*

Het parochiejaar 2021-2022 dient zich aan

Jaarprogramma

De vakantietijd is voorbij; het nieuwe werkjaar is van start gegaan. Er is de afgelopen weken hard gewerkt om het jaarprogramma 2021-2022 goed in beeld te krijgen. De data voor de vergaderingen van het parochiebestuur, van de pastoraatgroepen, van de commissies van beheer alsook dagen van allerlei cursussen, bijeenkomsten en van vieringen in dit nieuwe werkjaar zijn vastgesteld. Nu maar hopen dat deze geplande activiteiten doorgang kunnen vinden en niet door een nieuwe aanval van het coronavirus 'geschrapt' moeten worden. Dat risico zit er nog steeds in. We blijven echter hoopvol. Er zijn vele parochianen, en onder hen vele vrijwilligers die de draad opnieuw willen oppakken.

Jaartheme en Startzondag

Het parochiejaar 2021-2022 kent ook een Jaartheme en een Startzondag. Het nieuwe Jaartheme luidt: 'Tel je zegeningen'. De afgelopen anderhalf jaar werd ons leven vooral getekend door beperkingen en het moeten missen. We mochten vanwege het dreigende coronavirus heel veel niet. Daar is heel wat over geschreven en over gepraat. Het leek er soms op, alsof ons leven in een negatieve spiraal terechtgekomen was. Daarom is het idee gegroeid om het komende parochiejaar juist oog te hebben voor de positieve elementen in wat we meemaken. 'Tel je zegeningen': dat willen we elkaar voorhouden, niet enkel

in deze coronatijd maar ook bij andere tegenvallers op onze levensweg. 'Tel je zegeningen' zal het Jaartheme 2021-2022 zijn en ook het thema van de Startzondag van dit jaar. Deze houden we op zondag 3 oktober as. De details van de viering van de Startzondag zijn nog niet bekend. Dat heeft te maken met wat er in verband met de maatregelen vanwege het coronavirus mogelijk is en wat er technisch in de parochie voor deze Startzondag gerealiseerd kan worden. In de weekberichten van de parochie en op de website zal het laatste nieuws omtrent de Startzondag op 3 oktober as. gemeld worden; daarin staat het laatste nieuws.

Pastoraatgroepen en taakvelden

Afgezien van het afgelopen jaar, waarin vele activiteiten vanwege het coronavirus op slot zaten, wisselden de pastores elk jaar in hun verbonden zijn met de verschillende pastoraatgroepen met de parochie. Dat gaat ook aan het begin van het parochiejaar 2021-2022 gebeuren. Vanaf nu – begin september – zal pastor Lâm Thê Nguyễn verbonden zijn met de pastoraatgroepen van H.Michaël-H.Bernardus en van de Heilige Geest, pastor Sjoerd Zuidersma met die van de H. Bonifacius, en pastor Ruud Visser met de pastoraatgroep HH. Engelbewaarders.

En er is met ingang van dit nieuwe werkjaar bij de pastores een wisseling gekomen in de aandacht voor de verschillende taakvelden. Pastor Lâm Thê Nguyễn, die de laatste jaren de

voortrekker was op het terrein van diaconie en pastoraat, wordt opnieuw de eerst aanspreekbare voor de catechese in onze parochie. Pastor Sjoerd Zuidersma wordt vanaf deze septembermaand de eerst aanspreekbare op het terrein van diaconie en pastoraat in de parochie. En pastor Ruud Visser blijft de eerst aanspreekbare op het terrein van liturgie.

De drie pastores zullen in hun werkzaamheden in de parochie allen te maken hebben met catechese, liturgie, diaconie en pastoraat, maar elk van hen heeft een overkoepelende opdracht en die is gelegen in het eerst aanspreekbare-zijn. Vooral de werkgroepen in onze parochie zullen in contact staan met de in het verlengde van hun taak aangewezen eerst aanspreekbare. Dit alles is op papier mooi uitgezet, maar uiteindelijk gaat het om het werk dat in de parochie H. Thomas verricht wordt. En daar zijn vele vrijwilligers bij nodig. Zonder vrijwilligers geen eerst aanspreekbare. Vrijwilligers zoeken voor het draaiende houden van onze parochie is de grote opdracht voor het komend werkjaar.

Ruud Visser, pastoor



Weer elke zondag het vieren van de liturgie

In onze samenleving zijn inmiddels verschillende maatregelen die de regering uit bescherming tegen het coronavirus genomen had, opgeheven. Niet alle, maar er is sprake van een versoepeling. Zo zijn ook in de kerken van ons land in vergelijking met een halfjaar geleden de maatregelen aangepast. Er mogen nu meer kerkgangers bij een viering aanwezig zijn dan vier maanden geleden. Wel is het anderhalve meter afstand houden van elkaar gebleven, als ook de wijze van het ter communie gaan, en het verbod om als gemeenschap samen te zingen is nog steeds van kracht. Het wachten is op een verdere verruiming van de maatregelen van overheidswege en van de kant van de bisschoppenconferentie. Door de verbetering van de situatie kan de parochie ook op een aantal

punten haar maatregelen aanpassen. Zo zal in de kerken van onze parochie vanaf het weekend 11-12 september a.s. weer elke zondag een liturgieviering zijn op de tijden, zoals die vóór het coronatijdperk waren: in de Bonifaciuskerk: 9.30 uur, de Engelbewaarderskerk: 9.30 uur, de Bernarduskerk: 11.00 uur, en in de Bron: 11.00 uur. Daarnaast is er op zaterdagavond om 19.00 uur een viering in de Bonifaciuskerk; de viering op de eerste zaterdagavond van de maand in de Engelbewaarderskerk keert niet terug. Vaste kerkgangers weten dat deze tijden de gebruikelijke aanvangsuren zijn. Er kunnen zich altijd wijzigingen in de tijden voordoen; daarom blijft het raadzaam steeds de berichtgeving in het parochieblad en in de weekberichten te volgen. Hiermee komt er een einde aan de uren van openstelling van onze kerken, op

zondag elke veertiendagen. De parochianen die dat zo'n lange tijd hebben mogelijk gemaakt en deels

ook ingevuld hebben, verdienen de dank van onze geloofsgemeenschap. Vanaf het weekend 11-12 september zullen in elk kerkgebouw weer de eigen bundels en boekjes worden gebruikt. De tijd van wekelijkse liturgieboekjes voor heel de parochie is dan voorbij. Wel zullen de voorzanger(s) of de kleine zanggroepen blijven, want samenzang en koorzang zijn nog niet toegestaan. Het wachten is op een verdere verruiming van de maatregelen die hier iets over zeggen; en meer nog op de terugkeer naar de situatie van vóór de coronacrisis.

Ruud Visser, pastoor

Liturgie



Liturgie de komende tijd

Met ingang van het weekend van 11-12 september zullen er in alle parochiekernen weer wekelijks vieringen zijn. We hopen dat dat zal kunnen en maken dan ook een voorzichtige start. Eind augustus zal het corona kernteam zich beraden over de activiteiten die nu nog niet geheel zeker zijn.

Wanneer u naar de weekendviering komt hoeft u zich niet tevoren op te geven. Wanneer u dit wel doet bent u verzekerd van een plaats in de kerk. Het aantal plaatsen blijft door de Covid maatregelen nog steeds beperkt. Bij binnenkomst moeten we wel uw naam registreren als u zich niet van tevoren hebt aangemeld bij het parochiecentrum van uw kern.

We houden rekening met elkaar, we moeten zorg hebben voor elkaar en dat kan door de regels in acht te nemen, op anderhalve meter afstand van elkaar te blijven, en bij binnenkomst handen te desinfecteren. Bent u verkouden of hebt u klachten zodat u twijfelt te gaan, dan raden we u aan thuis te blijven. Mensen die niet kunnen komen kunnen iedere zondag de viering via livestream volgen. Gaat u daarvoor naar de website van de parochie H. Thomas.

In de afgelopen tijd hebben veel cantores, samen met begeleidende musici, hun medewerking verleend aan de vieringen, waarvoor veel dank. Ook dank aan degenen die in de voorbije periode de contacten met koren en andere vrijwilligers binnen liturgie onderhouden hebben, zodat we hopelijk gauw weer op iedereen kunnen rekenen.

Wisseling aanvangstijden Bernarduskerk op ziekenzondag

In de Bernarduskerk zal de viering van 5 september nog om 10.30 uur plaatsvinden en op 12 september om 11.00 uur. Zondag 12 september is het tevens Ziekenzondag en zullen we in alle kernen aandacht hebben voor parochianen en mensen om ons heen die ziek zijn.

Vredesweek

In het weekend van 18-19 september begint de vredesweek. Deze start in de Bron met een oecumenische viering om 10.00 uur in de benedenzaal. U kunt zich voor deze viering tevoren opgeven. Ook is er om 10.00 uur een oecumenische vredesdienst in de Bernarduskerk en daarnaast op dezelfde tijd ook in de Ontmoetingskerk in Hazerswoude-Rijndijk.

Eerste communie

Op zondag 26 september vindt in de Bonifaciuskerk een viering plaats met eerste communie van de kinderen die daar al een lange coronatijd naar uitgekeken hebben. Dit is een besloten viering.

Startzondag 3 oktober

Op zondag 3 oktober vindt in de kernen van onze parochie weer de startzondag plaats. Hoe deze viering vorm gaat krijgen en waar, is nog niet bekend. Nadere informatie daarover volgt op de website en het weekbericht. Wel is de begintijd, ongeacht de plaats van samenkomst, bekend, namelijk 10.00 uur.

Wereldmissiedag

In het weekend van 23-24 oktober is het Wereldmissiedag. Kijkt u voor verdere gegevens naar het artikel elders in deze uitgave van het parochieblad.

Allerheiligen

Dit feest zal in het weekend van 30-31 oktober gevierd worden.

Veel goeds en vooral een goede gezondheid en veel vertrouwen in de tijd die we tegemoet gaan.

Erna Teule

Ziekenzondag 12 september

Zondag 12 september is het in ons land de Nationale Ziekendag: een dag om meer dan anders stil te staan bij de zieken in onze samenleving. Een dag die bijna vijftig jaar geleden er op initiatief van de Zonnebloem gekomen is. Ook dit jaar wil onze parochie hieraan meedoen. Door de opgelegde beperkingen vanwege het heersende

coronavirus zal er dit jaar geen gemeenschappelijke viering van de ziekenzalving zijn. Wel zal er in de vieringen van het weekend 11-12 september aandacht zijn voor onze zieken, er zal extra voor hen worden gebeden en er zal naar de zieken een mooie roos gebracht worden als teken van meelevens. Aan onze gezonden parochianen wordt

gevraagd hieraan mee te helpen door op deze zondag een roos uit de kerk mee te nemen en die dag te brengen naar een zieke. Zo willen we aangeven dat we de parochianen die een moeilijke tijd door gaan, niet vergeten.

Ruud Visser, pastoor

Het 'Heilig, heilig' in coronatijd

"Heilig, heilig, heilig": zo klinken in het Eucharistisch Gebed de woorden van dankzegging tot God. Mensen op aarde sluiten zich aan bij de stemmen in de hemel: het koor van engelen en heiligen. Vroeger in de oude liturgie sprak de priester die woorden mee: "Sanctus, sanctus, sanctus"; want alleen wat de priester zei was rechtsgeldig; hij droeg de Mis op. Soms klonk er op de achtergrond wel een koor dat diezelfde woorden zong, maar dat was louter behang. De echte woorden "Sanctus, sanctus, sanctus" werden door de priester gesproken.

De heilige Pius X aan het begin van de twintigste eeuw zorgde ervoor dat mensen in de kerk konden meedoen; hij bevorderde de 'actieve deelname' van de gelovigen door hen in de Mis te laten meebidden en te laten meezingen. En zestig jaar later tijdens het tweede Vaticaans concilie werd de liturgie door de bisschoppen geformuleerd als een viering van heel het volk Gods. Niet enkel dat wat de priester uitsprak was liturgie, maar alle kerkgangers maakten de viering tot liturgie. Niet alleen de priester stond daar, er kwam een lector, er kwam een voorzanger, er kwam een koor en er was een gemeenschap en ieder had een eigen taak in de liturgie.

Het "Sanctus, sanctus, sanctus" ofwel "Heilig, heilig, heilig" was voortaan niet enkel voor de priester bestemd, maar voor alle deelnemers aan de liturgie. Dat is ook in overeenstemming met de oproep in het Eucharistisch Gebed om op aarde zoveel mogelijk mee te doen aan deze lofprijzing van God. Het 'Sanctus' werd daarmee een acclamatie van alle betrokkenen in de liturgie. Het is een toeroepen, een acclameren. In de belangwekkende Romeinse instructie over de muziek in de liturgie uit 1967 wordt het 'Sanctus' ofwel het 'Heilig' gerekend tot de acclamaties.

Velen buiten de kerk, maar ook in de kerk beschouwen het 'Kyrie', het 'Gloria', het 'Sanctus' en 'Benedictus', en het 'Agnus Dei' als een geheel. De klassieke muzikzender kondigt als zodanig bijvoorbeeld de uitvoering van de Missa Brevis van W. A. Mozart aan met die delen. Het is evenwel niet de kerk, maar het zijn de componisten geweest die Kyrie,

Gloria, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei tot één geheel hebben gemaakt. Liturgisch gezien is er geen sprake van eenheid tussen die verschillende gezangen. Het 'Kyrie' is een smeekbede, het 'Gloria' een lofzang, het 'Agnus Dei' een begeleidingszang, en het 'Sanctus' en 'Benedictus' een acclamatie. Muzikaal soms een eenheid, door componisten zo bedoeld, maar liturgisch gezien heel verschillende gezangen binnen de liturgie.

In de muziekinstructie uit 1967 worden drie graden van 'actieve deelname' door de gelovigen opgenoemd. Het 'Sanctus' wordt daarin onder de eerste graad gerekend, d.w.z.: in de zang of in het bidden hiervan moeten alle kerkgangers een rol kunnen krijgen. De zang van het 'Kyrie', 'Gloria', en 'Agnus Dei' vallen onder de tweede graad; de 'actieve deelname' van de gelovigen aan deze gezangen kan eventueel achterwege blijven. Het 'Sanctus' behoort dus tot een andere categorie gezangen dan de eerder genoemde. Je ziet dan ook dat kerkmusici de laatste dertig, veertig jaar nauwelijks een complete Mis componeren. Wanneer dat wel gebeurt, is dat doorgaans voor gebruik buiten de kerk, bijvoorbeeld in een concertzaal.

Het is niet zo'n vreemde gedachte om het 'Heilig, heilig' in deze coronatijd samen te bidden. De kerkgangers mogen in deze omstandigheden immers niet zingen. En als je de mensen in de kerk hun rol ontnemt, wat blijft er dan nog over van een acclamatie? Net zo min als de acclamatie: 'Heer Jezus, wij verkondigen uw dood...' door één iemand of door een kleine groep vertolkt kan worden, wordt aan de acclamatie: 'Heilig, heilig...' recht gedaan door het alleen door het koor te laten zingen. Het getuigt van een zuiver liturgisch inzicht om het 'Heilig, heilig...' dan maar te bidden.

Zo doen we in onze parochie dan ook gedurende deze coronatijd. Maar we blijven uitzien naar de tijd dat we het 'Heilig, heilig...' weer met heel de gemeenschap kunnen zingen: priester, voorzanger, koor en overige kerkgangers, elk in zijn eigen rol, met een eigen muzikale partij.

Pastor Ruud Visser



Werkjaar Volwassenencatechese 2021-2022

Met goede moed hopen we dat het aanbod van de Werkgroep Volwassenen Catechese dit parochiejaar kan doorgaan! Dat het een jaar waar ontmoeten (zij het met de anderhalve meter regel) weer mogelijk wordt en het Coronavirus beheersbaar blijft.

Terwijl ik dit schrijf moet ik u ook melden dat de bemensing in de werkgroep niet aan veranderingen is ontkomen. Want de afgelopen voorzomer heeft Gusta van der Sluijs besloten te stoppen met het werkgroepswork. Dat valt ons niet makkelijk, omdat zij jarenlang de Ins en Outs van de werkgroep beheerde. Daarom ook hier: Dank, heel veel dank voor die jarenlange nauwkeurige inzet en kennis. Waarin zij een betrouwbaar en actief medewerkgroepslid was. Al eerder had werkgroepslid Anneke van der Knijff aangegeven dat dit haar laatste seizoen als werkgroepslid zou zijn. Gelijktijdig is er nog een wijziging, nl. dat er tot een wisseling van pastor voor de werkgroep is besloten die de W.V.C. leidt en aanstuurt. Pastor Lâm zal de portefeuille catechese op zich nemen vanaf komend seizoen.

Hoe gaan we verder met de Werkgroep Volwassenen Catechese in het parochiejaar 2021 – 2022? Wordt ons inspiratie en moed gegeven?

Moed en inzicht hoe de W.V.C. cur-

sussen en thema-avonden kan aanbieden aan u.

Moed, die ons en ook u kan aanmoedigen om het goede dat in ons geloof en in u huist tastbaar te maken dit komende werkjaar.

We hopen dat u iets daarvan mag ervaren in het cursusaanbod in het nieuwe catechetisch parochiejaar.

- Bijvoorbeeld in de geloofscursus 'Catholicism'. Dit is een unieke DVD-serie door de wereld naar het katholieke geloof. De cursus wordt gehouden elke 3e dinsdagavond van de maand en geleid door pastor Sjoerd Zuidersma.
- U kunt er over horen in de Bijbelavonden. De Bijbelavonden worden elke 2e dinsdagavond van de maand gehouden. De Bijbelcursus wordt geleid door pastoor Ruud Visser. Dit jaar wil pastoor Visser het boek Job met u behandelen.
- Het is ook goed om met elkaar te praten over wat Bijbelverhalen voor ons vandaag de dag te betekenen hebben. Dit wordt gedaan in de cursus 'Bijbelverhalen komen tot leven'. Elke 2e vrijdag van de maand komen we bij elkaar om het verleden te laten leven in het heden. Pastor Lâm zal deze cursus geven.

- Ook zullen er een vijftal thematische avonden gehouden worden. De eerste twee thema-avonden in het nieuwe seizoen zijn filmavonden, op 27 oktober en 10 november. We vertonen de film: Silence. Deze wordt gehouden in de kerkzaal van De Bron van 19.30-22.00 uur. Vanwege de lengte van deze film, maar vooral om de inhoud ervan met u te bespreken verdelen we deze film over twee avonden.

Aanmelden:

Voor alle cursussen en thema-avonden in het nieuwe werkjaar kunt u zich nu al aanmelden via: volwassenencatechese@heilighethomas.nl Graag onder vermelding van de cursus van uw voorkeur.

Aanmelden kan ook via de folders, die vanaf eind augustus in de kerken zullen liggen.

We hopen elkaar bij één van deze avonden weer te ontmoeten.

Namens de werkgroep
Volwassenencatechese,
Nelly Devilee



Bijbelcursus: het boek Job

'Zo arm als Job': een bekende uitdrukking in onze taal om aan te geven dat iemand straatarm is. Waar komt die uitdrukking vandaan? Wie is deze hulpbehoevende Job dan wel? Mensen die straatarm zijn verdwijnen meestal naamloos van onze aardbodem. Job evenwel niet. Want zijn naam blijft verbonden met het eeuwenoude probleem van het lijden in onze wereld. Waar komt dat kwaad vandaan? Is het een straf van God of is het de schuld van mensen? Hoort het lijden bij de voortgang van onze wereld en bij voltooiing van wie wij als mensen zijn? Het zijn velerlei vragen die aan ons menszijn kleven: 'Waarom al dat lijden dat mensen moeten doorstaan?'. Job is een vermogend man. Het gaat hem goed, hij is zo'n beetje de rijkste man van de wereld. Hij is gelukkig getrouwd,



heeft kinderen, goede vrienden en leeft rechtschapen. Dan wordt deze Job geheel willekeurig een speelbal in een competitie tussen God en de duivel. Job verliest alles wat hij bezit. Zelfs zijn vrouw en kinderen ontvallen hem. Zal Job in deze situatie evengoed rechtschapen zijn en God blijven zoeken in zijn leven of haakt hij af? Veel meer dan een levensgeschiedenis speelt in het verhaal van Job het zoeken naar antwoorden een belangrijke rol. Waarom overkomt al dit kwaad hem? Zijn vrienden denken het antwoord te weten, en ook iemand uit de jongere generatie komt met een antwoord. Job zoekt zelf ook en blijft in gesprek met ieder van hen. En tenslotte komt God de Heer aan het woord en gaat met Job in gesprek. Het verhaal van Job is snel verteld, maar het relaas

van de verschillende antwoorden op het lijden omvat vele hoofdstukken. Het Bijbelboek Job behoort dan ook niet tot de geschiedenisverhalen, maar tot de wijsheidsliteratuur van het Oude Testament.

Dit komende parochiejaar gaan we onder leiding van pastor Ruud Visser lezen in het boek Job. Dat zal plaatsvinden op elke tweede dinsdagavond van de maand van 20.00 tot 22.00 uur, te beginnen op dinsdag 12 oktober, vervolgens 9 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei.

De avonden worden gehouden in het parochiecentrum Bonifacius. In verband met de beschikbare ruimte en met de organisatie graag vooraf de aanmelding van deelname via het e-mailadres: volwassenencatechese@heilighethomas.nl of via het telefoonnummer van het centraal secretariaat van de parochie: 0172-475975.

Pastor Ruud Visser

Cursus 'Catholicism'

Een unieke DVD-serie door de wereld naar het katholieke geloof.

Vanaf 19 oktober staan er in onze parochie zeven gespreksavonden gepland over het katholiek geloof. Tijdens deze bijeenkomsten zullen we kijken naar een DVD serie van de Amerikaanse priester Robert Barron. Hij neemt je mee op een wereldwijde ontdekkingstocht naar het katholiek geloof. Prachtige filmbeelden uit vele landen komen voorbij en daarin legt Robert Barron je het katholiek geloof op zijn eigen manier uit.

Thema's die aan bod zullen komen zijn: Jezus, God en mens - het onder-richt van Jezus - het mysterie van God - Maria, de Moeder van God - Petrus en Paulus - Christus en de Kerk - liturgie en Eucharistie - de gemeenschap van de heiligen - gebed en geestelijk leven - het eeuwig leven.

De bijeenkomsten zijn op de derde dinsdag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur te beginnen met 19 oktober en vervolgens op 16 november, 18 januari, 15 februari, 15 maart, 26 april en 17 mei. Het eerste uur bekijken we met elkaar een aflevering. Het tweede

uur is er in deelgroepjes ruimte voor een gesprek. Wat sprak je aan? Wat is nieuw voor je? Waar zou je meer over willen weten? We bekijken de DVD-afleveringen in het parochiecentrum van de Bonifaciuskerk of in de Bonifaciuskerk afhankelijk van het aantal aanmeldingen. We zorgen ervoor dat de 1.5 meter regel gewaarborgd kan worden. Aanmelden graag via volwassenencatechese@heilighethomas.nl. Ik hoop je 19 oktober te zien!

*Sjoerd Zuidersma,
pastoraal werker*



Bijbelse verhalen komen tot leven

Wat ben ik blij om te kunnen meedelen dat we weer samen kunnen komen om met elkaar te praten over verhalen van 'toen' en 'nu'. Dit zullen we dan ook doen elke 2e vrijdag van de maand. Na een week hard werken, elkaar ontmoeten in een ontspannen sfeer en met elkaar een bijbelverhaal wat verder verdiepen. Wat is de context van het verhaal, welke lagen en betekenis kan je er in terugvinden en vooral: en wat kunnen wij er in de huidige tijd dan mee? De bijbelverhalen worden ingeleid door een stukje muziek of iets vanuit de kunstwereld. Er is immers zo-

veel gemaakt of geënt op bijbelse verhalen. Zoals u hoort, het belooft een mooi jaar te worden met mooie verhalen. We zullen op vrijdag 8 oktober om 20.00 in het parochiecentrum van de HH. Engelbewaarders het seizoen aftrappen met het verhaal van de vier vrienden en hun verlamde vriend. Er is ruimte voor uw eigen inbreng als u een bepaald verhaal heel graag meer uitgediept en uitgewisseld wilt hebben met elkaar. U bent van harte uitgenodigd!

Pastoraal werker Lâm

De Wandeling

10 september 18.15 uur Bonifaciuskerk

Deze wandeling heeft u nog van ons te goede. Deze wordt gehouden op vrijdagavond 10 september a.s. Om 18.15 uur verzamelen we bij de Bonifaciuskerk. Om 18.30 uur vertrekken we om te wandelen in de nabije omgeving. Wandel je met ons mee? Aanmelden kan via: volwassenencatechese@heilighethomas.nl Rond 20.30 uur sluiten we de wandeling af.

23 en 24 oktober Wereldmissiedag

Alvast een voorproefje over de actie van Missio. Een uitgebreider bericht komt in het volgend parochieblad. Missio steunt het pastorale werk van de kerk in Guinee, in het bijzonder het werk van de zusters Servantes de Marie Vierge et Mère (Dienaressen van Maria Maagd en Moeder) in het bisdom N'Zérékoré. Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. Ook werken de zus-

ters aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Er is dringend behoefte aan uitbreiding van basisschool Macenta, nieuwe bedden voor huize St. Rita en in Weeshuis St. Kisito Gouécké is gebrek aan alles.

Helpt u mee: geef uw bijdrage in de collecte op 23 of 24 oktober of via bankrekening NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. 'Missio Guinee'.

*Namens de werkgroep Diaconie/MOV,
Alexandra Rijdsdijk*



Gebedspodcast

Elke avond luister ik met veel plezier naar de app "Bidden Onderweg". Deze app helpt mij om te bidden, op een makkelijke manier, en ik merk dat ik er ontspannen en blij van word. Daarom wil ik deze ontdekking graag met de parochie delen.

"Bidden Onderweg" is een dagelijkse gebedspodcast die je helpt om te bidden, waar en wanneer je maar wilt. De

podcast duurt een goede tien minuten. Aan de hand van een leesrooster mediteren we met de Bijbeltekst van de dag. Naast de Bijbellesing en enkele vragen ter verdieping, is er voldoende stilte om vanuit je hart te spreken met God. Dit alles wordt omlijst door muziek die vaak speciaal voor "Bidden Onderweg" is opgenomen. De muziek helpt om een sfeer van gebed binnen te gaan en om

niet afgeleid te worden door de geluiden om je heen, bijvoorbeeld als je in een drukke trein zit.

De gebedspodcast is geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. De podcast is iedere dag anders, maar de basis is steeds dezelfde.

Nynke van der Beek

Mediteren in oecumenische meditatiegroep

Stilte geeft ademruimte aan de ziel, ruimte om te zijn. John Main

Mediteren, voor even alles wat je bezighoudt achter je laten. Tijd nemen om stil te zijn en je verbonden te weten. Een levenslange oefening. Welkelijks samen met anderen mediteren geeft steun om deze dagelijkse discipline vol te houden. Wil je kennis ma-

ken met deze gebedsvorm? Dan ben je van harte welkom.

Waar: in de Bidkapel in kerkelijk centrum 'De Bron', Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn.

Wanneer: elke woensdagavond.

Tijd: binnenlopen van 19.00 tot 19.15

uur, om 19.15 uur sluit de deur, einde meditatie 20.00 uur.

Voor aanmelding en info kun je mailen of bellen naar Klazien Hamelink klazienhamelink@gmail.com, tel. 0172-437342.

Doe mee aan de Schoenendoosactie 2021

Ook dit jaar willen we als parochie weer meedoen aan de schoenendoosactie. De coronapandemie is nog niet voorbij. Vooral in de vluchtelingenkampen is die impact heel groot. Gestegen voedselprijzen, schaarste en werkloosheid maken het voor ouders en verzorgers ondenkbaar om schriften, tandpasta, zeep en een pop te kopen voor hun kinderen. Tal van kinderen hebben onze hulp nodig.

Wat kan jij doen voor een kind in armoede? Meer dan je denkt! Doe mee aan de Schoenendoosactie en tover een simpele schoenendoos om tot een kostbaar geschenk. Die leuke Barbie, stoere auto of grappige knuffel. Ze laten een kind in o.a. Sierra Leone hoopvol glimlachen. Met de pennen en schriftjes die jij persoonlijk hebt uitgezocht, kan een jongen of meisje in Sierra Leone weer naar school! Jouw schoenendoos is zo'n bijzonder cadeau. De kinderen zullen die als een schat behandelen.

Hoe werkt het?

Gebruik een schoenendoos die voldoet aan de afmetingen: de maximale hoogte is 12 cm en de maximale lengte is 34 cm. Als u de lengte en breedte bij elkaar optelt, mag dit minimaal 46 cm en maximaal 56 cm zijn.

Voor wie maak je de doos: vul dit in op de bon op de achterzijde van de actiefolder, knip de bon uit en plak deze boven op je schoenendoos.

Versier en vul de doos met spulletjes uit de checklist.

Maak het persoonlijk: voeg een leuke kaart, foto of tekening van jezelf toe. Dat vinden de kinderen erg leuk. Plak de doos niet dicht maar gebruik een postelastiek. Geef € 5,- voor de transport- en organisatiekosten. Stop dit in de envelop uit de actiefolder en doe de ingevulde envelop onder het postelastiek. Ook kunt u deze € 5,- overmaken naar de organisatie. Alle informatie hierover vindt u in de folder. Vul elke doos in ieder geval met 4 schriften, 3 pennen, gum, puntenslijper, kleurpotloden, 3 potloden, tandenborstel en een stuk zeep. Daarnaast kan je de doos aanvullen met speelgoed, een knuffel, slippers, pet, sokken, liniaal etc.

Stop er vooral niet in: snoep of andere etenswaren, stiften, verf, en vloeibare producten zoals shampoo en doucheschuim.

De folders liggen vanaf 24 september in alle kernen van onze parochie. De dozen kunt u bij alle kernen van de parochie afgeven. U kunt mij ook bellen of



mailen als u niet in staat bent om zelf een folder op te halen of de doos af te geven bij het secretariaat. Ik neem dan contact met u op over het afleveren van de folder of het ophalen van de doos. De dozen moeten uiterlijk 5 november worden ingeleverd. Ik zal daarna zelf de dozen bij een verzamelpunt gaan afgeven.

Je kunt je amper voorstellen wat voor impact deze dozen hebben. Voor veel kinderen in armoede is die versierde schoenendoos-met-inhoud het eerste cadeau in hun leven. Je geeft hoop én toekomst. Het zou fijn zijn als wij als parochie hierin weer kunnen meehelpen.

Bea van Zeijl: e-mail: bea@vanzeijl.nl, of 06-53886067, secretariaat Parochiecentrum St. Bonifacius: 0172-472410.

Overzicht vieringen parochie heilige Thomas van zaterdag 4 september

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 4 sept	23 ^e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering	
Zo 5 sept		09.30-10.30u Openstelling	11.00u Eucharistieviering
Za 11 sept	24 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering	
Zo 12 sept	Ziekenzondag	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering
Za 18 sept	25 ^e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering	
Zo 19 sept	Vredesweek	09.30u Eucharistieviering	10.00u Oecumenische Vredesdienst
Za 25 sept	26 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering	
Zo 26 sept		09.30u 1 ^e communieviering (besloten viering)	11.00u Eucharistieviering
Za 2 okt	27 ^e zondag door het jaar	19.00u Geen viering	
Zo 3 okt	Startzondag	10.00u Viering startzondag	10.00u Viering startzondag
Za 9 okt	28 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering	
Zo 10 okt		09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering
Za 16 okt	29 ^e zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering	
Zo 17 okt		09.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering
Za 23 okt	30 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering	
Zo 24 okt	Wereldmissiedag	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering
Za 30 okt	Allerheiligen	19.00u Eucharistieviering	
Zo 31 okt		09.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering

Aandacht (Ziekenzondag)

We hebben elkaar nodig,
dat is toch zonneklaar
want mensen willen warmte
en aandacht voor elkaar.

Waarom niet even praten?
Waarom geen lieve lach?
Zo zorg je voor een lichtpunt,
ook op een donkere dag

Zo laat je een lichtje schijnen
bij mensen die in stilte kwijnen.

Iemand die naar je luistert.
Iemand die met je praat.
Dat is nu juist datgene
Waar 't bij mensen om gaat.

Schrijver onbekend

Vredesweek

Deel je liefde, je aandacht
Je wijsheid, je woorden
Gebruik je handen, niet gewelddadig
Maar strelend voor de ander

Geniet, kijk en luister
In zielsverbondenheid
Met de ander in landen
Zonder grenzen

En laat de oorlog door de eb in
Zee worden getrokken
Waardoor vloed de vrede
Terug kan geven
Aan jou, aan mij
In ons.

Ton Houtman

tot en met zondag 31 oktober 2021 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Datum	HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster
Za 4 sept			Jes.35,4-7a
Zo 5 sept	09.30-10.30u Openstelling	10.30u Woord- en communieviering	Mc.7,31-37
Za 11 sept			Jes. 50, 5-9a
Zo 12 sept	09.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering	Mc.8,27-35
Za 18 sept			Wijsh.2,12.17-20
Zo 19 sept	09.30u Woord- en communieviering	10.00u Oecumenische Vredesdienst	Mc.9,30-37
Za 25 sept			Num.11,25-29
Zo 26 sept	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering	Mc.9,38-43.45.47-48
Za 2 okt			
Zo 3 okt	10.00u Viering startzondag	10.00u Viering startzondag	
Za 9 okt			Wijsh.7,7-11
Zo 10 okt	09.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering	Mc.10, 17-27
Za 16 okt			Jes.53,10-11
Zo 17 okt	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering	Mc.10,42-45
Za 23 okt			Jer.31,7-9
Zo 24 okt	09.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering	Mc.10,46-52
Za 30 okt			Deut.6,2-6
Zo 31 okt	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering	Mt..5,1-12





Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)
hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur
Let op: adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.

In en om de kerk

Begin juli begon een groep vrijwilligers aan een grote klus, namelijk de noodzakelijke reparatie van het dak van de voormalige pastorie. We zijn de vrijwilligers zeer dankbaar dat zij deze enorme klus aanpakten. In een eerder parochieblad schreef ik al uitvoerig over de toekomst van het ensemble en een mogelijke verkoop. Daar wordt nog over nagedacht en gesproken. We hopen, dat we dit op een goede manier en tot veler tevredenheid kunnen afronden.

Vanaf het secretariaat werden herin-

neringen omtrent de kerkbijdrage verzonden. Heel fijn was dat veel mensen op deze brief reageerden en een bijdrage overmaakten naar de parochie. Kerkzijn kost nu eenmaal ook geld en gelukkig zijn er velen die dit begrijpen en de kerk ook financieel steunen. Een voorbeeld is de verlichting en verwarming van de Bernarduskerk. We kregen op de eindafrekening bijna € 15,00 terug en ik bedacht: "Dat is het bedrag dat we niet uitgaven, toen we vanwege de sneeuwstorm op 7 februari de kerk dicht hebben gehouden". Ik zal u niet

met allemaal cijfers vermoeien maar net als bij u en bij mij thuis schrik je er soms van wat het allemaal kost. Dan werken we in de parochie nog met heel veel vrijwilligers en die zijn echt onbetaalbaar.

Niet alleen de kinderen gaan weer aan een nieuw schooljaar beginnen, ook de parochie begint aan een nieuw werkjaar. Laten we hopen, dat het een "normaal jaar" mag worden en dat we kansen en mogelijkheden, die we krijgen, mogen benutten.

Tineke Heemskerk

De Pastorie

Zoals u waarschijnlijk al gezien hebt staat de pastorie aan de zuidkant helemaal in de steigers. De groep vrijwilligers van de Bernarduskerk is bezig om de dakpannen weer vast te leggen. Bij de stormen in maart dit jaar is er een aantal dakpannen naar beneden gekomen, wat gelukkig goed afgelopen is. Bij het terugleggen van de dakpannen bleek dat het dak dermate slecht was dat er iets moest gebeuren. De meeste panlatten, nokvorsten en het lood lagen los en op diverse plaatsen waren lekkages. In overleg met het parochiebestuur is een budget vrijgemaakt om materialen aan te schaffen en begin juli is begonnen met

het repareren van het dak. Hierbij bleek dat er toch wel veel hout verrot was, de dekljsten ook los lagen en er houtworm in het dakbeschot zat. De vrijwilligersgroep is voortvarend aan de slag gegaan en met een groep van 5-6 man is nu de zuidkant van het dak weer hersteld en veilig. Tegelijkertijd heeft een aantal dames gezorgd voor de koffie-thee en koek. Het dakhout is vervangen waar nodig, de panlatten, zinken goten, kilgoten en loodslabben zijn vernieuwd, de dekljsten weer vastgezet. Er is dampwerende folie aangebracht en alle dakpannen zijn vastgezet met panhaken. Ook het verwerk is aangepakt en het dak is nu weer klaar voor

de komende jaren. Als het allemaal lukt wordt ook de noordkant op deze manier aangepakt, maar dat hangt erg van het weer af.



11 en 12 september: Open Monumentendag

Op deze dagen is in de Bernarduskerk een expositie te zien van schilderijen, etsen en tekeningen met als thema "Hazerswoude". Deze zijn in het bezit van het Historisch Museum Hazerswoude en geven een prachtig beeld van het heden en verleden van de verschillende kernen van Hazerswoude en de vele monumenten: de Rembrandtmolen, Stopenburg, Groene brug, de Gele Wip en vele anderen.

Ook is er een aantal tekeningen te zien van Wim Brinks met dorpsgezichten van Hazerswoude-Dorp. Bovendien liggen de vele fotoboeken van de Rijndijk ter inzage met prachtige oude foto's. De Bernarduskerk (Rijndijk 106 te Hazerswoude) is open op zaterdag 11 september van 10.00 uur-16.00 uur en zondag 12 september van 12.00 uur-16.00 uur.

Vanuit "Het Anker" in Hazerswoude naar Tanzania

In het vorige parochieblad schreef ik over het schenken van een aantal objecten vanuit Het Anker. Om dit te mogen doen heeft het parochiebestuur een verzoek gedaan aan de bisschop. Het antwoord luidde als volgt:

Geachte bestuur, gezien uw brief d.d. 15 juni 2021, wordt uw bestuur hiermede machtiging verleend een luidklok, tabernakel, doopvont en altaartafel met relikwieën uit de erediens ontrokken Kapel van de voormalige kerkgelegenheid Het Anker te schenken aan de bisschop van Morogoro te Tanzania.

We begrijpen dat het mensen aan het hart gaat dat dit gebeurt en dat dierbare spullen weggaan, maar we zijn ervan overtuigd dat deze goed terecht komen en een tweede leven krijgen. We weten in elk geval waar het naar toe gaat. Henk de Boer heeft een container, die deze week verzonden wordt, gevuld met veel spullen voor het ziekenhuis aldaar en in deze container gaan ook de objecten uit "Het Anker" mee.

Wie weet?

Wie weet heeft u wel een zitmaaier in de schuur staan, die niet meer wordt gebruikt. Hij staat daar maar, misschien wel in de weg en zou best wel een mooie en nieuwe bestemming kunnen krijgen. Wij van de klus/tuingroep van de Michael-Bernarduskern zouden er in ieder geval heel blij mee zijn. Onze stokoude motormaaier krijgt steeds meer mankementen. Hij wordt door Henk de Boer en Wim de Vreede altijd weer aan de praat gehouden, maar eens houdt dat op. Jaren en jaren is er door Huib Vertegaal alles mee gemaaid: de pastorietaan voor,

het grasveld achter het klooster en de voormalige begraafplaats. Weet u hoeveel kilometer er achter de motormaaier wordt gelopen, als je alles een keer rond bent geweest? Dat is 6 kilometer. Hoe we dat weten? Het laatste jaar heeft André Maurits meegelopen met maaien, Huib doet het nog wel maar is blij met de hulp van André. André heeft een telefoon met een stapenteller en die komt uit op 6 kilometer.



Hoeveel keer heeft Huib de laatste 20 jaar rond de kerk de marathon gelopen? Ik zou het niet weten, maar petje af. Wie weet lukt het om naar aanleiding van bovenstaand stukje een zitmaaier te ontvangen. Mochten er achterstallig onderhoud of kleine mankementen aan zijn, geen probleem! Wij zijn niet voor niets een klusgroep en met vele disciplines.

De klus/tuingroep

Vrijdag-Klusgroep Bernarduskerk

Het afgelopen jaar is de klusgroep van de Bernarduskerk, ondanks corona, toch nog tamelijk actief geweest. De groep bestaat uit 10 tot 15 personen die iedere vrijdagochtend allerlei onderhoudswerkzaamheden aan de kerk, de pastorie en de tuin uitvoeren. Vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar zijn wij steeds in een kleinere bezetting ook op andere dagen aan de slag gegaan. Gelukkig kunnen wij sinds kort weer met meer mensen tegelijk aan het werk. Een aantal jaren geleden is de kerk aan de buitenkant geheel gerestaureerd, daarom hoeft daar nog nauwelijks onderhoud aan

gedaan te worden. Wel zijn er binnen regelmatig reparaties te doen.

In de zomer is er veel werk te doen in de tuin, maar die staat er door het werk van vele handen nu prachtig bij. De mensen die iedere week op vrijdag de bloemen versieren, maken dan ook gretig gebruik van deze bloemenpracht in de tuin.

Bij de storm in april bleek dat er panelen van het dak van de pastorie op de grond lagen. Dat is natuurlijk een zorgelijke situatie, maar wij zijn aan het bekijken hoe wij dit kunnen oplossen, zodat wij bij de komende stormen weer veilig rond het gebouw kunnen lopen.

De Klusgroep

Lief en Leed

Overleden

4 juli 2021 overleed de heer Jan van der Salm. Hij is 93 jaar geworden. Jan van der Salm was ruim 30 jaar enthousiast lid van het Parochiekoor. De afscheidsdienst werd gehouden op 9 juli in de Bernarduskerk en hij is daarna gecremeerd in het crematorium te Alphen aan den Rijn.

21 juli 2021 is op 78-jarige leeftijd, na een lang ziekbed, overleden mevrouw Thea Rietveld-Hoogervorst. Haar afscheidsdienst was op 28 juli 2021 in de Bernarduskerk, waarna zij is gecremeerd in het crematorium te Alphen aan den Rijn.

Dat zij mogen rusten in vrede

Rhijndael

Al vanaf de opening van het verzorgingshuis Rhijndael in Koudekerk aan den Rijn, bijna 50 jaar geleden, verzorgde de parochie voor de RK-bewoners op donderdagmorgen een kerkdienst. Tijden veranderen en in Rhijndael wonen steeds meer bewoners op een gesloten afdeling en wie nog zelfstandig woont heeft steeds meer zorg nodig. Daardoor werd het voor bewoners steeds moeilijker om bij een kerkdienst aanwezig te zijn. Toen kwam corona en

ging alles op slot. Nu er weer wat meer mogelijk is, zijn we in gesprek gegaan met de leiding van Rhijndael en hebben besloten de vieringen op donderdagmorgen niet meer op te starten. We brengen bij een aantal mensen, die dit fijn vindt, regelmatig de communie en hebben tijd voor een praatje. We denken samen met de leiding na wat er verder nog kan of mogelijk is.

*Namens de werkgroep,
Tineke Heemskerk*

Weeksluiting

Sinds maart 2020 is er geen weeksluiting meer in Rhijndael gehouden maar na de vakantie hopen we de draad weer op te pakken. Alleen niet meer elke week, maar slechts een keer per maand. Dit in overleg met de directie en verzorging van Rhijndael. Het is de bedoeling, dat het de eerste vrijdag van de maand wordt. Op 3 september hopen we weer te starten en daarna 1 oktober, 5 november en 3 december.

*Truus van der Heijden,
namens de Raad van Kerken*

Weet u dat...

- ... op zondag 19 september om 10.00 uur een oecumenische viering is?
- ... om 10.00 uur in de Bernarduskerk ds. Willem Biesheuvel voorgaat?
- ... om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk pastor Lâm T. Nguyên voorgaat?
- ... er een oecumenische viering op 2 plaatsen is met hetzelfde thema: "Wat doe jij in Vredesnaam?"
- ... "Gluren bij de burens" op 5 september ook kan in de tuin bij de Bernarduskerk?
- ... u van 12.00 tot 17.00 uur van diverse soorten muziek kunt genieten?
- ... u meer informatie kunt vinden in de Groene Hart Koerier?



Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248
2391 CK Hazerswoude-Dorp
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v. R.K.
Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.

Vanuit de kern

"It giet oan...", konden we vorige maand melden in de "Deze Week" van onze kern en in de "Groene Hart Koerier". Worden die we deze keer konden koppelen aan het prachtige eindresultaat van de oproep om te doneren voor de restauratie c.q. vernieuwen van de kerkklok. Want binnen een maand is er door velen van de parochianen uit onze kern -en ook daarbuiten- en dorpsbewoners een donatie gedaan voor deze restauratie. We hebben ook een subsidieaanvraag gedaan bij het Erfgoedfonds van de gemeente Alphen aan den Rijn en deze is ook goedgekeurd. Hierdoor is het benodigde bedrag bij elkaar gekomen en kan de restauratie worden uitgevoerd. Deze staat gepland voor week 34. Nog even ter herinnering: er komt een nieuwe moederklok, die zorgt voor het aansturen van het torenuurwerk, het uurslag apparaat en het Angelus apparaat. Een nieuw uurslagwerk zorgt voor het slaan van hele en halve uren met de bestaande uurslaghamer. Een nieuw Angelus slagwerk zal weer 3 x 3 slagen slaan om 8.00 uur, 12.00 uur en 18.00 uur. En er komt een nieuw centraal motordrijfwerk. We kunnen uitzien naar een optimaal functionerende kerkklok, waarbij we met recht kunnen zeggen dat de kerk bij de tijd zal blijven. Alle gevers die een donatie gedaan hebben willen we heel hartelijk bedanken voor de bijdrage om dit mogelijk te maken.

- Er wordt veel van ons aanpassingsvermogen gevraagd in deze tijd, maar het lijkt toch zo langzamerhand de goede kant op te gaan wat betreft de voorgeschreven maatregelen vanuit de overheid en daaruit voortvloeiend het Bisdom. We hopen dan ook dat we de komende maanden steeds wat meer beperkingen achter ons kunnen laten. In het parochieblad kunt u het een en ander lezen voor de komende maanden.
- Vergaderingen zijn er in deze tijd niet veel, maar algemeen onderhoud aan de kerk en met name rond de kerk gaat altijd door. De tuinploeg komt elke week bij elkaar voor diverse werkzaamheden in de tuin en het kerkhof. Een fijne ploeg die altijd klaar staat en zorgt voor goed onderhoud en het met elkaar ook gezellig maken.



Helaas is vorige maand Leo v.d. Poel overleden. Hij is 30 jaar actief geweest in de tuinploeg en vele jaren hoofd van deze groep zeer gewaardeerde vrijwilligers. Leo stond altijd klaar om te klussen voor de kerk. We missen in hem een zeer betrokken vrijwilliger. Hij is begraven op het parochiekerkhof.

*Vanuit de commissie van beheer,
Andries Kerkvliet*

Thomasviering op zaterdag 3 juli

in de 'Groene Kathedraal' in Hazerswoude-Dorp

's Morgens zijn er ruim 100 stoelen klaargezet op matten in het gras op anderhalve meter afstand. Ook een partytent voor de 3 voorgangers want er was regen voorspeld. Om 18.30 uur kwamen 14 leden van het St. Cecilia-koor van de HH. Engelbewaarderskerk om in te zingen want zij hadden door Corona lang niet meer met elkaar gezongen.

Het was nog steeds droog terwijl parochianen uit Alphen, Rijndijk en Dorp aan kwamen lopen/fietsen over het lange pad naar het grote grasveld bij de 'Groene Kathedraal'. Intussen luidde Tom van Dijk de klok. Het openingslied werd ingezet door het koor en een aantal bezoekers en ik zongen mee want zo dachten wij: we zijn in de buitenlucht. Het werd niet met zoveel woorden gezegd maar het was niet echt de bedoeling dat we meezongen, jammer genoeg.

Toch was het een mooie viering waarin ook 4 mensen vertelden over hoe zij

deze coronatijd tot nu toe hebben ervaren. Een meisje dat pas het H. Vormsel had ontvangen en de brugklas voor een groot deel online moest volgen. Iemand van de pastoraatgroep van de Bonifaciuskerk die ook in het ziekenhuis werkt, een koorlid dat niet kon zingen en pastoor Visser over het zoeken naar hoe wel te kunnen vieren. Van lieverlee begonnen mensen hun paraplu uit te klappen terwijl tijdens de zegen en het slotlied de voorgangers Visser, Lâm en Zuidersma uit de partytent kwamen en solidair met ons in de regen toch het slotlied meezongen: "Ga met God en Hij zal met je zijn". Gezamenlijk koffiedrinken na de viering



was niet gepland en dat was achteraf maar goed want dat zou toch een hele natte, ongezellige bedoening zijn geworden.

Zondagmiddag konden we met een tevreden gevoel de stoelen en de partytent weer droog opruimen.

Met dank aan Conny en Tom van Dijk en Anneke en Jan Koeckhoven.

Voorzichtig aan...

Op 1 september a.s. gaat Cantu heel voorzichtig weer beginnen met repeteren. Voorlopig nog op 1,5 meter afstand van elkaar en dus verdeeld in de kerk in plaats van op "het koor". Dan is het ongeveer 1,5 jaar geleden dat we elkaar voor het laatst gezien én gehoord hebben. Het zal dus best nog even wennen zijn en we gaan

ook zeker nog niet met ons allen in een viering zingen. Daarvoor is het nog te vroeg en is er meer ruimte nodig vanuit de regering en het bisdom. In de contacten die we tussentijds, meestal via e-mail hebben gehad is wel duidelijk geworden dat we allemaal het zingen enorm missen. Waarschijnlijk is dat voor de meeste mensen in de kerk

niet anders. Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd welkom, ook heren. We repeteren op woensdagavond van half acht tot negen uur in de HH. Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp. Dat is aan de Dorpsstraat. Kom gerust eens kijken en luisteren of het iets voor je is.

*Namens Cantu, John Spruijt,
dirigent*

"Goede morgen" koffie ochtend

Wij starten dinsdag 7 september weer met de "goede morgen" koffie ochtend! Deze ochtenden worden georganiseerd namens de gezamenlijke kerken en iedereen is welkom. De opzet is ontmoeting en gesprek. Heeft u behoefte aan een praatje of gewoon even gezellig een kopje koffie drinken? Dat kan nu weer, want vanaf 7 september staat op dinsdagmorgen vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur in Hazerswoude-Dorp de deur van één

van de zalen bij de kerk open. U kunt binnen lopen voor een kop koffie of thee, een goed gesprek of gewoon gezelligheid. De openstelling is als volgt: De 1ste en 3de dinsdag van de maand in de 'Korenaar' in de Korenmolenlaan, de 2de dinsdag in de 'Regenboog' aan het Raadhuisplein en de 4de dinsdag in het parochiecentrum naast de Engelbewaarderskerk aan de Dorpsstraat.

*Namens de vrijwilligersgroep,
Ria Doeswijk*

Lief en Leed

Overleden

Op 22 juli 2021 is Leonardus Quirinus (Leo) v.d. Poel overleden te Hazerswoude-Dorp. Hij werd 82 jaar. Na de uitvaartplechtigheid op 27 juli is hij op het parochiekerkhof begraven.

Dat hij moge rusten in vrede

Dienst van de Stuurgroep Diaconie



September Conny van Dijk tel.: 588554
Oktober Anneke Koeckhoven tel.: 588260

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel.: 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel.: 588260.

Bedankt!

Iedereen bedankt voor het sparen van de D-E punten!
Ons doel is bereikt.



Joke Avontuur



Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
T 0172-472410; sintbonifacius@heiligethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;
deheiligegeest@heiligethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.

Lief en Leed

Gedoopt

In de Bonifaciuskerk:

18 juli 2021: Tess Smit

25 juli 2021: Alyanna Stacie

8 augustus 2021: Givano Alberga

In de Bron:

15 augustus 2021: Jan Klaverweyde

Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk

Huwelijk

13 augustus 2021 zijn Peter van Es en Marieke van de Heuvel getrouwd.

14 augustus 2021 zijn Frans Bauter en Jola Marcinczak getrouwd in Polen.

Wij wensen beide bruidsparen veel geluk in de toekomst

Overleden

1 juli 2021 is Jan Bleijie overleden. Hij werd geboren op 17 mei 1940. Zijn afscheidsviering vond op 9 juli plaats in de aula van het crematorium van Rhijnhof in Leiden, waarna hij is gecremeerd.

Dat hij moge rusten in vrede

Vredesweek 2021

Wat doe jij in vredesnaam?

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen. Dat is al niet prettig, maar het wordt erger als je stelselmatig wordt uitgesloten. Er is pas sprake van vrede als recht wordt gedaan aan iedereen. Vredesbeweging Pax kiest dit jaar 'inclusief samenleven' als thema voor de Vredesweek en spitst dit toe op de vraag 'Wat doe jij in vredesnaam?'. Herkennen wij dat mensen worden buitengesloten en hoe staan we hier zelf in. Laten we het gebeuren of proberen we er iets aan te doen. Dit jaar is er op Vredeszondag 19 september om 10.00 uur een oecumenische viering in de Bron. We zijn

blij dat we weer met meer mensen naar een viering kunnen komen en samen kunnen vieren, met een voorganger uit de parochie en uit de protestantse gemeente. In deze viering lezen we uit het evangelie volgens Marcus. Marcus vertelt hoe de leerlingen aan het redetwisten waren over wie van hen de belangrijkste was, het meest vooraanstaand, gezichtsbepalend. Ze krijgen stevig weerwerk van Jezus die zegt: "Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn

WAT DOE JIJ IN
VREDESNAAM?



en ieders dienaar". Dat is nogal wat, het gaat veel verder dan tolerant en verdraagzaam zijn.

U kunt de viering in de kerk meevieren (op gepaste afstand van elkaar en onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen) of via een livestream volgen. Let op berichtgeving in de nieuwsbrief of op de website van de parochie voor nadere informatie.

*Marian Bouterse en
Annemiek Plompen (stuurgroep
oecumene de Bron)*

Doe-dag de Bron 2021



Zaterdag 18 september houden we weer onze jaarlijkse klusdag met vrijwilligers. Om negen uur verzamelen we in De Bron, om daarna samen allerlei klusjes aan te pakken. Schilderwerk buiten en/of binnen, schoonmaakwerk, onderhoud voorplein, enz. Zoveel als mogelijk wordt er rekening gehouden met uw voorkeuren. De lunch wordt verzorgd en we sluiten de dag af met een drankje. Kunt u niet de hele dag maar een deel aanwezig zijn, ook dan bent u uiteraard van harte welkom! Het belooft weer een gezellige en nuttige dag te worden.

Doe mee! Aanmelden kan bij Rob de Boer: r.de.boer361@icloud.com, tel: 06-41286440.

Nieuws van de Broncantorij

Na de oprichting van een parochiekoor in 1971 in de toenmalige parochie De Heilige Geest, werd Carel van de Camp op 1 januari 1973 dirigent. Inmiddels had het koor de naam Broncantorij gekregen. Vanaf die tijd heeft Carel de leiding gehad over de Broncantorij. Helaas is hij om gezondheidsredenen niet meer in staat om als dirigent zijn werkzaamheden voor het koor voort te zetten. Wij danken hem hierbij alvast voor zijn jarenlange inzet.

*Namens de pastoraatgroep van De Heilige Geest
en het parochiebestuur, Erna Teule*

Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk

Nu de regels rond corona versoepeld zijn en er als gevolg daarvan weer wat meer mogelijk is gaat ook de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk weer starten met activiteiten. Allereerst gaat op zaterdag 11 september de Open Monumenten- en Orgel dag door. Van 11.00 tot 16.00 uur is de kerk geopend voor publiek. Omdat er dit jaar geen speciaal thema is voor de Open monumentendag zal de tentoonstelling over het leven en werk van Bonifacius getoond worden. Om 14.00 uur geeft Alexander Schippers een orgelconcert in de Bonifaciuskerk en om 16.00 uur

geeft Simon Stelling een orgelconcert in de Adventskerk ter afsluiting van de Open Monumenten- en Orgeldag. Op zondag 17 oktober geeft het 'Alphens Kozakkenkoor' een concert in de Bonifaciuskerk. De aanvang is om 15.00 uur en het duurt tot ongeveer 17.00 uur. Het Kozakkenkoor verkoopt toegangskaarten voor dit concert via diverse adressen in Alphen. Een aankondiging van dit concert zal ook bij diverse adressen in Alphen opgehangen worden.

Op zondag 31 oktober komt het koor Capella Sine Nomine een optreden

verzorgen in de Bonifaciuskerk. Het concert begint om 15.00 uur en de titel is Memento Mori. Na afloop is er een deurcollecte ter bestrijding van de kosten.

Alle bovenstaande activiteiten vinden plaats volgens de geldende coronaregels!

Na de Open Monumentendag zal de huidige tentoonstelling in de vitrinekast gewisseld worden. Tot eind oktober zal er dan een Mariatentoonstelling te zien zijn.

*Namens de Stichting Vrienden van
de Bonifaciuskerk, Wilma Helder*

Ad en Ventura en hun vrienden

Meneer Loog heeft de kinderen gevraagd om bij hem langs te komen. Het einde van de vakantie is in zicht. Nog een kleine week en dan moeten Ad en Ventura weer naar school toe. Sarah, hun nieuwe Filipijnse vriendin, die met hen is meegekomen gaat straks ook naar een nieuwe school. Theo heeft een passende school voor haar gevonden, zodat ze later kan studeren om dokter te worden. De laatste keer dat ze elkaar zagen had Theo hen gezegd dat ze op reis moeten gaan om andere kinderen te zoeken die hen wil helpen om de wereld te verbeteren. Nu zijn ze nog met drie, maar straks zijn ze met een groep van zeven kinderen. Het is spannend, want Theo heeft hen gevraagd om bij zich te komen.

Als ze weer in de kamer van Theo naast elkaar op de bank zitten, vertelt Theo hen over hoe belangrijk het is dat ze nu op weg moeten gaan. Iemand heeft hun hulp heel hard nodig. "Hebben jullie de laatste tijd naar het Jeugdjournaal gekeken? Of de krant gelezen? Dan weten jullie vast wel dat het heel spannend is nu in Afghanistan. Mensen zijn er op de vlucht en willen proberen ergens anders een beter en vooral veiliger bestaan op te bouwen. Daar moeten jullie naar toe. Jullie zullen er kort zijn, want ook voor jullie is het niet veilig. Kom zo snel mogelijk terug en wees voorzichtig. Let goed op jezelf en elkaar." Ze hebben geen tijd te verliezen. Voordat ze weg gaan, moeten ze hun nieuwe ringen om doen. Zonder de ringen komen ze namelijk niet meer terug. Ze hoeven alleen hun ringen tegen elkaar aan te drukken en de ringen zullen hen brengen naar de plek waar ze moeten zijn. Zo gezegd, zo gedaan en de kamer vult zich met een verblindend licht... Na een paar keer knipperen met hun ogen kunnen Ad, Ventura en Sarah weer zien waar ze beland zijn. Het is een chaos en ze zien door het kapotte hek mensen wegrennen. Kinderen aan de hand en op de arm. Mensen vluchten met angstige ogen. Weg van hier. Zo snel mogelijk! De drie kinderen kijken rond en het wordt het al snel duidelijk dat ze op een klein pleintje zijn beland van een klein kloostertje. Bovenop de deur



staat: *Ad maiorem dei gloriam*. Wat dat betekent weten ze niet. Plotseling zien ze in een hoek een jongen zitten die zich zo klein mogelijk probeert te maken. Hij is iets groter dan Ad. Snel rennen ze naar hem toe en zien dan dat hij aan het huilen is. "Wat is er aan de hand?," vraagt Sarah. Met een betraand gezicht vertelt de jongen dat zijn ouders er niet meer zijn. Ze kwamen terecht onder een muur toen er een huis instortte. Nu is hij helemaal alleen en heeft niemand meer. Zal deze jongen misschien degene zijn waar Theo het over had? Moesten ze hem vinden? "Hoe heet je," vraagt Ventura. "Rayan. Het betekent in het Arabisch 'van water voorzien. Het is ook de naam van één van de poorten naar het Paradijs in de Islam," zegt de jongen. Dit moet hem zijn, denkt Ad. De kinderen kijken elkaar aan en ze zien in elkaars ogen wat hun hart hen al lang gezegd heeft.

Rayan hoort bij hen. Hij is misschien dan wel van een ander geloof, de Islam, maar heeft God ons niet allemaal als Zijn kinderen gemaakt? Voor God zijn we allemaal gelijk, welke huidskleur je ook hebt. Of je jong of oud bent. Een jongen of een meisje. Of je nu katholiek of islamitisch bent. Wij zijn allen Gods kinderen. Snel vertelt Sarah in het kort dat ze op zoek zijn naar Rayan. Voor hem zijn ze gekomen en als hij wil kan hij met hen mee. Dan hoeft hij voortaan ook niet meer alleen te zijn. Lang hoeft Rayan er niet over na te denken. Hij weet niet wat hem staat te gebeuren, maar alles is beter dan hier blijven. Sarah pakt de hand van Rayan vast en een tel later worden de ringen tegen elkaar aangedrukt. Een flits....

Hoe zal het verhaal verder gaan? Jullie zullen toch moeten wachten tot het volgende parochieblad. Weten jullie wat die latijnse spreuk betekent: *Ad maiorem dei gloriam*? Als je het weet, mag je mij de uitleg van die spreuk mailen. Ik ben erg benieuwd!

Pastoraal werker Lâm (nguyenthelam@gmail.com)

Bible open - Jongerenbijeenkomsten

Vanaf september 2021

Sinds vorig seizoen zijn er voor jongeren uit onze parochie op zondagavond online bijeenkomsten voor jongeren. Deze online bijeenkomsten organiseren we samen met vier andere parochies in het bisdom Rotterdam. Het is tot nu toe heel leuk geweest en daarom willen we er ook weer mee doorgaan.



Iedere bijeenkomst staat er een thema centraal. Zo hebben we het gehad over wonderen en over vergeving. Via stellingen of een quiz gaan we met elkaar in gesprek. We bespreken ook een Bijbelverhaal, voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een werkboek met verdiepingvragen.

Vanaf september gaan we verder. Wellicht in de toekomst ook met fysieke bijeenkomsten. Lijkt het je leuk om eens mee te doen. Gewoon proberen, stuur mij een berichtje en ik vertel je er meer over.

Sjoerd Zuidersma,
pastoraal werker



Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: www.heiligethomas.nl

Pastoraal team

Pastoor Ruud Visser

r.visser@heiligethomas.nl, tel. 06 20618148

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

lt.nguyen@heiligethomas.nl, tel. 06 22087370

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma

s.zuidersma@heiligethomas.nl, tel. 06 22086108

Secretaris pastoraal team

pastoraalteam@heiligethomas.nl

Parochiebestuur

Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, e-mail: secretaris@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

Betalingen

Collectes voor de parochie: NL76 INGB 0004 4009 97

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. Collecte

Collectes voor goede doelen: NL36 INGB 0006 1923 37

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. de naam van het goede doel.

Centraal Secretariaat parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Telefoon: 0172 475975. Het centraal secretariaat is weer

rechtstreeks bereikbaar via 0172 475975

e-mail: centraalsecretariaat@heiligethomas.nl

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.

Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

pci@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 21 oktober 2021.

Kopij uiterlijk 8 oktober 2021 aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: redactieparochieblad@heiligethomas.nl

Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint