



## En toen was er...licht en leven

Opeens zag ik het; aan de ontbijttafel zittend keek ik naar buiten en ik zag de bomen, de vogels die voorbij vlogen en ik realiseerde me: het licht is weer terug. Natuurlijk was al enige tijd merkbaar dat het al eerder licht werd en dat de dagen langer werden. Toch is er altijd wel een moment waarop het echt tot ons doordringt en we het ook ten volle tot ons laten doordringen. In mijn hoofd kijk ik al weer vooruit naar de zomer, maar eerst komt nog de lente. Rustig zal ik dus wachten op de warmte van de zon, zodat ik mijn jas niet meer hoeft mee te nemen. Uitkijkend naar het moment dat kinderen overal weer buiten spelen. Nu het licht 'teruggekeerd' is, lijkt het leven ook weer volop aanwezig te zijn om ons heen. Krokussen en narcissen schieten uit de grond. Bomen en struiken kleuren lichtjes groen door het nieuwe blad en het eerste kievitsei is gevonden (2 maart in Beuningen). Licht en leven gaan hand in hand.

Zo is dat ook voor ons als gelovigen. Binnenkort zullen we het grote feest van Pasen vieren. Over de hele wereld komen christenen samen in de nacht. In de donkerte staan we stil bij de leegte en duisternis die de dood met zich meebrengt. Maar die nacht hoeven we daar niet langer in te blij-

ven, want de dood heeft niet de overmacht. Het is het licht dat de duisternis overwint. Het is het leven dat de ban brak van de dood. In de persoon van Jezus mogen we dat ervaren. Wat is het toch mooi om christen te zijn. Om ondanks

alle negativiteit, ondanks alle ellende, verdriet en pijn toch nog een houvast te hebben aan deze persoon van Christus. Hij die zelf het menselijk bestaan kent, met al haar vreugdes en verdriet. Zo is Hij ons voorgegaan en mogen wij Hem volgen. Nog belangrijker: Hij neemt ons bij de hand, als we het licht (even) niet meer zien. Hijzelf die het Licht is. Hijzelf die het Leven is. Dan mag er licht en leven zijn in het geloof. Die hoop mogen we altijd hebben. Door die hoop mogen we in periodes van duisternis blijven

uitzien naar een tijd waarin het licht weer volop mag schijnen in onze dagen.

Ik wens u namens mijn collega's dan ook gezegende paasdagen toe. Moge Hij ons brengen naar een toekomst waarin licht en leven is: halleluja!

*Pastoraal werker Lâm*

## Doorwerken na pensioen

Bent u nog niet zolang geleden met pensioen gegaan of gaat u binnenkort met pensioen?

Wij, de Parochie Heilige Thomas, zijn een middelgroot bedrijf, dat door vrijwilligers gerund wordt. Wij hebben vacatures op diverse terreinen van de parochie voor denkers en doeners.

Bijvoorbeeld op het centraal secretariaat, het beantwoorden van de telefoon, de postverwerking en archivering.

- We zoeken ook mensen voor de financiële administratie, zoals rekeningen verwerken, collectes en giften inboeken, in een team jaarrekening en begroting maken.
- De website onderhouden.
- Ook liturgie-betrokken mensen zoals koster en koorleden zijn altijd welkom.

- Dan is er grote behoefte aan mensen die het aan durven om in het bestuur van de parochie plaats te nemen of mee willen denken of doen op het gebied van diaconie en catechese.

Kortom een interessante en mooie organisatie op zoek naar mensen die daarin en voor willen werken. De Thomasparchie; misschien iets voor u om daar na uw pensionering voor te gaan werken? Neem eens contact op met mevrouw Erna Teule (erna.teule@gmail.com).



## Wijziging privacyreglement

Op verzoek van het bisdom heeft het parochiebestuur in de vergadering van 7 maart jl. ons privacyreglement (op de website te lezen) iets aangescherpt m.b.t. artikel 5. Dit artikel gaat over de bewaartijd van livestreamopnames van onze vieringen in de St. Bonifaciuskerk en De Bron. Nu staan de uitzendingen maximaal 3 maanden online. Dit wordt per 1 mei 2024. teruggebracht naar twee maanden. Dit heeft alles te maken met de verdere aanscherping van de AVG-wetgeving.

*Namens het parochiebestuur, Marien Verhulst, vicevoorzitter*

## Vanuit het parochiebestuur

Hierbij de belangrijkste gespreks- onderwerpen en besluiten van de bestuursvergadering 1 februari 2024:

- *Opvolging pastoor Visser:* Pastoor Visser deelde mee dat de bisschop hem een volgende verlenging heeft gegeven als pastoor van onze parochie tot 1 juli a.s. Het bisdom heeft toegezegd om over de opvolging in gesprek te gaan met het parochiebestuur.
- *Vernieuwing parochie website:* Een werkgroep heeft zich beraden over een plan van eisen waaraan de nieuwe website zou moeten voldoen. Het parochiebestuur besluit om de werkgroep uit te nodigen in de bestuursvergadering van 7 maart om een presentatie te geven voor het parochiebestuur.
- *Instellen commissie ontruiming Bernarduskerk:* Het parochiebestuur besluit om een commissie van 6 personen in te stellen die de taak heeft om uitvoering te geven aan het ontruimen van de Bernarduskerk na de laatste viering op 2 juni. Het bisdom

heeft een aantal lijsten aangeleverd op basis van inventarisatie en aangegeven wat er mee moet gebeuren. Dit zijn zowel roerende als onroerende zaken. De commissie is samengesteld vanuit het bestuur, parochiekern H.H. Michaël en Bernardus en commissie kerkschatten.

- *Financiële doorrekening m.b.t. haalbaarheid plan van eisen renovatie parochiecentrum Bonifacius:* Het bisdom heeft een bisschoppelijke machtiging afgegeven om het conceptplan van eisen op financiële haalbaarheid door te laten rekenen door een deskundig bureau. De opdracht aan dit bureau is inmiddels verstrekt. De verwachting is dat we in onze bestuursvergadering van 7 maart over de uitkomsten kunnen discussiëren.
- *Aanpassing parochiestructuur na onttrekking van de eredienst H. Bernarduskerk:* Het is wellicht wenselijk om op enig moment onze parochiestructuur aan te passen (van vier naar drie parochiekernen) na

sluiting van de H. Bernarduskerk. Hierover is gebrainstormd en in de komende maanden zullen we hierover besluiten moeten nemen.

- *Opvolging bestuursleden per 1 juni 2024:* Tot nu toe hebben we nog niemand bereid gevonden om de twee bestuurszetels, die per 1 juni 2024 vacant worden, in te vullen. Zoals eerder al is aangekondigd vertrekken de huidige penningmeester, Hans Lapidaire en bestuurslid pastoraat Anneke Koeckhoven per die datum. Parochianen die mee willen denken en de parochie een warm hart toedragen en bestuurlijk hun steentje bij willen dragen, worden opgeroepen zich te melden bij onze secretaris Cock Kroft: [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl). Een herverdeling van portefeuilles in het bestuur is mogelijk.



Marien Verhulst,  
vicevoorzitter parochiebestuur

## Liturgie de komende tijd

### De Veertigdagentijd

De voorbereidingstijd naar Pasen is bijna verstreken. Op het moment dat dit nummer van ons parochieblad verschijnt, is Palmzondag nabij en begint de Goede Week. Ook is de voorbereiding van de eerstecomunicanten en van de vormelingen reeds begonnen.

### Palmzondag en de Goede Week

Woensdag 20 maart worden in de parochie bij de HH. Engelbewaarderskerk palmpaasstokken gemaakt en versierd. Op Palmzondag is in die kerk om 10.00 uur een familieviering met muzikale ondersteuning van Cantu. Ook in de Bonifaciuskerk en in de Bron is er op die zondag een rondgang met palmpaasstokken en wijding van de palmtakken.

De eerste drie dagen van de Goede Week – van maandagavond tot en met woensdagavond – is er elke avond van 19.30 uur tot 20.00 uur een oecumenisch gebedsmoment in de Bron.

### De Drie Dagen van Pasen

#### Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Paaswake

De liturgie van deze Drie Dagen wordt in de parochie op één plek gevierd: in de Bonifaciuskerk. Het is een doorlopende viering van de dood en de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. De liturgie begint op Witte Donderdag om 19.30 uur, vindt haar vervolg op Goede Vrijdag om 19.30 uur en loopt uit op de Paaswake op zaterdagavond om 21.00 uur. Het koor In Between met aanvulling van andere zangers zal de liturgie van de Drie Dagen muzikaal ondersteunen. Vanwege het priestertekort kan deze liturgie dit jaar niet in de andere kerken van onze parochie gevierd worden.



Wel is er in de andere kerken van onze parochie op Goede Vrijdag gelegenheid tot het bidden van de kruisweg of tot een kruismeditatie. Zie voor de tijden hiervan de middenpagina van dit parochieblad.

's Avonds is er na de kruismeditatie in de Bron tot middernacht de Goede Vrijdag Wake met als thema: 'Vallen en Opstaan'.

### Eerste paasdag

Zowel in de HH. Engelbewaarderskerk als in de H. Bernarduskerk zal er op paasmorgen een eucharistieviering zijn. Dat is alleen mogelijk, als op die eerste paasdag de 'oude kerktijden' voor even terugkeren. Dus om 9.30 uur in de HH. Engelbewaarderskerk en

om 11.00 uur in de H. Bernarduskerk. In de St. Bonifaciuskerk en in de Bron zijn die dag Woord- en Communievieringen.

In de St. Bonifaciuskerk is op paasmorgen bovendien nog een familieviering, en wel om 11.00 uur.

### Tweede paasdag

Op paasmaandag is er één viering in de parochie: om 10.30 uur in de St. Bonifaciuskerk.

### Eerste communieviering

Door het kleiner wordende aantal eerste communicanten is er dit jaar slechts één eerste communieviering in de parochie. Deze wordt gehouden op zondag 21 april om 10.30 uur in de St. Bonifaciuskerk.

### Dodenherdenking

De dodenherdenking op 4 mei valt dit jaar op een zaterdag. In verband hiermee is er die avond geen viering in de St. Bonifaciuskerk.

**Veertigste paasdag: hemelvaartsdag**

Op 9 mei is het Hemelvaartsdag. Die ochtend is er om 9.30 uur in de St. Bonifaciuskerk een Woord- en Communieviering. Er is die dag ook een Weilandviering, en wel om 10.00 uur bij de boerderij van Gerard Alkemade aan het Westeinde in Hazerswoude-Dorp (laatste boerderij).

**Oecumenische viering**

Op 12 mei is om 10.00 uur in de Bron een oecumenische viering in de benedenzaal. De muzikale ondersteuning van

deze viering wordt verzorgd door de Cantores en door de Goede Bron Cantorij.

Op deze zondag is er in de HH. Engelbewaarderskerk een familieviering met zang door Cantu.

**Vijftigste paasdag: het Pinksterfeest**

De pinkstervieringen worden in de parochie op de reguliere tijden gehouden. Raadpleeg hiervoor de middenpagina van dit parochieblad.

Ruud Miedema

**“Geef nu voor de Kerk van morgen”**

In januari werd er aandacht gevraagd voor de Actie Kerkbalans. In de parochiekern van de Engelbewaarders in Hazerswoude-Dorp werden ruim 800 brieven bezorgd en weer opgehaald. In de kern H. Michael en H. Bernardus werd in het parochieblad een oproep gedaan om mee te doen aan de actie kerkbalans. In parochiekernen de H. Geest en H. Bonifacius kreeg iedereen die als RK ingeschreven staat een brief. Dat kwam neer

op het rondsturen van ruim zeventien brieven. Hartelijk dank aan iedereen die al gereageerd heeft of gaat reageren op de Actie Kerkbalans 2024! Het motto van de Actie Kerkbalans is immers: “Geef nu voor de kerk van morgen”. Voor de toekomst van onze parochie is elke gift welkom, want de dagelijkse gang van zaken vraagt



voortdurend om geld. De werkgroep heeft zich voorgenomen u op de hoogte te houden van de financiële status van de parochie. U kunt op de website van de parochie onder financiën/ANBI vinden hoe het er voor staat: Hoeveel geld er in het jaar binnenkomt en waaraan het wordt uitgegeven. Het wordt u dan ook duidelijk dat uw bijdrage dringend nodig is.

Werkgroep Actie Kerkbalans

**Doe mee met de Driedaagse van het geloof**

In een reisverslag over een bezoek aan het Heilig Land uit de vierde eeuw na Chr. heeft een vrouwelijke pelgrim nauwkeurig aantekeningen gemaakt van de liturgievieringen die zij daar meemaakte. Zo ook van de viering van de Drie Dagen in de Goede week: van Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Pasen. Zij beschrijft deze Drie Dagen als één doorlopende liturgieviering. Natuurlijk gaan de gelovigen 's avonds terug naar hun eigen huis, maar de volgende dag komen zij opnieuw bij elkaar om de liturgie voort te zetten. In principe is dat nog steeds de lijn van de viering van deze Drie Dagen. Het zijn de dagen, waarop de kern van

ons geloof centraal staat: Jezus dood en de opstanding. De viering hiervan begint met de begroeting op de avond van Witte Donderdag en eindigt met de zegenbede en de wegzending aan het einde van de Paaswake. De Kerk volgt daarbij het spoor dat uitgezet werd in de viering van het Joodse Paasfeest: Uittocht – Doortocht – Intocht. De verhalen van het Joodse Paasfeest vormen dan ook een integraal onderdeel van de kerkelijke liturgie van de Drie Dagen. Je kan dus eigenlijk niet alleen Witte Donderdag vieren of enkel Pasen; en je kan niet voorbijgaan aan de verhalen van het Joodse Paasfeest. Alles grijpt in deze kerndagen ineen.

Een oproep om de ‘Drie Dagen van ons geloof’ (vanouds het Triduüm Sacrum) als één geheel te vieren is nauwelijks nodig; want dit spreekt haast vanzelf. Voorgangers, acoliet, lector en koorleden gaan 's avonds wel terug naar huis, maar keren de volgende dag terug om de viering van dit geheim te vervolgen. Het zou een teken van het verstaan van dit geheim zijn, wanneer vele gelovigen de beweging van deze Drie Dagen van Jezus dood en opstanding zouden kunnen volgen. Net als die pelgrim in de vierde eeuw.

Ruud Visser, pastoor

**Laudato si**

*De encycliek die richting geeft aan het achtste werk van barmhartigheid, “zorg voor de aarde”*

Zo mochten wij dit met elkaar 23 januari ervaren toen wij als broeders en zusters van elkaar, de aangrijpende film “The Letter” met Paus Franciscus in de hoofdrol, mochten bekijken. De film die ons met confronterende beelden liet zien hoe een grote impact de klimaatverandering heeft in alle werelddelen op mens en natuur. Beelden die soms zo ver van ons af liggen. Beelden die wij soms wel waarnemen op televisie of social media maar dan te vaak van onze schouders afschudden omdat we dan alweer in beslag genomen worden door een ander beeld of andere bezigheid die zich bij ons aandient. In zo een vluchtige wereld leven wij! Door eens echt tijd te nemen om samen de film te bekijken en met elkaar hierover te reflecteren deelden wij hoe een gro-

te impact onze (“onze” in de brede zin van het woord) manier van leven op het klimaat heeft en daar vaak de armste mensen de dupe van zijn. Zij zijn óók onze broeders en zusters (encycliek: Fratelli tutti) waar wij zorg voor moeten hebben. Daarnaast is het zo dat wij ook graag heerlijk willen genieten van een mooie natuur en een schone lucht. Na het met elkaar zien van de film en de nabespreking, kunnen wij er niet meer omheen! Het achtste werk van barmhartigheid: “Zorg voor de aarde en voor al onze broeders en zusters”, heeft onze aandacht getrokken. We hebben na de film gedeeld hoe wij zelf in ons leven onze bijdrage kunnen geven aan het klimaat maar ook als gemeenschap van betekenis kunnen zijn. De eerste stap is hiermee gezet

en genoemde acties zullen zeker een vervolg krijgen. Een dringende oproep van de Paus is vooral met elkaar in gesprek te gaan omdat wij elkaar dan horen en samenwerken aan oplossingen. Vooral de deelname van óók de jonge generatie is van belang. Zo hoop ik allen bij een volgende samenkomst rond het klimaat te mogen ontmoeten.

Laten wij vooral óók bidden voor een goede inzet van onszelf en alle mensen wereldwijd voor de aanpak van de milieuproblematiek. Wordt vervolgd!

*Namens de werkgroep Diaconie,  
pastor Saskia van Winden*



## Thema-avond: abortus tussen recht en moraal

23 april 2023

Wanneer een vrouw of meisje ongewenst zwanger wordt, kan gekozen worden voor een abortus. Dit is niet altijd wettelijk toegestaan. Ontneem je daarmee niet de rechten van de vrouw? Eindig je met abortus echt een leven of is het leven nog niet begonnen? Hoe staat de katholieke kerk tegenover abortus? Dr. Huub Flohr, moraaltheoloog en parochiepastor, zal al uw vragen beantwoorden rond het thema 'abortus tussen recht en moraal'. Wilt u deelnemen aan deze thema-avond, stuur dan een email naar: [wvcthomas@gmail.com](mailto:wvcthomas@gmail.com) Wij verwelkomen u graag op dinsdag 23 april om 20.00 uur in de Jozefzaal (Paradijslaan 6 te Alphen aan den Rijn).



Werkgroep Volwassenen Catechese

## Impulsdag vrijwilliger zijn in de Kerk: ontmoeting, uitwisseling

Op 25 januari is in Delft de impulsdag van het bisdom gehouden met als thema: 'Licht in de wereld, vrijwilliger zijn in een missionerende Kerk'.

Iedereen, ambtsdragers, religieuzen en alle gelovigen zijn geroepen om het evangelie te verkondigen. Dus ook de vrijwilligers. Dit sluit aan bij de woorden van paus Franciscus: "Krachtens het ontvangen doopsel is ieder lid van het Volk van God missionaire leerling geworden". "Het evangelie verkondigen in woord en daad vraagt om vuur, begeestering, elan", zegt inleider Hein Steneker. "Het is zo spreken en handelen dat andere mensen hierdoor geraakt worden. Dat valt niet mee in een wereld waarin individualisme, eigen belang en materiële welvaart de boventoon voeren. We moeten daarom telkens weer in de leer bij

Jesus Christus en ons voeden met zijn evangelie. Om zo te trachten het goede te doen en het kwade te overwinnen". Het gaat hier ook om de wereld om ons heen. De goede boodschap is voor alle mensen. Paus Franciscus zegt: "In de huidige wereld wordt het gevoel tot eenzelfde mensheid te horen zwakker, terwijl de droom om samen gerechtigheid en vrede op te bouwen een utopie van een andere tijd lijkt." Als christenen staan we voor de liefde voor de slachtoffers van oorlog en geweld, voor vluchtelingen, zieken en het zorgvuldig omgaan met Gods schepping. Dit christelijk engagement met de wereld is een belangrijk werktuig van evangelisatie. Een vrijwilliger in een missionaire parochie zet zich bewust of onbewust in voor de missie van de Kerk. Ieder heeft hierbij zijn

eigen talenten en gaven. Alle taken doen ertoe en dienen met eerbied en respect behandeld te worden." Daarbij gaat het om taken op het gebied van diaconie, catechese, liturgie, pastorale en voorwaardenscheppende taken.

Op de impulsbijeenkomst werd de vraag gesteld: "Op welke manier draagt mijn vrijwilligerswerk bij tot de missie van de Kerk?" Hoe kunnen we het vuur in woord en daad brandend houden? Dat is zowel een opgave voor de vrijwilliger zelf, de groep waarin hij of zij actief is, de bestuurders en het pastoraal team. Ieder heeft hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid."

Mede namens Ad Janmaat,  
Erna Teule

## Vastentijdproject Zimbabwe

Deze Vastentijd zetten wij ons als parochie in voor het project in Zimbabwe.

Het Vastenactieproject richt zich op vrouwen, jongeren en mannen met beperkte bestaansmiddelen in de districten Gutu en Bikita, de districten met het grootste gebrek aan water en andere middelen van bestaan. Vrouwen moeten ver lopen voor water, moeten in het veld werken terwijl ze ook voor de kinderen en het huishouden moeten zorgen. Traditionele rolpatronen waarbij vrouwen geen controle hebben over gebruik van het land en de oogsten, vergroten hun kwetsbaarheid.

Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaan we vier waterpunten installeren. Ieder waterpunt kan vijf dorpen - met gemiddeld 20 gezinnen - van water voorzien. Een betrouwbare watertoevoer verzekert de gemeenschappen van een

goede oogst voor zowel thuisgebruik als om te verkopen. Daardoor verbeteren de voedselzekerheid en de inkomenszekerheid.

Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen, door ze te beschermen, bijvoorbeeld tegen wilde dieren, en door lokale kennis, kennis van natuurlijke landbouw en lokale zaden in te brengen voor de moestuinen. De gemeenschappen zullen na de oplevering van de tuinen zelf zorgen voor het onderhoud en de beveiliging.

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaron-

der schooluniformen. Ze krijgen ook naailessen.

Als u een bijdrage wilt leveren voor dit project dan kunt u dit overmaken op onderstaand rekeningnummer, of via de onderstaande QR code.

Bankrekening:  
NL 36 INGB 0006 1923 37  
t.n.v. Parochie H. Thomas  
o.v.v. Vastenactie 2024

Help mee! Doneer eenvoudig via de QR-code.



Namens de werkgroep Diaconie  
en MOV, Alexandra Rijdsdijk

## Inzameling “Vraag en Aanbod”

Op zaterdag 6 april houden we in de parochie van de H. Thomas weer onze jaarlijkse inzameling voor de Stichting “Vraag en Aanbod”. Een inzameling van goederen zoals gereedschap, naai- en breimachines, lakens, dekens en rolstoelen. We doen dit al jaren en de Stichting “Vraag en Aanbod” in Alphen, Noord-Brabant schreef in hun laatste nieuwsbrief:

“De Vraag en Aanbod Internationaal (VAI) maakt waar wat is beloofd! De cijfers en goederen, die bij een terugblik op 2023 bekend zijn, zullen bijdragen aan een goed gevoel voor iedereen, die op enige manier met giften van geld en goederen hieraan hebben bijgedragen. Maar zo mogelijk nog meer voor alle vrijwilligers, die ook dit jaar weer dagelijks of wekelijks hebben bijgedragen aan het inzamelen en reviseren van duizenden stuks gereedschap, computers, naaimachines e.d. In 2023 werden 3 van de grootste containers van elk 76m<sup>3</sup> verzonden, gevuld met gevraagde hulpgoederen. In totaal 238 kub.

Kijk eens op de site: Vraag & Aanbod Internationaal. Alphen Noord-Brabant.

*Tineke Heemskerk-de Boer*

## Zorg voor de aarde

De paus heeft terecht aandacht gevraagd voor hoe wij omgaan met de aarde. We hebben er maar één. Onze huidige leefstijl belast de aarde te veel. Het evenwicht is zoek. Dat moeten we dus zien te veranderen. In belang van de mensheid maar ook van onze kinderen en kleinkinderen. De PCI gaat daarom het aspect duurzaamheid (lees: balans tussen wat we nemen van de aarde en wat we er ongewenst op achterlaten) toevoegen aan onze criteria. Als we een hulpvraag ontvangen zullen we bij het oplossen ervan mogelijk beperkingen

aanbrengen. Als voorbeeld hebben we in december 2023 de Voedselbank een mooi bedrag van € 2.000,- kunnen geven met de toevoeging dat er lokaal geproduceerde, verse producten van gekocht moesten worden.

Wilt u meer weten of wilt u iemand aanmelden voor kortdurende financiële hulp ga naar <https://www.heiligethomas.nl/parochie-caritas-instelling/aanmeldformulier>.

*Cathrin van der Werf,  
voorzitter PCI H. Thomas*

## Het gaat erom de mens te zien achter zijn daden

Als vrijwilliger van de PI in Alphen ad Rijn wil ik namens onze gevangenis pastor Geert Rozema aandacht vragen voor de positie van de gedetineerden. Pastor Geert Rozema heeft laten weten dat er een continue behoefte bestaat aan mannenkleding en -schoenen. Hij is erg blij met de donaties van de kledingbank, de jaarlijkse kledingbankacties brengen veel op maar niet alles is bestemd voor de Geniepoort. Vanwege het grote aantal gedetineerden blijkt in de praktijk dat er een chronisch tekort is aan:

jassen, spijkerbroeken, t-shirts en truien, sport- en joggingbroeken, korte sportbroeken en sportschoenen.

U kunt uw overbodig geworden mannenkleding maat 29/30 t/m 48 en sportschoenen vanaf maat 42 voortaan inleveren bij de parochiesecretariaten van onze vier kernen. Liever geen nette kleding zoals overhemden, pantolons en colberts. Er is geen termijn aan verbonden, het is de bedoeling dat het een doorlopende actie gaat worden. Hiervoor zal ook de samenwerking worden gezocht met de kledingbank en de PKN.

Namens pastor Geert Rozema en de werkgroep Diaconie van onze parochiegemeenschap hartelijk dank.

*Yolanda van der Stelt*

## Een bijzondere avond

17 Januari: in De Bron zat zaal 9 vol met belangstellenden en er heerste een afwachtende sfeer onder rustig geroezemoes. Met zachte tred kwam hij binnen, rabbijn Soetendorp, en onmiddellijk overheerste de stilte. Ruud Visser opende de avond met een welkom aan deze speciale gast



en verklaarde de reden waarom juist hij uitgenodigd was aanwezig te zijn op deze ‘Dag van het Jodendom’ die in onze parochie al jaren invulling krijgt. Het door de rabbijn geschreven boek ‘Levenslessen van een rabbijn’, gaf inhoud aan een bijzondere avond. Deze charismatische man wist alle aanwezigen tot de laatste minuut te boeien met zijn verhalen, zijn visie en zijn levenslessen, waaruit iedere mens lering kan trekken en die doordrenkt zijn van zijn liefde voor God en de medemens.

Charisma en wijsheid, oprechtheid en liefde: een bijzondere avond en een onvergetelijke ontmoeting.

*Marianne van den Boom-Essing en  
Annemiek Plompen*

## Relieken van de H. Bernadette

De heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zven Nederlandse bisdommen ontvangen. Het bisdom Rotterdam verwelkomt de reliek van 9 t/m 12 april in de H. Laurentius en H. Elisabeth Kathedraal. Een nadere invulling van het programma per bisdom volgt. Meer informatie op [www.bisdomrotterdam.nl](http://www.bisdomrotterdam.nl)



## Overzicht vieringen parochie heilige Thomas van

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 23 mrt	Weekend van Palmzondag	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 24 mrt	Palmzondag	09.30u Eucharistieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Ma 25 mrt			19.30u Gebedsmoment
Di 26 mrt			19.30u Gebedsmoment
Wo 27 mrt			19.30u Gebedsmoment
Do 28 mrt	Witte Donderdag	19.30u Liturgie van de Drie Dagen	
Vr 29 mrt	Goede Vrijdag	19.30u Liturgie van de Drie Dagen 14.30u Kruisweg	15.00u Kruismeditatie 19.30u Oec. Goede Vrijdagviering Cantores en G.Br. Cantorij
Za 30 mrt	Paaswake	21.00u Liturgie van de Drie Dagen	
Zo 31 mrt	Paaszondag	09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoor 11.00u Familieviering	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Ma 1 april	2 <sup>e</sup> Paasdag	10.30u Eucharistieviering Cantor	
Vr 5 april	Eerste vrijdag vd maand	19.00u Woord- en communieviering	
Za 6 april	2 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 7 april	Beloken Pasen	09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 13 april	3 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 14 april		09.30u Eucharistieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Cantor
Za 20 april	4 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 21 april	Roepingenzondag	10.30u 1e communieviering Gelegenheidskoor	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Za 27 april	5 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 28 april		Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Vr 3 mei	1 <sup>e</sup> vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 4 mei	6 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Geen viering	
Zo 5 mei		09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Do 9 mei	Hemelvaartsdag	09.30u Woord- en communieviering Cantor	
Za 11 mei	7 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 12 mei		09.30u Woord- en communieviering Cantor	<b>10.00u</b> Oecumenische viering Cantores en G.Br. Cantorij
Za 18 mei	Pinksteren	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 19 mei		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Cantores

## zaterdag 23 maart t/m zondag 19 mei 2024

Datum	HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster
Za 23 mrt			
Zo 24 mrt	10.00u Familieviering Cantu		Mc.11,1-10-Jes.50,4-7 Mc.14,1-15,47
Ma 25 mrt			
Di 26 mrt			
Wo 27 mrt			
Do 28 mrt			Ex.12,1-8.11-14 Joh.13,1-15
Vr 29 mrt	15.00u Kruisweg	14.30u Kruisweg	Jes.52,13-53,12 Joh.18,1-19,42
Za 30 mrt			
Zo 31 mrt	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor (jubileum)	Gen.1; Ex.14; Jes.55 Mc.16,1-8 Hand.10,34a.37-43 Joh.20,1-9
Ma 1 april			Hand.2,14.22-32 Mt.28,8-15
Vr 5 april			
Za 6 april			
Zo 7 april		10.00u Woord- en communieviering Cantorgroep	Hand.4,32-35 Joh.20,19-31
Za 13 april			
Zo 14 april	10.00u Familieviering Cantu		Hand.3,13-15.17-19 Lc.24,35-48
Za 20 april			
Zo 21 april		10.00u Woord- en communieviering Cantorgroep	Hand.4,8-12 Joh.10,11-18
Za 27 april			
Zo 28 april	10.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor		Hand.9,26-31 Joh.15,1-8
Vr 3 mei			
Za 4 mei			
Zo 5 mei		10.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor	Hand.10,25-26.34- 35.44-48 / Joh.15,9-17
Do 9 mei	10.00u Weilandviering Boerderij G. Alkemade Westeinde		Hand.1,1-11 Mc.16,15-20
Za 11 mei			
Zo 12 mei	10.00u Familieviering Cantu		Hand.1,15-17,20a..20c-26 Joh.17,11b-19
Za 18 mei			
Zo 19 mei		10.00u Eucharistieviering Bernarduskoor	Hand.2,1-11 Joh.15,26-27; 16,12-15



## Bedevaarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdrom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

- Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 24 mei t/m dinsdag 28 mei 2024 (geheel verzorgd). Kosten € 325,00.
- Een tweedaagse bedevaart op 1 en 2 juni 2024. Kosten € 145,00.
- Een ééndaagse bedevaart op zaterdag 15 juni 2024. Kosten € 70,00.

Opgave en verdere informatie over het programma bij A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015- 3693148, e-mail: paula\_opstal@hotmail.com of G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl. U kunt ook de website raadplegen [www.banneux-comite-bisdrom-rotterdam.nl](http://www.banneux-comite-bisdrom-rotterdam.nl)



### Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk  
T 071-3414210, M 06-51030279  
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## In en om de kerk

Eigenlijk moet ik schrijven: in en om de Bernarduskerk, want daar gaat dit artikel speciaal over. Inmiddels zal het wel duidelijk zijn, dat op zondag 2 juni de laatste viering is in deze kerk. De pastoor schreef u er een brief over. Maar hoe nu verder? De klok van de Bernarduskerk zal ons op zondag niet meer oproepen om te komen. In de drie andere kernen van de Thomasparochie zijn wij van harte welkom. De keuze is aan u. U bent ook welkom op vrijdagochtend om half 10 in de Herbergier, in de wijk Rhynenburch. Na de laatste viering op 2 juni worden er veel zaken zoals de altaren, de beelden, de kandelaars langs de zijwanden, weggehaald uit de kerk. Waar gaat dat heen? zult u zich afvragen. Het kan een andere bestemming zijn binnen de parochie. Of voorlopig in een

opslag van het bisdom en van daaruit wordt er een bestemming gezocht. De glas in loodramen, de banken, stoelen en ook het orgel blijven gewoon in het gebouw.

Wat kan en mag nog in de kerk na het onttrekken aan de eredienst? Daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over. De denktank denkt nog steeds en het kettingbeding gekoppeld aan de



verkoopovereenkomst geeft daar nog geen duidelijkheid over.

Misschien heeft u ook het gevoel dat het onttrekken van aan de eredienst in de Bernarduskerk een heel herkenbaar verdrietig en ontheemd gevoel geeft, waar velen last van hebben. Daar heb ik ook last van. Er kwam een lied bij mij op en enige zinnen van dit lied wil ik graag met u delen:

*Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort.*

*Breek uw tent op ga op reis naar het land dat ik u wijs.*

*Velen die de moed begaf blijven staan of dwalen af.*

*Hunkerend naar hun oude land.*

*Reisgenoten, grijp hun hand.*

*Tineke Heemskerk-de Boer*

## Parochieblad H. Thomas voortaan digitaal ontvangen?

Het parochiebestuur is voornemens om, naast het vertrouwde gedrukte parochieblad, ook een digitale versie beschikbaar te stellen. Hoe kunt u het parochieblad digitaal ontvangen?

U stuurt een e-mailbericht naar [centraalsecretariaat@heilighethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heilighethomas.nl) met de vermelding dat u het parochieblad digitaal wenst te ontvangen met de volgende gegevens: uw naam, adres en e-mailadres. Elke keer als het parochieblad uitkomt krijgt u het blad digitaal toegezonden volgens de AVG richtlijnen. De overige ontvangers van het parochieblad krijgen geen informatie van uw gegevens en/of uw email adres. In het vervolg ontvangt u dan niet meer het gedrukte parochieblad.

*De redactie van het parochieblad*



## Het Bernarduskoor

Het kan u bijna niet ontgaan zijn, dat het Bernarduskoor dit jaar het 190-jarig bestaan viert. Zij doen dit met een aantal vieringen, waarin steeds een andere oud-dirigent voorgaat. Dat is heel bijzonder want zelfs een niet-deskundige als ik, valt op, dat elke dirigent zijn of haar dynamiek heeft. Dan is niet alleen de muziek en de mis die gezongen wordt anders, maar er gebeurt veel meer en dat is mooi om te horen

en te zien. Steeds blijkt, dat de belangstelling uit de parochie Heilige Thomas groot is om deze speciale jubileumvieringen bij te wonen. Op eerste Paasdag, zondag 31 maart, zet het Bernarduskoor zijn jubileum voort met de laatste viering in het kader van het jubileumjaar. *Deze viering begint om 11.00 uur.* Ook dan zullen gastleden en oudleden zich bij het koor aansluiten en de dirigent is Elmar Reinhold, de huidige

dirigent van het koor. Daarnaast is het koor ook aan het repeteren voor een Evensong. De eerste Evensong vindt plaats op zondag 14 april in de Bernarduskerk om 19.00 uur. De tweede vindt plaats op zondag 21 april om 17.00 uur in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn.

*Het Bernarduskoor*

## Lief en leed

### Gedoopt

Zondag 11 februari 2024 is Lucas Heemskerk gedoopt in de Bernarduskerk. Lucas is de zoon van Mark en Simone Heemskerk en de kleinzoon van Matthé en Sissy Heemskerk. Matthé is al jaren koster in de Bernarduskerk en elke vrijdagochtend in de Herbergier.

*Wij wensen de ouders, grootouders en overige familieleden alle geluk toe met de kleine Lucas.*

### Overleden

7 februari 2024 is Anny van Wetten-Van der Ploeg overleden op 96-jarige

leeftijd. Haar uitvaart was een bijeenkomst in "de Waard" in Koudekerk aan den Rijn. Daarna was het afscheid in het crematorium in Alphen aan den Rijn.

8 februari 2024 is Hélène van der Voort-Boers overleden. Zij is 88 jaar geworden. Haar uitvaart was vanuit de Bernarduskerk en het afscheid vond plaats op de algemene begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.

9 februari 2024 is André Rijnsburger overleden in de leeftijd van 89 jaar. Zijn vrouw Nel Rijnsburger-Steenvoorden was actief lid van het parochiekoor,

later als cantor en lector in de Herbergier. Er is in besloten kring afscheid genomen van André.

14 februari 2024 is Cor van Dam gestorven. Hij is 85 jaar geworden. Na een uitvaartdienst is het afscheid geweest in het crematorium in Alphen aan den Rijn.

23 februari 2024 is Cor Vlasveld overleden. Zij is 89 jaar geworden. Haar uitvaart was vanuit de Bernarduskerk, waarna zij is overgebracht naar de begraafplaats Rhijnhof te Leiden.

*Dat zij mogen rusten in vrede*



### Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp  
T 06-24764418 (altijd bereikbaar)  
hh.engelbewaarders@heilgethomas.nl  
Secretariaat geopend: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43  
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## Vanuit de kern

- In de Commissie van Beheer wordt ook gesproken over de veranderingen die gaan komen vanwege de sluiting van de Bernarduskerk. Veel is nog onduidelijk en daarom niet zomaar in te vullen. Maar we zullen mét elkaar een weg moeten vinden om het voor elkaar te krijgen. \*Het samen om en om kerken heeft veel positieve verbondenheid gegeven en dit moet toch een goed uitgangspunt zijn om verder aan te bouwen.
- De Actie Kerkbalans is inmiddels afgerond en het verwerken van de opgehaalde enveloppen is begonnen. Een vergeten bijdrage is natuurlijk altijd nog welkom. Vanaf deze plek willen we de vrijwilligers die zich hebben ingezet om de enveloppen te

brengen en op te halen heel hartelijk bedanken. Deze inzet is onmisbaar voor een goede actie.

- De voorbereidingen voor de weilandviering zijn ook gestart. Hierover later meer.
- De Veertigdagentijd is bij uitstek geschikt om wat ingetogener in het leven te staan en als gelovige op weg te gaan naar Pasen. In deze tijd is het goed om een stapje terug te doen in onze dagelijkse luxe van alles kunnen krijgen wat we willen. Op zoveel plekken in de wereld wordt duisternis ervaren en lijkt het nooit licht te worden. In de vastentijd kunnen wij onze bijdrage leveren aan het Vastenactieproject voor Gutu en Bikita in Zimbabwe, onder het motto: "leven

in een veranderde wereld". Er wordt op meerdere plekken over geschreven en verteld. Uw bijdrage is meer dan welkom. Maar het is ook goed om dichtbij om te zien naar elkaar, waardoor mensen die duisternis ervaren ook het gevoel krijgen dat er licht is om naar uit te zien. Want dat is het einde van de Veertigdagentijd: licht na de duisternis. Leven na de dood.

Voor iedereen een Goede Week en Zalig Pasen.

*Vanuit de Commissie van Beheer,  
Andries Kerkvliet*

## Samen op weg naar Pasen

Dat is de titel van een 'thema-concert' dat georganiseerd wordt door middenkoor Cantu.

Het concert is in de HH. Engelbewaarderskerk aan de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp en begint om half acht op woensdagavond 27 maart. Op deze avond zal veel gezongen worden, maar ook wordt het Paasverhaal gelezen en daarnaast ook een scha-

duwverhaal. Er zijn extra muzikanten en we hebben versterking gekregen voor het koor, letterlijk twee man sterk. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. Wel staat er een collectebus voor de gemaakte kosten. We hopen dat we veel bezoekers mee mogen nemen 'op weg naar Pasen'.

*Namens Cantu, John Spruijt*

## Lief en leed

### Overleden:

7 januari 2024 overleed Hendrik (Henk) Binnendijk. Hij werd 75 jaar. Op 13 januari 2024 is hij begraven op de Algemene Begraafplaats, Provincialeweg, Hazerswoude-Dorp.

8 februari 2024 is Maria Johanna (Marian) Bisschop-de Groot overleden. Zij werd 75 jaar. Na de uitvaartplechtigheid op 14 februari is zij op het parochiekerkhof begraven.

11 februari 2024 overleed Laurentius Jacobus (Rens) Jacobs op de leeftijd van 88 jaar. Hij was bewoner van de Driehof. Na de uitvaartplechtigheid op 16 februari is hij op het parochiekerkhof begraven.

22 februari 2024 overleed Petrus Cornelis (Piet) Droogh. Hij werd 85 jaar. Na de uitvaartplechtigheid op 28 februari is hij op het parochiekerkhof begraven.

29 februari 2024 is Antonius Franciscus (Ton) Kooter overleden. Hij werd 84 jaar. De crematie heeft plaatsgevonden op 6 maart in het crematorium in Alphen aan den Rijn.

2 maart 2024 is Johanna Jozephina (Jopie) Wetzler-van Meurs overleden. Zij werd 88 jaar. Na de uitvaartplechtigheid op donderdag 7 maart is zij in Alphen aan den Rijn gecremeerd.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Ouderencontactmiddag

Donderdag 8 februari was de jaarlijkse contactmiddag voor parochianen van de kern HH. Engelbewaarders van 80 jaar en ouder. Deze keer in een mooie nieuwe zaal in de Regenboog. Ondanks het regenachtige weer en de stampotmiddag van de Zonnebloem liep de zaal rond 14.00 uur aardig vol. Er werd een kopje koffie of thee gedronken met een lekkere koek en daarna kon pastor Lâm de middag openen en het programma toelichten. Hij had videobeelden en geluidsopnamen van Fons Jansen, o.a. van de lachende kerk, de schooljongen enz. enz. Dat viel heel goed in de smaak, soms rolden de tranen van het lachen over de wangen. In de pauze nog een kopje koffie of thee en toen volgde het tweede gedeelte over Fons Jansen. De leraren en leraressen van de lagere school waren volgens hem allemaal waardeloos en hij had er nog meer 'namen' voor. De pastoor kwam op huisbezoek: telde hoeveel kinderen er waren, kreeg een borrel en een dikke sigaar! Heel herkenbaar uit die tijd en dat was goed te merken door de reacties in de zaal. Na dit gedeelte sloot Conny de middag af door pastor Lâm heel hartelijk te bedanken voor zijn inzet ondanks zijn drukke werkzaamheden.

Vervolgens kregen de aanwezigen nog een drankje (er werden heel wat advocaatjes met slagroom naar binnen gelepeld) en een heerlijke bonbon en konden nog gezellig napraten.

Al met al een zeer geslaagde middag.

*Stuurgroep diaconie, Conny van Dijk*

## Dienst van de Stuurgroep Diaconie

April: Anneke Koeckhoven

Mei: Conny van Dijk

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via het secretariaat tel.: 0172-587171 of 06-24764418 (telefonisch altijd bereikbaar), dit het is mobiele nummer van onze parochiekern.



## Vrijwilligers gezocht in Oudshoorn

In het verpleeghuis Oudshoorn is er op de 1e en de 3e woensdag van de maand een rooms-katholieke kerkdienst in het zaaltje Kerkzicht. Bewoners zijn veelal niet in staat om zelfstandig naar deze vieringen te komen. Daarvoor hebben we vrijwilligers, die onze bewoners ophalen en weer terugbrengen naar de woonafdeling. Momenteel zoeken we nieuwe vrijwilligers die 1 of 2 keer per maand zouden willen helpen. Natuurlijk mag u ook bij alle twee de vieringen helpen. Na afloop ruimen we het zaaltje weer op; en drinken we nog gezellig een kopje koffie. Heeft u wat tijd over en zin om een bijdrage te leveren dat mensen naar de kerk kunnen? Dan kunt u met mij contact opnemen: E:nbglangstraat@alrijne.nl. T: 071-5828282.

*Pastor Nabor Langstraat, R.K. Geestelijk verzorger Oudshoorn*



## Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

### St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
T 0172-472410; sintbonifacius@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

### De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;  
deheiligegeest@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: di t/m vr 09.30-12.00 uur

### Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## Vorbereiding op Pasen in De Bron

22-31 maart

In grote delen van de wereld is het somber gesteld: onrust, dreiging, oorlog en niet te vergeten de staat waarin onze aarde zich bevindt! Niet bepaald zaken waar je blij van wordt en waardoor somberheid vermindert. Maar toch: het Licht komt naderbij, het wordt Pasen.

De veertigdagentijd is al begonnen en op 31 maart vieren we het grootste feest van het kerkelijk jaar: Pasen! In de daaraan voorafgaande Goede Week gedenken we het lijden en sterven van Jezus uitmondend in Zijn verrijzenis. Sta eens stil bij Zijn lijden voor de mensen; sta eens stil bij het lijden van velen en bid opdat vrede en liefde zullen terugkeren zodat Pasen het begin zal zijn van Zijn licht over de wereld. De diverse vieringen en activiteiten in De Bron tijdens de Goede Week om op weg te zijn naar Pasen zijn te vinden op de website, in de komende Nieuwsbrieven, flyers en posters. We bevelen ze aan!

*Vrijdag 22, maandag 25 en dinsdag 26 maart:* Paasescaperoom voor basisschoolleerlingen. Ontdek het mysterie van Pasen, tussen 14.00 en 16.00 uur. Aanmelden uiterlijk 22 maart: paulvanderloo@goedebron.nl

*Zaterdag 23 maart:* Voices of Bliss heeft zich voorbereid op een gezongen Paaspassie die deels meegezongen kan worden door de aanwezigen. Aanvang 19.30 uur, vrij entree met deurcollecte na afloop.

*Zondag 24 maart:* Passie-evensong om 19.00 uur in de benedenzaal.

*Maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 maart:* oecumenische Gebedsmomenten voorgedaan door gebedsleiders van parochie en Goede Bron met het thema: 'Hoor hoe God

met mensen omgaat'. Aanvang 19.30 uur in de benedenzaal.

*Goede Vrijdag 29 maart:* Kruiswegviering in de bovenzaal om 15.00 uur.

*Goede Vrijdag 29 maart:* oecumenische Goede Vrijdagviering in de bovenzaal om 19.30 uur met aansluitend om 20.45 uur start van de Goede Vrijdagwake met het thema: 'vallen en OPSTAAN'.

*De Goede Vrijdagwake* duurt van 20.45 uur tot na het laatste bezinningsmoment om 1.00 uur. U kunt komen en gaan wanneer u wilt; bij de ingang staat een brandende lantaarn. Naast diverse meditatieve momenten kunt u een Paaskaars of Paaswensen maken, schilderen, een labyrint lopen of deelnemen aan een bezinningsgesprek. Niets moet, bezinning in rust en creativiteit is de hoofdmoot.

*Paaszondag 31 maart:* De Goede Week wordt afgesloten met een Eucharistieviering in de bovenzaal om 11.00 uur. Op diverse momenten in de Goede Week zal het grote kruis, bekend van de Passion, een rol spelen en verlicht zijn. Het totale overzicht staat op de flyer en op de website.

Neem de tijd om Pasen voor te bereiden, geef het Licht van Christus een extra dimensie. "Hoor hoe God met mensen omgaat"; wij doen dat door vallen en OPSTAAN.

Een goede voorbereiding en alvast een Zalig Pasen!

*Annemiek Plompen-Huibers, Marian Bouterse-van Haaren, oec. coördinatoren en de Voorbereidingsgroep Goede Week*

## Iconen over de Goede Week voor Pasen

In de vitrinekast achter in de Bonifaciuskerk zijn enkele iconen te zien die een indruk geven van de laatste week van het leven van Jezus. Te zien zijn 'het Laatste Avondmaal' (Witte Donderdag), 'het lijden en sterven' (Goede Vrijdag) en 'de opstanding' (Paaszaterdag).



Ruud van Vliet

## Lief en leed

### Overleden

5 januari 2024 is Nel Piepenbrink-Teunisse overleden. Zij werd geboren op 15 maart 1921. Haar afscheidsviering vond plaats in de aula van het crematorium.

20 januari 2024 overleed Joop Luijnenburg. Hij werd geboren op 7 april 1934. Zijn uitvaart vond plaats in De Bron, waarna hij is begraven op de Oosterbegraafplaats.

21 januari 2024 is Jan van den Broek overleden. Hij werd geboren op 25 februari 1933. Zijn afscheidsviering vond plaats in de aula van het crematorium, waarna hij is gecremeerd.

17 februari 2024 overleed Gerda Kroeze-van Heeswijk. Zij werd geboren op 26 juni 1929. Haar uitvaart was op 24 februari 2024 in de Bonifaciuskerk. Daarna is ze bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

1 maart 2024 is Ed Vergeer overleden. Hij werd geboren op 23 augustus 1936. Zijn uitvaart was op 8 maart 2024 in de Bonifaciuskerk, waarna hij is bijgezet in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats.

*Dat zij mogen rusten in vrede*





## Activiteiten gaan weer van start

De activiteiten van de Stichting "Vrienden van de Bonifaciuskerk" gaan weer van start. Alle activiteiten in 2024 zullen in het teken staan van de komende restauratie van het Hilboesen-orgel in de Bonifaciuskerk. Vanaf zaterdag 6 april 2024 om 10.00 uur opent de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk weer regelmatig de deuren van de Bonifaciuskerk voor Open Huis dagen.

Op die datum start ook, in samenwerking met de Adventskerk, de Alphense Orgelzomer. Het eerste concert is een wandelconcert. Simon Stelling begint het concert om 12.30 uur in de Adventskerk, waarna Alexander Schippers om 13.15 uur het concert vervolgt in de St. Bonifaciuskerk.

Op 25 mei 2024 zullen, onder verantwoordelijkheid van het 10-jarig

bestaande Korenfestival, traditioneel weer diverse koren hun opwachting maken in de Bonifaciuskerk.

Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom om in afwachting van het 1e optreden van een van de koren te genieten van de prachtige Bonifaciuskerk.

*Namens de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk, Peter Dobbe*

## Paasactiviteiten voor de kinderen

Een vraag die ik dit jaar vaker hoor rondom het paasfeest is: is er ook iets voor de kinderen nu het paasfeest op één plek wordt gevierd als gemeenschap? Ik kan u vertellen dat we natuurlijk ook aan de kinderen hebben gedacht!

Op woensdag 20 maart worden palmpasestokken gemaakt om 12:00 – 14:00 in het parochiecentrum van de HH. Engelbewaarderskerk. Bij de Bonifaciuskern zal dit om 13:15 uur zijn.



Daarnaast is er op vrijdag in de Goede Week een **Paasspeurtocht** rond de HH. Engelbewaarderskerk voor de hele parochie. Kijk daarvoor op de website [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl) en de aankondigingen in de kerken, want het programma is nog niet geheel bekend. De speurtocht zal uitlopen in de viering van de kruisweg in de HH. Engelbewaarderskerk om 15:00 uur. Het is fijn als je hiervoor bij mij opgeeft. Zie mijn e-mailadres hieronder.

Voor de gehele parochie is op zondag 31 maart (Eerste Paasdag) om 11:00 in de St. Bonifaciuskerk een familieviering. We zullen op zoek gaan naar wat het nu werkelijk betekent dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat alleen al is natuurlijk een feest. Het feest wordt nog leuker door een kleine activiteit **na** de viering! Wat dat is...? Komt en je zal zeker niet teleurgesteld worden.

*Pastoraal werker Lâm (nguyenthelam@gmail.com)*

## Colofon Parochie H. Thomas

**Website van de parochie:** [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

### Pastoraal team

*Pastoor Ruud Visser*

[r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl), tel. 06 20618148

*Pastoraal werker Lâm T. Nguyen*

[lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl), tel. 06 22087370

*Pastoraal werkster Saskia van Winden*

[pastor.van.winden@heiligethomas.nl](mailto:pastor.van.winden@heiligethomas.nl), tel. 06 44852088

*Secretaris pastoraal team*

[pastoraalteam@heiligethomas.nl](mailto:pastoraalteam@heiligethomas.nl)

### Parochiebestuur

#### Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

E-mail: [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

#### Betalingen

Collectes voor de parochie: NL76 INGB 0004 4009 97

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. Collecte

Collectes voor goede doelen: NL36 INGB 0006 1923 37

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. de naam van het goede doel.

Doneren voor collectes is ook mogelijk via de GIVT-app.

### Centraal Secretariaat parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 475975.

e-mail: [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.

### Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

#### Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

[pci@heiligethomas.nl](mailto:pci@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

#### Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

### Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 16 mei 2024.

Kopij uiterlijk 19 april 2024 aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: [redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

### Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

### Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: PrefixMedia.nl