



## Naar de toekomst gericht.....

Kort na Pasen was ik met een groep uit Noord-Holland tien dagen in Griekenland. Ik bezocht daar de plaatsen, die de apostel Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis had aangedaan. In het Nieuwe Testament – in de Handelingen der Apostelen – zijn de verschillende tochten van Paulus beschreven. Sommige van de daarin genoemde plaatsen, zoals Thessaloniki, bestaan nog steeds. Rond het begin van onze jaartelling was Thessaloniki al een grote stad; nu een stad met ruim een miljoen inwoners. Andere van die plaatsen zijn verdwenen, zoals Philippi. In Paulus tijd had deze stad een dertigduizend inwoners, nu is deze plaats - getroffen door aardbevingen en economische achteruitgang - 'slechts' een archeologische opgraving. Paulus schreef naar aanleiding van de bezoeken die hij gebracht had, verschillende brieven: zo ook aan de volgelingen van Jezus in deze steden, aan de Thessalonicenzen, aan de Korinthiërs, aan de Philippenzen. In Athene hield de apostel Paulus op de Areopaag een belangwekkende toespraak.

### Omzien en vooruitzien

Ik liep over de opgraving van Philippi en kreeg een flashback: ik zag Paulus daar lopen over de 'agora'.

Paulus heeft in Philippi gevangen gezeten; het Nieuwe Testament vertelt hierover. De bordjes bij de opgraving verwijzen de bezoekers naar de overblijfselen van de gevangenis waar Paulus zou hebben vastgezet. Maar misschien zat hij wel op een andere plek in de stad vast. Zeker is echter dat Paulus over de 'agora' - het centrale plein: het hart van de stad - gelopen heeft. Ik zag hem daar gaan.

Maar wat mij nog meer trof in Philippi waren de restanten van een drietal kerken, gebouwd in de 4e, 5e en 6e eeuw na Chr. Er staat van deze kerken door verschillende aardbevingen en door de ondergang van de stad niet veel meer overeind. Wel is te herkennen dat deze restanten ooit kerken waren. Je ziet duidelijk de plaats waar het altaar stond, hoe het schip van elke kerk zijn vorm had, waar de voorhal was en waar het buitenplein (de plek van ontmoeting) zich aftekende.



En ik moest bij het zien ervan denken aan onze kerkgebouwen. Bij ons staan ook steeds minder kerken overeind. Kerkgebouwen zijn niet meer beeldbepalend voor onze woongeving; ze doen slechts dienst als monument. Kerken worden gesloten, krijgen een andere bestemming of worden afgebroken. De reden ervan is niet een aardbeving of een economische achteruitgang; het is het gevolg van een veranderende tijd. Er zijn minder priesters dan vroeger en steeds minder mensen bezoeken de kerk. Het lijkt wel alsof onze tijd geen behoefte meer heeft aan een kerkgebouw; slechts de restanten blijven staan. Gelukkig zag ik Paulus lopen en hierdoor kon ik weer vooruit.

### Een stap vooruit

Want waar gaat het om? Het gaat om de mensen, leert Paulus mij. Ik had eerlijk gezegd nog nooit iets over de kerken in Philippi gehoord of gelezen. Het schijnt dat het koepeldak van een van de kerken naar beneden stortte, vlak voordat de decoratieschilders hun werk voltooid hadden. Niemand heeft hun werk kunnen bewonderen en niemand heeft ooit melding kunnen maken van hoe fraai het resultaat was. Dat is spijtig. Maar gelukkig was Paulus daar. Want meer dan het oorspronkelijke bouwwerk zegt de daar aanwezige apostel mij iets. Hij pleit ervoor dat de in Philippi wonende Romeinen – de niet-Joden – tot de groep van Jezus volgelingen gerekend worden. Volgens Paulus behoren ook

de niet-Joden die in Messias Jezus geloven – ook als ze niet besneden zijn of de spijswetten niet onderhouden – tot de kinderen van Abraham. Ieder mag zich thuis voelen bij Jezus, die de Christus is. Dat schrijft hij in zijn brief aan de christenen van Philippi. En zoiets scheidt ruimte, dat is winst.

Natuurlijk had ik de verschillende kerken van Philippi graag in complete staat willen zien, maar meer geraakt ben ik door de woorden van Paulus aan de Philippenzen. Dat is ook een les voor onze tijd: al staan de kerkgebouwen er momenteel minder florissant voor, uiteindelijk gaat het om de taal die we met elkaar spreken.

*Ruud Visser, pastoor*

## Diaconale Zondag

Vanwege de sluiting van de Bernarduskerk in het weekend van Sacramentsdag zal er in het weekend van 8 en 9 juni in onze parochie de jaarlijkse collecte voor Sacramentsdag gehouden worden. Het is gebruikelijk deze collecte vooraf een gericht doel mee te geven. Daarover wordt door de PCI en de Diaconie en werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede afgestemd. Dit jaar zal de opbrengst van de collecte bestemd worden voor een leverantie van vers fruit uit Nederland aan de

Voedselbank en een donatie aan het initiatief Ik kook ook voor jou dat al 10 jaar in Alphen aan den Rijn door vrijwilligers wordt uitgevoerd. De PCI heeft als missie om, met het vanuit parochianen bijeengebrachte vermogen, invulling te geven aan de acht werken van Barmhartigheid. Met de keuze voor de doelen voor dit jaar geven we invulling aan zorg voor onze naasten die het financieel zwaar hebben. Bovendien hopen we dat het voorbeeld dat door Ik kook ook voor jou wordt gesteld inspire-

rend werkt voor anderen, om dat in hun eigen straat of wijk ook te doen. Wilt u meer weten of wilt u iemand aanmelden voor kortdurende financiële hulp ga naar: <https://www.heiligethomas.nl/parochiele-caritas-instelling/aanmeldformulier>

*Cathrin van der Werf  
voorzitter PCI H. Thomas*

## Sluiting Bernarduskerk: 2 juni 2024

Op zondag 2 juni as. is de laatste liturgieviering in de H. Bernarduskerk; daarna zal het kerkgebouw 'ontmanteld' worden. De voor een katholieke kerk zo vertrouwde bestanddelen in deze kerkrimte zullen eruit verwijderd worden. Dit 'onttrekken aan de eredienst', zoals dat in kerkrechtelijke termen heet, is ook de afsluiting van een lang proces. Twintig jaar geleden gingen er al stemmen op om de Bernarduskerk te sluiten; het kort vóór Kerstmis '23 uitgevaardigde decreet van de bisschop van Rotterdam betreffende de onttrekking van de Bernarduskerk aan de eredienst, luidde de laatste fase in: op 2 juni komt de plaatselijke parochiegemeenschap in deze kerk voor het laatst bijeen om de eucharistie, om liturgie te vieren.

De datum van 2 juni is de slotdatum van een lange weg die gegaan is. Een weg die niet gemakkelijk en mees-tentijds pijnlijk verliep. Eigenlijk zit niemand op zo'n proces te wachten en tegelijk weet ieder die bij de Kerk betrokken is dat zoiets staat te gebeu-

ren. Hopelijk gaat het aan onze deur voorbij, denk je dan. Maar dat pijnlijk gevoel zal iedere parochiaan – ook die van de andere kernen – voelen, nu het sluiten van een kerk onze parochie betreft.

De datum van 2 juli is ook de slotdatum van de vele jaren dat er in die ruimte Kerk was. Vanaf 1855 is er in dit kerkgebouw in de Groenendijk liturgie gevierd, gedoopt, gevormd, getrouwd; van hieruit zijn parochianen naar hun laatste rustplaats gebracht. Er is hier gezongen en gebeden – hardop en in stilte: mensen vonden hier steun. Gods Woord kon hier klinken, vele generaties achtereen. Dat alles bij elkaar geeft genoeg redenen om dankbaar te zijn: God te danken en elkaar te danken.

De parochianen die dit alles mogelijk maakten, verdienen respect en waardering. Zij die tot op het laatst in de Bernarduskerk een taak hadden, zijn inmiddels gevraagd of zij hun medewerking op een andere plaats in de parochie willen voortzetten. Sommi-

gen van hen zeggen dat ze gezien hun leeftijd dit moment een passend slot vinden van hun werk in de parochie; anderen zullen hun dienstbaarheid voortzetten en de hun vertrouwde taak elders in de parochie gaan uitoefenen. Er is genoeg te doen.

De sluiting van de Bernarduskerk betekent niet dat het nu afgelopen is met de parochiekern H. Michael en H. Bernardus. De activiteiten binnen de kern en de betrokkenheid vanuit deze kern gaan verder. De Zorg en Aandacht voor elkaar zal blijven, de catechetische en diaconale activiteiten zullen blijven, de Herbergierdiensten op de vrijdag blijven, en nog veel meer blijft. Daar ligt de grootste uitdaging voor deze parochiekern. Zolang mensen zich blijven inzetten, zal de parochiekern H. Michael en H. Bernardus blijven bestaan. Het verleden heeft laten zien, dat deze kern tot veel initiatieven in staat is. We zullen ervan horen.

*Pastoor Ruud Visser*

## Vanuit het parochiebestuur

Zoals gebruikelijk treft u hierbij de belangrijkste besluiten en gespreksonderwerpen aan van de afgelopen parochiebestuursvergaderingen. Het parochiebestuur vergaderde op 7 maart en 16 april jl.

- *Voordracht opvolging penningmeester parochiebestuur:* Het parochiebestuur draagt bij de bisschop de heer Ton Brasker per 1 juni as. voor als opvolger van Hans Lapidair als lid van het parochiebestuur in de rol van penningmeester.
- *Opvolging budgethouder commissie van beheer parochiekern St. Bonifacius:* De commissie van beheer en de heer Louis van Velzen zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de rol van budgethouder niet bij hem past. Inmiddels heeft Louis andere vrijwilligerstaken binnen de parochie op zich genomen. Op voordracht van de Commissie van Beheer St. Bonifacius heeft het parochiebestuur ingestemd met de benoeming van mevrouw Joke Hoppenbrouwer met terugwerkende kracht tot 1 maart jl.

als budgethouder.

- *Verkoop woning Chopinlaan 10, Hazerswoude-Rijndijk gerealiseerd:* Na een verkregen bisschoppelijke machtiging is de woning op 28 maart jl. verkocht.
- *Renovatieplan pastorie Bonifacius:* Inmiddels hebben we de kostenindicatie ontvangen van een erkend bureau met betrekking tot het renovatieplan. Het bisdom vraagt vervolgens om te komen tot een 'business case'. Hieruit zal moeten blijken of de benodigde investeringen, rekening houdend met fors achterstallig onderhoud, verantwoord zijn of niet. Naast het renovatieplan kent het pand, maar ook de kerk, al langere tijd funderingsproblemen. Die dienen ook te worden aangepakt. Een kostenindicatie hiervan is recentelijk ook ontvangen.
- *Renovatie dak Jozefzaal:* De werkzaamheden daarvoor vinden plaats in de maanden juni t/m september van dit jaar.

- *Onderhoudswerkzaamheden woning pastoor Visser:* Voor noodzakelijk onderhoud met betrekking tot de voorpui en het schilderwerk heeft het bisdom op verzoek van het parochiebestuur een bisschoppelijke machtiging afgegeven. Inmiddels is ook een aannemer geselecteerd en kunnen de werkzaamheden in de komende maanden van start gaan.
- *Vertrouwenspersonen parochie H. Thomas:* Inmiddels hebben de twee kandidaat-vertrouwenspersonen hun opleiding voor deze taak gevolgd. In de bestuursvergadering van 16 mei zullen zij zich aan het parochiebestuur voorstellen en maken we kennis met hen. De bedoeling is vervolgens dat ze zich aan de parochie voorstellen in het parochieblad van 4 juli aanstaande.



*Marien Verhulst, vicevoorzitter parochiebestuur H. Thomas*

## Liturgie de komende tijd

Het voorjaar is bijna voorbij als u dit blad leest. Het was een koude winderige periode. Nu Hemelvaart is geweest, gaan we op naar Pinksteren, het laatste kerkelijk feest voor de zomerperiode en tevens de afsluiting van de paastijd. Laten we hopen op een in alle opzichten warm en inspirerend feest.

### *Pinksteren*

Op zondag 19 mei vieren we het Hoogfeest van Pinksteren met in alle kerken collecte voor de Nederlandse missionarissen.

### *Gregoriaans*

Op zondag 26 mei zal zowel in de Bonifaciuskerk als ook in de Parochiekern De Heilige Geest, de zang verzorgd worden door het gregoriaans koor.

### *Afscheid Bernarduskerk*

Op 2 juni, Sacramentsdag, zal er voor het laatst een viering zijn in de Bernarduskerk. Het pastorale team zal voorgaan in deze viering, die om 10.00 uur zal beginnen. We wensen alle parochianen een waardevol afscheid en een goede aansluiting bij parochianen van andere kernen.

### *Diaconale zondag*

In verband met deze laatste viering in de Bernarduskerk zal de diaconale zondag in de hele parochie plaatsvinden op 8 en 9 juni. Er zal op die dagen gecollecteerd worden voor de PCI.

### *Sacrament van het Vormsel*

Op zaterdag 15 juni zal om 19.00 uur 's avonds de viering met toediening van het Vormsel plaatsvinden. Jongeren die zich vanuit de hele parochie hebben voorbereid zullen die avond centraal staan. De viering gaat plaatsvinden in de Bonifaciuskerk.

### *Overige vieringen*

Op 30 juni is er een familieviering in de Bonifaciuskerk, op de gewone tijd van 9.30 uur. De 'dankjewelviering' in de Bonifaciuskerk en aansluitend het feest buiten zal zijn op zaterdag 6 juli om 19.00 uur; en op zondag 7 juli om 10.00 uur is de 'dankjewelviering' in de Engelbewaarderskerk met aansluitend het feest in de tuin.

Een mooie en hopelijk zomerse tijd toegewenst.

*Erna Teule*

## Parochie H. Thomas: een wereldkerk in het klein

We weten allemaal dat we als gelovigen tot een wereldkerk behoren. Christenen zijn overal op de wereld, in verschillende continenten, in verschillende landen. Dit is omgekeerd ook waar in onze parochie. Mensen met verschillende achtergronden en vanuit verschillende culturen zijn er in onze gemeenschap te vinden. Mensen vanuit Suriname, Duitsland, Polen, Viet-

nam, de Filipijnen en nog vele andere landen. We nodigen u dan ook uit om met ons op reis te gaan naar een aantal landen, waarin ook het katholieke geloof wordt beleden. Hoe doen ze dat in die landen? Wat is er anders? Wat zijn bijzondere uitingen van het katholiek geloof dat we in onze parochie (lees: Nederland) niet hebben? We hebben parochianen uit verschil-

lende landen gevraagd om daar iets over te vertellen. Hun verhaal en beleving wordt versterkt door een klein hapje uit het land waar zij vandaan komen. Komt u ook? Deze avond zal zijn op vrijdag 24 mei om 19.30 uur in de Jozefzaal (Paradijslaan 6) in Alphen aan den Rijn.

*Pastoraal werker Lâm*

## Week Nederlandse Missionarissen

In de week van 11 tot en met 19 mei zet de Week Nederlandse Missionarissen, missionarissen en missionair werkers extra in de schijnwerpers. Wij willen hier als parochie ook ons steentje aan bijdragen en daarom zal de collecte-opbrengst tijdens de vieringen van Pinksteren zijn voor de Week Nederlandse Missionarissen. Het thema van deze week is: 'Geloven in de ander. Ieder mens telt mee'. De missionarissen en missionair werkers brengen deze mooie woorden dagelijks in de praktijk. Zij zetten zich belangeloos in voor een wereld waarin iedereen gelijk-

ke kansen in zijn leven krijgt. Missionarissen en missionair werkers laten zich inspireren door hun geloof. Door te erkennen dat ieder mens meetelt brengen ze hoop waar wanhoop heerst. En liefde waar haat regeert. Week Nederlandse Missionarissen biedt de nodige financiële ondersteuning om dit werk mogelijk te maken. We betalen verzekeringen voor onze missionarissen, maar ook bijzondere ziektekosten en de premie voor de AOW. Ook bieden we vakantiegeld, zodat missionarissen bij een verlof in Nederland geen hulp aan familie of

vrienden hoeven te vragen. Daarnaast bieden we een fonds waarop missionarissen bij noodgevallen een beroep kunnen doen.

Bent u met Pinksteren niet in de gelegenheid een viering bij te wonen, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie Heilige Thomas o.v.v. 'WNM'. Alvast hartelijk dank voor wat u geeft.

*Namens de werkgroep Diaconie en MOV, Alexandra Rijdsdijk*

## Stap voor stap...

Blij kan ik melden dat ik als pastor mijn werkzaamheden geleidelijk aan, stap voor stap weer aan het oppakken ben. Voor sommigen van jullie, u is dit al zichtbaar geweest, vooral in mijn betrokkenheid bij de diaconale activiteiten. De diaconie is mijn hoofdtaak en daar hecht ik groot belang aan. De zorg voor de medemens, onze broeders en zusters, is de kern van onze

evangelische opdracht. Samen met u wil ik streven naar een gemeenschap waarbij niemand wordt vergeten en waarin we er altijd voor elkaar zijn in tijden van nood. Daarnaast ben ik intussen ook weer actief in de vieringen. Voor eerst in de zorghuizen en straks ook in de verschillende kerken van onze parochie. Ik kijk er naar uit om samen met jou en

u deze momenten van verbondenheid te vieren en te delen. Een hartelijke groet voor jou en u en tot gauw ziens.

*Saskia van Winden  
Pastoraal werkster*



## ‘Bent u er na de volgende maand nog?’

Het bisdomblad ‘Tussenbeide’ en ook ons parochieblad worden goed gelezen. Dat blijkt wel uit de vraag die mij sinds een aantal weken in verschillende varianten gesteld wordt: ‘Bent u er volgende maand nog?’ Het parochieblad heeft al een paar keer aangegeven dat er in het bestuur van de parochie over mijn vertrek en opvolging gesproken wordt. En het bisdomblad vermeldde in het paasnummer bij de ‘Personalía’ de verlenging van mijn aanstelling als pastoor van de parochie H. Thomas tot 1 juli as. Vandaar die vraag van parochianen: ‘Bent u er na de volgende maand nog?’

De kwestie is deze: drie jaar geleden – aan de vooravond van mijn 75e verjaardag – heb ik aan de Bisschop mijn ontslag als pastoor van de parochie H. Thomas te Alphen aan den Rijn aangeboden. Dat behoort je vanuit de Codex (het kerkelijk wetboek) als pastoor te doen. De Codex zegt: ‘Een pastoor wordt bij de voltooiing van zijn vijfenzeventigste levensjaar verzocht het

ontslag uit zijn ambt aan de diocesane Bisschop aan te bieden’(can.538 § 3). De Bisschop vroeg mij vervolgens nog enige tijd als pastoor aan te blijven. Er was niet direct een opvolger voorhanden. Dit alles speelde zich af, nog vóórdat ik mijn heup brak; ik voelde mij sterk en gezond om positief op de vraag van de Bisschop in te gaan. Bovendien had ik twee jonge collega’s (pastor Lâm T.Nguyen en pastor Sjoerd Zuidersma) met wie het goed samenwerken was. Ik wilde zelf ook graag blijven functioneren.

Ik kreeg een nieuwe benoeming als pastoor van de parochie H. Thomas. Deze is na je 75e levensjaar slechts voor een beperkte tijd: ik werd voor twee jaar benoemd. Maar inmiddels zijn ook die jaren verstreken, en is er daarna nog eens twee keer door de Bisschop een verlenging van mijn benoeming verleend. Vorig jaar oktober heb ik de Bisschop laten weten dat ik vóór mijn 80ste verjaardag als pastoor van de parochie zou willen stoppen. Ik merk dat mijn gezondheid min-

der wordt; dat mijn heup nog steeds niet goed werkt en dat ik daardoor last bij het lopen houd. Maar bovendien vind ik dat er ook aan de jongeren in de parochie gedacht moet worden. Hoe welkom zal voor hen een jonger iemand als pastoor niet zijn? Maar waar vind je zo’n iemand? Overigens ben ik me ook van mijn verantwoordelijkheid bewust: ik zal de parochie dan ook niet zomaar in de steek laten.

‘Bent u er na de volgende maand nog?’ Ik kan die vraag zelf nog niet beantwoorden. Voorlopig gaan we in het pastoraal team aan de slag met het invullen van het Jaarprogramma 2024-2025. En het rooster van beurten voor de zondagsvieringen in de maanden juli, augustus en september as. zijn ook al vastgesteld. Zondag 29 september is de Startzondag van het parochiejaar; daar richt ik me maar op.

*Ruud Visser, pastor*

## Doopsel

### Doopsel kinderen

Regelmatig zijn er zowel in de Alphense parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest als in de Hazerswoudse parochiekernen HH. Engelbewaarders en H.H. Michael en Bernardus doopvieringen gepland. Voorafgaand aan de doopviering worden er 2 doopvoorbereidingsavonden gehouden. Op de website [www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/kinderen](http://www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/kinderen) kunt u meer lezen over het laten dopen van een kind en worden alle doopdata voor dit werkjaar vermeld. U kunt er ook een aanmeldingsformulier downloaden.



u niet bent gedoopt en u hebt op latere leeftijd de wens katholiek te worden, is er de mogelijkheid u hierop te oriënteren; dat kan dan leiden tot de doop en de opname in de katholieke kerk. Deze voorbereiding bestaat uit tien bijeenkomsten.

Wanneer u wel gedoopt bent, maar nog geen eerste communie en/of vormsel heeft gedaan kunt u ook aan deze voorbereiding meedoen. Iedereen die geïnteresseerd is in het rooms-katholieke geloof, is van harte uitgenodigd deze bijeenkomsten bij te wonen.

### Doopsel/Vormsel volwassenen

Jaarlijks zijn er veel mensen die zich aangetrokken voelen door het evangelie en besluiten om katholiek te worden. Als

Voor meer informatie en aanmelden kunt u zich wenden tot één van de parochie-secretariaten.

## Vraag en Aanbod

Zaterdag 6 april was weer onze jaarlijkse inzameling voor stichting Vraag en Aanbod. De inzameling van gereedschap voor de Derde Wereld. Er kwam weer veel gereedschap en naaimachines binnen. Hartelijk dank voor alles wat u bracht en dank aan iedereen die meewerkte om dit mogelijk te maken. Bij de Bonifaciuskerk was de inzameling tussen 10.00 en 11.00 uur. Ruud Miedema nam alles in ontvangst en Klaas van der Holst bracht het naar mevrouw Van Zwieten in Hazerswoude-Dorp, waar ook veel ingeleverd was. Voor mevrouw Van Zwieten was

het de laatste keer dat de inzameling bij haar was. Heel veel dank aan haar voor die jaren dat zij haar loods beschikbaar stelde. Bij mevrouw Van Zwieten kon je jarenlang terecht met spullen op onze vaste inzamedag, namelijk de eerste zaterdag van april, maar er werd ook regelmatig spullen in de loop van het jaar bij haar afgeleverd of gewoon voor de deur gezet. Dat kan dus niet meer.

**Wilt u alstublieft geen spullen meer inleveren op het adres van mw. Van Zwieten!**

Nu zijn wij op zoek naar een locatie waar ook in de loop van het jaar spullen opgeslagen kunnen worden en waar de centrale organisatie uit Alphen (Noord-Brabant) deze op kan halen. Het inzamelen op de eerste zaterdag van april blijft gewoon doorgaan. Maar soms willen mensen, door omstandigheden, hun spullen in de loop van het jaar al kwijt. Daar zoeken we dus een opslagruimte, een oplossing voor. Namens de werkgroep diaconie,

*Tineke Heemskerk-de Boer  
(email: [fam.heemskerk@planet.nl](mailto:fam.heemskerk@planet.nl))*



### Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk  
T 071-3414210, M 06-51030279  
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## In en om de kerk

Aftellen: de datum van 2 juni, de laatste viering op zondag in de Bernarduskerk, komt steeds dichterbij. Voor vele vrijwilligers betrokken bij de liturgie betekent dit dat zij hun taak op die zondag voor het laatst uitvoeren. Dit gaat op van acoliet tot zanger. Aan al deze vrijwilligers is gevraagd of men bereid is binnen de parochie op het gebied van liturgie actief te blijven.

Als de klok van de Bernarduskerk op zondagmorgen niet meer luidt om ons op te roepen hoe gaat het dan verder met onze geloofsgemeenschap? Er is meer te doen in de parochiekern dan de zondagviering en dat hopen we in stand te houden. U kunt voor een viering altijd op vrijdagmorgen om half 10 naar de Herbergier komen, waar na afloop ook een kopje koffie of thee met elkaar gedronken wordt. Het parochie-secretariaat blijft zeker bestaan om u van informatie te voorzien via het mededelingenblad. Ook wordt het parochieblad nog steeds van hieruit

verspreid, er worden kaarten gestuurd bij een jubileum, verjaardag of bij ziekte en verdriet. U kunt uw vragen mailen via hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl of bellen naar 071-3414210. Even binnenlopen aan de Rijndijk 106 voor een praatje of een kopje thee of koffie blijft mogelijk op donderdagmiddag tussen half 2 en half 4 en natuurlijk op vrijdagmorgen om half 10, want ook de klusgroep blijft aan het werk.

Op zondag 2 juni om 10.00 uur is de laatste viering, dan wordt met woorden en gebaren de kerk aan de eredienst onttrokken. Hoe gaat het dan verder vraagt u zich misschien af? Op donderdag 6 juni zijn er Europese verkiezingen en is de kerk een van de stemlokalen. In de week daarna zullen de beelden en de kandelaars worden verwijderd door de vrijwilligers van de klusgroep en komt er een bedrijf om de altaren te verwijderen. Al het kerkelijke zilver en vaatwerk gaat in de opslag bij de Bonifaciuskerk. Sommige voor-



werpen zullen een andere bestemming krijgen. Nadat alles wat eruit moet weg is, blijft de Bernarduskerk voorlopig zoals zij is en wordt daardoor bruikbaar voor sociale en maatschappelijke activiteiten.

De gebouwen krijgen een nieuwe toekomst, laten we ook als geloofsgemeenschap Michael en Bernardus samen een nieuwe toekomst ingaan. U kent het vast wel uit de musical "De Sound of Music": "Als Onze lieve Heer een deur sluit, doet Hij weer een raam open."

*Commissie van beheer,  
Tineke Heemskerck-de Boer*

## Concert in de Pieterskerk in Leiden

Bij de ingebruikname van Het Anker werden een aantal koren samengevoegd. Dat verliep niet helemaal vlekkeloos, het Bernarduskoor bleef zelfstandig, maar een paar andere koren gingen samen in het Parochiekoor. De eerste dirigent van dit koor werd Hans van der Toorn. Bijzonder is dat juist in deze tijd, nu wij als parochie van veel dingen afscheid nemen, Hans van der Toorn ook afscheid neemt als dirigent met een concert in de Pieters-

kerk in Leiden. Dit concert vindt plaats op zaterdag 1 juni om 20.15 uur. Een concert, dat het einde van een tijdperk markeert. Christelijke Oratorium Vereniging (COV) Excelsior Leiderdorp en het Toonkunstkoor Leiden voeren gezamenlijk de *Messa da Requiem* van Verdi uit, begeleid door het RBO Sinfonia, met als solisten Fenna Ograjensek (sopraan), Maria Fiselier (alt), Marcel Reijans (tenor) en Frans Fiselier (bas). Deze uitvoering is het

afscheidconcert van pensionerend dirigent Hans van der Toorn, die ruim vier decennia de baton zwaaide in de Leidse muziekwereld.

Kaarten voor dit concert kosten € 35,-  
Kaarten kunnen worden besteld via de volgende link:

<https://tinyurl.com/COVE-Verdi>.

*Hans van Meegen  
en Jeanne van der Meer*

## Lief en Leed

7 maart 2024 is mevrouw Joke Rijlaarsdam-Broekhof overleden, in de leeftijd van 73 jaar. Haar afscheid was in het Uitvaartcentrum de Waard in Koudekerk aan den Rijn. Daarna is zij overgebracht naar het crematorium in Alphen aan den Rijn.

29 maart 2024 is mevrouw Sophia Vintges-Wesselman overleden. Zij is 94 jaar geworden. Zij gaf muzikale begeleiding bij de vieringen in verzorgingshuis Rhijndael in Koudekerk aan den Rijn. Zij is begraven op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Overzicht vieringen parochie heilige Thomas van

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 18 mei	Pinksteren	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 19 mei	1 <sup>e</sup> Pinksterdag	09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Za 25 mei	H. Drie-eenheid	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoór	
Zo 26 mei		09.30u Eucharistieviering Gregoriaanse zang	11.00u Eucharistieviering Gregoriaanse zang
Za 1 juni	Sacramentsdag	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 2 juni		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Vr 7 juni		19.00u 1 <sup>e</sup> vrijdag van de maand	
Za 8 juni	10 <sup>e</sup> zondag door het jaar Diaconaal weekend	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 9 juni		09.30u Eucharistieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Cantrix
Za 15 juni	11 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Viering van het H. Vormsel In Between	
Zo 16 juni		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Za 22 juni	12 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 23 juni		09.30u Eucharistieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Cantrix
Za 29 juni	13 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 30 juni		09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering Familieviering - Cantrix
Vr 5 juli		19.00u Eucharistieviering	
Za 6 juli	14 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Parochiekerndag Eucharistieviering Caeciliakoór/In Between	
Zo 7 juli		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 13 juli	15 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 14 juli		09.30u Eucharistieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Cantrix



stichting  
vrienden  
van de

**Bonifaciuskerk**  
ALPHEN AAN DEN RIJN

### Korenfestival en Open Huis

Op 25 mei 2024 wordt in Alphen aan den Rijn weer het jaarlijkse korenfestival gehouden. Diverse koren zullen hun opwachting maken in de St. Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan 7. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom om, in afwachting van het 1<sup>e</sup> optreden van een van de koren, te genieten van de prachtige Bonifaciuskerk.

1 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur is de Bonifaciuskerk weer een Open Huis. Op die dag zal er om 13.15 uur ook weer een orgelconcert zijn door onze huisorganist Alexander Schippers.

*Namens de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk, Peter Dobbe*

## zaterdag 18 mei t/m zondag 14 juli 2024

Datum	HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster
Za 18 mei			
Zo 19 mei		10.00u Eucharistieviering Bernarduskoor	Hand.2,1-11 Joh.15,26-27; 16,12-15
Za 25 mei			
Zo 26 mei	10.00u Woord- en communieviering St. Ceciliakoar		Deut.4,32-34.39-40 Mt. 28, 16-20
Za 1 juni			
Zo 2 juni		10.00u Sluitingsviering Bernarduskoor	Ex.24,3-8 Mc.14,12-16,22-26
Vr 7 juni			
Za 8 juni			
Zo 9 juni	10.00u Woord- en communieviering Cantors		Gen.3,9-15 Mc.3,20-35
Za 15 juni			
Zo 16 juni	10.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoar		Ez.17,22-24 Mc.4,26-34
Za 22 juni			
Zo 23 juni	10.00u Woord- en communieviering Cantu		Job,38,1.8-11 Mc.4,35-41
Za 29 juni			
Zo 30 juni	10.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoar		Wijsh.1,13-15; 2,,23-24 Mc.5,21-43
Vr 5 juli			
Za 6 juli			
Zo 7 juli	10.00u Parochiekerndag Eucharistieviering - St Cecilia/Cantu		Ez.2,2-5 Mc.6, 1-6
Za 13 juli			
Zo 14 juli	10.00u Woord- en communieviering		Amos 7,12-15 Mc. 6,7-13

### Bedevoarten naar Banneux

Het Banneux-Comité-Bisdrom-Rotterdam organiseert ook dit jaar verschillende bedevoarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

- Een tweedaagse bedevaart op 1 en 2 juni 2024. Kosten € 145,00.
- Een ééndaagse bedevaart op zaterdag 15 juni 2024. Kosten € 70,00.

Opgave en verdere informatie over het programma bij A.W. Opstal-Ammerlaan, tel. 015- 3693148, e-mail: paula\_opstal@hotmail.com of G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl. U kunt ook de website raadplegen [www.banneux-comite-bisdrom-rotterdam.nl](http://www.banneux-comite-bisdrom-rotterdam.nl)



## “Erfgoed van routes, netwerken en verbindingen”

Dit is het thema van de Open Monumentendag 2024 en daar zijn we als werkgroep mee bezig voor de Scheepjeskerk op 14 en 15 september. Route, verbinding: hoe gingen we in onze kindertijd bijvoorbeeld naar Leiden of naar Alphen aan den Rijn. Op de fiets of met de bus van de Citosa. Hoe gingen onze overgrootouders naar Leiden, als je een bril nodig had of naar het ziekenhuis moest? Lopen, misschien had iemand een tilbury of een koets en je kon met de trekschuit. Dat was een schip waarin je redelijk comfortabel kon zitten en er liep een paard over het Jaagpad, die de schuit voor-

trok. Zo nu en dan was het Jaagpad aan de andere kant van de Rijn en ging het paard naar schippersland om bij te tanken. De schuit werd met een lange stok naar de overkant geboomd, dan kwam er weer een paard voor en ging de reis door naar Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Utrecht. Zo kon je eigenlijk heel ons waterrijke land doorkruisen. Wilt u er meer van weten? Kom dan naar de Open Monumentendagen.

Het tweede thema waar we bij de Open Monumentendagen aandacht aan willen geven is emigratie. Vele dorpsgenoten zijn in de vorige eeuw

als emigranten vertrokken om ergens op de wereld een nieuw bestaan op te bouwen. Hun verhaal willen we graag laten zien en mogelijk vertellen tijdens de Open Monumentendagen. We zijn al veel mensen op het spoor maar mogelijk zijn we iemand vergeten. Dus is ooit je broer, je zus, je oom of tante geëmigreerd en je vindt het mooi dat er aandacht voor is in de tentoonstelling, bel dan even met Jan en Annie van Dijk 071 34 12629.

*De monumentencommissie*

## Ome Cor de Boer

Onze ome Cor de Boer was fan van de voetbalclub van Volendam. Heel regelmatig ging hij naar wedstrijden kijken. Hij laadde zijn busje vol met kinderen en iedereen die mee wilde richting Volendam. Zestig, zeventig jaar geleden was het wegennet nog niet wat het nu is.

Maar op zondag moest je wel eerst naar de kerk. De mis in Hazerswoude-Dorp was te laat om op tijd in Volendam te komen, dus kwam ome Cor naar de Groenendijk, naar de Scheepjeskerk. Er zijn nog altijd familieleden

die een seizoenskaart bij voetbalclub FC Volendam hebben.

Het viel niet mee om aan extra kaarten te komen maar voor zondag 7 april, bij de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, was het toch gelukt!

In de lijn van ome Cor begon een gedeelte van de familie met het bijwonen van de Woord- en Communieviering in de Scheepjes-/Bernarduskerk. Voordat iedereen in de bus stapte, werd er nog een foto in de kerk gemaakt, waarna ruim vijftig familieleden met de bus naar FC Volendam reden en



zagen, dat Volendam met 3 tegen 2 van RKC Waalwijk heeft gewonnen! Het werd een bijzondere dag.

*Tineke Heemskerk-de Boer*

## In Charitate, Pace et Unitate

*Het Bernarduskoor opgericht in 1834/Bernarduskoor 190 jaar en dan....*

Muziek is gevoel! Muziek brengt mensen samen! Samen zingen is een onbeschrijflijke ervaring. Samen in een kerkkoor zingen, is ook omzien naar elkaar, elkaar inspireren. Soms ook je openstellen voor nieuwe stromingen in de kerkmuziek, andere klanken leren waarderen.

Dat is een 190 jarenlange ervaring met zingen bij het Bernarduskoor.

Vanaf oktober heeft het Bernarduskoor met veel plezier dit 190 jarig jubileum herdacht met het zingen van prachtige kerkmuziek. Dit onder leiding van vier verschillende dirigenten uit de directe geschiedenis van het koor. En met medewerking van oud-leden.

Wat een belevenis. En wat is er met overgave en inzet gezongen. Het plezier spatte ervan af. Het is echter zo, dat plezier alleen niet voldoende is om een koor overeind te houden.

De laatste jaren zijn er leden gestopt vanwege leeftijd of omdat zij zijn overleden.

Dat heeft geresulteerd in een koor van 16 mensen, waarvan de meesten ouder zijn dan zeventig.

Het moment dat de Bernarduskerk wordt onttrokken aan de eredienst, zal voor het Bernarduskoor het moment zijn om ook te stoppen met koorzang in deze vorm.

Tijdens de Pinksterviering, 19 mei, zal het koor voor het laatst een Eucharistieviering muzikaal ondersteunen met een vierstemmige mis en mooie liederen. Na afloop van die viering, zal er koffie geschonken worden en daarna is er een speciaal moment om met de kerkgangers afscheid te nemen van dit prachtige, unieke, 190 jaar jonge Bernarduskoor.

Hoe dat gaat verlopen zul je vanzelf zien. Wees erbij en steun ons in dit bijzondere gebeuren. Tijdens de slotviering op 2 juni, zal het koor ook zingen, samen met de cantorgroep.

Afgelopen 16 april is de laatste jaarvergadering van het koor geweest.

Daarin sprak ik tijdens de inleiding de volgende woorden:

*“Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik draag een gevoel van weemoed met me mee.*

*Natuurlijk hebben we dit moment zien aankomen, al een tijd geleden, maar toch, nu we het afscheid in de ogen kijken is het toch wel heftig.”*

In de zakelijke wereld wordt vaak een doorstart gemaakt nadat een bedrijf failliet is gegaan.

Daartoe heeft een aantal leden van het koor ook besloten.

Met acht dames gaan we door met zingen o.l.v. de huidige dirigent Elmar Reinhold en onder een andere naam. Er is een groot aanbod tweestemmige en driestemmige koormuziek. Ook kerkmuziek. Belangrijk daarbij blijft dat we een goede balans vinden in plezier en kwaliteit. Steeds bezig blijven onszelf te verbeteren en mooie muziek te blijven maken. We houden jullie op de hoogte!

*Anne-Marie de Groot-Wesseling,  
voorzitter*



## De Cantorgroep is gestopt?

De Cantorgroep is gestopt. Ja. Dat is heel erg jammer. Want we hebben met veel plezier en overgave onze medewerking verleend aan de liturgische vieringen in de Bernarduskerk. En die kerk wordt binnenkort aan de eredienst onttrokken. Zingen verbindt mensen met elkaar. En zeker als je dat met overtuiging doet. Wie en wat is de Cantorgroep? Even wat terug in de tijd. In 1977 is Het Anker in gebruik genomen als kerkgelegenheid voor de gefuseerde parochies H. Michael en H. Bernardus. Voor die gelegenheid is het Parochiekoor opgericht. Ruim 40 jaar later wordt Het Anker gesloten. Het Parochiekoor gaat verder. In de Bernarduskerk afwisselend, om de week, met het Bernarduskoor. Corona slaat toe. Twee jaar later zijn er te weinig koorleden over om weer verder te gaan. Het Parochiekoor wordt opgehe-

ven. Maar enkele leden wilden graag blijven zingen en hun bijdrage leveren aan de vieringen. De Cantorgroep wordt opgericht. En zo kunnen we doorgaan met onze passie: een muzikale bijdrage leveren aan de vieringen, zodat elke viering een feestelijke viering wordt en de aanwezigen zich betrokken voelen. Dat doet ons heel erg goed. Tot aan de dag van vandaag. Zondag 21 april 2024 is daar een eind aan gekomen. We zongen liederen die we graag zingen en die mooie teksten hebben met een boodschap. We gaan dat missen.

Maar, we hebben mooie herinneringen opgedaan. En al dat moois is tot stand gekomen dankzij de medewerking van anderen. Koster, lektoren, allen die meewerkten aan de vieringen. Ook de vrijwilligers die er telkens weer voor

gezorgd hebben dat de kerk beschikbaar was. Dat maakte het behaaglijk om met plezier te mogen en te kunnen zingen. Heel veel dank daarvoor. En vooral ook dank aan de mensen die telkens weer in de kerk kwamen en met ons meegezongen hebben. Geweldig!

En nu verder? We weten het nog niet. De jaren gaan tellen. Maar onze ambitie blijft. Want zingen is gezond, gezellig en doet wat met je. Wie weet ontstaat er zo weer iets moois.

Want: "Er zijn van die mensen die schitteren in het duister, ze schenken als sterren hun boodschap vol luster". Dat is de eerste regel van één van onze mooiste liederen. Wie weet wat er nog komt.

*Hans van Meegen  
en Jeanne van der Meer*



### Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp  
T 06-24764418 (altijd bereikbaar)  
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl  
Secretariaat geopend: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43  
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## Vanuit de kern

We hebben de Weilandviering alweer achter de rug, maar op het moment van schrijven zijn wij nog met de voorbereidingen bezig, zoals stoelen en banken regelen. Gelukkig zijn er altijd weer vrijwilligers bereid om hun bijdrage te leveren. Een leuke locatie op de boerderij van de familie Alkemade aan het Westeinde in Hazerswoude-Dorp. Recent hebben we problemen gehad met de watertoevoer onder de Dorps-

straat door naar de kelders voor het kerkgebouw. Het is namelijk zo dat het kerkgebouw bij de fundering nat gehouden moet worden via een buizensysteem dat met water vanuit die kelders stroomt. De grote pomp in de sloot is namelijk vast gelopen. Voor de reparatie was een vakman nodig. Wekelijks wordt de waterafvoer gecontroleerd. De vijver in de pastorietuin is een onderdeel van het hele systeem.

Dit zijn ook dingen die bij de commissie van beheer terecht komen. De parochietuin begint ook weer volop kleur te vertonen, deze tuin is overdag vrij te bezoeken. Voor iedereen nog een fijne zomer!

*Vanuit de Commissie van Beheer,  
Jan Koeckhoven*



## Op weg naar Pasen 2024

Voor een zeer goed gevulde kerk heeft middenkoor Cantu op 27 maart 'Op weg naar Pasen' gepresenteerd. Dit was een concert met daarin verwerkt het paasverhaal, aangevuld met een schaduwverhaal. We hebben bij dit concert veel hulp gehad waarvoor we heel dankbaar zijn. Op basis van de vele positieve reacties die we gehad hebben, durf ik voorzichtig te melden dat er wellicht een nieuwe traditie geboren is. Het is tenslotte elk jaar Pasen...

*John Spruijt*

## Goede week met Palmzonden

Op woensdag 20 maart hadden zo'n 35 kinderen zich verzameld in het parochiecentrum om Palmzondenstokken te versieren. Na de gezamenlijke lunch, is het verhaal van Ad en Ventura voorgelezen, zij gingen ook Palmzondenstokken maken en weggeven. Wat? Weggeven? Maar ik dacht dat je ze zelf mocht houden? Ze zijn juist zo mooi: juist daarom. Palmzondenstokken zorgen voor een klein wonder om iemand anders blij te maken en te laten weten dat je nog meetelt. Op Palmzondag 24 maart waren veel kinderen naar de viering gekomen, om met hun Palmzondenstokken in optocht

door de kerk te lopen en deze te laten zegenen, maar vooral ook zichzelf, met wijwater. Pastor Lam vertelde ons het verhaal over topper zijn, duimpje omhoog en als je het niks vindt, ben je al gauw een flop, duimpje omlaag. Zo ging het ook met Jezus. Vele mensen vonden Hem een topper toen hij in Jeruzalem aankwam. Enkele dagen later vonden ze Hem een flop (Goede Vrijdag). Dat doen we nog steeds op school en op het werk. Met het weggeven van de Palmzondenstokken, laten we zien dat we de ander



top vinden. Wat anderen van ons ook denken of vinden, God vindt ons altijd een TOPPER!!!

*De werkgroep gezinsvieringen*

## Dienst van de Stuurgroep Diaconie



Mei: Conny van Dijk

Juni: Anneke Koeckhoven

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten.

Dat kan elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via het secretariaat tel.: 0172-587171 of tel.: 06-24764418, dit het is mobiele nummer van onze parochiekern.

## Lief en Leed

### Overleden

3 april 2024 is Cornelia Maria (Corrie) van Tol-Loomans overleden. Zij werd 84 jaar. Na de uitvaartplechtigheid op 9 april is zij op de Algemene Begraafplaats in Hazerswoude-Dorp begraven.

17 april 2024 is Abraham Theodorus Maria (Bram) Gordijn overleden. Hij werd 84 jaar. Hij was bewoner van de Driehof. Hij is in besloten kring begraven op het parochiekerkhof.

*Dat zij mogen rusten in vrede*



### Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

#### St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
T 0172-472410; sintbonifacius@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

#### De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;  
deheiligegeest@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: di t/m vr 09.30-12.00 uur

#### Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

#### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

#### Collectes voor de parochie en voor goede doelen

Zie de colofon op de laatste pagina.

## Vanuit de Commissie van Beheer van de parochiekern St. Bonifacius

### • Vacatures Commissie van Beheer ingevuld.

Terwijl er altijd dringend behoefte is aan mensen die als vrijwilliger iets extra's voor de parochie willen doen, hebben we nu twee nieuwe leden van de Commissie van Beheer kunnen verwelkomen. Het zijn mevrouw Joke Avontuur en mevrouw Joke Hoppenbrouwer. Mevrouw Avontuur heeft zich helemaal ingewerkt in het beheer van de begraafplaatsen van de parochie, terwijl mevrouw Hoppenbrouwer, naast haar budgethou-

derschap voor de Commissie van Beheer H.H. Michael en Bernardus nu ook werkzaam is als budgethouder van de Commissie van Beheer van de parochiekern Bonifacius.

Belangrijke e-mailadressen:  
grafbeheer@heilighethomas.nl (mevrouw Avontuur).

BudgethouderBonifacius@heilighethomas.nl (mevrouw Hoppenbrouwer).

• **Toegang van het Bonifaciuskerkhof.** Het Bonifaciuskerkhof is m.i.v. de zomertijd weer toegankelijk van 's mor-

gens 9.00 uur tot 's avonds 20.00 uur en m.i.v. de wintertijd van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Verder zijn aan de Commissie van Beheer problemen met rollators bij het hek van het kerkhof gemeld. Het ziet er naar uit dat hieraan voorlopig niet veel te doen is.

### • Geluid in de kerk.

Aan de Commissie van Beheer zijn ook problemen met het geluid achter in de Bonifaciuskerk gemeld. Nu is er in de loop der tijd al veel aandacht aan het geluid besteed. Er lij-

ken op korte termijn geen echte verbeteringen mogelijk. Het advies is dan ook (bij gehoorproblemen) om vooral voor in de kerk te gaan zitten bij de vieringen. Goed nieuws is dat de ringleiding weer goed werkt.

- **Zichtbaarheid dirigent(e).**

De dirigent(e) van de koren in de Bonifaciuskerk is in het vervolg veel beter zichtbaar vanuit de kerk. Er is namelijk een nieuw platform in

gebruik genomen.

- **Energieverbruik.**

Een van de grote kostenposten op de exploitatie en een van de veroorzakers van de tekorten van de parochie is het verbruik van energie, zowel van gas als van elektriciteit. Dit speelt vooral bij de grote monumentale kerkgebouwen. De parochie zal er erg op moeten gaan letten nog zuiniger te zijn met energie. Hoe dat

moet worden aangepakt is onderwerp van gesprek. We houden u op de hoogte.

- **Afsluiting van het werkjaar in de parochiekern.**

De jaarlijkse 'dank-je-welavond' voor parochianen van onze parochiekern is verplaatst van 22 juni naar 6 juli.

*Namens de Commissie van Beheer,  
John Souverijn*

## Palmzondag in de parochiekern De Heilige Geest

Net als voorgaande jaren was het voorafgaand aan de Palmzondagviering een heerlijke drukke bedoening in een van de zalen van de Bron. Vijftien kinderen hadden zich opgegeven om een palmpaasstok te versieren met de symbolen die verwijzen naar de gebeurtenissen in de week die zou volgen: een broodhaantje, chocoladeitjes, lekkers en gekleurde slingers en natuurlijk een palmtak. Fijn dat er ouders en jongeren waren om de kinderen te helpen.

Aan het begin van de viering gingen de kinderen na de palmwijding, bij de gedachtenis van de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem, in een lange stoet door de kerk. Een vreugdevol begin van een week waarin we lijden en sterven van Christus zouden gedenken. Voor de kinderen een blijde dag aan het begin van deze Goede Week, waarin

ze aandacht voor ouderen of zieken mochten hebben naar wie ze de palmpaasstok na afloop van de viering zouden wegbrengen. Na de viering van de palmwijding, afgesloten met het evangelie van de intocht en het gezongen 'De kinderen van Jeruzalem', gingen de kinderen naar de kinderwoorddienst om in begrijpelijke taal het verhaal van Palmzondag en de Goede Week te horen. De Eucharistieviering van Palmzondag werd voor de volwassenen vervolgd met aan het begin het Lijdensverhaal en daarna de viering van de Eucharistie, omlijst met mooie zang van de Broncantorij o.l.v. Oksana Kryuchkova en organist Nigel Hutson. Alle kerkgangers namen na afloop een of meer palmtakken mee naar huis. De Goede Week was begonnen.



*Erna Teule*

## Lief en Leed

### Dopelingen

10 maart 2024 is Apollo Rocha Sousa in de Bonifaciuskerk gedoopt.

*Wij wensen de ouders, grootouders en overige familieleden alle geluk toe met de kleine Apollo.*

### Overleden

1 maart 2024 is Ed Vergeer overleden. Hij werd op 23 augustus 1936 geboren. Zijn uitvaart was op 8 maart 2024 in de Bonifaciuskerk. Daarna is hij bijgezet in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats.

9 maart 2024 is Mimi de Bakker-Schoenaker overleden. Zij werd geboren op 12 februari 1930. Haar afscheid vond plaats in het Amadeushuis op 13 maart 2024. Daarna is zij op 16 maart gecremeerd.

15 maart 2024 is Corry van der Kraan-Disseldorp overleden. Zij werd geboren op 13 februari 1934. Haar afscheidsviering was op 25 maart in de familie-kamer van de Oosterbegraafplaats en daarna is zij begraven.

24 maart 2024 overleed Ansje Wiebes-Besems. Zij werd geboren op 1 juni 1941. Haar uitvaart vond plaats in De Bron. Daarna is zij begraven op parochiekerkhof in Uitgeest.

28 maart 2024 overleed Ida Breukel-van der Burg. Zij werd geboren op 19 september 1927. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk op 3 april. Daarna is zij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

11 april 2024 is Herman van Bommel, geboren 25 november 1946, overleden. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk op 18 april. Daarna is hij gecremeerd.

21 april 2024 is An van der Drift, geboren 23 augustus 1935, overleden. Haar afscheidsviering was op 29 april in de aula van begraafplaats Rijnhof in Leiden. Daarna is zij daar begraven.

22 april 2024 overleed Fred Maurer, geboren 4 december 1941. Zijn uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk op 29 april. Daarna is hij gecremeerd.

*Dat zij mogen rusten in vrede*



## Eerste heilige communie 2024

Het was een mooie stralende zondag toen het dan eindelijk zo ver was: 21 april. Na weken van voorbereiden waren de communicanten er helemaal klaar voor. De tweede stap in de kennismaking met de Drie-ene God. Steeds meer gaan ze zelf op weg met Hem in hun leven. Wij willen hen en hun families van harte feliciteren met dit bijzondere moment. Natuurlijk hopen we jullie snel weer te zien!

De communicanten: Vanessa, Kritian, Oliwa, Matalie, Teije, Stella, Leon, Rik, Gabriella, Malou, Lena, Alicia en Filip. Kay den Boer kon er op 21 april niet bij zijn; Kay heeft op zondag 5 mei zijn Eerste Communie gedaan.

*Namens de werkgroep EHC, pastoraal werker Lâm*



## Terugblik gezinsviering Pasen

Op 31 maart om 11.00 uur was de gezinsviering Pasen. Pastor Lam vertelde waarom Pasen nog meer bijzonder is dan Kerst. De kinderen hielpen de pastor om het uit te leggen aan de mensen in de kerk. Het was een bijzondere, interactieve viering. Na de viering werden er paaseieren gezocht

in de kerktuin. Het was fijn om te zien dat er zoveel mensen waren tijdens de Paasviering. Wij hopen jullie ook tijdens de volgende gezinsviering op 23 juni om 9.30 uur weer te zien.

Alle andere kinderen en hun ouders, opa's en oma's of andere familieleden

zijn natuurlijk ook weer van harte welkom bij deze RK Gezinsviering. Tot ziens op 30 juni om 9.30 uur, in de RK Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan in Alphen aan den Rijn.

*Werkgroep familieviering*

### Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

#### Pastoraal team

*Pastoor Ruud Visser*

[r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl), tel. 06 20618148

*Pastoraal werker Lâm T. Nguyen*

[lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl), tel. 06 22087370

*Pastoraal werkster Saskia van Winden*

[pastor.van.winden@heiligethomas.nl](mailto:pastor.van.winden@heiligethomas.nl), tel. 06 44852088

*Secretaris pastoraal team*

[pastoraalteam@heiligethomas.nl](mailto:pastoraalteam@heiligethomas.nl)

#### Parochiebestuur

##### Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

E-mail: [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

##### Betalingen

Collectes voor de parochie: NL76 INGB 0004 4009 97

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. Collecte

Collectes voor goede doelen: NL36 INGB 0006 1923 37

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. de naam van het

goede doel.

Doneren voor collectes is ook mogelijk via de GIVT-app.

#### Centraal Secretariaat parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 475975.

e-mail: [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.

#### Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

#### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

##### Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

[pci@heiligethomas.nl](mailto:pci@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

##### Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

#### Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 11 juli 2024.

Kopij uiterlijk 21 juni 2024 aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: [redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

#### Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

#### Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: PrefixMedia.nl