



## Geluid van de stilte (Sound of silence)

Tegen het einde van de viering, waarin de Bernarduskerk officieel aan de eredienst werd onttrokken, werd het lied 'The sound of silence' gespeeld. Hoe passend was dit lied, want hoewel er muziek klonk, werd de 'stilte' ervaren van het moment van afscheid nemen van het kerkgebouw als een plek van kerkelijk samenkomen. Als de muren zouden kunnen spreken, zouden ze vertellen over al die mooie momenten waarin het geloof de kerkgangers nabij was. Van vreugde (zoals bij een doop) tot verdriet (als een uitvaart). Voortaan zal de stilte hiervan nog getuigen. Het geluid van de stilte kan het hart raken in die zin.

Deze stilte zal voor velen van ons mensen herkenbaar zijn toen zij hun dierbare(n) moesten loslaten. Wat kan de liefde dan pijn doen en de stilte oorverdovend zijn. Na verloop van tijd zal het geluid van de stilte echter ook gelukkig veranderen. De stilte wordt acceptabel en te dragen, want in de stilte zal nog regelmatig de fluistering te horen zijn van hen die we missen. Al dan niet samengaand met een herinnering aan hem of haar.



De (vakantie)tijd die voor ons ligt, wordt vaak gekoppeld met de stilte. We horen dan uitspraken als: 'rustiger aandoen', 'de stilte opzoeken na een hectisch jaar of periode', 'even bijkomen' of 'lekker niets doen of moeten' enzovoorts. Hoe

heerlijk is dan de stilte die ervaren wordt. Het doet een mens goed om in het dagelijks leven van tijd tot tijd even stil te zijn. Even afstand te nemen van alle hectiek van de dingen die we moeten doen en de kakafonie van alles wat onze aandacht vraagt. Sommigen hebben dan even tijd nodig om hieraan te wennen. Dan kan deze stilte ook heerlijk zijn. Nog mooier zou het zijn als we in deze stilte de fluistering van Gods stem mogen horen als gelovigen. Dan kunnen we ons herijken op de mens die we zijn. Hoe we omgaan met elkaar en met de wereld. Als we dan eerlijk en oprecht luisteren naar ons lichaam en ons hart dan vertellen welke

richting we op moeten. De grote vraag is: kunnen en/of willen we daaraan gehoor geven. Het zou weldadig kunnen zijn als we die weg mogen vinden. Ik en namens mij ook mijn collega's wensen u en jullie een goede en mooie vakantieperiode toe. Dat de stilte tot u mag spreken.

*Pastoraal werker Lâm*

## Bij de sluiting van de Bernarduskerk

'Het was een mooie en troostrijke laatste viering'. Die reactie kreeg ik na afloop van de sluitingsviering van de Bernarduskerk veelal te horen. Ik geef deze lofuiting graag door aan de parochianen die aan deze laatste viering in de Bernarduskerk hebben meegewerkt: voor en achter de schermen. Aan de voorbereidingsgroep, aan het koor en de muzikanten, aan de parochianen die meeliepen in de afsluitende processie, aan de stille werkers op de achtergrond.

In de liturgieviering was er aandacht voor de pijn en het verdriet om het verlies van dit kerkgebouw, en tegelijk klonk er ook perspectief. "Het Woord is Vlees geworden en het heeft onder ons gewoond". Met de sluiting van de Bernarduskerk heeft God niets van dit Woord teruggenomen. Zijn belofte blijft: Gods Woord woont onder ons; slechts dit kerkgebouw is geen kerk meer, maar is een seculiere instelling geworden.

Gods Woord zal op een andere wijze dan voorheen tussen de mensen klinken. Daar zal een nieuwe generatie getuige van zijn. Wij kunnen slechts dromen van nieuwe

vormen van Kerk-zijn in een nieuwe tijd. Het sluiten van de Bernarduskerk kan dit alleen maar bevorderen, want veel energie die de afgelopen twintig jaar gestopt werd in het behoud van de kerk had achteraf gezien beter besteed kunnen worden. Dan waren we waarschijnlijk nu al bezig met de opbouw. Maar het heeft wellicht zo moeten gaan; het waren de groeistuipen naar een nieuwe tijd van Kerk-zijn.

Ongetwijfeld zullen er in de nabije tijd nog meer kerkgebouwen gesloten worden. Zelfs bij mensen die geen geregelde kerkgangers zijn en die nauwelijks weten hoe het daarbinnen is, hoor je die verwachting uitspreken. Wat zij niet weten is, dat "het Woord is Vlees geworden en onder ons heeft gewoond". Daarmee zal Kerk-zijn doorgaan, in een nieuwe tijd, in nieuwe vormen. Moge de sluiting van de Bernarduskerk ertoe bijdragen dat kerken leren hoe wij onze menselijke energie moeten verdelen om te groeien naar een nieuw Kerk-zijn.

*Ruud Visser, pastoor*

## Vanuit het parochiebestuur

Zoals gebruikelijk treft u hierbij de belangrijkste besluiten en gespreksonderwerpen aan van de afgelopen parochiebestuursvergaderingen. Het parochiebestuur vergaderde op 16 mei en 5 juni jl.

- **Nieuwe penningmeester parochiebestuur:** Op voordracht van het parochiebestuur heeft de bisschop Ton Brasker benoemd tot penningmeester in het parochiebestuur voor een termijn van drie jaar (leeftijdsgrens). Het parochiebestuur heeft bij het bisdom vervolgens gevraagd om Hans Lapidaire een verlenging als bestuurslid te geven tot 1 januari as. om Ton Brasker in te werken.
- **Vaststelling jaarrekening 2023:** Het parochiebestuur stelt de jaarrekening 2023 vast met een exploitatie tekort van € 203.000. Inmiddels heeft het bisdom de jaarrekening 2023

gepubliceerd op de ANBI-pagina van onze parochie (<https://anbi.rkc.nl/publicaties/ROT26873>).

- **Vernieuwing website parochie:** Onze parochiewebsite is aan vernieuwing toe. Op voorstel van een interne werkgroep is een Plan van Eisen door het parochiebestuur goedgekeurd. Vervolgens heeft de werkgroep een aantal bedrijven aangezocht en offertes opgevraagd. De werkgroep heeft e.e.a. toegelicht in de bestuursvergadering van 5 juni. Het parochiebestuur heeft op basis van deze offertes een bisschoppelijke machtiging aangevraagd om de werkzaamheden aan een van deze partijen te gunnen. Deze BM is inmiddels ook verkregen.
- **Vertrouwenpersonen:** Zoals aangekondigd in het vorige parochieblad hebben de twee kandidaat-vertrouwenpersonen zich voorgesteld in

het parochiebestuur en een presentatie gegeven m.b.t. hun toekomstige werkzaamheden. Het parochiebestuur is voornemens deze twee kandidaten per 1 september as. officieel te benoemen in hun functie. Ze zullen zich voorstellen in het parochieblad van 29 augustus as.

- **Huren Rijnzaal bij scheepjeskerk:** Het parochiebestuur is op voorstel van de denktank akkoord gegaan met het huren van de Rijnzaal bij de scheepjeskerk (na levering kerk aan de Stichting Scheepjeskerk) voor een termijn van 1 jaar, met een tussentijdse evaluatie in december as. De Rijnzaal kan dan gebruikt worden voor parochieactiviteiten in de parochiekern HH. Michael & Bernardus.

*Marien Verhulst, vicevoorzitter parochiebestuur H. Thomas*



## Liturgie de komende tijd

De zomer is van start gegaan en het lijkt erop dat het mooie weer er ook aan gaat komen. Kortom de vakantietijd komt eraan. Een wat rustiger tijd, tijd voor elkaar en jezelf.

Met ingang van 14 juli zullen de vrijwilligers van de Broncantorij en de cantores weer wekelijks de zang tijdens de vieringen op zondag in de Bron ondersteunen. Op 21 juli en 18 augustus zal er geen ondersteuning zijn. Vanaf 1 september zorgt de Broncantorij weer voor begeleiding van de vieringen.

Op 31 juli om 19.00 uur zal er in de Engelbewaarderskerk een zomerzangavond zijn met volkszang.

Op 15 augustus om 10.30 uur is er in de Bonifaciuskerk een eucharistieviering ter gelegenheid van het feest van Maria Ten Hemelopneming. Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel wordt opgenomen.

Met ingang van de maand september zullen de vieringen weer in de benedenzaal van de Bron plaatsvinden.

In het weekend van 7 en 8 september wordt er aandacht besteed aan de Nationale ziekendag. In de Engelbewaarderskerk zal er om 10.00 uur een eucharistieviering zijn met ziekenzalving. Wilt u de ziekenzalving ontvangen dan kunt u zich opgeven bij het pastorale team. In alle kernen zullen ook weer witte rozen ter beschikking worden gesteld. Die kunt u meenemen voor een zieke bij u uit de buurt.

In de week van 14 tot en met 22 september is er weer de jaarlijkse Vredesweek. Op 22 september zal er om 10.00 in de Bron een oecumenische viering gehouden worden.

Zondag 29 september wordt begonnen met de parochiële activiteiten voor het nieuwe parochiejaar tijdens de **Startzondag**. Deze viering is in de Bonifaciuskerk.

Op zaterdag zal in deze kerk geen viering zijn. Dat is op zondag ook het geval in de Engelbewaarderskerk en in de Bron. U bent dus van harte uitgenodigd om als parochie de viering en na afloop het samenzijn mee te maken.

Voor een gedetailleerd vieringenoverzicht verwijzen we u naar de middenpagina van het parochieblad.

*Ruud Miedema*

## We heten voortaan 'Caritas en komen samen in actie'

Vanuit het Bisdom Rotterdam is in afstemming met de andere Bisdommen nagedacht over versterking van de Caritas. Vastgesteld is ook dat de naam PCI en ook de uitgeschreven vorm: Parochiele Caritas Instelling door veel mensen niet begrepen wordt laat staan bekend is. Caritas is een internationaal begrip. Caritas komt uit het Latijn en betekent dierbaar. Caritas

wordt ook wel liefdadigheid genoemd en staat voor het plegen van een daad van liefde en barmhartigheid. Niet alleen gaan we voortaan deze nieuwe naam gebruiken, we gaan in 2024 ook voor het eerst meedoen aan een Caritasactiemaand die in de periode van eind oktober tot eind november (Christus Koningzondag) zal plaatsvinden.

Wilt u meer weten of wilt u iemand aanmelden voor kortdurende financiële hulp ga naar <https://www.heiligethomas.nl/pci/aanmeldformulier>

*Cathrin van der Werf, voorzitter Caritas Heilige Thomas*

## Vormsel 2024

Op zaterdag 15 juni was het dan eindelijk zo ver. Mgr. Van de Hende kwam het vormsel toedienen. Na weken met elkaar opgetrokken te hebben, de Vuurdoop en de blauwe zusters bezocht te hebben waren ze er klaar voor. Een tiental jaar geleden door hun ouders naar de kerk gebracht om gedoopt te worden en nu zelf op eigen benen met hun ouders naar voren gekomen. Met vertrouwen en ieder op zijn en haar eigen manier ronden de vormelingen de kennismaking met de Drie-ene God af. Nu gaan de vormelingen hun eigen weg op met God. Gesterkt door de heilige Geest zullen zij hopelijk hun gelovige weg mogen

verdiepen. We mogen als geloofsgemeenschap blij zijn dat deze jongeren die weg opgaan. We wensen hen dan ook een gezegende toekomst toe! Moge de Heer voltooien wat Hij in hen begonnen is. Er was dit jaar ook een volwassene, die gevormd werd.

De felicitaties aan: Roos de Breuker, Lucas van der Wal, Jasper van Schie, Tessa Droogh, Aleksandra Zielinska, Rik Vrijenhoek, Kasper Hogenboom, Jochem Wiering, Julia Ponsioen, Carlijn Ederveen, Vienna Boer en Ritchie Davelaar.



## Collecte Stichting MIVA

In het weekend van 24 en 25 augustus is weer de jaarlijkse collecte voor de Stichting MIVA.

Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor levensreddende geboortezorg in afgelegen Zambia. Met regelmaat moeten vrouwen hun baby hier langs de kant van de weg ter wereld brengen. Met alle gevolgen van dien. Een ambulance kan onnodige sterfte voorkomen.

Verloskundige Zelly voelt zich machteloos. Haar kraamkliniek heeft namelijk geen vervoer. Zonder ambulance kan zij in noodsituaties niets doen. Vrouwen kunnen, als ze veel geluk hebben, achterop een ossenkar naar het grote ziekenhuis worden gebracht. Maar meestal zijn ze aan hun lot overgelaten. Het verschil tussen nieuw leven en de dood ligt hier heel dicht bij elkaar. Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA daarom geld in voor een

ambulance bij de kliniek van Zelly. Zodat geen (nieuwe) levens meer verloren hoeven te gaan.

**Voorkom onnodige baby- en moedersterfte**

Helpt u verloskundige Zelly aan een ambulance? Daarmee voorkomt u onnodige baby- en moedersterfte. Tijdens de vieringen in het weekend van 24 en 25 augustus zal een tweede collecte gehouden worden, waarvoor de opbrengst voor Stichting MIVA is. Bent u tijdens dit weekend niet in de gelegenheid een van de vieringen te bezoeken, dan kunt u een gift ook overmaken op NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. MIVA.

Alvast hartelijk dank voor wat u geeft.

*Namens werkgroep diaconie en MOV, Alexandra Rijdsdijk*

## In aanloop naar de Actie KerkBalans (AKB) van 2025

Zoals eerder beloofd wordt nu een financieel overzicht van de kosten en de inkomsten van de parochie gepresenteerd. De financiële commissie heeft de gegevens verzameld en het is de bedoeling dat de resultaten u ervan overtuigen dat uw bijdrage aan de kerk via de AKB dringend nodig is. De resultaten worden in een cirkelvorm gepresenteerd. Door de jaren heen is de verdeling van de inkomsten en de kosten over de verschillende posten niet veel verschillend met de resultaten van nu. Natuurlijk zijn er van jaar tot jaar wel verschillen te zien, maar in ronde cijfers is het beeld al een aantal jaren hetzelfde. Er is sprake van een voortdurend tekort in de ingaven om de uitgaven te dekken. Aan de plaatjes is te zien dat een heel groot deel van het tekort kan worden opgevangen door het gebruik van energie tot een minimum te beperken. Daarom aan de ene kant: Jassen aan in de kerk en in de pastorie, en aan de andere kant een extra financiële bijdrage aan de kerk.

*Namens de AKB John Souverijn*





## Sacrament van de ziekenzalving

8 september 10.00u Engelbewaarderskerk

Op de tweede zondag van de maand september is het Nationale Ziekendag. De parochianen die op die dag naar de kerk geweest zijn kunnen na de viering een roos meenemen als een groet vanuit de parochie aan een zieke in hun straat, in hun omgeving. Dit jaar zal de Nationale Ziekendag zijn op zondag 8 september. De groet met een roos aan zieken op de Nationale Ziekendag is langzamerhand een traditie aan het worden.

Ook is het een vast gebruik geworden om op de Nationale Ziekendag in een van de kerken van onze parochie gezamenlijk het Sacrament van de ziekenzalving te vieren. Dit jaar zal dat zijn in de HH. Engelbewaarderskerk

in Hazerswoude-Dorp. Tijdens de eucharistieviering van 10.00 uur zal daar het Sacrament van de ziekenzalving worden toegediend. Deze viering op 8 september is bestemd voor al onze parochianen, ook voor hen die niet in Hazerswoude-Dorp wonen.

Gelukkig duurt het nog even, eer het 8 september is. Dan hebt u nog tijd om erover na te denken en eventueel met uw kinderen te bespreken. Misschien gaan ze op die dag wel met u mee naar de kerk.

Meedoen met deze viering en het Sacrament van de ziekenzalving ont-



vangen betekenen geenszins dat de levenslijn dan wordt afgesloten. Nee, het sacrament wil juist levenskracht geven aan degenen die door ziekte of ouderdom in een levensfase zijn gekomen. En zo kan dit sacrament ook helend werken.

In het volgende nummer van het parochieblad zal er op deze viering worden teruggekomen. U kunt erover met uzelf of anderen in gesprek gaan; en ook het zich opgeven voor deelname aan het Sacrament van de ziekenzalving kunt u al doen bij het secretariaat van de parochie of van de eigen parochiekern.

*Ruud Visser, pastoor*

## Klimaatproblematiek

Een eerste brainstorm over: "wat doen wij als parochie met de klimaatproblematiek?"

Het begon met de film "The Letter". Een confronterende film die tot stand is gekomen naar aanleiding van de encycliek "Laudato si" (geschreven door Paus Franciscus). De betekenis van Laudato si is: "geprezen zijt Gij mijn Heer", waarbij de aarde van onze Schepper God is en de aarde een gemeenschaps-huis voor dier en iedere broeder en zuster van ons.



De film was confronterend omdat de klimaatproblemen en de gevolgen voor de allerarmsten en kwetsbaren, dieren en natuur op film te zien waren en de getroffen mensen uit alle werelddelen zelf aan het woord kwamen. Natuurlijk weet iedereen dat het slecht gesteld is met het klimaat maar als je dan beelden hiervan ziet dan raakt dit diep van binnen.

In de nabespreking van de film werd duidelijk dat ook wij als kerk tot actie moeten komen. Een druppel op een gloeiende plaat? Nee, wij worden allen opgeroepen tot een ecologi-

sche bekering. En elke kleine actie zet een verandering in gang. Eind mei is er een denktankgroepje concreet aan de slag gegaan met het uitdenken van: hoe kunnen wij als parochie onze bijdragen geven aan een goed klimaat? Hoe wordt onze voetstap op de aarde minder zichtbaar voor ons nageslacht? Hier kan je in alle taakvelden (liturgie, diaconie en catechese) met allerlei acties aandacht aan geven. Dit gaan wij ook doen! Wordt vervolgd!

*Pastoraal werkster  
Saskia van Winden*

## Wie wil er naar de gevangenis?

Ik hoor u al denken: ik niet! Je moet er ook moeite voor doen om binnen te komen; bijvoorbeeld door een bank te beroven, te handelen in drugs, iemand in elkaar slaan of soms zelfs iemand vermoorden.

Maar wat voor fouten je ook hebt gemaakt, God blijft naar je omzien. Omdat God niet overal zelf kan zijn, zoeken we mensen die de werken van barmhartigheid uit Mattheus 25 waar- maken: "gevangenen bezoeken." Op zondagmorgen zijn er kerkdiensten en verder in de week is er een bijbelgroep en een gespreksgroep.

Ter ondersteuning van deze activiteiten is pastor Geert Rozema op zoek naar mensen die daar bij willen zijn om bijvoorbeeld koffie te zetten en een praatje te maken met de mannen. Want het zijn alleen maar mannen die in de Geniepoort wonen; de penitenti- aire inrichting aan de Maatschaplaan in Alphen aan den Rijn.

Voor de kerkdienst moet je vroeg uit de veren: je moet je om 8.00 uur melden aan de poort en je blijft voor twee vieringen. Rond twaalf uur kun je weer naar huis. Je wordt ook niet ingedeeld voor elke week, maar eenmaal per maand of om de zes weken.

De bijbelgroep komt op donderdag om 14.00 uur bijeen en de gespreksgroep op vrijdag morgen om 9.00 uur. Dan moet je ongeveer een kwartier van te voren bij de poort zijn om je te melden en te identificeren met een identiteitsbewijs.

Als je vrijwilliger wordt, dan, moet je in overleg met de pastor een VOG aanvragen. Als u daar meer over wilt weten, dat kunt u een email sturen naar pastor Geert Rozema g.rozema@dji.minjus.nl of vraag het eens aan iemand in uw omgeving, die al jarenlang vrijwilliger is want die zijn er zeker ook in onze parochie.

*Tineke Heemskerk*



## Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk  
T 071-3414210, M 06-51030279  
hh.michael-bernardus@heilgethomas.nl  
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften  
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

## Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## Bernarduskerk onttrokken aan de ere dienst...en nu?

Als we een viering beginnen wordt er gezegd dat we er als (gelovige) gemeenschap samengekomen zijn met God in ons midden. Zo mogen we God ervaren, die met ons mee optrekt in het leven van de wieg tot het graf. In de Bernarduskerk hebben generaties dan ook met elkaar én God het leven gedeeld. Natuurlijk doet dat dan pijn en maakt het ons verdrietig, als we er als gelovige gemeenschap daar niet meer samenkomen. Dat betekent het immers als een kerk onttrokken wordt aan de eredienst. Wij trekken als gelovige gemeenschap weg uit deze kerk en gaan met Christus verder op weg in ons bestaan om op een andere plek weer samen te komen rondom Hem. Gelukkig hebben we in onze parochie nog 3 andere plekken op dit moment. Nu we dus als gelovige gemeenschap weg zijn getrokken, waar moeten we dan dopen? Kunnen we nog afscheid nemen van onze dierbare overledenen vanuit het kerkgebouw de Scheepjeskerk? Kan er echt niet meer getrouwd worden in de kerk, omdat

de kerk zo mooi is van binnen en buiten? Zo zijn er nog vele andere (liturgische) vragen. Met begrip en oprechte pijn in het hart moeten we helaas op deze vragen 'nee' zeggen. We zijn immers als gelovige gemeenschap uit het kerkgebouw weggetrokken en dat hebben we onderstreept in woord en daad. Dan is het dus begrijpelijk dat we belangrijke gebeurtenissen in het menselijke leven met God, helaas, ook niet meer zullen vieren op die plek. Dopen, eerste communie, vormsel, huwelijken en uitvaarten zullen daar o.a. niet meer plaatsvinden als een kerkelijk moment. Vooral bereiken ons vragen over uitvaarten vanuit de Scheepjeskerk. Als pastoraal team hebben we het beleid dat we kerkelijke uitvaarten doen vanuit onze katholieke kerken, uitvaartcentra en crematoria. Dit betekent concreet dat de Scheepjeskerk hier buiten valt en bijvoorbeeld uitvaartcentrum



De Waard wel binnen het beleid valt. Zowel het pastoraal team als ook onze vrijwilligers, die wel eens voor- gingen in een uitvaartviering, zullen u echter niet in de steek laten en allen uiteraard steunen en nabij zijn waar mogelijk en onze dierbare overledenen vanuit een andere locatie dan

de Scheepjeskerk loslaten en aan Gods handen toevertrouwen. Onttrokken aan de eredienst...een enorme impact! We zullen als gelovige gemeenschap de Scheepjeskerk zeker missen als plaats van gelovig samenkomen, maar zullen dierbare herinneringen aan haar koesteren en bewaren. Zij was een fijne plek om het leven met elkaar te delen als gelovigen.

*Namens het pastoraal team,  
pastor(aal werker) Lâm*

## Rond de kerk

Nu er in de Bernarduskerk op 2 juni voor het laatst een viering was, wordt toch alles anders. Voor wie er niet was of er nog weinig over gehoord heeft: het was een mooie, indrukwekkende viering, maar ook een viering met emoties en verdriet en dat is goed, want het is toch een rouwproces, waar we met elkaar inzitten. Rouw en verdriet kosten tijd en het is soms hard werken om weer verder te kunnen. Maar je moet ook vertrouwen hebben en doorzettingsvermogen! De kerk is aan de eredienst onttrokken, maar de geloofsgemeenschap Michael en Bernardus is niet van de kaart geveegd en we moeten proberen elkaar niet uit het oog te verliezen. Iedereen moet nog een beetje zijn of haar weg vinden voor de



zondagsviering en daar zijn in de parochie diverse mogelijkheden voor. Als u niet te ver weg wilt, is de vrijdag om half 10 in de Herbergier misschien een goed alternatief. Er komen bijna alleen mensen van buiten de Herbergier en na afloop is er gelegenheid om koffie of thee met elkaar te drinken. Het mededelingenblad kwam 30 mei voor de laatste keer uit in de oude stijl. Veel dank aan allen, die dit jarenlang mogelijk hebben gemaakt, vooral aan mevrouw Gré Strijk, die vele jaren het mededelingenblad heeft verzorgd. We gaan nu samen met de HH. Engelbewaarders naar een gezamenlijke berichtgeving. Dat zal niet direct goed gaan! De vraag is wat we moeten mededelen en wat het nieuws is, dat voor ons als parochianen belangrijk is. We blijven de digitale versie iedere week vanuit onze eigen kern verzenden. Dringend advies: als u dit wilt ontvangen, meldt u zich dan hiervoor aan door een bericht te sturen aan: hh.michael-bernardus@heilgethomas.nl.

Zo zullen we meer zaken blijven doen aan de Rijndijk, zoals brieven verstu-

ren aan zieken en jarigen en eieren verkopen voor de PCI. Het secretariaat aan de Rijndijk blijft bereikbaar en dienstbaar. Op donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur zijn we hier aanwezig. Voor vragen en intenties, die u wilt doorgeven voor de vieringen in de Herbergier of in de HH. Engelbewaarderskerk kunt u altijd mailen of bellen. Ook bij een overlijden kunt u gewoon contact opnemen met onze kern via 071-3414210 of 06-24764418, dan krijgt u Marion Drost of Joke Hoppenbrouwer aan de lijn en gaan we met elkaar in overleg wat uw wensen zijn en hoe we u kunnen bijstaan.

We gaan met elkaar nieuwe wegen in: de routeplanner geeft in deze situatie niet thuis, daar komt niet tevoorschijn, hoe onze route zal gaan, maar met elkaar komen we er wel. Het zal zoeken zijn naar goede wegen, laten we aandacht houden voor elkaar en ons richten op de toekomst.

*T. Heemskerk-de Boer*

## Overzicht vieringen parochie heilige Thomas van zaterdag 13 juli t/m zondag zondag 1 september 2024

Datum		St. Bonifaciuskerk zaterdag	St. Bonifaciuskerk zondag	Datum	De Bron zondag	H.H. Engelbewaarderskerk zondag	Lezingenrooster
Za 13 en Zo 14 juli	15 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Volkszang	09.30u Eucharistieviering Volkszang	Za 13 en Zo 14 juli	11.00u Eucharistieviering Samenzang met onderst. vrijw.	10.00u Woord- en communieviering Volkszang	Amos 7, 12-15 Mc.6, 7-13
Za 20 en Zo 21 juli	16 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Cantor	09.30u Woord- en communieviering Cantor	Za 20 en Zo 21 juli	11.00u Woord- en communieviering Cantores	10.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	Jer.23, 1-6 Mc.6,30-34
Za 27 en Zo 28 juli	17 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Cantor	09.30u Eucharistieviering Volkszang	Za 27 en Zo 28 juli	11.00u Eucharistieviering Samenzang met onderst. vrijw.	10.00u Eucharistieviering Cantors	2 Kon.4,42-44 Joh.6,1-15
Vr 2 aug	1 <sup>e</sup> vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering		Vr 2 aug			
Za 3 en Zo 4 aug	18 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Cantor	09.30u Eucharistieviering Volkszang	Za 3 en Zo 4 aug	11.00u Eucharistieviering Samenzang met onderst. vrijw.	10.00u Woord- en communieviering Volkszang	Ex.16,2-4.12-15 Joh.6,24-35
Za 10 en Zo 11 aug	19 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Cantor	09.30u Woord- en communieviering Volkszang	Za 10 en Zo 11 aug	11.00u Woord- en communieviering Samenzang met onderst. vrijw.	10.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	1 Kon.19,4-8
Do 15 aug	Maria Tenhemelopneming		10.30u Eucharistieviering Cantor	Do 15 aug	Zie St. Bonifaciuskerk	Zie St. Bonifaciuskerk	Apok11,19a;12, 1-6a.10b /Lc.1,39-56
Za 17 en Zo 18 aug	20 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Cantor	09.30u Eucharistieviering Volkszang	Za 17 en Zo 18 aug	11.00u Eucharistieviering Cantores	10.00u Woord- en communieviering Cantors	Spr. 9,1-6, Joh.6,51-58
Za 24 en Zo 25 aug	21 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Woord- en communieviering Volkszang	09.30u Eucharistieviering Cantor	Za 24 en Zo 25 aug	11.00u Woord- en communieviering Samenzang met onderst. vrijw.	10.00u Woord- en communieviering Volkszang	Joz.24,1-2a,15-17.18b Joh.6,60-69
Za 31 aug en Zo 1 sep	22 <sup>e</sup> zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Volkszang	09.30u Woord- en communieviering Cantor	Za 31 aug en Zo 1 sep	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij	10.00u Eucharistieviering	Deut.4,1-2.6-8, Mc.7,1-8.14-15. 21-23

### Zomerzangavonden 2024 - Aanvang 19.00uur - na afloop koffie en thee

10 juli	De Hoeksteen	Dr. A. Schweizerlaan 2, Benthuizen
17 juli	De Korenaar	Dorpsstraat 183, Hazerswoude-Dorp
24 juli	Ontmoetingskerk	Dorpsstraat 15, Koudekerk aan den Rijn
31 juli	H.H. Engelbewaarderskerk	Dorpsstraat 248, Hazerswoude-Dorp
7 aug	Brugkerk	Dorpsstraat 53, Koudekerk aan den Rijn
14 aug	Hervormde Kerk	Dorpsstraat 64, Hazerswoude-Rijndijk
21 aug	Scheepjeskerk	Rijndijk 106, Hazerswoude-Rijndijk

### Livestream: mensen zijn jou dankbaar!

Regelmatig hoor ik het mensen zeggen: "We zijn zo blij met de livestream van de parochie. Zo kunnen we toch nog verbonden zijn met de parochie én de viering meemaken". Wat fijn dat we dit mogelijk kunnen maken. Dat ouderen die niet meer naar de kerk kunnen toch op die manier betrokken blijven. Om dit mogelijk te maken hebben we jouw hulp hard nodig. Het mooie is wel: je hebt geen kennis nodig van allerlei moderne technieken! Al zou je niets

van internet weten! We kunnen je hulp hard gebruiken zowel in de Bonifacius als in de Bron. De groep streamers mag zeker aangevuld worden om mensen ten dienste te zijn. Het zou toch heel jammer zijn als onze ouderen, die al niet naar de kerk kunnen, ook niet kunnen kijken naar onze vieringen, om zo dat lijntje nog te hebben? Meld je aan bij mij of kom eens gewoon meedraaien om te zien of het iets is voor je! Er gaat



een hele wereld open voor je! Gegarandeerd! Hopelijk hoor ik van je...En tot die tijd een shout out naar alle mensen van de livestream en de geluidstechniek: DANKJEWEL voor jullie 'onzichtbare' maar o zo geweldige inzet!

*Pastoraal werker Lâm  
nguyenthelam@gmail.com  
Tel. 06-22087370*

**Welkom in de viering op de STARTZONDAG 29 september 10.30 uur in de Bonifaciuskerk.  
Na de viering is er tijd voor ontmoeting en samenzijn.**



## Onderscheiding

Vrijdag 14 juni heeft Gré Strijk aan het einde van de viering in De Herbergier uit handen van pastoor Visser de onderscheiding van de parochie H. Thomas ontvangen. Vervolgens heeft haar man Fred het kettinkje bij Gré omgehangen.

Gré is ruim 30 jaar op het secretariaat van onze kern actief geweest. Zij is betrokken geweest bij de gezinsvieringen en heeft in de loop van de jaren ontelbare boekjes voor allerlei vieringen verzorgd. Daarnaast heeft Gré jarenlang gezorgd voor het opmaken en vermenigvuldigen van het mededelingenblad. Na het sluiten van de

Bernarduskerk vervalt deze laatste taak voor Gré, maar voor het opmaken van boekjes voor vieringen mogen de pastores nog een beroep op haar doen. Ook blijft zij iedere maand zorgen voor de verjaardagsbrieven voor de 75-plussers.

Namens de parochie danken wij Gré voor haar trouwe inzet gedurende al die jaren en wij wensen haar succes met het werk, dat zij voor de parochie blijft doen.

*Eén van de aanwezigen*



## De Blijde Rijders

Er is veel veranderd voor de parochianen in Hazerswoude-Rijndijk. Geen vieringen meer in de Bernarduskerk. Ieder moet zijn weg nog vinden. Dat is voor de Blijde Rijders niet anders. De Blijde Rijders blijven wel, maar gaan het op een andere manier doen. We gaan **uitsluitend de eerste zondag van de maand** naar de HH. Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp.

In de laatste mededelingenbladen is gevraagd naar meer Blijde Rijders. Er hebben zich 4 mensen gemeld, maar 3 daarvan wilden alleen rijden als het echt nodig is. Gelukkig is er één Blijde Ridder bereid gevonden ons team weer op sterkte te brengen. Voorlopig rijden de Blijde Rijders dus 1x per maand. Dit kan in de toekomst wellicht uitgebreid worden.

U kunt zich aanmelden om mee te rijden via het secretariaat van onze parochiekern. Het e-mailadres is: hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl Telefoonnummer: 071-3414210 of 06-51030279.

*Namens de coördinator van de Blijde Rijders, Jan van Dijk*

## Kom op de koffie!

Kom op de koffie of de thee. Dat kan in de maanden juli en augustus op maandagmorgen tussen 10.00 uur en 11.30 uur. Als er veel mensen op vakantie zijn en u druk bent met de planten en

de huisdieren van uw kinderen of de burens, kan het fijn zijn even ergens binnen te lopen voor koffie en een praatje. We hebben goede ervaringen opgedaan in de Advenstijd en nu willen we dit in de zomermaanden herhalen.

Als u uw deur gastvrij wilt openen, laat het even weten. Informatie kunt u ook krijgen van Agaath Koers en Tineke Heemskerk tel 071 3413723 of mail fam.heemskerk@planet.nl

## Lief en Leed (rectificatie)

In het vorige parochieblad stond vermeld, dat mevrouw Sophia Vintges-Wesselman begraven is op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan den Rijn, dit moet zijn op de Algemene Begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.

## Open Monumentendag 2024

Al meer dan 15 jaar is er in de Bernarduskerk een tentoonstelling tijdens de Nationale Open Monumentendagen. Het is inmiddels een traditie geworden: bijpraten en/of oude bekenden ontmoeten. Dit jaar zijn de Open Monumentendagen op zaterdag 14 en zondag 15 september. Zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Het jaarthema is: "routes, netwerken en verbinden". Dit thema geven we vorm door aandacht te schenken aan

de trekvaart met de daarvoor aangelegde jaagpaden. Een brug over de Rijn is er niet altijd geweest. Voor die tijd waren er verschillende overzetten, ponten en een particuliere overzet in het Zwaantje, die voor een deel betaald werd door de Michael-parochie. Waarom? Een groot deel van de parochianen woonde in Koudekerk en in de Gnephoek. Op deze manier konden alle kinderen naar school en op zondag de kerkgangers naar de kerk. Dit scheelden voor velen 3 kilometer omlopen of fietsen.

Er wordt ook aandacht geschonken aan families uit onze omgeving, die geëmigreerd zijn. Enkelen vertellen ons hun verhaal aan de hand van foto's en tekst, die ze ons hebben gestuurd. Als u in het bijzonder geïnteresseerd bent in de trekvaart en ons jaagpad, dan bent u op zondagmiddag 15 september om 14.00 uur welkom voor de presentatie hierover door Arjan van 't Riet (archivaris/historicus).

*De monumentencommissie*

## Een laatste berichtje van het Bernarduskoor

Het Bernarduskoor stopt na 190 jaar met verzorgen van de vieringen in de Bernarduskerk oftewel de Scheepjeskerk. Het besluit om ons koor op te heffen was onontkoombaar, gezien de leeftijd van onze koorleden. Het onttrekken van de Scheepjeskerk aan de eredienst daarbij opgeteld gaf de doorslag. Maar het blijft voor het koor een ingrijpende beslissing. De koorleden zullen de wekelijkse repetitieavond gaan missen, het zingen, de gezelligheid en het bijpraten.

We hebben dit jaar stukje bij beetje afscheid genomen. Na een aantal mooie en goed bezochte jubileumvieringen onder leiding van drie oud-dirigenten, Marco Kalkman, Marta Leda, Mattijs Vijverberg en oud-organist

Gerard Poort, zongen we met Pinksteren onze laatste viering onder leiding van onze huidige dirigent, Elmar Reinhold. Na afloop was er de presentatie van het jubileumboek, waarvan het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Jeannie Kapitein, die al meer dan 50 jaar lid is van het Bernarduskoor. Het tweede exemplaar ging naar Tineke Heemskerk, als dank voor wat zij onder andere voor het Bernarduskoor heeft betekend.

Bij de laatste dienst op 2 juni zongen we met de cantores van het voormalig parochiekoor voor de allerlaatste keer. Op 29 juni gaan we nog één keer potverteren en wordt ons koor officieel opgeheven.

Toch zijn we niet helemaal uit het zicht. Onder een nog nieuw te bedenken naam gaan acht dames uit het voormalig Bernarduskoor door met het zingen van vieringen in de andere kerken in onze parochie, gemiddeld 1x per maand. Elmar blijft in dienst van de parochie en is bereid gevonden om het nieuwe koor te dirigeren. Ook het uitvaartkoor blijft bestaan.

We gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Als er ergens een deur dicht gaat, wordt er een nieuwe deur geopend.

*Het Bernarduskoor*

## Weet u dat...

... op maandag 4 juni al veel liturgische zaken zoals beelden, kandelaars en kruisweg door de klusgroep uit de kerk zijn verwijderd.

... een aantal zaken een nieuwe bestemming zullen krijgen binnen de parochie of daarbuiten.

... er ook mooie en historische zaken in de opslag gaan zodat er over een bestemming nagedacht kan worden.

... wij zeker niet de hele historie van de kerken aan de Rijn weg moeten doen.

... er ook dingen onder de hoede komen van het Historisch Museum Hazerswoude.

... in de loop van de zomer ook de twee altaren uit de kerk verwijderd zullen worden.

... het orgel, de stoelen en de ramen blijven erin. Ook de kopjes en de koffiepot

... we u op de hoogte zullen houden als we zeker weten waar dingen naar toe gaan.

... het Mariabeeld achter in de kerk, waar zovele kaarsen bij aangestoken zijn, gaat naar de Mariakapel in Hazerswoude – Dorp.

... U daar ook op doordeweekse dagen aan de kant van het kerkhof naar binnen kunt om een kaarsje aan te steken.

... op 6 juni, bij de Europese verkiezingen, in de kerk een stembureau was en op 21 juni was er een koffie ochtend die vanwege de verbouwing niet in Pleyn 68 kon zijn.

... de klusgroep gewoon nog op vrijdagochtend werkt. Het gras wordt gemaaid en de tuin bijgehouden en om half 10 koffie gedronken.

## Augustusbedevaart naar Kevelaer

*8 tot en met 10 augustus 2024*

Onze Lieve Vrouw van Kevelaer, troosteres der bedroefden, biedt een ieder vertroosting, kracht en energie. We komen bij "Moeder Thuis", een plek die heel bijzonder is voor velen. Het samen op bedevaart gaan naar deze bijzondere plaats is een mooie manier om samen het geloof te beleven en er voor elkaar te zijn. Eén of drie dagen pelgrimeren bij de Troosteres der Bedroefden is een bron van troost en geloof. Tevens biedt het Genadeoord

ook vele mogelijkheden voor contact met medegeloofsgenoten en ontspanning. U kunt aansluiten bij de drie-daagse bedevaart, maar uiteraard ook bij de een-daagse op vrijdag 9 augustus. De bedevaart bestaat uit meerdere traditionele liturgische plechtigheden: een plechtig Lof, een Kruisweg in het Kruiswegpark, een H. mis, een Lichtprocessie op de 1e avond en een Hoogmis in de Basiliek op vrijdag 9 augustus.

*Gezinnen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het speciale programma voor ouders en kinderen, zie de speciale pagina hiervoor op onze website.*

Meer informatie hierover in de folder, die u kunt downloaden via [www.bedevaart.nl](http://www.bedevaart.nl) of via telefoonnr. 06-49890002.

*Secretaris Haagse Bedevaarten,  
Ineke Huitema-Versteeg*





### Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp  
T 06-24764418 (altijd bereikbaar)  
hh.engelbewaarders@heiligethomas.nl  
Secretariaat geopend: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften  
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43  
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage  
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn  
Collectes voor de parochie en voor goede doelen  
Zie de colofon op de laatste pagina.

### Vanuit de kern

In de commissie van beheer wordt ook gewerkt aan een verdere samenwerking van de twee commissies van beheer van de kernen Rijndijk en Dorp. Doel is om tot één commissie te komen. Daarbij wordt er nog altijd gezocht naar personen die zich in willen zetten om tot een goede invulling te komen. Er zullen ongetwijfeld parochianen zijn die niet benaderd zijn, dit lezen en die wellicht interesse hebben om zich in te zetten voor de gemeenschap. Bent u er zo een, dan zouden we u graag verwelkomen. Via het secretariaat is altijd informatie te krijgen.

De slotviering van 2 juni in de Bernarduskerk is door veel mensen bezocht en de liturgische attributen die toen zijn uitgedragen, zijn in de viering van 9 juni in de Engelbewaarderskerk naar bin-

nen gedragen, o.a. het processiekruis, de paaskaars en ook de schaal met gedenksteden van overledenen. Zij krijgen een plaats in deze kerk en zullen ook bijdragen aan de onderlinge verbondenheid.

En verbondenheid is er zeker. We hebben het al kunnen voelen in de periode van het om-en-om kerken en zeker ook op Hemelvaartsdag bij de weilandviering. Een gastvrij onthaal bij de fam. Alkemade aan het Westeinde in Hazerswoude-Dorp. Veel mensen zijn geweest op deze mooi weer locatie en konden de verbondenheid met elkaar, met de natuur en de koeien voelen. Met veel inzet van vrijwilligers uit de beide kernen zijn dit bijzondere vieringen.



Als het parochieblad uitkomt is ook de dank-je-wel viering achter de rug. Met ná de kerkviering een gezellig samenzijn in de parochietuin. Er wordt iedere week met passie, inzet en plezier gewerkt in de tuin om deze mooi te houden. Hopelijk hebben we (na zoveel regendagen) op zondag 7 juli een mooie dag met elkaar en hebben we de gelegenheid gehad om weer veel mensen te ontmoeten.

In de komende maanden zal het wat rustiger zijn met vergaderingen en wensen wij eenieder die op vakantie gaat, of thuis vakantie houdt een mooie tijd toe.

Vanuit de commissie van beheer,  
Andries Kerkvliet

### Zondag 9 mei bij Hoeve Alkemade

Wat een geweldige locatie voor de weilandviering op de boerderij van Gerben en Margreet Alkemade aan het Westeinde 58, op de hoek van de Westzijdeweg. Wat hebben deze jonge agrarische ondernemers een grote boerderij met een parkeerterrein, waar we de Thomas parochie tweemaal mee kunnen vullen!

Gelukkig zijn er velen gekomen uit al onze parochiekernen, op de fiets of met de auto. Een mooie samenwerking tussen de beide kerken van Dorp en Rijndijk, zorgde voor een goede stemming bij de mensen, waarvan de zwaarsten langzaam wegzakten op de stoelen in de drassige grasmat door de overmatige regen in deze meimaand 2024. Goed weer, een mooie blauwe lucht, kleine wolken, waarachter de Hemelvaart kon plaats vinden. Pastoor Visser kon hier ook van genie-

ten, terwijl hij tussen de koeien stond en de mensen aangeeft dat leven ook een opdracht is die Jezus ons gegeven heeft rond Hemelvaart. In die tijd, toen Jezus aan de elf apostelen verscheen, sprak Hij tot hen: "Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Heb elkaar lief en draag mijn boodschap uit!!!"

Pastoor Visser had een mooie viering samengesteld met nog een apart hoogtepunt: er was een pelgrim: Jeanette Verschuur op de fiets uit Alphen aan den Rijn. Zij wilde haar lange fietstocht van veertien dagen naar Rome beginnen met de zegen voor haar en voor haar fiets door de Pastoor. Na een gebed en de zegen met wijwater begon zij aan haar eerste etappe van 100 KM. Naar Breda. Zie de foto.

Net als de apostelen er op uit trokken om overal te preken en hun kracht van het woord van de Heer te verspreiden onder de volkeren, zo gaat Jeanette op de fiets naar Rome, om ook onderweg mensen te ontmoeten en te inspireren en aan te moedigen met haar missie. Tot slot bedankte Pastoor Visser de familie Gerben en Margreet Alkemade met bloemen voor de gastvrijheid, tussen koeien en schapen, op een van de mooiste boerderijen van Hazerswou-



de. Ook bedankte hij alle vrijwilligers van Dorp en Rijndijk die dit mega evenement mogelijk hebben gemaakt. Het was weer een mooie samenwerking met een heel goed koor en organist, en ook met de 500 kopjes koffie met koek en cake.

Gerben zei dat we nog wel eens welkom zijn op zijn boerderij, we kunnen dus nog jaren vooruit.

Jan Rietveld

N.B. Op vrijdagmiddag 21 juni ontving ik vanuit Rome een e-mail met foto van Jeannette Verschuur. Zij schreef dat zij zojuist was aangekomen in Rome; en ik zag een foto van het Colosseum in Rome met Jeannette en haar fiets daarvoor staand.

Pastoor Ruud Visser

### Lief en Leed

#### Gehuwd

25 mei Thijs Timmermans en Daniela Witte.

#### Overleden

26 mei 2024 Gerardus Petrus Johannes (Gerard) Boers, 78 jaar, wonend in de Driehof. Na de uitvaartplechtigheid op 31 mei heeft in Alphen aan den Rijn de crematie plaatsgevonden.

10 juni 2024 is Elisabeth Cornelia (Lies) Heijker overleden. Zij werd 92 jaar; de laatste maanden woonde zij in

zorgcentrum Emmaus in Zoeterwoude. Voorheen in 't Regthuys aan de Dorpsstraat, Hazerswoude-Dorp. De avondwake/afscheidsdienst was op zondag 16 juni, de crematie op maandag 17 juni in crematorium IJsselhof in Gouda.

13 juni 2024 is Hendrik Dirk (Henk) Scheer, 83 jaar, Hazerswoude. Na de uitvaartplechtigheid op 19 juni is hij begraven op het parochiekerkhof.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

### Dienst van de Stuurgroep Diaconie

Juli: Conny van Dijk  
Augustus: Anneke Koeckhoven

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur via het secretariaat tel.: 0172-587171 of tel.: 06-24764418, dit het is mobiele nummer van onze parochiekern.



### Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

#### St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
T 0172-472410; sintbonifacius@heiligethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

#### De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;  
deheiligegeest@heiligethomas.nl  
Bereikbaar: di t/m vr 09.30-12.00 uur

#### Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

#### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen  
Zie de colofon op de laatste pagina.

### Vanuit de commissie van beheer Bonifacius melden wij u dat:

- de reparatie van het dak van de Jozefzaal is begonnen.
- het kostersbestand onder grote druk staat. Er is dringend behoefte aan mensen die mee willen doen met het "kosteren".
- de bezetting van de pastoraatgroep om aanvulling vraagt. Wie wil er meedenken over de organisatie van de gang van zaken in en om de kerk?

- in de commissie van beheer ook is gesproken over de financiën van de parochie.
- er een start gemaakt is met het nieuwe grafbeheer. Er is bijvoorbeeld een update gemaakt van de plattegrond van alle graven op het Bonifaciuskerkhof. Vele zaken rondom begraven blijven, als voorheen, om aandacht vragen.

- er ook andere zaken behandeld worden; zoals het feit dat de vlaggenmast weer in de verf staat, en wanneer de zonnewijzer in de tuin nu eindelijk eens goed gaat.

*Namens de commissie van beheer,  
John Souverijn*

### De dirigent(e) op het podium

De kerkgangers in de St. Bonifaciuskerk klagen nog wel eens dat zij de dirigent(e) niet kunnen zien. Inderdaad, de Altaartafel en de tafel voor het Woord staan in deze kerk centraal, op een verhoogd plateau. Hierdoor zijn zij die eromheen zitten/staan, lager gesitueerd. Ook het koor zit/staat

laag. Dat is lastig, zowel voor dirigent, koorzangers en voor de kerkgangers. De afstand naar de mensen in de kerk is groot en het zicht niet goed. Daar is nu gelukkig een oplossing voor gevonden. De heer Cor den Hollander uit Hazerswoude-Dorp heeft voor de dirigent(e) een prachtig, veilig podium gemaakt. Hierdoor steekt deze met kop en schouders, en met zwaaiende armen boven de andere kerkgangers uit. Dat nodigt uit tot samenzang, en niemand heeft nog langer een excuus om niet mee te doen.

*Pastoor Ruud Visser*

### Lief en Leed

#### Gehuwd

18 mei Peter Keijzer en Hijba Saleem in de Jozefkerk in Gouda.

24 mei John Stoop en Nikkie Jوماتla op de Filipijnen.

*Beide echtparen veel geluk gewenst*

#### Overleden

29 mei 2024 is Anne Krijnen-Van der Schaal, geboren op 31 oktober 1929,

overleden. De afscheidsviering vond plaats op 5 juni in de aula van de Oosterbegraafplaats, daarna is zij gecremeerd.

1 juni 2024 is overleden Thea Haverkamp-de Heij. Zij werd geboren op 23 oktober 1930.

De uitvaart was op 6 juni in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

5 juni overleed Aly Koelman-Stam. Zij werd geboren op 4 juli 1930. De uitvaart was op 12 juni in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Mooi hé ....

“Wat ligt de tuin rond de kerk er mooi bij, zo groot en toch zo goed bijgehouden en oh ja, laatst was ik op het kerkhof naast de kerk. Dat ziet er ook goed uit. Kun je mij het adres en de naam geven van de hovenier, die dat doet voor jullie, graag ook voor welke prijs?” Als ik dan tegen de spreker zeg, dat dat niet gedaan wordt door een bedrijf maar door vrijwilligers, door onze tuinploeg, en dat het onbetaalbaar is wat ze doen, is het even en soms langer stil.

Als ik daarna zeg dat er, om het zo te houden, blijvend vrijwilligers nodig zijn, knikt men. Maar daarna blijft het stil, of men mompelt ja, ja.

Sommigen voelen de bui al aankomen en willen hem voor zijn: “nou ik ga maar weer en succes hé.”

Misschien voelt u de bui ook al aankomen: is het niks voor u of jou?

Stel je eens voor:

- elke dinsdagochtend lekker in de natuur bezig zijn;

- om 10.00 uur koffie drinken met de andere vrijwilligers;
- lekker even bijpraten;
- kennismaken met andere enthousiaste mensen;
- dankbaarheid oogsten van de mensen, die je werk waarderen;

Weet je, kom gewoon eens kijken, misschien vind je het wel leuk. Contactpersoon is Thijs Kleyn, tel. 0172-603121.

*Piet Hoeksel*

## Jeugd en jongeren

### Misdienaars en muzikanten

Hey....psst...hebben jullie ze al gezien? Er zijn nieuwe misdienaars bij gekomen, zowel in de Bonifaciuskerk als in de Engelbewaarderskerk. Wat is dat geweldig nieuws toch?! Weet je wat...er is nog steeds plaats voor nog meer nieuwe misdienaars.

Komend seizoen gaan we ook weer een moment organiseren voor alle mis-

dienaars van de parochie, tegen die tijd laten we het jullie weten.

Ook hebben de kerkgangers genoten van kinderen en jongeren die een instrument bespelen tijdens de viering.

Luna, Michiel en Karlijn doen dat bijvoorbeeld; ik hoorde van parochianen



dat ze daar enorm van genoten hebben. Zelfs de bisschop genoot ervan tijdens de vormselviering! Dus mocht je een instrument bespelen en je hebt de moed om iets te laten horen tijdens een viering: laat het ons weten!

*Pastoraal werker Lâm*

## Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

### Pastoraal team

*Pastoor Ruud Visser*

[r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl), tel. 06 20618148

*Pastoraal werker Lâm T. Nguyen*

[lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl), tel. 06 22087370

*Pastoraal werkster Saskia van Winden*

[pastor.van.winden@heiligethomas.nl](mailto:pastor.van.winden@heiligethomas.nl), tel. 06 44852088

*Secretaris pastoraal team*

[pastoraalteam@heiligethomas.nl](mailto:pastoraalteam@heiligethomas.nl)

### Parochiebestuur

#### Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

E-mail: [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

#### Betalingen

Collectes voor de parochie: NL76 INGB 0004 4009 97

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. Collecte

Collectes voor goede doelen: NL36 INGB 0006 1923 37

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. de naam van het goede doel.

Doneren voor collectes is ook mogelijk via de GIVT-app.

### Centraal Secretariaat parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 475975.

e-mail: [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.

### Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

#### Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

[pci@heiligethomas.nl](mailto:pci@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

#### Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

### Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 29 augustus 2024.

Kopij uiterlijk 9 augustus 2024 aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: [redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

### Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

### Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: PrefixMedia.nl