



Tel je zegeningen

Het nieuwe parochiejaar is met de Startzondag op 3 oktober officieel geopend. We konden door de coronamaatregelen weliswaar nog niet in één kerkgebouw bij elkaar komen en we misten ook het samen koffie drinken na afloop van de viering, maar niettemin ging er veel inspiratie van deze start uit. Via de livestream was er vanuit de St. Bonifaciuskerk een verbinding met de andere drie kerken van onze parochie. En thuis waren er nog eens ruim tweehonderd parochianen via de livestream met deze viering verbonden. Zelf kon ik ten gevolge van een gebroken heup dit jaar niet in de kerk aanwezig zijn, maar dankzij de computer maakte ik de viering mee.

Het zwarte gat

Twee weken voor de Startzondag maakte ik een val met mijn fiets vlak bij de kerk. Als de apostel Paulus die op weg naar Damascus van zijn paard viel, zo lag ik daar. Ik probeerde weer overeind te komen, maar dat ging niet. Ik moet verder en dacht aan de afspraken die ik had staan: de Vredesdienst, de doop van Giel en Juliët, de Startzondag die we aan het voorbereiden waren. Ik moest verder, maar het ging niet; ik kon niet meer op eigen benen staan, mijn heup was gebroken. Een ambulance bracht me naar het ziekenhuis. Net als bij Paulus ging bij mij het licht uit. Ik moest geopereerd worden, rust nemen en herstellen. Mijn agenda voor de komende tijd werd ineens anders.

De verloren zoon

De Startzondag betekent ook dit jaar het begin van een nieuwe jaarthema. Dat stond al enkele maanden vóór mijn pijnlijke val vast. 'Tel je zegeningen' is het motto voor het parochiejaar 2021-2022. Als leidraad hiervoor werd op de Startzondag het verhaal van de verloren zoon gelezen. Het is een verhaal van Jezus over een vader met twee zonen, van wie de jongste erop uittrekt met zijn deel van de erfenis en die als hij aan de grond zit op hangende pootjes terugkeert naar zijn vader. Doorgaans wordt bij

dit verhaal verteld dat we elkaar moeten vergeven. Door te vergeven is er weer leven mogelijk. En naar God mogen we altijd terugkeren; van zijn vergeving mogen wij leven.

Op de Startzondag met het jaarthema 'Tel je zegeningen' wilden we het verhaal van 'de verloren zoon' vanuit het perspectief van de 'zegeningen' bekijken. Want die zijn er volop in dit verhaal te vinden. Je vindt het terug in het leven van de jongste zoon uit het verhaal, maar ook in dat van de vader en in dat van de oudste van de twee jongens. Ook in ons leven zijn er van zulke momenten, zelfs

als je je 'verloren' voelt. Het werd in de viering op de Startzondag heel mooi vertaald in de vertellingen van Marianne van den Boom, Jet Noordermeer en Laura Werkman, die elk voor zich respectievelijk als moeder, jongste dochter en oudste dochter het verhaal van hun zegeningen vertelde.

Tel je zegeningen
één voor één
+++ III

Licht in het donker

Ook in mijn leven mag ik mijn zegeningen tellen, juist nu ik mij 'verloren' voel; zo ver van u/van jullie vandaan. Ik had er graag op de Startzondag bij geweest. In plaats van naar het zwarte gat van dit moment te kijken, worden mij echter steeds weer lichtpuntjes aangereikt. Eenmaal bijgekomen van de val en daarna van de operatie, vond ik terug wie ik ben. Ik ben niet mijn agenda. De hulp, die ik na mijn val kreeg, de vele, vele kaarten die ik ontving, de bloemen van de Startzondag, de bemoedigende woorden van parochianen overweldigden mij. 'Tel je zegeningen', zeg ik tegen mijzelf.

Ik hoop dat we in dit nieuwe parochiejaar met elkaar veel van zulke verhalen als die welke Marianne, Jet en Laura op de Startzondag vertelden, kunnen uitwisselen; dat de ervaringen die ik na mijn val had voor velen van ons herkenbaar zullen zijn. Dan zal het een werkjaar worden waarin het 'Tel je zegeningen' begrepen zal worden.

Ruud Visser, pastor



Eerste heilige Communie en Vormsel in 2022

In 2022 staan er twee grote feesten op het programma: nl. de Eerste heilige Communie en het Vormsel. Tegen het eind van dit jaar ontvangen de ouders via school of vanuit onze parochieadministratie een brief, waarmee zij hun kind hiervoor kunnen aanmelden. Mocht u begin december nog geen uitnodiging ontvangen hebben trekt u dan zelf even aan de bel! Dan gaat het helemaal goed komen. We kunnen nu al melden dat de bisschop persoonlijk komt vormen. De werkgroepen en ik hebben erg veel zin in de voorbereidingen en we staan te popelen om uw kinderen te begroeten!

Pastoraal werker Lâm

Vanuit het parochiebestuur

Hierbij de belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten van de bestuursvergadering van 2 september en de visiebijeenkomst van 24 september jl.

- Op voordracht van het parochiebestuur heeft bisschop Van den Hende ingestemd met de benoeming van de heer C. (Cor) den Hollander uit Hazerswoude-Dorp als bestuurslid. Cor is per 1 september jl. benoemd en heeft de portefeuille onderhoud en beheer in het bestuur. De strategische vastgoedportefeuille blijft vooralsnog bij de penningmeester en ondergetekende.
- Het parochiebestuur telt op dit moment 6 leden en blijft op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Idealiter telt het bestuur 8 leden: uit elke kern twee. Dit zou in eerste instantie betekenen dat de kernen St. Bonifacius en H. Michael en H. Bernardus een tweede bestuurslid zouden

moeten leveren. Eén daarvan is een 2e secretaris met affiniteit m.b.t. communicatie, die zich kan inwerken als de termijn van Tineke Heemskerk in 2023 verstreken is. De andere vacature betreft de strategische vastgoedportefeuille, aangevuld met infrastructurele zaken zoals ICT, telefoon etc.

- Het strategisch beleidsplan 2022-2030 is tijdens de laatste visiebijeenkomst op 24 september door het pastoraal team en parochiebestuur geaccordeerd. De leden van de commissies van beheer en pastoraatgroepen worden geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in De Bron op 3 november as.
- Het financieel overzicht januari-juni 2021 is besproken. Het parochiebestuur is verheugd over de positieve ontwikkeling van de vrijwillige kerkbijdragen met als gevolg dat het te verwachten exploitatietekort over 2021

wellicht lager uitvalt dan we bij het vaststellen van de begroting 2021 verwachtten.

- Het parochiebestuur heeft ingestemd met het afsluiten van een collectief energiecontract per 1 januari 2022 voor de hele parochie. De te verwachten besparing is ca. €16.000,-.
- Het parochiebestuur besluit om de parochiekern H. Michael en H. Bernardus te horen m.b.t. het voorgenomen besluit om de Bernarduskerk te verkopen en vervolgens terug te huren. Inmiddels is deze avond op 22 september jl. gehouden en de aanwezigen waren unaniem voor het voorstel.
- Het werkplan en protocol van de commissie Kerkschatten is door het parochiebestuur geaccordeerd.

*Marien Verhulst,
vicevoorzitter*

Dank voor de vele kaarten en bloemen

Een overweldigend aantal kaarten en heel veel mooie bloemen heb ik mogen ontvangen, nadat bekend geworden was dat ik mijn heup gebroken had en tijdelijk uitgeschakeld ben. Daarbij waren vaak lieve en bemoeidigende woorden gevoegd. Een enorme steun voor me. 'U moet wel heel populair zijn' zeggen degenen die me op dit moment verzorgen en die de vele bliken van aandacht zien. 'Populair? Nee, gelukkig ben ik dat niet', zeg ik hen; 'het komt eerder doordat het zulke aardige parochianen zijn.' Aan allen, die mij een teken van medeleven hebben gestuurd of die in stilte aan mij denken en voor mij bidden, wil ik een hartelijk 'dank-jullie-wel' zeggen. En zelf ben ik de eerste om te beseffen dat het niet zo-

zeer om mijzelf gaat, maar om meer. In het parochieblad van vlak vóór de zomervakantie schreef ik dat de bisschop ingestemd had met mijn verzoek om na mijn 75ste verjaardag nog enkele jaren door te werken. Ik voelde mij gezond en bezat nog voldoende energie. Ik blijf bij dat voornemen, ook al ga ik momenteel op krukken door het leven. Ik had de bisschop mijn plannen laten weten, omdat ik mij in ons pastoraal team gesteund wist door twee jonge honden: pastor Lám en pastor Sjoerd. In deze periode van mijn afwezigheid hebben zij zich extra moeten inzetten. Hiervoor ben ik, ja zijn wij als parochie, hen dankbaar. En die dankbaarheid geldt ook voor de extra inzet van emeritus-pastor Peeters, die mij vervangen heeft en nog zal vervangen in het voorgaan van tal van

liturgische vieringen. Een gebaar dat mij in deze periode getroffen heeft, was het sturen van een kaart door een van onze parochianen aan het bestuur en aan de mensen van het secretariaat. Ik vond dat heel goed! Want niet enkel de pastores moeten een tandje bijzetten, wanneer er een collega uitvalt, maar ook van een aantal parochianen vraagt dat extra werk. Die mogen ook wel eens in het zonnetje worden gezet. Een terecht hartelijk dank ook aan deze mensen!



Pastoor Ruud Visser

Terug naar het oude normaal?

Sinds het weekend 11-12 september jl. worden er tijdens de liturgievieringen in onze parochie weer de bundels en missaaltjes gebruikt. Die waren een tijdlang niet nodig, omdat er geen kerkgangers bij de vieringen aanwezig mochten zijn, of omdat de aanwezigen bij een viering afstand moesten houden en zo min mogelijk contactpunten mochten hebben. Anderhalf jaar lang werd er geen gebruik gemaakt van de bundels 'Gezangen voor Liturgie' of de missaaltjes van de uitgeverij Berne-Heeswijk. In die periode maakten de pastores zelf het

liturgieboekje voor de zondag. Dat was digitaal beschikbaar via de website van de parochie en in papieren vorm voor iedereen die in de kerk aanwezig was, waar die dag een viering werd gehouden. Zo werd er elke week opnieuw een boekje voor de zondagsliturgie gemaakt, een hele klus.

Vele parochianen zullen blij zijn dat er in september teruggedaan is naar het gebruik van de bundels en de missaaltjes. Het geeft weer iets vertrouwd. Toch zijn er ook vraagtekens bij deze stap terug te zetten. In de St. Bonifaciuskerk en in De Bron gebruikt de parochie de bundel 'Gezangen voor Liturgie'. Dat is de twee-

de, herziene editie uit 1996, de meest recente editie. Maar die is dan toch al zo'n 25 jaar oud. Hoeveel nieuwe kerkliederen zijn er de laatste 25/30 jaar niet geschreven? Denk maar aan de liederen van Henk Jongerius/Jan Raas, en aan de antwoordpsalmen van Frans Bullens. Deze kun je dus niet zingen, als je de bundel 'Gezangen voor Liturgie' gebruikt. Elke bundel, maar zeker ook deze bundel heeft vanwege ouderdom zijn beperkingen. In de HH. Engelbewaarderskerk en in de H. Bernarduskerk gebruikt de parochie de missaaltjes, die uitgegeven worden door Berne-Heeswijk. Voor elke zondag een apart missaaltje.

Maar hierin staan slechts een handvol liederen. Die keuze is niet ruim en wordt bovendien beperkt door de strategie van de uitgeverij. Er wordt commercieel gedacht en dus verschijnen er in de missaaltjes alleen de liederen waarvan Berne-Heeswijk de rechten heeft om ze af te drukken. Bovendien mag Berne-Heeswijk van de bisschoppelijke inspecteur geen liederen van Huub Oosterhuis in haar missaaltjes opnemen. Een prachtig lied als 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' zal je dus nooit vinden in de missaaltjes van Berne-Heeswijk. In de coronatijd gedurende anderhalf

jaar hebben de pastores van onze parochie zelf het wekelijkse liturgieboekje samengesteld. Zij konden daarbij putten uit een veelheid van oude en nieuwe bundels, uit Nederland en Vlaanderen, met liederen van katholieke en protestantse dichters en componisten om te zoeken naar die juweeltjes die zo nauw mogelijk aansloten bij de Schriftlezingen en de verkondiging van die dag. De voorzangers en de organisten maakten het mogelijk dat deze vondsten in de liturgie tot klinken werden gebracht. Met het opnieuw in gebruik nemen van de bundel 'Gezangen voor Liturgie' en van de missaal-

tjes gaat deze rijkdom weer verloren. Je zou iedere parochie, ja elk kerkgebouw een Johan Sebastian Bach toewensen. Hij schreef voor iedere zondag nieuwe muziek bij de Schriftlezingen van die dag en wist die dan ook nog uit te voeren met zijn koor. Zo werd die muziek in de kerk een geïntegreerd onderdeel van de verkondiging. Want dat wil echte kerkmuziek zijn, ook in onze tijd. Maar ja, iemand als Bach wordt maar één keer in de geschiedenis geboren.

Pastoor Ruud Visser

Liturgie de komende tijd

Eind september zijn de nodige versoepelingen mbt corona doorgevoerd. Gekozen is voor een veilige en daarmee geleidelijke afbouw van de maatregelen.

Met *Startzondag* was het mogelijk dat er een mooie gebedsviering kon worden gehouden in de Bonifaciuskerk. De viering was via de livestream in de parochie te volgen. In de Bonifaciuskerk waren 96 parochianen aanwezig.

Vieringenrooster

Met de ongelukkige val van onze pastoor en een daaropvolgende herstelperiode, verandert er ook het één en ander in het vieringenrooster. Gelukkig hebben we pastoor Peeters bereid gevonden een aantal eucharistievieringen van pastoor Visser over te nemen.

Missiezondag

In het weekend van 23 en 24 oktober is het Wereldmissiedag. Elders in dit blad staat er een artikel over. Wij vragen graag uw aandacht voor deze actie.

Allerheiligen

In het weekend van 30 en 31 oktober wordt het feest van Allerheiligen gevierd. We herdenken dan de heiligen en de martelaren.

Allerzielen

De Bernarduskerk:

31 oktober om 15.00 uur wordt tijdens een bijeenkomst de zielenlijst gelezen.

2 november 19.30 is er een Allerzielenviering uitsluitend voor genodigden.

De Bonifaciuskerk:

2 november wordt er een tweetal vieringen gehouden waarin de overledenen van het afgelopen jaar herdacht worden. Beide vieringen zijn uitsluitend toegankelijk voor de nabestaanden. De uitnodigingen hiervoor zijn inmiddels verstuurd.

De Heilige Geest:

Zondag 7 november zal er in de benedenzaal van de Bron een bijzondere viering van gedenken zijn. Er is dan een open inloop om 11.00 uur om een verantwoorde spreiding van aanwezigen te bevorderen. Daarna is er om 11.45 uur nog een keer een open inloop. We zullen de namen van onze dierbare overledenen noemen die in de drie weken daarvoor kunnen worden opgegeven.

De Engelbewaarderskerk:

2 november om 19.30 uur is er een herdenkingsviering

m.b.t. Allerzielen voor de nabestaanden van de overledenen van het afgelopen jaar. De uitnodigingen hiervoor zijn verzonden.

Zegening van de graven:

13.30u begraafplaats in Koudekerk a/d Rijn.

14.30u begraafplaats in Benthuisen.

15.00u Oosterbegraafplaats.

15.30u Algemene Begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.

Familieviering

Zondag 7 november om 11.00 uur is er een familieviering in de Bonifaciuskerk. Meer informatie hierover kunt u lezen in de rubriek 'jeugd en jongeren'.

Jubileumviering Broncantorij

Op zondag 21 november wordt in de Bron een feestelijke viering gehouden bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Broncantorij.

Christus Koning

In het weekend van 20 en 21 november wordt Christus Koning van het Heelal gevierd. Het betekent het einde van het kerkelijk jaar. De Bonifaciuskerk is dan weer volgehangen met alle historische vaandels.

Advent

In het weekend van 27 en 28 november begint de Advent. In de Bron wordt gewerkt aan de gebruikelijke adventschikking, die wekelijks verder wordt opgebouwd. Ook zal er in deze periode aandacht gegeven worden aan bepaalde groepen mensen. We doen dat door een adventskrans weg te geven aan iemand, die een groep vertegenwoordigt. Zo willen we onze verbondenheid met hen tot uitdrukking brengen.

In de parochiekern Bonifacius is de kerk soberder ingericht en krijgt de adventskrans een prominente plek op het liturgisch centrum.

Gregoriaans koor

Op zondag 28 november zullen de eucharistievieringen worden begeleid door het Gregoriaans koor: in de Bonifaciuskerk om 9.30 uur, en in de Bron om 11.00 uur.

In de Bernarduskerk is er op 28 november om 11.00 uur een viering met medewerking van basisschool de Tweeklank. We hopen zo met zijn allen te komen tot een goede voorbereiding naar Kerstmis 2021.

Ruud Miedema





Filmavonden in De Bron

Gelukkig kunnen wij u weer uitnodigen voor filmavonden, waarmee de Werkgroep Volwassenen Catechese het themajaar opent. De film "Silence" zal worden getoond. Deze bijzondere film gaat over het onrecht en lijden in de wereld. Vragen die ook ons leven en denken op gezette tijd bezighouden. Daarom wordt de film over twee avonden getoond en aansluitend besproken. Te weten: op 27 oktober en 10 november, in kerkelijk centrum De Bron, Troubadourweg 3, Alphen aan den Rijn, aanvang 19.15 uur. De film begint om 19.30 uur.

Een film die een veelvoud aan vragen bij ons kunnen oproepen. Graag tot ziens bij de twee filmvonden. Aanmelden kunt u nu al via e-mail: volwassenencatechese@heiligethomas.nl, en via de flyers die binnenkort in de kerken zullen liggen.

Namens de werkgroep Volwassenen Catechese, Nellie Devilee

Missio 23 en 24 oktober

Oktober is wereld missiemaand en in het weekend van 23 en 24 oktober wordt hier in de kerk extra aandacht aan besteed. "We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben." We worden opgedragen om datgene wat we in ons hart meedragen, naar anderen te brengen, aldus Paus Franciscus.

Met dit citaat uit het boek Handelingen voert Missio dit jaar de campagne voor de kerk in Guinee. De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N'Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop, Mgr. Maillat, investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moes-

ten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

In het bisdom N'Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief, de Soeurs Servantes de Marie Vierge et Mère (Zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder). Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen.

De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen.

De projecten die gesteund worden door Missio zijn: uitbreiding van een basisschool in Macenta, nieuwe bedden voor de kinderen in Huize St. Rita en in het weeshuis St. Kisito.

Tijdens het weekend van 23 en 24 oktober zal de collecte gehouden worden voor Missio. Mocht u niet bij een van de vieringen aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer: NL36 INGB 0006 1923 37 o.v.v. Missio.

Namens de werkgroep Diaconie en MOV, Alexandra Rijdsdijk

Adventsactie

Een gezonde start voor moeder en kind in ontwikkelingsgebieden

Tijdens de adventsperiode - de periode van vier weken voorafgaand aan Kerstmis - vragen we via de Adventsactie aandacht voor de hoop. Hoop op de komst van het Licht. Hoop op een betere wereld. Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden. Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken. Er zijn hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen. In 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit, en bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met een derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus om deze kwetsbare groep te steunen met concrete hulp. Hoewel dit natuurlijk geweldige ont-

wikkelingen zijn, zijn we er nog niet. Jaarlijks halen ongeveer 5.2 miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet, door bijvoorbeeld longontsteking, malaria of diarree. En er overlijdt nog altijd iedere twee minuten een moeder. Hierbij wordt de coronacrisis buiten beschouwing gelaten.

De meeste kinderen die overlijden, sterven al in de eerste maand na hun geboorte. Dit komt vaak door ondervoeding of door ziektes die door vaccinatie of goede hygiëne voorkomen hadden kunnen worden. Kraamvrouwen overlijden veelal door bloedingen, hoge bloeddruk of infecties. Vrouwen die zorg krijgen van professionele verloskundigen hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent minder kans om hun baby te verliezen en 24 procent minder kans op een vroeggeboorte.

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Dit jaar steunt Adventsactie vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, bevalling en de periode erna.

Tijdens de adventsperiode kunt u uw bijdrage geven tijdens een van de vieringen. Mocht u onverhoopt tijdens deze periode niet naar de kerk komen kunt u uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie Heilige Thomas, onder vermelding van 'Adventsactie'.

Namens de werkgroep Diaconie en MOV, Alexandra Rijdsdijk

Sacramentsdag



In het parochieblad nr. 4 is al geschreven hoe deze dag op zondag 6 juni is gevierd in de verschillende kernen binnen onze parochie. Centraal stonden de 7 werken van Barmhartigheid. Voor de PCI zijn deze werken een leidraad in besluiten.

De collecte met Sacramentsdag was ook dit jaar weer bestemd voor de PCI. Een mooi bedrag is er via collecte en bankoverschrijving binnen gekomen, € 1.182,-. Waar hebben we het geld aan besteed? Aan drie projecten binnen onze parochie.

Buurten & Zo is een restaurant die kookt voor buurtbewoners, voor een lage prijs. Het motto van dit project is: "Niemand wordt uitgesloten en iedereen kan meedoen in de samenleving." Buurten & Zo zit in het oude Jozefgebouw. Daar kunnen jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt wonen en werken in het restaurant. U bent daar ook van harte welkom om te eten of een kopje koffie of thee te drinken. De gift is bedoeld voor armere mensen die bij Buurten & Zo voor een paar euro een maaltijd kunnen genieten.

Stichting GeldZorg is een organisatie waar mensen/gezinnen een beroep op kunnen doen als zij financiële pro-

blemen hebben. Vanuit de Stichting GeldZorg krijgen zij een hulpmaatje/begeleider toegewezen die hen helpt de financiën weer op orde te krijgen. De gift wordt gebruikt voor het opleiden van hulpmaatjes.

De Voedselbank deelt de Voedselbank dit jaar ook mee met de opbrengst van Sacramentsdag. De PCI heeft 600 kilo appels en peren ingekocht bij een fruit-teler. Het fruit wordt in de maand oktober in 2 delen geleverd en kan worden toegevoegd aan de voedselpakketten. Dankzij uw financiële gift kon de PCI deze projecten ondersteunen. Hiervoor onze hartelijke dank.

Het bestuur van de PCI

Het bestuur van PCI

Ongetwijfeld heeft u de vraag weleens in het parochieblad gelezen dat de PCI nieuwe bestuursleden zoekt. We hebben twee nieuwe leden mogen verwelkomen en we zijn blij dat inmiddels voor deze nieuwe bestuursleden de benoeming door het bisdom binnen is gekomen. Zij vertegenwoordigen de parochiekernen in Alphen aan den Rijn in het bestuur.

Per 1 juni 2022 komen er weer twee vacatures voor een functie binnen het PCI-bestuur voor de beide Hazers

woudse kernen. Voor deze vacatures zijn inmiddels gesprekken gaande. We krijgen in het PCI-bestuur zo weer enthousiaste mensen die zich willen inzetten voor minderbedeelden, die met elkaar, weloverwogen besluiten kunnen nemen voor een financiële bijdrage aan personen of stichtingen.

Pastor Lâm is al vele jaren advise-rend lid van de PCI. Maar door veranderingen in de taakverdeling in het pastoraal team kan pastor Lâm deze



functie van adviserend lid niet meer combineren. Hiervoor in de plaats komt pastor Sjoerd Zuidersma, zodat

de contacten met diverse organisaties en personen in stand blijven.

Het PCI-bestuur dankt pastor Lâm voor zijn inzet en adviezen en wenst hem veel goeds toe in zijn nieuwe functie binnen de parochie van de H. Thomas.

Het bestuur van de PCI

Kledinginzameling voor gevangenen

29 oktober 2021

In de Penitentiare Inrichting (gevangenis) Alphen aan den Rijn - locatie Eikenlaan - zitten veel arrestanten (mannen), in afwachting van hun rechtszaak en kortgestraften. Veelal beschikken deze mannen over weinig kleding en hebben vaak geen familie of vrienden die kunnen zorgen voor aanvoer van extra kleding. Wij kunnen hen én ook onszelf hierbij helpen.

Deze actie geeft namelijk de mogelijkheid om enerzijds eens opruiming te houden in de kledingkasten en anderzijds de kans om het 'omzien naar onze naaste' concreet te maken. De gedetineerden zijn u enorm dankbaar! Het gaat om winterkleding, maar uiteraard is andere seizoenskleding ook welkom.

Aan de volgende soorten mannenkleding is o.a. behoefte:

- Schoenen: dit mogen ook sportschoenen zijn
- Trainingspakken en joggingbroeken
- Truien en vesten
- Jacks en overjassen
- Spijkerbroeken en gewone broeken.
- Shawls en handschoenen

U kunt de kleding brengen op de volgende locaties en dagdelen:

Parochiecentrum van de Bonifaciuskerk: vrijdag 29 oktober tussen 9.00 en 12.00 uur.

Parochiecentrum van de Heilige Geest: vrijdag 29 oktober tussen 9.30 en 12.00 uur.

Parochiecentrum van de Engelbe-waarderskerk: vrijdag 29 oktober tus-sen 10.00 en 12.00 uur.

Pastorie van de Bernarduskerk: vrij-dag 29 oktober tussen 9.30 en 12.00 uur.

De gedetineerden in de P.I. zullen u daar zeer dankbaar voor zijn.

Pastoraal werker Lâm



Opbrengst MIVA-collecte

In het weekend van 28 en 29 augustus jl. is er in de parochie aandacht gevraagd voor ondersteuning van de MIVA. De totale opbrengst van de MIVA-collecte en de digitale giften is € 1.647,--. Het bedrag wordt bestemd voor een auto voor Duncan, zodat hij de gezondheidszorg in Kenia bereikbaar kan maken voor de meest kwetsbaren. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de financiële commissie, Peter Dobbe

Hemelse koffie met

Als u de livestream regelmatig gevolgd heeft, zult u haar ongetwijfeld van tijd tot tijd hebben horen en zien zingen: Lia Moons. Ik zocht haar op in haar woonplaats Boskoop.

Wie ben je?

“Als ik naar mezelf kijk zie ik een tevreden en opgewekt mens. Iemand die creatief is en streeft naar het hoogst haalbare. In een nog niet zo ver verleden was ik perfectionist maar daar zijn de scherpste randjes inmiddels wel van af. Ik houd van degelijke kwaliteit neerzetten, iets wat er toe doet en waar je altijd iets aan hebt.”

Een hemels moment:

“Een hemels moment gaat voor mij gepaard met verwondering. Bijvoorbeeld als een gebed wordt verhoord of als ik me verwonder over iets in de natuur. Een mooi voorbeeld gebeurde nog niet zo lang geleden in de winter toen de auto's van mij en mijn man op een volle parkeerplaats stonden. Als enigen waren onze auto's bedekt met prachtige ijsbloemen. Voor mij een bijzonder geschenk van Moeder Aarde.”

Geloof, hoop en liefde; wat zegt geloof je?

“Geloof is voor mij Zelfontwikkeling en innerlijke diepgang. Een proces van

ontdekken wie je werkelijk bent. Uitzoeken wat er in het diepste van je wezen leeft. Dat vraagt soms om transformatie. Ik vind het mooi om te zien hoe teksten uit de Bijbel of liederen die ik zing mij opeens kunnen raken, hoe ze soms exact verwoorden waar ik innerlijk mee bezig ben. Geloof is daarmee voor mij een poort naar zelfontwikkeling. Ik ben opgegroeid met het Rooms-Katholieke geloof. Ik vind het een mooi geloof. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat ik een ander geloof ook mooi had gevonden als ik daarin was opgegroeid. Zo voel ik me soms aangetrokken tot bepaalde natuurreligies door hun intense verbondenheid met natuur, hemel en aarde. Voor mij is de hemel de ene helft van het geloof, de aarde de andere helft. Mannelijk en vrouwelijk. Vader God in de hemel, Moeder God in de aarde; Moeder Aarde. En samen zijn ze weer één.”

Is er leven zonder geloof?

Nadenkend en uiteindelijk glimlachend: “Als je geloof alleen vanuit het intellect benadert, dan zou ik het me kunnen voorstellen. Voor mij is geloof echter ervaren en voelen. Geloof is het leven zelf. Dat vraagt om het doorleven en doorvoelen ervan. Een spiritueel gebeuren. Ik ben me meer bewust geworden dat een zoektocht in mijzelf ook

een zoektocht in geloof is. Nee, voor mij is er dus geen leven zonder geloof.”

Hoe stel je je God voor?

“De hele schepping komt voort uit God: alles wat is. Zo ook de mens. Als je geboren wordt ben je doordrenkt in God. God is in alles en alles is in God. Je kunt er niet omheen. Ik denk dat religies in beginsel zijn ontstaan doordat mensen uiting willen geven aan wat ze innerlijk ervaren. Die uitingen zijn vormgegeven in rites en rituelen waaruit verschillende geloven en kerken zijn ontstaan. Dat maakt de kerk en de sacramenten voor mij mooie symbolen. God is groter dan mijn geloof in God en overstijgt de kerkelijke regels. God is groter dan wat wij als mens in staat zijn in rituelen te uiten of te ervaren.”

Hartelijk dank voor een inkijk in jouw staan in het geloof. Nogmaals dank voor je klank en muzikale kleur die je geeft vanuit het geloof. Hopelijk mogen we nog lang van je genieten als cantor en als gelovige.

Pastoraal werker Lâm



Walk for Homs

Pelgrimstocht van Amsterdam naar 's-Hertogenbosch

Ter nagedachtenis van mijn oom Frans van der Lugt sj (1938-2014) en voor de wederopbouw van Syrië organiseer ik, de jongste nicht van pater Frans van der Lugt sj, van 5 april tot en met 10 april 2022 een pelgrimstocht van Amsterdam naar 's-Hertogenbosch ter nagedachtenis van mijn oom en voor de wederopbouw in Syrië.

Er zijn verschillende wandelonderdelen en er zijn twee speciale missen die kunnen worden bijgewoond. Graag wil ik u vragen om mijn initiatief te

steunen en mee te wandelen. Pater Frans van der Lugt sj was jezuïet en gaf zijn leven voor de mensen in Syrië. Voor de oorlog organiseerde Frans voettochten, zoals hij deze noemde.

Dit waren flinke wandelingen, waaraan duizenden christelijke en moslim jongeren en volwassenen meeliepen, want bij Frans was iedereen welkom. Er werd onderweg gedanst, gezongen, gepraat en gemediteerd.

Frans woonde als één van de weinigen nog in de belegerde Syrische stad Homs, waar hij onder andere hulp bood aan mensen waarvoor het niet mogelijk was om te vluchten. Op 7 april 2014 werd hij vermoord in de tuin van zijn klooster, waar hij ook begraven is.

Meer informatie over dit initiatief kunt u vinden op www.elefunds.nl of www.walkforhoms.nl. E-mail-contact via: info@elefunds.nl





Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur
Let op: adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.

In en om de kerk

Nu de maatregelen rond corona wat versoepelen, is er gelukkig weer meer mogelijk. U hoeft zich niet meer van tevoren aan te melden als u naar de viering komt. Wij hoeven niet meer te noteren wie er binnenkomt. Dit betekent natuurlijk niet dat we alles loslaten en dat alles weer kan. Nog niet alle stoelen staan terug in de kerk, want het blijft opletten en toch afstand houden. Ook de communie wordt nog niet op de gebruikelijke wijze uitgereikt. Er is wel wat meer ruimte voor zang en koren, maar er zit nog geen wijwater in de schalen bij de ingang van de kerk. De collecteschaal gaat ook nog niet rond, maar u kunt uw gaven geven in de collectebus achter in de kerk of een collectebijdrage overmaken naar de

parochie. We sluiten ook als kerk aan bij de slogan: "alleen met elkaar worden we corona de baas."

Op de eerste zondag van de advent hopen we dat er weer eens een familieviering kan zijn, waarvoor kinderen worden uitgenodigd. De werkgroep familieviering bereid deze viering voor, samen met basisschool "De Tweeklank". Heel voorzichtig wordt er ook alweer richting Kerstmis gekeken, want we hopen dat de kerk dan weer vol mag lopen.

Er wordt nog steeds regelmatig aan het dak gewerkt van de pastorie naast de kerk. Het is echt een grote klus en veel waardering van ons allen voor de harde werkers. Er wordt ook niet elke dag gewerkt, soms regent het of is het tijd om even pas op de plaats te ma-

ken en vrij te nemen. Maar het gaat de goede kant op en we hopen dat het dak komende winter niet meer lekt en dat er geen pannen meer van het dak waaien.

Ondertussen wordt er door "mensen van goede wil" gesproken over de verkoop en aankoop van pastorie en kerk. Laten we hopen en bidden, dat ook dit boek tot ieders tevredenheid een nieuw hoofdstuk krijgt.

In september stelden we de tuin bij de kerk open voor een muzikale middag "Gluren bij de Buren".

Op zondagmiddag 14 november doen we de kerk open voor "Een muzikaal Ommetje". Dit wordt georganiseerd door actief Rijnowoude en daar gaat u vast nog meer over horen en lezen.

Tineke Heemskerk-de Boer

Allerzielen

Ik blijf altijd aan je denken

Ik blijf altijd aan je denken.
Hoe je liep en hoe je lachte, hoe je keek.
Ook je naam blijft altijd bij me
want van jou is er geen tweede.

En door steeds je naam te noemen
zal ik jou nooit meer vergeten
zal je niet voorgoed verdwijnen,
ook al krijg ik nooit meer antwoord.
Mijn gedachten laten jou niet in de steek.

(Overgenomen uit: "Als vlinders spreken konden")

Van oudsher viert de katholieke kerk op 2 november het feest van Allerzielen.

Wij herdenken allemaal onze dierbaren op eigen wijze en plaats. Samen met u willen wij de overledenen van onze parochiekern, die sinds 2 november 2020 zijn overleden, gedenken op dinsdag 2 november om 19.30 uur in de Bernarduskerk tijdens een dienst van Woord en Gebed. Ook als u dit jaar van een dierbare afscheid heeft moeten nemen, en het afscheid was niet vanuit onze parochiekern, kunt u de naam doorgeven aan het parochiesecretariaat H. Michael

en H. Bernardus. Dan zal ook die naam genoemd worden en een lichtje voor hem of haar worden ontstoken. Bij het afscheid in de kerk wordt ook een steen met de naam van de overledenen in de grote schaal op het altaar gelegd. Die steen mag u op de avond van Allerzielen als herinnering meenemen.

In de voormalige Michaelparochie was het gebruikelijk de zielenlijst te lezen op Allerzielen.

Dat hebben we na de fusie van de parochies H. Michael en H. Bernardus voortgezet en dat blijven we doen nu we een onderdeel zijn van de Thomasparochie. Dat doen wij dit jaar tijdens een speciaal samenkomen op zondag 31 oktober om 15.00 uur in de Bernarduskerk.

Wanneer u een dierbare dode ook wilt laten noemen op 31 oktober, geeft u dit dan a.u.b door aan het secretariaat van onze parochiekern; per email: hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl of per telefoon: 071-3414210.

Op 2 november zullen de graven gezegend worden. Om 13.30 uur is er bijeenkomst op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn en om 15.30 uur op de Algemene Begraafplaats in Hazerswoude-Dorp.

De pastoraatgroep



Rozen

Op Nationale Ziekendag, zondag 12 september, zijn na de viering in de Bernarduskerk 60 witte rozen rondgebracht door parochianen naar parochianen, die onze aandacht nodig hebben. Zo laten wij vanuit de parochiekern zien, dat wij aan onze medeparochianen denken en met hen meeleven. De bloemen zijn persoonlijk bezorgd, soms met een praatje en altijd met een wederzijdse glimlach. Er werd blij verrast gereageerd en men bedankte hartelijk voor dit gebaar. "Het had op geen beter moment kunnen zijn. Het was fijn om dit te doen."

Overzicht vieringen parochie heilige Thomas van zaterdag 23 oktober

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 23 okt	30 ^e zondag door het jaar Wereldmissiedag	19.00u Eucharistieviering Cantrix	
Zo 24 okt		09.30u Woord- en communieviering Cantrix	11.00u Woord- en communieviering Cantrix
Za 30 okt	Allerheiligen	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 31 okt		09.30u Eucharistieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Di 2 nov	Allerzielen	18.30u Allerzielenviering 20.00u Allerzielenviering	15.00u Zegening van de graven op de Oosterbegraafplaats
Za 6 nov	H. Willibrord	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 7 nov		09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor 11.00u Gezinsviering	11.00u Viering van gedenken
Za 13 nov	33 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 14 nov		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Cantrix
Za 20 nov	Christus Koning	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 21 nov		09.30u Eucharistieviering In Between	11.00u Eucharistieviering Broncantorij (50 jr bestaan)
Za 27 nov	1 ^e zondag van de Advent	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoor	
Zo 28 nov		09.30u Eucharistieviering Gregoriaans koor	11.00u Eucharistieviering Gregoriaans koor

De vieringen in de decembermaand zijn op dit moment nog niet bekend en worden op een later moment vastgesteld. Eventuele wijzigingen en aanvullingen zullen via de wekelijkse nieuwsbulletins en via de website www.heiligethomas.nl gecommuniceerd worden. Houd deze dus in de gaten!!

tot en met zondag 28 november 2021 (onder voorbehoud van wijzigingen)

Datum	HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster
Za 23 okt			Jer.31,7-9 Mc.10,46-52
Zo 24 okt	09.30u Woord- en communieviering Cantors	11.00u Eucharistieviering Cantores	
Za 30 okt			Deut.6,2-6 Mt. 5, 1-12
Zo 31 okt	09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor	
Di 2 nov	14.30u Zegening van de graven op de begraafplaats in Benthuizen. 15.30u Zegening van de graven op de Algemene Begraafplaats HWD 19.30u Allerzielenviering	13.30u Zegening van de graven op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn. 19.30u Allerzielenviering	Klaagl.3,17-26 Joh. 14,1-6
Za 6 nov			Jesaja 52,7-10 Mc. 16,15-20
Zo 7 nov	09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Cantores	
Za 13 nov			Dan.12,1-3 Mc. 13, 24-32
Zo 14 nov	09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor	
Za 20 nov			Dan. 7,13-14 Joh. 18,33b-37
Zo 21 nov	09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Cantores	
Za 27 nov			Jer. 33,14-16 Luc.21,25-28.34-36
Zo 28 nov	09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering m.m.v. de Tweeklank	

Doopvieringen

De doopvieringen voor kinderen in de parochie H. Thomas voor de komende tijd zijn:

21 november 2021 in de Engelbewaarderskerk of de Bernarduskerk.
 28 november 2021 in de Bonifaciuskerk.
 16 januari 2022 in de Bonifaciuskerk.
 23 januari 2022 in de Engelbewaarderskerk of de Bernarduskerk.
 13 februari 2022 in de Bonifaciuskerk.
 20 februari 2022 in de Engelbewaarderskerk of de Bernarduskerk.
 20 februari 2022 in de Bron.



Voorafgaand aan de doopviering worden er 2 doopvoorbereidingsavonden gehouden.

Op de website www.heiligethomas.nl/catechese/doopsel kunt u meer lezen over het laten dopen van een kind en worden alle doopdata voor dit werkjaar vermeld. U kunt er ook een aanmeldingsformulier downloaden.

Doop volwassenen:

Niet alleen kinderen kunnen gedoopt worden, maar ook volwassenen kunnen dit sacrament ontvangen.

Zij volgen een speciaal traject. Informatie hierover is te vinden op de website www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen.

“Nieuwe” zitmaaier

In ons vorige nummer werd een oproep gedaan voor een goede zitmaaier, omdat onze eigen grasmaaier aan het einde van zijn “Latijn” was. Wij hoefden er gelukkig niet lang op te wachten, want Jan de Groot, sinds 5 jaar eigenaar van boerderij Groenestein aan het Groenendijksepad, bood

spontaan zijn zitmaaier aan, omdat hij een andere had gekocht. Bij de klusgroep zit een aantal technische mensen, waaronder Henk de Boer. Hij heeft de zitmaaier helemaal onder handen genomen en weer als nieuw gemaakt. Op de eerste maaidag bij de Bernarduskerk heeft vrijwilliger An-

dré Maurits de zitmaaier een ochtend lang ingewijd. Hij was er niet van af te slaan! Hij genoot ervan, het gras is nog nooit zó goed gemaaid! Jan, nog hartelijk bedankt! Je hebt er een aflat mee verdiend!

De tuin- en klusgroep

Zondagmiddag 5 september 2021

Gluren bij de Buren: een landelijke happening, die ook in en rond de Scheepjeskerk in Hazerswoude-Rijndijk plaatsvond. Het was een sfeervolle, zonovergoten belevenis.

Tussen 12.00 uur en 17.00 uur waren er optredens met zang en gitaar door Jos Baars en Fons de Boer achter in de kerk. Soms werd afgeweken van hun repertoire en werden op verzoek van de jongste bezoekertjes nummers ten gehore gebracht waarbij jong en oud in beweging kwamen. In de tuin onder de prachtige rode beuk was het

podium voor Klaas Kuit, onze buurman met Engels-, Frans-, en Nederlandse liederen, waar hij als inleiding iets bij wist te vertellen.

Op ditzelfde podium werd door het duo “Plat du jour” met Ilonka Serieese (zang) en Saskia van den Toorn (piano) een mix van pop, soul en jazz ten gehore gebracht. Lieder met thema’s, waarmee het publiek in een positieve mind-set werd gebracht en die een stimulans boden om altijd door te gaan. Juist op momenten van tegenslag de mooie dingen die er ook



zijn niet over het hoofd te zien en daar weer positieve energie uit te halen. “Volg je hart” en “Elke dag is er de keus nieuwe wegen op te gaan, reik niet naar de hemel, maar haal hem naar je toe” werd ons toegezongen.

Pater Nico Wesselingh overleden

“Hoe verblijd was ik toen ze mij zeiden: wij gaan op naar het huis van de Heer” (psalm 122)

Met deze psalmtekst kreeg de parochie het bericht van het overlijden van Pater Nico Wesselingh, monnik van de Sint Paulus-communiteit te Teteringen. Nico Wesselingh werd 93 jaar geleden geboren in de Groenendijk. 67

jaar geleden trad hij in bij de Benedictijnen in Oosterhout en 61 jaar geleden werd hij tot priester gewijd. Zijn naam kunt u nog regelmatig tegenkomen in het zondagsmissaaltje, want hij heeft veel kerkmuziek geschreven, o.a. bij

psalmteksten van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde. Bij de dageraad van zondag 3 oktober zal de stem van God Nico Wesselingh als muziek in de oren hebben geklonken.

Lief en Leed

Huwelijk

Op 24 september zijn in het huwelijk getreden: Evandro Mascia en Agne Martinkenaite.

Wij wensen het bruidspaar veel geluk

Overleden

4 september 2021 is, na het toedienen van het Sacrament der Zieken, de heer Joop Hockx overleden. Hij is 88 jaar geworden.

30 september 2021 overleed, na een lang ziekbed, mevrouw Nanda Koot-de Graaff. Zij is 78 jaar geworden. Haar afscheid was op dinsdag 5 oktober vanuit de Bernarduskerk, waarna zij is gecremeerd.

30 september 2021 is de heer Jan Boers, oud-parochiaan van onze parochiekern, overleden. Hij was zeer bekend aan de Rijndijk en oud lid van het parochiebestuur. Hij is 88 jaar geworden.

Dat zij mogen rusten in vrede

Weet u dat...

- ... er in onze parochiekern een groep blijde ridders is;
- ... zij graag mensen ophalen voor de kerkdiensten;
- ... u zich kunt aanmelden bij het parochiesecretariaat om opgehaald te worden;
- ... het telefoonnummer van het secretariaat 071-3414210 is;
- ... dit een doorgeschakeld nummer is en Annie van Dijk altijd opneemt;
- ... zij zelfs opneemt als ze een rondje fietst of in winkels is;
- ... het inspreken van de voicemail niet altijd werkt;
- ... er weer Gerarduskalenders te koop zijn voor € 8,50;
- ... de kalenders te koop zijn op zondag na de kerkdienst bij Ria Heemskerker;
- ... u Ria hierover ook mag bellen op telefoonnummer 071-3414927;
- ... u op deze kalender kunt zien hoe laat de zon opkomt of de maan ondergaat;
- ... er op de kalender ook mooie spreuken staan b.v. deze: “Vertrouw op God maar, zet je fiets op slot!”



Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248
2391 CK Hazerswoude-Dorp
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v. R.K.
Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.

Wie weet?

- Het klokkenwerk is weer op orde en hersteld, met o.a. de plaatsing van de nieuwe moederklok en de goede instellingen. Nu kunnen de grote klok en de kleine klok weer hun werk doen. Het zal duidelijk zijn dat de wijzers de uren en ook de klokslagen de juiste tijd aangeven. Fijn dat alles weer goed functioneert.
- Vanuit de commissie van beheer is ons lid Cor den Hollander toegetre-

den tot het parochiebestuur van de Thomasparochie met als speciale taak beheer gebouwen. Daar zijn wij heel blij mee en wensen hem succes.

- Van onze HH. Engelbewaarderskerk werd de afgelopen maand de totale elektrische installatie gekeurd en dus ook doorgemeten. Naar aanleiding van dat rapport zijn de aanmerkingen hersteld en op orde gebracht

door het installatie-bedrijf.

- Met "Tel je Zegeningen" werd afgelopen week het nieuwe werkjaar van de parochie gestart. Ik wens u succes met het tellen van uw zegeningen.

*Vanuit de commissie van beheer,
Jan Koeckhoven*



(N)u zijt wellekome - bij dorpsgenoten thuis

Weet u het nog? In 2019 een groot succes maar vanwege corona in 2020 niet herhaald.

Maar nu durven we het, onder voorbehoud, weer aan. Een *levende adventskalender*. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen welkom zijn voor een kop koffie of thee, georganiseerd door de drie kerken in Hazerswoude-Dorp. Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting - zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen krijgen de

gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo snel zouden tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms zit ergens de kamer helemaal vol en een andere keer ben je maar met een paar mensen.

Waarom in de advent?

Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden gezegd worden.

Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers?

We zoeken dus mensen (gastgevers) die van 28 november t/m 23 december een ochtend van 10-11.30 uur hun huis beschikbaar willen stellen om

gasten te voorzien van koffie/thee met eventueel wat lekkers, dit kunt u zelf bepalen. Hopelijk stroomt de 'herberg' elke dag vol! De dinsdagochtenden zijn al ingevuld door de Goedemorgenkoffie en op zondagen is er na de kerkdienst ook gelegenheid om koffie te drinken. Voor de andere dagen kunt u zich opgeven met voorkeursdata waarop u bereid bent in uw eigen huis koffie te schenken.

Wij, als de drie kerken, hopen het rooster helemaal vol te krijgen zodat er de hele adventstijd bij iemand letterlijk de deur open staat. Verdere informatie en opgeven kan t/m 31 oktober bij Conny van Dijk tel: 06-40955421 of 0172-588554 en per mail: tom.van.dijk@hotmail.com.



Samen kerk - sponsor kerstpakket

Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om, als gezamenlijke kerken van Hazerswoude-Dorp, in december een kerstpakkettenactie te houden.

Deze actie is bedoeld voor mensen *woonachtig* in Hazerswoude-dorp en Benthuizen, die het financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode doormaken. We willen hen hiermee een steuntje in de rug geven.

Elk jaar werden er lekkere producten meegenomen naar de kerk zodat wij

gemiddeld 65 pakketten konden maken en uitdelen! Afgelopen jaar is door corona overgegaan naar sponsoring i.p.v. bonnetjes uitdelen in de kerk en dit was zo succesvol dat wij dit herhalen er zijn maar liefst 150 pakketten bezorgd!

Juist in deze moeilijke periode willen wij deze mensen niet in de kou laten staan. Vandaar: *Sponsor een kerstpakket*, en laat zien hoe wij als drie kerken in één dorp, samen onze medemens helpen! Een kerstpakket kost € 40,00. Elke bijdrage, groot of klein, is van harte welkom!

Het nieuwe rekeningnummer waarop gestort kan worden is op het moment van inleveren van deze kopij nog niet bekend.

Zie hiervoor t.z.t. de 'Deze Week' en Groene Hartkoerier.

*De gezamenlijke kerken
van Hazerswoude-dorp*

Schoenendoosactie 2021

In deze spannende tijd zijn kinderen in noodsituaties en armoede extra kwetsbaar. Daarom doet ook de HH. Engelbewaarderskerk mee aan de Schoenendoosactie. We geven kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor hen is dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee?

Tijdens de Schoenendoosactie versieren de kinderen en volwassenen van onze kerk een schoenendoos en vullen die met spulletjes die ze zelf gekocht of verzameld hebben: schoolspullen, verzorgingsartikelen, speelgoed en een knuffel. De dozen worden uitgedeeld in landen waar kinderen het moeilijk hebben. Als het toegestaan is in het land van bestemming, krijgen de kinderen ook een boekje met Bijbelse verhalen.

Geloof in actie

Ook voor onze kinderen zelf is de Schoenendoosactie impactvol. Ze leren wat het is om tijd, bezit en liefde te delen met een kind ver weg. Soms

geven ze iets van zichzelf weg wat van waarde is: dat kan een beetje pijn doen, maar het is ook bijzonder. De actie is een mooie manier om thema's zoals eerlijk delen, duurzaamheid en naastenliefde in onze kerk bespreekbaar te maken. Kinderen ontdekken hoe je het geloof heel praktisch handen en voeten kunt geven.

Uw hulp is welkom

Achter in de kerk vindt u folders met meer informatie over de actie, hoe de schoenendozen versierd kunnen worden en welke spulletjes er wel en niet in mogen.

De mooi versierde en gevulde schoenendozen kunt u t/m 5 november bij het parochiecentrum inleveren tussen 10.00 en 12.00 uur. Wilt u liever geen doos knutselen, maar wel graag spul-



len en cadeautjes inleveren? Dat kan natuurlijk ook. Deze kunt u ook afgeven bij het parochiecentrum.

Op zondag 7 november zullen wij dit project afsluiten tijdens de gezinsviering in de HH. Engelbewaarderskerk, dus u kunt de schoenendozen dan ook meenemen naar de kerk.

Alvast bedankt voor uw inzet!

Werkgroep gezinsvieringen van de HH. Engelbewaarderskerk

Alten gezocht

Om de balans in het koor te herstellen is middenkoor Cantu op zoek naar een aantal alten. Alten zijn dames die niet zo hoog kunnen zingen, maar wel de ruggengraat zijn voor de meerstemmigheid in het koor. Eisen stellen we niet! Cantu repeteert elke woensdagavond van half acht tot negen uur in de HH. Engelbewaarderskerk aan de

Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp. Cantu is een koor waarbij het zingen net iets belangrijker is dan de gezelligheid maar we proberen het met ons allen wel leuk te hebben. Een à twee keer per maand zingen we in een kerkdienst waar we de liederen voornamelijk invullen met ons eigen repertoire. Heb je interesse, kom dan gerust

eens kijken bij een repetitie. Meld je dan even van tevoren aan bij het parochiecentrum, dan kunnen we zorgen dat er iemand is om je te ontvangen.

Hopelijk tot ziens, John Spruijt, dirigent Cantu

Lief en Leed

Overleden

24 september 2021 is Johannes Hendrik (Hans) Uljé overleden in Hazerswoude-Dorp. Hij werd 79 jaar. Na de uitvaartplechtigheid op 30 september is hij op het parochiekerkhof begraven.

4 oktober 2021 is Gerardus Wilhelmus (Gerrit) van der Meer in Hazerswoude-Dorp overleden. Hij werd 78 jaar. Na de uitvaartplechtigheid is hij op 9 oktober begraven op het parochiekerkhof.

Dat zij mogen rusten in vrede

Dienst van de Stuurgroep Diaconie

November	Conny van Dijk	tel.: 588554
December	Anneke Koeckhoven	tel.: 588260

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel.: 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel.: 588260.



Herfst en Allerzielen

Het is weer herfst en Allerzielen
wij leggen bloemen over grijze zerken
voor zij die ons met veel pijn ontvielen
en nu eeuwig rusten onder hoge berken.

Tussen engelenkopjes en gedachtenissen
lezen wij namen die met ons zijn verwant
en doorheen de stille tranen die wij wissen
geven wij de roos van liefde uit onze hand.

Herinneringen komen sterk tot leven
soms van heel ver of nog van dichtbij
dankbaar om wat zij ons hebben gegeven
blijven ze innig verder leven aan onze zij.

In kaarsjes die voor hun herdenking branden
zoeken wij bij U om troost, steun en licht
goede Vader, hun naam staat in uw handen
geef aan hun dood een nieuw gezicht!

Greta Casier



Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
T 0172-472410; sintbonifacius@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;
deheiligegeest@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.

Thomasonderscheiding

Gusta van der Sluijs ontvangt een Thomasonderscheiding. Afgelopen vrijdagavond 10 september werd in onze parochie de 'wandeling' gehouden, georganiseerd door de werkgroep volwassenencatechese (WVC). Dit is een jaarlijks terugkerende activiteit, waarin mensen uitgenodigd worden al lopend met elkaar in gesprek te gaan. Dit jaar ging deze wandeling door het gebied van de Bonifaciuskerk. Aan het einde van de wandeling kwamen we nog even bij elkaar voor een kop koffie in de Jozefzaal. Hier volgde ook een belangrijke gebeurtenis: pastoor Ruud Visser reikte aan Gusta van der Sluijs de Thomasonderscheiding uit: dit is een ketting met een hangertje in de vorm van het logo van onze parochie. Gusta ontving dit ereteken. Met ingang van het nieuwe seizoen stopt haar werk bij de werkgroep volwas-

nencatechese. Ikzelf mocht haar ook toespreken, Gusta heeft meer dan 27 jaar met veel kwaliteit de volwassenencatechese vormgegeven. Heel veel mensen hebben de kans gekregen te groeien als mens en als gelovige. Naast de WVC heeft Gusta vele andere groepen binnen de catechese begeleid. Een catechesebijeenkomst organiseren doe je ook niet zomaar, het vraagt verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Gusta is hierin bescheiden, maar gezegd mag worden dat vrijwilligers met haar 'takenpakket' zeldzaam zijn. Vanaf de kinderwoorddiensttijd van haar eigen dochter tot en met de wandeling afgelopen week heeft Gusta haar talent gegeven aan de catechese. Als dank voor al haar parochiewerk, voor al meer dan 32 jaar ontving Gusta van der Sluijs afgelopen vrijdag terecht de Thomason-



derscheiding. Gelukkig verlaat Gusta onze parochie niet en zal zij actief blijven in een aantal andere werkgroepen, bij 'In Between' en andere activiteiten binnen de parochie. Nogmaals veel dank voor je inzet Gusta!

Sjoerd Zuidersma

Eeuwige professie Maria Virgo Lucis Keijzer

Op zondagmiddag 24 oktober zal zuster Maria Virgo Lucis Keijzer van de 'blauwe zusters' haar eeuwige gelofte afleggen. Deze plechtigheid vindt plaats tijdens een feestelijke eucharistieviering in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo. Zuster Maria Virgo Lucis of kortgezegd: zuster Lucis kennen velen van ons beter als Judith Keijzer, de dochter van Frans en Corrie Keijzer van de Steekterweg. Afgelopen zomer was zij in haar

blauwe gewaad vanuit Zuid-Frankrijk, waar zij leeft en werkt, met haar ouders aanwezig tijdens een zondagsviering in de Bonifaciuskerk. Nu is zij opnieuw naar Nederland gekomen om te midden van haar medezusters, haar ouders en familie en bekenden samen met twee andere zusters de eeuwige geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid en de bijzondere vierde gelofte van toewijding aan de Maagd Maria uit te spreken ten over-

staan van haar algemeen overste. De 'blauwe zusters' heten officieel: Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matará, een congregatie die haar oorsprong in Argentinië heeft. Intussen zijn de 'blauwe zusters' verspreid over de hele wereld. Van harte wensen we zuster Lucis een heel mooi en gezegend kloosterleven toe!

Pastoor Ruud Visser

Lief en leed

Gedoopt

In de Bonifaciuskerk:
19 september Juliët van Tol en Giel van Bemmel.

Wij wensen de dopelingen, hun ouders en familie veel geluk

Overleden

4 augustus 2021 is Hans van Frankfort, geboren op 23 mei 1944, over-

leden. Voor hem was er een besloten afscheidsviering en uitvaart.

4 september 2021 overleed Joop Baas. Zij werd geboren op 8 mei 1924. Haar afscheidsviering was op 10 september in de Bonifaciuskerk. Na de afscheidsviering werd zij overgebracht naar Amersfoort, waar zij is gecremeerd.

8 september 2021 is Riet Taman, geboren op 12 februari 1935, overleden. Zij is in besloten kring begraven.

29 september is Ben Riewald overleden. Hij werd geboren op 16 maart 1955. 4 oktober 2021 was voor hem de uitvaart in de Bonifaciuskerk waarna hij is begraven op de Oosterbegraafplaats.

Dat zij mogen rusten in vrede

Beelden in de Bonifaciuskerk

Wat zou er op tegen zijn, als de heiligenbeelden, die vroeger in onze kerk vermanend op de beminde gelovigen neerkeken en hen aanspoorden tot vroomheid en kuisheid, weer op hun oude vertrouwde plaats zouden terugkeren? (Cees Breukel, *Knooppunt december 1977*).

Tot begin jaren '60 van de twintigste eeuw waren er in de Bonifaciuskerk veel meer beelden dan nu. Op de steunpilaren van de buitenmuren zijn nog de ijzeren haken te zien waaraan de consoles met de heiligenbeelden bevestigd waren.

Zoals in vele andere katholieke kerken werden ook hier de beelden verwijderd.

In dit kader vertelt Henk Rozestraten in een interview in 2011: *"En toen kwam deken Paap. Paap is de vernieuwer geweest. Hij heeft ook een stel beelden uit de kerk gehaald."*

In de notulen van het kerkbestuur wordt een aantal malen gesproken over de beelden.

• 29 november 1961: "De beelden, die voorheen de zijgevels van de kerk sierden, zullen van de hand worden gedaan. Er heeft zich een koper gemeld voor deze beelden. Het kerkbestuur kan akkoord gaan met een

prijs van fl. 10,- per stuk." (± € 4,50)

- 27 december 1961: "De oude beelden uit de kerk zijn allen verkocht voor een bedrag van fl. 200,-" (± € 90,75)
- 31 januari 1962: "Beelden, voorstellende een engel, welke vroeger in het priesterkoor stonden zijn voor fl. 175,- verkocht aan de parochie van Voorhout." (± € 79,40). Naast bovenstaande zijn er nog wat verhalen over de beelden in omloop
- Ze zijn in een leeg graf gegooid. Bij het schudden van graven begin jaren '60 of '90 zijn ze opgegraven.
- Ze zijn kapot gegooid, de schooljeugd heeft ze als stoepkrijt gebruikt.
- Volgens enkele parochianen waren de beelden onbeschilderd.
- Op 30 november 1960 vond het kerkbestuur dat het de hoogste tijd was de kerk eens goed schoon te maken.
- In de vergadering van 28 december 1960 besloot het bestuur van de kerk voor het eerst in 25 jaar de beelden grondig schoon te maken. Het werk begon op 20 februari 1961 (het begin van de 1ste volle week van de vasten). De H.H. Missen zouden worden gevierd in de kapel



van het Jozefpension. Het is niet ondenkbaar zijn, dat de beelden in die tijd verwijderd zijn.

- In september 2019 zijn 13 sokkels/consoles uit de gewelven van de kerk gehaald. Alle houten consoles verkeerden over het algemeen in vrij slechte staat van onderhoud. We hebben één van de consoles opgehangen. Zo hebben we een beeld hoe het is geweest (weliswaar zonder beelden). Mijn vraag aan u is: wie helpt mij verder in de speurtocht naar de beelden. Belangrijkste vraag is: wanneer zijn ze weggehaald en aan wie zijn ze verkocht.

Uw reacties graag naar:
sintbonifacius@heilighethomas.nl
onder vermelding van P. Hoeksel, beelden.

Piet Hoeksel

De Broncantorij

Op 8 februari 2021 bestond het parochiekoor "De Broncantorij" 50 jaar en dit heugelijke feit zou op zondag 14 februari gevierd gaan worden, maar vanwege de Coronapandemie moest dit worden uitgesteld en zijn we uiteindelijk uitgekomen op *zondag 21 november*.

Op die zondag, voorafgaand aan het feest van de H. Caecilia, de patroonheilige van de zangers, is er in De Bron om 11.00 uur een Eucharistieviering uit dankbaarheid voor al die mooie 50 jaren.

Je zegt het snel: *50 jaar Broncantorij*, maar er is in die 50 jaar heel wat gebeurd en het is ondoenlijk hierover nu verder uit te wijden, maar gelukkig is er een fantastisch mooi jubileumboek uitgegeven, waarvoor wij de samen-

stellers heel dankbaar zijn.

Het is voor alle leden een genot hierin van tijd tot tijd te lezen en mooie beelden en teksten in onze gedachten terug te halen.

Corona heeft het koor geen goed gedaan, want meer dan 1½ jaar zijn wij monddood gemaakt; hebben we niet kunnen repeteren en de vieringen niet met onze zang kunnen opluisteren.

Onze sociale contacten -de kern van ons koor- kwamen op een heel laag pitje te staan en het bestuur heeft in dit jubileumjaar de leden met kleine attenties een hart onder de riem gestoken om toch vooral positief naar de toekomst te blijven kijken.

Naast de schade van het Coronavirus werd het koor afgelopen zomer opgeschrikt met het bericht over de slechte

gezondheid van onze dirigent, die met pijn in het hart, ons moest meedelen dat hij al zijn activiteiten moet stopzetten.

Wat spijtig voor hem en zijn vrouw en wat een mokerslag voor het koor, juist in dit jubileumjaar.

Inmiddels zijn we weer maanden verder en gloort er licht aan de horizon en kan er weer uitgekeken worden naar repetities en het muzikaal begeleiden van de vieringen.

Wij nodigen hierbij iedereen uit om op zondag 21 november om 11.00 uur naar De Bron te komen om met elkaar in grote dankbaarheid dit gouden feest te vieren.

*Namens het bestuur,
Heinz Waardijk*

Concert in de Bonifaciuskerk

Zondag 31 oktober geeft het koor 'Capella Sine Nomine' een concert met de titel 'Memento Mori'. Op onze website www.bonifaciusalphen.nl staat een poster van dit concert waarop alle uit te voeren stukken staan. De aanvang van het concert is om 15.00 uur. Na

afloop is er een deurcollecte ter bestrijding van de kosten. *Vitrinekast*: Eind oktober zal de Mariatentoonstelling in de vitrinekast weer gewisseld worden. Tot begin december zal er een selectie te zien zijn van verschillende heiligenbeelden met bij ieder beeldje een korte levensbeschrijving.

*Namens de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk,
Wilma Helder*

In en om de Bonifaciuskerk, de vier jaargetijden

Het hele jaar door zijn onze tuinmannen in de weer om de tuin rondom de Bonifaciuskerk en de pastorie te onderhouden. Het gaat met name om de tuin voor de pastorie, de tuin bij de Jozefzaal en de grote tuin achter de kerk en de pastorie.

Dit is een serieuze taak die door 5 à 6 mannen wordt geklaard op de dinsdagochtend. Het gaat al een jaar wat anders dan zij gewend zijn. Door de coronabeperkingen zijn de werkzaamheden anders ingevuld. Er werd wisselend gewerkt met kleine groepjes. Wat regelmatig terug komt is het snoeien van de struiken, het maaien van het gazon, waarbij ook de bladeren worden meegenomen. Het afval wordt bewaard in de composthoop achterin

de tuin. De compost wordt weer gebruikt als mest op de tuin. Ook wordt er rekening gehouden met de verschillende seizoenen. Zoals met december de bollen in de grond, daarna de bloeiende seizoenplanten en het onderhoud hiervan. Wat denkt u van de ligusterhaag aan de Hoflaan die een paar keer per jaar gesnoeid moet worden. In december wordt in de voortuin de kerststal weer neergezet. Als deze staat geeft dat veel positieve reacties. Ook wordt dan het kerstgroen verzameld, wat ingeleverd wordt door gulle gevers, voor in de kerk. Een week voor Palmzondag worden de buxushagen geknipt voor palmtakjes, om uit te delen. Door het werk van vele handen staat de tuin er altijd netjes bij.



Gezinsvieringen in de Bonifaciuskerk in 2021 en 2022

Afgelopen periode was een bijzondere periode. Door Corona was het maar beperkt mogelijk om naar de kerk te gaan. Hierdoor zijn de gezinsvieringen niet doorgegaan. Inmiddels zijn de regels versoepeld. Dit betekent dat er weer gezinsvieringen zijn. Schrijf deze data alvast in uw agenda!

- 7 november 11.00 uur: thema Sint-Maarten
- 24 december: Kerstviering
- 26 december Kindje wiegen: een viering voor de allerkleinsten
- 13 februari 11.00 uur: thema Valentijn

- 17 april: Pasen
 - 18 april Kruisje dragen: een viering voor de allerkleinsten
 - 12 juni 11.00 uur: thema Vaderdag
- Kom naar de viering en luister, zing en doe mee! Alle kinderen en hun ouders zijn welkom, met hun familie. Wie het gezellig vindt, mag natuurlijk ook een klasgenootje, buurmeisje, buurjongetje, vriendje of vriendinnetje meenemen. Tot ziens in de Bonifaciuskerk, aan de Paradijslaan in Alphen aan den Rijn.
Informatie: www.heiligethomas.nl

Delen doet wonderen!

Eerste communie in de parochiekern Bonifacius

Op zondag 26 september mochten 17 communicanten van de parochiekern St. Bonifacius voor de eerste keer het 'lichaam van Christus' ontvangen. Eindelijk was het zover, een viering die drie keer moest worden uitgesteld, kon doorgaan. En wat was het mooi! Iedereen was blij, zag er hartstikke mooi uit, het was een heerlijke nazomerdag!

Aan de viering hebben alle kinderen

meegeholpen, sommige kinderen hebben gelezen, anderen gebeden en weer anderen hielpen met het klaar maken van het altaar. De kerk was mooi versierd door enkele ouders en de werkgroep. Er was ook een fraai liturgieboekje en onder leiding van Judith Vrijenhoek heeft 'In Between' mooi gezongen en speelde Olga Rakic prachtig piano.

Tijdens de eerste communieviering stond het verhaal van de vijf broden en twee vissen centraal. Delen doet wonderen en zo is het maar net. Ruim anderhalf jaar hebben we elkaar regelmatig gezien, soms in het echt maar ook een tijd online. Zo bleven we in contact en is het een mooi project geworden!

Wat ook mooi is, we zijn een wereldkerk en dat blijkt ook steeds meer uit de communicanten, waarvan de wieg in veel verschillende landen heeft gestaan. Zo gezegd is ook de grote inzet van Nienke Donker en Ronald de Waal niet voor niets. De beelden van de livestream zijn de hele wereld overgegaan.

Was dan alles goed vraagt u zich misschien af? Ja bijna alles was goed, het enige smetje was dat in de uren voor de eerste Communieviering bleek, dat twee kinderen positief getest hadden op Corona. Zij mochten helaas niet komen. Gelukkig zijn ze weer helemaal fit en in november gaan we voor hen een mooie viering organiseren, waarvoor we ook de kinderen die vandaag hun eerste Communie hebben ontvangen zullen uitnodigen.

*Sjoerd Zuidersma,
pastoraal werker*



Matti, Jeremi, Jesse, Sara, Guillermo, Yolenthe, Elize, Dawid, Luuk, Lincey, Carlijn, Sil, Roos, Max, Ninthe, Lilli, Justyna.

Familieviering

7 november 2021 om 11.00 uur in de Bonifaciuskerk

Een gezellige kerkviering waarin iedereen welkom is, jong en oud.

Op 11 november is het weer Sint-Maarten. Op 7 november om 11.00 uur gaan we het tijdens de familieviering over Sint-Maarten praten. Sint-Maarten scheurde zijn kleding kapot. Als jullie dit doen, zijn je ouders vast niet blij... Misschien dat ze zelfs wel boos op jullie worden...? Maar God was juist heel trots op Sint-Maarten. Hoe dat kan? Jullie gaan het tijdens de viering horen. Daarnaast is het belangrijk om goed op te letten tijdens deze viering. Tijdens de viering spelen

we namelijk bingo! Heb je alle plaatjes gevonden, dan krijg je aan het einde een prijs.

Deze prijs kun je gebruiken tijdens de familie-activiteit op 11 november om 17.00 uur. Neem een lampion en kleding, die jou te klein is, mee! We starten de lampionnoptocht bij de St. Bonifaciuskerk. Dan gaan we de kleding inleveren bij iemand van de kledingbank. Zo delen wij ook onze kleding met mensen die het minder hebben dan wij. Daarna eten we met zijn allen in de parochie. Komen jullie ook?

Kom naar de familieviering en de familie-activiteit en luister, zing en doe mee!

Alle kinderen en hun ouders zijn welkom, met hun familie. Wie het gezellig vindt, mag natuurlijk ook een klasgenootje, buurmeisje, buurjongetje, vriendje of vriendinnetje meenemen. Tot ziens op 7 november om 11.00 uur, en/of op 11 november om 17.00 uur in de St. Bonifaciuskerk aan de Paradijslaan in Alphen aan den Rijn.

Jolanda Hoogervorst

Bible open - Jongerenbijeenkomsten

31 oktober en 14 november 2021

Sinds vorig seizoen zijn er voor jongeren uit onze parochie op zondagavond bijeenkomsten. Op 31 oktober organiseren we weer, samen met vier andere parochies in het bisdom Rotterdam, een nieuwe onlinebijeenkomst. We gaan het hebben over 'Maria, de moeder van God'.

Op zondagavond 14 november organiseren we de volgende bijeenkomst. Deze zal waarschijnlijk weer 'fysiek'



zijn. We gaan bij elkaar komen ergens in onze parochie. Laat jij het even weten als je wilt komen, dan stuur ik je het werkboek en de locatie. Hopelijk tot snel!

Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker
(s.zuidersma@heiligethomas.nl)

Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: www.heiligethomas.nl

Pastoraal team

Pastoor Ruud Visser

r.visser@heiligethomas.nl, tel. 06 20618148

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

lt.nguyen@heiligethomas.nl, tel. 06 22087370

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma

s.zuidersma@heiligethomas.nl, tel. 06 22086108

Secretaris pastoraal team

pastoraalteam@heiligethomas.nl

Parochiebestuur

Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, e-mail: secretaris@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

Betalingen

Collectes voor de parochie: NL76 INGB 0004 4009 97

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. Collecte

Collectes voor goede doelen: NL36 INGB 0006 1923 37

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. de naam van het goede doel.

Centraal Secretariaat parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 475975.

e-mail: centraalsecretariaat@heiligethomas.nl

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.

Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

pci@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 9 december 2021.

Kopij uiterlijk 26 november aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: redactieparochieblad@heiligethomas.nl

Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint