



## Een jaar vol zegeningen

In januari kijken velen vooruit naar het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Wat is je plan, waar wil je naartoe dit jaar? Je hoort veel goede voornemens. In de top 5 van goede voornemens dit jaar staan onder andere meer gaan sporten, afvallen en minder alcohol drinken.

Wat gaat het nieuwe jaar verder brengen? Het afgelopen jaar was de pandemie veel in het nieuws en dat zal dit jaar ook nog wel zo zijn. Hopelijk kunnen we dit jaar de stap maken dat we met het virus leren leven en heeft het virus niet meer zo'n grote invloed op de samenleving als het afgelopen jaar.

Het virus heeft echter op dit moment nog veel impact: de angst dat de zorg overbelast raakt blijft aanwezig. Een gevolg van het virus, de toenemende depressiviteit onder jongeren is ook erg om te horen. Jonge mensen die het leven willen ontdekken worden nu al bijna twee jaar geremd in hun ontwikkeling. Gelukkig lijkt er de laatste tijd meer aandacht te komen voor het mentale welbevinden van deze groep. Een aantal weken geleden was ik op een studiedag met als thema 'verbinding zoeken in tijden van polarisatie'. Er werd gezegd dat de extreme opvattingen in een samenleving altijd veel aandacht krijgen. De meerderheid van een samenleving behoort echter tot de middengroep. Polariseren (het benadrukken van verschillen) in een samenleving valt tegen te gaan door het verhaal van de grote middengroep meer onder de aandacht te brengen. Het probleem is echter dat de grootste schreeuwders de meeste aandacht krijgen. De mensen in het (stille) midden horen we nauwelijks, maar het zijn wel de mensen die verbindingen mogelijk maken.



In onze geloofsgemeenschap geloven we dat we met elkaar verbonden zijn. Helaas zien we elkaar nu minder dan we zouden willen. De impact van het virus op de liturgie, de diaconie, de catechese en het pastoraat is nog altijd groot. Toch zijn we met elkaar verbonden. Dat zal zo blijven. Het evangelie doet ons een oproep om ons voor elkaar en de samenleving in te zetten. Voor deze opdracht zetten velen zich in.

Dat doen we, denk ik, omdat we geloven dat we als mensen niet compleet los van elkaar staan. Paulus schrijft aan de inwoners van Korinthe dat ook al verschillen we van elkaar, we samen een geheel vormen. Hij schrijft dat ieder mens een eigen taak heeft en (ook al lijkt dat misschien niet altijd zo) dat wat u doet belangrijk is. Met uw inzet bent u een onmisbaar radertje in een groter geheel (1 Korintiërs 12:12-28).

En met uw inzet bent u misschien wel een 'zegen voor een ander'. Dat zou een mooie toevoeging zijn aan het jaarthema van de parochie (tel je zegeningen). Misschien valt het in deze tijd niet altijd mee om je eigen zegeningen te zien, maar toch is een dankbaar hart de weg naar een gelukkig leven. Ik ben dan ook benieuwd wie of wat voor u een zegen is! Het leven en alles wat daarin gebeurt valt niet altijd mee, er zijn tijden van verdriet en ellende, maar ik hoop dat u het leven uiteindelijk mag zien als iets heel bijzonders. Ik hoop dat u het leven mag vieren! Mede namens mijn collega's wens ik u een jaar vol zegeningen!

*Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker*

### Met vele zegeningen het jaar begonnen. Dank hiervoor!

Met Kerstmis waren de kerken leeg dit jaar. Het pastoresteam vierde de liturgie van de kerstnacht in een donker, leeg kerkgebouw. Het team miste u/miste jou: de aanwezige geloofsgemeenschap, een belangrijke pijler in de liturgie, zeker in de kerstnachtliturgie. We hebben elkaar met Kerstmis dus niet kunnen zien, niet gegroet. Daarom is het fijn dat zovelen van u het team als geheel of de teamleden individueel een kerst- en nieuwjaarswens stuurden. Zo komen er vele zegeningen tot ons. Wij, pastores, willen u/jou hartelijke bedanken voor deze steun, voor al die kaarten met goede wensen die wij met Kerstmis mochten ontvangen! En van harte wensen wij ook u/ook jou het allerbeste toe voor de tijd die komen gaat. Mogen wij allen in dit nieuwe jaar onze zegeningen tellen.

*Namens het pastoraal team,  
Ruud Visser, pastoor*

## Vanuit het parochiebestuur

Hierbij de belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten van de bestuursvergaderingen van 2 december 2021 en 6 januari 2022.

- Het parochiebestuur stemt in met de overeenkomst tussen de onderhandelaars van de Stichting Scheepjeskerk en het parochiebestuur op 6 januari 2022. Deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan het Bisdom Rotterdam ter accordering.

- Het parochiebestuur stelt de tarieven met betrekking tot kerkelijke uitvaarten 2022 vast.
- Van het Bisdom is bericht ontvangen over de herbenoeming van pastoor Visser tot oktober 2023.
- Het erfgoedfonds van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft een subsidie overgemaakt m.b.t. de restauratie van de kerktoren van de HH. Engelbewaarderskerk in Hazerswoude-Dorp.

- De Thomas onderscheidingen zullen in een later stadium worden uitgereikt.
- Het parochiebestuur is bezig om de taakomschrijving van de commissies van beheer in onze parochie te actualiseren en te verhelderen. We hopen in februari hiermee klaar te zijn en dit te communiceren met de afzonderlijke commissies van beheer.

*Marien Verhulst,  
vicevoorzitter parochiebestuur*

## Weer terug in de parochie

Maandag 17 januari ben ik na een afwezigheid van bijna vier maanden teruggekeerd in de parochie. Ik mocht weer naar huis om daar verder te werken aan mijn revalidatie. Belangrijk voor mij was niet alleen de terugkeer naar mijn vertrouwde woonomgeving, minstens zo belangrijk vond ik het om weer terug te zijn in de parochie. Want ondanks de goede verzorging die ik elders kreeg, verlangde ik ernaar om weer actief te worden en naar het werk in de parochie terug te keren. Ik heb de parochie – en dan bedoel ik in de

eerste plaats u, de mensen van de parochie – enorm gemist. En ik denk dat dit wederzijds is, gelet op de vele uitingen van meeleven. Velen hebben mij in deze periode gesteund, heel veel kaarten met beterschapswensen mocht ik ontvangen. Nogmaals veel dank hiervoor!

Ik heb twee operaties aan mijn heup moeten ondergaan. Deze hebben nog steeds aanzienlijke gevolgen voor mijn mobiliteit. Ik moet mij voorlopig nog met krukken voortbewegen, ik mag zelf nog geen auto rijden, en alles wat

ik doe gaat in een vertraagd tempo.

Maar ik wil mijn werkzaamheden in de parochie vanaf nu langzaam en beetje bij beetje weer oppakken. Veel zal dat in het begin nog niet zijn, maar van lieverlee zullen de activiteiten gaan groeien. Ik mag me gesteund weten door de hulp van velen; en hopelijk zal ik spoedig weer helemaal hersteld zijn. Ik ben in ieder geval weer thuis, en nog belangrijker weer thuis in de parochie.

*Ruud Visser, pastor*

## Kerkbalans! Doet u ook mee?

*“Geef vandaag voor de kerk van morgen”*

In de coronaperiode hebben we gemerkt hoezeer samenzijn van onschatbare waarde is in onze geloofsgemeenschap. Veel parochianen hebben naast de vieringen het meedoen aan activiteiten en het koffie drinken na de viering écht gemist.

De parochie is niet voor niets een plaats van betekenis met inspirerende vieringen, voor het opsteken van een kaarsje, een luisterend oor en hulp aan onze naaste.

Veel in de kerk wordt kosteloos door vrijwilligers gedaan. Niet omdat zij niets waard zijn; juist omdat zij van onschatbare waarde zijn. Maar om de kerken te verwarmen en ervoor te zorgen dat

het dak niet lekt, is geld nodig. Zodat u tijdens de vieringen en activiteiten er warm en droog bijzit.

Helpt u ons daarom onze geloofsgemeenschap in stand te houden? Om de gemiste collectes tijdens de coronaperiode enigszins te compenseren? Om met allen kerk te blijven zijn?

In de kern van HH. Engelbewaarders zijn de brieven voor kerkbalans al bezorgd en worden ook weer opgehaald. In de andere kernen vindt u een brief bij dit parochieblad en wordt gevraagd



of u zelf in actie wilt komen.

U kunt uw bijdrage storten via het rekeningnummer dat in de brief staat. We hadden gehoopt dat er ook via een QR-code gedoneerd zou kunnen worden maar zover zijn we nog niet.

Natuurlijk hartelijk dank voor uw bijdrage aan de actie kerkbalans.

En veel dank aan alle trouwe gevers die de parochie steunen met een vast bedrag per maand, kwartaal of per jaar.

*De werkgroep kerkbalans  
en het parochiebestuur*

## De Stichting Vraag & Aanbod

We zamelen gereedschap in om mensen in de derde wereld van gereedschap te voorzien waarmee men iets kan leren of waarmee ze hun brood kunnen verdienen. Daarom houden we ook dit jaar weer een inzameling op: *zaterdag 2 april van 10.00 tot 11.00 uur in de Jozefzaal bij de Bonifaciuskerk, Paradijslaan 6, Alphen aan den Rijn en van 10.00 tot 12.00 uur bij de*

*fam. Van Zwieten, Dorpsstraat 295A, Hazerswoude-Dorp.*

Hierbij kun je denken aan: naaimachines (elektrisch, hand en trap), breimachines, eenvoudig handgereedschap zoals hamers, schaven, beitels: dus spullen voor timmerlieden, maar ook voor metselaars, fietsenherstellers, loodgieters, schoenmakers en ga zo maar door. Tuingereedschap om met de hand mee te werken; generatoren, compressors, waterpompen. Rolstoe-

len (inklapbaar), krukken, schoon beddengoed zoals lakens en dekens.

Geen keukenapparatuur, huisraad of kleding. Indien u twijfelt of iets bruikbaar is kunt u contact opnemen met: Tineke Heemskerk tel. 071-3413723 of e-mail: fam.heemskerk@planet.nl. Veel dank namens de mensen in de derdewereldlanden.

*De werkgroep diaconie*

## Liturgie de komende tijd

Doorgaans wordt in deze rubriek onder elkaar gezet de bijzondere vieringen gedurende de periode van het rooster op de middenpagina van ons parochieblad. In het vorige nummer, dat informatie gaf over de vieringen in de Advents- en Kersttijd moest al gemeld worden dat een aantal bijzondere vieringen vanwege de coronamaatregelen niet konden doorgaan. Uiteindelijk gingen ook vele van de wel in het rooster aangekondigde vieringen niet door. Een aantal zondagen en ook met Kerstmis was er slechts één viering in de parochie, en dan ook nog zonder kerkgangers.

Vanaf zondag 23 januari zijn er in de vier kerken van onze parochie weer zondagsvieringen. Hierbij mogen 50 kerkgangers aanwezig zijn. Hopelijk zal ieder die komt, zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en bij het overschrijden van dit aantal van 50 personen niet naar binnen gaan. Dan kan het zich van tevoren aanmelden achterwege blijven. Uitzondering hierop is de deelname aan de viering op zondagmorgen in de St. Bonifaciuskerk. Gelet op de grote toeloop op de zondag aldaar is het verstandig van deze kerkgangers te vragen om zich wel van tevoren aan te melden. Dat kan gebeuren op de gebruikelijke wijze, per telefoon of per e-mail bij het lokale secretariaat van de Bonifaciuskerk. Zolang de avondlockdown nog geldt, is er geen zaterdagavondviering in de St. Bonifaciuskerk.

In al onze kerken gelden nog steeds de coronamaatregelen van het 1,5 meter afstand houden van elkaar, het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en vertrek, het handen wassen en voldoende ventileren. Naast het aantal kerkgan-

gers is per 23 januari ook het aantal voorzangers/koorzangers verruimd. Bij de vieringen in onze kerken mogen vanaf die zondag maximaal zes zangers zingen; aan de meevierende geloofsgemeenschap is het slechts toegestaan het slotlied mee te zingen.

Bijzondere vieringen in de periode dat dit nummer van het parochieblad beslaat, zijn vanwege het beperkte aantal van 50 kerkgangers niet opgenomen. De terugkomviering van de doopouders, de presentatieviering van de eerste communicanten zijn verschoven naar een latere datum dan in het jaarprogramma van de parochie staat aangekondigd. De viering van Aswoensdag – het begin van de Veertigdagentijd – wordt niet verschoven; maar afhankelijk van het gegeven of de avondlockdown op 2 maart nog van kracht is of niet, zal de viering in de ochtend of in de avond plaatsvinden. Om dit te achterhalen is het raadzaam tegen die tijd het wekelijks nieuwsbulletin of de website van de parochie te raadplegen. Op de tweede zondag in de Veertigdagentijd zal er bijzondere aandacht zijn voor het Vastenactieproject.

We hebben ondertussen ervaren dat de coronamaatregelen – dat geldt zowel in de maatschappij als in de kerk – afhankelijk van gebeurtenissen, grafieken en inzichten telkens veranderen. Gelukkig kunnen we op de zondagmorgen de liturgie weer met kerkgangers vieren, zij het voorlopig met slechts een vijftigtal. Hoe het verder zal gaan, weten we nu nog niet; maar we blijven uitkijken naar betere tijden.

Pastoor Ruud Visser

## Thema-avond 'Sociale leer van de Kerk'



Donderdag 24 februari a.s. hoopt de Werkgroep Volwassenen Catechese u een thema-avond aan te bieden die ingaat op onderwerpen waar we niet zo gemakkelijk met iedereen over kunnen praten.

*Want wat is het verschil tussen de dagelijkse praktijk in ons leven en de moraal van de kerk?*

We noemen het met een mooi woord de 'Sociale leer van de Kerk'.

De avond wil ingaan op moraalvragen waar ieder op z'n tijd in het leven tegen aan loopt. Vooral wanneer we in een bepaalde fase of omstandigheden geraken dat het ons denken en handelen als gelovige raakt. Hoewel er in de media op televisie of dagbladen summier op de sociale leer van de kerk wordt ingegaan, gaat het hierin vooral en met name om het maatschappelijke debat. En komt een diepzinniger kijk vanuit ons geloof en de gevoeligheid daarbij nauwelijks

aan bod. En hiermee ons denken in deze tijd over tal van deze onderwerpen. De Werkgroep Volwassenen Catechese heeft een aantal onderwerpen over de Sociale leer van de kerk geselecteerd. Juist ook die onderwerpen die actueel zijn - gelet ook op de uiteenlopende leeftijdsgroepen in onze parochie.

Voor deze avond is dr. Huub Flohr, moraaltheoloog en parochiepastor, uitgenodigd.

De thema-avond wordt gehouden op: 24 februari, in Parochiecentrum Bonifacius om 20.00 uur. Aanmelden kunt u per e-mail via: [volwassenencatechese@heilighetomas.nl](mailto:volwassenencatechese@heilighetomas.nl).

Deze avond is onder voorbehoud gepland. We zullen rekening houden met de dan geldende coronamaatregelen.

*Werkgroep Volwassenen Catechese, Karin, Adele, Corrine, Nelly, pastor Lâm*

## Opbrengst collecte Missio

In oktober 2021 heeft 'Missio' de parochies steun gevraagd voor de zusters Dienaressen van Maria Maagd en Moeder in het bisdom N'Zérékoré in Guinee d.m.v. een (digitale) collecte. De opbrengst van deze collectie in onze parochie voor dit doel bedraagt € 1.577,38.

Bij de school in Macenta worden nu klaslokalen bijgebouwd en de nieuwe bedden voor Huize St. Rita zijn gearriveerd. Ook is er een begin gemaakt met de aanleg van de varkenshouderij. De zusters in het weeshuis St. Kisito in Gouécké waren dolblij dat ze kwalitatief goed voedsel konden aanschaffen

voor de kinderen.

Zelfs zonnepanelen worden aangelegd, zodat de zusters 's avonds over elektriciteit kunnen beschikken.

Bij monde van zuster Jeanne Pascale zeggen de zusters u allen veel dank voor uw steun.

## Vastenactie 2022

Gedurende de vastenperiode zal er in de parochie aandacht besteedt worden aan het vastenactieproject. Dit jaar zullen wij het project: je land is je leven ondersteunen.

Vanuit Vastenactie worden met dit project drie landrechten projecten extra in de schijnwerpers gezet:

- In Guatemala worden drie Mayagemeenschappen die opkomen voor hun rechten gesteund. In een rivier die voor hen heel belangrijk is worden waterkrachtcentrales gebouwd. Hierdoor wordt de toegang tot water beperkt en verdwijnt kostbare landbouwgrond, en verdwijnt een deel

van hun bestaan. Door de steun van vastenactie worden 250 mensen in tentenkampen geholpen bij het opbouwen van een menswaardig bestaan.

- In noordoost Brazilië, is er een groep die voldoende voedsel produceert, maar deze producten nauwelijks kan verkopen. Hierdoor zijn hun inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak. Met steun uit de vastenactie kan dat verbeteren.
- Er zijn ook boerenfamilies zonder landrechten. Zij produceren onvoldoende voedsel en kunnen nauwelijks investeren in het goede

materiaal omdat zij ieder moment verdreven kunnen worden. Ondervoeding ligt daar op de loer.

U kunt uw steentje bijdragen door Vastenactie te steunen. Indien mogelijk in de vieringen in de kerk, maar als dat onverhoopt niet lukt, kunt u ook een bijdrage overmaken naar: bankrekeningnr. NL36INGB0006192337 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. Vastenactie.

*werkgroep Diaconie en MOV,  
Alexandra Rijdsdijk*

## Hemelse koffie met ....

In een nette hoekwoning in Alphen aan den Rijn ontkom ik niet aan twee grote passies van Alexander Schippers (34 jaar): Frankrijk en muziek. Nog beter gezegd orgelmuziek. Met hem heb ik het genoeg om deze editie van 'Hemelse Koffie' in te vullen.

### *Wie ben je?*

"In mijn leven zijn twee dingen heel belangrijk. Dat zijn dierbare mensen om mij heen en het tweede: muziek. Ik schenk zoveel mogelijk aandacht aan hen die mij dierbaar zijn. Zij spelen een belangrijke rol in mijn leven en dragen bij aan de persoon die ik ben. Daarnaast is muziek heel belangrijk in mijn leven. Muziek troost, inspireert, en geeft vreugde. Met muziek kan je dingen verwoorden, zeggen die niet in woorden is uit te drukken. Muziek overstijgt het woordenrijk."

### *Een hemels moment:*

"Het samenzijn met dierbaren kan voor mij een hemels moment zijn. Maar ook als ik in een kerk of kathedraal ben kan ik een hemels moment ervaren. Eén van mijn mooiste herinneringen is die in de Saint-Ouen in Rouen (Normandië), een van de grootste kerken van Frankrijk. De bouw van deze abdijkerk werd in de 14e eeuw gestart, en in de 16e eeuw voltooid. De indrukwekkende grootte, maar ook de prachtige bouwstijl - flamboyante gotiek - en enorme lichtval in de kerk is overweldigend. Daarnaast staat in deze kerk een van de mooiste orgels ter wereld. Orgelbouwer Aristide Cavallé-Coll bouwde dit meesterwerk in 1890. Een juweel van een instrument. Het orgel

is poëtisch, maar bezit ook een enorm grootse en krachtige klank. De combinatie van zo'n prachtig orgel samen in een kerk met zo'n enorme akoestiek - 8 à 9 seconden - is nergens ter wereld te vinden. Als ik in deze kerk kom en ik hoor dit orgel: dat is voor mij een hemels moment.

Een hemels moment vind ik ook terug in de zondagse mis bij de communie. Je wordt even boven het aardse opgetild. Ik probeer de muziek hierop af te stemmen: muziek waarin de mystiek van dit moment doorklinkt. Bekende componisten als César Franck, Alexandre Guilmant en Louis Vierne hebben mooie werken geschreven welke tijdens de communie gespeeld kunnen worden. Regelmatig kies ik ervoor om te improviseren, bijvoorbeeld voor een Gregoriaans thema dat past in de tijd van het jaar."

### *Het symbool: geloof, hoop en liefde.*

#### *Wat zegt hoop jou?*

"Voor mij is hoop geen verwachting, een wetenschap dat iets uitkomt of zal gaan lukken. Hoop is geen zekerheid. Hoop geeft kracht, houdt de mens op de been, opdat we verder kunnen. Hoop doet leven. De mens verlangt immers dat dingen beter gaan worden. Zeker in moeilijke situaties is de hoop een bron om kracht uit te putten."

#### *Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt in het leven?*

"Een van de belangrijkste levenslessen leerde ik toen mijn vader overleed. Het leven is niet vanzelfsprekend en kan zomaar veranderen. Daarom is samen zijn met hen van wie je houdt en goed

zijn met elkaar zo belangrijk. Genieten van het moment met elkaar. Dat maakt dat je het leven leeft. Bewuster in het leven staan maakt dat je tot de kern ervan komt: wat is belangrijk in het leven en wat niet. Door het overlijden is de onbevangingheid veranderd in een bewuster leven. Het maakt je volwassener. Helaas moet je dit soort dingen zelf meemaken, er is geen andere leerschool."

### *Als je één dag God mocht zijn, zou je...?*

"Dat er één dag geen oorlog en geweld is in de wereld. Geen ellende en dat niemand honger hoeft te hebben. Het lijkt wel alsof wij mensen niet geleerd hebben van de geschiedenis. Ik geloof niet dat God ons straft, maar dat de mens er een potje van maakt; zacht uitgedrukt. De ellende in de wereld is de onkunde van ons mensen om goed om te gaan met onze vrije geest. Ook ik heb mijn zwaktes en ben niet beter dan een ander. Er is genoeg in de wereld als we dat maar verdelen met elkaar. Als er geen geweld zou zijn, zou er ook geen honger zijn in de wereld."

Wat fijn om met je gesproken te hebben Alexander. Om je gedachten en gevoelens ook in woorden te horen. We zullen nog veel daarvan horen in de muziek tijdens de vieringen en danken ook jou voor je bijdrage aan de gemeenschap.

*Pastoraal werker Lâm*





## Livestream vanuit de Bonifaciuskerk

Zo tegen het eind van het jaar dwalen de gedachten terug naar wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd of niet is gebeurd. Daarbij stond ik stil bij de ontwikkeling die de livestream sinds de start in maart 2020 heeft doorgemaakt. Door de pandemie begonnen wij in de Bonifaciuskerk met het streamen van de vieringen om de viering bij de mensen thuis te brengen. Wij zijn in dit geval pastor Lâm, Nienke Donker en ikzelf (Ronald de Waal). Pastor Lâm fungeerde vanaf het begin als de techneut die alles in gang zette met Nienke en mij als leergierige leerlingen.

### Het begin

Hoe ging de eerste livestream van start? Zonder te verzanden in technische termen zal ik het proberen uit te leggen. Pastor Lâm nam een laptop mee en de camera hiervan werd zo geplaatst op een lezenaar dat het altaar en de ambo in beeld was. Voor de verbinding waren we afhankelijk van de 4G op pastor Lâms mobiele telefoon, die verbonden was met de laptop. Nienke en ik memoreren nog regelmatig onze angstige gezichten in afwachting van de bevestiging van een stabiele verbinding. Dit lukte soms maar net tot zelfs twee minuten voor aanvang van de viering. Het geluid haalden wij van een microfoon, die we voor een van de geluidsboxen in de kerk plaatsten. Het resultaat, als alles werkte, was een stilstaand beeld van het priesterkoor met een krakend en af en toe piepend geluid. Niet geweldig dus.

### Het heden

Waar zijn we op dit moment? Inmiddels werken wij met 4 camera's: een

intelligente camera die wij op afstand besturen, een webcam voor een totaalbeeld van het priesterkoor, een webcam voor de cantor en een webcam voor de organist. Het geluid ontvangen wij nu rechtstreeks van de geluidsinstallatie van de kerk. Daarbij mag niet onopgemerkt blijven dat het geluidsniveau goed ontvangen wordt, doordat Jos Hermans een demper heeft gemaakt dat ervoor zorgt dat het geluid niet overstemd wordt. Jos, nogmaals bedankt!

Alles komt dan samen in een door pastor Lâm in elkaar geschroefde krachtige computer. Op deze computer maken wij gebruik van een programma waarmee wij tussen de diverse camera's kunnen schakelen.

De internetverbinding is in de loop der tijd fors verbeterd. Bij het streamen ontvangen wij tegenwoordig de melding dat wij een 'uitstekende verbinding' hebben. Al met al zijn wij ontzettend trots op de ontwikkeling die de livestream heeft doorgemaakt. Elke week kunnen wij parochianen verblijden met een kwalitatief, goed verzorgde registratie van een viering of een uitvaart.

"Gaat het nu nooit meer fout?" hoor ik u vragen. Was dat maar waar! Toch valt een enkele keer de internetverbinding weg. Of doet een webcam het opeens niet meer. Ook krijgen we weleens de melding dat er bij het geluid een nare

piepton te horen is. Dat het mensenwerk is en blijft, blijkt ook uit het feit dat er wel eens een stilzwijgende voorganger in beeld is, terwijl een cantor aan het zingen is die dan niet in beeld is.



Kortom, foutloos gaat het zelden. Al proberen wij uiteraard fouten te vermijden.

### De toekomst

Het is misschien nog toekomstmuziek, maar wellicht dat ook het streamen in de andere kerken van onze parochie mogelijk wordt. Ook in de Bron is tegenwoordig een livestream van de viering.

Goed nieuws is dat ons team uitgebreid is met twee nieuwe leden: Irene de Heer en Hans van Ham. Met veel enthousiasme hebben Irene en Hans zich bij Nienke en mij aangesloten. Hierdoor is rouleren mogelijk daar waar het team tot nog toe bestond uit Nienke en Ronald of Ronald en Nienke.

Is het team hiermee op sterkte? Nee, zeker niet. Graag zouden wij ons team uitbreiden met nog twee tot vier mensen. Laat u zich niet afschrikken door de techniek of de vele camera's. Het valt allemaal te leren en is zeer goed te doen! Neem contact met ons op en kom gewoon eens tijdens een viering naast ons achter de tafel zitten.

*Namens het livestreamteam,  
Nienke Donker  
(nienke\_donker@hotmail.com)  
en Ronald de Waal  
(ronald@remdewaal.nl)*

## De Caritaszuil (PCI)

Een dergelijke zuil is enkele jaren geleden bij diverse PCI-en in bruikleen gegeven door de Diocesane Caritas instelling (DCI). Bij ons in de parochie is de caritaszuil vanaf juni 2019 elke 4 maanden als proef naar een andere parochiekern verhuurd.

De caritaszuil had als doel om de geloofsgemeenschap te betrekken bij het caritaswerk.

Mensen zouden met een brief een hulpvraag in de zuil kunnen doen of er anoniem geld in kunnen doneren. Het gaf ons tevens de mogelijkheid om flyers met informatie over de PCI erbij te plaatsen en deze konden zo worden ingezien en gemakkelijk ter info worden meegenomen.

Vanaf juli 2021 heeft u de zuil niet meer in onze parochie aangetroffen maar heeft de PCI van de H. Clara-parochie deze tijdelijk in bruikleen van de DCI om ook daar het werk van de PCI beter onder de aandacht te kunnen brengen. De H. Clara-parochie is o.a. Langeraar en omgeving. De caritaszuil is ingevoerd bij wijze van proef en op dit moment wordt het effect van de plaatsing van deze caritaszuilen geëvalueerd door het DCI-bestuur.

Wij blijven ons inzetten om de PCI bij u onder de aandacht te brengen ook als dit nu even zonder de caritaszuil is. Wij wachten de evaluatie af. Wij denken dat de caritaszuil voor onze PCI van nut is geweest. Wij achten het

van groot belang dat parochianen ons gemakkelijk weten te vinden indien er noden zijn.

Ook in dit parochieblad vindt u onder 'Colofon Parochie H. Thomas' informatie over de bereikbaarheid van onze Parochiële Caritas Instelling (PCI) voor hulpvragen of indien u ons werk wenst te ondersteunen. Hierbij zeggen wij onze hartelijke dank voor alle goede gaven die wij in het afgelopen jaar van u mochten ontvangen en hopen dat wij ook dit jaar weer aanvragen door particulieren en instellingen geheel of gedeeltelijk kunnen honoreren.

*Het bestuur van de PCI*

## Overzicht vieringen parochie heilige Thomas van zondag 30 januari

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Zo 30 jan	4 <sup>e</sup> zondag door het jaar	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering
Zo 6 feb	5 <sup>e</sup> zondag door het jaar	09.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering
Zo 13 feb	6 <sup>e</sup> zondag door het jaar	09.30u Woord- en communieviering 11.00u Familieviering	11.00u Woord- en communieviering
Zo 20 feb	7 <sup>e</sup> zondag door het jaar	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Eucharistieviering
Zo 27 feb	8 <sup>e</sup> zondag door het jaar	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering
Wo 2 mrt	Aswoensdag	09.30u Aswoensdagviering	
Zo 6 mrt	1 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd	09.30u Eucharistieviering	11.00u Woord- en communieviering
Zo 13 mrt	2 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd Diaconale zondag	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering
Zo 20 mrt	3 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd	09.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering
Zo 27 mrt	4 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering

## Doopvieringen

Maandelijks zijn er zowel in de Alphense als in de Hazerswoudse parochiekernen doopvieringen gepland. Voorafgaand aan de doopviering worden er 2 doopvoorbereidingsavonden gehouden. Op de website [www.heiligethomas.nl/catechese/doop](http://www.heiligethomas.nl/catechese/doop) kunt u meer lezen over het laten dopen van een kind en worden alle doopdata voor dit werkjaar vermeld. U kunt er ook een aanmeldingsformulier downloaden.

### Doop volwassenen:

Niet alleen kinderen kunnen gedoopt worden, maar ook volwassenen kunnen dit sacrament ontvangen. Zij volgen een speciaal traject. Informatie hierover is te vinden op de website [www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen](http://www.heiligethomas.nl/geloofsleerlingen).



## tot en met zondag 27 maart 2022

Datum	HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster
Zo 30 jan	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Eucharistieviering	Jer.1,4-5.17-19 Luc. 4,21-30
Zo 6 feb	09.30u Woord- en communieviering Presentatie 1 <sup>e</sup> communicanten	11.00u Woord- en communieviering	Jes.6,1-2a.3-8 Luc. 5,1-11
Zo 13 feb	09.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering	Jer.17,5-8 Luc.6,17.20-26
Zo 20 feb	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering	1Sam.26,7-9.12-13.22-23 Luc.6,27-38
Zo 27 feb	09.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering	Sir.27,4-7 Luc.6,39-45
Wo 2 mrt	09.30u Aswoensdagviering	19.00u Oec. Aswoensdagviering Brugkerk	Joël 2,12-18 Mat.6,1-6.16-18
Zo 6 mrt	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering	Deut.26,4-10 Luc.4,1-13
Zo 13 mrt	09.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering	Gen.15,5-12.17-18 Luc.9,28b-36
Zo 20 mrt	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering	Ex.3,1-8a.13-15 Luc.13,1-9
Zo 27 mrt	09.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering	Joz.5,9a,10-12 Luc.15,1-3,11-32

*N.B. Op het moment van samenstellen van dit parochieblad is er nog een avondlockdown, waardoor er geen vieringen op de zaterdagavond gehouden kunnen worden. Op de website [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl) en in de wekelijkse Nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de wijzigingen.*

### Eerste Heilige Communie (EHC) en vormsel

Terwijl het virus nog rondwaart zijn we ook al bezig met de projecten voor het ontvangen van deze twee sacramenten.

Pastoraal werker  
Lâm It.nguyen@heiligethomas.nl  
06-2287370





### Parochiekeren H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk  
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)  
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur  
**Let op:** adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106,  
2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## In en om de kerk

De Kerstdagen liggen achter ons en wij gaan verder in een onzekere tijd. Wanneer er weer vieringen zijn valt nu, half januari, nog niet te voorzien. De vieringen vanuit de Bonifaciuskerk zijn via een livestreamverbinding te volgen. Als er geen vieringen zijn, dan zullen we kerkdeur niet op slot doen, maar in elk geval de Bernarduskerk op zondagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur gastvrij openstellen.

Op het feest van Driekoningen, 6 januari, hebben de parochie Heilige Thomas en de stichting

Scheepjeskerk elkaar gevonden met betrekking tot de verkoop van het kerkgebouw van de parochiekeren H. Michael en H. Bernardus aan de Rijndijk 106 en het voormalige klooster aan de Rijndijk 108, de voormalige begraafplaats naast de kerk en de tuin die bij het voormalige klooster hoort oftewel de verkoop van het gehele ensemble aan de Rijndijk. Het parochiebestuur stuurde dit bericht op 7 januari rond en u heeft dit bericht ook kunnen lezen in de "Groene Hart Koerier".

Dit is een mijlpaal in de ontwikkelingen

rond het ensemble, waar iedereen blij van wordt. De Stichting Scheepjeskerk gaat de pastorie ontwikkelen, maar de kerk, de hal, de sacristie, de kapel en de Rijnzaal blijven in gebruik van de parochie. Er komt een kleine commissie die helpt onderzoeken, hoe we deze ruimten zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. We wachten met vertrouwen het antwoord van de bisschop af.

*Tineke Heemskerk-de Boer,  
commissie van beheer*

## Klus geklaard!

Bij de storm in april 2021 was een aantal dakpannen van het dak van de pastorie gewaaid. Na onderzoek bleek, dat het dak op verschillende punten groot onderhoud nodig had. De vrijwilligersgroep Scheepjeskerk heeft toen aangeboden om het gehele dak te herstellen. Het parochiebestuur heeft de begroting hiervoor via een Bisschoppelijke Machtiging goedgekeurd en op 4 juli is begonnen met het plaatsen van

een steiger. Ondanks dat de leeftijd van de meeste vrijwilligers inmiddels ver boven de 70 jaar ligt, is toch een hele groep aan de slag gegaan. Gedurende het werk kwamen er steeds tegenvallers: draagbalken en dakplanken waren geheel verrot,

metselwerk was gescheurd, dakgoten en hemelwaterafvoeren waren in zeer slechte staat en ook was er houtworm aanwezig in het dak. Dit was vooraf moeilijk in te schatten. Gelukkig zat het weer erg mee. Eerst is de zuidkant aangepakt: alle dakpannen eraf, dakhout en panlatten vernieuwd, pannen schoongemaakt, stenen gebikt, de mergel deklijsten geveerd en weer vastgezet, goten en lood vervangen, pannen weer teruggelegd en met haken vastgezet. Het was nogal bewerkelijk door de diverse dakkapellen en schuine hoeken. Daarna zijn de zijkanten aangepakt en als laatste de noordkant. Het platte dak van de grote dakkapel aan de noordkant bleek in goede staat, dat was 18 jaar geleden vernieuwd. Gelukkig had een bouwbedrijf nog enkele geglazuurde schoor-



steenkappen al 30 jaar in het magazijn liggen. Hiervan zijn er drie vervangen op de schoorstenen. Eind oktober was het hele dak weer in prima staat. Het wachten is nu op de restauratie van de rest van het gebouw.

*Henk de Boer,  
vrijwilligersgroep Scheepjeskerk*

## Kerst 2021

Een kerst zonder een bezoek aan de kerk op kerstavond of eerste Kerstdag geeft een ander kerstgevoel! Voor iedereen, die daar toch behoefte aan had, was het mogelijk om op tweede Kerstdag naar de Bernarduskerk te komen om Maria en Jozef en kindje Jezus te begroeten. Zij waren met de herders en de dieren in quarantaine in

het schattige tuinhuisje. In de warme kerk kon je een kaarsje aansteken, even zitten, een gebedje doen en luisteren naar en genieten van de kerstmuziek met medewerking van Jan van Vliet met zijn draaiorgel.

Ook was er de mogelijkheid om het mooi aangeklede kerstaltaar te bewonderen. De klus-en bloemengroep had

erg hun best gedaan: prachtige kerstversiering en kerstgroepen in de kerk en in het tuinhuis. Het was heel speciaal en het gaf een mooie kerstsfeer!! Bedankt allemaal!

*De werkgroep gezinsvieringen*



## Lief en leed

12 december 2021 is Wim van der Salm op 92-jarige leeftijd overleden. Een half jaar na zijn broer Jan, die 17 maanden ouder was. Hij woonde in Koudekerk aan den Rijn. Het afscheid was in de Bernarduskerk, waarna hij gecremeerd werd in Alphen aan den Rijn.

15 december 2021 is Eric Boon overleden. Hij is 67 jaar geworden. Na een liefdevol gedenken in de Bernarduskerk is Eric begraven op de Algemene Begraafplaats in Koudekerk.

19 december 2021 is Wim van Harteveld overleden, 90 jaar oud. Vanuit zijn huis werd hij overgebracht naar

het uitvaartcentrum "De Waard" voor een gedenken in familiekring. Daarna werd hij begraven op de Algemene Begraafplaats in Koudekerk.

28 december 2021 is Jan Rietveld overleden (een half jaar na zijn vrouw Thea) in het hospice in Alphen aan den Rijn. Jan werd 79 jaar en was een trouw lid van het Bernarduskoor. Enkele leden van dit koor hebben gezongen bij zijn uitvaart in de Bernarduskerk. Daarna werd hij naar het crematorium in Alphen aan den Rijn gebracht voor nog een korte bijeenkomst, waarna hij is gecremeerd.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Raad van Kerken

Al sinds jaar en dag, zeker vanaf eind jaren zestig is er een goed contact tussen de protestante kerk en de katholieke parochie van Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk.

Aanvankelijk met twee protestante kerken: Hervormd en Gereformeerd. Deze twee kerken zijn samengegaan in de PKN Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk. Ook de parochiekern Michael en Bernardus maakte een fusie mee en werd onderdeel van de parochie H. Thomas. Door deze fusies veranderde de goede samenwerking niet.

Op zondag 16 januari was er online een oecumenische viering waarin ds. Willem Biesheuvel en pastor Lâm Thê Nguyên voorgingen.

Vanuit de parochie is het de gewoonte dat de bloemen in de vieringen naar

iemand gaan. Een bos bloemen ging naar de familie Kaptein, in Koudekerk, met een groet en bemoediging, de tweede bos bloemen ging naar de heer Fred Strijk uit Hazerswoude-Rijndijk. Fred is, door corona, met de stille trom uit de Raad van Kerken vertrokken, maar hij heeft zeker applaus verdiend voor zijn jarenlange inzet, vanuit de parochie, voor de plaatselijke Raad van Kerken. Fred was ook vele jaren een gewaardeerd leider tijdens de weeksluiting in zorgcentrum Rhijsdael. Bij deze Fred, dank voor vele jaren inzet en betrokkenheid bij de Raad van Kerken en we wensen je alle goeds en Gods zegen toe voor nog vele gezonde jaren samen met je vrouw Gré.

*De Raad van Kerken*

## Weet u dat...

- ... er met Kerstmis mensen in de kerk kwamen voor een viering, die er niet was.
- ... we dit vervelend vinden voor de parochianen.
- ... we aanraden om altijd even op de website van de parochie te kijken.
- ... u ook altijd mag bellen: 071-3414210.
- ... dit het doorgeschakelde nummer is van het secretariaat aan de Chopinlaan en Annie van Dijk altijd opneemt.
- ... we helaas hebben moeten besluiten dat de blijde rijders voorlopig geen parochianen kunnen ophalen voor een kerkdienst.
- ... het risico van een corona besmetting helaas te groot is.
- ... er mensen door familieleden naar de kerk worden gebracht.
- ... wanneer u in dezelfde bubbel zit dit wel kan.
- ... alle mannen, die op het dak van de pastorie hebben gewerkt, als blijk van waardering een werkjas hebben gekregen met het logo "Scheepjeskerk".
- ... de mannen zeer verrast waren.
- ... ook Trees de Groot, als coördinator van de catering, zeer verdiend een jas heeft gekregen.

## Project van de Eerste Heilige Communie

We zijn blij u te mogen meedelen dat we binnenkort gaan starten met het project van de Eerste Heilige Communie. Op zondag 15 mei 2022 vieren we de Eerste Heilige Communie zowel in de Heilige Bernarduskerk als in de Heilige Engelbewaarderskerk.

Het project is bedoeld voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool. Met dit project willen wij de kinderen kennis laten maken met de kerk en het geloof en daardoor de katholieke levensvisie voortzetten.

Het communieproject sluit hierbij aan en staat stil bij de groei en vorming van uw kind als persoon. Meedoen maakt uw kind vertrouwd met de persoon van Jezus en met de kerkgemeenschap, een plek waar troost en vreugde hand in hand gaan. Wij willen meegeven dat uw kind zich nooit alleen hoeft te voelen en zich gesterkt en gesteund mag weten door Jezus' aanwezigheid, in het bijzonder in het heilig brood. Meedoen geeft ook u de kans zich (opnieuw) te verdiepen in de rijkdom van het geloof. Ook als uw kind niet gedoopt is, kan hij/zij meedoen met het project.

Als uw zoon of dochter vervolgens graag zijn Eerste Heilige Communie wil ontvangen en u staat daarvoor open, dan wordt uw kind in een speciale viering in een van de voorbereidingsweken gedoopt. Zo kunnen alle kinderen van groep 4 en 5, die dat willen, meedoen.

Ter voorbereiding op dit feest gaan we aan de slag met een boeiend eerste communieproject. Zo'n 8 woensdagmiddagen zullen we in de periode van januari tot en met mei 2022 tussen 13.15 uur en 14.30 uur bijeenkomen.

Onze ervaring is, dat de kinderen de bijeenkomsten als ontspannen en gezellig ervaren. Erg leuk hoe hun nieuwsgierigheid geprikkeld wordt.

Er zijn twee ouderavonden gepland, waarvan één ouder-kind bijeenkomst.

Mocht u interesse hebben of meer willen weten, neem dan gerust contact op met iemand van de werkgroep Eerste Heilige Communie:

*Mariska Beukeboom  
prive@beuke-hof.nl 06-43696972*



### Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248  
2391 CK Hazerswoude-Dorp  
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)  
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften  
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43  
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage  
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v. R.K.  
Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## Vanuit de kern



De dagen voor Kerstmis werden, ondanks dat er geen vieringen waren, gebruikt om toch kerstversieringen aan te brengen.

Na een stille kerstavond en kerstmorgen brak de tweede kerstdag aan.

Georganiseerd door onze enthousiaste gezinsvieringengroep was er weer Kindje Wiegen. De jeugd kan dan kennis maken met het kerstverhaal. Dat was een mooie belevenis. De Actie Kerkbalans wordt gehouden in de periode 15 t/m 29 januari 2022. Het thema van deze actie is 'geef vandaag voor de kerk van morgen.'

Door de corona en het beperkte kerkbezoek is er bij de parochie een financieel tekort ontstaan en wij zouden graag een beroep op u willen doen om de inhoud van de aanschrijving tot u te nemen en uw bijdrage te doen of te overwegen om uw bijdrage te verhogen.

Omdat niet alle lopers door de gevreesde corona de enveloppen willen ophalen kan het zijn dat deze in uw wijk niet worden opgehaald. Wij willen u dan ook vragen om

het antwoordformulier te deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum van de kerk, Dorpsstraat 248, of het formulier digitaal te sturen naar het e-mailadres: hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl.

De kerk wil graag voortbestaan en met u de zegeningen tellen voor de toekomst! Alvast dank voor alles wat u geeft!

Verder wil ik u meedelen dat er in onze parochiekern nogal wat vacatures zijn in diverse werkgroepen. Wij willen graag deze plaatsen weer opvullen met enthousiaste mensen, die zich willen inzetten voor onze HH. Engelbewaarderskerk.

Heeft u tijd, zin en interesse, neem dan contact op met het secretariaat van de kern Engelbewaarders! Wij roepen dan: wees welkom!!!

Verder wens ik iedereen een Zalig Nieuwjaar en een Gezond 2022.

Vanuit de commissie van beheer,  
Jan Koeckhoven

## Kindje Wiegen HH. Engelbewaarderskerk 2021

Wat was het koud die ochtend van 26 december met een gevoelstemperatuur van maar liefst -6° Celsius. Misschien wel net zo koud als de echte nacht waarin het kindje Jezus geboren werd, in een stal in Bethlehem.

Toch werden we allemaal warm van binnen. Het was namelijk hartverwarmend om te zien hoeveel gezinnen een bezoekje brachten aan het kindje Jezus.

Voorafgaand aan het bezoek kon iedereen een route volgen door de kerk en de kerktuin om zo het kerstverhaal te beleven. Onderweg was veel te zien. Zo waren er engeltjes en een koning om de weg te wijzen en het kerstverhaal voor te lezen, en ontbraken ook

de herders en de schapen niet.

Aan het einde van de koude zoektocht werd iedereen beloond met een warme chocolademelk, koekjes met muisjes én natuurlijk het bezoek aan kindje Jezus (uitstekend gespeeld door baby Bo).

Wat was het leuk om 'Kindje Wiegen' op deze manier te kunnen vieren met iedereen. In een tijd dat veel dingen niet door kunnen gaan, hebben we het op een creatieve manier toch kunnen vieren. En zo succesvol dat we het misschien wel vaker zo gaan doen. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze bijzondere 'Kindje Wiegen' willen we van harte bedanken. En



Kleurplaat van de winnaar (Charlie, 6 jaar)

ook alle gezinnen die de kou hebben getrotseerd 2e kerstdag, dank je wel voor jullie aanwezigheid.

Werkgroep Gezinsvieringen

## Lief en Leed

### Overleden

11 januari 2022 is Julia Maria Gemma (Julia) Zevenhoven-van Polanen uit Hazerswoude-Dorp overleden. Zij werd 71 jaar. Na de uitvaartplechtigheid op 18 januari is zij op het parochiekerkhof begraven.

14 januari 2022 is Josina Maria (Sien) Koot-Ruigrok, 97 jaar en bewoonster van de Driehof, in Hazerswoude-Dorp, overleden. Na de uitvaartplechtigheid op 19 januari is haar lichaam gecremeerd in Alphen aan den Rijn.

*Dat zij mogen rusten in vrede.*

## Dienst van de Stuurgroep Diaconie

Februari  
Anneke Koeckhoven tel.: 588260  
Maart  
Conny van Dijk tel.: 588554



Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat, tel.: 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel.: 588260.



## Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

### St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
T 0172-472410; [sintbonifacius@heilighethomas.nl](mailto:sintbonifacius@heilighethomas.nl)  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

### De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;  
[deheiligegeest@heilighethomas.nl](mailto:deheiligegeest@heilighethomas.nl)  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

### Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## Iconententoonstelling in de Bonifaciuskerk

vanaf 14 januari t/m 2 maart 2022, te bezichtigen tijdens de openingstijden van de kerk



Het woord icon komt van het Griekse eikon, dat afbeelding betekent. Niet elke afbeelding met een religieuze inslag is een icon. Iconen zijn op geen enkele wijze een natuurlijke nabootsing van de werkelijkheid. Men kan zeggen dat de icon van de oosterse Kerken de Bijbelse gebeurtenissen symbolisch schildert. Voor het geoefende oog kan de vorm van de iconentaal er misschien primitief en stijf uitzien, omdat men niet de algemene wetten van perspectief en ruimte volgt.

De icon geeft voor het fysieke

oog dat weer, wat het oog van de ziel ziet; dat wat we zoeken en waarin we geloven. De Deen Soren Prahl, die een boek over iconen schreef, noemt de iconen de verkondiging in vorm, kleur en schoonheid.

In de orthodoxe traditie heet de iconenschilder iconograaf (van het Griekse woord grafo: schrijven). Hij of zij schrijft een icon naar specifieke en strenge regels en vertelt daarmee iets wat boven het aardse uitstijgt. De icon in de orthodoxe wereld is voor het oog wat de preek is voor het oor in de protestantse en de rooms katholieke kerk. Het is de verkondiging van de stilte. De iconografie is te vergelijken met een formele taal of een systeem van geaccepteerde symbolen en attributen, waarbij alles een betekenis heeft.

De kleurensymboliek is buitengewoon belangrijk en een geschiedenis op zich. De betekenis laat zich niet in een paar woorden vangen.

Voordat men gaat beginnen met een icon is het tijd te beginnen aan de innerlijke verdieping van het schilderproces, zich te concentreren en van binnen stil te worden. Iedere schilder/schrijver heeft zijn eigen voorbereiding. Van oudsher baden iconografen het volgende gebed van Dionysius van Fournas.

*O, U, die door een wonder van gelaatstreken  
afdrukte op een doek dat aan koning Abgar van Edessa  
werd gezonden; U, die de evangelist  
Sint Lucas zo wonderbaarlijk heeft geïnspireerd,  
verlicht mijn ziel.*

*Leid mijn hand, zodat; zodat ik Uw trekken volmaakt  
zal kunnen schilderen en alle trekken van de heilige Maagd  
en van alle heiligen, tot vrede en eer van Uw heilige Kerk.  
Behoed mij voor verleidingen van de duivel,  
in de naam van de heilige Maagd, Sint Lucas, de  
heilige apostelen en alle heiligen. Amen*

In de vitrinekast zijn enkele iconen neergezet met de uitleg erbij. Voor sommige iconen is geen uitleg nodig. De iconen zijn geschreven door Ruud van Vliet, hij heeft les sinds 2014 in Noordwijk aan Zee bij de iconenschool van Piet van der Ploeg.

*Ruud van Vliet*

## Lief en leed

### Gedoopt

In de Bonifaciuskerk:  
16 januari 2022 Christopher Bahlmann  
en Damian Lie

*Wij wensen de ouders en familie van  
de dopelingen veel geluk*

### Overleden

1 december 2021 is Rina Elstgeest-Vink overleden. Zij werd geboren op 7 april 1939. Haar afscheidsviering vond plaats in Driehoorn op 6 december en daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

7 december 2021 overleed Ben Haverkamp, geboren 17 september 1928. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk op 13 december. Daarna is hij begraven in het familiegraf op het parochiekerkhof.

12 december 2021 overleed Trees Ammerlaan-Schouw, geboren 28 februari 1936. Haar uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk op 17 december. Daarna is zij gecremeerd.

23 december 2021 is Ard de Gunst overleden. Hij werd geboren op 8 juni

1955. Zijn uitvaart was op 28 december in de Bonifaciuskerk. Daarna is hij begraven op de Oosterbegraafplaats.

30 december 2021 overleed Giny Zeinstra. Zij werd geboren op 10 januari 1929. Haar uitvaart vond plaats in de Sint Vituskerk in Blauwhuis, daarna is zij begraven op het parochiekerkhof aldaar.

*Dat zij mogen rusten in vrede*

## Oecumenische vieringen in De Bron

Op zondag 16 januari was er een oecumenische viering in De Bron, welke door de parochiekerk 'De Heilige Geest' tezamen met de PKN 'De Goede Brongemeenschap' was voorbereid.

Dit was de eerste in de reeks van 8 vieringen in de Week van Gebed, steeds vanuit een andere geloofsgemeenschap in Alphen aan den Rijn. Voor-

gangster van deze viering op 16 januari was ds. Paul van Dijk. Vanuit de katholieke geloofsgemeenschap werkten er twee lectoren mee. Het thema was 'licht in het duister', dit verwijst naar de ster van Bethlehem uit het Evangelie volgens Matteus. De viering was alleen via de livestream te volgen. Er was ook een koor aanwezig met leden uit beide geloofsgemeenschappen.

Voor dit jaar staan nog een drietal oecumenische vieringen gepland, namelijk op Goede Vrijdag, de eerste zondag van de Vredesweek in september en de Oudejaarsviering op 31 december.

*Ad Janmaat*



## Liefde is.... Overal!

Familieviering: 13 februari 11.00 uur

14 februari is het Valentijnsdag. We denken dan aan de mensen die we liefhebben. We laten dit zien door een kaartje te sturen; een tekening te maken of een kadootje te kopen. Op 13 februari gaan we tijdens de familieviering ook praten over Valentijnsdag. Van wie hou jij en wie houdt er allemaal van jou? Hoe laat jij je liefde zien? Hoe zie jij dat een ander jouw liefde geeft? Hoe laat God zien dat hij van je houdt? Hoe kan jij laten zien dat jij van God houdt? Wil je meespeuren naar deze antwoorden? Houd dan de website [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl) goed in de gaten! Hierop kun je lezen of de viering in de St. Bonifaciuskerk is of dat je via een livestream de viering kunt volgen. Tot dan?



Werkgroep gezinsvieringen

## Terugblik Kerst

Hoewel het door de coronamaatregelen niet mogelijk was om naar de kerk te gaan met Kerst, heeft de gezinsvieringwerkgroep in samenwerking met pastor Lâm toch een mooie viering gemaakt. Deze was te zien via de livestream en staat nu nog in het archief, te vinden op [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl). 165 gezinnen konden op deze manier op Kerstavond toch met de Kerk verbonden zijn. Fijn!

Werkgroep gezinsvieringen  
St. Bonifaciuskerk

## WJD@Home op Ameland

29 april – 1 mei 2022

Als opstapje naar de Wereldjongerendagen in 2023 in Lissabon was er eind januari 2022 op Ameland een jongerenweekend gepland voor jongeren tussen de 15 en 30 jaar.

Het thema is 'Sta op en kom in beweging.'

I.v.m. de huidige coronabeperkingen is besloten om dit jongerenweekend op Ameland te verplaatsen naar 29 april – 1 mei 2022. Degenen die zich reeds

aangemeld hebben zijn hierover persoonlijk op de hoogte gesteld.



Heb je ook belangstelling om aan deze jongerenactiviteit deel te nemen? Meer informatie en aanmelden via [wjd.jongkatholiek.nl](http://wjd.jongkatholiek.nl) of de website van het bisdom [www.bisdomrotterdam.nl](http://www.bisdomrotterdam.nl).

## Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

### Pastoraal team

Pastoor Ruud Visser

[r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl), tel. 06 20618148

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

[lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl), tel. 06 22087370

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma

[s.zuidersma@heiligethomas.nl](mailto:s.zuidersma@heiligethomas.nl), tel. 06 22086108

Secretaris pastoraal team

[pastoraalteam@heiligethomas.nl](mailto:pastoraalteam@heiligethomas.nl)

### Parochiebestuur

#### Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, e-mail: [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

#### Betalingen

Collectes voor de parochie: NL76 INGB 0004 4009 97

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. Collecte

Collectes voor goede doelen: NL36 INGB 0006 1923 37

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. de naam van het goede doel.

### Centraal Secretariaat parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 475975.

e-mail: [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.

### Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

#### Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

[pci@heiligethomas.nl](mailto:pci@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

#### Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

### Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 24 maart 2022.

Kopij uiterlijk 11 maart 2022 aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: [redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

### Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

### Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint