



## Als je maar goed kijkt: Jezus leeft

Afgelopen twee jaren hebben we allen op onze eigen manier veel op ons bordje gehad. De wereld was in de greep van een groot, voor het blote oog onzichtbaar, gevaar, dat mensen bedreigde. We hebben het met elkaar doorstaan en er lijkt licht aan het einde van de tunnel te zijn. Te midden van alle onrust ben ik zeer regelmatig op weg geweest naar parochianen met mijn pixus (zie afbeelding), die dan gevuld is met de communie. Om verschillende redenen was het gaan naar de kerk niet mogelijk voor hen en natuurlijk was ik dan bereid om de communie mee te nemen bij het volgende huisbezoek.

Deze pixus en het kruisje hebben voor mij een bijzondere persoonlijke waarde. De pixus herinnert mij aan een deel van mijn levensgeschiedenis, die mijn persoon behoorlijk heeft gekleurd. Het was ergens aan het einde van mijn tijd als priesterstudent en het zag er dan ook naar uit dat het niet al te lang op zich zou laten wachten dat ik dan eindelijk in Gods Wijngaard aan de slag zou kunnen gaan. De communie bij mensen brengen zou daar een onderdeel van zijn.

Dus bij één van de laatste bezoeken aan de eeuwige stad (Rome) heb ik deze pixus dan ook gekocht. Zo is het voor mij als een tastbaar teken van mijn drijfveer om in het pastoraat te staan: God dichterbij tot de mensen te brengen en de mensen dichterbij tot God. Letterlijk en figuurlijk gebeurt dit in de communie: mensen kunnen niet naar de kerk voor de communie en zo komt de kerk met de communie bij de mensen. Bij het bidden voor het ter communiegaan, ligt ook het kruisje. Voor mij niet zomaar een kruisje, maar het is het kruisje dat ik van mijn vormheer heb ontvangen tijdens mijn vormsel, vele jaren geleden. Dit kruisje herinnert mij eraan dat wat ik ook doe, dit niet zonder de geest van God is. De heilige Geest mag mij telkens weer nabij blijven, sterken en bemoedigen om het goede in mij naar boven te halen. Meewerken met de genade met de krachten en talenten die ik als persoon ontvangen heb. Ik beschouw het dan ook als een bijzondere genade om bij mensen de communie te mogen brengen. Samen verenigd in geloof en gebed met Christus in ons midden. In de afgelopen twee jaar was er één specifiek moment waarin ik enorm geraakt was hoe tastbaar de aanwezigheid van God kon zijn. Die middag scheen de zon en wierp haar licht in de woonkamer van het echtpaar waar ik was voor de communie. We spraken over hun situatie, over het leven. Op

een gegeven moment moest de man geholpen worden met het innemen van zijn medicatie. En op dát moment was God daar in al zijn eenvoud en pracht. Ik zie nog steeds de vrouw in een liefdevol gebaar, gebogen naar haar man, de medicijnen één voor één in de mond van haar echtgenoot doen om ze vervolgens met een slok water weg te laten spoelen. Rembrandt zou een geweldig mooi schilderij gemaakt kunnen hebben van dit moment, waarin de beide mensen, zo broos en kwetsbaar als ze waren, verlicht werden door de zon van buiten, die hun beider schaduwen projecteerde op de muur achter hen.

Een moment waarin liefdevolle zorg en tederheid in het volle licht zichtbaar werden en voor even de schaduw van vermoeidheid en de zorgen lieten verdwijnen van dit stel. Wat maakte dit moment mij voor even heel erg klein. Ik begreep toen heel goed hoe de leerlingen van Jezus zich voelden toen Jezus zich van tijd tot tijd toonde in al zijn grootheid. Om zoiets te mogen ervaren vraagt alleen nog maar om stilte en dankbaarheid. Een bijzonder moment en zeker

niet het enige moment. Deze momenten van aanwezigheid van God, van Jezus, van de heilige Geest ervaar ik onder vele mensen bij het gebed na de communie bij hen thuis of bij het ritueel van de ziekenzegen, als tranen op dat moment alles vertellen. Jezus is aanwezig, Hij leeft! Twee attributen, de pixus en het kruisje, (beeld)dragers van waar het eigenlijk om zou moeten gaan in ons geloof: de aanwezigheid van Christus ervaren.

Binnenkort vieren wij de verrijzenis en de opstanding van Jezus uit de dood. Dat Hij werkelijk is opgestaan en nog steeds leeft. Als kerk hebben wij zoveel rituelen en momenten waarin dit realiteit is. Vooral in de mens is Hij nog levend en zichtbaar. Dat heb ik dan ook wel mogen ervaren. Pasen is dan ook voor mij niet alleen een feest ter herinnering aan dat grootse mysterie, maar ook het feest van herkennen van Hem in deze tijd. Uit liefde voor ons is Jezus gezonden naar de wereld. Wij zijn in Zijn Geest en liefde gezonden naar elkaar. Als u mij dus vraagt of Jezus werkelijk opgestaan is en nog steeds, dan zal ik zeggen: Ja, Hij leeft, kijkt u maar goed om u heen. Hij is in de kerk, Hij leeft in de mensen. Namens de collega's wens ik u dan ook een zalig Pasen toe. Goede dagen met al degenen die u dierbaar zijn.

*Lâm Thê Nguyễn, pastoraal werker*



## Vanuit het parochiebestuur

Hierbij de belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten van de bestuursvergaderingen van 3 februari en 1 maart 2022.

- Op advies van het bisdom besluit het parochiebestuur om 4 CO-2 meters aan te schaffen voor de parochie. Deze mobiele meters worden in de binnenruimtes (kerkgebouwen en Jozefzaal) geplaatst om de luchtkwaliteit te meten.
- Het parochiebestuur besluit tot klein onderhoud aan de woning aan de Conradstraat die door pastoor Visser bewoond wordt.
- Het orgel van de St. Bonifaciuskerk is aan groot onderhoud toe. De optie om het orgel weer naar voren te verplaatsen (zoals het voor 1934 was) wordt door het parochiebestuur afgewezen vanwege de zeer hoge kosten. De commissie van beheer zal het groot onderhoud en eventueel de gedeeltelijke restauratie verder oppakken met Elbertse orgelbouwers. In een eerder stadium is

advies hierover ingewonnen bij het bisdom.

- Het parochiebestuur besluit om per 1 april a.s. de benedenverdieping van de woning aan de Chopinlaan in Hazerswoude-Rijndijk te verhuren aan de huurder, die ook de bovenverdieping huurt. De benedenwoning deed dienst als lokaal secretariaat van de parochiekern H. Michael en H. Bernardus. Het secretariaat wordt deze maand ondergebracht bij de Bernarduskerk. Deze maatregel sluit aan bij onze visie waarbij we proberen om, daar waar mogelijk, opbrengsten te verkrijgen van ons vastgoed.
- In de discussie over een nieuwe taak- en rolbeschrijving van de commissies van beheer besluit het parochiebestuur dat de parochiekern De Heilige Geest een aparte commissie van beheer dient te krijgen. Deze CvB zal een afgeslankte rol krijgen, omdat het beheer van het gebouw De Bron is opgedragen aan Stichting de Bron. Deze stichting beheert het

gebouw in opdracht van de eigenaren. Dat zijn de PKN-gemeente Goede Bron (2/3 eigenaar) en de parochie H. Thomas (1/3 eigenaar).

- In de bestuursvergadering van 1 maart jl. was de commissie kerk-schatten te gast. De commissieleden praatten het bestuur bij over hun werk en plannen. Tot nu toe is hun werk hoofdzakelijk beperkt gebleven tot de St. Bonifaciuskerk, maar het is de bedoeling dat deze parochiebrede commissie zich ook ontfermt over de religieuze goederen in de andere kerken van onze parochie.
- Het bisdom gaat niet akkoord met ons principebesluit om de Bernarduskerk te verkopen aan de Stichting Scheepjeskerk en deze vervolgens weer terug te huren voor een aantal nog af te spreken jaren. We zullen ons beraden op de vervolgstappen.

*Marien Verhulst vicevoorzitter  
parochiebestuur*

## De stand van zaken met betrekking tot de GIVT- pilot

Inmiddels zijn in alle kernen van de Parochie Heilige Thomas parochianen benaderd door de leden van de Financiële Commissie en gevraagd, of zij deel willen nemen aan de GIVT-pilot; het digitaal collecteren. Hiervoor is een smartphone nodig en via de appstore komt u bij de GIVT-app. De parochianen, die meedoen, hoeven niet meer met contant geld naar de kerk te komen. De praktijk wijst uit, dat dit steeds lastiger en minder vanzelfsprekend wordt.

Zelfs een smartphone meenemen naar de kerk hoeft niet! Want de collectebijdrage kan gewoon thuis op de bank geregeld worden! Even inloggen, de juiste kerklocatie opzoeken, een bedrag invullen en klaar is kees! Ook deze vorm van collecteren is anoniem net zoals voorheen via de collecteschaal. Ook als u niet naar de kerk komt, maar toch een bijdrage wilt geven, is dit de ideale manier. Aan het einde van het voorjaar van 2022 vindt er een evaluatie plaats.

*De Financiële Commissie*

## “Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Dit was de oproep waarmee we in het vorige parochieblad de vraag stelden om een financiële bijdrage te geven aan de parochie via de Actie Kerkbalans. Vele parochianen maakten een bijdrage over naar de parochie. Gelukkig blijven ook alle vaste gevers, die per maand, kwartaal of jaar een bedrag overmaken, dit ook doen.

Misschien bent u nog vergeten een kerkbijdrage over te maken, denk dan nog even na of u dit alsnog wilt/kunt doen.

In elk geval hartelijk dank voor uw bijdragen waardoor we ook morgen kerk kunnen zijn!

*De werkgroep kerkbalans en  
het parochiebestuur*

## Boeteviering voor Pasen

*Sacrament van boete en verzoening*

Het paasfeest spreekt van verrijzenis, van het herscheppen, van nieuw leven. Daarom is het een goede gedachte om als gelovige met Pasen zelf ook een stap te zetten naar vernieuwing. De deelname aan de Boeteviering kan zo'n stap zijn. Op zaterdagavond 2 april om 19.00 uur zal er een Boeteviering gehouden worden; deze vindt plaats in de St. Bonifaciuskerk. Een Boeteviering laat zien dat we als zondige mensen voor God staan en leven van vergeving. We laten daarin

zien dat we een halt willen roepen tegen zonde en kwaad, en willen leven vanuit liefde en barmhartigheid. Wie een persoonlijke Biecht wil spreken, het Sacrament van boete en verzoening wil ontvangen, kan hiervoor terecht op vrijdagmiddag 8 april tussen 17.00 – 18.00 uur in de St. Bonifaciuskerk (ingang aan de zijkant). Ook is het mogelijk hiervoor met pastoor Visser een afspraak te maken voor een ander tijdstip.

*R. Visser, pastor*



**Geef vandaag voor  
de kerk van morgen**

## Liturgie de komende tijd

Dit jaar zullen we het Paasfeest eindelijk weer groots kunnen vieren. Aanmelden is niet meer nodig, en we kunnen weer zitten waar we willen. Wel zullen we rekening moeten blijven houden met elkaar en bij een positieve testuitslag toch nog thuis moeten blijven.

### Boeteviering

In de voorbereidingstijd naar Pasen is er één gezamenlijke Boeteviering. Deze wordt gehouden in de Bonifaciuskerk op zaterdagavond 2 april. Er zijn ook mogelijkheden voor het spreken van een persoonlijke Biecht.

### Vesperviering

In de weken vlak vóór Pasen is er nog één Vesperviering en wel op 6 april steeds om 19.30 uur in de Bonifaciuskerk. Voorafgaand aan die laatste Vesperviering is er in het parochiecentrum Bonifacius een sobere maaltijd in het kader van de Vastenactie.

### Palmzondag

In alle kerken van onze parochie zal er op 10 april een intocht van kinderen met hun palmpaasstok zijn. In de Engelbewaarderskerk tijdens de viering van 9.30 uur. Na afloop van de viering worden de stokken weggebracht naar mensen die extra aandacht nodig hebben. In de Bernarduskerk is de palmpaasoptocht tijdens de viering van 11.00 uur. En ook in de Bron tijdens de viering van 11.00 uur; hier is ook een kinderwoorddienst. De kinderen in de Bron worden op zaterdag 9 april om 14.00 uur uitgenodigd om hun palmpaasstok te maken. In de Bonifaciuskerk is er op Palmzondag om 11.00 uur voor de kinderen, hun ouders en iedereen die er maar bij wil zijn een familieviering. De van tevoren gemaakte palmpaasstokken worden in een optocht naar voren gebracht. Na afloop van de viering gaan deze versierde stokken naar mensen toe.

### Gebedsmomenten in de Goede Week

Op maandag-, dinsdag- en woensdagavond van deze week zal er in de Bron een gebedsmoment zijn dat in oecumenische zetting zal plaatsvinden. Aanvang om 19.30 uur.

### De drie heilige Dagen:

#### Witte Donderdag – Goede Vrijdag – Paaswake

Deze drie dagen van Pasen vormen één geheel en zijn het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Dit geheel van de drie heilige dagen wordt dit jaar in zowel de Bernarduskerk als in de Bonifaciuskerk gevierd, met als aanvangstijden: Witte Donderdag 19.30 uur – Goede Vrijdag 19.30 uur – Paaswake 21.00 uur. In de Bernarduskerk zingen in die dagen de koren St. Cecilia en Cantu, in de Bonifaciuskerk het koor In Between. Daarnaast zullen er met name op Goede Vrijdag nog extra

vieringen zijn: in de Bonifaciuskerk wordt om 14.30 uur de kruisweg gebeden. In de Bron is om 15.00 uur in de bovenzaal de kruismeditatie en in diezelfde ruimte 's avonds om 19.30 uur een oecumenische viering rond het kruis.

### Eerste Paasdag

Op Eerste Paasdag zal er in alle kerken van onze parochie een eucharistieviering zijn, op de gebruikelijke zondagse tijd. In de Bonifaciuskerk is er bovendien om 11.00 uur een familieviering voor de jongsten van de parochie met hun ouders, opa's en oma's en een ieder die daar belangstelling voor heeft. Op Tweede Paasdag is er voor de hele parochie slechts één viering, en wel om 10.30 uur in de Bonifaciuskerk.

### Gouden jubileum Broncantorij

Op zondag 1 mei hoopt de Broncantorij haar vijftigjarig jubileum te vieren tijdens de Eucharistie van 11.00 uur in de Bron. Deze jubileumviering is vanwege corona al verschillende keren uitgesteld. Inmiddels heeft het koor een nieuwe enthousiaste dirigente, die met de Broncantorij op 3 april voor het eerst haar opwachting zal maken.

### Eerste Communieviering

De maand mei is traditiegetrouw de maand van de communiefeesten. Gelukkig ook dit jaar weer in onze parochie. In de Engelbewaarderskerk zal op 15 mei om 9.00 uur en op diezelfde dag om 11.30 uur in de Bernarduskerk het communiefeest gevierd worden. Op 22 mei is om 11.00 uur in de Bron een eerste communieviering en op 29 mei om 10.30 uur is deze viering in de Bonifaciuskerk.

### Hemelvaartsdag

Ook traditiegetrouw is de weilandviering op Hemelvaartsdag. In welk weiland is op dit moment nog niet bekend; wel de begintijd: 10.00 uur. In de Bonifaciuskerk is die ochtend ook een viering, om 9.30 uur. In Bron is op Hemelvaartsdag geen viering.

### Pinksteren

Op de zondag vóór Pinksteren – 29 mei – is er om 11.00 uur in de Bron een oecumenische Pinksternoveenviering. Het tijdstip van 11.00 uur is in de Bron voor oecumenische diensten een nieuwigheid, dit was altijd 10.00 uur. Het Hoogfeest van Pinksteren wordt gevierd in het weekend van 4 en 5 juni. In de Engelbewaarderskerk en de Bernarduskerk wordt er vanaf die datum gestart met de zomerperiode. Dat betekent dat de vieringen beginnen respectievelijk om 9.00 uur en 10.30 uur.

Ruud Miedema



## Dit jaar weer in de kerk VierPasen.nl

Op Aswoensdag 2 maart gaat de landelijke website vierpasen.nl online. De website is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen en roept op om Pasen 2022 te vieren. Wie niet in staat is naar de kerk te komen tijdens de Goede Week of Pasen, of wie iets extra wil kan afstemmen op de link [www.vierpasen.nl](http://www.vierpasen.nl)  
Ga voor meer informatie naar [bisdomrotterdam.nl](http://bisdomrotterdam.nl): <https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/vierpasen-nl-dit-jaar-weer-in-de-kerk>



## Meditaties in de Veertigdagentijd

Vorig jaar was het door het coronavirus niet mogelijk om in de tijd vóór Pasen – de Veertigdagentijd – in de kerk bij elkaar te komen. In plaats daarvan werden er toen door de pastores zeven meditaties online (via de livestream van de parochie) verzorgd. Dat werd gewaardeerd en die meditaties werden goed bekeken. Ze vonden meer aftrek dan de doordeweekse bezinningsmomenten in de kerk in de voorafgaande jaren. Daarom willen de pastores in de Veertigdagentijd van 2022 naast de Vespervieringen wederom een aanbod van meditaties online doen. Volgden de meditaties van het vorig jaar de zeven kruiswoorden van Christus, in de Veertigdagentijd van 2022 zijn de 'geestelijke werken van barmhartigheid' de leidraad, waarlangs de meditaties zullen lopen. Deze geestelijke werken van barmhartigheid zijn bij ons niet zo bekend. Veel bekender zijn de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid, zoals de zieken bezoeken, de hongerigen te eten geven,

de naakten kleden etc. Deze werken vinden in het Evangelie volgens Mattheus (Mt 25) hun oorsprong. Het zijn concrete daden, die gelovigen kunnen verrichten. Zo kunnen ze Christus vinden in hun werk voor armen, hongerigen, naakten etc. Door de geestelijke werken van barmhartigheid is Christus ook te vinden en present te stellen, zij het op een andere wijze. Het was een wijze voor hen, voor wie de lichamelijke werken niet mogelijk waren. Want je zal zelf arm zijn; hoe is het dan voor je mogelijk de hongerigen te voeden? En niet iedereen was in staat om gevangenen te bevrijden of om naakten te kleden. Je zal maar beperkte middelen hebben, hoe kan je dan Christus in de ander herkennen? Daarom bedachten de kerkvaders van het vroege christendom de 'geestelijke werken van barmhartigheid'. Als je niet in staat was om met concrete daden barmhartig te zijn voor je naaste, dan kon je ook op geestelijke wijze barmhartig zijn door de ander nabij te zijn. Zij kwamen tot

zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Deze zijn:

- de dwalenden terechtwijzen
- de onwetenden onderrichten
- de twijfelaars goede raad geven
- de bedroefden troosten
- het onrecht geduldig verdragen
- beledigingen vergeven
- voor de levenden en overledenen bidden.

De zeven geestelijke werken van barmhartigheid zullen in de verschillende meditaties stuk voor stuk passeren en verbonden worden met de persoon van Christus in het lijdensverhaal. Elke vrijdag in deze Veertigdagentijd zal er een nieuwe meditatie over een van de geestelijke werken van barmhartigheid op de livestream van onze parochie geplaatst worden. Deze blijven er gedurende deze Veertigdagentijd daarop staan; zo zijn de meditaties van de voorafgaande weken ook terug te vinden.

*R. Visser, pastor*

## Werkgroep Volwassenen Catechese

*Labyrint: bezinning in de Veertigdagentijd*

*Thema: Hervind jezelf*

In de Veertigdagentijd, worden wij elke jaar uitgenodigd om tijd vrij te maken voor bezinning. Maar je bezinnen in een chaotisch of druk leven, waar er steeds een beroep op ons wordt gedaan? Eerlijk is eerlijk, het komt er thuis vaak niet van.

Een labyrint is een universeel symbool, d.w.z. dat het over de hele wereld voorkomt. In vele culturen en tijden zijn mensen erdoor gefascineerd geraakt. In veel kathedralen werd in de middeleeuwen een labyrint op de kerkvloer aangebracht. Het stond symbool voor de levensreis van een Christen. Als pelgrims volgden mensen die weg door het labyrint als bezinning in de Veertigdagentijd. De Werkgroep Volwassenen

Catechese wil hierover een avond organiseren.

Tijdens het lopen door een labyrint wordt in ons een verlangen naar bezinning gewekt. Het biedt ons gelegenheid om na te denken over ons leven. Of het brengt ons tot bezinning over zoveel wat er in de wereld gaande is. De loopmeditatie leidt ons langs alledaagse onderwerpen. Door iets heel gewoons kunnen we soms geraakt worden: een gedicht, een spreuk, een gebed of een specifiek voorwerp. Zo mag het een uitnodiging zijn om stil te staan bij God en de mensen om ons heen te midden van alles wat goed en moeilijk is in het nu.



Deze avond wordt gehouden op vrijdag 8 april om 20.00 uur in de kerk van de HH. Engelbewaarders, Dorpsstraat 248, Hazerswoude-Dorp. De

flyers en posters zullen binnenkort in alle kerken aanwezig zijn. U kunt zich nu al aanmelden per e-mail via pastor Lâm: [nguyenthelam@gmail.com](mailto:nguyenthelam@gmail.com)

Namens de Werkgroep Volwassenen Catechese,

*Karin, Adele, Corine, Nelly,  
pastor Lâm*

## Oecumenische meditatiegroep

De tijd die achter ons ligt gaf ons beperkingen en misschien meer tijd voor bezinning. Wat maakt dat mijn leven zinvol is, hoe kom ik daarachter, wat verwacht het leven van mij en ik van het leven? Uit welke bron put ik en is deze altijd toegankelijk of soms ook verstopt?

We mediteren elke woensdagavond in de Bidkapel van 'De Bron' en maken tijd om deze bron op het spoor te komen.

Een uur afstand nemen van drukte van dagelijkse bezigheden, gedachten die maar doorgaan, zorgen en afleidingen. Iedereen is welkom. Graag even aanmelden. Ook voor vragen kun je contact opnemen.

*Klazien Hamelink [klazienhamelink@gmail.com](mailto:klazienhamelink@gmail.com), telefoon 0172-437342*

## Vrouwen catechese: Dames Dialogen

Heb jij als vrouw het gevoel dat je jezelf moet splitsen? Je wilt tijd hebben om er te zijn voor je gezin. Maar het werk vraagt ook veel. Daarnaast wil je nog een goede vriendin, dochter, buurvrouw, sportmaatje enzovoort zijn. Hoe combineer je dit allemaal?

Herken je deze dilemma's? Wil je verdieping in je geloof combineren met het uitdiepen van deze thema's met andere vrouwen? Dan is deze groep iets voor jou! De groep bestaat uit maximaal 6 vaste deelneemsters. Als dat aantal van 6 bereikt kom je op de lijst

voor de groep van volgend jaar. De bijeenkomsten vinden plaats op de zolder van de Engelbewaarders. De volgende data zijn gepland:

- 13 april 20.00 uur: Carrière en moederschap.
- 11 mei 20.00 uur: Balans brengen in de verschillende rollen die je als vrouw hebt.
- 15 juni 20.00 uur: Ruimte voor jezelf vinden.



Als afsluiting kan er nog een 4<sup>e</sup> bijeenkomst gepland worden waarbij een van de groepsgenoten een thema kan inbrengen. Pastor Lâm zal de bijeenkomsten leiden. Passen deze bijeenkomsten bij jou, maar ben je geen lid van de parochie Heilige Thomas? Geen probleem, ook jij

bent welkom!

Geef je op bij [lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl)

## Vastenactie 2022: je land is je leven



Gedurende de vastenperiode zal er in de parochie aandacht besteed worden aan het vastenactieproject dat wij ondersteunen als parochie: 'je land is je leven'.

Drie landrechtenprojecten worden extra in de schijnwerpers gezet.

- Project 1: De Maya-gemeenschappen in Guatemala worden ondersteund bij het opbouwen van duurzaam watermanagement. Daarnaast wordt hen geleerd wat hun rechten zijn en hoe zij die kunnen verdedigen.
- Project 2: In Libanon leven duizenden Syrische vluchtelingen. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. Door de steun van de Vastenactie worden mensen in tentenkampen geholpen bij het opbouwen van een menswaardig bestaan.
- Project 3: Er zijn verschillende uitdagingen voor de kleine boeren in noordoost Brazilië. Er is een groep

die voldoende voedsel produceert, maar deze producten nauwelijks kan verkopen. Veel mensen trekken daarom naar de stad om daar van de regen in de drup te belanden.

Door de steun van de Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning. Ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed en training en begeleiding.

U kunt uw steentje bijdragen door de Vastenactie te steunen. Indien mogelijk via de collecte in de vieringen in de kerk, het vastenactiezakje maar als dat onverhoopt niet lukt, kunt u ook een bijdrage overmaken naar: bankrekeningnr. NL361NGB0006192337 t.n.v. parochie H. Thomas o.v.v. 'Vastenactie'

Namens de werkgroep Diaconie en MOV, Alexandra Rijdsdijk

## Geldinzameling Oekraïne

Direct na het begin van de Russische inval in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande verwoesting vroegen de Nederlandse bisschoppen via de Vastenactie aan de parochies om op de eerste zondag van de Veertigdagentijd te collecteren voor de bevolking van Oekraïne. Onze parochie heeft hieraan meegedaan. Via de schalen en busen bij het verlaten van de kerk en via het rekeningnum-

mer voor goede doelen werd in onze parochie € 4.694,12 voor de geldinzameling voor Oekraïne opgehaald. Een heel mooi resultaat, en wie weet wat er nog binnenkomt of door parochianen via het landelijke rekeningnummer 555 gegeven is. De bevolking van Oekraïne mag van onze steun verzekerd zijn.

Ruud Visser, pastoor

## Oriëntatiedag Vronesteyn

Vronesteyn gaat weer open. Op dinsdag 19 april 20.00-21.30 uur organiseert Vronesteyn een onlinebijeenkomst over roeping en onderscheiding. Jonge mensen moeten een eerlijke kans krijgen om hun roeping te onderzoeken. Op Roepingenzondag 8 mei zullen we als gemeenschap bidden om roepingen.

## Wij gaan weer naar Lourdes

Zaterdag 23 t/m zaterdag 30 juli

Na twee lange jaren is het gelukkig weer mogelijk om een Lourdesreis te organiseren.

Velen van ons kijken er naar uit en willen graag weer deze bedevaart maken.

Aan de voet van de Pyreneeën vinden we het plaatsje Lourdes. Eén van de grootste bedevaartsoorden van de wereld. Jaarlijks komen miljoenen mensen naar de Grot van Massabielle, waar Maria verscheen aan Bernadette. Tijdens ons verblijf in Lourdes zult u in de gelegenheid zijn om de bekende plaatsen in dit bedevaartsoord te bezoeken.

Zijn er nog vragen of wilt u zich aanmelden dan kunt u ons bereiken op tel: 0172-602380 (kantoor Cats Reizen).

## Bedevaarten naar Banneux

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdom-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco.

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

Informatie bij:

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan,

tel. 015-3693148,

e-mail: paula\_opstal@hotmail.com.

Dhr. G.J. de Bruijn, tel. 070-3205872,

e-mail: gerard.debruijn@planet.nl



### Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Chopinlaan 10, 2394 GL Hazerswoude-Rijndijk

T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)

hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl

Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur

**Let op:** adres Bernarduskerk is: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk

*Misintenties, doopbijdragen, giften*

Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.

R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Kerkbijdrage*

Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.

R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*

Zie de colofon op de laatste pagina.

## In en om de kerk

Wat was het tijdens al die grote stormen fijn dat de pannen op het dak van de pastorie zo goed vastlagen na het onderhoud afgelopen zomer. De wind kwam steeds uit een andere hoek. Dus van de kapel waren wat pannen losgewaaid, maar dat was door Andre Maurits weer snel verholpen. De pannen van de aanbouw bij de pastorie, die stuk of verschoven waren, hebben Henk en Hans de Boer weer vervangen of recht gelegd. Er was wel een enorme treurwilg omgewaaid, die lag over het tuinhuis met de kruin in de Rijn. Gelukkig waren Maria en Jozef met Jezus al weg, want er was wel een gat in het dak. Het was nog wel een hele klus om alles weer op te ruimen, maar ook die klus hebben de mannen geklaard. Ook zijn de mannen druk met het gedeelte van de pastorie, waar het secretariaat en de vergaderruimte

van de parochie komen als we de Chopinlaan verlaten.

Jammergenoeg loopt het met de verkoop van de pastorie aan de Stichting Scheepjeskerk nog niet zoals we gehoopt hadden.

Zoals u in dit parochieblad in het artikel vanuit het parochiebestuur kunt lezen gaat het bisdom niet akkoord met het principebesluit van het parochiebestuur om de Bernarduskerk te verkopen aan de Stichting Scheepjeskerk en deze vervolgens weer terug te huren voor een aantal nog af te spreken jaren. Het parochiebestuur zal zich beraden op de vervolgstappen. Ik hoop dat we met elkaar de moed erin blijven houden en dat het op een dag toch allemaal goed komt.

Ondertussen maken we ons zorgen om de oorlog in de Oekraïne en kijken we televisie en zien we ontheemde

mensen op de vlucht en doden en gewonden en voelen ons machteloos. Maar we bidden voor deze mensen en hopen dat onze financiële steun hen helpt.

Gelukkig zijn de meeste coronamaatregelen van de baan en mogen we weer gewoon allemaal naar de kerk komen, koren en gelovigen zingen weer en de communie kan op de hand ontvangen worden. Ook al is corona nog wel aanwezig en blijven we voorzichtig, schudden nog geen handen bij de vredeswens, het voelt toch allemaal wat beter. Veel dank aan iedereen, die zich steeds maar weer inzet voor alles wat er in en om de kerk moet gebeuren. Zo hopen we met elkaar op weg naar Pasen te gaan. Laten we elkaar blijven inspireren en waarderen!

*Tineke Heemskerk-de Boer,  
commissie van beheer*

## Opvang vluchtelingen Oekraïne

De protestantse gemeente en katholieke parochie in Hazerswoude-Rijndijk zijn voornemens om vluchtelingen uit Oekraïne te gaan huisvesten. Binnenkort zal daarover meer bekend worden gemaakt. Houd hiervoor de komende tijd de mededelingenbladen van de parochie in de gaten. Alvast dank voor uw goede zorgen en hulp.



## Secretariaat aan de Chopinlaan

Al meer dan 40 jaar is aan de Chopinlaan het secretariaat van onze parochiekern gevestigd; de plaats, waar vergaderd wordt, liturgieboekjes en het mededelingenblad worden gemaakt en de administratie wordt bijgehouden. Het woonhuis aan de Chopinlaan werd door de parochie aangekocht na de fusie tot de parochie H. Michael en H. Bernardus. Toen de parochie de Michaelkerk in het Zwaantje verliet, gingen we kerken in Het Anker. Maar tijden veranderen. In de parochie zijn we meer digitaal gaan werken en online gaan vergaderen, ook corona deed een duit in het zakje. Dit betekent, dat er steeds minder activiteiten zijn

en er daardoor minder gebruik wordt gemaakt van het secretariaat aan de Chopinlaan.

Daarom heeft het parochiebestuur besloten om de Chopinlaan niet meer als parochiesecretariaat in gebruik te houden, maar alle administratie en activiteiten naar de ruimten bij de Bernarduskerk te verplaatsen.

Dit zal per 1 april plaatsvinden. Het adres van het secretariaat wordt dan: Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk. Het telefoonnummer en het emailadres zullen niet veranderen.

De parochie gaat het pand aan de Chopinlaan niet verkopen, maar Frans Westgeest, die al meer dan 40 jaar

boven het secretariaat woont, gaat na ons vertrek het hele huis bewonen.

De ruimten bij de Bernarduskerk zijn inmiddels geschikt gemaakt voor een toekomstig en ander gebruik. In de Rijnzaal is laminaat gelegd, kasten zijn leeg gemaakt en opnieuw ingericht. Er is ruimte gemaakt voor zaken van het secretariaat en voor de koor-bibliotheek. Er zijn boeken en waardevolle spullen vanuit het secretariaat naar het centraal archief van de Thomasparochie in Alphen gegaan en uiteraard is er enorm opgeruimd. Het zal voor iedereen even wennen zijn maar het is ook mooi om met elkaar nieuwe wegen te gaan.

## Kazuifels

Bij het opruimen van de kasten van de sacristie hebben we zorgvuldig naar de kazuifels gekeken. Een paar jaar geleden zijn er al een aantal zeer oude kazuifels naar de pastorie bij de Bonifaciuskerk gegaan. Nu hebben we weer opnieuw alles bekeken en nog een gedeelte naar Alphen gebracht. Er wordt namelijk bijna geen gebruik gemaakt van de kazuifels, die hier in

de kasten hangen. Pastores hebben hun eigen kleding bij zich als ze voor een viering komen. Misschien herinnert u zich het gele kazuifel, dat pastor Claasen bij bijzondere gelegenheden, zoals bij een Eerste H. Communie, droeg.

Dit kazuifel en twee anderen waren door zijn medebroeder Alfons Kroese meegebracht uit Indonesië, waar ze

door de zusters Karmelietessen waren gemaakt. Een is er in de kast gebleven, maar er zijn twee kazuifels naar een klooster in Arnhem gegaan, waar vier zusters uit Indonesië wonen. Uiteindelijk gaan de kazuifels naar een klooster van de Karmelieten in Indonesië. De zusters en wij ook zijn erg blij met deze mooie bestemming voor de kazuifels.

## Sobere maaltijd

Wat twee jaar lang niet mogelijk was kan gelukkig dit jaar weer wel: een sobere maaltijd in de veertigdagentijd. Dit jaar op woensdag 6 april om 18.00 uur in gebouw Honswyc aan de Dorpsstraat in Koudekerk. Een eenvoudige maaltijd van soep en brood, waarmee we ons in de veertigdagentijd verbinden met al die mensen op de wereld, die elke dag sober eten. De soep wordt door vrijwilligers vanuit de raad van kerken gekookt en bij deelname vragen we een bijdrage van € 6,-. De opbrengst is voor de vastenactie. De campagne van de Vastenactie in

de veertigdagentijd 2022 – van 2 maart tot en met 17 april – staat in het teken van landrechten. Een belangrijk onderwerp, dat grote invloed heeft op mensen, natuur en milieu. Het zijn vooral de lokale gemeenschappen die de gevolgen dragen. Mensen, die van het een op het andere moment van huis en grond verdreven worden vanwege, van de wereldwijde behoefte aan voedsel en grondstoffen.

Aanmelden: e-mail: raadvankerken@pknkoudekerk.nl, of 071-3414210, secretariaat H.H. Michaël-Bernardus,

e-mail: hh.michael-bernardus@heiligethomas.nl.

Elders in het parochieblad leest u meer over de vastenactie 2022. In de kern Michael en Bernardus vindt u in dit parochieblad een envelop met folder over het project. Op de envelop staat hoe u een bijdrage kunt geven aan de vastenactie.

De vastenzakjes worden niet bij u thuis opgehaald, maar op de envelop staat hoe u kunt bijdragen door over te maken of waar u de envelop in kunt leveren.

*De werkgroep MOV*

## Weet u dat...

- ... mevrouw M. van der Laan-Van der Zon op 10 maart 100 jaar werd.
- ... zij geen bloemen kreeg van de parochie bij die gelegenheid, maar breiwool.
- ... zij nog altijd dekentjes haakt en breit voor een ziekenhuis in Tanzania waar haar kleindochter werkte.
- ... diverse dames in de parochie met haar mee breien en haken voor hetzelfde doel.
- ... er nog altijd bonnen voor gratis producten bij Hoogvliet worden verzameld voor de voedselbank.
- ... u deze kunt inleveren bij de kerk.
- ... dit niet meer kan aan de Chopinlaan, want daar is het secretariaat weg.
- ... dit wel kan in de brievenbus bij de familie Soels, Schubertplantsoen 44, Hazerswoude-Rijndijk.
- ... dat ook kan bij T. Brouwer, Ridderhoflaan 97, Koudekerk aan den Rijn.
- ... je daar ook de aluminiumcups van waxinelichtjes kunt inleveren, want ook dat brengt geld op voor het goede doel, namelijk muziekvereniging Kunst na Arbeid uit Koudekerk.
- ... we regelmatig medeparochianen kaarten sturen.
- ... wanneer u iemand kent, die een kaartje nodig heeft, u dit aan het secretariaat kunt laten weten.
- ... als u nog kaarten over heeft, al dan niet zelf gemaakt, wij die op het secretariaat aan de Rijndijk graag willen hebben.
- ... wij nog even wachten met koffie drinken na de vieringen, maar we dit binnenkort toch weer hopen op te starten.



## Overzicht vieringen parochie heilige Thomas van zaterdag

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 26 mrt Zo 27 mrt	4 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd Zondag Laetare	19.00u Eucharistieviering 09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Cantor
Za 2 april Zo 3 april	5 <sup>e</sup> zondag veertigdagentijd	19.00u Boeteviering 09.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Wo 6 april		19.30u Vesperviering	
Za 9 april Zo 10 april	Palmzondag	19.00u Woord- en communieviering 09.30u Eucharistieviering 11.00u Familieviering	11.00u Eucharistieviering Cantor
Ma 11, Di 12 en Wo 13 april		19.30u Gebedsmomenten	
Do 14 april	Witte Donderdag	19.30u Witte Donderdagviering In Between	
Vr 15 april	Goede Vrijdag	14.30u Kruisweg 19.30u Goede Vrijdagviering In Between	15.00u Kruismeditatie 19.30u Oec. Goede Vrijdagviering Cantores en Cantorij
Za 16 april	Paaszaterdag	21.00u Paaswake In Between	
Zo 17 april	Paaszondag	09.30u Eucharistieviering Ceciliakoor 11.00u Familieviering	11.00u Eucharistieviering Cantores
Ma 18 april	Tweede Paasdag	10.30u Eucharistieviering	
Za 23 april Zo 24 april	2 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering 09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering Cantor
Za 30 april Zo 1 mei	3 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering 09.30u Woord- en communieviering	11.00u Eucharistieviering 50-jarig jubileum Broncantorij
Za 7 mei Zo 8 mei	4 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering 09.30u Eucharistieviering	11.00u Eucharistieviering Cantor
Za 14 mei Zo 15 mei	5 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering 09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Za 21 mei Zo 22 mei	6 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering 09.30u Woord- en communieviering	11.00u 1 <sup>e</sup> communieviering
Do 26 mei	Hemelvaart van de Heer	09.30u Eucharistieviering	
Za 28 mei Zo 29 mei	7 <sup>e</sup> zondag van Pasen	19.30u Eucharistieviering 1030u 1 <sup>e</sup> communieviering	11.00u Oecumenische viering



## 26 maart tot en met zondag 29 mei 2022

Datum	HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster
Za 26 mrt Zo 27 mrt	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering	Joz.5,9a,10-12 Luc.15,1-3,11-32
Za 2 april Zo 3 april	09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering	Jes.43,16-21 Joh.8,1-11
Wo 6 april			
Za 9 april Zo 10 april	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering	Luc. 19,28-40,Jes.50,4-7 Luc.22,14-23,56
Ma 11, Di 12 en Wo 13 april		19.30u Gebedsmomenten	
Do 14 april		19.30u Witte Donderdagviering Cantu en St. Ceciliakoor	Ex.12,1-8.11-14 Joh.13,1-15
Vr 15 april	14.30u Kruispunt (voor alle kinderen uit de parochie)	19.30u Goede Vrijdagviering St. Ceciliakoor	Jes.52,13-53,12 Joh.18,1-19,42
Za 16 april		21.00u Paaswake Cantu	Gen.1,1-2,2;Ex.14,15-15.1; Jes.55,1-11 Luc.24,1-12
Zo 17 april	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering	Hand.10,34a.37-43; Joh.20,1-9
Ma 18 april			Hand.2,14.22-32 Mat.28,8-15
Za 23 april Zo 24 april	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering	Hand.5,12-16 Joh. 20,19-31
Za 30 april Zo 1 mei	09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Eucharistieviering	Hand.5,27b-32.40b-41 Joh.21,1-14
Za 7 mei Zo 8 mei	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering	Hand.13,14.43-52 Joh.10,27-30
Za 14 mei Zo 15 mei	<b>09.00u</b> 1 <sup>e</sup> communieviering	<b>11.30u</b> 1 <sup>e</sup> communieviering	Hand.14,21-27 Joh.13,31-33a.34-35
Za 21 mei Zo 22 mei	09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering	Hand.15,1-2.22-29 Joh.14,23-29
Do 26 mei	<b>10.00u</b> Weilandviering		Hand. 1,1-11 / Luc. 24,46-53
Za 28 mei Zo 29 mei	09.30u Woord- en communieviering	11.00u Eucharistieviering	Hand. 7,55-60 Joh. 17,20-26



### Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248  
2391 CK Hazerswoude-Dorp  
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)  
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

*Misintenties, doopbijdragen, giften*  
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43  
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Kerkbijdrage*  
Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v. R.K.  
Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## Vanuit de kern



In de afgelopen maand zijn de coronaregels snel achter elkaar versoepeld en komen we weer meer naar een situatie die normaal en vertrouwd was. Gelukkig zijn er iedere zondag weer vieringen in onze kerk en kunnen de koren weer voltalig zingen. We zijn blij dat het normale leven weer opgepakt kan worden.

Tegelijkertijd worden we als mens, Europeaan, getroffen door de oorlog in Oekraïne. Stilstaan in gebed en bijdragen in de vorm van financiële steun aan de slachtoffers uit het oorlogsgebied zijn wat we op dit moment kunnen doen. De landelijke actiedag voor giro 555 laat zien dat de saamhorigheid groot is in ons land en we ruim kunnen geven als medemens in grote nood zitten.

Kleinschaliger en dichterbij is de saamhorigheid voor ons eigen kerkgebouw en activiteiten in onze parochie. Via de Actie Kerkbalans is er door veel parochianen financieel bijgedragen. De opbrengst aan Actie Kerkbalans is vergelijkbaar met vorige jaren en dat is voor een groot deel te danken aan de bezorgers en de ophalers van de enveloppen in de wijken. Zij vervullen ieder jaar weer een belangrijke taak hierin en dat heeft een positief effect op de bijdrage. Hartelijk dank aan deze vrijwilligers. En hartelijk dank aan de parochianen die een bijdrage leveren.

Bent u het nog vergeten, dan is uw gift nog meer dan welkom.

- Onlangs is er met een kleine groep parochianen een pilot gestart met digitaal collecteren. Zij installeren een app op de telefoon en zullen hun ervaringen over het gebruik hiervan met elkaar delen en daarna wordt gekeken of dit aan de wensen voldoet. Uiteraard kan er op de gebruikelijke manier contant gegeven worden in de collecteschaal, maar met deze pilot zetten we een stap naar de komende

jaren. Het 'op zak hebben' van contanten wordt steeds minder en het digitale betalingsverkeer wordt steeds gebruikelijker.

- De toegangsdeur voor mensen met een beperking is onlangs vakkundig en grondig gerepareerd van opgelopen schade. Het schilder- en lakwerk wordt al vele jaren uitgevoerd door schildersbedrijf Brugman en ook deze deur is door Gerard Brugman nog onder handen genomen. Geheel onverwacht ontvingen we het bericht van het plotselinge overlijden van Gerard. Hij had de dag voor zijn overlijden nog aan de deur staan lakken. Laten we zuinig zijn op deze deur en wij vertrouwen erop dat de gebruikers voorzichtig via deze deur naar binnen komen.
- De storm heeft vorige maand gelukkig geen noemenswaardige schade opgeleverd. De toren is stevig en alleen in de tuin zijn wat takken (sommige wat dikker) afgewaaid. Dit is door de vrijwilligers van de tuinploeg de vrijdag erna weer opgeruimd. Zoals zij iedere week de tuin en het kerkhof onderhouden. Er worden voorbereidingen getroffen voor het ruimen van een gedeelte op het kerkhof van algemene graven, waarvan de rusttijd verstreken is. De betreffende familieleden worden hierover schriftelijk geïnformeerd.
- We zitten inmiddels ruim in de Veertigdagentijd voor Pasen. Het ziet er gelukkig naar uit dat de vieringen met Pasen dit jaar door kunnen gaan. Laten we in deze tijd van bezinning voor Pasen stilstaan bij al die mensen die te maken hebben met oorlogsgeweld en in onzekere tijden hun dagen doorbrengen.

*Vanuit de commissie van beheer,  
Andries Kerkvliet*

## Tel je zegeningen

Ook in dit parochiejaar heeft de coronapandemie gevolgen voor het werken met het jaarthema. Door allerlei beperkingen kon er nog weinig invulling gegeven worden aan het thema 'Tel je zegeningen'. Het parochiejaar is echter nog niet voorbij en we willen met het huidige jaarthema aan de slag gaan.

Voor het parochiejaar 2021-2022 is als thema gekozen: 'Tel je zegeningen'. In de Startviering van dit werkjaar - op 3 oktober - vertelden drie parochianen over hun zegeningen. In eenvoudig Nederlands gezegd: zij beantwoordden de vraag 'waar ben je dankbaar voor in je leven?', 'wat heb je als een zegen ervaren?'. Daar kwamen mooie antwoorden op, drie persoonlijke ver-

halen waarin ieder van hen vertelde over een mooie ervaring in hun leven. De pastoraatgroep Hazerswoude-Dorp wil u uitnodigen om in groepjes in een gesprek met elkaar te luisteren naar de zegenmomenten in ieders leven. Dat gebeurt aan de hand van een stapel kaartjes, waarop stuk voor stuk zulke markante ervaringen staan. Deze kaarten liggen blindelings en bevatten zowel vragen als stellingen. Wie een kaart getrokken heeft, beantwoordt vanuit het eigen levensverhaal de vraag of stelling. Het gaat er niet om de hele stapel door te werken, maar het is meer bedoeld om naar elkaar te luisteren en eventueel op elkaar te reageren met een eigen ervaring. Een gesprek met als hoofddoel is: 'Tel je zegenin-

gen'. Als datum hebben we voorlopig dinsdag 10 mei geprikt om 14.00 en/of 19.30 uur. De locatie wordt nog nader bepaald, maar wel in ons dorp. Wie doet mee? Graag opgeven via het secretariaat tel. 06-24764418

*Anneke Koeckhoven en  
Conny van Dijk*



## Lief en leed

### Gedoopt

23 januari 2022 is Loïs van der Meer gedoopt.

*Wij wensen de ouders en familie van de dopeling veel geluk.*

### Overleden

10 februari 2022 is Gerardus Joannes (Gerard) Brugman uit Hazerswoude-Dorp overleden. Hij werd 75 jaar. De crematie heeft plaatsgevonden op 16 februari in Crematorium Rhijnhof in Leiden.

8 maart 2022 overleed Johannes Jozephus Bernardus Ludovicus (Jan) de Frankrijker uit Hazerswoude-Dorp. Hij werd 77 jaar. Na de uitvaartplechtigheid op 12 maart is hij op het parochiekerkhof begraven.

*Dat zij mogen rusten in vrede.*

## Dienst van de Stuurgroep Diaconie

### April

Anneke Koeckhoven tel.: 588260

### Mei

Conny van Dijk tel.: 588554



Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel.: 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel.: 588260.



### Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

#### St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn  
T 0172-472410; sintbonifacius@heilgethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

#### De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2  
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;  
deheiligegeest@heilgethomas.nl  
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

#### Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

#### Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.  
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

*Collectes voor de parochie en voor goede doelen*  
Zie de colofon op de laatste pagina.

## Glas-in-loodraam in de Bron

In de nieuwe folder van de actie kerkbalans in onze parochie staat bij de omschrijving van de geloofsgemeenschap in de kern De Heilige Geest een afbeelding van een glas-in-loodraam. Het is een van de ramen die, naar wens van wijlen pastoor Seijsener, in De Bron geplaatst zijn bij de herinrichting in 2004. De ontwerper, kunstenaar Carel Bruens, koos diverse nuances blauw en plaatste centraal in het ontwerp een grote omhoog spuitende bron, waarin waterdruppels te zien zijn. Linksboven zien we regenwolken

met daarnaast een onderbroken regenboog en de zon met ook de hand van God die water laat vloeien. De zon kan ook gezien worden als een schelp waaruit doopwater gegoten wordt. Linksonder een oase waarin een boom vol groen, geïnspireerd op Jeremia 17, 'Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij Hem. Hij is een boom aan een rivier met wortels tot in het water'. De levensboom van het paradijs. Vanuit die boom en wegvliegende vogel, verwijzend naar Noach of misschien wel de duif die

neerdaalt. 'Een stem, een duif daalt neer...' Ook het volk Gods is uitgebeeld, rechtsonder en daarnaast de bruiloft van Kanaän, zie de kruiken die klaarstaan.

De zwart-wit afbeelding hierbij geplaatst geeft weliswaar wel weer wat er te zien is, maar wilt u het raam met alle kleuren bekijken, dan kunt u als u wilt ook eens binnen lopen in De Bron wanneer deze geopend is.

*Erna Teule*

## Lief en Leed

### Gedoopt

*In de Bonifaciuskerk:*

13 februari 2022 Alex Nollen

27 februari 2022 Victoria Pawlowska

*Wij wensen de ouders en familie van de dopelingen veel geluk*

### Overleden

16 januari 2022 is Ben te Marvelde, geboren 20 maart 1930, overleden. Zijn afscheidsviering was in de aula van het crematorium op 21 januari, daarna is hij gecremeerd.

5 februari 2022 overleed Mas van Deuren-van Achthoven. Zij werd geboren

op 2 maart 1925 Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk op 11 februari, daarna is zij gecremeerd.

11 februari 2022 is Marie Kakes-Rademaker, geboren 21 april 1921, overleden. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk op 18 februari, waarna zij is begraven op het parochiekerkhof.

12 februari 2022 overleed Gijs van Rijn. Hij werd geboren op 21 juni 1933. Zijn afscheidsviering vond plaats op 18 februari in de aula van het crematorium. Daarna is hij gecremeerd.

2 maart 2022 is Mar de Goede, geboren 29 oktober 1932, overleden. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk op 9

maart. Daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

8 maart 2022 is Jannie Slof-Bauer, geboren 10 februari 1931, overleden. Haar uitvaart vond plaats op 15 maart in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

9 maart 2022 is Gerdien Reijn-van IJk, geboren 2 juli 1925, overleden. Haar uitvaart vond plaats op 17 maart 2022 in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij gecremeerd.

*Dat zij mogen rusten in vrede*



## Thema-avond over opvang van vluchtelingen

Als vervolg op de sobere maaltijd, die op Aswoensdag 2 maart in de Bron werd gehouden, is besloten om in de vastentijd nog vier sobere maaltijden te organiseren die in het teken staan van een van de zeven Werken van Barmhartigheid.

Op woensdag 9 maart is de eerste thema-avond georganiseerd door de PKN de Goede Bron en de kern de Heilige Geest van de RK Parochie Heilige Thomas over de opvang van vluchtelingen. Hiervoor was Kees Wenting van de Stichting Nieuwe Alphenaren uitgenodigd.

De sobere maaltijd die werd opgediend bestond uit soep en brood. Aan deze avond hebben 16 mensen deelgenomen.

Kees Wenting vertelde in het kort over het werk van de Stichting: dit bestaat uit het koppelen van vluchtelingen met

een verblijfstatus aan vrijwilligers. Deze vrijwilligers hebben regelmatig contact met hun maatje en helpen ze met allerlei praktische zaken; soms moet ook geholpen worden bij gesprekken met psychiater of psycholoog in verband met het verwerken van trauma's. Meestal wordt de hulp een paar jaar geboden, maar soms blijven de vrijwilligers nog jarenlang contact houden. De vrijwilligers zijn voor de statushouders heel belangrijk, vooral omdat de statushouders in het begin nog helemaal geen Nederlanders kennen. De vluchtelingen worden het eerste jaar begeleid door de gemeente. De stichting Kwadraad speelt hierbij een belangrijke rol. Voor het begeleiden naar werk wordt Rijnvicus ingeschakeld. De Stichting



heeft contact met het Diaconaal Platform Alphen en kan op deze manier ook op financiële ondersteuning rekenen van alle Alphense

kerken.

Ook de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kwam ter sprake: binnenkort zullen er plm. 150 mensen uit Oekraïne in Alphen opgevangen worden. Er zullen veel vrijwilligers nodig zijn om hen te helpen met allerlei praktische zaken.

De volgende 3 thema-avonden met sobere maaltijd worden georganiseerd op 23 en 30 maart en op 6 april. De thema's zijn: bezoeken van gevangenen, de naakten kleden en het verzorgen van de zieken. Ook voor deze avonden zijn sprekers uitgenodigd.

*Ad Janmaat*

## 50 jaar Broncantorij



Op 8 februari 2021 bestond het parochiekoor De Broncantorij 50 jaar en dit heugelijke feit zou op zondag 14 februari gevierd gaan worden, maar vanwege de Coronapandemie moest dit worden uitgesteld en nog eens uitgesteld en zijn we uiteindelijk uit gekomen op **zondag 1 mei 2022**.

Op die zondag is er in De Bron om 11.00 uur een Eucharistieviering uit dankbaarheid voor al die mooie 50 jaren.

Corona heeft het koor geen goed gedaan want meer dan 2 jaar hebben we niet kunnen repeteren en de vieringen niet met onze zang kunnen opluisteren.

Onze sociale contacten -de kern van ons koor- kwamen op 'n heel laag pitje te staan en het bestuur heeft in dit jubileumjaar de leden met kleine attenties een hart onder de riem gestoken om toch vooral positief naar de toekomst te blijven kijken.

Naast de schade van het Coronavirus werd het koor opgeschrikt met de slechte gezondheid van onze dirigent Carel van de Camp die met pijn in het hart ons moest medelen dat hij al zijn activiteiten stop heeft moeten zetten. Heel spijtig voor hem en zijn vrouw maar evenzeer een mokerslag voor het koor, juist in dit jubileumjaar.

Vanaf september zijn wij weer met de repetities begonnen onder de bezieulende leiding van onze nieuwe dirigent mevrouw Oksana Kryuchkova voor ons feest van zondag 21 november, maar wéér werd Corona spelbreker en moest het feest worden uitgesteld.

De aanhouder wint en vanaf 3 maart zijn we hard aan het repeteren gegaan voor ons feest op zondag 1 mei.

Wij nodigen hierbij iedereen uit om op zondag 1 mei om 11.00 uur naar De Bron te komen om met elkaar in grote dankbaarheid dit Gouden Feest te vieren.

*Het Bestuur*

*Hartelijk  
Gefeliciteerd*

## De boom in

De storm van afgelopen februari heeft voor wat schade in de pastorietaan van de St. Bonifaciuskerk gezorgd. Pastor Lâm kon even uitstijgen boven alle pastorale arbeid om de boom weer in veiligheid te brengen en de tuinmannen stonden weer paraat om de boel op te ruimen zodat de tuin er weer netjes bij ligt.

Hartelijk dank voor jullie inspanningen.

*Anneke Miedema*





## Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk

De vasten is begonnen en daarmee ook de oude traditie om in de kerk een hongerdoek op te hangen. Die traditie gaat terug tot de middeleeuwen toen het gebruikelijk was om in de kerken tijdens de Veertigdagentijd een groot doek op te hangen om het altaar aan de ogen van de gelovigen te onttrekken. In die periode van vasten was het zicht op de viering van de Eucharistie dus niet mogelijk en kregen de kerkgangers opnieuw honger - vandaar hongerdoek - om het Lichaam en Bloed van Christus te aanschouwen. Dat kon dan weer met Pasen. In de parochie H. Thomas is er sinds 2013

de traditie ontstaan om voor de Veertigdagentijd een eigen hongerdoek te maken en zo maakte iedere kern zijn eigen hongerdoek. De resultaten zijn geweldig mooi. Een waar kunstwerk dat uitdrukt hoe in gezamenlijkheid we tot iets moois kunnen komen. Per kern zijn er nu drie doeken die driejaarlijks rouleren. Omdat de doeken alleen in de eigen kern rouleren krijgen de andere kerken hier niet veel van te zien en dat is jammer want er zijn prachtige exemplaren bij. Daarom hebben wij van de hongerdoeken uit alle vier de kerken afbeeldingen laten maken die

nu te zien zijn in de vitrinekast achter in de Bonifaciuskerk.

Zaterdag 2 april organiseren wij weer voor de eerste keer dit seizoen een Open Huis.

De kerk is dan van 11.00 tot 16.00 uur geopend voor bezoekers die het interesseert om het mooie interieur van onze kerk eens rustig en van dichtbij te bekijken. Ook zijn onze mensen dan aanwezig om vragen te beantwoorden. Namens de Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk,

*Wilma Helder*

## Jeugd

### Doopvieringen

#### Doop kinderen:

Maandelijks zijn er zowel in de Alphense parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest als in de Hazerswoudse parochiekernen HH. Engelbewaarders en H. Michael en H. Bernardus doopvieringen gepland. Voorafgaand aan de doopviering worden er 2 doopvoorbereidingsavonden gehouden.

Op de website [www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/kinderen](http://www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/kinderen) kunt u meer lezen over het laten dopen van een kind en hier staan alle doopdata voor dit parochiewerkjaar vermeld. U kunt er ook een aanmeldingsformulier downloaden.

#### Doop volwassenen:

Niet alleen kinderen kunnen gedoopt worden, maar ook volwassenen kunnen dit sacrament ontvangen. Zij volgen een speciaal traject. Informatie hierover is te vinden op de website [www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/volwassenen](http://www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/volwassenen).



### Familieviering

Op 13 februari jl. was er weer een familieviering in de Bonifaciuskerk. We hebben gezongen en gepraat over de liefde. De liefde van God voor jou en de liefde die jij ontvangt en aan mensen geeft. Ook Laura de goochelaar was erbij. Zij liet ons door middel van haar wasmachine zien welke boodschap God ons wil geven. Het was een mooie, interactieve viering.

Op 10 en 17 april staan de volgende familievieringen gepland. Ben je nieuwsgierig naar het thema? Kom dan op 17 april om 11.00 uur naar de Bonifaciuskerk!

*Jolanda Hoogervorst*

### Bible open - jongerenbijeenkomsten

Zondag 27 maart en 8 mei van 19.00 uur - 20.00 uur - Jozefzaal

Samen met drie parochies uit ons bisdom worden er op zondagavond bijeenkomsten voor jongeren georganiseerd. Vanaf zondag 27 maart komen we daarvoor weer echt (fysiek) bij elkaar in de Jozefzaal in Alphen aan den Rijn. Het thema van de bijeenkomsten van zowel 27 maart en 8 mei is 'tot je recht komen'. We spelen een quiz, lezen een Bijbelverhaal, gaan in gesprek wat dit verhaal ons te zeggen heeft en sluiten af met een stuk

muziek. We hebben voor deze bijeenkomsten een speciaal werkboek gemaakt en sturen je dat toe als je hebt aange meld. Uit onze parochie komen altijd heel wat jongeren. Wil je het ook eens proberen, let me know.



*Sjoerd Zuidersma,  
pastoraal werker*



## Jeugdactiviteiten Pasen 2022 in De Bron

'Als je een 6 gooit met de dobbelsteen, moet je een beurt overslaan.' Van die spelregel word je natuurlijk niet blij. Anderen kunnen je dan inhalen of op jou uitlopen en dat wil je niet, want je wil winnen! En in jouw leven zit het vast ook wel eens tegen. Dat de dingen die je graag wil niet lukken en daar baal je dan van. In het Paasverhaal lees je dat er ook zo iets gebeurde met Jezus. Het leek erop dat Hij de wereld weer mooi zou maken, maar Hij werd gedood. Dat was vreselijk! Maar toen gebeurde er een wonder. Na een paar dagen werd Hij weer levend! En zo werd van iets wat vreselijk was, iets goeds gemaakt. God kan dat, van moeilijke dingen iets moois maken, ook in jouw leven.

En om dat Paasverhaal (opnieuw) te ontdekken worden er voor jou activiteiten georganiseerd in de Bron (Troubadourweg 2). Kom je je ook verwonderen?



3 april 15.30-17.00 uur

Kindertheater Knettergek & Amazing Teens met 'Land in zicht'

'Land in zicht' is een afwisselende en interactieve belevenis/voorstelling, waarbij **jong en oud** worden geboeid door zang, dans, theater, liedjes en goocheltrucs. Met Matthijs als kapitein, zijn handpop Heiko en de Amazing Kids als matrozen beleven we een avontuur op zee. Doe je zwemvest aan en ga mee op deze bootreis!

Volwassenen betalen €7.50 en kinderen €3.50. Reserveren en betalen kan via de QR-code.

3 april, 19:30-21:00 uur

Voorstelling Teens & Voices met als thema: Do you believe?

De Teens & Voices geven een concert met zang, dans en theater, een lichtshow en goocheltrucs, verhalen en filmpjes! In het bijzonder gericht op **tieners en jongeren**, maar ook voor andere leeftijden. Kaarten kosten €3.50 p.p. Scan de QR-code om kaarten te reserveren. Betalen aan de zaal.



9 april 14:00 uur, 10 april 10:00 uur

Maken van Palmpasenstokken en optocht.

Op zaterdagmiddag kun je een mooie Palmpasenstok maken, waarmee je op zondagochtend in een optocht door de kerkzalen gaat. Deelname is gratis.

15 april 15.30-17:30 uur

Escaperoom 'Redt het Paasverhaal!'

Help! Er is iemand die het Paasverhaal wil uitwissen! Hij heeft allemaal dingen veranderd en verstopt. Lukt het jouw groepje om op tijd het Paasverhaal weer compleet te maken en de sleutels en codes te vinden? Want alleen dan kunnen jullie ontsnappen! Deelname is gratis en je kunt tussen 15:30 en 17:30 uur starten. **Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.**

15 april 21.00-24.00 uur

Paaschallenge: **voor jongeren vanaf 12 jaar** een interactief spelprogramma waarin zij het tegen elkaar opnemen. Opgeven hoeft niet en deelname is gratis.

Voor actuele informatie check de website [www.goedebroen.nl](http://www.goedebroen.nl).

Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit R.K. Parochie Heilige Thomas en PKN Wijkgemeente Goede Bron. Voor vragen: [paulvanderloo@goedebroen.nl](mailto:paulvanderloo@goedebroen.nl) / [sandra\\_rijdsdijk\\_r@hotmail.com](mailto:sandra_rijdsdijk_r@hotmail.com)

## Gezinsactiviteiten:

'Op zoek naar de koning' & 'Heilige(n) vossenjacht'

Op het moment van schrijven van dit stukje zijn de data nog niet bekend, daarom kunt u dit als een aankondiging beschouwen. Er zullen ergens in april en mei/juni twee activiteiten plaatsvinden voor het hele gezin. Allereerst is er 'op zoek naar de Koning'. We zullen dan in één van onze kerken op zoek gaan naar sporen die onze Koning van de Vrede ons heeft achtergelaten. Wat zien we daarvan terug in de kerkgebouwen? Overal hebben zijn volgelingen aanwijzingen en berichten

achtergelaten dat Hij er is. Maar de grote vraag is: Waar is Hij nu? Ga met ons mee op ontdekkingstocht en ervaar welke verborgen aanwijzingen er zijn die ons vertellen over onze koning. Enkele maanden later, als de zon heerlijk schijnt en we zonder jas weer naar buiten kunnen, zal er een bijzondere vossenjacht gehouden worden. Er zullen heiligen in het dorp rondlopen. Wie zijn ze? Kan je ze herkennen aan hun voorwerpen die ze bij zich hebben? Wat zijn mooie verhalen over deze heilige?

Helaas kunnen we geen exacte data en tijden geven op dit moment, maar jullie kunnen je alvast aanmelden als je interesse hebt. We zullen je via de nieuwsbrieven, flyers, posters en website op de hoogte houden. Graag tot dan! Namens de groep gezinsactiviteiten,

Lâm, pastoraal werker,  
[nguyenthelam@gmail.com](mailto:nguyenthelam@gmail.com) //  
[lt.nguyen@heilighethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heilighethomas.nl)



## Ad en Ventura

[Wat voorafging]

Ad en Ventura hebben van meneer Loog een opdracht gekregen. Zij zullen moeten samenwerken met bijzondere kinderen over de hele wereld. Enkele van de kinderen hebben we al gevonden. Sara uit de Filipijnen en Ryan uit Afghanistan. Ryan was de laatste die zich bij hen had aangesloten. Toen ze Ryan vonden zagen ze boven op een poort de leuze 'Ad maiorem dei gloriam'. Dit betekent: ter meerdere eer en glorie van God. Dat houdt in dat we de dingen doen, niet voor ons eigen eer en roem. Dat mensen ons belangrijk vinden, maar dat ze zien dat het God is die door ons werkt. Dus eer aan God. Ryan wilde graag zich aansluiten bij de groep, want vanwege een tragisch ongeluk is hij nu alleen op de wereld.

Niet veel later staan ze weer in de huiskamer van meneer Theo Loog. Het is een beetje een rare situatie, want Ryan is dan wel met hen meegekomen, maar feit blijft dat hij nu wel wees is. Ad, Ventura en Sara weten niet echt goed wat ze moeten doen. Ze kijken naar Theo. Deze zegt niets, maar kijkt met een begripvolle en warme blik naar de Afghaanse jongen. Hij loopt naar hem toe en omhelst Ryan. Dan begint Ryan te snikken en komen er de tranen. "Stil maar jongen. Het is inderdaad verschrikkelijk wat er gebeurd is. Huil maar, laat het maar gebeuren. Ik ben bij je. Wij zijn nu bij je." Theo blijft zo even staan met Ryan, totdat deze weer iets is gekalmeerd.

"Ik ga thee zetten voor ons. Jullie ook thee?" vraagt Theo. Als ze rond de tafel zitten met z'n allen kijkt Theo hen ernstig aan. "Lieve kinderen, zoals jullie merken aan Ryan en aan wat er met hem is gebeurd. De opdracht die jullie hebben aangenomen is geen makkelijke opdracht. Ik vraag daarom nogmaals aan jullie: sta je volledig achter je keuze? Nu kan je er nog mee stoppen. Ik zal het je niet kwalijk nemen, want ik weet wat het inhoudt om je in te zetten voor de wereld. Jullie zullen geweld, oorlog, honger en ziekte tegenkomen. Echter zullen jullie ook veel vreugde en geluk vinden op jullie reizen. Het belangrijkste is dat jullie nooit alleen zullen zijn, want Hij is met jullie. Christenen zoals Ad, Ventura en Sara noemen Hem God. Ryan noemt hem Allah. Joden noemen Hem Adonai. De ringen die jullie hebben zullen jullie dat nog vaak genoeg bewijzen." Theo pakt de rode ring op en geeft die aan Ryan. "Ryan, deze rode ring is nu van jou. De rode steen staat voor de liefde. Dat is jouw kracht. De liefde is één van de sterkte krachten in deze wereld. Gebruik hem goed." Ryan pakt de ring en schuift hem aan zijn vinger en ziet nu pas dat de andere kinderen ook ringen dragen zoals hij. Ieder met een andere kleur: zwart, blauw en geel. Die van hem is dus rood, de kleur van de liefde. Onwillekeurig moest hij denken aan zijn ouders en hij voelde zich zo alleen zonder hen. Zijn ogen werden weer vochtig en tegelijkertijd voelde hij een warme tinteling door zijn lichaam gaan. Een warm licht omhult hem en weg is hij. De drie kinderen kijken verschrikt om zich heen en dan naar Theo. Waar is Ryan gebleven? Zojuist was hij hier nog. Maar toen hij zijn ring om zijn vinger schoof, verdween hij kort daarna. Ze zagen nog net dat

er een traan over zijn wang rolde. "Theo, waar is Ryan? Wat is er gebeurt met hem?" vroeg Sara. Theo bleef heel rustig en keek de kinderen aan. Ryan was nog niet klaar voor de opdracht. Jullie moeten vlug naar hem toe. Blijf bij hem. Hij heeft jullie nodig, vooral nu. "We weten niet waar hij is. Hoe moeten we dan naar hem toegaan?" zegt Ad. "De ringen brengen jullie er wel heen. Ga nu maar. De ringen hanteren hun eigen tijd," zegt Theo. "Denk aan jullie vriend Ryan en laat de ringen elkaar aanraken, dan komt het goed. Ga, jullie hebben geen tijd te verliezen." Snel doen de kinderen wat van hen werd gevraagd en voordat de woonkamer verdween, zag Ventura dat Theo ook een ring droeg. Een houten ring met een ander symbool erop. Een soort P en X over elkaar heen...

*P.S. Cobi Goes had een goed antwoord gegeven op mijn vraag: wat betekent 'Ad maiorem dei gloriam'. Als 'prijs' zal er een karakter haar naam krijgen. Binnenkort zullen jullie deze 'Cobi' tegenkomen in de verhalen van Ad en Ventura*





## Zomerkampen 2022

Jongerenpastoraat, Bisdom Rotterdam

Wat neem je mee als je morgen je tas voor het zomerkamp mag pakken? "Alles van het lijstje en een Duckie maar ook wel extra kleding omdat we soms best vies worden. We mogen geen telefoon meenemen, maar dat is niet erg". Francesco en Rafaëlle kijken uit naar het zomerkamp. "Wanneer krijgen we de spullen en mogen we gaan?"

De folders en de aanmeldformulieren voor de zomerkampen zijn op 16 februari verzonden naar de parochies en de inschrijving is gestart.

Wil je ook mee op kinderkamp (8-11 jaar), tienerkamp (12-14 jaar) of jongerenkamp (15-17 jaar) in de week van 10 t/m 16 juli? Meld je dan aan! Vraag naar de folder in de parochie of ga naar de website van het bisdom. Het inschrijfformulier voor 2022 en informatie kun je vinden op [www.bisdomrotterdam/zomerkampen](http://www.bisdomrotterdam/zomerkampen).

Wilt u meer weten over de zomerkampen die het bisdom jaarlijks organiseert kijk dan op de website [www.bisdomrotterdam/zomerkampen](http://www.bisdomrotterdam/zomerkampen) of stuur een mail of je aanmelding naar [jong@bisdomrotterdam.nl](mailto:jong@bisdomrotterdam.nl).



Thema  
'Ik ga op reis en neem mee..'

SCHRIJF JE  
IN VOÓR  
24 JUNI 2022

### Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: [www.heiligethomas.nl](http://www.heiligethomas.nl)

#### Pastoraal team

Pastoor Ruud Visser

[r.visser@heiligethomas.nl](mailto:r.visser@heiligethomas.nl), tel. 06 20618148

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

[lt.nguyen@heiligethomas.nl](mailto:lt.nguyen@heiligethomas.nl), tel. 06 22087370

Pastoraal werker Sjoerd Zuidersma

[s.zuidersma@heiligethomas.nl](mailto:s.zuidersma@heiligethomas.nl), tel. 06 22086108

Secretaris pastoraal team

[pastoraalteam@heiligethomas.nl](mailto:pastoraalteam@heiligethomas.nl)

#### Parochiebestuur

##### Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, e-mail: [secretaris@heiligethomas.nl](mailto:secretaris@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

##### Betalingen

Collectes voor de parochie: NL76 INGB 0004 4009 97

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. Collecte

Collectes voor goede doelen: NL36 INGB 0006 1923 37

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. de naam van het

goede doel.

#### Centraal Secretariaat parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 475975.

e-mail: [centraalsecretariaat@heiligethomas.nl](mailto:centraalsecretariaat@heiligethomas.nl)

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.

#### Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

#### Parochiële Caritas Instelling (PCI)

##### Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

[pci@heiligethomas.nl](mailto:pci@heiligethomas.nl)

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

##### Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

#### Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 19 mei 2022.

Kopij uiterlijk 6 mei 2022 aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: [redactieparochieblad@heiligethomas.nl](mailto:redactieparochieblad@heiligethomas.nl)

#### Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

#### Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint