



Leven met ups en downs

Een nieuwe start

Het was een feest om zoveel parochianen te mogen ontmoeten op 9 oktober jl.: de Startzondag van het nieuwe werkjaar van onze parochie. Wie niet is geweest, heeft echt iets gemist. Een feestelijke eucharistieviering met mooie gezangen, ingezet en doorgegeven door het Ceciliaorkest uit onze parochiekern HH.Engelbewaarders; en daarna een hartelijk samenzijn met koffie en koek. Het is voor ons pastores stimulerend te zien dat steeds meer parochianen ontdekken dat onze parochie H.Thomas verder reikt dan de eigen straat. Het Woord van God schept juist ruimte en vrijheid; dat merk je op zo'n dag. Het werk van de pastores is daarop gericht.

Jaarthema

De Startzondag betekent ook het begin van een nieuw Jaarthema. Zo'n Jaarthema biedt ieder de mogelijkheid om in eenvoudige taal te spreken over zijn of haar geloof. Geen moeilijke bijbelse of theologische verhalen of begrippen, maar verhalen uit de eigen ervaring. Vertellen over wat je raakt. En dan komen er vanzelf vragen: hoe ga je met die ervaring om? Wat betekent zo'n ervaring voor je geloof? Met zoveel parochianen zou je mogen rekenen op een veelvoud aan verhalen.

Afgelopen werkjaar was het Jaarthema in onze parochie: 'Tel je zegeningen'. Wij, pastores, hebben er veel aan gedaan om het thema bij onze parochianen te brengen, opdat dezen het zouden oppakken. Maar dat gebeurde niet of gebeurde slechts sporadisch. Een oproep tot een gezamenlijk gesprek over het 'Tel je zegeningen' leverde welgeteld één reactie op. Wellicht hebben wij dit thema niet goed voor het voetlicht gebracht. Of wellicht zitten parochianen niet te wachten om met elkaar in gesprek te gaan en komen ze slechts om hun bestelling af te halen: twee doopvieringen, één uitvaart, driemaal eerste heilige communie en twaalf eucharistievieringen. Dat zou toch vreemd zijn; dan maak je van de parochie een toeleveringsbedrijf. Ook al moet de parochie voor de 'bediening' zorg

dragen, een parochie is toch op de eerste plaats 'een gemeenschap van mensen waarin de Heer gezocht, verkondigd en uitgedragen wordt'.

Leven met ups en downs

Moet de parochie er dan maar mee ophouden een Jaarthema aan elk werkjaar te verbinden? Deze vraag lag op de tafel van de pastores, en vervolgens ook op die van het parochiebestuur. Waarmee kunnen we de parochianen nog raken, met welk thema? Wat bindt ons aan elkaar? Een van de bestuursleden merkte op, dat een kernmerk van onze tijd is: dat we van crisis naar crisis gaan: de milieucrisis, de financiële crisis, de stikstofcrisis, de energiecrisis...: iedereen heeft ermee te maken. Ook wij als parochie. 'Van crisis naar crisis': zou dat geen passend thema voor het nieuwe werkjaar zijn? Als pastor mis je in een dergelijke thema evenwel het vertrouwen, de hoop en de liefde – de drie goddelijke deugden die in ons menszijn zijn neergelegd. Daaruit mag ieder mens leven, ook al gaan we van crisis naar crisis. En zo ontstond het nieuwe Jaarthema: 'Leven met ups en downs'. De nadruk ligt op 'leven'. Voor de komende tijd met crisis op crisis is dat vast en zeker gevuld met 'downs', maar met elkaar kijken we ook uit naar de



'ups' in dit leven. Kunnen we daarover vanuit ons vertrouwen, vanuit onze hoop, vanuit onze liefde als gelovige mensen met elkaar in gesprek gaan? De viering van de Startzondag van 9 oktober jl. was hiervan al een teken.

Komende zomer bestaat de parochie H. Thomas 12½ jaar. We weten gelukkig nog niet in welke crisis we dan verkeren. Maar wel vertrouwen we erop dat deze mijlpaal in de geschiedenis van het kerk-zijn in onze woonomgeving tot de 'ups' gerekend mag worden. Hieraan willen we werken in dit nieuwe werkjaar, ongetwijfeld met z'n ups en downs.

Ruud Visser, pastoor

*Voor de oplossing zie pagina 14

Vanuit het parochiebestuur

Hierbij de belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten van de bestuursvergadering van 11 augustus jl.

*Commissies van beheer: Het nieuwe huishoudelijk reglement voor de commissies van beheer is op 1 oktober jl. in werking getreden. Dit houdt tevens in dat voor de kern H. Geest een aparte commissie van beheer wordt gevormd.

- Halfjaarcijfers parochie: de financiële cijfers over het eerste halfjaar 2022 geven een bemoedigend beeld. Het parochiebestuur is vooral verheugd over de licht stijgende kerkbijdragen.
- Energiekosten: er zijn verschillende suggesties gedaan binnen het bestuur en door de commissies van beheer om de sterk oplopende energiekosten in de hand te houden. Onze

parochie heeft vaste energiecontracten tot 1 januari a.s. bij 'Energie voor kerken resp. Vattenfall'. Per 1 januari a.s. gaan we helemaal over naar 'Energie voor kerken'. In november hopen we een besluit te kunnen nemen omtrent het besparingsbeleid vanaf 1 januari 2023. Intussen heeft het bisdom ook een brief geschreven aan alle parochies met suggesties om energie te besparen.

- Haalbaarheidsonderzoek Rechurch: Aanleiding van het aangevraagde onderzoek was de dringende renovatie van het parochiecentrum aan de Paradijslaan. Het bisdom heeft ons verzocht om na te denken over 'verdienmodellen'. Dit houdt in dat we de investeringen die we willen

doen deels moeten kunnen terugverdienen door bv. (gedeeltelijk) verhuur. We hebben vorig jaar aan het bureau Rechurch gevraagd om het gehele complex aan de Paradijslaan nader te onderzoeken en te komen met een aantal scenario's. Inmiddels hebben we een aantal besprekingen gehad binnen het parochiebestuur. Het nemen van beslissingen is niet eenvoudig en het bisdom is ook op de hoogte gesteld en gevraagd om mee te denken. De oplopende energiekosten is daarbij ook nog een factor die meespeelt. Wordt vervolgd!

*Marien Verhulst, vicevoorzitter
parochiebestuur*

Actie Kerkbalans 2023

Vooraankondiging

In januari 2023 zal weer de jaarlijkse 'Actie Kerkbalans' plaatsvinden, waarin door verschillende kerkgenootschappen een beroep wordt gedaan op financiële steun. Ook onze parochie, Heilige Thomas, zal dan weer om uw bijdrage vragen. Vooruitlopend daarop vragen we nu vast uw aandacht daarvoor. De actie zal d.m.v. een brief worden aanbevolen, die tezamen met het parochieblad zal worden bezorgd.



Actie Kerkbalans 2022

Jaarlijks doen kerkgenootschappen in Nederland via de Actie Kerkbalans een beroep op hun leden voor financiële steun. We deden dat dit jaar in januari onder het motto "Geef vandaag voor de kerk van morgen". Er kwam een brief mee met het parochieblad en velen van onze parochianen gaven een financiële bijdrage aan de Thomas parochie. Er zijn ook veel parochianen die regelmatig, b.v. door een vaste bijdrage per maand, kwartaal of jaar de parochie steunen. Heel veel dank daarvoor. Dankzij uw bijdrage, ook door wat u in de collecte in de kerk

geeft of via de gift app kunnen we de parochie ook financieel gaande houden. Zo kunnen we een bijdrage vragen voor de kerk van morgen, want gelukkig zijn de rekeningen van gisteren allemaal betaald. Dat kan voor u anders zijn en weet u bijna niet rond te komen in deze onzekere tijd; daarin leven wij met u mee. Ook de parochie zal goed moeten bedenken hoe we onze financiële middelen inzetten. We willen in elk geval niet bezuinigen op de pastorale bezetting. In januari zullen we u, weer per brief, benaderen voor de Actie Kerkbalans.

Het is altijd een lastig onderwerp: u kunt de parochie ook opnemen in uw testament.

Misschien wilt u aan het eind van het jaar nog een financiële bijdrage aan de parochie schenken. U kunt ook nadenken over een vaste bijdrage aan de parochie; dat kan door middel van een overeenkomst; dat is belastingtechnisch aantrekkelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de penningmeester (e-mail: penningmeester@heilighethomas.nl)

Commissie Kerkbalans



Eerste heilige communie en vormsel in 2023

Het einde van het jaar is al weer in zicht, als dit parochieblad verschijnt. We kijken dan ook vooruit naar komend jaar. Daar staan o.a. twee grote feesten op het programma: de eerste heilige communie én het vormsel. Tegen het eind van het jaar zult u via school of vanuit onze parochieadministratie een brief ontvangen waarmee u uw kind kunt aanmelden. Mocht u begin december nog niets hebben gehoord: trekt u dan zelf even aan de bel? Dan gaat het helemaal goed komen. De werkgroepen en ik hebben er erg veel zin in en we staan te popelen om uw kinderen te begroeten!

Pastoraal werker Lâm

Allerzielen

Nu de zomer voorbij is en de herfstbladeren vallen, komt ook de dag van Allerzielen dichterbij. Dat is de dag waarop we in onze gemeenschap onze overledenen gedenken. Op de kalender staat de dag van 2 november hiervoor aangegeven, maar feitelijk zijn het in deze periode meer dagen waarop onze gedachten naar de dierbare overledenen uitgaan. Zo ook in onze parochie.

Zondag 30 oktober is om 14.30 uur in de Bernarduskerk een gedachtenisviering, waarin de namen van hen die op de zogeheten 'zielenlijst' staan, worden genoemd. Wie een of meer namen van overledenen tijdens deze viering wil laten noemen, wordt verzocht dit te laten weten aan het secretariaat van de

kern Michael-Bernardus: hh.michaelbernardus@heiligethomas.nl

Woensdag 2 november worden op verschillende plaatsen de graven gezegend. Dat gebeurt om 13.30 uur op de begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn, om 15.00 uur op de Oosterbegravingplaats in Alphen aan den Rijn, en ook om 15.00 uur op de Algemene Begraafplaats in Benthuizen; en er is een zegening van de graven op de Algemene Begraafplaats aan de Provinciale weg in Hazerswoude-Dorp om 15.30 uur.

's Avonds is er om 19.30 uur een Allerzielenviering in zowel Bonifaciuskerk, de Engelbewaarderskerk als de Bernarduskerk. Tijdens deze vieringen

zullen de namen genoemd worden van de parochianen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Na de viering in de Bonifaciuskerk en die in de Engelbewaarderskerk is er gelegenheid om naar het eigen kerkhof te gaan, en worden ook de graven aldaar gezegend. Zondag 6 november is om 11.00 uur in de Bron een Viering van Gedenken. Ook dit is een viering, waarin vele namen van dierbare overledenen genoemd zullen worden. Deze namen kunnen in de weken voorafgaand aan de Viering van Gedenken worden aangemeld bij het secretariaat van de kern De Heilige Geest: deheiligegeest@heiligethomas.nl of na afloop van de zondagsviering in de Bron.

Pastoor Ruud Visser

Liturgie de komende tijd

Terugkijkend op een mooie inspirerende viering tijdens de Startzondag zien we uit naar de volgende periode. Vanwege de hoge kosten voor aardgas zal de verwarming ook een tandje lager moeten. Trek wat warm aan.

Wereldmissiedag

In het weekend van 22 en 23 oktober wordt er in de parochie weer aandacht besteed aan Wereldmissiedag. Voor dit doel zal er in dat weekend een speciale collecte worden gehouden.

Allerzielen

* 30 oktober wordt in de Bernarduskerk om 14.30 uur de zielenlijst gelezen. Alle namen van deze lijst worden genoemd.
* 2 november vindt in de Bernarduskerk de Allerzielenviering plaats om 19.30 uur. Op dezelfde datum en tijd vinden in de Bonifacius- en de Engelbewaarderskerk de Allerzielenvieringen plaats. Aansluitend zullen op de parochiekerkhoven (Bonifacius en Engelbewaarders) de graven gezegend worden.

Zegening van de graven op de overige kerkhoven

* 2 november om 13.30u Begraafplaats in Koudekerk aan den Rijn.
* 2 november om 14.30u Begraafplaats in Benthuizen.
* 2 november om 15.00u Oosterbegravingplaats in Alphen aan den Rijn.
* 2 november om 15.30u Algemene Begraafplaats aan de Gemeeneweg in Hazerswoude-Dorp.
* **Zondag 6 november** vindt in de parochiekern De Heilige Geest de viering van gedenken plaats om 11.00 uur. Vanaf 16 oktober liggen in de Bron lijsten klaar waarop u de namen van de dierbare overledenen kunt vermelden. Alle namen zullen tijdens de viering gelezen worden en in gedachte herdenken wij de overledenen. Er zullen vele lichtjes worden ontstoken. Na afloop van de viering is er gelegenheid om koffie of thee te drinken en nog wat na te praten.

Vieringen met Gregoriaanse zang

Op de zondagen 30 oktober en 27 november zal in de eucharistievieringen in de Bron en de Bonifaciuskerk gregoriaans gezongen worden. Dit zal zijn op de gebruikelijke tijden.



Eerstevrijdagvieringen

4 november en 2 december is er in de Bonifaciuskerk weer een eerstevrijdagviering om 19.00 uur.

Feest van Christus Koning en presentatie pastor Van Winden

* In het weekend van 19-20 november vieren we het feest van Christus Koning.
* Tijdens de viering op zaterdag 19 november in de Bonifaciuskerk is de presentatie van Saskia van Winden als nieuwe pastor in onze parochie. In deze viering zal vicaris-generaal Mgr. Van Deelen voorgaan in de eucharistie. De muzikale begeleiding zal worden verzorgd door de koren Cantu en In Between.

Advent

* 26 en 27 november begin van de Advent en het nieuwe kerkelijk jaar.
* 30 november en 7 en 14 december zullen er, i.p.v. de gebruikelijke vespervieringen, digitale gebedsvieringen aangeboden worden. Deze vieringen bieden een goede gelegenheid voor de voorbereiding op Kerstmis.
* Kinderwoorddiensten in De Bron
6, 20, 27 november en 4, 11 en 18 december zijn er in de Bron Kinderwoorddiensten. De kinderen werken naar Kerstmis toe aan een Adventsproject. De Advent zal ook aandacht krijgen in de adventsschikking. Wekelijks wordt er een adventskrans weggebracht naar iemand die een groep mensen vertegenwoordigt met wie we onze verbondenheid tot uitdrukking willen brengen.

Ruud Miedema

Thema-avond: Sociale leer van de kerk

Vorig seizoen hebben wij een thema-avond gehouden over de sociale leer van de kerk. Samen met dr. Huub Flohr, moraaltheoloog en parochiepastor, hebben we gesproken over 'Intergenerationele relaties'. Dit seizoen komt dr. Huub Flohr twee avonden langs, waarvan de eerste avond zal zijn op dinsdag 22 november om 20.00 uur in parochiecentrum van de Bonifaciuskerk. Het thema zal zijn: 'Transgender en Christelijk perspectief'.

Een interessant onderwerp dat zeker de laatste jaren steeds meer aandacht

krijgt. Steeds vaker wordt gevraagd om aandacht voor de acceptatie van niet-heteroseksuelen, ook wel bekend onder LHTBIQ+. Transgenders vallen hier ook onder.

Hoe kan vanuit christelijk perspectief worden gekeken naar de transgenderkwestie?

Wilt u deelnemen aan deze thema-avond, stuur dan een email naar: wvct-homas@gmail.com

Werkgroep Volwassen Catechese

Informatie over de Voedselbank

Door de stijging van de energieprijzen en de steeds duurder wordende boodschappen kunnen mensen met een beperkt inkomen in aanmerking komen voor een voedselpakket. De doelstelling van de Voedselbank Alphen aan den Rijn is: het bestrijden van (verborgen) armoede en verspilling in Nederland, in het bijzonder voor zover dat betrekking heeft op de regio Alphen aan den Rijn en de kernen in haar omgeving, te weten Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam.

Wanneer komt u in aanmerking voor een pakket?

U komt als alleenstaande in aanmerking voor een voedselpakket als u, na aftrek van vaste lasten, water, energie en verzekeringen, minder dan € 300,- per maand overhoudt om te besteden aan voedsel en kleding. Dit bedrag geldt ook voor een echtpaar. Het normbedrag voor een gezin, 2 ouders en 2 kinderen, wat vrij te besteden moet zijn voor voedsel en kleding is € 630,- per maand.

Aanvragen kunnen gedaan worden door het invullen van een formulier op de website van de Voedselbank (www.voedselbankalphen.nl). De aanvragen worden in principe door een hulpverlener (bijvoorbeeld de helpdesk Geldzaken bij de Gemeente) gedaan. Meer informatie kunt u krijgen bij de PCI (Parochiële Caritas Instelling).

Huisvesting Voedselbank Alphen

Binnenkort betreft de Voedselbank een nieuw pand aan de Briljantstraat in Alphen a/d Rijn. De PCI H. Thomas (Parochiële Caritas Instelling) heeft ook meebetaald aan de inrichting van dit pand. Dankzij deze bijdrage en een bijdrage van het Bisdom konden er koelcellen worden aangeschaft.

Uitdeling

De uitdeling van voedselpakketten vindt plaats op de donderdagochtend in de Briljantstraat in Alphen aan den Rijn tussen 11.00 en 13.00 uur (ook voor Hazerswoude-Rijndijk) en donderdagmiddag in de locatie Bethelkerk, Boomgaard 21 te Boskoop tussen 16.00 en 17.00 uur (ook voor Hazerswoude-dorp). Er is ook een bezorgservice, speciaal voor ouderen die minder mobiel zijn.

Ad Janmaat (namens Parochiële Caritas Instelling)

Adventsactie 2022

In Nederland hebben de grootste zorg voor onze kinderen al voordat ze geboren zijn. Om de zoveel tijd is er een check en maken we gebruik van allerlei schema's en curves, zodat we goed kunnen zien of onze kinderen zich wel ontwikkelen zoals het zo moeten. Dit willen wij toch ook voor andere kinderen van deze wereld? Met de komende adventsactie richten we ons op Sierra Leone. Ziekte en oorlog eisen hun tol in dit land.

Het gevolg is dat meer dan helft van de bevolking moet rondkomen van minder dan € 1,15 per dag. Het percentage moedersterfte in Sierra Leone is een van hoogste in de wereld. In het oostelijk gelegen district Kailahun lijdt meer dan de helft van de bevolking aan honger en ondervoeding. Jonge kinderen

ADVENTSACTIE

zijn extra kwetsbaar, velen overlijden aan ondervoeding en infectieziekten, zoals malaria. Een op de drie kinderen heeft een groeiachterstand.

De adventsactie wil de mensen aldaar opleiden om voorlichting te geven over gezonde voeding en hen ondersteunen in het aanleggen en eigen moestuinen. Verzorgers van kinderen onder de 5 jaar die lijden aan ondervoeding, ontvangen speciale versterkende voedingsmiddelen. De lokale gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig gezondheidsproblemen kunnen signaleren en behandelen. Zo draagt ieder een steentje bij. Kunnen zij ook op uw steun rekenen?

Schoenendoosactie

In het vorige parochieblad stond een oproep om mee te doen aan de Schoenendoosactie en een Schoenendoos te vullen voor een kind. Er is uitgebreid gesproken over de afmeting van de doos en er zijn suggesties gedaan voor de inhoud. In de kerken hebben ook folders hierover gelegen en op de website van het parochie blad staat ook informatie hierover. Wellicht heeft

u al een schoenendoos klaar en bij het parochiecentrum afgeleverd en maakt u een kind, dat in armoede leeft, blij.

U kunt nog een schoenendoos inleveren bij de secretariaten van de parochiecentra tot 5 november.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met Bea van Zeijl: e-mail: bea@vanzeijl.nl, of 06-53886067 of het secretariaat van het parochiecentrum Bonifacius: 0172-472410.

In de andere kernen kunt u ook uw schoenendoos inleveren bij de verschillende parochiecentra. Tijdens de gezinsviering op zondag 6 november om 9:30 in de HH. Engelbewaarderskerk zullen we de dozen en de kinderen zegenen! U bent daar als gezin van harte welkom! Doe goed voor een ander en vul de schoenendozen of lever een bijdrage in de verzendkosten.



Aan de keukentafel bij Saskia van Winden

Onder het genot van een lekker kopje koffie heb ik een openhartig gesprek met Saskia, de nieuwe pastoraal werker van de parochie H. Thomas. Zij is geboren in Den Haag en groeide op in een liefdevol groot katholiek gezin van 11 kinderen. Haar ouders hadden een ambachtelijke slagerij. Moeder zorgde voor het grote gezin en hielp mee in de winkel. Het katholiek geloof speelde een grote rol in het gezin en zo werden ook alle kerkelijke feesten en dagen gevierd en beleefd. Rituelen namen thuis een belangrijke plaats in. Saskia genoot van de rust en aandacht van haar liefdevolle oma die naast het gezin woonde. Zij was daar vaak en zo heeft haar oma een mooie bijdrage gehad in haar geloof en opvoeding. In deze fase van haar leven is Saskia in de parochie misdienaar en lid van het kinderkoor. Het was heel vanzelfsprekend dat ieder in het gezin zijn/ haar steentje bijdroeg aan de parochie.

Als Saskia iets ouder is, komt zij graag bij de parochiepastoor. Zij deelt daar haar creativiteit en er volgen mooie diepgaande gesprekken die haar geloof nog meer doen groeien. In die tijd werkt zij als activiteitenbegeleidster in de gezondheidszorg. Daarnaast is zij veel actief betrokken bij het parochieleven als vrijwilligster (lectrice, liturgisch beraad). Haar geloofsleven wordt sterker dat zeker is gevoed door de kans die zij in de parochie kreeg als vrijwilligster. Uit eigen ervaring is zij dan ook groot pleitster om jongeren ruimte tot inzet te geven in het parochiegebeuren. Door steeds meer geloofsgroei voelt zij een sterke roeping om haar geloof in- en haar liefde voor God en haar naaste ruimte te geven voor haar verdere leven. Zij gaat theologie studeren in Amsterdam en sluit haar studie af met een scriptie over "Rituelen onmisbaar in een multi culturele samenleving". Aan de hand van rituelen (die de RK. Kerk rijk is) word je meegenomen naar de mystiek van het geloof tot God.

Hoe staat Saskia in haar pastoraat?

"Mijn liefde voor het evangelie is groot. Jezus heeft duidelijk laten zien dat ieder mens er in de samenleving toe doet. Juist die mens die verstoten is, of aan de rand van de samenleving leeft, zij die zorg en aandacht nodig hebben. Deze mensen hebben mijn aandacht. Dit komt voort uit een authentieke grondhouding bij mij die geënt is op de rode lijn die door mijn leven loopt: "Heb God lief, je naaste als jezelf". Als wij dit met elkaar doen (ook jongeren), dan bouwen wij aan een toekomst die Hij voor ogen had. Om maar met de woorden van paus Franciscus te spreken: "opdat Gods plan met de wereld verwezenlijkt wordt, een Rijk van gerechtigheid, broeder- en zusterschap en vrede." Ik vind het belangrijk dat het geloof bevrijdend werkt en niet verkrampend. De wet is er voor de mens en niet de mens voor de wet. Zo sta ik in mijn pastoraat." Dit mag ik, geheel daarin passend, in het taakveld Diaconie in Alphen aan den Rijn als taak oppakken (dienst tot de naasten en vooral zij die zorg en aandacht nodig hebben).

Als eenoudergezin woont Saskia in Reeuwijk met haar twee studerende kinderen, een zoon en dochter. Op de keukentafel staan kunstwerkjes. In haar vrije tijd is zij graag met haar creatieve hobby's bezig.

Na haar opleiding heeft ze 16 jaar gewerkt als pastoraal werker in de r-k federatie Vlietstreek (een samenwerkingsverband tussen de parochies H. Bonifatius (Rijswijk/Den Haag Spoorwijk en Laakkwartier), St. Maarten (Voorburg) en Trinitas (Leidschendam/Den Haag Leidsche veen) In de eerste jaren heeft zij zich sterk ingezet voor het opzetten van het vierjarige vormseltraject; het communieproject en doorlopende catechese. Niet als les, maar om kinderen, jongeren en ouders de mogelijkheid te bieden om te mogen groeien in het geloof en blijvend leerling mogen zijn van de Heer.



De laatste twee jaar heeft zij in de gemeenschappen van de parochie Sint Jan de Doper (Gouda) met het óók daar opzetten van doorlopende catechese bijgedragen aan een missionaire parochie. Een nieuwe term maar waar deze parochie wel een sterke koploper in is (nu inmiddels bij vele parochies gelanceerd). "We hebben als christen een missie uit te dragen. We mogen als leerling van Jezus getuigen naar buiten toe. Wees geen gesloten parochie maar een open parochie want we hebben de Blijde Boodschap van Jezus uit te dragen naar anderen. We gunnen anderen hierin te mogen delen. Hij vraagt van ons liefde en aandacht voor elkaar. Ieder heeft zijn/haar talenten gekregen. Zet deze in om bij te dragen aan de opdracht aan die missie." En dit neemt Saskia mee naar Alphen om ook die missionaire dynamiek ruimte en aandacht te geven. Een uitdaging en opdracht die haar blij maakt.

Met dit alles ziet Saskia in Alphen aan den Rijn een nieuwe uitdaging die haar opnieuw zal inspireren om haar actieve en creatieve talenten te gebruiken. Ik wens Saskia een hartelijk welkom en heel veel succes in de parochie H. Thomas.

Gerard Mutsaers

U bent van harte welkom bij de presentatieviering van pastor Saskia van Winden op zaterdag 19 november a.s. om 19.00 uur in de St. Bonifaciuskerk, Paradijslaan 7 in Alphen aan den Rijn.

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillenden onderwerpen. De kalender is bedoeld om elk dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De kalender wordt elk

jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. Zie ook www.kloosterwittem.nl De kalenders zijn te verkrijgen bij de secretariaten van de parochiecentra Bonifacius, De Heilige Geest en Engelbewaarders en kosten € 9,00 (contante betaling).

Els Werneke

Bibliotheek parochiecentrum Bonifacius

De opdracht was: maak een overzicht van alle boeken die in het parochiecentrum te vinden zijn. Daartoe is een start gemaakt in oktober 2021.

Alle boeken in dozen, in hoeken en gaten in de verschillende kamers verstopt werden verzameld daarna te registreren, te plaatsen, sorteren, opzoeken, herplaatsen en aanpassen. De kamer tegenover het centraal secretariaat van de parochie veranderde in een bibliotheek en dat betekende dus sjouwen, bankstel eruit, nieuwe boekenkasten erin. Van de bestaande vaste boekenkast werden de bovenste planken verplaatst zodat de boeken beter bereikbaar zijn geworden. Het is echt een bibliotheek geworden.

Bijna een jaar verder en met de hulp van vele handjes en enthousiaste speurneuzen kunnen we met trots de bibliotheek van de parochie op de 1e verdieping van het parochiecen-

trum Bonifacius laten zien. Alle boeken zijn van de plank gehaald en geregistreerd met een planknummer.

En tijdens deze werkzaamheden kwamen er nog boeken bij vanuit de andere lokale secretariaten van onze parochie. Bij de sorteerrondes bleek dat terugzoeken niet altijd eenvoudig is, maar met een uitzondering van 4 op de 1000+ boeken hebben we in kaart gebracht wat er is en waar het te vinden is. We speuren nog verder.

Dank aan de starter van het project Yvonne Toor en allen die daarna hun bijdrage geleverd hebben. Dit is een bibliotheek van de parochie. U kunt komen kijken, doorbladeren en een boek lenen. De catalogus van wat er zoal staat komt t.z.t. beschikbaar via de website van de parochie. Komt u eens kijken, u bent welkom!

Centraal secretariaat

Naamloos gestorven

Je kunt het je bijna niet voorstellen maar het gebeurde nog helemaal niet zolang geleden dat doodgeboren kinderen niet met naam in het trouwboekje van hun ouders terecht kwamen of op het r.k.-kerkhof begraven werden. Kinderen die niet gedoopt waren werden begraven in niet gewijde aarde. Ze werden daarmee hetzelfde behandeld als mensen die zelf voor hun levenseinde kozen. Gelukkig is er wat dat betreft veel ten goede gekeerd: doodgeboren kinderen kunnen alsnog bijgeschreven worden in het trouwboekje van hun ouders en veel kerkhoven en begraafplaatsen hebben een monumentje, een plaats waar ook deze kinderen herdacht worden. Deze plaats zal ook gezegend worden bij het zegenen van de graven met Allerzielen.

Als grote mensen huilen

Als grote mensen huilen,
heel de wereld heeft verdriet
want er is een kind gestorven.
Nog zo jong dat kan toch niet?
Het was nog maar net begonnen,
alles lag nog in het verschiet:
plannen, dromen luchtkastelen,
neergehaald dat mag toch niet?
En wie kan mij zo verklaren
wie jou zo vroeg sterven liet?
zeg mij niet dat God het wilde
Levengevers doden niet.

*(Uit: Als vlinders spreken konden,
samengesteld door Yvonne Emmerik)*

Hogere energiekosten

We zijn de coronacrisis nog nauwelijks te boven, of een volgende crisis komt alweer op ons af: de energiecrisis. Dit keer voelen we het niet in de beperking van onze bewegingsvrijheid, maar in de beperking van onze uitgaven. We zullen meer geld kwijt zijn aan energie. Ik denk aan al die mensen voor wie het toch al moeilijk is de maandelijks vaste lasten van hun huishouden te betalen. Zij zullen het door de hogere energiekosten nog moeilijker krijgen. Ik hoor van hen links en rechts al allerlei creatieve oplossingen om financieel het einde van de komende winterperiode te halen.

Ook onze parochie ontkomt niet aan de stijgende kosten voor energie. Het is een probleem dat het parochie-

bestuur al enige maanden bezig houdt. Een paar weken geleden schreef de vicaris-generaal van ons bisdom, mgr. L. van Deelen, een brief met het vooruitzicht op de hogere energiekosten voor de parochies. Heel praktisch gaf hij enkele suggesties ter bestrijding hiervan: 'kieren en gaten dichtstoppen, warmere kleding aantrekken'; maar ook gaf hij ideeën voor de besparing van energie bij de viering van de zondagsliturgie: 'zoek naar kleinere ruimtes om samen te vieren of deel in de koude maanden de kerkgebouwen vaker met elkaar'.

Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn hierover aan het nadenken. En iedereen begrijpt dat er wat moet gaan gebeuren. Want wat de parochie

met veel inspanning via de Actie Kerkbalans en via collectes aan financiën weet binnen te krijgen, mag niet zomaar wegstromen. Het geld van onze parochie mag niet zondermeer opgaan in hogere energiekosten. Om dat te voorkomen wordt een verstandig beleid gevraagd. Wat dat concreet betekent, valt nu nog niet te zeggen. Maar het zou heel goed kunnen dat onze parochie een of meer suggesties van de vicaris-generaal overneemt. En wellicht hebt uzelf of de verschillende werkgroepen in de parochie wel een goede suggestie om op de energiekosten te besparen. Naar verwachting zult u in het volgende nummer van ons parochieblad hier meer van horen.

Ruud Visser, pastoor



Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk
T 071-3414210 (altijd doorgeschakeld)
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.

Terugkijken op Open Monumentendag

In de Bernarduskerk was er in het 2de weekend van september weer als vanouds op zaterdag en zondag Open Monumentendag. Het jaarthema was: duurzaamheid. Hoe vul je dat in? Een kerkgebouw duurzaam, gezien de leeftijd van vele kerken zou je dat zo kunnen opvatten.

Maar zeker is dat een kerkgemeenschap trots en zuinig is wat in het verleden is geschonken of gekocht. Zoals bijvoorbeeld verschillende vaandels die met Sacramentsdag in processie door de kerk werden gedragen. Deze vaandels waren kortgeleden, door de vrijwilligers die in onze kern de hongerdoeken hebben gemaakt, waar mogelijk gerestaureerd. Deze vaandels van de voormalige Zwaantjeskerk en van de Scheepjeskerk hingen op Open Monumentendag te pronken.

Er was een grote collectie wijwaterbakjes te zien. Verzameld door Rob van Beek. In ieder gezin was vroeger een wijwaterbakje aanwezig. De verhalen kwamen dus vanzelf.

Ook bijzonder duurzaam, een tweede leven voor iets. Vele noodzakelijke instrumenten, bedden, zelfs een röntgenapparaat, linnengoed, gereedschap, rollators en nog vele andere zaken zijn in een container geladen door Henk en Hans de Boer en zijn verscheept naar Afrika. Daar hebben Henk en Hans al deze spullen verdeeld en sommige helpen plaatsen in twee ziekenhuizen daar. Er waren ook orgels bij, voor parochies in de omtrek. Wat een feest is dat. Een viering is daar echt swingend, wij konden dit allemaal meebeleven. Dit was allemaal te zien op een groot scherm in de kerk.



Hoe ging dat vroeger? Het was bij velen het dagelijkse leven. Oude kranten om een feestmuts te maken. Oude kranten in repen geknipt, touwtje erdoor -> toiletpapier, en in de ouderwetse wc. Timmeren: eerst kromme spijkers rechtslaan. Breien: met uitgehaalde wol. 's Winters onder een dikke gestikte deken, gemaakt van allerlei restjes stof. Een heel bijzondere en dierbare deken hing er te pronken. Gemaakt van de overhemden van een overleden persoon.

Weet u waarvan er ook veel waren die twee dagen? Verhalen die we elkaar vertelden, herinneringen die we ophaalden.

Jan van Dijk

Allerzielen

Een ogenblik stappen we uit de hogesnelheidstrein van het leven om stil te staan bij hen die onzichtbaar met ons mee reizen in onze herinneringen, in ons gemis.

Stilstaan bij onze doden; we doen het allemaal op onze eigen manier en soms, op vreemde momenten, kan het gemis en verdriet je overvallen. De katholieke kerk heeft er een speciale dag voor "Allerzielen": 2 november. Ook in onze parochiekern zullen we onze doden herdenken.

Op woensdag 2 november is er in de Benarduskerk om 19.30 uur een samenkomst, waarin we de doden her-

denken van wie we vanaf 2 november 2021 afscheid hebben genomen.

De familieleden van de overledenen, waar de parochie bij het afscheid betrokken is geweest, krijgen een uitnodigingsbrief voor deze viering.

Ook als u het afgelopen jaar van een dierbare afscheid heeft moeten nemen en het afscheid was niet vanuit onze parochiekern, dan kunt u de naam doorgeven aan het secretariaat van de parochiekern Michael/Bernardus. Dan zal ook die naam genoemd worden en een lichtje voor hem of haar worden ontstoken. Bij het afscheid in de kerk wordt ook een steen met de naam van de overledene in een grote schaal bij de gedachteniskaars op het altaar gelegd. Die steen mag u op de avond van Allerzielen als herinnering meenemen.

Op 2 november worden ook de graven gezegend op de begraafplaats in Koudekerk om 13.30 uur en op de begraafplaats aan de Provincialeweg in Hazerswoude-Dorp om 15.30 uur.

In de voormalige Michaelparochie was het gebruikelijk de zielenlijst te lezen op Allerzielen.

Dat hebben we na de fusie van de parochies H. Michael en H. Bernardus voortgezet en dat blijven we doen nu we een onderdeel zijn van de Thomasparochie. Maar we doen dit, net als vorig jaar, in een speciaal samenkomst, op zondag 30 oktober om 14.30 uur in de Bernarduskerk.

Wanneer u een dierbare, die al wat langer geleden overleden is, ook wilt laten noemen op 30 oktober geef dit dan a.u.b. door aan het secretariaat van onze parochiekern.

Het is goed om van tijd tot tijd uit de hogesnelheidstrein van het leven te stappen en jezelf te gunnen om even pas op de plaats te maken en even de tijd te nemen om te denken aan zij die onzichtbaar met ons meereizen.

Tineke Heemskerk



Overzicht vieringen parochie heilige Thomas van zaterdag

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 22 okt	30 ^e zondag door het jaar Wereldmissiedag	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 23 okt		09.30u Eucharistieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Cantor
Za 29 okt	31 ^e zondag door het jaar Allerheiligen	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 30 okt		09.30u Eucharistieviering Gregoriaanse zang	11.00u Eucharistieviering Gregoriaanse zang
Wo 2 nov	Allerzielen	19.30u Allerzielenviering In Between Na afloop zegening van de graven op het Bonifaciuskerkhof	15.00u Zegening van de graven op de Oosterbegraafplaats
Vr 4 nov	1 ^e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 5 nov	32 ^e zondag door het jaar Willibrordzondag	19.00u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering
Zo 6 nov		09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoor	Viering van gedenken Broncantorij / Kinderwoorddienst
Za 12 nov	33 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 13 nov		09.30u Familieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Cantor
Za 19 nov	Christus Koning van het heelal	19.00u Presentatieviering Cantu en In Between	
Zo 20 nov		09.30u Eucharistieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Cantores / Kinderwoorddienst
Za 26 nov	1 ^e zondag van de Advent	19.00u Woord- en communieviering Caeciliakoor	
Zo 27 nov		09.30u Eucharistieviering Gregoriaanse zang	11.00u Eucharistieviering Gregoriaanse zang / Kinderwoorddienst
Vr 2 dec	1 ^e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 3 dec	2 ^e zondag van de Advent	19.00u Eucharistieviering	11.00u Woord- en communieviering
Zo 4 dec		09.30u Woord- en communieviering	Broncantorij / Kinderwoorddienst
Za 10 dec	3 ^e zondag van de Advent	19.00u Woord- en communieviering	11.00u Eucharistieviering
Zo 11 dec		09.30u Eucharistieviering	Cantor / Kinderwoorddienst

22 oktober tot en met zondag 11 december 2022

Datum	HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster
Za 22 okt			Sir.35,12-14,16-18 Luc.18, 9-14
Zo 23 okt	09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor	
Za 29 okt			Apoc7,2-4,9-14 MT5,1-12a
Zo 30 okt	09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Cantorgroep 14.30u Gedachtenisviering (Allerzielenlijst)	
Wo 2 nov	15.00u Zegening van de graven op de begraafplaats in Benthuizen 15.30u Zegening van de graven op de ABP in Hazerswoude-Dorp 19.30u Allerzienviering Cantors	13.30u Zegening van de graven op de ABP in Koudekerk a/d Rijn 19.30u Allerzienviering Uitvaartkoor	Jes.25,6a.7-9 Luc.23,44-46.50.52-53, 24,1-6a
Vr 4 nov			
Za 5 nov			2Makk.7,1-2,9-14 Luc.20,27-38
Zo 6 nov	09.30u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor	
Za 12 nov			Mal3,19-20a Luc. 21,5-19
Zo 13 nov	09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Eucharistieviering Cantorgroep	
Za 19 nov			2 Sam.5,1-3 Luc.23,35-43
Zo 20 nov	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor	
Za 26 nov			Jes.2,1-5 Mt. 24,37-44
Zo 27 nov	09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Cantorgroep	
Vr 2 dec			
Za 3 dec			Jes.11,1-10 Mt.3,1-12
Zo 4 dec	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor	
Za 10 dec			Jes.35,1-6a.10 Mt.11,2-11
Zo 11 dec	09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Cantorgroep	

Eindverslag van onze pelgrimstocht naar Santiago de Compostella

Na 2,5 maand en 5959 kilometer fietsen, zijn wij weer terug op het thuisfront! Wij hebben heel veel mooie mensen mogen ontmoeten op onze reis. Ook van de natuur waren wij erg onder de indruk en gaf ons het gevoel om nog zuiniger met de natuur om te gaan.

Onderweg kwamen wij veel lopende pelgrims tegen en die waren soms ook in ons hostel of auberge. Daar zaten wij gezamenlijk aan tafel en aten wat de pot schafte! De gesprekken, die wij daar voerden waren zeer waardevol. Met soms vier nationaliteiten was de voertaal Engels. Ook op de camping was de saamhorigheid tussen de pelgrims groot en werd er van alles gedeeld, zoals toiletpapier! Want 6 rollen in je fietstas is niet handig! Ook hebben wij veel kerken van binnen gezien om de nodige stempels binnen te halen, maar zeker ook om kaarsjes aan te steken voor alle mensen, die in ons hart zitten en aan wie wij die belofte gedaan hebben. Natuurlijk hebben wij

ook mindere momenten gehad, zoals een hele dag op een grote weg fietsen, waar de auto's langs je heen raasden en het heel warm was of juist veel regende. Of dat je na 80 kilometer fietsen dacht op de camping aan te komen en er dan achter kwam dat je nog 20 kilometer verder moest, omdat de camping er niet meer was. Dit gold ook voor de boodschappen, die niet altijd te koop waren. Tip: gooi nooit het oude stokbrood weg, voordat je een nieuwe hebt. Pastor Peeters had ons een gebedenboekje meegegeven, met daarin o.a. een gedicht over de vogels, die zich geen zorgen maakten voor morgen, want: God zorgt voor alles! Op de terugreis zijn wij langs Lourdes gekomen. Hier waren wij diep van onder de indruk!

Op de camping in Lourdes kwamen wij een Nederlands echtpaar tegen, die al jaren de zieken begeleidt en zij boden ons aan onze gids te zijn in Lourdes.

Wij hebben de lichtjesprocessie meegemaakt en waren zeer onder de indruk van het Ave Maria. Dit lied klonk prachtig over het plein en werd door veel mensen in allerlei nationaliteiten beluisterd.

Wij zijn op 1 mei met de zegen en het luiden van de kerkklokken vanuit de Bernarduskerk vertrokken. Wij waren tot tranen toe geroerd bij dit afscheid. Wij hebben bijna 3 maanden over onze reis gedaan. Het heeft ons veel goed gedaan.

Janny en Hennie Meijer



Lief en leed

Overleden

23 augustus 2022 is de heer C. van Bennekom op 85-jarige leeftijd overleden. Na een viering in de Bernarduskerk op maandag 29 augustus is Co van Bennekom begraven in Hazerswoude-Dorp op het R.K.-gedeelte van de Algemene Begraafplaats.

11 september 2022 is mevrouw G. Kompier-Kraan overleden. Mevrouw Greet Kompier is 77 jaar geworden. Haar uitvaart was op maandag 19 september in de Bernarduskerk. Daarna is zij gecremeerd in Het crematorium in Alphen aan den Rijn.

8 oktober 2022 is mevrouw Toos van der Zon-Mooijman overleden. Zij werd 97 jaar. 15 oktober is zij vanuit de Bernarduskerk begraven op de Algemene Begraafplaats in Hazerswoude.

Dat zij mogen rusten in vrede

Weet u dat...

- ... de Rijnzaal een fijne werkplek is voor de secretariaatsmedewerkers m/v van onze kern.
- ... er wel een paar keer iets mis was met het internet.
- ... het mededelingenblad daardoor een dag later verstuurd werd.
- ... de werkgroep basiscatechese van de PKN en enkele ouders een rondleiding hebben gehad in de Bernarduskerk.
- ... ze tot slot allemaal een kaarsje aan hebben gestoken.
- ... ze ook een rondje lege pastorie hebben gedaan.
- ... ook met Open Monumentendag niemand begreep dat zo'n groot gebouw zomaar leeg staat.
- ... er een enorme behoefte aan huisvesting is.
- ... de Scheepjeskerk de pastorie graag wil ontwikkelen.
- ... we niet meer weten welke heilige we moeten aanroepen om hulp voor dit project.
- ... de PKN de Ontmoetingskerk in Koudekerk heeft verkocht aan de heer John de Wit.
- ... het uitvaartcentrum 'De Waard' daarheen verplaatst wordt.
- ... de PKN de Brugkerk nog wat gaat aanpassen naar deze tijd.
- ... de Brugkerk een Rijksmonument is en de Rijksdienst heeft ingestemd met de aanpassingen;
- ... de parochie heel blij is met deze ontwikkelingen en hen daarmee van harte feliciteren.



Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)
hh.engelbewaarders@heilighetomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerksbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.



Vanuit de kern

Bij het schrijven van dit stukje staan we aan de vooravond van de startzondag in de parochie. (Die bij het lezen hiervan alweer achter de rug is). Het mooie van deze startzondag is, dat we als parochianen vanuit de verschillende kernen in één viering bij elkaar komen. Samen het nieuwe parochiejaar starten. Het gevoel om te horen bij/en onderdeel zijn van een parochie is bij dit samenzijn groter, omdat het alle kernen bij elkaar brengt. Voorgangers, muziek, parochianen; eenieder draagt bij aan dit samenzijn. Een zogenoemd 'bruggetje' is in deze tijd snel gemaakt. Want de viering van startzondag houdt in dat er op de andere locaties dit weekend geen vieringen zijn.

Waarom dit bruggetje?

Onlangs is er voor de HH. Engelbewaarderskerk een energie-verduurzamingsscan gemaakt. Hierin opgenomen staan verbeterpunten voor korte en langere termijn. Onder andere het verdichten van kieren, optimaliseren van de verlichting (naar led), dubbelwandige koepel. Maatregelen die snel

uitgevoerd kunnen worden en een beetje zullen helpen in energiegebruik. Maar het overzicht maakte ook duidelijk dat de kerk grootverbruiker is van met name gas en in wat mindere mate van elektriciteit. Het gebouw warm stoken kost veel gas. De stijgende energieprijzen zullen ook zwaar op de parochie gaan drukken.

Op het kerkhof staat een aantal bomen die te veel overlast geven aan de gebouwen van "De Juffrouw". Ze hellen over en de takken zwiepen tegen het gebouw aan. Deze worden onder deskundige leiding van Jan Koeckhoven verwijderd, zodat ze geen gevaar meer opleveren.

De goed werkende tuinploeg heeft het kerkhof, de parochietuin en de beuken goed onderhouden afgelopen zomer en flink water gegeven, waar nodig. Inmiddels is dat niet meer nodig.

*Vanuit de commissie van beheer,
Andries Kerkvliet*

Jaarmarkt van de gezamenlijke kerken een groot succes

Wij waren dit jaar niet zozeer zendeling of missionaris, het ging wel over Bijbelverhalen maar met een ludieke inslag naar het jaarmarkt gebeuren. Subtiel hadden we 3 spellen gerelateerd aan Bijbelteksten en de inzet was gezelligheid voor een zo breed mogelijk publiek.

Het begon om 10.00 uur. De kinderen mochten vissen in de boot van Petrus aan het Meer van Tiberias. Petrus ving geen vis, maar Jezus zei: "Gooi de netten maar rechts van de boot". En 100 kinderen hebben daar meer vis gevangen dan de visboer op vrijdag verkoopt op het Ambachtsplein. En zij kregen daarvoor de gelegenheid om te grabbelen in de melkbus met snoepjes tussen het zaagsel. Dat was een groot succes want om 12.00 uur moesten er nieuwe snoepjes bijkomen. Het raden van de mosterdzaadjes was ook een onder-



deel voor de wat ouderen, veelal dames. U kent de tekst wel uit de schrift. Het mosterdzaadje is een van de kleinste zaadjes uit de oude tijd. Nu hadden wij een pot met misschien wel 25.000 mosterdzaadjes. Dus raden hoeveel was natuurlijk een utopie. Daarom besloten we om het gewicht te laten raden. Aantal deelnemers: 64 personen. Laagste gewicht: 310 gram. Hoogste gewicht: 2.100 gram. Winnaar: Ria v.d. Berg met 927 gram.

Ons derde spel was een aandenken aan de grote Samson, de sterke man uit de Bijbel. We hadden een groot houten beukenblok om te laten tillen. Tien personen hebben getild en het was heel erg zwaar, maar toch waren er heel sterke Hazerswoudse krachtpatsers. Sterkste dame: Melony Noordam: 7.21 min. En de sterkste man van de dag was: Daniël Knegt met 13.13 min. Zowaar een professionele prestatie!

Maar met die boomstam konden we natuurlijk veel meer. We hebben nog 80 personen laten raden hoeveel de boomstam zou wegen. Hoogste gewicht: 197 kg. Laagste gewicht: 28 kg. De winnares was: Tieke van Zanten met 50,2 kg.

Alle prijswinnaars hebben een mooi kaas-cadeau-pakket ontvangen van zorgboerderij Sparnaaij, en de boerderij ontving van ons een mooi bedrag van € 220,00 om een start te kunnen maken met een nieuw aan te leggen moestuin.

Dank aan alle vrijwilligers die hebben op- en afgebouwd en de stand van 10.00 – 18.30 uur hebben bemand.

*Namens de gezamenlijke kerken
Hazerswoude-Dorp,
Jan Rietveld*



Kerstpakkettenactie Hazerswoude-Dorp

Zoals u wellicht weet is het al jaren traditie om in december een kerstpakkettenactie als gezamenlijke kerken van Hazerswoude-dorp te houden, bedoeld voor mensen woonachtig in Hazerswoude-Dorp en Benthuizen die het financieel zwaar hebben, of op een andere wijze een moeilijke periode

doormaken; die willen we hiermee een steuntje in de rug geven.

Vandaar: SPONSOR EEN KERSTPAKKET. Elke bijdrage groot of klein is van harte welkom! U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL12INGB000885977 t.n.v. 'DPGH Kerstpakkettenactie'. Op verzoek en



na vermelding van uw e-mailadres ontvangt u nadien een factuur. Uw gift is aftrekbaar ANBI RSIN/Fiscaal nummer 824128114.

(N)u zijt wellekome – bij dorpsgenoten thuis



Een levende adventskalender. Op alle dagen van de adventstijd is er een adres waar mensen welkom zijn voor een kop koffie of thee, georganiseerd door de 3 kerken in Hazerswoude-Dorp. Het doel van de levende adventskalender is ontmoeting – zo breed en zo laagdrempelig mogelijk. Mensen krijgen de gelegenheid om kennis te maken met dorpsgenoten die ze anders misschien niet zo snel zouden tegenkomen. De opkomst kan enorm verschillen. Soms

zit ergens de kamer helemaal vol en een andere keer ben je maar met een paar mensen.

Waarom in de advent?

Omdat het juist in de donkere dagen voor Kerst fijn kan zijn om anderen te kunnen ontmoeten. Het is waardevol om samen uit te zien naar het Licht dat in de wereld komt, al zal dat niet met zo veel woorden gezegd worden.

Wie ontvangt dit jaar koffiedrinkers?

We zoeken dus mensen (gastgevers) die van 28 november t/m 23 december een ochtend van 10.00-11.30 uur hun huis beschikbaar willen stellen om gasten te voorzien van koffie/thee met eventueel wat lekkers, dit kunt u zelf bepalen. Hopelijk stroomt de 'herberg' elke dag vol! De dinsdagochtenden

zijn al ingevuld door de Goedemorgenkoffie en op zondagen is er na de kerkdienst ook gelegenheid om koffie te drinken.

Voor de andere dagen kunt u zich opgeven met voorkeursdata waarop u bereid bent in uw eigen huis koffie te schenken. Wij, als de drie kerken, hopen het rooster helemaal vol te krijgen zodat er de hele adventstijd bij iemand letterlijk de deur open staat. Verdere informatie en opgeven kan t/m 31 oktober bij Conny van Dijk 06-40955421 of per e-mail: tom.van.dijk@hotmail.com. Alles onder voorbehoud van evt. coronamaatregelen.

Stuurgroep Diaconie

Lief en leed

Overleden

15 september 2022 is Mathieu Hubertus Marie (Mathieu) Loenen, 89 jaar, bewoner van de Driehof, overleden. Na de uitvaartplechtigheid op 22 september is hij op het parochiekerkhof begraven.

Dat hij moge rusten in vrede

Dienst van de Stuurgroep Diaconie

November

Conny van Dijk, tel.: 588554

December

Anneke Koeckhoven, tel.: 588260



Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel.: 587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel.: 588260.

Uitnodiging gezinsviering



Zondag 6 november wordt er in de HH. Engelbewaarderskerk om 9.30 uur weer een gezinsviering gehouden. De kinderen kunnen in het kader van de schoenendoosactie die dag een gevulde schoenendoos meebrengen voor een kind, dat in armoede leeft. Meer informatie over de schoenendoosactie is te vinden op blz. 4. Tijdens de viering zullen de dozen en de kinderen gezegend worden. U bent van harte welkom.

Werkgroep gezinsvieringen



Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
T 0172-472410; sintbonifacius@heiligethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;
deheiligegeest@heiligethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.

Jubileumviering In Between: 30 jaar lief en leed

Afgelopen zondag 16 oktober 2022 was er een bijzondere en feestelijke viering in de Bonifaciuskerk. Middenkoor In Between vierde dat ze alweer 30 jaar bestaat. De viering stond in het teken van liefde; liefde voor elkaar, liefde voor muziek, de liefde die de koorleden ervaren als ze steun nodig hebben tijdens de hobbels op de levensweg.

Maar ook het onderdeel "samen" kreeg aandacht. Het was het onderwerp van de eerste lezing en het werd ook aangehaald door pastor Lam in de preek. Samen maak je de harmonie, samen vorm je de koorklank. En uiteraard was er veel muziek. Voor deze viering waren speciaal wat oudere stukken afgestoft en nieuwe liederen ingestudeerd. Op deze manier liet het koor ook horen wat er de afgelopen 30 jaar allemaal langs is gekomen op het repertoire.

Een van de nieuwe liederen die was ingestudeerd begon met de zin "Wat zou het leven zijn zonder muziek?". Na de corona lockdowns van de afgelopen twee jaar, is dit een vraag die alleen maar van diepere betekenis is geworden. Om nog eens dertig jaar



door te kunnen gaan met zingen, is er wel een oproep gedaan voor nieuwe leden. Deze oproep herhalen we ook graag hier. Elke woensdagavond repeteert In Between in de Jozefzaal. Als je

denkt: muziek dat is ook wat voor mij!
Je bent van harte welkom!

Judith Vrijenhoek, dirigente

Gedicht van Anneke

*Als wij samen zingen,
Dan voelen wij vriendschap en een arm om ons heen,
Zijn wij er voor die ander,
Dan komt dit uit ons hart.*

*Als wij samen zingen,
Geloven wij samen en
Delen wij lief en leed.*

*Als wij samen zingen,
Geeft dat plezier en ontspanning.
Kunnen wij van elkaar op aan.*

*Als wij samen zingen,
Voelen en beleven wij ons geloof
en voelen God dichtbij.*

*Als wij samen zingen,
Voelen wij ons blij van binnen
en ontvangen soms troost en kracht.*

*Als wij samen zingen
Bringen wij een boodschap over.
Bidden wij samen en
zijn groot in eenvoud.*

Bonifaciuskerkhof tijdelijk gesloten

In verband met het periodiek ruimen van graven zal het Bonifaciuskerkhof van maandag 24 oktober tot uiterlijk vrijdag 28 oktober 2022 gesloten zijn.

Als u in deze periode om dringende redenen het graf van een overledene wenst te bezoeken, verzoeken wij u om **vooraf** telefonisch contact met ondergetekende op te nemen; telefoon 06-22244119. Excuses voor het ongemak en dank voor uw begrip.

Peter Dobbe (beheerder St. Bonifaciuskerkhof)

Lief en leed

Gedoopt

18 september 2022 is Aleyna Khuu in de Bonifaciuskerk gedoopt.

Wij wensen de ouders en familie van de dopeling veel geluk

Overleden

16 september 2022 is Corry De la Haye-Decker overleden. Zij werd geboren op 11 september 1935. Haar uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk op 24 september, waarna zij is gecremeerd.

23 september 2022 is Cor Schoots-Relyveld overleden. Zij werd geboren op 5 december 1925. Haar uitvaart in Bonifaciuskerk was op 1 oktober, waarna zij is bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

29 september 2022 is Aloysius van der Made, geboren op 30 april 1939, overleden. Zijn afscheidsviering vond op 5 oktober plaats in de aula van het crematorium. Daarna is hij begraven op de Oosterbegrafplaats.

1 oktober 2022 is Anna Heijboer-van der Poel overleden. Zij werd geboren op 10 april 1929. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk op 7 oktober. Daarna is zij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

8 oktober 2022 is Jo van Gils-Pouw, geboren op 5 december 1928, overleden. Op 15 oktober was de afscheidsviering in de aula van het crematorium, waarna zij is begraven op de Oosterbegrafplaats.

Dat zij mogen rusten in vrede

Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk

Concert Capella Sine Nomine

Op zondag 30 oktober komt Capella Sine Nomine met een programma waar het CSN-dreamteam al jaren mee bezig is! In samenwerking met de zanger en verteller Robert-Jan Agricola neemt het koor u mee op reis door Dante Alighieri's Divina Commedia; met prachtige muziek, natuurlijk gezongen door Capella Sine Nomine, passend bij de sfeer en de teksten en gesproken door de verteller Robert-Jan Agricola, gaan

we door de hel en komen via de louteringsberg uiteindelijk terecht in het paradijs.

Bij dit bijzondere programma zingt Capella Sine Nomine o.l.v. dirigent André Vis, onder meer muziek van Macmillan, Poulenc, Vaughan, Williams, Sandstrom en Silvestrov.

De aanvang is om 15.00 uur, kerk open om 14.40 uur. Toegang en pro-



grammaboekje zijn gratis, na afloop is er een deurcollecte.

Namens Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk, Wilma Helder

Oplossing raadsel bladzijde 1



Wat staat hier?

- < staat voor 'God'
- > is de wiskundige aanduiding voor 'is groter dan'
- ^ staat voor 'ups', de bergen
- v staat voor 'downs', de dalen

Oplossing: God is groter dan alle ups en downs.

Doopvieringen

Doop kinderen:

Regelmatig zijn er zowel in de Alphense parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest als in de Hazerswoudse parochiekernen HH. Engelbewaarders en H. Michael-Bernardus doopvieringen gepland.

Voorafgaand aan de doopviering worden er 2 doopvoorbereidingsavonden gehouden.

Op de website www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/kinderen kunt u meer lezen over het laten dopen van een kind en worden alle doopdata voor dit werkjaar vermeld. U kunt er ook een aanmeldingsformulier downloaden.



Doop volwassenen:

Niet alleen kinderen kunnen gedoopt worden, maar ook volwassenen kunnen dit sacrament ontvangen. Zij volgen een speciaal traject. Informatie hierover is te vinden op de website www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/volwassenen.

Familievieringen

Terugblik eerste gezamenlijke familieviering

Op 4 september jl. was de eerste gezamenlijke familieviering. Jong en oud waren aanwezig. De kinderen konden kennis maken met een zondagsviering waarbij het koor zong. De ouderen konden bingo spelen en genoten van het enthousiasme van de kinderen. De viering was meer interactief door de PowerPoint met lego-poppetjes om de lezing te ondersteunen, de schooltassen die gezegend werden en een lied van kinderen voor kinderen. Aan het einde van de viering konden we naast koffie en thee, ook limonade en snoepjes krijgen. Dit alles maakte de eerste gezamenlijke familieviering tot een succes!

Bent u/ben jij nieuwsgierig geworden? Wees welkom op de volgende gezamenlijke familieviering in november!

Familieviering op 13 november 9.30 uur

Er gebeurt veel in de wereld: oorlog, overstroming, orkaan. Maar er gebeurt ook veel dicht bij huis: Een afspraak die niet doorgaat, want iemand heeft Corona; verwarming een beetje lager want de energieprijzen gaan omhoog; alles wordt duurder. Dus er blijft minder geld over voor boodschappen. Veel mensen, misschien jij of u ook, hebben het zwaar.

Juist dan is het belangrijk om hoop te blijven houden. Geloof in God dat hij er voor je is. Voel Gods liefde en de liefde van de mensen om je heen. Dit helpt om hoop te blijven houden. Tijdens de viering op 13 november ervaar je dat God er voor je is. We praten en zingen over de liefde van God. Het wordt weer een mooie, interactieve viering.

Komt u/komen jullie ook? Tot 13 november om 9.30 uur in de Bonifaciuskerk.

Namens de werkgroep
Jolanda Hoogervorst'

Sint Maarten

Vorig jaar was het een waar feest! Kinderen hebben met hun lampionnen samen met hun ouder(s) langs de deuren gelopen en kleding gegeven aan de kledingbank, omdat Sint Maarten ook een deel van zijn kleding weggaf aan iemand die het nodig had. Dit jaar gaan we dat ook weer doen: 11 november om 17.00 uur. Neem weer een lampion mee. Ook kleding die te klein

is geworden kun je meenemen! Deze kleding gaan we aan de kledingbank geven. Zo delen wij ook onze kleding met mensen die het minder hebben dan wij. We starten de lampionnenoptocht bij de Bonifaciuskerk. Dit jaar gaan we bij meer mensen langs de deur. Misschien dat we daarna nog iets eten in de parochiezaal. Dat laat ik allen die zich aanmelden t.z.t. weten!

Komen jullie ook? Alle kinderen en hun ouders zijn welkom, met hun familie. Wie het gezellig vindt, mag natuurlijk ook een klasgenootje, buurmeisje, buurjongetje, vriendje of vriendinnetje meenemen.

Pastor Lâm,
nguyenthelam@gmail.com/
lt.nguyen@heiligethomas.nl



Misdienaars gezocht !

Yes! We zijn het nieuwe parochiejaar weer begonnen. Alles wordt weer in orde gemaakt voor de verschillende vieringen. Zo kunnen we de mensen een mooie en fijne viering geven. Iedereen doet mee. Van schoonmaken tot voorlezen. Ook jullie kunnen meehelpen. Er zijn al enkele nieuwe misdienaars en nog steeds is er ruimte voor meer! **We hebben jullie heel hard nodig! Als misdienaar (jongens en meisjes).** Meld je aan bij Erna Teule, Adrie en Margo Kerkvliet, Liesbeth Schils, Antoinette Smit of Sebastiaan en Chantal Ponsioen. Mogen we 'snel' iets van jullie horen? Met jou erbij wordt het echt veel leuker!

Pastor Lâm

Zolderjongeren Beta

De kop is eraf! We zijn met de zolderjongeren weer begonnen en hebben het seizoen afgetrapt met de mooie en herkenbare film 'Wonder'. Beetje bij beetje wordt de zolder gevormd en vinden jongeren hun weg naar de zolder. Het is nu nog een handje vol en daarom is het goed als jij er ook bent. De volgende keer (*vrijdag 11 november om 19:30 in de Engelbewaarderskerk*) is een belangrijke avond. We gaan spreken over getalssymboliek (waarom is 13 een ongeluksgetal

en 7 een geluksgetal?). Dat doen we ook met kleuren; logo's maken gebruik van kleursymboliek om te laten zien waar ze voor staan. De volgende keer gaan we samen bepalen welke naam en logo de zolderjongerengroep krijgt. We hebben jouw hulp daarbij natuurlijk nodig! Kom je ook? Chips, nootjes en drinken staan al op je te wachten!

Namens Anne van der Meer, Bo de Man en Bo van der Bos, Pastor Lâm



WereldJongerenDagen 2023: Lissabon

Er zijn van die gebeurtenissen die gegrift staan in je geheugen als je die eenmaal hebt meegemaakt. Ze kunnen zo sterk zijn dat je het vaker mee wilt maken. Zelf heb ik die ervaring met de WereldJongerenDagen. In verschillende steden van onze wereld heb ik die mogen beleven met jongeren van overal. Wat een groot feest was dat telkens weer! Een feest van

herkenning, een feest van bemoediging en van de werking van de heilige geest! Als 'nieuwe' generatie werk maken van je geloof en hieraan met elkaar een steentje bijdragen. Wil je een wereldfeest (letterlijk en figuurlijk) meemaken: meld je dan bij mij aan of via: jong@bisdomrotterdam.nl



Er hebben zich al enkele jongeren uit onze parochie aangemeld. Kom jij ook? Dan zorg ik dat we een goed voortraject hebben met allen die meegaan naar Lissabon, want daar zal het volgend jaar plaatsvinden!

*Pastor Lâm,
nguyenthelam@gmail.com*

Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: www.heiligethomas.nl

Pastoraal team

Pastoor Ruud Visser

r.visser@heiligethomas.nl, tel. 06 20618148

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

lt.nguyen@heiligethomas.nl, tel. 06 22087370

Secretaris pastoraal team

pastoraalteam@heiligethomas.nl

Parochiebestuur

Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, e-mail: secretaris@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

Betalingen

Collectes voor de parochie: NL76 INGB 0004 4009 97

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. Collecte

Collectes voor goede doelen: NL36 INGB 0006 1923 37

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. de naam van het

goede doel.

Doneren voor collectes is ook mogelijk via de GIVT-app.

Centraal Secretariaat parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 475975.

e-mail: centraalsecretariaat@heiligethomas.nl

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.

Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

pci@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 8 december 2022.

Kopij uiterlijk 25 november 2022 aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: redactieparochieblad@heiligethomas.nl

Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: DecaPrint