



Het Kruis: teken van het lijden én teken van overwinning

Ook al hebben de kerken in onze maatschappij aan kracht ingeboet, nog overal in de samenleving kom je kruisen en kruisbeelden tegen. Op torens, op gebouwen, aan een kettinkje om de hals, op de borst of zomaar langs de kant van de weg. Vele katholieken hebben ook in hun vernieuwd interieur het vertrouwde kruisbeeld aan de muur hangen. Onmiskenbaar zijn het kruisbeeld en het kruis een teken dat ook mensen in onze tijd aanspreekt.

Van schandpaal tot teken van heil

Dat was in het begin van de Kerk niet zo, hoewel de apostel Paulus in zijn brief aan de Galaten schrijft: 'Als we ergens op willen roemen, laten wij dan roemen op het kruis van onze Heer Jezus Christus' (Gal. 6, 14). De eerste christenen hadden geen respect voor het teken van het kruis. Misdadigers werden immers aan het kruis geslagen; het kruis was een schandpaal. Afbeeldingen van de gekruisigde Jezus werden niet gemaakt en kruisen neerzetten of ophangen op plaatsen waar christenen woonden of samenkwamen, gebeurde niet. Pas na de vrijheid van godsdienst onder Constantijn de Grote aan het begin van de vierde eeuw (Edict van Milaan) kwam het gebruik op om overal kruisen te plaatsen. Constantijn had zelf in een droom het kruis als een overwinningsteken gezien; hij had op het kruis kunnen vertrouwen. Sindsdien werd het kruis bij uitstek het symbool van het geloof in Jezus. Bij het zien hiervan moesten christenen onmiddellijk denken aan Jezus, die aan een kruis gestorven is en zo de dood heeft overwonnen.

Van martelwerktuig tot teken van verheerlijking

Kruisen en kruisbeelden heb je – net als de kerststalsetjes – in allerlei soorten en maten. En elk kruis vertelt zijn eigen verhaal. Dat is natuurlijk allereerst het verhaal over Jezus, zoals dat in het Evangelie te lezen is. Maar het is ook het eigen verhaal van de maker van de afbeelding. Een van de meest indrukwekkende schilderijen van Jezus aan het kruis is die van Matthias Grünewald (+ 1515) in het

Franse Colmar. Hij schilderde op het middenpaneel van het Isenheimer altaar een totaal uitgemergelde en verkrampde Christus aan het kruis. Het is zelfs pijnlijk om ernaar te kijken. Het brengt het lijden goed in beeld, maar het zegt tevens iets over wat Matthias Grünewald zelf heeft doorgemaakt en over zijn geloof; hij leefde ten tijde van de pestepidemie. Zo zal hij mensen hebben zien lijden. Zet daar nu eens naast de kruisafbeelding uit een van de middeleeuwse kathedralen. Daar zetelt Christus meestal als een vorst op het kruis, niet met een doornkroon maar met een koningskroon, niet met een lendendoek om, maar met een koninklijk gewaad aan. Het is een totaal ander kruisbeeld. De middeleeuwer proefde de hemel dichtbij en zag Jezus als een vorst heersen.

Door de eeuwen heen hebben deze twee wijzen van het afbeelden van Jezus sterven aan het kruis elkaar afgewisseld: de gepijnigde, gestorven Christus en de overwinnaar in de dood.

Het kruis: teken van verzoening.

Begin februari bracht paus Franciscus een bezoek aan Zuid-Soedan, een land waar vele mensen op de vlucht zijn en waar grote armoede heerst. De paus zag de wanhoopstrijd van deze mensen en sprak: 'Leg de wapens van geweld en wraak neer. Als wij in Christus blijven, hoeven we niet bang te zijn, omdat ieder kruis voor ons kan veranderen in een verrijzenis'. Is dat het niet wat Jezus bedoelde, toen Hij tegen zijn leerlingen zei: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op zich te nemen' (Mt. 16, 24)? Dan is het kruis een teken van verzoening, omdat het hemel en aarde, boven en beneden, linksom en rechtsom verbindt. Dit kruis laat zien hoe je echt mens bent: wanneer je de tegenstellingen in het leven durft te aanvaarden en op je weet te nemen. Wellicht past dit kruis ons in deze tijd heel goed, omdat wij te lijden hebben van de enorme tegenstellingen in onze wereld en wij zoeken naar wegen om meer mens te worden. Het kruis als een teken van verzoening, van lijden en overwinning.

Ruud Visser, pastor



Het pastoraal team en de redactie van de Heilige Thomas wensen alle lezers een zalig Pasen.

Vanuit het parochiebestuur

Hierbij de belangrijkste gespreksonderwerpen en besluiten van de bestuursvergaderingen van 12 januari en 9 februari 2023.

- **Jubileum pastor Lâm en parochiejubileum:** In de coronatijd was pastor Lâm 12½ jaar pastoraal werker. Later in het jaar willen we zijn jubileum, inmiddels 15 jaar, tezamen met het parochiejubileum (parochie bestaat dan 12½ jaar) vieren. De precieze datum is nog niet bekend.
- **Evaluatie vieringen vanaf januari vanwege besparing op energie:** Het afschalen van 5 naar 3 weekendvieringen pakt goed uit. Het om en om kerken in de parochiekernen Michael/Bernardus en Engelbewaarders gaat goed en parochianen weten de andere kerk goed te vinden. Een deel van de kerkgangers dat voorheen in de zaterdagavondviering kwam is

nu te vinden in de zondagsviering in de St. Bonifaciuskerk, waardoor de vieringen daar weer een stuk voller zijn. De vieringen in de St. Bonifaciuskerk op de eerste vrijdag van de maand zijn verplaatst naar de grote zaal van de pastorie. Ook dit bevat goed.

- **Jozefzaal:** Het dak van de Jozefzaal is dringend aan vervanging en verduurzaming toe. Met bouwzaken van het bisdom Rotterdam is contact opgenomen. Inmiddels zijn de herstelwerkzaamheden aan de schouw afgerond.
- **Bestuurstermijnen:** over enkele maanden verstrijken van enkele bestuursleden hun zittingstermijnen. Voor de meesten kan er nog een verlenging worden aangevraagd bij het bisdom. Op de vergadering van 9 maart zullen we hierover besluiten gaan nemen.

- **Vrijwilligersbeleid:** het bestuur heeft conform het beleidsplan 2022-2030 enkele prioriteiten voor de komende jaren gesteld. Een van deze punten is het opzetten van het vrijwilligersbeleid. De vrijwilligersadministratie is nu een heel eind op orde en inmiddels zijn we ook bezig met het voeren van voortgangsgesprekken. De opvolging in vacatures blijft ook een zeer belangrijk punt. Inmiddels is op de website van de parochie een start gemaakt met een overzicht van de verschillende actuele vacatures. U kunt deze vinden op de parochiewebsite: <https://www.heiligethomas.nl/onzeparochie/vacatures>



Marien Verhulst, vicevoorzitter
parochiebestuur

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Met deze vraag deden we een beroep op u, parochianen, om de parochie financieel te steunen. Heel hartelijk dank aan allen die per kerende post een bijdrage overmaakten, contant geld per envelop afgaven of via de QR-code de parochie financieel steunde. Misschien denkt u: “dat ben ik nog vergeten”, het kan nog steeds en we zijn blij met elke bijdrage! We zijn ons er ook van bewust dat we als kerk heel vaak een beroep op een financiële bijdrage doen. Niet alleen

voor kerkbijdrage en de collecte tijdens vieringen. In februari was er op verzoek van de bisschoppen een extra collecte voor de mensen die getroffen zijn door de aardbeving in Turkije en Syrië. Er is een mooi bedrag van € 1700,- overgemaakt naar “Vastenactie”, die al werkzaam is in dat gebied. In of bij dit parochieblad vindt u ook weer een oproep voor de vastenactie in de Veertigdagentijd. Ook in de kratten achter in de kerken worden steeds artikelen voor de

Voedselbank afgegeven. Dat kerk zijn ook omzien naar elkaar is dat begrijpen gelukkig veel parochianen. Dank u wel dat u door de parochie financieel te steunen dit ook in de toekomst mogelijk helpt maken want u gaf daardoor “vandaag voor de kerk van morgen.”



De commissie kerkbalans

Staan tijdens het Eucharistisch Gebed

Vanaf Pasen zullen we voortaan in de vier kerkgebouwen van onze parochie tijdens het Eucharistisch Gebed gaan staan. In de St. Bonifaciuskerk is dit staan in de Eucharistieviering al heel wat jaren de gewone gang van zaken; vanaf Pasen zal dit ook de liturgische praktijk zijn in de overige kerken van onze parochie. Voor de goede orde: degenen die veel moeite hebben met staan, kunnen uiteraard blijven zitten; zij zullen ook bij de Evangelielezing niet gaan staan. Maar de gewoonte wordt het om voortaan in onze kerken bij het Eucharistisch Gebed te gaan staan.

Het Eucharistisch Gebed is het hoogtepunt van een Eucharistieviering. Het gaat niet enkel om de woorden: ‘Dit is mijn Lichaam’- ‘Dit is mijn Bloed’.

Het is heel het Eucharistisch Gebed dat heiligt, als ook het ‘Breken’ na het uitspreken van de Vredeswens en het ‘Delen’, dat daarna komt. Heel die handeling is een ‘consacrerende handeling’. Alleen ‘Dit is mijn Lichaam’ en ‘Dit is mijn Bloed’ zeggen werkt niets uit; dan zouden die woorden bezweringsformules zijn. Het gaat om heel het Eucharistisch Gebed dat over brood en beker gebeden wordt: het Gebed van de Dankzegging.

Tijdens de viering van de liturgie staan is lange tijd (zeker tot in de 11e eeuw) voor iedere gelovige de enige liturgische houding geweest. Je ziet dat nog terug in de liturgievieringen van de verschillende Oosterse kerken. In hun kerkgebouwen zijn vaak geen banken; de gelovigen staan. Ook in

sommige gedeelten van de Westerse liturgie is het staan behouden gebleven, zoals bij de lezing van het Evangelie, bij het bidden van het Onze Vader, bij de Prefatie. Het zijn allerlei momenten die erop wijzen dat het staan de oorspronkelijke houding in de viering van de liturgie is. Later heeft het knielen deze staande houding goeddeels verdrongen, en weer later het zitten.

Staan is in bijna alle godsdiensten een uitdrukking van eerbied. En niet alleen daar, ook in de seculiere omgang met elkaar wordt er dikwijls opgestaan om de ander eerbied te betonen. Bovendien is het staan van oorsprong de biddende houding in de Kerk. De priester bidt het Eucharistisch Gebed dan ook niet knielend voor het altaar;

hij staat. En de betrokkenheid van alle gelovigen bij het Eucharistisch Gebed is zichtbaar door naast het gezamenlijk bidden/zingen van de acclamaties in dit gebed (zoals 'Heilig, heilig...' of 'Heer Jezus, wij verkondigen...' etc.)

tezamen met de priester te gaan staan. In een Woord- en Communieviering is er geen 'consacrerende handeling', is er geen Eucharistisch Gebed. Wel zullen de kerkgangers dan uitgenodigd worden te gaan staan bij het Onze

Vader. Maar ook dan zal eenieder begrip hebben, wanneer iemand om bepaalde redenen moet blijven zitten.

Ruud Visser, pastoor

Kerk-zijn in onze tijd

Na het coronavirus dat zijn uitwerking had op heel de maatschappij en dus ook op het kerkzijn, kwam de energiecrisis. Moesten de kerken ten tijde van de hevige uitbraak van het coronavirus hun kerkgebouw een aantal maanden sluiten en konden ze daarna slechts voor een beperkte groep zich openstellen, de energiecrisis bracht weer andere beperkende maatregelen met zich mee. Vanwege de hoge energiekosten moesten de activiteiten van de parochie in de afgelopen wintermaanden worden aangepast. Zo waren er in onze parochie tijdens het weekend minder zondagsvieringen en door de week waren er met name in de avond minder bijeenkomsten in de verschillende parochiecentra. De mensen van de financiën van onze parochie konden dat merken en waren daar blij mee. Het deed heel de parochie goed.

Vanaf het weekend 1-2 april zullen de tijden van de zondagsviering weer zijn als vanouds. Per weekend vijf vieringen verspreid over de vier kerken

van onze parochie. Dat teruggaan naar de vertrouwde tijden is aan het begin van de energiecrisis beloofd. Daar houden we ons als pastoraal team aan. En 's avonds zullen de parochiecentra weer meer gebruikt gaan worden voor vergaderingen.

Toch kan je je afvragen of de praktijk, zoals die was in deze wintermaanden, ook niet goed zou zijn voor langere tijd: een heel jaar rond met drie in plaats van vijf vieringen in het weekend. Wat de werkbelasting betreft maakt dit verschil voor ons, pastores niet uit; de vieringen op zondagochtend zijn nagenoeg gelijktijdig. Er zijn altijd minimaal twee voorgangers op die ochtend actief. Maar het liturgisch aanvoelen is wel anders; het zijn voor voorganger en kerkgangers betere omstandigheden, wanneer de liturgie met velen gevierd wordt. En dat gebeurt, als de zaterdagavondviering in de St. Bonifaciuskerk vervalt en de mensen vandaar naar de zondagochtend trekken; en wanneer kerkgangers uit de Michael-Bernardus en

de Engelbewaarders samen kerken. Ook de viering van de Eerste Vrijdag van de maand voelt anders aan in de beslotenheid van de pastoriezaal dan in de grote ruimte van de St. Bonifaciuskerk. Het zijn ervaringen om over na te denken. Nogmaals: we gaan, zoals we beloofd hebben, vanaf het weekend 1-2 april weer terug naar het vertrouwde aanbod van vijf zondagsvieringen in het weekend. Maar het is goed om de ervaring van de afgelopen drie maanden niet te vergeten. En wie er iets van willen zeggen, kan dat uiteraard doen. Zo groeien wij als parochie H. Thomas steeds verder. Dit jaar bestaat de parochie H. Thomas 12½ jaar. We zullen dat na de zomer gaan vieren en tevens zullen we dan op feestelijke wijze mogen gedenken dat pastor Lâm 12½ jaar in ons midden is. Reden genoeg om naar de toekomst uit te zien.

Ruud Visser, pastoor

Meditatievieringen online

Ook dit jaar zullen er op de woensdagen in de Veertigdagentijd geen Vespervieringen in de St. Bonifaciuskerk zijn. De reden hiervan is de besparing op de energiekosten. Voor een halfuur samen bidden en zingen zou er een paar uur gestookt moeten worden om het kerkgebouw warm te krijgen. Gelet op de hoge prijs voor gas in deze wintermaanden is besloten de Vespervieringen dit jaar niet in de

kerk te houden. In plaats hiervan zijn er drie meditatievieringen die via de website van de parochie online worden uitgezonden.

De drie meditaties hebben een gezamenlijk thema: 'Het Kruis'. Uitgesplitst zal dat zijn: 'Het kruis op je nemen', 'Vallen onder het kruis', en 'Verheven op het kruis'. Bij het verschijnen van dit nummer van het parochieblad

zullen de eerste twee meditaties reeds te volgen zijn. U kunt de meditaties terugzien en vinden via de website van de parochie: www.heiligethomas.nl N.B.: Op deze website is ook de Oecumenische Meditatie te vinden die in samenwerking met de PKN-gemeente van Koudekerk aan den Rijn verzorgd wordt.

Ruud Visser, pastoor

Wereld Jongerendagen



Zoals u wellicht weet: er gaan drie jongeren (broers en zus Baqtar) vanuit onze parochie naar de Wereld Jongerendagen in Lissabon deze zomer. Ze zijn zich volop aan het voorbereiden hiervoor. In het artikel "Hemelse koffie" leert u ze iets beter kennen. Aangezien het voor hen als

jongeren toch nog een behoorlijk bedrag is willen ze elke maand een sponsoractie houden om zo toch aan het bedrag te komen, opdat ze kunnen deelnemen aan dit grote evenement. Ze zullen o.a. kaarsen verkopen, cup cakes maken, helpen bij "Bach op wielen" en zo nog een aantal activiteiten. U kunt hen hierbij helpen door hun acties te ondersteunen.

Zowel financieel als met uw gebed. Want juist door die verbondenheid in het geloof willen ze naar Lissabon om te ervaren dat ze met vele andere jongeren geloven. Dit mag hopelijk een levenservaring worden en hen bevestigen en versterken. Helpt u hen ook op weg?

Pastor(aal) werker Lâm

Liturgie de komende tijd

De Veertigdagentijd

Deze is ruimschoots begonnen en zo zijn we alweer een eind op weg naar Pasen.

Vanaf 1 en 2 april zijn er iedere week weer vieringen op de gebruikelijke tijden; in de Engelbewaarderskerk om 9.30 uur en in de Bernarduskerk om 11.00 uur.

Palmzondag en Goede Week

*Op 2 april vieren we Palmzondag. In de vier kernen zullen er tevoren palmpasenstokken gemaakt worden waarmee de kinderen een bijdrage kunnen leveren aan de vieringen op die dag. Vanuit de kernen zullen de kinderen afzonderlijk daarover geïnformeerd worden.

*In de Goede week vinden in De Bron weer de oecumenische gebedsbijeenkomsten plaats van maandag t/m woensdag om 19.30 uur. Kijkt u verder bij de oecumenische en diaconale activiteiten in De Bron elders in dit blad.

*Het paastriduüm - Witte Donderdag (19.30u), Goede Vrijdag(19.30u), Paaszaterdag(21.00u) - vindt plaats in de Engelbewaarderskerk, met de koren van de Bernarduskerk. En op dezelfde tijdstippen in de Bonifaciuskerk.

In Hazerswoude-Dorp is er op Goede Vrijdag om 14.30 uur een kinderkruisweg, en ook is er de kruisweg om 14.30 uur in de Bonifaciuskerk. In de Bron vindt er in de benedenzaal een kruismeditatie plaats op Goede Vrijdag om 15.00 uur; de bloemen die deze middag meegebracht worden zullen later

verwerkt worden voor het kruis op de Oosterbegraafplaats. 's Avonds is in de bovenzaal van de Bron de oecumenische viering rond het kruis om 19.30 uur. Op zaterdagavond vindt om 19.00 uur de familieviering met jongerengastkoor plaats in de benedenzaal van De Bron.

Pasen

*Voor de vieringen op Paasmorgen verwijzen we naar het rooster op de middenpagina van dit blad.

*Tweede Paasdag is er om 10.30 uur één viering voor de hele parochie in de St. Bonifaciuskerk.

Andere bijzondere vieringen

*16 april vindt in De Bron een viering met de vriendschapsclub plaats i.v.m. het 25-jarig bestaan. Op dezelfde zondag is er om 10.00 uur een eerste communieviering in de Engelbewaarderskerk.

*30 april wordt in de Bonifaciuskerk en in de Bron een viering met gregoriaans koor gehouden.

*Donderdag 4 mei is er een interkerkelijke dodenherdenking om 19.00 uur in Hazerswoude-Dorp.

Een mooie bezinningstijd naar en voorbereiding op Pasen toegewenst!

Erna Teule

Dag van het Jodendom

Op 17 januari, organiseerde de werkgroep volwassenencatechese, in samenwerking met pastoor Visser, een bijzondere activiteit naar aanleiding van de Dag van het Jodendom: Het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. De koffie/thee stond klaar en pastor Lâm heette ons, deelnemers, en de inleider, Ad Goes, welkom.

Pastoor Visser startte met een inleiding over de betekenis van de namen die, wij mensen, dragen. Hiermee wordt iemand immers gekend en aangesproken. Met een thema dat een opmaat was voor alle activiteiten van deze dag. *'Een mens is pas vergeten als, zijn naam is vergeten'*.

Het woord was daarna aan de heer Ad Goes. Hij werkte vanuit zijn professionaliteit mee aan de totstandkoming van het Nationaal Holocaust Namenmonument.

De lichtbeelden gaven ons een goede indruk over het ingewikkelde proces (2016) dat voorafging om het monument te verwezenlijken. Het monument was een opdracht van het Nederlands Auschwitz Comité. Het ontwerp van architect Daniël Libeskind, om de namen van alle Nederlandse slachtoffers van de Holocaust: Joden, Roma en Sinti, niet te doen

vergeten. Het monument omvat vier Hebreeuwse letters, רָחֵם, die staan voor "ter herinnering". Als bezoekers de gedenkplaats binnenkomen treden zij een labyrint van gangen binnen met aan beide zijden twee meter hoge bakstenen muren. Op elk van de 102.000 stenen werd een naam, geboortedatum en de leeftijd bij overlijden gegraveerd, zodanig dat de namen van de slachtoffers aanraakbaar zijn. Het monument werd in 2021 gerealiseerd en geopend.

Hierna gaf pastoor Visser uitleg over de Stolpersteine en wandelden wij naar het gemeentehuis. We bezochten er de drie Stolpersteine die voor het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn werden geplaatst op 15 november 2020, naar een idee van de beeldend kunstenaar Gunter Demnig uit Duitsland. Stolpersteine zijn struikelstenen of gedenkstenen.

Het zijn messing plaatjes op stenen van tien bij tien bij tien centimeter die op plekken voor woonhuizen of bedrijven zijn geplaatst waar voor de Tweede Wereldoorlog Joodse families woonden. Ook in andere gemeenten zijn zulke stenen geplaatst.

Na de lunch vertrokken we naar het doel van deze dag. Via Amsterdam Arena en de metro naar de Weesperstraat,



waarnaast het Nationaal Holocaust Namenmonument is gebouwd.

Het was een mooie zonnige januardag, maar ondanks dat was het confronterend om langs de vele namen en data te lopen van geboorten en overlijden. Veelal in stilte. Stilte, om de namen van alle slachtoffers van de Holocaust te gedenken die in dit labyrint zijn samengebracht. Waaronder ook de naam van Anne Frank.

Deze dag droeg het thema: *'Een mens is pas vergeten, als zijn naam is vergeten'*. Opdat wij hen in herinnering houden.

Na een goede en ook gezellige afsluiting, met dank aan Ad Goes, eindigde deze indrukwekkende dag en keerden wij huiswaarts. Met veel dank voor de organisatie aan de werkgroep Volwassenencatechese.

Een deelnemster

WVC-avond op 8 mei

'De geheimen van de symbolen'

Als we een katholieke kerk binnenlopen dan worden we veelal getraakteerd op glas-in-lood ramen, schilderijen, beelden en nog zoveel moois. Het één is nog mooier dan het ander. Sommige dingen spreken voor zichzelf: beelden van heiligen (al kennen we ze niet allemaal) en verhalen uit de bijbel. Echter zijn er ook symbolen en afbeeldingen die ons voor een raadsel zetten. Waarom staat daar een pelikaan afgebeeld op het tabernakel? Wat doen de

adelaar, engel, leeuw en rond daar op dat kleeft? Een fontein in het raam afgebeeld, wat wil dat zeggen? Zo zijn er tal van symbolische afbeeldingen die we wel zien, maar die we niet altijd goed kunnen plaatsen. Ga met ons mee op deze ontdekkingsreis en we zullen een aantal van die 'geheime' symboliek plaatsen. Dit geeft inzicht in de geheimen van het kerkgebouw en



het zal nóg meer gaan leven. Je zult de volgende keer echt anders naar het gebouw kijken. De bijeenkomst is op 8 mei om 20.00 in het parochiecentrum van de Bonifacius. Graag horen we of je aanwezig kunt zijn via: wvcthomas@gmail.com

Namens de Werkgroep
Volwassenencatechese, Pastor Lâm

Vastenactie 2023

Op de valreep voor het einde van de Veertigdagentijd brengen we graag nogmaals het Vastenactieproject onder uw aandacht. Van Aswoensdag tot Eerste Paasdag is het vastentijd.

Een tijd van bezinning en wat soberder leven. Een mooie gelegenheid om uw tijd, aandacht en geld te delen met mensen die uw steunt goed kunnen gebruiken.

Ieder jaar steunt Vastenactie kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. In 2023 ondersteunt Vastenactie onder andere in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen.

Vastenactie helpt met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen.

VASTENACTIE

Meer informatie vindt u op www.vastenactie.nl

Mag Vastenactie op uw bijdrage rekenen?

Wilt u iets overmaken dan kan dat op rekeningnummer NL36 INGB 0006 1923 37, t.n.v. Parochie Heilige Thomas, onder vermelding van 'Vastenactie'.

Overigens is het ook mogelijk om een bijdrage te doneren via de onderstaande QR-code:



Namens de werkgroep Diaconie,
Alexandra Rijdsdijk

Bach op wielen

1 april 2023

Voor sommigen is het een 'must', een terugkerend ritueel om, voorafgaand aan het Paasfeest, de Mattheüs-Passion te beluisteren. Je moet er wel de tijd voor nemen: ruim twee en een half uur! En eerlijk is eerlijk, je moet jezelf wel even overwinnen: de muziek is soms overweldigend. We willen u op zaterdag 1 april een handje helpen. U bent allen van harte welkom om te luisteren naar de Passion. Niet naar een koor, maar naar een geweldige cd, waarop The Monteverdi Choir onder leiding van John Eliot Gardiner te horen is. Maar het is wel Bach op wielen! Dus pomp je (fiets)banden alvast maar op. Tip: Neem voor uw eigen comfort een kussentje mee. Meer informatie vindt u op de website van parochie H. Thomas of in de folders achter in de kerken. Opgave graag vóór 27 maart bij het secretariaat van uw eigen parochiekern of via diaconie@heilighetomas.nl

Alexandra Rijdsdijk

De stichting Vraag & Aanbod het gereedschap voor de derde wereld

We zamelen gereedschap in om mensen in de derde wereld van gereedschap te voorzien, waarmee men iets kan leren of waarmee ze hun brood kunnen verdienen.

Daarom houden we ook dit jaar weer een inzameling op zaterdag 1 april van 10.00 tot 11.00 uur bij de Jozefzaal aan de Paradijslaan 6 (naast de Bonifaciuskerk) en van 10.00 tot 12.00 uur kunt u uw spullen inleveren bij de fam. Van Zwieten, Dorpsstraat 295A, Hazerswoude-Dorp. Goederen die we graag inzamelen zijn: naaimachines (elektrisch, hand en trap) en breimachines. Ook eenvoudig handgereedschap zoals hamers, schaven en beitels, dus spullen voor timmerlieden, maar ook voor metselaars, fietsenherstellers, loodgieters,

schoenmakers en ga zo maar door. Tuingereedschap om met de hand mee te werken. Generatoren, compressors en waterpompen. Rolstoelen (inklapbaar), krukken, schoon beddengoed zoals lakens en dekens.

Geen computers, keukenapparatuur, huisraad of kleding. Indien u twijfelt of iets bruikbaar is kunt u contact opnemen met: Tineke Heemskerk, tel. 071-3413723 of mail: fam.heemskerk@planet.nl

De stichting Vraag en Aanbod heeft ook als doelstelling om in Nederland langdurig werklozen te begeleiden naar werk of verdere scholing. In diverse werkplaatsen over ons land verspreid krijgen zij professionele begeleiding die hen in staat stelt te



re-integreren op de arbeidsmarkt met het opknappen van de door ons ingezamelde spullen, die vervolgens naar derdewereldlanden worden verstuurd.

Er zijn ook werkplaatsen waar alleen vrijwilligers werken; mensen die zinvol bezig willen zijn met het repareren van gereedschappen voor kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

Veel dank namens de mensen in de derdewereldlanden.

De werkgroep Diaconie



Hemelse koffie met

Al vaker komt het voor dat hemelse koffie geen gesprek met koffie, maar met thee is. Zo ook in dit geval. Echter deze thee is bijzonder, want het is 'chai', Irakees bereide thee. Met een stukje baklava erbij en ik bevond me spreekwoordelijk in de zevende hemel, bij de familie Baqtar. Ik ben ingesprek met Maryam (20), Marcel (19) en Matthiew (19) die binnenkort naar de Wereldjongerendagen gaan.

Wie ben je?

Mathieuw: "Een kind van God. Wie ik ben en de mens die ik geworden ben heeft namelijk met het geloof te maken. Hij is de Vader van iedereen. Geloof en God zijn altijd mijn basis in het leven: ik kan altijd bij God komen als er iets gebeurt.

Marcel: "Ik ben iemand die op zoek is naar kennis; kennis over het geloof en school, het dagelijks leven. Waarom de dingen zijn en gebeuren zoals het is. Vaak krijg ik dan een bevredigend antwoord. Dit zoeken naar kennis en meer weten vanuit de wetenschap bevestigt meer en meer dat er een God bestaat."

Maryam: "Ik ben mezelf; een zelfstandig, verantwoordelijk, vrolijk, onafhankelijk, hoopvol, hulpvaardig familie- en vriendenmens.

Onafhankelijkheid vind ik erg belangrijk als persoon. Maar niet in het geloof; dan ga ik ga ik eerder naar God toe dan naar mensen om mij heen. Ik heb vaak genoeg momenten gehad (achteraf), waarbij ik een bevestiging vond dat God mijn gebeden verhoord heeft.

Mijn vertrouwen is dan ook groter in God dan in mensen. Mensen volledig vertrouwen is immers lastig; apology accepted, access denied. Vergeving is altijd mogelijk, vergeten helaas niet."

Een hemels moment:

Marcel: "In de 3e klas moest ik mijn profielkeuze maken. Ik wilde geneeskunde studeren om dokter te worden en had geen biologie in mijn pakket. In de 4e klas kwam de vraag

of ik wel of geen biologie wilde. In een droom stond ik op een kruising van twee wegen. Een stem zei mij: "Volg mij". Dit was voor mij het antwoord op mijn vraag en ik kon gelukkig toch nog biologie in mijn pakket krijgen. Ik zie daar Gods hand in. Hij spreekt tot mensen, ook in dromen.

Maryam: "Voor mij was dat tijdens de 3e of 4e dag in Taizé. Ik had nooit kunnen vermoeden dat het zo'n grote impact op mijn leven zou hebben. Daar voelde ik heel erg de aanwezigheid van God. Het was zo'n bijzondere warmte van binnen tijdens de verschillende vieringen daar. Ik wist wel dat God bestond, maar nu had ik ook echt een bevestiging. Tijdens de kruisverering op de vrijdag had ik daar gebeden en een paar jaar later ervoer ik dat mijn gebed van toen verhoord was. Hierdoor werd ik nog meer versterkt in mijn geloof.

Matthiew: "Dat is meer in kleine momenten. Bijvoorbeeld in toetsen en tentamens die gehaald worden. Ook voor mijn broer en zus bid ik dat het hen ook goed mag vergaan. Het is altijd goed gekomen. Ik ben regelmatig dingen kwijt en als ik dan na veel en lang zoeken dan me richt tot de heilige Antonius, dan vind ik het verlorene wonderbaarlijk snel weer terug."

Het symbool geloof, hoop en liefde; wat betekent geloof voor jou?

Marcel: "Het betekent voor mij een levensweg. Het leven is een weg naar de dood toe. Op die weg is het geloof aanwezig. Dat heb je als mens nodig, omdat het leven niet altijd even makkelijk is. Het geloof maakt dat ik het gevoel heb dat ik altijd naar God kan gaan, een plek bij Hem heb. Als het moeilijk is dan ben ik juist meer met het geloof bezig. In moeilijke momenten word ik nog meer naar het geloof getrokken. Dan voel ik juist dat God nabij is."

Mijn beeld van kerkzijn is ...

Matthiew: "Samen het geloof delen. Als gezin bidden we elke dag. We bidden het Onze Vader en het Wees

gegroet, we bezinnen ons rondom een tekst. Ik ben dankbaar voor deze momenten. In de kerk heb ik dan extra het gevoel: er zijn meer mensen mee bezig. We bidden en zingen samen. Het is dan fijn dat een voorganger ons dan voorgaat in ons geloof, in ons gebed. Die geeft dan richting aan het geloof. Je wordt door de sfeer gedragen. Door de ruimte van de kerk is de focus ook meer op God. Bidden thuis en in de kerk is anders, maar het voelt wel goed. Zowel in de kerk als thuis. Kerkzijn gaat immers allereerst om mensen, daar is God aanwezig.

Een persoonlijk moment waarin ik mij gelukkig voelde ...

Maryam: "Voor mij was dat toen ik mijn rijbewijs haalde. Mijn theorie had ik al op zak, maar door de corona werd het praktijkexamen steeds uitgesteld. Het is voor mij een symbool van zelfstandigheid, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid. Voor mij zijn dat belangrijke begrippen." Ik voel die verantwoordelijkheid als oudste in het gezin. Met het rijbewijs op zak kan ik mijn vader verlichten met het rijden. Nu kan ik bijvoorbeeld ook de jongens ophalen. Ik kan ook niet mijn hele leven papa bellen voor dit soort dingen. Een geluksmoment is meer dan alleen voor mijn eigen persoon. Het heeft ook met een ander te maken. Daarom voelde het examen afleggen voor mij ook meer als iets kunnen doen voor een ander dan voor mijzelf. Ik heb er heel lang op gewacht en het was dan ook een droom voor mij. God is nooit te laat, God is nooit te vroeg, God is op tijd. Het is goed dat ik 'nu pas' mijn rijbewijs heb gehaald. Geduld wordt, in mijn geval in deze situatie, beloond. Maryam, Marcel en Matthiew, dank voor het gesprek met jullie. Ik wens jullie heel veel succes met alle voorbereidingen voor de WJD en hopelijk mag ook dit evenement jullie geloof bevestigen.

Pastor(aal werker) Lâm



Geen Pasen zonder Pesach

Met Pasen vieren wij de opstanding van Jezus uit de dood. De dood die niet het laatste woord heeft maar het leven!

Jezus stond in de Joodse traditie en deze krijgen wij als christenen mee in de verhalen uit het Oude testament van de Bijbel. Zo mogen wij

bij de verrijzenis van Jezus nooit het verhaal van de Uittocht vergeten. De Israëlieten die in Ballingschap vele jaren gebukt gaan onder de slavernij in Egypte en hier door Jahwe van bevrijd zullen worden. Hij begeleidt hen naar het Beloofde land. De farao laat hen niet gaan, waardoor Jahwe ingrijpt.

De Israëlieten moeten een maaltijd bereiden om veilig te zijn vóórdat Hij de Egyptenaren zal slaan. Een lam moet worden geslacht en bereid met bittere kruiden. Het bloed van het lam moet aan de deurposten gesmeerd worden en met de gordel om, de staf in de hand, de sandalen aan en de staf in de hand en met haast etend.

De maaltijd is ter ere van de Heer; het "pesachmaal". Het verhaal is te lezen in Exodus 12.

Het eten van lamsvlees, bereid met bittere kruiden, herinnert ons aan de Pesachmaaltijd. Onderstaand recept verwijst hier symbolisch naar.

Lamsbout met bittere kruiden

Neem 1 mooie lamsbout met een bilpijp erin. Dit bot zorgt voor de afgifte van sappen voor het vlees en maakt het vlees zacht.

Als alternatief voor lamsvlees zou je ook een kip kunnen nemen. Het

vlees kan op Witte Donderdag in de marinade. De geur van de marinade is heerlijk en doet ons uitkijken naar het Paasfeest.

Ingrediënten voor de marinade:

4 teentjes knoflook, rozemarijn, tijm, bladelderij, 6 kruidnagels, 4 laurierblaadjes, majoraan, jeneverbessen, 8 geplette peperkorrels, zout, 1 in ringen gesneden ui, 1 peen of een paar worteltjes, in plakjes gesneden, 1 dl. azijn, 1 fles rode wijn.

Bereiding

Wrijf de lamsbout droog met keukenpapier. Maak met een mesje inkepingen in de lamsbout en stop in elke inkeping een kwart stukje knoflook. Doe dit verspreid over de hele bout.

Neem een ruime schaal. Doe alle ingrediënten met de wijn in de schaal en leg de lamsbout hierin. Giet met een lepel de marinade over de bout en dek af met een plasticfolie. Zet de bout weg op een koele plaats (koelkast).

Bedruipt meerdere keren per dag de bout met de marinade of draai deze meerdere keren per dag om, zodat het vlees heerlijk doordrenkt raakt met de marinade.

Op paasochtend kan het vlees uit de marinade. Dep de bout met keukenpapier droog en haal de knoflook uit de inkepingen van het vlees.

Zeef de marinade. Het vocht moet bewaard blijven. De restanten mogen weg.

Zet de oven op 175 graden aan.

Doe in de braadpan een groot stuk

roomboter (200 gram) en laat op hoog vuur bruin worden tot het schuim wegtrekt. Braad dan de bout snel aan alle kanten bruin zodat de sappen niet kunnen ontsnappen.

Doe de bout met de braadboter en de marinade in een ovenschaal en plaats op een rooster in de oven.

Laat de bout ongeveer anderhalf uur in de oven langzaam garen.

De tijd is afhankelijk van de grootte van het stuk vlees. (Evt. kan je een kerntemperatuurmeter gebruiken. De temperatuur die het vlees moet bereiken staat op internet).

Bedruipt de bout tussendoor of draai deze geregeld om zodat het vlees niet aan de bovenkant uitdroogt. Wanneer het vlees een mooie kleur heeft kan dit afgedekt worden met zilverfolie om vervolgens verder af te braden.

Als het vlees gaar is, neem deze dan uit de oven en wikkel in met zilverfolie. Terwijl het vlees rust kan de jus afgemaakt worden op het fornuis met peper, zout en evt. een half bouillonblokje of een potje wildfond.

Bij de lamsbout is het heerlijk om een luchtige puree of rijst (gekookt in bouillon met kookroom, een lente-uitje en bij het serveren Parmezaanse kaas aan te bieden.)

Bij dit gerecht passen erg smakelijk abrikozen en een lekkere salade.

Het vlees is een pronkstuk! Zalig Pasen!

Pastor Saskia van Winden

Caritas Banneux N.D.

Ieder jaar organiseert het Banneux-Comité-Bisdop-Rotterdam verschillende bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco. Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen. Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd de diepe rijkdom van Banneux.

Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:

** Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 2 juni t/m dinsdag 6 juni 2023 (geheel verzorgd). Kosten slechts € 325,-

** Een ééndaagse bedevaart op zaterdag 13 mei 2023. Kosten slechts € 70,-

** Een tweedaagse bedevaart op 20 en 21 mei 2023. Kosten slechts € 145,-

Voor opgaven en verdere informatie over het programma kunt u onze brochure raadplegen.

Mw. A.W. Opstal-Ammerlaan, tel.: 015-3693148, e-mail: paula_opstal@hotmail.com

Dhr. G.J. de Bruijn, tel.: 070-3205872, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl



Overzicht vieringen parochie heilige Thomas van zondag

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Zo 26 mrt	5 ^e zondag Veertigdagentijd	09.30u Boete- en eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Cantor
Za 1 april	Palmzondag	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 2 april		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Ma 3 april			19.30 Oec. gebedsmomenten
Di 4 april			19.30 Oec. gebedsmomenten
Wo 5 april			19.30 Oec. gebedsmomenten
Do 6 april	Witte Donderdag	19.30u Witte Donderdagviering In Between	
Vr 7 april	Goede Vrijdag	14.30u Kruisweg 19.30u Goede Vrijdagviering In Between	15.00u Kruisweg 19.30u Oec. Goede Vrijdagviering Oecumenisch koor
Za 8 april	Paaszaterdag	21.00u Paaswake In Between	19.00u Familieviering Jongereengastkoor
Zo 9 april	1 ^e Paasdag	09.30u Familieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Cantores
Ma 10 april	2 ^e Paasdag	10.30u Eucharistieviering	
Za 15 april	Beloken Pasen	19.00u Eucharistieviering Presentatie vormelingen In Between	
Zo 16 april		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Vriendschapsclub
Za 22 april	3 ^e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering	
Zo 23 april		09.30u Woord- en communieviering	11.00u Woord- en communieviering Cantor
Za 29 april	4 ^e zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering	
Zo 30 april		09.30u Eucharistieviering Gregoriaanse zang	11.00u Eucharistieviering Gregoriaanse zang
Do 4 mei			
Vr 5 mei	1 ^e vrijdag van de maand	19.00u 1 ^e vrijdagviering	
Za 6 mei	5 ^e zondag van Pasen	19.00u Woord- en communieviering	
Zo 7 mei		09.30u Woord- en communieviering In Between	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Za 13 mei	6 ^e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoor	
Zo 14 mei		10.30u 1 ^e communieviering Joy uit Oud Ade	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Do 18 mei	Hemelvaartsdag	09.30u Eucharistieviering	Geen viering Zie Bonifaciuskerk of Bernarduskerk

26 maart tot en met donderdag 18 mei 2023

Datum	HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster
Zo 26 mrt	10.00u Eucharistieviering St. Ceciliakoor		Ez.37,12-14 Joh.11,1-45
Za 1 april			
Zo 2 april	09.30u Familieviering Cantu	11.00u Eucharistieviering	Mt. 21, 1-11, Jes 50, 4-7 Mt.26, 14-27,66
Ma 3 april			
Di 4 april			
Wo 5 april			
Do 6 april	19.30u Witte Donderdagviering Cantorgroep Bernarduskoor		Ex.12, 1-8.11-14 Joh.13, 1-15
Vr 7 april	14.30u Kruisweg 19.30u Goede Vrijdagviering Bernarduskoor		Jes. 52,13-53, 12 Joh.18,1-19,42
Za 8 april	21.00u Paaswake Bernarduskoor		
Zo 9 april	10.00u Woord- en communieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering	Gen.1,1-2,2 Ex14,15-15,1; Jes55, 1-11, Mt.28,1-10 Hand.10, 34a.. 37-43, Joh. 20,1-9
Ma 10 april			Hand. 2, 14.22-32 Mt.28,8-15
Za 15 april			
Zo 16 april	10.00u 1 ^e H. Communieviering Cantu	11.00u Eucharistieviering	Hand.2, 42-47 Joh. 20, 19-31
Za 22 april			
Zo 23 april	09.30u Eucharistieviering St. Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering	Hand.2, 14..22-32 Lc.24, 13-35
Za 29 april			
Zo 30 april	09.30u Woord- en communieviering Cantors	11.00u Woord- en communieviering	Hand.2,14a.36-41 Joh.10,1-10
Do 4 mei	19.00u Interkerkelijke Dodenherdenking		
Vr 5 mei			
Za 6 mei			
Zo 7 mei	09.30u Eucharistieviering Cantu	11.00 Eucharistieviering	Hand.6, 1-7, Joh. 14, 1-12
Za 13 mei			
Zo 14 mei	09.30u Woord- en communieviering St. Caeciliakoor	11.00u Woord- en communieviering	Hand. 8, 5-8,14-17 Joh.14,15-21
Do 18 mei	Geen viering Zie Bernarduskerk	10.00u Weilandviering	Hand. 1, 1-11, Mt. 28, 16-20

Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk
T 071-3414210, M 06-51030279
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.

In en om de kerk



- Deze week kwamen er bij het stofzuigen van de kerk nog dennennaalden mee en ergens lag nog wat vergeten kerstversiering. En toch zijn we inmiddels in de Veertigdagentijd beland op weg naar Pasen.
- De Veertigdagentijd begon met een mooie oecumenische Aswoensdag viering in de koorzaal van de Brugkerk waarin ds. Biesheuvel en pastor Lâm voorgingen en het Bernarduskoor zong. Nelly Devilee was de lector. Het koor werd door Anne-Marie de Groot-Wesselingh begeleid op de vleugel, waarover u in het vorige parochieblad kon lezen. Het Bernarduskoor is nu volop bezig om de liederen te oefenen, die zij zingen tijdens de Evensong op 19 maart in de Bernarduskerk en op 26 maart in de Adventskerk.
- Zaterdag 11 februari was er een uitvoering in de Bernarduskerk van het Luna Kamerkoor. Het Luna Kamerkoor is in 1997 opgericht en voert per jaar 2 bijzondere projecten uit. In dit concert op 11 februari stonden de gezangen die (in)

direct met Maria te maken hebben centraal. Deze keer is gekozen voor een vrouwenkoor, bestaande uit 24 gevorderde, enthousiaste zangeressen, onder hen Mechtild Oostdam-Wesselingh en Trees Wesselingh. Ook Anne-Marie de Groot-Wesselingh had een aandeel in het programma. Heel bijzonder was dat hun moeder (Bep Wesselingh-de Jong) in deze week 100 jaar geleden geboren was. Ook mijn moeder (Marie de Boer-van Wieringen en hun vriendin Nel Koot-Verkleij) werd geboren in 1923 en zij groeiden met elkaar op in de Groenendijk. Stoere vrouwen, die grote gezinnen kregen en het leven niet cadeau kregen maar ons tot voorbeeld zijn. Aan deze vrouwen en alle stoere vrouwen, goede moeders, waar ook ter wereld werd dit concert opgedragen. Het was een mooi concert en een prachtige avond voor het aanwezige publiek en zeker ook voor het koor.

- De energiekosten zijn vaak het onderwerp van gesprek en voor veel mensen een bron van zorg. Ook

voor de kerken, daarom ging vanaf januari om en om op zondag de deur van de Engelbewaarderskerk (Dorp) en de Bernarduskerk (Rijndijk) open. Een compliment voor allen die de moeite nemen om op zondagmorgen de Gemeeneweg over te gaan om samen te kerken en daarna bij te praten bij de koffie. Op zondag 2 april, palmzondag, stoppen we daar weer mee, maar we houden elkaar in het oog. De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zijn in de Engelbewaarderskerk en dan zal er gezongen worden door de zangers en zangeressen vanuit de kern Michael en Bernardus.

- Misschien hebt u gedacht: heb ik nou de parochiecontactmiddag gemist of ben ik die vergeten? De kerk vonden we te koud voor een prettig verblijf en de Rijnzaal en de hal echt te klein voor een flinke groep. Bovendien is corona nog steeds niet echt weg. We hebben de contactmiddag verschoven naar de zomer. U hoort ervan!

Tineke Heemskerck

Palmzondag, 2 april

Palmpasen, het begin van de Goede Week en de laatste vastenzondag voor Pasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht.

Alle kinderen zijn welkom met hun versierde palmpasestok om met elkaar in een lange stoet door de kerk te gaan. De palmpasestokken worden traditiegetrouw na de viering gegeven aan een (ziek) familielid, een buurvrouw of buurman of aan zomaar iemand, die het leuk vindt om dit in ontvangst te nemen!

Pastor Visser gaat voor in deze viering en hij vertelt over de betekenis van Palmpasen en het verhaal over Petrus. Wij hopen dat veel kinderen, groot of klein, met hun ouders/grootouders naar de kerk komen.

Na de viering krijgt iedereen de gelegenheid om een gewijd palmtakje mee te nemen voor zichzelf of een ander. De viering is om 11.00 uur in de Bernarduskerk.



De werkgroep gezinsviering

Evensong

Traditiegetrouw zingt het Bernarduskoor in maart de Evensong. Het Bernarduskoor is voor die gelegenheid versterkt. Het is fijn te merken dat er veel animo is om mee te zingen. Zowel jong als oud zingt met veel plezier mee. Het is dan ook prachtige muziek, deze keer aangepast aan de Veertigdagentijd. Maar natuurlijk ook met het Magnificat, het Nunc Dimitte, The Preces en The Responses als vast onderdeel van de Evensong. Aan het begin en aan het einde omlijst met mooie orgelmuziek. Mattijs Vijverberg, onze voormalige dirigent, heeft voor deze gelegenheid het dirigeerstokje weer opgepakt. Simon Stelling zal ons begeleiden op het orgel.

De Evensong op 19 maart 19.30 uur in de Bernarduskerk in Hazerswoude-Rijndijk is inmiddels voorbij, maar op 26 maart om 16.30 uur in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn bent u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de Evensong.

Tansja Körmeling-Boxelaar, Bernarduskoor

Omzien naar elkaar

Misschien kent u ook de werken van barmhartigheid uit het evangelie van Mattheus.

De zeven werken van barmhartigheid zijn: de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Misschien vindt u het woord barmhartigheid niet meer van deze tijd.

Ik zocht het op en kwam een aantal synoniemen tegen zoals: medeleven, belangstelling, edelmoedig, tolerant, zorg hebben voor.

Dit zijn zaken waar we als parochie voor staan, want kerkzijn, ben je niet alleen door het samenkomen in een viering. Er is meer! Kerk is ook een soort familie, waar je bij mag horen en waar je ook naar elkaar omziet; naar elkaar wilt luisteren, ook al ben je het niet altijd met elkaar eens! De werken van barmhartigheid in praktijk brengen: dat wij, ook als parochie, er voor elkaar zijn en naar elkaar omzien. We hebben in onze parochiekern geen echte bezegroep meer, maar wel veel mensen die elkaar wat aandacht geven, een praatje maken, een kaartje

sturen, even naar elkaar glimlachen of zwaaien. Voor sommige mensen is dit soms net even te weinig en wil men graag wat meer aandacht. Dan kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van onze parochiekern.

Er liggen ook regelmatig kaarten achter in de kerk voor een groet. Als u iemand weet, die een groet nodig heeft of dat zeer op prijs stelt, laat het a.u.b. weten! Telefoonnummer parochiekern Michael en Bernardus: 071-3414210/06-51030279

De Pastoraatgroep

Voedselbank

Ook in de Bernarduskerk staat vanaf december 2022 een doos waarin producten voor de voedselbank kunnen worden ingeleverd. Daar worden regelmatig spullen in gedaan en helaas blijft verzamelen nog steeds nodig want steeds meer mensen worden afhankelijk van steun vanuit de voedselbank. Nu hebben we, om het een en ander te stroomlijnen, gesproken met de diaconie van de PKN van Koudekerk aan den Rijn en

Hazerswoude-Rijndijk. Zij hebben twee inzamelpunten en wij willen u vragen daar uw spullen voor de Voedselbank in te leveren. Dat is bij Tineke Brouwer, Ridderhoflaan 97 in Koudekerk of bij Marianne Soels, Schubertplantsoen 44. Er staat bij hen een krat bij de voordeur en daar kunt u uw goede gaven in kwijt. Natuurlijk mag u ook altijd uw spullen naar de kerk brengen, dan zorgen wij dat het op de plaats van bestemming komt.

Waar helpt u de voedselbank mee? Met houdbare producten, olie, meel, blikjes vlees, soep, zeepoeder enz. en vooral ook hygiëne-producten zoals, maandverband, luiers, zeep en shampoo enz.

Ook bonnen voor gratis producten zijn altijd welkom op de inzameladressen en in de kerk. Ook losse zegels kunnen helpen om een spaarkaart compleet te maken.

Tineke Heemsker

Weet u dat...

- ... wij Hemelvaartsdag altijd op een andere locatie vieren, liefst buiten, maar waar dat dit jaar plaatsvindt hoort u nog.
- ... de klusgroep op vrijdagmorgen de ramen in de Rijnzaal en in de kapel voorzien heeft van voorzetrampen.
- ... zij ook aan de klok in de toren groot onderhoud gedaan hebben, zodat de klok weer jaren meekan.
- ... het tuinwerk ook weer voorzichtig begint, bijvoorbeeld met het snoeiwerk.
- ... de helleborus weer prachtig bloeit, evenals de sneeuwkllokjes, narcissen en krokus.
- ... dat de bloemengroep daar volop gebruik van maakt om de vazen in de kerk te vullen.
- ... De Herbergier, een thuis voor mensen met geheugenproblemen, al 5 jaar in Hazerswoude is.
- ... De Herbergier elke vrijdagmorgen de deuren gastvrij opent voor de parochie om samen te komen in een viering.
- ... deze gastvrijheid zeer gewaardeerd wordt.
- ... de cantoresgroep daar ook, lekker warm, na afloop van de viering nog even wat liederen oefent.
- ... wij, als parochie, blij kunnen zijn met al die vrijwilligers, die er steeds maar weer zijn.
- ... wij op zondag 25 juni graag alle vrijwilligers willen bedanken.
- ... dit natuurlijk niet gaat lukken en dat wij er een aantal speciaal uitlichten.
- ... wij wel hopen dat u er dan allemaal bij bent.
- ... wij dus vragen om zondag 25 juni alvast in uw agenda te zetten.
- ... de eerste volle maan in de lente op 6 april is.
- ... wij de zondag daarna Pasen vieren.





Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.



Vanuit de kern

Het voorjaar komt er weer aan met de eerste bloemenpracht. Het betekent ook dat het om en om kerken in H. Bernarduskerk en HH. Engelbewaarderskerk vanaf april vervalt. Volgens Cor den Hollander hebben we een duidelijk lagere hoeveelheid gas gebruikt in die periode. Het kerken wisselen is dus niet voor niets geweest.

De kennismakingsviering van onze 1e communicanten op 12 februari viel gelijktijdig met de lezing in de viering over

de overvloedige visvangst. Pastor Lâm heeft dat zelfs met hengel en wormen duidelijk gemaakt. Nadat ieder kind zich had voorgesteld hingen zij hun foto in het net naast de boot boven het altaar. Wat een fijne, levendige viering!

Wij hopen dat er ook met Palmpasen veel kinderen in de kerk zijn voor een goede voorbereiding op het komende Paasfeest.

Vanuit de commissie van beheer, Jan Koeckhoven

Ouderwets gezellig!

Dat was het op donderdagmiddag 9 februari jl. in het restaurant van Zorgcentrum Driehof waar we na een paar coronajaren gelukkig weer een ouderencontactmiddag voor parochianen van 80 jaar en ouder konden organiseren.

Bij binnenkomst was er koffie of thee met een lekker koekje en daarna opende pastor Lâm deze middag, omdat Pastor Saskia van Winden verhinderd was wegens ziekte.

Vervolgens bracht Lia Verheul van 'de Vrolijke Noot' haar programma

'de oude zolder'. De ontruiming van een oude zolder haalt veel vervlogen herinneringen aan vroegere tijden op en dat was te merken aan de ruim 50 aanwezigen. Nostalgie van de bovenste plank met veel oude en wat minder oude liedjes die luidkeels meegezongen konden worden omdat de tekst op een scherm getoond werd. Gezelligheid alom!

In de pauze nog een kopje koffie of thee en daarna het tweede gedeelte van het programma. De kelen waren nog beter gesmeerd en uit volle borst klonken

o.a. de liedjes: er zaten 2 motten in mijn ouwe jas, de olieman heeft een Fordje opgedaan, Spiegelbeeld..... en ga zo maar door. Na het eind van dit programma was er nog gelegenheid om elkaar te spreken onder het genot van een drankje en een hapje.

Om 16.30 uur gingen we weer huiswaarts. Het was een geslaagde middag die voor herhaling vatbaar is.

Conny van Dijk, stuurgroep Diaconie

Presentatie eerste communicanten

Zondag 12 februari was er weer een gezinsviering met de presentatie van de eerste communicanten. Het thema van de viering was: "Kom, ga je mee". Het was een bijzondere viering omdat de acht kinderen die meedoen aan het communieproject zich hebben voorgesteld in de viering. Hiervoor had Nellie Devilee een mooi schilderij gemaakt van de vissersboot met foto's van de communicanten. Hun foto's zijn als vissen in het visnet gehangen. De andere kinderen hebben het net versierd met zeesterren en schelpen.

De namen van de eerste communicanten zijn: Esmee, Wessel, Wytse, Roy, Lotte, Piet, Luna en Yara.

Pastor Lâm had een hengel en viskoffer met allerlei soorten aas bij

zich om zo uit te leggen over hoe de apostelen Jezus volgden en met Hem mee gingen als vissers van mensen. Ook vroeg pastor Lâm naar hun favoriete bezigheden. Bij de meesten was dit knutselen. Maar Wessel ging voor een goed kruisteken maken en Piet vond dat de wormen er toch eigenlijk wel dood uitzagen.

Na afloop en in de voorbereiding waren er pannenkoeken en was er koffie en limonade. De volgende gezinsviering is op Palmpasen met de Palmpasenstokken en dan gaan we



allemaal op weg naar zondag 16 april voor de Eerste H. Communie.

*Werkgroep gezinsvieringen,
Alexandra Nuijen*

Overleden

26 januari 2023 is Annet van Wieringen-Reyneveld, in de leeftijd van 63 jaar, in Hazerswoude-Dorp overleden. De crematie heeft op 4 februari 2023 plaatsgevonden in Zoetermeer.

Dat zij moge rusten in vrede

Palmpasenstokken versieren

Twee april is het weer Palmzondag, ook wel Palmpasen genoemd. De eerste dag van de Goede Week én de dag dat we de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem vieren. De kinderen mogen hun mooi versierde Palmpasestok dan meenemen naar de kerk, waar ze gezegend worden. Op woensdag 29 maart kunnen de kinderen samen met de werkgroep Gezinsvieringen de Palmpasestokken versieren die ze op Palmzondag mee kunnen nemen naar de kerk. Je kunt je (klein)kind vanaf 12.00 uur komen brengen bij de HH. Engelbewaarderskerk of ze kunnen met de leden van de werkgroep meelopen vanuit de St. Michaelschool

naar de kerk. Bij de kleintjes is het fijn als jullie dat ook doorgeven aan de juf of meester. We lunchen in de kerk met zijn allen, dus geef de kinderen een lunchpakket mee. En, indien mogelijk, ook een niet versierde Palmpasestok. Wij zorgen nog voor wat lekkers, drinken en ook voor de mooie versieringen van de Palmpasestokken.

Wil je je (klein)kind hiervoor opgeven? Stuur dan even een mailtje naar: gezinsvieringen.dorp@gmail.com. De volgende gezinsviering is met Palmpasen op 2 april.

Werkgroep Gezinsvieringen

Dienst van de Stuurgroep Diaconie

April
Anneke Koeckhoven
tel.: 0172-588260

Mei
Conny van Dijk
tel.: 0172-588554



Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel.: 0172-587171 of direct bij Anneke Koeckhoven tel.: 0172-588260.



Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

St. Bonifacius

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
T 0172-472410; sintbonifacius@heiligethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

De Heilige Geest

"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;
deheiligegeest@heiligethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften

ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.

Sobere maaltijd in parochiekern Bonifacius

Woensdag 29 maart 18.00 uur

Ook dit jaar organiseren we tijdens de Veertigdagentijd een sobere maaltijd. Deze wordt gehouden op woensdag 29 maart om 18.00 uur in het parochiecentrum van de Bonifaciuskerk. De maaltijd staat in het teken van soberheid en eenvoud en is ter ondersteuning van de Vastenactie. Het is een mooie gelegenheid om samen te eten, mensen te ontmoeten en ervaringen te delen. De maaltijd

bestaat uit soep en brood. Deze portie is voor een zeer groot deel van de wereldbevolking de enige en maximale dagelijkse hoeveelheid. Door hier bij stil te staan, worden we bewust van wat we zelf hebben en wat we eventueel kunnen delen. Tijdens de maaltijd wordt informatie verstrekt over het Vastenactieproject van dit jaar. Aan deze maaltijd zijn geen kosten



verbonden. Wel staat er een bus voor een vrijwillige bijdrage; die is

bestemd voor de Vastenactie. Iedereen is van harte welkom. De intekenlijst ligt achter in de kerk of u kunt zich aanmelden via het secretariaat van de parochiekern Bonifacius; tel: 0172-472410. U kunt zich t/m 26 maart inschrijven.

Bea van Zeijl

Sobere maaltijden Veertigdagentijd in De Bron

De ZWO-groep van Goede Bron en de werkgroep diaconie kern De heilige Geest organiseerde ook dit jaar weer een geslaagde sobere maaltijd op Aswoensdag. Maar liefst 43 mensen zaten met elkaar aan tafel. Twee koks maakten weer een maaltijdsoep met een eenvoudig stuk brood en mandarijn als dessert. Tijdens de maaltijd waren er de twee presentaties van de projecten in de Veertigdagentijd. Goede Bron presenteerde een project van "Kerk in Actie" waarin aandacht

voor kinderen zonder ouders in Zambia. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen. Daarnaast was er de presentatie van "Vastenactie" met aandacht voor Zuid Soedan waar vooral vrouwen worden getraind in voedsel verbouwen voor eigen gebruik en om in coöperaties te kunnen verkopen voor een beter bestaan.

Op 1 maart was de eerste sobere maaltijd uit de serie van vier waarin

steeds een wisselend thema aan de orde komt. Ook deze maaltijden zijn in Oecumenisch verband georganiseerd. Op de eerste avond, met thema Oekraïne, vertelde Ad Janmaat wat er zoal vanuit de PCI en het DPA het afgelopen jaar werd georganiseerd voor deze groep mensen. Daarnaast vertelden twee van de vier meegekomen Oekraïense vrouwen hun ervaring tijdens het vluchten en hun leven oppakten in Alphen aan den Rijn.

Sterke dankbare vrouwen die ondanks al het leed en angsten positief in het leven staan. Op de website van de parochie staat een uitgebreid verslag van Ad Janmaat.

De opbrengst van de avond ging, als uitzondering, niet naar de projecten van de Veertigdagentijd maar werd geschonken aan de Oekraïners om te besteden aan iets gezamenlijks.

Nog drie sobere maaltijden zullen volgen:

8 maart: thema "Het Trefpunt"

Zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Spreker: Herma Kamp-huis.

22 maart: Stichting Geldzorg, begeleiden van mensen met financiële problemen. Spreker: Erna Teule.

29 maart: Rijnvicus, "De Verrassing" werken in een sociaal eethuis. Spreker: Ramon van Griend.

Als u dit leest kunt u zich voor de laatste maaltijd nog aanmelden via: verheulmail@gmail.com

Marchien van de Sande

Bezoek aan Oekraïense Nadia en haar vijf kinderen

Enige tijd geleden heb ik wat speelgoed afgegeven aan de Kees Mustersstraat. Momenteel verblijven er nog zo'n 45 mensen. Er werden door Andrej foto's gemaakt van het speelgoed voor de groepsapp. Er waren een paar leuke barbiepoppen bij. Als snel kwamen

al kinderen kijken naar de nieuwe aanwinsten. Ik bedacht ineens dat een van de bewoners, die ik vorige week tegenkwam bij Albert Heijn, me toen verteld had dat ze vanaf 18 januari een cursus Nederlands gaat volgen. Daar was ze heel blij mee, want voor haar

werk bij Post NL is het belangrijk om Nederlands te kunnen verstaan en ook te spreken.

Wilt u het vervolg lezen van dit bezoek van Ad Janmaat aan Nadia kijk dan op de website van de parochie.

Oecumenische vieringen in de Goede Week in De Bron

Als u dit leest zijn we al over de helft van de Vastentijd. Een ding is zeker: het wordt Pasen, maar de onrust in de wereld is daarmee niet voorbij. Velen leven in diepe ellende en ook in Nederland zijn er ernstige zorgen over de toekomst. Het vertrouwen dat Pasen, de opstanding van Jezus, ons 'hoop' brengt is lastig. Toch proberen we hoop te putten door Zijn lijdensweg als voorbeeld te stellen en daarvoor bidden wij tijdens de oecumenische Gebedsmomenten in de kleine zaal (beneden naast de grote kerkzaal) op maandag 3 april, dinsdag 4 april en woensdag 5 april van 19.30-20.00 uur. Deze korte vieringen worden

voorgegaan door gebedsleiders van de parochie en wijkgemeente Goede Bron. Voor de Witte Donderdagviering zijn parochianen van harte uitgenodigd bij Goede Bron in de Goede Herder Kerk aan de Ten Harmsenstraat, om 19.30 uur.

Op Goede Vrijdag is er een oecumenische viering in de bovenzaal van De Bron, ook om 19.30 uur. Na deze Goede Vrijdagviering gaan we bezinnend verder, beneden, tijdens de Goede Vrijdagwake tot uiterlijk 24 uur. Geen hele nacht meer, maar een aantal uren waarin er bezinning en creativiteit is. U hoeft niet alle drie uren te blijven: voel u vrij om eerder te gaan

dan wel later te komen. Maar neem hoop en vertrouwen in de toekomst mee naar uw huis.

In deze Goede Week zijn er zijn meerdere activiteiten waarover u kunt lezen op de website van uw kerk, in de Nieuwsbrieven en in de flyers. Een programma voor jong en oud. We geven de moed niet op, u toch ook niet?

Zalig Pasen,

*Annemiek Plompen-Huibers en
Marian Bouterse-van Haaren,
oecumenisch coördinatoren*

Overleden

Gedoopt

29 januari 2023 Leonardo Aurelius Asselbergs in de Bonifaciuskerk

26 februari 2023 Nela Sol en Emilie van Dijk in de Bonifaciuskerk

Wij wensen de ouders en familie van de dopeling veel geluk

Overleden

16 januari 2023 is Ropie Slengard, geboren 28 november 1939, overleden. Zijn uitvaart vond plaats in de Bonifaciuskerk op 21 januari 2023, daarna is hij gecremeerd.

17 januari 2023 is Gerie Overbeek-de Moel, geboren 25 december 1930, overleden. Haar uitvaart was in de Bonifaciuskerk op 23 januari, waarna zij is bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

20 januari 2023 overleed Wil Vink-Hendriksen. Zij werd geboren op 12 juni 1937. Haar afscheidsviering vond in besloten kring plaats op 25 januari 2023, daarna is zij gecremeerd.

31 januari 2023 is Alie Haverkamp-de Jong overleden. Zij werd geboren op 11 januari 1930. Haar uitvaart was op 7 februari 2023 in de Bonifaciuskerk, daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

5 februari 2023 overleed Zepuur Hanna. Zij werd geboren op 01-01-1958. Haar uitvaart vond plaats op 18 februari 2023 in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij begraven op het parochiekerkhof.

14 februari 2023 is Henk van Leeuwen, geboren 23 september 1953, overleden. Zijn afscheidsviering vond plaats in de aula van het

crematorium. Daarna is hij begraven op de Oosterbegraafplaats.

19 februari 2023 overleed Willem Oliemans, geboren 8 juni 1937. Zijn afscheidsviering was op 28 februari 2023 in de aula van het crematorium. Daarna is hij begraven op de Oosterbegraafplaats.

20 februari 2023 overleed Chrit Heijnen. Hij werd geboren op 2 maart 1942. Zijn uitvaart was in de Bonifaciuskerk 27 februari 2023. Daarna is hij gecremeerd.

27 februari 2023 is Annie van Leijden-Steenbergen, geboren op 16 februari 1929, overleden. Haar uitvaart vond op 4 maart 2023 plaats in de Bonifaciuskerk. Daarna is zij bijgezet in het familiegraf op het parochiekerkhof.

Iets voor jou? Wordt misdienaar!

Jongens en meisjes. *Wij hebben jullie hulp nodig!!!* De huidige misdienaars missen jullie! Steeds vaker gebeurt het dat we tijdens de viering handjes tekort komen. Wat zouden we enorm geholpen zijn met jullie als misdienaars!

Weet je wat je er voor terugkrijgt? Als je in de kerk bent hoef je geen uur lang alleen maar stil te zitten. De viering lijkt opeens veel korter nu je allerlei dingen te doen hebt. Bovendien proberen we elk jaar ook een uitje te organiseren voor de misdienaars. Zo zijn er nog wel meer



redenen te bedenken waarom misdienaar zijn eigenlijk heel leuk kan zijn. Lijkt het je wat? Je kan het altijd een keer proberen! Graag horen we van jullie.

NB. Uiteraard zijn ook oudere jongeren en volwassenen welkom! Dan zal je tot de groep van acolieten 'gepromoveerd' worden!

Pastor(aal werker) Lâm, 06-22087370

Ad en Ventura

Ad en Ventura hebben van meneer Loog een opdracht gekregen. Zij zullen moeten samenwerken met enkele bijzondere kinderen over de hele wereld. Enkele van de kinderen hebben we al gevonden. Sara uit de Filipijnen en Ryan uit Afghanistan. Ryan was de laatste die zich bij hen had aangesloten. Hij wilde zich graag aansluiten bij de groep, want vanwege een tragisch ongeluk is hij nu alleen op de wereld. Eenmaal terug bij meneer Loog, werd hij zo verdrietig toen hij aan zijn ouders moest denken, dat hij plots verdween. Nu zijn de andere drie kinderen achter hem aangegaan. De drie ringen die ze hebben gekregen van meneer Loog zullen hen leiden.

Voor hun gevoel niet zoveel later wordt de omgeving om hen heen weer zichtbaar. De huiskamer is verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een andere omgeving. Het is er warm. Stof en zand hangen in de lucht. Het voelt aan als een bekende lucht voor Ad en Ventura. In de verte zien ze een grote groep mensen. "Laten we daar naar toe gaan. Misschien is hij daar," zegt Sara. Haastig rennen ze naar de menigte toe. Hoe dichterbij ze komen, hoe meer ze kunnen verstaan. Ze zien daar een bekend persoon die ze al vaker op hun reizen hebben gezien; het is Jezus. Mensen staan om Jezus heen en een groepje mannen vraagt Jezus wie Hij is. "Bent U degene op wie wij wachten? Komt u ons redden? Moeten wij u volgen of is er iemand anders op wie wij moeten wachten? Er is zoveel ellende in de wereld. U kunt helpen, toch?!" Jezus kijkt om zich heen en ziet de mensen die om hem heen staan. Dan zegt Hij: "Jullie hebben allemaal gezien en/of gehoord welke wonderen ik heb gedaan. Blinden heb ik weer laten zien, mensen weer laten lopen, zieken heb ik genezen en nog vele andere wonderen. Ik heb dit gedaan om aan allen die dat nodig hebben de blijde boodschap te brengen. Ik ben er voor hen die verdriet hebben." Terwijl Hij dat zegt legt Hij zijn hand op de schouder van een jongen, die heel verdrietig is. Ventura herkent hem als eerste. "Het is Ryan! Hij staat bij Jezus!" Jezus heeft nog steeds zijn hand op de schouder van Ryan liggen.



Intussen gaan alle andere mensen weg en dan pas durven de kinderen naar hun nieuwe vriend Ryan toe te lopen. Jezus is inmiddels voor hem geknield en praat zachtjes tegen hem. Ryan veegt de tranen weg uit zijn ogen en Jezus blijft verder praten. Ze horen Hem zeggen "...voor verdrietige mensen ben ik gekomen. Ik zal je troosten, want dit moet je weten: je bent nooit alleen. Mijn Vader, God, en Ik houden van jou. Altijd. Ik zend jou, Ryan, nu al de heilige Geest. Die zal jou op moeilijke momenten helpen." Ondertussen staan Ad, Ventura en Sara naast Ryan. Jezus pakt de hand met de rode ring van Ryan vast en zijn andere hand legt hij op Ryans hoofd. Zacht prevelt Hij iets en hoewel ze niets verstaan, voelen ze een hele bijzondere warmte. Hun hart wordt vervuld met een enorme vrede en rust. Alsof er geen ellende en moeilijkheden zijn. Ze zien aan Ryan dat het hem goed doet. Dan staat Jezus weer op en groet de kinderen. Langzaam loopt hij van hen weg. "We zijn zo blij om je weer te zien Ryan. We waren zo bezorgd. Hoe ben je hier terecht gekomen?! En dan dat Jezus jou persoonlijk aanspreekt ook nog. Te gek man!" "Hij heeft je zelfs aangeraakt, hoe cool is dat!" zegt Ad en pakt de hand van Ryan. Dan ziet Hij iets bijzonders...de ring van Ryan is anders geworden.

In plaats van helemaal rood, zoals hun eigen ringen, heeft de ring van Ryan een bijzonder symbool gekregen. Het lijkt op een P en een X en nog twee andere tekens die ze niet kennen.

Ventura heeft dat symbool al ergens anders gezien. Ze kan zich alleen niet meer herinneren waar ze dat heeft gezien. "Waar heb ik dat toch gezien! Argh, ik weet het heel zeker!" zegt Ventura gefrustreerd. Sara zegt: "Dat komt dan later Ventura. Wat belangrijker is, hoe komen we nu weer thuis?...."

Weet jij wat dat symbool betekent? Als je het antwoord weet: laat het me weten, dan zal ik jou ook een plekje geven in het volgende verhaal van Ad en Ventura.

Pastor(aal werker) Lâm, nguyenthelam@gmail.com

Deze zomer

"Dat had je gedroomd!"

Ga mee met het Zomerkamp!
9 t/m 15 juli 2023

Kinderkamp 8-11 jaar
Tienerkamp 12-14 jaar
Jongerenkamp 15-17 jaar



 **BISDOM ROTTERDAM**

www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen

Informatie voor ouders en begeleiders

Het *kinderkamp* is in Amerongen scoutinggebouw De Kameel, kosten € 130
Het *tienerkamp* is in Nootdorp scoutinggebouw Scono, kosten € 140
Het *jongerenkamp* is in Doesburg scoutinggebouw De Knoop, kosten € 150

De prijs is inclusief verblijf, maaltijden en activiteiten.

Is het bedrag een probleem, neem dan contact op met iemand van het pastorale team van je parochie of mail naar jong@bisdomrotterdam.nl. We maken samen de deelname mogelijk.

 **BISDOM ROTTERDAM**

www.bisdomrotterdam.nl/zomerkampen

De zomerkampen worden mogelijk gemaakt door de inzet van veel (jonge) vrijwilligers. Help ook mee en steun de zomerkampen met een gift. Geef eenvoudig online.

Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: www.heiligethomas.nl

Pastoraal team

Pastoor Ruud Visser

r.visser@heiligethomas.nl, tel. 06 20618148

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

lt.nguyen@heiligethomas.nl, tel. 06 22087370

Pastoraal werkster Saskia van Winden

pastor.van.winden@heiligethomas.nl, tel. 06 44852088

Secretaris pastoraal team

pastoraalteam@heiligethomas.nl

Parochiebestuur

Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, e-mail: secretaris@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

Betalingen

Collectes voor de parochie: NL76 INGB 0004 4009 97

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. Collecte

Collectes voor goede doelen: NL36 INGB 0006 1923 37

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. de naam van het goede doel.

Doneren voor collectes is ook mogelijk via de GIVT-app.

Centraal Secretariaat parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 475975.

e-mail: centraalsecretariaat@heiligethomas.nl

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.

Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

pci@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 11 mei 2023.

Kopij uiterlijk 21 april 2023 aanleveren bij de redactie.

Kopij-adres: redactieparochieblad@heiligethomas.nl

Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: Prefix Media