



Wat de toekomst brengen moge

*Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalme moed!*

Dit is het eerste couplet van het lied "Wat de toekomst brengen moge". Een lied dat mij in de loop der jaren hier in de parochie steeds meer is gaan doen. Het spreekt namelijk van een diep vertrouwen in Gods betrokkenheid op ons mensenleven. Zoals de melodie van dit lied gedragen klinkt, zo is ook het gevoel en de woorden die bij dit lied horen. We mogen ons gedragen weten door God. Dat is voor mij altijd een hele geruststellende gedachte in deze (voor velen) maakbare wereld.

De wereld om ons heen ontwikkelt zich in een razend tempo. Zoveel positieve vooruitgang ervaren wij als we kijken naar alle (technische) mogelijkheden die we nu hebben en die nog op ons wachten. Met al deze ontwikkelingen komen ook negatieve 'bijverschijnselen'. Kunnen wij het als mens nog allemaal bijbenen? Kan de wereld het aan? Vragen die steeds meer op mondiaal en lokaal niveau op de agenda staan. Wat zal de toekomst ons brengen? Als mens proberen we onze toekomst te sturen, beter gezegd te beheersen, opdat we die onder controle houden. Zit daar ook niet ten diepste onze angst voor wat we kunstmatige intelligentie (artificial intelligence = AI) noemen? Dat de toepassing van artificial intelligence een eigen leven gaat leiden en we daar geen grip meer op hebben.

De grote vraag die voor ons gelovigen dan gesteld kan worden is: waar is God in dit alles? Speelt Hij een rol in wat wij doen en bedenken voor onszelf en de wereld om ons heen? "Uiteraard," zal het antwoord van vele gelovigen zijn. "Is dat echt waar...?" Als ik die vraag persoonlijk moet beantwoorden, zou ik moeten bekennen dat het niet altijd even makkelijk is om dit werkelijk ook zo te ervaren, want soms laat ik me dan te veel leiden door alle kennis, ervaring en persoon-

lijk gevoel. Dan lijkt het soms alsof er minder plaats is voor God om mij daarin te leiden. Vele malen heb ik mogen ervaren dat als God mij juist wel leidt in mijn keuzes dat het zoveel meer rust geeft. Tevens stelt het mij in staat om kritisch stil te staan bij de vraag: voor wie doe ik het? Waarom doe ik de dingen, neem ik bepaalde besluiten? Als God daar een plek in heeft,

dan weet ik me juist gesterkt en gesteund en voelt het minder zwaar of belastend. Het voelt alsof er een gevoel van bevestiging en gedragen weten is bij wat er dan gedaan moet worden. Zoals het in het couplet verwoord staat: dat vraagt om moed om zelf de controle wat los te laten om samen met God erin te gaan staan. Mij geleide de hand van de Heer. Dan

is het inderdaad dat ik zowel heden als toekomst kan dragen met een kalm(er) gemoed.

Als geloofsgemeenschap zullen we onzekere tijden tegemoet gaan. Hoe zal het gaan nu er het voorneemen is om één van onze kerken te sluiten binnen onze parochie. Hoe moet dat met de geloofsgemeenschap aldaar? Hoe zal het gaan met de samenstelling van het pastoraal team? Kunnen we nog vrijwilligers aantrekken die nodig zijn om een vitale parochie te zijn? Grote vragen, die ons allen aangaan. Grote uitdagingen waar we een weg in zullen moeten gaan vinden met elkaar. Hoe 'bang' ik ook ben voor wat het antwoord kan zijn op deze vragen en daarmee ook de toekomst, het zal mij er niet van weerhouden om mij juist dan, meer nog dan gewoonlijk, te richten tot Hem. Leer, mij U te volgen. Wat de toekomst brengen moge...dat we werken alsof alles van ons afhangt en bidden alsof alles van God afhangt!

Pastor(aal werker) Lâm

Het parochieblad 'Heilige Thomas' in een nieuw jasje

Voor u ligt een nieuw nummer van het parochieblad met informatie voor de maanden mei en juni. Zoals u kunt zien is het door het overgaan naar een nieuwe drukker ook mogelijk om foto's en afbeeldingen in kleur te laten afdrucken. Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie

Sluiting van de Bernarduskerk

Al vele jaren wordt er gesproken over het onttrekken van de St. Bernarduskerk aan de eredienst. Daarna zou dit kerkgebouw tezamen met het ernaast liggende klooster en de daarbij behorende tuin verkocht kunnen worden. Verschillende kopers hadden interesse getoond, maar steeds kon de koop niet doorgaan vanwege de status van het kerk-

gebouw als plaats van eredienst. Het laatste halfjaar zijn er opnieuw gesprekken met het bisdom Rotterdam gevoerd en is er meer zicht gekomen op een oplossing om de St. Bernarduskerk te verkopen; daartoe zal deze kerk aan de eredienst onttrokken moeten worden. De verkoop van de kerk aan een andere partij is een heel proces.

Dat begint met allereerst de meest betrokkenen – de mensen die in de Bernardus kerken – te informeren; dat is gebeurd via de hieronder staande brief die na de viering op 23 april jl. namens het parochiebestuur en het pastoraal team is voorgelezen. Hierbij de tekst.

Beste parochianen,

Iedere tijd kent zijn eigen uitdagingen. Dat geldt voor de tijd waarin je leeft: je leeftijd; als ook voor de tijd waarin onze maatschappij, onze wereld zich bevindt. In iedere tijd staan we voor nieuwe uitdagingen. Ook de Kerk komt steeds voor nieuwe uitdagingen te staan.

In onze tijd is het kerkbezoek enorm afgenomen; ook is het aantal beschikbare pastorale beroepskrachten zeer fors gedaald; de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers in de parochie stijgt, terwijl hun aantal afneemt; kerkelijke activiteiten stoppen noodgedwongen, kerkkoren worden samengevoegd of opgeheven; de financiële zorgen voor de parochie stijgen met het jaar. Deze zorgelijke situatie zou kunnen leiden tot ontmoediging en berusting. Maar dat mag het – zeker in een geloofsgemeenschap – niet worden. Ook onze tijd geeft aan de Kerk nieuwe uitdagingen, waarmee de parochie aan de slag moet gaan. Er wordt gevraagd tijdig te handelen.

Als we eerlijk naar de situatie van nu kijken, dan is het al gauw duidelijk dat we niet erg lang kunnen blijven kerken op alle locaties waar onze kerkgebouwen zich nu bevinden: het gaat ons ontbreken aan voldoende pastores en vrijwilligers, en het meest pijnlijke: er zullen niet genoeg kerkbetrokken mensen in de parochie te vinden zijn. Er moet dus iets gebeuren.

De Stichting Scheepjeskerk heeft al vele jaren haar interesse getoond voor de St. Bernardus-kerk, het klooster en de daarbij behorende tuin – tezamen 'het ensemble' genoemd. De Stichting wil dit geheel kopen om daar huisvesting voor werkende jongeren te realiseren. Het parochiebestuur vindt dit een goed doel en wil daarom – gelet ook op de huidige situatie van de Kerk – van harte aan de koop zijn medewerking verlenen.

Het bestuur heeft daarom aan de Bisschop van Rotterdam het verzoek gedaan om de St. Bernarduskerk in Hazerswoude-Rijndijk in het voorjaar van 2024 aan de eredienst te onttrekken. De parochie zal dan de St. Bernarduskerk verlaten. De Bisschop heeft inmiddels het parochiebestuur laten weten zich hierin te kunnen vinden.

Een kerkgebouw afstoten doe je niet zomaar. Dat doet pijn. Zowel het parochiebestuur als het pastoraal team heeft met het probleem van deze verkoop geworsteld. Tegelijk zijn zij zich ervan bewust dat de parochianen die wellicht hun leven lang in de St. Bernarduskerk gekerkt hebben het meest van allen verdriet zullen hebben over het afstoten van deze kerk.

Maar er ligt ook een uitdaging. Daarom is het verlaten van de St. Bernarduskerk niet gepland voor volgende week of volgende maand. Er is nog ruim een jaar te gaan, eer onze geloofsgemeenschap zich terugtrekt uit dit kerkgebouw. In het komend jaar willen we ons bezinnen, hoe we Kerk kunnen zijn in de parochiekern Michael-Bernardus. Want zowel het pastoraal team als het parochiebestuur heeft er wel voor gekozen de parochiekern Michael-Bernardus op een andere wijze te laten voortbestaan. Dat is een nieuwe uitdaging en we hopen elkaar daarin ook als bondgenoot te treffen. Een eerste aanzet hiertoe is een bijeenkomst op 3 mei om 19.30 uur in de St. Bernarduskerk. Dat wil een ontmoeting zijn om de reacties van elkaar te vernemen en ideeën voor de toekomst op te doen. U zult er spoedig meer van horen.

*Namens het parochiebestuur en het pastoraal team,
pastoor Ruud Visser*

Op de dag dat de kopij van dit nummer van ons parochieblad werd afgesloten moest de bijeenkomst van 3 mei nog plaatsvinden. Over de uitkomst daarvan en over de verdere ontwikkelingen zal een volgende keer bericht worden. Wel is duidelijk dat er tot aan de sluiting van de St. Bernarduskerk nog veel moet gebeuren om waardig afscheid te nemen van dit gebouw, waar een deel van onze parochie zo'n lange tijd gekerkt heeft.

Ruud Visser, pastoor

Vanuit het parochiebestuur

Hierbij de belangrijkste gespreks-onderwerpen en besluiten van de bestuursvergaderingen van 9 maart en 17 april 2023.

- Ensemble Rijndijk: Onttrekking aan de eredienst van de H. Bernarduskerk en verkoop van het gehele ensemble: Zeer recentelijk heeft het bisdom zich hierover opnieuw uitgesproken. Het parochiebestuur heeft in de vergadering van 17 april daarover intensief gesproken en besluiten genomen. We hebben goede hoop dat de verkoop nu spoedig afgewikkeld kan worden. We verwijzen verder naar de onderstaande brief van pastoor Visser, die op 23 april jl. aan het einde van de viering in de H. Bernarduskerk is voorgelezen, en naar het ingezonden stuk van Tineke Heemskerk (zie onder parochiekern Michael en Bernardus). Beide stukken treft u elders aan in dit parochieblad.
- Jubileum pastor Lâm en parochiejubileum: We vieren deze jubilea tegelijkertijd en wel op de startzondag op 24 september a.s.
- Opvolging secretaris parochiebestuur: het parochiebestuur besluit om mevrouw Cock Kroft voor te dragen bij de bisschop om per 1 juni a.s. Tineke Heemskerk als secretaris van het parochiebestuur op te volgen. Inmiddels is Cock bezig om zich in te werken en woont zij de vergaderingen van het parochiebestuur bij. Het parochiebestuur is verheugd in Cock een opvolgster voor Tineke gevonden te hebben en wensen haar alle goeds.
- Overige voordrachten m.b.t. herbenoemingen leden parochiebestuur: het parochiebestuur besluit om de volgende leden voor te dragen bij de bisschop voor een herbenoeming: Erna Teule (verlenging met 2 jaar tot 1 juni 2025) Anneke Koeckhoven (verlenging met 1 jaar tot 1 juni 2024) en Marien Verhulst voor een 2e termijn tot 1 juni 2027.
- Herbenoeming Piet Hoeksel als voorzitter Commissie van Beheer van de parochiekern Bonifacius. Het parochiebestuur besluit om Piet Hoeksel te benoemen voor een tweede termijn tot 1 september 2025 als voorzitter van de CvB van de parochiekern Bonifacius.
- Voordracht nieuwe leden pastoraatgroep van de parochiekern Bonifacius: de heer De Breuker en mevrouw Ederveen worden voorgedragen bij de bisschop als nieuwe leden van de pastoraatgroep van de kern Bonifacius.
- Brandveiligheid pastorie Bonifaciuskerk: Naar aanleiding van een inspectierapport van de brandweer zijn bij enkele bedrijven offertes gevraagd voor een brandwerende deur tussen de kerk en de sacristie en voor de vervanging van de brandmeldinstallatie.

- Vertrek van de beheerder van het ensemble Bonifacius: Beheerder Joop Smitskamp en zijn vrouw Ria de Boer verhuizen eind mei naar een appartement. Joop stopt daardoor per 1 juni met zijn werkzaamheden als beheerder. Het parochiebestuur heeft besloten om zijn taken zoveel mogelijk te verdelen onder vrijwilligers en niet op zoek te gaan naar een opvolg(st)er. Voor de beveiliging en bewaking van het terrein wordt naar alternatieven gezocht.
- Bestuurscommissies: Het parochiebestuur besluit om twee bestuurscommissies in te stellen, respectievelijk de orgelcommissie voor de restauratieplannen van het orgel in de St. Bonifaciuskerk en de commissie herontwikkeling Ensemble Paradijslaan (HEPAL). In beide commissies nemen zowel vertegenwoordigers van het parochiebestuur als vanuit de Commissie van Beheer deel.
- Vertrouwenspersoon: Het parochiebestuur is bezig om een vertrouwenspersoon voor de parochie te zoeken, binnen de kaders van het bisdom.



*Marien Verhulst, vicevoorzitter
parochiebestuur*

Mededeling van het parochiebestuur

Recent heeft het bisdom aan het parochiebestuur groen licht gegeven om met plannen te komen voor het noodzakelijk onderhoud aan de voormalige pastorie van de St. Bonifaciuskerk, het huidige parochiecentrum.

Voorwaarde van het bisdom is dat we het parochiecentrum voor een behoorlijk deel geschikt maken voor bewoning (minimaal 1e verdieping, moge-

lijk ook de zolderverdieping) in de vorm van appartementen die we kunnen verhuren. Dit houdt in dat alleen de begane grond beschikbaar blijft voor gebruik als parochiecentrum. De begane grond zullen we dus ook moeten aanpassen. Enige jaren geleden is geïnventariseerd wat er aan ruimtes nodig is voor een goed functionerend parochiecentrum. Die inventarisatie is

vertretpunt bij het maken van de nieuwe plannen. Naast de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden moeten we de pastorie ook verduurzamen om zo de energiekosten omlaag te krijgen. Op dit moment hebben we twee partijen gevraagd om een plan van aanpak te maken en een offerte in te dienen. De bedoeling is dat de werkzaamheden in 2024/2025 zullen plaatsvinden.

Parochieblad voortaan digitaal ontvangen?

De parochie verspreidt het parochieblad in gedrukte vorm bij vrijwel alle adressen van onze parochianen. De huidige oplage bedraagt ongeveer 6.000 stuks. Het parochieblad staat ook digitaal op de website. Het beleid van het parochiebestuur is om ook voor de komende jaren de papieren versie van het parochieblad gratis te blijven verstrekken.

Een toenemend deel van onze parochianen bekijkt het parochieblad via de website en stelt het ontvangen van het parochieblad niet langer op prijs. Dit laatste kan overigens ook meerdere redenen hebben.

Het parochiebestuur vindt het belangrijk om te letten op overbodige uitgaven, maar wil ook meegaan in de verduurzaming, om zo het papierverbruik te verminderen.

Mocht u voortaan geattendeerd willen worden op de nieuwste digitale versie van het parochieblad en niet meer het parochieblad in gedrukte vorm willen ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te schrijven naar het centraal secretariaat van de parochie: centraalsecretariaat@heilighethomas.nl.

Vervolgens wordt dit gemeld aan de ledenadministratie van de betrokken parochiekern, die ervoor zorgt dat het parochieblad niet meer bij u bezorgd wordt.

Het parochiebestuur

Liturgie de komende tijd

Eerste Communie in de verschillende kernen

Op 14 mei zal in de Bonifaciuskerk de Eerste Communie gevierd worden om 10.30 uur. Deze viering wordt begeleid door het koor Joy uit Oud Ade. In de Bron zal de Eerste Communie gevierd worden op 21 mei.

Weilandviering Hazerswoude

Op donderdag 18 mei om 10.00 uur is er weer een Weilandviering. Ditmaal bij Koen de Groot aan het Spookverlaat 8. Het pastorale team gaat voor.

Pinksteren

Dit hoogfeest wordt gevierd in het weekend van 27 en 28 mei. In het rooster in het midden van dit blad vindt u de tijden van de vieringen in de verschillende locaties.

Diaconale zondag

In het weekend van 10 en 11 juni zullen de vieringen in alle kernen in het teken van de diaconie staan. De opbrengst van de collectes zullen worden bestemd voor het door de Parochiële Caritas Instelling (PCI) gekozen doel. In dit weekend is het ook Sacramentsdag. Dit hoogfeest stelt de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal.

Heilig Vormsel

Op zaterdag 17 juni om 19.00 uur komt de bisschop van Rotterdam het Heilig Vormsel toedienen. Deze viering zal worden gehouden in de Bonifaciuskerk.

Oecumenische viering

In de parochiekern Engelbewaarders zal op 25 juni om 10.00 uur een Interkerkelijke Oecumenische viering worden gehouden op het veld van V.V. Hazerswoudse Boys. Er zal die ochtend geen viering zijn in de Engelbewaarderskerk.

Vrijwilligers bedankdagen

In de Engelbewaarderskerk zal dat zijn op 2 juli om 10.00 uur. De viering wordt begeleid door twee koren. Na afloop van de viering is er een gezellig samenzijn in de pastorie-tuin. Zaterdagavond 24 juni is er een dank-je-welviering in de Bonifaciuskerk en op 25 juni in de Bernarduskerk. Deze Dank-je-wel vieringen zijn bedoeld voor alle vrijwilligers, maar nadrukkelijk ook voor de mensen die vrijwilliger willen gaan worden. Het aanbod aan vrijwilligerstaken vanuit de parochie is zeer divers. Om de parochie draaiende te houden zijn de vrijwilligers dan ook een absolute noodzaak.

Gezinsviering

In de Engelbewaarderskerk zal op zondag 4 juni om 9.00 uur een gezinsviering zijn. Deze viering wordt begeleid door Cantu.

Kinderwoorddiensten

In de Bron is er tijdens de vieringen op 14 mei en 11 juni ook kinderwoorddienst.

Ruud Miedema

Kerktijden in de Engelbewaarders- en in de Bernarduskerk

De laatste jaren waren de zondagse kerkgangers in de HH. Engelbewaarderskerk en de H. Bernarduskerk gewend om in de maanden juni-juli-augustus een halfuur vroeger met de zondagsviering te beginnen: respectievelijk om 9.00 uur en 10.30 uur. In samenspraak met de pastoraatgroe-

pen van beide kernen is besloten om vanaf 9 juli – net als in de afgelopen wintermaanden – om en om te kerken: de ene week in Hazerswoude-Rijndijk en de andere week in Hazerswoude-Dorp. De vieringen beginnen dan iedere zondag om 10.00 uur. Om het niet te ingewikkeld te maken en met

telkens andere kerktijden geconfronteerd te worden, worden dit jaar *in de maand juni* de gewone aanvangstijden gehandhaafd: dus 9.30 uur in de HH. Engelbewaarderskerk en 11.00 uur in de H. Bernarduskerk.

Gregoriaans in de parochie de Heilige Thomas

In de periode voor 2010 werd in onze parochie maandelijks gregoriaans gezongen. Zowel in de Pius X-kerk als in de Bron. Deze regelmaat stopte echter. Voor wat de Pius X-kerk betreft was het beëindigen van de gregoriaans zang duidelijk. Deze kerk werd namelijk verkocht. In de Bron was de reden niet duidelijk. In het rooster van de parochie werd het gregoriaans niet meer opgenomen. Reden voor het bestuur van de Broncantorij om een brief naar het parochiebestuur te sturen met het verzoek gregoriaans weer in het rooster op te nemen in de verschillende kerken. Hier werd niet direct op gereageerd. Ondanks onze verzoeken.

In september 2011 werd een reis naar Israël georganiseerd. Reislei-

der was pastoor Visser. Er werd, als grap, opgemerkt dat wij tijdens een viering wel gregoriaans zouden kunnen zingen. Pastoor Visser vond dat geen goed idee wat voor mij reden was om hierover met hem in gesprek te gaan. De kans voor dit gesprek kwam een paar dagen later. We waren bij de Klaagmuur in Jeruzalem. Pastoor Visser had deze muur al meerdere keren bezocht en stelde zich centraal en afwachtend op. Zo kon iedereen rustig deze bijzondere plaats bekijken.

Ik zag hem alleen staan en ging bij hem langs om te vragen of het weer mogelijk was gregoriaans te gaan zingen.



Uit dit gesprek, op de foto zie je ons over het plein kuieren, is de huidige situatie van het gregoriaans koor ontstaan. Eerst onder leiding van de dirigent van de Broncantorij, Carel van der Camp. Na corona, toen zingen in een koor weer mogelijk was, is Ben Hillen ons komen versterken als dirigent.

De Klaagmuur heeft voor ons koor vanaf dit moment een geheel andere betekenis gekregen.

Tegenwoordig is er 4 keer per jaar een viering met gregoriaanse zang.

Ronald de Waal, koorlid

Gregoriaanse zang

1) Gregoriaans is de eenstemmige zang die eigen is aan de Romeinse liturgie in de Katholieke Kerk. De benaming verwijst naar Paus Gregorius (540-604) die volgens een legende het gregoriaans ingegeven heeft gekregen door de H. Geest. De diaken Petrus zou een duif bij het oor van een schrijvende Gregorius hebben gezien. De teksten zijn in het Latijn en afkomstig uit de Bijbel. Het gregoriaans wordt gezongen in kloosters en kerken tijdens de eucharistie en de getijden. Na het Tweede Vaticaans concilie is het op de achtergrond geraakt, maar in de huidige tijd lijkt er weer meer belangstelling te ontstaan.

2) De eigenlijke ontwikkeling van het gregoriaans dateert van de 8e eeuw, tijdens de Karolingische periode, de tijd van keizer Karel de Grote (768-814). Hij was een groot voorstander

om allerlei zaken op wereldlijk als geestelijke terrein te standaardiseren. In de 9e eeuw werd het plaatselijk gezongen gregoriaans in neumenschrift vastgelegd. Het neumenschrift (neum=teken) bevat gedetailleerde ritmische en uitvoeringsinformatie. In latere neumenschriften werd ook de te zingen melodie aangegeven.

Na eeuwen van aanpassingen en bewerkingen heeft vanaf het midden van de 19e eeuw de Abdij van Solesmes (Fr.) gewerkt aan de noodzakelijke restauratie van het gregoriaans. Begin 20e eeuw zijn de eerste zangboeken op verzoek van Rome uitgegeven in het zgn. Vaticaans schrift met vierkante noten (kwadraatschrift). Het wetenschappelijk onderzoek gaat nog steeds door en heeft inmiddels geleid tot de uitgaven van het *Graduale Romanum* (gregoriaanse gezangen) van 1974 in overeenstemming met de

liturgievernieuwing van Vaticanum II. Het bevat alle wisselende en vaste misgezangen voor verschillende tijden en feesten van het liturgisch jaar.

In het gregoriaans Missaal uit 1983 zijn ook de Nederlandse vertalingen van de gezangen te vinden.

3) Het gregoriaans in de eucharistie bestaat uit: enerzijds de vaste gezangen met kerkvolk, koor en celebrant Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus, Pater noster, Agnus Dei, de gezongen acclamaties en dialogen van celebrant en volk en anderzijds de wisselende gezangen die alleen kunnen worden gezongen door de schola (gregoriaans koor) Introitus, Graduale, Alleluia, Offertorium en Communio.

Ben Hillen, dirigent

Sacramentsdag

Op zondag 11 juni, Sacramentsdag, zal de jaarlijkse collecte voor de PCI (Parochiële Caritas Instelling) gehouden worden. Dit jaar is de opbrengst van de collecte bestemd voor: *Het noodfonds van de hospicegroep Alphen-Nieuwkoop*.

De PCI heeft als missie om, met het vanuit parochianen bijeen-gebrachte vermogen, invulling te geven aan de 8 werken van Barmhartigheid.

Een van de werken van barmhartigheid is zorg voor de zieken en stervenden. Zorg in een hospice wordt grotendeels gedekt door subsidies. Er wordt ook een eigen bijdrage per dag gevraagd, die niet altijd



door de zorgverzekering wordt vergoed. Soms kan iemand dat niet betalen en voor die persoon wordt dan een beroep gedaan op het noodfonds. De PCI vindt het belangrijk dat iedereen die stervende is goede zorg kan krijgen en een vredig einde van het leven tegemoet kan zien. Daarom zal de collecteopbrengst aan het noodfonds worden besteed.

Inwoners van Alphen aan den Rijn die bij een ander hospice opgenomen worden of op andere wijze terminale zorg nodig hebben, en niet in staat zijn de kosten daarvan te dragen, kunnen een beroep doen op de PCI.

De opbrengst van de Sacramentsdagcollecte van 2022 was € 1.786,18. Dit bedrag is besteed aan diverse ontspanningsactiviteiten voor vluchtelingen en statushouders die in Alphen aan den Rijn zijn gehuisvest. Zo is de inloopavond van de Stichting Nieuwe Alphenaren gesteund, zijn er toegangskaarten voor een muziekuivoering uitgereikt en zijn er diverse activiteiten voor Oekraïense jongeren betaald. Wilt u meer weten of wilt u iemand aanmelden voor kortdurende financiële hulp ga naar www.heiligethomas.nl/parochiele-caritas-instelling/aanmeldformulier.

Cathrin van der Werf, voorzitter PCI

VolwassenenCatechese-avond

16 juni 'afsluiting seizoen: PUB-quiz'

Als werkgroep mogen we terugkijken op een mooi jaar met verschillende cursussen en thema-avonden. Voordat we gaan nadenken over het



nieuwe aanbod voor komend jaar, willen we het seizoen gezellig met elkaar afsluiten. Dit jaar gaan we dit doen met een zogenaamde pub-quiz. In groepjes krijgt u vragen voorgeschoteld over uiteenlopende onderwerpen. Van sport tot geloof, wetenschap tot inschattingvragen. Er zal zelfs een prijsje zijn voor de groep die de meeste vragen goed zal hebben. Velen hebben we afgelopen jaar mogen begroeten bij de verschillende avonden, graag zien we u terug op deze gezellige avond.

Hoe meer mensen, hoe leuker het zal worden. Twee gezellige mannen hebben we bereid gevonden om onze quizmasters te zijn! Deze avond is op vrijdagavond 16 juni 20.00 uur in het parochiecentrum Bonifacius. Graag horen we of u/je aanwezig kunt zijn via: vvcthamas@gmail.com

Namens de Werkgroep Volwassenen Catechese, pastor(aal werker) Lâm

Week Nederlandse Missionarissen

Zoals ieder jaar wordt er tijdens de viering van Pinksteren extra aandacht gevraagd voor de Nederlandse missionarissen. Dit jaar is het thema: Geloven in de ander, samen één missie. Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich overal ter wereld in voor anderen. Dit jaar staan twee missionarissen in de schijnwerpers.

Sander Kessler (41) is priester en missionaris in Uganda, een land dat hem direct raakte. Hij begon zijn missiewerk in het zuiden van het land, waar hij hielp bij het opzetten van een middelbare school. Daarna vertrok hij naar het noorden, om mensen te hel-

pen in het vluchtelingen-kamp Palabek. In dit kamp worden mensen uit Zuid-Sudan opgevangen die vluchten voor de oorlog in hun land.

Velen van hen zijn uitgehongerd en zwaar getraumatiseerd.

Jacinta van Luijk (64) is al veertig jaar missionair werker in Kenia. Ze werkt bij het Kitale Community Advancement Programme (kortweg 'KAP'), een organisatie die workshops geeft om alcohol- en drugsverslaafden te helpen stoppen. Tijdens de trainingen gaat veel aandacht uit naar de onderliggende redenen van hun verslaving.



Ook zijn er programma's voor kwetsbare jongeren en vrouwen, waarin zij voorlichting krijgen over hiv/aids, verslaving of bijvoorbeeld mensen-

handel.

Tijdens het pinksterweekend zal de opbrengst van de collecte zijn voor deze missionarissen. Indien u niet in de viering aanwezig kunt zijn, dan kunt u uw bijdrage ook overmaken naar NL36 INGB 0006 1923 37 t.n.v. Parochie Heilige Thomas, onder vermelding van Week Nederlandse Missionarissen. Alvast hartelijk dank voor wat u geeft!

Namens de werkgroep Diaconie, Alexandra Rijdsijk



Parochiekern H. Michael en H. Bernardus

Rijndijk 106, 2394 AJ Hazerswoude-Rijndijk
T 071-3414210, M 06-51030279
hh.michael-bernardus@heilighethomas.nl
Bereikbaar: donderdag 13.30-15.30 uur

Misintenties, doopbijdagen, giften
Rabo, rekeningnr. NL73 RABO 0325 9081 68 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL17 RABO 0325 9131 53 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.

In en om de kerk

Op zondag 23 april bracht pastoor Visser in de Bernarduskerk het bericht dat u elders in dit parochieblad kunt lezen over de voorgenomen ontwikkelingen rond het ensemble, zeg maar kerk, pastorie en tuin aan de Rijndijk. Dat was goed maar vooral zeker ook heftig nieuws want een van de consequenties van de verkoop is dat de Bernarduskerk aan de eredienst onttrokken gaat worden. We zien met elkaar het aantal kerkgangers minder en grijzer worden, maar dan nog doet het pijn

en geeft het verdriet dat over niet al te lange tijd de kerkklok op zondag niet meer luidt om ons op te roepen om te komen. Want dat gebeurt binnen afzienbare tijd niet meer. Het kerkgebouw zal blijven staan want de bedoeling is het hele ensemble te verkopen aan de Stichting Scheepjeskerk, die de pastorie samen met de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren gaat ontwikkelen voor huisvesting voor werkende jongeren. Maar daarnaast nemen zij ook de zorg op zich voor het kerkgebouw. Dus de kerk is niet weg maar alles wordt anders en we zullen er met elkaar over na moeten denken hoe we als geloofsgemeenschap van de kern H.H. Michael en Bernardus kunnen blijven bestaan.



We zoeken mensen die daarover na willen denken en aan meewerken. Geen mensen die actie voeren om de kerk op zondag open te houden, want dat station zijn we voorbij.

Er zullen niet veel parochies zijn waar parochianen dit al voor de derde keer meemaken. Maar wij wel en gelukkig hebben we steeds weer veerkracht gevonden om

verder te gaan. De volgende regels zijn uit de musical van de Sound of Music dus ik verzin het niet zelf: "als onze lieve Heer ergens een deur sluit doet hij een raam open."

Tineke Heemskerk



Zegenen met gewijd water

Zag u in de krant of op de televisie dat diaken Van Aarle uit de Franciscusparochie op een boerderij het vee zegenen met het nieuw gewijde water uit de Paaswake? Iedereen die niet meer piepjong is weet het misschien nog dat je bij de pastorie rond Pasen wijwater ging halen voor thuis, voor opa en oma, of de burens? Iedereen wilde wel een fles wijwater. Wat deden mensen daarmee? Bijvoorbeeld het huis zegenen bij onweer, met een palmtakje wat men op palmzondag had meegebracht uit de kerk. Op bijna elke slaapkamer hing wel een wijwaterbakje en met wijwater maakte je voor het slapen gaan en bij het begin van de nieuwe dag een kruisje.

Bij katholieke boeren werden ook de koeien gezegend met wijwater voordat ze, na een lange winter, weer het weiland in mochten. Bij mijn schoonouders stond zelfs altijd een bakje met wijwater en een palmtak klaar voor het geval een koe wat eerder naar buiten mocht. Als een kalfje geboren werd en het kreeg de eerste biest van de moeder dan ging er wat wijwater doorheen. Gelukkig gaan er ook nu nog koeien gezegend het land in, niet alleen gezegend door diaken van Aarle maar ook mevrouw Leny van Schie heeft de koeien op de boerderij van haar zoon en schoondochter gezegend voordat ze de stal verlieten, om de zomer tegevoet te lopen.

Tineke Heemsker

Stoppen met vrijwilligerswerk voor de parochie

Al vele jaren is Liselotte van Dijk degeene die de administratie van de kerkbijdragen in de kern Michael en Bernardus bijhoudt. Bijna 20 jaar geleden ging zij daarin samenwerken met Jan Pennings, toen de penningmeester van de parochie. Toen Jan en ook zijn vrouw Corrie, die veel administratie op de achtergrond deed, stopten, nam Liselotte het van hen over. Er is natuurlijk veel veranderd in de loop der jaren. De hele administratie van de kerkleden en ook de financiële administratie is geautomatiseerd en er zijn in al die jaren wel twee of drie nieuwe systemen gekomen. Dat vraagt veel van vrijwilligers. Maar Liselotte heeft zich nooit uit het veld laten slaan en is steeds meegegaan in alle



veranderingen/vernieuwingen.

Maar, zoals zij zelf aangeeft, komt er een tijd van stoppen omdat zij er niet meer de aandacht aan kan geven die ervoor nodig is. Dat is heel jammer, maar wel duidelijk.

Hoe lossen we dit op als parochie, zoals zo vaak als iemand een taak beëindigd. Er is wat geschoven met taken, maar toch blijven wij op zoek naar aanvulling van vrijwilligers.

Liselotte danken wij hartelijk voor de vele jaren van inzet en betrokkenheid bij de parochie, maar zeker bij onze parochiekern.

*Namens de commissie van beheer,
Tineke Heemsker*

Lief en Leed

4 april 2023 is mevrouw Elly (Elisabeth Maria) Kockelkoren-Van der Berg, in de leeftijd van 78 jaar, overleden. Elly is jarenlang koster geweest in het multifunctioneel centrum "Het Anker", in de wijk Rhynenburg. Haar uitvaart was in de Bernarduskerk op dinsdag 11 april. Daarna is zij overgebracht naar de Algemene Begraafplaats in Goes, Zeeland.

7 april 2023 is mevrouw Bep (Elisabeth Anna) Straver-Bakker gestorven. Zij is 89 jaar geworden. Haar uitvaart was op zaterdag 15 april vanuit de Bernarduskerk. Daarna is mevrouw Straver-Bakker overgebracht naar het crematorium in Alphen aan den Rijn en is in besloten kring gecremeerd.

Dat zij mogen rusten in vrede.

Pasen in de kerk

De vieringen in de Goede Week waren dit jaar voor onze parochiekernen in Hazerswoude in de kerk van HH. Engelbewaarders in Hazerswoude-Dorp. Het waren mooie meditatieve vieringen waarbij vele parochianen aanwezig waren. De zang werd verzorgd door de koren/cantores vanuit de Rijndijk.

Eerste Paasdag was er een eucharistieviering in de Bernarduskerk en was er achterin de kerk een mooie paasopstelling. Naast het lege kruis ziet u links op de foto een afbeelding van de verrezen Heer en de vrouwen, die op weg zijn naar het graf op paasmorgen. Deze afbeelding is gemaakt door pastor Claassen in 1992 en is de mal van de afbeelding op het monument op het katholieke gedeelte van de Algemene Begraafplaats langs de provinciale weg in Hazerswoude-Dorp.



Hemelvaartsdag

Het is een mooie gewoonte in de parochiekernen HH. Engelbewaarders en H.H. Michael en Bernardus om op Hemelvaartsdag de kerkdeuren dicht te laten en op een locatie in de openlucht samen te komen. Dat gebeurt ook dit jaar weer. Wij zijn welkom op de boerderij van Koen de Groot, Spookverlaat 8, 2394 MZ Hazerswoude. Er is alleen een handicap: het Spookverlaat is aan de kant van de Gemeeneweg voor auto's afgesloten tot begin juni. Op de fiets kun je er van alle kanten wel komen. Met de auto kun je langs tuincentrum de Bosrand in Alphen aan den Rijn, achter het benzinstation om, de N11 oversteken. Het klinkt misschien allemaal ingewikkeld, maar het is goed te doen. Wel even opletten! We gaan uit van een zonnige dag, maar we kunnen ook binnen terecht! Het pastoraal team zal voorgaan en het Bernarduskoor zal zingen. Tot ziens in de viering op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei om 10.00 uur in het Spookverlaat nr. 8

De pastoraatgroep

Overzicht vieringen parochie heilige Thomas van

Datum		St. Bonifaciuskerk	De Bron
Za 13 mei	6 ^e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Caeciliakoor	
Zo 14 mei		10.30u 1e communieviering Joy uit Oud Ade	11.00u Eucharistieviering Broncantorij Kinderwoorddienst
Do 18 mei	Hemelvaartsdag	09.30u Eucharistieviering Cantor	Geen viering Zie Bonifaciuskerk of Bernarduskerk
Za 20 mei	7 ^e zondag van Pasen	19.00u Eucharistieviering Samenzang	
Zo 21 mei		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u 1e communieviering Combo Bronzangertjes
Za 27 mei	Pinksteren	19.00u Eucharistieviering Cantor	
Zo 28 mei	1 ^e Pinksterdag	09.30u Eucharistieviering Caeciliakoor	11.00u Eucharistieviering Cantores
Vr 2 juni	1 ^e vrijdag van de maand	19.00u Eucharistieviering	
Za 3 juni	Feest van de H. Drie-eenheid	19.00u Woord- en communieviering Samenzang	
Zo 4 juni		09.30u Woord- en communieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Broncantorij
Za 10 juni	Feest van het H. Sacrament Diaconaal weekend (PCI)	19.00u Woord- en communieviering Cantor	
Zo 11 juni		09.30u Eucharistieviering Cantor	11.00u Eucharistieviering Cantor Kinderwoorddienst
Za 17 juni	10 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Vormsel In Between	Vormselviering; zie de Bonifaciuskerk
Zo 18 juni	11 ^e zondag door het jaar	09.30u Woord- en communieviering Caeciliakoor	11.00u Woord- en communieviering Cantores
Za 24 juni	12 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering In Between Dankjewelviering	
Zo 25 juni		09.30u Eucharistieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Cantor
Za 1 juli	13 ^e zondag door het jaar	19.00u Eucharistieviering Cantor	11.00u Woord- en communieviering Broncantorij
Zo 2 juli		09.30u Woord- en communieviering Cantor	

zaterdag 13 mei tot en met zondag 2 juli 2023

Datum	HH. Engelbewaarderskerk	H. Bernarduskerk	Lezingenrooster
Za 13 mei			
Zo 14 mei	09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Cantorgroep	Hand. 8, 5-8,14-17 Joh.14,15-21
Do 18 mei	10.00u Weilandviering	10.00u Weilandviering Bernarduskoor	Hand. 1, 1-11 Mt. 28, 16-20
Za 20 mei			
Zo 21 mei	09.30u Woord- en communieviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Cantorgroep	Hand. 1, 12-14 Joh. 17,1-11a
Za 27 mei			
Zo 28 mei	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor	Gen. 11,1-9 Joh.7,37-39 Hand.2, 1-11 Joh. 20,19-23
Vr 2 juni			
Za 3 juni			
Zo 4 juni	09.30u Gezinsviering Cantu	11.00u Woord- en communieviering Cantorgroep	Ex.34,4b-6.8.9 Joh.3,16-18 Ex.34,4b-6.8-9 Joh.3,16-18
Za 10 juni			
Zo 11 juni	09.30u Woord- en communieviering Cantors	11.00u Woord- en communieviering Bernarduskoor	Deut.8,2-3.14b-16a Joh.6,51-58
Za 17 juni	Vormselviering; zie de Bonifaciuskerk	Vormselviering; zie de Bonifaciuskerk	
Zo 18 juni	09.30u Eucharistieviering St. Ceciliakoor	11.00u Eucharistieviering Cantorgroep	Ex.19,2-6a Mt.9,36-10,8
Za 24 juni			
Zo 25 juni	10.00u Interkerkelijke weilandviering voetbalvelden Hazerswoudse. Boys	11.00u Eucharistieviering Bernarduskoor Dankjewelviering	Jer.20,10-13 Mt.10,26-33
Za 1 juli			
Zo 2 juli	10.00u Eucharistieviering Cantu en St. Ceciliakoor Dankjewelviering	11.00 u Eucharistieviering Cantorgroep	2Kon.4,8-11.14-16a Mt.10,37-42

Weet u dat...

- ... de klok van de Bernarduskerk het weer prima doet en op tijd staat dankzij Willem Vergunst en Henk de Boer.
- ... de dames, die de bloemen verzorgen in de kerk, volop narcissen hebben kunnen plukken in de tuin bij de kerk.
- ... zij deze plukten met dank aan allen, die steeds de uitgebloeide narcissen brachten, die door de tuingroep gepoot zijn.
- ... de clivia in de kerk weer prachtige oranje bloemen heeft.
- ... er geen Eerste H. Communie was dit jaar in de Bernarduskerk.
- ... de enige communicant uit onze kern, Lotta Roest, haar eerste H. Communie deed in de Engelbewaarderskerk.
- ... Lotta met haar ouders en twee broertjes binnenkort verhuist naar Hazerswoude-Dorp.
- ... Aad Straver nieuwe kippen heeft die volop eieren leggen.
- ... er dus op zondagochtend bij de viering weer volop eieren te koop zijn voor € 3,00 per doos van 10 stuks.
- ... de helft van de opbrengst van een doos eieren naar de PCI gaat.
- ... de PCI daardoor diaconale doelen kan steunen.
- ... de diaconie en de PCI extra aandacht krijgen in de viering van zondag 11 juni.
- ... Henk de Boer en Harry Borst begin mei naar Tanzania zijn vertrokken.
- ... zij in het ziekenhuis in Mikumi/Morogoro de technische dienst ondersteunen.
- ... zij zonnepanelen plaatsen of resetten zodat er geen operaties in het donker gedaan hoeven te worden.
- ... er vorig jaar een hele container met goederen en gereedschap verzonden is naar Tanzania.
- ... de mannen nu ook met koffers vol gereedschap en onderdelen voor instrumenten voor het ziekenhuis zijn vertrokken.
- ... we hopen dat Henk en Harry een goede reis hebben, die zij maken ten dienste van hun medemensen en we hopen hen weer gezond terug te zien eind mei.



Parochiekern HH. Engelbewaarders

Dorpsstraat 248, 2391 CK Hazerswoude-Dorp
T 0172-587171 (altijd doorgeschakeld)
hh.engelbewaarders@heilighethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 10.00-12.00 uur

Misintenties, doopbijdagen, giften

Rabo, rekeningnr. NL56 RABO 0325 9353 43
t.n.v. R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage

Rabo, rekeningnr. NL24 RABO 0325 9045 88 t.n.v. R.K.
Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.

Vanuit de kern



- Inmiddels is het gebruikelijke kerkschema weer van toepassing. Iedere kern op zondag een eigen viering. Toch kijken wij, -en ook veel kerkgangers, gezien de positieve reacties- met een goed gevoel terug op de afgelopen drie wintermaanden. Het bespaart niet alleen stookkosten, het geeft ook een saamhorigheidsgevoel om met de kernen samen te komen en na de viering koffie te drinken. Het zal de komende tijd geëvalueerd worden, maar het zou zomaar een vervolg kunnen/mogen krijgen. De eerstvolgende gezamenlijke viering is trouwens de komende weilandviering op Hemelvaartsdag. Dit jaar op 18 mei. Van harte welkom natuurlijk.
- De Actie Kerkbalans is min of meer ten einde, omdat de meeste enveloppen weer terug zijn. Of opgehaald door de vrijwilligers, of zelf gebracht

in de brievenbus van de pastorie. Hartelijk dank voor de vrijwilligers die weer op pad gegaan zijn om de enveloppen te bezorgen en op te halen. Maar zeker ook de parochianen die de kerk een warm hart toedragen en de parochie financieel ondersteunen, dank u/jullie wel. Mocht u dit lezen en er nu aan herinnerd worden dat de bijdrage erbij ingeschoten is, dan kunt u dit alsnog doen. Rekeningnummers zijn te vinden in het colofon van de kern Engelbewaarders.

- In een eerder bericht werd nog gesproken over een mogelijke ruiming van een gedeelte van het kerkhof. Dit is voorlopig niet nodig. Er vinden minder begrafenissen plaats, omdat er ook vaker gekozen wordt voor een crematie. Zodoende is er voldoende beschikbare ruimte voor begrafenissen op het kerkhof.

- In de laatstgehouden vergadering van de commissie van beheer is Marien Verhulst te gast geweest. Marien is de vicevoorzitter van het parochiebestuur en heeft een aantal gesprekken gehad met de medewerkers van het plaatselijke secretariaat. Eén van de actiepunten van het parochiebestuur is het goed opzetten van het vrijwilligersbeleid in de parochie en daar hoort ook bij het voeren van voortgangsgesprekken. De vrijwilligers zijn zó belangrijk voor een goed draaiende parochiekern. Marien heeft goede gesprekken gevoerd en heeft nuttige informatie gehoord om het vrijwilligerswerk te optimaliseren.

*Vanuit de commissie van beheer,
Andries Kerkvliet*

Bach op wielen is geen 1 aprilgrap!

Het begon als een leuk ludiek idee van de Werkgroep Diaconie op zaterdag 1 april. Het idee ontstond omdat we toch wel veel muzikliefhebbers hebben in de Thomasparochie en liefhebbers zijn van de Mattheüs Passion en zoals velen bezochten zij de uitgebreide uitvoering in de Pieterskerk of de Hooglandse kerk in Leiden. Dat was naast een uniek gebeuren voor de muzikliefhebber een goed gevoel voor bij het lijdensverhaal. Zoiets groots is natuurlijk niet mogelijk in de Bonifaciuskerk.

Alleen al de tijdsduur van twee en een half uur muziek. Alles is inderdaad overweldigend, te groots en te machtig. Daarom bedacht de Werkgroep Diaconie van de Thomasparochie om het hele verhaal in 3 delen te laten horen in onze 3 kerken via een C.D. weergave, uitgevoerd door The Monteverdi Choir en The English Baroque Solisten alles o.l.v. Sir John Eliot Gardiner.

Dus ging men een fiets-tocht organiseren van 30 km. En tussendoor gezellig met elkaar praten en koffiedrinken en een eenvoudige lunch aan de Paradijslaan te Alphen aan de Rijn.

Wij begonnen om 9.30 uur met koffie in de Engelbewaarderskerk met een goede introductie van Anne-Marie de Groot-Wesselingh over de compositie van Johan Sebastiaan Bach, die vanaf 1728 er een jaar aan heeft gewerkt. Een monster stuk!

Anne-Marie zei o.a. dat deze Mattheüs Passion gezien moet worden als een

tocht op de fiets naar zijn liturgische schoonheid en rijkdom, waarin de muziek naar de woorden van het evangelie de voornaamste plaats inneemt. Na deze inleiding ging het op de fiets 6 km. naar de Bernarduskerk. En het begon zachtjes te regenen. Hier luisterden we vanaf 11.00 uur naar het eerste deel van het lijdensverhaal. Overweldigend was al het dubbelkoor bij het begin: "Kommt, ihr Töchter helft mir klagen". En het eerste koraal: "O Lamm Gottes unschuldig!"

Na een uur en 35 onderdelen van het lijdensverhaal met het avondmaal en het bekende verhaal over het verraad van Judas met de gevangenneming in de hof van Olijven.

Daarna vertrokken allen weer per fiets naar de Bonifaciuskerk 9 km verderop. Met de mededeling: "Vertrouw op

God, maar zet je fiets op slot"! Hier was de aangekondigde lunchmaaltijd. Deze werd verzorgd door 3 jongeren van de werkgroep die naar de Wereldjongerendagen zullen gaan in Lissabon. Zij werden aangestuurd door pastor Lâm. Het zijn Marcel, Matthieu en Myriam Baqtar, hun roots liggen in Irak. Zij wonen al 13 jaar in Alphen aan den Rijn, zijn zeer gelovig, zoals u hebt kunnen lezen in hun levensverhaal in het vorige Thomasblad: "Onder Hemelse koffie"! Hier hoorden we verder het bekende lijdensverhaal in de Bonifacius kerk via geluidsboxen.



Na mooie Aria's als: "Wo ist denn dein Freund hingegangen" en natuurlijk het grote slotkoraal: Na twee en een half uur geweldige muziek met: "Wir setzen uns mit Tränen nieder," "ruhe sanfte sanfte ruh..."

Om 15.30 uur was iedereen stil en aangedaan met wat we hier met elkaar beleefd hadden. Na de slotzang, bij het graf van de gestorven Jezus kon ieder uiting geven aan wat er in zijn of haar hart voor de Heiland leeft en klinkt telkens een vertrouwd: "Jesu, Gute Nacht".

Het was een geweldige beleving samen, gelukkig had iedereen goede regenkleding bij zich. Dit was onze beproeving. Op naar huis!

Jan Rietveld, deelnemer

Lief en leed

Gedoopt

19 maart 2023 is Wessel van Diggele, gedoopt.

Wij wensen de ouders en familie veel geluk

Eerste Heilige Communie

16 april 2023 deden Esmee, Wessel, Wytse, Ray, Lotta, Piet, en Luna hun Eerste Heilige Communie.

Wij feliciteren hen allemaal van harte

Overleden

8 maart 2023 is Simon Cornelis Leonardus (Siem) Hoogeveen in Hazerswoude-Dorp overleden. Hij werd 76 jaar. De crematie heeft plaatsgevonden op 13 maart in Alphen aan den Rijn.

10 maart 2023 overleed Petrus Wilhelmus Maria (Piet) van der Salm in Hazerswoude-Dorp. Hij werd 87 jaar. Na de uitvaartplechtigheid op 17 maart is hij op de Algemene Begraafplaats in Boskoop begraven.

15 maart 2023 is Reinierus Willibrordus (Rein) Heyker op de leeftijd van 87 jaar in Hazerswoude-Dorp overleden. Na de uitvaartplechtigheid op 21 maart is hij gecremeerd in Alphen aan den Rijn.

Dat zij mogen rusten in vrede

Dodenherdenking

Op 4 mei om 19.00 uur zal een Interkerkelijke Dodenherdenking worden gehouden. Deze herdenking zal zijn in de Nederlands Hervormde kerk aan de Dorpsstraat in Hazerswoude-Dorp.

Meerijden naar de Kerk

Wilt u graag weer eens naar een viering in onze kerk en bent u zelf niet in de gelegenheid om daar te komen, dan zijn er genoeg mensen die u graag met de auto willen ophalen en weer thuisbrengen. Geneer u niet en bel tijdig naar het mobiele nummer van de kerk: 06-24764418. Dan wordt dit voor u geregeld.

Stuurgroep Diaconie

Palmpasen in de HH. Engelbewaarderskerk

Wat was het zondag 2 april een feestelijk gezicht om meer dan 25 kinderen met hun prachtig versierde Palmpasenstokken in een optocht door de kerk te zien gaan. De stokken werden eerder al versierd op de woensdag daarvoor in het parochiecentrum. Toen waren er maar liefst 43 kinderen die allemaal een prachtige Palmpasenstok hebben gemaakt. Het was een drukke en gezellige dag. Aan het begin van de Eucharistieviering mochten de kinderen de Palmpasenstokken neerleggen voor het altaar. Daar werden ze gezegend door pas-

toor Visser. Later tijdens deze viering mochten ze de stokken weer ophalen en in processie door de kerk dragen. Na deze feestelijke optocht werden de kleuren op het altaar gewisseld van koninklijk rood naar boete paars. De pastoor en een aantal aankomende communicantjes vertelden het Lijdensverhaal, de Goede Week was begonnen. Het koor Cantu zorgde voor de muzikale ondersteuning waardoor het een prachtige en feestelijke viering werd voor jong en oud.



Dank aan alle kinderen voor het versieren van de Palmpasenstokken, die ongetwijfeld ook na de viering vele mensen hebben blij gemaakt.

*Werkgroep Gezinsvieringen,
Marsha Vis*



Dienst van de Stuurgroep Diaconie

April Anneke Koeckhoven
Mei Conny van Dijk

Als u ziek bent of op een andere manier ondersteuning verwacht van uw parochie, laat het ons dan weten. Dat kan elke werkdag tussen 10.00 en 12.00 uur via het secretariaat tel.: 0172-587171 of tel.: 06-24764418, dit het is mobiele nummer van onze parochiekern.



Parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest

St. Bonifacius
Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn
T 0172-472410; sintbonifacius@heiligethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur

De Heilige Geest
"De Bron", kamer 3, Troubadourweg 2
2402 EP Alphen a/d Rijn, T 0172-443148;
deheiligegeest@heiligethomas.nl
Bereikbaar: ma t/m vr 09.30-12.00 uur

Misintenties, doopbijdragen, giften
ING, rekeningnr. NL24 INGB 0000 3447 14 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Kerkbijdrage
Rabo, rekeningnr. NL53 RABO 0301 6141 99 t.n.v.
R.K. Parochie Heilige Thomas te Alphen a/d Rijn

Collectes voor de parochie en voor goede doelen
Zie de colofon op de laatste pagina.

Vertrek beheerder Joop Smitskamp

Al sinds enige tijd waren het parochiebestuur en commissie van beheer op de hoogte van de wens van Joop, dat hij vanwege z'n leeftijd, graag wilde stoppen als beheerder van het Bonifacius-ensemble. Joop en zijn partner Ria de Boer hebben, na een intensieve zoektocht, een andere woning gevonden binnen Alphen aan den Rijn. Zij zullen op 3 juni a.s. verhuizen.

De commissie van beheer en het parochiebestuur hebben besloten vooralsnog niet te zoeken naar een opvolg(st)er. De commissie van beheer is bezig vervanging te regelen

voor de taken die Joop heeft. Ook voor de komende leegstand van de woning zoeken we naar oplossingen. Eind mei zullen we op passende wijze afscheid nemen van Joop en Ria.

We danken Joop en Ria voor hun jarenlange inzet voor de Bonifaciuskerk!

Piet Hoeksel, voorzitter commissie van beheer van de parochiekern St. Bonifacius Marien Verhulst, vicevoorzitter parochiebestuur

Pastoraatgroep parochiekern Bonifacius

uitgebreid met twee jonge enthousiaste leden

In elke parochiekern zijn mensen actief, doen vrijwilligerswerk omdat ze het leuk vinden en een bijdrage willen leveren aan de parochie. Sommigen zijn duidelijk aanwezig, zoals tijdens vieringen, anderen zijn meer op de achtergrond actief maar zijn niet minder belangrijk. Zo is er in elke kern ook een pastoraatgroep. Een groepje mensen die de ogen en oren zijn van de gemeenschap, die op de hoogte zijn wat er zich afspeelt. Zij zijn het centrale aanspreekpunt voor de parochianen, dragen zorg voor de diverse vrijwilligersgroepen en onderhouden contact hierover met het pastoraal team.

In de parochiekern Bonifacius zijn in de pastoraatgroep sinds kort twee nieuwe vrijwilligers actief: Carola Ederveen en Roeland de Breuker. Zij vormen samen met Ruud Miedema, bij de meesten wel bekend als koster van de St. Bonifaciuskerk, de pastoraatgroep. De nieuwe leden van de pastoraatgroep willen we graag aan u voorstellen.

Als eerste Carola Ederveen. Ze is een gezellige, positief ingestelde moeder van Thijs van 15 en Carlijn van 11 jaar. Ze is geboren in Boskoop. Na haar huwelijk met Richard is ze in

Alphen aan den Rijn komen wonen. Ze werkt als secretaresse op de afdeling kaakchirurgie in het Alrijne ziekenhuis.

Het geloof heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in haar leven.

"Het is een leidraad voor mijn doen en laten, je best doen voor anderen, dienstbaar zijn. Dat is wat geloof voor me betekent." Ze is niet ieder weekend in de kerk aanwezig, maar kijkt dan wel naar de livestream. "Fijn om dan toch op afstand mee te vieren".

Haar vrijwilligerswerk is begonnen toen haar dochter haar Eerste Communie deed. Drie jaar lang heeft ze met plezier in de werkgroep 1e Communie gezeten. Daarna werd ze al snel gevraagd of ze misschien in de pastoraatgroep wilde. "Ze was kritisch" werd er gezegd, "op een positieve manier, zulke mensen konden ze wel gebruiken". Het is nog een beetje zoeken hoe haar taak er precies uit ziet. Het zal in ieder geval op het gebied van pastoraat en diaconie zijn. Zorg voor de mensen dichtbij maar ook ver weg. Ze wil een schakel zijn tussen pastores en werk-



groepen, zoveel mogelijk mensen aansturen en soms ook zelf de handen uit de mouwen steken. "Ik hoop iets te kunnen bijdragen aan een voortvarende parochie, nieuwe ideeën lanceren, een frisse input geven in de hoop dat de generatie van nu betrokken raakt bij de parochie. Niet dat ze elke zondag in de kerk moeten zitten.

Christen zijn moet je kunnen zien aan hoe iemand in het leven staat."

Naast pastoraat en diaconie, is er ook een taakveld liturgie, dat door Ruud Miedema wordt vertegenwoordigd. Met het taakveld catechese gaat Roeland de Breuker zich bezighouden. Een volgende keer zullen we hem aan u voorstellen.

Heeft u iets te melden of te vragen aan de pastoraatgroep? Dan kunt u een bericht sturen via het contactformulier van de pastoraatgroepen op de website van de parochie: www.heiligethomas.nl/onze-parochie/contacten.

Gusta van der Sluijs

Bijeenkomsten en Eerste Heilige Communie

Als je christelijk bent dan geloof je in God en Jezus en vandaag ga ik het hebben over wat je bij elke bijeenkomst doet en wat je leert voordat je je Eerste Communie gaat doen (bij elke bijeenkomst hoort een verhaal).

De eerste bijeenkomst: Hier leerden we elkaar kennen en leerden we hoe



we het kruisteken maken, maar we leerden ook wie goed voor ons is en hoe de wereld is gemaakt.

De tweede bijeenkomst ging over dat God onze vader is en we hadden het ook over het verhaal waarin Jezus kwijtraakte en hoe Jezus zijn huis de tempel was.

Tijdens bijeenkomst 3 gingen we naar de kerk om te zien hoe je wordt gedoopt en met wat je wordt gedoopt.

Bijeenkomst 4: bij deze hadden we het over dat Zacheüs een belangrijke baan had bij de belasting en dat hij te veel belasting vroeg zodat hij meer geld kon krijgen. Maar op een dag kwam iedereen naar Jezus om hem te zien en niemand liet Zacheüs lang en toen kreeg hij zijn karma terug.

Bijeenkomst 5 ging over het verhaal waarin de jongste zoon zijn geld vroeg en het uitgaf waardoor hij zelf geen geld meer overhad. Hij moest weer terug naar zijn vader om vergoing te vragen.

Tijdens bijeenkomst 6 mochten we de hostie proeven en leerden we hoe je de hostie op moet eten en hoe je je handen moet houden om de hostie te krijgen.

De volgende kan ik nog niet samenvatten omdat we die nog niet gedaan hebben. Bedankt voor het lezen en ik hoop dat het een goede Eerste Heilige Communie wordt.

Sandra, 1e communicant parochiekern Bonifacius

25-jarig jubileum Bijbelgespreksgroep

25 jaar geleden ontstond vanuit een initiatief van de toenmalige parochie H. Geest De Vriendschapsclub, de Bijbelgespreksgroep voor mensen met een verstandelijke beperking. De naam is verzonden door Cathelijne de Rooij, een van onze deelnemers.

De meeste parochianen weten niet van ons bestaan omdat we altijd op de eerste woensdag van de maand samenkomen in zaal 2 in de Bron waar we ook al 25 jaar van koffie en thee worden voorzien door Riet, de medewerkster van de Bron. We zijn dan misschien niet altijd zichtbaar in de kerkdiensten, maar zondag 16 april hebben we dat goed gemaakt met een dankviering. Als je al 25 jaar bij elkaar komt mag je Vader God daar wel voor bedanken en dat met iedereen delen! We hadden de liedjes geoefend, en onze eigen groepslied/organist meegenomen, Maria, die vroeger ook het jongerenkoor begeleidde. Gerda en Elles deelden de liturgieboekjes uit, Jozé en Petra S. haalden de collecte op en Kees, Jozé, Fabiola en Elles deden elk een voorbede net als Tineke en Lia van de leiding. Iny, ook van de leiding, las de eerste lezing voor. En ondergetekende mocht in de viering voorgaan. We volgden de gewone lezingen van de zondag met de daarbij behorende liederen die iedereen kende. Dat schiep een band en maakte dat we echt samen vierden! De overweging werd een interactieve, want stel een vraag en je krijgt van onze groepsleden meteen een antwoord terug! Wil wist te vertellen dat 25 jaar als gespreksgroep bestaan, niet eens zo'n verdienste is. Maar als je net zoals hij voor de der-

de keer terugkomt bij de Vriendschapsclub, dat heeft veel meer waarde! Het is maar hoe je er tegenaan kijkt! Dit betekent wèl, dat we nu de grootste groep hebben sinds de oprichting.

We zijn met acht leden begonnen. Er zijn nu twaalf deelnemers, wat behoorlijk veel is.

Elke keer weer komen de mooiste dingen voorbij in de gespreksgroep.

We kunnen grote pret hebben en intens verdrietig zijn. En altijd staat er wel iemand op om de ander te knuffelen of juist te troosten of een glaasje water te halen. Hartverwarmend!

Zondag 16 april kwam dit alles samen in de dankdienst. Na het slotlied en de mooie rozen die we van de parochie kregen, hebben wij de kerkgangers nog een toegift gegeven met een lied uit ons eigen repertoire dat we altijd zingen als afsluiting van onze bijeenkomst: 'Beste allemaal ga terug naar je woning'. Nu was ik niet meer de enige die gebaren gebruikte, de deelnemers deden, als altijd, flink mee!

De koffie met soesjes en daarna de lunch waren heel erg lekker en gezellig!

Fijn, dat er nog zoveel parochianen bij de koffie waren en fijn ook om te horen dat ze elke maand wel zo'n viering zouden willen en een enkeling zelfs wel elke week!

Pastor Petra Kuperus



Onderstaand lied is als gedicht voorgedragen aan het einde van de viering.

Jij mag er zijn, jij hoort erbij

Jij mag er zijn, ook jij hoort erbij,
Hoe je ook bent, met jou zijn we blij!

Houd je niet zoveel van praten,
Maar ben je eerder wat stil?
Zit je wat vaker te denken?
Weet je niet goed wat je wilt?

Jij mag er zijn, ook jij hoort erbij,
Hoe je ook bent, met jou zijn we blij!

Kom je niet vlot uit je woorden?
Kom je heel vaak achteraan?
Hebben ze jou niet zo nodig?
Zien ze je meestal niet staan?

Jij mag er zijn, ook jij hoort erbij,
Hoe je ook bent, met jou zijn we blij!

Ben je te moe om te spelen?
Sta je alleen aan de kant?
Kun je gewoon niet goed meedoen?
O, kom, ik geef je mijn hand!
Jij mag er zijn, ook jij hoort erbij,
Hoe je ook bent, met jou zijn we blij!

Lief en leed

Gedoopt

In de Bonifaciuskerk:
16 april 2023 Sophia Ponsoen
23 april 2023 Livia Mikanovic

Wij wensen de ouders en familie van de dopelingen veel geluk



Feest van de Heilige Geest

Op 28 mei wordt in de Bron het feest van de Heilige Geest gevierd om 11.00 uur. Aan het eind van deze viering zal de paaskaars verlost worden. In de vier weken voor Pinksteren zullen na afloop van de vieringen de lootjes weer verkocht worden. De vakanties gaan weer zo langzamerhand beginnen. We wensen iedereen een goede tijd toe met de nodige ontspanning.

Misdienaars van de toekomst



Klinkt naar de kerk gaan voor jou wat saai? Dat is het voor vele kinderen. Daarom hebben wij een oplossing voor je... Heb jij je Eerste Communie gedaan? Wil jij net als honderden mensen in onze kerken iets doen? Wij hebben dan iets wat je misschien wel aanspreekt. Is misdienen iets voor jou? Jij bent de misdienaar van de toekomst! Je mag dan meehelpen met verschillende dingen tijdens de viering. Daarnaast proberen we

ook één keer per jaar iets leuks te doen met alle misdienaars van de hele parochie.

Misschien heb jij wel ideeën hoe we het leuker kunnen maken voor kinderen zoals jij. We horen graag jouw ideeën.

*Namens de misdienaars-begeleiders,
pastor(aal werker) Lâm*

Doopvieringen

Doop kinderen:

Regelmatig zijn er zowel in de Alphense parochiekernen St. Bonifacius en De Heilige Geest als in de Hazerswoudse parochiekernen HH. Engelbewaarders en H.H. Michael en Bernardus doopvieringen gepland. Voorafgaand aan de doopviering worden er 2 doopvoorbereidingsavonden gehouden. Op de website www.heiligethomas.nl/sacramenten/doopsel/kinderen kunt u meer lezen over het laten dopen van een kind en worden alle doopdata voor dit werkjaar vermeld. U kunt er ook een aanmeldingsformulier downloaden.

Doopsel-volwassenen

Jaarlijks zijn er veel mensen die zich aangetrokken voelen door het evangelie en besluiten om katholiek te worden. Als u niet bent gedoopt en u hebt op latere leeftijd de wens katholiek te worden, is er de mogelijkheid u hierop

te oriënteren; dat kan dan leiden tot de doop en de opname in de katholieke kerk. Deze voorbereiding bestaat uit tien bijeenkomsten.

Wanneer u wel gedoopt bent, maar nog geen Eerste Communie en/of vormsel heeft gedaan kunt u ook aan deze voorbereiding meedoen. Iedereen die geïnteresseerd is in het rooms-katholieke geloof, is van harte uitgenodigd deze bijeenkomsten bij te wonen.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u zich wenden tot één van de parochiesecretariaten.



Ad en Ventura

Wat vooraf is gebeurd: de vrienden hebben Ryan teruggevonden. Zij zagen hoe hij getroost werd door niemand minder dan Jezus zelf. Ryan had zijn ouders verloren en voelde zich letterlijk en figuurlijk moederziel alleen. Toen Jezus weer verder trok met zijn leerlingen bleven de kinderen achter. Ad merkt opeens op dat de ring van Ryan veranderd is. Hij heeft als enige een symbool gekregen. (Zie het plaatje hiernaast).



“Waar heb ik dat toch gezien! Argh, ik weet het heel zeker!” zegt Ventura gefrustreerd. Sara zegt: “Dat komt dan later Ventura. Wat belangrijker is, hoe komen we nu weer thuis? We weten nu dat we in Israël zitten. Niet alleen zijn we in een ander land terechtgekomen, maar we zitten ook in een andere TIJD! Onze ringen hebben hele grote krachten. Ze kunnen ons niet alleen teleporteren naar een andere plek op de wereld, maar ze laten ons ook tijdreizen. Dus hoe komen we nu weer terug?!” Ze zullen toch niet vastzitten? Ze hebben geen paspoorten meegenomen, geen geld, helemaal niets. En de weg weten ze ook niet terug naar Nederland. Bovendien, als ze terug kunnen naar Nederland, dan hebben ze daar nog niets, want ze zijn nu in het jaar 33 na Christus en zij worden pas ergens in het jaar 2010 geboren! Ventura herinnert zich opeens iets. “Als we nu onze ringen tegen elkaar aan drukken, zal er dan iets gebeuren? We hebben dat al eens eerder gedaan en toen kwam het ook helemaal goed. Wat een goed idee van je,” zegt Sara. Voorzichtig steken de kinderen hun hand met de ring naar voren en kijken elkaar nog even aan, dan tikken ze ringen tegen

elkaar aan. Even lijkt er niets te gebeuren, maar dan wordt het opeens licht om hen heen...

Het licht is zo fel dat ze hun ogen even dichtdoen en als ze een seconde later hun ogen weer open doen, zien ze dat het niet het resultaat heeft dat ze hadden verwacht en gehoopt. Nog steeds voelen ze die lucht, die gemengd is met zand en stof. Ze zien dat de zon aan de horizon langzaam begint op te komen. Het begint ochtend te worden. Ze zijn nog niet terug in Nederland of bij meneer Loog, maar nu zijn ze op een andere plaats. Ze staan voor een huis met een eenvoudige houten deur. Zullen ze aankloppen om te vragen waar ze zijn? Sarah klopt zachtjes tegen de deur. Eventjes moeten ze wachten en dan gaat de deur open....

Hij heeft een baard en ziet er vriendelijk uit. “Kinderen, wat doen jullie zo vroeg in de ochtend buiten? Hebben jullie al thee gehad en wat gegeten? Jullie lijken mij namelijk vreemdelingen met jullie vreemde kleren. Kom toch binnen een rust wat uit van jullie lange reis.” De man zou eens moe-

ten weten wat voor een verre reis zij hebben gemaakt. Hij zou niet geloven dat ze door hun ringen terug in de tijd zijn gegaan en bovendien ook nog in Israël zijn beland in plaats van Nederland! De kinderen nemen plaats aan de tafel die in de kamer staat. In huis staan allemaal mooie dingen van hout. Ze zijn eenvoudig, maar je kan zien dat ze wel uniek zijn, want elk meubelstuk heeft een klein accent dat het bijzonder maakt. Op tafel staat een vierkante lantaarn. Er brandt een lichtje in. Jozef heeft gekleurd glas aan de zij-kanten gemaakt en nu schijnt het lichtje door het gekleurde glas heen. Dat geeft zo'n mooi licht in de kamer! Sara vraagt: "Heeft u de meubels zelf gemaakt?" "Ja," antwoordt de man, "ik ben Jozef de timmerman. In dit dorp komen de mensen naar mij toe als ze meubels gemaakt willen hebben. Er is genoeg te doen. Mijn vrouw heet overigens Maria. Ah, daar komt ze net aan met jullie thee." Ze zien een jonge vrouw uit de keuken komen met thee en koekjes erbij. Terwijl ze aan de thee zitten te nippen, zegt Jozef opeens: "Ik heb gisteren toch zo'n vreemde droom gehad. Ik zag een engel en die vertelde mij dat er kinderen zullen komen om mij te helpen. Dat ik niet bang hoeft te zijn voor wat er komen gaat. Ik zal niet alles snappen en begrijpen wat er met ons gebeurt, had de engel gezegd. Maar God zal zorgen dat het goed komt als we op Hem vertrouwen." Dan pas dringt het tot de kinderen door waar ze nu zijn. Ze zitten aan tafel met Jozef en Maria. Dé Jozef en Maria. Die van het kerst-

verhaal. Verbaasd kijken de kinderen elkaar aan. Het kan toch niet waar zijn?! Terwijl ze elkaar vragend aankijken horen ze hoe stilletjes voeten schuifelend dichterbij komen. Ze zien een meisje die, anders dan Jozef en Maria, volledig wit haar heeft. Jozef wenkt haar en vertelt dat zij niet zo lang geleden bij hen is komen wonen. Waar ze vandaan komt is een raadsel, maar wat ze wel weten is, dat dit meisje bijzonder is. Ze heeft geen ouders meer en haar naam is Cobi. Is dit de reden dat ze bij Jozef en Maria zijn? Om Cobi met zich mee terug te nemen? De ring van Ryan begint plotse-ling lichtjes te knipperen. Daarna ook de ringen van Sara, Ad en Ventura. Allen voelen ze aan dat het tijd is om hun ringen tegen elkaar aan te houden. Veel tijd hebben ze niet om alles uit te leggen aan Jozef en Maria. Jozef en Maria begrijpen het niet helemaal, maar ze snappen dat het beter is als Cobi met de kinderen meegaat. Ryan en Sara pakken de hand van Cobi vast en ze tikken de ringen tegen elkaar aan. Weer is er dat felle licht. Jozef en Maria blijven verbaasd achter in de kamer....

Weet jij wat dat symbool betekent? Als je het antwoord weet: laat het me weten, dan zal ik jou ook een plekje geven in het volgende verhaal van Ad en Ventura.

Pastor(aal werker) Lâm

Colofon Parochie H. Thomas

Website van de parochie: www.heiligethomas.nl

Pastoraal team

Pastoor Ruud Visser

r.visser@heiligethomas.nl, tel. 06 20618148

Pastoraal werker Lâm T. Nguyen

lt.nguyen@heiligethomas.nl, tel. 06 22087370

Pastoraal werkster Saskia van Winden

pastor.van.winden@heiligethomas.nl, tel. 06 44852088

Secretaris pastoraal team

pastoraalteam@heiligethomas.nl

Parochiebestuur

Bereikbaarheid

Secretaris van het parochiebestuur

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel. 071 3413723, e-mail: secretaris@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie.

Betalingen

Collectes voor de parochie: NL76 INGB 0004 4009 97

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. Collecte

Collectes voor goede doelen: NL36 INGB 0006 1923 37

t.n.v. Parochie Heilige Thomas, o.v.v. de naam van het goede doel.

Doneren voor collectes is ook mogelijk via de GIVT-app.

Centraal Secretariaat parochie H. Thomas

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

Tel: 0172 475975.

e-mail: centraalsecretariaat@heiligethomas.nl

Bereikbaar: ma t/m vr 09.00-12.00 uur.

Gegevens parochiekernen

Zie voor contactgegevens en bankrekeningnummers voor misintenties en kerkbijdragen de colofons van de afzonderlijke parochiekernen.

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Bereikbaarheid

Secretaris van het bestuur PCI

Paradijslaan 6, 2405 CC Alphen aan den Rijn

pci@heiligethomas.nl

Voor verdere informatie zie de website van de parochie

Betalingen PCI

Rabo, rekeningnr. NL74 RABO 0391 6038 25 t.n.v.

RK Parochiële Caritas H. Thomas te Alphen aan den Rijn

Datum volgende parochieblad en aanleveren kopij

Het volgende parochieblad komt uit op 29 juni 2023.

Kopij uiterlijk 9 juni 2023 aanleveren bij de redactie. Kopij-

adres: redactieparochieblad@heiligethomas.nl

Voorwaarden aanleveren kopij

- in Word en niet opgemaakt

- max 350 woorden en altijd ondertekend

De redactie behoudt zich het recht voor de kopij in te korten of aan te passen.

Bezorging

Opmerkingen en klachten over de bezorging graag melden aan het secretariaat van de parochiekern.

Vormgeving: Grafitas

Drukwerk: Prefix Media